

DE APOSTELBODE

PAROCHIE

De Twaalf
Apostelen

Jaargang 0
nummer 1, 19 september 2010

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



H. Anna
Bergharen



Hernen
en Leur
H. Judocus



H. Jozef
Alverna



Heumen
H. Georgius



Nederasselt
Overasselt
H. Antonius Abt



Batenburg
H. Victor

H. Paschalis
Wijchen
Emmanuel
H. Damianus
Niftrik

Balgoij
H. Johannes de Doper



DE NIEUWE PAROCHIE

Op 19 september is het zover. Onze bisschop Mgr. A. Hurkmans komt naar de Antonius Abtkerk in Wijchen om in de eucharistieviering de nieuwe parochie, De Twaalf Apostelen, op te richten. Rudy de Kruijf wordt geïnstalleerd als de pastoor van onze nieuwe parochie en de pastorale en de beheerstaken van parochie De Hoeksteen (Achterlo, Alverna, Balgoij, Wijchen centrum, Woezik), De Maaskant (Heumen, Nederasselt, Overasselt) en Het Kruispunt (Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur, Nifrik) worden dan samengevoegd. Pastores en bestuurders zijn een jaar lang met de voorbereidingen bezig geweest om uiteindelijk deze fusie mogelijk te maken. Er is geïnventariseerd wat er in iedere geloofsgemeenschap aanwezig is en er is begonnen met overleg om in de nieuwe parochie tot een goede samenwerking te komen.

Natuurlijk zijn we er nog niet op 19 september, misschien mogen we zeggen, dat het dan pas begint. Er zijn pastorale plannen opgesteld en we hebben geprobeerd het beheer van alle materiële zaken, die de pastorale zorg mogelijk moeten maken, efficiënt in te richten. Dit alles zal nu moet worden uitgevoerd en zo nodig worden bijgesteld. Een goede samenwerking tussen het nieuwe bestuur en de lokale geloofsgemeenschappen is daarbij heel belangrijk. Het beleid wordt centraal bepaald, maar de praktijk is lokaal en die twee moeten goed op elkaar worden afgestemd.

SAMENWERKING

We weten vanuit de verschillende pastorale eenheden, dat samenwerking en samenvoeging binnen de parochies goed kan verlopen. Erg belangrijk is dat de geloofsgemeenschappen vitaal en actief blijven, dat vrijwilligers doorgaan met het werk, waar ze zich vaak al zo lang voor inzetten. Dat geldt voor de vele vrijwilligers, die het pastoraat in de geloofsgemeenschappen ondersteunen, alsmede zij, die zich inzetten voor het beheer van de lokale gebouwen en de aanwezige begraafplaatsen. Het zijn de lokale vrijwilligers die er het meeste van weten en aan kunnen geven als er actie nodig is. Die informatie moet naar het nieuwe bestuur komen, zodat zij beleid kan maken in overleg met de lokale mensen.

EEN GOEDE LOKALE ORGANISATIE: DE CONTACTRAAD

Een goede lokale organisatie, zoals die aanwezig was in kerkraden, beheerscommissies, stuurgroe-

pen pastoraat en vele werkgroepen, is, tezamen met een goede communicatie, van groot belang om de samenwerking tussen bestuur en geloofsgemeenschap goed te laten verlopen. In de nieuwe parochie is er, als het mogelijk is, in iedere geloofsgemeenschap een contactraad (een door ons bisdom ingevoerde term), die in de plaats komt van de kerkraad of beheerscommissie. Onder de contactraad valt een stuurgroep pastoraat, die in goed overleg met een van de pastores het dagelijkse pastoraat ondersteunt en mogelijk maakt. Onder de contactraad vallen ook alle werkgroepen van de geloofsgemeenschap, ieder met hun eigen kennis en kunde. De secretaris van de contactraad is dan de brievenbus voor alle informatie die van en naar de contactraad en het nieuwe bestuur van de parochie gaat. In de contactraad zitten de mensen die zich bezig houden met ondersteuning van het pastoraat, met het administreren van de lokale financiën, beheer gebouwen, beheer begraafplaatsen en met de communicatie van en naar het nieuwe bestuur.

PASTORAAT IN PAROCHIE DE TWAALF APOSTELN

Om het pastoraatswerk zo goed mogelijk te laten verlopen overleggen de pastores bijna iedere woensdagochtend op het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Daar is ruimte en zijn voldoende werkplekken, zodat contact en samenwerking goed en efficiënt kan verlopen. Die samenwerking is het afgelopen jaar al in gang gezet en heeft geleid tot het pastorale startdocument. Een van de twaalf kerken, de Antonius Abtkerk in Wijchen, is vanwege zijn grootte en centrale ligging aangewezen als parochiekerk. In die kerk zal de volledige liturgie worden aangeboden, maar alle geloofsgemeenschappen blijven in de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen even belangrijk. Zolang er een vitale en actieve geloofsgemeenschap is, zal er in de kerk wekelijks gevierd worden.

De pastores zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het pastoraat in de nieuwe parochie, maar om nabijheid van het pastoraat te kunnen garanderen, wordt zoveel mogelijk gewerkt met een eerst-aanspreekbare pastor voor iedere geloofsgemeenschap. De pastoor is de enige, die roulerend in alle kerken voor zal gaan, om het contact tussen pastoor en geloofsgemeenschap te versterken. De andere pastores in ieder geval in de geloofsgemeenschap, waar ze eerst-aanspreekbare pastor zijn. Dit alles om de pastor een vertrouwd gezicht te laten blijven. We hebben een basisrooster gemaakt, dat met de Advent zal ingaan. Tot dan zullen de vieringen en voorgangers blijven zoals nu het geval is.

VIERINGSCHEMA (VANAF 27 NOVEMBER 2010)

In alle kerken zal er per weekend een viering zijn. Ons uitgangspunt is om eucharistie te vieren, maar er zullen nog enige woord- en communievieringen blijven bestaan. In een aantal kerken is er een vaste dag en in de andere kerken wordt er afwisselend zaterdag en zondag gevierd. Dit geeft het volgende schema:

H. Anna – Bergharen (zo. 11.00 / za. 19.00)
zomerrooster: za. 19.00 (Kapelberg)
H. Judocus – Hernen/Leur (za. 19.00 / zo. 11.00)
H. Victor – Batenburg (zo. 9.30)
H. Damianus – Niftrik (za. 19.00/zo.9.30)
H. Antonius Abt – Wijchen (zo. 11.00)
H. Paschalis – Wijchen (za. 19.00 / zo. 9.30)
zomerrooster: zo. 9.30
H. Jozef – Alverna (zo. 9.30 / za. 19.00)
Emmanuel – Wijchen (zo. 9.30)
H. Johannes. de Doper- Balgoij (zo. 11.00)
H. Antonius Abt. – Nederasselt (zo. 9.30 / za. 19.00)
H. Georgius – Heumen (za. 19.00 / zo. 9.30)
H. Antonius Abt – Overasselt (zo. 11.00)

TAAKVERDELING PASTORES

Bij huwelijken en uitvaarten, of voor een pastoraal gesprek kunnen mensen zelf de voorkeur voor een pastor uitspreken. We proberen daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Of-schoon een eerst-aanspreekbare pastor graag op de hoogte is van het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, is het niet de bedoeling dat hij deel gaat uitmaken van het vergaderen. Zijn pastorale taken staan voorop en voor de rest wordt hij ondersteund door de contactraad en de werkgroepen. taakverdeling pastores

Naast het nabije pastoraat moeten ook de pastorale speerpunten op lokaal niveau hun uitwerking krijgen. In de pastorale plannen hebben pastores zich bereid verklaard zich daarvoor in te zetten. Het bisdom heeft hiertoe een aantal speerpunten in het leven geroepen en we hebben daar als parochie een aantal taakvelden aan toegevoegd.

HET NIEUWE PAROCHIEBESTUUR

Het parochiebestuur ondersteunt het pastoraat. In het nieuwe bestuur zitten 8 personen. Een vertegenwoordiger van elke geloofsgemeenschap, dat zijn er twaalf in de nieuwe parochie, is in het nieuwe bestuur niet meer mogelijk. We zijn blij dat er mensen uit De Hoeksteen, Het Kruispunt en De Maaskant in het bestuur zitten, maar zij zijn geen directe vertegenwoordigers van die voormalige parochies. Pastoor Rudy de Kruijf is voorzitter, maar delegeert de vergaderfuncties aan de vicevoorzitter, Wijnand Eling (Wijchen). Pierre Duijkers (Wijchen) is secretaris en zorgt

ook voor de informatie van en naar de contactraden, waaronder de besluiten die het bestuur neemt.

Ben Otten (Overasselt) is de penningmeester. Hij werkt met de financiële vrijwilligers in de contactraden samen, om alle boekingen centraal te realiseren in Navision en daarmee jaarlijks een begroting en een jaarrekening op te maken, maar ook om inzicht te hebben in de actuele financiële situatie, zodat we als bestuur verantwoorde beslissingen kunnen nemen. Daarin spelen niet alleen gebouwen en alles wat daarmee te maken heeft een grote rol, maar ook de personele kosten. Bea Schouten (Wijchen) zal zich bezig houden met personeel en communicatie. Zij begeleidt contracten van mensen die in dienst zijn van de parochie. Zij is ook betrokken bij het maken van de Apostelbode en begeleidt ook de communicatie met de dag- en weekbladen.

Leo Grimbergen (Wijchen) is bereid gevonden het beheer van gebouwen en begraafplaatsen in het bestuur te behartigen. Daarvoor werkt hij samen met de mensen die in de parochies en geloofsgemeenschappen deze taken tot nu toe uitvoerden. Hij verzamelt informatie en helpt het bestuur om beleid te maken en eventueel opdracht te geven om lokaal tot uitvoering te komen. Liza Matijssen-Geerts (Nederasselt) en Piet Hendriks (Hernen) zijn algemene leden van het bestuur en hun portefeuilles zullen in overleg in het nieuwe bestuur tot stand komen.

Het bestuur wordt in haar vergaderingen bijgestaan door Mieke Thoonen - van de Brand (Heumen) als notuliste.

COMMUNICATIE

Om de communicatie tussen het pastoresteam en het bestuur aan de ene kant en de parochianen aan de andere kant goed te laten verlopen, hebben we het voornemen om naast de reeds genoemde contacten, ook - tweemaal per jaar - een zogenaamde Apostelvergadering te houden. Voor de Apostelvergadering zullen de contactraden en de stuurgroepen pastoraat, het pastoresteam en het bestuur worden uitgenodigd. Op deze apostelbijeenkomsten zullen bestuursbesluiten worden toegelicht, maar er zal vooraf aan contactraden ook gevraagd worden om hun vragen en noden voor bespreking in te dienen. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst zal er plaats zijn voor een onderlinge ontmoeting en informeel contact.



Rudy de Kruijf

SPEERPUNTEN & TAAKVELDEN

NAAM	SPEERPUNT	TAAKVELD(EN)	EERST-AANSPREKBARE PASTOR
Rudy de Kruijf (pastoor)	Kerk en samenleving	Diaconaal beraad	H. Antonius Abt-Wijchen
Martin Claes (priester)	Roeping en vorming	Oecumene Catechetisch beraad Commissie communicatie Redactie parochieblad	
Aloys van Velthoven (priester)	Jeugd en jongeren	Vormsel JiB Jongerenpastoraat	Antonius Abt-Overasselt Antonius Abt-Nederasselt H. Georgius-Heumen
Cees Janssen (diaken)	Huwelijk en gezin	Doopsel Eerste Communie Gezinsvieringen Kinder nevendienst Pastoraat zorgcentra	H. Jozef-Alverna
Hennie Witsiers (diaken)	Kerk en samenleving (II)	Diaconaal beraad Maria-bedevoarten	H. Victor-Batenburg H. Damianus - Niftrik
Annemarie Gooiker-Loeffen (pastoraal werkster)		Pastoraat ouderen en zieken Maatschappelijke stage Contacten met scholen	H. Judocus-Hernen/Leur H. Anna-Bergharen
Bert Oosterveer (pastoraal werker)		Liturgisch beraad Korencommissie Religie en cultuur Pastoraat voor mensen met een beperking	H. Paschalis Baylon-Wijchen
Jo Verbruggen (pastoraal werker)		Pastoraat ouderen en zieken Caritas	Emmanuel-Wijchen H. Joh. de Doper-Balgoij



SPEERPUNT HUWELIJK EN GEZIN

Het kader van het speerpunt wordt bepaald door alle activiteiten rondom het Huwelijk, te weten de aanmelding van een huwelijk, de intake procedure, de voorbereiding van het a.s. huwelijkspaar, de huwelijksviering en de registratie. Tot nu toe werd hier in de eenheden verschillend mee omgegaan. In de komende periode zal er met alle betrokkenen overlegd worden om het goede te behouden en toch het een en ander op elkaar af te stemmen, zonder dat het eigene van de afzonderlijke geloofsgemeenschap te niet wordt gedaan.

Daarnaast is dit speerpunt gericht op gezinnen met kinderen tot en met groep 7 van de basisschool en daarbij neemt de Doop een centrale plaats in. In grote lijnen zullen de doopvieringen niet veel van elkaar verschillen. Meestal wordt er uitgegaan van een basis liturgie en wordt die persoonlijk ingekleurd door de ouders van de dopeling. Toch willen we met betrokkenen van de verschillende geloofsgemeenschappen overleggen over de basis liturgie, de aanmelding van een dopeling, de voorbereiding en de registratie

van de doop. Daarbij gaat het om centrale of decentrale aanmelding en registratie, wel of geen doop-dankviering en specifieke gebruiken per geloofsgemeenschap.

Tot de voorbereiding van kinderen op de Eerste Communie (in groep 4 van de basisschool) zijn er activiteiten als crèche, kindernevendiensten, gezinsvieringen en daarbij betrokken kinderkoren en KIK (kinderen in de kerk). Deze activiteiten zijn er niet in alle kerken en verschillen wellicht voor wat betreft opzet en uitwerking. Er zal eerst geïnventariseerd worden om daarna te kijken op welke wijze, waar en wanneer er activiteiten zullen zijn in welke kerken. Dit om een en ander op elkaar af te stemmen of op te gaan zetten.

Voor de periode van Doop tot de Eerste Communie willen we onderzoeken of er een aanbod gedaan kan worden aan de ouders om hen te ondersteunen in de geloofsoopvoeding van hun kinderen. Dit geldt tevens voor de periode van de Eerste Communie tot aan de voorbereiding op het Vormsel. Ook zal er nagedacht worden over een eventueel aanbod van catechese voor de kinderen in de beide genoemde periodes.

Mocht u geïnteresseerd zijn of op enigerlei wijze mee willen doen om het beleid vorm te geven, dan nodig ik u bij deze graag uit om u te melden. U bent van harte welkom.

pastor Cees Janssen



TAAKVELD PASTORAAT (VOOR O.A. ZIEKEN EN OUDEREN)

Toen we met de voorbereidingen begonnen op weg naar een nieuwe parochie met in de hand de ideeën van het bisdom (beleid verdeeld over de 4 grote speerpunten), kregen we als pastores al snel het gevoel dat we iets misten. Het beleid had het veelvuldig over de jeugd en jongeren, over het gezin en het huwelijk, maar waar werd het belang van het nabije pastoraat genoemd? Natuurlijk ben je pastoraal bezig als je mensen ontmoet, als je de jeugd treft in een viering of thema-avond, als je een huwelijk voorbereidt of een uitvaart regelt. Maar in het beleidstuk kwam het niet met nadruk terug. Omdat wij het er-zijn-voor-de-ander ook erg belangrijk vinden in onze parochie en gemeente is er naast de speerpunten een extra taakveld bijgekomen, namelijk 'Pastoraat'. Daarbij richten we ons in eerste instantie vooral op zieke mensen en ouderen.

Wat betekent dit taakveld?

- De zieken bezoeken behoort tot onze werken van barmhartigheid en daarom moeten we er zorg voor dragen, dat er in iedere geloofsgemeenschap mensen zijn, die zieke parochianen bezoeken. Al deze vrijwilligers samen binnen de nieuwe parochie worden twee maal per jaar in de gelegenheid gesteld om elkaar te ontmoeten, voor uitwisseling en gesprek. Eventuele samenwerking kan daaruit voortkomen, waar nodig.

- Ook de nabestaanden willen we in iedere geloofsgemeenschap bezoeken. Komend jaar gaan we kijken of dat te realiseren is en hoe.

- De ouderenbezoekgroep voor de verzorgingshuizen St. Jozef en Elsthoef is al een feit, maar gewerkt moet worden aan versterking en toerusting om het pastoraat in deze huizen te waarborgen.

- Belangrijk is ook, dat er in de geloofsgemeenschappen momenten zijn van ontmoeting tussen ouderen. Veel gebeurt er gelukkig al.

- We willen ook inventariseren of er vraag is naar pastorale zorg (individueel of in groepsverband) onder mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

- Een werkgroep gaat zich bezighouden met dit specifieke taakveld. De werkgroep zal daarbij



ook aandacht schenken aan de toerusting en scholing van de vrijwilligers als ook werken aan versterking door nieuwe en jongere vrijwilligers aan te trekken.

Mensen, die zich aangetrokken voelen tot dit taakveld en interesse hebben om in deze vorm van pastoraat iets te betekenen in de parochie kunnen contact met me opnemen. Want: Pastoraat. Dat doe je samen!

pastor Annemarie Gooiker



SPEERPUNT JEUGD EN JONGEREN

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" zou je bij dit speerpunt kunnen zeggen. Het bisdom wil zo goed mogelijk contact onderhouden met de jeugd daarom heeft zij het in een speerpunt

vastgelegd.

Is dat iets nieuws? Nee, in het verleden heeft de kerk via verenigingen, scholen en misdienaars contact onderhouden met jongeren en jeugd. Zelfs tijdens de grote veranderingen binnen onze kerk en samenleving, heeft men op verschillende manieren geprobeerd aansluiting te houden met de jongeren. Op deze ervaringen wil men verder bouwen en met behulp van het bisdom projecten opzetten waardoor wij onze jeugd en jongeren kunnen ondersteunen in hun geloofsbeleving.

De zorg rond het sacrament van het vormsel is het begin van het speerpunt, als de jongeren beginnen aan een nieuwe fase in hun leven. De fase van de middelbare school, beroepskeuze maken en verdere ontplooiing van hun persoonlijk leven. Daarom zal de voorbereiding van het vormsel onze eerste aandacht krijgen. Maar natuurlijk zullen wij gaan kijken of wij ook andere activiteiten kunnen opzetten waarbij wij jongeren kunnen ondersteunen.

Dit wil de parochie doen in samenwerking met de ouders en anderen die het belang zien van samen gelovig zijn in deze tijd. Graag wil ik, namens de parochie, mij daarvoor inzetten met alle mogelijkheden die ik heb, omdat ik wil geloven in de toekomst van onze kerk en onze jeugd.

pastor Aloys van Velthoven



SPEERPUNT ROEPING EN VORMING

Om ons vrijwilligerskader goed gemotiveerd en goed toegerust te houden voor de aan hen toevertrouwde taken is het van belang dat we ook in onze nieuwe parochie activiteiten

organiseren die zowel op scholing als bezinning zijn gericht.

Locaal zijn er al veel activiteiten in de vorm van bijeenkomsten en cursussen. Onder de noemer roeping en vorming proberen we te stimuleren wat er al is en gaan we in kaart brengen waar nog behoefte aan is. We zullen daarom in de komende tijd met vrijwilligers en werkgroepen gesprekken gaan voeren om ons aanbod nog beter te kunnen afstemmen op de pastorale praktijk waarin mensen werken. Zo zullen we bijeenkomsten organiseren voor vrijwilligers die pastorale taken hebben, maar ook voor de vele werkgroepen die actief zijn in de nieuwe parochie.

Om ook in de toekomst goed toegeruste vrijwilligers te houden gaan we in samenwerking met pastor René Wilink bezinnende bijeenkomsten organiseren voor jongeren tussen de 16 en



25 jaar. Het gaat er daarbij om jongeren te helpen zich te bezinnen op wat zinvol is in hun leven en waarin zij hun levensgeluk denken te vinden.

Wie suggesties of vragen heeft kan zich gerust tot één van ons wenden. We proberen samen met de leden van het Catechetisch Beraad zorg te dragen voor een passend aanbod.

pastor Martin Claes



SPEERPUNT KERK EN SAMENLEVING

Geloof en kerk zijn van belang voor de samenleving. Katholieke onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, pastoraat bij daklozen, gevangenen, voedselbanken, etc. Het zijn allemaal voorbeelden van kerkelijke aanwezigheid in de samenleving. De kerk is zowel teken als instrument van eenheid in de samenleving. Ze stimuleert een beschaving van liefde en een cultuur van leven.

Het is belangrijk de mens te zien als kind van God, Christus te verkondigen en hem concreet te helpen in zijn menselijke noden. Veel vrijwilligers, vruchten van een rijke missionaire en religieuze traditie, zorgen ook nu nog voor sociale hulpverlening aan kwetsbaren. Wij zien het als onze taak om vanuit het Evangelie op te komen voor de menselijke waardigheid en het algemeen welzijn.

In de komende tijd gaan we aandacht besteden aan: Deelname aan het maatschappelijk gesprek van kerk en parochie.

Verdieping; bewustwording van de noden in deze wereld.

Zoeken naar en optrekken met bondgenoten. Daarnaast blijft er aandacht voor: Het interkerkelijk vluchtelingenwerk. De wereldwinkel/kringloop. De voedselbank.

Het woonwagengroep.

Oecumene.

Parochiële Caritas Instellingen;

St. Vincentiusvereniging.

Verslavingszorg.

Kindermishandeling.

Meldpunt huiselijke geweld.

Contacten met de burgerlijke gemeenten via de cliëntenraden.

Vraagwijzer.

De uitwerking van deze aandachtspunten zal later bekeken worden. Uw bijdrage hieraan is dringend gewenst.

pastor Hennie Witsiers

God speelt geen enkele rol in mijn leven...

...Hij is de regisseur!

visje

WWW.VISJEPOSTERS.NL

GODS VERHAAL GAAT DOOR

IN HET SPOOR VAN EDWARD SCHILLEBEECKX (1914-2009)

Datum: 23 september 2010: Een portret van Edward Schillebeecx door Drs. Baerbel de Groot en Prof. Nico Schreurs, beiden theoloog en lid van het Albertinumgenootschap.

Datum: 30 september 2010: De blijvende betekenis van Schillebeecx' theologie door Prof.dr. Erik Borgman, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

Datum: 7 oktober 2010: Schillebeecx' verhaal van de levende Jezus door Dr. Stephan van Erp, docent systematische theologie aan de RUN-Nijmegen.

Datum: 14 oktober 2010: Schillebeecx' pleidooi voor mensen in de kerk door Prof.dr. Hermann Haering, emeritus hoogleraar systematische theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree 5 euro.

Informatie/folders: Margot Niekus: 024-3580175;

Ans Metz: 024-3228285

Zie ook: www.albertinumgenootschap.nl

INLOOPCAFÉ

Alle ouderen uit onze gehele parochie zijn van harte welkom om op dinsdagen 28 september, 12 oktober en 26 oktober van 10.00 uur tot circa 11.30 uur in het parochiecentrum aan de Oosterweg 4 te Wijchen samen een kopje koffie of thee te drinken en natuurlijk ... om met elkaar te praten!



De werkgroep

ETEN EN ONTMOETEN IN "DE HAGERT"

Een nieuw initiatief van MEER Welzijn Wijchen (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Wijchen) en woonzorgboerderij "De Hagert" in Wijchen.

DOEL ETEN EN ONTMOETEN

Het principe van eten en ontmoeten is om met andere ouderen samen te eten in de eigen woonomgeving waarbij onderlinge ontmoeting centraal staat.

De bedoeling is dat er een eetgroep wordt gevormd voor zelfstandig wonende ouderen vanaf circa 60 jaar uit de gemeente Wijchen. Met de groep wordt samen gekookt en vervolgens gegeten. U bent altijd welkom, als u tijdig reserveert.

De groep wordt ondersteund door vrijwilligers en medewerkers van "De Hagert". Zij verrichten voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en treden op als gastvrouw/gastheer. Het menu wordt in overleg met de deelnemers samengesteld. De maaltijd wordt met alle deelnemers bereid.

WAAR EN WANNEER?

Woonzorgboerderij "De Hagert" in Leur stelt faciliteiten beschikbaar voor de eetgroep. Voor deelnemers aan de eetgroep is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid te komen of gebruik te maken van vervoer met vervoersproject de opStap (tel: 024-6421999).

Eten en ontmoeten vindt 1 keer per twee weken tussen 16.00 - en 19.00 op vrijdag plaats in "De Hagert", Leurseweg 10 te Wijchen.

Data najaar 2010
Vrijdag 1 oktober
Vrijdag 15 oktober
Vrijdag 29 oktober
Vrijdag 12 november
Vrijdag 26 november
Vrijdag 10 december



WAT ZIJN DE KOSTEN?

De kosten zijn maximaal € 6,50 voor een drie gangen menu inclusief afsluiting met een kop koffie of thee. Het bedrag dient contant te worden afgerekend. Opgeven en afmelden kan tot 3 dagen van te voren.

Woonzorgboerderij "De Hagert" Tel: 024-6486700
Of MEER Welzijn Wijchen Tel: 024 - 6418459

TWAALF APOSTELEN AAN DE WANDEL?

Nu de nieuwe parochie per 19 september een feit is, wordt het hoog tijd dat apostel Antonius Abt zich tot de andere elf wendt. Vorig jaar oktober is n.a.v. een studiedag van de pastores van de toenmalige Hoeksteenparochie 'de wandeling' van start gegaan.

Vanaf het begin is duidelijk dat het niet uitsluitend gaat om het bereiken van kerkgangers, maar om nadrukkelijk in contact te komen met zinzoekers en kwetsbaren in de parochie.

We waren toen en zijn nu op zoek naar u en jou. Een jaar lang heeft Antonius Abt zich met succes op 'de wandeling' gestort en ervaren dat hij in een behoefte voorziet. Vier keer zijn zijn volgelingen met hem op pad gegaan om iets voor elkaar te betekenen. En dat hebben we geweten! In toenemende mate blijkt dat 'de wandeling' meer is dat een gezellig stukje keuvelen. Antonius Abt heeft ons de ogen voor elkaar doen openen.

Op 25 september geeft voorganger Antonius Abt ook voor 'de wandeling' zijn identiteit op om - samen met zijn 11 apostelen - een te worden in een nieuwe, inspirerende parochie.

Ook vanuit de 11 andere geloofseenheden bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 'de wandeling' omdat ook u het meer dan waard bent.

Als deelnemer aan 'de wandeling' bent u op 25 september vanaf 10.00 uur welkom in het parochiecentrum, aan de Oosterweg 4 Wijchen. Na een kopje koffie of thee en een woord van welkom trekken we met elkaar de wereld in om samen te willen zijn. De afstand is ± 14 km; je moet nl. wel de tijd krijgen om elkaar te ontmoeten. Onderweg is er in elk geval een koffiestop. De inwendige mens moet u zelf verzorgen.



Voor opgave en/of nadere informatie:
petervangils1944@gmail.com (024-6414946)

In principe gaan we altijd op pad. Immers, wij in Wijchen en omstreken hebben elkaar elke dag wat te zeggen.

Werkgroep 'de wandeling'



'De wandeling' bij de lapjesboom St. Walrick

VAN DE REDACTIE

De bestuurlijke werkgroep samenvoeging heeft besloten dat er meteen bij de start van de nieuwe parochie een nieuw parochieblad moest zijn. Uitgangspunt was het principe dat geen enkele parochiaan er in de informatievoorziening op achteruit mocht gaan. Elk nummer zal beginnen met een pastorale opening en een beeld geven van de parochie in zijn totaliteit. Middenin komt het vieringschema, zodat parochianen overzichtelijk kunnen zien wat voor vieringen op welke dag van het weekend in welke kerk worden aangeboden. Elk kerkgemeenschappen krijgt een eigen rubriek. Het is de bedoeling dat er voor elke kerkgemeenschap correspondenten komen, die weten wat er voor of over die kerk te melden is.

Het nieuwe parochieblad zal voorlopig op dezelfde wijze worden verspreid als de oude bladen. Dat betekent dat in de voormalige Hoeksteenparochie gewerkt wordt met adreslijsten en dat in de andere kerkgemeenschappen het blad huis aan huis zal worden verspreid. Vrijwilligers zullen de pakweg 9000 parochiebladen elke keer verspreiden.

De redactie bestaat voorsnog uit een pastor (Martin Claes), een layouter (Donny Merx) en vier gewone leden (Jack van Casteren, Piet van Erp, Theo van der Weegen en Hennie Witsiers). Omdat alle opmaak- en distributiewerkzaamheden door vrijwilligers wordt gedaan en de vormgeving sober is (de gekleurde omslag van dit eerste nummer is eenmalig), blijven de drukkosten beperkt.

PLANNING

Dit eerste nummer bestrijkt de periode van 18 september tot en met 7 november. Vóór 15 oktober moet de kopij voor het tweede nummer gestuurd zijn naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Via dit emailadres kan men ook opvragen hoe het beste kopij kan worden ingestuurd. Elk nummer wordt in de week voorafgaand aan de periode bij iedere geïnteresseerde parochiaan thuis bezorgd.

Nummer	Periode	Inleverdatum
2010-1	18 sept- 7 nov	---
2010-2	6 nov-12 dec	15 oktober
2010-3	11 dec- 6 febr	19 november
2011-1	5 febr - 6 mrt	14 januari

VERONTSCHULDIGING

De redactie heeft het blad vorm en inhoud gegeven nog voordat de nieuwe parochie formeel is ingesteld. Dat betekent dat oude en nieuwe informatiestromen door elkaar lopen. In de finale opmaak van dit nummer hebben we helaas gemerkt dat er omissies en foutjes zijn die niet meer hersteld konden worden. Daarvoor onze excuses.

De redactie

AANDACHT OP KERK IN ETHIOPIË

(WERELDMISSIEZONDAG 24 OKTOBER)

Ethiopië: land van droogte en hongersnood; land met vruchtbare hoogvlaktes; land met een eeuwenoude christelijke traditie; land met een kleine katholieke minderheid; land met een rijke cultuur. Kortom: een land met vele gezichten. Reden genoeg voor Missio om dit jaar in de Wereldmissiemaand Ethiopië centraal te stellen.

Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. Speciaal in Wereldmissiemaand (oktober) worden uw gebed en actie gevraagd voor de minder draagkrachtige parochies in de derde wereld. In het weekend van 23/24 oktober zullen we hier in al onze kerken aandacht aan besteden.

EEN CHRISTELIJK LAND

Ethiopië is een christelijk land, 62% van de bevolking is christen en het merendeel behoort tot de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. Het is wel een van de armste landen van Afrika. De Rooms-Katholieke Kerk vormt een kleine minderheid (0,7%).

KATHOLIEK IN ETHIOPIË: DIENSTBAAR IN DE SAMENLEVING

Hoewel klein in aantal, is de katholieke kerk zeer dienstbaar in de samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid. Naast het verlenen van noodhulp heeft de kerk een speciaal programma voor de langere termijn. Er zijn trainingen voor boeren en men werkt aan het versterken van de plaatselijke gemeenschappen, zodat de mensen niet afhankelijk blijven van noodhulp.

BISDOM NEKEMTE

In de katholieke kerk zijn nog enkele missionarissen werkzaam, onder wie de Nederlandse pater Lazarist Theo van Ruijven, bisschop van Nekemte. Het bisdom heeft zeer beperkte financiële middelen, zoals de hele katholieke gemeenschap in Ethiopië. Men heeft goede ideeën en uitgewerkte plannen om noden van diverse aard te lenigen. Zo wil men onder jongeren het bewustzijn rond de problematiek van hiv/aids vergroten door het geven van trainingen en workshops op katholieke scholen.

Ook voor de opbouw van de plaatselijke geloofsgemeenschappen is geld nodig. Op dit moment kunnen slechts twintig priesterstudenten aan het seminarie studeren, hoewel er meer kandidaten zijn.

Helpt u mee de plannen van de parochies in Ethiopië te realiseren?

Steun de collecte in onze kerken op Missiezondag 24 oktober.



IN GESPREK MET...

In het eerste nummer van het parochieblad in onze nieuwe parochie, wil ik u voorstellen aan de heer Hennie Witsiers, diaken. Hennie is 66 jaar, geboren in Maasbommel en al 36 jaar getrouwd met Jo. De eerste jaren woonden zij in Hernen, daarna woonden zij in het mooie Batenburg. Het echtpaar heeft 1 zoon die ook in Batenburg woont.



WAT HEB JIJ VROEGER GEDAAN VOOR DE KOST?

Hennie vertelt, dat hij altijd gemeente ambtenaar is geweest. Achtereenvolgens in Megen, Lith en weer Megen. Na een onderbreking van een paar jaar op de boerderij van zijn ouders, begint hij in 1969 in Batenburg, gevolgd door Bergharen, opnieuw Batenburg en tenslotte kwam hij in 1984 terecht in Wijchen. Hennie werkte vroeger altijd op de afdeling "financiën", tot 1980, toen hij gemeente secretaris werd in Batenburg. In Wijchen kwam Hennie terecht op de afdeling "onderwijs".

HOE KOM JE ZO BIJ EEN GEMEENTE TERECHT?

"Ik heb daarvoor geen speciale opleiding gevolgd. De gemeente trok me wel en in die tijd was er altijd werk bij de gemeente en werd je niet zo snel ontslagen".

EN DAN GAAT HENNIE BINNEN DE KERK WERKEN!

"Nou, dat is echt niet plotseling gegaan. Als kind riep ik al dat ik pastoor wilde worden en als jongen van zo'n 12 jaar ben ik 2 jaar naar het seminarie van het bisdom gegaan. De studieresultaten vielen tegen, en daarom moest ik weer naar huis. Ik heb toen de MULO gedaan in Druten. Ondertussen was ik ook misdienaar in de kerk en ging geleidelijk aan meewerken als koster. Ik werd lid van een liturgiegroep en kwam later terecht in de parochieraad". Hennie vertelt dan, dat dit werk wel ondersteund werd door diverse cursussen. Na 'n paar jaar Hernen, kwam het echtpaar in Batenburg. Hij werd al spoedig gevraagd voor het kerkbestuur. Toen de pastoor van Batenburg ziek werd zochten we naar vervanging. Vaak werden we geholpen door de paters Passionisten. We gaven duidelijk de voorkeur aan het voorgaan door een priester, alleen als er geen andere oplossing was, ging ik wel eens voor in een Woord- en Communieviering.

HOE LANG HEEFT DAT GEDUURD?

"Tot 1991, toen we weer een pastoor kregen. In

die tijd ben ik ook begonnen aan de diakenopleiding aan het St. Janscentrum in Den Bosch". Die opleiding duurde 4 jaar (nu 5 jaar) en dat kostte je 17 weekenden per jaar van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag. Op 28 september 1996 is Hennie door de bisschop diaken gewijd in de St. Janskathedraal in Den Bosch. Aansluitend kreeg hij een benoeming in Bergharen en Batenburg. Er werd samengewerkt met de parochies van Afferden en Horssen. Het pastoraal team werkte in die 4 parochies, gedurende 5 jaar. Daarna ontwikkelde zich een andere vorm van samenwerking.

DAT WERD HET KRUISPUNT?

"Het bisdom drong er op aan, dat we in een groter verband gingen werken. Aanvankelijk was dat best moeilijk, want ieder dorp wilde toch wel graag een eigen pastoor. Maar er was niet aan te ontkomen en zo ontstond het Kruispunt waar de parochies van Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur en Niftrik gingen samenwerken per 1 oktober 2004. In de praktijk veranderde er vrijwel niets, ieder dorp behield zijn eigen gewoonten en gebruiken". Hennie denkt dat 't samenkerkzijn, heel langzaam moet gaan groeien. We worden nu wel 'n grote parochie, maar 't wordt een eenheid in verscheidenheid.

WAT VIND JIJ VAN DE HUIDIGE ONTWIKKELING NAAR EEN NIEUWE, GROTERE PAROCHIE?

"Persoonlijk heb ik daar geen enkel probleem mee en het neemt een aantal zorgen van mij weg".

HENNIE, BEDANKT VOOR DIT GESPREK. IK WENS JE HEEL VEEL VREUGDE TOE IN JE WERK BINNEN DIE GROTE PAROCHIE.

Henk van Zwam

BIJNA THUIS HUIS MAAS EN WAAL

Bijna Thuis Huis Maas en Waal is een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. In oktober a.s. wordt een basistraining georganiseerd voor mensen die zich kunnen inleven in het proces van de stervende mens en interesse hebben om als vrijwilliger in het Bijna Thuis te Druten aan de slag te willen gaan.

Op 4 middagen worden theoretische handvatten aangereikt en op 3 avonden de praktische handelingen geoefend. Deze vormen een basis om goed met hoofd, hart en hand te kunnen functioneren. Voor meer informatie bel of mail naar Bijna Thuis Huis Maas en Waal, 0487-540242 of aanmelding info@bijnathuishuismaasenwaal.nl

ALLES SAL REG KOM

IN SEPTEMBER IS HET WEER VREDESWEEK. ER WORDT EEN BEROEP OP ONS GEDAAN OM NA TE DENKEN OVER VREDE. EN VREDE, WIE WIL DAT NIET? HOEVEEL MENSEN IN DE WERELD VERWACHTEN DAT HET NU EINDELIJK EENS VREDE WORDT? MAAR ZAL HET OOIT GOED KOMEN?

De uitspraak boven dit artikel is een uitspraak van Brand, die president was van de Boeren Vrijstaat, de voorloper van de staat Zuid Afrika. De uitspraak is echter niet compleet. De volledige tekst luidt: "alles sal reg kom, as ons almal ons plig doen."

Dat betekent dat deze uitspraak oproept tot activiteit. Alles komt niet vanzelf "reg", maar alleen als je doet wat er van je wordt verwacht. Je kunt niet stil blijven zitten en bidden en hopen en wachten, af-wachten. Je mag wel ver-wachten, want ver-wachten is een activiteit. Wie leeft vanuit ver-wachten laat zich meedragen door de wind en speelt in op wat de wind met hem doet.

VERTROUWEN OP DE KRACHT VAN DE WIND

Verwachting heeft te maken met vertrouwen. En vertrouwen is hard nodig, vertrouwen in de kracht van het goede. Vertrouwen op de kracht van de wind. Als dat vertrouwen er niet meer is wordt de dag van morgen een bedreiging. Dan is de dag van vandaag zonder uitzicht. En wie geen uitzicht heeft ziet ook geen horizon. Maar horizon is nodig. Horizon is een hoopvol teken, een levensperspectief. Zonder horizon verdwijnt het uitzicht op de toekomst. Horizon geeft ons het vermoeden dat er iets nieuws mogelijk moet zijn. De horizon trekt, maar wijkt zelf steeds verder terug. Horizon houdt ons in beweging op weg naar een toekomst vol beloften: alles sal reg kom as ons almal ons plig doen.



DE JUISTE WINDRICHTING KIEZEN

Vertrouwen in de kracht van het goede heeft mensen steeds op de been gehouden. Mensen die in opstand kwamen tegen dictaturen laten zien dat zelfs geweld soms nodig is als je gelooft in de kracht van het goede. Dat geeft tegelijk aan dat vertrouwen in de kracht van het goede niet betekent dat je passief moet afwachten tot

het gebeuren zal, maar een oproep is tot activiteit. Dan waai je niet mee met alle winden, maar dan kies je voor de goede wind in je zeil. En wie ooit een zeilboot heeft bestuurd weet dat je dan hard moet werken om de juiste richting te blijven volgen. Want ook tegenwind kan je deel zijn.

En de kracht van het goede is het perspectief, de horizon die je trekt. En de kracht van het goede zegt "alles sal reg kom as ons almal ons plig doen". De steppe zal bloeien, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, je zult een nieuwe stad aanschouwen, de blinden zullen zien en de lammen zullen lopen, de asielzoekers zullen een thuis vinden en de oude mensen zullen een goede oude dag hebben en voor de jeugd is er weer toekomst. Zie, Ik maak alles nieuw en alles sal reg kom as jullie almal je plig doen.

Dat is de belofte voor de toekomst, dat is de verwachting.

HET ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN

Ons plig doen is niet opzienbarend, is niet wereldschokkend. Het is soms zo klein als het penningske van de weduwe dat in de schatkist valt en waarvan Jezus zegt: zij heeft het meest gegeven, want zij gaf van haar armoede en anderen gaven van hun overvloed. Soms moet je juist oog hebben voor het heel kleine. Soms zit wereldverandering in de kleine berichten in de krant, die maar éénmaal en even worden vermeld. 'n Man uit Beuningen die het leven van een veulen redt; 'n jongen die zijn vriendje uit het water haalt; 'n juffrouw aan de kassa die even helpt bij het inpakken van je boodschappen. Wereldverandering zit soms in het aanreiken van een kop koffie; in het verzetten van een stoel voor een rolstoeler; in een stukje geduld met wie niet zo goed ter been is. Wereldverandering gebeurt niet in de grote journaalmeldingen die dag na dag ons worden voorgeschoteld. As ons almal ons plig doen sal alles reg kom, zegt God, want Hij spreekt soms ook Zuid Afrikaans om zijn stem te laten horen.



Gerarduskalender 2011

elke dag een beetje spirit!



de scheurkalender van Klooster Witten

op de voorkant:
elke dag een spreuk
om de dag
goed te beginnen

op de achterkant:
moppen
gedichten
bezinningsteksten
puzzels
informatie

slechts
€ 5,25

Harry Vogels

Te koop bij:
Mw. Rouw-Manders
Kasteellaan 26n
6602 DE Wijchen
tel: 024-6414500

VREDESWEEK (18-26 SEPTEMBER 2010)

Buurten voor de vrede is dit jaar het motto van de vredesweek. Een motto met een dubbele betekenis. Het slaat op de mensen die werken aan vrede in de buurt en het slaat op het werkwoord buurten. Wat onze samenleving nodig heeft, is minder mensen die naast elkaar in dezelfde straat wonen en meer burens van elkaar zijn. Met dit thema zal op zondag 26 september in de Schakel de oecumenische Vredesviering worden gehouden. Het Parnassuskoor zal de zang verzorgen. Paul Simons en pastor Rudy de Kruijf zullen de voorgangers zijn. We hopen velen van u te mogen begroeten, ook buurten met onze protestantse broeders en zusters helpt om gezamenlijk aan de vrede te blijven werken.



25 SEPTEMBER 2010 TAIZÉ VREDESVIERING

Voor de hele nieuwe parochie

Thema: buurten voor vrede

Overasselt: 18.00 uur o.l.v. Rudy de Kruijf

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

November is de maand waarin de kerk haar oudejaar viert. Daarbij past een terugblik. Maar we kijken ook vooruit naar de toekomst. Allerheiligen en Allerzielen zijn feesten die zich in deze sfeer bevinden. We vieren op deze dagen dat onze overledenen op een bijzondere manier met onze geloofsgemeenschappen verbonden blijven. Op Allerheiligen staan de mensen van wie het leven op speciale wijze verbonden is geraakt met mensen en God centraal. Op Allerzielen vieren we onze verbintenis met onze dierbare overledenen uit eigen kring. Ze zijn uit ons fysieke gezichtsveld verdwenen, maar ze hebben hun sporen in onze levens nagelaten. Daardoor zijn ze voor ons iconen geworden van de gecompliceerde rijkdom van leven en dood.

In veel kerken van onze nieuwe Twaalf Apostelen parochie wordt Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Nabestaanden van overledenen komen samen in de geloofsgemeenschappen om te herdenken. We bezoeken de graven van dierbaren en noemen hun namen. Bij graven en gedenktekens branden kaarsjes. Kijk voor tijdstip en plaats in het vieringschema.

Martin Claes

DOOR VRIJWILLIGERS GEDRAGEN

Natúúrlijk is het vervelend, als je een intentie hebt opgegeven, en je wacht tevergeefs op het noemen van de naam van je overleden dierbare... Het is nóg onaangenamer als er ook nog familieleden zijn geïnformeerd en uitgenodigd. Die lijken dan "voor niks" te zijn gekomen. Die situatie deed zich onlangs in de Paschaliskerk voor, maar kan voor elke andere kerk even goed gelden.

Het is terecht, dat mensen die met een dergelijk vervelend verzuim te maken krijgen, zich melden, en dat door de betreffende kerk geprobeerd wordt de fout zo goed mogelijk te herstellen.

Eén van de vrijwilligsters van de Paschaliskerk kreeg onlangs via de telefoon met zo'n klacht te maken, en bood bij herhaling excuses en herstel aan voor een fout die zij niet eens persoonlijk had gemaakt, maar die een gevolg was van drukke omstandigheden. Elk spoor van begrip van de kant van de klager was echter zo ver te zoeken en de toon was zo boos, dat de betreffende vrijwilligster erg ontdaan was door wat ze te slikken had gekregen. Is dát dan de juiste manier van doen?, ga je je afvragen...

Ik schrijf dit stukje om nog eens duidelijk te maken, dat de kerkelijke gemeenschappen tegenwoordig 'gedragen' worden door vele -vooral vrouwelijke- vrijwilligers, die belangeloos zeer veel vrije tijd steken in het zo goed mogelijk laten functioneren van allerlei kerkelijke diensten. Dan getuigt het van weinig begrip van de situatie, als op een -weliswaar pijnlijke- fout of omissie op een dusdanig boze toon gereageerd wordt, dat vrijwilligers daar ontdaan van raken! Klagers zouden zélf eens een tijd de positie van de vrijwilliger moeten innemen, om te ondervinden hoe hard een dergelijke manier van doen overkomt. En het is ook nog 'ns zo, dat vrijwilligers veelal werk opknappen, waar vele anderen het laten afweten...

Theo Thier

Landelijk symposium

ONBEHAGEN IN OVERVLOED

Ondanks de toegenomen welvaart boren we in de Nederlandse samenleving met de regelmaat van een klok uitingen van onvrede en onbehagen. Waar vinden we dan het goede leven voor allen?

Organisatie:
Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL),
met ondersteuning van het Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk (KCCMA).

Het symposium is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in het maatschappelijk middenveld, voor TGL-abonnees en andere belangstellenden.

8 OKTOBER 2010 | 10.30 u. - 14.30 u. | Nijmegen

PASSIESPELEN TEGELEN 2010

LEVEND BEWIJS VAN JESUS PASSIE

Op zondag 1 augustus gingen we naar Tegelen. Naar de Passiespelen. Al weken waren we in het bezit van de tickets, maar nu was het dan zo ver en onze verwachtingen waren hoog gespannen. Heel veel mensen hebben deze spelen in het verleden al eens gezien maar alles verandert, dus ook hier was een en ander aangepast. Wat een prachtige accommodatie. Als je binnenkomt heb je geen idee hoe uitgestrekt en mooi deze is. Van oorsprong is het een kloostertuin van 1.7 ha welke aan het einde van de negentiende eeuw is aangelegd als bidtuin voor de paters.

Je komt binnen in een min of meer beschutte ruimte waar ook de horeca is gevestigd, zodat je daarvan in de pauze gebruik kunt maken. We waren vroeg en gingen dus gelijk maar aan de koffie met vlaai: je kunt het maar gehad hebben.

Goed half twee mochten we naar binnen om onze plaats op te zoeken. Je gaat een hek door en dan ben je ineens in een andere wereld. Vanaf het hoogste gedeelte van de overdekte tribune kijk je beneden op een gigantisch decor.

Het is een bijna gesloten cirkel waar het laatste avondmaal, de kruisiging, de Judaskus en het Sanhedrin (Joodse Rechtbank ten tijde van Christus) schijnbaar moeiteloos in elkaar overgaan. Door de niveauverschillen ontstaat een extra ruimtewerking. In het begin heb je een beetje moeite om het hele podium te overzien. Als bij een sportwedstrijd flitsen je ogen van links naar rechts; maar toch zie je bijna alles en je gaat je al heel snel één voelen met dat wat je voor je ziet gebeuren. Je kent het verhaal en vanaf het begin ben je bij Lazarus, die door Jezus uit de dood wordt opgewekt. Je loopt jubelend mee in Jeruzalem als Hij op Palmzondag op glorieuze wijze wordt ingehaald, maar je wilt er absoluut niet bij horen als dezelfde mensen een paar dagen later zijn dood eisen. De voetenwassing was bijzonder. Vanaf onze plaatsen kon je niet zien dat er een waterpartij was aangebracht en ineens zag je water opspatten en werd het onderste deel van Jezus' kled kletsnat. Vol respect kijk je naar het machtige Sanhedrin waar de hogepriester

de veroordeling eist van Jezus, word je gegrepen door Judas' verraad en voel je zijn spijt om wat hij gedaan heeft. Je mist een beetje het kraaien van de haan toen Petrus Jezus verloochende. Gek, dat je dat dan opvalt. Maar wel het bewijs, dat het hele verhaal diep in je zit. Een prachtige scene is ook het laatste avondmaal. Op diverse plekken in het decor werd op dezelfde wijze het brood gebroken en gedeeld. En Jezus die tegen Judas zegt: "doe wat je moet doen"

Als Judas later het Sanhedrin vertelt dat hij zijn Heer ten onrechte verraden heeft en smeekt om alles ongedaan te maken is het pauze en die heb je hard nodig om alle indrukken van het eerste gedeelte even op een rijtje te zetten.

Na de pauze staat Jezus voor Pilatus en Herodus en begint het eigenlijke lijdensverhaal. Subliem spel van Judas (die zich dus vol in het zicht heeft opgehangen), Herodus en Lazarus, waarvan vooral de prachtige epiloog van laatstgenoemde diepe indruk maakt. Wat een inleving, hoe krijgt deze René Geijbels (Jezus) het voor elkaar om zich vier maanden lang, in totaal 23 keer, zo volledig te geven in een dergelijk zware rol. Maar dat geldt ook voor de andere hoofdrolspelers en voor die honderden andere spelers, waaronder verbazend veel jonge kinderen. Met 25 graden wordt het wel heel erg warm als je in die prachtige gewaden bijna drie uur in de zon staat.

Als je goed kijkt zie je dat echt iedereen volledig opgaat in zijn rol. Schrik, verbazing, vreugde, het is allemaal duidelijk op die gezichten te lezen. Groot respect voor regisseur Cees Rullens.

Je krijgt kippenvel bij een aantal dramatische momenten. Vooral de geseling zorgt voor een huivering door de toeschouwers en het is muisstil bij de sterfscène van Jezus. Dit gevoel wordt nog extra versterkt door de muziek. Het was zonnig, maar het voelde vreemd dat Jezus stierf onder een stralende hemel.

Heel apart waren de twee Piëta's die werden uitgebeeld. Jezus met Maria op de voorgrond en achteraan Judas met zijn moeder in dezelfde houding. Ondanks de warme zomerdag hadden we allebei kippenvel. Dank je wel Tegelen.

Donny Merx



10 -10 - 2010 GAMBIADAG IN OVERASSELT

Op 10 oktober organiseert Stichting –OOG (Ontwikkeling Ouderen Gambia) voor de vierde keer haar Gambiadag in Overasselt.

Gambia is een klein, West-Afrikaans land, dat geheel is omsloten door Senegal en de Atlantische Oceaan. Men leeft voornamelijk van wat landbouw en visserij. In de stedelijke gebieden is geen landbouw en in de dorpen kan men alleen in de drie maanden regentijd op het land werken. De rest van het jaar is het te droog en is er ook geen ander werk te vinden. Dit wordt nog bemoeilijkt door het hoge analfabetisme.

Stichting-OOG stelt zich als doel het duurzaam verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in Gambia. Dit doet de stichting door haar steun te geven aan basisonderwijs voor volwassenen en hulp bij o.a. een groentetuin voor de vrouwen uit het dorp Sanyang. Door de combinatie van onderwijs en inkomen kunnen deze vrouwen hun levensomstandigheden verbeteren: ze zijn beter in staat en gemotiveerd om kinderen goed eten te geven en ze naar school te laten gaan.



Gambiadag 2009

De Gambiadag van dit jaar heeft als thema: "Vrouwen Onderwijs en Toekomst".

We beginnen met een Eucharistieviering van 10.45 uur in de kerk van Overasselt. Pastor Aloys zal in deze viering voorgaan en indien mogelijk zal hij tijdens zijn preek enkele Afrikaanse vrouwen betrekken. Het koor uit Overasselt "Joy4All" gaat de viering opluisteren met hun zang. Speciaal voor deze gelegenheid hebben zij Afrikaanse liederen ingestudeerd! Tiny Geelen, vrouw van de voorzitter, zal tijdens deze dienst vertellen over haar ervaringen tijdens hun bezoeken aan het project in Gambia. Wij denken dat het een bijzondere viering zal worden.

Aansluitend nodigt het bestuur van Stichting-OOG iedereen uit voor een programma in het Verenigingsgebouw in Overasselt. Daar wordt u in Afrikaanse sfeer ontvangen met een gratis kop koffie met krentenbrood en kunt u nader

kennismaken met ons project in Gambia. Er draait een actuele film over het project, de fototentoonstelling is vernieuwd en er is nieuw informatiemateriaal in onze informatiehoek. Onze voorzitter Frans Geelen zal met behulp van foto's u een indruk geven van de voortgang van ons project.

We hebben enkele in Nederland woonachtige Afrikaanse vrouwen benaderd om mee te werken aan deze dag door hun verhaal te vertellen met betrekking tot het thema "vrouwen, onderwijs en toekomst".



Bij het begin van de middag zal Cynthia van Soest uit Ghana een dansvoorstelling geven en net als vorige jaren treedt een djembé groep (Afrikaanse trommels) op. U kunt Gambiaanse cadeauartikelen kopen in ons "Afrikawinkeltje", evenals zelfgemaakte kaarten. We laten u kennismaken met de Afrikaanse keuken en er is een creatieve workshop kralen rijgen en gelukspoppetjes maken. We hopen u op 10 oktober te ontmoeten. U bent van harte welkom!

Het bestuur van Stichting-OOG

VORMSEL

Op 6 november vindt in de Antonius Abt kerk te Wijchen de toediening van het Vormsel plaats aan de ruim 30 vormelingen uit de oude parochie De Hoeksteen. Vormheer zal zijn de nieuwe hulpbisschop Mutsaers of onze eigen pastoor/deken Rudy de Kruijf. De viering begint om 18.00 uur en zal opgeluisterd worden door de twee jongerenkoren van Wijchen en Alverna.

De voorbereidingen begonnen reeds in groep 8 voor de vormelingen. Zij zijn 6 keer bij elkaar geweest en hebben het gehad over bidden, over op weg zijn met mensen en met God, over deze wereld en Gods wereld en over de Heilige Geest. Er was het dagje uit naar Den Bosch, naar het feest voor vormelingen: 'The power of fire'. Zij hebben samen gevierd in de kerk met Pinksteren, met Thomasvieringen en voor de zomervakantie met de zegening van hun fietsen. Na de vormselviering zal er nog de traditionele spokentocht in de kerk plaatsvinden en we hopen enige vormelingen ook weer terug te zien bij JIB of bijvoorbeeld in een Thomasviering. Het was een leuke, gemotiveerde groep jongeren dit jaar en ik wens hen ook via deze weg alle goeds toe en tot ziens!



Pastor Annemarie Gooiker



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

ANTONIUS ABT PATROONHEILIGE VAN DE KERKEN IN NEDERASSELT (OVERASSELT EN WIJCHEN)

Antonius Abt wordt in Oost en West vereerd als de vader van het christelijke monnikendom. Hij werd omstreeks het jaar 250 geboren in Mid-den-Egypte uit rijke ouders. Na hun dood las Antonius een tekst in het Evangelie van Matteüs waar Jezus zegt: "Wilt u volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat u bezit en geef het aan de armen; en daarmee zult u een schat in de hemel bezitten. Kom vervolgens terug om Mij te volgen." (Mt. 19:21)



Deze woorden veranderden het leven van de 20-jarige Antonius. Hij gaf zijn bezittingen aan de armen en trok zich in volkomen eenzaamheid terug aan de rand van de woestijn. Daar verbleef hij twintig jaar in gebed, vasten en boetedoening en vocht hij tegen de verlokkingen van de satan. Zijn radicale leefwijze trok vele bezoekers. Steeds meer mannen raakten zo onder de indruk van Antonius' wijsheid dat ze zijn voorbeeld wilden navolgen. Zij vestigden zich in zijn nabijheid en smeekten hem om zijn geestelijke leiding. Aanvankelijk weigerde hij dat, maar gaf uiteindelijk zijn eenzaamheid op en vormde samen met zijn volgelingen een religieuze gemeenschap. Tijdens de christenvervolging onder keizer Maximinus Daza (311) verliet Antonius zijn community en ging hij naar Alexandrie om daar de gevangenen en veroordeelden en hun familieleden bij te staan. Op verzoek van St. Athanasius streed hij er ook tegen het Arianisme, de dwaalleer die de goddelijkheid van Christus loochende. Na zijn terugkeer besloot Antonius verder de woestijn in te trekken. Op de berg Kozim bracht hij de laatste jaren van zijn leven in volstrekte afzondering door. Antonius stierf op zeer hoge leeftijd.

Bron: www.katholieknederland.nl



ANTONIUS ABT - OVERASSELT

IN LIEFDE ONTVANGEN, IN VERDRIET AFGESTAAN

Het weekend van 24 en 25 oktober 2009 mag best een bewogen weekend in het leven van onze parochie genoemd worden. In alle vieringen is aandacht besteed aan de doodgeborenen kinderen die vanwege hun ongedoopt zijn niet begraven zijn in gewijde grond. Dat heeft pijn veroorzaakt bij veel moeders, vaders, broers en zussen. Pijn die nu nog voelbaar is bij ouderen onder ons. De kerkgemeenschap heeft dat lange tijd genegeerd. Maar gelukkig is daar nu een eind aan gekomen.

Ter verzachting van de geleden pijn heeft de parochie een monument opgericht dat in het betreffende weekend is ingewijd door pastor Aloys van Velthoven.



De eucharistievieringen van dat weekend waren geheel gericht op dat gebeuren. Het koor Joy4all had zelfs een speciaal daartoe ingestudeerd lied gezongen tijdens de eucharistieviering en de wijding van het monument op het kerkhof dat er prachtig bij stond in de herfstzon. Na de wijding zijn bloemen gelegd namens de drie kerkdorpen Heumen, Nederasselt en Overasselt.

Ook werd een gedachtenisprentje uitgereikt. De parochie had er 350 laten drukken en daarvan bleven er slechts 20 over.

IEDERE DONDERDAG OM 19.00 UUR AVONDGEBED

DICHTERBIJ IS DICHTER BIJ DAN U DENKT!

In Overasselt heeft Stichting Dichterbij een aantal woningen in de Klapproostraat en de Korenbloemstraat en daarnaast een dagverblijf. Deze Stichting zorgt voor mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking. Ruim een jaar geleden zijn begeleid(st)ers en vrijwilligers in samenwerking met de parochie begonnen kerkdiensten te houden voor (een deel van) de bewoners, en wel op maandagmiddag om 14.00 uur. Tijdens de vieringen zijn er vaste en wisselende onderdelen, ook wordt er gezongen.

Iedereen is van harte welkom in de Antonius Abt Kerk te Overasselt. Het is echter geen gewone gebedsdienst maar daarom juist zo bijzonder.

HET DIEPE INGAAN

"Wij moeten weer iets verwezenlijken van wat contemplatieve houding heet. Verwezenlijken zeg ik dus en er niet alleen interessant over praten. Overal is actie, organisatie, bedrijvigheid; maar waar vandaan, van waaruit geleid? Vanuit een innerlijk dat niet bij zichzelf thuis is, maar denkt en handelt vanuit hetgeen aan de oppervlakte ligt, het louter verstand, de wil iets te bereiken, de zucht naar macht, bezit en genot, die geen contact meer heeft met de waarheid,

het centrum van het leven, het essentiële en blijvende, maar ergens in het voorlopige en toevallige rondzwakt. De diepte van de mens moet weer ontwaken. In zijn leven moeten weer tijden, in zijn dagen weer ogenblikken zijn dat hij stil wordt, in zichzelf keert en zich met open hart een van de vragen voorlegt welke hem die dag troffen. Ja, hij moet weer bidden en mediteren."

Romano Guardini

DOOP



Op 3 oktober worden gedoopt:

Tess Wijers
Jesse v.Melis
Evie Publichuisen



H. GEORGIUS - HEUMEN

PATROONHEILIGE GEORGIUS OF JORIS



Georgius of Joris zou een Romeins soldaat geweest zijn. Hij stierf als martelaar in Palestina, waarschijnlijk tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus (ca. 303). In de Palestijnse Diospolis werd een kerk te zijner nagedachtenis gebouwd. Al spoedig werd hij in Griekenland vereerd. De kruistochten heb-

ben Sint Joris bekendgemaakt in West-Europa. Daar werd hij de patroon van ridders en soldaten. Joris (Saint George) is nog steeds de schutsheilige van Engeland en de Orde van de Kousenband. De legende van Sint Joris en de draak maakte hem immens populair. Daardoor werd hij het zinnebeeld van de strijd tegen het kwaad. De legende vertelt dat een verschrikkelijke draak een streek in Cappadoci onveilig maakte. Iedere dag offerde de bevolking van die streek uit angst een kind aan het monster. Omdat de christelijke Joris de draak doodde, bekeerden het land en zijn koning zich tot het geloof in Jezus.

DOOP



Op 3 oktober wordt gedoopt:

Nora Litjes

BUURTEN VOOR VREDE
VREDESWEEK 2010



BUURTEN VOOR VREDE VREDESWEEK 2010

Wij kijken niet voor vrede maar buurten voor vrede! IKV Pax Christi heeft dit jaar tijdens de Vredesweek als motto Buurten voor Vrede gekozen. Een beter leefmilieu, begin bij jezelf, is een motto dat de meesten van ons welbekend in de oren klinkt. Zowel voor de verbetering van het milieu als de veiligheid in je eigen leefomgeving is dit een goed uitgangspunt. Waar begin je als je meer veiligheid en vrede wilt? In je eigen directe leefomgeving; je straat, je wijk, je dorp of stad. Met elkaar ga je praten over hoe je de buurt leefbaar kunt houden, iets nieuws bedenken om de wijk aantrekkelijker te maken en er samen voor zorgen dat iedereen prettig leeft in de wijk. Recent onderzoek wijst uit dat mensen zich weer steeds veiliger voelen in de eigen leefomgeving. In bijna alle steden in Nederland zijn de meeste buurten, ook de zeer problematische buurten, leefbaarder en veiliger geworden. Dat is ook zeker het gevolg van de talloze kleine en grotere initiatieven die we vrijwel overal tegenkomen. Buurtbewoners zijn weer meer burger van hun buurt geworden.

Kinderen kunnen hier ook hun steentje aan bijdragen. In deze lessenserie komt het belang van samen iets doen en elkaar helpen duidelijk naar voren. Kinderen leren dat een veilige omgeving (of dat nu de klas, hun huis, de buurt of een land ergens anders in de wereld) heel belangrijk is. De Vredesweek in september 2010 is er voor iedereen, dus ook voor kinderen! Op school of tijdens de kindernevendienst kunt u aan de hand van verschillende materialen aandacht aan het thema besteden. Per leeftijdsgroep zijn er opdrachten ontwikkeld, u kunt zelf het niveau van uw groep inschatten en daar de opdrachten op uitkiezen. Er worden nog enkele aanvullende tips gegeven om dieper in te gaan op het thema.

Leo van Oss

Vieringschema
25 sept. t/m 16 okt.

(Voorgangers onder voorbehoud)

zaterdag 25 september

zondag 26 september

- 26^e zondag door het jaar
- Vredeszondag

zaterdag 02 oktober



**H. Antonius
Abt
Wijchen**

19.00 Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers

*Geén viering i.v.m.
Oecumenische viering
in de Schakel om 11.00 uur*

19.00 Woord en Communie
Jongerenkoor
Hennie Witsiers



**Emmanuel
Wijchen**

19.00 Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Harry Vogels

19.00 Ontmoetingsviering
Werkgr. Ontmoetingsviering



**H. Paschalis
Baylon
Wijchen**

19.00 Gezinsviering
Kinderkoor
Bert Oosterveer
Kindernevendienst

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes



**H. Jozef
Alverna**

19.00 Woord en Communie
Kinderkoor Groesbeek
Werkgroep Gebedsviering

09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Rudy de Kruijf

19.00 Eucharistieviering
Between
Rudy de Kruijf



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

19.00 Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers

11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Harry Vogels



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Werkgroep Gebedsviering



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Werkgroep Gebedsviering

10.45 Woord en Communie
Seniorenkoor
Werkgroep Gebedsviering



**H. Georgius
Heumen**

19.00 Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers

09.15 Woord en Communie
Gemengd Koor
Ger Vertogen

19.00 Eucharistieviering
Aloys van Velthoven



**H. Victor
Batenburg**

19.00 Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Jos van Minderhout



**H. Anna
Bergharen**

19.00 Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers

10.45 Eucharistieviering
Jos van Minderhout

19.00 Eucharistieviering
Jacques Leo



**H. Judocus
Hernen/Leur**

19.00 Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers

11.00 Eucharistieviering
Jacques Leo



**H. Damianus
Niftrik**

19.00 Eucharistieviering
Jacques Leo



**De Elsthof/
St. Jozef**

17.45 Woord en Communie
in de Elsthof
Hennie Witsiers

11.00 Eucharistieviering
in St. Jozef
Rudy de Kruijf

17.45 Woord en Communie
in de Elsthof
Hennie Witsiers

zondag 03 oktober • 27 ^e zondag door het jaar	zaterdag 09 oktober	zondag 10 oktober • 28 ^e zondag door het jaar	zaterdag 16 oktober
11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Rudy de Kruijf Kinderopvang (0-6 jaar)	19.00 Vespers Soli Deo Gloria (Heren) Annemarie Gooiker	11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Rudy de Kruijf Opvang (0-6 jaar) 	19.00 Gezinsviering Jeugdkoor Happy Joy Cees Janssen
09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen		09.30 Woord en Communie (Ouderezondag) Pallaskoor Jo Verbruggen	
09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	19.00 Eucharistieviering New Voice Rudy de Kruijf	09.30 Woord en Communie Gemengd Koor  Annemarie Gooiker	
09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Rudy de Kruijf	19.00 Woord en Communie Samenzang Wergroep Gebedsviering	09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Rudy de Kruijf	19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Jan Kortstee
11.00 Woord en Communie Mazing Joy Cees Janssen		11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Jo Verbruggen	
09.15 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven		
10.45 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven		10.45 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven	
		09.15 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	19.00 Eucharistieviering Aloys van Velthoven
09.30 Eucharistieviering Jacques Leo		09.30 Woord en Communie (Kermiszondag) Hennie Witsiers	
		09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	19.00 Eucharistieviering Jos van Minderhout
11.00 Eucharistieviering Jacques Leo	19.00 Eucharistieviering Jacques Leo		
11.00 Eucharistieviering (Gildemis) Jos van Minderhout		09.45 Eucharistieviering Jacques Leo	19.00 Eucharistieviering Jacques Leo
11.00 Woord en Communie in St. Jozef Hennie Witsiers	17.45 Eucharistieviering in de Elsthoef Rudy de Kruijf	11.00 Woord en Communie in St. Jozef Annemarie Gooiker	17.45 Woord en Communie in de Elsthoef Cees Janssen

Vieringschema**17 okt. t/m 07 nov.**

(Voorgangers onder voorbehoud)

zondag 17 oktober

- 29^e zondag door het jaar
- Wereldmissiedag

zaterdag 23 oktober**zondag 24 oktober**

- 30^e zondag door het jaar

**H. Antonius
Abt
Wijchen****11.00** Eucharistieviering
Elkerlyckkoor
Rudy de Kruijf
Kinderopvang (0-6 jaar)**19.00** Eucharistieviering
Pallaskoor
Martin Claes**11.00** Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)**Emmanuel
Wijchen****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf**09.30** Woord en Communie
Gospelkoor 'Lift Your Voice'
Bert Oosterveer**H. Paschalis
Baylon
Wijchen****09.30** Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers**19.00** Gezinsviering
Kinderkoor
Bert Oosterveer
Kindernevendienst**09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes**H. Jozef
Alverna****09.30** Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen**19.00** Woord en Communie
Samenzang
Werkgroep Gebedsviering**09.30** Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Rudy de Kruijf**H. Johannes
de Doper
Balgoij****11.00** Eucharistieviering
Mazing Joy
Jan Kortstee**11.00** Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Bert Oosterveer**H. Antonius
Abt
Nederasselt****09.15** Gezinsviering
Kinderkoor
Aloys van Velthoven**19.00** Woord en Communie
Mazing Joy
Werkgroep Gebedsviering**H. Antonius
Abt
Overasselt****10.45** Gezinsviering
Kleurklanken
Aloys van Velthoven**10.45** Woord en Communie
Seniorenkoor
Werkgroep Gebedsviering**H. Georgius
Heumen****09.15** Woord en Communie
Gemengd Koor
Ger Vertogen**H. Victor
Batenburg****09.30** Eucharistieviering
Jos van Minderhout**09.30** Eucharistieviering
Jacques Leo**H. Anna
Bergharen****10.45** Eucharistieviering
Jacques Leo**H. Judocus
Hernen/Leur****11.00** Eucharistieviering
Jacques Leo**19.00** Woord en Communie
Hennie Witsiers**H. Damianus
Niftrik****09.45** Woord en Communie
Hennie Witsiers**De Elsthof/
St. Jozef****11.00** Woord en Communie
in St. Jozef
Cees Janssen**17.45** Eucharistieviering
in de Elsthof
Rudy de Kruijf**11.00** Eucharistieviering
in St. Jozef
Rudy de Kruijf

zaterdag 30 oktober	zondag 31 oktober • 31 ^e zondag door het jaar • Allerheiligen	zaterdag 06 november	zondag 07 november • 32 ^e zondag door het jaar • Willibrordzondag
19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Antonius Abt Cees Janssen	11.00 Eucharistieviering Oud Jongerenkoor Ant. Abt Rudy de Kruijf Kinderopvang (0-6 jaar)	18.00 Vormselviering Jongerenkoor H. Jozef Deken Rudy de Kruijf/ Annemarie Gooiker	11.00 Eucharistieviering Elkerlyckkoor Cees Janssen/Rudy de Kruijf Kinderopvang (0-6 jaar)
	09.30 Woord en Communie (<i>Allerzielen/Allerheiligen</i>) Gemengd Koor Jo Verbruggen	19.00 Ontmoetingsviering Werkgr. Ontmoetingsviering	09.30 Eucharistieviering Pallaskoor Martin Claes
19.00 Woord en Communie Koor onbekend Bert Oosterveer	09.30 Woord en Communie (<i>Allerzielen/Allerheiligen</i>) Gemengd Koor Bert Oosterveer		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Rudy de Kruijf
19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes	09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen
	11.00 Woord en Communie (<i>Allerzielen/Allerheiligen</i>) Mazing Joy Jo Verbruggen		11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
	09.15 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	19.00 Woord en Communie Mazing Joy Werkgroep Gebedsviering	
	10.45 Eucharistieviering Seniorenkoor Aloys van Velthoven		10.45 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep Gebedsviering
19.00 Eucharistieviering Aloys van Velthoven			09.15 Woord en Communie Gemengd Koor Ger Vertogen
	09.30 Gezinsviering Hennie Witsiers/Lucy de Keijn		09.30 Eucharistieviering Jacques Leo
19.00 Eucharistieviering Jos van Minderhout			10.45 Eucharistieviering Jacques Leo
	11.00 Eucharistieviering Jacques Leo	19.00 Eucharistieviering Jos van Minderhout	
	09.45 Eucharistieviering Jos van Minderhout		09.45 Eucharistieviering Jos van Minderhout
17.45 Woord en Communie in de Elsthoef Cees Janssen	11.00 Woord en Communie in St. Jozef Bert Oosterveer	17.45 Eucharistieviering in de Elsthoef Martin Claes	11.00 Woord en Communie in St. Jozef Annemarie Gooiker

BIJZONDERE VIERINGEN

vrijdag 24 september	09.30 uur	Viering in "de Muts", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.
zondag 26 september	19.00 uur	Taizéviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
zondag 26 september	19.00 uur	Oecumenische viering in <i>Leur</i> . Thema: Het Klooster
vrijdag 01 oktober	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 08 oktober	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 15 oktober	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop.
zondag 17 oktober	19.00 uur	Taizéviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 22 oktober	09.30 uur	Viering in "de Muts", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.
vrijdag 29 oktober	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop.
zondag 31 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in <i>Leur</i> . Thema: Tien
maandag 01 november	19.00 uur	Allerheiligenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
dinsdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> , <i>H. Jozefkerk Alverna</i> , <i>H. Victor-kerk Batenburg</i> , <i>H. Annakerk Bergharen</i> , <i>H. Damianuskerk Hernen</i> , <i>H. Georgiuskerk Heumen</i> , <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
dinsdag 02 november	19.30 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> .
vrijdag 05 november	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 12 november	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.

Viering voor ouderen en belangstellenden op de 1e vrijdag van de maand H. Anna Bergharen, 1e woensdag van de maand H. Damianus Niftrik, 1e dinsdag van de maand H. Judocus Hernen en laatste dinsdag van de maand H. Victor Batenburg, alle om 10.00 uur met koffie na afloop.

Mijlpaalvieringen 12 oktober en 9 november om 10.15 uur



PASCHALIS BAYLON - WIJCHEN

VANUIT DE KERKRAAD

WOENSDAG 23 JUNI 2010

De voorzitter opent de vergadering en vraagt of Melchior het verslag wil schrijven voor het parochieblad. Het komt dan in het blad van de nieuwe parochie te staan.

Het openingswoord wordt gedaan door Els Bergman. Ze leest uit het blad 'Klimop' voor. Het is een verhaal over hoe het vroeger in een gezin ging. Dat werd vergeleken met nu. Veel leden herkenden er dingen van hun eigen vroeger van.

Verslag en actiepunten van kerkraad vergadering van 12 mei 2010 worden goed gekeurd.

* Actiepunt: gedenkplaat voor te vroeg geboren kinderen wordt door 3 personen verder uitgewerkt. Bij de volgende vergadering wordt een besluit genomen hoe het eruit komt te zien.

* Informatie pastoresteam/pastoraatgroep: er is veel gesproken over de nieuwe parochie, o.a. over wat er gaat gebeuren en veranderen per 19 september 2010.

* Rondvraag: Nel laat voorbeelden zien van de nieuwe kandelaren tegen de pilaren.

* Rooster: Winterrooster: september tot mei: 1^e zaterdag van de maand viering met kinderkoor. De andere weekenden alleen op zondag met de andere koren.

* Vrijwilligersavond: zaterdag 20 november 2010. De lectoren worden gevraagd voor de organisatie van de avond.

De voorzitter bedankt iedereen voor het afgelopen jaar en wenst iedereen een fijne vakantie toe. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Melchior Föllings



COLLECTES

12/ 13 juni	€ 115,95
20 juni	€ 128,08
26/ 27 juni	€ 147,67
3/ 4 juli	€ 104,02
11 juli	€ 74,39
18 juli	€ 80,10
25 juli	€ 78,96
1 augustus	€ 82,70
8 augustus	€ 63,98
15 augustus	€ 91,34
22 augustus	€ 81,93



H. JOZEFKERK-ALVERNA

GEDOOPT

Jens Hendriks, Kwartelstraat
Nikki Stoop, Nijmegen



GEDOOPT

Tijn Prudon, Antoniusstraat
Kaylee Hogeweg, Homberg



SFEERVOLLE OPENLUCHTDIENST BIJ DE OUDE TOREN

Op zondag 11 juli jongstleden vond bij de Oude Toren in Balgoij voor de derde keer een openluchtdienst plaats. Vanwege het warme weer werd besloten om de dienst niet zoals voorgaande keren achter de toren te houden, maar in het weiland ernaast, waar oorspronkelijk het kerkhof heeft gelegen. Een mooie rustieke plek met oude bomen. Het was goed toeven in de schaduw van die bomen en het was dan ook een druk bezochte, sfeervolle en mooie dienst, voorgedaan door pastor Jo Verbruggen en muzikaal opgeluisterd door de twee koren uit Balgoij, het gemengd zangkoor en Mazing Joy.

De oude toren markeert de plek, waar tot bijna 100 jaar geleden de St. Janskerk de kern van het toenmalige Balgoij bepaalde. In 1913-1914 werd een nieuwe kerk gebouwd aan de Boomsestraat en schoof het centrum van Balgoij een stukje op. Een korte reis, maar wel een markeerpunt in de geschiedenis van de Balgoijse mensen.

Als thema van de viering werd gekozen: "op reis". Mensen zijn hun leven lang op reis en dat gaat zelden zonder ongemakken en onzekerheden. Dat gold voor de reis van de St. Janskerk en dat geldt ook voor de start van de nieuwe grotere parochie, waar we nu deel van worden. Er is de afgelopen maanden veel werk verzet en in de komende tijd zal er ook nog veel gedaan moeten worden. Er zullen ook voor onze Johannes de Doper kerkgemeenschap zeker dingen veranderen, wat vertrouwd is verloren gaan, maar er zullen ook nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Met vertrouwen en goede wil moet het lukken.

Er was nog een reden om te kiezen voor het thema "op reis". Pagus Balgoeye, de heemkundewerkgroep die bij de Oude Toren haar thuis heeft, bestaat in 2010 tien jaar en is dus alweer tien jaren op reis. In die tijd werd geprobeerd om verleden en heden van de Balgoeyse mensen, hun omgeving en hun gebruiken vast te leggen, te bewaren en tentoon te stellen. Een unieke reis, die heel veel heeft opgeleverd.

Zo is iedereen zijn leven lang op reis. Martin Claes schreef in het laatste Hoeksteenblad: Waar mensen elkaar tegenkomen om samen op reis te gaan, ontstaan interacties en gesprekken. Die gesprekken zijn nodig om elkaar te leren kennen en om de reis tot een succes te maken. God is er als een verborgen derde bij aanwezig, daar mogen we op vertrouwen. Hij zal onze reis leider zijn, of we hem nu herkennen of niet.

De mooie plek om en bij de Oude Toren is ook

zonder een openluchtdienst de moeite van een bezoekje waard, een plek van rust en inspiratie voor iedereen die op reis is.

Piet van Erp



HUWELIJK



Natasja Jansen & Marcel Hendriks



VANUIT DE KERKRAADSVERGADERING

Juni 2010

* Ofschoon er weinig gebruik gemaakt wordt van de openstelling van de kerk op Goede Vrijdag, wordt deze toch gehandhaafd. Het is makkelijk te organiseren, omdat de "bloemen-groep" dan altijd bezig is met de versiering voor Pasen en voor een aantal mensen heeft de openstelling veel waarde. Ook zijn de vieringen op Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag aan de orde geweest. Conclusie: deze willen we graag houden zolang de bezetting van de pastores dat tenminste toelaat.

Omdat lang niet alle werkgroepen vertegenwoordigd zijn in de kerkraad is er het afgelopen jaar een nadrukkelijke terugkoppeling geweest. Deels door een bezoekje en deels schriftelijk en/of mondeling. Een jaarlijkse vorm van contact is wenselijk en komt op de agenda van november of januari. Er zijn nu geen bijzondere acties nodig.

* Op 7 september komen de stuurgroep en de kerkraad weer bij elkaar voor de eerste bijeenkomst na de vakantie.

Dan nog dit.

* De denktank (drie jaar geleden ontstaan vanuit de Emmanuelkerk en Samsam om de wijk wat meer saamhorigheidsgevoel te geven) en de LeefbaarheidsGroep Achterlo gaan meer samenwerken. Ook Talis en Meer Welzijn Wijchen participeren in het overleg. De LBG en de Denktank gaan twee maal per jaar samen vergaderen. Verslagen en agenda's van de eigen vergaderingen worden over en weer verzonden en de leden

van de beide groeperingen zijn welkom bij elkaars vergaderingen.

* De burendag zal dit jaar plaatsvinden op 25 september en dat is tevens de landelijke datum. De opzet is ruimer dan die van het vorig jaar. Er zullen meer activiteiten komen, met name voor jongeren. Voor hen een puzzeltocht door de wijk (met prijsjes) die start bij de woonvorm, een behuizing voor gehandicapte mensen. In de woonvorm kan een ervaringspeurtocht gemaakt worden. Voor de volwassenen, ook voor hen die minder goed ter been zijn is er een huifkartocht, beginnend bij de woonvorm. Er kan een kijkje genomen worden in de Emmanuelkerk waar Lift Your Voice zal zingen vanaf het begin van de middag en het Pallaskoor vanaf ongeveer 14.30 uur. Wie daarna ook graag zelf wil zingen kan aan het eind van de middag in 't Achterom meedoen met een liederentafel. Ook kunt u hier kennis nemen van al de activiteiten die daar door het jaar voor de wijkbewoners georganiseerd worden. Op het terrein van Samsam en De Eerste Stap staan te veel spel- en activiteitenmogelijkheden om hier allemaal te benoemen, waaronder een springkussen en een klimwand. Ook komt er een jongerenbus. Dankzij subsidie kunnen alle activiteiten gratis aangeboden worden. Het is een uitstekende dag om uw buurt wat nader te verkennen.

Begin september is de tweede flyer bij u in de bus gevallen met op de voorkant meer informatie en op de achterkant de deelnemende organisaties.

Namens stuurgroep en kerkraad,
Marion Eling-Huls, voorzitter kerkraad.



HUWELIJK

Lennie van Nuland & Vincent van Gemen
Femke Janssen & Michel Kuster
Ellen Berendsen & Mark Reuvers
Linda ter Locht & Toon Kuijpers



GEDOOPT

Mike Bressers	Lobke van Lent
Owen Rademakers	Femke van Berlo
Quint Rosmalen	Vincent van Gemen
Justin Looyschelder	Gijs Henderiks

REÛNIE JONGERENKOOR ANTONIUS ABT

Oproep aan alle oudleden van het jongerenkoor van de H. Antonius abt kerk in Wijchen o.l.v. Jos Verbeeten.

Wie: voor alle koorleden die lid zijn geweest

Waar: eerst in de H. Antonius Abt kerk en daarna in zaal Sterrebosch, te Wijchen

Wanneer: zondag 31 oktober 2010

In de mis van 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk. Daarna naar zaal Sterrebosch om aansluitend onder het genot van een drankje weer eens gezellig bij te praten over 'toen'.

Aanmelden: een mailtje naar jongerenkoor2010@gmail.com. Vermeld je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, in welke periode je lid was én je favoriete koorliedje van destijds.



VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag 22 augustus kwamen na de viering van 11.00 uur onze vrijwilligsters en vrijwilligers, zo'n 65 mensen, bij elkaar, onze vaste medewerkers, die het hele jaar door allerlei taken vervullen. Dit keer zaten we niet in de pastorie, maar in de onovertroffen Hernense "Cafeesterij De Toekomst". Het was weer een feest met een lekker glas wijn en een wel zeer smakelijk buffet. Maar het voornaamste was wel de duidelijke aanwezigheid van gemeenschap. Samen met al die vrijwilligsters en vrijwilligers, al die velen, die altijd weer bereid zijn om allerlei taken in onze parochie te vervullen en bij te springen als dat gevraagd wordt, vormen wij samen wel een hele sterke geloofsgemeenschap. Iedereen mag weten, dat we met elke aanwezigheid, met ieders bijdrage ontzettend blij zijn.

Tijdens het vrijwilligers dankfeest, bood Jos Brouns drie buitengewone fotoboeken aan pastoor wvd. J. van Minderhout aan, voor de parochie en al haar medewerksters en medewerkers, als een laatste afsluiting van de restauratieperiode van onze kerk. Tijdens de restauratie heeft fotograaf S. Schutte allerlei aspecten van en rond de restauratie vastgelegd. Daar zijn drie fotoboeken uit ontstaan. Een over de restauratie, die zoveel ingrijpende beelden heeft opgeleverd. Een tweede over de vele vrijwilligers en vrijwilligsters die in onze parochie en rondom de restauratie heel veel hebben bijgedragen. Het derde fotoboek over onze Judocuskerk, zoals deze er nu uit ziet. Een fotoboek met allerlei bijzondere fragmenten, die onze kerk rijk is en waardoor deze kerk behoort tot de top tien van Gelderland, met bijvoorbeeld een van de mooiste preekstoelen van Nederland.

(Redactie: In een volgend nummer leest u hier meer over)



PAROCHIEKERK VAN ST. - ANNA

De parochiekerk van Bergharen is toegewijd aan de Heilige Anna, de moeder van Maria. De bouw ervan is in 1895 voltooid voor een bedrag van omgerekend € 17.755,00. C. Franssen uit Roermond, die meerdere kerken in onze streek ontwierp (o.a. Batenburg) was de architect. Bij de bouw werd er al rekening mee gehouden, dat er nog wel eens een watersnood zou kunnen komen. Het peil werd daarom zo hoog gelegd als de hoogste waterstand van 1861. Daardoor bleef de kerk bij de watersnood in 1926 droog.

Het gebouw is een driebeukige, neogotische kruisbasiliek. Het dwarsspand steekt een weinig buiten de zijbeuken uit. Boven de ingangspartij, die wordt geflankeerd door twee torentjes, bevindt zich het koor met orgelruimte.

Uitwendig bezien zou men verwachten dat er tussen de ingangspartij en dwarsspand vier traveeën moeten zijn. De contreforten en de gebrandschilderde ramen wijzen daarop. Inwendig blijkt dat de architect een zogenaamde "Stützen Wechsel" heeft toegepast waardoor er slechts twee traveeën zijn, afgedekt door twee ribstergewelven. Van buiten lijkt de kerk daardoor groter dan hij in werkelijkheid is. Het middenschip, het priesterkoor en het dwarspand zijn even hoog. Op de plaatsen waar deze zich kruisen bevindt zich een vieringkoepel. Net onder de koepel zijn de afbeeldingen aangebracht van de

vier evangelisten. Zo staat Johannes afgebeeld als adelaar, Lucas als stier, Mattheus als engel en Marcus als leeuw. Ook buiten, aan de voorzijde van de kerk, komen deze voorstellingen rond het grote ronde raam terug.

De kerk telt in zijn geheel zeven torens. In de klokkentoren werden eind 1964 drie nieuwe klokken geplaatst, waarvan Anna de zwaarste, Maria de middelzware en Cecilia de lichtste klok is. Iedere middag, even na twaalf uur luidt hier nog steeds het Angelus. De Antoniusklok die tot dan toe dienst deed in de toren, werd beneden in de kerk geplaatst en is nog hoorbaar tijdens de consecratie in een eucharistieviering.

De kerk is, evenals de twee voorgaande gebouwen, toegewijd aan de Heilige Anna, de moeder van Maria. De eerste kerk, een schuurkerk achter de huidige pastorie, werd in 1797 in gebruik genomen waardoor de Sint-Annaparochie al ruim 200 jaar bestaat.

In de kerk bevindt zich onder andere een beeld van Sint-Anna-te-Drieën uit de 14^e eeuw, voorstellende de Heilige Moeder Anna met haar dochter Maria en Jezus, haar kleinkind. Het hoogaltaar met kaarsenbanken en tabernakel is door kunsttaliër J. Oor uit Roermond vervaardigd. Van Bokhoven uit Nieuwkuijk voltooidde het in 1901 naar een ontwerp van architect C. Franssen. In 1906 werden de zijaltaren geplaatst (Maria en Jozef). Naast de preekstoel staat een

Heilig Hartbeeld in Slavonisch eikenhout. Het werd in 1921 geschonken door secretaris L. van de Heuvel. Verder treffen we achter in de kerk nog beelden aan van de H. Antonius van Padua en van de H. Franciscus van Assisi. Het offeraltaar is in 1966 overgenomen uit het voormalige Sint-Annaklooster en past uitstekend in het gehele interieur. De preekstoel stamt uit het jaar 1847 en kwam in 1901 over uit de kerk van Beuningen. En de doopvont is volgens de overleveringen afkomstig uit een voormalige kapel nabij het kasteel van Hernen en werd in 1938 aan de parochie geschonken.

“Moeder Anna, Maria onderwijzend” in het portaal is een terracotta beeld, afkomstig uit België en ongeveer net zo oud als deze kerk.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

900 JAAR HEILIGE DAMIANUS IN NIFTRIK

De nieuwe H. Damianuskerk in Niftrik werd op woensdag 16 juli 1941 ingewijd door pastoor Jos van de Loo. Deze kleinere kerk verving de door de krijgsmacht in brand gestoken oude statige voorganger.

Niftrik (900 jaar geleden Nijftricht of Nifterka) had al in de twaalfde eeuw een kerk met een zware toren, toegewijd aan Cosmas en Damianus, thans alleen de Heilige Damianus. Later in de veertiende eeuw kwam daar nog een kapel bij, 21 september 1392 begiftigd (geschonken) door Hertog Willem Van Gelre Van Gullik. Van de middeleeuwse kerk resteert nu slechts nog een kei en een luidklok uit 1318. Deze bijzondere luidklok is te bewonderen in het Beiaardmuseum te Asten. Maar het kerkhof is er nog wel op de plek waar de mensen van Nifterka eeuwen geleden ter kerke gingen.

In 2008 is er door de Niftrikse vrijwilligers een nieuwe Calvarieberg gebouwd. Het onderste

deel stelt het lege graf van Christus voor met de weggerolde sluitsteen. Naast het lege graf waakt een prachtige marmeren engel, geschonken door een gulle inwoner uit het dorp.

Eens per jaar houdt op het kerkhof van Niftrik de kist van een overledene stil bij de calvarieberg. Één keer, want dat is het gemiddelde sterftecijfer onder de 500 dorpelingen. Een begrafenis is niet alleen een droevige gebeurtenis in Niftrik. Het is ook een mooie oude traditie. Want sinds mensenheugenis wordt de mis opgeluisterd door het St. Damianusgilde. Gildeleden dragen de kist en het gildevaandel waakt over de dode. Als deze tenminste lid van het gilde was, maar dat is 99 procent hier. Alle gildeleden krijgen een uitnodiging voor de uitvaart. Wie niet kwam betaalde één gulden boete. Dat was altijd en is nu nog zo, alleen de muntsoort is later veranderd in één euro.

Het kerkbeheer heeft vorig jaar met succes gepleit om het pad langs het kerkhof, van de dijk richting kerk, een naam te geven. Kerkpad heet het nu. Uit oude documenten blijkt dat er in het verleden ook een “kerkepad” was langs het kerkhof. Dat gebruikten de boeren uit de omgeving om ‘s zondags naar de kerk te lopen.

Bordjes moeten fietstoeristen op de dijk er straks op wijzen dat ze beneden het monumentale kerkhof kunnen bezoeken. Of een hapje eten en wat drinken op de banken in de tuin bij de kerk. Daar komt ook nog een tafel. Voedsel en drank moeten ze wel zelf meenemen. Het vooroorlogse café naast de kerk is er jammer genoeg niet meer.

Ton in 't Veen





DE ST. VICTORKERK

De bouwer van de kerk was de architect, Cornelis van Dijk, geboren op 5 juni 1833 te Houten. Cornelis van Dijk werd – evenals zijn vader – opgevoed in de hervormde godsdienst. Maar zijn moeder was katholiek en hij wordt ook katholiek. Hij huwde op 19 augustus 1864 in Geertruidenberg met Cornelia de Kroon. Van beroep is hij dan nog altijd timmerman, doch zeer waarschijnlijk bouwt hij in Brabant - mogelijk onder leiding van architecten - al kerken. In de jaren 1868 - 1869 bouwde hij zijn eerste eigen kerk in Maasbommel. Daarna bouwt hij een parochiekerk in Zeeland en als derde kerk bouwt hij de kerk van Batenburg. Daarna bouwde hij nog vele andere kerken.

In 1873 werden het oude kerkje met de pastorie afgebroken. Er werd tijdelijk een houten noodkerkje gezet en ging de eerste spade in de grond. Architect van Dijk zorgde voor een hecht fundament onder zijn kerk. Op de plaats waar de pilaren en kolommen van de kerk komen, liet hij putten graven - 36 in totaal - met een middellijn van twee meter en echt tot tien meter diep. Deze kokers werd gevuld met Maaszand dat door middel van pompen werd aangewaterd.

In 1875 werd op 30 april krachtens volmacht van Mgr. J. Zwijsen door pastoor J. Kroonen de nieuwe kerk ingezegend. De nieuwe kerk werd op de 1^e mei 1875 plechtig in gebruik genomen. Pastoor Kroonen werd bij de plechtige H. Mis geassisteerd door twee paters Jezuïeten, de paters Maas en van Rijckevorsel. Veertien kinderen deden hun eerste communie.

Aan pastoor Johannes Kroonen werd op 1 januari 1873 door zijn parochianen als nieuwjaarsgeschenk een nieuwe kerk toegezegd. De kerk had nauwelijks bezittingen. Er was slechts een bedrag van fl. 3.000,00 en dat was genoeg om de gronden naast de bestaande oude kerk aan te kopen om aldus een bouwterrein te krijgen. Maar een zekere Jan Steeg jr., die de gemeenschap ook diende als wethouder en kerkmeester zegde toe de kerk geheel te zullen betalen mits de overige parochianen zouden zorgen voor een schone pastorie. Zo is geschied. De R.K. Kerk St. Victor is een neogotische basiliek zonder transept, met beukig koor en west-toren met naaldspits, en werd in februari 1976 op de monumentenlijst geplaatst, zoals reeds zoveel panden in het historische stadje Batenburg.



VIERING VAN HET FEEST VAN DE H. VICTOR

Jaarlijks wordt het feest van de patroonheilige van deze kerk gevierd omstreeks 10 oktober. De H. Victor is gestorven op 10 oktober 286. Het onderstaande lied wordt dan aan het einde van de viering gezongen.

Refrein:

*O Held, wij bewond`ren uw dubbele moed
Sint Victor, ontvang ons eerbiedige groet.*

*O Heilige Victor, patroon onzer Kerk
Wil horen ons dankbare zangen
Uw moedig geloof draagt het Martelaarsmerk
Gij waart vol van hemelverlangen
Refrein*

*Gij kwaamt uit Egypte met honderden fier
Uit Thebe, als buit der Romeinen
Gij streedt voor de Keizer, maar eerdet ook hier
De Christus, gij waart een der Zijnen
Refrein*

*Gij kreeg toen de keuze van Maximiaan
Als overste heidens te leven
In aanzien en macht en vol wereldse waan
Of anders: als Christen te sneven
Refrein*

*Uw trouw aan uw Christus bepaalde de keus
Wij wildet geen lafaard ooit wezen
Gij gaaft nabij Xanten uw hoofd met de leus
De Naam van Gods Zoon zij geprezen
Refrein*

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Dit jaar vieren wij het feest van Allerheiligen op zondag 31 oktober 2010. Wij willen dit samen doen met de kinderen en wel in het bijzonder met de kinderen, die op 6 juni j.l. hun eerste communie gedaan hebben. De voorbereidingsgroep is volop bezig met een kinderviering te maken. Binnenkort zullen de kinderen hiervoor uitgenodigd worden.

In deze viering zullen diaken Hennie Witsiers en pastoraal werkster Lucie de Kleijn voorgaan. Het Kinderkoor "De Kerkids" zullen de viering op-luisteren.

Op dinsdag 2 november 2010 worden de overledenen van het afgelopen jaar in een bijzondere viering herdacht. Deze viering begint om 19.00 uur. De familieleden van de overledenen zullen afzonderlijk hiervoor uitgenodigd worden.

De graven op het kerkhof worden op de zondag na Allerzielen, 7 november 2010, na de wekelijkse viering gezegend.



O	H	C	B	W	G	Z	P	Y	G	M	R	E	K	L	P	E	R	I	E
G	X	L	I	O	B	S	V	W	H	Z	W	O	B	L	O	L	A	N	W
Y	J	R	B	V	N	S	U	R	T	E	P	N	O	M	I	S	A	P	J
U	U	K	E	O	Y	F	Ü	P	J	K	L	R	C	X	S	Z	R	E	J
Y	D	J	Q	N	L	M	Q	E	P	S	N	O	W	Y	Ü	A	E	N	U
J	A	K	O	B	U	S	D	E	M	I	N	D	E	R	E	B	V	J	U
O	S	K	A	K	G	M	A	M	W	O	L	J	A	U	D	T	J	Q	Q
H	I	U	E	J	V	K	G	M	P	T	L	I	A	P	D	I	I	U	M
A	S	N	V	H	Z	E	Q	A	O	G	Q	O	F	E	A	D	E	M	U
N	K	A	D	B	G	B	D	T	W	H	N	H	T	L	T	J	D	G	X
N	A	M	E	R	E	O	F	T	O	N	T	W	P	R	S	T	N	J	O
E	R	E	D	R	E	E	M	E	D	S	U	B	O	K	A	J	O	I	Q
S	I	R	R	W	D	K	M	Ü	J	U	Z	D	N	D	D	B	M	R	C
Z	O	I	U	Q	R	N	E	S	Q	G	M	Z	S	U	U	W	I	G	D
F	T	X	I	I	N	V	A	O	A	S	K	H	M	M	J	X	S	S	W

ANDREAS
BARTOLOMEÛS
FILIPPUS
JAKOBUS DE MEERDERE
JAKOBUS DE MINDERE
JOHANNES
JUDAS ISKARIOT
JUDAS TADDEÛS
MATTEÛS
SIMON DE IJVERAAR
SIMON PETRUS
THOMAS

Deze apostelen zijn verstopt in het kader. Kun jij ze vinden?

Beste jongelui van 6 tot 26 jaar,
Zitten jullie wel eens in de kerk met in je hoofd de vraag: 'Wat bedoelen ze eigenlijk?' of 'Waarom doen we dat eigenlijk?' Of dat je opa of oma vertelt over hoe het ging toen zij als kind of jongere naar de kerk gingen en dat je met je oren staat te klapperen?
Vanaf nu is er in iedere Apostelbode ruimte om jouw vraag te stellen. Denk nooit dat je een domme vraag stelt, want domme vragen bestaan niet (wel domme antwoorden).
Stuur je vraag naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl en ik ga het antwoord zoeken, desnoods ga ik hogerop.
Ineke Wintjes



HOE ZIT DAT?
Kan iemand vaker het sacrament van de zieken krijgen? Wat als je plotseling dood gaat zonder ziekenzalving?
Michelle 17 jaar

'Het sacrament van de zieken' of 'de ziekenzalving' is een soort van hartversterker. Mensen die erg ziek zijn, een zware operatie moeten ondergaan of bijna doodgaan kunnen een pastor laten komen om hen de ziekenzalving te geven. Tijdens de ziekenzalving wordt de persoon door de pastor met olie gezegend. Olie staat voor genezing en geeft de zieke kracht. Olie werd vroeger namelijk gebruikt om wonden mee in te smeren en deze te verzachten en te helpen bij het genezen. Bij de ziekenzalving wordt tot Jezus en de Heilige Geest gebeden om de zieke bij te staan en eventueel weer beter te maken. Ook wordt God gevraagd om bij de familie te zijn in deze, vaak moeilijke, periode.

De ziekenzalving is er om mensen kracht te geven, om hen te laten merken dat ze niet alleen zijn, het geeft vertrouwen in de toekomst. 'God gaat met je mee, ook in deze moeilijke tijd': Een echte hartversterker dus!
Je snapt nu misschien ook wel dat iemand vaker de ziekenzalving kan krijgen.

Soms sterft iemand plotseling en heeft niet de ziekenzalving gekregen. Zoals je hierboven leest is de ziekenzalving geen entreekaartje voor de Hemel. Wel kan de ziekenzalving helpen om terug te kijken naar je leven. Mensen hebben rondom de ziekenzalving vaak een persoonlijk gesprek met de pastor en kunnen vergeving vragen voor wat niet zo goed is gegaan. Je kunt het dan zien als een overvolle koffer die je meeneemt op je laatste reis. Ook met een zware koffer kom je op je bestemming aan, maar het kan handig zijn om je koffer wat lichter te maken en er wat spullen uit te halen. Maar ook als er geen tijd is om die koffer lichter te maken, hoef je je geen zorgen te maken.

Wij, mensen, zien vooral wat wij en anderen allemaal niet goed doen. God kijkt anders. Vergelijk ons leven met een borduurwerk. Wij zien de onderkant: Allerlei knopen, kleuren die door elkaar lopen en fouten. God ziet de bovenkant van het borduurwerk: Prachtig bij elkaar passende kleuren, herstelde fouten, een mooi resultaat.

Ik geloof dat we ook met een volle koffer meer dan welkom zijn.

Ineke Wintjes

OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND

De maand oktober is toegewijd aan Maria. Ter ere van de Moeder van Jezus en onze Moeder wordt in de gemeenschap van Batenburg op dinsdagavond steeds om 19.00 uur in de kerk of in de pastorie de rozenkrans gebeden, en in de Emmanuelkerk op de donderdagavond. Het is goed dat deze traditie nog wordt voortgezet. Als dankzegging voor al het goede wat wij wel mogen ontvangen, is een gebed tot de voorspreekster van ons allemaal bijzonder op zijn plaats, of een gebed tot de Troosteres van de bedroefden en zo zijn er nog zoveel titels voor haar te bedenken. U kunt dit thuis doen, maar u kunt ook in een groep samen bidden. De keuze is aan u. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden. De eerste bijeenkomst in Batenburg is op dinsdag 5 oktober en de laatste op dinsdag 26 oktober 2010. In de Emmanuel is dit op 7 oktober en de laatste op 28 oktober 2010.

AFSCHEID VAN DE MAASKANTER

Het parochieblad De Maaskanter werd in juli 1998 voor de streekparochie Maaskant (bestaande uit Overasselt, Nederasselt en Heumen) opgericht, en op instigatie van de toenmalige "stuurgroep Pastoraat" uitgegeven door de drie parochies. De stuurgroep stond dat jaar onder voorzitterschap van Riet Beelen-Dahm uit Heumen. Pastor Kees van de Muijsenberg stimuleerde deze werkgroep onvermoeibaar om tussen de drie parochies, waarvan de samenwerking nog in een pril stadium verkeerde, nieuw beleid te initiëren naar de toekomst toe. Het enige redactielid in de eerste jaren van De Maaskanter was Frans Huisman. Hij nam ook al de 'pr' van de stuurgroep voor zijn rekening. De naam van het blad was geïnspireerd door het feit dat ook de drie parochies opereerden onder de naam 'Maaskant', omdat ze aan de boorden van de Maas waren gelegen. De ruimte die Frans geboden werd (vier kantjes van een A-4-tje) bleek op de duur te krap om alle aangeleverde kopij te kunnen plaatsen. Frans zegt met enige spijt: "De schrijvers van artikelen en berichten porden me aan dat dit of dat bericht er per se in moest, maar ik zat constant met de lay-out te worstelen. Voor speciale inlegvellen werd geen geld beschikbaar gesteld. Dus toen ben ik er op een gegeven moment mee gestopt".

Henk van Hout, inmiddels overleden, die ook het blad van de Overasseltse Verenigingsagenda "Bij Ons" redigeerde, nam het werk van Huisman erbij. Ook hij kreeg al gauw te maken met ruimtegebrek en legde het werk neer. Jan Bloo, die intussen met zijn vrouw Loes in huize "t Pakhuus" in Overasselt was neergestreken, ontfermde zich vervolgens over de redactie van het blad. Hij zat zozegzegd korter bij het vuur, omdat Loes in het overkoepelend be-

stuur van De Maaskant-parochie zat. Als er iets te verhapstukken viel, was zijn stereotiepe gezegde: "Ik zal het er met Moeder Overste over hebben". Dit was uiteraard schertsend bedoeld, maar het werkte wel: Moeder Overste gaf hem meestal zijn zegen. Omdat Huisman ook met het lay-outen was gestopt, werd Leo Roelofs uit Nederasselt, die vrij goed thuis was op de computer, bereid gevonden zich te belasten met de indeling van de teksten en de opmaak van het blad. Leo: "Ik zei: mits het niet teveel werk oplevert.". Nee, nee, nee, dat viel best mee, werd me gezegd. "Nou, het heeft me al veel nachtwerk en hoofdbrekens gekost!" Als corrector en collectionist werd Antoon Theunissen uit Overasselt, oud-Gelderlander-correspondent en thans medewerker van het weekblad Regiodiek, aangehouden. Met hun drieën zorgden zij ervoor dat De Maaskanter steeds op tijd bij de inwoners van de drie parochies in de bus kon vallen.

Bij de overgang naar een nieuw parochieblad, hebben alle drie redactieleden te kennen gegeven het werk neer te leggen, mede omdat zij al op een wat gevorderde leeftijd zijn gekomen. Wat het redactionele hoofdstuk betreft, zal Jack van Casteren uit Nederasselt namens de Maaskant-parochies in de redactie van het nieuwe blad plaatsnemen. Hij neemt daarmee het werk van de heer Bloo over. De redactie wil wel nog kwijt dat zij met veel plezier de afgelopen jaren voor de parochie heeft gewerkt, met veel voldoening ook, ondanks dat zij wel eens met kritiek op de hielen werd gezeten. Niet in de laatste plaats wil zij ook pastor Aloys van Velthoven bedanken voor de goede samenwerking.

Mede namens Jan Bloo en Leo Roelofs,
Antoon Theunissen

INFORMATIE-AVONDEN

Er zijn informatie-avonden gepland voor de parochianen van de geloofsgemeenschappen van De Maaskant en De Hoeksteen. Op deze avonden zal door Rudy de Kruijf en Wijnand Eling een toelichting worden gegeven op het pastorale beleid en het bestuur en de samenwerking met de contactraad en de stuurgroep pastoraat in de geloofsgemeenschappen in de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen. Er kan ook kennisgemaakt worden met de bestuursleden.

De parochianen van De Hoeksteen worden voor deze informatie uitgenodigd om op 23 september om 20.00 uur naar de zaal van de Emmanuelkerk in Achterlo te komen. De parochianen van De Maaskant worden uitgenodigd om voor de informatie-avond op 28 september om 20.00 uur naar het Verenigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1 in Overasselt te komen.



9 juni is overleden **zuster Jovita de Groot**, zij werd 78 jaar. Op 15 juni was haar plechtige uitvaart waarna haar begrafenis op het kloosterkerkhof in Alverna volgde.

Op 24 juni overleed **Toon van Perlo**. Hij werd 73 jaar oud. Tijdens zijn werkzame leven was Toon timmerman. Alles kon hij maken van hout. Hij kluste graag voor anderen en was een sociale man die zich actief inzette als vrijwilliger. Samen met zijn vrouw Greet woonde hij aan de Havikstraat. De laatste jaren werd de wereld van Toon door zijn ziekte steeds kleiner en was hij zichzelf niet meer. De laatste weken hebben rust gebracht. Toch nog onverwacht is hij overleden. We hebben de uitvaartdienst gehouden op woensdag 30 juni in de Paschaliskerk waar hij begraven is op het kerkhof.

Op 28 juni is thuis temidden van zijn vrouw en kinderen **Johan Weitenberg** na een lang ziekbed op 69-jarige leeftijd overleden. Na het overlijden van zijn vrouw Willy vond hij met zijn dochter-tje in Mieke Lintsen een tweede vrouw met wie hij samen nog twee jongens kreeg. Johan was sportief, vooral een doener, en hij kon enorm genieten van vakanties met elkaar en de natuur. Zijn kleinkinderen werden heel belangrijk voor hem. Op 2 juli hebben we in een viering afscheid van hem genomen en hem op het kerkhof te rusten gelegd.

Op 30 juni is in de leeftijd van bijna 75 jaar, na een ziekbed overleden **Frans de Kleijn**.

Frans groeide op in een gezin met vijf kinderen. Hij is het ouderlijk huis altijd trouw gebleven en na het overlijden van vader heeft Frans nog vele jaren voor zijn moeder gezorgd.

Hij was een echte familieman en was er ook altijd voor hen als broer en oom. Frans was behulpzaam voor ieder die hem nodig had, maar altijd heel bescheiden op de achtergrond blijvend. Op 3 juli hebben wij afscheid van hem genomen in de H.Jozef kerk van Alverna en hem aansluitend begeleid naar het crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Op 11 juli is in de Weegbree **To Trijen- Suijkerbuijk** op 90-jarige leeftijd overleden. Ze heeft het in haar jeugd, als oudste van een groot gezin niet altijd gemakkelijk gehad, maar met haar man Janus had ze een goede tijd, samen kregen ze een zoon. Met haar schoondochter en drie kleindochters werd ook haar wens voor

een dochter ingevuld. Na het overlijden van haar man, zorgde een herseninfarct, dat ze afhankelijk werd en niet meer kon zorgen. Op 15 juli hebben we na een afscheidsviering haar op het kerkhof begraven.

Plotseling en volkomen onverwacht overleed **Lambert Peters** op 12 juli. Hij was weduwnaar van Gonny en had een nieuwe levenspartner gevonden in Evelien met wie hij de laatste jaren in de Eikenstraat woonde. Lambert was graag in de kleine vertrouwde kring van mensen om hem heen en zette zich in als verzorger bij voetbalverenigingen. Lambert was sportief en liep graag de vierdaagse, hield van fietsen en ging er graag op uit. We hebben Lambert uitgeleide gedaan op zaterdag 17 juli in de Antonius Abt kerk, waarna crematie in Beuningen.

Zuster Gerarda Arts overleed op 13 juli in de leeftijd van 84 jaar. Zij woonde in Huize Portiuncula. Op 19 juli werd zij na de uitvaart, begraven op het kloosterkerkhof in Alverna.

Op 16 juli is in huize Sint-Jozef **Sjef Claassen** op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was een man van weinig woorden, een groot geloof en een harde werker. Hij genoot van het knutselen in zijn schuurtje. Hij was getrouwd met Bertha Claassen-van Echteld. Hoewel ze wel eens kibbelden, konden ze elkaar niet missen. Het afscheid van haar en kort daarop van hun zoon Wim viel hem zwaar. Op 24 juli hebben we in de kerk afscheid van hem genomen, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium.

Op 21 juli is temidden van zijn vrouw en kinderen **Thé Rossen** op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was de zoon van de kolenboer in Wijchen. Hij trouwde met Mien van Zuijlen, met wie hij op de Passeweg kwam te wonen. Daar werden ook hun vijf kinderen geboren. Thé was altijd bezig op het werk, in zijn hof en ook op de dansvloer, waar hij vaak heel de avond op te vinden was. Toen hun gezondheid steeds meer achteruit ging, gingen ze kleiner wonen. Ze waren trots op hun kleinkinderen. Op 27 juli hebben we na een viering in de kerk hem begeleid naar het crematorium.

Op 22 juli is heel rustig **Jacques Schaminée** op 86-jarige leeftijd ingeslapen. De laatste tijd was hij aan huis en bed gekluisterd. Hij was dankbaar dat hij in zijn huis aan de Walstrostraat kon blijven. Op jonge leeftijd verloor hij zijn vrouw Lei Schaminée-Willems, waardoor hij alleen met zijn



drie zonen verder moest. Samen wisten ze eruit te komen en met Hetty heeft hij nog een mooie tijd gehad. Hij werkte jarenlang bij de Wijchense houthandel en hij verrichtte diverse bestuursfuncties onder andere voor de parochie. Hij hing aan het leven en hij had er alles voor over om zolang mogelijk van de partij te blijven. Op 28 juli hebben we na een viering in de kerk hem bij zijn vrouw te rusten gelegd.

Op 24 juli is temidden van haar zoon en dochters **Coby de Lange** op 74-jarige leeftijd overleden. Ze werd geboren in Gouda, waar ze opgroeide met haar broers en zussen. Op jonge leeftijd overleed haar moeder. Door het werk van haar



man verhuisden ze naar Wijchen. Ze heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, zeker niet toen ze alleen kwam te staan. Ze had een hechte band met haar kinderen en kleinkinderen. Haar ziekte gaf haar steeds meer beperkingen. Het laatste anderhalve jaar was ze aan bed gekluisterd. De bewondering voor de natuur in haar tuintje en de steun van Maria zorgde ervoor dat ze van het leven bleef houden. Op 29 juli hebben we afscheid van haar genomen, waarna we haar op ons kerkhof te rusten hebben gelegd.

Op 23 juli overleed **Bertus Janssen** op 92 jarige leeftijd. Geboren in "de hei" zou hij zijn hele leven in Overasselt blijven wonen. Hij trouwde met Toos Vinken en kregen samen 5 kinderen. De verschillende huwelijks jubilea (zelfs 60-jarige) en de geboorte van de kleinkinderen en achterkleinkinderen waren voor hem vreugdevolle momenten. Na een uitvaartdienst in de Kerk van Antonius Abt te Overasselt is hij te rusten gelegd op de begraafplaats naast de kerk.

Op 24 juli is in alle stilte **Jan Melssen** op 82-jarige leeftijd overleden. Jan is in Puiflijk geboren. Op jonge leeftijd werd hij al gefascineerd door motoren. Het werd zijn grote hobby. Als jury, maar ook als bestuurslid heeft hij veel gedaan voor de motorsport. Hij trouwde met Door Melssen-Zwartjes, die hij op het werk had leren kennen. Samen kregen ze een zoon. Het overlijden van Door, die sterk op hem leunde, was een groot

gemis. Hij genoot van zijn kleindochters. Op 30 juli hebben we afscheid van hem genomen, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium.

28 juli is overleden **zuster Juliana Willekes** in de leeftijd van 86 jaar. Ze woonde haar laatste tijd in Huize Portiuncula. Na een uitvaartdienst op 3 augustus volgde de begrafenis op het kloosterkerkhof in Alverna.

Antoon Veltmaat was op zijn fiets een bekend gezicht in het dorp. Veel mensen hebben hem op zijn werk leren kennen doordat hij talloze kopjes koffie serveerde. Antoon woonde en leefde lange tijd onder de zorgen van de Driestroom en woonde o.a. in een woongroep aan de Diepvoorde. Antoon was erg gesteld op zijn vrienden waar hij meerdere malen per week mee at. De laatste jaren leefde Antoon bij zijn familie. Antoon is op 31 juli overleden. Zijn uitvaart was op woensdag 4 augustus, waarna hij naar zijn laatste rustplaats werd begeleid in Beuningen.

Op 2 augustus is in Nijmegen **An Vermeulen-Roelofs** op 81-jarige leeftijd overleden. Ze is geboren in Bommel, waar ze met haar broers en zussen opgroeide. Door het werk van haar man Rad Vermeulen kwamen ze via Nuenen en Oirschot in Wijchen te wonen. Samen kregen ze twee zonen. An hield van zorgen, maar was ook bezorgd. Dit hield haar de laatste jaren aan huis gekluisterd. Het overlijden van haar man was een groot verlies voor haar. De laatste jaren werd haar wereldje steeds kleiner, dankbaar was ze voor de zorg die ze kreeg. Op 7 augustus hebben we in een viering afscheid van haar genomen en haar op het kerkhof bij haar man te rusten gelegd.

Hannie de Klein-Arts werd geboren op 27 november 1950 in Hernen en heeft daar altijd gewoond. Zij trouwde op 9 mei 1969 met Jan de Klein. Hannie overleed op 7 augustus 2010. Na de afscheidsviering in het Kerkje te Leur werd zij begraven op het kerkhof van de parochie St. Judocus te Hernen.

Op 4 januari 1946 werd **Frans van Nuland** te Hernen geboren. Sinds 2000 woonde Frans met zijn partner Ria van Raaij in de Molenhoek. Daarvoor woonde hij in Batenburg. De meest progressieve vorm van ALS werd begin mei 2010 geconstateerd. Op 10 augustus 2010 is hij in de Molenhoek overleden en op 16 augustus 2010 heeft in het crematorium te Beuningen de crematiedienst plaatsgevonden. Frans uitte zich gemakkelijk waarbij de muziek hem nog eens extra verdieping gaf. Frans was een perfectionist, alles moest zo gaan zoals hij dat voor zich zag. Frans geloof-

de in een nieuwe aarde, een nieuwe aarde, een nieuwe hemel, een nieuwe toekomst, waar geen pijn of verdriet meer zal zijn, maar alleen nog rust en vrede.

Wim Arts is als vierde kind op 13 december 1928 te Batenburg geboren. Na een lange ziekte periode is hij op 11 augustus 2010 rustig ingeslapen. Hij is altijd vrijgezel gebleven en leidde een eigen, zelfstandig, teruggetrokken leven, maar wel op de hoogte van de dingen die er in de wereld gebeurde. Hij was een echte tuinman en bloemenman. Van die natuur heeft hij vele en mooie foto's gemaakt. Tijdens een eucharistieviering in de kerk van de H. Victor te Batenburg op 17 augustus 2010 hebben wij afscheid genomen van Wim en daarna heeft de crematie in het crematorium te Beuningen plaatsgevonden.

Op 22 augustus is op 68-jarige leeftijd overleden **Huub Gubbels**. Geboren in Berg en Dal, de plek waar hij tot zijn dood aan verknocht was. Na 32 jaar leraar elektrotechniek was hij toe aan z'n hobby's: schaken, tennissen en klussen in huis. Pas in de laatste week van zijn ziek zijn kon hij zich overgeven en afscheid nemen van zijn dierbaren en zijn goede leven. Op 27 augustus hebben wij in een viering afscheid genomen in de H. Antonius Abt Wijchen en hem aansluitend te rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op 30 augustus is na een kort ziekbed op 70-jarige leeftijd **Piet Burgers** overleden. Piet woonde samen met zijn vrouw Joke Hendriks in de Leeuwebekstraat. Ze kregen twee kinderen, Patrick en Henriëtte. Piet was altijd bezig. Hij heeft wat gebouwd en verbouwd, ook was hij bestuurlijk actief en deed hij vrijwilligerswerk. Trots was hij op zijn vier kleinkinderen. Op 4 september hebben we met een eucharistieviering afscheid van hem genomen en hem begeleid naar het crematorium in Beuningen.

CATEGETISCH BERAAD

STILSTAAND WATER STINKT

Wanneer water lange tijd geen beweging heeft gekend gaat het stinken. Willen we leven in het water houden dan moet het regelmatig in beweging worden gebracht. Er moet dus regelmatig iets veranderen om het niet brak te laten worden. "Veranderingen" is het thema dat we dit najaar in een 4-tal bijeenkomsten aan de orde willen stellen. Dit thema is mede ingegeven door de start van de nieuwe parochie.

De doelstelling is niet om de veranderingen af te kraken of de hemel in te prijzen, maar we willen proberen om inzicht te geven in de veranderingen die plaats vinden in de maatschappij

en in de kerk. Immers inzicht kan helpen om het ontstaan van veranderingen te verstaan. Wanneer dat gebeurt kunnen veranderingen ook een plaats krijgen in onze beleving en roepen veranderingen ook op om er in mee te gaan. En wie mee gaat op de weg van verandering zal ook kritisch meedenken over de route die wordt gevolgd.

Opzet van de bijeenkomsten:

1^e BIJENKOMST 11-10-10: FILM: WHALE RIDER.

De film laat zien hoe een stamhoofd van de Maori zich laat leiden door tradities van de stam en daardoor geen oog heeft voor de veranderingen om hem heen. Dit brengt hem in allerlei conflicten en maakt van hem een eenzaam mens.

- * Inleiding op de film
- * Bekijken van de film
- * Korte nabespreking en inleiding op de thematiek



2^e BIJENKOMST 18-10-10: VERANDERINGEN IN ONZE EIGEN MAATSCHAPPIJGESCHIEDENIS

Velen hebben destijds leren schrijven met een kroontjespen en zitten nu achter een computer. Wanneer je nu ziet hoe de boeren het gedroogde gras hooien ziet nog beelden van hooiwagens en steekvorken voor zich. Wij leven in een volledig technische en ge-computeriseerde maatschappij. En dat is begonnen met de Industriële Revolutie. Alle terreinen van de samenleving zijn er door aangeraakt. En dat heeft gevolgen voor de mens.

3^e BIJENKOMST 25-10-10: VERANDERINGEN IN DE KERK

Vaticaan's Concilie, Oecumene, Saecularisatie, het eigen geweten, meer mensen kregen onderwijs, gezagsverhoudingen verschuiven: politie, onderwijzers, koningin. Nu kunnen we zeggen dat dat allemaal veranderingen waren buiten ons, maar we zijn er toch in meer of mindere mate in meegegaan. Veranderingen spelen zich eerst af in onszelf...

4^e BIJENKOMST 8-11-10: DE NIEUWE PAROCHIE...

Overall spelen zich fusies af: bedrijven, banken, Europa. Nu ook in de kerk. "Onderzoek alles en behoudt het goede", zegt de Bijbel. Gaan we dat eens proberen. Welke ideeën kunnen we aandragen????

Aanvangstijden:

1e avond 19.30-22.00 uur (ivm lengte van de film) en andere keren 20.00 -22.00 uur.

Plaats: Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

In alle kerken van de nieuwe parochie liggen folders met nadere informatie en inschrijfformulieren.

DUIF

Er hangt een metalen ontluichtingspijpje aan de zijgevel van ons huis. Het veroorzaakte onlangs een klein drama. Een jonge tortelduif raakte het in haar vlucht en viel met een klap voor mijn voeten op de grond. Ze trok nog even met een pootje en stierf. Nu leg ik haar veertjes te rusten in dit stukje, een klein afscheidsritueel voor een dode duif. Rondom mij begint de zomer zich voor te bereiden op de herfst. De tuin is vol van versleten kleuren, de bloemen zijn oververmoeid.

Tijdens de vakantie liep ik langs mijn ouderlijk huis, waaruit ik veertig jaar geleden vertrok. De dunne boompjes van toen overschaduwden nu de hele straat. Heel even zag ik mijzelf spelen in de tuin in eindeloze zomers. Waarom lijkt alles nu veel sneller voorbij te gaan dan vroeger? Eén zinnenetje van mijn vader is mij vooral bijgebleven. Als hij zijn leven kon overdoen zou hij zich nog maar half zoveel zorgen maken en dubbel genieten. Hij is al dertig jaren dood, maar als ik te veel ga piekeren denk ik aan zijn woorden. Ik heb genoten van de zomer, van de lange dagen vol licht en van het wisselvallige weer met de spectaculaire wolkenluchten. Ik ben geschrokken van de duif, in een fractie van een seconde was het leven uit haar weggevlogen. Ook mensen sterven soms plotseling in de bloei van hun leven. Ik ben

telkens weer ontdaan door de kwetsbaarheid van ons bestaan. Ik heb het verhaal gelezen van een jonge man die wist dat hij binnen zeer korte tijd zou overlijden. Hij besloot zo veel mogelijk schitterende momenten te verzamelen om het verdriet draaglijk te maken. Hij gaf zich over aan het onvermijdelijke en genoot van alle wonderen die het leven te bieden heeft. Pluk de dag. Ik ben van goede wil, maar het lukt mij lang niet altijd. Eén troostrijke gedachte koester ik: de hulp komt nu van twee kanten, van mijn gestorven vader en van een dode duif.



Parochie Centrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: (024) 6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m vr 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelenparochie.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **(06) 13 93 43 68**

Pastoraal team:

R. de Kruijf	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsier	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	
B. Oosterveer	pastoraal werker	

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: (0487)531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

IN BEWEGING



In de zomerperiode trekken velen er op uit, op vakantie voor meerdere weken of gewoon maar een dagje weg. Men bezoekt een stad om daar musea en gebouwen te bekijken. Men gaat wandelen in de natuur, is sportief op de fiets, en ook de zee is een geliefde bestemming. Het blijft dan ook een prachtig gezicht om de golven af en aan te zien rollen. Continue beweging, altijd anders, maar het geeft wel rust, want er is balans.

BALANS

Toen ik de afgelopen maand dit spel van eb en vloed, het gaan en komen van het water, weer mocht aanschouwen, moest ik denken aan de situatie in onze kerk, want ook zij is in beweging. De kerk - in tegenstelling tot wat sommigen denken - staat namelijk niet stil en heeft vele gezichten. Vandaar dat het ook belangrijk is om ons niet blind te staren op onze eigen geloofsgemeenschap, maar ons bewust te zijn van de rijkdom van onze wereldkerk, zoveel kleuren, zoveel tradities, maar wel dezelfde Christus, die mensen samenbrengt. Toch kunnen we de vraag stellen of onze kerk wel in balans is. Is er een natuurlijk evenwicht tussen het komen en gaan? Trekt het water niet steeds verder weg, zijn we niet bezig onze identiteit aan het verliezen, waardoor we dorstig worden en ook de vruchtbaarheid ver te zoeken is? Of met een andere invulling van dit beeld, worden we niet overspoeld door structuren, door regels, waardoor het water aan onze lippen staat en het ons gaat benauwen?

NIEUWE STAP

Als je midden in die kerk staat en je er helemaal voor inzet, als je je vastbijt in allerlei activiteiten, moeite doet om door te laten gaan, wat altijd is geweest, dan kun je wel eens blind worden voor de scheefgroei in onze kerk. Maar als je

zelf in onbalans raakt, noodgedwongen even rust moet nemen, van een afstand op de kerk moet toezien, dan moet je het wel onder ogen zien. Ik denk, dat onze bisschop dat overkomen is, toen hij een aantal jaren geleden ziek werd. Hij heeft zich toen de vraag gesteld, welke weg we als bisdom moeten inslaan. Moeten we proberen zolang mogelijk het oude vast te houden, of moeten we zoeken naar een nieuwe organisatie, voortbouwend op dat wat goed is, met ons oog gericht op de toekomst. Hij heeft - zoals u weet - voor het laatste gekozen, vandaar ook de reorganisatie in onze parochie, vandaar dat we onze krachten gebundeld hebben om samen een nieuwe parochie met de mooie naam De Twaalf Apostelen te vormen. In de eerste editie van deze Apostelbode, ons nieuwe parochieblad, kunt u lezen, wat dat allemaal zal gaan betekenen. Het is een nieuwe stap voortbouwend, op datgene wat goed is in de verschillende kernen, voortbouwend - vandaar ook mede de naam - op het fundament van de apostelen.

SAMEN HET VERHAAL VAN GOD EN MENS ONTDEKKEN

Maar er gaat wel wat veranderen, de kerk, dus ook onze parochie, moet meer in balans komen en daarvoor moet er beweging zijn. Onze bisschop wil geen starre kerk en wil zeker niet terug naar vroeger, hij wil werken aan, zoeken naar vitaliteit, hij wil samen met ons het verhaal van God en mensen ontdekken, zoals het missiestatement van onze parochie luidt. Dat betekent, dat we opnieuw op zoek moeten gaan naar de bron, die Jezus Christus is. Hij bepaalt onze identiteit, we dragen zijn naam. We kunnen hem vinden in de liturgie, in de ontmoeting, in de stilte van ons hart, in de levende traditie, maar zeker ook in onze lijdende medemens. En we zullen daartoe de handen ineen moeten slaan, vandaar de fusie, maar ook op weg gaan met andere bondgenoten. Daartoe moeten we gemeenschap zijn, moeten we verbindingen aangaan tussen kerk en samenleving. Dat is de beweging, die we moeten maken, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, bezinning en inzet, lezend in de bijbel en de krant, als de golven van de zee, in evenwicht. Van zo'n kerk droom ik, daar wil ik, willen wij als pastores en bestuur, met u samen aan werken, zoeken, ontdekken, geleid door Gods Geest.

Pastoor Rudy de Kruijf

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in: november 2010. Kopij voor dit nummer inleveren voor: 15 oktober 2010 op het parochiecentrum

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen/in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.