

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen



Jaargang 1
nummer 1, februari 2011

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balگوj, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



***“LEVENDE GELOOFSGETUIGEN,
DIE INDIVIDUEEL HUN TEKORTKOMINGEN HEBBEN,
MAAR ALS GEMEENSCHAP STERK ZIJN”***

HORIZON-TAAL

In de kerk worden soms liederen gezongen die gaan over een beloftevolle toekomst, over een eiland om van te dromen, over ergens over de horizon.

Ieder van ons kent de ervaring van de horizon. Dat is geen benauwde beslotenheid. Horizon biedt ruimte, perspectief, toekomst. Geen toekomst waar we aan vastzitten, maar een toekomst vol beloftes.

In onze maatschappij van zekerheden is het moeilijk om goed om te gaan met toekomst. In onze maatschappij immers willen we onze toekomst veilig stellen. Als we dat niet doen is de toekomst te onzeker, zeggen we. En onzekerheden zijn bedreigend. Daarom verzekeren wij ons voor de toekomst: levensverzekering, nabestaandenwet, pensioenregelingen, oudedag verzekering, enzovoort.

En dat moet ook wel als je niet wilt vastlopen.

In zo'n maatschappij wordt het steeds moeilijker om te leven met beloftes, om te leven met iets wat nog niet is, maar kan komen. 't Wordt steeds moeilijker om mens en natuur te zien en te ervaren als een belofte voor de toekomst.

Horizon geeft ons het vermoeden dat er iets nieuws mogelijk is, iets dat niet ligt in de lijn van onze berekeningen, iets waar we uit kunnen komen als we er maar naar toe durven gaan. Horizon, een belofte achter de grenzen van het zichtbare.

Horizon doet een beroep op onze creativiteit. Leven met horizon is geen stilstand, maar een voortdurend trekken, een voortdurend onderweg zijn. Het einde is nog niet in zicht. Iedereen die ik tegenkom en alles wat ik ontmoet blijkt rijker dan ik ooit had vermoed. Ze hebben meer mogelijkheden en bevatten andere beloftes dan ik uit mezelf had kunnen denken. Steeds doet zich weer een nieuw landschap aan mij voor. De horizon trekt, maar wijkt zelf steeds verder terug. Leven met horizon is voortdurend op weg zijn. Dat kan vermoeiend zijn.



In het eigen kringetje is het - ondanks alle eentonigheid - vaak veiliger en zekerder.

Leven met horizon is geloof in het eiland achter de horizon dat we niet alleen vermoeden, maar dat komen zal als we de vlakte vóór ons durven overtrekken. En dat in het besef dat achter deze horizon een nieuwe zal verschijnen.

Leven met horizon is leven met het geloof dat het paradijs van de bevrijding zal komen als wij mens geworden zijn in de diepste zin van het woord.

Leven met de horizon is leven met een verwachtingsvolle toekomst. Dat is iets anders dan een berekende toekomst.

Leven met horizon is leven met een beloftevolle toekomst. En dat is iets dat voor iedereen geldt. Dat is niet alleen weggelegd voor de jeugd.....

Misschien is deze gedachte zinvol aan het begin van een nieuw jaar en met de komende lente voor ogen.

Harry Vogels



OM TE NOTEREN

30 JANUARI 12.00-13.30 UUR

Openstelling museum De Kijkzolder Wijchen

1 FEBRUARI 10.00 UUR

Ouderen bijeenkomst pastorie H. Judocus Hernen

2 FEBRUARI 19.00 UUR

Informatie bijeenkomst vormsel Alverna

8 FEBRUARI 9.30-11.30 UUR

Cursus deugdethiek parochiecentrum Wijchen

8 FEBRUARI 20.00-22.00 UUR

Cursus deugdethiek parochiecentrum Wijchen

12 FEBRUARI 11.00 UUR

Thomasviering Antonius Abtkerk Wijchen

27 FEBRUARI 12.00-13.30 UUR

Openstelling museum De Kijkzolder Wijchen

2 APRIL 10.00 UUR

De Wandeling parochiecentrum Wijchen

7 TM 10 APRIL

Pelgrimstocht

VAN DE REDACTIE

Met ingang van dit nummer wordt uit kostenoverwegingen De Apostelbode niet meer gedrukt maar gecopyeerd. Ook het papier is voortaan anders. Dit jaar zullen nog 9 nummers verschijnen:

nummer:	periode:	kopy inleveren vóór:
02	5/3-3/4	10-02-2011
03	2/4-1/5	10-03-2011
04	30/4-5/6	07-04-2011
05	4/6-10/7	12-05-2011
06	9/7-4/9	16-06-2011
07	3/9-2/10	11-08-2011
08	1/10-6/11	08-09-2011
09	5/11-18/12	13-10-2011
10	17/12-jan 2012	24-11-2011

EEN UNIEKE SPIRITUELE VIERDAAGSE

De Pelgrimstocht betekent: vier dagen wandelen, tot rust komen, bezinnen en opladen in een fantastisch landschap. Midden in de Vastentijd, van 7 t/m 10 april 2011. Deze Vierdaagse speelt zich af in het Zuid-Limburgse, in de driehoek Simpelveld, Gemmenich en Aken. Op de vierde dag wordt de tocht besloten in klooster Wittem. De Pelgrimstocht is veel meer dan een gewone Vierdaagse. De deelnemer loopt elke dag in een kleine groep een afstand van ongeveer 20 km, (de vierde dag is de afstand 10 km). Elke avond zijn er inspirerende lezingen, workshops of meditaties. Er wordt overnacht in sfeervolle abdijen, kloosters en herbergen. Er is ruimte voor bidden en kerkbezoek, maar niets is verplicht. Want de Pelgrimstocht is geen gewone bedevaart. De Pelgrimstocht is een unieke kans om even te bezinnen en te genieten. Om even niet te haasten en te jakkeren. Om even niet bezig te zijn met dagelijkse beslommeringen.

Maar de belangrijkste reden is, dat deelname meehelpt aan een betere toekomst voor de inheemse bevolking van de Filipijnen. Elke deelnemer aan de Pelgrimstocht verplicht zich € 750,00 (of meer) bijeen te brengen. Het sponsorgeld gaat naar het werk van de Vastenactie in de Filipijnen. Het leven is hard voor veel van de oorspronkelijke bewoners van de Filipijnen. De bewoners zelf zetten zich actief in voor het behoud van de kostbare bossen waarin zij leven. Bovendien krijgen ze trainingen om op een duurzame manier in hun onderhoud te voorzien. De deelnemers betalen zelf € 250,00 voor onderdak en begeleiding. Wilt u meer weten over de Pelgrimstocht en het werk van de Vastenactie, kijk dan op www.pelgrimstocht.nl. Achter in de kerken komen folders te liggen.

pastor Hennie Witsiers

ACTIE KERKBALANS 2011

De actie Kerkbalans is van start gegaan. Nogmaals willen wij u vragen om mee te doen. Dat willen we ook vragen aan de mensen die nog niet eerder meededen. Doet u mee op de wijze die u gewend was, of kijk nog eens naar de informatie die u gekregen heeft.

Ter herinnering de bankrekeningnummers:

Balgoij	13.54.00.597	Johannes de Doper
Batenburg:	12.15.05.057	St. Victor
Bergharen:	12.15.06.142	H. Anna
Hernen:	12.15.27.638	H. Judocus
Heumen:	12.20.00.757	H. Georgius
Niftrik:	13.54.18.798	H. Damianus
Nederasselt	13.54.01.127	H. Antonius Abt
Overasselt	14.13.02.372	H. Antonius Abt
Wijchen	13.54.63.459	De Twaalf Apostelen

(voorheen De Hoeksteen)



Wij willen u op de hoogte houden door de publicatie van een kerkbalansmeter die aan gaat geven hoeveel inmiddels voor de actie is binnengekomen en die als een geheugensteuntje kan werken voor diegenen die hun bijdrage nog niet gestort hebben. U kunt natuurlijk ook anoniem geven

via de kerk of het parochiecentrum. Uw bijdragen zijn van groot belang voor een goed en nabij pastoraat en om de gebouwen in onze parochie in goede staat te houden. Het pastoresteam en het bestuur willen daar graag aan werken. We hebben met onze nieuwe parochie De Twaalf Apostelen een goede start gemaakt en we willen de vaart er in houden, ook voor u. Doet u mee? Namens het Pastoresteam, het Bestuur en de werkgroep Kerkbalans.

pastoor Rudy de Kruijff

TARIEVEN MISINTENTIE PAROCHIE

De tarieven voor alle geloofsgemeenschappen zijn vanaf 2011 op één lijn gebracht. Daarmee zijn ook de tarieven van de misintentie opnieuw vastgesteld. In het verleden was er wat onduidelijkheid over het aantal namen en de kosten daarvan.

Wij hebben erover gesproken en de volgende tarieven voor een misintenties, voor heel de parochie vastgesteld.

1 naam	€10,-
echtbaar of overleden familie	€10,-
Overleden ouders en namen van kinderen	€15,-

Bestuur De Twaalf Apostelen

ZINVOL VRIJWILLIGERSWERK

Waar je zelf ook nog wijzer van wordt. Sensor (voorheen de SOS Telefonische Hulpdienst) is altijd en voor iedereen bereikbaar voor een gesprek (0900-0767 of via www.sensor.nl). De vrijwilligers van Sensor hebben een luisterend oor voor hun medemens. Wil je ook anderen dat steuntje in de rug bieden, neem dan contact op met Sensor Nijmegen, in maart gaat onze basistraining weer van start.

De vrijwilligers van Sensor zijn bijzondere mensen met levenservaring en een sterk inlevingsvermogen. Ze hebben respect voor de opvattingen van een ander, zijn sociaal en vinden het leuk om te leren. Ben je geïnteresseerd in het werk als vrijwilliger bij Sensor, neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 024 324 56 09.

Voor meer informatie www.sensor.nl/gelderland

PRO ECCLESIA PIET VAN CASTEREN

Op zondag 2 januari j.l. is aan Piet van Casteren de kerkelijke onderscheiding 'Pro ecclesia et pontifice' uitgereikt. Piet heeft zich 52 jaar lang met name in, voor en rond de Paschaliskerk als vrijwilliger en bestuurder ingezet. Voor al zijn verdiensten is aan hem dan ook terecht deze hoge kerkelijke onderscheiding toegekend. Onze hartelijke gelukwensen aan Piet, en dank voor al het werk dat hij voor onze gemeenschap verricht heeft.



INLOOPCAFÉ

De ontmoeting op dinsdagmorgen in ons parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen blijft een succes! Veel ouderen uit de gehele parochie komen een kopje koffie of thee drinken en weten dat het dan heel gezellig kan zijn. In de komende periode bent u welkom op 8 en 22 februari en op 8 maart, telkens vanaf 10.00 tot circa 11.30 uur. Tot ziens,



Gerry, Tiny, Nel, Anni en Waldi

KLOOSTERRECEPTEN

Kruidige groenteschotel (8 personen)

450 gram groene erwten

350 gram wortels

600 gram aardappelen

450 gram snijbonen

1 teentje knoflook

¾ theelepel groen gember (of ¼ theelepel gemberpoeder)

2 eetlepels kurkuma (geelwortel) naar believen

4 eetlepels boter

3 gesnipperde uien

2 theelepels gehakte munt

1 ½ dl yoghurt

¾ eetlepel komijn

1 ½ eetlepel tomatenpuree

½ theelepel zwarte peper

zout naar smaak



Bereiding:

Erwten doppen en wassen. Wortels afborstelen en in blokjes snijden. Aardappelen schillen en halveren.

Alles samen met de snijbonen in een pan met kokend water doen en door elkaar scheppen. Afdekken en dan van het vuur nemen.

Knoflook, gember en evt. kurkuma fijnstampen en in ± 2 dl water door elkaar mengen. Zet deze apart. Boter wellen en de uien bakken. Als de uien mooi bruin zijn, het gehakte muntblad toevoegen. Nog 1 minuut bakken, dan de yoghurt vermengd met de komijn toevoegen. Vijf minuten zachtjes laten koken. Het geheel bij de uitgelekte groenten (bewaar het vocht) doen en nog eens tien minuten koken. Daarna het mengsel van knoflook, kurkuma en gember toevoegen evenals de tomatenpuree, peper en zout. Droog laten koken. Een halve liter (zodanig meer) groentenat toevoegen en in een gesloten pan gaar stoven.

Smakelijk eten.

(Bron: E. Boulding, Uit de kloosterkeuken)

Gastouders gezocht

Wordt in de zomervakantie voor drie weken gastgezin voor een kind. Een kind dat zonder uw hulp genooddaakt is thuis te blijven in een vaak troosteloze omgeving. Drie weken kind kunnen zijn geeft energie voor de rest van het jaar!



Bel 0118 627974 of kijk op:
www.europakinderhulp.nl



IN GESPREK MET...

Deze keer spreek ik met de heer Wijnand Eling: vicevoorzitter van ons parochiebestuur. Hij is geboren in 1942 te Nijmegen in een gezin van 8 kinderen, waarvan hij de 3^e was. Hij studeerde biologie aan de Universiteit in Nijmegen en ging tijdens zijn doctoraal naar de Geneeskunde Faculteit en bleef daar voor onderwijs en onderzoek hangen. Zijn onderzoeksgebied was malaria. Wijnand is getrouwd met Marion, bekend van de contactraad Emmanuel. Zij hebben 2 kinderen en 8 kleinkinderen. Aanvankelijk woonden zij in Nijmegen, later in Molenhoek en sinds 30 jaar op de Heilige Stoel in Wijchen. Wijnand geniet nu van zijn pensioen.

HOE KOM JIJ IN CONTACT MET DE KERK?

"Tijdens mijn beroepsleven had ik weinig tijd. Wel vond ik geloof en kerk belangrijk maar ik kon er niet veel aan doen. Marion is wel altijd erg actief geweest". Toen Wijnand thuis kwam werd hij voorzitter van de wijkraad Achterlo en in 2002 namens de Emmanuelgemeenschap lid van het toenmalige parochiebestuur van de Hoeksteen.

HAD JE BEPAALDE TAKEN BINNEN DAT BESTUUR?

Aandachtsgebieden van Wijnand waren de ARBO wetgeving, personeel en organisatie. Daarbij kwam vooral de relatie van bestuur en kerkraden aan de orde. "We zorgden voor 'n goede onderlinge communicatie. Ook kregen de pastores een parttime secretaresse: Jeanette van Reijmersdal, om zo meer aan het pastoraat toe te komen". In verband met ziekte van zijn voorganger werd hij in 2007 benoemd tot vicevoorzitter.

EN TOEN EEN NIEUWE, GROTERE PAROCHIE!

"Ja, dat was een hele opgave, met name voor de pastoor. Rudy kreeg hulp van het bisdom, de heer Co Broekhuizen, en een parttime secretaris: Harry van Aalten. Over de samenvoeging hebben we een jaar gedaan. Dat was een drukke periode, omdat de gewone werkzaamheden doorliepen en er tegelijk moest worden gewerkt aan de nieuwe organisatie". Wijnand vertelt, dat er nog heel veel werk te doen is, zoals de zorg voor de gebouwen, afstemming van regelingen en vergoedingen en een goede samenwerking en communicatie met de contactraden van alle kerken.

JULLIE HEBBEN DUS BINNEN HET BESTUUR NOG HEEL VEEL WERK TE DOEN!

"Maar wel op afstand. We willen vooral beleidsmatig bezig zijn en het uitvoerende werk binnen de geloofsgemeenschappen aan pastores en contactraden overlaten".

HOE ZIET HET NIEUWE PAROCHIEBESTUUR ERUIT?

De heer Ben Otten uit Overasselt is penningmeester. Hij was vroeger accountant. De heer Pierre Duijkers uit de Woezik is secretaris. Mevr. Bea Schouten zorgt voor personeelszaken en de communicatie. Zij is manager bij 'n GG & GD instelling in Brabant en was vroeger fractievoorzitter van het CDA in Wijchen. De heer Piet Hendriks uit Leur is veehouder en voormalig kaasmaker en heeft de actie Kerkbalans in zijn portefeuille. Mevr. Liza Matijssen uit Nederasselt heeft koren en administratie in haar portefeuille en de heer Leo Grimbergen, oorspronkelijk uit Overasselt, het onderhoud van de gebouwen en begraafplaatsen. Hij heeft hier veel ervaring in. Natuurlijk is Rudy de Kruijff de voorzitter.

VEEL VERGADERINGEN?

"Dat valt mee: 1 x per 3 weken. We kennen wel een verkorte procedure als het om zaken gaat die snel en gemakkelijk te regelen zijn. We communiceren dan per e-mail". Wijnand vindt 't heel belangrijk dat het bestuur en de contactraden elkaar snel informeren, dat is goed voor het lokaal functioneren en voorkomt veel irritatie! Wijnand is een groot voorstander van e-mail. "Je communiceert snel, het ligt vast en je kunt nazielen wat er afgesproken is".

HET BEGIN VAN DE NIEUWE PAROCHIE IS ER. TEVREDEN?

We zijn nu zo'n jaar bij elkaar aan het bouwen en daarover ben ik zeker niet ontevreden. We hebben de eerste Apostelvergadering gehad in Hernen en die is prima verlopen. Alle geloofsgemeenschappen waren daar aanwezig!

WIJNAND, HARTELIJK DANK VOOR DIT GESPREK!

Henk van Zwam





Hoe zit dat?

In een viering in de kerk gaan we staan, knielen en zitten. Waarom doen we dat? Gerwen 10 jaar.



We weten allebei dat het niet bedoeld is als gymoefeningen in de kerk. Maar wat is dan de bedoeling? Het antwoord heb ik ook moeten zoeken.



Staan was vroeger bij de Joden en de eerste Christenen de manier om te bidden. Vaak met opgeheven handen. Alleen ouderen en invaliden mochten bij vieringen zitten. Nu zitten

wij veel en staan bij een aantal momenten in de vieringen: het binnenkomen van de pastor, het lezen van het Evangelie, de geloofsbelijdenis, het Eucharistisch gebed (soms) en de zegen. Staan is meer een teken van respect, dan een bidhouding. Als een voornaam persoon binnenkomt gaan mensen staan. Je kunt dit vergelijken met staan bij het Evangelie en het Eucharistisch gebed: Jezus komt in zijn Woord en in Brood en Wijn bij ons.



Knielen is vanaf de Middeleeuwen meer de gebedshouding. Wij knielen vaak op een knielbank. Als we knielen maken we ons klein. We laten zo zien dat God groot is. Mensen knielen bij het gebed om vergeving. Bij dit gebed zeggen we tegen God en tegen elkaar dat we spijt hebben van gemaakte fouten en dan mag je jezelf best kleiner maken. Ook bij het Eucharistisch gebed wordt er geknield en nadat je de communie hebt gekregen. Je wordt even stil om te bidden en te danken. Knielen kan hierbij helpen.

Vroeger waren er geen stoelen in de kerk. Er was alleen een stoel voor de 'voorzitter', bijvoorbeeld de Bisschop. Hij preekte zittend op zijn zetel. Daarom de naam 'preekstoel'. Nu zitten wij bij de eerste lezing, bij



de preek en bij het klaarmaken van de altaartafel. Zitten is een houding van rust en bezinning. Zitten is ook een fijne houding om te luisteren, omdat het geen inspanning vraagt.

Staan, knielen en zitten in een kerkviering zijn houdingen met een diepere betekenis. Het is helemaal niet erg als je niet precies weet wanneer je iets moet



doen. Ook wij, volwassenen, weten het niet allemaal. Misschien kun je nu wel onthouden waarom je staat, knielt of zit. Maar het belangrijkste is dat je er 'bij' bent, met je gedachten, met je bidden en zingen. Dat is gewoon fijn.

Ineke Wintjes

JONGEREN DROEGEN BIJ AAN KERSTSFEER IN ST. JOZEF

14 december trotseerde een aantal jongeren de kou om de avond door te brengen in St Jozef. Bij aankomst bleek dat er al een groot aantal ouderen klaar zat aan een langgerekte tafel. Weer meer ouderen dan vorig jaar, dus blijkbaar is er ruimschoots aandacht besteed aan deze avond. Deze avond doen we een beroep op hun creativiteit en samenwerkingsgevoel. Immers aan de jongeren is gevraagd de ouderen te helpen met het maken van kerststukjes. Elk jaar zorgen de begeleiders voor veel kerstgroen en de nodige versierselen zoals linten en kerstbollen. De ouderen zelf nemen vaak hun leukste potjes mee waarin ze graag een nieuw stukje willen maken. Even zijn de jongeren nog bedeesd, want het is natuurlijk wennen om aan de slag te gaan met de ouderen. Ook zijn ze niet allemaal even handig met het maken van een goede compositie, maar met een aantal goede tips moet het gaan lukken. Dan is het ijs gebroken en heerst er een feestelijke sfeer onder het genot van een warm drankje. Zelfs niet ingeschreven ouderen komen op het gebeuren af en dat levert meteen al een aantal extra deelnemers op. Ook deze avond lieten de jongeren zien waar JIB'ers in onze parochie toe bereid zijn. Ze hebben de ouderen een prachtige avond bezorgd en de hele kerstperiode konden de ouderen terugdenken aan deze gezellige activiteit wanneer ze hun creaties op de tafel of kast zagen staan.

Cor Custers
Werkgroep JIB



TAIZÉ ROTTERDAM



MET 20 JONGEREN EN TIENERS NAAR TAIZÉ-ROTTERDAM

Op 30 december gingen we vanuit onze parochie met 23 personen naar Rotterdam. 20 jongeren en tieners waren op de uitnodiging ingegaan om dit evenement mee te maken. De reis met de trein en de overvolle metro was al een hele belevenis. Vanuit het metrostation was het helemaal niet moeilijk de weg te vinden naar Ahoy. Het was een file van voetgangers.

Bij de ingang van de dagbezoekers werden we gastvrij ontvangen. Een jonge vrouw nodigde ons uit om met haar op de grond te gaan zitten. Ze legde uit waar de etensbonnen te koop waren, waar de maaltijd werd uitgedeeld en waar de school van het Tienerprogramma was. Voor de jongeren waren de workshops voornamelijk in Ahoy. Ook vertelde ze over de gebedsvieringen die we mee gingen maken. De liedjes waren misschien nog niet bekend, maar omdat ze vaak herhaald worden leerden we ze vast snel. Ook vertelde ze over de 7 minuten stilte die kenmerkend is voor een Taizé-viering. Ze zei dat het misschien wel lang is, maar dat je dan tijd hebt om na te denken over God, over jezelf en je leven.

De maaltijden waren eenvoudig en zoals is te lezen in de reactie van Egbert wel heel bijzonder. Ruim een uur zitten op de grond tijdens de gebedsviering viel niet mee. Maar zingen, bidden

en stil zijn met zoveel verschillende jongeren, vanuit allerlei landen, is indrukwekkend.

Thema van de workshops van het Tienerprogramma was Geloof, Hoop en Liefde. In foto's, schilderijen, dans, mime en toneel is dit thema door de tieners uitgebeeld. Een groepje van onze tieners had een schilderij gemaakt en we wilden dit in het parochiecentrum ophangen. Ik dacht op de terugweg slim te zijn en zette het schilderij in de metro tussen de bankjes. Bij het uitstappen ben ik het vergeten, de reactie van de tieners is wel te raden...

Het was een heel bijzondere dag en bij terugkomst waren we moe van alle opgedane indrukken. Het zou natuurlijk wel geweldig zijn om een keer met een groep naar het dorpje Taizé in Frankrijk te gaan. Misschien samen met de tieners en jongeren van de Protestantse Streekgemeente?

Ineke Wintjes

EGBERT:

Ik vond het heel speciaal om bij Taizé aanwezig te zijn. Het is daar heel druk en iedereen zit op de grond liedjes te zingen. Het is vooral speciaal om in



de rij te staan met een plastic zak, die langzaam gevuld wordt met eten. Als je dan gaat eten, zit iedereen op de grond, met een lepel uit een pot gehaktballen in tomatensaus te eten. Het was niet alleen héél speciaal, maar ook gezellig. Er waren leuke workshops en gezellige mensen.

PIEN:

Voordat we gingen had ik er eigenlijk helemaal niet zo'n zin in, en ik wist niet goed wat ik ervan kon verwachten. Het eerste wat we deden, de lunch ophalen, vond ik meteen al heel bijzonder. Met z'n allen op de grond eten, dat doe je anders nooit. Bij de gebeden vond ik vooral de stiltes heel mooi. Ik ben blij dat ik ben meegegaan, en het is mooi om een keer te hebben meegemaakt.



VORMSEL 2011

Woensdag 02 februari is er een informatieavond over het vormsel 2011 voor alle ouders en kinderen uit groep 8 van Wijchen en Alverna.

Plaats H. Jozef kerk te Alverna,
Heumenseweg 34
Tijd: 19.00- tot ongeveer 20.00 uur.



De vormselvoorbereiding doen wij niet alleen en daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onze werkgroep vormsel willen komen assisteren. Het gaat om de werkgroep Wijchen/Alverna.

De tijdsinvestering is gedurende de voorbereiding op het vormsel (circa 5 maanden) zo'n 2 uur per 2 weken. Voor meer informatie kun je bellen of mailen met:

Jeannette v. Reijmersdal
jeannette.vanreijmersdal@detwaalfapostelen.nl
(024-6412627, maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur)

Annemarie Gooiker
Annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl
(024-6412627, dinsdag, woensdag, donderdag 9.00-12.00 uur)

ETEN EN ONTMOETEN IN LUCIVER

In navolging van het succesvolle project Eten en Ontmoeten bij de Hagert, start er nu ook een eetgroep voor zelfstandig wonende 60-plussers uit Alverna en Wijchen in LuciVer.

De bedoeling is dat mensen via deze eetgroep de kans krijgen elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Een gezellig gesprek onder het genot van een lekkere maaltijd. De eetgroep zal eens in de twee weken bij elkaar komen en start in januari 2011. Nieuwe mensen zijn áltijd welkom om aan te schuiven, maar wel tijdig reserveren!

De eerste editie van Eten en Ontmoeten vindt plaats op dinsdag 11 januari 2011 van 12.00 tot 14.00 uur, waarna de eetgroep eens per twee weken georganiseerd wordt.

Data:

dinsdag	25 januari
dinsdag	8 februari
dinsdag	22 februari
dinsdag	8 maart
dinsdag	22 maart
dinsdag	5 april
dinsdag	19 april

De kosten bedragen € 8,20 per maaltijd, inclusief afsluiting met een kop koffie of thee. Dit bedrag dient voor aanvang van de maaltijd contant voldaan te worden bij de receptie van LaVerna. U vindt La Verna aan de Leemweg 134, 6603 AM in Wijchen. Eventueel kunt u voor vervoer gebruik maken van de OpStap vervoersdienst van MEER Welzijn Wijchen, tel. 024-6421999 (telefonisch aanvragen tot uiterlijk 1 dag van tevoren tussen 8.30 – 10.00 uur).

Reserveren/inschrijven voor de eetgroep kan tot de vrijdag voorafgaand aan elke bijeenkomst van de eetgroep, telefonisch en via e-mail.

Informatie en aanmelden:

LuciVer: Desiree Hendrix, Tel. 024-6413141,
e-mail: desireehendrix@luciver.nl
of Meer Welzijn Wijchen: Jeanny Evers,
Tel. 024-6418459,
e-mail: j.evers@meerwelzijnwijchen.nl

**WERELD
WINKEL**
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

CURSUS "DEUGETHIEK"

Het woordje "deugd" heeft in onze tijd geen goede naam. "Deugdzaamheid" doet denken aan braaf, schijnheilig, vroom. Wie wil er nou deugdzaam zijn? Wie verkiest zelfbeheersing boven je lekker laten gaan, matigheid boven een glaasje teveel?

De eerste vraag die bij de deugdethiek naar boven komt is: "Hoe moeten we leven om het leven zinvol te maken?"

Allereerst kan men vaststellen, dat er in het paradijs geen sprake was van ethiek. Alles was er om zo te zeggen vanzelfsprekend. Op het moment dat de mens in contact komt met het verboden appeltje ontstaat ethiek.

Ethiek is kort gezegd: "Vragen stellen".

De cursus omvat ongeveer 12 bijeenkomsten en staat onder leiding van Anton Klerkx. Tijdens de cursus wordt terug gegrepen op grondleggers van de ethiek zoals Aristoteles (400 vóór Christus), Augustinus (400 na Christus) en andere denkers.

Een groot aantal deugden willen we onder de loep nemen: deugden als vertrouwen, vriendschap, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, ontvankelijkheid, respect etc. Samen willen we op zoek gaan naar wat goed leven is,

De cursus zal zowel overdag (09.30 - 11.30 uur) als 's avonds (20.00 - 22.00 uur) gegeven worden. We starten op dinsdag 8 februari 2011 in het parochiecentrum.

Opgave: Anton Klerkx,
Aalsburg 2020, 6602 VM Wijchen
Tel. 024-6415089
E-mailadres: A.J.Klerkx@xmsnet.nl

KERSTPAKKETTENACTIE

DANKJEWEL

Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding of uitvoering van onze jaarlijkse kerstpakkettenactie hartelijk dankzeggen: mensen (organisaties) die adressen opgaven, die de inhoud van de pakketten hebben medebepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes hebben bezorgd en niet te vergeten de leverancier en de bloemist.

Dit jaar ging het om 200 pakketten en 133 attenties. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om onze actie te doen slagen. Zonder deze hulp is het niet mogelijk zo'n actie te organiseren.

Daarnaast eveneens onze hartelijke dank aan allen die onze actie financieel gesteund hebben, via collectes, Antoniusbrood, enveloppen met inhoud en bankrekening, zonder hun bijdragen is het evenmin mogelijk zo iets te organiseren! Het is hartverwarmend dat zo velen zich hebben willen inzetten voor onze actie.

Anna Verlouw

THOMASVIERING 12 FEBRUARI

**THOMASVIERING ZATERDAG 12 FEBRUARI 18.00 UUR:
WIE IS JOUW VALENTIJN?**

Binnenkort is het 14 februari: Valentijnsdag. Deze dag is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Een dag die door mensen van allerlei leeftijden wordt gebruikt om de ware liefde of de anonieme liefde extra aandacht te geven. In de boekwinkels, cadeauwinkels, bloemenwinkels en bij bakkers zijn talloze dingen te vinden om jouw Valentijn te verrassen. Ook middelbare scholen haken aan: Je kunt voor een klein bedrag een kaartje schrijven en een bloem bestellen en dit wordt dan op Valentijnsdag op school rondgedeeld.



Valentijnsdag: Een dag vol tegenstrijdige gevoelens. Sommige mensen krijgen extra aandacht, een kaartje, een bloemetje, een lekkernij. Anderen krijgen niets. Sommige personen zijn al dagen druk met bedenken wat zij hun Valentijn geven, anderen vinden het maar onzin en doen er niet aan mee (of is dat stoer doen?).

In onze kerk wordt veel over liefde gesproken. Logisch ook, in de Bijbel wordt het woord 'liefde' 264 keer genoemd. De ene keer gaat het over de liefde tussen mensen, een andere keer over de liefde tussen God en mensen. Het bijbelboek Hooglied is bijvoorbeeld een echt liefdesgedicht.

In de Evangelieën lezen we over Jezus en zijn gedachte over liefde en liefhebben. Geen exclusieve liefde voor één persoon of één bepaalde groep. In zijn visie past meer deze stelling: Jouw Valentijn: Geen hand vol, maar een land vol...

In de Thomasviering op zaterdag 12 februari willen we stilstaan bij onze Valentijn.

Ik hoop je te zien om 18.00 uur in de Antonius Abt-kerk in Wijchen.

Ineke Wintjes – van der Burgt

12½ JAAR PRIESTER

In het vorige nummer van De Apostelbode stond op pagina 12-13 het begin van een artikel over Rudy de Kruijf en Martin Claes ter gelegenheid van het feit dat ze onlangs 12½ jaar priester waren. In dat eerste deel werd de vraag "Waarom kiest een jongen voor een religieus leven danwel priester-schap?" beantwoord. De antwoorden van Martin op de voorlaatste twee vragen stonden op pagina 11 van het vorige nummer. Hieronder de rest van het interview.



HOE VERLOOPT DIE OPLEIDING AAN HET ST. JANSCESTRUM IN DEN BOSCH?

Martin begint in het St. Janscentrum direct aan de studie theologie, omdat hij in Amsterdam reeds de filosofie had gedaan. Hier leert hij ook Rudy de Kruijf kennen, ze zaten in hetzelfde studiejaar. In het laatste jaar liep

Martin stage in de St. Paulus parochie in Oss.

Rudy begon in Den Bosch met 2 jaar filosofie, gevolgd door 3 jaar theologie. In het 6^e jaar liep hij stage in de parochie O.L.Vrouw Presentatie in Aarle Rixtel. Daarnaast deed hij 'n korte stage o.m. op het gebied van catechese aan l.o. kinderen en een kijkstage in Wijchen, o.l.v. pastor Jan de Waal!

EN DAN VOLGT DE PRIESTERWIJDING!

Op 8 november 1997 werden beide heren tot diaken gewijd, gevolgd door de priesterwijding op 6 juni 1998, door de toenmalige bisschop van 's-Hertogenbosch: Mgr. J. ter Schure sdb. Deze plechtigheden vonden plaats in de St. Janskerk.

ER VOLGDE EEN GROOT FEEST?

Martin vertelt dat zijn Eerste H. Mis plaats vond in de St. Paulus parochie in Oss, waar hij al 'n jaar stage had gelopen. Het was een groots feest met muziek van de fanfare en waarbij heel veel parochianen betrokken waren. Martin had geen contacten meer met zijn geboorteplaats Wageningen; hij was daar al lang weg.

Rudy spreekt over een geweldig feest in zijn geboorteplaats St. Oedenrode. Er werden eerst 3 lezingen georganiseerd over de kerk in die tijd. Op de eigenlijke feestdag werd hij door de broer van Mgr. Bekkers in een rijtuig van huis uit opgehaald. Na de Eerste H. Mis in de kerk, stond er buiten een grote tent. Heel veel mensen bezochten de receptie, allerlei parochianen waren er bij betrokken, kinderen, misdienaars en er werd een

musical opgevoerd. 's Avonds was het een groot feest voor de hele familie en veel vrienden. "Het was net een bruiloft, alleen de bruid ontbrak"! Een week later vierde de parochie in Aarle Rixtel op een soortgelijke wijze dit feest. Ook hier waren veel parochianen bij betrokken.

WAS HET EEN BEWUSTE KEUZE OM TE GAAN WERKEN IN HET BASISPASTORAAT?

Volgens Rudy was dat eigenlijk geen keuze, dat ging vanzelf, daar groei je naar toe! Wel speelde de vraag in welke parochie je zou willen werken, er is een verschil tussen een dorpsparochie of een stadparochie.

Ook voor Martin was het geen bewuste keuze. In 't begin was 't een zoektocht: hoe kan ik het best functioneren als pastor? Op de achtergrond speelde mee, dat hij nog vele contacten had met religieuzen en hij studeerde nog volop. Geleidelijk aan groeide hij toe naar een goede vorm, waarin studie, lesgeven en basispastoraat een plaats krijgen. "Dat is een hele kostbare en vruchtbare combinatie. In het pastoraat leer je op een andere manier tegen je studie aan te kijken". Gedurende 2 jaar verbleef Martin bij de jezuïeten in Delft. Daar heeft hij veel geleerd over geestelijke begeleiding van mensen en over een goed gesprek voeren met mensen.

MARTIN, HOE STAAT 'T NU MET JE STUDIE THEOLOGIE?

"Het is bijna klaar; ik hoop volgend jaar mijn proefschrift te kunnen verdedigen". Naast deze studie heeft Martin ook 'n tijd filosofie gegeven aan het St. Janscentrum. Hij deed dat met heel veel plezier.

HOE ZIET DE LOOPBAAN ERUIT VANAF 1998, VANAF DE PRIESTERWIJDING?

Na de stage in de St. Paulusparochie in Oss, is Martin nog 5 jaar pastoor geweest in deze parochie. Daarna verbleef hij 2 jaar bij de jezuïeten in Delft en heeft daarna een zieke collega vervangen in Veldhoven. Pas in oktober 2005 kwam hij naar Wijchen, parochie de Hoeksteen, nu "De Twaalf Apostelen".



Rudy kwam ook te werken in zijn stage-parochie in Aarle Rixtel. Hij vertelt hierover dat hij daar werkte met een pastoor die daar al zo'n 25 jaar werkte. Toch kreeg hij volop de gelegenheid om zich verder te ontplooiën. In maart 2003 kwam Rudy naar Wijchen (Hoeksteenparochie) als pastoor en werd vervolgens deken van het dekenaat Druten/Wijchen in 2009. Vanaf 2010 werd hij pastoor van "De Twaalf Apostelen". Op 19 september werd hij als zodanig geïnstalleerd door de bisschop.

EN, BEVALT HET IN WIJCHEN?

Rudy zag in Aarle Rixtel aankomen dat er 'n benoeming zou komen. Hij is eerst eens gaan rondkijken in Wijchen en ontdekte dat er veel mogelijkheden waren, met name op 't terrein van de diaconie. Wat hij wennen vond is het feit, dat hij zeker in 't begin door veel mensen in de Wijchense samenleving niet werd herkend als de pastoor. Hij vindt het prettig om gekend te zijn. En verder vertelt hij, dat ook hij moet ingroeien in het grootschaliger werken, maar het kan niet anders meer. Het voordeel van een kleine parochie is, dat je dicht bij de mensen staat. Hier wordt je meer aangesproken op je functie van pastoor. Belangrijk voor hem is dat je zo nu en dan toekomt aan een geloofsgesprek.

HOE KIJK JE NAAR DE TOEKOMST, BINNEN ZO'N GROTE PAROCHIE?

Rudy constateert, dat we pas een begin hebben. "Er moet nog heel veel verder worden uitgewerkt". Hij is wel erg blij, dat veel mensen uit allerlei dorpen en wijken positief reageren en samen iets willen opbouwen.

ALS IK TENSLOTTE VRAAG HOE DIE 12½ JAAR IS VERLOPEN, REAGEERT RUDY ALS VOLGT:

"De tijd is voorbij gevlogen. Moeilijke en hele goede perioden wisselden elkaar af. Je groeit zelf ook, vooral door de contacten met mensen. Je geloof groeit door die contacten en vieringen en je wordt er "een rijk mens" van. Rudy wenst mensen dat geloof toe. Als kerk hebben we toekomst, als mensen hun geloof laten zien in woorden en daden. Wij weten het allemaal niet beter als een ander, maar wat we wel zeker weten is, dat de weg van Jezus ons en anderen gelukkig maakt".

RUDY EN MARTIN, HET WAS HEEL FIJN OM BIJ DEZE FEESTELIJKE GELEGENHEID, IETS TE MOGEN VERNEMEN VAN JULLIE LEVEN ALS PRIESTER. ZEKER OOK BINNEN ONZE GROTE PAROCHIE "DE TWAALF APOSTELN". HARTELIJK DANK DAARVOOR.

Henk van Zwam



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

AFSCHIED WERKGROEP GEBEDSDIENST

Maandag 10 januari was er een bijeenkomst van de contactraad met de werkgroep gebedsdienst en pastoor Aloys van Velthoven. Op oudejaarsavond zijn zij voor de laatste keer voorgegaan in de woord- en communieviering. In de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen zullen de woord- en communieviering worden voorgegaan door de pastorale werkers.

De dames van deze werkgroep Ria Ariëns, Maria Dinnissen, Gemma de Bruijn en Lilian de Groot hebben vele jaren maandelijks de woord- en communieviering verzorgd. Zij deden dit heel zorgvuldig en met volledige overtuiging om er

steeds weer een goede viering van te maken. De contactraad heeft deze dames bedankt voor hun jarenlange inzet en Aloys sprak zijn waardering uit voor hun bijdrage als vrijwilliger voor het parochiewerk in Nederasselt.

Na de lovende woorden werd hen een attentie en bloemen aangeboden.



GEDOOPT

12 december
Elke Brans
Caitlyn Verburg
9 januari
Jade Alberts
Abe Reffeltrath



ANTONIUS ABT - OVERASSELT

LAATSTE MAASKANTVIERING

Op zondag 2 januari hebben we in de kerk van de H. Antonius Abt in Overasselt onze laatste Maaskantviering gehouden. Aloys van Velthoven ging voor in de viering samen met pater Frans Weersink. Het was een goed bezochte viering en deze werd muzikaal opgeluisterd door een

koor van ongeveer 60 personen, samengesteld uit de leden van de verschillende koren van Heumen, Nederasselt en Overasselt. Aloys bedankte in deze viering het bestuur en het pastoraats-team voor hun inzet voor de Pastorale Eenheid Maaskant. Ook Pater Frans Weersink en pater Jan Kortstee kregen een woord van dank omdat zij de vaste assistenten waren in onze kerken.

Aan het einde van de viering kreeg iedereen een lichtje als symbool om het licht van de Maaskant door te geven aan de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen.

Na afloop was er koffie met krentebrood in het verenigingsgebouw.

GEDOOPT

27 december 2010

Simon Capiteijn

Eloise Pares

6 februari 2011 Alex van Raay



Kerststal gemaakt door Mientje Janssen-Bouwmeester



EMMANUELKERK - WIJCHEN

UIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

• Met Kerstmis is er niet gezongen door ons Gemengd Koor. De oorzaak is een miscommunicatie tussen het Gemengd Koor en de contactraad. De contactraad vond en vindt dit zeer vervelend. Toen het probleem aan het licht kwam, heeft de contactraad besloten de zaak niet terug te draaien en daardoor heeft op Kerstavond Lift Your Voice de zang verzorgd.

Hoewel we op het moment van dit schrijven de periode Advent-Kerstmis-jaarwisseling nog gaan evalueren, kunnen we de versiergroep al complimenteren. Van veel kanten waren er zeer positieve reacties.

• Op 2 januari is er na de viering koffie en thee geschonken. Voor iedereen was er een cakeje bij. Vanwege Driekoningen zat in één van de die cakejes een boon. Er kwam geen koning tevoorschijn maar een koningin. Het was reuze gezellig en de dank ging uiteraard uit naar degene die het bakwerk had gedaan.

• De komende ontmoetingsvieringen zijn gepland op 5 februari en 5 maart, steeds om 19.00 uur.

De contactraad vergadert op 22 maart om 20.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos



H. JOZEFKERK - ALVERNA

VANUIT DE CONTACTRAAD

BESPROKEN TIJDENS DE VERGADERINGEN VAN DE CONTACTRAAD H. JOZEF D.D. 06-09-2010 EN 25-10-2010.

• Naam kerkraad vervangen door contactraad.

De naam kerkraad wordt na de fusie d.d. 19 september 2010 niet meer gebruikt. De naam is vervangen door contactraad.

• Eerst aanspreekbare pastor.

De functie eerst aanspreekbare pastor, in de geloofsgemeenschappen, blijft na de fusie bestaan. Voor Alverna is dit Cees Janssen.

• Hoeksteenbrede vergadering wordt apostelbrede vergadering

De parochiebrede vergaderingen voor alle contactraden en stuurgroepen pastoraat gaan na de fusie verder onder de naam apostelbrede vergadering en vinden 2 keer per jaar plaats.

• Liturgie van alle parochies

Het is wenselijk dat de gehele parochie één soort boekje gebruikt. Het pastoresteam onderzoekt de mogelijkheden. Gregoriaanse gezangen blijven.

• Avondwake / uitvaarten

Bij gebrek aan priesters en diakens gaan in de toekomst steeds meer leken avondwaken en uitvaarten verzorgen. Priesters zullen bij voorrang een uitvaart voorgaan bij overledenen die verbonden waren met de parochie. In principe gaan priesters niet meer voor in crematoria, pastors nog wel. De Avondwaken worden al jaren verzorgd door de avondwake groep bestaande uit leken. Het aantal avondwaken vermindert ten opzichte van een aantal jaren geleden.

• Evaluatie werkgroepgesprekken.

De contactraad vertegenwoordigt geloofsgemeenschap H. Jozef Alverna in parochie "De Twaalf Apostelen". Eens per twee weken houdt zij gesprekken met de werkgroepen, zodat zij op de hoogte blijft van wat er leeft.

• Wijwaterbakje.

Bij de ingang van de kerk, in de muur bij de hoofdingang wordt een wijwaterbakje, uit de oude kloosterkerk Graafseweg, ingemetseld.

- Lamp in het portaal bij hoofdingang. In het portaal bij de hoofdingang wordt een lamp met bewegingsmelder gerealiseerd, zodat degenen die als eerste de kerk opent, het gebouw niet in het donker betreedt.

- Patroondag H. Jozef.

Besloten wordt om de patroondag van H. Jozef te vieren op zondag 20-03-2011, aanvang 9.30 uur. De jubilarissen van 2011 worden dan in het zonnetje gezet.

- Kindje wiegen.

De contactraad is voor openstelling van de kerk tijdens kerst om de kerstgroep te kunnen aanschouwen. Dit noemt men ook wel 'kindje wiegen'.

De Contactraad

WAARDERING VOOR PASTORES EN VRIJWILLIGERS

Nu we de kerstdagen en het oud en nieuw al weer achter onze rug hebben vind ik een woord van waardering wel op zijn plaats en wel voor de volgende groepen vrijwilligers. De koster die weer veel tijd en moeite geïnvesteerd hebben voor het goede verloop in en om het altaar en de sacristie in samenwerking met de voorgangers. Rina Smits en Anny Rosmalen voor de vele administratie tijdens deze drukke dagen. De versiergroep die dit jaar weer op een geheel andere wijze de kerk heeft versierd zonder kerstbomen op het altaar maar deze keer met boomschors hulst en vele bloemen. Ook Diny Bardeel en Theo Albers die weer zorg hebben gedragen voor de

mooie zelfgemaakte kerststal met kerstgroep. De kinderen van de eerste communie groep die weer een mooi kerststuk opvoerde onder goede begeleiding van Angelique Haas en diverse ouders. De kerkhofgroep voor de voorbereidingen zoals verlichting in en om de kerken, de kerstbomen, het plaatsen van het frame van de kerstkribbe en dit jaar speciaal het sneeuwvrij maken van het kerkplein met haar parkeerplaatsen. En niet te vergeten onze drie koren met hun dirigenten en organisten en pianisten, de mooie verzorgde zang met de vele kerstliederen. Ook de interieurverzorgsters en de collectanten.

Ook het pastoresteam en de lectoren, hartelijk dank voor alles. De slechte weersomstandigheden hebben er wel aan bij gedragen dat het kerkbezoek minder was dan andere jaren. Laten we hopen dat 2011 voor de Twaalf Apostelenparochie een gezond en voorspoedig jaar mag worden en dat het kerkbezoek zo mag blijven of nog wat vermeerderd wat gunstig zal zijn voor onze Alvernese Geloofsgemeenschap H. Jozef.

Een parochiaan



GEDOOPT

19 december

Viktor Qorri Heilige Stoel Wijchen
Kristo Qorri Heilige Stoel Wijchen



H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

CONTACTRAAD 11 JANUARI

- De organisatie van advent, Kerstmis en de jaarwisseling is uitgebreid geëvalueerd. Gebleken is dat er veel goed is gegaan (dankzij de inzet van velen!), maar dat er ook punten zijn die volgend jaar anders (beter) moeten gaan.

- De begraafplaats aan de Elckerlycweg is de enige begraafplaats van de parochie de Twaalf Apostelen die het onderhoud door een bedrijf laat uitvoeren. Daarom heeft het parochiebestuur de tarieven voor het gebruik van deze begraafplaats hoger dan voor de andere kerkhoven vastgesteld. De contactraad gaat in de komende tijd na of het toch mogelijk is voldoende vrijwilligers voor het wekelijkse onderhoud te vinden.

- De contactraad staat positief tegenover het idee om de kerk meer toegankelijk te maken voor bezoekers. De gedachten gaan uit naar een hekwerk van muur tot muur ter hoogte van de

laatste banken, waardoor bezoekers achter in de kerk zouden kunnen rondkijken, bidden en kaarsjes zouden kunnen aansteken. De vraag is wel of een en ander uitvoerbaar en betaalbaar is.

- Er zijn drie verzoeken binnen gekomen van koren die dit jaar een uitvoering in onze kerk zouden willen geven. Een concreet verzoek voor 25 juni krijgt onmiddellijke steun van de contactraad, de beide andere, meer oriënterende verzoeken worden nog bekeken.

Theo van der Weegen

GEDOOPT

19 december
Senne Hartogs
Sem Peters

GEHUWD

Gerwin van den Brink & Patricia Thomassen
Jorgen Terpstra & Marion Peters



Vieringschema**05 febr. t/m 06 mrt.**

(Voorgangers onder voorbehoud)

zaterdag 05 februari**zondag 06 februari**• 5^e zondag door het jaar
MeMiSa**zaterdag 12 februari****H. Antonius
Abt
Wijchen****19.00** Ontmoetingsviering
Werkgr. Ontmoetingsviering**11.00** Eucharistieviering
Parnassuskoor
Cees Janssen/Rudy de Kruijf
Kinderopvang (0-6 jaar)**18.00** Thomasviering
Thema: Wie is jouw Valentijn?
Jongerenkoor Antonius Abt
Harry Vogels**Emmanuel
Wijchen****19.00** Gezinsviering
Kinderkoor
Bert Oosterveer**09.30** Woord en Communie
Pallaskoor
Hennie Witsiers**H. Paschalis
Baylon
Woezik****H. Jozef
Alverna****H. Johannes
de Doper
Balgoij****09.30** Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen/Rudy de Kruijf**19.00** Eucharistieviering
Jongerenkoor
Aloys van Velthoven**H. Antonius
Abt
Nederasselt****11.00** Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven**H. Antonius
Abt
Overasselt****09.30** Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven**19.00** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Frans Weersink**H. Georgius
Heumen****19.00** Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven**11.00** Woord en Communie
Seniorenkoor
Bert Oosterveer**H. Victor
Batenburg****09.30** Eucharistieviering
Kinderkoor 'De Kerckids'
Martin Claes**H. Anna
Bergharen****11.00** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker/
Martin Claes**19.00** Eucharistieviering
Neo Nata
Jos van Minderhout**H. Judocus
Hernen/Leur****19.00** Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker/
Martin Claes**H. Damianus
Niftrik****19.00** Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/Rudy de Kruijf**De Elsthof
St. Jozef****17.30** Woord en Communie
Cees Janssen
17.45 Woord en Communie
Hennie Witsiers**17.30** Eucharistieviering
Jos van Minderhout
17.45 Eucharistieviering
Martin Claes

zondag 13 februari • 6 ^e zondag door het jaar	zaterdag 19 februari	zondag 20 februari • 7 ^e zondag door het jaar	zaterdag 26 februari
11.00 Eucharistieviering Elkerlyckkoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) 	18.00 Gezinsviering Jeugdkoor Happy Joy Cees Janssen	11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Rudy de Kruijf/Cees Janssen Opvang (0-6 jaar)	
09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes		09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	
09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Voorganger onbekend		09.30 Eucharistieviering New Voice Rudy de Kruijf	
		09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkor Cees Janssen	19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes
11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkor Jack Leo		11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	
		09.30 Gezinsviering Kinderkor Aloys van Velthoven	19.00 Woord en Communie Mazing Joy Bert Oosterveer
11.00 Eucharistieviering Herenkor Aloys van Velthoven		11.00 Gezinsviering Joy4all Aloys van Velthoven	
09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	19.00 Gezinsviering Samenzang Aloys van Velthoven		
09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout		09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	
		11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker	19.00 Eucharistieviering Neo Nata Hennie Witsiers/Rudy de Kruijf
11.30 Eucharistieviering <i>Kennism. Eerste Communie</i> Parochieel Zangkor Jos van Minderhout	19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkor Annemarie Gooiker		
09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkor Hennie Witsiers		
	17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker		17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	17.45 Woord en Communie Hennie Witsiers		17.45 Eucharistieviering Rudy de Kruijf

Vieringschema
05 dec. t/m 12 dec.

(Voorgangers onder voorbehoud)

zondag 27 februari
 • 8^e zondag door het jaar

zaterdag 05 maart

zondag 06 maart
 • 9^e zondag door het jaar



**H. Antonius
 Abt
 Wijchen**

11.00 Eucharistieviering
 Parnassuskoor
 Bert Oosterveer/Martin Claes
 Kinderopvang (0-6 jaar)

18.00 Carnavalsviering
 Popkoor Event
 Cees Janssen/Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
 Elkerlyckkoor
 Cees Janssen/Rudy de Kruijf
 Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
 Wijchen**

09.30 Eucharistieviering
 Gospelkoor 'Lift Your Voice'
 Rudy de Kruijf

19.00 Ontmoetingsviering
 Werkgr. Ontmoetingsviering

09.30 Eucharistieviering
 Samenzang
 Martin Claes



**H. Paschalis
 Baylon
 Woezik**

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Bert Oosterveer/Martin Claes

19.00 Gezinsviering
 Kinderkoor
 Bert Oosterveer



**H. Jozef
 Alverna**

09.30 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Cees Janssen/Rudy de Kruijf

09.30 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Cees Janssen/Rudy de Kruijf



**H. Johannes
 de Doper
 Balgoij**

11.00 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Rudy de Kruijf

11.00 Woord en Communie
 Koor onbekend
 Bert Oosterveer



**H. Antonius
 Abt
 Nederasselt**

11.00 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers

19.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven



**H. Antonius
 Abt
 Overasselt**

11.00 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers

11.00 Eucharistieviering
 Joy4all
 Aloys van Velthoven



**H. Georgius
 Heumen**

09.30 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers

19.00 Eucharistieviering
 Samenzang
 Martin Claes



**H. Victor
 Batenburg**

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Jack Leo

10.30 Carnavalsviering
 Kinderkoor 'De Kerckkids'
 Hennie Witsiers



**H. Anna
 Bergharen**

11.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout

11.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Martin Claes



**H. Judocus
 Hernen/Leur**

11.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout

18.30 Carnavalsviering
 Koor onbekend
 Annemarie Gooiker



**H. Damianus
 Niftrik**

09.30 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout

19.00 Woord en Communie
 Parochieel Zangkoor
 Hennie Witsiers



**De Elsthof
 St. Jozef**

17.30 Woord en Communie
 Bert Oosterveer

17.45 Woord en Communie
 Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur
iedere dinsdag	09.00 uur
iedere woensdag	09.00 uur
iedere donderdag	09.00 uur
iedere donderdag	19.00 uur

Aswoensdagvieringen

woensdag 09 maart	19.00 uur
woensdag 09 maart	16.00 uur
woensdag 09 maart	19.00 uur
woensdag 09 maart	14.00 uur
woensdag 09 maart	19.30 uur
woensdag 09 maart	19.00 uur
woensdag 09 maart	19.00 uur
woensdag 09 maart	18.30 uur

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 05 februari	19.00 uur
zaterdag 05 maart	19.00 uur

Taizéviering

zondag 20 februari	19.00 uur
--------------------	-----------

Overige vieringen

maandag 07 februari	14.00 uur
dinsdag 08 februari	10.15 uur
vrijdag 11 februari	09.30 uur
vrijdag 18 februari	09.30 uur
maandag 21 februari	14.00 uur
vrijdag 25 februari	09.30 uur
zondag 27 februari	19.00 uur
maandag 28 februari	10.00 uur
dinsdag 01 maart	10.00 uur
woensdag 02 maart	10.00 uur
vrijdag 04 maart	10.00 uur
vrijdag 04 maart	09.30 uur
maandag 07 maart	14.00 uur
dinsdag 08 maart	10.15 uur
vrijdag 11 maart	09.30 uur

Viering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*.
 Viering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*.
 Viering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*.
 Viering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*.
 Avondgebed in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*.

Viering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*. Rudy de Kruijf/Cees Janssen.
 Viering in de *H. Antonius Abtkerk Nederasselt*. Aloys van Velthoven.
 Viering in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*. Aloys van Velthoven.
 Viering in de *H. Georgiuskerk Heumen*. Aloys van Velthoven.
 Viering in de *H. Victorkerk Batenburg*. Hennie Witsiers.
 Viering in de *H. Annakerk Bergharen*. Annemarie Gooiker.
 Viering in de *H. Judocuskerk Hernen/Leur*. Jos van Minderhout.
 Viering in de *H. Damianuskerk Niftrik*. Hennie Witsiers.

Ontmoetingsviering in de *Emmanuelkerk Wijchen*.
 Ontmoetingsviering in de *Emmanuelkerk Wijchen*.

Taizéviering in de *Emmanuelkerk Wijchen*.

Viering met Dichterbij in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*.
 Viering in de *Mijlpaal Overasselt*.
 Viering in de *Emmanuelkerk Wijchen*. Koffie na afloop.
 Viering in de *H. Jozefkerk Alverna*. Koffie na afloop.
 Viering met Dichterbij in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*.
 Viering in "*de Muts*", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.
 Oecumenische viering in *Leur*. Thema: De speelse mens.
 Ouderenviering in de *H. Victorkerk Batenburg*.
 Ouderenviering in de *H. Judocuskerk Hernen*.
 Ouderenviering in de *H. Damianuskerk Niftrik*.
 Ouderenviering in de *H. Annakerk Bergharen*.
 Viering in de *H. Paschalis Baylonkerk Wijchen*. Koffie na afloop.
 Viering met Dichterbij in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*.
 Viering in de *Mijlpaal Overasselt*.
 Viering in de *Emmanuelkerk Wijchen*. Koffie na afloop.

KBO KERSTVIERING

De KBO Seniorenvereniging Bergharen, Hernen en Leur hield op zaterdag 18 december haar jaarlijkse Kerstviering in de Mijlpaal in Hernen. De Werkgroep KBO Kerstviering stelde in overleg met pastor Jos van Minderhout en Ds Marion Hartman het tekstboekje samen.

Het thema van de viering was "Geboren Worden". De pastores gingen gezamenlijk voor in de viering en hielden elk een overweging bij dit thema. Het KBO Koor Eigenwijs ging niet alleen voor in de samenzang maar bracht ook eigen kerst-repertoire in. Wat een rijk bezit zo'n koor te hebben. Hulde aan de leden en dirigent Jan Willem Bökkers. De viering werd door meer dan 100 leden meebeleefd.

Na de viering was er tijd voor ontspanning met "Meziek van Piet en Ben" uit Boven-Leeuwen. Henk Beart hield in de pauze een alternatief kerstverhaal. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke brunch verzorgd door de vrijwilligers van De Mijlpaal.

OECUMENISCHE VIERING

23 JANUARI 11.00 UUR ANTONIUS ABT WIJCHEN

Als afsluiting van de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen zal er op zondag 23 januari om 11.00 u een oecumenische viering zijn met als thema 'Trouw en toegewijd.' Het thema is gebaseerd op de bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: 'Ze bleven trouw aan het onder-richt van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed'. Voorgangers zijn Ds. Marco Luijk en pastor Martin Claes.





Op dinsdag 23 november is **Cees Arts** in de leeftijd van 63 jaar, in alle rust en vrede van ons heengegaan. Terugkijkend op zijn leven heeft hij zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt. Eén woord stond centraal in zijn leven en dat was het woord werken. Zeker in zijn beveiligingsbedrijf was het overdag werken in de zaak en 's nachts het alarm. Voor zijn gezin ging hij als het ware door het vuur.

Toen Cees ernstig ziek werd waren zijn dochters en vrienden hem heel nabij, zij waren goede reisgenoten op die lange moeizame weg. Wij hebben op zaterdag 27 november in een viering in de H. Jozefkerk afscheid van hem genomen. Zoals hij, hebben wij er ook vrede mee. Moge hij rusten in vrede.

Op 3 december is **Dries Sommerdijk** op 78-jarige leeftijd overleden te midden van zijn dierbaren. Dries werd geboren te Horssen, maar na een paar maanden overleed zijn moeder. Hij groeide op bij familie Verploegen in Bergharen. Ruim 38 jaar deelde hij lief en leed met Ria Coppes in hun zelfgebouwde boerderij aan de Herenstraat te Bergharen. Dries leefde een werkzaam leven, zowel bij de baas als op zijn eigen boerderij. Dries hield van de beesten, van het hooi en stro en hij was een paardenliefhebber. Deze lieve man zal door velen gemist worden.



Op 3 december overleed **zuster Anastatia van Doornin** de leeftijd van 101 jaar. Zij woonde op Huize Portiuncula Alverna. 7 december was haar uitvaart en daarna is zuster Anastatia begraven op het kloosterkerkhof.

Op 5 december overleed **Marie de Klein-Jansen**, na een kort ziekbed, in de gezegende leeftijd van 95 jaar. Marie is geboren in Wijchen en was weduwe van Antoon de Klein. Omdat zij zelf geen kinderen hadden was tante Marie de kinderop-

vang van de familie. Daarnaast was ze bij mensen in betrekking waar alles, net zoals bij haar thuis, blonk als zij er was geweest. Ook in de Everarduskerk heeft Marie vele voetstappen gezet. Na de afscheidsdienst in de Antonius Abt is Marie begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Op 9 december 2010 is overleden **Wim van Loveren** geboren op 9 maart 1937 te Alverna. Hij trouwde met Annie Peters op 7 januari 1964. Samen kregen zij twee kinderen. Ruim tien jaar geleden nam hij afscheid van de manege en ging hij vanuit Heumen in Overasselt wonen. Niet lang daarna werd de ziekte Alzheimer vastgesteld. Maar ondanks zijn ziekte probeerde hij actief te zijn. Voor negen maanden terug werd Wim opgenomen in het verpleeghuis "Dekkerswald". In dit huis is hij ook overleden. Op 13 december 2010 was de uitvaartdienst te Overasselt. Moge Wim rusten in vrede.

13 december is **zuster Joachim Kaptein** op 91-jarige leeftijd overleden in Huize Portiuncula Alverna. Na de uitvaart op 17 december is zij begraven op het kloosterkerkhof.

Op 10 september 1919 mocht **Henriëtte Zonneveld-den Otter** in de buurt van de St. Jan te 's Hertogenbosch haar levenslicht aanschouwen. Zij mocht moeder worden van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen. Na een moeilijk leven met vele tegenslagen, vele ongemakken en haar geheugen dat haar in de steek liet is haar levensboek op 14 december 2010 te Nijmegen gesloten. Na een uitvaartdienst op 21 december 2010 in de kapel van het verzorgingshuis St. Jozef hebben wij van haar afscheid genomen en haar lichaam op het kerkhof te rusten gelegd. Moge zij rusten in vrede.

Op 11 december is op 66-jarige leeftijd **Annie van Haren-Mans** overleden. Geboren in Ottersum in een gezin met vijf broers en drie zussen. Op de Gildefeesten leerde ze Jac kennen, waarmee zij op 22-jarige leeftijd trouwde en ze verhuisde van Ottersum naar de Eindsestraat in Balgoij. Samen kregen zij twee zonen en haar grootste trots waren haar vier kleinkinderen. Annie heeft haar hele leven hard gewerkt. In november hebben ze nog met het hele gezin hun 44-jarig huwelijk gevierd. Op 16 december was in de H. Antonius Abt te Nederasselt de afscheidsviering en hebben wij haar op het kerkhof te rusten gelegd.

Op 22 december is **Ria Loeffen-Jilisen** op 65-jarige leeftijd plotseling van ons heengegaan. Zij

woonde aan de Houtsestraat waar ze samen met Jan en hun twee zonen begin jaren '80 was komen wonen. Daar werd ook hun dochter geboren. Ria korfbalde fanatiek en was later actief in de kantine. Ook was ze een trouw lid van het kerkkoor. Het overlijden van Jan was een grote klap voor haar, toch wist ze de draad weer op te pakken. De zorg voor anderen, zoals haar oppaskinderen, gaf haar afleiding. Trots was ze op haar twee kleinkinderen. Als gemeenschap hebben we in een drukbezochte viering in de Johannes de Doperkerk afscheid van haar genomen, waarna we haar op het kerkhof van Balgoij begraven hebben.

Op 26 december overleed heel plotseling en onverwacht **Theo Peters** in de leeftijd van 67 jaar. Een heel bescheiden, trouwe en eerlijke man, die steeds voor anderen klaar stond en daarbij zichzelf nog al eens vergat. Zijn levenswerk "Peters verzekeringen" overgenomen door zijn twee zoons, verliezen hun beste werknemer.

Theo, een man die breed georiënteerd was en veel interesses had. Een goede reisgids tijdens de vele uitstapjes naar zijn geliefde landen Oostenrijk en Zwitserland en als Broedermeester van de Broederschap Kevelaer Wijchen-Beunigen zullen wij hem node missen. Na een sfeervolle afscheidsviering hebben we Theo begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof naast de Antonius Abt.

Op 26 december hebben we afscheid moeten nemen van **Ria Vedder-Veenhuis**. Ze is 72 jaar geworden. Ze moest een zware hartoperatie ondergaan, die haar door complicaties noodlottig is geworden. Ria was de spil van haar gezin. Zij hield van gezelligheid en was dankbaar als ze met Kees, alle kinderen en kleinkinderen samen kon zijn. Ook in haar eigen familie en in de buurt wist ze mensen bij elkaar te brengen. Zij genoot van de zon en die warmte straalde ze zelf ook uit. De laatste jaren kwam daar de zorg voor Kees bij. Op 31 december hebben we met mooie muziek afscheid van haar genomen in de Antonius Abt kerk en haar op het kerkhof in Wijchen te rusten gelegd.

In de Weegbree is op Tweede Kerstdag de vitale en levenslustige moeder en apetrotse oma, **Tiny van Duifhuizen-van Geel**, vrij onverwacht overleden. Zij mocht 78 jaar worden. Haar leven is niet altijd gemakkelijk geweest. Desondanks heeft zij genoten van haar hobby's zoals spelletjes doen, zingen, gezelligheid. Kortom zij genoot van alles om haar heen. Ze was nog lang niet klaar met het leven. Eigenlijk was ze net weer een nieuw begonnen. Op Oudjaarsdag hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof te Hernen, bij haar man Piet. Moge zij rusten in vrede.



Op 27 december is **Theo Kersten** op 77-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. Theo was al enige tijd ziek, maar hij heeft geknokt voor wat hij waard was. Hij was getrouwd met Annie met wie hij twee kinderen kreeg. Jarenlang werkte hij bij een autoschadebedrijf. Hij heeft genoten van zijn VUT, uren gefietst, geklust en voor anderen klaargestaan.

Het koor had een warme plek in zijn hart, evenals de kleinkinderen, zijn oogappeltjes. Op de laatste dag van het jaar hebben we in de Antonius Abt kerk in Wijchen afscheid van hem genomen, waarna we hem hebben begeleid naar het kerkhof.

In het verpleeghuis Waelwick te Ewijk is na een lange ziekteperiode op 28 december 2010 **Marie Derks-van Beuningen** overleden. Zij werd geboren op 12 januari 1925 te Horssen. Zij trouwde op 12 juli 1949 met Wim Derks uit Hernen.

Zij hebben geen kinderen gekregen, die zij heel erg gemist heeft. De kinderen van de familie werden door haar verwend en overladen met allerlei lekkere dingen. Deze kinderen kwamen dan ook graag bij haar op bezoek. We hebben haar lichaam op 3 januari 2011 te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Hernen. Moge zij rusten in vrede.

Liesje van Vliet-Heurkens was bijna tien jaar een bewoner van de Weegbree. Ze overleed op 31 december en werd 87 jaar oud. Samen met haar man Ton en de kinderen woonde ze in Luxemburg en Brussel en keerde uiteindelijk terug in Wijchen. Haar huis stond open voor familie die op bezoek wilde komen. De laatste jaren was het wereldje van Liesje klein en was ze steeds moeilijker bereikbaar. We hebben de uitvaart voor haar gehouden in de Antonius Abt kerk op zaterdag 8 januari 2011. Liesje is begraven op het kerkhof.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Mededeling

Het is u ongetwijfeld bekend dat De Apostelbode 10 maal per jaar verschijnt. Er kunnen zich echter zaken aandienen die voor een tussentijdse berichtgeving in aanmerking komen. Om dit te realiseren is een nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze nieuwsbrief wordt ook in een nieuwe website opgenomen.

- Notulen vorige vergadering

Een lid van de contactraad heeft samen met leden van de bouwcommissie de kerk geïnspecteerd. De dakwaterafvoer van de sacristie, enkele glas in lood raampjes en de bliksemafleiders zullen de nodige aandacht krijgen. Begin november is er ook een onderhoudsbeurt bij de brandblussers geweest. De steeds terugkerende stankoverlast van de riolering vergt een serieuze aanpak.

Voor de begroting van 2011 zou het witten van de binnenmuren, en het schilderwerk aan de buitenkant in aanmerking moeten komen.

- Fusie parochie De Twaalf Apostelen

De sleutel, die op 19 september j.l. tijdens de fusieviering is overhandigd aan een afgevaardigde van de Balgoijse geloofsgemeenschap, zal een plek krijgen binnen de eigen kerk.

- Kerkhofadministratie

Aan het parochiebestuur van De Twaalf Apostelen is een definitieve lijst overhandigd van monumentale graven in Balgoij.

- Pastorale zaken

De liturgieboekjes uit Heeswijk-Dinther zullen de plaats innemen van de huidige liturgieboekjes. Tijdens de dienst zullen de overledenen van de hele parochie De Twaalf Apostelen worden herdacht, dus niet alleen de Balgoijse overledenen. Dit gebeurde inmiddels al enige tijd.

- Pastor Jo Verbruggen heeft aangegeven dat hij niet langer de functie van aanspreekbare pastor zal vervullen. Dit is wat eerder dan gepland, maar een goed herstel van zijn gezondheid heeft nu prioriteit. Dit betekent dat Jo ook niet meer deelneemt aan de vergadering van de contactraad.

VAN HET SLIJK DER AARDE EN GOD ZIJ MET ONS

*Door de geboorte van de euro gingen alle gulden
munten dood
met het randschrift "God zij met ons" gingen ze
naar de hemel toe
St. Petrus liet hen binnen en besloot
rol maar lekker door de hemel, kleingeld zijn we
hier niet moe
Toen de bankbiljetten dat hoorden
wilden ze ook door St. Petrus' poort
Doch de sleuteldrager sprak de volgende woorden
Op jullie randschrift staat des Konings woord
en in de kerk kwamen jullie niet
Daarom word je hier niet witgewassen
Ga terug ter aarde, naar de zwarte Piet
Hier val je nergens in te passen
Je bent het slijk der aarde, van nul en gene waarde
Dat zal je niet verrassen*

Ries van Haren

GEDOOPT

9 januari 2011 Tom Langeslag



Impressie van het uitbeelden van het kerstverhaal tijdens de kindvriendelijke viering op Kerstavond in de H. Johannes de Doperkerk in Balgoij.



EERSTE COMMUNIE VOORBEREIDING



Ter voorbereiding op de eerste communie is er een gezinsviering op de eerste zaterdag van februari en op de eerste zaterdag van maart. In februari is het thema 'Bidden'. De gezinsviering begint als altijd om 19.00 uur. Het kinderkoor zingt en ook is er een kindernevendienst. De woensdag voorafgaand aan deze gezinsviering is er een kindermiddag, ook over het thema 'bidden' (woensdag 2 februari, vanaf 13.30 uur).

VANUIT DE CONTACTRAAD

DEZE VERGADERING WERD GEHOUDEN OP 1 DECEMBER 2010.

Als opening wordt door Gerard Arts een stukje voorgelezen dat hij op de site van de parochie tegen is gekomen.

- De tuingroep is deze keer uitgenodigd om eens naar en met de raad van gedachten te wisselen en eventuele verbeterpunten aan te dragen. Er wordt tevens afscheid genomen van Piet van Casteren die jarenlang in deze werkgroep heeft gezeten en contactpersoon is geweest. Gerard Schamp stelt zich beschikbaar om voor deze werkgroep als contactpersoon op te treden. De tuingroep zou graag een elektrische aansluiting hebben in het berghok.
- Voor het aanlichten van de kerk wordt verder gezocht naar een goede oplossing.
- In het pastoresteam zijn nog enkele zieken, hierdoor moet er voor de invulling van het dienstrooster nog wel eens wat geschoven worden.
- De misboekjes van Heeswijk-Dinter zijn over het algemeen goed ontvangen, voor de ouderen - viering op de eerste vrijdag van de maand kan het boekje van het voorgaande weekend worden gebruikt.
- De vrijwilligersavond van 20 november was prima geslaagd, pluim voor de organisatie.
- De koster die naar de studiedag zijn geweest vonden dit een leerzame dag.
- Voor de kerkbalans wordt er dit jaar voor de laatste keer een grote lopersactie gehouden. Vanaf volgend jaar zal die via bank/giro gaan lopen.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Actie Kerkbalans. Bij het aanleveren van deze tekst is een aantal activiteiten in voorbereiding, die - wanneer deze Apostelbode in de brievenbussen valt - alweer achter de rug zijn. De Actie Kerkbalans is er daar

- In de doopkapel wordt ook dit jaar weer de kerststal gerealiseerd.

Bert Arnts

NIEUW VAST WEEKENDVIERINGENSHEMA

We wijzen er nogmaals op, dat er ook in onze kerk, sinds het begin van de advent, nog slechts één weekendviering is. Elk eerste weekend van de maand is dat op de zaterdagavond; het kinderkoor zingt dan en er is dan meestal een gezinsviering. Elke eerste zondag van de maand is er dan géén viering in de Paschaliskerk.

Alle overige weekenden van de maand blijft de Paschaliskerk op zaterdagavond gesloten, en is de viering steeds op de zondagmorgen (09.30 uur). Het koor New Voice zingt daarbij elke derde zondag van de maand, het Gemengd Koor neemt de andere zondagen voor zijn rekening.

OPROEP WERKGROEP VASTENAKTIE

In de vastenperiode zetten wij ons in voor de vastenactie. Dit jaar hebben we als project: renovatie streekschool Hwidiem in Ghana. We gaan voor dit project, samen met de andere 12 geloofsgemeenschappen en De Schakel, de protestante gemeenschap. Om deze vastenactie voor de Paschalis geloofsgemeenschap goed te willen organiseren, zouden wij het zeer fijn vinden, als er nog enige enthousiaste vrijwilligers onze werkgroep zouden kunnen komen versterken. Help ons!!

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met: Vastenactie werkgroep Paschalis.

Marijke de Groot, 024-3503344

GEDOOPT

23 januari

Joey Loomans

Ties en Noor Neeleman

6 februari

Isa Albers

Anique en Lieke Janssen

Doopzondag in maart: zondag 13 maart. In april: zondag 3 april. Aanmelding via telefoon 6413232 of via de mail: paschalis@detwaalfapostelen.nl

een van. Met belangstelling wordt er uitgezien naar het resultaat in het eerste jaar na de totstandkoming van de nieuwe parochie. Door een royale bijdrage vanuit de afzonderlijke geloofsgemeenschappen kan een signaal worden



»»» afgegeven, dat de plaatselijke kerken voor de parochianen er zeker nog toe doen en voor hen van waarde zijn en blijven. Alle vrijwilligers zullen de uitslag moeten kunnen zien als een ruggesteun. Een teruggang zal het tegendeel betekenen.

- Oecumenische viering.

Op 16 januari is er een oecumenische viering geweest in het kader van de Internationale bidweek voor de eenheid van de Christenen. Een mooie traditie die niet verloren mag gaan. De toenadering tot elkaar en een wederzijds begrip voor elkaars standpunten kan dat zeker geven. Zo kennen we in Bergharen ook al jarenlang een oecumenische dienst bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei en zouden er meer momenten kunnen zijn waarop men elkaar kan ontmoeten, naast het gegeven dat we in het dagelijks leven al veel verweven zijn.

- Kapelberg 700 jaar.

Op 27 januari heeft een informatieavond plaats gehad over het opstarten van de voorbereidingen voor het 700-jarig bestaan van de Kapelberg. Een feest dat in 2012 gevierd gaat worden en waarvoor ruim een jaar genomen wordt om de activiteiten daarvoor al vast voor te bereiden. In de loop van dit jaar zal er meer over bekend worden.

- Spreekuur.

Elke verandering brengt natuurlijk ook wijzigingen met zich mee waaraan wij zullen moeten wennen. Zo heeft de contactraad in overleg met pastor Annemarie Gooiker besloten om het wekelijkse spreekuur op de donderdagavond met ingang van 1 februari te laten vervallen. Het idee bestond toch al dat er weinig gebruik van werd gemaakt. Afspraken kunnen er wel worden gemaakt met de pastor via het telefoonnummer 024-6412627 of via het e-mail adres: annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl of via een van de leden van de contactraad.

- Misintenties.

Voor het opgeven van misintenties kan men terecht bij Theo Pekel, de penningmeester van de contactraad, of door het deponeren van een envelop in de brievenbus van de pastorie met daarin een vermelding van de intentie(s) en bijvoeging van de verschuldigde stipendia (offergaven voor het lezen van een mis met een bepaalde intentie). Bij de betreffende opgave dient men er rekening mee te houden dat dit twee weken voor de bewuste datum dient te geschieden wanneer publicatie ervan op prijs wordt gesteld.

(Redactie: Voor de tarieven van misintenties zie pagina 3 van dit nummer)



H. DAMIANUS - NIFTRIK

Het verheugt mij te kunnen schrijven dat de contactraad van de geloofsgemeenschap H. Damianus te Niftrik gevormd is. Zitting hebben in deze raad Annie van As-de Kleijn, Jan Derks, Truus van Heumen-de Werdt, Willemien Lamers, Ton in 't Veen en Hennie Witsiers (pastor).

Deze groep mensen wil zich gezamenlijk inzetten voor deze geloofsgemeenschap om die vitaal te laten zijn en te houden.

- De Kerstavondviering vanuit deze kerk is door de Wijchense Omroep opgenomen en meerdere malen uitgezonden. Dit was een sfeervolle viering. Vanwege de gladheid was de kerk niet volledig gevuld. Maar de mensen, die er geweest zijn, hebben er van genoten. Ook van de mensen die de viering via de televisie gevolgd hebben, hebben wij goede reacties mogen ontvangen. Na afloop van deze viering hebben de aanwezigen gezamenlijk een glas glühwein of warme chocolade gedronken. Dit was een mooi gebaar, dat we nog even samen waren om o.a. na te praten over deze viering.

- De Kinderviering op Eerste Kerstdag was heel goed verlopen. De kinderen hebben hun best gedaan om het kerstverhaal uit te beelden. Het was dan ook een echt kerstverhaal. Dit kan meerdere jaren gebruikt worden. Vele mensen uit Niftrik waren hierbij aanwezig.

- Het Oudjaar is in Niftrik niet afgesloten met een kerkelijke viering, Wel hebben wij het nieuwe jaar kerkelijk ingeluid op Nieuwjaarsdag. De viering die hiervoor was gemaakt, was mooi, goed verzorgd, sfeervol.

Het Gemengd Koor van Niftrik heeft al deze vieringen met zang opgeluisterd.

- In de komende tijd zal de actie Kerkbalans onze aandacht hebben. Verder dienen enkele onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen aan de kerk uitgevoerd te gaan worden.

- 7 kinderen starten binnenkort met de voorbereiding op de eerste Heilige Communie. In de komende tijd zullen we hierop terugkomen.

pastor Hennie Witsiers



EEN TURBULENT JAAR IS VOORBIJ

MET DE TWAALF APOSTELN GAAN WE ZIJ AAN ZIJ.

GEOLOFSGEMEENSCHAP HERNEN LEUR HONDERDEN JAREN OUD

WIJ STRIJDEN VOOR HEILIGE JUDOCUS LIJFSBEHOUD

NATUURLIJK OVERLEVEN WE OOK WEER DIT ONTIJ.

TOON VAN DUIFHUIZEN

EEN LANG GEKOESTERDE WENS

In de kluis van onze kerk staan een aantal prachtige monstransen, een zeer oude en bijzondere kelk. Bovendien lagen er her en der verspreid relikwieën in zilveren relikwiehouders. Al is het nog zo'n groot bezit, wanneer dergelijke bijzondere objecten in een kluis blijven liggen heeft niemand daar iets aan. De bestuurders van onze parochie besloten om uit te zien naar een vitrine om deze kostbaarheden in beeld te brengen. Onlangs heeft deze vitrine een plaats gekregen in onze kerk. De monstransen, de kelk, en de zilveren relikwiehouders staan nu te stralen in onze kerk en zijn voor iedereen te bewonderen. Het is een grote aanwinst en het maakt de unieke Sint Judocuskerk nog rijker. Het is een feest om daar binnen te lopen. Kom op een zondag eens naar een viering in onze kerk en bewonder de vitrine en de vele andere kostbaarheden.

pastor Jos van Minderhout

MISINTENTIES FEBRUARI 2011

Zaterdag 5 februari, 19.00 uur

Gerda van Heumen

Zondag 13 februari, 11.00 uur

Gezinsviering / Presentatie 1^e H. Communie

Ciska Kuijpers-Aarts (namens de buurt)

Zaterdag 19 februari, 19.00 uur

Wim en Gon Hebing

Zondag 27 februari, 11.00 uur

Jan van Heumen (namens de buurt)

Wim en Gon Hebing

Misintenties voor maart opgeven vóór 9 febr. bij

Jeanne Hendriks

Eikenweg 1 Hernen tel. 0487-560540

"PASTOR VAN MINDERHOUT KERSTGROEP" EEN SUCCES

De voor het eerst dit jaar in de H. Judocuskerk opgestelde kerstgroep (zie foto) geschonken door Pastor van Minderhout aan de geloofsgemeenschap van Hernen en Leur heeft zich in een grote belangstelling mogen verheugen. Zowel voor als na de vieringen met kerstmis en rondom nieuwjaar en op eerste kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur, trok zowel de nieuwe als de oude kerststal



veel kijkers, waarbij vooral ouders met kleinere kinderen de boventoon voerden.

Wij zijn voornemens ook met kerstmis 2011 de nodige publicitaire aandacht te besteden voor het brengen van een bezoek aan de kerststallen in onze kerk, waarbij we hopen een oude traditie nieuw leven in te blazen.

Henk Beart



OUDERENBIJENKOMST 1 FEBRUARI

Ook deze keer zal het nog wel koud zijn in de kerk. Daarom komen we in de pastorie bij elkaar. We beginnen om 10.00 uur met een korte viering en gaan daarna over tot lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk hebben en daarom geen tijd hebben om bij ons te komen. Dat is toch jammer, je mist dan wel veel contact met elkaar. Dus allen tot dinsdag!

pastor Jos van Minderhout



De contactraad van de geloofsgemeenschap H. Victor te Batenburg is inmiddels compleet geworden. Hierin hebben zitting: Theo Aalbers; Lucie van de Boom-Hendriksen; Bert van Boxtel; Harry Hooymans; Wim Nikkelen en Hennie Witsiers (pastor).

Deze groep mensen wil zich gezamenlijk inzetten voor deze geloofsgemeenschap om die vitaal te laten zijn en te houden.

Met z'n allen hebben wij getracht om een aantal sfeervolle en goede vieringen te doen plaats hebben in de afgelopen Kersttijd. Helaas hebben wij moeten constateren dat het kerkbezoek ten opzichte van vorig jaar iets achteruit gelopen is. De voornaamste oorzaak zijn de weeromstandigheden geweest, omdat wij een aantal oudere mensen gemist hebben.

- Op kerstavond en Eerste Kerstdag zijn de vieringen goed verlopen en heeft het Gemengd Koor zich van de beste kant laten horen. Wij prijzen ons heel gelukkig met deze groep mensen. Het aantal zangers en zangeressen is niet zo groot, maar de zangkwaliteit is nog best goed. We hebben een mooie kinderviering op Tweede Kerstdag gehad, die opgeluisterd werd door ons kinderkoor "De Kerkkids".

MUSEUM DE KIJKZOLDER

De unieke tentoonstelling over de geschiedenis van het Kruisbeeld en de verschillende aspecten in de afbeeldingen in de loop der eeuwen is nog te bezoeken in de maand januari en februari.

Deze tentoonstelling is ontwikkeld en opgezet voor ons museum door en samen met dhr. Wim de Mul, kunstenaar.

Op de laatste zondag van de maand januari en februari is het museum geopend van 12.00 uur tot 13.30 uur. Groepen (ook kleine) kunnen voor een bezoek buiten deze openingsuren een afspraak maken via telefoonnummer 024 6414659. U zult verrast staan over de prachtige collectie kruisbeelden, maar meer nog over het boeiend verhaal over de geschiedenis en de betekenis van het kruisbeeld door de eeuwen heen. We zien u graag komen.

pastor Jos van Minderhout



- Het jaar 2010 hebben wij met een goede dankviering afgesloten. In onze kerk zijn zes kinderen gedoopt; een echtpaar afkomstig uit Batenburg heeft daar het ja-woord gegeven; een ander echtpaar heeft het 50-jarig huwelijksfeest herdacht; en twee parochianen zijn overleden en vanuit deze kerk begraven. Daarnaast hebben we een oud-parochiaan vanuit onze kerk mogen begraven.

- In de komende tijd zullen wij ons bezig gaan houden met de actie Kerkbalans. Wij hopen, dat vele parochianen weer meedoen en verantwoordelijkheid durven nemen voor onze geloofsgemeenschap.

- De groep vrijwilligers, die al vele maanden bezig is met het schilderwerk binnen onze kerk op te knappen en oude schilderijen terug haalt, gaat nog door. Het is goed om te zien hoe alles nu door gaat en voortgang geboekt wordt. Het begint er heel mooi uit te zien. Wij houden u op de hoogte.

- 14 jongens en meisjes bereiden zich voor op het sacrament van het Vormsel. In een aantal bijeenkomsten zullen zij worden voorbereid.

De toediening van het H. Vormsel vindt plaats op zaterdag 26 maart 2011 om 17.00 uur door pastoor/deken Rudy de Kruijf.

pastor Hennie Witsiers



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

STILTECENTRUM "WIJCHEN-ZUID"

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

DE WANDELING BREEKT ALLE RECORDS!

Op 8 januari j.l. zijn de voortekenen goed. Het ijs is gebroken, de sneeuw verdwenen, de wind komt uit de goede hoek. Kortom, het is weer veilig op straat.

Ruim twintig wandelaars hebben zich op voorhand per mail of telefoon aangemeld. Het gesternte is goed. Op pad dus met het thema VANDAAG! Om 10 uur blijken er liefst 36 (!!!) belangstellenden te zijn. Zie het gebeuren: een klein keukentje, een aangrenzende ruimte vol met medewandelaars. Intiem, gezellig!

VANDAAG KAN NIET MEER STUK.

De toekomst? Belangrijk? Vooral rond de feestdagen zijn we druk elkaar het beste te wensen en hopen we dat de toekomst er beter uit komt te zien. Houden we ons zelf op deze manier niet voor de gek?

Is VANDAAG NIET GOED GENOEG?

Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al het kopen van een staatslot mensen tijdelijk 4% gelukkiger maakt. In het inleidend woord komt de volgende uitspraak langs:

'Wij staan zo vaak op de drempel van het later: kijkend naar wat komt, vergeten we wat is.'

LIMERICKS

De wandelaars van 2011 blijken ook nog stemmen tekstvast te zijn. Na een korte repetitie zingt het hele koor met overtuiging: La la la la la la, het refrein van de volgende limericks:

Apostelen kijken naar boven
Omdat zij heel stellig geloven
In zegen van daar
Geloof hen NU maar
Al durven ze niets vast beloven

De herder roept NU zijn schapen
Nadat ze hebben geslapen
Hij houdt ze heel fris
Hij weet wat het is
Zo'n kudde van meiden en knapen

De Toekomst die ligt voor ons open
Maar wat wij heel stellig hopen
Houd die ver van u
Het gaat om het NU
Het gaat om gezamenlijk lopen

Leef liever vandaag in het heden
Dan ver hier vandaan in 't verleden
Vergeet wat er was
Wees NU in je sas
Dan krijg je van binnen de vrede



EEN BLIK IN DE TOEKOMST.

Na anderhalf uur bereiken we Hernen, waar een blik in 'DE TOEKOMST' wordt geworpen. Niet overdrachtelijk, maar letterlijk. En in dat blik wordt - in de vorm van een horoscoop - vooruitgeblikt! Zo krijgt de een te lezen, je bent meer zelfbewust dit jaar (Weegschaal); 2011 wordt voor jou een vruchtbaar jaar van liefde en groei (Ram); de invloed van Jupiter maakt jou meer vrolijk en relaxed (Stier).

Het enige wat echt helpt is vandaag vandaag te laten zijn. Dat gebeurt ten volle bij de volgende twee fietsende dames. De een heeft Alzheimer, de ander begeleidt haar.

Bij een terrasje in Maastricht houden ze pauze. Loes, de vrouw die Alzheimer heeft, zegt: 'Wat vind ik dit toch fijn.' Ze pakt mijn hand, bedankt mij en ziet een dametje met een rollator plaatsnemen op het terras: 'Handig toch voor dat vrouwtje, zo'n rollade ...' Genieten van het moment voor haar en voor mij.

STILTEWANDELING

De Wandeling van 8 januari is zo'n succes dat we de vraag durven stellen of het wandelen in stilte voor de volgende keer een idee is.

Verrassend hoe enthousiast ook daar op gereageerd wordt. Dus op 2 april gaan we tot aan de pauze in stilte op pad.

Namens werkgroep DE WANDELING,
Peter van Gils



EN GIJ GELEUFT DA

We zeggen wel 's da ze ons vrüger van alles hebben wijs gemaakt. Nou ja, wijs gemaakt, die mensen wisten ok nie better. 't Ging te goejentrouw. God ha de wirreld geschaopen, Adam en Eva waren de urste mensen, de kiendjes kwamen mi d'n ooievaar en Onzen Lieven Heer liep over 't waoter. Da was allemaol waar en wij stelden er gin vraogen over. 't Leven zaat zo simpel in mekaor. We hadden werkkleren, deurdeweekse kleren en zondagse kleren. Eten dejen we tös; vakantie kenden we nie en bötenlanders kenden we alleen van de missiekalender; d'r waren rijke en èrm mensen, en boeren. Nee, 't leven was helder en klaor. En de mensen moesten hard werken en dus hadden ze ginne tijd um over van alles en nog wa nao te denken. Veur 't denkwerk hadden we de pastoor en de mister en d'n dokter. En we waren tevrejen.

Tegesworrig geleuven we niks mer. Urst zien en dan geleuven, maor as ze dan hebben gezien hoe de dingen in mekaor zitten dan geleuven ze inenen nie mer. Nimt nou onze Frans. Lest ha'k 'n hil gesprek mit 'm over of God de wirreld nou geschaopen ha of nie. Hij ha daor 'nnen hil aandere kèk op as ikke. Volgens hum ha God daor niks mi te maoken. Da was allemaol gebeurd deur natuurlijke ontwikkelingen. Ik zee nog en wie hi dan die ontwikkelingen in gang gezet? Maor da was 'n stom vraag, zee ie. Ik heb maor niks gezeed, want ik daocht: de verstandigste zwijgt. En hij maor deorraotelen. Da God hillemaol niks daormee te maoken ha en da wij zelf de werreld moesten maoken. Ik daocht: "Mond hauwen, Hend". Ondertussen bad ik stillekes: "Vergeef 't 'm, want hij wit nie wa-t-ie zee". En m'n gebed wier verhörd: hij hield z'nne mond en keek me aon en zee: "Waorum zegde niks mer?" Ik zeg: "Ik denk nao."

Toen ben ik onze Frans gaon vertellen wa'k allemaol gedaocht ha. Kèk, as wij zelf de werreld moeten maoken dan hebben we 't 'r maor slecht van af gebraocht. 't Is toch overal 'n rotsooi. We vechten en ruziën. Overal is er erremoej.

De kerken lopen leeg en eettenten lopen vol. Kleren hebben we veur 'n hil weeshös in de kaast hangen. Kiendjes "maoken we" - ja, zo noemen ze da - as 't ons ötkomt. Slaoj kumt nie mer van 't veld, maor öt de broejkassen. Manskèrels trouwen mi mekaor. Kerstmis is alleen nog interessant veur de kadookes. En we zijn veural nie tevrejen.



En klaogen as we doen! We verdienen te weinig, maor gaon wel drie kerren per jaor op vakantie. De neus stao 'n bietje scheef, dus naor d'n dokter en die doet er dan wa aon. We krijgen wa rimpels en die laoten we wegspuiten. De kaol plekskes op de kop worden gevuld. En als alles wa begint te zakken laoten we 't bij d'n dokter opknöpen. En tevrejen da we dan zijn.....Ik ben blij da Onzen Lieven Heer de werreld hi geschaopen. Da kost me 'nnen hillen hoop ellende en zorg.

Nou zeg ik nie da alles wa ze ons vrüger verteld hebben waor was. Da van diejen ooievaar weet ik ondertussen ok wel. Maor ons Vad en ons Moed moesten 't ons toch ok kunnen vertellen. Ze hadden toch moeilijk kunnen zeggen: kom maor 's allemaol keken hoe da gao. Dan hadden we nog niks gezien mi die klein bedstee die ze hadden. En of Onzen Lieven Heer over 't watter hi gelopen? Ik hoop van nie, irlijk gezeed. Ik wil 'm best volgen, maor nie over 't watter, want ik kan nie zwemmen en ik vind 't nog steeds de moeite werd um te leven.

En toen ik onze Frans da allemaol vertelde keek ie me aon en stillekes ze ie: "Vad, blijfde gij maor lekker geleuven dan blijfde 'nne tevrejen mens". En ik daocht da'k 'n klein bietje jaloersigheid in z'n stem heurde.....

De groeten van Hend

Redactieleden Apostelbode:

Piet van Erp
Theo v.d. Weegen
Jack van Casteren
Hennie Witsiers
Martin Claes
Donny Merx



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Wilt u ook dit parochieblad ontvangen?
Knip dan deze bon uit en stuur die naar het redactieadres: Oosterweg 4 6602 HD Wijchen.
U kunt deze bon ook afgeven bij uw plaatselijke kerkgemeenschap.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

VERWARRING

's Avonds als ik slapen ga, volgen mij veertien engelen na. Nu ik ouder ben denk ik nog wel eens met een vleugje heimwee aan die achtentwintig vleugels uit mijn vroege jeugd. Ik had als kind een rotsvast geloof in engelen en heiligen. En wat keek ik op tegen kloosterlingen in hun lange gewaden! Zij waren in mijn ogen bijzondere mensen met een stralenkrans die alleen maar goede werken deden. En ik? Ik leek voortdurend te falen en zat met de hele klas maandelijks voor de biechtstoel op mijn beurt te wachten. Maar ik groeide op en begon vragen te stellen. En ik raakte in verwarring over de tegenstrijdigheden in de wereld, een verwarring die eigenlijk nog steeds voortduurt. Wat is er overgebleven van dat geloof uit mijn kindertijd? In de jaren die achter mij liggen ben ik steeds meer overbodige zaken gaan weggooien, en dan bedoel ik niet alleen de materiële dingen. Ik luister naar mensen, en sommige uitspraken knoop ik in mijn oren. Ik hoorde een jong meisje zeggen dat zij in de mens Jezus geloofde omdat hij de wereld 'n beetje beter wilde maken, en dat wilde zij ook. Zo eenvoudig kan het gezegd worden, zonder mysterieuze termen die bijna niemand begrijpt. De man Jezus zoals wij hem kennen uit vele verhalen geeft ook mij nog steeds houvast. Hij

had geen stralenkrans nodig. Hij hield van alle mensen op een nuchtere respectvolle wijze en deed wat nodig was. Niemand is meer dan een ander, ook de mensen tegen wie ik vroeger opkeek zijn gewone stervelingen, geboren uit een aardse moeder. De Jezus uit mijn kindertijd wil ik in ere houden. Hij leerde mij het belangrijkste en moeilijkste in mijn leven: dat werkelijk iedereen mijn naaste is. Gelukkig kom ik regelmatig mensen tegen met verborgen vleugels, zij zijn de vleesgeworden engelen uit mijn kinderrimpje. Zij maken in elk geval mijn wereld 'n beetje beter en mijn verwarring kleiner.

Groeten en een gelukkig 2011!!



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: (024) 6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **(06) 13 93 43 68**

Pastoraal team

R. de Kruijf	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276
C. Janssen	diaken	024-6412627

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
B. Oosterveen	pastoraal werker	024-6412627
J. Verbruggen	pastoraal werker	024-6420437

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: (0487)531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

GELOOF EN OUDEREN



Er is een verhaal uit de bijbel, wat we allemaal kennen: het kerstverhaal. We hebben het eind december in onze kerk weer mogen horen en waarschijnlijk heeft u de hoofdpersonen bij u in de kamer opgesteld. Ze staan nu waarschijnlijk weer veilig opgeborgen in een doos op zolder. Dit kerstverhaal gaat echter verder, zoals u weet. We mogen er wekelijks in onze kerk over horen. Wij weten, dat de herders en de wijzen uit het Oosten het kind in de kribbe zijn gaan begroeten, maar over twee ouderen, Simeon en Hanna wordt nauwelijks gesproken. Toch lezen wij in datzelfde hoofdstuk van Lucas, wat begint met het kerstverhaal, dat zij in de tempel aanwezig waren, toen Jezus door Maria en Jozef aan God werd opgedragen. Zij herkennen in dit kleine kind de beloofde Messias. Het doorleefde geloof van deze oude mensen helpt ons dus ontdekken wie Jezus is.

Er wordt wel eens minderwaardig gedaan over mensen op leeftijd. Zij worden eerder als een probleem gezien, dan als een zegen. Ze hebben zorg nodig, worden soms wat zeurderig en moeten bezocht worden. Ook van kerkbezoekers wordt wel eens gezegd, dat het alleen maar oude mensen zijn, grijze duiven en kale koppen. Daarmee wordt hen naar mijn idee onrecht gedaan, want we kunnen – als we er voor open staan - heel veel van hen ontvangen. Levenswijsheid is namelijk niet te koop, maar wel te delen. Ons geloof heeft alles met levenswijsheid van doen en wordt vooral gevoed door getuigenissen van mensen, die - mede dankzij hun geloof - op moeilijke momenten in hun leven zijn staande gebleven, die met voorbeelden uit hun eigen leven het geloof

handen en voeten hebben kunnen geven, die op hun ziekbed met vertrouwen hun leven in Gods hand kunnen leggen. Dan wordt het geloof tastbaar, minder abstract, dan wordt geloof wat het moet zijn, namelijk iets van het leven zelf.

In die zin moeten wij oudere mensen recht doen, zij zijn richtingwijzers, ook wat geloof aangaat. Andere culturen weten daar vaak beter mee om te gaan, zo heb ik in Afrika en ook Azië mogen ervaren. Ouderen worden niet 'weggestopt', maar blijven bij de familie betrokken, doen werk wat ze kunnen en delen hun levensverhaal, hun levenswijsheid met de kinderen en zeker ook hun kleinkinderen.

Het afgelopen jaar hebben we als katholieke kerk heel wat over ons heen gehad, ik denk dat met name de oudere generatie, daarvan veel geleden heeft. Ze moesten hun kerk gaan verdedigen en het heeft hen misschien ook wel onzeker gemaakt. Hun vertrouwen is beschaamd. Maar tegelijkertijd hebben zij door hun levenservaring ook de veerkracht en het relativeringsvermogen om verder te kijken, om ons te laten zien, dat wij zelf in eerste instantie de kerk zijn, levende geloofsgetuigen, die individueel hun tekortkomingen hebben, maar als gemeenschap sterk zijn.

Wij zijn een geloofsgemeenschap, die bestaat uit oude en jonge mensen. Het is de kunst om in dit spanningsveld te blijven staan. Dat betekent dat we sommige dingen moeten veranderen en daarmee recht te doen aan nieuwe ideeën van de jongere generatie. Anderzijds betekent dit, dat we – geïnspireerd door het doorleefde geloof van ouderen – het goede uit het verleden op waarde moeten schatten en het behouden. Daardoor krijgen we een levendige traditie. Mogen we daar het komend jaar als parochie De Twaalf Apostelen aan verder bouwen en zo met elkaar het kerstverhaal een vervolg geven, ook in onze dagen.

pastoor Rudy de Kruijf

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in maart 2011.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 februari 2011 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.