

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 1
nummer 2, maart 2011

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balگوj, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



EEN MENS TE ZIJN OP AARDE

WOORD VAN DANK EN AFSCHEID

Beste parochianen van De Twaalf Apostelen. Nu vraagt u zichzelf wellicht af, hoe komt het dat René nu ineens schrijft..? Nou, zondag 30 januari presenteerde ik als Zotteklep de Jeugdprins(es) bekendmaking bij de carnavalsvereniging 'De Roakelijzers' te Afferden. Daar trof ik mevrouw Merx, die mij vroeg hoe het met mijn stage en/of opleiding verliep. Gezien het opkomen van een blozend gevoel, dacht ik 'oeps' ik ben u helemaal vergeten te bedanken. Vandaar een sorry, van mijn kant, dat ik niet eerder met een dankwoord afscheid van u heb genomen in het parochieblad. Er is wel een afscheidsviering geweest in de H. Antonius Abt te Wijchen, maar die was niet aangekondigd.

Vanaf september 2009 tot juli 2010 heb ik het voorrecht gehad om in de voormalige parochie De Hoeksteen mijn diaken stage te mogen vervullen. Dit onder de bezielende begeleiding van Martin Claes. De stage heb ik als leerzaam ervaren met zeer vele prettige en warme ontmoetingen.

Vast onderdeel was de maandagavondviering, met daarnaast het meelopen bij het vormselproject, Thomasviering, huwelijksvoorbereiding, doopvoorbereiding, kerstpakkettenactie, JIB, ziekenpastoraat, nabestaandenpastoraat en vele andere activiteiten. Maar ook de gesprekken bij de koffie in het 'zenuwcentrum' van het parochiecentrum. Ik heb veel enthousiasme, geestdrift en toewijding aangetroffen bij de vrijwilligers en het pastorale team. En wat ik zeker niet onvermeld mag laten, zijn de gesprekken en ontmoetingen die ik met u, als parochiaan, heb gehad. Als ik het in één woord mag zeggen ...hartverwarmend. Met enige heimwee denk ik momenteel terug aan die prachtige tijd en ik zeg u, dat u trots mag zijn op uw kerkgemeenschap. Het was voor mij een geschenk van u aan mij. Dank daarvoor.

Dan breekt de tijd aan van de wijding op zaterdag 25 september 2010. Dat was voor mij een prachtige en intens beleefde gebeurtenis. Ik heb ervan genoten!! Daarna de benoeming, die voor mij toch wel verrassend was...naar Schaijk... terwijl ik net van mijn werkgever te horen heb gekregen om naar Leersum (Utrechtse Heuvelrug) te gaan. Twee, vanuit onze woonplaats Afferden



(Maas&Waal), uitéén liggende nieuwe uitdagingen. Ik dacht later aan mijn eerst gehouden Woord van Overweging in de kerk Schaijk, waarin ik vertelde 'Zo ontving ik niets van wat ik vroeg, maar ontving ik alles wat ik nodig had'. Dat is wat me de kracht en motivatie geeft om verder te gaan.

Ik wens de parochie 'De Twaalf Apostelen' alle goeds toe. Samen op weg om de boodschap van Jezus gestalte te geven in de mensen rondom ons heen. Wie weet tot ziens.

René Lamers

Diaken (parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek)

OM TE NOTEREN

27 FEBRUARI 12.00-13.30 UUR

Speciale tentoonstelling "het kruisbeeld" de Kijkzolder parochiecentrum, naast Antonius Abt Wijchen

1 MAART 10.00 UUR

ouderenbijeenkomst H. Judocus Hernen.

5 MAART 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen,

17 MAART 20.00 - 22.00 UUR

Lezing "Mythen-op zoek naar hun zin" Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen (entree €5,-)

20 MAART 11.00 UUR

Koperen jubileum diaken Cees Janssen.

Antonius Abt Wijchen, feliciteren na de viering

24 MAART 20.00 - 22.00 UUR

Lezing "In het begin was er niemand. Mythen over de eerste mensen" Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen (entree €5,-)

26 MAART 8.30 - 10.00 UUR

Maandelijkse stadsgebedsbijeenkomst Nijmegen Elke laatste zaterdag van de maand in "de Verwondering", Eilbrachtstraat 8, Nijmegen.

26 MAART 20.00 UUR

Concert Shirchadasj & band "Together"

De Schakel Wijchen, aanvang toegang € 7,50

31 MAART 20.00 - 22.00 UUR

Lezing "Ter helle" Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen (entree €5,-)

2 APRIL 10.00 UUR

DE WANDELING Start vanuit Parochiecentrum

3 APRIL 11.00 UUR

Opluistering eucharistieviering met "Mass for the Oppressed" H. Antonius Abt Wijchen

3 APRIL 14.45 - 17.00 UUR

Lezing Dr. R. Dijkstra over het Endelea-Tanzania project. Benefiet concert Vocal Vibes en "Mass for the Oppressed" H. Antonius Abt te Overasselt

3 APRIL ± 12.00 UUR

Vrijwilligersmiddag, café van Haren Balgoij.

5 APRIL 10.00 UUR

Ouderenbijeenkomst H. Judokus Hernen

7 t/m 10 APRIL

Pelgrimstocht (zie het vorige nummer)

TEL JE ZEGENINGEN

Vastentijd is tijd van bezinning, van uitzien naar het nieuwe leven met Pasen.

Vasten is snoeitijd om ruimte te maken voor de vruchten van de zomer.

De Vastentijd is een periode van bezinning op het leven. Het is een periode van afscheid nemen van het oude en uitzien naar het nieuwe leven met Pasen.

Ook de natuur doet daar aan mee: oude takken worden weggehaald uit de bomen om ruimte te maken voor nieuwe scheuten; de krokussen en de sneeuwklompjes steken voorzichtig hun kopjes boven de grond en kondigen een nieuwe lente aan; de dagen worden heel langzaam weer langer.

We nemen afscheid van het oude en verwelkomen een nieuw leven. Dat doen we ook bij een begrafenis waarin we in respect stilstaan bij het leven van een mens, waarin we afscheid nemen van het oude en openstaan voor het nieuwe leven, waarin we samen ons bezinnen op wat leven is.

Het evangelie zegt: "Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want die zorgt voor zichzelf" (Mat.6,34). Dat klinkt mooi en dat kunnen we tot op zekere hoogte ook wel beamen. Feitelijk hoeven we ons ook niet zoveel zorgen te maken over de dag van morgen of zelfs van overmorgen of daarna. Dat komt wel goed. Dat is in onze maatschappij wel goed geregeld.

Dus met die bijbeltekst kunnen we wel uit de voeten.

't Wordt anders als we niet praten over morgen, maar over de toekomst, bv. ouder worden. Oud worden is mooi, maar dan liefst wel op een goede manier. Maar als het hier en daar wat tegenvalt? Als er gebreken en ziekten komen?

Als de ademhaling niet goed meer gaat en de benen niet meer zo goed willen?

Als je niet veel meer kunt dan van het bed naar de stoel en omgekeerd?

Dan word je wel geconfronteerd met kleine stukjes leven die je moet loslaten. Het zijn dan wel kleine stukjes sterven. Je neemt dan wel steeds afscheid van een beetje leven. Dan is oud worden soms lijden. Dan gaat de lol er soms wel van af. Je kunt er wel over klagen, maar daar wordt het niet beter mee. Bovendien, anderen staan ook niet steeds op jouw klaagzang te wachten. Waar het dan op aan komt is dat je je zegeningen kunt tellen. Zegeningen dat zijn die momenten die het leven voor jou tot een zegen heeft gemaakt. Die momenten waar je met een dankbaar gevoel op kunt terugkijken.

Maar zegeningen zijn ook die momenten die je overblijven om het leven tot een zegen te

laten zijn. Want op momenten dat het leven dreigt tegen te vallen en je het gevoel hebt dat het leven je verlaat, is het van levensbelang om je zegeningen te

tellen. Wat ligt er nog wel binnen je mogelijkheden? Wat is nog wel de moeite waard om voor te leven? Welke ruimte heb je nu gekregen die er vroeger niet was? Er wordt wel gesnoeid, maar onder elke gesnoeide tak zit een nieuwe knop, een mogelijkheid tot nieuw leven.

Er zijn veel momenten met veel verschillende inhouden. En elk moment heeft zijn eigen waarde en dus zijn eigen zegening. Ook dat lezen we in de Bijbel: "Alle dingen onder de hemel hebben hier hun beperkte tijd" (Pred.3,1).

Als we 't durven aankijken kent elk moment zijn eigen zegening. Zegeningen die we hebben gezien, maar ook die wij niet hebben gezien. Want ook die tellen mee. Tenminste dat wordt ons ook verteld in het Evangelie: "De Vader ziet wat in het verborgene is en weet dat op zijn waarde te schatten. En als een rechtvaardige rentmeester zal Hij belonen naar werken, en zelfs meer dan dat" (Mat.6,18+Lc16,1).

De bijbelse verhalen geven hoop en perspectief. En dat is maar goed ook, want anders wordt het leven soms wel erg doelloos. De hoop in die verhalen doet leven, dat is iets anders dan mooie dromen. Dromen bedriegen immers.

Harry Vogels



INLOOPCAFÉ

De eerstkomende tijd, komen op dinsdag 1, 15 en 29 maart de ouderen uit onze parochie weer bij elkaar voor een stukje gezelligheid en tegelijk voor 'n heerlijk bakje koffie of thee. We ontmoeten elkaar in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen vanaf 10 uur tot ongeveer 11.30 uur. Komt u ook?



Tot ziens, Gerry, Tiny, Nel, Anni en Waldi

EEN MENS TE ZIJN OP AARDE

THEMA VEERTIGDAGENTIJD:

EEN MENS TE ZIJN OP AARDE.

OP WEG VAN WOESTIJN NAAR TUIN.

Gaat u mee de veertigdagentijd in? Na het feest van carnaval gaan we een tijd in van bezinning, van vasten, op weg naar Pasen. Het feest van de verrijzenis, de overwinning van het leven op de dood. Pasen hoort thuis in de lente. In de natuur zien we het leven ook terugkomen na een koude winter. In de veertigdagentijd bezinnen we ons op de inhoud van ons mens-zijn. Waarom zijn we op aarde? Wat maken we allemaal mee en heeft dat ook een doel of betekenis? Is er hoop? 'Een mens te zijn op aarde' is dit jaar de rode draad in de vastentijd. Gedichten, symbolen en de Bijbellezingen in de vieringen zullen als leidraad dienen om antwoorden te zoeken op die vragen, zodat we ten volle het feest van Pasen kunnen vieren. Pastor Bert Oosterveer noemt in het artikel achterin deze Apostelbode het thema van de veertigdagentijd: 'Een mens te zijn op aarde'. Dat is staan in de woestijn, leven van genade, de honger en de dorst aanvaarden, pijnlijk begenadigd zijn, de Geest aanvaarden die naar het leven leidt en vruchtbaar zijn. In symbolen, die u in de eigen kerk aan zult treffen, beelden we het thema elk weekend verder uit. Dat doen we met het beeld: 'Van woestijn naar tuin'. In de Bijbelverhalen worden ons wegen aangereikt om tot leven te komen, ook al lijkt het leven soms doods, beperkt, onvruchtbaar. Elke week in de veertigdagentijd ziet u de woestijn steeds meer op een tuin gaan lijken, waar de Tuinman zelf in zal wandelen met Pasen.

Pastor Annemarie Gooiker

BIBLIOTHEEK

Geregeld komen er vragen van werkgroepen naar achtergrondinformatie, liturgisch materiaal of naslagwerken. In het parochiecentrum is er een kleine bibliotheek die beschikbaar is voor vrijwilligers, pastores en andere belangstellenden. U kunt er actuele tijdschriften vinden, maar ook boeken over heiligen, liturgie, theologie, pastoraat en andere onderwerpen die voor onze parochie van belang zijn. Ze zijn uit te lenen via het uitleenschrift dat er ligt. We proberen met enige regelmaat voor onze parochie relevante boeken aan te schaffen. Als er suggesties of vragen zijn over eventueel te kopen boeken kunt u zich richten tot Henk van Zwam of Martin Claes. De bibliotheek bevindt zich in het parochiecentrum in de voormalige Abtzaal, tegenover de koffiedrinkruimte.

Martin Claes

ALBERTINUM-LEZINGEN

Mensen maken mythen - mythen maken mensen. Zo luidt de titel van de 4^e cyclus lezingen van dit jaar. Mythen zijn volgens Joseph Campbell uitingen van de universele behoefte aan antwoorden op maatschappelijke, kosmologische en spirituele vragen. Die behoefte zal nooit verdwijnen en dus zal een mythisch verstaan van de wereld altijd weer opduiken.



17 maart: "Mythen - op zoek naar hun zin" door Dr. Hugo de Koning, docent klassieke talen en cultuur aan de Universiteit Leiden en Stanislas College Delft.
24 maart: "In het begin was er niemand. Mythen over de eerste mensen" door Prof. dr. Mineke Schipper, Leiden Institute of Cultural Disciplines aan de Universiteit Leiden.

31 maart: "Ter helle" door Prof. dr. Bart Vervaeck, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Gent.

7 april: "Mythen vroeger en nu" door Prof. dr. Wim van Binsbergen, hoogleraar aan het Afrika-Studiecentrum aan de Universiteit Leiden.

Alle lezingen vinden plaats in de Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree 5 euro.

email: info@albertinumgenootschap.nl

Ans Metz, 024-3228285



VASTENAKTIE

Cordaid

DE VASTENAKTIE

Bij de Veertigdagentijd hoort de Vastenactie. Een tijd van gewoon wat geld uitsparen, door dingen niet te doen, of wat extra geld opzij te leggen om mensen in de ontwikkelingslanden, getroffen door honger, armoede, ziekte een helpende hand toe te steken. Zorg voor elkaar, elkaars zorgen verlichten is een deel van ons bestaan, want een mens is nooit een eiland, we zijn immers op elkaar aangewezen, als mensen met elkaar verbonden. Daarom ligt er naast de vraag om ondersteuning, een vraag die misschien nog wel belangrijker is. De vraag om aandacht, om meeleven, om te luisteren naar wat er aan de hand is. Net als wij, vinden mensen in de ontwikkelingslanden, het ook fijn als er belangstelling is, als er gevraagd wordt hoe het met je gaat. We zullen achter in de kerk materiaal ophangen en materiaal neerleggen om mee te nemen over het vastenactieproject, waar dit jaar onze betrokkenheid voor gevraagd wordt. In de viering zullen we er zo nu en dan over vertellen. Kijk op internet, op www.vastenactie.nl, waar u ook veel informatie vindt.

IN GESPREK MET...

Deze maand wil ik u voorstellen aan mevr. Bea Schouten, die woont in Wijchen-Zuid. Bea is getrouwd en heeft 3 kinderen. "Aanvankelijk woonden mijn man en ik zo'n 1½ jaar in Veghel. In 1986 kwamen we terug in Wijchen"

WAT VOOR OPLEIDING HEB JE GEDAAN?

Bea heeft de opleiding voor verpleegkundige gedaan in Arnhem. Er volgde in Nijmegen 'n opleiding voor de wijkverpleegkunde. Als verpleegkundige was Bea betrokken bij het asielzoekerswerk, later werd zij teamleider. Per 1 januari 2009 werkt Bea als teamleider bij de GGD in Brabant, 4 dagen per week. Een grote regio met als standplaats: Den Bosch. Het gaat met name over de SOA-bestrijding en vanaf 1 januari 2011 ook de reizigersvaccinatie.

VOLGENS MIJ, BEN JE OOK NOGAL ACTIEF IN JE VRIJE TIJD!

"Ja, ik ben altijd actief geweest: sport, toneel, de politiek, etc. Ik wil gewoon een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven".

VEEL MENSEN ZULLEN JE KENNEN VANUIT DE POLITIEK.

Bea is nu zo'n 9 jaar lid van de Wijchense gemeenteraad voor het CDA. Acht jaar was zij fractievoorzitter tot maart 2010. Zij is ook lid van de commissie IZ (inwonerszaken) en voorzitter van de commissie AZ (algemene zaken).

JE STOPT IN MAART 2010 ALS FRACTIEVOORZITTER EN DAN WORDT JE 'N MAAND LATER, LID VAN HET PAROCHIEBESTUUR!

"Eigenlijk was ik al actief bij de crèche en de gezinsvieringen van de Antonius Abtkerk(Wijchen). Thuis waren we altijd actief ook voor de kerk. Mijn vader heeft in het kerkbestuur van de Abt gezeten en is nog collectant. In april vorig jaar werd ik gevraagd voor het parochiebestuur".

HEB JE BINNEN DAT PAROCHIEBESTUUR EEN BEPAALDE TAAK?

"Ik werd gevraagd voor het personeelsbeleid en later kwam daar de communicatie bij".

WAT HOUDT DAT PERSONEELSWERK IN?

Bea vertelt dat het om alle medewerkers gaat in dienst van de parochie, dus de pastores, huishoudelijke verzorgers en secretariaatsmedewerker. Je kunt daarbij denken aan de arbeidsvoorwaarden, salarissen, ziektebeleid, etc. Vanuit het verleden zijn er onderlinge verschillen ontstaan die we nu zo eerlijk mogelijk willen wegwerken. Daarnaast vertelt Bea dat ze ook veel aandacht wil schenken aan de vele vrijwilligers binnen de parochie. Denk aan de vrijwilligersavonden, de zorg voor een prettige werksfeer, etc.

WAT HOUDT DIE COMMUNICATIE IN?

"Een goede communicatie binnen zo'n grote parochie is zeer belangrijk". Bea vertelt dat er een commissie communicatie bestaat, waar verschillende mensen uit de gehele parochie meedenken. Naast deze commissie, zijn er ook belangrijke contacten met de redactie van de Apostelbode, de mensen van de website en digitale nieuwsbrief. Alles bij elkaar is het een heel karwei; veel meer dan gedacht.

OVER COMMUNICATIE GESPROKEN: ONLANGS KWAM DE NIEUWE HULPBISSCHOP MGR. MUTSAERS IN HET NIEUWS MET ZIJN OPMERKINGEN OVER HET SLUITEN VAN KERKEN.

BESTAAN ER PLANNEN BINNEN ONZE PAROCHIE?

Bea vindt het begrijpelijk, dat het bisdom hierover spreekt, omdat in de toekomst mogelijk financieel niet meer alles haalbaar is. "Bij ons is de financiële situatie goed, maar 't is wel begrijpelijk, dat mensen in de Twaalf Apostelen zich hier zorgen over maken. Gelukkig kennen wij overal een bloeiend pastoraal leven en dat willen we zo houden. Daarom is het van groot belang dat we aandacht schenken aan jongeren en gezinnen. De taak van het bestuur is om te zorgen dat de Twaalf Apostelen vitaal blijven. Als een gemeenschap vitaal blijft, kunnen we kerkgebouwen handhaven. Er is in de Twaalf Apostelen dan ook geen sprake van sluiten van gebouwen".

Tenslotte nodigt Bea iedereen uit, om zorgen of problemen aan het bestuur door te geven. Neem met haar contact op!

Mail: bea.schouten@xmsnet.nl Tel.024-6411368.

BEA, BEDANKT VOOR DIT FIJNE GESPREK!

Henk van Zwam



FAIRMAIL: NIET ZOMAAR EEN KAARTJE!

In deze drukke tijd sturen we elkaar al snel een e-mail of sms om een ander iets te laten weten. Toch blijven echte kaartjes via de post vaak het leukst om te ontvangen. Wereldwinkel Wijchen verkoopt Fairmail kaarten; kaarten die niet alleen origineel zijn, maar waarmee je ook écht een verschil maakt. Sinds 2007 hebben de Fairmail fotografen al meer dan 40.000 euro verdiend voor onderwijs en huisvesting.



HERKOMST KAARTEN

Fairmail kaarten zijn gemaakt door kansarme Peruaanse jongeren. Naast het maken van de meest mooie en bijzondere foto's helpen de jongeren zelf ook mee met de productie van de kaarten. Iedere 'fotograaf' ontvangt maar liefst 50% van de winst van de verkoop van de kaarten en op die manier kunnen de jongeren onderdak en een studie bekostigen. De Peruaanse jongeren hoeven niet meer te bedelen of vuilnis te verzamelen om geld te verdienen, maar bouwen op een leerzame en creatieve manier aan hun toekomst.

FAIRMAIL MAAKT HET VERSCHIL

De Fairmail kaarten zijn niet alleen origineel, maar door Fairmail kaarten te kopen draagt u ook bij aan de toekomst van deze jongeren. Iedere kaart die wordt verkocht is namelijk een directe investering in de toekomst van deze jongeren. Fairmail wil iedereen graag bedanken voor het reeds realiseren van dromen en hoopt dat de verkoop in de toekomst een succes blijft waardoor er meer kansen zijn voor jongeren in Peru!

Wereldwinkel Wijchen,
Touwslagersbaan 8, Wijchen
Willy Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen) 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl

KLOOSTERRECEPTEN



KABELJAUWSCHNITZEL

500 gram kabeljauw
7 of 8 middelgrote aardappelen
1½ tot 2 dl hete melk
2 eieren goed geklopt
1 geraspte ui (niet te klein)

Koud water over de vis gieten en aan de kook brengen. Afgieten. Aardappelen koken en stampen. Hete melk toevoegen en flink opkloppen. Eieren en ui toevoegen en blijven kloppen tot er een taai beslag is ontstaan. De vis verkrumelen, bij het mengsel scheppen en goed doorroeren. Uit het beslag 16 tot 20 balletjes vormen, deze plat drukken en aan beide kanten even opbakken. Smakelijk eten

Bron: uit de kloosterkeuken; Elise Boulding-Broeder Victor Antonio Avila-Zuster Jean-Marie Pearse

12½ JAAR DIAKEN

CEES JANSSEN 12 ½ JAAR DIAKEN.

Op 26 maart is het 12½ jaar geleden dat Cees Jansen in de Sint-Jan van Den Bosch door Mgr. Hurkmans met twee andere mannen tot diaken is gewijd. Kort daarop is hij in onze parochie benoemd. Op 20 maart zullen wij aandacht aan dit koperen jubileum besteden. In de Antonius Abt kerk in Wijchen, waar Cees de meeste voetstappen heeft liggen, zal hij die dag als diaken assisteren. Na afloop kunt u hem onder het genot van een kopje koffie met dit jubileum feliciteren.

Pastoor Rudy de Kruijf



AL 90 JAAR NAAR LOURDES

Veel mensen willen dolgraag eens naar Lourdes, maar weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. Zo'n reis, helemaal naar Zuid-Frankrijk. Hoe kom ik daar? Met wie moet ik meegaan? Hoe vind ik daar de weg? Hoe weet ik waar er vieringen in het Nederlands zijn? Zit u met dit soort vragen? Schrijf dan in voor een van de volledig verzorgde Lourdesreizen van de Organisatie Limburgse Bedevaarten.

Anders dan de naam misschien doet vermoeden, is dit een landelijke bedevaartorganisatie die al 90 jaar bedevaartreizen organiseert. De Limburgse Bedevaart heeft lokale contactpersonen door heel Nederland. De reizen zijn steeds volledig verzorgd. Niet alleen wat betreft de reis en het verblijf. De deelnemers krijgen in Lourdes een compleet pastoraal programma aangeboden. Tijdens de reis is ook medische en verpleegkundige begeleiding beschikbaar. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor het rolstoelvervoer. Professionele reisleiders en pastores staan borg voor een onvergetelijke week in het Pyreneeënstadje, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen.



De Limburgse Bedevaart biedt diverse Lourdesreizen aan per trein, bus en vliegtuig. Overnachtingen vinden plaats in moderne hotels. Voor mensen met een zorgvraag is professionele accommodatie beschikbaar. U kunt als individuele pelgrim inschrijven, maar ook als groep. De Limburgse Bedevaart verzorgt ook de Lourdesreizen voor pelgrims van diverse ziektekostenverzekeraars.

OVERIGE BESTEMMINGEN.

Naast Lourdes, organiseert de Limburgse Bedevaart ook reizen naar Rome, Banneux en Czestochowa. Nieuw in 2011 is een bedevaart naar San Giovanni Rotondo in Zuid-Italië, waar pater Pio begraven ligt. Nieuw zijn ook bedevaarten naar Echternach (springprocessie),

Maastricht (Heiligdomsvaart) en een speciale jongerenreis naar Madrid tijdens de Wereldjongerendagen.

MEER INFORMATIE

Vraag nu vrijblijvend een brochure aan of kijk op onze website: www.bedevaarten.com.
Organisatie Limburgse Bedevaarten,
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht,
tel. 043-3215715, e-mail: info@bedevaarten.com.

BEDEVAART

BEAURAING, BELGIË, 21 t/m 24 MEI 2011



De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 21 t/m 24 mei met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Programma: dagelijks H. Mis, lof met persoonlijke ziekenzegen, rozenhoedje, kruisweg, lichtprocessie, ontspanningsavonden, DVD waarin een zienster zelf vertelt over de verschijningen, stille aanbidding, Mariaal museum, tentoonstelling. Op 23 mei komt zangeres MarieChristien met haar programma "Met een knipoog naar Maria".

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 22 mei. Diverse opstapplaatsen in het bisdom.

Info bij:

Mw Aarts, Groenewoudseweg 37, 6603 DG Alverna,
024- 6416975, of
het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria:
mevrouw R. Senders, 0497-682296.

STADSGEBED

Vorig jaar hebben we als Nijmegen in Beweging aan de christenen in Nijmegen en omstreken gevraagd of er belangstelling was voor een maandelijkse stadsgebedsbijeenkomst. En die bleek er te zijn.

Door samen te bidden groeit de eenheid. Samen kunnen we tot zegen zijn voor deze omgeving en alles wat hier gebeurt en zich in deze streek afspeelt.

Elke laatste zaterdag van de maand van 8.30 – 10.00 uur in de Verwondering, Eilbrachtstraat 8, Nijmegen.

De komende gebedsbijeenkomsten vinden plaats op: 26 februari, 26 maart, 23 april (!), 28 mei en 25 juni.

Meer informatie: www.nijmegeninbeweging.nl

Voor het opgeven van gebedsonderwerpen en vragen: stadsgebeditnijmegen@gmail.com



HOE ZIT DAT?

...en de gebaren die we maken in de kerk.
Wat betekenen die?
Gerwen 11 jaar



De betekenis van het Kruisteken aan het begin en aan het eind van een viering zal je wel bekend zijn. Eigenlijk is het Kruisteken ons geloof in een flits. Het kruisteken herinnert ons aan onze doop. We zijn gedoopt "In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". Door een kruisteken te maken, laten we zien dat wij Gods kinderen zijn.



Het vouwen van onze handen bij het bidden is een teken van eerbied. Het in-elkaar-strengelen van de vingers is het meest bekend. Handig hierbij is natuurlijk dat je dan met je handen niets anders kunt doen.

Op de borst kloppen: Misschien dat je dit gebaar niet vaak gezien hebt. Oudere mensen weten nog dat iedereen zich bij de schuldbelijdenis 3 keer op de borst klopte met de woorden: 'Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld'. In het 18^e hoofdstuk van Lucas lezen we: "De tollenaar sloeg zich berouwvol op de borst en zei: O God, genade voor een arme zondaar!" Met dit gebaar laat je zien dat je weet dat je niet alles goed doet (en er spijt van hebt).



Misschien is het je ook wel eens opgevallen dat sommige pastores en parochianen voor het lezen van het Evangelie kruisjes maken. Ze maken dan drie kruisjes: één op hun voorhoofd, één op hun mond en één op

Wie met lege handen staat kan ze vouwen



hun borst/hart. Met dit drievoudige kruis, vragen we God om onze geest (+voorhoofd) en ons hart (+borst) te openen voor het Evangelie en dat we door onze lippen (+mond) het goede nieuws van Jezus aan wereld verkondigen.

Jezus begroette zijn leerlingen met de woorden:



'De vrede zij met u'. In de kerk willen we deze vrede doorgeven aan elkaar. In Nederland geven we elkaar een hand. In andere landen wordt ook wel een vredeskus gegeven of men omhelst elkaar. Misschien heb je dat wel eens gezien als je in Spanje of Italië op vakantie was. Bij de vredeswens zeggen we: 'De vrede van Christus'. Je kunt ook zeggen 'Vrede voor jou en alle goeds' of 'Sjaloom'. Als het maar gaat over elkaar "de vrede van de Heer" toewensen en dat betekent meer dan elkaar gelukwensen!

Ineke Wintjes

SPEURTOCHT MET JIB

Vrijdag 28 januari zijn wij, met Jib, naar Grave gereden om vanuit daar een speurtocht te doen. We waren in 3 groepen verdeeld van 4 of 5 personen. Een groepje werd bij het Wapen van Grave afgezet en de andere 2 groepjes bij Visio (Sensis). Ieder groepje kreeg een andere route. Mijn groepje moest eerst een opdracht doen



"SAMEN AAN TAFEL"

**PROJEKT "SAMEN AAN TAFEL" IN OVERASSELT GING DON-
DERDAG 3 FEBRUARI VAN START!**

In Overasselt is een nieuw initiatief ontstaan voor dorpsbewoners van 50 jaar en ouder om samen te eten en elkaar te ontmoeten. De behoefte hieraan ontstond tijdens "vastenmaaltijden" vorig jaar bij de pastoor in zijn pastorie. De deelnemers waren erg enthousiast en gaven er blijk van dit 'samen eten' ook na de vastenperiode te willen voortzetten, liefst elders in het dorp. De mogelijkheid om dit te realiseren wordt geboden door het Verenigingsgebouw. Hier worden, in een gezellig gemaakt ruimte, op donderdagen om 12.30 uur maaltijden geserveerd door vrijwilligers - gastvrouwen en gastheren. De maaltijden worden bereid en bezorgd door de koks van Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg in Malden. Alle dieetwensen zijn mogelijk en er kan ook een drankje genuttigd worden. De prijs van de 3-gangen maaltijd is € 6.50, excl. drank.

Tot maandags voor de donderdagen kan het keuzemenu kenbaar gemaakt worden via een formulier. Deze keuzeformulieren zijn verkrijgbaar én in te leveren bij:

Mw. Anneke Peters, Hoogstraat 14a
van 17.00 -18.00 uur
Mijlpaal, maandag, dinsdag en vrijdag
van 8.00 - 9.00 uur
Huisartsenpraktijk, Beatrixstraat 6,
dagelijks tot 16.30 uur
Verenigingsgebouw, tijdens de maaltijden.

De feestelijke opening was donderdag 3 februari en werd vanaf 12.00 uur muzikaal opgeluisterd. Hij werd verricht door pastor Aloys en kok Willie.



"MASS FOR THE OPPRESSED"

Componist: Fred Weijers
Teksten: Anja Ligtenberg

Deze mis is geschreven voor zowel a capella mannenkoor (TTBBB) als voor a capella gemengd koor (SATBB). De composities voor het Kyrie, Sanctus, Benedictus en het Agnus Dei worden in het Latijn gezongen en het Pater Noster in Gregoriaanse stijl.

Voor de overige delen - openingszang (Verjaagd en verdreven), tussenzang (Wer zeigt die Wahrheit), offerandezang (Strong Women), communiezang (Naïef) en slotzang (Be United) - is gekozen voor de Nederlandse, Engelse en Duitse taal t.b.v. het internationale karakter van deze mis.

Zowel tekstschrijver als componist zijn geraakt door het gegeven dat miljoenen gewone wereldburgers nog altijd het slachtoffer zijn van onderdrukking, sociaal onrecht, oorlog enzovoort. In de "Mass for the Oppressed" proberen ze de luisteraar te confronteren met deze problemen maar tevens een beeld te geven van de overlevingskracht van het individu en de positieve macht van samenwerking teneinde een ommekeer te bewerkstelligen.

De mis zal uitgevoerd worden door het vocaal ensemble Vocal Vibes uit Oss en zij is voor deze gelegenheid aangevuld met projectzangers.

Zondag 3 april 2011
Opluisteren Eucharistieviering met "Mass for the Oppressed"
Locatie: H. Antonius Abt te Wijchen
Tijdstip: 11.00 uur

Zondag 3 april 2011
Lezing Dr. R. Dijkstra over het Endelea-Tanzania project.
Benefiet Concert 11 jaar Vocal Vibes en "Mass for the Oppressed"
Locatie: H. Antonius Abt te Overasselt
Tijdstip: 14.45 - 17.00 uur

Zondag 17 april 2011
Tweede benefiet Concert 11 jaar Vocal Vibes en "Mass for the Oppressed"
Locatie: H. Hartkerk te Oss
Tijdstip: 15.30 - 17.00 uur

Meer informatie hierover op www.endelea.nl
www.vocalvibes.nl en www.comparrte.nl

HET ENDELEA PROJECT - WATER EN MEER

In 2000 besloten zes Tanzaniaanse verpleegkundigen om een moeder en kind project te starten. Ze werkten allen in het Bukumbi Ziekenhuis in noord Tanzania en zagen in het ziekenhuis de gevolgen van ondervoeding: kinderen met een lage weerstand die bij een aanval van malaria of diarree soms net te weinig kracht hadden om te overleven. In verschillende dorpen werden vrouwengroepen opgericht. Rob Dijkstra, huisarts in Overasselt werkte van 1990 tot 1994 in dit ziekenhuis. Hij heeft het initiatief steeds ondersteund nadat hij weer in Nederland was teruggekeerd. Deze verpleegsters weten wat ze doen. Ze bezoeken de dorpen maandelijks en geven daar lessen over gezonde voeding, wegen kinderen en zorgen voor extra aandacht voor ondervoede kinderen. Soms wordt een ernstig ondervoed kind naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten wordt gezamenlijk gekookt. Mensen hebben vrijwel geen geld, dus een maaltijd is niet gevarieerd en bestaat meestal uit maïs. Door een klein beetje olie en pinda's door het maïsmeel te doen verrijkt je het voedsel al. Door samen groentetuinen aan te leggen kun je vitamines toevoegen. En door kippen te houden kun je je voeding verrijken maar ook inkomen vergaren. De verpleegkundigen hebben, onder leiding van Esther Damas in de dorpen steeds gevraagd naar de behoefte van de mensen. Een kippenren was daar een van. Later kwam daar de vraag naar schoon drinkwater bij. De drinkwater voorziening is namelijk erg slecht. Water wordt uit open plassen gehaald die op 15-20 minuten lopen van de dorpen liggen. Zowel dieren als mensen drinken uit deze plassen en het is niet moeilijk te bedenken dat je daar makkelijk ziek van kunt worden. Dijkstra: "Vanuit Nederland hebben we enkele malen geld gestuurd om het project te ondersteunen. Het kostte tot nu toe ongeveer 1000 euro per jaar om de activiteiten door te laten gaan. En dit heeft tot veel succes geleid: kooksessies in de dorpen, groentetuinen en kippenrennen. Het is een simpele formule, maar het werkt goed en de bevolking wordt actief betrokken". In het dorp Sanjo is vorig jaar hard gewerkt aan een waterpomp midden in het dorp. Hiervoor werd 6000 euro bijeengespaard. Daarna werden werklui ingehuurd die een gat van 25 meter diep in de rotsachtige grond moesten hakken en deze opvullen met een wisseling laagjes zand en kleine en grotere stenen, die daarmee een filterfunctie hadden. Van cement werden ronde ringen gemaakt die in de put werden opgestapeld om te voorkomen dat hij zou dichtslibben. Bovenop werd een cementen deksel geplaatst waarop



de pomp kwam te staan. De pomp werd in 2010 officieel geopend met een groot feest. De bevolking van een dorp in de buurt werd hier zo enthousiast van dat ze ook om een waterpomp vroegen. Nadat we gezien hadden dat ze een net zo slechte watervoorziening hadden als Sanjo beloofden we ze dat we ons zouden inzetten voor een nieuwe pomp. Maar goed waar halen we weer 6000 euro vandaan?

De bevolking van Nederasselt, Heumen en Overasselt, waar Rob Dijkstra als huisarts werkt, is zeer actief en betrokken bij derde wereld problematiek. Schrijfster Anja Ligtenberg en componist, dirigent Fred Weijers hadden al eerder benefietconcerten voor Endelea georganiseerd en beloofden dat opnieuw te willen doen. Hens Moonen, een betrokken inwoner uit Overasselt, nam het initiatief en bracht iedereen bij elkaar. Ze geeft aan dat het van belang is om mensen goed op de hoogte te brengen van de problematiek in de dorpen. Dr. Dijkstra zal op 3 april 2011 in de H. Antonius Abt kerk te Overasselt een lezing en fototentoonstelling houden over zijn Endelea Project en Fred Weijers en Anja Ligtenberg verzorgen samen met het vocaal ensemble Vocal Vibes uit Oss (aangevuld met projectzangers) een benefietconcert waar o.a. de "Mass for the Oppressed" haar première zal beleven. Bovendien zal deze "Mass" eveneens te horen zijn op 3 april 2011 tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk te Wijchen.

Het zou fantastisch zijn als we een tweede pomp kunnen financieren. In een e-mail die Rob Dijkstra vorige week uit Tanzania kreeg werd gemeld dat de dorpsbewoners zeer blij waren dat er een pomp zou kunnen komen. Ondertussen gaan de dorpsbezoeken gewoon door, wordt er gekookt, groenten verbouwd en worden kinderen gewogen. Water is erg belangrijk, maar samen met andere maatregelen kan het de ontwikkeling van een dorp en haar bewoners erg steunen.

Voor meer informatie of wilt u het project nu al steunen: kijk op www.endelea.nl

BETAALBARE VAKANTIES

Vakantie schiet er voor mensen met een minimum-inkomen vaak jaar na jaar bij in, terwijl juist zij zo'n behoefte hebben om even weg te zijn van de besommeringen thuis, weg van de dagelijkse zorgen om rond te komen. Toch zijn er voor hen goedkopere mogelijkheden voor een weekje weg of een dagje uit.

In de "Gids betaalbare vakanties 2011" zijn vakanties die geschikt zijn voor een klein budget overzichtelijk bij elkaar gezet. Bij elke bestemming treft men een korte omschrijving aan, prijs, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres om inlichtingen in te winnen en zich aan te melden.

Let wel, het gaat hier niet om een reisbureau of touroperator, maar om een bundeling van adressen en tips. Men dient zelf contact op te nemen met de aanbieder.

De volgende categorieën komen aan bod:

- 1 vakanties met en zonder kinderen
- 2 kinderkampen en jongerenvakanties
- 3 vakanties (met voorzieningen) voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte
- 4 woningruil/oppas
- 5 educatieve activiteiten.



Tenslotte worden fondsen genoemd waar men als gehandicapte of levend van een minimum-inkomen een beroep op kan doen. De gids wordt uitgegeven door de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA van de Raad van Kerken in Nederland en arbeidspastoraat DISK (www.armekant-eva.nl). Voor nadere inlichtingen en het aanvragen van een exemplaar van de Gids kunt u zich wenden tot

Anna Verlouw, tel. (024)6416106

VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR

In de bestuursvergadering van 16 februari zijn 2 punten aan bod gekomen die wij u graag willen meedelen.

- Op 13 april vindt om 20.00 uur de Apostelvergadering plaats in Nederasselt, in Ons Huis. Dit is een vergadering van het bestuur met alle contactraden waar relevante zaken voor heel de parochie besproken worden.
- Vanaf 1 april is er wekelijks een live uitzending op Wijchen TV (glasvezel tv) van de viering van 11.00 uur van de Antonius Abt Wijchen.

CHEQUE VOOR WIJCHENWERELDWIJD

HULP EERSTE STAP AAN DE MODERNISERING CRÈCHE IN GHANA. CRÈCHEPROJECT VAN WIJCHENWERELDWIJD

De crèche in in Hwidiem (spreek uit Wiediem) in Ghana, wordt gebruikt voor de opvang van kinderen zodat hun ouders in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De crèche wordt op dit moment door 103 kinderen bezocht. Er zijn 7 leiders en verder nog 2 koks. De kinderopvang heeft 2 klaslokalen, een speelruimte, toiletten en een administratieruimte voor het hoofd. Sinds 6 jaar worden de kosten voor de voorziening betaald door de school en de kerk.

Het is de bedoeling dat er ook maaltijden voor de kinderen worden bereid. In het gebouw is hiervoor wel een keuken aanwezig maar deze is niet ingericht. Verder hebben de ruimtes geen ventilator. Ventilators zijn nodig voor een prettig binnenklimaat omdat het anders te warm wordt.

Vanwege bovenstaande situatie vraagt de kerk uw hulp om de crèche aan te passen met de benodigde uitrusting om deze beter geschikt te maken voor de opvang van de kinderen.

De Eerste Stap heeft dit opgepakt en is een inzamelingsactie begonnen. Met een schaatsmarkt, mensen konden hun niet meer passende of overbodige schaatsen brengen die dan werden verkocht, is een mooi bedrag opgehaald. Vanuit de Eerste Stap is het aangevuld tot het bedrag van 1000 euro. Het bedrag is inmiddels door mevr. Marlien Joosse, adjunct directeur van Kinderopvang de Eerste Stap aangeboden aan Pastor Rudy de Kruijf.



Bij de foto: De overhandiging van € 1000,- door mevr. Marlien Joosse, adjunct directeur van kinderopvang de Eerste Stap aan Pastor Rudy de Kruijf voor het crècheproject van de Holy Spirit Parish kerk te Hwidiem. Zie ook: <http://wijchenwereldwijd.nl/>



HET DIEPE INGAAN

Wij moeten weer iets verwezenlijken van wat contemplatieve houding heet.

Verwezenlijken zeg ik dus en er niet alleen interessant over praten.

Overall is actie, organisatie, bedrijvigheid; maar waarvandaan, vanwaaruit geleid?

Vanuit een innerlijk

dat niet bij zichzelf thuis is,

maar denkt en handelt vanuit

hetgeen aan de oppervlakte ligt,

het louter verstand,

de wil iets te bereiken,

de zucht naar macht, bezit en genot,

die geen contact meer heeft

met de waarheid,

het centrum van het leven,

het essentiële en blijvende, - maar ergens

in het voorlopige en toevallige

rondzwalkt.

De diepte van de mens moet weer ontwaken.

In zijn leven moeten weer tijden, in zijn dagen weer ogenblikken zijn

dat hij stil wordt, in zichzelf keert

en zich met open hart

een van de vragen voorlegt

welke hem die dag troffen.

Ja, hij moet weer bidden en mediteren.

(Romano Guardini)

WANNEER EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL?

In onze parochie zijn werkgroepen en pastors bezig om onze jeugd voor te bereiden op de Eerste Communie en het Vormsel. De ouders staan samen met de pastors stil bij de opvoeding van de jeugd. Hoe doe je dat? Hoe spreek je over God? Samen bidden thuis? Wat betekenen de sacramenten voor hen? De kinderen hebben het vooral over thema's als: jouw naam, de bijbel, Jezus, bidden en samen kerk-zijn. Allemaal thema's die gekoppeld zijn aan de Communie en het Vormsel. Hierbij alvast een lijst van data van vieringen rond deze sacramenten.

VORMSEL

12 maart in Bergharen

9 april in Overasselt

9 april in Nederasselt

12 november in Wijchen

EERSTE COMMUNIE

8 mei in Alverna

8 mei in Heumen

8 mei in Bergharen

15 mei in Woezik

15 mei in Wijchen

15 mei in Overasselt

15 mei in Hernen/Leur

22 mei in Woezik

22 mei in Wijchen

29 mei in Balgoij



Ik hoop dat de voorbereidingen en vieringen goed verlopen!!!

Pastor Aloys van Velthoven s.s.s.



ANTONIUS ABT - OVERASSELT

JO LOEFFEN GESTOPT ALS COLLECTANT

Per 1 januari 2011 is Jo Loeffen gestopt met zijn vrijwilligerswerk als een van de collectanten in de kerk van de H. Antonius Abt te Overasselt. Jo is ruim 20 jaar met het collectemantje de kerk rondgegaan. Oud-koster Jan van Delst heeft deze taak nu van hem overgenomen.

Behalve collecteren verrichtte en verricht Jo nog vele andere werkzaamheden in Overasselt. Een greep uit hetgeen hij voor de kerk zoal doet of heeft gedaan: jaarlijks hangt hij de spandoeken voor de actie Kerkbalans en de Vastenactie boven de kerkdeur, hij controleert en repareert de verlichting en andere technische zaken in de kerk en



op de begraafplaats, hij heeft elektriciteit aangelegd op de begraafplaats, en verder doet hij zo'n beetje alle technische klusjes die voorhanden zijn.

De parochianen in Overasselt zijn hem er zeer dankbaar voor.

DOPEN

13 maart 2011

Milou Arts

Anneris Holleman

Phoebe Holleman

TERUGBLIK OP KERSTOTAAL IN OVERASSELT

Op 19 december 2010 was het dan zover.

Het KerstTotaal in Overasselt ging voor de tweede keer van start. In en rond de kerk van St. Antonius Abt waren diverse mogelijkheden om te kijken en te luisteren naar kerstactiviteiten.

Buiten waren er de kraampjes met o.a. worstenbrood, soep, kerststukjes en koffie met koek. Ook schapen en pony's hadden hun weg naar de stal (kerk) gevonden. Herders zorgden voor warme vuurtjes en de Drie Koningen liepen in vol ornaat, zowel binnen als buiten de kerk. Ook engeltjes dwarrelden rond en streken overal neer. Binnen in de kerk bij het Mariakapelletje zetelde Maria met het kindje Jezus, zij werden vergezeld door Jozef. Zij zagen veel ogen op zich gericht. Binnen in de kerk brachten de koren Joy4All, St. Cecilia en Splendid hun liederen ten gehore. Dat er veel repetities aan gewijd waren, kon men wel horen. Ieder koor zong vol overgave en de sfeer was mede daardoor warm en vredig. Pastoor Aloys vertelde het kerstverhaal en hij werd daarin bijgestaan door herders, koningen, Maria en Jozef met het kind en de engeltjes. De koren, ondersteund door de harmonie gaven een extra impuls aan het altijd weer ontroerende kerstverhaal. Van iedere vereniging die meewerkte aan de opzet van KerstTotaal kwam een afgevaardigde op het priesterkoor een heilwens brengen of een gedicht voorlezen. Een gedicht werd uitgesproken door Mevr. Julia Burgers. Het was gemaakt door haar vader Dhr. Van der Aa uit Beneden-Leeuwen. De toehoorders luisterden en keken zeer aandachtig naar al datgene wat geboden werd. De harmonie sloot het KerstTotaal af met enkele kerstnummers uit hun repertoire.

Het was een geslaagde gebeurtenis en ondanks het wat gure winterweer was de opkomst zeer groot.

AFSCHEID VAN DE GRAFDELVERS JAN EN GERRIT

Ook gestopt per 1 januari 2011 zijn de twee grafdelvers Jan Duijghuisen en Gerrit Janssen. Jarenlang hebben zij de graven op de begraafplaats van Overasselt gegraven, maar nu zij een dagje ouder worden, hebben zij een half jaar geleden aangekondigd in 2011 met dit zware werk te willen stoppen. Het nieuwe bestuur van de parochie De Twaalf Apostelen heeft toen besloten



om het grafdelven niet meer door vrijwilligers te laten verrichten, maar hiervoor voortaan een bedrijf in te huren. Dit mede in verband met de Arboret die scherpe eisen stelt aan de werkomstandigheden en veiligheid.

Dat het werk nu niet meer door vrijwilligers wordt gedaan heeft tot gevolg dat begraven in Overasselt aanzienlijk duurder is geworden. De kosten die de kerk met ingang van 2011 voor de grafdelving in rekening brengt zijn de kosten die daarvoor door het bedrijf in rekening worden gebracht bij de kerk. Jan en Gerrit kregen voor hun graafwerk alleen een vrijwilligersvergoeding.

Bij wat Jan en Gerrit deden kwam overigens veel meer kijken dan alleen maar het delven en dichten. Zo ontving Jan - die onlangs nog is gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding - de nabestaanden van een overledene op de begraafplaats om met hen een plaats uit te zoeken. Hiervoor nam hij altijd ruim de tijd. Jan zal dit nog enige tijd blijven doen tot er een andere vrijwilliger is gevonden die deze taak van hem overneemt. Voorlopig blijft Jan er ook nog voor zorgen dat er een tijdelijk houten kruis met de naam van de overledene op het graf komt te staan. Als deskundige op het gebied van alles wat te maken heeft met de begraafplaats geeft Jan elk jaar een rondleiding over het kerkhof aan de communicanten uit Overasselt. Hij vindt dit zelf een van de aardigste dingen om te doen omdat de kinderen meestal grote interesse tonen. Verder onderhield Jan de contacten met de steenruimer die de stenen van niet-verlengde graven verwijdert en had hij zitting in de commissie begraafplaatsen van de opgeheven streekparochie Maaskant.

Gerrit heeft eigenhandig de kar gemaakt waarop de grafdelvers hun gereedschap van en naar het graf vervoerden. Hij was en blijft ook nog lid van de werkgroep hoveniers die de begraafplaats onderhoudt, en van het kerkcomité die de verspreiding van de actie Kerkbalkans verzorgt. Ook hun is de parochie zeer erkentelijk voor al het werk dat zij hebben verricht en nog zullen verrichten.

Contactraad H.
Antonius Abt
Overasselt





TELEFOONWACHT - SPREEKUREN HEUMEN-OVERASSELT EN NEDERASSELT

Jarenlang waren er, o.a. op dinsdagmorgen vrijwilligers beurtelings paraat, om de telefoon te bemannen voor de drie geloofsgemeenschappen. Het laatste jaar werd van dit uur bijna geen gebruik meer gemaakt. Daarom is besloten om dit telefonisch spreekuur te laten vervallen, waardoor we afscheid moesten nemen van Dora van Kaauwen, Tonny Loeffen, Trees Roelofs en Piet Tax. Dat is gebeurd op vrijdag 11 februari jl. Jammer genoeg kon Piet door ziekte niet aanwezig zijn.

Aloys bedankte de vrijwilligers voor hun jarenlange trouwe aanwezigheid en inzet. Dat betekende voor Dora bijna twaalf en een half jaar telefoonwacht. Als dank voor hun werk, werd hen een pennenset aangeboden.

Bereikbaarheid Pastor Aloys van Velthoven s.s.s.
Tel. 024-6221276

Spreekuren door Pastor Aloys:

Heumen: Maandagavond 18.00 tot 18.45 uur
Nederasselt: Donderdagavond 18.00 tot 18.30 uur
Overasselt: Dinsdagmorgen 09.00 tot 09.45 uur

Voor het aanmelden van een doop of andere gegevens kan men bellen naar:

de telefoonwacht op 024- 6221276

Maandagmorgen:

09.00 tot 11.00 uur door Violetta

Donderdagmorgen:

09.00 tot 11.00 uur door Berthy

Riet Beelen



CARNAVALSVIERING

Op zaterdagavond met Carnaval is het in de kerk van Nederasselt een traditie geworden om elk jaar samen met de leden van de Carnavalsvereniging de eucharistie te vieren.

De Prins en Jeugdprins met hun pages, de raad van elf, bestuur en veel mensen die zich betrokken voelen bij de Carnaval zijn aanwezig in deze viering. Aloys is de voorganger in de viering en wordt dit jaar bijgestaan door Prins Roel die een passend openingswoord doet.

De eerste lezing wordt door Jeugdprins Joery voorgelezen en de kleine pages dragen hun steentje bij door een kaars aan te steken. De pages van de Prins hebben ook een taak en zij lezen de voorbeden voor.

Samen met het dames- en herenkoor dat voor het muzikale gedeelte zorgt is dit een mooie start van de Carnavalsdagen. De preek van Aloys staat dan ook in het teken van samen gezellig Carnaval vieren. Aan het einde van de preek roept hij

de aanwezigen op om na alle dagen van feesten en gezelligheid op Aswoensdag in grote getale ook aanwezig te zijn in de Aswoensdagviering.



DOPEN

zondag 13 maart 2011

Femke Janssen en Brent Theunissen



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op de website van de parochie kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief (www.detwaalf-apostelen.nl) Voor degenen die geen internet hebben zullen wij er voor zorgen, dat er enkele exemplaren op de tafel in de hal van de kerk liggen.

- 9 april houden we grote schoonmaak in de kerk. Daar zijn wat mensen voor nodig om de

schoonmaakgroep te versterken. U kunt zich aanmelden bij Joke v.d. Dobbelsteen.

- De volgende vergadering van de contactraad is op 22 maart.

- De volgende Ontmoetingsvieringen zijn op 5 maart en 2 april.

Vieringschema
09 mrt. t/m 26 mrt.

(Voorgangers onder voorbehoud)

woensdag 09 maart

• *Aswoensdag*

zaterdag 12 maart

zondag 13 maart

• *1^e zondag Veertigdagentijd*



**H. Antonius
Abt
Wijchen**

19.00 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Rudy de Kruijf/Cees Janssen

18.00 Vespers
Soli Deo Gloria (Heren)
Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
Wijchen**

09.30 Eucharistieviering
Uitreiking Askruisje
Pallaskoor
Martin Claes



**H. Paschalis
Baylon
Woezik**

09.30 Eucharistieviering
Uitreiking Askruisje
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf



**H. Jozef
Alverna**

19.00 *Gezinsviering*
Uitreiking Askruisje
Jongerenkoor
Cees Janssen



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

11.00 Eucharistieviering
Uitreiking Askruisje
Dames- & Herenkoor
Rudy de Kruijf



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

16.00 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Rudy de Kruijf



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

19.00 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
Seniorenkoor
Aloys van Velthoven



**H. Georgius
Heumen**

14.00 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven



**H. Victor
Batenburg**

19.30 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout



**H. Anna
Bergharen**

19.00 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

19.00 Vormselviering
Neo Nata
Mgr. R. Mutsaerts/
Annemarie Gooiker



**H. Judocus
Hernen/Leur**

19.00 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout



**H. Damianus
Niftrik**

18.30 Aswoensdagviering
Uitreiking Askruisje
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo



De Elsthof

St. Jozef

17.30 Eucharistieviering
Aloys van Velthoven

17.45 Eucharistieviering
Martin Claes

	zaterdag 19 maart	zondag 20 maart • 2 ^e zondag Veertigdagentijd	zaterdag 26 maart
 H. Antonius Abt Wijchen	18.00 <i>Gezinsviering</i> Jeugdkoor Happy Joy Cees Janssen	11.00 Eucharistieviering <i>Jubileum Diaken Cees Janssen</i> Soli Deo Gloria (Gemengd) Rudy de Kruijf/Cees Janssen	
 Emmanuel Wijchen		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jan Kortstee	
 H. Paschalis Baylon Woezik		09.30 Woord en Communie New Voice Hennie Witsiers	
 H. Jozef Alverna		09.30 Woord en Communie Dames- & Heren koor Cees Janssen	19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes
 H. Johannes de Doper Balgoij		11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	
 H. Antonius Abt Nederasselt		09.30 Eucharistieviering <i>Presentatie Vormelingen</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven	19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Bert Oosterveer
 H. Antonius Abt Overasselt		11.00 Eucharistieviering <i>Presentatie Comm./Vormelingen</i> Samenzang Aloys van Velthoven	
 H. Georgius Heumen	19.00 Eucharistieviering <i>Presentatie Communicanten</i> New Challenge Aloys van Velthoven		
 H. Victor Batenburg		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Rudy de Kruijf	17.00 Vormselviering Kinderkoor 'De Kerkkids' Vormheer Rudy de Kruijf/ Hennie Witsiers
 H. Anna Bergharen		11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
 H. Judocus Hernen/Leur	19.00 <i>Gezinsviering</i> Voice Annemarie Gooiker/ Rudy de Kruijf		
 H. Damianus Niftrik	19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers		
 De Elsthof St. Jozef	17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker 17.45 Eucharistieviering Rudy de Kruijf		17.30 Eucharistieviering Martin Claes 17.45 Woord en Communie Bert Oosterveer

Vieringschema
27 mrt. t/m 03 apr.

(Voorgangers onder voorbehoud)

zondag 27 maart
• 3^e zondag Veertigdagentijd

zaterdag 02 april

zondag 03 april
• 4^e zondag Veertigdagentijd



**H. Antonius
Abt
Wijchen**

11.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Bert Oosterveer/Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)

11.00 Eucharistieviering
Vocal Vibes - Mass for the Oppressed
Cees Janssen/Rudy de Kruijf
Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
Wijchen**

09.30 Eucharistieviering
Gospelkoor 'Lift Your Voice'
Bert van Balkom

09.30 Woord en Communie
Gospelkoor 'Lift Your Voice'
Hennie Witsiers



**H. Paschalis
Baylon
Woezik**

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bert Oosterveer/Martin Claes

19.00 Woord en Communie
Herenkoor
Cees Janssen



**H. Jozef
Alverna**

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen/Rudy de Kruijf



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Bert van Balkom

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf

11.00 Woord en Communie
Herenkoor
Hennie Witsiers



**H. Georgius
Heumen**

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven



**H. Victor
Batenburg**

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes



**H. Anna
Bergharen**

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker/
Martin Claes



**H. Judocus
Hernen/Leur**

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/
Jos van Minderhout

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker/
Martin Claes



**H. Damianus
Niftrik**

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers



**De Elsthof
St. Jozef**

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen

17.45 Woord en Communie
Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	9.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 02 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
-------------------	-----------	--

Taizéviering

zondag 20 maart	19.00 uur	Taizéviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
-----------------	-----------	--

Overige vieringen

maandag 07 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
dinsdag 08 maart	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> .
vrijdag 11 maart	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 18 maart	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop.
maandag 21 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
vrijdag 25 maart	09.30 uur	Viering in " <i>de Muts</i> ", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.
zondag 27 maart	19.00 uur	Oecumenische viering in <i>Leur</i> . Thema: Zoet, zuur, bitter, zout.
vrijdag 01 april	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
maandag 04 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
dinsdag 05 april	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> .
vrijdag 08 april	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop



WIJ GEDENKEN

Na een bezoek aan de opticiën kwam aan het licht dat **Theo van Cuijk** staar had. Hij kwam bij de oogarts terecht, die verder onderzoek nodig achtte. Hieruit bleek dat Theo ernstig ziek was. Op 27 december is hij opgenomen in het ziekenhuis, waarna hij op 6 januari rustig is heengegaan. Op 13 januari 2011 hebben wij in de Paschaliskerk in de Woezik afscheid van hem genomen. Daarna vond de crematie plaats.

Toon Otten overleed op 7 januari na een lang en gevuld leven. Samen met zijn vrouw Mien had hij een groentewinkel in Nijmegen. Na zijn pensionering gingen ze in Wijchen wonen, in de Abersland. Toon richtte zich op zijn hobby: de beesten, de tuin en het kaarten in de Huttekamp. Vorig jaar werd Toon ziek. We hebben zijn afscheid gevierd in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 12 januari waarna hij naar zijn laatste rustplaats is begeleid in het crematorium in Beuningen.

Op 8 januari 2011 is **Piet van Gent** op 70-jarige leeftijd in het verpleeghuis Margriet te Nijmegen overleden. Piet is nooit getrouwd geweest. Hij heeft een moeilijk leven gehad en is een arme

jongen/man geweest. In zijn kinderjaren moest hij al naar het speciaal onderwijs. Op 12 januari 2011 hebben wij in de St. Victorkerk te Batenburg afscheid van hem genomen, waarna we hem hebben begeleid naar het r.k. kerkhof.

Op 8 januari overleed op 85-jarige leeftijd **Piet van Hoogstraten**. Een onfortuinlijke val van de trap in zijn huis maakte een einde aan het fijne leven dat hij met zijn vrouw Marietje had in Alverna. 54 jaar getrouwd waren zij en leefden een eenvoudig, maar gelukkig leven. Piet was een rustige, aardige en zachte man, die heel zijn leven bij Defensie te Grave heeft gewerkt. Ondanks het gemis overheerst dankbaarheid, dat zij zo lang samen hebben mogen zijn. De uitvaart van Piet was op 13 januari in de kerk van Alverna, waarna hij daar op de begraafplaats zijn laatste rustplaats heeft gekregen.

Toos Siebers-van Lent bracht op maandag 10 januari 2011 een bezoek aan haar buurvrouw. Tijdens het koffiedrinken kreeg zij daar ter plekke een hartstilstand. De toegesnelde hulpdiensten konden haar niet meer redden. Toos zou op 19 januari 83 jaar worden. Toos was moeder van twee kinderen, oma van vijf kinderen en»»»

»» overgrootmoeder van zeven achterkleinkinderen. Op 14 januari 2011 hebben wij in de St. Damianuskerk te Niftrik afscheid van haar genomen, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aan de overkant van de kerk.

Onverwacht is op 12 januari **Gerrit Janssen** overleden. Hij is 72 jaar geworden. In de Hei in Overasselt is hij geboren en zijn hele leven in de Hei blijven wonen. Hij groeide op in een gezin met één broer en twee zussen op de boerderij met liefde voor dieren en vooral de paarden waren zijn leven. Later ging hij werken bij de Verzinkerij in Mook. Maar zijn leven waren de paarden, vroeger zelf paardrijden en later met de koetsen. In de Antonius Abt kerk-Overasselt was de uitvaart en we hebben hem op het kerkhof in Overasselt te rusten gelegd.

16 januari 2011 overleed **Nol van den Boogaard**. De laatste twee jaar werden voor hem steeds zwaarder, vanwege zijn longproblemen. Hij kwam 9 juni 1920 in Berg en Dal ter wereld in een gezin met drie kinderen. Nol trouwde 24 juni 1947 met Corrie Visser. Samen kregen ze 1 dochter en 4 zoons en 6 kleinkinderen. Zijn vrouwen hun dochter Erna, hebben hem tot het laatst toeverzorgd en bijgestaan. "Zijn leven is geleefd, met hem in ons hart gaan wij verder", het zijn de laatste woorden, waarmee zijn naasten van hem afscheid namen.

Op 16 januari overleed, na een ziekbed, in de leeftijd van 69 jaar **Tonnie Janssen-Kuijpers**. Zij was een geweldig zorgzame vrouw voor haar man en kinderen. Ook voor anderen die een beroep op haar deden was haar niets te veel. Ze maakte kleding voor haar kinderen, voor de Carnavals- en voetbalvereniging. 30 jaar lang was Oostenrijk haar tweede thuis, door de vele vakanties die zij er samen doorbrachten. Afgelopen jaar vierden zij hun 45-jarig huwelijk, daarna kreeg ze te horen dat ze ongeneselijk ziek was.



In haar zo vertrouwde omgeving, omringd door allen die haar lief waren, is ze thuis overleden.

Op 20 januari 2011 is in de nabijheid van haar kinderen thuis overleden **Riet Hilgers-Gerritsen** in de leeftijd van 82 jaar. Als vrouw van het hoofd van de Paulusschool in Wijchen voelde ze zich zeer betrokken bij de school. Na het overlijden van Aloys ontplooide Riet meer van haar talenten. Het beeldhouwen, het zingen bij het koor van de Huttenkamp, reisjes maken. Haar laatste jaar ging ze geregeld met haar zoon Jos de mooie plekjes uit haar leven opzoeken. Riet laat 6 kinderen en 14 kleinkinderen achter. Het was een mooi afscheid op 24 januari in de Paschaliskerk waarna Riet te rusten is gelegd bij haar man op de begraafplaats bij de Antonius Abtkerk te Wijchen.

Op 20 januari 2011 is in het ziekenhuis **Jos Schraven** op 78-jarige leeftijd overleden. Jos werd geboren in de Woezik. Hij trouwde ruim 50 jaar geleden met Nellie Rossen met wie hij twee zonen kreeg. Jarenlang ging hij als vertegenwoordiger bij gemeentes langs en wist door zijn manier van doen velen voor zich te winnen. Op feestjes wist hij gezelligheid te brengen. Na zijn pensionering begon hij te sukkelen met zijn hart en zijn longen. Hij heeft er het beste van proberen te maken. Na de afscheidsviering in de Antonius Abtkerk hebben we hem begeleid naar het crematorium in Beuningen.

Met de onderstaande woorden werd het overlijden van **Antoon Kersten** aangekondigd. Opgewekt, zorgzaam, nooit vragend, moedig ging je steeds weer door. Nooit was iets je teveel. Je bezat zoveel liefde en wij kregen allemaal ons deel. Hij is overleden op 24 januari 2011 en op 27 januari 2011 hebben wij in de Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van hem genomen. Zijn lichaam hebben we op het kerkhof te rusten gelegd.

Totaal onverwacht is op 27 januari 2011 **Cor van Summeren** overleden in de leeftijd van 68 jaar. Hij was heel actief in de kerk, in het dorps huis, in de muziekvereniging St. Anna. Hij fietste en wandelde veel en hielp waar nodig zijn kinderen in en rondom huis. Cor, geboren aan de Bredeweg te Bergharen, is samen met Annie bijna 42 jaar getrouwd geweest. Zij kregen twee kinderen en later 5 kleinkinderen. Cor was een man, een zorgzame vader en een trotse opa. Op 1 februari was de avondwake in de St. Annakerk te Bergharen, op 2 februari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in Beuningen.

»»»



Op 28 januari 2011 is **Door de Swart-Hendriks** op 87-jarige leeftijd na een hersenbloeding in het ziekenhuis overleden. De laatste jaren woonde ze op Sint-Jozef. Ze kwam uit een gezin met 18 kinderen. Al op jonge leeftijd moest ze leren omgaan met een gehoorbeperking. Ze werkte in een naaiatelier. Op oudere leeftijd trad ze alsnog in het huwelijk met Jo de Swart, die weduwnaar was geworden. Zo kwam ze in Beuningen en later ook in Ewijk te wonen. Ze heeft Jo in zijn ziekbed tot het laatst toe verzorgd. Na een viering in de Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we haar begeleid naar het crematorium in Beuningen.

Op 30 januari 2011, zes dagen na zijn 81^e verjaardag, is **Jan van Heumen** onverwacht overleden. In december vierde hij nog zijn 50-jarig huwelijksfeest met Riet. Jan was vader van twee zoons en een dochter en opa van 7 kleinkinderen. Jan werkte bij o.a. WEPEWE, de Beuken en Synprodo. Toen dochter Willeke overleed in 2009, was het hechte gezin elkaar tot steun en ging verder. Hij hield van fietsen en samen met Riet kaarten, naar de bingo gaan en boodschappen doen. We hebben Jan uitgeleide gedaan in de Paschalis-kerk op 4 februari waarna hij op het kerkhof aldaar te rusten is gelegd.

Op 30 januari is **Mientje Schel** op 66-jarige leeftijd overleden. Zij groeide op in een groot gezin met acht broers en zussen in Overasselt. In 1968 trouwt ze met Sjaak, verhuizen ze naar Voorschoten en daar zijn hun kinderen Paul en Marieke geboren. Na enkele jaren komen ze weer terug naar hun geboortegrond en blijft Mientje haar verdere leven daar wonen. Ze genoot van haar zeven kleinkinderen als deze kwamen logeren. De laatste maanden ging haar gezondheid steeds verder achteruit. Op 5 februari hebben we in de Antonius Abt kerk-Overasselt afscheid van haar genomen.

Geheel onverwacht is op 31 januari overleden **Lies Smetsers-Peters**. Ze werd 66 jaar oud.

Lies was zorgzaam en hielp wanneer ze kon. Ze was meer dan 40 jaar getrouwd met Adrie en samen kregen ze twee kinderen. Ze genoot van de gewone dingen van het leven: sjoelavonden en spelletjes met de kleinkinderen. We hebben de uitvaart voor haar gehouden op zaterdag 5 februari in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna we Lies hebben begeleid naar haar laatste rustplaats in het Crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen.

De levensprincipes van **Henk van den Heuvel** waren zorgzaamheid, integriteit, eenvoud, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid en saamhorigheid. Hij was iemand met een groot inlevingsvermogen en stond altijd klaar voor iedereen. Maar ook een kwetsbaar gevoelsmens. "Samen zijn" met zijn vrouw heeft in hun leven als een rode draad gelopen. Deze man is op 3 februari 2011 overleden op 91-jarige leeftijd. Op 11 februari 2011 hebben wij in de St. Damianuskerk te Niftrik afscheid van hem genomen. Daarna hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Jan van den Hoogen overleed na een kort ziekbed op 3 februari. Hij was juist 78 jaar oud geworden. Jan woonde samen met zijn vrouw Tonnie buiten aan de Heumenseweg. Samen kregen ze twee kinderen en waren ruim 45 jaar getrouwd. Jan was de laatste jaren vooral rondom huis bezig met zijn tuin en beesten. Hij was in zijn werkzame leven timmerman en arbeidstherapeut. Jan had een grote liefde voor de natuur. De uitvaart voor Jan vond plaats op woensdag 9 februari in de H. Jozefkerk te Alverna. We hebben hem begraven op het kerkhof aldaar.

Hennie Cornelissen-Kraak is na een zeer moeilijke periode voor haarzelf en voor haar kinderen en kleinkinderen op maandag 7 februari 2011 overleden in het verpleeghuis "Heyendaal" te Arnhem. Vorige maand is zij 85 jaar geworden. Van haar hebben wij op 12 februari in de Antonius Abt kerk Wijchen afscheid genomen en haar daarna begeleid naar het r.k. kerkhof.

Op 10 februari is na een ziekbed overleden **Cil Kuypers** in de leeftijd van 81 jaar. Cil heeft zich gekenmerkt als een harde werker, een goed vakman met humor. Naast er zijn voor z'n geliefden was hij ook een dierenliefhebber, waarvan hij genoot. Een gelovig man ook, een trouwe kerk-ganger die op zijn verzoek de ziekenzegen heeft ontvangen omdat hij zelf aangaf dat het einde nabij was. Op 14 februari hebben we in de H. Jozef afscheid genomen van Cil en hem begeleid naar het crematorium te Beuningen.

»»»

»» Op vrijdag 11 februari 2011 is in Huize "Nijvelt" te Nijmegen **Theo Berlie** overleden. Hij is op 26 februari 1920 geboren in Nederasselt. Door zijn werk was hij bij velen een bekend gezicht in het dorp en de omgeving en men kon altijd een beroep op hem doen. Hij was 66 jaar lid van het gilde "Salvator Mundi". In 2006 verhuisde hij om gezondheidsredenen naar het zorgcentrum waar hij liefdevol werd verzorgd. Op 17 februari hebben wij na de uitvaartviering met Gilde Eer afscheid van hem genomen en in Nederasselt op de begraafplaats te rusten gelegd.



H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

AFSCHEID PIET SCHRAVEN

Zoals u misschien wel weet is in Europa dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Een reden te meer om als parochie met meer dan 1000 vrijwilligers, daar extra aandacht aan te besteden. Te vaak worden mensen pas in het zonnetje gezet als ze hun werkzaamheden beëindigen, zo ook met Piet Schraven. Piet is maar liefst 17 jaar koster geweest in de Antonius Abt kerk in Wijchen, in het weekend, bij huwelijken en uitvaarten en zeker ook door de week. Zijn 85^e verjaardag op 6 februari jongleden was voor Piet aanleiding om te stoppen, met pijn en moeite, maar het lichaam wil niet altijd meer wat de geest wil. Piet was altijd ruim op tijd, zodat er rust was in de kerk als de mensen binnenkwamen. En dan is het wel eens lastig, als pastores – en ik was er daar een van – op het laatste moment aan komen hollen. Toch hebben we het altijd goed met elkaar weten te vinden. De hoeveelheid wijn, die Piet in het kannetje deed, was daar een mooie graadmeter voor. Dat wat namelijk in het kannetje zit, gaat ook in de kelk en ik merkte dat het me gegund was. Piet wist sfeer te brengen in



Op 16 februari werd in de Paschaliskerk de uitvaart gehouden voor: **Piet Stuart**, echtgenoot van Toos Jansen. Hij werd op 4 februari 1940 te Wijchen geboren en overleed thuis, een week na zijn 71^e verjaardag. Piet werkte altijd als timmerman in de bouw. Hij was een gewaardeerd en actief vrijwilliger bij kringloopwinkel Vraag en Aanbod. Een nobel mens, die altijd klaar stond om een helpende hand uit te steken, en hij straalde altijd veel rust uit. In het voorjaar van 2010 bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn, en er volgde een zware weg. Na de uitvaart in een volle kerk vond voor hem in Beuningen de crematieplechtigheid plaats.

de sacristie, zijn humor zullen we dan ook gaan missen. Maar vooral heeft Piet zijn werk gedaan met heel veel eerbied en een groot geloof. Hij is dankbaar dat hij al die jaren het werk heeft mogen doen, om meerdere redenen een voorbeeld voor velen. We hebben Piet bedankt met een mooie Mariakaars en samen met hem Maria geëerd met zijn lied: "Wees gegroet, o sterre." Piet, nogmaals bedankt voor alles. Hij is overigens nog niet helemaal gestopt. Hij blijft – zoals u in de Wegwijs heeft kunnen lezen - de Mariakapel en het kerkhof openen en sluiten.

Pastoor Rudy de Kruijff

OPROEP PASSIESPEL

Met Pasen wordt het passiespel gespeeld. Daarvoor zoeken we kinderen vanaf groep 7 om mee te doen.

Het passiespel wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag in de St. Antonius Abt Wijchen.

Er wordt drie keer gerepeteerd op: Vrijdagmiddag 8, 15 en 21 april repetitie in de kerk van 15.30 tot 16.30 uur.

Op vrijdag 22 april 2011 wordt het passiespel in de St. Antonius Abt kerk gespeeld.

Wil je meedoen? Geef je op bij Felice Fortmann: 024-6450245 of felice@fortmann.nl

Werkgroep Gezinsvieringen

DOPEN

15 januari Carlijn Jansen
28 januari Sophie Derks



H. JOZEFKERK - ALVERNA

GEDOOPT

30 jan. Frederique Rosmalen Hoogbroekseweg
30 jan. Jill Weijers Antoniusstraat
06 febr. Gijs van Sonsbeek Boskant





KOOSJE 100 JAAR



Zij werd op 1 april 1911 in Woezik geboren, als tweede kind van Theodorus Jacobs en Johanna Groenen: Koosje die binnenkort haar honderdste verjaardag hoopt te vieren. In 1939 kreeg de Woezik een eigen kerk, de Paschaliskerk. De pastorie werd in 1950 gebouwd en vanaf die tijd werd Koosje Jacobs 'Koosje van de Pastoor'. Zij ging op de pastorie wonen, zorgde voor de huishouding van de paters franciscanen die in de parochie werkzaam waren. Ze nam de telefoon aan, opende de deur als iemand aanbelde, deed de was, kookte, zorgde voor de tuin, en verrichtte een aantal jaren ook binnen het kerkgebouw verschillende werkzaamheden, zoals het poetswerk en het kosteren. Pastoors en kapelaans, zoals pater Heijmerink en Tjeu Lemmen kwamen en gingen weer, maar Koosje bleef, ook toen er veel veranderde en de Paschaliskerk deel uit ging maken van 'Parochie De Hoeksteen'. In 1989 ontving zij, tijdens het vijftigjarig bestaan van de kerk, als eerbetoon voor al haar verdiensten dan ook terecht de hoge kerkelijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'.

In het voorjaar van 2004 werd zij getroffen door een hersenbloeding, die haar eerst in het ziekenhuis en later tijdelijk in het verpleeghuis deed belanden. Eind november 2004 kwam er toen voor haar een plaatsje op 'La Verna' vrij. Hier heeft ze het tot op de dag van vandaag goed naar haar zin.

Verschillende oude bekenden uit de Woezik zoeken haar nog vaak op. Ze geniet volop van de vogeltjes die vlakbij haar raam in haar vogelhuisje hun voedsel komen zoeken, en van haar stukje tuin. Als het haar tijd is, dan mag Onze Lieve Heer haar roepen, maar Koosje wil het eigenlijk heel graag zo nog een aantal jaren volhouden.

Wie Koosje een felicitatie wil sturen voor haar honderdste verjaardag, kan dit doen op het volgende adres: Huize La Verna, kamer 45, Leemweg 134, 6603 AM Wijchen

Liever dan bloemen of een cadeau voor haarzelf, stelt zij een gift voor het vastenactieproject van de parochie (Wijchen Wereldwijd) in Ghana op prijs.

Bert Oosterveer

VANUIT DE CONTACTRAAD

In de bijeenkomst van de Contactraad Paschalis d.d. 12 januari 2011 werden o.a. de volgende punten besproken:

- Wijziging van de kosten voor intenties
- Vrijwilligersvergoedingen en regelingen
- De deelname aan de collecte door koorleden
- Het inventariseren van het aantal liturgieboekjes in de weekenddiensten
- De noodzaak van kinderopvang of een kindernevendienst voor de zondagmorgen
- Het beheer van een zogenaamde kleine kas.
- Een eerste evaluatie van het gebruik van de liturgieboekjes van Heeswijk-Dinter
- Een evaluatie van onze advent- en kerstvieringen
- Onze werkgroep Vastenactie is op zoek naar nieuwe leden
- De voorbereidingen en start van de actie Kerkbalans
- De komende thema's voor een expositie in onze doopkapel
- U krijgt de mogelijkheid om een Paaskaars te kopen voor € 18,00 per stuk

Namens de leden van onze Contactraad,
Henk van der Wielen



DOPELINGEN

In februari zijn gedoopt:

Isa Albers, dochter van Mariska en Joost Albers.
Anique en Lieke Janssen, dochters van Ilse en Erik Janssen.

In maart worden gedoopt:

13 maart: Tijme van Wees, Fender Bronkhorst en Lenka van Hulsentop.

27 maart: Siem Peters en Mea Ermers.

Doopzondag in april is zondag 17 april (Palmpasen). Aanmelding zsm via telefoon 6413232 of per email: Paschalis@detwaalfapostelen.nl



VANUIT DE CONTACTRAAD

De volgende zaken zijn o.a. aan de orde gekomen.

- De gehele kerkhofadministratie is nu definitief aan mw. Det Bax overgedragen.
- Dan valt er nog te melden dat pastor Aloys van Velthoven is toegetreden tot de Pastoraatgroep.
- Vervolgens ligt er een voorstel om de kindvriendelijke Paaswake te continueren.
- Ook is de Kerkbalans, voor dit jaar, dankzij de nodige inzet van velen weer tot tevredenheid afgerond.
- De Contactraad is zich aan het beraden inzake het 100-jarig jubileum van ons kerkgebouw. Dit feest zal plaatsvinden in 2014. U zult hier ongetwijfeld nog over vernemen.
- De Pastoraatgroep ziet graag, op de plek waar nu de misdienaars zitten, een tafel om de cibories op te zetten.
- Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een vrijwilligersmiddag zijn, en wel op 3 april a.s. Men wordt dan in café Van Haren verwacht na de viering van 11 uur in onze kerk. De uitnodigingen zullen nog volgen.

DE GEBORTEDAG VIEREN VAN JOHANNES DE DOPER

Johannes zal hij heten, besloten de Balgoijenaren. God is genadig. Uit vele namen konden de bewoners van Balgoij kiezen; uit Willibrord bijvoorbeeld, patroon van Nederland, of een van de apostelen zoals zovelen deden. Wie kent ze niet de Petrus parochies, de Paulus parochies. Toch koos men voor de naam Johannes.

Omdat hij doopte in de Jordaan werd hij de patroon van de rivieren en waterlopen. De reden voor de keuze van de Balgoijenaren zou dus de meander van de Maas kunnen zijn geweest, met zijn onvoorspelbare loop. Er zijn aanwijzingen dat er al voor 1000 een kerkje in Balgoij moet zijn geweest. In de 12^e eeuw werd dit kerkje vergroot. Van die kerk zijn tufstenen funderingsresten teruggevonden. Deze kerk kreeg de naam St. Janskerk. Misschien dat de kanunniken van het Kapittel van St. Jan, die in dezelfde eeuw gronden in bezit kregen in de streek, wel de naamgevers zijn geweest, omdat zij er een hoofdaltaar oprichtten. Johannes de Doper was hun beschermheilige en werd dat dus ook van de toenmalige kerk. In de 15^e eeuw werd de kerk vergroot met zijbeuken. Aan de westkant werd een toren gebouwd. De naam bleef gelijk.

De wereld van Johannes was even druk bezig als onze wereld met reizen, bestuderen van elkaars

literatuur, handel drijven en oorlog voeren. Ook toen kwam men tijd tekort; ook toen werd dat gebruikt als smoes om geen tijd voor God uit te trekken. Johannes' boodschap heeft vandaag nog dezelfde kracht. Velen hebben de woorden van Johannes aangenomen en hun oude leven schoongewassen door zich te laten dopen. Zeer nadrukkelijk heeft Jezus die boodschap goedgekeurd; Hij liet zich ook door Johannes dopen. In zaligsprekingen, vergelijkingen en parabels heeft Jezus die boodschap vertaald voor zijn volgelingen.

In Balgoij is hij patroonheilige gebleven, ook toen er in 1914 een nieuwe kerk werd gebouwd aan de Boomsestraat. Balgoij heeft nu dus de oude St. Jan (de oude toren, die de plaats aangeeft van de kerk die eeuwen het centrum van Balgoij bepaalde) en de nieuwe St. Jan, de kerk die een aantal honderden meters zuidwaarts werd gebouwd.

Komende zomer, op zondag 26 juni, willen de heemkundewerkgroep Pagus Balgoeye, de koren en de contactraad St. Jan's geboortedag (24 juni) op een speciale manier gaan vieren. Het zal een openluchtviering worden op een van de mooiste plekken in het dorp, bij de oude toren op het voormalige kerkhof in de schaduw van de bomen. Wie weet zal het mooie beeld van Johannes de Doper, wat nu in de nieuwe kerk staat, tijdelijk terugkeren naar zijn oorspronkelijke plek.

Piet van Erp





VORMSEL

Op 12 maart gaan 11 kinderen het H. Vormsel ontvangen in onze geloofsgemeenschap door mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts. Zij hebben in de afgelopen maanden zich voorbereid met de hulp van ouders en een project. Wij hopen, dat zij de toediening van het sacrament als een bijzonder moment ervaren en dat zij hiermee een stap ver-

der zetten op hun gelovige weg in het spoor van Jezus. Als geloofsgemeenschap getuigen wij van onze betrokkenheid bij de jongeren die het sacrament gaan ontvangen door daarbij aanwezig te zijn. Van harte welkom!

Proficiat allemaal!



AFSCHEID

Afscheid van prof. dr. H.W.M. Rikhof van de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg.

Op 1 februari jl. heeft professor dr. H.W.M. Rikhof, een van onze voormalige weekend-assistenten,



afscheid genomen van de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg onder het motto "RECEDANT VETERA, NOVA SINT OMNIA" ("Wijke het oude, nieuw zij nu alles: harten en stemmen en wat wij doen").

Rikhof blijft als priester verbonden aan de Nijmeegse Verrijzenisparochie. Herwi Rikhof, priester gewijd op 3 september 1983, heeft zijn ambt als Hoogleraar Systematische Theologie, Dogmageschiedenis en Geschiedenis van de Theologie neergelegd. Hij heeft dat gedaan met een afscheidscollege, getiteld: '... die nedergedaald is ter helle...' Een

zoektocht in kunst en theologie. Zijn collega's boden hem bij wijze van voorwoord een klein symposium aan. Deze theologen vertegenwoordigen drie terreinen waarop Rikhof werkzaam was en is: systematische theologie in samenwerking met protestantse collegae, het denken van Thomas van Aquino en de katholieke systematische theologie. Zij hebben hun licht laten schijnen over een thema dat centraal staat in het theologisch werk van Rikhof, namelijk de theologie van de Heilige Geest.

KERKBALANS 2011

Half januari werd weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden. Een landelijke inzameling van de kerken om een financiële ruggensteun te krijgen. Het ene jaar lukt dat wat beter dan het andere. Voor Bergharen bestaat de indruk, dat er wat meer mensen via de bank zijn gaan»»»

»»» betalen. Daardoor heeft men zelf ook een goed bewijs om eventueel in aanmerking te komen voor de giftenaftrek voor de Inkomstenbelasting. De kerk is namelijk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig kunnen giften daaraan in mindering komen op uw inkomen waardoor er fiscaal voordeel valt te behalen. Overleg dat met uw financiële adviseur, boekhouder of accountant. De contactraad is dankbaar aan alle medewerkers die weer de adressen hebben bezocht en uiteraard dank aan

alle gevers. Hopelijk zullen zij die nog niet hebben bijgedragen omdat ze niet thuis waren of om wat voor reden ook, dat op een later tijdstip alsnog willen doen. Het bankrekeningnummer 1215.06.142 kan daar altijd voor gebruikt worden. Voor meer informatie: www.kerkbalans.nl



H. VICTOR - BATENBURG

ASWOENSDAG

In de dagen van 5 t/m 8 maart a.s. vieren we Carnaval, de jaarlijkse dolle dagen.

Op woensdag 9 maart 2011 beginnen we aan de jaarlijkse veertigdagentijd. We beginnen deze periode van bezinning 's avonds om 19.30 uur met het ontvangen van het askruisje.

Het askruisje wordt alleen op deze avond uitgereikt. Onze viering wordt opgeluisterd door ons Gemengd Koor. Wij nodigen zowel de carnavalsvierders als de niet deelnemers aan het Carnaval uit deze viering bij te wonen en na te denken over ons leven.



DE KERK MEER KLEUR

Ook in 2011 gaan we er weer volop tegen aan, om de kerk verder af te schilderen. Ondanks de kou zijn we deze winter toch weer goed opgeschoten. De rechter zijbeuk is inmiddels klaar en volgens vele mensen prachtig geworden, met die warme kleuren. Om het hoge middenschip te kunnen schilderen moeten we naar een hoogte van 9 meter. Met de ons beschikbare gestelde steigers was dit niet mogelijk. Dat was

het probleem waar we ons steeds zorgen over maakte, hoe lossen we dit op. Maar als een geschenk "uit de hemel" kwam daar de oplossing voor ons uit onverwachte hoek. SCHILDERSBRIJF BROEKHUIJSE uit Appeltern heeft voor ons geheel kosteloos een steiger gezet over de hele lengte van de kerk, 9 meter hoog. Nu kunnen we op een veilige manier de hoge muren ook van een kleurtje voorzien. Straks wordt de steiger afgebroken en naar de andere kant verplaatst. Onvoorstelbaar blij, en dankbaar zijn we voor dit geweldig gebaar.

Tonnie Gesthuizen

HET VORMSEL

Op zaterdag 26 maart 2011 om 17.00 uur zal pastoor/deken Rudy de Kruijf in onze geloofs-gemeenschap het sacrament van het Vormsel toedienen. 14 kinderen hebben zich hiervoor aangemeld en bereiden zich nu voor. Wij nodigen alle parochianen uit deze viering bij te wonen. De viering wordt opgeluisterd door ons kinderkoor "De Kerkkids". Op zondag 27 maart 2011 zal er in de St. Victor-kerk geen viering zijn.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

ASWOENSDAG

De jaarlijkse veertigdagentijd begint op woensdag 9 maart 2011. Op deze dag zal 's avonds om half zeven het askruisje opgelegd worden. Het Parochieel Koor luistert de viering op.

Wij nodigen iedereen van Niftrik uit om een askruisje te komen halen, de Carnavalsvierders en de mensen, die zich niet thuis voelen bij het Carnaval zijn van harte welkom.





In deze maartse Apostelbode
Beginnen we de veertig dagen periode
We zien bloemen zich ontpoppen
Laten ons op één april foppen
En zingen "half vasten" de Laetare-ode

Toon van Duifhuizen

CARNAVALSVIERING, 5 MAART

LET OP: VIERING BEGINT OM 18.30 UUR!

Carnaval vieren we in café's, in zalen en evt. op straat. In de kerk vieren we de opening van het carnavalsfeest. We vieren, en dat is heel katholiek, dat er veel plezier in het leven kan en mag zijn. We geloven immers, dat we gemaakt zijn om geluk te vinden, samenspel en samenleven. Bij alle zorgen en problemen waar ieder van ons wel tegen aanloopt, vieren we de vreugde van het leven. Pastor Annemarie Gooiker zal deze viering voorgaan, met de medewerking van de carnavalsvereniging.



EN DAN IS HET ASWOENSDAG, HET BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

De veertigdagentijd gaat weer beginnen. We openen deze periode van bezinning en herorientatie 's avonds om 19.00 uur met koor en met het askruisje. Je denkt, dat askruisje is toch niets voor moderne mensen. Het slaat echt nergens op, heeft geen betekenis, als je geen behoefte hebt om eens te kijken naar je eigen levenswandering. Maar als je beseft, dat er best iets mag veranderen in je manier van leven, dat een nieuwe oriëntatie heel belangrijk kan zijn, is de veertigdagentijd met het askruisje een mooi nieuw begin. En ook al ben je niet zo'n kerkganger, dan is dit toch wel een bijzondere gelegenheid om naar je eigen levensrichting, je dagelijks doen en laten te kijken. Doe je mee?

MISINTENTIES MAART 2011

Zaterdag 5 maart, 19.00 uur
Aggie van Heumen-V/d Wielen, Thé en Dora van Oss-Van Duifhuizen, Marie Derks-Van Beuningen, Overl. Oudprinsen: Toon de Vree, Wim Vergeest, Jan de Vaal, Jan v/d Zanden en Theo Postma. Page: Mayke Loermans, Raadslid: Henk Spanjaard

Zondag 13 maart, 11.00 uur
Ciska Juijpers-Aarts, Jan van Heumen, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Wim en Gon Hebing, Th. ten Hagen

Zaterdag 19 maart, 19.00 uur
Wim en Gon Hebing, Annie van Heumen-Janssen

Zondag 27 maart, 11.00 uur
Jan en Bert de Kleijn, Riet van Duifhuizen-Rutten

Opgave misintenties voor de maand april, s.v.p. vóór 3 maart opgeven bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1, Hernen. Tel. 0487-560540

EERSTE COMMUNIE 2011

De Eerste Communievoorbereiding in onze kerkgemeenschap is weer begonnen. 21 kinderen doen er aan mee. Dat is voor ons heel bijzonder, 21 kinderen en hun ouders vinden de weg van Jesus, het leven in verbondenheid met elkaar en met God, van belang voor het leven van hun kind.

OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 1 MAART

Vorige keer was het zo koud en was bovendien de verwarming in de pastorie stuk, dat we onze bijeenkomst gehouden hebben bij Marijke Reijnen. Het was natuurlijk gezellig. We gaan ervan uit dat het voorjaar komt en de lente begint. Daarom komen we dinsdag 1 maart in de kerk bij elkaar voor een korte eucharistieviering en gaan daarna over tot lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk hebben en daarom geen tijd hebben om bij ons te komen. Maar toch, misschien ben je wel hele dagen alleen en dan is zo'n ochtendbijeenkomst gewoon fijn om mee te maken. Als je niet komt, dan mis je wel veel contact met elkaar. Dus, kom! Tot dinsdag!

gegroet Jos van Minderhout

(We herinneren u alvast aan de bijeenkomst van 5 april, omdat het volgende parochieblad mogelijk te laat bij u komt. Annemarie Gooiker zal dan de viering verzorgen).

BEN VAN BRONKHORST OFM

MENSEN HELPEN GOD TE VINDEN

(Onderstaande tekst is een deel van een artikel uit het tijdschrift Franciscanen.nl. Op verzoek van de kerkgemeenschap Hernen nemen we het op, het volledige artikel is op te vragen via www.franciscanen.nl > Service > Magazine > nr. 5, september/oktober 2010. De Redactie)

Ben van Bronkhorst ofm groeide op in Hernen, vanouds een Franciscaanse parochie onder de rook van Alverna. Zijn hele kerkelijke loopbaan werkte hij als parochiepastor in Weert, Venray en de Bommelerwaard. De laatste jaren als Deken. "Mensen op het spoor zetten om God te vinden" zegt hij stellig, als hem gevraagd wordt naar de rode draad in zijn pastorale werk.



Ben raakte geboeid door de Franciscanen die in de parochie werkten. Alles speelde zich af rond de St. Judocuskerk in Hernen. En daar waren Franciscanen zolang hij zich kan herinneren. Die regelden alles: de vieringen, scouting, de lessen op school. Bijna vanzelfsprekend werd hij misdienaar en wist hij het in de vijfde klas zeker: "Ik wil pastoor worden en Franciscaan", zei hij zijn moeder. Geboeid was hij door de manier waarop die Franciscanen met de mensen omgingen en hen stimuleerden om dat ook zo te doen.

Hij ging naar Megen en haalde zijn HBS-diploma in Oss. Vervolgens deed Ben zijn noviciaat in Weert en studeerde hij in Venray, De Bilt en Amsterdam. Want hij wilde werken in een parochie. Nooit gedacht aan de missie? "Nee, geen missie" antwoordt hij pertinent, "liefst een kleine overzichtelijke parochie om samen met mensen op weg te gaan". Op weg waarheen? "Ik wilde samen met mensen proberen God te ontdekken in de doodgewone dingen; niet hoogdravend, maar simpel en dichtbij.

Op de vraag of hij daarbij geleid wordt door bepaalde bijbelteksten, antwoordt Ben: bij bibliodrama, het spelen van een bijbelverhaal, koos ik altijd voor het verhaal van de lamme die door zijn vrienden gedragen wordt en door het dak wordt neergelaten tot voor de voeten van Jezus. Ook samen met minderbroeders speelde ik dat verhaal. Soms had ik de rol van de man die op bed ligt, maar ook was ik wel eens één van zijn vrienden. Daarin ligt mijn spiritualiteit:

met elkaar krachten bundelen. Aanvankelijk deed ik dat met medebroeders, later met mensen in de parochie. Dan voelde ik me als een vis in het water. Ben vertelt: in de liturgie bijvoorbeeld. Eens kwamen er nieuwe mensen in de gezinsvieringgroep. Ik legde ze de vraag voor om "voetstappen van God" in beeld te brengen in een viering. Ze zaten met de handen in het haar. Toen wees ik ze op de doodgewone dingen om die voetstappen aan te geven, zoals de liefde van mensen onder elkaar, de schoonheid van de natuur en bijvoorbeeld wat mensen samen allemaal doen. Toen viel het kwartje. Dát vind ik nou belangrijk: samen met mensen God vinden in de doodgewone dingen.

Ben maakte in 1963 en 1992 reizen naar Assisi en de Franciscaanse plaatsen in de omgeving. Wat hij daar gevonden heeft?

"Franciscus heeft in mijn leven altijd een grote rol gespeeld, al wist ik niet precies wat ik met hem aan moest. Ik dacht dat veel dingen die ik om me heen zag gebeuren, er gewoon bij hoorden. Ik nam ze als vanzelfsprekend aan en vroeg me niet af waarom en waartoe. Dat besepte ik pas toen er medebroeders weggingen. Toen ontdekte ik dat ik 't moest doen op mijn eigen manier. Ik moest er doorheen kijken en ook door de geschriften en het communiteitsleven. Ik besepte: "kijk om je heen en zie", daar gebeuren bijzondere maar doodgewone dingen. En die mis je pas, als ze er niet meer zijn. Dan slaat dat een gat in je leven en maakt je onzeker, twijfelend aan de zinvolheid ervan". Zo heeft Ben Franciscus herontdekt en ook zijn band met de orde.

Tom van Oosterhout ofm





Nou lekker, zo'n titel. Nu weet nog niemand wat de bedoeling is.

Echt niet?

Tijdens de laatste wandeling van 8 januari hebben we her en der bij de wandelaars nagevraagd of een STILTEWANDELING een idee zou zijn. Waar je normaal gesproken een afwijzende reactie krijgt, verbaast het ons dat diverse deelnemers aangeven het experiment aan te durven. Hoezo? Aandurven?

STILTE is toch eenvoudig! Je houdt gewoon je kiezen een tijdje op elkaar, je lippen stijf gesloten en een stiltewandeling is daar. De werkelijkheid ligt toch wel iets genuanceerder. Hoe vaak wordt iemand niet toegebeten: Stil nu! Je hebt nu genoeg gezegd. Mond dicht. Praten, praten, praten. We hebben er de mond vol van. Elke dag weer. Aan woorden geen gebrek.

Een STILTEWANDELING?!

Is een ontmoeting mogelijk zonder iets te zeggen? Een paar jaar geleden wandelt Hella van der Wijst op het strand met Bart Chabot. Hij staat te boek als ADHD-er en menselijke spraakwaterval. Als er iemand grote moeite heeft om zijn kwebbel te houden, dan is hij het wel. Van zichzelf zegt hij: 'Ik praat sneller dan het licht.' Onderweg zie je hem strijd leveren. Het stilte-wekkertje wordt op een uur gezet. Voor hem een soort van eeuwige kwelling. En als dan eindelijk het verlossende belletje gaat, barst hij los alsof hij weken in de isoleercel heeft doorgebracht. Kortom, als hij er in slaagt de omgeving tot zich te laten doordringen, is er voor u nog hoop. Of bent u bang voor de STILTE? In dat geval is het misschien toch een aanradertje om 2 april mee te doen.

Vindt u de STILTE wellicht he-le-maal niets voor u? Ook dan is het niet verkeerd om de uitdaging aan te gaan.

We wandelen in STILTE, maar zeker niet de hele tijd. U krijgt alle kans om daarna lucht te geven aan wat u heeft ervaren. Sterker nog, WE STAAN LETTERLIJK STIL BIJ DE STILTE.

U kunt natuurlijk – net als Bart Chabot – pen en

papier meenemen om onderweg uw gevoelens over de STILTE vast te leggen. Daarmee belemmert u de STILTE wel.

U hoeft niet mee, u mag mee op 2 april. U kunt opnieuw een stap zetten en uzelf en een ander beter leren kennen. We houden ook deze keer een tussenstop, waar u naar hartenlust (ja echt, met een –n-) kunt bijpraten. De afstand is ook nu een kilometer of 14.

Lijkt het u wat of vindt u het helemaal niets? Toch komen en zelf ervaren of het een goed/slecht idee is.



Met vriendelijke groet,
Werkgroep DE WANDELING.

Ps. In verband met de grootte van de ontvangstruimte en de koffie, thee is het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Daarom graag een bevestiging van uw deelname vóór 31 maart naar petervangils1944@gmail.com of 024-6414946.



STILTECENTRUM
ZUIDERDREEF
WIJCHEN

STILTECENTRUM "WIJCHEN-ZUID"

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

KONSTERNASSIE UM NIKS

't Is me toch 'n konsternassie tegesworrig in ons dörp. En da alles um niks. 't Gao allemaol um 'n lepke stof. Wa is namelijk 't geval. D'r zijn 'n paor bötenlanders kommen wonen. En 't ergste schijnt nou te zijn da de vrouwen 'n hoofdükske dragen. En dan denk ik: waor maakte oew ège nou zo sappel over. Ons Moed droeg vrüger ok dik 'n hoofdükske. As ons Moed naor 't dörp moes en d'r was wa wind of 't regende 'n bietje dan dee ze d'rren hoofddoek over de kop, aandere ging de krul öt d'r haoren. En saoterdes, as ze de paveljotjes ha ingedraaid, dan dee ze 'nnen hoofddoek erover um naor de slagter bodschappen te gaon doen.

De jong meskes hadden ok 'nnen hoofddoek um. Veural sondags as ze öt gingen of als ze naor de kerk gingen. De mooi opgemaakte gezichtjes waren dan umgeven deur allerhande gekleurde hoofdükskes. De eugskes kwamen dan nog beter teverschijn en de fel rood gekleurde lipkes staken nog beter af. 't Was 'n hil schoon gezicht da ge dan zaagt. En de meskes wisten da èges ok, want daorveur dejen ze 't. Ze gingen toentertijd veur veul meer naor de kerk dan veur Onzen Lieven Heer, da weet ik zeker. Wij, de jongens, in de kerk maor raoden wa d'r onder diejen hoofddoek zaat. En als dan zo'n meske d'r gezicht liet zien, umda ze umkeek, dan zaagde pas waorum de pastoor prikte da elke mens geschaopen was naor Gods beeld en gelijkenis. Ons geleuf werd dan inenen bevestigd. D'n himmels kwaam inenen veul dichterbij. Soms viel 't ok bar tegen wa ge te zien kreeg. Ge waart dan blij da ze wer veur d'r keek. En dan daachte stillekes: Onzen Lieven Heer hi hil wa te verduren um alsmaor tegen zo'n gezicht aon te moeten kijken. Maor Hij wit da in alle mensen iets moois zit, volgens onze pastoor. Dus



zal Hij er wel een bietje deurhinne kunnen kijken. Daorveur is Hij Onzen Lieven Heer en wij nie. En wa te denken van al die nonnen mi 'n kap of 'nnen sluier? Da was toch hil gewoon vrüger. Wij konden ons 'n non zonder sluier nie veurstellen. Da was ok zo mi verpleegsters. Die han 'n klein wit sluerke.

Eigenlijk zijn wij dus opgegroeid mi gesluerd vrouwvolk. Dus ik snap nie waorum de mensen zich nou zo druk maaken over bötenlandse vrouwen mi 'n hoofdükske. 't Gao nie um wa de vrouwen op de kop hebben, maor um wa ze in de kop hebben. En da is heel moeilijk um te weten te kommen. Ik weet wel: wa ze in de kop hebben, hebben ze nie ergens aandere. Ge kunt dus eigenlijk zeggen da wa vrouwen in de kop hebben da da versluerd is. 't Is dus nie veur niks da ze 'nnen sluier draogen.

Tegesworrig is da aandere. Umda vrouwen ginne sluier mer draogen ligt alles wa ze denken open en bloot. En da is dik nie aandere as wa wij, mansvolk, denken. Emansipaassie noemen ze da. Ge kunt hören, 't woordje man zit erin. Daorum draogen ze ok niks mer op de kop en trekken ze ok 'n broek oan in plats van 'nnen rok. Ze willen laoten zien da ze de broek aon hebben. Da was vrüger ok wel 't geval, maor daor wier nie over gepraot. Da was nou immaol zo. Daor maakte we gin punt van. Ik heb 't er lest mi onze Frans over gehad. Hij zee toen da 't te maaken ha mee onderdrukking van de vrouw. Hij ha daor 'n hil redenatie over. Ik heb 'm maor laoten kletsen. Laot die mensen toch in hun wezen. Zij gaon ons toch ok nie vertellen hoe wij ons ège moeten klejen. Ik denk da zullie ons dan ok nog wel iets te vertellen zoen hebben. Wa denkte van al die blote buiken en die strakke kleeer waordeur ge de vetrollen kunt zien zitten? Erg smaakelijk is da ok nie as ge 't mèn vraogt. Gif mèn maor 'nnen hoofddoek, dan hedde tenminste nog wa te raoden.



De groeten van Hend

Redactieleden Apostelbode:

Piet van Erp
Theo v.d. Weegen
Jack van Casteren
Hennie Witsiers
Martin Claes
Donny Merx



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Wilt u ook dit parochieblad ontvangen?
Knip dan deze bon uit en stuur die naar het redactieadres: Oosterweg 4 6602 HD Wijchen.
U kunt deze bon ook afgeven bij uw plaatselijke kerkgemeenschap.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

VLUCHTIG

Het leven van een mens is net zo vluchtig als zijn adem die hij uit de lucht haalt. Alle levende schepselen delen het huidige moment, en de tijd die voorbij is, is voor altijd voorbij. Dit zegt Marcus Aurelius, die de laatste twintig jaar van zijn leven keizer was van het Romeinse Rijk. Tijdens zijn veldtochten zette hij 's nachts zijn filosofische overpeinzingen op papier. Waarom schrijf ik dit hier op? Omdat die woorden van bijna tweeduizend jaar geleden mij doen denken aan een liedje van heel vroeger, een meezinger die je dwingt om je zegeningen te tellen juist omdat het leven zo razendsnel voorbij is. Ik zie veel mensen die redenen genoeg hebben om te klagen of te mopperen. Maar het is zo heel erg jammer als je de mooie momenten van het leven om je heen niet meer kunt zien. Misschien kan een andere uitspraak van Marcus Aurelius in donkere dagen helpen: als je jezelf wilt opvrolijken, denk dan aan de goede eigenschappen van de mensen uit je omgeving. Bijvoorbeeld de energie van de een, de vrijgevigheid van de ander, of de hulpvaardigheid van je buurman. Dan moet je wel op andere gedachten komen. Ik kan zelf enorm genieten door alleen maar te kijken naar een opgewekt mens. Zoals de vrouw die ik trof op een verjaardagsfeest. Ze zag er geweldig uit, ze droeg paars-oranje kleding, had mooi zilvergrijs haar en een felblauwe bril. En

ze zat zichtbaar te genieten van alles om haar heen. Wilt u nog een voorbeeld? De lente laat niet lang meer op zich wachten, ik verheug mij elk voorjaar op het eerste merelgezang in de vroege morgen. Een voorproefje heb ik al mee mogen maken tijdens een koffieconcert in ons eigen dorp. Een zeer jonge violiste met de naam Merel speelde de sterren van de hemel en de sneeuwkllokjes uit de grond. Haar moeder keek zoals alleen een trotse moeder kan kijken. Zie daar een paar van mijn zegeningen van de afgelopen weken. Tot slot laat ik Marcus Aurelius nog even aan het woord, zijn wijsheid heeft al bijna tweeduizend jaar overleefd. Hij schrijft: gebruik de korte tijd die je hebt om je naar de natuur te voegen en beëindig je reis in tevredenheid, zoals een olijf die valt als hij rijp is. Hij looft de natuur die hem voortbracht en dankt de boom waaraan hij kon groeien.

(dankbaar gebruik makend van het boekje "Leven in het heden, overpeinzingen van een Romeinse Keizer", samengesteld door filmproducent Mark Forstater)



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **06-13934368**

Pastoraal team

R. de Kruijf	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276
C. Janssen	diaken	024-6412627

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
B. Oosterveen	pastoraal werker	024-6412627
J. Verbruggen	pastoraal werker	024-6420437

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

EEN MENS TE ZIJN OP AARDE



Op 21 november 2010 overleed in zijn woonplaats Utrecht, op negentigjarige leeftijd: Willem Barnard. Barnard was theoloog, van hervormde huize, dichter en schrijver. Op latere leeftijd maakte hij van de hervormde kerk de overstap naar de oudkatholieke kerk. Willem Barnard is onder andere bekend geworden door de vele liedteksten van zijn hand, die in het door de protestante kerken gebruikte 'Liedboek der Ker-

ken' terecht zijn gekomen. Zeker één van die liederen is echter ook in katholieke kringen erg bekend: het is het lied met de titel 'Een mens te zijn op aarde', dat te zingen is op bij ons vertrouwde melodieën als 'Ik wil mij gaan vertroosten' of 'God groet u zuivere bloeme'.

Het vierde en laatste couplet van dit lied luidt:

*Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt
de mensen niet verlaten
Gods Woord zijn toegedaan
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan*

Aan het begin van de maand maart vieren we Carnaval, en daarna begint in onze kerken weer de vasten- of veertigdagentijd, voorbereidingstijd op Pasen. Het is een periode waarin bovengenoemd lied van Willem Barnard vaak gezongen wordt. De tekst van het lied past immers uitstekend bij de schriftlezingen van de vastentijd, zoals bijvoorbeeld uit het vierde couplet ervan blijkt; dat verwijst immers naar het evangelie van de eerste vastenzondag, dat verhaalt dat Jezus in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld. Maar er valt nog meer over te zeggen.....

De hele vastentijd cirkelt in mijn visie elk jaar rond de vraag wat mens-zijn eigenlijk is, en rond de vraag: "Waartoe zijn wij op aarde?". We werden geboren, op deze aarde neergezet, maar met welk doel? Met welke bestemming? We zien veel armoede en ellende om ons heen: wat kan of mag daarop ons antwoord zijn? We komen regelmatig met ziekte, dood en sterven in aanraking: is er voor ons (christenen) nog hoop? Allemaal thema's of vragen die ik elk jaar in de vastentijd zie terugkomen.

*De mensen hebben zorgen,
Het brood is duur, het lichaam zwaar,
En wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.*

Deze regels zijn genomen, niet uit een gedicht van Barnard, maar uit een gedicht van Huub Oosterhuis. Samen vormen zij het vierde couplet van dat gedicht, dat evenals de liedtekst van Barnard, met de aanzet 'een mens te zijn op aarde' begint:

*Een mens te zijn op aarde
Is eens voorgoed geboren zijn
Is levenslang geboortepijn.*

Huub Oosterhuis schreef dit gedicht toen de moeder van een goede vriend van hem stierf. En ook zijn gedicht is, evenals het lied van Barnard, een tekst die helemaal bij de vastentijd past.

In de vastentijd staan we er namelijk ook bij stil dat het lang niet altijd meevalt om de mens te zijn die je zou willen zijn. Je ervaart je beperkingen aan den lijve. Je schiet vaak tekort. Je ontdekt dat je nog te vaak vast zit aan zaken die jouw roeping als mens in de weg zitten: hang naar bezit, macht, uiterlijkheid. 'Levenslange geboortepijn' zou je dat kunnen noemen.

En toch is 'mens-zijn' ook: voortdurend je dromen achterna proberen gaan, en je idealen niet verliezen. Het is je inzetten voor een betere wereld, waarin het geluk niet slechts voor enkelen is weggelegd, maar waarin gerechtigheid woont. Voor mij verwoordt Oosterhuis dat op een prachtige manier in het vijfde couplet van zijn 'Een mens te zijn op aarde':

*Een mens te zijn op aarde
Is pijnlijk begenadigd zijn
En zoeken, nooit verzadigd zijn,
Is rusten in de aarde
Als alles is volbracht.*

'Een mens te zijn op aarde': het lijkt mij persoonlijk een uitstekende 'rode draad' voor de veertig dagen van de vastentijd te zijn. Wat houdt ons menszijn allemaal in? De teksten van de schriftlezingen van de verschillende zondagen, maar ook dichterlijke teksten zoals die van Barnard en Oosterhuis, zullen ons ongetwijfeld een beetje op weg kunnen helpen bij het vinden van een antwoord op de vragen die het leven ons (soms zo indringend) stelt.

Pastor Bert Oosterveer

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in april 2011.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 maart 2011 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.