

DE APOSTELBODE



Jaargang 1
nummer 3, april 2011

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

PASEN:

Bevrijdingsdag
met een
grote B

The logo features a stylized, flowing flourish above the word 'Visje' written in a cursive, handwritten style.

WWW.VISJE-POSTERS.NL

**EEN MENS TE ZIJN OP AARDE.
ONDANKS ALLES DOORGAAN
MET HET DOORGEVEN
VAN DE BOODSCHAP VAN CHRISTUS:
RUIJTE MAKEN VOOR NIEUWE LOTEN!**

SAMEN VOORGAAN

Is er vandaag iets bijzonders te vieren? Zo kreeg ik onlangs in de sacristie van een lector te horen, toen ze merkte dat Cees Janssen en ik met zijn tweeën zouden voorgaan. Iedere viering is natuurlijk bijzonder, maar de vraag en de daaropvolgende discussie is voor mij wel een aanleiding om iets hierover te schrijven.

Zoals u weet hebben we ervoor gekozen om bij de fusie van onze parochie in iedere kerk per weekend nog maar één viering te houden. De belangrijkste reden is de hoop, dat we door vieringen te bundelen de vitaliteit kunnen verhogen. Minder vieringen betekent meer mensen per viering en geeft ons de kans een grotere aandacht aan de vieringen te besteden, waardoor de kwaliteit kan verhogen. Dit betekent, dat wij

- met hulp van een aantal emeriti - per weekend 14 vieringen te verdelen hebben, waaronder twee vieringen in de verzorgingshuizen. We streven er naar om - volgens het beleid van het bisdom - zoveel mogelijk eucharistievieringen in te kunnen plannen. Ook hebben wij als uitgangspunt, dat de eerst aanspreekbare pastor minstens 2 keer per maand in zijn of haar kerk voorgaat. Bovendien proberen wij als pastores de preekbeurten efficiënt te verdelen, waardoor we niet iedere week een preek hoeven voor te bereiden en onze aandacht ook aan andere zaken kunnen schenken. Het gevolg van dit alles is, is dat we vaker samen voorgaan, zodat het enerzijds een eucharistieviering is en anderzijds ook de priesters niet ieder weekend hoeven te preken. Verder heeft een diaken, net als een misdienaar en een lector, in iedere eucharistieviering een eigen taak. Tot slot is het ook prettig om als collega's samen te vieren, het vergroot de gemeenschapszin. Hopelijk zijn hiermee wat vragen weggenomen en helpt u ons om er bijzondere vieringen van te blijven maken.

Pastoor Rudy de Kruijff



INLOOPCAFÉ

In april zijn alle ouderen van onze parochie weer welkom in ons inloopcafé. Het café is op de dinsdagen 12 en 26 april open vanaf 10.00 voor alle liefhebbers. 'n Gezellig praatje onder het genot van 'n kopje koffie of thee. Welkom in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen.



Gerry, Tiny, Nel, Anni en Waldi

OM TE NOTEREN



2 APRIL 10.00 UUR

DE WANDELING Start vanuit Parochiecentrum

3 APRIL 11.00 UUR

Opluistering eucharistieviering met "Mass for the Oppressed" H. Antonius Abt Wijchen

3 APRIL 14.45 - 17.00 UUR

Lezing Dr. R. Dijkstra over het Endelea-Tanzania project. Benefiet concert Vocal Vibes en "Mass for the Oppressed" H. Antonius Abt te Overasselt

3 APRIL ± 12.00 UUR

Vrijwilligersmiddag, café van Haren Balgoij.

5 APRIL 20.00 UUR

Info-avond Vastenactie. De Schakel Wijchen

7 t/m 10 APRIL

Pelgrimstocht (zie nummer 1)

7 APRIL 20.00 - 22.00 UUR

"Mythen vroeger en nu" door Prof. dr. Wim van Binsbergen, Dominicuskerk, Prof. Molkenboersstraat 5, Nijmegen (entree €5,-)

9 APRIL

Vormsel in Overasselt en Nederasselt

9 APRIL

Grote schoonmaak Emmanuelkerk Wijchen

9 APRIL 19.00 UUR

Vastenmaaltijd Parochiecentrum Wijchen

13 APRIL 20.00 UUR

Tweede Apostelvergadering (bestuur en alle contactraden) Ons Huis Nederasselt

15 APRIL 14.00 - 17.00 UUR

Middag ziekenpastoraat voormalige Hoeksteenparochie Achterom en Emmanuelkerk Wijchen

17 APRIL 15.00 UUR

Matteüspassie in eigen parochie

Antonius Abt te Wijchen

21 APRIL 20.30 UUR

Matteüspassie in eigen parochie

Antonius Abt te Overasselt,

21 APRIL

The Passion Gouda

22 APRIL 15.00 UUR

Passiespel door kinderen vanaf groep 7

H. Antonius Abt Wijchen

22 APRIL 15.00 UUR

Speciale Taizé-viering op Goede Vrijdag

Emmanuelkerk Wijchen

8 MEI

Eerste H. Communie in Alverna, Heumen en Bergharen

15 MEI

Eerste H. Communie in Woezik, Wijchen,

Overasselt en Hernen/Leur

21 t/m 24 MEI

Vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria naar Beauraing, België (zie vorig nummer)

KRUISPUNTEN EN ROTONDES

In de Goede Week staat het kruis centraal. Dat kruis blijkt met Pasen, in plaats van een "moordboom" een "levensboom" te zijn. Zoals het graf niet een plek is van dood, maar een plek van leven. Hierin ligt de kern van het christendom en wordt Pasen het belangrijkste feest.

Wij zijn mensen van de aarde. Wij hebben de opdracht gekregen om te zorgen voor de aarde. Vooral daar waar de aarde levenloos dreigt te worden, waar de aarde een woestijn dreigt te worden. Daar dienen mensen leven te brengen. Maar mensen van de aarde hebben ook iets met de hemel. Als we de dwarsbalk van het kruis niet verbinden met de verticale stam dan hangt die dwarsbalk in de lucht. Dan kunnen we wel heel erg ons best doen, maar waar halen we dan ons voedsel vandaan? Noch uit de hemel, noch uit de aarde. De verticale balk van het kruis verbindt aarde en hemel: zijn wortels in de grond en zijn kruin wijzend naar de hemel.

En zo hebben we in ons leven te maken met het kruis als symbool van ons menselijk en gelovig bestaan: aarde en hemel.

In onze tijd vinden we het echter moeilijk om het kruis een plaats te geven. Vroeger zag je in bijna elke kamer van het huis een kruis. Ook in scholen en andere gebouwen was er wel een kruis aan de muur. Tegenwoordig hebben we het kruis verbannen naar de kerkhoven, want een kruis hoort bij de dood. In onze moderne wereld hebben we de dood zoveel mogelijk uit het leven verbannen. Ziekenhuizen, crematoria en kerkhoven liggen buiten de moderne samenleving: aan de weg door Jonkerbos. In oude dorpen, Hernen, Woezik en een beetje ook Wijchen, vinden we het kerkhof nog rond de kerk: dood en leven horen bij elkaar.

In sommige streken in ons land hebben mensen op de kruispunten van wegen een kruisbeeld geplant, want kruispunten zijn gevaarlijk. Daar kan de dood toeslaan. Daar kan de dood het leven bedreigen. Soms wordt je levensweg doorkruist. Dan kom je het kruis tegen op je weg. Als je oud geworden bent kun je er over meepraten. Dan heb je vaak al heel wat kruispunten in je leven gehad. En we weten allemaal dat kruispunten gevaarlijke punten zijn. Het is er altijd uitkijken geblazen, het zijn vaak punten van leven of dood. Maar kruispunten hebben we omgevormd tot rotondes: doodsgevaar wordt zo veel mogelijk uit het leven gehaald. Het leven moet doorstromen. We doen wel ons best om de dood en het lijden uit onze wereld te halen, maar de vraag is of



de dood en het lijden niet fundamenteel bij ons aardse bestaan horen. Door steeds bezig te zijn om dood en lijden uit ons bestaan te verbannen kan het ook wel eens gebeuren dat we geen oog meer hebben voor dood en lijden. Dan gaan we voorbij aan de mensen die lam geslagen zijn en die het niet meer zien zitten. Dan worden buitenlanders en vluchtelingen aan de kant geschoven. Dan stoppen we oude en demente mensen weg en is er geen of weinig aandacht voor gehandicapten. Dan is er alleen nog aandacht voor de jonge en vitale mens.

Als dat gebeurt dan wordt aan veel mensen te kort gedaan, dan is er voor heel veel mensen geen echt leven mogelijk. Dan kiezen we voor één manier van leven.

En dat strookt niet met de visie van Jezus van Nazareth. Volgens Hem is elk leven goed en de moeite waard. Of het nu beschadigd is of niet. Dood en lijden staan niet tegenover het leven, maar horen bij elkaar.

Wie het klaar krijgt om van het kruis een teken van leven te maken brengt iets nieuws tot stand. Die brengt de woestijn tot leven, die wekt een mens tot leven. Als dat gebeurt dan breekt er soms even wat licht in mensen door. Dan is de dwarsbalk verbonden met zijn voedingsbodem: de verticale stam. Dan is het vaker Pasen dan je denkt. Immers al die vrijwilligers, mantelzorgers, verplegend en verzorgend personeel brengen dagelijks een stukje leven. En heel vaak op de kruispunten van ons bestaan. Dan breekt er heel vaak wat licht in mensen door...

Harry Vogels

BOEK KWIJT

Vijf jaar heb ik in de voormalige parochie "De Hoeksteen" gewerkt als jongerenwerkerster. Nu ik mijn spullen eindelijk aan het op ruimen ben heb ik een vervelende ontdekking gedaan. Ik ben een boek kwijt! "Wees niet bang", van Tiny Muskens.

Ik heb het uitgeleend in mijn enthousiasme over het boek en heb niet opgeschreven aan wie. Dom, dom, dom! Het moet iemand zijn uit de voormalige parochie "De Hoeksteen" dat weet ik zeker. Het is goed herkenbaar omdat Tiny Muskens er voor mij hoogstpersoonlijk een opdracht in heeft geschreven tijdens een lezing in zijn geboorteplaats Elshout.

Het zou me erg gelukkig maken als ik het weer terug vond, daarom deze oproep; Wie heeft het boek abusievelijk nog in zijn/haar bezit? U kunt het bezorgen op het parochiecentrum, ten name van José van den Bogaard, dan komt het vanzelf bij mij terecht. Met vriendelijke groet,

José van den Bogaard

MUSEUM DE KIJKZOLDER

Zondag 27 februari was het de laatste gelegenheid om de speciale informatieve expositie over de geschiedenis en de iconografie van het Kruisbeeld te bezoeken. Vanaf september 2010 heeft deze expositie veel bezoekers getrokken. We danken dhr. Wim de Mul, die deze expositie voor ons heeft vormgegeven. Tevens heeft hij veel kruisbeelden uit eigen collectie ingebracht. Een aantal mensen, bezoekers, hebben daarnaast kruisbeelden uit eigen bezit aan De Kijkzolder geschonken, erop vertrouwend dat deze zo een goede bestemming krijgen.

Mede ook door een lezing over het Kruisbeeld, een aantal groepsbijeenkomsten, een bezoek van vormelingen en een projectgroep van het Maas en Waalcollege zijn we zeer tevreden over de voorbije expositie.

Naast onze vaste expositie over de Rijkdom van de Liturgie zullen we voor de komende periode een speciale tentoonstelling inrichten over "De kerk van Geboorte tot Dood". Daarin laten we zien hoe de kerk, de parochie, een zeer bepalende factor was in het leven van personen en gezinnen, van verenigingen en gemeenschappen. Vanwege de herinrichting is De Kijkzolder de komende periode gesloten. We hopen eind april weer open te zijn. Informatie daarover zult u in de volgende Apostelbode(n) kunnen lezen.

Jos van Minderhout ofm

PROBLEMEN ACTIE KERKBALANS

ACTIE KERKBALANS EN PROBLEMEN MET ACCEPTGIROKAARTEN IN HET VOORMALIGE HOEKSTEENGEBIED

Het blijkt dat mensen in het voormalige Hoeksteengebied acceptgirokaarten voor de Actie Kerkbalans hebben ingevuld en meegegeven. Volgens afspraak zijn die ingeleverd bij de Rabobank, die ze zou verwerken, ook als de ingevulde rekening op de acceptgirokaart van een andere bank was. Maar in de periode 10 tot 18 februari is bij de bank een fout gemaakt. Het gevolg was dat een aantal mensen een brief kreeg van de Rabobank, dat de overschrijving per acceptgiro niet mogelijk was. Wil van Brandenburg heeft met de bank gebeld en er zijn goede afspraken gemaakt. Wij kunnen ons voorstellen dat het mensen geïrriteerd heeft dat het is misgelopen. Wij willen u vragen om desondanks mee te doen met de Actie Kerkbalans en uw bijdrage alsnog over te maken.

Het parochiebestuur



DE STEEN WEGROLLEN

Er zijn momenten,
waarop ieder mensenwoord
het geheim van God lijkt te vernietigen, -
dat wij slechts met schroom
over de laatste dingen spreken
en willen horen spreken.

(Dietrich Bonhoeffer)

Het is, alsof de moderne
zogeheten hoog ontwikkelde wereld
ramen en deuren gesloten heeft,
een steen op het hart is gelegd, -
alsof de horizon dicht getrokken,
ieder vergezicht, doorkijk geblokkeerd
en het hele leven slechts Platland is,
zoals meerdere denkers het noemen.

In zo'n gesloten graf
gaan benauwenis en angst knagen,
slaan wanhoop en paniek van zich af,
blijft de mens niet overeind.

En zoals de vrouwen getuigden van
de steen van het graf weggerold,
zo zijn er in onze dagen mensen
die de horizon openbreken,
ons doen en laten weer bezielen,
het leven luchten, laten ademen,
ons werken en zorgen zinnig maken
en vertrouwen aanwakkeren.

Ingezonden door Jan Bloo

MAANDINCASSO FEBRUARI KERKBIJDRAGE

Door onaangekondigde technische aanpassingen in het boekhoudprogramma van Kerkbijdrage in februari heeft de incassering van de maandmachtigingen van februari nog niet kunnen plaatsvinden. We hopen in samenwerking met de betrokken partijen z.s.m. mogelijk deze achterstand in te halen.

Administratie Kerkbijdrage,
P. Habets

IN GESPEK MET ...

IN GESPREK MET DIAKEN CEES JANSSEN: 12½ JAAR DIAKEN EN 12½ JAAR IN WIJCHEN!

Een dubbel feest! Cees was op 26 maart 12½ jaar diaken en werkt op 19 mei a.s. al 12½ jaar in onze parochie. Reden genoeg om eens een praatje met hem te maken. Cees is geboren op 25 september 1944 in Nijmegen en groeide daar op. Zijn ouderlijk huis stond vlakbij het Keizer Karelplein en naast het klooster van de zusters Franciscanessen v.d. H. Familie.

WAT VOOR OPLEIDING HEB JIJ GEDAAN?

"Ik heb de ULO gedaan op kostschool in Azelo bij de fraters Maristen. Het was de bedoeling, dat ik zou gaan werken in het bedrijf van mijn vader die een groothandel in kappersartikelen had". Op advies van zijn vader heeft Cees eerst tijdelijk elders gewerkt en daarna 4 jaar thuis. Cees voelde echter meer voor de jeugd en begon op 1 oktober 1969 bij de Kinderbescherming.

WAT VOOR OPLEIDING HEB JE DAARVOOR GEDAAN?

"Eerst in Nijmegen MBO Kinderbescherming. Daarna vanaf 1973 HBO maatschappelijk werk in Arnhem en in 1977 begon ik aan de V.O., gevolgd door een jaarcursus op de universiteit in Nijmegen". Tot oktober 1969 woonde Cees thuis bij zijn ouders. In 1971 trouwde hij met Jettie. Omdat ze in Nijmegen geen woning konden krijgen, zijn ze in 1973 verhuisd naar Grave. Ze kregen twee zonen, nu beiden elders wonend, maar wel vlakbij hun ouders.

EEN GOEDE BAAN, VAST WERK, WAAROM DAN JE WENS OM DIAKEN TE WORDEN?

"Als je terug kijkt, dan begon dat al op 5-jarige leeftijd. Jarenlang mocht hij iedere morgen om half acht de Mis dienen bij de zusters. Later wilde ik wel frater worden bij de Maristen, maar dat vonden ze thuis geen goed idee. Weer later werd ik actief lid van de jeugdbeweging van de H. Jozefparochie in Nijmegen en lid van de Aloysiuscongregatie". Toen we in Grave woonden, hebben Jettie en ik ons opgegeven voor vrijwilligerswerk binnen de St. Elisabeth parochie. Het ging mij vooral om jeugdwerk, maar ik werd ook lector, kwam in het parochiebestuur, in de stuurgroep pastoraat en volgde toen ook een toerustingscursus". Verder vertelt Cees, dat hij zich al in 1987 heeft opgegeven voor de diakenopleiding. De gezinssituatie was toen echter zodanig, dat het beter was om die opleiding uit te stellen.

WANNEER BEN JE AAN DE DIAKENOPLEIDING BEGONNEN?

"In oktober 1995 ben ik gestopt bij de kindbescherming en gestart met de diakenopleiding aan

het St. Janscentrum in Den Bosch. Ik mocht - gezien mijn ervaring - de opleiding in 3 jaar doen i.p.v. 4 jaar. Daarbij werd de garantie gegeven dat ik een benoeming zou krijgen in een parochie". Tijdens die opleiding heeft Cees tijdelijk gewerkt in Grave om mensen met financiële problemen te helpen.

EN DAN VOLGT DE WIJDING?

"Ja, op 26 september 1998 ben ik diaken gewijd in de kathedraal van Den Bosch door de toen nieuwe bisschop, Mgr. A. Hurkmans. En op 19 november ben ik officieel begonnen als diaken in Wijchen". Na zijn pensionering in september 2009 is Cees 24 uur per week gaan werken.

EN HOE BEVALT DAT WERK IN WIJCHEN?

"Uitstekend, ik heb het heel goed naar mijn zin!" In onze parochie is Cees ook veel met de jeugd bezig geweest: voorbereiding Eerste H. Communie, H. Vormsel, het JIB (Jongeren in beweging). Dit naast allerlei pastorale taken, zoals de eerstaansprekbare pastor van de Ant. Abt kerk en sinds september 2009 in de H. Jozefkerk op Alverna. Hij is ook actief bij landelijke bedevaarten naar b.v. Lourdes.

HOE LANG DENK JE DIT WERK NOG VOL TE HOUDEN?

"Zolang mijn gezondheid dat toelaat. Ik denk zeker aan 2 of 3 jaar".

WAT DOE JE IN JE VRIJE TIJD?

"Ik wil nog eens de stamboom van de familie Janssen uitzoeken. En verder heb ik een volkstuin, samen met mijn zoon en ik ben graag bezig met een legpuzzel. Dat is heel ontspannend".

CEES, IK WENS JE ZEKER OOK NAMENS VEEL LEZERS, VAN HARTE PROFICIAT. BEDANKT VOOR DIT AANGENAME GESPREK.

Henk van Zwam.



KLOOSTERRECEPTEN



PAASBROOD

5 dl hete melk	1½ theelepel zout
1 pakje gist	85 gram rozijnen
750 gram bakmeel	85 gram gekonfijte vruchten
2 goed geklopte eieren	1 theelepel nootmuskaat
5 eetlepels bakvet	1 licht geklopt ei
200 gram suiker	

PAASBROOD WORDT ALS VANOUDS GEBAKKEN IN DE VORM VAN EEN KRANS: HET SYMBOLISEERT HET EEUWIGE LEVEN, DAT BEGIN NOCH EINDE KENT.

Melk heet maken, maar niet aan de kook laten komen; dan laten afkoelen. Gist oplossen in de lauwe melk, ±250 gram bakmeel toevoegen en beslag maken. Bakvet en suiker smelten, geklopte eieren toevoegen en mengen.

Beslag en bakvetmengsel bij elkaar doen, zout en de rest van het bakmeel toevoegen en deeg maken. Goed kneden. Op een warme plek ongeveer 1½ uur laten rijzen (afdekken met een vochtige theedoek en plastic folie). Rozijnen, vruchten



en nootmuskaat door het deeg doen en op een met bloem bestoven plank kneden tot het niet meer plakt. Het deeg in een

ingevette kom doen, met boter bestrijken, afdekken en opnieuw laten rijzen tot verdubbelde omvang.

Opnieuw kneden en uitrollen. De rollen op een bakplaat leggen en met het geklopte ei bestrijken. Weer laten rijzen tot het dubbele van zijn omvang. De rollen over 4 bakblikken over 4 ringvormige bakblikken verdelen. Vijftien minuten bakken bij een temperatuur van 200° C. temperatuur terugbrengen tot 180°C en nog eens vijftien minuten bakken.

Bron: uit de kloosterkeuken; Elise Boulding-Broeder Victor Antonio Avila-Zuster Jean-Marie Pearse

GOEDE WEEK

Zo'n week als deze
zo is geen enkele week
want zij draagt
lief en leed
lijden, sterven én
weer opstaan met zich mee.

Het doet een mens
tot denken stemmen
deez' laatste maaltijd
was er immers geen
van feest.

Al is dát
wat toen geboren werd
nooit anders
meer geweest.

In dat delen met elkaar
van brood en wijn
was afscheid verbonden
met de toekomst
met nieuwe hoop.

Want met Pasen
zal het licht zijn
zal er zoveel licht zijn
dat het bijna onmogelijk is
niet een sprankje hoop
een vonkje van dit alles
mee te nemen.

Noem het licht
hoop, liefde of lente
noem het
zoals je zelf wilt.
HET IS IMMERS PASEN.

Ank Oostendorp - van Gaal

MIDDAG ZIEKENPASTORAAT

Op vrijdag 15 april ontmoeten medeparochianen, pastores en bezoek(st)ers van het ziekenpastoraat van de voormalige Hoeksteenparochie elkaar. De middag begint om 14.00 uur in het Achterom met koffie/thee. Om 14.15 uur vieren we in de Emmanuelkerk, waarbij de gelovigen gezegend worden. Daarna is er een gezellig samenzijn in het Achterom tot ongeveer 17.00 uur. Wees welkom!

Namens het ziekenpastoraat voormalige Hoeksteen, pastor Annemarie Gooiker.

THOMASVIERING 9 APRIL

OP ZOEK IN DE STILTE

Om met mensen contact te maken gebruiken we woorden. Met woorden vertellen we wie we zijn en vragen we de ander wie hij/zij is.

Om met God contact te maken hebben we geleerd dat we ons stil moeten maken. Stil worden en tijd maken voor God. Stil worden en heel voorzichtig woorden zoeken.

En dan? Laat God zich dan horen? Laat Hij dan horen welke keuze we moeten maken en welke weg we het beste kunnen kiezen? Is de stilte een luidspreekker of een klankbord van God?

Of vind ik in de stilte iets anders?

In de volgende Thomasviering willen we stil staan bij het stil worden en woorden geven aan de stilte.

Deze Thomasviering is op zaterdag 9 april om 18.00 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Tot dan, Ineke Wintjes

MATTEÛSPASSIE IN EIGEN PAROCHIE

Wie kent de MatteÛspassie niet? Het meesterwerk van Bach, waarin het lijden van Jezus, zoals beschreven in het MatteÛs evangelie, wordt bezongen. Sinds de twaalfde eeuw was het de gewoonte om in de week voor Pasen het lijdensverhaal voor te dragen, vaak met drie rollen, de verteller, de Jezus-rol en een lector voor de overige personages. Op deze manier wordt het evangelie nog steeds op Palmzondag en Goede Vrijdag voorgelezen. Johann Sebastian Bach heeft daar zijn eigen versie van gemaakt door de tekst van MatteÛs, aangevuld met koralen en beschouwende teksten, op muziek te zetten. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze voorbereidingstijd op Pasen. Dit jaar heeft u de kans om in de eigen parochie van deze MatteÛs passie te gaan genieten. Maar liefst twee keer wordt het uitgevoerd op Palmzondag om 3 uur 's-middags in de Antonius Abt kerk te Wijchen en op Witte Donderdag om half 9 's avonds in de Antonius Abt kerk van Overasselt.

Zanglerares Gery Vermeulen is initiatiefnemer en organisator van dit project. Zij heeft daarbij gekozen voor een bijzondere uitvoering. Om het voor een breder publiek toegankelijk te maken heeft zij de Passie wat ingekort. Bovendien zullen de teksten van de evangelist, die de aria's en koralen met elkaar verbinden niet gezongen, maar deels gesproken worden. Het verhaal van het lijden van Jezus zal hierdoor mogelijk nog meer spreken.

VASTENMAALTIJD

VASTENMAALTIJD OP ZATERDAG 9 APRIL OM 19.00 UUR

De voorbereidingstijd van Pasen is een tijd van bezinning, gebed en van vasten. Daarop inhakend willen we op zaterdag 9 april samen eten. Dat doen we sober door soep en brood te eten. Iedereen die wil kan mee-eten, ook gezinnen met kinderen. Mensen die gewend zijn alleen te eten, vinden het vast gezellig om samen met anderen te eten.

Het kost helemaal niks. Wel vragen we aan iedereen om aan het einde van de maaltijd wat geld te geven voor het Vastenproject.

De maaltijd is op zaterdag 9 april om 19.00 uur op het Parochiecentrum (na de Thomasviering). Opgeven kan per mail Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl of telefonisch 024-6419624 tot zaterdag 9 april om 12.00 uur.

Tot dan, Ineke Wintjes



Het orkest wordt gevormd door een professioneel strijkkwartet, aangevuld met dwarsfluit, hobo en vleugel. De koormuziek en solo's zijn in de originele Duitse taal, het verhaal van de evangelist wordt voorge-dragen in het Nederlands.

De bewerking voor enkele bezetting van de originele Matthäus-Passion is in handen van de pianist/dirigent Hans-Erik Dijkstra in samenwerking met musicoloog/dirigent Fred van Maurik.

Het is een uitgelezen kans om (hernieuwd) kennis te maken met de MatteÛspassie om zo in de goede week op een oorstrelende manier stil te staan bij het lijden van Jezus. Kaartjes voor het concert in Wijchen op Palmzondag zijn tijdens te spreekuren te verkrijgen in het parochiecentrum en voor de uitvoering in Overasselt zijn de kaarten te verkrijgen tijdens openingstijden bij Geschenkenhuis van Langen in de Hoogstraat te Overasselt. In de voorverkoop kosten de kaarten €17,50 maar ook op de dag zelf kunt u in de kerk nog kaartjes kopen, dan voor €20,- per stuk. Het lijkt een hoog bedrag, maar vergeleken met andere concerten is deze semi-professionele uitvoering een koopje.

Ik hoop velen van u te mogen begroeten.

Pastoor Rudy de Kruijf



Hoe zit dat?

Waarom is Carnaval niet altijd in de eerste week van maart? Fenne 12 jaar



In onze kerk is Carnaval geen feest dat helemaal apart staat. Carnaval hoort bij de Vastentijd (of Veertigdagentijd) en Pasen. Eerst is er Carnaval van zaterdag of zondag tot en met dinsdag. Dan begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag. En veertig dagen na Aswoensdag is het Pasen.



De datum van Pasen bepaalt wanneer Carnaval is en niet andersom. Bij het concilie van Nicea (een belangrijke vergadering van bisschoppen in 325 na Christus) is bepaald op welke dag Eerste Paasdag gevierd wordt. Er is toen afgesproken dat we Pasen vieren op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Pasen is dus op z'n vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april. Als we dan terugrekenen weten we ook wanneer het Carnaval is, ergens tussen 1 februari en 9 maart.



Pasen is het belangrijkste feest in onze kerk. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat er licht komt na duisternis. Dat er nieuw leven ontstaat uit het donker, net als bij een bloembolletje in de lente.



De Veertigdagentijd of Vastentijd is een voorbereiding op Pasen. Een tijd die gebruikt wordt om (meer) te bidden, te vasten en te denken aan mensen die het minder goed hebben. Vasten kun je op allerlei manieren doen: Minder eten, vaker met de fiets, minder TV kijken, minder fris drinken. Het geldt dat je daarvoor uitspaart kun je geven aan het Vastenproject in Ghana.



Carnaval mag je gebruiken om een paar dagen helemaal uit je dak te gaan voordat je de Vastentijd ingaat. Verkleden, vermommen, hossen, veel snoep, het hoort er allemaal bij.

Maar...vier je Carnaval, dan hoort ook de Vastentijd en Pasen er echt bij.

Ineke Wintjes

PS Heb jij nog een leuke vraag voor 'Hoe zit dat?' mail je vraag dan naar Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl

Gastouders gezocht

Wordt in de zomervakantie voor drie weken gastgezin voor een kind. Een kind dat zonder uw hulp genoodzaakt is thuis te blijven in een vaak troosteloze omgeving. Drie weken kind kunnen zijn geeft energie voor de rest van het jaar!



Bel 0118 627974 of kijk op: www.europakinderhulp.nl



THE PASSION DONDERDAG 21 APRIL IN GOUDA

Op Witte Donderdag 21 april 2011 is Gouda the place to be. Tijdens een groot muzikaal evenement in de stad wordt het paasverhaal verteld. The Passion wordt ook live uitgezonden op Nederland 3

en internet. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf bij zijn op de Markt in Gouda!

De uitvoering van The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion die in 2006 live is uitgezonden door de BBC. Miljoenen mensen keken toen naar het verhaal van Jezus' lijden en opstanding. Nu zullen in een wervelende show bekende Nederlandse artiesten zingen over het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus. En dat onder begeleiding van het bekende orkest van Cor Bakker. Al bekend is dat zanger Syb van der Ploeg de rol van Jezus op zich zal nemen en dat zangeres Do de rol van Maria zal vertolken. Tegelijkertijd reist een immens lichtgevend kruis door de straten van de stad. Het wordt uniek. Kom dus op 21 april naar Gouda en maak het verhaal live mee op de Markt.



Met de 15+jongeren uit onze parochie willen we naar Gouda gaan. Hoe we gaan weten we nog niet, maar meld je vast aan als je mee wilt bij: Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl

Ineke Wintjes



PREKEN ALS LUISTEROEFENING

Voor de een is de preek het moment om op het randje van de kale kerkbank te gaan zitten. Aan een ander geeft de voortkabbelende woordestroom van de prekende pastor de gelegenheid om de gedachten te laten wegdrijven op het ritme van aangename herinneringen. En vanuit het gezichtspunt van de predikant: de ene keer merk je tijdens het spreken dat je woorden stem geven aan de enthousiaste bezieling die je deelt met je gehoor. Een andere keer overvalt je al na enkele zinnen een machteloos gevoel omdat je woorden lijken te verdwijnen in het luchtledige.

Net als bij het koken zijn er wel kookboeken met recepten en aanwijzingen om een geslaagde preek te bereiden. Er bestaan zelfs kant-en-klaar maaltijden. Maar voor een sfeervol gastmaal is meer nodig. Al zijn de ingrediënten afkomstig uit de duurste delicatessenwinkel, als de kok geen fantasie heeft is de kans klein dat er een goede mix van smaken ontstaat. En ook omgekeerd.

Wanneer we Augustinus als één van de meest beroemde meester-koks als het gaat om preken aan het woord laten, valt op dat het sleutelwoord 'gemeenschap' is. Van deze vroegchristelijke bisschop (354-430) zijn ongeveer zeshonderd preken bewaard gebleven. Hij heeft ze gehouden op de verschillende plaatsen in Noord-Afrika. Ondanks de enorme afstand in tijd – meer dan zestienhonderd jaar – spreekt in de door stenografen opgetekende teksten een warme persoonlijkheid die deelde in de vreugden en zorgen van een kerkelijke gemeenschap.

Dat hij de taak van het verzorgen van de preek serieus nam blijkt uit het feit dat hij kort na zijn priesterwijding aan zijn bisschop toestemming vroeg om zich voor een jaar in de H. Schrift te verdiepen. Hij had als geletterde zoeker pas laat de relatief eenvoudige stijl van de Bijbel leren smaken. Het bleek een vruchtbare periode. Ondanks de verschillen in lengte en karakter van zijn overgeleverde preken hebben ze gemeenschappelijk dat de Bijbel steeds centraal staat. Opvallend aan de stijl van Augustinus' preken is dat hij zijn verhaal vertelt door bekende en minder bekende passages uit de Schrift aaneen te rijgen, onderbroken door eigen commentaar.

Het zou de indruk kunnen wekken dat hij als spreker weinig origineel of saai zou zijn. Het tegendeel is waar. Augustinus kende aan het horen van de woorden van de Schrift een therapeutische werking toe. De nederigheid van

de Bijbelse stijl zag hij als een medicijn tegen de kleingeestige neiging zich van anderen te willen onderscheiden door overdaad van woorden. Daarbij beschouwde hij zichzelf allerminst als volleerd of volmaakt. Over de wijze waarop hij tegen het bisschopsambt aankeek zei hij: 'Bisschop - zijn voor u schrikt me af. Christen - zijn met u troost me. Want bisschop ben ik voor u, christen ben ik samen met u.' Ook als predikant beschouwde Augustinus zich als 'toehoorder van dezelfde Leraar'.

Nergens laat hij zich ten opzichte van zijn gehoor voorstaan op zijn kennis van Bijbel en theologie. Augustinus ging er vanuit dat ook hij een pelgrim in de tijd is aan wie gaandeweg geopenbaard moest worden wat het in de praktijk betekent om christen te zijn. De beleving van vriendschap en liefde in het leven van alledag waren maatgevend in zijn visie op gemeenschapsleven.

Steeds houdt Augustinus als bisschop zichzelf en zijn gehoor de woorden van de Schrift als toetssteen voor. Van de priester wordt verwacht dat hij in daden beleeft wat hij in woorden van de kansel spreekt. Augustinus hield daarbij het ideaal van de integriteit en heiligheid van de Kerk hoog. Hij had als bisschop echter ook weet van de gebrokenheid van de Kerk. Zijn preken werden dan ook stevast afgesloten met de oproep zich 'tot de Heer te wenden'.

Wat heeft Augustinus onste melden over geloofscommunicatie en de preek? Twee zaken springen in het oog. Allereerst dat de Bijbel en de uitleg ervan centraal moet staan. Zijn letterlijke Bijbelse stijl zou nu bevreedend werken omdat veel kerkgangers niet langer die mate van vertrouwdheid met de Bijbelse teksten kennen. Augustinus zou in deze kwestie ongetwijfeld aanraden taalgebruik en toon af te stemmen op de noden van zijn gehoor in de kerk. Hij achtte daarbij de begripelijkheid van de preek doorgaans van groter belang dan retorische conventies. Verder hecht Augustinus als bisschop er groot belang aan dat een pastor die preekt streeft naar eenheid van woorden en daden, van binnenkant en buitenkant. Hij realiseert zich dat dit een levensopgave is, maar ook dat een bisschop en priester in een gemeenschap zijn opgenomen. Augustinus vond Christus in de gemeenschap. Zijn kloosterregel stelt hoge eisen aan de integriteit van haar navolgers. Augustinus besluit zijn regel voor zijn gemeenschap echter met een citaat uit zijn geliefde Romeinenbrief: 'Ga niet als slaven gebukt onder de wet, maar leef als vrije mensen onder de genade.'

Martin Claes

SCHOOLPROJECT GHANA

Met uw gift willen we:

- ▶ de school aansluiten op de waterleiding
- ▶ toiletten bouwen
- ▶ de vloeren renoveren

Wijchen WereldWijd

Kerken gaan voor Ghana



VASTENAKTIE

De stichting Wijchen WereldWijd zamelt geld in voor een streekschool in Hwidiem te Ghana. De Vastenaktie is ook dit jaar een oecumenische actie van Parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse Kerk in Wijchen. Meer info: www.wijchenwereldwijd.nl

VASTENAKTIE 2011 – WIJCHEN WERELDWIJD ZET ZICH IN VOOR STREEKSCHOOL IN HWIDIEM (GHANA)

Nadat we vorig jaar het grootste gedeelte voor het nieuw te bouwen familieverblijf bij het Elisabeth ziekenhuis in Hwidiem (Ghana) bij elkaar hebben gebracht, willen we dit jaar bij de jaarlijkse vastenaktie het restant inzamelen ter hoogte van 13.500 euro. Hiermee is het totale bedrag van 65.000 euro bijeengebracht en kan het familieverblijf, waarvan de bouw reeds gestart is, worden afgerond. Het grootste gedeelte van de Vastenaktie van dit jaar, die we ook dit jaar in samenwerking met de protestantse kerk in Wijchen zullen voeren, willen we bestemmen voor een streekschool in Hwidiem. Deze school is ruim 10 jaar geleden met beperkte middelen gebouwd. De vloeren van deze school blijken van slechte kwaliteit, er is geen gebruik gemaakt van gewapend beton en er is ook te weinig cement gebruikt. Als gevolg hiervan zijn er gaten met scherpe randen ontstaan. Daarnaast heeft de school geen toiletten en is ze niet aangesloten op de plaatselijke waterleiding. Het budget dat de school van de overheid krijgt is niet toereikend en de bijdrage van de ouders is maar net voldoende voor het normale onderhoud. Vandaar dat het schoolbestuur aan de Tro Tro Nkoa foundation om hulp heeft gevraagd voor de renovatie van de vloeren en de aanleg van

een toiletgebouw en wastafels, die aangesloten worden op de waterleiding. Deze vraag heeft de stichting Wijchen Wereldwijd aan de Vastenaktie voorgelegd en we hebben toestemming gekregen hiervoor tijdens de landelijk Vastenaktie geld in te zamelen. Ze zullen zo nodig het bedrag aanvullen, afhankelijk van wat we zelf op zullen halen.

Op de school zitten zo'n 450 leerlingen verspreid over 11 klassen, van kleuterschool tot junior high-school. De jongste kinderen hebben tekeningen gemaakt hoe hun dorp eruit ziet, binnenkort zullen de eerste communicanten en nog wat andere kinderen deze tekeningen krijgen. De tekeningen van hen zullen naar Ghana gaan. Zo hopen we de afstand een klein beetje te overbruggen en de werelden wat dichterbij elkaar te brengen. Bovendien kunnen de kinderen hier met hun vastendoosjes helpen om voldoende geld in te zamelen. We zullen er waarschijnlijk ook een kleine expositie van gaan houden.

Op dinsdagavond 5 april zal in de Schakel een info-avond gehouden worden over het nieuwe project. Maurits Verhagen, voorzitter van de stichting Tro Tro, die zitting heeft in de dorpsraad van Hwidiem en ook Dennis de Koning en Sharon de Haan, twee Wijchense jongeren, die in Ghana het afgelopen jaar ontwikkelingswerk hebben gedaan, zullen ons in hun ervaringen laten delen. Met name zullen zij iets vertellen over het onderwijs en het leven van kinderen in Ghana. Tot slot zal de stichting Wijchen Wereldwijd u bijpraten over de projecten.

De avond zal beginnen om 20.00 uur. Iedereen die meer wil weten over Ghana en de vastenactie is van harte uitgenodigd. Als u er over denkt om daadwerkelijk mee te helpen: we zoeken nog dringend collectanten.

Collectanten worden ingezet om in zoveel mogelijk straten in het gebied van de parochie huis aan huis geld op te halen. Dat gaat met enveloppen en met een collectebus.

Voor meer informatie: kijk op www.wijchenwereldwijd.nl



Sharon de Haan en
Dennis de Koning

IN GESPREK MET ...

IN GESPREK MET PIET HENDRIKS.

Even buiten Hernen, in een uitgestrekt land, komen we bij de boerderij van de familie Hendriks. De heer Piet Hendriks, is sinds september 2010 lid van ons parochiebestuur en daarom wil ik hem eens aan u voorstellen. Piet is geboren in Hernen, tegenover de H.Judocuskerk. Na zijn studie en werk onder meer in Wageningen, kwam hij in 1982 samen met zijn vrouw Rita terug in Hernen, waar zij een melkveebedrijf met kaasboerderij runden. Alweer enige jaren geleden hebben ze dit bedrijf afgebouwd. Er wordt nu jong vee opgefokt. Het echtpaar heeft twee zonen, twee schoondochters en een kleinzoon. Piet is actief binnen de geloofsgemeenschap van Hernen/Leur en binnen het parochiebestuur. Zijn vrouw Rita is actief bij de Zonnebloem, afdeling Hernen/Leur en helpt ook een handje bij de Hernense kerk, zoals het om toerbeurt bezorgen van de ziekencommunie bij zorgboerderij De Hagert.

HAD JE CONTACTEN MET DE HERNENSE KERK?

"Om te beginnen, ben ik jarenlang weg geweest uit Hernen en daarna hadden we het erg druk op ons eigen bedrijf. Er was gewoon weinig tijd voor activiteiten buitenshuis. Met de laatste restauratie van de kerk, kwam ik in de fondsenwervingscommissie te zitten. Die restauratie was van 2007 tot april 2009. We probeerden geld bij elkaar te krijgen voor dit doel". Als Piet even later een paar prachtige fotoboeken hiervan laat zien, blijkt dat hij op allerlei manieren betrokken was bij deze enorme klus. Niet alleen het kerkgebouw werd tijdens de restauratie steeds door vrijwilligers schoongemaakt, maar ook de omgeving, zoals het kerkhof, werd volledig gerenoveerd door vrijwilligers. Inmiddels is Piet ook lid van de contactraad.

EN ZO KOM JE IN HET PAROCHIEBESTUUR TERECHT!

"Vanuit het toenmalige Kruispunt maakte ik kennis met de voorbereidingscommissie en als het dan klikt, kom je vanzelf verder."

HEB JE EEN SPECIALE TAAK BINNEN HET PAROCHIEBESTUUR?

"Ik heb de Kerkbalans in mijn portefeuille, maar je levert natuurlijk ook op andere terreinen je bijdrage."



HOE IS HET MET DE ACTIE KERKBALANS? HET VIEL ME OP, DAT ALLE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN NOG HUN OUDE BANK/GIRONUMMER GEBRUIKTEN.

"Afgesproken is, dat dit jaar alles nog blijft zoals het was. In de loop van 2011 wordt er gekeken, of er binnen de organisatie iets veranderd moet worden. Wellicht zal er wel iets aangepast worden, maar dat weten we nu nog niet". Er is bijvoorbeeld ook een discussie gaande of je lopers, die alle adressen bezoeken, wilt handhaven. Volgens Piet werkt dat in de dorpen erg goed, omdat er dan een persoonlijk contact ontstaat. Maar je moet dan wel daarvoor voldoende mensen hebben. Binnen het dorp Wijchen is dit moeilijker realiseerbaar.

IS ER AL IETS BEKEND OVER DE OPBRENGST DIT JAAR?

Het blijkt, dat hierover nog niets te zeggen valt. Er is ook nog geen vergelijking met voorgaande jaren mogelijk. Wel attendeert Piet mij erop, dat op de website van de parochie (www.detwaalfapostelen.nl) over de Kerkbalans meer informatie staat vermeld.

ALS JE NU TERUGKIJKT, NAAR DE EERSTE ERVARINGEN BINNEN HET BESTUUR, WAT ZEG JE DAN?

"Als bestuur hebben wij de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan het vormgeven van de nieuwe parochie. Er zijn vele vrijwilligers bereid hun steentje bij te dragen aan het uitvoerende werk. Dat is motiverend. Na afloop van de startviering op 19 september jl. is er in de tuin van het parochiecentrum een boompje geplant. Na het wortelen kan de sapstroom op gang komen en kan het gaan groeien en bloeien. Dit heeft zijn tijd nodig. Dat geldt ook voor het samenbrengen van de twaalf geloofsgemeenschappen binnen de nieuwe parochie. We zijn op de goede weg!"

PIET HEEL VEEL DANK VOOR DIT INTERESSANTE GESPREK!

Henk van Zwam



HET VASTENTROMMELTJE



Vroeger werden we in de vasten opgevoed met het "vastentrommeltje". Daarin verzamelden we al het snoepgoed dat we hier en daar bij het boodschappen doen kregen.

Op werkdagen mochten we dat niet opeten.

Mijn ouders en wij allemaal aten in die weken minder en soberder! Grote mensen om ons heen probeerden niet te roken of hun borreltje achterwege te laten. Als opgroeiende kinderen begrepen we niet zo veel van het slechte humeur dat niet-rokers en niet-drinkers daarvan kregen. We zagen de zin van al die "offertjes" trouwens ook niet zo goed in. We proefden wel de sfeer van die tijd.

Aan het einde van de vasten had ieder op zijn manier een of andere prestatie geleverd. Daar was je soms ook nog een beetje trots op! Nog kan ik me herinneren wat ik voelde als op Paaszaterdag om twaalf uur de klokken luidden. Er heerste grote opluchting dat het allemaal weer voorbij was. De propvolle vastentrommeltjes gingen met een grote zwaai open!

Was het vastentrommeltje slechts onnozele kinderfolklore of een knap staaltje van pedagogiek om kinderen spelenderwijze het vasten bij te brengen? Tijdens de vastentijd had ieder kind zijn eigen vastentrommeltje, waarin je alle het snoepgoed opspaarde. Wanneer dan op Paaszaterdag de klokken luidden, mocht het trommeltje open. Je kon dan naar hartenlust snoepen. Dan at je je soms tegen. Bovendien was het suikerwerk vaak aan elkaar geklit tot een grote suikerklomp.

Vasten: het is goed je eens te onthouden van wat zo vanzelfsprekend tot ons levenspatroon behoort. Mensen, die aan sport doen, leggen zich ook bepaalde beperkingen op. Je staat soms verbaasd, wat sommige mensen kunnen opbrengen om hooguit een paar pondjes af te vallen. De vastentijd kan ons doen bezinnen op wat we voor ons levensgeluk werkelijk nodig hebben; want overdaad schaadt! Je moet je in je leven niet te veel aan allerlei luxe gewennen. Het is goed alle ballast eens van je af te werpen, eens tot je zelf te komen en met een andere blik eens om je heen te kijken. Hoe vaak zie je niet, dat er enorm veel misbruik wordt gemaakt van wat de aarde, uiteindelijk God, ons aanreikt en te genieten geeft.

Hennie Witsiers

VAN EI TOT PAASEI

Eieren horen bij Pasen en bij de oude lentefeesten. Eieren staan voor de opstanding of herrijzenis van Jezus maar ook voor die van de zon.

HEIDENSE PAASEIEREN

In de oude Germaanse wereld draaide het om vruchtbaarheid aan het begin van het nieuwe (oogst)jaar. Eieren waren daar een perfect symbool voor, de schaal waaruit een nieuw leven kwam. Eieren waren seizoensgebonden en eindelijk, precies op tijd, begonnen de kippen weer hun nesten te vullen met eieren. Het was vast heerlijk om na de magere winter weer je maag te kunnen vullen met een stevig ei-ontbijt. Het waren niet alleen de Germanen die eieren zagen als symbool voor een nieuw begin. De oude Egyptenaren legden beschilderde eieren in graven en de Chinezen verven ook al eeuwenlang eieren in de mooiste kleuren.

CHRISTELIJKE PAASEIEREN

Het ei dat stond voor vruchtbaarheid en een nieuwe lente werd opgenomen in de christelijke traditie. Al vrij vroeg worden eieren genoemd als symbool voor de opstanding van Jezus.

Kerken werden versierd met prachtige rode eieren. Het rood stond voor het bloedvergieten terwijl het ei zelf ook de grot voorstelde waarin Jezus was gelegd. Ook voor christenen waren de eieren meer dan welkom. Het was de afsluiting van de vastentijd die na het carnaval begon. In

deze tijd werd je geacht om sober te eten en eieren stonden vaak niet op het menu.



DE PAASHAAS BRENGT DE EIEREN

Het is een beetje een raar verhaal, een haas die met een mandje op zijn rug de eieren verstopt in je achtertuin. Eieren werden vroeger in de grond gestopt om deze vruchtbaar te

maken.

Daarom zoeken we nu nog steeds naar eieren op eerste paasdag. Hazen stonden al bij de Germanen voor vruchtbaarheid en raakten daardoor waarschijnlijk verzeild in de Paastradities. Waarom geen paaskonijn? Misschien omdat er rond de tijd dat de verhalen van de paashaas ontstaan, er meer hazen rondlopen in onze omgeving dan konijnen. Overigens brengen de klokken ook eieren rond. De klokken van de katholieke kerken vliegen naar Rome om de eieren te halen. Op Witte Donderdag (de donderdag voor Pasen) vertrekken ze, met Pasen zijn ze weer terug. Het is een mooie verklaring voor het gemis aan klokgelui op deze dagen.

Jack van Casteren

WEBSITE WORDT GOED BEZOCHT

Naast dit parochieblad en een Nieuwsbrief, is er sinds eind vorig jaar ook een website van parochie De Twaalf Apostelen. Deze website biedt basisinformatie over de parochie en de geloofsgemeenschappen, het actuele vieringschema en toegang tot de andere informatievormen, Apostelbode en Nieuwsbrief. De wekelijkse column van het pastoraat moet de website actueel en aantrekkelijk houden en een uitnodiging zijn om regelmatig te kijken op de website. Met name hiermee willen we onze ambitie waarmaken om een frisse, actuele communicatiebron te maken voor alle parochianen. Tot nu toe blijkt er inderdaad behoorlijk veel belangstelling te bestaan voor onze website. Op dit moment ontbreken nog precieze statistische gegevens, maar als die beschikbaar komen, zullen we die zeker kenbaar maken.

Het is de bedoeling om deze website stapsgewijs nog verder uit te breiden. Zo willen we bijvoorbeeld op korte termijn met de mogelijkheid voor elke geloofsgemeenschap komen om zelf informatie middels het internet aan te bieden.

De commissie communicatie



Vanaf nu heeft Wereldwinkel Wijchen nieuwe, bijzondere sieraden in het assortiment. Met trots presenteert Wereldwinkel Wijchen deze maand twee soorten prachtige kettingen: bijzondere kettingen gemaakt van omgesmolten teenslippers afkomstig uit Mali en kettingen die bestaan uit vele prachtig gekleurde kraaltjes en afkomstig uit Zuid-Afrika.



Contactpersoon: Willy Schipper (coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VASTENTIJD.

Het pastoraatsteam heeft gekozen als thema voor de vastentijd "een mens te zijn op aarde" Voor elk weekend zorgt de koster dat er in de kerk op het altaar een passend symbool staat. In het eerste weekend staat er een schaal met aarde/zand op het altaar. Het tweede weekend plaatsen we een kaars erbij, het derde week-

WILT U MET PASEN GRAAG DE COMMUNIE THUIS ?

Vanuit het ziekenpastoraat vinden wij het een belangrijke taak om- in samenwerking met de pastores- aandacht en zorg te besteden aan onze zieken thuis, in het verpleegtehuis en in een ziekenhuis.



Op korte termijn is het Pasen. Een speciale gebeurtenis in het kerkelijk jaar. Als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt graag de H. Communie ontvangen, dan kan dit bij u aan huis. Wanneer u dit wenst, geef dit dan door aan het adres van uw eigen geloofsgemeenschap. De boodschap zal aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Opgave :

Geloofsgemeenschappen van Overasselt, Nederasselt en Heumen:
Parochiecentrum van Overasselt, 024-6221276, bij geen gehoor uw naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt er contact met u opgenomen.

H. Jozef-Alverna
telefoonwacht 024-6411171
Maandag-woensdag-vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur
Emmanuel-Achterlo
Mevr. Hermien van Eldonk 024-6414829
H. Judocus-Hernen
Mevr. Jeanne Hendriks, 0487-560540
H. Joh. de Doper- Balgoij
Mevr. Ans v Erp-Jans 024-6412746
Paschalis- Woezik
Mevr. Conny Laurensen 024-6416912
Antonius Abt-Wijchen
telefoonwacht 024-6412627 werkdagen 9-12 uur

Alle vrijwilligers van het ziekenpastoraat wensen U fijne en mooie Paasdagen.

end een (glazen) kan met water. Voor het vierde weekend een ontluikende bloembol en het vijfde weekend een bloesentak. Op palmzondag 17 april voegen we groene buxus toe, en wel als symbool van vruchtbaarheid. Zo gaan we in de vastentijd "van een dorre woestijn naar een bloeiende tuin".



NIEUWE BOOM OP DE BEGRAAFPLAATS

Zoals al eerder bekend is gemaakt en u intussen ook zelf heeft kunnen constateren is er op de begraafplaats in Overasselt in de afgelopen jaren veel groen verwijderd. De contactraad heeft dit gedaan in de wetenschap dat het de bedoeling was om nieuw groen aan te planten, immers groen in de lente en schaduw in de zomer zorgt voor een vriendelijker aanzien.

Rechts naast de kapel is daarom kortgeleden een jonge boom geplant. Wij hebben op advies van een parochiaan voor een amberboom gekozen.

De amberboom is een loofboom die van oorsprong afkomstig is uit Noord-Amerika. Daar wordt de boom gezien als de oervader van kauwgom, vandaar dat zijn bijnaam 'sweetgummi' is. Met name het blad is sterk aromatisch. De amberboom staat ook bekend om zijn blad, dat mooi gevormd is en veel op dat van een esdoorn lijkt. Het allermooiste is de herfstkleur: fel goudgeel of dieprood tot purperrood.

Voor mensen die bang zijn voor overlast door vallend blad: de amberboom is een uiterst trage groeier.

Het zal dus nog lange tijd duren voordat hij volwassen is. Maar ook herfstbladeren horen gewoon bij een begraafplaats, vindt de contactraad, al is het maar vanwege de symboliek ervan.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

REINIGING OUDSTE GRAFMONUMENT IN OVERASSELT

Het oudste bewaard gebleven grafmonument van de begraafplaats in Overasselt is ook een monument in de letterlijke zin. Het parochiebestuur van de parochie H. Antonius Abt in Overasselt heeft in 1996 bepaald dat deze steen behouden blijft. De tekst op de steen was niet meer leesbaar, reden waarom is besloten tot reiniging. Deze heeft kortgeleden plaatsgevonden en we kunnen nu weer lezen wie er begraven ligt. Dat is op de voorzijde vermeld:



Hier ligt begraven
Maria Peters
geboren te Overasselt
den 6 juni 1821
en aldaar overleden
den 19 juni 1898
Zij steunde den arme
en schraagde
het Huis des Heeren

De steen is niet alleen bijzonder omdat hij de oudste van de begraafplaats is, maar ook omdat de achterzijde eveneens een tekst draagt:

Ter gedachtenis aan
Jacobus Peters
1e echtgenoot van
Anna Geertruda Bruijsten
10 mei 1802
en hunne kinderen
Petronella en Petrus
en van
Albertus Peters
2e echtgenoot van
Anna Geertruda Bruijsten
10 december 1805
en hunne kinderen
Joanna Joannes Geertruda
Joanna Emerentiana
Petrus en Maria
Zij rusten in vrede

De betreffende personen zijn allen terug te vinden in de doop-, huwelijks- en overlijdensboeken van Overasselt.

Anna Bruijsten is op 10 mei 1802 getrouwd met Jacobus Peters. Zij kregen twee kinderen: Petronella en Petrus. De weduwe Anna Bruijsten is op 10 december 1805 getrouwd met de weduwnaar Albertus Peters. Zij kregen zeven kinderen: Johanna, Johannes, Gertrudis, Johanna (Jacqueline), Emerentiana (Eerken), Petrus en Maria.

Maria is dus de jongste dochter van Anna Bruijsten en Albertus Peters. Zij is volgens het overlijdensboek op 77-jarige leeftijd in 1898 ongetrouwd gestorven. Verder wordt in dat boek, net als op de steen, vermeld dat zij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Kerk. Wat zij heeft gedaan staat er niet bij, maar in de oude notulen kan worden gelezen dat zij de kerk in 1892 een bedrag van zesduizend gulden heeft geschonken onder voorwaarde dat er voor haar een huis zou worden gebouwd. Nadat Maria in 1898 was gestorven werd dit huis door de kerk verhuurd. Om welk huis het gaat is ons niet be-

kend, maar misschien weet iemand anders dit te melden.

Maria is als enige van het gezin Peters begraven op de nieuwe begraafplaats bij de nieuwe kerk uit 1891. Haar ouders zijn begraven op de oude, niet meer bestaande, begraafplaats bij de Waterstaatskerk aan de Rotsestraat. Ook zijn bijna al haar broers en zussen daar te rusten gelegd, als laatste Emerentiana in 1888. Alleen zus Johanna (Jacqueline) is elders begraven (als weduwe van Sigbertus de Bruijn uit Keent).

Misschien heeft Maria de steen meteen bij de inwijding van de nieuwe begraafplaats laten plaatsen ter nagedachtenis aan haar overleden ouders, broers en zussen en is de steen na haar eigen overlijden in 1898 gebruikt als grafmonument, maar waarschijnlijker is dat de steen er in 1898 is geplaatst. Zij wordt immers zelf ook op de achterzijde vermeld.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

DOPEN

3 april 2011
Tijs Hopmans



H. GEORGIUS - HEUMEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

Het dak én de dakgoten van onze kerk hebben een grondige renovatie ondergaan. Alle dakgoten van onze kerk en parochiezaal zijn nu vernieuwd. De bovengoten zijn een aantal jaren geleden reeds vervangen. Het leien dak van het priesterkoor is volledig vernieuwd en op een aantal plaatsen zijn grote delen van het dak ook vernieuwd.

De werkzaamheden werden uitgevoerd door Hans Hoenselaar Installaties en stonden onder vakkundig toezicht van Jan Beelen van de Bouwcommissie.

De binnenwanden van de Parochiezaal (sacristie, keuken, vergaderzaal en opslagruimte) zijn opnieuw gesausd. De buitendeuren en een aantal buitenkozijnen zullen begin mei, als het weer beter is voor buitenschilderwerk, worden geschilderd. Tevens krijgt dan ook het grote kruis op het kerkhof een grondige opknabbeurt.

De afgelopen maanden is er door een aantal mensen uit ons dorp de bezorgdheid uitgespro-

ken m.b.t. het Marisbeeld "De Tempel van het Gezin". Dit kostbare bronzen beeld is een van de topstukken van beeldhouwer Jac Maris en heeft al vele jaren een prominente plaats aan de rand van ons Dorpsplein. Velen van ons waren in de veronderstelling dat het beeld eigendom was van onze kerk, echter na enig speurwerk blijkt de Gemeente Heumen de eigenaar te zijn van het beeld.



DOOPSEL

2 april 2011
Nijnke Keidel

3 april 2011
Niels Tax
Pepijn van Daren
Wout Pol
Wesley Ruijs

Vieringschema
09 apr. t/m 21 apr.
 (Voorgangers onder voorbehoud)

	zaterdag 09 april	zondag 10 april • 5 ^e zondag Veertigdagentijd	zaterdag 16 april
 H. Antonius Abt Wijchen	18.00 Thomasviering Jongerenkoor Cees Janssen	11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) 	
 Emmanuel Wijchen		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	
 H. Paschalis Baylon Woezik		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Rudy de Kruijf	
 H. Jozef Alverna	19.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen		
 H. Johannes de Doper Balgoij		11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Rudy de Kruijf	
 H. Antonius Abt Nederasselt	19.00 Vormselviering Mazing Joy Vormheer Rudy de Kruijf/ Aloys van Velthoven		
 H. Antonius Abt Overasselt	17.00 Vormselviering Joy4all Vormheer Rudy de Kruijf/ Aloys van Velthoven	11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven	
 H. Georgius Heumen		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	19.00 <i>Gezinsviering</i> Samenzang Aloys van Velthoven
 H. Victor Batenburg		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout	
 H. Anna Bergharen	19.00 Eucharistieviering Neo Nata Martin Claes		
 H. Judocus Hernen/Leur		11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	19.00 <i>Gezinsviering</i> Voice Annemarie Gooiker/ Rudy de Kruijf
 H. Damianus Niftrik		09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 De Elsthof	17.30 Eucharistieviering Jos van Minderhout		17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven
 St. Jozef	17.45 Eucharistieviering Martin Claes		17.45 Eucharistieviering Rudy de Kruijf

	zondag 17 april • Palmzondag	maandag 18 april	donderdag 21 april • Witte Donderdag
 H. Antonius Abt Wijchen	11.00 Eucharistieviering <i>met Kindernevendienst</i> Happy Joy/Elckerlyckoor Rudy de Kruijf/Cees Janssen	19.00 Boeteviering Samenzang Martin Claes	19.00 Witte Donderdagviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Rudy de Kruijf/Cees Janssen
 Emmanuel Wijchen	09.30 Eucharistieviering Pallaskoor Rudy de Kruijf		
 H. Paschalis Baylon Woezik	09.30 Eucharistieviering Kinderkoor/Kindernevendienst Bert Oosterveer/ Jos van Minderhout		10.30 Witte Donderdagviering <i>Viering voor de KBO</i> Gemengd Koor Bert Oosterveer/Herman Mulder
 H. Jozef Alverna	09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen		
 H. Johannes de Doper Balgoij	11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Jos van Minderhout		
 H. Antonius Abt Nederasselt	09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven	19.00 Boeteviering Samenzang Aloys van Velthoven	
 H. Antonius Abt Overasselt	11.00 <i>Gezinsviering</i> Samenzang Aloys van Velthoven		
 H. Georgius Heumen			19.00 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoren Aloys van Velthoven
 H. Victor Batenburg	09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor De Kerkkids Hennie Witsiers		
 H. Anna Bergharen	11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker		
 H. Judocus Hernen/Leur			19.00 Witte Donderdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes/Hennie Witsiers
 H. Damianus Niftrik			
 De Elsthof St. Jozef			

Vieringschema
22 apr. t/m 01 mei
 (Voorgangers onder voorbehoud)

vrijdag 22 april
 • Goede Vrijdag

zaterdag 23 april
 • Stille Zaterdag

zondag 24 april
 • Eerste Paasdag



**H. Antonius
 Abt
 Wijchen**

15.00 Passiespel
 Happy Joy / Cees Janssen
19.00 Goede Vrijdagviering
 SDG (Heren) / Martin Claes

18.00 *Gezinsviering*
 Happy Joy / Rudy de Kruijf
21.00 Paaswake
 SDG / Cees Janssen/Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
 Parnassuskoor
 Bert Oosterveer/Martin Claes
 Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
 Wijchen**

15.00 Taizéviering
 Rudy de Kruijf
19.30 Goede Vrijdagviering
 Gemengd Koor / Rudy de Kruijf

19.30 Paaswake
 Pallaskoor
 Martin Claes

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Herman Mulder



**H. Paschalis
 Baylon
 Woezik**

19.00 Goede Vrijdagviering
 Samenzang
 Bert Oosterveer

19.00 Paaswake *met Doop*
Thema: 'De tuin van God'
 Kinderkoor/New Voice
 Bert Oosterveer

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Bert Oosterveer/Martin Claes



**H. Jozef
 Alverna**

19.00 Goede Vrijdagviering
 Dames- & Herenkoor
 Cees Janssen

18.00 *Gezinsviering*
 Between
 Cees Janssen

09.30 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Rudy de Kruijf/Cees Janssen



**H. Johannes
 de Doper
 Balgoij**

19.30 Goede Vrijdagviering
 Gemengd Koor
 Werkgroep Avondwake

18.30 Paaswake
Ook geschikt voor kinderen
 Mazing Joy
 Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Herman Mulder



**H. Antonius
 Abt
 Nederasselt**

19.30 Goede Vrijdagviering
 Gemengd Koor
 Werkgroep Avondwake

20.00 Paaswake
 Mazing Joy
 Herman Mulder

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven



**H. Antonius
 Abt
 Overasselt**

15.00 Kinderviering
 Aloys van Velthoven
19.00 Goede Vrijdagviering
 Werkgroep Avondwake

22.00 Paaswake
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
 Seniorenkoor
 Aloys van Velthoven



**H. Georgius
 Heumen**

19.00 Goede Vrijdagviering
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven

20.00 Paaswake
 New Challenge
 Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven



**H. Victor
 Batenburg**

19.00 Goede Vrijdagviering
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers

19.00 Paaswake
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers/Jack Leo

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers/Jack Leo



**H. Anna
 Bergharen**

15.00 Kruisweg
 Annemarie Gooiker/
 Sjaak Arntz

19.00 Paaswake
 Neo Nata
 Jos van Minderhout/
 Annemarie Gooiker

11.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Rudy de Kruijf



**H. Judocus
 Hernen/Leur**

19.00 Goede Vrijdagviering
 Parochieel Zangkoor
 Annemarie Gooiker

21.00 Paaswake
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout/
 Annemarie Gooiker

11.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Hennie Witsiers/
 Jos van Minderhout



**H. Damianus
 Niftrik**

15.00 Kruisweg
 Hennie Witsiers

21.00 Paaswake
 Parochieel Zangkoor
 Hennie Witsiers/Jack Leo

09.30 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout



**De Elsthof
 St. Jozef**

15.00 Kruisweg
 Martin Claes

15.00 Kruisweg
 Ricky Loeffen

Géén viering

17.45 Eucharistieviering
 Jan van Mill

		maandag 25 april • Tweede Paasdag	zaterdag 30 april	zondag 01 mei • Beloken Pasen • Zondag van de Arbeid
	H. Antonius Abt Wijchen	11.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Rudy de Kruijf		11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Cees Janssen/Rudy de Kruijf Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen			09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen
	H. Paschalis Baylon Woezik	09.30 Eucharistieviering Herenkoor Rudy de Kruijf		09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Bert Oosterveer
	H. Jozef Alverna			09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Rudy de Kruijf
	H. Johannes de Doper Balgoij			11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt		19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	
	H. Antonius Abt Overasselt	11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven		11.00 Woord en Communie Herenkoor Bert Oosterveer
	H. Georgius Heumen	09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven		09.30 Eucharistieviering <i>Gildedag</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg			09.30 Eucharistieviering Kinderkoor De Kerckids Martin Claes
	H. Anna Bergharen	11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Martin Claes	
	H. Judocus Hernen/Leur	11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes		11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes
	H. Damianus Niftrik		19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/ Rudy de Kruijf	
	De Elsthof St. Jozef		17.30 Woord en Communie Cees Janssen 17.45 Woord en Communie Hennie Witsiers	

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Taizéviering

zondag 17 april	19.00 uur	Taizéviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
-----------------	-----------	--

Overige vieringen

dinsdag 29 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> .
maandag 04 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> .
maandag 04 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
dinsdag 05 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> .
vrijdag 08 april	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop
vrijdag 08 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> .
dinsdag 12 april	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> .
vrijdag 15 april	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop.
maandag 18 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
vrijdag 22 april		Geén viering in "de Muts".
zondag 24 april		Geén viering in <i>Leur</i> .
dinsdag 26 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> .
vrijdag 29 april	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop.
maandag 02 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> .
maandag 02 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
dinsdag 03 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> .
vrijdag 06 mei	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 06 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> .



WIJ GEDENKEN

Op 5 januari is na een kort ziekbed **Aggie van Heumen-van der Wielen** op 70-jarige leeftijd overleden. Zij is opgegroeid in de Pas in de Woerik in een groot gezin. In Hernen ontmoette ze haar man Frans. Samen bouwden ze hun huis aan de Broekstraat, waar hun kinderen werden geboren en ze hun verdere leven gewoond hebben. Aggie genoot van haar gezin, al haar kleinkinderen hadden een bijzonder plekje in haar hart. Een operatie, die nodig was na een aantal herseninfarcten, mocht helaas niet baten. Op 11 januari hebben we in de *H. Judocuskerk* te Hernen afscheid van haar genomen en haar begraven op het kerkhof aldaar

Op 11 januari is in Wijchen op 92-jarige leeftijd **Henny Dinnissen-Leenders** overleden. Ze is geboren in Ubbergen en kwam door haar huwelijk met Henk Dinnissen in Wijchen te wonen. Samen hadden ze de eerste jaren een kleermakerij aan de Kasteellaan. Later verhuurden ze er ook kamers. Ze werd moeder van twee kinderen. In 1972 kwam haar man Henk plotseling te overlijden. Met hulp van anderen wist ze de draad weer op te pakken.

Ze reisde veel en graag. De laatste jaren woonde ze op de Elsthof. Op 15 januari hebben we haar na een viering in de *Antonius Abtkerk* bij haar man op het kerkhof in Wijchen te rusten gelegd.

4 februari namen we afscheid van **Piet Puijn**, bijna 90 jaar, in de *Antonius Abtkerk* in Wijchen. Geïnteresseerd in mensen, met een enorm geheugen en scherpte van geest, trots op zijn drie jongens, schoondochters en kleinkinderen, blij met een bezoekje, een genietter van een borreltje. Dat was Piet Puijn. Hij had een geweldig doorzettingsvermogen. Na zijn ambachtschool heeft hij zich ontwikkeld tot architect. Hij was lid van het kerkbestuur in zijn woonplaats Nijmegen. Toen het met zijn vrouw Riet niet goed ging was het voor Piet geen enkel punt om samen te verhuizen naar Sint Jozef. De dood van Riet was dan ook een zware slag voor hem. Moge hij rusten in vrede bij de God die hem begeleidde.

Op 15 februari is in de leeftijd van 90 jaar overleden **Mientje Elvers-van Raai**.



Een sterke, zorgzame vrouw die in haar leven vele malen heeft moeten ervaren wat loslaten betekent, maar ze wist ook weer de draad van het leven op te pakken. Aruba was haar tweede moederland waar ze zo'n 40 jaar voor korte of langere periode doorbracht bij haar dochter. Haar geloof was haar kracht en sterkte en gaf haar een rotsvast vertrouwen in haar leven. Een geliefde vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder van wie wij op 19 februari in de H.Jozef afscheid genomen hebben en haar aansluitend begeleid naar het Crematorium te Beuningen.

16 februari overleed **Femia Janson** in de leeftijd van 90 jaar op La Verna. Op 23 februari is zij te rusten gelegd op ons kerkhof in Alverna. Femia heeft 20 jaar als vrijwilligster gewerkt in de parochie, was lid van de derde orde en was zowel in Rivo Torto als in La Verna een vrolijke noot voor haar medebewoners, vooral in La Verna was ze een graag geziene persoon.

Op 16 februari is in het ziekenhuis **Antoon de Haan** op 86-jarige leeftijd overleden. Antoon woonde met zijn vrouw Nelly in de Mr. van Coothlaan. Hij was een man, die altijd in de weer was. Zijn werk bij Teska, hobby'en in de tuin, het verzorgen van de administratie, hij deed het allemaal met grote precisie. Antoon was een levensgenieter en optimist, die hield van mensen, vooral natuurlijk van zijn eigen gezin, drie kinderen en zeker zijn 7 kleinkinderen. Op 22 februari hebben we in de Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van hem genomen, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium in Beuningen.

Op zaterdag 19 februari 2011 is **Leo Schonenberg** overleden. Hij is op 16 juni 1932 geboren als jongste van elf kinderen. Hij was trots op de naam Schonenberg. Voor hem stond die naam voor kracht en rechtvaardigheid. "En voor de duvel niet bang". Leo's wereld bestond uit één hectare grond en dat was meer dan genoeg. De behoefte aan onafhankelijkheid was groot. Moeilijk was dan ook dat zijn lichamelijke conditie de laatste jaren achteruit ging. Iedereen wilde hem helpen, maar hij wilde zijn eigen leven leven. Dit heeft hij tot op de laatste minuut volgehouden. Op 24 februari hebben wij na de uitvaart afscheid van hem genomen en in Bergharen op de begraafplaats te rusten gelegd.



Op 22 februari is thuis **Theo van den Akker** overleden. Hij werd ruim 76 jaar geleden in Bergharen geboren samen met zijn tweelingzus Annie. Als melkventer kwam hij bij Coba Rossen aan de deur, waar hij mee in het huwelijksbootje stapte. Na haar overlijden gaf hij zijn ja-woord aan zijn overbuurvrouw Netje Kuijpers. Door een herseninfarct werd Theo zorgbehoefstig. Deze zorg heeft hij tot het laatst toe van Netje mogen ontvangen. De uitvaartdienst was op 26 februari in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium in Beuningen.

Op dinsdag 22 februari 2011 werd in de St. Antonius Abtkerk-Wijchen de uitvaart gehouden voor **Han Claessen-Spiereburgh**, weduwe van Wim Claessen. Zij werd op 12 juli 1934 geboren en groeide op in een gezin van vijf kinderen. Toen zij met Wim trouwde was zij reeds 34 jaar. Zij heeft na de geboorte van haar kinderen in het vrijwilligerswerk gezeten en is o.a. lid geweest van het kerkkoor Soli Deo Gloria. Zij was hier erg druk mee en had het goed naar haar zin. In november werd opnieuw longkanker vastgesteld. Na de uitvaart vond voor haar de crematieplechtigheid plaats.

Hoewel Bertha al langere tijd ziek was ging ze er vanuit dat ze na de ziekenhuisopname zou opknappen. Het liep anders. **Bertha van Atteveld-Reuvers** overleed op 23 februari en werd 78 jaar oud. Samen met haar man Herman was ze vaak in Wijchen te zien, lopend of op de fiets. Bertha kon van de gewone dingen van het leven genieten. Samen met Herman en de kinderen woonde ze lang op de Valendrieseweg en later in de Piushof. Bertha was vitaal en genoot tot voor kort nog van het dansen iedere zaterdagavond. De uitvaart voor Bertha was op maandag 28 februari in de Antonius Abt kerk-Wijchen waarna we haar naar het crematorium te Beuningen hebben begeleid.

Op 24 februari 2011 is **Marie Klabbers-Cornelissen** op 81-jarige leeftijd overleden. Zij is geboren en opgegroeid in Oploo. Als een van de oudsten uit een groot gezin werd zij betrokken bij het vele werk in het gezin en het boerenbedrijf. In 1952 ontmoette ze haar man Sjef en na vijf jaar zijn ze getrouwd en samen in de Valkstraat in Overasselt gaan wonen. Zij was erg zorgzaam voor haar man en kinderen. Op 1 maart hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Overasselt en haar aldaar te rusten gelegd.

Op 25 februari is overleden **Martha de Meij-van de Meer** na een kort ziekbed in het CWZ te Nijmegen in de leeftijd van 75 jaar. Een herinnering is geboren, aan een zorgzame vrouw met aan-»»»

»»» dacht voor ieder in haar omgeving, zoals het "Kronenpleintje" heeft mogen ervaren. De vele mooie verhalen over het leven van Martha tijdens de afscheidsviering hebben een mooi portret van haar geschilderd, dat zeker steun zal geven aan haar gezin om zonder haar verder door het leven te gaan. Aansluitend heeft het gezin Martha begeleid naar het Crematorium te Beuningen.

Na een kortstondige ziekte is **Piet Weeren** op 28 februari 2011 overleden in de leeftijd van 75 jaar. Hij is geboren in de "Begijnenhof" in een gezin van 8 kinderen. In juli 1960 trouwde hij met Dien Rouw uit Wijchen. Kort daarna startte hij met zijn broer een aannemersbedrijf. Piet was erg betrokken bij het sociale Heumense dorpsleven. Na zijn pensioen verhuisden zij naar Overasselt. Kort na hun 50-jarig huwelijksfeest werd hij ziek. Op 5 maart hebben we in de Antonius Abtkerk te Overasselt afscheid van hem genomen.

Op 1 maart 2011 is **Nico Derks** op 77-jarige leeftijd overleden te Malden. Hij groeide op in een gezin van zeven kinderen aan de Kasteelsestraat in Overasselt. In 1960 trouwde hij en zij kregen vier zonen. In zijn werkend leven was hij champignonkweker en later ging hij werken als chauffeur bij de St.Maartenskliniek. Veel tijd heeft hij doorgebracht met het koor, hij was bijna 60 jaar koorzanger. De uitvaart voor Nico was op 5 maart in de Antonius Abtkerk van Overasselt.

Op 3 maart overleed in het ziekenhuis te Nijmegen: **Toon Langeslag**. Hij werd op 21 mei 1933 aan het Startven geboren, en ging evenals zijn vader, de vrachtwagen op, eerst met zijn eigen bedrijf en vanaf 1982 als chauffeur bij Van Ewijk. In 1987 overleed zijn vrouw Dina Tebbens, aan de gevolgen van leukemie; uit hun verbintenis werden 2 kinderen geboren. Met zijn nieuwe levenspartner Hennie Hoenselaar heeft Toon na het overlijden van Dina nog meer dan 22 gelukkige jaren gekend. Na de uitvaart in de Paschaliskerk, vond op 10 maart in Beuningen de crematieplechtigheid plaats.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

**BESPROKEN TIJDENS DE VERGADERINGEN VAN DE CONTACT-
RAAD D.D. 10-01-2011 EN 21-02-2011.**

• **AVONDWAKE / UITVAARTEN.**

Binnen de voormalige Hoeksteenparochie gold al het principe dat niemand van het pastores-team mee naar crematoria gaat, tenzij men de overledene begeleidde. Uitvaartondernemers



Op 6 maart is in de aanleunwoning bij Sint-Jozef, **Jana Buijs-Buijs** op 95-jarige leeftijd overleden. Eind vorig jaar is ze

vanuit Bergharen, waar ze heel haar leven gewoond heeft, naar Wijchen verhuisd. Jana was getrouwd met Goos, die in 1987 plotseling kwam te overlijden. Jana was altijd bezig, met het zorgen voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen, aan het borduren, maar ook het bijhouden van de tuin was haar toevertrouwd. Tot het laatst toe kookte ze haar eigen potje. Op 11 maart hebben we in de Anna-kerk te Bergharen afscheid van haar genomen en haar bij haar man begraven.

Op 7 maart 2011 is **Jan Wolters** in de leeftijd van bijna 82 jaar overleden. Op de lagere school was hij een goede leerling en hij wilde verder studeren en priester worden. Na de oorlog is hij aan de opleiding tot priester begonnen. Door ziekte moest hij met zijn studie stoppen. Vanwege zijn muzikale kennis is hij koordirigent geworden bij het gemengd koor in Heumen. Bij zijn 40-jarig jubileum heeft hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Wij hebben op 12 maart afscheid van hem genomen en hem te rusten gelegd op de begraafplaats in Heumen.

Lies Wijnacker-van der Zwalum overleed na een kort ziekbed op 8 maart 2011. Zij was 89 jaar oud geworden en de weduwe van Gerrit Wijnacker. Zij heeft zich na het overlijden van haar man ingezet voor de Historische Vereniging Tweestromenland. Vele kostuums komen van haar hand en vele shows in oude klederdrachten zijn door haar gelopen. Zij heeft ook genoten van de vele vakantie-reizen die ze nog ondernomen heeft. Op 12 maart 2011 hebben wij in de kapel van de Elst-hof afscheid genomen van Lies en haar begeleid naar haar laatste rustplaats in het centrum van Wijchen.

zijn op de hoogte van deze regel. Als een lid van het Pastores-team meegaat zijn daar extra kosten aan verbonden. In de toekomst worden ook leden ingezet bij het leiden van een uitvaartdienst.

• **GEZANGEN.**

In het koorreglement is de afspraak vastgelegd dat ieder koor ervoor zorgt dat het openingslied,

de tussenzang en het slotlied door iedereen mee gezongen kan worden.

• **PATROONDAG H. JOZEF 19-03-2011.**

De patroondag van H. Jozef wordt op zondag 20-03-2011 gevierd, aanvang 9.30 uur. De jubilarissen van 2011 worden dan in het zonnetje gezet.

• **HET URNEVELD RAAKT VOL, HOE GAAN WE VERDER?**

De kerkhofgroep heeft aangegeven dat het urnenveld vol begint te raken, echter bij nader inzien blijkt dat dit over een jaar of zes gaat spelen. Indien uitbreiding noodzakelijk is, dan kan de strook naast het urnenveld worden gebruikt. Als deze vol is, dan kan ruimte worden gecreëerd in het bos.

• **NOODSCENARIO: VERVANGING BIJ ACUTE AFWEZIGHEID VOORGANGER.**

In alle kerken komt een noodscenario waarin beschreven staat wat er dient te gebeuren als onverwacht geen pastor aanwezig is.

• **WERK GROEPEN.**

De werkgroepen Avondwake en Liturgie hebben

aangegeven dat zij gezamenlijk overleg binnen de parochie op prijs stellen om ervaringen uit te wisselen. Onlangs is geïnventariseerd wat de wensen van de verschillende groepen zijn.

• **VRIJWILLIGER GEZOCHT**

Geloofsgemeenschap H. Jozef is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om administratie te verwerken in het programma Access. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rina Smits. Zij is op woensdagochtend aanwezig in de sacristie van Alverna.

• **OUDEBIJDRAGE EERSTE COMMUNIE.**

De Contactraad heeft de volgende vraag gekregen: 'waarom dienen ouders van communicanten een bijdrage te betalen voor de voorbereidingen van de Eerste Communie?' Cees Janssen, eerst aanspreekbare pastor in Alverna, deelt mee dat al jaren een financiële bijdrage gevraagd wordt aan ouders. Van de bijdrage worden diverse zaken bekostigd zoals: een werkboek, een cadeautje, verschillende thema-activiteiten, drinken, snoep.

Met vriendelijke groeten,
Contactraad Alverna.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Een financiële injectie via de contactraad zou zeer welkom zijn voor het Gemengd Zangkoor.
- In de viering voorafgaand aan de vrijwilligersmiddag op 3 april a.s. zal pastor A. van Velthoven voorgaan.
- Men bekijkt de mogelijkheid om weer een dienst te organiseren bij de Oude Toren. Deze viering zal dan waarschijnlijk eind juni plaatsvinden.

- Det Bakx is bezig om de kerkhofadministratie op orde te brengen. Families van overledenen hebben inmiddels een brief ontvangen.
- Struiken op het kerkhof zijn aan vervanging toe. Een hovenier uit Heumen zal een offerte maken betreffende het rooien en herplanten.
- Op woensdag voorafgaand aan Palmzondag kunnen kinderen palmpaasstocken maken. Op Palmzondag kunnen zij dan hun creatie tonen.



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

DOPELINGEN

In de maand maart werden in de Paschaliskerk gedoopt: Fender Bronkhorst, Lenka van Hulsen-top, Tijme van Wees, Mea Ermers en Siem Peters.

Dooptzondag in mei is zondag 15 mei, in juni zondag 12 juni (Pinksteren). Aanmelding zsm telefonisch (6413232) of per email (paschalis@detwaalfapostelen.nl).

SPAARDOOSJES EN VASTENZAKJES

De kinderen doen met hun eigen spaardoosjes mee aan de vastenactie: we brengen geld bij elkaar voor een school in Ghana. We verwachten de gevulde spaardoosjes terug op Palmzondag of op Paaszaterdag; tijdens de viering zullen ze dan ingezameld worden. Ook de volwassenen kunnen hun gift voor de vastenactie, als die niet bij hun thuis is opgehaald, afgeven in de kerk: de offerblokken van de achterste banken zijn voor dit doel bestemd.

»»»

- Herinrichting priesterkoor: Volgens dhr D. v.d. Broek zou het altaar redelijk gemakkelijk te verplaatsen zijn. Dit zal dan ook t.z.t. gebeuren.
- De rioolverstopping is inmiddels verholpen.
- Er is een stroomvoorziening gekomen in de berging tbv de tuingroep.
- Het kerkorgel verdient onderhoud. Er is een afspraak gemaakt.
- De verkoop van paaskaarsen zal via de stuurgroep geregeld worden.
- De Apostelbode wordt voortaan in printversie verspreid ivm kosten.
- In het weekend van 20 maart a.s. wordt het 12,5 jarig jubileum van Cees Jansen als diaken gevierd.
- Op 1 april a.s. wordt Koosje 100 jaar.
- Gerard Arts zal actie ondernemen v.w.b. mogelijkheden voor kindernevendiensten tijdens de zondagse vieringen die verzorgd worden door New Voice.
- Er wordt al gewerkt aan het verzoek om info over kerkbezoek en collecteopbrengsten tijdens de weekendvieringen.
- Thema Vastentijd: "Een mens te zijn op aarde". De gezangen en ook de versiering zullen aan dit thema aangepast zijn.
- Met Palmpasen is er één viering op zondagochtend. Paaszaterdag is de Paaswake, verzorgd door New Voice. Op eerste en tweede Paasdag de gebruikelijke viering om 09.30 uur.
- Vrijwilligersvergoeding: Iedere groep is vrij te kiezen hoe deze te besteden, maar de contactraad zou het jammer vinden als b.v. de koren niet meer aanwezig zouden zijn op de parochiefeestavond.
- Melchior Föllings heeft zich beschikbaar gesteld als lid van de groep Missie- en Ontwikkeling.
- Tenslotte, namens de groep bouwzaken kan Rob Holthuizen mededelen dat er groen licht is t.a.v. de vervanging van de keuken in het parochiezaaltje.

Namens de contactraadleden, José Aalbers

HUWELIJKSJUBILEUM

Op Paaszaterdag 23 april vieren Cor en Truus Boere hun gouden huwelijksfeest. Het feest begint met een viering uit dankbaarheid in de Paschaliskerk, die om 14.00 uur begint. Het Gemengd Koor, waar Truus lid van is, verzorgt de zang.

GOEDE WEEK EN PASEN

De Goede Week starten we met een eucharistieviering op Palmzondag, waarin de palm wederom wordt gewijd en de kinderen met hun palmpaasstocken de kerk binnentrekken; na afloop gaan zij naar de Weegbree toe, om daar voor de bewoners te gaan zingen en een aantal palmpaasstocken te brengen.

Op Witte Donderdag is er 's morgens om half elf een eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor, waarin de instelling van de eucharistie wordt herdacht. Voor de leden van de KBO afdeling Wijchen is deze viering tevens het begin van hun jaarlijkse Paasviering, waarvoor zij na afloop naar Zaal Verploegen zullen trekken.

Op Goede Vrijdag is de kerk 's middags rond de klok van drie uur open voor stil gebed. Om zeven uur 's avonds is er dan een 'viering rond het kruis'.

Op Paaszaterdag verzorgen het koor New Voice en het kinderkoor weer gezamenlijk de Paaswake. Pastor Oosterveer is de voorganger in deze viering rond de symbolen van het water, licht en brood. Tijdens deze feestelijke viering zal Jonathan Laurant, zoon van Maarten en Jill Laurant-Francissen worden gedoopt. Het thema van deze Paaswake luidt: "In de tuin van God". Zowel op de eerste als op de tweede paasdag is er 's morgens op de vaste tijd van half tien een eucharistieviering in de Paschaliskerk.

EERSTE COMMUNIE

Op zondag 15 mei is om 11.00 uur in de Paschaliskerk de eerste communieviering van een groep kinderen van de Paulusschool, van de Buizerd en van het speciaal onderwijs. Een week later is dan de beurt aan de kinderen van de Paschalisschool.



Begin april is er nog een kindermiddag in de kerk, en wel op woensdagmiddag 6 april; de communicanten gaan dan palmpaasstocken maken en zich voorbereiden op de Goede Week. Zowel de viering van Palmzondag 17 april als de Paaswake van 23 april zijn met name ook voor hen bedoeld; we verwachten hen en hun ouders dan ook uitdrukkelijk bij deze twee vieringen.

Op woensdag 27 april, de woensdag na Pasen, is er dan nog een kindermiddag (vanaf half twee, met als thema 'brood en wijn') en 's avonds de laatste voorbereidende ouderavond (om half negen).



UIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op zaterdag 9 april houden we weer grote schoonmaak in de Emmanuelkerk. We starten om half tien en hopen tegen twaalf uur klaar te zijn. Uiteraard drinken we ook thee en koffie. Degenen die willen helpen zijn van harte welkom. Even een telefoontje naar Joke van den Dobbelsteen: 024-6418047. Vele handen maken licht werk.
- Op 28 februari heeft het Gemengd Koor zich uitgebreid beziggehouden met de toekomst. De uitkomst was schrijnend. Omdat de huidige dirigent dhr. Mike Hegeraat genoodzaakt is te stoppen en het aantal leden klein is geworden, hebben de leden besloten het koor na een lange staat van dienst (35 jaar!!) op te heffen. De leden van het koor bekijken of er kan worden doorgegaan met een samenzangkoor; dat is dan beperkt in omvang en ook het repertoire is minder omvangrijk. De contactraad gaat n.a.v. het voorgaande kijken of er mogelijkheden zijn om koren te laten fuseren en vervolgens vieringen in twee kerken te laten opluisteren. Je kunt dan minder vieringen opluisteren met zang, maar het zou toch soelaas kunnen bieden. En dat laatste geldt zeker ook voor de koorleden.
- Het gospelkoor Lift Your Voice heeft een lastige periode achter de rug. De dirigent-pianist liep afgelopen winter tijdens de gladheid een fikse blessure op aan een arm. Maar hier geldt gelukkig dat de aanhouder wint.
- Op dinsdag 19 april houden wij de Paasviering voor ouderen om 14.00 uur. Na de viering wordt

het samenzijn voortgezet in 't Achterom met een kopje koffie of thee met paasbrood. Iedereen is van harte welkom. De organisatie is in handen van Werkgroep Ouderen Achterlo en de Werkgroep Ziekenpastoraat van de Emmanuelkerk, voorwaar een mooi stukje samenwerking.

- Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een speciale Taizé-viering in de Emmanuelkerk.
- Gevolg van voorgaand punt is dat we in de contactraad nog overwegen of er dan 's avonds ook nog een Goede Vrijdag-viering dient te zijn. De beslissing hierover laten we nog weten via de mededelingen aan het einde van de zondagse vieringen en in de Wegwijs.
- De Ontmoetingsviering vindt deze maand plaats op zaterdag 2 april om 19.00 uur. In mei is er geen Ontmoetingsviering, maar wel weer in juni.
- De eerstvolgende Taizé-vieringen zijn op de zondagen 17 april en 15 mei, telkens om 19.00 uur.
- De eerstvolgende vergaderingen van de contactraad zijn op de dinsdagen 26 april en 24 mei om 20.00 uur.
- Op 13 april vindt de tweede Apostelvergadering plaats. Aan deze vergadering nemen parochiebestuur, pastoresteam, contactraden en stuurgroepen pastoraat deel. Het gaat om het geven van informatie rond ontwikkelingen in de parochie en het uitwisselen van ideeën en gedachten. Mocht u een vraag of idee hebben, laat het ons weten. Een telefoontje naar Marion Eling (024-6415629) of Tini Poos (024-6411174) kan wonderen doen.

Namens stuurgroep en contactraad,
Gerard Broekhuijsen en Tini Poos



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De lijst van contactpersonen voor de werkgroepen is bijgewerkt voor opname in de parochiegids.
- De zolder van de sacristie raakt overvol en er moet opruiming worden gehouden. De Stuurgroep gaat selecteren wat weg kan.
- Het Ziekenpastoraat buigt zich over de aanmeldingen voor het ontvangen van de Paascommunie voor de mindervalide medemens.
- Voor het Kaski worden de gegevens verzameld over 2010 die nodig zijn.
- Het concert dat Carmina Ludens wil geven op 25 juni a.s. heeft ons fiat.

- We blijven ons inzetten voor een tuingroep voor klein onderhoud op het kerkhof aan de Elcerlycweg.
- Er is een speciaal mailadres voor het vieringenschema. Vraag of iedereen hier gebruik van wil maken als er mutaties zijn.
- Vooruit gekeken naar de Goede Week en Pasen.
- Verwarring over de landelijke Vastenactie die huis aan huis brochure en acceptgirokaart stuurt. Kunnen we niets tegen doen. Wordt landelijk geregeld.
- Leden Contactraad zijn welkom op Apostelvergadering in Nederasselt op 13 april a.s.



De tijd van de Laetare-ode is vergaan
We beleefden de lijdensweek heel ontdaan
Maar Pasen doet ons weer verrijzen
Dat zal blijven en niet vergrijzen
Het sterkt ons om door te gaan.

Toon van Duifhuizen

WELKOM IN HERNEN/LEUR

Met een gezinsviering aan het begin van de Adventsperiode voorafgaande aan het kerstfeest, mocht ik onze eerste viering te Hernen/Leur beleven. En nu zitten we midden in de vastentijd op weg naar Pasen. Om de week vier ik met medeparochianen in de kerk met het Gemengd Koor of Voice, met misdienaars en lectoren. En de koster zorgt dat alles klaar staat en dat er sfeer is. Want de lampen worden niet meteen allemaal aangedaan. Nee, de kaarsen branden en de muziek klinkt uit de boxen en dat geeft een magisch gevoel. Ik ben nu een paar maanden in Hernen/Leur en heb veel mensen ontmoet. Ik zie zeer betrokken mensen, die hart hebben voor kerk en dorp. Ik zie werkgroepen, die weten waar ze mee bezig zijn. De pastor kan zich met pastoraat bezig houden. Het andere is in goede handen. Daar mogen jullie trots op zijn en ik weet, dat jullie dat ook zijn! Natuurlijk is het even wennen: een vrouwelijke pastor, woord – en communievieringen, het samenwerken met andere kerken, een nieuw bestuur en pastoresteam. Maar dat is geen probleem als men elkaar aanvult en wegwijs maakt. En dat zie ik ook gebeuren. Ik heb er vertrouwen in! Mocht u vragen hebben, opmerkingen, klachten misschien? Mail of bel me of meld het bij de Contactraad. De gegevens staan elders in deze Apostelbode.

Pastor Annemarie

PALMPASEN GEZINSVIERING

16 april om 19.00 uur vieren we Palmpasen. We houden dan een gezinsviering, speciaal voor gezinnen met kinderen. De palmpaasstokken horen daarbij. De kinderen uit groep 1 tot en met 4 hebben die op de school gemaakt. Natuurlijk wordt het een mooie viering als de kinderen heel trots met hun palmpaasstokken door de kerk trekken. In de kerk wordt het verhaal van palmpasen verteld. De palmpaasstokken gaan we na de viering naar de Hagert brengen. De mensen, die daar wonen, zullen erg blij zijn met zo'n stok. Want een palmpaasstok heeft te maken met hoop en vertrouwen in het leven. Alle kinderen, ook de oudere, zijn welkom.

WE GAAN PASEN VIEREN IN ONZE KERK VAN HERNEN-LEUR

Het Paasfeest, dat we vieren is een lente feest. Ieder jaar is de lente weer een feest van nieuw leven, van licht en kleur, van opstanding. Hopelijk kunnen we christelijke boodschap van het Paasfeest zo ook beleven. In de Paasliturgie spelen we ons leven dat altijd zweeft tussen donker en licht. We hebben dromen van geluk, van geborgenheid en warmte. Vaak zijn we verkrampt, het geluk lijkt onbereikbaar, we moeten door zeeën van narigheid. Maar ook zijn er zeeën van licht, stranden van hoopvol land, handen uitgestoken. In de oude verhalen horen we van mensen die het leven aangegaan zijn in vertrouwen op God. Ze zeggen dat zij door zijn Geestkracht, uit zeeën van ellende zijn gered. Daarin horen we onszelf terug. Onze hoop en ons geloof in Hem, die wil dat er licht is voor mensen. Daarbij is het Paasverhaal van Jesus, die door het donker van de dood een zee van licht geworden is, een leidende gedachte. Met Hem leren we vechten tegen de dood in ons leven; de dood van haat en vernietiging, van onverschilligheid en egoïsme, de dood van alleen nog geld en hebzucht. Met Jesus vieren we de overwinning op kwaad en dood, de overtuiging, dat wij bestemd zijn voor het leven. Ik besef, dat dit geen gemakkelijk lenteverhaal is, maar het is het ultieme verhaal van de hoop, die ons leven doet. Niet de dood heeft het laatste woord, maar God door Jesus die ons zegt dat wij bestemd zijn voor het leven. Wij wensen u in die zin een zalig Pasen, hou de hoop in jezelf levend, een vrolijk Pasen. Geniet van deze nieuwe lente.

J. van Minderhout

VRIJWILLIGERS

Als ik constateer dat er in onze geloofsgemeenschap Heilige Judocus veel vrijwilligers werkzaam zijn dan trap ik een open deur in. Toch vind ik het de moeite alleszins waard aan het vrijwilligerswerk (weer) aandacht te besteden.

Bezoekers van onze kerk uit eigen parochie maar ook bezoekers van buiten b.v. bij bijzondere vieringen van rouw en trouw of op monumentendag, zijn verbaasd en verrast over het fraaie gebouw met diverse monumentale onderdelen als preekstoel, altaar, doopvont.

De staat van onderhoud van gebouw en inventaris krijgen veel lof.

Ook het kerkhof, rondom de kerk gelegen, geeft blijkbaar een intieme verbondenheid van de parochie met de dierbare overledenen. Het kerkhof vertelt een groot stuk van de geschiedenis van de H.Judocusparochie Hernen/Leur.

Die prachtige status van onze kerk is naast het professionele groot onderhoud vrijwel geheel te danken aan vrijwilligers .

Om u een beeld te geven van de omvang van het vrijwilligers werk volgen hier enkele cijfers.

Naast de contactraad (v.h kerkbestuur) en de voorgangers zijn er liefst 26 grotere of kleinere werkgroepen actief. Er zijn 171 vrijwilligersfuncties. Dat wil niet zeggen dat er evenzoveel mensen actief zijn. Een groot aantal dames en heren zet zich in op meerdere plaatsen in verschillende werkgroepen. Enkele functies worden door één persoon uitgeoefend b.v. het onderhoud van de Mariakapel. In het mei nummer van De Apostelbode komen we hierop terug.

Een andere solitaire functie betreft de bloemversiering. Ik waag het erop de naam van deze vrijwilligster te noemen; Thea Wouters zorgt al jaren lang voor de prachtige bloemversiering op en rond het altaar. Soms verdwijnt het monumentale altaar achter de kolossale bloemenhulde. Thea heeft zopas haar 79^e verjaardag gevierd en zij laat zich deze prachtige hobby niet ontnemen en daaraan hebben we ook geen behoefte. Niet alle werkzaamheden vallen zo op als de versiering maar de waardering voor al die andere werkzaamheden is er niet minder om.

Het geringe aantal voorgangers doet ons steeds meer beseffen dat de vrijwilligers onze geloofsgemeenschap in stand houden.

Dank aan allen namens onze geloofsgemeenschap.

Toon van Duifhuizen

ZIEKENBEZOEK GROEP

Wist u, dat wij ook een ziekenbezoekgroep hebben in onze geloofsgemeenschap? Ria van der Aa en Ushi Kolks bezoeken hen als teken van medeleven. Een gebaar vanuit onze parochie, dat je er niet alleen voor staat, dat er voor je gebeden wordt. Mocht u mensen weten, die ziek zijn en een bezoek vanuit de parochie op prijs stellen, eventueel een bezoek van de pastor, wilt u dat dan doorgeven? Het zou jammer zijn, als een zieke vergeten wordt.

Pastor Annemarie

MAANDELIJKSE OUDERENBIJeenKOMST.

Dinsdag 5 april zien we u graag verschijnen voor onze maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst. 10 uur in de kerk voor een korte viering, pastor Annemarie Gooiker is dan de voorganger. Daarna in de pastorie koffie! Als je niet komt mis je gewoon een goede en gezellige ochtend. Er zijn nog heel wat ouderen, en oudere alleenstaanden, die we nog nooit gezien hebben. Kom dus ook maar eens met ons kennismaken!

MISINTENTIES

Zaterdag 2 april, 19.00 uur

Overl. fam. v/d Aa-Broekman, Thea v/d Berg-Seegers, Jan van Heumen, Wim en Gon Hebing

Zondag 10 april, 11.00 uur

Ciska Kuijpers-Aarts (namens de buurt), Wim en Gon Hebing

Zaterdag 16 april, 19.00 uur

Uit dankbaarheid. Overl. fam. Brouns-Peperkamp en Weeren, Overl. ouders Schreven-Loeffen, Herman Schreven, Piet en Anneke Pauwels-Schreven

Zaterdag 23 april, 19.00 uur

Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Annie van Heumen-Jansen, Overl. fam. Kolks-Roes, Aggie van Heumen-v/d Wielen

Zondag 24 april, 11.00 uur

Overl. Fam. v/d Aa-Van Casteren, Overl. fam. van Duifhuizen-v/d Wielen, Overl. fam. Kolks-Roes, Aggie van Heumen-v/d Wielen, Jan en Bert de Kleijn, Gerrit en Marie van Wees, Marie Derks-van Beuningen

Maandag 25 april, 11.00 uur Overleden weldoeners van onze kerk

Opgave misintenties voor de maand mei, s.v.p. voor 3 april opgeven bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1, Hernen. Tel: 0487-560540



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

STILTECENTRUM "WIJCHEN-ZUID"

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Paoszaoterdag twelf uur. De klokken begossen te luien. En daor stond ik mi m'n snoeptrummelke in de haand, klaor um aon te vallen. De vaasten was vurbij. D'r war wer leve in ons dorp. De vaastentèd war mer 'nnen dojen tèt. Nou waar d'r wer plezier. Paosen was echt 't fist van de bevrijding. Van nij leven. Ok de natuur dee mee, want vur m'n gevül scheen op paoszaoterdag um twelf uur altij de zon.

't Was dan ok wa. Vanaf Aswoensdag moogde eigenlijk niks. Gin snüpkes, gin kükskes. Tenminste nie deur de week. Ginne ranja, ginne sjeklademelk. Nou kregen we die de rest van 't jaor ok nie zo dikwijls, maor 't verschil zaat 'm in nie meugen en nie krègen. In de vastentèd moog 't nie en dan was da 'n veul grotter gemis.

In de vastentèd moesen we denken aon 't lijen van Onzen Lieven Heer. Maor op de urste plaots was da al hil lang gelejen en bovendien umda Hij gelejen ha behoefde ik da toch nog nie te doen. Tenminste da vond ik. Maor da durfde ik nie tegen ons Moed te zeggen, want dan ha'k gegarandeerd nog veul meer moeten lijen. En da ha'k 'r nou toch ok wer nie veur over.

De vaastentèd was 'nnen droevigen tèt. Ons Vad ha dan altij de pest in, want hij rookte dan deur de week nie en bovendien moes ie iets van z'n eten laote staon. En allebei de dingen bevielen 'm gin mieter. Maor hij moes dubbel: urst umdat-ie katholiek was en op de twidde plaots umda ons Moed zee dat ie moes vaasten. En ons Vad ha 'n hellig ontzag. Zeker veur ons Moed.

Ons Moed war ok nie te genieten, want die moog ok nie zo veul eten as ze wou en bovendien moes ze nog hard werken ok. Dus da mens rammelde van d'n honger. Alleen as ze in verwachting was van 'nne kleine dan behoefde ze nie te vaasten. Ik denk da ze daor pas latter achter is gekomen, want de jongsten bij ons zijn allemaol van zo rond mei. Ja, ons Moed waar wel op bepaalde punten uitgekocht.

En dan waren er ok nog de lijdensmeditaties op de radio. Ik weet nog paoter Borromeus de Greeve. As dieje mens op de radio aon 't preken was dan liepen de griebels over oewe rug. Ok onze radio had 'r laast van, want as Borromeus hard begon te roepen dan begon onze radio te kraaken. Ik weet nog da-t-ie 'nne keer preekte over de geseling van Jezus. Hij vertelde dat er tegesworrig ok nog mensen gegeseld werden. En dan riep ie um d'n haoverklap hil hard: "Hou op met slaan!". En elke keer as ie da riep dan begon onze radio te kraaken alsof ie zeggen wou: "Hou op mi kwèken". Wij moesen dan elke keer laachen en da vond ons Moed bekant hel-

ligschennis. M'n oudste bruur dee 't nao en riep ok: "Hou op met slaan". En da was te veul. Ons Moed trok zich hillegaor niks aon van wa Borromeus ha gezeed en m'n bruur ha spijt da-t-ie wa ha gezeed, want toen kon ie echt roepen: "Hou op mi slaon". En da was echt!

En dan begon de Goej Week. Palmzondag. Allemaol naor de kerk. 'n Palmtekske haolen. Eén veur achter 't kruisbild, één veur elk wijwatersbekske en 'n paor veur in den hof. Dan Witte Donderdag mi de voetenwassing. Daogs d'rnao Goeje Vrijdag mi um drie uur 's middags de kruisweg en 's aovus de kruisverering. Dan moogde de voeten van Onzen Lieven Heer 'n kusje geven. En dan kwaam paoszaoterdag. Urst smèrreges naor de kerk mi 'n paor flessen um nij wijwatter te haolen. En dan um twelf uur de klokken en de snüptrummelkes en de sigarenrook van ons Vad. Iedereen blij en goej zin. Ons Moed zeumde de raomen en dee de leste bodschappen, wij gongen allemaol in bad. Alles blonk en glimde van nijgheid. 't Was Paosen.

En dan 's aovus in 't donker naor de kerk veur de Paoswake. In 'n bekant stikdonkere kerk zaten we dan te waachten op de pastoor. Die kwaam dan van böten mi de Paoskars en zong: "Lumen Christi". En wij allemaol: "Deo Gratias". Da was zo'n plechtig moment da 't bekant hellig was. Ge vulde dan: nou is 't echt Paosen, Onzen Lieven Heer is echt wer levend geworren. 't Koor jubelde d'n ene alleluja nao d'n aandere.

En dan hadden daornao natuurlijk de urste en d'n twidde Paosdag nog. Ok dan was 't nog de moeite werd um naor de kerk te gaon. Maor eigenlijk waren op die daog de eijer veul belangrijker. Urst bij ons tös en dan wer bij ons grøtemoej. En as 't meezaat gingen we ok nog naor Ome Kees en daor kregen we wer eijer. Ge moest wel minstens drie eijer eten, want anders hadde gin Paosei op. Da ge d'n aandere dag bekant nie kont poepen da namde op de koop toe. Alles bij mekaor toch wel 'nne mooie tèt um op terug te zien.

We werden in ieder geval wel zo'n zes weken goed bezig gehouwen. Of 't nou allemaol zo plezierig was da weet ik ok nog zo krek

nie. 't Is ummers nie altij zo mooi as heerroom prikt. Maor d'r zaaten toch ok wel goej kanten aon, waarvan 't jammer is da 't nie mer bestao.



De groeten van Hend

INGEZONDEN BRIEF

GENEZING OP SABBAT ?

Als ondersteunend bezoeker van de website rk-kerkplein.org tref ik regelmatig informatieve, boeiende, maar soms ook schokkende bijdragen over (inter)religieuze en kerkelijke zaken aan, die vaak geschreven zijn door medegelovigen van naam, maar ook door mensen zoals u en ik, de gewone gelovige dus.

Zo werd onlangs mijn aandacht getrokken door een stukje van het schokkende soort, waarin ene Corrie Wolters uit Almelo haar teleurstelling, boosheid en onbegrip neerschreef over haar ervaring met "De Kerk" inzake de behandeling van een doodzieke vrouw. *)

De vrouw in kwestie leed aan een pijnlijke vorm van kanker. Gezien deze uitzichtloze situatie was een dokter bereid deze zieke vrouw te helpen met sterven. "Maar", schrijft Corrie Wolters, "de ziekenzalving waar ze om had gevraagd, kreeg ze niet en een kerkelijke uitvaart evenmin –vanwege die euthanasie."

Ik kan me voorstellen dat mensen ten aanzien van actieve levensbeëindiging zich afvragen of dat wel geoorloofd is; er zijn altijd dilemma's. De Bijbel dient voor ons christenen vooral in dit soort situaties vaak als richtingwijzer, en daar lees ik (bij Matteüs 12: 9-14) hoe Jezus reageert als de Farizeeën Hem aanvallen, wanneer Hij een zieke geneest op sabbat: de zieke gaat bij Hem vóór de sabbatwet. In het bovenstaande verhaal wordt de vraag: gaat de vrouw voor of de wet?

Nu is me verteld, dat in onze eigen parochie -de Twaalf Apostelen- pastores al jaren geleden hebben afgesproken, dat ze in dit soort gevallen altijd met betrokkenen in gesprek willen blijven, maar nooit de pastorale hulp zullen weigeren; hetzelfde standpunt, lijkt me, dat Jezus ook innam. Gelukkig.

Theo Thier / fam.thier@hetnet.nl

Voor geïnteresseerden: De website www.rk-kerkplein.org is een initiatief van en voor kritisch rooms-katholieken, en zoals de site zegt: "... omdat een nieuwe periode is aangebroken die om nieuwe actie vraagt, de frustratie en polarisatie voorbij..." met benutting van een modern medium als internet.

Een kleine greep uit de deelnemers: Dr. Erik Borgman, Dr. Erik Borgman, Abt Ton Baeten, Jean-Jaques Suurmond, Leonardo Boff, Dr. Theo van Boven, Drs. Lisette Thooff, Benedictus PP XVI, Dr. Manuela Kalsky

*) Zie op www.rk-kerkplein.nl binnen het thema "R.-K. kerk" naar het artikel Christine Aulenbacher > Het Evangelie laten klinken op het niveau van het menszijn; en dan met name de reactie van Corrie Wolters daarin.

BEDEVAART

BISDOM BEDEVAART NAAR TRIER EN ECHTERNACH

Op 2 en 3 juli 2011 organiseert het bisdom Den Bosch een bedevaart naar de graven van de H. apostel Matthias in Trier en de H. Willibrord in Echternach.

De grote bedevaart naar Rome in het jubileumjaar 2009, waaraan ruim 1.000 pelgrims deelnamen, krijgt hiermee een vervolg dicht bij huis. Ook nu zijn parochies, pastores, koren, jong en oud uitgenodigd mee te gaan. In Trier, de oudste stad van Duitsland, ligt de heilige apostel Matthias begraven en in Echternach bevindt zich het graf van de H. Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. De reis is een pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning, vernieuwing van de doopbeloften en twee eucharistievieringen. Ook is er veel aandacht voor cultuur en ontmoeting en hebben gezinnen een eigen programma.

INSCHRIJVEN:

Rechtstreeks als groep of individu bij de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB). Het bisdom beveelt aan om aan te sluiten bij de groep uit het dekenaat of de eigen parochie.

Op de website van VNB is te zien welke groepen zich hebben aangemeld en is alle informatie te vinden: www.vnbreizen.nl.

U kunt ook bellen naar 073-681 81 11.

De inschrijving sluit op 15 mei 2011. De kosten bedragen:

€ 185 voor volwassenen

€ 55 voor kinderen t/m 17 jaar

€ 95 voor jongeren van 18 t/m 30 jaar

Inbegrepen zijn: busreis, hotelovernachting, entrees, ontbijt, 1 lunch en twee diners. Niet inbegrepen is de lunch op de vertrekdag.



DISTRIBUTIE APOSTELBODE

Woont u in Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Heumen, Leur, Nederasselt, Niftrik of Overasselt? Dan gaat er in de loop van dit jaar iets veranderen in de distributie van De Apostelbode! Tot nu toe werd de Apostelbode in deze dorpen huis aan huis bezorgd; straks zullen alleen huishoudens die daarom gevraagd hebben het parochieblad ontvangen! Uitgangspunt is dat ieder huishouden uit de parochie De Twaalf Apostelen die dat wil, het maandblad gratis thuisbezorgd kan krijgen.

Omdat lang niet iedereen geïnteresseerd is in informatie van de parochie, zullen nu veel parochiebladen ongelezen bij het oud papier belanden. Dat is jammer van de kosten en moeite en het is slecht voor het milieu. Met huis aan huis bezorging is het bovendien heel lastig om adressen over te slaan die eerder hebben aangegeven het blad niet te willen ontvangen.

- Als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen dan hoeft u niets te doen. Van huishoudens waarvoor geen antwoordstrook wordt ingeleverd, wordt automatisch verondersteld dat ze het blad niet meer thuis willen ontvangen.

- Als u het parochieblad voortaan alleen maar in digitale vorm wilt ontvangen dan hoeft u ook niets te doen: iedereen kan de Apostelbode downloaden via www.detwaalfapostelen.nl.

- Als u in Alverna, Woezik of Wijchen woont dan hoeft u ook niets te doen, daar wordt al gewerkt met speciale adreslijsten.

MAAR, WOONT U IN BOVENGENOEMDE DORPEN EN WILT U HET BLAD THUIS IN PAPIEREN FORM BLIJVEN ONTVANGEN, DAN MOET U UW NAAM EN ADRES D.M.V. HET INLEGVEL DOORGEVEN. U KUNT ZICH OOK VOOR HET PAROCHIEBLAD AANMELDEN OP DE WEB-SITE WWW.DETWAALFAPOSTELN.NL.

Om te misverstanden te voorkomen: U kunt zich niet telefonisch aanmelden!

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Martin Claes
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

ZEILKAMP 30 JULI – 6 AUGUSTUS 2011

ZEILKAMP OP HET ONBEWOONDE HOLTUSEILAND: IETS VOOR JOU?

Van 30 juli tot en met 6 augustus is er een zeilkamp voor jongens van 12 tot en met 17 jaar. Afgelopen jaren werd dit zeilkamp georganiseerd door het bisdom 's Hertogenbosch.

Nu gaat dit zeilkamp verder onder de verantwoordelijkheid van parochie De Twaalf Apostelen, maar met dezelfde ingrediënten:

- een week lol en gezelligheid
 - leren zeilen van ervaren instructeurs
 - elke avond kampvuur
 - een eigen eiland
 - leuke (sportieve) activiteiten
 - bezoek van de/een bisschop
 - geloofsverdieping
- en dit alles voor €200,-.



Je kunt in deze week de volgende zeildiploma's halen:

1. fokkenmaatdiploma
2. stuurmansdiploma
3. schippersdiploma

Even alles op een rijtje:
Voor wie?

Jongens van 12-17 jaar

Wanneer?

30 juli-6 augustus

Kosten? €200,-

Meer informatie of aanmelding?
zeilkamp@detwaalfapostelen.nl of
Mark en Ineke Wintjes 024-6419624
Aanmelden tot 1 juli en vol is vol!

Wilt u het parochieblad ontvangen en krijgt u dit nog niet ?

Knip dan deze bon uit en stuur die naar het redactieadres: Oosterweg 4 6602 HD Wijchen. U kunt deze bon ook afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

PORTRET

Moeilijke vraag: hoe ziet God er uit? Hierover moet ik lang nadenken. Er hangen wereldwijd in allerlei musea schilderijen van hem en van zijn schepping. Zelf pak ik regelmatig de kleurpotloden, en dan komen er vreemde fantasieportretten op papier te staan waarover ik mij wel eens verbaas. Soms schrijf ik korte gedichten, maar is God te vangen in de letters van het alfabet? Bestaat hij wel, of hebben we hem verzonden omdat we anders geen raad weten met ons leven? Ik spreek voor mezelf als ik zeg dat ik af en toe een glimp van hem denk te bespeuren in mijn dagelijks leven. Toen ik vanmorgen in de zon liep was hij een warme hand in mijn nek en een strookje grond vol paarse crocussen. Maar vorige week lag hij in de ogen van een zesenvetigjarige vrouw. Zij was heel dankbaar voor de nieuwe lente die zij ondanks haar ernstige ziekte mocht meemaken. Wij hebben elkaar een kus gegeven. Op zo'n moment zou ik God tekenen als een zonnebloem en deze aan haar geven. Ik heb in mijn leven ontdekt dat mijn God elke dag een andere gedaante heeft en soms onzichtbaar is. Ook wil ik hem verjagen als hij gebeurtenissen op mijn schouders legt die ik niet wil dragen. Als hij mensen van mij wegneemt die ik niet wil missen. Dan is hij een storm boven mijn hoofd

vol bliksemschichten en donderslagen. Maar het liefst geef ik hem een menselijk gezicht omdat hij mij dan het meest nabij is.

Heel af en toe laat hij mij de eenvoud van het sterven zien. Ik mocht jaren geleden het overlijden meemaken van een oude mevrouw. Zij lag opgewekt in een ziekenhuis te praten, en midden in een lach ging zij dood, ik zal het nooit vergeten.

Voor mij is dat ogenblik een herinnering die ik van God cadeau kreeg. Misschien wil hij zich alleen maar in korte flitsen laten zien omdat hij anders te overweldigend zou zijn. Misschien moet ik hem tekenen als een mens vol mededogen die stukjes van zijn hart uitdeelt aan ieder van ons. Soms denk ik dat ik zijn stem hoor die zegt: 'Fieke, Fieke, wees alleen maar stil en geef je over. Als jouw leven hier af is kun je jouw stukje van mijn hart teruggeven aan mij'.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **06-13934368**

Pastoraal team

R. de Kruijf	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276
C. Janssen	diaken	024-6412627

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
B. Oosterveen	pastoraal werker	024-6412627
J. Verbruggen	pastoraal werker	024-6420437

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

ZOALS DE JONGE KERK?

PASEN:

**Bevrijdingsdag
met een
grote B**



WWW.VISJE-POSTERS.NL

In de afgelopen veertigdagentijd hebben wij als parochie het lied: "Een mens te zijn op aarde" gezongen. Ieder weekend hadden wij een ander symbool rond de bezinning op ons leven. Bij deze bezinning kwamen misschien vragen naar boven zoals: Wie ben ik? Waar sta ik? Doe ik het wel goed?

Maar het kon ook tot verwondering leiden, om alles wat er in je leven gebeurt. Bij het ontdekken van wat je zelf aan mogelijkheden hebt en wat je allemaal mag betekenen voor anderen.

Een mens te zijn op aarde in deze tijd, dat is wat mensen met elkaar beleven. Goede en slechte tijden. Het is als met de natuur die steeds zijn bladeren verliest, koud en dor wordt, maar ook tot bloei komt, nieuw leven voortbrengt en kans geeft tot vernieuwing. Maar de gelovige mens mag vertrouwen hebben dat die verschillende tijden niet voor niets zijn. Dat zijn leven wordt gedragen door God.

Als je naar onze katholieke geloofsgemeenschap kijkt, dan zijn wij misschien wel, als je het met een van de seizoenen vergelijkt, in de winter aangekomen. Noemde men in de zestiger jaren de tijd van de katholieke kerk de nieuwe lente, nu moeten we misschien spreken van een nieuwe winter in de kerk. De afgelopen jaren zien wij dat er in de kerk vergrijzing plaats vindt, iets wat wij in de zeventiger jaren al aan zagen komen. Immers als mensen zondags niet met regelmaat naar de kerk komen, dan is de volgende stap al gauw gezet. Waarom zouden wij dan nog met feestdagen gaan en waarom zouden wij dan nog trouwen in de kerk of ons kind laten dopen? Daarbij hebben wij de laatste tijd ook allerlei crisissen in onze kerkgemeenschap. Het ernstige daarvan is, dat er seksueel misbruik heeft plaats gevonden door mensen uit onze kerk, waarvan

je eerder verwacht dat zij vertrouwen en liefde zouden geven. Ook de wijze waarop kerkelijke mensen soms omgaan met elkaar is niet goed te praten.

Een mens te zijn op aarde. Ondanks dat alles vind ik dat wij door moeten gaan met het doorgeven van de boodschap van Christus, in onze kerk met zijn rijke tradities. Ongetwijfeld zullen onder u mensen zijn die dat vreemd vinden.

Nee, wij moeten het kwaad geen kans geven om het goede te overwinnen. De rijkdom van wat wij als kerk hebben is de moeite waard. Van de andere kant moeten wij niet doen alsof er niets gebeurd is, want dan zijn wij schijnheiligen.

Een mens te zijn op aarde is het leven aanvaarden. Dat leven kan hard maar ook zacht zijn. Ook de kerk als menselijke organisatie, daarmee wil ik zeggen de kerk als menselijke gemeenschap van leiders en leden enz., kan falen. Veel jaren hebben verschillende mensen de kerk hier en nu als onfeilbaar gezien en sommigen van haar leiders en leden hebben of maken daar nog misbruik van. Maar die zelfde leiders en leden moeten net alles ieder ander verantwoording afleggen voor hun gedrag hier en nu en aan het eind van het leven. Zij zijn niets meer en niets minder als ieder ander.

De kerkgemeenschap zit in een woestijn. Sommigen haken af, anderen zijn boos en gelukkig zijn er mensen die het er niet bij laten zitten. Mensen die gewoon doen wat Jezus ons heeft voorgedaan, zieken bezoeken, armen bijstaan, vergeving schenken, het leven verdiepen en het kwaad niet laten overheersen. De winter van de kerk zal weer nieuwe loten voortbrengen. Daar ben ik zeker van. Ik weet niet hoe of waar. Begint het met afhaken of met elkaar te beschuldigen? Begint het met een heksenjacht om bepaalde geloofsvisies de kerk uit te jagen? Of begint het zoals de jonge kerk is begonnen in het begin, zoals wij dat lezen in de Handelingen? Laten wij de komende paastijd ruimte maken voor nieuwe loten, dat wens ik ons allen toe.

Broeder Aloys van Velthoven s.s.s.pr-pastor

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2011.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 7 april 2011 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.