

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 1
nummer 4, mei 2011

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balگوj, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**ARBEID DRAAGT BIJ
AAN HET GROEIPROCES DAT WE ALS
MENSEN DOORMAKEN.
HET MAAKT ONS TOT WIE WE ZIJN.**

INGEZONDEN BRIEF

In de laatste Apostelbode lees ik in een stukje van pastor Rudy de Kruijf onder de titel "Samen voorgaan", dat er voorafgaande aan een eucharistieviering door een lectrice werd gevraagd, of er iets bijzonders te vieren was, omdat diaken Cees Janssen en Rudy samen zouden voorgaan. Deze vraag leidde, zoals Rudy schreef, tot discussie, en was voor hem aanleiding er iets over te schrijven. Nu is discussie in onze Kerk iets waar je alleen maar blij mee moet zijn, en dat alle bevordering verdient. Dat neemt niet weg, dat het genoemde tijdstip me niet het gunstigste lijkt. Wat de discussie precies inhield (dus woord en wederwoord), werd me niet duidelijk, maar het "verweer" - als ik het zo mag noemen - van pastor Rudy de Kruijf nodigt wel uit tot enkele kanttekeningen.

Tussen de regels door lees ik in zijn stuk, dat de werkdruk van pastores er, sinds Theo van der Weegen daarover inmiddels al weer lang geleden in het Hoeksteenblad (*red: oktober 2008 pag.10*) schreef, niet minder op is geworden. Met tweeën voorgaan in een dienst verlicht de werkdruk nou ook niet echt, denk ik. Eén van de twee pastores had op hetzelfde tijdstip elders kunnen voorgaan. Waar de schoen wringt, zit hem naar mijn idee meer in het feit, dat in dit geval pastor Cees Janssen nu niet elders in een (eucharistie-)viering had kunnen voorgaan.

Als bijkomend pluspunt van met tweeën voorgaan in een viering, noemt pastor Rudy het "prettig om als collega's samen te vieren"... Dat kan ik me wel voorstellen. Ik mis dan wel steeds de combinaties: Rudy de Kruijf - Martin Claes; Jos van Minderhout - Aloys van Velthoven; Martin Claes - Jos van Minderhout enz., of ook wel: Bert Oosterveer - Cees jansen; Annemarie Gooiker - Hennie Witsiers...

Om het probleem van de "preekdruk" wat te verlichten: wat zou het zijn om het voorgaan van leken, zoals in de kerk van de H. Jozef in Alverna, te bevorderen? Daarover hoorde ik nog niet zo lang geleden een heel stichtend woord door één van de voorgangsters. En wat te denken van de preek van "pastor" Annie (Kloosterman) van nog niet zo lang geleden?

Naar aanleiding van "Samen voorgaan" valt nog wel meer te zeggen, maar misschien kan dat een volgende keer.

Theo Thier
(fam.thier@hetnet.nl)

VAKANTIEVERLOF JAN VAN HAANDEL

Pater Jan van Haandel is als missionaris in 1958 naar Mali vertrokken. Hij is daar priester gewijd als lid van de Congregatie van de Witte Paters.

Op 7 januari jl. is hij 80 jaar geworden en nog steeds werkzaam in Bamako (Mali).

Vanwege de jaarlijkse hitte daar ter plaatse komt hij jaarlijks twee maanden naar Nederland om aan te sterken en zich voor te bereiden op een nieuwe periode. Hij is thans (vanaf eind maart) weer in Nederland. Hij verblijft bij zijn zus in Erp, maar af en toe komt hij over naar Bergharen en Druten, waar ook familie van hem woont. De planning is dat hij op 31 mei a.s. weer teruggaat naar Bamako.

Pater Jan is een bescheiden man en heeft weinig nodig voor zichzelf. Jaarlijks ontvangen hij en zuster Marleen Burgers een bedrag van het Missiethuisfront Hier en Ginder te Bergharen voor het aanleggen van watervoorzieningen en voor de nodige dagelijkse behoeften van de mensen in Bamako en Brazilië.

De gelden komen middels giften van particulieren en de sponsoring van lopers aan de Nijmeegse Vierdaagse in de derde week van juli. Zij lopen dan "hier" voor "ginder". Deze mensen doen ook mee aan de jaarlijkse Hernense Stratenmarkt, waar zij de "Hernense" krentenmik verkopen voor het goede doel. Het Bestuur van de Stichting LuciVer heeft aan dit doel ook bijgedragen. Wij danken hen daarvoor heel hartelijk. Vorig jaar vroeg pater Jan ons of wij voor zijn mensen in Bamako rozenkransen konden sparen. Voor hij vertrok kon hij vele rozenkransen in ontvangst nemen. In een gesprek met hem heb ik hem gevraagd of er nog rozenkransen ingezameld moesten worden. Zijn antwoord daarop was, dat dit goed was, maar dat het geen dure gekochte rozenkransen hoefde te zijn.

Vandaar dat ik de vraag aan u voor leg, of u nog in het bezit bent van een rozenkrans, die u toch niet meer gebruikt. Als dit het geval is, wilt u deze rozenkrans dan afstaan aan Pater Jan. U kunt deze rozenkransen aan mij, pastor Hennie Witsiers, afgeven.

Wanneer u een gift wilt geven, kunt u die storten op bankrekening, nummer 12.15.01.191 ten name van het Missiethuisfront "Hier en Ginder".

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hennie Witsiers,
voorzitter van het Missiethuisfront "Hier en Ginder".

UW WIL GESCHIEDE



'N BAAN VAN LICHT WAAROP TE LOPEN VALT

We bidden het waarschijnlijk dagelijks in het Onze Vader: "Uw wil geschiede..."

Ons willen maken we ondergeschikt aan de wil van God. De Engelsen bidden: "Thy will be done". Dat betekent: "moge uw wil worden gedaan". Gods wil wordt niet ondergaan, maar gedaan. Dus geen berusting in het onvermijdelijke. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat de wil van God gerealiseerd wordt. En de wil van God dat is: zijn beleid, wat Hij met de wereld voor ogen heeft. Dat drukt uit: activiteit, beschikbaarheid. Dat heeft met liefde te maken. Moge gedaan worden wat gedaan moet worden. Vader, laat uw beleid van het koninkrijk uitgevoerd worden.

De wil, het beleid van God, die we Abba, pappie, noemen, is niet het beleid dat koel uitgevoerd moet worden als de wil van een wereldheerser of een kosmische verkeersregelaar. Het is het beleid van Liefde. Het is een wil tot heil, tot heling, tot heel worden. Het gaat om het verlangen dat er welbehagen is, welbevinden, 't goed hebben met elkaar, om een baan van licht waarop te lopen valt. Door herders en koningen. 't Gaat om het welbehagen van de overwinning op ziekte en oorlog en verdriet en onrecht en armoede en momenten van dood en zelfs de overwinning op de feitelijke dood.

Waar we om bidden is om "een hemel op aarde". Moge uw wil worden gedaan op aarde, zoals in de hemel. Worden gedaan, door ons. Maar wat moeten we dan in Gods Naam doen? 'n Baan van licht brengen waarop te lopen valt.

Dat is iets anders dan een verlichte snelweg aanleggen. Een snelweg, waar alles langs elkaar heen jaagt, waar ieder voor zich zijn weg gaat, waar we elkaar voorbij racen zonder elkaar te zien of nog erger oog voor elkaar hebben. Een snelweg, waar ieder voor zich gaat op weg naar zijn eigen doel. Die snelweg roept immers vaak meer duisternis, verdriet, agressie en dood op dan goed voor ons is.

't Gaat om een baan van licht op die momenten

waar het goede van het leven wordt doorkruist door 't kwaad. Omdat we ziek worden, omdat we plotseling worden overvallen door iets wat niet aangenaam is, omdat we tegenslagen ondervinden. Kruispunten waar onze wegen elkaar kruisen, gelijkwaardige kruisingen.

Zeker in een wereld waar de kruispunten worden vervangen door rotondes om de kruispunten te omzeilen; om de obstakels te vermijden; om de stroom van de voortgang te versnellen. Wie op de rotonde voorrang heeft is al bepaald.

Maar zo eenvoudig is het leven echter niet.

'n Baan van licht brengen waarop te lopen valt. Daar is geen route voor uitgestippeld. Die baan ontstaat al lopend. 't Gaan van die weg is de weg. Die baan van licht wordt pas duidelijk aan het eind. Dan pas is die baan aan het licht gekomen. Maar hoe weet ik dat ik de goede weg ga?

Wanneer je streeft naar wat heilzaam is, heilend, bevrijdend, menselijk. Wanneer je stil durft te blijven staan bij de kruispunten en je eigen voortgang even durft te stoppen. Wanneer je handen hebt om te troosten, 'n schouder om te dragen, voeten om te gaan, 'n hart om te openen. En dat alles onder het letterlijk motto: op hoop van zegen.

Dat is spannend als het leven zelf.

Misschien is de wil van God wel niets anders dan zijn liefde die zich meedeelt in de relatie met Hem, met de ander, met onszelf.

Misschien moeten we maar gewoon de weg van ons hart volgen om alle ruimte te geven aan de liefde, om echt te bestaan in een beweging naar God toe, om tot voltooiing te komen van Gods wil, Gods rijk.

Harry Vogels



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF

WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

DE PELGRIM

Na de succesvolle concertreeks van "De Engel" heeft muziektheater Carmina Ludens 'pelgrimage' als onderwerp van haar nieuwe productie gekozen.

Het kerkbezoek neemt af maar pelgrimages nemen toe. De oude pelgrimsroutes naar Rome, Lourdes en Jeruzalem worden opnieuw ontdekt. De Camino, de pelgrimsweg naar Santiago, wordt door zeer velen gelopen of gefietst. Mensen uit alle continenten en van alle gezindten bevolken de verschillende routes en bestemmingen. Misschien is pelgrimeren een teken van de tijd, waarin menigeen de weg kwijt is en op zoek gaat. Ervaringen van pelgrims vormen de rode draad in de voorstelling. Verzameld uit verschillende verslagen laten ze ons hun belevenissen mee ervaren: de keuze om op weg te gaan, het vertrek en het afscheid nemen, de moeite om af te kicken van het drukke bestaan, de ontberingen, de ontmoetingen en de gastvrijheid, de ontdekking van de natuur, de persoonlijke confrontaties en ontwikkelingen en vooral de verworven inzichten.



De teksten vormen de schakel tussen een keur aan muziekstukken, variërend van een psalm voor de opgang naar Jeruzalem tot een compositie van Vaughan Williams over de natuur, en van een Noors gezang tot een Libanees lied. De voorstelling wordt afgesloten met het indrukwekkende Beatitudes: een compositie van Arvo Pärt, gebaseerd op de zaligsprekingen waarin weg én doel samenvallen.

De voorstelling "DE PELGRIM" is geënt op de voor Carmina Ludens bekende formule: mooie liederen uit alle tijden en culturen, van bekende en minder bekende componisten, ondersteund door eenvoudige doch veelzeggende mise en scène. Een serieus onderwerp met spirituele strekking, een snuffje humor, kwalitatief hoogstaande zang en instrumentale intermezzi.

Zaterdag 25 juni 2011 20.00 uur

Antonius Abtkerk Wijchen

Entree € 12,- incl. programmaboekje

Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

www.carminaludens.nl

OM TE NOTEREN

4 MEI 19.00 UUR

Herdenking oorlogsslachtoffers

St. Annakerk Bergharen en Antonius Abt Wijchen

4 MEI 18.30 UUR

Oecumenische dienst en dodenherdenking

Antonius Abtkerk Nederasselt aansluitend

wandelen naar bevrijdingsmonument Schoonenburgseweg

5, 12, 19 EN 26 MEI 19.00 UUR

Rozenhoedje bidden Emmanuelkerk Wijchen

8 MEI

Eerste H. Communie in Alverna, Heumen en Bergharen

15 MEI

Eerste H. Communie in Woezik, Wijchen, Overasselt en Hernen/Leur

15 MEI 19.00 UUR

Taizé-viering Emmanuelkerk te Wijchen,

21 t/m 24 MEI

Vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afd bisdom Den Bosch naar Beauraing, België

22 MEI

Eerste H. Communie in Woezik, Niftrik en Wijchen

26 MEI 20.00 – 22.00 UUR

Eckhartlezing: "Mystiek in de Islam" door Prof. dr. Emilio Platti, Dominicuskerk Nijmegen.

29 MEI

Eerste H. Communie in Balgoij

10 JUNI 20.00 UUR

"Wat is geluk" lezing Amsel Grün, Tilburg

13 JUNI (TWEDE PINKSTERDAG)

Kapellentocht 2011 en viering op Kapelberg Bergharen

4 JUNI 10.00 UUR

DE WANDELING Start vanuit Parochiecentrum

25 JUNI 20.00 UUR

Voorstelling "DE PELGRIM" Antonius Abtkerk Wijchen



GEBEDSVIERING 4 MEI 2011

In de Antonius Abt kerk te Wijchen zal voorafgaande aan de dodenherdenking bij het monument aan de Meerdreef een gebedsviering worden gehouden. In deze viering staan we aan de hand van een Bijbeltekst, een gedicht en wat liederen stil bij de (Wijchense) mensen die in de tweede wereldoorlog zijn gesneuveld en bij de betekenis van vrijheid voor ons leven hier en nu. De viering begint om 19.00. Voorganger is Martin Claes.

HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS

In de Sint Annakerk van Bergharen wordt op 4 mei 's avonds om 19.00 uur stil gestaan bij de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de toenmalige gemeente Bergharen omkwamen en bij hen die van elders kwamen en hier zijn gesneuveld. Begonnen wordt met een oecumenische herdenkingsbijeenkomst waarin pastor Annemarie Gooiker-Loeffen en de heer Prof. Dr. D. van der Plas zullen voorgaan.

Om 19.35 uur zal een stille tocht vertrekken naar het monument dat door onderduikers aan de gemeente werd geschonken ter nagedachtenis aan Burgemeester Luske, de burgervader van de toen nog zelfstandige gemeente Bergharen. Door een vertegenwoordiger van de gemeente Wijchen, zullen daar bloemen worden gelegd.

De stille stoet trekt vervolgens door naar de begraafplaats bij de N.H.-Kerk, alwaar op het graf van de Engelse piloot D.C. Horn ook bloemen zullen worden gelegd. Daar houden we om 20.00 uur de twee minuten stilte. Na afloop is er nog een ontmoeting met nabestaanden en andere belangstellenden in de Hervormde Kerk.



Naast de op de foto staande burgemeester Jacques J.C.M. Luske, die op 27 december 1944 (43 jaar oud) overleed in het concentratiekamp Neuen-gamme, zijn de zussen Truus (25 jaar) en Diny Derksen (21 jaar) uit Bergharen slachtoffers van het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Chris Geurts (22 jaar) kwam om bij een beschieting in Diersfordt (Duitsland). Toon van den Hogen uit Hernen sneuvelde op 25-jarige leeftijd op 19 januari 1949 in het voormalig Nederlands Oost Indië.

Verder worden herdacht de Engelse soldaat Arthur (Joe) Richardson (24 jaar), die op 26 oktober 1944 nabij het Dorpshuis dodelijk werd getroffen tijdens een beschieting vanaf de Ginkelse Heide. Hij werd in Nijmegen begraven. En ten slotte kwam de Engelse piloot Dudley Crofton Horn op 14 januari 1945 in Bergharen om en kreeg hier op 21-jarige leeftijd zijn laatste rustplaats op de Hervormde Begraafplaats.

Iedereen is van harte welkom om aan deze herdenking deel te nemen.

Het vlaggenprotocol voor de Dodenherdenking schrijft voor dat alleen de vlag halfstok wordt ge-

hangen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur). De vlag moet los kunnen wapperen en moet direct na zonsondergang zijn binnengehaald.

Sjaak Arntz

VRIJWILLIGER GEZOCHT

Bij de ledenadministratie van onze parochie gaat binnenkort een vacature ontstaan bij het onderdeel

KERKBALANS.

Werkzaamheden zijn o.a.:

- bijhouden van het geautomatiseerde systeem kerkbijdrage.
- Maandelijks overleg met de andere medewerkers, mede organiseren van de jaarlijkse actie kerkbalans, periodiek overleg met de afdeling boekhouding.

TIJDSBESTEDING:

ongeveer een dagdeel per week, in de maanden december t/m februari wat meer vanwege de actie kerkbalans.

Voor de sollicitant is het handig als hij/zij een boekhoudkundige/administratieve achtergrond heeft en ook met het Office-pakket kan werken. Voor het systeem kerkbijdrage is een cursus van twee dagen beschikbaar.

INFORMATIE:

Informatie over deze functie kunt u krijgen bij Petra Habets, de huidige medewerkster, telefonisch bereikbaar op 024-6418012.

HARTELIJK BEDANKT ...

Hartelijk dank voor de vele warme woorden, handdrukken, klopjes op de schouder, de kaartjes met goede wensen voor de toekomst, de bloemen, de bonnen, de cadeaus, maar vooral uw aanwezigheid bij de jubileumviering van mijn 12½ jaar diaken zijn en de benoeming in de voormalige Hoeksteenparochie, in de Antonius Abt op 20 maart.

Het is een prachtige dag geworden voor mij, mijn gezin, familie en vrienden. Pas de week daarna drong het echt goed tot mij door wat er die dag was gebeurd, ik werd er verlegen van, blij en me nog eens bewust dat ik destijds een goede keuze gemaakt hebt. Ik hoop dat ik, in goede gezondheid nog enkele jaren met u mag optrekken met hetzelfde plezier en voldoening zoals de afgelopen periode en u nog vele malen mag ontmoeten in diezelfde sfeer.

Familie, vrienden, collega's, bestuur, werkgroepen en vooral u lieve parochianen die voor mij, mijn vrouw en gezin deze dag onvergetelijk en geweldig hebben gemaakt, heel, heel veel dank daarvoor.

Cees Janssen

(red: voor foto's zie www.detwaalfapostelen.nl)

KLOOSTERRECEPTEN

GRANOLA (MONNIKENGREIN)



Ingrediënten:

- 350 gram havermout
- 3x een handvol zonnebloempitten (gepeld)
- 1x een handvol sesamzaad
- 1x handvol kokos
- ½ x handvol tarwekiemen
- 75 tot 150 gram gebroken amandelen
- 2 tot 3 eetlepels olie
- 2 tot 3 eetlepels honing

Meng alle ingrediënten en schep dit uit in een vuurvaste schaal. De bereiding in de oven is meer poffen dan bakken. Temperatuur 180°-190°C. Baktijd ± 30 minuten tot er een brosse en knapperige 'koek' is ontstaan. De laatste 10 minuten goed opletten, want het baksel kan makkelijk verbranden.

Serveren met veel melk en honig.

Een variant is alleen de havermout poffen en daarna de andere ingrediënten toevoegen.

Bron: uit de kloosterkeuken; Elise Boulding-Broeder Victor Antonio Avila-Zuster Jean-Marie Pearse

LEUK OM TE WETEN:



Een pond honing is het extract uit 7,5 miljoen bloesems; vliegafstand van de bijen voor dat ene pond: 3x de omtrek van de aarde. Omgerekend 1562 - 8 uren werkdagen voor een mens, wanneer hij zoals de bijen moet verzamelen.

(J. François, het levende woord)

INLOOPCAFÉ

Op 10 en 24 mei komen veel ouderen uit onze parochie weer samen in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen, voor een kopje koffie of thee. Vooral van belang is: dat het vaak heel gezellig is om elkaar weer eens te ontmoeten. Welkom vanaf 10 uur!

Gerry, Tiny, Nel, Anni en Waldi.



WERELD WINKEL

van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

Sinds kort zijn bij Wereldwinkel Wijchen twee speciale, alcoholhoudende dranken verkrijgbaar. Beide zijn op biologische wijze onder Fair Trade criteria geproduceerd en dragen het Max Havelaar keurmerk.



STELLAR ORGANICS MERLOT

Deze rode wijn is afkomstig uit Zuid-Afrika. Op zich is deze Merlot al bijzonder omdat hij zowel biologisch als Fair Trade gecertificeerd is maar hij is extra bijzonder omdat er bij het bottelen geen sulfiet aan toegevoegd wordt.

MONGOZO PREMIUM PILSNER

Mongozo brouwt bier met een verhaal. De ingrediënten zijn tegen een eerlijke prijs ingekocht bij boeren in ontwikkelingslanden. Het is een glutenvrij bier. Leuk om te weten is dat het Premium Pilsner van Mongozo op de Horeca Expo 2010 in Gent uitgeroepen werd tot Beste Belgische Pils.



Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972

Wat is geluk?

Een lezing over gelukkig worden.



Deze bijeenkomst is een initiatief van
www.anselmgrun.net
i.s.m. Uitgeverij Ten Have en
de Parochie Frater Andreas te Tilburg.

vrijdagavond 10 juni 2011

De bijeenkomst is in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91, Tilburg
Aanmelden via: www.anselmgrun.net
De entree bedraagt € 10,00 te voldoen bij binnenkomst.

Programma

Binnenkomst vanaf 19.30 uur
20.00 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Leo Fijen
20.10 uur Lezing door Anselm Grun (hij spreekt in eenvoudig Duits)
21.00 uur Pauze en gelegenheid vragen voor te bereiden
21.15 uur Vragen aan de inleider en gesprek met de aanwezigen o.l.v. Leo Fijen
22.00 uur Sluiting, waarna mogelijkheid tot laten signeren van boeken

In verband met de organisatie vragen we dringend aan te melden via
www.anselmgrun.net

GA OP REIS EN LAAT JE RAKEN

KAPELLENTOCHT 2011, TWEDE PINKSTERDAG.

Tweede Pinksterdag is echt zo'n wandeldag, een dag om er even op uit te gaan. De Kapellentocht geeft daaraan een extra dimensie. Je hebt een mooi doel, je ontmoet vele bekenden en maakt nieuwe vrienden. Samen ben je als het ware op reis. Je wordt vast en zeker geraakt door het enthousiasme van al die andere deelnemers. Het kan in deze magere tijd voor onze kerk zoiets betekenen als: Kijk eens, wij zijn er ook nog. Wij met velen vinden ons geloof en onze kerk, tegenover zoveel negativisme, de moeite meer dan waard.

Al onze kerken van parochie De Twaalf Apostelen zijn op die 2^e Pinksterdag gesloten. We trekken met elkaar, alleen, of met de werkgroep waar je lid van bent, langs de talrijke kapellen in onze streek, naar de Kapelberg in Bergharen om er samen eucharistie te vieren. Er zijn drie verzamel-punten om met anderen deze tocht te gaan. In Nederasselt om 6.45 uur bij Truus Broekman. In Wijchen om 7.30 uur op het kerkplein Antonius Abt. In Hernen bij de kerk om 9.00 uur. Voor deelnemers vanuit Druten/Puiflijk is er een startpunt voor de fietsers bij de kerk van Puiflijk.

Om tien uur begint de feestelijke eucharistieviering op de Kapelberg, met als thema "Ga op reis en laat je raken." Je zit na de tocht lekker in de zon, of in de schaduw onder de takken van de heilige boom. Daar vieren we ons geloof, het evangelie van Jesus. Maar vooral vieren we ons leven, onze dankbaarheid, onze zorgen en ons verdriet. En als een heel positieve gebeurtenis, vieren we onze verbondenheid en laten we zien dat wij heel veel goeds beleven aan ons geloof en aan ons samen kerk-zijn.

Na afloop is er op de Kapelberg koffie en thee.



kapelberg Bergharen

Tot 16.00 uur staan andere kapellen open om wandelend, fietsend of met de auto langs te gaan. Bij de Mariakapel van Hernen/Leur en van Batenburg staat de koffie klaar en is er frisdrank voor de kinderen. En natuurlijk gaat u toch mee!

p. Jos van Minderhout

FAMILIEVERBLIJF GHANA

Vorig jaar was onze vastenactie bestemd voor de bouw van het familieverblijf bij het Elisabeth ziekenhuis in Hwidiem. Dit jaar hopen we het laatste gedeelte van het benodigde bedrag (65.000 euro) opgehaald te hebben. Zoals u op de foto's kunt zien is men inmiddels met de bouw begonnen. Dit was de situatie van eind maart, dus men zal op dit moment al weer een heel stuk verder zijn. De planning is dat het gebouw in oktober kan worden opgeleverd. Dat komt goed uit, want dan willen wij met een delegatie vanuit Wijchen een bezoek aan Ghana gaan brengen. Nogmaals namens het ziekenhuis en onze stichting Wijchen WereldWijd, hartelijk dank voor uw bijdrage.

Pastor Rudy de Kruijf,
stichting Wijchen WereldWijd



Contouren van het familieverblijf worden al zichtbaar



De stenen worden ter plaatse gemaakt en in de zon te drogen gelegd.



HOE ZIT DAT?

De rozenkrans is een gebedssnoer.
Hoe werkt dat dan?
Vormelingsgroep 2011 Wijchen



Bij het Vormselproject 'In Vuur en Vlam' gaat de tweede bijeenkomst over contact met God en hoe een gebedssnoer je daarbij kan helpen. De jongeren maken zelf een gebedssnoer waarbij ze 10 kralen aan een ketting rijgen. Elke kraal krijgt een bijzondere betekenis. Zo is er bijvoorbeeld de 'kraal van spijt' (had je misschien iets anders moeten zeggen of doen), de 'VIP-kraal' (iemand voor wie jij speciaal wilt bidden) en de 'kraal van je dromen'.

We hebben in de groepjes ook gesproken over het gebedssnoer dat in de katholieke kerk bekend is: De Rozenkrans. Dan komt de vraag: Hoe bid je dit gebedssnoer?



De rozenkrans is een ketting met 5 grote en 50 kleine kralen. Als je het hele rozenkransgebed bidt, moet je de ketting 3 keer doorlopen. Je begint met een inleidend gebed (het staartje met het

kruis), dan de eigenlijke rozenkrans en daarna een afsluitend gebed.

Eerst werden door kloosterlingen bij de (3 X) 50 kleine kralen de 150 Psalmen uit de Bijbel gebeden. Maar omdat de gewone mensen die Psalmen niet uit hun hoofd kenden, is het in de 15^e eeuw veranderd. Toen ging men bij de grote kraal een Onzevader bidden en bij de 10 kleinere kralen 10 Weesgegroetjes.

Vóór elk tientje (het bidden van 10 Weesgegroetjes) bid je een 'Geheim'. De geheimen zijn gebeurtenissen in het leven van Jezus. Deze gebeurtenissen zijn verdeeld in 5 Blijde geheimen, 5 Droevige geheimen, 5 Glorievolle geheimen en (sinds 2002) de 5 geheimen van Licht.

In deze Apostelbode noem ik de Blijde geheimen, de andere geheimen zijn voor een volgende keer:



1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.



4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

Je kunt deze 5 geheimen nalezen in de eerste twee hoofdstukken van het Evangelie van Lucas én in bijna alle Kinderbijbels. Je kunt ook overdenken wat ze met jouw leven te maken hebben. Misschien kun jij, net zoals Maria in het eerste geheim, Ja-zeggen op iets dat jou gevraagd wordt en moeilijk is of niet leuk. Of zoals in het vijfde geheim af en toe Jezus gaan opzoeken in een kerk of op een stil plekje.

Ineke Wintjes

PS. Heb jij ook nog een vraag voor HOE ZIT DAT, mail dan naar Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl

ACTIES WJD 2011

ACTIES VOOR DE WERELD JONGEREN DAGEN

In de komende zomervakantie gaat een groep jongeren van onze parochie naar de Wereld Jongeren Dagen in Madrid. De ervaring van vorige Wereld Jongeren Dagen leert dat dit een geweldige ervaring is. Om het bedrag van de reis voor ieder haalbaar te laten zijn worden er door de jongeren, met hulp van ouders of andere volwassenen, verschillende acties gedaan.

Zo zijn we op zaterdag 9 april met 4 jongeren en 6 volwassenen (waarvan 2 pastors) naar de Power of Fire dag in Den Bosch geweest. Deze dag organiseert het bisdom jaarlijks voor de vormelingen.

Cara is vanuit Wijchen meegegaan omdat ze was gevraagd te presenteren. De anderen zijn er geweest om in een stand koffie, thee, frisdrank, chips, koeken en snoep te verkopen en de toiletwagen fris te houden. Het was prachtig weer, een goede sfeer en een geweldige opbrengst.

Dit was onze tweede actie en we hebben nu bijna € 1000,- voor de reis bij elkaar gespaard.

Pjotr, Janneke, Tijmen, Jan, Cara, Alexander, Rudy, Aloys, Mark en Ineke



KINDERFEEST IN DEN BOSCH

UITJE KINDERKOOR MELODY UIT BERGHAREN

We zijn met de auto naar Den Bosch gegaan en met de bus naar het centrum gereden. Omdat we te vroeg waren, hadden we nog een spelletje op het kerkplein gedaan. We hebben een gebedsviering gehad in de grote Sint Jan. We zijn naar het Theater aan de Parade gegaan en hebben daar een voorstelling gezien, van de Koning en de Mug. Het ging over dat de Koning oorlog wou voeren met God. En het muggenleger wou hem tegen houden, door de Koning op zijn gevoelige plek te prikken. Na de voorstelling kon je

drie workshops doen. Een daarvan was djembé, de ander dans en de derde was theater. Er waren twee rondes, wij hadden de tweede ronde. In de eerste ronde hebben we geknutseld. In de tweede ronde gingen we uit elkaar, omdat iedereen naar een andere ruimte moest voor de workshops. We mochten, wat we geleerd hadden, laten zien aan alle mensen. Op het laatst toen iedereen weer naar huis ging, werden er boeken uitgedeeld. Het boek heet: Met fietskaart en kompas.

Het was een Mega Super Leuke dag!

Groeten van de kinderen van Melody



UITSTAPJE VAN DE VORMELINGEN UIT BALGOIJ EN NEDERASSELT NAAR MEGEN

Wij gingen met de auto naar het pontje in Ap-peltern, daar staken we over naar Megen met een kaarsje in ons hand en lopend. Toen we bij het klooster aankwamen was er een oude man die een verhaal vertelde over het klooster. Hij vertelde ook dat hij er met 9 mannen samen woonde in het klooster. Die mannen noemden elkaar broeders. Die mannen wouden een eenvoudig leven hebben. Die man leidde ons rond door het klooster. Het klooster was heel erg oud. En er was ook nog een kapel en daar lag een man (die heette het bruurke van Megen) en daar lag een stenen beeld van hem op en die was nagemaakt en je kon daar een wens in leggen en misschien komt die wel uit! Ik vond het heel interessant.

Gemaakt door Gerard

Wij zijn met onze vormselgroep naar Megen gegaan. Daar gingen we met de pont naar toe. En we moesten allemaal een potje met een waxinelichtje meenemen die hebben we toen aangemaakt, daarmee zijn we naar het klooster gelopen. We kwamen er aan en ik vond het heel groot, toen we naar binnen gingen was het nog groter en heel mooi. Er stond een broeder binnen in een pij, hij heeft ons alles verteld over het klooster. En hij heeft ons ook rond geleid in het klooster. Hij heeft ons alle slaapkamers laten zien en uitgelegd hoe hun daar leven. En hij heeft ook alles uitgelegd over hoe hun bidden en de ruimtes laten zien. Hun bidden 4 keer per dag dat wist ik ook nog niet. Hij heeft ook de eetkamer laten zien het is daar wel heel gezellig, maar ik wil liever gewoon

bij papa en mama wonen. Daarna zijn we naar het Broerke van Megen geweest, daar kon je een wens opschrijven en in de pij stoppen. Toen zijn we weer terug naar de pont gelopen met het kaarsje. Ik vond het heel gezellig en ik kan nog wel meer vertellen maar ga gewoon zelf maar kijken.

Groetjes Eline

Afgelopen woensdag zijn wij naar Megen geweest. Dat was heel leuk want we kregen daar een rondleiding door een klooster. Dat klooster was best bijzonder van binnen. We moesten eerst de kerk in en daar kregen we een voorwoord van een pater. Wat hij vertelde was ook bijzonder. Daarna kregen we de rondleiding. We waren boven geweest in het klooster en onder, daar was bijvoorbeeld de keuken en de eetkamer. Ook waren we in een soort kapel geweest, daar lag een man die overleden was. Die lag daar begraven en er lag een beeld van hem zelf op daar konden we de wens die we mee hadden genomen in doen. We moesten ook 1 euro meenemen om daar in te doen voor het klooster.

Gemaakt door Bjorn

Met het vormsel zijn we naar het Klooster in Megen geweest. Eerst gaf een pater uitleg over hoe het klooster eigenlijk ontstaan is. Na de uitleg gingen we naar boven naar het grote orgel. Daar kwamen de paters 4 keer per dag bij elkaar om te bidden. We zijn ook nog in de bibliotheek en in de keuken geweest. Daarna gingen we naar de woonkamer, die wordt alleen gebruikt om gezellig met elkaar te praten. Er staat geen televisie in de woonkamer. Als laatste gingen we naar het kapelletje wat naast het klooster stond. We hadden allemaal een briefje met een wens erop meegenomen naar het klooster om het briefje in de mouw van heilig bruurke te stoppen.

Groetjes Jelle

We waren in Megen aangekomen. We hadden de kaarsjes allemaal aangestoken, en we moesten hem aan houden tot het Klooster. Niet iedereen lukte het. We gingen met de pont naar de overkant. Toen kwamen we in het kei mooie echte dorpje aan. We waren bij het klooster en we dachten is dit een klooster het zag er zo gezellig uit en dan hier een klooster? We gingen naar binnen natuurlijk moesten alle mobieltjes uit maar volgens mij zijn de moeders nog meer met mobieltjes dan wij. We kwamen in een prachtig mooi groot klooster binnen wat was het gezellig, we mochten de kaarsjes neerzetten en we mochten gaan zitten. Toen ging een man ons alles vertellen over vroeger en over dat klooster. Toen zijn we wat rond gaan kijken en heeft de man ons een rondleiding gegeven door het hele klooster.



Hij had ons de keuken de tuin de bibliotheek de bidkamer en nog de eetkamer laten zien. Wat was het anders. Toen vertelde die dat iedereen die in het klooster woonde moest 3 keer per dag bidden da's is echt wel kei veel. De monniken hadden vrede en liefde met elkaar. Toen gingen we naar het Broeders beeld we hadden allemaal een briefje mee genomen daar konden onze grootste wens opschrijven. En we moesten een euro in een potje doen voor iets goeds! Toen was de dag helaas al weer voorbij we vonden het allemaal heel interessant en luisterden super goed! Toen gingen we in Megen nog ergens op een bankje iets zitten te drinken en een heerlijke krentenbol!! Nog even nagepraat en toen mochten de kaarsjes weer aan. En natuurlijk wie het langste het kaarsje aan kon houden. Toen gingen we weer naar de pont en zijn we over gevaren, we hebben gezien hoe prachtig onze Maas is. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie dag!!

Dieke



DE WANDELING

HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN



Normaal gesproken denk je dan aan die drie aapjes; de een houdt de handen voor zijn oren, de tweede mag niets zien en nummer drie wordt dringend verzocht overal zijn mond over te houden. Ze herin-

neren mij aan mijn moeder die mij dit drietal op een dag fijntjes ter hand stelde. Het roept bij mij ook het volgende in herinnering: Er waren eens een paar wandelaars. Zij spraken met elkaar af in diepe stilte van elkaar en de omgeving te genieten. Zo gezegd, zo gedaan!

Na een uurtje stilzwijgen naderden zij een psychiatrische inrichting. Twee patiënten zagen de passanten naderen en stelden absolute rust en stilte vast. Tot een van de twee uitschreeuwde: 'Wie zijn er nou gek, wij of jullie?' Blijf dan je mond maar eens houden.

Zover is het op zaterdag 2 april tijdens de stilte-wandeling dus niet gekomen.

Bij de inleiding wordt nog lacherig gedaan en aangegeven dat een stevige wasknijper of pleisters op de mond noodzakelijk is. Maar rond de klok van half 11 is het eindelijk zover: een groot aantal wandelaars gaat in stille pas richting het Wijchens Meer. Zij passeren verbaasde vissers, die ook niet weten wat ze met die 'stillen' aan moeten. Voorbijgaande fietsers groeten als vanouds en krijgen enkel en alleen een opstekend handje. Wat is hier aan de hand? Waarom zwijgt iedereen? Geen 'goede morgen' of een andere groet. Het moet toch niet gekker worden. Aso's? Ontaarden?

Die eerste zaterdag in april zijn er om 10 uur liefst 37 belangstellenden. De inleiding laat aan



duidelijkheid niets te wensen over: STILTE, STILTE, STILTE! Innerlijke stilte die je bereikt (citaat van huisarts Joop de Vette) "alleen door te aanvaarden wat is. Hiervoor is nodig: vertrouwen in jezelf en in wat zich aandient."

Na ruim 4 km volgt de eerste stop bij Stiltecentrum-Zuid. Het voorgedragen gedicht komt nadrukkelijk binnen: (een greep hieruit)

In de stilte kom je tot momenten van verwondering. Het anders-zijn van de dingen komt je voor ogen. In de stilte ondervind je diepe momenten van vreugde. De stilte heeft haar eigen woorden. Inderdaad, zo heb ook ik het ervaren. Bij de start is echt iedereen oorverdovend stil. Bijna bedreigend, vreemd en tegelijk heel bijzonder. Gaandeweg voel ik een verbondenheid, een natuurlijke cadans opkomen. Ik hoor mijn schoenen lopen, de schelpen kraken, het tetterende snuiten van een neus. Even later lijkt het alsof die ene, nare hoestbui vol zit met schuldgevoel. Vandaag ervaar ik de stilte als een vriend, maar op andere dagen kan ik hem de nek wel om draaien. Vandaag voel ik het enthousiasme op de hockey- en voetbalvelden heel nabij.

Op een smal paadje vinden we in ganzenpas de juiste tred en lijken we als aan een touwtje vooruit te gaan.

De tweede stop is een uitgebreide bij Umberto. Eindelijk mag de stilte doorbroken. Heerlijk op het terras, kopje koffie, een boterham en volop in gesprek. Na een half uur ligt er het voorstel om de groep te splitsen: de 'stillen' en de 'ik-vind-de-stilte-voor-vandaag-wel-genoeg-lopers.' En wat gebeurt? Verreweg het grootste deel geeft er de voorkeur aan de STILTEWANDELING voort te zetten zonder in gesprek te zijn! Heel verrassend en een teken dat de opzet geslaagd is.

Een van de deelnemers formuleert het succes als volgt: 'Aan de stiltewandeling heb ik te danken dat ik voor het eerst van m'n leven een specht gehoord heb! Wat een machtig mooi geschenk! Een fijne groep mensen, een prachtige tocht, de zon hoog aan de hemel, meer valt er toch niet te wensen.'

Op zaterdag 4 juni vindt de laatste wandeling van het tweede seizoen plaats. Ook dan bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom op het parochiecentrum. Wee degene die ook dan de hele weg meent zijn mond te moeten houden. Op 4 juni gaan we weer voor de ontmoeting. U kunt zich opgeven tot vrijdag 3 juni (024-6414946).

Namens werkgroep De Wandeling *,
Peter van Gils

*Deelnemers aan eerder wandelingen krijgen per e-mail automatisch een uitnodiging.



Als God mij anders gewild had
dan zou hij mij anders gemaakt hebben.
Johann Wolfgang von Goethe

DE WEVERS

*Vandaag ging ik naar buiten.
Niet van de mode bewust ging ik op pad,
en trof woorden die mij toiden in een nieuw
gewaad,
dat verstilling opriep.
Ze verwarmden mij en maakten mijn gedachten rein*

*Het gewaad, wat ik niet wilde besmeuren,
toonde ik aan iedereen.
Ik ging ermee over marktpleinen en busstations.
Ik droeg het 's ochtends en 's avonds.*

*En hoe trots ik er op was,
Uiteindelijk was ik zelf degene
die er geen bijzonderheid meer aan gaf.*

*Het gewaad werd groezelig en
rafelde aan alle kanten.
Hardnekkig bleef ik de spiegel ontwijken,
totdat ik was als een schip zonder haven.*

*Moe en rusteloos, vertwijfeld,
niets meer over van die innerlijke kracht.
Ontgoocheld over mijn eigen val,
bracht ik een bezoek aan de wevers.*

*Zij herstelden mijn gewaad en
tot wederdienst bereid werd ik lid van hun gilde.
Ging naar buiten, en liet mezélf zien.*

Rob van der Knaap



DOPEN

8 MEI 2011

Liona Theunissen



HUWELIJKSVIERING

27 MEI 14.00 UUR

Mark Engelaer en Gabri Reynen

KERKELIJK KUNSTBEZIT OVERASSELT

Vorig jaar heeft de contactraad, in samenwerking met de archivariissen Gerard Rooijackers en Wim Kuijpers, op verzoek van het bestuur de collectie kerkelijk kunstbezit gecontroleerd. Er is daarbij een lijst aangelegd van de getraceerde stukken met de plaats waar ze zich - op dat moment - bevonden.

Van de beeldencollectie die Overasselt in de loop van de jaren heeft opgebouwd blijken enkele interessante stukken (in bruikleen) te zijn gegeven aan het Museum voor Religieuze Kunst te Uden. Helaas zijn ze daar momenteel niet te bezichtigen.

DE HEILIGE ANNA ONDERRICHT MARIA

De beeldhouwer en schrijnwerker Petrus Verhoeven werd in 1729 in Uden geboren. Zijn werk draagt een autodidactisch karakter en leunt sterk op voorbeelden uit de barok van de Zuidelijke Nederlanden. Petrus Verhoeven vormt hierop een meer regionale, wat boerse variant. Verhoeven is op hoge leeftijd gestorven in 1816.



Het belangrijkste beeld dat Overasselt van hem bezat was een beeld van de heilige Anna die haar dochter Maria onderricht, uit 1778. Het beeld is 76 cm hoog, vervaardigd uit lindehout en in verschillende kleuren geschilderd. In 1930 is het overgegaan naar het bisschoppelijk museum in 's-Hertogenbosch en nu bevindt het zich in het museum te Uden.

Van Petrus Verhoeven zijn meerdere beelden van Anna's onderricht aan haar dochter bekend, telkens met Maria aan haar rechterzijde, een open geslagen boek tonend. Deze beeldengroep toont ook de voor Verhoeven kenmerkende behandeling van gewaden, zoals de brede witte halsdoek en kap die van Anna een oude vrouw maakt, en de blauwe mantel over het witte bovenkleed van Maria. In het boek staan meestal de Romeinse cijfers van de Tien Geboden met speciale aandacht voor het "Eert uw vader en uw moeder", maar bij dit beeld is het bijbelboek blanco.

DE HEILIGE JOZEF MET HET KIND JEZUS

Ook overgegaan naar het bisschoppelijk museum in 1930 of daaromtrent is een beeld van de heilige Jozef met het Kind Jezus. Het is waarschijnlijk afkomstig uit Antwerpen, gedateerd rond 1730,

van grijs en wit geverfd hout en 91 cm hoog. Het is nu, net als het beeld van de heilige Anna, in het museum te Uden.

De drie volgende beelden zijn begin 2003 in langdurig bruikleen gegeven aan het Museum voor Religieuze Kunst in Uden nadat ze verscheidene jaren in de toren van onze kerk waren bewaard.



DE HEILIGE ANTONIUS ABT

Als eerste een beeld van de patroonheilige van onze kerk, de heilige Antonius Abt. Net als het beeld van de heilige Anna is het van de hand van Petrus Verhoeven. In 1976 is het al eens aan het museum in Uden in bruikleen gegeven ten behoeve van een tentoonstelling over deze Udenese kunstenaar. De heilige draagt een open boek op de rechterhand, in de linkerhand heeft hij een zogenaamde T-staf. Aan de riem om zijn middel hangt een bidsnoer en aan zijn voeten zit het bekende varken. Het beeld is even hoog als het beeld van de heilige Anna en eveneens vervaardigd uit lindehout, maar het is wit geschilderd.

DE HEILIGE JOACHIM

Echtgenoot van de eerdergenoemde Anna is de

VASTENMAALTIJD OP DE PASTORIE

Na het succes van vorig jaar had de werkgroep MOV van Heumen, Overasselt en Nederasselt weer besloten om een Vastenmaaltijd op de Pastorie te organiseren.

Op vijf achtereenvolgende vrijdagen zou er door een aantal dames gekookt worden en de mensen konden zich via een inschrijfformulier hiervoor aanmelden. Acht personen zouden per avond aan kunnen zitten in de "Herberg van Aloys".

Tot op heden zijn er twee avonden geweest en de reacties waren zeer positief. Het is prachtig om te zien dat een aantal verschillende mensen tijdens zo'n eenvoudige maaltijd zo geanimeerd met elkaar kunnen eten en praten. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken, die hier aan meegewerkt heeft voor het goede doel van deze Vastenactie.

Leo van Oss



H. GEORGIUS - HEUMEN



heilige Joachim, vader van Maria. Het beeld is gemaakt door een anonieme beeldhouwer uit het begin van de 19e eeuw. Het is 90 cm hoog, vervaardigd uit lindehout en wit geschilderd. De rechterarm ontbreekt helaas.



DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

In onze kerk bevinden zich verschillende beelden van - vermoedelijk - Henricus van Nuenen uit 's-Hertogenbosch (1844-1914). Het zijn respectievelijk de heilige Jozef, de heilige Anna die Maria onderricht, de heilige Barbara (met toren in haar hand) en de heilige Elisabeth (met rozen). Een ander beeld dat tot deze groep behoort - de heilige Antonius van Padua - is het derde beeld dat in 2003 aan het Udens museum in bruikleen is gegeven. Waarschijnlijk is het niet in onze kerk geplaatst, omdat zich daar al een ander beeld van Antonius van Padua bevond, namelijk het beeld in de rechterabsis, dat, evenals het beeld van de heilige Antonius Abt in de linkerabsis, is gemaakt door Jozef Thissen uit Roermond (1840-1920).

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



DOPEN

8 MEI 2011
Ties de Bart

Vieringschema
30 apr. t/m 15 mei
 (Voorgangers onder voorbehoud)

zaterdag 30 april

zondag 01 mei

- *Beloken Pasen*
- *Zondag van de Arbeid*

zaterdag 07 mei



**H. Antonius
 Abt
 Wijchen**

11.00 Eucharistieviering
 Elckerlyckoor
 Cees Janssen/Rudy de Kruijf
 Kinderopvang (0-6 jaar)

18.00 Vespers
 Soli Deo Gloria (Heren)
 Hennie Witsiers



**Emmanuel
 Wijchen**

09.30 Woord en Communie
 Samenzang
 Cees Janssen



**H. Paschalis
 Baylon
 Woezik**

09.30 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Bert Oosterveer



**H. Jozef
 Alverna**

09.30 Eucharistieviering
 Dames- & Herenchoor
 Rudy de Kruijf



**H. Johannes
 de Doper
 Balgoij**

11.00 Eucharistieviering
 Dames- & Herenchoor
 Aloys van Velthoven



**H. Antonius
 Abt
 Nederasselt**

19.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
 Mazing Joy
 Aloys van Velthoven



**H. Antonius
 Abt
 Overasselt**

11.00 Woord en Communie
 Herenchoor
 Bert Oosterveer



**H. Georgius
 Heumen**

09.30 Eucharistieviering
Gildedag
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven



**H. Victor
 Batenburg**

09.30 Eucharistieviering
 Kinderchoor De Kerkkids
 Martin Claes



**H. Anna
 Bergharen**

19.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Annemarie Gooiker/
 Martin Claes

19.00 Eucharistieviering
Eerste viering op de Kapelberg
 Gemengd Koor
 Annemarie Gooiker/
 Rudy de Kruijf



**H. Judocus
 Hernen/Leur**

11.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Annemarie Gooiker/
 Martin Claes

19.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout



**H. Damianus
 Niftrik**

19.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Hennie Witsiers/
 Rudy de Kruijf



De Elsthof

17.30 Woord en Communie
 Cees Janssen

17.30 Eucharistieviering
 Rudy de Kruijf

St. Jozef

17.45 Woord en Communie
 Hennie Witsiers

17.45 Eucharistieviering
 Martin Claes

	zondag 08 mei • 3e zondag van Pasen	zaterdag 14 mei	zondag 15 mei • 4e zondag van Pasen • Zondag van de Goede Herder • Roepingenzondag
 H. Antonius Abt Wijchen	11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) <i>Kinderen in de dook</i>		09.30 Eucharistieviering 12.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Jeugdkoor Happy Joy Cees Janssen/Rudy de Kruijf
 Emmanuel Wijchen	09.30 Eucharistieviering Pallaskoor Martin Claes		09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Harry Vogels
 H. Paschalis Baylon Woezik	09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout		11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Kinderkoor Bert Oosterveer/Martin Claes
 H. Jozef Alverna	11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Jongerenkoor Cees Janssen/Rudy de Kruijf		09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
 H. Johannes de Doper Balgoij	11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Jan van Mill		11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
 H. Antonius Abt Nederasselt			09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Overasselt	11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers		11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven
 H. Georgius Heumen	10.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> New Challenge Aloys van Velthoven	19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	
 H. Victor Batenburg	09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Rudy de Kruijf		09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
 H. Anna Bergharen	11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Kinderkoor Melody Jos van Minderhout	19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Neo Nata Rudy de Kruijf	
 H. Judocus Hernen/Leur			11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Voice Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout
 H. Damianus Niftrik	09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	
 De Elsthof St. Jozef		17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers 17.45 Woord en Communie Cees Janssen	

Vieringschema
21 mei t/m 05 juni
 (Voorgangers onder voorbehoud)

zaterdag 21 mei

zondag 22 mei
 • 5e zondag van Pasen

zaterdag 28 mei



**H. Antonius
 Abt
 Wijchen**

11.00 Eucharistieviering
Eerste Heilige Communie
 Jeugdkoor Happy Joy
 Rudy de Kruijf



**Emmanuel
 Wijchen**

09.30 Eucharistieviering
 Gospelkoor Lift Your Voice
 Rudy de Kruijf



**H. Paschalis
 Baylon
 Woezik**

11.00 Eucharistieviering
Eerste Heilige Communie
 Kinderkoor
 Bert Oosterveer/Herman Mulder



**H. Jozef
 Alverna**

19.00 Eucharistieviering
 Between
 Jan Kortstee

19.00 Woord en Communie
 Dames- & Herenkoor
 Werkgroep Gebedsviering



**H. Johannes
 de Doper
 Balgoij**

11.00 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Jan Kortstee



**H. Antonius
 Abt
 Nederasselt**

19.00 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Bert Oosterveer



**H. Antonius
 Abt
 Overasselt**

11.00 Eucharistieviering
 Joy4all
 Bert van Balkom



**H. Georgius
 Heumen**

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Bert van Balkom

19.00 Eucharistieviering
 Samenzang
 Aloys van Velthoven



**H. Victor
 Batenburg**

09.30 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Bert van Boxtel



**H. Anna
 Bergharen**

19.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
 Gemengd Koor
 Jack Leo

19.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers/Martin Claes



**H. Judocus
 Hernen/Leur**

19.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout



**H. Damianus
 Niftrik**

11.00 Eucharistieviering
Eerste H. Communie
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout

19.00 Woord en Communie
 Parochieel Zangkoor
 Bert Oosterveer



De Elsthof

17.30 Woord en Communie
 Bert Oosterveer

St. Jozef

17.45 Eucharistieviering
 Jos van Minderhout

17.30 Woord en Communie
 Hennie Witsiers

17.45 Eucharistieviering
 Martin Claes

zondag 29 mei <i>6e zondag van Pasen</i>	donderdag 02 juni <i>• Hemelvaartsdag</i>	zaterdag 04 juni	zondag 05 juni <i>• 7e zondag van Pasen</i>
11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes		11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Rudy de Kruijf Kinderopvang (0-6 jaar)
09.30 Eucharistieviering Pallaskoor Martin Claes	09.30 Eucharistieviering Samenzang Rudy de Kruijf		09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
09.30 Woord en Communie New Voice Bert Oosterveer	09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Bert Oosterveer		09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bert Oosterveer/ Bert van Balkom
	09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Jan van Mill		09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Rudy de Kruijf
11.00 Eucharistieviering <i>Eerste Heilige Communie</i> Mazing Joy Aloys van Velthoven	11.00 Eucharistieviering Samenzang Rudy de Kruijf		11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
09.30 Eucharistieviering Kinderkoor Aloys van Velthoven	09.30 Eucharistieviering <i>Gildedag</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven		09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
11.00 Woord en Communie Seniorenkoor Werkgroep WoCoviering	11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven		11.00 Eucharistieviering Joy4all Bert Oosterveer/ Bert van Balkom
	09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	
09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers		09.30 Eucharistieviering Kinderkoor De Kerckids Martin Claes
	11.00 Woord en Communie <i>op de Kapelberg</i> Samenzang Hennie Witsiers	19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Samenzang Martin Claes	
11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Bert Oosterveer	11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout		11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes
	09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/ Rudy de Kruijf	
		17.30 Eucharistieviering Martin Claes	
		17.45 Woord en Communie Hennie Witsiers	

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . (vanwege Hemelvaartsdag <i>niet</i> op donderdag 02 juni)

Taizéviering

zondag 22 mei	19.00 uur	Taizéviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
---------------	-----------	--

Ontmoetingsviering

zaterdag 04 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
------------------	-----------	--

Overige vieringen

vrijdag 29 april	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop.
maandag 02 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> .
maandag 02 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
dinsdag 03 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> .
vrijdag 06 mei	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 06 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> .
dinsdag 10 mei	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> .
vrijdag 13 mei	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
maandag 16 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
donderdag 19 mei	14.00 uur	Themaviering Bond van Ouderen, <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> .
vrijdag 20 mei	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 27 mei	09.30 uur	Viering in "de Muts", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.
zondag 29 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in <i>Leur</i> . Thema: Tussentijd.
maandag 30 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> .
maandag 30 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
vrijdag 03 juni	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.
vrijdag 03 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> .
maandag 06 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> .
dinsdag 07 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> .
vrijdag 10 juni	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop.

ALBERTINUM LEZINGEN

Op 26 mei 2011 organiseert het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effataparochie wederom de jaarlijkse Eckhartlezing onder de titel: *Mystiek in de Islam*. Deze zal worden uitgesproken door Prof. dr. Emilio Platti, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Emilio Platti, kenner van het soefisme, zal ons inleiden in de islamitische mystiek en ons tevens wijzen op de spanning tussen mystiek, geloof en wetenschap, waardoor het islamitische theologische denken vanaf het allereerste begin tot op heden is doordrenkt.

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur, entree: € 7,-.

Informatie: Paul Juffermans: 024-3234946



VERSPREIDING APOSTELBODE

Zoals in de vorige Apostelbode vermeld stond, gaat de wijze van verspreiding van het blad veranderen in Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur, Heumen, Nederasselt, Niftrik en Overasselt. Daar wordt nu nog steeds huis aan huis verspreid, maar straks zullen alleen de huishoudens die daar om gevraagd hebben het blad blijven ontvangen. Vandaar de volgende oproep: Iedereen die in een van de genoemde dorpen woont en het parochieblad (gratis) thuis bezorgd wil blijven ontvangen kan zich aanmelden via internet (www.detwaalfapostelen.nl) of via bijgaand inlegvel. Degenen die zich eerder al hebben aangemeld hoeven dat uiteraard niet meer te doen, het spreekt vanzelf dat wij blij zijn dat er na het verschijnen van het vorige nummer al behoorlijk wat aanmeldingen binnen zijn gekomen. Als u er voor kiest zich niet aan te melden, kunt u het parochieblad altijd nog lezen en downloaden via www.detwaalfapostelen.nl.

De Redactie



In de veel te jonge leeftijd van 42 jaar is op 13 maart **Wim Schamp** plotseling overleden. Optimistisch en vrolijk leefde hij zijn drukke leven met zijn vrouw Ans en de kinderen, Xander, Robin en Romy op hun stekkie in Beuningen. Wim werd geboren in Bergharen, maar groeide op in de Woezik. Hij studeerde aan de HAS en ging werken bij Banken Champignons in Batenburg. Wim genoot ervan om te drummen en leiding te geven aan het dweil-orkest 'Barwa'. Maar nu moeten zij de vrolijke noot missen. Zijn kaarsje brandde fel, hoog en snel. Op 18 maart hebben we afscheid genomen van Wim in de Paschaliskerk en in het crematorium te Beuningen. En in zijn geest het glas geheven.



Het afscheid van **Jan Scholten** op 17 maart 2011 kwam niet onverwacht, maar wel veel te snel en veel te vroeg. Er waren nog zoveel dingen die hij met zijn vrouw, met zijn kinderen en kleinkinderen had willen doen. Zijn leven was nog lang niet af. Hij was nog maar 62 jaar. Ondanks dit alles is Jan altijd vrolijk en opgewekt gebleven. Op z'n werk was Jan een goede organisator. Op 22 maart 2011 hebben we in de parochiekerk van de H. Antonius Abt te Wijchen de uitvaartdienst gehouden, waarna we hem hebben begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Na 95½ jaar op deze aarde te hebben geleefd, overleed **Thijs in 't Hout** op 17 maart 2011. Hij ontwikkelde zich als een echte familiemens, een sterke vader in zijn gezin. Met liefde, grote belangstelling en hulp waar nodig heeft Thijs in het leven gestaan. Met 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Een lieve, humorvolle man, die nooit het hoogste woord had. Heb elkaar lief, zet je leven in voor elkaar, zo herkennen we het leven van Thijs in 't Hout, en zo herkennen we het evangelie in de manier waarop hij geleefd heeft.

Hendrikus Burgers, Hend, zoals we hem noemden, opende zijn ogen voor het eerst op 19 juli 1912. Na bijna 99 jaar, op 18 maart 2011, sloot hij zijn ogen voorgoed. In die tussentijd was Hend sterk aanwezig en heeft vooral zijn leven doorgebracht tussen de koeien. Door zijn deskundigheid en harde opstelling, wist Hend met handje klap er het beste uit te halen. Op zijn 46^e trouwde hij met Paulina Leenders, een sterke vrouw op wie hij helemaal vertrouwde. Ze kregen zoon Geert en later werd hij de trotse opa van 2 kleinkinderen. Oud geworden als een vriendelijke, kwetsbare man, die nog steeds van zich liet horen, was hij dankbaar voor

de verzorging en overleed Hend als een gelovig katholiek mens.

Op 21 maart 2011 is **Truus Basten-Geurts** plotseling overleden. Zij is 85 jaar mogen worden. Truus is geboren in een gezin van elf kinderen en is opgegroeid tot een vrouw met een groot hart. Zij is getrouwd geweest met Jan Basten. Zij hebben geen kinderen gekregen. Zij was erg creatief en diverse werkstukken hangen in haar woning. Zij hield ook van toneelspelen en gedichten voordragen. Voor velen was zij een luisterend oor. Na de uitvaartdienst op 26 maart 2011 hebben wij haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof naast de St. Annakerk te Bergharen.

Op 22 maart is **Ine van den Bremer-Janssen** op 63-jarige leeftijd overleden. Ine was al enige tijd ziek. Samen met Fred woonden ze op de Blauwe Hof. Ze hadden twee kinderen en sinds kort was ze ook oma van Floris. Ine wilde nooit hulp aanvragen, alleen maar hulp geven, dat maakte haar ziekbed nog lastiger. Ze kon ontzettend genieten van de natuur en de wandelingen met haar honden. Op 26 maart hebben we afscheid van haar genomen in de Paschaliskerk, waarna we haar begraven hebben op het kerkhof in Wijchen.

Op 24 maart overleed zuster **Henriëtte Peters** op 93-jarige leeftijd. Ze woonde op La Verna Alverna. De uitvaart was op 30 maart waarna ze werd begraven op kloosterkerkhof Alverna.

Op 25 maart overleed plotseling: **Theran van Uden** van het Hazenpad, zoon van Albert van Uden en Toos Willems; hij was een van hun vijf kinderen. Theran was pas 41 jaar. Hij werkte bij de gemeente Nijmegen, waar hij een zeer gewaardeerd medewerker was. En thuis was er altijd de zorg voor de koeien; hij leefde vooral hier, temidden van zijn beesten, een tevreden bestaan. Na de uitvaart in de Paschaliskerk, hebben we hem op 31 maart bij de Paschaliskerk begraven.

Op 27 maart is overleden **Letty van Leeuwen-Wildenberg** in de leeftijd van 78 jaar. Geboren vlak voor de oorlog in een streng katholiek gezin, dat zijn sporen in haar leven heeft achtergelaten. Ze werkte met veel plezier als borduurster bij Stadelmeijer. Na het overlijden van haar man Chris in 1989 trok ze zich steeds meer terug uit het dagelijks leven, later versterkt door de ziekte Alzheimer. Ze



verbleef 9 jaar op de Weegbree. Na de afscheids-
viering in de Paschalis op 1 april hebben we Letty
begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Op 28 maart 2011 is op 80-jarige leeftijd **Riet Hun-
dertmark-van Vlijmen** overleden. Zij is geboren en
getogen op Hoog Wijchen. Riet heeft twee kin-
deren gekregen. Haar dochter Willemien is ten
gevolge van 'n auto-ongeluk overleden. Dit is voor
het gezin een moeilijke en verdrietige tijd geweest.
Haar kleinkinderen brachten haar regelmatig een
bezoekje in het verzorgingshuis St. Jozef. Met de
crematiedienst in het crematorium te Beuningen
hebben wij op zaterdag 2 april 2011 van haar af-
scheid genomen.

Op 28 maart is op 46-jarige leeftijd **Annemie
Theloosen** overleden. Samen met haar drie aange-
nomen kinderen had ze zich in Wijchen gesetteld.
Na een mooie tijd in Afrika en een moeizame
scheiding had ze hier haar draai gevonden. Als iets
Annemie typeerde, dan was het wel het 'ervoor
gaan'. Ze was blij met haar werk en ook voelde
ze zich verbonden met onze parochie. Een ern-
stige hersenbloeding zorgde ervoor dat ze in een
diepe coma kwam en uiteindelijk aan de gevolgen
hiervan overleden is. Op 1 april hebben we in de
Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van haar
genomen, waarna we haar op het kerkhof van de
Paschaliskerk te rusten hebben gelegd.

Zuster **Jacoba Koks** overleed op 31 maart in Huize
Portiuncula Alverna. Zuster Jacoba werd 87 jaar.
Ze is begraven op het kloosterkerkhof na haar uit-
vaart op 5 april j.l.

Op 1 april overleed onverwacht **Toon Hendriks**.
Toon groeide op aan de Startven in een gezin met
18 kinderen. Na een aantal jaren bij verschillende
boeren te hebben gewerkt diende hij ons land 5
jaar in Indonesië. In 1957 trouwde Toon Lies. Ze
kregen drie kinderen en vier kleinkinderen. Toon
hield van vissen, werken in de tuin en spelletjes

doen. Voor zijn gezin was Toon een lieve man en
nooit was iets hem teveel. Op 27 april had hij graag
zijn 85^e verjaardag gevierd met een feestje. Op 7
april hebben we afscheid van hem genomen in de
Paschaliskerk, waarna hij begeleid is naar het cre-
matorium te Beuningen.

Op 4 april is, na de ziekenzegening eerder op die
dag, overleden **Corrie Gremmen-Kusters** in de leef-
tijd van 88 jaar. Geboren en getogen in Wijchen.
Een zorgzame moeder en oma, gastvrij voor ieder,
zittend op haar stoel met het welvertrouwde siga-
retje en het puzzelboekje. Een echte verwen oma
voor de klein- en achterkleinkinderen. Op 8 april
hebben we in de Antonius Abt afscheid van haar
genomen en aansluitend haar begeleid naar het
crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Op 6 april is **Annie Lamers-Boschman** op 84-jarige
leeftijd in de Lindenstraat overleden. Bijna 50 jaar
geleden kwam ze hier met haar man Frans te wo-
nen. Ze hadden het goed samen. Hoewel ze geen
kinderen hadden, waren vele nichten en neven
er kind aan huis. Ze genoot van de natuur en was
een echte puzzelfanaat. In juli zouden ze hun gou-
den bruiloft gevierd hebben, het is helaas anders
gelopen. Op 11 april hebben wij in de Antonius
Abtkerk afscheid van haar genomen, waarna we
haar begeleid hebben naar het crematorium in
Beuningen.

Op 7 april is thuis **Leen Coolen-van Dijk** op 82-jarige
leeftijd overleden. Leen woonde de laatste jaren
in de Homberg, wat een thuis was voor haar vele
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ze was al
lange tijd weduwe van haar man Gradus, met wie
ze in de Heuvelstraat woonde. Leen wist met haar
humor en doorzettingsvermogen, tegenslagen te
overwinnen. Ze is met een glimlach gestorven. Op
12 april is in de Emmanuelkerk de uitvaartdienst
gehouden, waarna we haar hebben begeleid naar
het crematorium in Beuningen.

Op 8 april is in zijn appartement aan de Kasteel-
laan **Kees Vedder** op 71-jarige leeftijd overleden.
Vier maanden daarvoor hebben we afscheid
moeten nemen van zijn vrouw Ria. Kees was een
perfectionist, wat hem in zijn werk goed van pas
is gekomen. Zijn gezin was heel belangrijk voor
hem. Hij was dankbaar dat hij ook de laatste maan-
den thuis heeft kunnen blijven en het geloof dat
hij weer met Ria verenigd zou worden, gaf hem
troost bij zijn afscheid. Op 14 april hebben we in de
Antonius Abtkerk afscheid van hem genomen en
hem bij zijn vrouw Ria op het kerkhof van Wijchen
begraven.



VAN DE CONTACTRAAD

Bij de ingang van het plein voor de kerk stonden meer dan een eeuw twee gemetselde pilaren. Enkele weken geleden stond er tot onze schrik een pilaar half afgedraaid op het voetstuk. Om gevaarlijke situaties te voorkomen hebben we deze pilaar om laten vallen. Bij nadere controle bleek ook dat de andere pilaar los op het voetstuk stond. De contactraad heeft in overleg met enkele personen van de bouwcommissie besloten om allebei de pilaren op te ruimen. Met behulp van de mensen van de kerkhofgroep is alles op een container gedaan en afgevoerd. De contactraad heeft nog niet besloten of er pilaren terug komen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan voorbereidingen voor noodzakelijk onderhoud aan het kerkgebouw.

**OECUMENISCHE DIENST
DODENHERDENKING**

De dodenherdenking vindt evenals vorige jaren plaats bij het Bevrijdingsmonument in Overasselt.

Deze herdenking begint met een oecumenische dienst in de R.K. kerk in Nederasselt, op woensdag 4 mei, om 18.30 uur.

Thema : Vrijheid op straat

Voorgangers zijn:

De heer J. van der Spiegel (PKN)

Pastor A. van Velthoven

Aansluitend aan deze dienst wandelt men in een stoet naar het bevrijdingsmonument aan de Schoonenburgseweg voor de verdere herdenking.

Riet Beelen



VASTENMAALTIJD

Op zaterdag 9 april hebben we met zo'n 25 personen op het Parochiecentrum samen de vastenmaaltijd gegeten. De jongste deelnemer was 8 jaar, de oudste rond de 80 jaar. Een drie-gangen menu: Soep, brood en een toetje. Het was lekker en gezellig en natuurlijk hopen we dat er volgend jaar nog meer parochianen mee-eten met deze vastenmaaltijd.



GEDOOPT

13 MAART

Marit v.d. Heuvel, Kristian Laurant
Mauro Demers

20 MAART

Noa Fortier

3 APRIL

Anne Berning



**PARKEREN BIJ
DE ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**

Verschillende oudere en minder valide mensen hebben geklaagd over de bereikbaarheid van onze kerk bij de zondagochtendviering.

Door de aanpassingen in het centrum van Wijchen is er minder parkeergelegenheid in de directe omgeving van de kerk. De aanwezige parkeerplaatsen rondom het parochiecentrum zijn vaak bezet door koorleden.

In de Contactraad hebben we de volgende oplossingen bedacht:

- We vragen de koorleden, inclusief dirigenten en muzikanten, om hun auto's te parkeren op de grote parkeerplaatsen die er zijn in het centrum en niet te parkeren bij het parochiecentrum of op het kerkplein. Deze oproep geldt niet voor de koorleden die minder goed ter been zijn.
- We vragen de koster om het paaltje op de inrit van het kerkplein zondagochtend weg te halen en na de viering weer terug te plaatsen.
- We vragen de fietsers om met het parkeren van hun fiets de doorgang van het kerkplein naar het terrein voor het Parochiecentrum vrij te laten, zodat er ruimte is om er met een personenauto door te rijden.

Ik hoop dat u allen mee wilt werken om dit parkeerprobleem uit de wereld te helpen. Op deze manier kunnen wij, oud, jong, goed of minder goed ter been, elkaar een hand reiken.

Bedankt voor uw medewerking,

Ineke Wintjes,

voorzitter Contactraad Antonius Abt Wijchen



HULDIGING JUBILERENDE VRIJWILLIGERS

Om de waardering voor haar vrijwilligers uit te spreken zet de Contactraad Alverna haar jubilerende vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje omstreeks de patroondag van de H.Jozef op 19 maart. Sint Jozef staat vaak afgebeeld met een lelie in zijn hand. Daarom ontvangt elke jubilaris naast een cadeaubon een lelie.

Dit jaar zijn de jubilarissen gehuldigd op zondag 20 maart in de viering van 9.30 uur in de H.Jozefkerk te Alverna. Er waren 9 jubilarissen; Lennie van Gemen was helaas verhinderd. Zij ontvangt de attentie op een nader te bepalen tijdstip.

12½ JAAR VRIJWILLIGER:

Cor Janssen: Als penningmeester van de Contactraad stelt Cor jaarlijks de begroting samen en dient deze in bij het parochiebestuur. Ook aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans draagt Cor zijn steentje bij.

Ton Cuppen: Bezorgt het parochieblad 'De Apostelbode'.

Jan v.d.Put: Lid van de Contactraad. Daarnaast brengt Jan jaarlijks de kerstattenties rond en is een 'manusje van alles' voor diverse zaken in de kerk zoals de brandveiligheid. Jan zet zich ook in voor de Actie Kerkbalans.

Piet van Rosmalen: Werkzaam bij de Kerkhofgroep, in de tuin en rondom de kerk voor uiteenlopende klusjes.

Lennie van Gemen: Lid van het jongerenkoor. Zij kan ook prachtig solo zingen.

Cees Janssen: Cees is 12½ jaar werkzaam als dia-

ken en is sinds 2009 eerst aanspreekbare pastor in geloofsgemeenschap H. Jozef te Alverna.

25 JAAR VRIJWILLIGER:

Nelly Arts: Als kosteres verzorgt Nelly met veel inzet vele uiteenlopende vieringen. Daarnaast brengt ze het parochieblad rond. Ook was Nelly jarenlang lid van het dames- en herenkoor.

Gonnie van Thiel: Lid van de Avondwakegroep. Ook verzorgt Gonnie gebedsvieringen.

Theo Loeffen: Lid van het Jongerenkoor. Theo is op 8-jarige leeftijd begonnen als misdienaar. Hij zong mee in het kinderkoor. Af en toe viel Theo in als organist.

VIERINGEN DE ARK



De vieringen in De Ark worden gehouden op zondagochtend om 10.00 uur op de locatie La Verna van de Stichting LuciVer. Deze kunt u bereiken via de hoofdingang van La Verna aan de Leemweg 134, 6603 AM Wijchen

- Zondag 1 mei Eucharistieviering
Voorganger: Henk Groenewegen
- Zondag 8 mei Eucharistieviering
Voorganger: Bert van Balkom
- Zondag 15 mei Eucharistieviering
Voorganger: Maarten Lemmers
- Zondag 22 mei Woord- en Communieviering
Voorganger: Lida Koedooder
- Zondag 29 mei Eucharistieviering
Voorganger: Maarten Lemmers m.m.v. parochiekoor Alverna
- Donderdag 2 juni Eucharistieviering
Voorganger: Maarten Lemmers
- Zondag 5 juni Eucharistieviering
Voorganger: Henk Groenewegen



GEDOOPT

20 FEBRUARI
Lieke Wijtmans

Op de foto staan van links naar rechts: Gonnie van Thiel, Nelly Arts, Jan v.d. Put, Cees Janssen, Cor Janssen, Ton Cuppen, Piet Rosmalen en Theo Loeffen. Op de foto ontbreekt Lennie van Gemen.



UIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op 8 en 9 april hebben een klein aantal enthousiastelingen geholpen met de grote schoonmaak van de kerk. Er is veel werk verzet en het was gezellig. En het is een kleine verlichting voor degenen die de poetsgroep vormen in onze kerk.
- In de contactraad is gesproken over de opheffing van ons Gemengd Koor. We kunnen alleen maar zeggen dat het zeer spijtig is. Op 3 juli verzorgt het Gemengd Koor voor de laatste keer de viering. Het getuigt wel van moed dat het koor op kleinere voet doorgaat als samenzangkoor en dat verdient waardering.
- In de maand mei wordt weer het rozenhoedje gebeden. Dit gebeurt op de donderdagen 5, 12, 19 en 26 mei, steeds om 19.00 uur.
- Het is misschien vroeg om het al te melden, maar op zaterdagmiddag 24 september wordt in de wijk Achterlo weer de jaarlijkse burendag georganiseerd. Nadere berichten volgen natuurlijk nog.
- De eerstvolgende Taizé-vieringen zijn op de zondagen 15 mei en 19 juni, telkens om 19.00 uur.
- De eerstvolgende vergadering van de contactraad is op dinsdag 24 mei om 20.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad,
Tini Poos

ONTMOETINGSVIERINGEN

Vanuit de redactie kwam een verzoek om voor dit nieuwe nummer van de Apostelbode iets over onze Ontmoetingsvieringen te schrijven. Met alle plezier willen wij hieraan tegemoetkomen.

Sinds 1995 houden wij elke eerste zaterdag van de maand in de Emmanuelkerk een Ontmoetingsviering. We zijn dus nu al zestien jaar met een onverminderd enthousiasme bezig om voor elke maand een mooie viering te maken.

•Waarom in de Emmanuelkerk? Ja, omdat dit kerkje bij uitstek geschikt is voor onze viering om met losse stoelen in een kring rondom de altaartafel te zitten.

•Wie zijn de makers van de viering? Vijf personen, te weten Liesbeth Bary, Will van Bommel, Marijke Vogels, Harry Vogels en ondergetekende, komen twee keer bijeen op een morgen, middag of avond. Tijdens de eerste bespreking houden wij een brainstorming rond het gekozen onderwerp. Iedereen draagt haar of zijn ideeën aan. Daaruit ontstaat globaal de viering. De viering staat dan "in de

grondverf". Met "huiswerk" gaan we uiteen om daarna in de tweede bijeenkomst de viering in elkaar te zetten, nog eens kritisch te bekijken en dan "af te lakken". Dan wordt er een liturgieboekje gemaakt, dat al die jaren keurig door de mensen op het parochiecentrum wordt vermenigvuldigd. Op deze plaats past wel een hulde voor deze stille werkers!

•Wie gaan er voor in die viering? De voorgangers zijn de vijf bovengenoemde mensen, die de viering samenstellen.

•Hoe ziet zo'n Ontmoetingsviering eruit? We kennen vaste punten binnen onze viering, zoals: een drietal verdiepingsteksten, momenten van stilte, meditatie, veel liederen en terwijl de wierook omhoog stijgt, stijgen ook onze voorbeden mee omhoog.

Voorbeden die door de aanwezigen zelf - vóór het begin van de viering - opgeschreven zijn in het "Boek om samen te delen". Op het einde van de viering is er altijd een gebaar: de mensen krijgen dan iets mee ter herinnering aan de viering.

In de beginjaren waren het altijd losse vieringen met steeds een ander thema, maar in de loop van de jaren zijn we spontaan overgestapt op een jaarthema, waaraan de acht maandelijks vieringen zijn gekoppeld. Zo hadden we een jaar over "Het Onze Vader", "De acht Zaligheden", "Spiritualiteit in ons dagelijks leven" en dit jaar hebben we voor een luchtig jaarthema gekozen: "Zeg het met bloemen". De vieringen zijn gekoppeld aan de symboliek van een bloem, die in de maand van de viering bloeit. We zijn er nog steeds in geslaagd een mooie viering rondom een bloem te maken. Nelly van den Berg, een bloemschik-deskundige, maakte tot nog toe steeds een bloemstukje met de desbetreffende bloem. Op het einde van elke viering wordt dat bloemstukje door een van de aanwezigen naar iemand toe gebracht, die wel een opkikkertje kan gebruiken.

Vanaf het begin van onze vieringen richten wij ons bewust op een ontmoeting met onszelf, met de ander rondom ons en met de Ander met een hoofdletter: God met ons!

Zo kunnen we met recht spreken van een ONTMOETINGSVIERING.

Zelfs ná de viering van 19.00 uur, die ongeveer drie kwartier duurt, zorgt een vast groepje koffiezetters, Ricy en Cor Loeffen en Petra en Jo Jansen, dat de ontmoeting met elkaar nog even langer duurt. Opvallend is dat het steeds later wordt, want rond half 9 gaan we vaak pas huiswaarts.

Wij hopen het maken van deze vieringen nog lang vol te houden.

Namens de werkgroep, Ton van Rossum



JO VERBRUGGEN IN HET ZONNETJE GEZET TIJDENS BALGOIJSE VRIJWILLIGERSMORGEN

De vrijwilligersmorgen in Balgoij was een mooie gelegenheid om pastor Jo Verbruggen in het zonnetje te zetten. Hij is meer dan 10 jaar eerst aanspreekbare pastor geweest in Balgoij en dat is niet niks. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er een stabiele brug tussen de voormalige parochie De Hoeksteen en de geloofsgemeenschap in Balgoij is ontstaan, die nu is verankerd in onze parochie De Twaalf Apostelen.

Het zal soms best lastig geweest zijn in het begin, omdat Balgoij natuurlijk van oudsher een eigen



structuur en cultuur heeft gehad. Balgoij was ook niet gefuseerd - dat is pas vorig jaar gebeurd met de oprichting van de nieu-

we parochie - maar was met De Hoeksteen een parochiële eenheid, wat Balgoij een beetje apart maakte. Jo voelde die eigen dorpsgeest goed aan en paste als mens en pastor bij de Balgoijse gemeenschap. Hij stond altijd klaar om iedereen te helpen. Hij is een echte Brabander, gezellig en soms ook een beetje breed bespraakt. Buiten de kerk, de pastor met de pet en de pijp.

In zijn functie als eerst aanspreekbare pastor zat hij de stuurgroep pastoraat en de beheerscommissie voor. Vóór de samenwerking met De Hoeksteen, kende Balgoij geen stuurgroep pastoraat; Jo heeft voor een belangrijk deel daar vorm aan gegeven. Alle veertien dagen kwam de

stuurgroep bij elkaar om inhoud te geven aan het samen kerk zijn in Balgoij. Hij bezocht ook zieken in de geloofsgemeenschap en de vrijwilligers van de andere werkgroepen konden ook altijd bij hem aankloppen.

Om gezondheidsredenen heeft Jo het stokje moeten overdragen aan Aloys van Velthoven. Toch was de hulde op de vrijwilligersmorgen beslist geen afscheid, maar slechts een woord van dank voor alles wat Jo voor de Balgoijse geloofsgemeenschap heeft gedaan. Iedereen in Balgoij weet dat het een moeilijke tijd voor Jo en zijn gezin is, maar we hopen en bidden dat hij straks weer voor kan gaan in onze kerk. Jo, hartelijk bedankt voor alles.

De Balgoijse geloofsgemeenschap



EEN GOUDEN PAAR IN BALGOIJ

Op 8 mei a.s. is de dag dat Grad en Riek de Valk elkaar 50 jaar geleden het ja-woord gegeven hebben.

Wij wensen het Gouden Paar met hun familie en kennissen een heel gezellige dag toe.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 6 april jongstleden heeft de contactraad vergaderd en daaruit kwamen in het kort enkele zaken naar voren:

- Jeannette van Reijmersdal, onze contactraadvoorzitter, heeft aangekondigd te gaan stoppen met een deel van haar vrijwilligerswerk voor de kerk. Dat houdt in dat ze met ingang van de zomervakantie stopt met de voorzittersfunctie en lidmaatschap van de contactraad. Ook met de kerkbalansactie zal

ze stoppen. De vormselgroep en de vastenactie blijft ze gelukkig wel doen. We zoeken dus op termijn een nieuwe voorzitter!!

- Ook bij de komende paaswake zal er buiten een vuur worden gemaakt na de mis .
- Door een goedkeuring door het parochiebestuur van onze aanvraag kan er begonnen worden om het keukentje in onze kerk te vervangen door een nieuwe, modernere versie. Dit was na al die jaren van trouwe dienst langzaamaan wel nodig.
- Onlangs is er een vergadering geweest om de emeriti binnen onze parochie bij elkaar te

brengen en met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken die moeten helpen deze gemotiveerde groep voorgangers ook te behouden op dit vlak.

- In het proces van vernieuwing en de verschillende processen om bij de tijd te blijven is besloten om de uitvaartboekjes te bekijken, om te bezien waar verbetering dan wel vernieuwing nodig is. Ook is afgesproken dat in principe de pastor niet mee naar het crematorium gaat, tenzij daartoe verzocht is en het in te passen is in de werkschema's.
- Op 25 september is de Apostelviering in de Antonius Abtkerk te Wijchen.
- Nog een datum: 17 september is de bedevaart naar Kevelaar.
- De aantallen voor de boekjes tijdens de vieringen zijn enigszins verhoogd naar aanleiding van tellingen die uitgevoerd zijn om dit te monitoren.
- Rommelig. Dat was een karakterisering van het verloop van de kerkbalansactie. Door diverse problemen zijn er o.a. verkeerde bedragen afgeboekt. Individuele klachten kunnen bij de pastorie op de Oosterweg 4 worden gemeld! Het bestuur heeft het ter hand genomen om het op te lossen.

- Tot slot werd besproken dat de voorbereidingen voor de Goede week en Pasen in volle gang zijn en uitstekend op schema liggen. De boekjes en versiering zijn geregeld. We zijn er klaar voor en wensen iedereen een goede tijd toe.

Namens contactraad Paschalis,
Gerard Arts (secretaris CR Paschalis)

DOPEN

Doopzondag in juni is in tegenstelling tot eerdere berichten niet Pinksterzondag 12 juni, maar zondag 5 juni.

Aanmelding zsm telefonisch via 024-6413232 (inspreken) of per email: paschalis@detwaalfapostelen.nl

GEDOOPT

17 APRIL

Edi Sanders
Guido Peters

23 APRIL

Jonathan Laurant



H. ANNA - BERGHAREN

PASTORALE BEZOEKSGROEP

Wist u, dat wij ook een pastorale bezoekgroep hebben in onze geloofsgemeenschap? Gerda Coppes, Riet Arts-de Vaan en Wilma Hermans bezoeken onze zieke parochianen als teken van medeleven.

Een gebaar vanuit onze parochie, dat je er niet alleen voor staat, dat er voor je gebeden wordt. Mocht u mensen weten, die ziek zijn en een bezoek vanuit de parochie op prijs stellen, eventueel een bezoek van de pastor, wilt u dat dan doorgeven?

Het zou jammer zijn, als een zieke vergeten wordt. En heeft u interesse om de bezoekgroep te versterken? Laat me dit dan weten!

Pastor Annemarie

WELKOM

Samen met pastoor Rudy de Kruijf en diaken Hennie Witsiers ben ik welkom geheten als nieuwe pastor in Bergharen. Dit was op de eerste zondag van de advent. Als ik dit schrijf zitten we alweer in de veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Als niet geheel onbekende in deze geloofsgemeenschap is het natuurlijk wel even wennen

aan deze nieuwe functie. Toch voel ik me heel erg op mijn gemak en word ik door een fijne groep mensen geholpen om ingewerkt te raken. Het is niet niks, zo'n nieuwe parochie.

Er komt vooral op bestuurlijk - en beheersniveau van alles bij kijken. Dat vraagt veel van een kleine groep vrijwilligers op dat niveau.

Ik hoop hierin een steun te kunnen zijn, alhoewel ik ook zie, dat men heel goed weet wat men wil voor de geloofsgemeenschap. En ieder zet zijn of haar talenten daarop in. Ik kan zien, dat de werkgroepen gewend zijn op eigen benen te staan, van klussengroep tot kerkhofgroep, van koren tot de pastorale werkgroepen zoals avondwake en lectorengroep.

Dat kan ook niet anders na vele jaren zonder pastoor in ons dorp, alhoewel diaken Hennie Witsiers in die periode natuurlijk ook een steentje bijgedragen heeft. Toch stond deze geloofsgemeenschap open voor vernieuwing en zag mogelijkheden in de fusie met andere kerken. En ik waardeer de medewerking, als ook de kritische noot die wij als pastores ook moeten horen, want dat houdt ons op de goede weg.

Ik heb er vertrouwen in! Mocht u vragen heb-

ben, opmerkingen, klachten misschien? Mail of bel me of meld het bij de Contactraad. De gegevens staan elders in deze Apostelbode.

Pastor Annemarie

KAPELBERGSEIZOEN

Wanneer de natuur ontluikt en zich opnieuw met fraaie bloesem, kleurrijke bloemen en groene bladeren in alle schoonheid aan ons toont, is de Mariamaand weer in aantocht. Dat betekent dat vanaf de eerste zaterdag van mei in Bergharen de weekendvieringen op de kapelberg gaan plaatsvinden, mits de weersomstandigheden dat tenminste toestaan.

De klussengroep van de geloofsgemeenschap H. Anna heeft de banken rond de uit 1948 daterende kapel al weer opgeschuurd en van een nieuwe laklaag voorzien. Ook de omgeving van de kapel ligt er dan weer fraai bij zodat iedereen zich er thuis mag voelen.

Bescheiden als Maria zelf was, is ook deze aan haar toegewijde plek op het hoogste punt in Tweestromenland, letterlijk boven alle parochies uitstijgend. Midden in de natuur waar men tot bezinning kan komen te midden van een jachtige wereld, waarin het lang niet allemaal koek en ei is. Ook kan men er zelf tot het besef komen slechts een klein radertje te zijn in het grotere geheel, maar wel een radertje dat er toe kan doen; dat een eigen taak heeft.

Dag in dag uit vertoeven er mensen die hun nood aan de Lieve Moeder voorleggen, bidden om het welslagen van een examen of een sollicitatie, om een goede uitslag van een ondergaan onderzoek, om steun in een moeilijke periode van het leven, om genezing van een zieke, om het persoonlijke verdriet. Dat gebed, die wens wordt kracht bijgezet door het branden van kaarsen. Vanwege de ligging trekken de vieringen op de Kapelberg steeds veel mensen vanuit de omliggende dorpen, die er op de zaterdagavond graag een fietstochtje voor over hebben om erbij te zijn en daarmee ook aan de noodzakelijke beweging doen.



Op zaterdag 7 mei zal om 19.00 uur aan de eerste viering een bescheiden extra tintje worden gegeven. Het originele beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods zal op de berg geplaatst worden. U bent allen steeds van harte welkom.

Sjaak Arntz

EERSTE COMMUNIE

Op Moederdag, 8 mei, ontvangen 18 kinderen uit onze geloofsgemeenschap hun eerste communie. Het thema van de viering is: 'Ga je mee?' De kinderen zijn groot genoeg om mee te gaan met de anderen naar de grote tafel van Jezus en het brood te delen met elkaar. Ze worden uitgenodigd om met Jezus mee te gaan doen, zoals hun ouders, en mee te werken aan een beter omgaan met elkaar. Wij wensen de kinderen en hun families een mooie dag toe.

Roel Buijs, Jelmer van Zwam, Silke Balvers, Fem van de Coolwijk, Mick Buijs, Emma Gradussen, Jet Kocken, Merel van Summeren, Isabella de Waal, Bas Velings, Eline Schel, Meike de Vree, Femke Hermans, Jaap van Haaren, Lucas Folmering, Dijon de Kleijn, Amy van Tienoven, Ruben Gooiker



OUDERENVIERING EN ROZENKRANSGEBED

Zoals elke eerste vrijdag van de maand vieren we samen met ouderen in de pastorie om 10.00 uur. Dus ook op 6 mei. Nu is het zo, dat in de maanden mei en oktober wekelijks het rozenkransgebed geboden wordt. Al enige jaren is er twijfel over het laten doorgaan van deze bijeenkomsten in verband met de lage opkomst.

Dit heeft ons (de liturgie/lectorengroep en ondergetekende), doen besluiten de wekelijkse bijeenkomsten *niet* meer te houden.

Wel zal er een goed alternatief geboden worden in de ouderenviering in de maanden mei en oktober.

Ik zie u graag op 6 mei in de viering. Vraag ook eens iemand mee! Misschien kunt u samen wandelen, rijden of gereden worden?

Pastor Annemarie



Met heel veel titels hebben we Maria omhangen
Volgens dogma: onbevlekt ontvangen
Mei is de haar toegemeten maand
Voor haar is de aandacht niet getaand
Kaarsjes branden in alle standen en rangen.

Toon van Duifhuizen

KERKBALANS

Hoewel er organisatorisch veel veranderd is binnen onze nieuwe gefuseerde parochie is de actie kerkbalans op de oude vertrouwde manier voortgezet en heeft iedere oude parochie dit op eigen manier georganiseerd. In onze geloofsgemeenschap zijn in januari dan ook weer de 10 vaste collectanten op pad gegaan om de enveloppen rond te brengen en weer op te halen. Velen van u hebben inmiddels een bijdrage overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank. De komende maand zullen ook de door u afgegeven incasso machtigingen worden geïncasseerd en dan hebben we een inzicht in de totale opbrengst dit jaar. De stand op dit moment is nagenoeg gelijk aan de stand vorig jaar op dit tijdstip. We hebben dan ook goede hoop dat de opbrengst de stand van vorig jaar zal evenaren. Daar zijn we erg blij mee, want uw bijdrage is absoluut noodzakelijk om onze parochiegemeenschap financieel gezond te houden en de voorzieningen op het huidige peil te kunnen handhaven.

Actie kerkbalans is niet zo maar een collecte, maar beter is het te vergelijken met de contributie voor een vereniging. Ook die kan niet zonder uw bijdrage bestaan. Zo is het ook met de kerk. Mocht u tot nu toe vergeten zijn een bijdrage te doen dan kan dat natuurlijk nog steeds. Op het bankrekening nummer 1215.27.638 ten name van parochiefonds H. Judocus is uw bijdrage meer dan welkom.

EERSTE COMMUNIEVIERING 15 MEI

21 kinderen en hun ouders gaan met ons meedoen met Jesus en zijn evangelie. Het zijn: Lucas de Man, Matthijs de Man, Stijn van de Wielen, Jochem van Heumen, Tess van Kasteren, Geke Janssen, Lobke van Gruijthuijsen, Imke Beelen, Ivo van de Geijn, Bas van der Aa, Wieke van As, Peet Hijmans, Kyanu Koutsocheras, Yarno Basten, Judith de Wildt, Anouk Botermans, Iris van Lokven, Iris Hendriks, Miel Jansen, Noa Geurts, Anouk Liebers.

In de communie krijgen wij en willen wij gaan leven in de vrede en de liefde van God. Overal op de wereld zijn christelijke gemeenschappen,



waar ouders, jongeren en kinderen geloven in God en willen leven in de Geest van Jesus. Wij als parochie zijn blij met de communie van deze kinderen. Het wordt zeker een mooie viering, ook voor onze parochianen, en we hopen dat het voor de communiekinderen en hun ouders veel zal bijdragen aan hun geestelijke vorming.

BIJEENKOMST CONTACTPERSONEN VRIJWILLIGERS 18 MEI

De halfjaarlijkse bijeenkomst van de contactpersonen van onze werkgroepen is op 18 mei om 20.00 uur op de pastorie. We kijken samen naar de ontwikkelingen, de problemen en de wensen. Wees er bij!

OUDERENVIERING 3 MEI

Om 10 uur eucharistieviering, voorganger p. Jos van Minderhout. Daarna ontmoeting in de pastorie. Van harte welkom, ook aan die nog niet eens zijn geweest!

MISINTENTIES MEI 2011

ZONDAG 1 MEI, 11.00 UUR

Ciska Kuijpers-Aarts, Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon Hebing

ZATERDAG 7 MEI, 19.00 UUR

Thea v/d Berg-Seegers, Overl. Ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Catharina Otten, Aggie van Heumen-V/d Wielen, Gerda van Heumen-Loeffen, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Marie Derks-Van Beuningen, Jan Schreven

ZONDAG 15 MEI, 11.00 UUR

Jan van Heumen, Overl. Ouders Cobussen-Libothé en Wim en Ria, Voor de Opa van Tess, Voor de oude Oma van Lobke, Antoon van Gruithuizen, Herman Schreven, (De Opa van Géke) Britt Geurts, Jan Schreven, Bart Vink (Zus, Opa en Neef van Noa), Gerrit en Marie van Wees

ZATERDAG 21 MEI, 19.00 UUR

Overl. Fam. V/d Aa-Broekman, Annie van Heumen-Janssen, Aggie van Heumen-v/d Wielen, Wim en Gon Hebing, Tom van Lieshout en Overl. Familie

ZONDAG 29 MEI, 11.00 UUR

Gerda van Heumen-Loeffen, Willem v/d Wielen

Opgave misintenties voor de maand juni, s.v.p. voor 10 mei opgeven bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1, Hernen. Tel: 0487-560540

DE MARIAKAPEL ONDER DE TOREN VAN DE SINT JUDOCUSKERK

Vroeger waren de kerken hele dagen open. Regelmatig gingen daar mensen even naar binnen voor een gebed, een stil moment of om een kaars bij Maria op te steken. De kerken kunnen om veiligheidsredenen niet meer open zijn, tenzij er bewaking aanwezig is. Daar komt nog bij, dat een kerk in een kleine gemeenschap, op een enkele uitvaart en een paar bijzondere gelegenheden na, alleen in het weekend voor een viering geopend is. Dat is jammer! De grote vraag is, hoe kun je de kerk in beeld houden? Dat alles was de reden om een dagelijks geopende Mariakapel in te richten. Iedereen was er onmiddellijk enthousiast voor. Het was vooral een grote zorg om een goed sprekend Mariabeeld aan te schaffen. Op 8 mei 2006 konden we onze Mariakapel onder de toren inzegenen. Dagelijks geopend van 9 tot 5 in de wintermaanden, tot 7 uur in de zomertijd.

Het Mariabeeld is van hout, en donkerbruin geschilderd. Het is een buitengewoon mooi uitgewerkt beeld. Zeker ook om de voorstelling. Maria, gekroond, staat boven op een slang, voor haar staat Jesus, als een ongeveer twaalfjarig kind. Jesus heeft een lange dunne stok in de vorm van een kruis in de hand. Deze stoot in de bek van de slang.

Hiermee is Maria uitgebeeld als degene die de strijd aangaat tegen het kwaad door de moeder te willen zijn van Jesus. In de bijbel, in het eerste boek, Genesis hoofdstuk 2, staan de eerste woorden over die strijd, die God aangaat om het kwaad te overwinnen. We lezen daar, na het verhaal van de zondeval van Adam en Eva, het volgende: God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben je, dat je dit gedaan hebt, het vee

zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Deze woorden zijn later toegepast op Maria en haar kind.

Het ligt voor de hand, dat deze Mariakapel, stilte en gebedsruimte, een goede plaats is voor mensen om er even binnen te lopen. Immers, wie heeft er geen behoefte aan een gebed om bewaard te blijven voor het kwaad dat dreigt, of om bevrijd te worden van het kwaad, dat een mens getroffen heeft. Ieder die daar binnenkomt weet, dat het er vooral om gaat sterkte en kracht

te krijgen om te dragen wat een mens te dragen krijgt.

Deze Mariakapel wordt verzorgd door Mevr. Ebskamp.

Wij bewonderen haar. Al vanaf 2006, opent zij iedere morgen de poort en iedere avond sluit zij de kapel. Vaak loopt zij tussendoor even binnen om te kijken of alles op orde is. Zij houdt oog op de kaarsjes die er altijd branden en verzorgt de bloemen en planten. Wekelijks komen er tientallen mensen op bezoek. Fietsers die langs komen, bezoekers van het Hernens Kasteel, uit Hernen, maar ook uit de verre omtrek, zoals Schoonhoven, Beek en Donk, zelfs Poolse mensen steken hier

een kaars op. Uit het bezoekersboek, met gedachten en intenties, blijkt dat velen dankbaar zijn voor deze Mariakapel. Zo wordt onze Judocuskerk vrijwel dagelijks bezocht. En daar zijn wij dankbaar voor.

p. Jos van Minderhout

DE APOSTELBODE

Sinds de oprichting van de Parochie De Twaalf Apostelen heeft u vrijwel maandelijks het contact- en informatieblad "De Apostelbode" ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat het uw belangstelling heeft gewekt en dat u naar het verschijnen daarvan blijft uitkijken.

De redactie spant zich zeer in om een deugdelijk informatief product aan de parochianen aan te bieden. Graag houdt de redactie zich aanbevelen voor onderwerpen waarvoor u aandacht wilt vragen. Laat het een van de correspondenten weten.

De lokale correspondenten van Hernen/Leur zijn Marijke Reijnen, Henk Beart, Jos van Minderhout, Toon van Duifhuizen en Ben van Nuland.

Toon van Duifhuizen



UIT DE CONTACTRAAD

- De Actie Kerkbalans voor dit jaar is geëvalueerd.
- De Vormselviering op 26 maart 2011.
- De vieringen van de Goede Week en de Paasdagen.
- Voortgang van het schilderwerk in de kerk.
- Aandacht voor de eenzaamheid.
- De uitbreiding van het aantal koster.
- Werkconferentie Kracht en Verbinding.

HET VORMSEL

Op zaterdag 26 maart 2011 hebben wij in onze geloofsgemeenschap weer een heuglijk feit mogen vieren en wel het Vormsel van 14 kinderen. Om vijf uur stonden alle jongens en meisjes, die zich aangemeld hadden voor het Vormsel klaar in de pastorie. Samen met pastoor/deken Rudy de Kruijf en diaken Hennie Witsiers gingen zij de kerk binnen onder de zang het Kinderkoor "de Kerkkids".

Met veel enthousiasme hebben zij de voorbereidingsbijeenkomsten in de pastorie gevolgd. Bij

de laatste bijeenkomst was ook pastoor Rudy de Kruijf aanwezig en het was mooi om te zien en te horen hoe het gesprek tussen de pastoor en de kinderen op gang kwam. Dit was een goede afsluiting van de voorbereiding.

Ook de preek tijdens de viering werd goed beluisterd. Ze waren onder de indruk van de preek, waarin Rudy vertelde hoe hij zijn retraite in stilte heeft doorgebracht. In de week na het Vormsel werd het wel duidelijk hoe de kinderen aandachtig geluisterd hebben.

Andere mooie momenten in deze viering waren de hernieuwing van de doopbeloften, de handoplegging en de toediening van het Vormsel.

Wij zijn er blij mee dat dit jaar veertien kinderen de keuze gemaakt hebben om met Jezus mee te doen en in zijn voetspoor te gaan.

AFWEZIGHEID PASTOR HENNIE WITSIERS.

In de periode van 19 t/m 26 mei 2011 is pastor Hennie Witsiers afwezig in verband met deelname aan de ziekenbedevaart naar Lourdes.

Alléén in dringende gevallen kunt u in die periode gebruik maken van het alarmnummer 06-13934368.



UIT DE CONTACTRAAD

In de laatste vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Aanschaf van een zevenarmige kandelaar.
- Het aantal misintenties vanuit de collecte bij de uitvaartdienst.
- Ouderenbijeenkomst.
- Het nagaan van de vrijwilligers en eventuele aanvulling van vrijwilligers.
- Boekjes voor de vieringen.
- De tijden van de vieringen in de Goede Week en Pasen.
- De kosten van de doop.
- Het collecteschema.
- Aanschaf van de Paaskaars.
- Kleine aanpassingen / onderhoudswerkzaamheden in de pastorie.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 22 mei 2011 zullen zes kinderen uit onze geloofsgemeenschap hun Eerste Heilige Communie gaan. Zij doen dit in de Eucharistieviering, die om elf uur begint. Pastor Jos van Minderhout zal hierin voorgaan en ons zangkoor zal de viering opluisteren.

Deze kinderen worden door de ouders op dit feest voorbereid in een vijftal zogenaamde voetstappen.

Wij wensen de kinderen en de gezinnen een mooie viering toe.

MAANDELIJKE OUDERENBIJENKOMST

In Niftrik is tot en met maart 2011 de ouderenbijeenkomst op de eerste woensdag van de maand gehouden. Vanwege het feit dat ik op woensdagmorgen naar de pastoresbijeenkomst in Wijchen moet, is in overleg met de aanwezige mensen van Niftrik besloten deze bijeenkomst met ingang van april 2011 te houden op de eerste maandag van de maand.

Dit was voor de aanwezigen geen bezwaar en er zouden zelfs meer mensen kunnen komen. Dat vinden wij heel fijn en hopen dat wij u op de eerste maandag van de maand mogen ontmoeten.

pastor Hennie Witsiers

AFWEZIGHEID PASTOR HENNIE WITSIERS.

In de periode van 19 t/m 26 mei 2011 is pastor Hennie Witsiers afwezig in verband met deelname aan de ziekenbedevaart naar Lourdes.

Alléén in dringende gevallen kunt u in die periode gebruik maken van het alarmnummer 06-13934368.

MEIMAOND

Meimaond, Mariamaond. Wie weet 't nie? De velden stonden vol mi de urste blümkes. De zon begon vurzichtig z'n urste straolen te schènen. De korte broeken kwamen tevurschijn en de borstrokken gongen in de kaast. Aaf en toe nog 'nne slipover aon um de kauw smerreges te weerstaon. De vögeltjes hadden 't hartstikke druk um 'n nestje veur 't urste ei klaor te krègen en de boeren werkten zich te schompus, want de grond moes klaor en het gerei gezeid. Alles wees erop da de zommer d'r aon kwam.

't Jong volk gong de wei in um blümkes te plukken veur bij 't Mariabild. Hil bossen kwamen er bij 't Mariabild te staon. Nao 'nnen dag of wa waren ze verlept en hingen ze slap naor benejen, maor da makte nie uit: we plukten gewoon wer nije. Nee, Maria stond bij ons in hog aanzien. Nog hoger dan ons Moed. Die werd noit in de bloemen gezet. Ze schooide er wel 's um, maor da hielp niks.

Ik weet nog da ons Vad op 'nne keer mi z'n smerrige klompen uit den hof kwaam en zo ons Moeds krek gepoetste keuken binnen liep. Ons Moed was des duvels. D'r kwaam dan ok 'nne littanie van Allerhellenge tevuerschijn die wij nog noit gebid hadden. Ons Vad, ok nie van giesteren, gaaf antwoord en da klonk nie als "Bid voor ons". Hij gong waar hij wou, ze moes d'r ège nie aonstellen, ze was nie alleen d'n baos in hös. Op 'n gegeven moment zee ons Moed: "Ge denkt wel da ge Onzen Lieven Heer bent, maor ge zijt 't nie". En ons Vad zee toen: "En gij nie de Maagd Maria". "Daorum krijg ik zeker noit 'n blümke?" "Krèk", zee ons Vad. Sindsdien hi ons Moed noit mer um 'n blümke gevraagd.

Da Maria in hog aanzien stond konde ok wel zien in ons dörp, want overal waar 'n Mariabild stond waren in de Meimaond ok bloemen te zien. En in die maond waren er ok overal presessies naor 'n helligdom van Maria. Heel veul mensen gingen dan te voet of mi de fiets naor Bergharen en sommigen naor Den Bosch. En saovonds was 't lof mi heel veul



Marialiedjes. Een liedje was nie genog. "O, Sterre der Zee" en "Maria te minnen wat zalig genot". M'n zuster hiette ok Maria, wij noemde d'r ons Marie. En toen ze 'nne vrijer kreeg hebben wij ok uit volle borst gezongen "Maria te minnen wat zalig genot". Ons Vad vond da helligschennis, maor we zaagen wel dattie da nie echt meende, want hij ha 'nnen laach op z'n gezicht toen ie da zee. Mariamaond, wa was da 'n schoon maoand.

Maor tegesworrig is da niks. Ik hörde van de week op de radio: "Meimaand, fietsmaand". Ik verschoot m'n ège kapot. Wa krijgen we nou. Fietsmaand. Alles gao naor de verdulleemis. December cadeau maond; Paosen, meubels keken; Pinksteren, de tent en de caravan ötpreberen. D'r blijft niks mer over van 't goej auw geleuf. Nimt nou 't Hellig Hart. Wie weet nog da juni de maond van 't Hellig Hart is? As Mei afgelopen was gingen de bloemen naor 't Hellig Hart. En wij maor bloemen plukken. Allemaol veur 't goej doel. Nou moet ik wel irljik zeggen: ik ha nie zo veul mi da Hellig Hart. Veur mèn leek 't teveul op 'nne pelitieagent, mi één haand umhog en da wijzende vingertje naor boven. En die aander haand wees naor z'n hart. En da hart konde ok zo zien zitten mi al die bloedspetters. Nee, ik vond 't maor niks. Maria die ha iets blijs, maor da Hellig Hart stond ok zo ernstig te kèken. Ik geleuf ok da 't Hellig Hart nie echt blij was mi de blümkes die wij erbij zetten. Trouwes de pastoor besteedde d'r ok nie zoveul aondacht aon. In de Meimaond hield ie elke aovond lof, maor in juni deed ie da nie. Ik denk da de pastoor ok meer um Maria gaf. Da is ok begriepelijk. De pastoor is per slot van rekening ok 'nne manskèrel. Of zou da d'r niks mi te maoken hebben? Ik zal 't 'm 's 'nne keer vraogen. Ben benieuwd of ik 'n irljik antwoord krijg.

Nou bedenk ik inene: zouwen de nonnekes dan meer um 't Hellig Hart geven dan um Maria? Da zou interessant zijn. Dan wordt 't geleuf toch nog heel menselijk. Dan geleuven manskèrels misschien ok wel anders dan vrouwvolk. Laot ik 'r maor nie te diep op ingaon, want strak val ik nog van m'n geleuf af. 't Is toch al ingewikkeld genog. Misschien kom ik 'r nog wel 's op terug. Veur nou:

De groeten van Hend

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Martin Claes
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Wilt u het parochieblad ontvangen en krijgt u dit nog niet ?

Knip dan deze bon uit en stuur die naar het redactieadres: Oosterweg 4 6602 HD Wijchen. U kunt deze bon ook afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

KRIEBELS

Ik zit in de trein en ik benijd ze, de koeien. Ze hebben lentekriebels in hun poten en maken rare sprongen van plezier. In de wei ernaast hollen een veulen en de moeder rond in het sappige gras. Wat is het leven mooi, ik zou het willen uitschreeuwen inde trein, maar iets van heel vroeger weerhoudt mij. Ik zie nog de keurige nonnen van de lagere school. Te veel uitbundigheid was niet toegestaan, het leven was een serieuze zaak waaraan hard gewerkt moest worden. Dus denk ik aan mijn medepassagiers en zwijg.

Maar diep in mij zitten het hele jaar door allerlei kriebels die verlost willen worden en er niet uit durven ontsnappen. Ik wil wel eens als een kind tegen iemand aanspringen, zomaar van blijdschap, of klapzoenen uitdelen tijdens de wekelijkse markt. Ik ben er te verlegen voor. Enkele weken geleden was er in de Heerlense stadsschouwburg een bluesfestival in volle gang. Ik heb met mijn twee zussen ademloos zitten kijken en luisteren naar een zeer dikke zwarte vrouw die haar ziel in duizend stukjes uitstrooide over het publiek. Je zo te durven uiten, dat is benijdenswaard.

Later op de avond zagen wij een jonge muzikant acrobatische toeren uithalen op zijn accordeon, hij vloog zo vrij als een vogel over het podium. Ik heb enorm genoten en kan er nog steeds van nagenieten. Ik ben blij dat er in Nederlands zo veel

mensen zijn komen wonen uit andere culturen, ze leren me veel wat betreft het uiten van gevoelens. Ik kan de strenge denkbeelden van mijn lagere school voor een deel vergeten en ruimte scheppen voor levenslustigere ideeën.

Graag had ik op het podium een dansje willen maken met de uitbundige zwarte zangeres, maar ik vrees dat ik mij nooit zo vrij zal voelen. Toch heeft zij iets losgemaakt en aangewakkerd heel diep in mijn binnenste. Er zit daar ergens een fikse lentekriebel die zich begint te roeren. Ik kijk weer uit het treinraampje, nu naar dartele lammetjes in een wei vol madeliefjes. Als u binnenkort een luide schreeuw hoort over de markt dan weet u dat er niets aan de hand is met mij, het is slechts een ontsnapte kriebel.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **06-13934368**

Pastoraal team

R. de Kruijf	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276
C. Janssen	diaken	024-6412627

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
B. Oosterveen	pastoraal werker	024-6412627
J. Verbruggen	pastoraal werker	024-6420437

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

ARBEID EN LEVENSVERVULLING



Werken heeft iets van de fietser die volhardend doortrapt. Door weer en wind. Soms genietend van het uitzicht dat iedere dag weer anders is. Soms mopperend in zichzelf op de wereld en de wind. Als je tegen de wind in moet fietsen lijkt het een zegen om niet meer te hoeven fietsen na pensionering. En als het moment daar is gekomen ga je het zo missen, dat je deel gaat uitmaken van de fietsende gemeenschap van jongeren en ouderen die zomaar 'eindjes-om' gaat om lucht en ruimte tot zich te nemen.

Arbeid brengt verplichtingen met zich mee. En als je ze niet kunt vervullen moet je een goede reden hebben. Maar het draagt ook bij aan het groeiproces dat we als mensen doormaken. Het maakt ons ook tot wie we zijn. Paus Benedictus XVI schreef ooit dat de mens in de arbeid zichzelf herkent en er zijn mens-zijn in realiseert.

Voor wie op maandagochtend na eedergenoemde fietstocht eens in trein of bus stapt en de sfeer op zich laat inwerken, zal het duidelijk zijn dat we een optimistische paus hebben. Toch zal menigene die (onvrijwillig) uit het arbeidproces is geraakt wel iets van wat onze kerkvorst zegt herkennen. Als je werkt ontmoet je mensen en maak je jezelf nuttig. Je draagt direct of indirect bij aan de samenleving. Je wordt wie je bent, mede door de noeste discipline van arbeid in welke vorm dan ook.

Toch zijn we veel meer dan productiekrachten en is ons leven veel meer dan de som van wat we door ons werken en sloven tot stand brengen. We zeggen daarom ook wel dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven.

Zo'n uitspraak wil natuurlijk duidelijk maken dat we in het oog moeten houden waar het om gaat in ons leven. Maar het suggereert ook een zekere mate van tegenstelling tussen ons leven en ons werk. Het lijkt dan alsof we pas beginnen met leven na werktijd: de vrije tijd.

Onze Kerk heeft zich altijd sterk gemaakt voor menswaardig en zinvol werk voor alle mensen, ongeacht hun afkomst. Oerbeelden van die noeste werkers zijn Jozef en Maria. Ze staan beide in het voetlicht in de komende meimaand. Jozef die als timmerman werkte en zich verantwoordelijk wist voor zijn gezin. Maria die als moeder op menig cruciaal moment in het leven van Jezus doorslaggevende beslissingen nam en ernaar handelde.

Als we over hun levens lezen in de Bijbel hoor je niets over werk en vrije tijd. Hun doel lijkt onlosmakelijk verbonden te zijn met de missie van hun zoon Jezus. Waarschijnlijk konden ze als ouders maar nauwelijks de gevolgen overzien.

De droom van lammen die gaan lopen en blinden die zien wordt zo deel van hun leven. Niet vanwege het hoge aanzien dat ze ermee verwierven of het vele geld dat ze er mee verdienden. Door in hun levens ruimte te bieden voor datgene wat zij als hun levenstaak ervoeren konden ze iets zichtbaar maken van het visioen dat gelovige joden al eeuwen op de been had gehouden: een samenleving waar rechtvaardigheid en vrede is.

Arbeid is dus meer dan de baan, het bureau en de telefoon. Arbeid is datgene wat zich aan ons aandient als onze levenstaak: of we nu een deftige baan hebben, vrijwilligerswerk doen of onszelf nuttig maken voor de mensen om ons heen met de talenten die ons gegeven zijn. Dat is voor iedereen weggelegd die niet uit de weg gaat wat op zijn of haar levenspad komt. Zo herkennen we waarvoor we bestemd zijn en worden steeds meer wat we werkelijk zijn: mensen die elkaar helpen deze wereld tot een bewoonbaar huis te maken.

Martin Claes

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juni 2011.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 mei 2011 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.