

BLAUW BOEKJE

ACTIVITEITENPROGRAMMA

2021
2022



VINDPLAATS VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE

W E L K O M

DISCLAIMER in het kader van de coronabestrijding:

Of de activiteiten uit deze brochure kunnen doorgaan, hangt af van de geldende richtlijnen van overheidswege op het moment van uitvoering. Als moet worden afgeweken van de in dit boekje vermelde programmering, wordt dit vermeld op de websites van de verschillende kerken (zie de achterkant van dit boekje). Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

WEER OP WEG NAAR ELKAAR!

Het lijkt nu eindelijk weer te mogen. Samenkomen.
Om iets moois te zien, iets moois te horen, iets moois te maken.

Vragen delen, inzichten krijgen, inspiratie opdoen.

Het oude verhaal koesteren, een nieuw verhaal schrijven. En bovenal: gemeenschap ervaren.

De weg naar elkaar weer kunnen gaan.

Wij zijn er klaar voor.

Namens de kerken in Maas en Waal Oost mag de taakgroep Vorming, Oecumene en Samenleving (VOS) u een gevarieerd activiteitenprogramma aanbieden voor het seizoen 2021-2022.

U zult een aantal activiteiten terugvinden die vorig seizoen moesten worden afgelast. Maar er is ook weer veel nieuws. Dit nieuwe 'blauwe boekje' (alweer de elfde jaargang) geeft u het overzicht.

Veel van wat voor ieder mens belangrijk is krijgt vorm, diepgang en betekenis in de relatie met anderen, in de omgang met de ander.

De taakgroep VOS wil dit concreet mogelijk maken voor een zo breed mogelijke kring. Door open ramen kijken wij uit naar de wereld om ons heen, onze deuren staan wijd open voor iedereen. Onvoorwaardelijk, gastvrij. We gaan elkaar weer zien, we gaan elkaar weer ontmoeten.

We mogen elkaar weer welkom heten.

Het heeft al te lang geduurd, we gaan weer op pad.

Gaat u met ons mee?

Namens de Taakgroep Vorming, Oecumene en Samenleving,

CEES JONKHEER

→ Voor de inhoudsopgave zie achterin dit boekje.

Vr. 3 september / 14.30 uur

Film: Le huitième jour



Deze film gaat over de ongewone vriendschap tussen Harry en George. Harry is een drukke zakenman die problemen heeft met zijn vrouw en kinderen. George is een jongeman die lijdt aan het syndroom van Down. Hij ontsnapt uit zijn tehuis en gaat op zoek naar zijn moeder. Toevallig loopt hij Harry tegen het lijf. In de eerste instantie wil Harry niets van hem weten, maar helpt George uiteindelijk toch om zijn moeder te zoeken. Harry ontdekt dat hij nog veel kan leren van zijn nieuwe kameraad.

→ Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Emmanuel kerk, Wijchen

Info → Marion Eling-Huls / t 024-6415629
marioneh@live.nl

Inloop → Vanaf 14.00 uur

Vanaf 7 september / 19.00 uur

Kliederkerkvieringen



Kliederkerkvieringen zijn vieringen voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar en hun ouders. Spelenderwijs leren kinderen de verhalen van de bijbel en andere belangrijke dingen in het leven ervaren en ermee spelen. Soms wordt er samen gekookt. Ouders, broertjes en zusjes mogen dan mee komen eten. Soms zal er gekliederd worden met verf of gebouwd met Lego. Steeds met een thema en steeds met het enthousiasme van ouders en de kinderen.

De eerste keer leggen we vast, de andere keren spreken we in de loop van het seizoen af.

→ Voor kinderen van 6-12 jaar.

Protestantse kerk, Beuningen

Info en aanmelden → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vanaf 8 september / verschillende data

Agapèvieringen in het Koetshuis



Elke twee weken komen katholieken en protestanten op woensdag bij elkaar in het Koetshuis in Beuningen voor een agapèviering. We luisteren naar meditatieve muziek, we lezen het bijbelgedeelte van de komende zondag en delen onze gedachten daarover met elkaar. We delen brood en wijn, we doen voorbeden, wensen elkaar vrede en tot slot zingen we een lied. Rond kwart over acht is het afgelopen en drinken we samen koffie of thee. Iedereen is van harte uitgenodigd, maar graag even aanmelden.

→ **Data 2021-2022:** 8 en 22 september / 6 en 20 oktober / 3 en 17 november / 1 en 15 december / 5 en 19 januari / 2 en 16 februari / 9 en 23 maart / 6 en 13 april / 11 en 25 mei / 8 en 29 juni. **Aanvang:** 19.15 uur.

Het Koetshuis, Beuningen

Info en aanmelden → Pastor Ruud Roefs / t 024-6771271

ruud.roefs@johannesxxiii.nl

→ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539

dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vanaf 12 september / 16.00 uur

Kerk op Schootviering



Regelmatig organiseren wij een verhalen-uurtje op het niveau van kinderen van 2-5 jaar. Er worden feestjes gevierd en verhalen verteld. Op deze manier gaan bijbelverhalen vanzelf spreken. Vaak zullen we de verhalen ook echt uitspelen en mogen de kinderen meedoen. Ook kunnen de kinderen iets doen met Lego. Dit zijn nieuwe vormen van vieren, maar zeer de moeite waard. Het zou fijn zijn als we dit jaar een groep van kinderen en ouders konden vormen, die samen optrekken en samen gaan bouwen aan de toekomst van de kerk.

→ Voor kinderen van 2-5 jaar.

Protestantse kerk, Beuningen

Info en aanmelden → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539

dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vanaf 19 september / verschillende data

Taizéviering



Elke derde zondag van de maand wordt er in de Protestantse kerk in Beuningen een kerkdienst in de geest van de Taizévieringen gehouden. Het is een dienst waarin aandacht, zingen, nadenken en stilte een belangrijke rol spelen. De diensten worden geleid door een wisselende groep mensen en het zingen gebeurt o.l.v. Greet van Doorn, m.m.v. van de Taizécantorij. Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken en na de dienst wordt u uitgenodigd om wat te drinken in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom om deze dienst mee te beleven!

→ Vanaf 19 september iedere derde zondag van de maand.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → Eric van Dijk / t 06-21826880
evdijk56@xs4all.nl

Aanvang → 19.00 uur

Do. 23 september / 19.30 uur

Film: Nomadland



Op het moment van verschijnen van deze gids, is de film niet in de bioscoop te zien geweest. De film is dit jaar nog bekroond met drie Oscars. Wanneer Fern, een vrouw van middelbare leeftijd, tijdens de grote recessie haar baan en haar bezittingen verliest, besluit zij als een hedendaagse nomade met een minibus door het Westen van Amerika te trekken. De opnamen vonden plaats in zeven staten, het is dus een echte roadmovie. Prachtige natuuroptnamen en interessante ontmoetingen wisselen elkaar af. De regie was in handen van Chloé Zhao, die – evenals hoofdrolspeelster Frances McDormand – hiervoor een duizelingwekkend aantal onderscheidingen in ontvangst mocht nemen. Het verhaal is geïnspireerd op het gelijknamige non-fictieboek van de Amerikaanse schrijfster Jessica Bruder.

De Schakel, Wijchen

Info → Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

Vanaf 26 september / verschillende data

Open Leurvieringen



Al ruim 25 jaar is er elke laatste zondag van de maand een oecumenische viering in de oude dorpskerk in Leur. Deze vieringen worden 'Open Leurvieringen' genoemd, omdat de thema's uit de 'Open Deur' komen, een oecumenisch maandblad. Deze vieringen worden afwisselend voorgedaan door een pastoor, pater, dominee, ziekenhuis-pastor, een aalmoezenier e.a. De vieringen zijn alternatief, er is wel een vaste orde van dienst, maar het is aan de voorganger hoe deze wordt ingevuld. Meestal is er een koor of zanggroep bij. Na afloop praten we na onder het genot van koffie of thee en limonade voor de kinderen.

Via onderstaand e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, waarin u steeds op de hoogte gehouden wordt van de geplande vieringen.

→ **Data:** 26 september / 31 oktober / 28 november / 27 februari / 27 maart / 24 april / 29 mei. **Aanvang:** 19.00 uur.

De oude dorpskerk te Leur

Info → Riet Kalkers / t 06-21904100
fam.kalkers@hetnet.nl

Vanaf 29 september / verschillende data

Leeskring



Samen een boek lezen en dat dan ook samen bespreken. Dat is de kern van deze leeskring, die we in het nieuwe jaar op willen starten. De eerste keer maken we kennis met elkaar en delen we ervaringen van een prachtig boek dat je hebt gelezen. Dan maken we afspraken voor de volgende keren. 'Papieren Paradijs' van Marlies Medema is het eerste boek dat ik zou willen bespreken.

→ **Data 2021-2022:** 29 september / 1 december (Papieren Paradijs) / 26 januari / 23 maart. **Aanvang:** 10.00 uur.

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
→ drs. Anja Hulsbergen / t 06-30290304
ahulsbergen@rivierenlandoost.nl

Minimaal → 3 personen



Op reis naar Iona

Ik wil jullie een prachtige reis aanbieden naar de kloostergemeenschap in Iona. Anders dan in andere kloostergemeenschappen vorm je op Iona zelf de kloostergemeenschap.

Gebet, studie, schoonmaak, eten koken en het maken van een pelgrimage op het eiland staan op het programma. Maar ook een uitstapje naar de 'puffins'. De reis zal je verdieping brengen van je geloof en een ervaring om nooit te vergeten. De reis zelf is een pelgrimage. Het zal een persoonlijke en spirituele reis worden, waarin je de aanwezigheid van de Eeuwige zal gaan ervaren. Om nooit te vergeten. Er zijn wel een aantal voorwaarden: je moet gezond, goed ter been zijn



en de Engelse taal beheersen. Om de reis goed voor te bereiden zullen er een drietal avonden zijn, waarna je kunt besluiten om mee te gaan of niet.

De kosten zijn € 950 voor een 10-daagse reis. Dit is inclusief vervoer, maaltijden, verblijf in de gastenvertrekken van de abbey. Er kunnen maximaal 12 personen mee. De opgave voor de reis begint vanaf de uitgave van dit boekje.



De Schakel, Wijchen

Info en aanmelden → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

** De volgende data in overleg.*

- € 950
- 10-daagse reis in september 2022
- Inclusief vervoer, maaltijden en verblijf in de abbey
- Maximaal 12 personen

Vanaf 29 september / verschillende data

Gesprekskring: Raak de wonden aan



'Raak de wonden aan' van Tomáš Halík bevat veertien hoofdstukken theologisch-verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof.

→ **Data:** 29 september / 6, 13 en 27 oktober. **Aanvang:** 19.30 uur.

Mamre, Protestantse kerk, DruTen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Maximaal → 10 personen, materiaal wordt uitgereikt

Vanaf 30 september / verschillende data

Bijbelkring: Johannes



Afgelopen jaar zijn we begonnen met het Evangelie van Johannes, maar door COVID-19 zijn we nog maar nauwelijks vooruit gekomen. Het is een evangelie, dat afwijkt van de andere drie evangeliën. Dat komt deels omdat Johannes zijn evangelie centreert rondom de grote Joodse feesten, waardoor hij deze vanuit Jezus' woorden en daden een nieuwe betekenis geeft. De groep bestond vorig jaar uit een brede groep mensen van binnen en buiten de kerk. We maken een nieuwe start. De eerste avond zal ik kort iets schetsen over de manier waarop dit evangelie in elkaar zit. Daarna gaan we stukken lezen en vragen we ons af: wat raakt ons? Waar hebben we vragen bij? Wat nemen we mee in ons leven? Dat we nu in het Johannesjaar zitten, maakt het misschien extra interessant. Doe je mee?

→ **Data:** 30 september / 28 oktober / 25 november / 28 januari / 25 februari / 24 maart / 21 april / 19 mei. **Aanvang:** 19.30 uur.

Mamre, Protestantse kerk DruTen

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Maximaal → 10 personen, de teksten worden uitgereikt of je neemt je eigen bijbel mee

Do. 7 oktober / 14.30 uur

Joodse ritensymbolen



Liesbeth de Vries werd op latere leeftijd joods en woonde ruim 10 jaar in Israël. Terug nu in Nederland is ze nog vaak gids in het Heilige Land. Haar kennis van het land, de gewoonten en gebruiken, deelt ze graag met anderen. Moeiteloos neemt ze ons mee en verbindt geschiedenis en actualiteit aan elkaar. In 2019 begeleidde zij een parochiereis naar Israël. Vanmiddag trakteert ze ons op gebruiken in het dagelijkse Joodse leven met aansluitend een proeverij van lekkernijen uit het Midden-Oosten.

→ Aansluitend een proeverij van lekkernijen uit het Midden-Oosten.

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Marion Eling-Huls / t 024-6415629
marioneh@live.nl

Entree → € 5

Aanmelden → Vóór 25 september

Inloop → Vanaf 14.00 uur

10 oktober-21 november

Expositie: Tussen kwetsbaarheid en kracht

Schilderijen en werk op papier van Nadine Zanow



'The Moon, the Warrior and medleys of forgotten tales'
Dit najaar zal er werk van kunstenaar Nadine Zanow uit Beuningen te zien zijn. Nadine is geboren en getogen in de Verenigde Staten, dochter van Oostenrijkse en Bulgaarse immigranten. Ze woonde daarna in Bulgarije, verhuisde naar Nederland en verzamelde onderweg haar verhalen. Haar werk is narratief en bevat elementen van folklore, figuren en legendes. Het beweegt en brengt stilte. En altijd maakt het ons bewust van de emoties die we als mens delen. *'Give me some paint, and I'll weave you a story,'* zegt de kunstenaar. Deze tentoonstelling is een selectie uit verschillende series en thema's van haar werk en bevat zowel figuratieve als abstracte beelden.

→ De expositie is te bezichtigen op alle zaterdagen vanaf 16 oktober-20 november van 14.00-16.00 uur. Op een ander moment is bezichtiging mogelijk op afspraak.

De Schakel, Wijchen

Info → Margreet van der Meij / t 06-52172290
margreetvandermeij@hetnet.nl

Vanaf 13 oktober / verschillende data

Zin in het ouder worden



Gaat u ook een eigen weg bij het ouder worden? Tijdens vijf ochtenden gaan we deze route verkennen. Er is een nieuwe levensfase bijgekomen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij met heel veel ouderen. Wat betekenen al die extra levensjaren? Gedurende vijf ochtenden willen wij ons bezinnen op thema's van het ouder worden. Door middel van kunst, het levensverhaal, poëzie en een film verkennen we het landschap van de ouder wordende mens.

→ **Er zijn twee series:** Woensdag 13 en 27 oktober / 10 en 24 november / 8 december. **Aanvang:** 10.00 uur.
Of: Maandag 18 oktober / 1, 15 en 29 november / 13 december. **Aanvang:** 10.00 uur.

De Schakel, Wijchen

Info en aanmelden → Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com

→ Ria Boersma / t 024-6419497 / r.boersma@telfortglasvezel.nl

Maximaal → 10 personen

Aanmelden → Vóór 25 september

Za. 16 oktober / 10.00 uur

Meditatieve herfstwandeling



De herfst is een tijd van verstillend en verdieping. De natuur laat zich in de kleuren van de herfst nog even op zijn mooist zien. De herfst is ook de tijd van de oogst. In dankbaarheid terugzien op wat gegroeid is op het land en in ons leven. Deze zaterdag lopen we in de Overasseltse en Hatertse vennen (8,6 km). Tijdens de wandeling wisselen stilte, teksten, bezinning, gesprek en ontmoeting elkaar af.

We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats ten zuiden van Kaasboerderij de Diervoort (Stadlijk 17 in Wijchen). Onderweg pauzeren we bij restaurant Sint Walrick.

→ **Wilt u rijden? Geef het door!**

De Schakel, Wijchen

Info → Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser@planet.nl

Aanmelden → Vóór 9 oktober

Vanaf 16 oktober / verschillende data

Stilte, muziek en bezinning bij kunst in de kerk



Op alle zaterdagen tussen 16 oktober en 20 november is de Schakel van 14.00-16.00 uur open om het werk van de beeldend kunstenaar Nadine Zanow te bezichtigen. Tijdens de opening van de kerk is er ook gelegenheid om een stil moment voor u zelf te zoeken. Om te mediteren, te bidden en om tot rust te komen. Ook kunt u een kaars aansteken voor iemand die u dierbaar is. Op 16, 30 oktober en 13 november zal er van 15.00-15.30 uur een moment van stilte, muziek en bezinning zijn. Er zullen gedichten gelezen worden die aansluiten bij de schilderijen van de kunstenaar en er zal live meditatieve muziek gespeeld worden.

→ **Data:** 16 en 30 oktober / 13 november. **Aanvang:** 14.00 uur.

De Schakel, Wijchen

Info → Margreet van der Meij / t 06-52172290
margreetvandermeij@hetnet.nl

Zo. 17 oktober / 10.00 uur. **Do. 21 oktober** / 20.00 uur

De groene kerk: God in de Supermarkt



Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. De workshop 'God in de supermarkt' verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De thematiek activeert, is sociaal en informatief en we gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. In de kerkdienst ... laten wij ons inspireren door Jezus, hoe hij omging met arme en behoeftige mensen.

→ **Data:** 17 oktober - kerkdienst / 21 oktober - workshop.

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vanaf 2 november / verschillende data

Gedichten schrijven: kwetsbaar en krachtig



In het najaar komt er een expositie, die draait om de thema's 'kwetsbaarheid' en 'kracht'. Ik zou het geweldig vinden om met elkaar een aantal ochtenden te nemen om gedichten te schrijven. We zetten een aantal stappen, ik toon een paar voorbeelden en zo proberen we te komen tot een aantal gedichten. Waar het vooral om gaat, is dat we samen aan het werk gaan en komen tot – wie weet – een klein bundeltje. Wie durft?

→ **Data:** 2, 9 en 16 november. **Aanvang:** 10.00 uur.

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Minimaal → 3 personen

Wo. 3 november / 20.00 uur

Lezing: Het Tweede Huis in Nederasselt



Het Tweede Huis is een sociaal maatschappelijk opvanghuis waar 24 uur per dag en zeven dagen per week onderdak wordt geboden aan een groep bewoners (volwassenen en kinderen), die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het is gehuisvest in een voormalig klooster in Nederasselt. Vorig jaar bestond het Tweede Huis 30 jaar! In die periode hebben meer dan 1000 personen tijdelijk onderdak gevonden in dit voormalige klooster om daarna weer hun weg te vinden in de maatschappij. Dit is uniek, ook omdat Het Tweede Huis een niet-gesubsidieerde instelling is die door de inzet van vele vrijwilligers in stand wordt gehouden. Het Tweede Huis biedt onderdak aan een twintigtal bewoners die tijdelijk een geborgen en veilige plek nodig hebben.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → ds. Paul Oosterhoff / t 06-22994450
poosterhoff@rivierenlandoost.nl

Do. 4 november / 20.00 uur

Duurzaamheid in de landbouw

De ambitie van Europa's eerste landbouwcommissaris Sicco Mansholt was: nooit meer honger en genoeg eten tegen een betaalbare prijs. Zijn streven is in Europees verband ruimschoots bereikt. Daarbij heeft de landbouw in Nederland na de Tweede Wereldoorlog een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We zijn op dit moment de tweede in omvang als exporteur van voedsel in de wereld, althans in geld uitgedrukt. De steeds toenemende intensivering in de landbouw heeft ook een keerzijde. Het heeft mede geleid tot afname van de biodiversiteit, de toename van de CO₂-belasting en uitstoot van stikstof. Kan het anders? Na de Mansholt-transitie wordt nu gesproken over de noodzaak van een kringlooptransitie. We hebben enkele agrariërs uitgenodigd om ons te laten zien welke (on-)mogelijkheden zich hierbij voordoen. En of we ons naast de productie niet vooral op de consumptie moeten richten.

De Schakel, Wijchen

Info → Prof. Martin van Ittersum / t 06-51761713
itsjes5@upcmail.nl

Do. 6 november / 20.00 uur

Concert: Kwetsbaarheid en kracht in zang en muziek

In zang en muziek zijn kwetsbaarheid en kracht nauw met elkaar verbonden. Je zou zelfs kunnen zeggen: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het getuigt van kracht als je over je kwetsbaarheid kunt zingen. Anderzijds wordt muziek die alleen maar kracht uitstraalt, leeg en hol, oninteressant en misschien zelfs onmenselijk. We gaan dit onderzoeken en ervaren in eigentijdse koorwerken omlijst door tekst en muziek, vertolkt door het koor dat in Nijmegen regelmatig bij uitvaarten zingt en zich als *'Stemmen van Troost en Licht'* presenteert (www.uitvaartensembelnijmegen.nl). Zij zullen onder andere koorwerken zingen van nog levende componisten als Gjeilo, Ticheli, Stopford, Rutter en Tavener.

De Schakel, Wijchen

Info → Hans Meek / t 024-6416250
hansmeek@kpnmail.nl

Di. 9 en 16 november / 19.30 uur

Lezing: Ety Hillesum - Het Werk



'Rond de woning waar jij huist, mijn God'
 Vervolg op het college dat ds. Dick Sonneveld vorig jaar gaf. *'Waar wordt de ziel verbonden met je maatschappelijk handelen?'* We kijken naar de 'moderne' mystica Etty Hillesum: Een joodse jonge vrouw, die een prachtig dagboek schreef in de tweede wereldoorlog. Zij ontdekte dat haar handelen bepaald werd door een 'innerlijke stem', die haar de weg wees en die haar keuzes in het leven bepaalde. Zij werd niet langer door haat gedreven, maar door de liefde die je mag hebben voor ieder medeschepsel. In twee avonden zullen we ontdekken dat de zin van ons bestaan bepaald wordt door een innerlijk geheim, dat bij ieder mens aanwezig is.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
 dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 11 november / 19.30 uur

Film: Il y a longtemps que je t'aime



Een schitterende film van de Franse regisseur Philippe Claudel, met Kristin Scott Thomas in de hoofdrol. Juliette en Léa zijn twee zussen, die in het verleden op bruuske wijze van elkaar werden gescheiden. Juliette verlaat na vijftien jaar de gevangenis. Haar jongere zus Léa vangt haar op bij haar thuis, samen met haar man en hun twee dochttertjes. Deze film zet aan tot nadenken over hoe mensen met elkaar omgaan, en tot gedachten over schuld, onschuld en lijden. Intrigerend blijft de vraag waarom Juliette in de gevangenis heeft gezeten. Dit schokkende geheim wordt stukje bij beetje onthuld.

De Schakel, Wijchen

Info → Arna Bearda / t 024-6414600
 arna.bearda@gmail.com

Vr. 19 november / 14.00 uur

Symposium: Van kwetsbaarheid naar kracht - de rol van lefplekken



Christa Anbeek, theoloog, hoogleraar en rector van het Remonstrants Seminarium, zal een lezing houden over *'Kwetsbaarheid, kracht en de rol van lefplekken'*. Marco Luijk, classispredikant in Noord Brabant en Limburg, zal ingaan op *'Kunst, kracht en religie'*. De muziekgroep *'Bomba Naranja'* zal het geheel opluisteren. Ook zal de expositie van de kunst die op dat moment te bezichtigen is, in het teken staan van het onderwerp kwetsbaarheid en kracht. Dit symposium zou eerder gehouden worden t.g.v. het afscheid van Marike Meek als pastor. Naast genodigden kunnen wij waarschijnlijk ook een aantal belangstellenden ontvangen. Hiervoor kunt u zich opgeven. In ieder geval wordt de middag gestreamd, zodat u dit symposium kunt volgen via de stream: PG Rivierenland Oost - Wijchen.



De Schakel, Wijchen

Info → Jos van den Bosch / t 024-6450563
josvandenbosch1@gmail.com

Aanmelden → Vóór 1 november

Vanaf 1 december / verschillende data

Online Bijbeldelen: Samen verder op weg met woorden van leven



Het digitale aanbod 'Bijbeldelen' is ontstaan in de coronaperiode. Daarom continueren we dit aanbod en bieden het binnen de oecumene aan. We komen wekelijks samen op woensdagavond. Aan de hand van één van de zondagslezingen van het navolgende weekend gaan we met elkaar in gesprek. Misschien springen er enkele woorden uit die ons raken. Samen proberen we te begrijpen wat de oude woorden betekenen voor ons leven nú. Voor de gesprekken maken we gebruik van de app 'Teams'. Het is handig om deze app op je computer of tablet te installeren, maar noodzakelijk is het niet. Je kunt eenmalig of meerdere keren deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vormen we een of meerdere groepen. Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, mailadres en telefoonnummer via, info@detwaalfapostelen.nl

→ **Data - Advent 2021:** woensdag 24 november / 1, 8 en 15 december. **Aanvang:** 19.30 uur.

→ **Data - Vastentijd 2022:** donderdag 3 maart, woensdag 9, 16, 23 en 30 maart / 6 en 13 april. **Aanvang:** 19.30 uur.

Online

Info → Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl

Do. 16 december / 20.30 uur

Lezing: Luisteren naar Kerstmuziek



Onder leiding van muziek- en zangpedagoog Greet van Doorn gaan we luisteren naar, en krijgen we uitleg bij, het beroemde Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Maar ook andere mooie Kerstoratoria van H. Schütz, J. Rosenmüller en C. Saint Saëns komen aan bod. U krijgt inzicht in de ontstaansgeschiedenis van deze kerstmuziek en over de tijd waarin het geschreven is. Ook de prachtige manier waarop muziek en tekst elkaar versterken wordt uitgelegd. Na afloop luistert u in het vervolg met nog veel meer plezier naar deze prachtige muziek.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → Eric van Dijk / t 06-21826880
evdijk56@xs4all.nl

Za. 18 december / 16.00 uur

Kerstevent in Beuningen



Een vrolijk kerstevent om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Er is muziek, er is gelegenheid om samen te genieten onder het genot van een hapje en een drankje. Er zijn kraampjes waar u wat leuke dingen kunt kopen voor de Kerst, en naar we hopen ook nog iets bijzonders om naar te kijken.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → drs Anja Hulsbergen / t 06-30290304
ahulsbergen@rivierenlandoost.nl

Za. 18 december / 18.00 uur

Beleef het ECHTE kerstverhaal!



Zoals het inmiddels al een beetje traditie is geworden, is er aan het eind van het jaar, op de zaterdag voor Kerst, een event in Wijchen, waarin het kerstverhaal centraal staat. Hierin werken de Rooms-Katholieke kerk, de Evangeliegemeente Parousia en de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost samen. Het afgelopen jaar was dat – vanwege corona – een wandeltocht door het kerstverhaal, begeleid door een app. Twee jaar geleden waren er korte voorstellingen in de Antonius Abt kerk, waarin het kerstverhaal in 15 minuten voor het voetlicht kwam. Wat het dit jaar gaat worden, hangt af van de mogelijkheden. Maar dat er iets gaat gebeuren op de 18e december, is wel duidelijk.

→ Houd de publicaties in de gaten en kom het mee vieren!

Het centrum van Wijchen

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Vr. 24 december / 15.00 uur

Kerst met kleuters



Op 24 december zal in Beuningen ‘Kerst met Kleuters’ worden gevierd, m.m.v. de werkgroep ‘t Verhalenuurtje, de werkgroep Kliederkerk en het kinderkoor ‘De Triangeltsjes’ o.l.v. Leon van Mook.

Het kerstverhaal wordt gespeeld door katholieke en protestantse kinderen van ‘t Verhalenuurtje en de Kliederkerk. Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen verkleed als herder of engel naar de kerk komen.

H. Corneliuskerk, Beuningen

Info → Pastor Roman Gruijters / t 06-19874550
romangruijters@gmail.com
→ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Zo. 26 december / 10.00 uur

Top 2000-dienst



De Top 2000-dienst is inmiddels ook traditie geworden in de Protestantse gemeente. Muziek uit de Top 2000, gerangschikt rond een thema, klinkt live en via geluidsdragers door de kerk. Meezingers en intense nummers wisselen elkaar af. Dit jaar is Tweede Kerstdag de laatste zondag van het jaar. Bent u er dan ook?

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Vanaf 11 januari / verschillende data

Leven na de dood: twee avonden voor zinzoekers en zoekende (niet)-gelovigen



Velen, ouderen maar ook jongeren, praten erover. Vanuit de samenleving komt in toenemende mate de vraag: 'Hoe is dat eigenlijk als je dood gaat? Is er iets na de dood?' Mensen met een bijna bijna-dood-ervaring hebben een verhaal. 'Zijn er begeleiders op onze weg? En wat zeggen geloofstradities hierover?' Er zijn zoveel vragen over de eeuwigheid. In een aantal avonden raken we erover in gesprek.

→ **Data:** 11 januari / 1 februari. **Aanvang:** 19.30 uur.

De Schakel, Wijchen

Info → ds Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Di. 18 januari / 19.30 uur

Film: Adam



'Adam' is het speelfilmdebuut van regisseur Maryam Touzani, die ook het script schreef. De film is 'een mooie, ingetogen ode aan solidariteit en moederschap' (VPRO) en vertelt hoe twee vrouwen elkaar een toekomst bieden in het Marokko van nu. In Casablanca gaat de zwangere, ongetrouwde Samia (Nisrin Erradi) van deur naar deur op zoek naar een dak boven haar hoofd. Wanneer ze aanklopt bij Ablā (Lubna Azabal, INCENDIES) blijft ook haar deur in eerste instantie gesloten. Maar als weduwe en alleenstaande moeder van de 8-jarige Warda, weet Ablā hoe moeilijk het leven in Marokko kan zijn en laat de jonge vrouw uiteindelijk toch toe. Geleidelijk vinden ze steeds meer steun bij elkaar en gaat Samia aan de slag in Ablā's bakkerij. Samen bakken ze de heerlijkste Marokkaanse lekkernijen. Geweldige, intense en sfeervolle film.

→ Zie vooral ook de volgende lezing in dit boekje op 20 januari!

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Do. 20 januari / 20.00 uur

Saïda, van schoonmaakster tot islamitisch geestelijk verzorger



Ds. Karin Spelt gaat in gesprek met Saïda Alouad Baktit, islamitisch geestelijk verzorger in het Radboudumc in Nijmegen. Karin schreef samen met twee collega's een boek over het levensverhaal van Saïda. Ze kwam in 1974 als vijfjarig meisje van Tangerang naar Nijmegen. Verschillende thema's krijgen in het gesprek een plek. Hoe heeft ze als dochter van een gastarbeider haar plek in Nederland gevonden en wat betekent het voor haar identiteit om op te groeien en te leven in twee culturen? Zij ontwikkelde zich van schoonmaakster tot eerste islamitisch verzorger in het Radboudumc. Haar geloof is een inspiratiebron voor haar werk als islamitisch geestelijk verzorger.

→ Deze avond wil het gesprek tussen christenen en moslims bevorderen. Mensen uit de moslimgemeenschap in Wijchen en omgeving worden dan ook van harte uitgenodigd.

De Schakel, Wijchen

Info → Cees Jonkheer / t 024-6419433
c.j.jonkheer@xmsnet.nl

Vanaf 25 januari / verschillende data

Christelijke meditatie



Er zijn vele vormen van christelijke meditatie: bidden, schilderen, beeldmeditatie, concentratie- en stiltemeditaties. Wie in deze tijd vorm wil geven aan zijn geloven, kan in deze cursus leren hoe dat op een nieuwe manier kan en wat bij jou past. Daarin komen ook actievere meditatievormen aan de orde.

→ **Data:** 25 januari / 8 en 15 februari. **Aanvang:** 20.00 uur.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vr. 28 januari / 14.30 uur

Film: Victoria & Abdul



Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van een uitzonderlijke vriendschap. Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het gouden jubileum van Koningin Victoria, blijkt er een klik te zijn tussen hen beiden. Koningin Victoria krijgt steeds meer een hekel aan de strenge regels die haar positie als koningin met zich meebrengt. Zij trekt zich op aan de vriendschap met Karim, die haar de wereld met andere ogen laat bekijken. Dit overigens tot ergernis en wanhoop van de mensen aan het hof.

→ Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Marion Eling-Huls / t 024-6415629
marioneh@live.nl

Inloop → Vanaf 14.00 uur

Do. 3 en 10 februari / verschillende locaties

Oecumenisch Leerhuis



Dit leerhuis is een 'antwoord' op de Gebedsweek voor de eenheid. Als we bidden om eenheid, is het ook mooi om samen woorden te lezen en te overdenken. We richten ons deze keer op de figuur van Judas in Johannesevangelie, maar zullen ook aandacht besteden aan het Evangelie van Judas dat niet in de bijbel staat. Over dat evangelie schreef kerkvader Irenaeus (tweede eeuw na Chr.): 'Het is een verzonden geschiedenis van kettters en rebellen'. Waarom schreef hij dat? Is het echt zo anders dan wat we lezen in de canonieke evangeliën? Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze twee avonden deel te nemen. Opgave vooraf is wenselijk.

Koetshuis, Beuningen

3 februari, 14.00 uur

Mamre, Protestantse kerk Druuten

10 februari, 19.30 uur

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709

jwdrost@rivierenlandoost.nl

→ Pastor Roman Gruijters / t 06-19874550

romangruijters@johannesxxiii.nl

Wo. 23 februari / 20.00 uur

Lezing: Hoe kan ik groener leven?



Tektschrijver en journalist Theanne Boer is woensdag 23 februari de gastspreker over het thema 'Hoe kan ik groener leven'. Dat is tevens de titel van haar in 2019 verschenen boek. Daarmee wil ze ons meer bewust maken van onze afhankelijkheid van de natuur. Theanne Boer: *'We weten allemaal dat het een tandje minder moet, groener, duurzamer. Om deze planeet voor alle mensen en voor de natuur leefbaar te houden moeten we ons leven aanpassen. Maar waar begin je? Hoe vergroen je je huis, je voeding, je kleding en de rest van je leven? Hoe houd je jezelf gemotiveerd en houd je koppig vol, ook al lijkt het niet veel te helpen?'*

Protestantse kerk, Beuningen

Info → Eric van Dijk / t 06-21826880

evdijk56@xs4all.nl

Do. 24 februari / 20.00 uur

Casey Troy Foundation



De Casey Troy Foundation is vanuit de diaconie Wijchen-Leur-Batenburg in 2009 gestart. In 2020 was de opbrengst van het ZWO project van PG Rivierenland Oost voor het malariaproject van de Casey Troy Foundation. Een project dat als doel heeft om malaria terug te dringen in de dorpen waar onze partnerorganisatie in Kameroen werkzaam is. Malaria is een ziekte die veroorzaakt wordt door een steek van een muskiet met als gevolg heftig ziek zijn en bij zwangere vrouwen en kinderen zorgt dit vaak voor ernstige gevolgen en overlijden. In dit malariaproject krijgen zwangere vrouwen en kinderen tot 5 jaar een geïmpregneerd muskietennet, maar ook ontvangen zij een anti-malariabehandeling als zij toch ziek worden. Als bestuur van de Casey Troy Foundation willen we u graag meer vertellen over het malariaproject en over de andere activiteiten van de stichting.

→ Er is gelegenheid om na afloop met elkaar in gesprek te gaan en voor Kameroense hapjes wordt gezorgd!

De Schakel, Wijchen

Info → Caroline Visser / t 06-46267581
visser75@xs4all.nl

Vanaf 1 maart / verschillende data

Kruiswegstaties schilderen in de 40-dagentijd



Samen met een kunstenaar gaan we een kruiswegstatie maken. De veertig dagen voor Pasen zijn van oudsher een tijd van aandacht. Het is een periode van toeleven naar de Stille Week, waarin het lijden en sterven van Jezus bijna gespeld wordt. Om het daarna uit te kunnen jubelen op de Paasmorgen. Stilstaan bij de lijdensweg van Jezus heeft een verdichting gekregen in stilstaan bij momenten van zijn kruisweg. Die kruisweg wordt door de eeuwen heen verbeeld met 14 kruiswegstaties. We beginnen deze intense reis in het klooster bij de zusters van Oosterbeek. Om daarna iedere week in de veertigdagentijd, 2 staties te maken.

→ **Data:** 1, 8, 15, 22, 29 maart / 5 en 12 april. **Aanvang:** 19.30 uur.

Protestantse kerk, Beuningen,

Info en begeleiding → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 10 maart / 19.30 uur

Film: De dirigent



Nog in het kader van de Internationale vrouwendag draaien wij de bekroonde film 'De dirigent'. Deze Nederlandse speelfilm is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Antonia Brico. Eind jaren '20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld. De 24-jarige Antonia (Christanne de Bruijn) droomt ervan om dirigent te worden. Niemand neemt haar ambities serieus, maar toch besluit ze naar Nederland te gaan om haar droom waar te maken. Daar smeekt ze de befaamde dirigent Willem Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) om haar les te geven, maar die ziet haar niet zitten en stuurt haar naar Berlijn. Een verhaal over vallen en opstaan en je droom waarmaken.

De Schakel, Wijchen

Info → Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

Do. 17 maart / 14.30 uur

**Lezing: Mens waar ben je?
Een lezing over hongerdoeken**



Hongerdoeken werden van oudsher gebruikt om in de vastentijd het altaar aan het oog te onttrekken. Vaak hadden ze het leven, lijden en sterven van Jezus tot onderwerp en vormden ze een aanschouwelijke catechese in de veertigdagentijd. De vergeten traditie werd midden jaren zeventig weer opgepakt in Duitsland. Het waren vooral kunstenaars van het zuidelijk halfrond die werden uitgenodigd om de vaak kleurrijke voorstellingen te maken. Guus Prevo is pastoraal werker en was lang verbonden aan de Vastenactie. Hij neemt ons mee op een boeiende ontdekkingsreis langs de hongerdoeken en hun betekenis.

→ Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Marion Eling-Huls / t 024-6415629
marioneh@live.nl

Inloop → Vanaf 14.00 uur

Di. 29 maart / 14.00 uur. Vr. 15 april / vanaf 18.00 uur

The Passion



Ook in 2022 zal er in Wijchen een Passion worden gehouden. Midden in de 40-dagentijd, vanaf 29 maart, zal er in de tuin van de H. Antonius Abt een groot kruis liggen om ons te herinneren aan het lijden van de wereld en het lijden van Christus.

Net als in het voorgaande jaar is daar de mogelijkheid om een kaars aan te steken en even 'op verhaal' te komen. Er zal op **29 maart** om 14.00 uur een openingsbijeenkomst zijn. Op Goede Vrijdag, **15 april**, zal vanaf 18.00 uur het kruis door de straten van Wijchen gedragen worden. Om 19.30 uur zal er een dienst in de Schakel zijn.

→ Di. 29 maart, 14.00 uur - openingsbijeenkomst
 Vr. 15 april, 18.00 uur - rondgang
 Vr. 15 april, 19.30 uur - dienst in de Schakel

H. Antonius Abt kerk, Wijchen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
 dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 31 maart / 20.00 uur

Lezing: Het oerboek van de mens



De Bijbel is altijd vereerd – of verguisd – als het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat het werkelijk is: het dagboek van de pogingen van de mensheid om te gaan met de beproevingen van het leven. Antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel zijn op reis gegaan door het boek der boeken, van de Hof van Eden tot de heuvels van Jeruzalem. Ze ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens. Wie de Bijbel leest vanuit evolutionair perspectief zal misschien niet God zelf beter begrijpen, maar wel wat het betekent mens te zijn.

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Paul Oosterhoff / t 06-22994450
 poosterhoff@rivierenlandoost.nl

Do. 7 april / 19.30 uur

Lezing: Over de ziel en film 'Soul'

Een half uur college over 'de ziel'. Over God, die in ieder mens woont. En Paulus' gewaarwording van de stem van God, die in een ieder van ons klinkt. Een verbindend college. Hierna kijken we samen naar de film 'Soul'.

'Soul' is een animatiefilm over de ziel, die schakelt tussen verschillende, allemaal even betoverende werelden: het hiervoormaals, de zevende hemel waar ook 'dolende zielen' zijn, en de aardse werkelijkheid, waar Joe grappig genoeg in het lijf van een kat terecht komt. Deze avonturenfilm is een feest van details, de soundtrack is geweldig. Erg jammer dat dit niet op het grote doek te zien is. Soul verdient het om niet tijdens een lockdown tussen de digitale lessen door 'weggesnackt' te worden.

Protestantse kerk Beuningen,

Info → ds Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vr. 8 april / 20.00 uur

Theater: Mijn broer de Messias

Deze theaterproductie is het vervolg van het college over Jacobus en Paulus in het afgelopen jaar. Jacobus is de man die de armen in Jeruzalem voedt met zijn heerlijke falafel. Hij houdt zich aan de Joodse spijswetten. Hij is ook de leider en woordvoerder van de Joodse groep volgelingen van zijn broer Jezus. Ergens buiten Jeruzalem staat een man op die met het verhaal van Jacobus' broer de wereld over wil. Jacobus maakt hem duidelijk dat de basis van al die woorden de zorg voor de armen is, de minsten het meest. Maar Paulus gaat er zijn eigen weg mee. Uiteindelijk confronteert hij Jacobus met zijn eigen verleden, waardoor hij een keuze moet maken die voor al zijn volgelingen consequenties heeft.

De Schakel, Wijchen

Info → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Acteurs → Rein de Jong, Sander van Voorst en Jan Willem Drost

Muziek → Johan Vaags

Entree → € 7,50

Za. 9 april / 10.00 uur

Meditatieve voorjaarswandeling



In april begint de lente door te breken. Een mooie tijd om te wandelen langs dijken en boomgaarden in het land van Maas en Waal. We lopen een gedeelte van het Doddendaelpad vanuit Beuningen (9 km). Dit is een zogenaamd klompenpad. De eerste sporen van de lente roepen verwondering bij ons op. Nieuw leven dat elk jaar weer doorbreekt. Wat betekent dit voor ons? Tijdens de wandeling wisselen stilte, teksten, bezinning, gesprek en ontmoeting elkaar af. We verzamelen om 10.00 uur op de Heemstraweg in Beuningen ter hoogte van de RK kerk. Neem zelf eten en drinken mee.

→ Wilt u rijden? Geef het door!

De Schakel, Wijchen

Info → Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser@planet.nl

Aanmelden → Vóór 2 april

Zo. 24 april-5 juni

Start expositie: Stille verbeeld

Bert de Turck



In het voorjaar zullen tussen Pasen en Pinksteren foto's te zien zijn van Bert de Turck uit Beek. Hij is begonnen als landschapsfotograaf, maar in de loop der tijd zijn daar andere thema's bijgekomen, zoals binnenruimten, stillevens, stadslandschappen en bloemen. Zijn beelden bevinden zich in het gebied tussen fotografie en kunst. Het lijken bijna schilderijen. Zijn werk is impressionistisch; hij legt vast wat indruk op hem maakt. Diepere thema's die hem bezig houden, zoals verstilling, vergankelijkheid, transformatie en breekbaarheid geven het werk een meditatief effect.

→ De expositie is te bezichtigen op alle zaterdagen vanaf 30 april tot en met 4 juni van 14.00-16.00 uur. Op een ander moment is bezichtiging mogelijk op afspraak.

De Schakel, Wijchen

Info → Margreet van der Meij / t 06-52172290
margreetvandermeij@hetnet.nl

Vanaf 30 april / 14.00 uur

Stilte, muziek en bezinning bij kunst in de kerk



Op alle zaterdagen tussen 30 april en 4 juni is de Schakel van 14.00-16.00 uur open om het werk van fotograaf Bert de Turck te bezichtigen. Tijdens de opening van de kerk is er ook gelegenheid om een stil moment voor u zelf te zoeken. Om even in de kerk te zitten met uw eigen gedachten, om tot rust te komen. Ook kunt u een kaars aansteken voor iemand die u dierbaar is.

Op 30 april, 14 mei en 28 mei zal er van 15.00-15.30 uur een moment van stilte, muziek en bezinning zijn. Er zullen gedichten gelezen worden, aansluitend bij de foto's van de kunstenaar en er zal live meditatieve muziek te horen zijn.

→ **Data:** 16 en 30 oktober / 13 november. **Aanvang:** 14.00 uur.

De Schakel, Wijchen

Info → Margreet van der Meij / t 06-52172290
margreetvandermeij@hetnet.nl

Vanaf 1 mei / verschillende data

4-daagse pelgrimage rondom Druten, Beuningen en Wijchen



Pelgrimeren is in. Naar Santiago de Compostella, naar Iona, naar Taizé. Maar dichtbij huis kan dat ook. Gedurende vier dagen staan we stil bij onze reis door het leven. En we doen dat aan de hand van vier klassieke thema's: Schepping, Herschepping, Liefde en Heerlijkheid. 'Onze weg' zal ons voorzien van wat we nodig hebben. Iedere dag wandelen we 15-20 km rondom de dorpen waar we wonen en we zullen grote ontdekkingen doen. Met enkel een schriftje op zak om iets te noteren en een paar teksten om bij stil te staan. Meestal is er aan het einde van de week een boekje met teksten ontstaan, dat we daarna, indien we dat willen, zullen uitgeven.

→ **Data:** 1 t/m 4 mei. **Aanvang:** 10.00 uur.

RK kerk, Beuningen

Info → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vertrekpunt → RK kerk, Beuningen

Di. 3 mei / 20.00 uur

Lezing: Het leven van kunstenaar Felix Nussbaum



In het kader van de 4-5 mei herdenkingen zal Hanny Willemsen-Bos een lezing geven, gewijd aan de in Auschwitz omgekomen kunstschilder Felix Nussbaum. Zijn Joodse afkomst en het voorvoelen van een onontkoombaar noodlot zijn essentiële elementen in zijn werk. Hij is een belangrijke getuige en vertolker van de politieke ontwikkelingen tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nussbaum voelde zich een politiek vluchteling en worstelde bovendien met zijn Joodse identiteit. Inmiddels heeft de geboortestad van Nussbaum, Osnabrück, een museum met zijn kunstwerken. Het museum bestaat uit een systeem van lijnen, die gebaseerd zijn op de verschillende levensfasen van de schilder.

Protestantse kerk, Beuningen

Info → Eric van Dijk / t 024-6777342
evdijk56@xs4all.nl

Vanaf 11 mei / verschillende data

Gesprekskring: De betekenis van symbolen in ons leven



De ontluikende magnolia, symbool voor de lente. Symbolen en rituelen, niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Om er maar eens een paar te noemen: het V-symbool voor vrede, de ring als teken van trouw, onze driekleur als uitdrukking van feest of als nationalistisch symbool.

Er zijn ook symbolen die een diepgaande betekenis in ons leven kunnen hebben. In twee gespreksochtenden willen we graag met u ontdekken wat symbolen met ons doen, welke symbolen (in ons persoonlijk leven) van betekenis zijn. Wij stellen het op prijs als u een eigen voorwerp of symbool mee zou willen nemen, dat voor u een bijzondere betekenis heeft. Er kunnen maximaal 10 personen aan de gesprekskring deelnemen.

→ **Data:** 11 en 18 mei. **Aanvang:** 10.00 uur.

De Schakel, Wijchen

Info en aanmelden → Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com

→ Ria Boersma / t 024-6419497 / r.boersma@telfortglasvezel.nl

Maximaal → 10 personen

Do. 12 mei / 20.00 uur

Muzikale avond met gedichten over de taal van de stilte



Een muzikale avond met harpiste Marieke van Vliet. Haar moeder leerde haar al vroeg zingen, haar vader liet haar kennismaken met de klassieken. Aangetrokken door de magische klanken van het instrument, koos ze uiteindelijk voor de harp en volgde ze een aantal jaren harplessen. Verder zingt Marieke met veel plezier in het vocaal ensemble 'La Banda Bardi' uit Rotterdam o.l.v. Joost van der Linden. Naast de muzikale klanken van de harp zullen Paul Oosterhof en Marike Meek gedichten voordragen. Gedichten die aansluiten bij de expositie 'Stilte verbeeld' van fotograaf Bert de Turck.

De Schakel, Wijchen

Info → Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com

Di. 17 mei / 19.30 uur

Film: Verloop van jaren – dichter bij Remco Campert



Schrijver, dichter en columnist Remco Campert (1929) zit ondanks zijn respectabele leeftijd nog elke dag achter zijn schrijfmachine. Hij ziet zichzelf in de allereerste plaats als dichter, ook al is hij wellicht het meest bekend van zijn columns en zijn verhalen. Regisseur Jan Albert Jansen kwam een jaar lang bij Campert over de vloer. We leren hem in zijn dagelijks leven en gewoontes kennen. De regisseur wilde het verhaal vertellen aan de hand van een paar van Remco's gedichten, die hij zelf voorleest. De gedichten vertellen een verhaal van weemoed, vergankelijkheid en de naderende dood.

→ Deze film, die aansluit bij expositie 'Stilte verbeeld', is een prachtig document over deze dichter en schrijver.

De Schakel, Wijchen

Info → Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com

Vr. 20 mei / 14.30 uur

Film: The Green Book



In 1962 zoekt een stoere uitsmijter werk, wanneer zijn nachtclub vanwege renovatie is gesloten. Hij vindt een job als chauffeur voor een Afrikaans-Amerikaanse klassieke pianist, die op tournee moet door de Diep Zuid-staten. Gewapend met *'The Negro Motorist Green Book'* beginnen ze hun tocht. De snobistisch erudiete pianist en de grove, praktische uitsmijter kunnen nauwelijks met elkaar opschieten. Onderweg zien en doorstaan ze verschrikkelijke onrechtvaardigheden. Daardoor krijgen ze respect voor elkaars talenten en beginnen ze deze samen onder ogen te zien. Ze gaan vriendschap en begrip koesteren, waardoor hun leven verandert.

→ Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Emmanuelkerk, Wijchen

Info → Marion Eling-Huls / t 024-6415629
marioneh@live.nl

Inloop → Vanaf 14.00 uur

COLLEGES: LIVE EN GESTREAMD

Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst colleges opgenomen over een aantal aan de kerkelijke traditie verwante onderwerpen. Deze colleges werden zeer goed bekeken. Dat is de reden dat we dit jaar opnieuw colleges aanbieden over uiteenlopende onderwerpen.

De colleges kunt u op de avond zelf bekijken of achteraf terugkijken via **YouTube.com**. Ons 'basisadres' is: PG Rivierenland Oost. Daarachter vult u de plaatsnaam in van de kerk van waaruit het college plaats vindt: *PG Rivierenland Oost - Beuningen, - Druten of - Wijchen. De colleges duren een half uur.*

→ **Do. 2 december** / 20.00 uur / Beuningen
Het evangelie van Thomas

Info en begeleiding → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
youtube.com → PG Rivierenland Oost - Beuningen

→ **Do. 9 december** / 20.00 uur / Druten
Engelen

We kennen allemaal spreekwoorden waar engelen in voorkomen, en ook uitspraken zoals '*een engeltje op je schouder hebben*'. Ook in de bijbel komen engelen voor en hebben daar een bijzondere betekenis. Wat weten we van engelen? Bestaan er ook aardse engelen? En wat is een beschermengel? In dit college zullen we dit bespreken met een aantal voorbeelden en afbeeldingen.

Info en begeleiding → drs. Anja Hulsbergen / t 06-30290304
ahulsbergen@rivierenlandoost.nl
youtube.com → PG Rivierenland Oost - Druten



→ **Do. 17 maart / 20.00 uur / Druten**
Judas en de mythe van het Joodse kwaad

Vanavond besteden we aandacht aan een boek van de Joodse Nieuw-Testamenticus Hyam Maccoby. Dit college gaat over twee Judassen, waarvan er één de broer van Jezus is. Een van deze Judassen krijgt in de evangeliën de rol van verrader toebedeeld. Dat beeld heeft volgens Hyam Maccoby alles te maken met het verlangen van met name de evangelist Johannes om wat Joods is zo zwart mogelijk te maken. Jan Willem Drost duikt in deze bijzondere gedaanteverwisseling.

Info en begeleiding → ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
youtube.com → PG Rivierenland Oost - Druten

→ **Do. 7 april / 19.30 uur / Beuningen**
De ziel

Over God, die in ieder mens woont. Over Paulus' gewaarwording van de stem van God, die in ieder van ons klinkt. Na dit college wordt er in de Protestantse kerk in Beuningen gekeken naar de film 'Soul'.
Zie ook pag. 27

Info en begeleiding → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
youtube.com → PG Rivierenland Oost - Beuningen

ACTIVITEITEN PER MAAND

→ SEPTEMBER 2021

- 03 Film: Le huitième jour, pag. 4
- 07 Kliederkerkviering, pag. 4
- 08 Agapèviering, pag. 5
- 12 Kerk op schoot, pag. 5
- 19 Taizéviering, pag. 6
- 22 Agapèviering, pag. 5
- 23 Film: Nomadland, pag. 6
- 26 Open Leurvieringen, pag. 7
- 28 Informatieavond - Op reis naar Iona, pag. 8
- 29 Leeskring (1/4), pag. 7
- 29 Gesprekskring: Raak de wonden aan (1/4), pag. 9
- 30 Bijbelkring: Johannes (1/8), pag. 9

→ OKTOBER 2021

- 6 Gesprekskring: Raak de wonden aan (2/4), pag. 9
- 6 Agapèviering, pag. 5
- 7 Lezing: Joodse rituelen en symbolen, pag. 10
- 10 Expositie: Tussen kwetsbaarheid en kracht, pag. 10
- 13 Zin in het ouder worden, serie 1 (1/5), pag. 11
- 13 Gesprekskring: Raak de wonden aan (3/4), pag. 9
- 16 Meditatieve herfstwandeling, pag. 11
- 16 Stilte, muziek en bezinning (1/3), pag. 12
- 17 De groene kerk: God in de supermarkt, pag. 12
- 17 Taizéviering, pag. 6
- 18 Zin in het ouder worden, serie 2 (1/5), pag. 11
- 20 Agapèviering, pag. 5
- 21 Lezing: God in de supermarkt, pag. 12
- 27 Zin in het ouder worden, serie 1 (2/5), pag. 11
- 27 Gesprekskring: Raak de wonden aan (4/4), pag. 9
- 28 Bijbelkring: Johannes (2/8), pag. 9
- 30 Stilte, muziek en bezinning (2/3), pag. 12
- 31 Open Leurvieringen, pag. 7

→ NOVEMBER 2021

- 1 Zin in het ouder worden, serie 2 (2/5), pag. 11
- 2 Gedichten schrijven (1/3), pag. 13
- 3 Lezing: Het Tweede Huis in Nederasselt, pag. 13

- 3 Agapèviering, pag. 5
- 4 Lezing: Duurzaamheid in de landbouw, pag. 14
- 6 Concert: Kwetsbaarheid en kracht in zang en muziek, pag. 14
- 9 Gedichten schrijven (2/3), pag. 13
- 9 Lezing: Etty Hillesum (1/2), pag. 15
- 10 Zin in het ouder worden, serie 1 (3/5), pag. 11
- 11 Film: Il y a longtemps que je t'aime, pag. 15
- 13 Stilte, muziek en bezinning (3/3), pag. 12
- 15 Zin in het ouder worden, serie 2 (3/5), pag. 11
- 16 Gedichten schrijven (3/3), pag. 13
- 17 Agapèviering, pag. 5
- 19 Symposium: 'Van kwetsbaarheid naar kracht', pag. 16
- 21 Taizéviering, pag. 6
- 23 Lezing: Etty Hillesum (2/2), pag. 15
- 24 Zin in het ouder worden, serie 1 (4/5), pag. 11
- 24 Online gesprek: Bijbeldelen (1/4), pag. 16
- 25 Bijbelkring: Johannes (3/8), pag. 9
- 28 Open Leurvieringen, pag. 7
- 29 Zin in het ouder worden, serie 2 (4/5), pag. 11

→ DECEMBER 2021

- 1 Leeskring (2/4), pag. 7
- 1 Agapèviering, pag. 5
- 1 Online gesprek: Bijbeldelen (2/4), pag. 16
- 2 Streamcollege: Het evangelie van Thomas, pag. 32
- 8 Zin in het ouder worden, serie 1 (5/5), pag. 11
- 8 Online gesprek: Bijbeldelen (3/4), pag. 16
- 9 Streamcollege: Engelen, pag. 32
- 13 Zin in het ouder worden, serie 2 (5/5), pag. 11
- 15 Online gesprek: Bijbeldelen (4/4), pag. 16
- 15 Agapèviering, pag. 5
- 16 Lezing: Kerstmuziek, pag. 17
- 18 Kerstevent in Beuningen, pag. 17
- 18 Beleef het ECHTE kerstverhaal!, pag. 18
- 19 Taizéviering, pag. 6
- 24 Kerst met kleuters, pag. 18
- 26 Top-2000 dienst, pag. 19

→ **JANUARI 2022**

- 5 Agapèviering, pag. 5
- 11 Lezing: Leven na de dood (1/2), pag. 19
- 16 Taizéviering, pag. 6
- 18 Film: Adam, pag. 20
- 19 Agapèviering, pag. 5
- 20 Lezing: Saïda, pag. 20
- 25 Christelijke meditatie (1/3), pag. 21
- 26 Leeskring (3/4), pag. 7
- 28 Film: Victoria en Abdul, pag. 21
- 28 Bijbelkring: Johannes (4/8), pag. 9

→ **FEBRUARI 2022**

- 1 Lezing: Leven na de dood (2/2), pag. 19
- 2 Agapèviering, pag. 5
- 3 Oecumenisch Leerhuis (1/2), pag. 22
- 8 Christelijke meditatie (2/3), pag. 21
- 10 Oecumenisch Leerhuis (2/2), pag. 22
- 15 Christelijke meditatie (3/3), pag. 21
- 16 Agapèviering, pag. 5
- 20 Taizéviering, pag. 6
- 23 Lezing: Hoe kan ik groener leven?, pag. 22
- 24 Casey Troy Foundation, pag. 23
- 25 Bijbelkring: Johannes (5/8), pag. 9
- 27 Open Leurvieringen, pag. 7

→ **MAART 2022**

- 1 Schilderen in de 40-dagentijd (1/7), pag. 23
- 3 Online gesprek: Bijbeldelen (1/7), pag. 16
- 8 Schilderen in de 40-dagentijd (2/7), pag. 23
- 9 Online gesprek: Bijbeldelen (2/7), pag. 16
- 9 Agapèviering, pag. 5
- 10 Film: De dirigent, pag. 24
- 15 Schilderen in de 40-dagentijd (3/7), pag. 23
- 16 Online gesprek: Bijbeldelen (3/7), pag. 16
- 17 Lezing: Hongerdoeken, pag. 24
- 17 Streamcollege: Judas en de mythe van het Joodse kwaad, pag. 33
- 20 Taizéviering, pag. 6
- 22 Schilderen in de 40-dagentijd (4/7), pag. 23
- 23 Leeskring (4/4), pag. 7
- 23 Agapèviering, pag. 5

- 23 Online gesprek: Bijbeldelen (4/7), pag. 16
- 24 Bijbelkring: Johannes (6/8), pag. 9
- 27 Open Leurvieringen, pag. 7
- 29 Schilderen in de 40-dagentijd (5/7), pag. 23
- 29 De Passion - Kruislegging, pag. 25
- 30 Online gesprek: Bijbeldelen (5/7), pag. 16
- 31 Lezing: Het Oerboek van de mens, pag. 25

→ **APRIL 2022**

- 5 Schilderen in de 40-dagentijd (6/7), pag. 23
- 6 Online gesprek: Bijbeldelen (6/7), pag. 16
- 6 Agapèviering, pag. 5
- 7 Gestreamde lezing met film over de ziel, pag. 26
- 8 Theater: Mijn broer de Messias, pag. 26
- 9 Meditatieve voorjaarswandeling, pag. 27
- 12 Schilderen in de 40-dagentijd (7/7), pag. 23
- 13 Online gesprek: Bijbeldelen (7/7), pag. 16
- 13 Agapèviering, pag. 5
- 15 De Passion, pag. 25
- 21 Bijbelkring: Johannes (7/8), pag. 9
- 24 Open Leurvieringen, pag. 7
- 24 Expositie: Stille verbeeld, pag. 27
- 30 Stille, muziek en bezinning (1/3), pag. 28

→ **MEI 2022**

- 1 Pelgrimswandeling (1/4), pag. 28
- 2 Pelgrimswandeling (2/4), pag. 28
- 3 Pelgrimswandeling (3/4), pag. 28
- 3 Lezing: Felix Nussbaum, pag. 29
- 4 Pelgrimswandeling (4/4), pag. 28
- 11 Gesprekskring: Symbolen in ons leven (1/2), pag. 29
- 11 Agapèviering, pag. 5
- 12 Muzikale avond met gedichten, pag. 30
- 14 Stille, muziek en bezinning (2/3), pag. 28
- 15 Taizéviering, pag. 6
- 17 Film: Verloop van jaren, pag. 30
- 18 Gesprekskring: Symbolen in ons leven (2/2), pag. 29
- 19 Bijbelkring: Johannes (8/8), pag. 9
- 20 Film: The Green Book, pag. 31
- 25 Agapèviering, pag. 5
- 28 Stille, muziek en bezinning (3/3), pag. 28
- 29 Open Leurvieringen, pag. 7

De locaties van de deelnemende parochies en de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost:

- **Protestantse kerk**
Kerkplein 7, 6641 BJ Beuningen
- **Corneliuskerk**
Dorpssingel 1, 6641 BE Beuningen
- **Het Koetshuis**
Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen
*(Aanbellen aan de voordeur van de pastorie,
t.o. de Corneliuskerk)*
- **Mamre - Protestantse kerk**
Kattenburg 59, 6651 AM Druten
- **H.H. Ewaldenkerk**
Hogestraat 2, 6651 BK Druten
- **Parochiecentrum**
Hogestraat 4, 6651 BK Druten
- **De oude dorpskerk**
Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur
- **De Schakel - Protestantse kerk**
Pius XII Straat 85, 6602 BE Wijchen
- **Emmanuel kerk**
Homberg 25-37, 6601 XW Wijchen
- **H. Antonius Abtkerk**
Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen

Bezoek ook eens onze websites:

www.pkn.rivierenlandoost.nl
www.detwaalfapostelen.nl
www.johannesxxiii.nl
www.parochiefranciscusenclara.nl

Hier vindt u de actuele informatie over onze activiteiten.
Ook kunt u deze brochure downloaden via onze websites.

Of het streaming kanaal, via You Tube:

[PG Rivierenland Oost - Beuningen](#)
[PG Rivierenland Oost - Druten](#)
[PG Rivierenland Oost - Wijchen](#)



COLOFON

'BLAUW BOEKJE' (11^e jaargang) is een uitgave van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost i.s.m. de de RK parochies van Wijchen, Beuningen en Druten.

Tekst en beeld Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Oplage 1.500 exemplaren
Vormgeving en drukwerk Verkerk Grafisch Werk, Lienden