

# DE APOSTELBODE

## De Twaalf Apostelen

Jaargang 1  
nummer 8, oktober 2011

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balگوj, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**WIE GEZOND IS, KAN VAAK VEEL LEREN, VAN MENSEN DIE IN HUN LEVEN GECONFRONTEERD ZIJN MET ZIEKTE EN BEPERKINGEN, MAAR DIE HET EEN PLAATS HEBBEN KUNNEN GEVEN IN HUN LEVEN.**

## CURSUS MANTELZORGERS

### **BIJNA THUIS HUIS MAAS EN WAAL BASISCURSUS.**

De basiscursus die in de maanden oktober en november gehouden gaat worden zal bestaan uit vier dagdelen theorie en drie dagdelen praktijk. De theoretische bijeenkomsten zijn bedoeld om te leren omgaan met mensen in de laatste fase van hun leven. Hoe een vrijwilliger zich het beste kan inzetten voor de gast en diens mantelzorgers zonder zijn/haar eigen grenzen te verliezen is een belangrijk onderdeel van de cursus. Tijdens de drie praktische bijeenkomsten zullen er handvatten aangereikt worden omtrent de dagelijkse verzorging van de gasten en zal er geoefend worden met verplaatsingstechnieken.

De door Landelijke Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg uitgeschreven introductiecursus zal gebruikt worden als les en leesmateriaal.

De cursus is voor diegenen die interesse hebben in vrijwilligerswerk, werkzaam in de zorgverlening of een ieder die zich betrokken voelt in het proces van de mens in de laatste fase van zijn leven.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt u meer informatie omtrent de basiscursus?

Bel of mail naar Bijna Thuis Huis Maas en Waal, 0487-540242 of [info@bijnathuishuismaasenwaal.nl](mailto:info@bijnathuishuismaasenwaal.nl)

## "HEER IK WIL U DANKEN"

*Dat ik kan praten en zingen  
Dat ik kan liggen en springen  
Dat ik kan wandelen en fietsen  
En dat ik mag werken en nietsen*

*Dat ik kan kijken en voelen  
Dat ik kan rusten en woelen  
Dat ik kan zitten en staan  
En dat ik m'n eigen gang kan gaan*

*Dat ik kan proeven en horen  
Dat ik kan incasseren en scoren  
Dat ik kan helpen en klussen  
En dat ik lief kan hebben en kussen*

*Dat ik kan vechten en goed maken  
Dat ik kan strelen en aanraken  
Dat ik kan lachen en kan janken  
En dat ik U mijn Heer mag bedanken*

Jo Toonen



## OM TE NOTEREN

### **17-25 SEPTEMBER**

Vredesweek "elk mens een veilig bestaan"

**19 SEPTEMBER 20.00 UUR Emmanuelkerk**

Kennismaking speerpunt "roeping en vorming"

**20 SEPTEMBER 20.00-22.00 UUR**

Repetitie apostelenkoor in H. Antonius Abt Wijchen

**24 SEPTEMBER**

Burendag Achterlo Wijchen

**25 SEPTEMBER 11.00 UUR**

Apostelviering H. Antonius Abtkerk Wijchen

**1 OKTOBER 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

De Wandeling start Oosterweg 4 Wijchen

**4 OKTOBER 10.00 UUR Hernen**

Maandelijkse bijeenkomst ouderen

**8 OKTOBER 10.00-16.00 UUR**

Impuls bijeenkomst parochiecentrum Wijchen

**16 OKTOBER 10.45 UUR Overasselt**

Gambaviëring tgv Wereldmissiedag

**16 OKTOBER KASTEEL WIJCHEN**

Middeleeuwse brunch 11-13 uur

of high tea 15.30-17.30 uur

**22-23 OKTOBER**

Weekend van Missiezondag in het teken van Vietnam

**23 OKTOBER 11.00 UUR HERNEN**

Byzantijnse Liturgie in H. Judocus

**29 OKTOBER VANAF 10.30 UUR EINDHOVEN**

Oecumenische Lieddag in Catharinakerk.

**31 OKTOBER, 14 EN 28 NOVEMBER 20.00 UUR**

Lezen met Paus Benedictus XVI

parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**3 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR**

Lezing Albertinumgenootschap: "Iedere ketter heeft zijn letter" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

**10 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR**

Lezing Albertinumgenootschap: "Spinoza: een wijsgerige dwarsligger" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

**17 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR**

Lezing Albertinumgenootschap: "Drewermann: kerkvader of ketter" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

**20 NOVEMBER**

Jaarlijks vrijwilligersfeest H. Paschalis Baylon

Woezik om 9.30 uur H. Mis en daarna tot ± 14.00 uur naar zaal Verploegen

**24 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR**

Lezing Albertinumgenootschap: "Godsbeelden moeten breken" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

**4 DECEMBER Balgoij**

Vrijwilligersmiddag H. Johannes de Doper om 11.00 uur viering in de kerk en daarna naar café van Hare

## WERELDMISSIEMAAND 2011: VIETNAM

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Vietnam. Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Op een bevolking van 86 miljoen is dat overigens nog wel bescheiden te noemen. Ongeveer 80% van de bevolking is boeddhist.

Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn, het moeilijk hebben. Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten.

### VRIJHEID VAN GODSDIENST.

Na de Vietnamees-Amerikaanse oorlog werden veel kerken gesloten. Grond van de kerken werd onteigend en religieuze leiders werden naar heropvoedingskampen gestuurd. Inmiddels is er veel veranderd. Hoewel er officieel vrijheid van godsdienst is, zijn er toch beperkingen. Zo moesten de wijdingen van priesterkandidaten goedkeuring van de staat hebben. Functionarissen van de regering zijn regelmatig bij religieuze vieringen om te controleren wat er gezegd wordt.

Het Vaticaan heeft geen diplomatieke banden met het communistische land. De laatste jaren is wel sprake van wederzijdse toenadering. In januari van dit jaar heeft dat geresulteerd in de benoeming van een pauselijke vertegenwoordiger, die overigens niet in Vietnam zal resideren.

### GROEIENDE KERK.

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe kerken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief met de voorbereiding op de sacramenten en de begeleiding van Bijbelgroepen.

Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief. Ze werken bijvoorbeeld onder de minderheden in de bergen, waar nog veel armoede heerst. Opvang van weeskinderen van wie de ouders aan HIV/Aids lijden of overleden zijn, behoort ook tot hun taken.

### VIETNAM HEEFT ONZE STEUN NODIG.

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht steeds beter gaat, is de kloof tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van Azië. Circa 25% van de bevolking

leeft onder de armoedegrens. De gevolgen van de Vietnamees-Amerikaanse oorlog zijn ruim dertig jaar na dato nog steeds zichtbaar.

Steun de katholieke gemeenschap in Vietnam en geef aan de collecte in het weekend van Missiezondag 22/23 oktober 2011 of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissie-maand te Den Haag.

Missio en de MOV groepen  
parochie De Twaalf Apostelen

## LEZEN MET PAUS BENEDICTUS XVI

Onze kerkleider heeft door zijn boeken en geschriften laten zien dat hij een theoloog met visie en kennis is. Sinds hij in 2005 tot paus werd verkozen, schreef hij in de weinige vrije tijd die hij heeft



aan een tweetal boeken over de persoon Jezus. Het is een persoonlijk verslag geworden. Paus Benedictus neemt zijn lezers mee aan de hand van Bijbelteksten op een reis door het leven van Jezus. Hij geeft zijn persoonlijke indrukken weer bij deze Bijbelteksten en verwijst naar actuele discussies over de persoon van Jezus.

In een aantal avonden in dit najaar en in het komende voorjaar zullen we een selectie uit dit tweedelige Jezusboek samen lezen. In het najaar zijn een drietal avonden gepland:

31 oktober, 14 november en 28 november, steeds om 20.00 in het parochiecentrum.

Op de eerste avond zullen we stilstaan bij de persoon van Benedictus als theoloog, de resterende avonden lezen we delen uit zijn eerste boek Jezus van Nazareth. Van de doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering.

De benodigde teksten zullen ter plaatse worden uitgedeeld.

Inleiders: Koos Leemker, Martin Claes. Opgave via [martin.claes@detwaalfapostelen.nl](mailto:martin.claes@detwaalfapostelen.nl)

Martin Claes

## INLOOPCAFÉ

In deze herfsttijd kunnen alle ouderen weer een stukje gezelligheid vinden op de dinsdagen 11 en 25 oktober en vervolgens op 8 november. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee weer klaar in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Gerry, Tiny, Nel, Anni en Waldi



Hoe zit dat?

In de rugzak van de WJD zat de YOUCAT.  
Wat is dat en wat kan ik er mee?



De YOUCAT is de Youth Catechism, vertaald is dat de Jongeren Catechismus. Jouw opa en oma weten wel wat een catechismus is. Het is een dik boek waarin alle regels van onze kerk opgeschreven en uitgelegd zijn. Je kunt het een beetje vergelijken met spelregels of een sportreglement. Bij hockey en

voetbal is ook zo'n boekje. Misschien wat saai en droog, maar wil je het spel of de sport echt goed snappen, dan is het wel handig dat je het leest of dat iemand er over vertelt. Zo'n reglement is er voor ons geloven dus ook.

Dat je misschien nooit eerder hebt gehoord over een catechismus is helemaal niet gek. Als je start met een sport als hockey, voetbal of korfbal, leer je eerst de basisregels: Shoot, buitenspel, etc. Met ons geloof is dat ook. Ik denk dat iedereen thuis wel gehoord heeft dat je lief moet zijn voor een ander. En als je moppert omdat je geen zin hebt om naar de kerk te gaan, kan ik me voorstellen dat er thuis gezegd is: 'Wat is nu dat ene uurtje per week om God dankjewel te zeggen voor alle fijne dingen.' Nou, en dat zijn in ons geloof de basisregels: God beminnen en de naaste beminnen als jezelf.

Als je ergens langer bij bent en meer betrokken, leer je meer regels. En op een dag als de scheidsrechter niet goed gefloten heeft, denk je: 'Daar wil ik het mijne van weten, ik ga dat boek zelf maar eens lezen.'

De catechismus van de Katholieke Kerk is best dik en saai, daar ga je als jongere niet gauw in lezen. Maar jongeren hebben ook vragen, twijfels, voorstellen, moeilijkheden en zoeken antwoorden. Daarom dat er in november 2010 een catechismus in jongerentaal is gekomen: De YOUCAT, een boekje met vragen en antwoorden over ons katholieke geloof.

Moet je nu al die regels lezen en navolgen? Daar is misschien geen goed antwoord op te geven, maar vooruit, ik probeer het. Als je de regels niet kent of niet snapt, dan is dat zo. Je kunt ze niet leven en daar is niets aan te doen. Als je de regels wel kent, kun je (net als bij een sport) ook de regels ontlopen en vals spelen. Je kunt het expres en bewust doen, hopend dat de scheids het niet ziet. Of je jezelf daar lekker bij voelt, laat ik in het midden, ik kan me voorstellen dat je het niet snel vergeet. Het lijkt me ook dat je blijer bent met een eerlijk gewonnen of verloren partij... En soms gebeurt het in een wedstrijd of in je geloofsleven dat het anders loopt. Je wil wel, maar het gaat niet. Toch shoot, buitenspel of....De overtreding wordt afgefloten, je baalt, maar weet ook dat je geen keus had. Dat is soms ook bij de regels van ons geloof. Je wilt het liever anders, je baalt en weet dat je toch verder kunt en in een volgende situatie

probeer je het opnieuw.

Wat moet je nu doen met de YOUCAT? Op dit moment is die in onze parochie alleen nog in het Engels. Goed te lezen hoor, dus als je hem wilt kan dat. Hij is er al wel in het Nederlands, verkrijgbaar bij Lannoo en ook als e-book. Ik zou zeggen: 'Zorg dat je hem krijgt. Deze spelregels zijn zeker de moeite van lezen en leven waard!

Ineke Wintjes

## WJD 2011

Mijn mooiste ervaring tijdens de Wereld Jongeren Dagen in Madrid waren de momenten tijdens en na de catechese. Momenten van rust waar je de kans had om vrij en open over je geloof te vertellen. Als iemand moeite had om iets te vertellen, werd daar vertrouwelijk mee omgegaan. Er werd voor ieder tijd genomen. Openlijk praten over je geloof is iets wat onder jongeren niet veel gebeurt. Hier was de mogelijkheid er wel. De bisschoppen die tijdens de WJD de catechese gaven hadden alle drie een duidelijke boodschap en een vraag waar wij jongeren dan verder over spraken in de deelgroepen. Het thema van de WJD was "Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof". Wij jongeren werden uitgedaagd om standvastig te zijn in het geloof en een onderdeel van de kerk te zijn. Dit is niet makkelijk. Gelukkig was pastor Rudy de Kruijff ook bij de deelgroepen om de catecheses uit te leggen. Soms waren ze moeilijk te begrijpen (Mgr. Eijk), maar je leert er zelf ook heel veel van, het verdiept je. Op de WJD zie je dat je niet de enigste jongere bent, dat houdt de moed er in en hopelijk raken steeds meer jongeren geïnteresseerd. Vaak weten jongeren weinig van de kerk af en zien en horen ze te weinig van de mooie en goede dingen in de kerk. Op de WJD heb ik die wel gezien en meegemaakt. De WJD is een belevenis die mij heeft doen groeien in het geloof en een onvergetelijke tijd is geweest.

Jan Nillesen





Op 9 augustus was het dan zover. 's Ochtends vroeg stond ik klaar met twee grote rugzakken, vol met zomerse kleding, zonnebrandcrème, slaaspullen enzovoorts. Maar, we gingen nog niet meteen naar de zon! Eerst gingen wij naar een kamp, waar we elkaar beter leerden kennen. In deze twee dagen werden er veel spellen gedaan en kon iedereen het al snel met elkaar vinden. Twee dagen later stonden wij op het vliegveld, om op weg te gaan naar onze gastgezinnen in Toledo. Hier werden we super hartelijk ontvangen! De mensen hadden tulpen voor ons geknutseld, een spandoek met 'Welkom Hollandse' gemaakt en onze gastouders waren heel blij dat we er waren. In deze dagen hebben wij veel van de Spaanse cultuur kunnen proeven. De mensen namen ons mee naar stierenrennen, lieten hun eigen olijvenboomgaard zien en kookten, om niet te vergeten, heerlijke paella voor ons. Het was zo mooi om te zien met hoeveel liefde deze mensen ons ontvingen!

Na 4 dagen gingen we helaas al weg, maar dit betekende wel dat we eindelijk naar Madrid gingen! Eerlijk waar, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En het mooie was, dat iedereen open voor elkaar stond. Overal waren er wel mensen die benieuwd waren waar je vandaan kwam, die met je op de foto wilden, of die liedjes met elkaar zongen, zelfs al was dat qua taal soms moeilijk! Zo hebben wij een keer in een overvolle metro samen met een groep Brazilianen staan zingen en dansen. Normaal zou er raar worden opgekeken, maar omdat iedereen naar Madrid was gekomen om samen te zijn, was dit deze week doodnormaal en dat gaf ook wel een gevoel van eenheid. Kleine momenten als deze waren dus ook het leukste voor mij!

Al met al heb ik een super leuke tijd in Spanje gehad. Ik heb geweldige mensen ontmoet en veel mooie herinneringen mee naar huis genomen, die ik nooit meer zal vergeten!

Janneke van Beusekom

De eerste week verbleven we in gastgezinnen als voorprogramma op de WJD. We werden heel erg hartelijk ontvangen en kregen meteen het gevoel bij de familie te horen. We zijn die week ook naar amateur stierenvechten geweest. Dat betekent dat je de stier geen pijn mag doen, maar dat je wel zelf in de ring mag om de stier uit te dagen. Dit was heel leuk om een keer te zien en zelfs onze eigen priester Rudy heeft in de ring gestaan! Tijdens de wereld jongeren dagen zelf hebben we een aantal eucharistievieringen gehad met alle jongeren die aanwezig waren. Dit was heel erg bijzonder omdat dit een heel sterk gevoel van saamhorigheid geeft. Je bent met meer dan een miljoen jongeren samen met hetzelfde doel: je geloof delen. Dit was heel bijzonder en fijn om mee te maken.

Michelle Spanjaards

Mijn WJD moment was het overnachten op het veld. Op de laatste nacht van WJD kon je overnachten op het afgelegen vliegveld Cuatro Vientos. Dit was een enorm veld met overal zand en stro en geen schaduw. Als je daar aankomt krijg je een stuk veld aangewezen om te overnachten. We kwamen daar rond half twee aan op het heetste moment van de dag. Het was ongeveer 40 graden en je had alleen een kartonnen doos voor de schaduw. Na het doorstaan van de dag, kwam de nacht. Nadat de paus startte met het avondgebed, begon het te regenen. En niet een beetje regen, nee het begon hard te regenen. Ik had mijn spullen ingepakt met een regenponcho en ging zelf met twee vrienden onder een handdoek zitten. Iedereen probeerde zo droog mogelijk te blijven. Ook begon het hard te bliksemen en te onweren. Je zou nu zeggen dat iedereen uitgeput, verslagen, misschien zelfs een beetje bang, daar zou zitten wachten tot de regen ophield. Maar dat was niet zo. In plaats daarvan begon iedereen hard te zingen en te juichen en te lachen. Het was een heel bijzonder moment. Je kreeg echt gevoel van dat iedereen samen was, dat je met die miljoen jongeren ver-



bonden was. Het was een erg grappig, maar ook een bijzonder moment. Na een tijdje stopte het met regenen en zochten we elkaar op om gezellig met elkaar te praten en te lachen. Daarna was iedereen moe en ging slapen. De volgende ochtend was niet echt plezierig. Je werd wakker in ongeveer 25 graden zon, je was allerlei dingen kwijt en je besepte in wat voor afval je allemaal geslapen hebt. Maar het was het zeker waard. Want ik had die nacht op het veld voor geen goud willen missen.

Pjotr Boers



Hoi, ik ben Berbel Mom. Ik ben dit jaar voor de tweede keer mee gegaan naar de WJD. Ik ben mee gegaan om mezelf beter te leren kennen en te verdiepen in het geloof. De catechesemomenten brengen je dichterbij je onbewuste zijn door de vertrouwde omgeving waarin je bent. Het gevoel van samen geloven zonder je te schamen is daar heel sterk. Hier thuis is het moeilijk om te zeggen 'ik geloof'. Mensen reageren raar en vinden je raar. Het is ook moeilijk om te geloven in iets wat je nooit gezien hebt. Op de WJD zelf is dat niet raar. De een is fanatieker als de ander in zijn geloof. Ook zijn we allemaal andere mensen met een andere mening en kijk op het leven. Alleen daar op de WJD ben je één met

je geloof en één met de andere 2 miljoen mensen. Iedereen deelt zijn vragen en gedachten over God op zijn eigen manier. Dat maakt voor mij de WJD zo bijzonder en persoonlijk.

Berbel



## WIND EN VUUR

Wind, zon en vuur, dat is het Zeilkamp De Twaalf Apostelen

Van 30 juli tot 6 augustus is op het Holtuseiland in de Loosdrechtse Plassen het zeilkamp geweest. Afgelopen december is onze parochie benaderd om de organisatie van het zeilkamp voor jongens van 12 tot 18 jaar over te nemen van het Bisdom. Een uitdaging die we met enthousiasme hebben opgepakt.

Op 30 juli werden de cursisten en hun ouders opgewacht in Loosdrecht bij een jachthaven. Na de koffie en limonade, de uitleg van de kampregels en het bekend maken van de groepjes, zagen wij, de ouders, hoe onze jongens de boten ingingen en zich door de wind en de instructeur lieten leiden.

De week die volgde was een week van wind, zon en vuur. De wind in de zeilen, de zon die zich dagelijks liet zien en vuur dat bij allerlei activiteiten aanwezig was. Niet alleen in de vuurkorf, maar ook bij het voetbal en rugby, bij de discussies, de vieringen, in het Lagerhuis (op de avond



dat Rudy de Kruijf het zeilkamp bezocht), bij de zeilwedstrijden. Zeiltheorie en praktijk werden dagelijks afgewisseld, evenals verdieping en ontspanning. Ook bisschop Mutsaerts heeft het zeilkamp bezocht. Na een rondleiding op het eiland door de drie eerstejaars Fokkenmaten Joep, Tom en Thomas, werd hij ondervraagd door de cursisten. Frank en vrij waren zijn antwoorden en opmerkingen.

Het was een geweldige week en natuurlijk hopen we dat er volgend jaar nog meer cursisten meegaan naar dit onbewoonde Holtuseiland. Wil je op de hoogte blijven van alle informatie over het Zeilkamp? Mail dan naar [zeilkamp@de-twaalfapostelen.nl](mailto:zeilkamp@de-twaalfapostelen.nl)

Ineke Wintjes

## DWARSLIGGERS EN KETTERS

Andersdenkenden lieten door de geschiedenis heen hun stem horen tegen gevestigde overtuigingen. Kettters werd de middeleeuwse benaming voor haeretici, voor afwijkenden. De naam kettters is een uitvinding van godsdiensten gericht op de ene, ware leer over God en mens. In het vroege christendom werd gestreden om het juiste Godsbegrip en goede ordening van de kerk. Vele bewegingen kenden we tot voor kort slechts uit de verdachtmakingen van hun orthodoxe beoordelaars. Toch laten 'kettters' vaak zien waar kerk en theologie falen en vormen zij de andere kant van de kerkgeschiedenis.

Niet alleen op grond van hun geloof werden mensen tot kettters bestempeld. Dit overkwam ook filosofen. In tijden waarin ketterijen opkomen wordt vaak geworsteld met fundamentele, existentiële en religieuze vragen. Wanneer eenmaal het anathema sit (is veroordeeld) door het leergezag is uitgesproken, is de echte beleving dichtgetimmerd en verdwijnt.

We willen enkele dwarsliggers en ketterse bewegingen voor het voetlicht brengen. Wat zijn gevolgen van hun onderdrukking? Vaak kregen zij later wel hun gelijk: zij waren al bezig met een paradigmawisseling.

3 november 2011: Iedere ketter heeft zijn letter, door Prof. dr. Roelof van den Broek, emeritus hoogleraar Geschiedenis van het Christendom, Universiteit Utrecht.

10 november 2011: Spinoza: een wijsgerige dwarsligger, door Dr. Paul Juffermans, docent filosofie HOVO-Nijmegen.

17 november 2011: Drewermann: kerkvader of ketter, door Prof. dr. Hermann Häring, em. hoogleraar systematische theologie aan de RU Nijmegen.

24 november 2011: Godsbeelden moeten breken, door Dr. Marc De Kesel, filosoof aan de Arteveldehogeschool Gent en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.  
Entree 5 euro per lezing  
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).  
info@albertinumgenootschap.nl;  
www.albertinumgenootschap.nl

## DE VLUCHT UIT SINT JOZEF

Een Renault Grand Espace is dé gezinsauto en ik spreek uit ervaring, maar van de week was mijn auto niet volgeladen met kinderen, maar met een wel heel bijzonder gezelschap. Met zachte handdoeken uit de keuken van het parochiecentrum bedekt lag in de achterbak Maria met kindje Jezus op haar arm. Daarnaast een volwassen Jezus wijzend met zijn vinger naar zijn heilig hart. In het middenpad lag met zijn hoofd op een stoelverhoger Sint Jozef onder een fleecedeken. Twee bodyguards, de 'Tonnen', hielden de drie 'lifters' in het oog, zodat hen niets zou kunnen overkomen, mocht ik onverhoopt hard moeten remmen of te snel door de bocht gaan, wat niet helemaal ondenkbaar is.

Die ochtend had de pastoor gevraagd om de heiligen in veiligheid te brengen en wel binnen de muren van het parochiecentrum. Want de vertrouwde omgeving van de Drie was de kapel van Huize St. Jozef en die zou verbouwd gaan worden tot ontmoetingsruimte voor de bewoners.

De bouwvakkers stonden de ruimte al te bekijken, toen we de beelden kwamen halen. Ik besepte toen, dat wat de mannen zagen in die ruimte totaal iets anders was dan wat ik zag. Zij zagen de toekomst, ik zag het verleden. Met de beelden reeds in de auto, keek ik nog eenmaal rond in de nu zo kale ruimte, waar ik graag vooringing in de vieringen. En even hoorde ik de mensen zingen, zag ik de kaarsjes branden bij Maria en de koster zich ontfermen over de gelovigen. Wat een fijne en warme momenten hebben we in deze



kapel gevierd! Dan valt mijn oog op een rond glas-inloodraam dat nog voor het raam hangt. Het is een afbeelding van de Heilige Familie op een ezel op hun vlucht naar Egypte.

Ook zij belanden in een handdoek in mijn auto.

Op de vlucht voor de bouwvakkers...

Het raam heeft een paar dagen op mijn werk-kamer gehangen als ik hoor, dat mensen uit Sint Jozef ernaar vragen. In het overleg over de stil-teruimte die er moet komen, werd gezegd dat dit glas-in-lood er ook moet hangen. Gelukkig maar! Ook aan deze vlucht komt een einde. Er is weer toekomst, ook op Sint Jozef. En dan maar weer gauw samen vieren.

Pastor Annemarie

## BYZANTIJNSE LITURGIE IN HERNEN



**OP ZONDAG 23 OKTOBER, 11.00 UUR, VINDT IN DE PAROCHIEKERK VAN DE HEILIGE JUDOCUS TE HERNEN EEN BIJZONDERE VIERING PLAATS. IN PLAATS VAN DE GEBRUIKELIJKE GEZANGEN ZULLEN BYZANTIJNSE KLANKEN DE RUIMTE VULLEN. EN IN PLAATS VAN DE GEBRUIKELIJKE VIERING ZAL ER EEN 'GODDELIJKE LITURGIE' GEVIERD WORDEN.**

De aanleiding voor deze bijzondere viering vormt een studiedag van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in het nabij gelegen kasteel van Hernen. Het kasteel van Hernen is u bekend. Wellicht minder bekend is dat op het kasteel de A. A. Brediusstichting huist. Deze stichting bevordert de studie van de byzantinologie. Byzantium is het oostelijke deel van het Romeinse Rijk (tot 1453) en de studie van de byzantinologie omvat de wereldlijke en geestelijke nalatenschap van dit Byzantijnse Keizerrijk. Een deel van die erfenis wordt gevormd door de Oosterse of Byzantijnse kerken die vandaag de dag nog volop aanwezig zijn in Oost-Europa.

De Ridderorde van het Heilig Graf is een internationale kerkelijke lekenorde. Zich inspirerend op het getuigenis van het lege graf van de verrezen Christus, zet deze orde zich in voor de geestelijke en materiële ondersteuning van christenen in het Heilig Land. Daarnaast werkt de orde in broederlijkheid aan de ontwikkeling van de spiritualiteit van de leden. Dit door regelmatige bijeenkomsten van gebed, bezinning en studie. De studiedag van 23 oktober over Byzantium valt in dat kader.

De studiedagen van een geestelijke Ridderorde beginnen vanzelfsprekend met een moment van gebed. Om aansluiting te vinden bij het onderwerp van de studiedag heeft de orde verzocht om in de kerk van de Heilige Judocus een Byzantijnse liturgie te mogen organiseren. Het pastoresteam heeft dat verzoek graag ingewilligd, zeker ook omdat de viering toegankelijk is voor de parochianen. Die hebben zodoende de gelegenheid om met een bijzondere vorm van eucharistievieren kennis te maken.

De Byzantijnse liturgie wordt aangeduid als 'goddelijke liturgie': de aardse geloofsgemeenschap viert mee met de hemelse geloofsgemeenschap van heiligen en engelen. Je sluit je als het ware aan bij de liturgie die al plaats vindt voor de troon van God. Dat schept voor velen een onverwachte ruimte en vrijheid: het hangt niet meer alleen van jou af. Anderzijds lijkt een Byzantijnse liturgie weinig plaats te bieden voor actieve deelname. Een

goddelijke liturgie onderga je, die overkomt je. Maar ook dat kan ruimte bieden voor bezinning en verstillig.

De grondstructuur van een Byzantijnse liturgie wijkt overigens weinig af van de bij ons gebruikelijke Latijnse liturgie. Meest gebruikt wordt de liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos. Er is een dienst van het Woord en een dienst van het Altaar. Die onderdelen zijn goed te herkennen, maar de vormgeving ervan is echt anders. Overigens zijn de lezingen en centrale gebeden en gezangen gewoon in het Nederlands. Geen Byzantijnse viering zonder zang. Liefst veel zang. Een gemiddelde viering duurt daarom zo'n anderhalf uur. De viering op 23 oktober wordt opgeluisterd door het Nijmeegs Byzantijns Koor onder leiding van Svetlana Shimanskaya. Voorganger is pater Rudolf van Dijk.

De Ridderorde dankt de parochie zeer voor de geboden gastvrijheid en nodigt alle parochianen van harte uit om bij deze viering, die om 11.00 uur begint, aanwezig te zijn. De studiedag is vanwege de beperkte ruimte helaas niet voor publiek toegankelijk.

Meer informatie: [www.heilig-graf.nl](http://www.heilig-graf.nl) - [www.brediusstichting.nl](http://www.brediusstichting.nl) - [www.hetnbk.nl](http://www.hetnbk.nl)

Pieter Kohnen



### **AZIATISCHE KOOKPRODUCTEN IN DE WERELDWINKEL!**

Na een uitgebreide zoektocht staan de nieuwe kookproducten op de plank in de Wereldwinkel.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper  
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972  
[info@wereldwinkelwijchen.nl](mailto:info@wereldwinkelwijchen.nl)

### **NIEUWE VOORZITTER NODIG!!!**

Anna Verlouw is onlangs gestopt als voorzitter van het Diakonaal Beraad, ze blijft echter in onze groep en gaat ook door met de vele activiteiten op het gebied van de diakonie. Dit betekent dat we niet alleen uitbreiding zoeken voor het Diakonaal Beraad, maar dat ook de functie van voorzitter vacant is. Voor het contact met de kerkdorpen en ook met de gemeente Heumen zou het goed zijn, als mensen hieruit zich beschikbaar zouden willen stellen.

Pastoor Rudy de Kruijf



## IN GESPREK MET ...

In gesprek met Anna Verlouw: "Geloven op maandag ...".

We ontmoeten elkaar in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Ons gesprek richt zich al vrij snel in de richting van ons geloof. Vroeger zeiden de mensen weleens, dat je gelooft in de kerk, maar met Anna ontmoet ik iemand, die haar geloof vaak op andere plaatsen en gelegenheden in de praktijk brengt.

**WAARAAN DENK JIJ, ALS HET GAAT OVER "GELOVEN OP MAANDAG ...."?**

"Voor mij betekent dat: je geloof en de verhalen uit het nieuwe testament in praktijk brengen. Het geeft je inspiratie en daardoor heeft dat allerei praktische consequenties in je leven".

**HOE KOMT DAT ZO?**

"Ik ben opgegroeid in een katholiek milieu, waar we leerden oog te hebben en zorg te hebben voor andere mensen. Dat was in de Achterhoek, waar het "noaberschap" een algemene opvatting was". Anna vertelt dan dat zij de Sociale Academie heeft gevolgd, richting Maatschappelijk Werk. Haar eindscriptie had de titel: "Fove quod est frigidum: koester wat kil geworden is", uit de sequentia van Pinksteren.

**HOE DOE JE DAT CONCREET NU, IN DEZE TIJD?**

Vanaf 1996 werkt Anna binnen de parochie mee in het Diaconaal Beraad. Deze groep werkt vanuit de kerk aan rechtvaardiger verhoudingen binnen de samenleving, waarbij het evangelie de inspiratiebron, richtsnoer en ijkpunt is. Zij proberen maatschappelijke nood te voorkomen, te verminderen of op te heffen.

**DAT KLINT PRACHTIG, MAAR HOE GAAT DAT IN DE PRAKTIJK?**

Anna vertelt, dat in de loop der jaren concreet gewerkt is aan de oprichting van "Vraag en Aanbod", een stichting die een kringloopwinkel exploiteert.

Mensen met een smalle beurs kunnen bepaalde zaken aanschaffen zonder dat zij een lening moeten afsluiten. Het initiatief om in Wijchen een Voedselbank te krijgen komt uit de diaconie. Heel praktisch helpt men met een wekelijks pakket boodschappen, omdat er te weinig geld in de huishouding aanwezig is.

Natuurlijk is dat aan strenge landelijke voorwaarden gebonden.

Daarnaast organiseren we ieder jaar een Kerstpakkettenactie, waarmee we mensen die het moeilijk hebben (materieel of anderszins) met de feestdagen een attentie in de vorm van de passend pakket aanbieden. Heel veel parochianen



ondersteunen dit: financieel of met hun praktisch meewerken hieraan.

Al doende kwamen we in Wijchen in contact met gemeentelijke organisaties op sociaal/maatschappelijk terrein. We namen deel aan debatten over armoede en de bestrijding daarvan. We spraken over inspraak voor cliënten van de Sociale Dienst, over de sanering en vooral het voorkomen van schulden, over een goed, verantwoord beleid voor mensen met een handicap: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

**HOE IS DAT GEORGANISEERD?**

"In de gemeente Wijchen kennen we nu een Platform Burger Participatie, die bestaat uit drie cliëntenraden: de cliëntenraad WWB (Wet Werk en Bijstand), de CIGW (Cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen) en de Seniorenraad. In het kort gezegd bestaat hun werk in het "gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen" aan het college van Burgemeester en Wethouders. Op die manier proberen we vanuit de parochie een steentje bij te dragen aan een goed en verantwoord beleid van de lokale overheid". Anna is lid van de WWB-raad en het Platform en de WMO-werkgroep.

**HEBBEN JULLIE CONTACTEN MET MENSEN UIT DE SAMENLEVING?**

"Er bestaan heel veel contacten en dat is ook heel goed. Wij ontvangen ook graag signalen van mensen als er ergens iets niet goed loopt. Daar kunnen we individueel niet zoveel mee doen, maar in algemene termen kunnen we 't probleem wel op de juiste plaats aankaarten!

Als er lezers zijn die over dit werk wat meer willen weten, b.v. over de diaconie van de parochie of over het werk binnen een cliëntenraad, of 'n andere organisatie, dan kunnen zij rustig met mij contact opnemen. Tel. 024-6416106."

**ZO NU EN DAN HOOR JE DE LAATSTE TIJD WEL WAT OVER BEZUINIGINGEN; HEBBEN JULLIE DAAR OOK MEE TE MAKEN?**

"Er staan momenteel allerlei veranderingen in wetgeving op stapel. Die veranderingen betekenen ook een inkrimping van financiële middelen met als gevolg: de zieken, de zwakkeren, de vluchtelingen, etc, in de samenleving worden erg hard getroffen. Persoonlijk denk ik dat wij vanuit ons geloof en het evangelie een andere opdracht hebben: We dienen het juist op te nemen voor de kwetsbare mens. De christelijke politiek zou vanuit deze andere visie, vanuit het evangelie, tot andere keuzes moeten komen".

**ANNA, IK WENS JE VEEL INSPIRATIE TOE EN OOK HEEL VEEL SUCCES! DANK VOOR DIT GESPREK.**

Henk van Zwam

## ALLERHEILIGEN

Het zijn altijd bijzondere vieringen. Rond begin november zien we in alle kerken van onze parochie de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar terug in de kerk. Meestal samen met de mensen die langer geleden een dierbare hebben verloren.

Herdenken, gedenken en overdenken. Toch vergeten we door de nadruk op rouw en verlies wel eens dat Allerzielen eigenlijk een feest is. Dat feestelijke karakter komt pas naar voren wanneer we Allerzielen vieren samen met Allerheiligen.

Allerheiligen is een feest van gemeenschap, van vooruitzien naar wat er komen gaat en van verbondenheid met de mensen die ons zijn voorgedaan in tijd. Heiligen zijn speciale mensen. Ze laten door hun bijzondere manier van leven iets van God zien. Hun leven spreekt door hun daden heen over de grens van de dood heen. Met Allerheiligen vieren we dan ook dat deze koppelingen samen een voorhoede van de mensheid vormen die reeds hebben voltooid, wat voor ons nog toekomst is.

Door het feest van Allerheiligen en Allerzielen als eenheid te vieren, drukken we uit dat we een gemeenschap vormen met die bijzondere mensen.

De heiligen die op Allerheiligen worden herdacht zijn van grote betekenis geworden voor de beleving van ons geloof. Ze hebben mensen door de tijd heen inspiratie gegeven.

De overledenen die op Allerzielen worden herdacht zijn bijzondere mensen die in ons persoonlijke leven hun sporen hebben achtergelaten en die op die manier 'heiligen' in onze eigen kring zijn geworden. Mensen over wie verhalen worden verteld en aan wie herinneringen worden opgehaald.

Allerheiligen en Allerzielen zijn feesten van gedenken en overdenken. Niet alleen door naar het verleden terug te kijken, maar vooral door deze bijzondere mensen te eren vanwege het feit dat zij leven in wat voor ons toekomst is. Samen vormen wij de kerk. Samen gaan we door de tijd in het vertrouwen dat God met ons mee blijft trekken.

Martin Claes

## ALLERZIELEN

Als iemand doodgaat is volgens de christenen het enige wat er overblijft de ziel. Met Allerzielen, het feest van al de zielen, worden de mensen die de afgelopen jaren zijn overleden herdacht. Ieder jaar op 2 november, komen de katholieken bij elkaar om Allerzielen te vieren. En Allerzielen, dat is het feest van de herinnering aan de mensen die gestorven zijn.

Speciaal op dat feest nodigen we de familieleden uit van iemand die de afgelopen jaren is overleden. En dan noemen we

hun naam nog eens een keer in de kerk. En iedere keer als we de naam van een overledene noemen, steken we voor hem of voor haar een kaarsje aan. Een kaarsje is het licht van aandacht: "we denken nog aan jou". Aan het eind van de viering van Allerzielen gaan we ook allemaal naar de begraafplaats om daar onze dierbare doden te herinneren. We gaan bij het graf staan, zegenen deze speciale plek en bidden tot God dat we die herinnering blijvend houden, de goede herinnering aan de mensen.

Voor allen, die nog niet zo lang geleden van iemand afscheid hebben moeten nemen, zal Allerzielen best een moeilijke viering zijn. Je bent weer terug op de plek, waar het allerlaatste afscheid heeft plaats gevonden, je hoort de naam van je dierbare, en je hoort de liederen die meestal met uitvaarten gezongen worden. En je bent omgeven met mensen, die hetzelfde hebben meegemaakt als jij. En dat laatste is misschien juist wel het mooie aan deze viering.

Je bent met velen, die rouwen, die het moeilijk hebben, die de draad van het leven met vallen en opstaan weer proberen op te pakken. Iedere overledene had een naam, was mens voor anderen, dus niet zomaar een naam. Daarom noemen we de namen en herinneren we hen allemaal in hoe ze waren, uniek voor degene die achterblijven. Alle zielen: zij leven verder zolang we hun namen blijven noemen. Moge de viering u troost geven en nieuwe kracht om verder te gaan.

Pastor Annemarie



## THOMASVIERING 8 OKTOBER 2011

**"SAMEN STERK" THOMASVIERING ZATERDAG 8 OKTOBER  
19.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN.**

Het thema voor de Thomasviering van 8 oktober is "Samen sterk".

Bij de Wereld Jongeren Dagen in Madrid kwam het heel duidelijk naar voren. Als je naar zo'n evenement gaat en met heel veel mensen samen bent om iets bijzonders te beleven dan geeft dat een speciaal gevoel. Je weet als gelovige jongere dat je niet alleen bent, maar in de vieringen is dat niet echt zichtbaar.

Bij de WJD in Madrid zie je dat je niet alleen bent. Je ziet en ontmoet duizenden anderen: in de metro, op straat, in de openluchtvieringen, in de restaurants. Met een eenvoudige vraag in het Spaans of Engels komen de contacten tot stand. Door met zo'n grote groep ons geloof te beleven, worden ook de kranten, de radio en de televisie wakker. Natuurlijk komen de christelijke media

direct in touw, het Katholiek Nieuwsblad, de Trouw, RKK, Radio Maria. Ook de lokale media willen graag berichten over hun eigen jongeren die naar Madrid gaan.

We zagen enkele stukjes in de Gelderlander, maar ook bij het Brabants Dagblad. En er kwamen ook stukjes in de Volkskrant en bij het Journaal.

Met al die jongeren (en wat ouderen) uit de hele wereld hebben we laten zien dat geloven helemaal zo gek nog niet is.

En nu gaan we verder, iedereen weer in zijn of haar eigen land, op de eigen school, bij de eigen studie of werk. Iedereen gaat weer verder op zijn weg, maar we willen niet vergeten dat we samen veel kunnen bereiken en dat we elkaar daarvoor nodig hebben.

In de Thomasviering van 8 oktober gaan we kijken en luisteren naar wat Jezus gezegd heeft over het samenwerken. Misschien doen we nog verrassende conclusies op.

Tot de 8<sup>e</sup>,

Ineke Wintjes



## H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

Het zijn met name de twee overgangsseizoenen, lente en herfst, die het meest tot de verbeelding spreken en mensen tot verwondering en eerbied kunnen brengen. Opbloei en verval zijn niet tegen te spreken getuigen van het leven dat niet gemaakt of gefabriceerd, maar om-niet uit-niets gegeven is. Vandaar bijgaand gedicht.



Mariakapel

### GEDOOPT

2 oktober 2011

Lise Kersten

Mees de Vet

Mathijs Schel

### HUWELIJK

21 oktober 2011

Martijn Derksen en Ine van Susteren

### Goed beseffen

*Beseffen dat  
het leven is gegeven –  
dat er veel moet gebeuren  
veel van je wordt verwacht –  
maar dat er méér nog  
is te doorléven en  
uiteindelijk te aanvaarden.*

*Beseffen dat  
er een ritme is gegeven van  
donker en licht, warm en koud-  
van morgen middag avond  
van dag en nacht –  
dat jouw leven daarin  
passen moet, gedijen kan.*

*Beseffen dat  
je gegeven leeft  
met alwat is en alwie zijn –  
dat je daarom wie je bent en  
wat je hebt deelt met elkaar –  
dat je dan pas  
echt tot jezelf komt.*

Peer Verhoeven

Inzender: Jan Bloo

## ONTMOETINGSMIDDAG 10 SEPTEMBER

In het kader van de nationale ziekendag werd op zaterdag 10 september in het Verenigingsgebouw te Overasselt een ontmoetingsmiddag georganiseerd voor zieke en oudere parochianen uit Heumen, Nederasselt en Overasselt. Het thema van deze negende ontmoetingsmiddag luidde: "Durf elkaar tot last te zijn". Een uitbeelding van dit thema was verzorgd door Marije Kroes en Riek van Haren door een juk met twee emmers rozen dat neergezet was voor het altaar. Dit juk was terug te vinden op de kaft van



het liturgieboekje dat gemaakt was door Frans Huisman. Voorts brachten de samenstellers van dit boekje het thema geregeld terug in de gebeden en teksten van de viering. Voorgangers in de viering waren pastor Aloys van Velthoven sss en enige vrijwilligers van het ouderenpastoraat. Pastor Aloys preekte over elkaar tot last te durven zijn. De viering werd opgeluisterd door het Seniorenkoor waarvan de 12 leden een zeer waardevolle bijdrage aan de viering leverden.



De middag was met 57 parochianen druk bezocht. Kennelijk sprak het thema aan. Hopelijk heeft het bijgedragen de schroom om hulp te vragen te verminderen en de openheid voor el-

kaar te vergroten. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje thee of koffie en een al dan niet alcoholische versnapering. Gesproken kan worden van een zeer geslaagde ontmoetingsmiddag.

Marijke Vertogen

## VERSTERKING GEZOCHT VOOR DE WERKGROEP KERKVERSIERING

Bezoekers van de zondagse vieringen zal het ongetwijfeld opvallen: de kerk van Overasselt is elke week mooi versierd met bloemen. Dit is het werk van de werkgroep kerkversiering. Ook bij uitvaartdiensten zorgt deze groep vrijwilligers meestal voor de bloemstukken, die er altijd prachtig uitzien.

De contactraad is ter versterking van deze werkgroep op zoek naar iemand die graag met bloemen werkt en enige feeling heeft voor het schikken ervan. Het zou heel erg fijn zijn als de groep kan worden aangevuld met een vrijwillig(st)er, zodat de werkzaamheden beter



kunnen worden verdeeld en er om beurten kan worden zorggedragen voor de versiering. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mieneke van Haren-Duijghuisen, tel. 024-6221496.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

**Vieringschema**  
03 sept. t/m 10 sept.

(Voorgangers onder voorbehoud)

	<b>zaterdag 08 oktober</b>	<b>zondag 09 oktober</b> • 28 <sup>e</sup> zondag door het jaar	<b>zaterdag 15 oktober</b>
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>		<b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	
 <b>Emmanuel Wijchen</b>		<b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>		<b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Rudy de Kruijf	
 <b>H. Jozef Alverna</b>	<b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven		
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>		<b>11.00</b> <i>Gezins</i> viering Mazing Joy Rudy de Kruijf	
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Rudy de Kruijf		
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>		<b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven	
 <b>H. Georgius Heumen</b>		<b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	<b>19.00</b> <i>Gezins</i> viering Samenzang Aloys van Velthoven
 <b>H. Victor Batenburg</b>		<b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout	
 <b>H. Anna Bergharen</b>	<b>19.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Jos van Minderhout		
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>		<b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Rudy de Kruijf
 <b>H. Damianus Niftrik</b>		<b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	<b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>De Elsthof St. Jozef</b>	<b>17.30</b> Eucharistieviering Rudy de Kruijf <i>Geén viering</i>		<b>17.30</b> Woord en Communie Annemarie Gooiker <i>Geén viering</i>

<b>Vieringschema</b> <b>11 sept. t/m 02 okt.</b> <small>(Voorgangers onder voorbehoud)</small>	<b>zondag 16 oktober</b> • 29 <sup>e</sup> zondag door het jaar • Wereldmissiedag	<b>zaterdag 22 oktober</b>	<b>zondag 23 oktober</b> • 30 <sup>e</sup> zondag door het jaar
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Parnassuskoor Rudy de Kruijf/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)		<b>11.00</b> Eucharistieviering Elkerlyckkoor Herman Mulder Kinderopvang (0-6 jaar)
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder		<b>09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>09.30</b> Eucharistieviering met kindernevendienst New Voice Rudy de Kruijf		<b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Bert Oosterveer
 <b>H. Jozef Alverna</b>	<b>09.30</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	<b>19.00</b> Eucharistieviering Between Herman Mulder	
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Herman Mulder		<b>11.00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>09.30</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven	<b>19.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Bert Oosterveer	
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>11.00</b> <i>Gezinsviering</i> Samenzang Aloys van Velthoven		<b>11.00</b> Woord en Communie Herenkoor Bert Oosterveer
 <b>H. Georgius Heumen</b>			<b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder
 <b>H. Victor Batenburg</b>	<b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers		<b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
 <b>H. Anna Bergharen</b>	<b>11.00</b> <i>Gezinsviering</i> Samenzang Annemarie Gooiker	<b>19.00</b> Woord en Communie Neo Nata Hennie Witsiers	
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>			<b>11.00</b> Eucharistieviering met byzantijnse liturgie Nijmeegs Byzantijns Koor Rudolf van Dijk
 <b>H. Damianus Niftrik</b>			<b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
 <b>De Elsthof St. Jozef</b>		<b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers <i>Géén viering</i>	

zaterdag 29 oktober	zondag 30 oktober • 31 <sup>e</sup> zondag door het jaar	zaterdag 05 november	zondag 06 november • 32 <sup>e</sup> zondag door het jaar • Willibrordzondag
	<b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)		<b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Cees Janssen/Rudy de Kruijf Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>09.30</b> Eucharistieviering Pallaskoor Martin Claes		<b>09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Bert Oosterveer
	<b>09.30</b> Woord en Communie ( <i>Allerzielen/Allerheiligen</i> ) Gemengd Koor Bert Oosterveer	<b>19.00</b> <i>Gezins</i> viering met kindernevendienst Kinderkoor Bert Oosterveer	
<b>19.00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Werkgroep Gebedsviering			<b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen/Rudy de Kruijf
	<b>11.00</b> Eucharistieviering ( <i>Allerzielen/Allerheiligen</i> ) Mazing Joy Aloys van Velthoven		<b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	<b>09.30</b> Eucharistieviering ( <i>Allerheiligen</i> ) Gemengd Koor Aloys van Velthoven		<b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	<b>11.00</b> Woord en Communie ( <i>Allerheiligen</i> ) Seniorenkoor Werkgroep WoCoviering		<b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Bert Oosterveer
<b>19.00</b> Eucharistieviering ( <i>Allerheiligen</i> ) Samenzang Aloys van Velthoven		<b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	
	<b>09.30</b> Woord en Communie ( <i>Allerheiligen</i> ) Gemengd Koor Hennie Witsiers		<b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	<b>11.00</b> Eucharistieviering ( <i>Allerheiligen</i> ) Gemengd Koor Jos van Minderhout		<b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Martin Claes
<b>19.00</b> Woord en Communie ( <i>Allerheiligen</i> ) Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker		<b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes	
<b>19.00</b> Woord en Communie ( <i>Allerheiligen</i> ) Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers		<b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Rudy de Kruijf	
<b>17.30</b> Eucharistieviering Annemarie Gooiker <i>Geén viering</i>		<b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen	

## BIJZONDERE VIERINGEN

### Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

### Allerheiligen

dinsdag 01 november	19.00 uur	Allerheiligenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Soli Deo Gloria (Heren). Rudy de Kruijf.
---------------------	-----------	---

### Allerzielen

woensdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Soli Deo Gloria (Gemengd). Rudy de Kruijf/Cees Janssen.
woensdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Dames- & Herenkoor. Martin Claes.
woensdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Mazing Joy. Werkgroep Avondwake.
woensdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Seniorenkoor. Werkgroep Avondwake.
woensdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Georgiuskerk Heumen</i> . Gemengd Koor. Werkgroep Avondwake.
woensdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Neo Nata. Annemarie Gooiker.
woensdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Parochieel Zangkoor. Jos van Minderhout.

### Thomasviering

zaterdag 08 oktober	19.00 uur	Thomasviering in de <i>Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Jongerenkoor. Martin Claes.
---------------------	-----------	---

### Ontmoetingsvieringen

zaterdag 01 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 05 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

### Taizéviering

zondag 16 oktober	19.00 uur	Taizéviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Rudy de Kruijf.
-------------------	-----------	--

### Oecumenische viering

zondag 30 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in <i>Leur</i> . Thema: "Nederigheid".
-------------------	-----------	---

### Overige vieringen

maandag 03 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> .
donderdag 06 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> .
vrijdag 07 oktober	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 07 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> .
dinsdag 11 oktober	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 14 oktober	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Rudy de Kruijf.
maandag 17 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 18 oktober	14.00 uur	Themaviering van de KBO in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Seniorenkoor. Aloys van Velthoven.
vrijdag 21 oktober	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Rudy de Kruijf.
vrijdag 28 oktober	09.30 uur	Viering in "de Muts", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.
maandag 31 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> .
maandag 31 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 04 november	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
dinsdag 08 november	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 11 november	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Rudy de Kruijf.





## WIJ GEDENKEN

Op 9 juli vond in de Antonius Abtkerk te Wijchen de uitvaart plaats voor: **John Janssen**, echtgenoot van Ingrid Dahm, en papa van Laura en Imke. Aan het begin van die week overleed hij zeer plotseling en onverwacht op zijn werk, en nog veel te jong: John is slechts 45 jaar geworden. Het werd een indrukwekkend afscheid van iemand die een chauffeur in hart en nieren was, en nog maar kort geleden zijn eigen uitzendbureau voor chauffeurs was begonnen. Ook de klasgenootjes van Laura en Imke leverden een waardevolle bijdrage aan de uitvaartdienst met zelf gezongen liederen, waaraan ook Imke en Laura meededen. Na afloop van de uitvaart vond in Beuningen de crematieplechtigheid plaats.

Op 21 juli vond in de Paschaliskerk de uitvaart plaats voor: **Chris Wouters**, Chris werd op 1 december 1936 te Wijchen, nabij de Teersdijk, geboren; hij werd 74 jaar. Hij en Riek trouwden 42 jaar geleden. Chris bleek helaas in het voorjaar aan MSA te lijden. Daardoor werd hij meer en meer van zorg afhankelijk en moest hij jammer genoeg stoppen met zijn vrijwilligerswerk, als gewaardeerd lid van de tuingroep, bij de Paschaliskerk. Hij was een man van weinig woorden, maar gaf op zijn eigen manier wel blijk van zijn liefde voor Riek, zijn kinderen en kleinkinderen. Aansluitend aan de kerkdienst vond in Beuningen de crematie plaats.

Op 3 augustus overleed in Druten: **Toos Rijken-van de Water**. Zij werd 86 jaar, en werd in Nijmegen geboren. Haar echtgenoot Henk Rijken, die in 1990 overleed, was architect, en was als zodanig betrokken bij het ontwerp en de bouw van de Everarduskerk te Wijchen. Al vroeg in haar leven leerde zij de schaduwkanten van het leven kennen. Toos is echter haar hele leven lang een vrouw en moeder geweest en gebleven (ook toen zij zelf steeds minder kon) die heel veel positiviteit uitstraalde, en daardoor, met al haar woorden en daden, heel veel heeft gegeven aan zo velen in haar nabijheid. We hebben haar bij haar man aan de Elkerlycweg begraven.

In Overasselt is **Lody Glazer** op 61-jarige leeftijd overleden. Hij hield van het leven en was een gezellige Bourgondiër in hart en nieren. Vierenveertig jaar geleden leerde hij Hannie kennen en zij werden de trotse ouders van twee kinderen. Een tweede droom van hem werd eenentwintig jaar geleden gerealiseerd: het opknappen van een oude boerderij. Enkele maanden geleden openbaarde zich een ernstige ziekte en op 20

augustus is hij rustig ingeslapen. Op 25 augustus hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen.

Op 24 augustus is in de haar zo vertrouwde omgeving, thuis overleden **Gemma Kilsdonk-Kersten** in de leeftijd van 59 jaar. Gemma was een mensenmens, een genietster van het leven. Zorgzaam voor de mensen om haar heen, je deed nooit tevergeefs een beroep op haar. Altijd bezig, maar wel met muziek. Dapper heeft ze haar ziekte gedragen en na de doop van haar vierde kleinkind en de ziekenzegening is ze thuis, omringd door haar geliefden ingeslapen. Na de viering van afscheid in de Antonius Abt Wijchen hebben we haar begeleid naar het crematorium te Beuningen.



Op 26 augustus is in zijn eigen huis **Jo Rijken** op 78-jarige leeftijd overleden. Jo is geboren in Niftrik, waar hij met zijn 6 broers en zus opgroeide. Jarenlang was hij

werkzaam voor de gemeente Wijchen. Op latere leeftijd trouwde hij met Ine de Lorijn, die hij door ziekte op jonge leeftijd weer moest loslaten. Jo was een echte gastheer, hij had de gave om mensen bij elkaar te brengen, familie, alleenstaanden en ouderen bij de KBO. Hij was dankbaar voor de hulp, die hij thuis mocht ontvangen. Op 1 september hebben we in een drukke uitvaart in de Antonius Abtkerk afscheid van hem genomen en hem op het kerkhof in Wijchen begraven.

Op 29 augustus 2011 is op 95-jarige leeftijd **Gon Berben** overleden in Huize La Verna. Zij is geboren in Dieden en op haar vijfde verhuisde het gezin naar de Hulsehoek in Balgoij. Toen haar broers en zussen kinderen kregen ging zij daar veel helpen en haar neefjes en nichtjes waren graag bij haar op de boerderij. Zij was ook actief in het culturele leven van Balgoy. Na vele jaren in Rivo Torto te hebben gewoond is ze drie jaar geleden verhuisd naar La Verna.

Op 3 september hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Balgoij en op het kerkhof aldaar te rusten gelegd.

Op 30 augustus is **Jan van Leeuwe**, omringd door zijn kinderen en hun partners, na een moedig gedragen ziekbed ingeslapen in de leeftijd van

68 jaar. Hoewel hij wist dat zijn einde naderde heeft hij tot het laatst toe de regie in handen gehouden, maar dat op een wijze die om respect vroeg. Jan was een joviale, sociaal betrokken man, breed georiënteerd en veelzijdig.

Een muziek man, een sportman, die zoals hij zelf aangaf een goed leven heeft gehad. Op 5 september hebben wij op een bij

Jan passende wijze afscheid van hem genomen en hem begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Op 2 september is op 86-jarige leeftijd in haar huisje in Sint-Jozef **Mien Loermans-Willems** overleden. Mien was geboren in Ewijk. Met haar tweelingzus Riek werkte ze na de oorlog als kraamverzorgster. Na haar huwelijk met Rinus kwam ze in Wijchen aan de Oosterweg te wonen. Samen kregen ze drie kinderen. Zij regelde het thuis, zodat haar man ook allerlei sociale activiteiten kon ontplooiën. Het overlijden van haar man was een grote klap voor haar. De laatste jaren was ze aan huis gekluisterd en kwam ze op Sint-Jozef te wonen. Op 8 september, haar trouwdag, hebben we in de Antonius Abtkerk de mis voor haar gehouden, waarna we haar bij haar man begraven hebben.

Op 3 september is in haar tuintje met de bloemen overleden **Drien van Haren-Peters** in de leeftijd van 88 jaar. Na een leven lang hard gewerkt te hebben in haar winkeltje in Hernen, ging ze met haar man Engel in 1978 op de Homberg wonen. Drien was een toegewijde medewerkster van de Emmanuelkerk en gemeenschap. Helaas overleed Engel in 1983. Toch bleef Drien positief en bleef actief en sociaal in de weer. Drien was een opgewekte, zorgzame en plichtsbewuste vrouw. De deur stond voor iedereen open. Drien laat twee zoons, schoondochters en drie kleinkinderen achter, die haar erg zullen missen, maar ook heel trots en dankbaar zijn haar gekend te hebben. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden in de Emmanuelkerk, waarna Drien begeleid is naar het crematorium te Beuningen op 8 september.

**Bets de Groot-Glaap** is op 83-jarige leeftijd



overleden. Zij werd geboren in Beuningen. Na haar huwelijk met Gradje de Groot kwam ze in Wijchen te wonen. Ze kreeg twee kinderen Marian en Frans. Zij was de oma van drie kleinkinderen en Oma oma van twee achterklein-kinderen. De laatste jaren ging haar gezondheid steeds verder achteruit.

Het accepteren van haar ongemakken

vond ze heel erg moeilijk want ze wilde graag alles zelf doen. Of het overlijden van haar zoon Frans, 8 januari 2011, tot haar echt is doorgedrongen zullen we nooit weten. Op 19 augustus hebben wij in de kerk van de H. Paschalis Baylon afscheid van haar genomen.

Op 4 september 2011 is in het CWZ ziekenhuis te Nijmegen **Gerard van Halteren** op 76-jarige leeftijd plotseling overleden. Donderdag daarvoor was hij nog op het bureau van Slachtofferhulp, voelde zich niet lekker en moest in het ziekenhuis opgenomen worden. Hij heeft steeds zijn eigen weg bewandeld. Op zoek naar groei en ontwikkeling. In zijn kracht en betrokkenheid stond hij vele mensen bij en kwam tot bloei. Op 8 september hebben wij zijn leven gevierd in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Daarna hebben we zijn lichaam begraven op de begraafplaats aan de Daalseweg te Nijmegen.

Op 8 september overleed **Zuster Celestina Ziekman** op 97-jarige leeftijd in Portiuncula. Haar uitvaart was op 13 september gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof.

Zondag 11 september 2011 is in de Weegbree **Ank Janssen** overleden. Zij mocht 85 jaar worden. In haar arbeidzaam leven werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie. Zeven jaar geleden is zij ziek geworden. Als een explosie kwam de ziekte dementie bij haar tot uiting. In de laatste vijf weken is zij tweemaal gevallen en heeft daarbij longontsteking gekregen. Haar laatste dagen waren erg moeilijk. Op vrijdag 16 september hebben wij van haar afscheid genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.

## JUBILEUMPROJECT KLOOSTER WITTEM

Klooster Wittem en de redemptoristen zijn in 2011 jarig: ze bestaan er 175 jaar. Daarom vragen we iedereen die klooster Wittem een warm hart toedraagt een bijdrage aan ons jubileumproject 'Grond onder de voeten'. Sinds enige tijd biedt Klooster Wittem gelegenheid aan reïntegranten om bij ons drie tot zes maanden werkervaring op te doen. Het gaat hierbij vooral om jongeren die door omstandigheden een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Zij worden o.a. ingezet bij de verdere ontwikkeling van de kloostertuin tot een inspirerende bezinningsplek. Met een storting op giro 10 42 400 t.n.v. Klooster Wittem o.v.v.



'Grond onder de voeten' steunt u zowel werkervaringsplekken en dus toekomst voor jongeren als ons klooster als plaats voor bezinning en inspiratie vanuit de christelijke traditie.

[www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)



### H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

#### WERKGROEP EERSTE COMMUNIE

Vanaf 2005 hebben Janet Ohlen en Ingrid Thijssen zich ingezet voor de werkgroep Eerste Communie. Zij zijn de contactpersonen tussen de parochie en de ouders van de communicanten. Ze zorgen voor de goede organisatie van de ouderavonden, de verschillende activiteiten en voor een goed verloop van het project voor de communicanten. Nu zijn dit een aantal jaren

hebben gedaan wilden zij deze taken overdragen. We hebben Lilian de Groot en Marja van Haren bereid gevonden om deze taken over te nemen. De contactraad heeft afscheid genomen van Janet en Ingrid en ze bedankt voor hun inzet met een attentie van de parochie. Wij zijn erg blij met de nieuwe leden voor deze werkgroep en wensen hen veel succes.

De contactraad H. Antonius Abt Nederasselt



### H. GEORGIUS - HEUMEN



#### GEDOOPT

2 oktober  
Yulian van Iperen  
16 oktober  
Isa Talietsch



### H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

**WOENSDAG 31-8-11.**

De vergadering wordt geopend door gespreksleider Henk v/d Wielen.

- Het openingswoord wordt gedaan door Nel Janssen. Ze leest een stukje voor van een kaart die ze naar haar zieke zus heeft gestuurd, om haar een hart onder de riem te steken.
- Het verslag van de contactraad van 6-7-11 wordt goedgekeurd. Met daarbij de positieve opmerking dat de missen met ondersteuning van

Henk Fransen op het orgel erg goed zijn bevalen.

- Rondvraag: Er worden opmerkingen gemaakt over de misdrukken van de apostelbode.
- In/uitgaande post: Contactpersoon voor bijzondere collectes is Marijke de Groot.

Voor vrijwilligers die stoppen is er een bedankkaart.

- De tekst voor de nieuwe parochiegids 2012 wordt uitgedeeld en doorgenomen.

Er wordt een voorstel gedaan voor de herinrichting van het priesterkoor. Er zijn voor- en

nadelen. Daar komen we op de volgende vergadering op terug.

- Het jaarlijkse vrijwilligersfeest is op zondag 20-11-11. We beginnen om 9.30 uur met een mis en daarna tot ± 14.00 uur naar zaal Verploegen.

Namens de contactraad, Melchior Föllings

### ALLERZIELEN

In de Paschaliskerk staan we, zoals we reeds jaren gewend zijn, tijdens de viering op de zondag voorafgaand aan 2 november, stil bij onze dierbaren en medeparochianen die het afgelopen jaar overleden zijn en voor wie in onze kerk de uitvaart werd gehouden. Hun familieleden ontvangen hierover nog een apart schrijven. Traditioneel trekken we na afloop van de viering naar het kerkhof voor de zegening van de graven en van de urnenplaatsen.

Deze Allerzielen-gedachtenis vindt plaats op zondagmorgen 30 oktober, en de viering begint op de vaste tijd van half tien.

### EERSTE COMMUNIE

De voorbereidingen voor de eerste communie in 2012, starten in de Paschaliskerk met een ouderavond op woensdag 28 september. De avond begint om 20.30 uur en duurt anderhalf uur. Het thema van deze eerste ouderavond is: "Kennismaken met de kerk en met elkaar". De avond vindt plaats in de kerkzaal opzij in de Paschaliskerk.



EMMANUELKERK - WIJCHEN

### VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op 30 augustus hebben de Stuurgroep en Contactraad in een gezamenlijke vergadering met de werkgroep kosters/lectoren uitgebreid gekeken naar de werkzaamheden rondom het pastoraat. Dit was nodig vanwege het feit dat we, na het overlijden van Jo Verbruggen, geen eerst aanspreekbare pastor hebben. We gaan er vanuit dat we in dit overleg alles geregeld hebben.
- Een probleem was hoe we de werkkamer van Jo zouden gaan noemen. In de volksmond heette het steeds 'de kamer van Jo' en uit eerbetoon laten we dat zo.
- In de parochie is een noodplan gemaakt voor het geval de voorganger bij een viering plotseling niet kan komen. Dat geldt uiteraard ook voor onze Emmanuelkerk. In dergelijke noodgevallen zal iemand uit de eigen gemeenschap voorgaan in een Woord- en Communieviering. Het bijzondere is dat we al enige ervaring hebben opgedaan in het verleden.

Drie dagen later, op zaterdagavond 1 oktober, verwachten we de eerste communicanten en hun ouders bij de gezinsviering die om 19.00 uur begint. Het thema van deze viering is "Wereldwijd delen". De jongens en meisjes die in 2012 hun eerste communie zullen gaan doen, ontvangen in deze viering hun voorbereidingsmap met eerste communieproject.

Zaterdagavond 5 november is vervolgens de volgende gezinsviering waarbij we deze kinderen en hun ouders verwachten.

### HUWELIJSJUBILEUM

Op zaterdag 29 oktober vieren Ger en Joke Janssen-Grim hun veertigjarig huwelijksfeest. Ze beginnen hun dag met een feestelijke viering in de kerk die om 12 uur begint. Het koor New Voice verzorgt de zang.

### GEDOOPT

25 september

Tygo v.d. Vlist

Femke Dobbelsteen

Alisha Gubbels

### DOPELINGEN

Doopzondag in oktober en november zijn beide keren de vierde zondag van de maand: 23 oktober en 27 november.

Aanmelding via telefoonnummer 6413232 of via email: [paschalis@detwaalfapostelen.nl](mailto:paschalis@detwaalfapostelen.nl)

- In de viering van zondag 11 september heeft het Gemengd Koor afscheid genomen van zijn dirigent Mike Hegeraat. Mike heeft 10 jaar voor dit koor gestaan en daarvoor is dank en hulde op zijn plaats.

- Bij de werkgroep avondwake is Gerard Broekhuijsen na heel veel jaren gestopt. Omdat Annie van der Neut nu nog de enige in deze werkgroep is krijgen we steun vanuit de Abt in de persoon van Annie Kloosterman. Mocht er iemand zijn die deze werkgroep wil versterken, dan heel graag.

- De eerstvolgende Ontmoetingsvieringen zijn op de zaterdagen 1 oktober en 5 november.

- De Taizéviering in oktober is op zondag de 16<sup>e</sup>.

- De geplande vergadering van de Contactraad op dinsdag 4 oktober is een week naar voren verschoven. De eerstvolgende is op 6 december.

Namens Stuurgroep Pastoraat en Contactraad,  
Tini Poos



**AFSCHEID DIRIGENT DAMES- EN HERENKOOR 'LAUDATE DOMINUM'**

Tijdens de eucharistieviering op zondag 3 juli 2011, heeft het Alvernese dames- en herenkoor 'Laudate Dominum' afscheid genomen van hun zeer gedreven dirigent Mike Hegeraat. Vanaf 1964 is Mike koorlid geweest. In 1992 volgde hij Theo Lucassen op als dirigent. Na 47 jaar vond Mike het welletjes en besloot hij om zijn lidmaatschap op te zeggen.

In de kerk van het oude Franciscanenklooster begeleidde hij volksgezangen vanaf de preekstoel. Voor het instuderen van Nederlandse en Gregoriaanse liederen kende hij alle partijen, voor zowel dames als heren. Hij leerde deze met veel geduld aan de koorleden. Tijdens de vieringen zong hij, naast het dirigeren, de baspartij.

Met diverse woorden van dank, uitgesproken door pastor Cees Janssen en koorvoorzitter Nol Jansen en een prachtig afscheidslied werd onder het genot van een kop koffie en traktatie met ruime belangstelling afscheid genomen van Mike. Namens geloofsgemeenschap H.Jozef werd als cadeau een paaskaars met kandelaar aangeboden. Als dank voor haar jarenlange steun, werd mevrouw Hegeraat een prachtig boeket bloemen overhandigd.

Mike Hegeraat wordt opgevolgd door dirigent Martien Hoenselaar.

**GEDOOPT**

4 september  
Thijs Duits



**VANUIT DE CONTACTRAAD**

Het parochiebestuur heeft besloten om jaarlijks de Twaalf Apostelenspel uit te reiken uit te reiken aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de parochie.

Twee leden van de bouwcommissie behartigen op parochieniveau zaken die met onderhoud, vernieuwing of uitbreiding van gebouwen te maken hebben. Insiders weten tot wie zij zich aangaande deze kwestie moeten wenden. Ook rekeningen dienen ter verificatie bij deze mensen ingediend te worden.

De secretaris van het parochiebestuur heeft een verzoek kenbaar gemaakt om een tijdje het

kerkbezoek bij te houden. Dit verzoek liep tot eind mei.

Op 4 december zal voor het laatst bij Jeanne en Teun van Haren de vrijwilligersmiddag plaatsvinden. Dit i.v.m. de op handen zijnde sluiting van het café per 15 januari a.s.

Het parochiebestuur heeft via een schrijven een lid van de kerkhofgroep benaderd om graven aan te wijzen die niet geruimd mogen worden. Laatstgenoemde voelt zich niet geroepen dit zelf te beslissen. Men zal het parochiebestuur hierover informeren als alle leden van dat bestuur weer terug zijn van hun vakantie.



**VANUIT DE CONTACTRAAD**

Op 13 september maakte de rustige vakantieperiode weer plaats voor tal van activiteiten.

- De viering op de Molenberg op 15 augustus was geslaagd. De werkzaamheden vooraf waren goed verdeeld. De zon en de strakblauwe hemel maakte het feest compleet.
- De kerkdeuren zijn aan een degelijke inspectie onderworpen en voordat de winter invalt zal er gerestaureerd moeten worden.
- Op het kerkplein komt naast de deur bij de trap treden naar de Elckerlycweg een houten leuning.
- We zoeken nog steeds naar vrijwilligers voor klein onderhoud aan het kerkhof naast de kerk.
- De werkgroepen moeten hun begroting voor 2012 voor 10 oktober indienen bij de voorzitter van de Contactraad.

De volgende vergadering is op 8 november.

Annie Kloosterman



**HOUD JE VAN ZINGEN OF MUZIEK MAKEN?**

Kom dan een keertje kijken bij onze repetitie. We zoeken nog nieuwe leden voor ons gezellige koor. We repeteren om de week op vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur behalve in de schoolvakanties. Je bent altijd welkom om te komen kijken of om mee te zingen!

Wil je er meer van weten, dan kun je altijd even bellen met Cara Smeele, 06-42255595. Mailen kan en mag ook naar [jufcara@hotmail.com](mailto:jufcara@hotmail.com).

Jongerenkoor "De Hoeksteen"

**KUN JE ZINGEN!  
ZING DAN MEE!**

Ongetwijfeld kennen veel Wijchenaren (en daarbuiten) het gemengd dames en heren koor: Soli Deo Gloria van de Antonius Abt in Wijchen. Dit koor bestaat al ruim 200 jaar en sinds ongeveer 40 jaar is het een gemengd koor. Voor die tijd zongen er alleen mannen. Er zingen bassen, tenoren, sopranen en alten. We hebben een fijne, zeer deskundige dirigent en een uitstekende pianiste. Gemiddeld een keer per maand verzorgen wij de zondagsdienst van 11 uur in de Antonius Abt in Wijchen. Veel uitvaarten worden er door ons koor muzikaal verzorgd. Het is een gezellig koor van ongeveer 55 personen. Er heerst een fijne sfeer onder de leden. Elke donderdagavond wordt er stevig gerepeteerd van 20 tot 22 uur met tussendoor een kopje koffie. Van Bach tot Mozart, Nederlands, Engels en Gregoriaans. Op dit moment zijn we hard op zoek naar nieuwe zangers/zangeressen maar vooral naar **BASSEN**.



Als u nu denkt! Nou dat is misschien iets voor mij? En U kunt een beetje zingen. Kom dan vrijblijvend eens luisteren op zondag of tijdens onze repetitie op donderdagavond in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Heel wat leden hebben in het zingen een boeiende hobby ontdekt. U **BENT VAN HARTE WELKOM!!**

Voor inlichtingen:

Wilma van Horen (secretaris) Tel: 024 6422260  
of: [ga.van.horens.willems@hetnet.nl](mailto:ga.van.horens.willems@hetnet.nl)

**GEDOOPT**

- 19 augustus Gwenne Kilsdonk
- 21 augustus Jonas Klijberg
- 4 september Jesse Burgers
- Noor Klabbers
- Lise Cobussen



**VANUIT DE CONTACTRAAD**

In de vergadering van de Contactraad van 6 september 2011 zijn de onderstaande onderwerpen aan de orde geweest:

- Er is een tweede offerte ontvangen voor het onderhoud van het Smitsorgel in de kerk. Deze offerte is niet zo groots opgezet als de eer-

ste. Beide offertes zullen aan het bestuur worden voorgelegd.

- De kerkelijke boeken (doopboeken, huwelijksregisters en overlijdensregisters) zullen over enige tijd overgaan naar het centrale archief van de parochie. Thans is een inventarisatie gehouden over welke boeken het gaat en het benodigd aantal meters.

- Voor het behoud van het buitenschilderwerk van de pastorie is het noodzakelijk dat aan de binnenzijde ook enkele werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor is een offerte ontvangen. Deze wordt aan het bestuur voorgelegd.

- De kaarsen voor de kerken worden bij één leverancier aangekocht.

Het bestuur heeft een bedankkaars laten maken om de vrijwilligers bij hun afscheid te kunnen aanbieden.

- Op 25 september wordt de Apostelviering gehouden. De kerk in onze geloofsgemeenschap is op die zondag gesloten.

- De viering van Allerheiligen en Allerzielen is besproken, zoals is aangegeven onder onze geloofsgemeenschap.

- Het ontwerprooster voor de Kersttijd is besproken.

De Contactraad

**GEDOOPT**  
10 september  
Quint Witsiers



### H. DAMIANUS - NIFTRIK

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

In de vergadering van de Contactraad van 8 september 2011 zijn de onderstaande onderwerpen aan de orde geweest:

- De huur van de pastorie is per 15 september 2011 opgezegd. Met het bestuur zal overlegd wat er met de pastorie gaat gebeuren.

- Het verslag van de vergadering van 30 juni 2011 is nog doorgenomen.

- Het overbrengen van de kerkelijke boeken naar het centraal archief in het parochiecentrum en het vaststellen van de benodigde ruimte.

- Voor de vrijwilligers die stoppen heeft het bestuur een dankkaars laten maken.

- De aankoop van de kaarsen kan slechts bij één leverancier.

- Mededelingen betreffende de Apostelviering op 25 september 2011. De kerk in onze geloofsgemeenschap is gesloten. Iedereen is welkom bij de viering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen.

- De viering van het Gildefeest is besproken.

- De viering van Allerheiligen/Allerzielen is vastgesteld als eerder is omschreven.

- Omtrent de vergoeding van de koorleden wordt een voorstel aan bestuur van het Parochieel Zangkoor gedaan.

- Het ontwerprooster voor de Kersttijd is besproken.

De contactraad

#### VIERING ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Volgens de liturgische kalender is op 1 november het feest van Allerheiligen en op 2 november Allerzielen. 1 november valt dit jaar op dinsdag en Allerzielen op woensdag. Het wordt steeds moeilijker voor mensen om op een doordeweekse dag de kerk te bezoeken.

Daarom is besloten dat in onze geloofsgemeenschap Allerheiligen en Allerzielen in het weekend van 29/30 oktober 2011 te herdenken. Dit willen wij doen op zondag 30 oktober 2011. In deze viering vieren wij het feest van Allerheiligen en gedenken wij de overledenen door voor hen een kaars te ontsteken en hun namen te noemen. Na de viering gaan we naar het kerkhof om hun graven te zegenen.

De familieleden van de overledenen na 1 november 2010 zullen hiervoor apart uitgenodigd worden. Zij krijgen hiervoor een brief.

Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Pastor Hennie Witsiers

#### VIERING ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Volgens de liturgische kalender is op 1 november het feest van Allerheiligen en op 2 november Allerzielen. 1 november valt dit jaar op dinsdag en Allerzielen op woensdag. Het wordt steeds moeilijker voor mensen om op een doordeweekse dag de kerk te bezoeken. Daarom is besloten dat in onze geloofsgemeenschap Allerheiligen en Allerzielen in het weekend van 29/30 oktober 2011 te herdenken. Dit willen wij doen op zaterdag 30 oktober 2011. In deze viering vieren wij het feest van Allerheiligen en gedenken wij de overledenen door voor hen een kaars te ontsteken en hun namen te noemen. Voorafgaande aan de viering (om 19.00 uur) beginnen we op het kerkhof met het zegenen van de graven.

De familieleden van de overledenen na 1 november 2010 zullen hiervoor apart uitgenodigd worden. Zij krijgen hiervoor een brief.

Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Pastor Hennie Witsiers



#### HUWELIJKSJUBILEA

Op 20 augustus 2011 vierden Hent van de Pol en Bets van de Pol Straten hun 50-jarig huwelijksfeest.

Op 17 september 2011 herdachten Jan van Dongen en Ans van Dongen van Eldijk hun 25-jarig huwelijk.



*Maria devotie, in De Twaalf Apostelen  
wijd en zijd verspreid*

*Bezoek aan de kapellen is ook van deze tijd  
Zo blijkt uit de vele kaarsjes die branden  
Maar de rozenkrans is ontglipt uit onze handen  
Geen Heilig Lof meer; niet meer gij zijt gebenedijt*

*Oktober is ook Franciscus-maand  
Het pijn-bruin is in onze omgeving wat getaand  
Maar zijn preken gaan niet verloren  
Voor wie zijn liefde voor mens en dier willen horen  
Of voelen we ons daarvoor te verwaand?*  
Toon van Duifhuizen



### INTENTIES OKTOBER

Zaterdag 1 oktober, 19.00 uur

Jan van Heumen, overl. fam. van Heumen-van der Wielen, Annie van Mullekom-Hopman, uit dankbaarheid, Frans van der Wielen

Zondag 9 oktober, 11.00 uur

Hendrik Burgers (namens de buurt), Ciska Kuijpers-Aarts, Wim en Gon Hebing, overl. ouders Schreven-Loeffen, Herman Schreven, Piet en Anneke Pauwels-Schreven, Jan en Bert de Kleijn

Zaterdag 15 oktober, 19.00 uur

Jan van Heumen, Wim en Gon Hebing, Marie Derks-Van Beuningen

Zondag 23 oktober, 11.00 uur

Aggie van Heumen-van der Wielen, Gerard v/d Aa en fam. Piet en Lien Hendriks-Huberts

Zaterdag 29 oktober, 19.00 uur

overl. fam. v/d Aa-Broekman, Jan en Bert de Kleijn, Gerrit en Marie van Wees, Riet van Duifhuizen-Rutten

Misintenties voor de maand november, voor zondag 9 oktober opgeven bij:

Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen  
tel. 0487-560540



### HUWELIJK

Vrijdag 28 oktober, 13.00 uur, huwelijksviering van Ilse Hendriks en Taco Schuurs

### GEZINSVIERING 1 OKTOBER

In de gezinsviering van zaterdag 1 oktober besteden we aandacht aan wereldmissiedag. Koor Voice zingt in deze viering. U bent allen van harte welkom en we hopen veel kinderen te mogen begroeten.

### PRACHTIGE NOTENCOMBINATIES EN HELDERE KLANKEN GOLVEN DOOR DE KERK

Je kent wel de golven die vanuit zee het strand oprollen, een boeiend verschijnsel. Je kunt er naar blijven kijken en luisteren. Ze komen vanuit de verte met grote kracht, dan rollen ze over elkaar heen, aan het strand lopen ze lieflijk uit en strelen de aarde, de voeten. Het lijkt me een aardig voorbeeld om er de zang en muziek van ons Parochieel Zangkoor mee te vergelijken. Als onze sopranen hun stemmen mengen met de alten dan komen golven muziek op gang. Als dan de tenoren hun stemmen inzetten wordt de melodie versterkt en gaan de klanken rollen. En dan de bassen, zij dragen en geven kracht aan de zang. Och, het is zomaar een beeld om te vertellen over de zangers en zangeressen van ons Parochieel Zangkoor. Samen zorgen zij er voor, dat ons koor een belangrijke bijdrage levert aan de wekelijkse liturgie. Onder de sterke leiding van onze dirigent/organist, Peter van Est, golven hun prachtige notencombinaties en heldere klanken door de kerk. Wij zijn ons koor daar dankbaar voor!

Maar we hebben nog een koor om trots op te zijn: "Voice"!

Je moet toch maar eens komen luisteren als Voice zingt in de vieringen. Jaren geleden begonnen als een kinderkoor, tot er te weinig kinderen overbleven. Onze dirigente van toen, Anita van Bronkhorst riep er jonge moeders en vaders bij. Zo werd het wel een heel speciaal familiekoor. Voice brengt een totaal nieuw geluid, dat verfrissend is en een welkome bijdrage aan speciale vieringen, zoals gezins-familievieringen. Ze doen dat met een nieuwe dirigent/musicus Willem-Jan Hanegraaf. Maar behalve de eigentijdse zang en muziek, brengt Voice ook hele mooie inspirerende teksten. Zo'n koor is voor ons een hele rijkdom. Ook door deze zingende vrijwilligsters en vrijwilligers is onze kerkgemeenschap Sint Judocus sterk en vitaal. Tot slot blijft er nog één vraag over: waarom kom je niet meedoen?

J. van Minderhout

### OUDERENVIERING 4 OKTOBER

Onze maandelijkse bijeenkomst is op 4 oktober. Het is een bijzondere dag, nl. de sterfdag van St. Franciscus. Dat is tevens ook Dierendag. Om tien uur met een moment van bezinning in de kerk. Voorganger p. J. van Minderhout. Daarna in de pastorie om met elkaar bij te praten. We schenken lekkere koffie! We zien je graag komen!





## DE BEDEVAART IN BERGHAREN

De jaarlijkse bedevaart tot Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods op de Kapelberg van Bergharen heeft dit jaar wederom plaats gevonden in de plaatselijke kerk. Net als vorig jaar waren de weersvoorspellingen en de code oranje van het



KNMI daarvan de oorzaak, hoewel het ook nu lang droog bleef.

Het zag er zondagmiddag af en toe wel dreigend uit en dat geeft in de openlucht vaak ook veel afleiding. Nu was er volop aandacht, vooral voor pastor B. Visschedijk van Ewijk-Winssen, die hoofdcelebrant was en in zijn preek rond het thema "De zegen van Moeder" terug ging naar eigen herinneringen uit zijn jeugd. Hij vertelde hoe zijn moeder elke avond voor een schilderij in de kamer ging staan waarop zij en vader omringd door hun talrijke kinderschare waren afgebeeld en elk van haar kinderen afzonderlijk zegende. Daarbij trok zij zich niets aan van wie of wat er verder in de kamer aanwezig was. Als moeder had zij de zorg over haar kinderen, was daar dienstbaar aan en dat hoefde je niet te verloochenen.

Ook Maria is zo'n moeder, die niet klaagt, niet vraagt en haar kind steeds terzijde stond. Haar werd gevraagd om bijzondere en persoonlijke intenties ook haar zegen voor de verschillende noden in de wereld, voor Gods volk onderweg, voor levende gemeenschappen, voor slachtoffers van geweld en misbruik, voor de kleinen, de geringen en de hongerigen.

Pastor Visschedijk werd terzijde gestaan door diaken H. Witsiers en pastor A. Gooiker-Loeffen. Indruk maakten ook de Marialiederen die door de bedevaartgangers veelal uit volle borst werden meegezongen, zoals daar waren het "O reinste der Scheps'len", het "God groet u zuiv're bloeme" en het veel minder bekende maar toch zeer vertrouwd klinkende "Salve Regina". Ook het showorkest van muziekvereniging Sint Anna, onder leiding van Bert Noordam, bracht afwisselend

met het koor en in eigen setting devoot klinkende stukken ten gehore.

Met de bedevaart is tegelijk ook een einde gekomen aan het Kapelbergseizoen en zijn alle vieringen weer afwisselend op zaterdag en zondag in de Sint-Annakerk van Bergharen.

Op de avond van 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming waren de weersomstandigheden uitzonderlijk mooi waardoor vele tientallen gelovigen naar de Kapelberg kwamen. Pastor A. van Veldhoven wist de mensen op een plechtige wijze te boeien waardoor zij geïnspireerd huiswaarts keerden.

Sjaak Arntz

## GEZINSVIERING

Op 16 oktober worden de gezinnen van harte uitgenodigd om samen te vieren, te bidden en te zingen. Deze viering gaan we bidden voor kinderen in Vietnam, een land in Azië. Veel mensen zijn in dat land arm. Voor christenen daar is het niet altijd makkelijk om naar de kerk te gaan, want in Vietnam zijn er ook veel andere geloven en mensen die juist helemaal niets hebben met geloof en kerk. Daarover vertellen we meer in de viering. De hele maand oktober is het Wereldmissiemaand, waarbij we dus in het derde weekend aandacht schenken aan de kinderen. Iedereen welkom!!!

## KINDERKOOR MELODY ZOEKT BEGELEIDING!

Ons kinderkoor bestaande uit 12 enthousiaste zingzangertjes in de leeftijd van 7 tot 13 jaar, zoekt een dirigent/begeleider, die hen kan begeleiden op orgel/gitaar/... U hoeft



het niet alleen te doen, want Tiny Bruisten en Jolanda Reys behoren ook tot de begeleiders. We repeteren elke maandagavond om 19.00 uur. In overleg kan van avond en uur afgeweken worden. Heeft u interesse? Mail dan met [annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl](mailto:annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl) of bel: 024-6412627 (dinsdag-, woensdag- en donderdag-ochtend). Het is erg jammer als ons kinderkoor door gebrek aan begeleiding zal moeten stoppen! De komende periode zullen de kinderen bij elkaar blijven komen om te zingen, want ze hebben er echt lol in samen. Toch is het nu te veel gevraagd om in de kerkdiensten te zingen. Daarom zullen in gezinsvieringen het Gemengd koor of Neo Nata zingen. Daarbij zullen we gebruik maken van cd's en proberen om met de kinderen in de kerk en alle mensen samen te zingen. En wie weet... kan Melody binnenkort een doorstart maken. Dat zou geweldig zijn!

Pastor Annemarie

## KLOOSTERRECEPTEN

### PETERSELIE-HUTSPOT

(voor 4 personen)

3 teentjes knoflook (fijngehakt)

3 eetlepels slaolie

8 aardappelen (in schijfjes)

1 grote ui (gehakt)

100 gram gehakte peterselie

zout en peper



De oven voorverwarmen op 180 graden.

Knoflook even in slaolie smoren.

Een braadpan van plm. 2 liter inhoud, met boter invetten. Deze als volgt met dunne laagjes vullen: schijfjes aardappel, gehakte ui, gehakte knoflook. Elke laag royaal met peterselie bedekken onder toevoeging van zout en peper. De bovenste laag beboteren en nogmaals zout en peper toevoegen.

De pan voor 2/3 tot 3/4 met water vullen. Dit moet voorzichtig langs de kant gebeuren, zodat de laagjes niet verspoeld worden; de inhoud mag ook niet helemaal onder water komen staan. De pan afdekken en 1/2 uur in de oven zetten bij een temperatuur van 180 graden.

Twintig minuten uit laten wasemen.



*Parochiemuseum "De Kijkzolder" is geopend op de laatste zondag van de maand van 12.00 uur tot 13.30 uur. Groepen kunnen voor andere tijden een afspraak maken met 024 6414659.*

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren

Martin Claes

Piet van Erp

Donny Merx

Theo v.d. Weegen

Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?  
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:

apostelbode@detwaalfapostelen.nl

## GERARDUSKALENDER 2012



Dagelijks zijn er mensen die even ruimte en rust willen om tot zichzelf te kunnen komen, om inspiratie op te doen, om in stilte een moment te mediteren of te bidden. De Gerarduskalender biedt voor elke dag diepgang via spreuken, bijbel- en bezinningsteksten, gebeden enz. En de achterzijde

van de scheurblaadjes biedt luchtige ontspanning in puzzeltjes, interessante informatie, praktische tips en mopjes.

De prijs van de kalender bedraagt € 5,45. De opbrengst van de Gerarduskalender is bestemd voor missionaire en pastorale werk van de redemptoristen. De kalender kan ook een verrassend cadeau zijn bij feestdagen, verjaardagen of speciale gelegenheden...

Te koop bij:

Mw. M. Rouw-Manders, Kasteellaan 26n,  
6602 DE Wijchen, 024-6414500

of Dhr H. van den Berg, Korenstraat 7,  
6617 CB Bergharen, 0487-531708



### STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur

Wilt u het parochieblad ontvangen en krijgt u dit nog niet? Knip dan deze bon uit en stuur die naar het redactieadres: Oosterweg 4 6602 HD Wijchen. U kunt deze bon ook afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

**WEEMOED**

Nee, dit wordt geen somber stukje. De nazomer omarmde ons hartstochtelijk in Maastricht. We dronken koffie en keken van boven neer op een drukke straat in het centrum van deze prachtige stad. Mensen bleven staan, geboeid door iets wat ik vanaf onze plek net niet kon zien. Jong en oud, iedereen glimlachte onder een felle septemberzon. Ik werd nieuwsgierig. Wij gingen naar buiten en zagen vier jonge violisten die wondermooie klanken uitdeelden aan de toehoorders. Een vleugje weemoed overviel me. Hij zou er zeer van genieten hebben, onze muzikale vriend die net voordat wij zuidwaarts gingen was overleden. Naast mij wiegde een jonge vrouw haar kind in de armen. Vóór ons schuifelde een zeer oude vrouw achter haar rollator naar voren en gaf een muntstuk aan de muzikanten. Bomen lieten al wat bladeren vallen, ik raapte een glanzende kastanje op. Leven en dood gingen hand in hand over de oude keien. De muziek stierf weg, de eeuwigheid tegemoet. Alles was in beweging, er leek geen einde aan te komen. Wij liepen door, en onze oren werden opnieuw verast. Het klonk alsof de componist Bach zelf op een kerkorgel zat te spelen, maar het waren twee



accordeonisten. Met gesloten ogen waande je je in een grote kathedraal. Het was werkelijk aangrijpend zoals de twee mannen opgingen in de muziek. Ik heb groot ontzag gekregen voor het menselijk lichaam met al zijn zintuigen, het laat ons 't leven proeven hier op deze aarde. Maar alles heeft zijn tijd. Zondagavond, een volle kerk in Wijchen. De muzikale vriend wordt herdacht in een avondwake, hij moest afscheid nemen van zijn lichaam waarin hij zo vele jaren had mogen wonen. Na de dienst zijn we een stukje gaan rijden over de Maasdijk. De zon was nog niet helemaal verdwenen en gaf een bijzondere kleur aan de uiterwaarden. Plotseling veroorzaakte een regenbui een schitterende regenboog die lang bleef staan. Voor mij was het een eerbetoon aan de overleden vriend, die innemende, vriendelijke man.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627  
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl)  
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **06-13934368**

**Pastoraal team**

R. de Kruijff	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276
C. Janssen	diaken	024-6412627

H. Antonius Abt • Oosterweg 4  
 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2  
 6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37  
 6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37  
 6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324  
 6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32  
 6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
B. Oosterveer	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •  
 6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32  
 6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8  
 6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5  
 6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24  
 6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11  
 6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

## LEVEN MET ZIEKTE EN BEPERKINGEN



*Tranen*

*In de bal  
Zie ik mijn toekomst*

*In de zon  
Denk ik aan mijn mooiste herinneringen*

*Met de maan  
Bespreek ik al mijn ellende*

*Met de regen  
Wil ik wedden  
Dat ik meer tranen heb laten vallen*

Bovenstaand gedicht met de titel 'Tranen' werd geschreven door Hatice Kocyigit. Ze werd in 1985 in Turkije geboren, maar vlak na haar geboorte kwamen haar ouders met haar naar Nederland toe. Vier jaar geleden verscheen van haar een dagboek, dat de titel 'Dagboek van een dapper meisje' draagt. Vooraan in dit boek vinden we bovenstaand gedicht. Ik kwam met haar en haar boek in aanraking, omdat Hatice als gevolg van wat een ernstige spierziekte bleek te zijn, als jong meisje op Werkenrode te Groesbeek, onderdeel van Pluryn, kwam te wonen. Werkzaam als geestelijk verzorger bij Pluryn, kreeg ik het boek een keer cadeau.

Het is een dagboek dat op vele mensen, zieken en gezonden, veel indruk heeft gemaakt. Ook op mij. Het is een verhaal over tegenslag én moed. Zelf schrijft zij op haar website (<http://www.hatice-k.nl/>) over haar boek: "Een boek dat tegen ieder zieke mens de boodschap geeft om

de moed niet op te geven. Een boek dat tegen gezonde mensen zegt wees zuinig op je leven, weet dat dit iedereen kan overkomen. Een boek waar ik zo lang naar gezocht heb toen ik net ziek was".

Een progressieve spierziekte schopte haar hele leventje en haar droom om sportlerares te worden in de war. Dapper ging ze de strijd aan met de pijn en de vermoeidheid die haar teister(d)en en met de artsen die haar, naar haar eigen zeggen, alsmat niet serieus namen. Hatice droeg haar boek op aan alle zieke mensen ("Ik hoop dat ze wat aan mijn boek hebben"), maar had dan ook nog een boodschap voor artsen: "Zeg nooit dat iets bij patiënten tussen de oren zit. Laat ze nooit alleen achter met slecht nieuws en leef met je patiënten mee. Ze komen niet voor niets naar jullie toe".

Voor wie in zijn of haar leven, op jonge of op latere leeftijd, ziek wordt en moet leren leven met beperkingen - en dat kan inderdaad ieder van ons zomaar overkomen - , valt de toekomst die hij of zij in gedachten had, in duigen. Er treedt ineens een diepe breuk op tussen ons verleden en de toekomst. Er overkomt je dan de ervaring van chaos en verwarring. Wie in zo'n situatie belandt, wil dan natuurlijk zomogelijk graag beter worden, maar ook terug kunnen vallen op een gezondheidszorg die meer doet dan het genezen, behandelen of verplegen van een ziek(t)e. Je wilt de kans krijgen om die ingrijpende ervaring te verwerken, om 'op verhaal te komen', en om daarna en daardoor, met de beperking, weer 'heelheid' te kunnen gaan ervaren. Maar daar is helaas vaak geen tijd of geld voor, of geen bereidheid toe.

Wie gezond is, kan vaak veel leren, zo is mijn persoonlijke ervaring, van mensen die in hun leven geconfronteerd zijn met ziekte, lichamelijk of geestelijk, met de beperkingen die er het gevolg van zijn, maar die het ook een plaats hebben kunnen geven in hun leven. Hun moed en levenslessen blijven je altijd bij. Hatice is voor mij een sprekend voorbeeld van zo'n mens.

Pastor Bert Oosterveer

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in november 2011.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 oktober 2011 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen.