

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 1
nummer 9, november 2011

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balگوj, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**DE GEVENDE LIEFDE IS DE WEG TOT GOD
EN DE MENSEN.**

DEUGDETHIEK

In een cursus van ongeveer 12 bijeenkomsten willen we aandacht besteden aan de deugden. Het woord "deugd" heeft in onze tijd geen goede naam. Deugdzaamheid doet denken aan braaf, vroom, schijnheilig. Wie wil er nou deugdzaam leven?

Ethiek is kort gezegd "vragen stellen" over goed en kwaad. De centrale vraag daarbij is: wat is goed leven? In dit pogen zoeken we ondersteuning bij grote denkers als Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino en vele andere denkers. Een groot aantal deugden willen we onder de loep nemen: vertrouwen, vriendschap, vrijgevigheid, respect.

Startdatum

Dinsdagmorgen 8 november

9.30 tot 11.30 uur

of woensdagavond 9 november

20.00 tot 22.00 uur

GELOVEN EN WETEN

In een cursus van ongeveer 12 bijeenkomsten willen we onze blik richten op de verhouding geloven en weten. Heeft geloven iets met weten te maken? Heeft weten iets met geloven te maken?

Het verstand, ons denken, heeft zijn grenzen, maar wat ligt er achter de grens van ons rationeel kennen? Grote denkers als Aristoteles, Augustinus, Descartes, Sören Kierkegaard willen ons daarbij helpen.

Startdatum:

Dinsdagavond 8 november van 20.00-22.00 uur

DIVERSE ONDERWERPEN

Zoals De Vrije Geest, Stilte, God en Euthanasie etc. Deze cursus is inmiddels op 12 oktober gestart.

Plaats: Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen

Cursusleider: Anton Klerkx

Aanmelding: tel. 024-6412627

Email: cursussen@detwaalfapostelen.nl

A.J.Klerkx@xmsnet.nl of 024-6415089



Hé, hé een beetje RESPECT ja

**1 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR**

Ouderenbijeenkomst H. Judocus Hernen

3 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Iedere ketter heeft zijn letter"

Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

6 NOVEMBER 09.30 – 17.15 UUR

Katholieke Jongerendag Den Bosch

Meer info: www.jongkatholiek.nl

8 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

8 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Cursus van 12 bijeenkomsten (start):

"Geloven en Weten"

Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

10 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Spinoza: een wijsgerige dwarsligger"

Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

13 NOVEMBER

Ceciliafeest Gemengd Koor H. Judocus Hernen

14 NOVEMBER EN 28 NOVEMBER 20.00 UUR

Lezen met Paus Benedictus

parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

17 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Drewermann: kerkvader of ketter"

Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

20 NOVEMBER

Jaarlijks vrijwilligersfeest H. Paschalis Baylon Woezik, om 9.30 uur H. Mis en daarna tot ± 14.00 uur naar zaal Verploegen

22 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

24 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Godsbeelden moeten breken"

Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

27 NOVEMBER 15.00 – 19.30 UUR

YouCat (catechismus voor jongeren) bijeenkomst

Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

4 DECEMBER

Vrijwilligersmiddag H. Johannes de Doper Balgoij om 11.00 uur viering in de kerk en daarna naar café van Haren

6 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

20 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

DE EERSTE APOSTELSPELD



DE APOSTELSPELD VOOR MEVR. TONNY LOEFFEN- SCHOORLEMMER UIT OVERASSELT

Begin 2011 heeft het bestuur besloten om een apostelspeld te laten ontwikkelen. Het doel van de speld is om jaarlijks een vrijwilliger die zich bijzonder voor de parochie heeft ingezet te kunnen belonen. Deze ene vrijwilliger staat dan

ook symbool voor alle andere betrokken vrijwilligers bij De Twaalf Apostelen.

De Nijmeegse kunstenares Mieke Stikkelbroeck (www.orafarte.com) heeft een prachtige gouden speld ontwikkeld geïnspireerd door het logo van de twaalf apostelen.



Door de plaats van de stenen krijgt het centrale kruis (Taukruis) op de gouden erespeld de uitstraling van een uitnodigend Christusfiguur te midden van zijn

volgelingen.

Het bestuur heeft voor de zomer aan alle contactraden gevraagd om iemand voor te dragen voor de apostelspeld. Uit alle voordrachten is in september een keus gemaakt. Het bestuur heeft besloten om de speld toe te kennen aan: Mevrouw Tonny Loeffen-Schoorlemmer.

Tonny Loeffen-Schoorlemmer is al vele jaren lid van het zogenaamde "pastoraat van nabijheid" (voorheen "ziekenpastoraat"). In die hoedanigheid bezoekt zij op regelmatige basis zieken en ouderen (tachtigplussers). Sinds Overasselt in 2006 is begonnen met de zogenaamde Mijlpaalvieringen (vieringen op iedere tweede dinsdag van de maand in de Mijlpaal, ontmoetingsruimte van het wooncomplex voor ouderen) is Tonny Loeffen-Schoorlemmer hier als lid van het pastoraat van nabijheid bij betrokken en zorgt zij ervoor dat alles klaarstaat om deze vieringen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tot voor kort was zij ook lid van de telefoonwacht van de pastorale eenheid "Streekparochie Maaskant". Met het ontstaan van de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen in september 2010 is zij lid geworden van de vouwgroep en "Last but not least" staat Tonny altijd klaar voor allerlei hand- en spandiensten. Zoals pastor Van Velthoven het verwoordt: "je kunt Tonny voor (bijna) alles vragen, zoals het openen van de deur van

het parochiecentrum voor gasten die worden verwacht, het ondersteunen van de pastor (bijvoorbeeld koffie zetten) bij het ontvangen van gasten, het verzorgen van koffie na afloop van bijzondere vieringen in onze kerk, het meedenken over plannen die gemaakt moeten worden of over de oplossing van bepaalde problemen, etc."

Belangrijk in de overwegingen om Tonny Loeffen-Schoorlemmer de speld toe te kennen zijn enerzijds de aard van haar werkzaamheden en anderzijds de wijze waarop zij deze verricht. De werkzaamheden die Tonny verricht zijn bij uitstek werkzaamheden in de voorwaardelijke en dienende sfeer. Zij is vooral ondersteunend voor de ander en zorgt ervoor dat die ander in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten. Tonny plaatst zich daarbij nooit, op ook maar enigerlei wijze, op de voorgrond.

Mevrouw Tonny Loeffen-Schoorlemmer uit Overasselt is daarmee een waardige eerste ontvanger van de apostelspeld. Onder het toeziend oog van een overvolle kerk en met een groot applaus krijgt zij na het uitspreken van bovenstaande woorden het kleinood opgespeld door Rudy de Kruijf.

Na afloop ontvangt zij nog de felicitaties van velen uit de kerk.

Bea Schouten

ENKELE GOEDE ADVIEZEN

Alles wat ik moet weten, heb ik geleerd uit het verhaal over de Ark van Noach...

- 1) Mis de boot niet.
- 2) Onthoud dat we allemaal samen in dezelfde boot zitten.
- 3) Denk vooruit: Het regende nog niet toen Noach de Ark bouwde.
- 4) Zorg dat je fit blijft. Ook als je 60 bent kan iemand je nog vragen om iets groots te doen.
- 5) Luister niet naar al die kritiek. Ga gewoon door met het werk dat gedaan moet worden.
- 6) Bouw je toekomst op hoge grond.
- 7) Voor je eigen veiligheid: Reis in tweetallen.
- 8) Snelheid is niet altijd in je voordeel. De slakken waren aan boord met de cheeta's.
- 9) Als je gestrest bent, zweef/relax een tijdje.
- 10) Onthoud: De Ark was gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals.
- 11) Maak je geen zorgen over de stormen. Er wacht je altijd een regenboog.

Ineke Wintjes





HOE ZIT DAT?

In de Geloofsbelijdenis die we bij ons Vormsel uitspreken staat:
Die nedergedaald is ter helle...
Wat betekent dat? Vormelingen Wijchen



Onze Geloofsbelijdenis kun je verdelen in drie stukken: Ik geloof in God, ik geloof in Jezus Christus en ik geloof in de Heilige Geest. De zin –die nedergedaald is ter helle– wordt door ons uitgesproken in het tweede stuk. Het stuk waarin we ons geloof in Jezus Christus uitspreken.

We lezen dat Jezus uit Maria geboren is, aan het kruis geslagen, gestorven en begraven. Dan komt het stukje 'die nedergedaald is ter helle' en het gaat verder met 'de derde dag verreezen uit de doden en opgestegen ten hemel'.



Nadat Jezus in het graf gelegd is en voordat hij is verreezen, is Jezus dus ter helle nedergedaald. Zou daarmee bedoeld worden dat hij in de hel is geweest? Nou, na lang zoeken heb ik gevonden dat met 'helle' niet de hel wordt bedoeld zoals wij die uit verhalen kennen. Met 'helle' wordt het dodenrijk bedoeld.

In de Bijbel kun je lezen dat de Hemel, voordat Jezus

er was, gesloten was. Alle doden, goede en slechte, waren in het dodenrijk. Een plaats waar zij God niet kunnen zien en allemaal wachten op de Verlosser. In de drie dagen na Jezus' dood en voor de verrijzenis is Jezus neergedaald tot in het dodenrijk (helle) om ook aan alle doden de Blijde Boodschap te laten horen. Hij is daar heengegaan om de doden van alle eeuwen de 'stem van Gods Zoon te laten horen' (Joh.5,24), om hen te bevrijden van de kettingen van de dood en samen voor eeuwig te leven bij God, onze Vader.



Jezus is neder gedaald ter helle om alle doden van de eeuwigheid de kans te geven verder te leven in de hemel. Vroeger werden deze woorden op Paaszaterdag gezegd: 'Ontwaak, gij die slaapt, want Ik heb u niet daarom geschapen, opdat gij hier in de onderwereld geketend uw dagen slijt. Sta op uit de doden, Ik ben het leven van de doden.' Jezus heeft de drie dagen na zijn dood heel goed gebruikt.

Ineke Wintjes

PS. Heb jij nog een vraag voor HOE ZIT DAT? Mail je vraag naar: Ineke.wintjes@detweaalfapostelen.nl

YOUCAT-BIJEENKOMST MET DE BISSCHOP

Op zondag 27 november zal één van onze bisschoppen naar het parochiecentrum in Wijchen komen om met jongeren te praten over de YouCat. In de vorige Apostelbode heeft een stukje gestaan over de YouCat, de catechismus voor jongeren. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. De jongeren die afgelopen zomer naar de WJD in Madrid zijn geweest én de jongeren die er helaas niet bij konden zijn en de verdieping en gezelligheid ervan hebben moeten missen.



Tijdens elke bijeenkomst is er uitleg over een gedeelte van de YouCat en uitwisseling over wat er verteld is. Natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid en ontmoeting. Elke middag wordt afgesloten met een H. Mis en een eenvoudige maaltijd. De bisschop en de hulpbisschoppen zullen bij toerbeurt aanwezig zijn bij de bijeenkomsten.

Iedere maand zal de bijeenkomst op een andere plek in het bisdom plaatsvinden. Elke bijeenkomst is op een zondag, steeds van 15.00-19.30 uur. Het schema t/m februari 2012 is als volgt:
Zondag 30 oktober:
in Oirschot, Nieuwstraat 17 (parochiecentrum)

Zondag 27 november:
in Wijchen, Oosterweg 4 (parochiecentrum)
Zondag 18 december: in Cuijk
Zondag 29 januari 2012
(locatie wordt nog bekend gemaakt)
Zondag 26 februari 2012
(locatie wordt nog bekend gemaakt)

Jongeren kunnen zich bij elke bijeenkomst opnieuw aansluiten. Wel wordt gevraagd (i.v.m. de maaltijd) een e-mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl met daarin de datum van bijeenkomst(en), naam en evt. dieetwensen.

Al zin in 6 november? De Katholieke Jongerendag in Den Bosch!! Het programma van de Katholieke Jongerendag staat als een huis. Het programma van de Katholieke Jongerendag van 6 november 2011 begint om 9.30 en duurt tot 17.15. Om 16.00 is er afsluitende eucharistieviering. Er is een spetterend voorprogramma met Rob van Rossum en een hoofdprogramma met de sprekers Antoine Bodar en Maria Voce, zanger Kees Kraayenoord en radioprogramma KraakHelden. Voor meer info jongkatholiek.nl

DE KIJKZOLDER ... EEN ECHT MUSEUM

ONS PAROCHIEEL KERKELIJK MUSEUM ... EEN ECHT MUSEUM.

Een echt museum vertelt een verhaal. En dat doet ons museum. We vertellen over de tijd, dat het hele leven van personen, gezinnen, van heel de gemeenschap, van de vroege morgen tot de late avond sterk bepaald werd door de kerk, de parochie, de pastoor. Het is de tijd vóór het Vaticaans Concilie 1962 -1964. Daardoor en daarna



kwamen er snel grote veranderingen op gang. Kerken, parochies, katholieke gelovigen hebben er toen naar uitgezien, zeker in onze Nederlandse Kerkprovincie. In een zeer korte tijd verdween er een hele godsdienstige kerkelijk cultuur, het Rijke Roomse Leven. Daaruit blijkt wel, dat de veranderingen allang bezig waren. Er werd van alles afgeschaft. Als je er op terug kijkt lijkt het een beeldenstorm. Heel veel objecten gingen naar de zolders van sacristieën en pastorieën, ze werden verkocht of weggeven.

Al die prachtige materialen, weggestopt in dozen, verfrommeld in kasten of achteloos in een hoek gegooid, lagen ons aan te kijken. Toen we dat eenmaal zagen en die oude rijkdom verzameld hadden, ontstond al gauw het plan om er iets mee te doen. Zo werd ons parochieel, kerkelijk museum De Kijkzolder geboren. En, alsof iedereen er op zat te wachten, van alle kanten uit ons dorp en de hele omtrek, werden ons hele belangrijke objecten aangeboden. Intussen hebben we een zeer grote collectie. Soms kostbare en bijzondere objecten, maar ook typische voorwerpen, die zeer kenmerkend zijn voor die periode voor 1965.

Met al die objecten vertellen we in ons museum het verhaal over het kerkelijk en godsdienstig leven van parochianen en gezinnen, van heel de katholieke gemeenschap, vóór de jaren 60. Het is voor ouderen een herkenbaar, nostalgisch, verhaal. Je kunt ervan genieten en al die oude dierbare herinneringen terugzien. Voor jongeren vertelt het over een kerkelijk, godsdienstig

leven, dat voor generaties voor hen een grote rijkdom was.

Een parochieel kerkelijk museum is, in deze periode waarin heel veel verandert en verdwijnt, van eminent belang. Het bewaart en waardeert vele attributen en kostbare objecten voor de eigen parochie. Ze vertellen over het verleden en kunnen de toekomstige ontwikkelingen inspireren. Het gaat immers om de geloofsbeleving, zoals deze er in het verleden uitzag, in deze tijd vorm krijgt en zich in de toekomst zal ontwikkelen. Iedere laatste zondag van de maand, van 12.00 uur tot 14.00 uur

Help ons, vooral met oude foto's. Ons museum ontvangt nog steeds allerlei voorwerpen, die kenmerkend zijn voor die tijd. Er liggen nog steeds hele mooie herinneringen aan die periode bij mensen thuis. Laat ze niet verdwijnen in de klinko, schenk ze aan ons museum. In het bijzonder vragen we om oude foto's, uit de tijd vóór 1965. Foto's van huwelijken, Eerste Communievieringen, processies, bedevaarten, e.d. We zien er naar uit!

Jos van Minderhout

OVERLEG

"Wat zou het me een enorme kick geven, als het er nog eens een keer van zou komen", heb ik vaak gedacht, gezegd en geschreven: een landelijke (maar beter nog een wereldwijde) dialoog met alle betrokkenen over de toestand in onze Kerk, en hoe we verder moeten. Waar geloven we (nog) in? Bisschop Muskens heeft eerder gesproken over zijn wens: een Derde Vaticaans Concilie. Een klein berichtje in TROUW van vrijdag 14 oktober j.l. deed die hoop weer opleven. Het betreft wél een oproep binnen onze eigen kerkprovincie.

Persoonlijk heb ik erg goede herinneringen aan de Pastorale Gesprekken voorafgaand aan het Landelijk Pastoraal Overleg van Noordwijkerhout na het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Zou de uitnodiging aan de Nederlandse bisschoppen waar het krantenbericht van spreekt en waarvan hierbij een overdruk, weerklink vinden? Ik zou het een geweldige ervaring vinden.

Kritisch Mariënborg wil beraad met rk bisschoppen

Mariënborg, de vereniging van kritische katholieken, roept de Nederlandse bisschoppen op tot een pastoraal beraad met katholieken die zich medeverantwoordelijk voelen voor de kerk. "Katholieken komen al vele jaren niet toe aan een dialoog over wat hen ten diepste beroert", vindt de vereniging. Ze stelt voor dat de bisschoppen in 2012 en 2013 in elk bisdom een pastoraal beraad houden met afsluitend een nationaal beraad. Het Landelijk Pastoraal Overleg, een informele gedachtenwisseling tussen leiding en gelovigen, is sinds 1998 niet meer bijeen geweest. De bisschoppenconferentie wilde gisteren nog niet reageren.

Theo Thier

PAROCHIEPARLEMENT

Misschien is het even schrikken bij het lezen van deze titel. De hiërarchie heeft immers weinig op met democratie en parlement in de Kerk. Helaas.

De samenkomst van vijftien geïnteresseerden op zaterdag 8 oktober j.l. in een van de zalen van het parochiecentrum deed daar toch een béetje aan denken. Een beetje. De eigenlijke titel was wel een heel andere: 'IMPULSBIJEENKOMST'.

"Wat moet ik daar nou mee?", denkt u. Terecht. Dacht ik ook. Ik ben er geweest om daar achter te komen. Misschien vindt u in dit stukje een antwoord.

Een bijbeltekst, gekozen door Koos Leemker en Martin Claes, van het Catechetisch Beraad, moest als aanloop voor gesprekken dienen.

(Als u die na wilt lezen: Handelingen van de Apostelen; hoofdstuk 17; vers 16-34)

Het gaat in dat stuk over de apostel Paulus, die eigenlijk niet direct een apostel-van-het-eerste-uur was. Een beetje een late roeping, om het zo maar eens te zeggen. Wel slim, doortastend en goed van de apostolische tongriem gesneden.

In Athene in Griekenland, waar hij naar toe gereisd was, kwamen die eigenschappen hem erg goed van pas, want hij wilde daar de heidenen (al zei Paulus dat niet met evenzoveel woorden) met De Boodschap laten kennismaken. Hij stond daar ergens temidden van geleerde lui, die van iemand anders niet voetstoots van alles en nog wat aannamen, en al zeker niet van een onbekende vreemdeling met een wat eigenaardig verhaal over een Onbekende God.

Eén van de dingen die Paulus aan zijn toehoorders probeerde duidelijk te maken, was: "Wij mensen zijn van goddelijke afkomst", en ook: "God wil, dat wij Hem zoeken, maar het goddelijke zit hem niet in goud, zilver of ander moois".

Waarin dan wél? Dat was één van de vragen, die we van Koos en Martin meekregen, om in kleine kring (van een stuk of vier mensen) te overdenken. Dat leverde heel wat interessante uitspraken, ideeën en discussies op, zoals:

- "Geholpen door Gods Geest proberen waar te maken waarin we geloven"
- "Creatief zijn in het betonen van naastenliefde"
- "De mens is belangrijker dan de kerkelijke regel"
- De eigen verantwoordelijkheid en ruimte om volgens je eigen levensovertuiging en geweten te kunnen leven kwamen ter sprake.

Maar ook mede het beleid kunnen bepalen of minstens daarin gehoord te worden, zoals in een echte

democratie via het parlement gebeurt, kwam aan de orde. Want zeker is wel, dat kerkleden, die immers ook deel uitmaken van een democratisch bestel, eraan gewend zijn geraakt gehoord te worden.

Vooraf in moeilijke tijden waarin de Kerk nu verkeert en waarin verstrekkende beslissingen genomen moeten worden, mag dat niet óver de parochiaan en tegelijkertijd zónder hem/haar gebeuren.

In die discussies proefde je iets van hoe het er ook in een democratischer Kerk aan toe zou kunnen (en moeten) gaan.

De kerkelijke beleidsbepalers van vandaag trekken bij dit soort overwegingen de neus op, want in hun ogen is de Kerk van een andere orde. Maar Vaticanum II opende een deur naar de wereld, waarin democratie zoal niet overal een feit, dan toch bevochten wordt.

Wil de Kerk, althans in ons land, niet helemaal ten onder gaan, dan zal ze daar, denk ik, weer oog voor moeten krijgen, zoals ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie waarin het hoofdstuk "Het volk gods" een prominente plaats in de discussies innam, en dat in gang werd gezet door paus Johannes XXIII, Een heilige paus met visie.

Theo Thier

IMPULSBIJEENKOMST

De bijeenkomst voor vrijwilligers van parochie De Twaalf Apostelen in het parochiecentrum Wijchen op 8 oktober 2011 begon om 10.00 uur en eindigde om 15.00 uur.

Wij waren deze dag met 15 personen aanwezig om ons te verdiepen en inspiratie op te doen. Martin Claes opende met een gebed. Vervolgens heeft Martin heel duidelijk uitleg gegeven over de Bijbeltekst: Hand. 17, 16-34.

We hebben gekeken naar de manier en met wat voor een bezieling Paulus in de stad Athene zijn denkwijzen ging uitdragen. Paulus te midden van de mensen sprak ze positief aan en dan waren zij snel op zijn hand. In deze geest hebben wij voor de lunch drie discussievragen in groepjes op een flap over beantwoord.

Na de middag hebben wij deze antwoorden naast elkaar gezet en met elkaar besproken. We leven als vrijwilligers in een grote parochie met verschillende visies en opvattingen. Het is een uitdaging en het brengt ons tot creativiteit. We leren een mening te vormen en te informeren. De parochie is een gelovige gemeenschap ten dienste van de medemens. Dit alles mogen wij doen in de geest van Jezus van Nazareth.

Bert van Bortel
geloofsgemeenschap st. Victor Batenburg

ACTIE KERKBALANS 2012

Eind vorig jaar is door het bestuur van de parochie De Twaalf Apostelen besloten om in het jaar 2012 de Actie Kerkbalans in alle geloofsgemeenschappen hetzelfde te gaan uitvoeren. Een werkgroepje is in juni jl. begonnen



met de voorbereidingen om dat te realiseren. Een belangrijke voorwaarde is dat de bijdrage per geloofsgemeenschap zichtbaar moet zijn. De werkgroep heeft met de contactpersonen van Kerkbalans van de 12 kerken overleg gehad en een inventarisatie gemaakt van de verschillende manieren, waarop de bijdragen van de parochianen werden geïnd. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van overboekingen per bank of giro. Dit is een ontwikkeling die wij graag stimuleren. Het is de voordeligste manier van betalen en ook administratief gemakkelijk te verwerken. Hieraan wordt in de volgende Apostelbode aandacht besteed.

In een groot aantal van de 12 geloofsgemeenschappen werd al gebruik gemaakt van de acceptgirokaart als betaalmiddel. Mede daarom is ervoor gekozen de acceptgirokaart in de gehele parochie in te voeren.

De mogelijkheid om uw bijdrage te regelen met een doorlopende machtiging blijft.

Wij vragen uw aandacht om te overwegen of de afspraak die u in het verleden heeft gemaakt over de hoogte van het bedrag dat wordt overgeschreven, eventueel aangepast kan worden.

In de Apostelbode van december a.s. wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de Actie Kerkbalans 2012.

Het parochiebestuur

INLOOPCAFÉ



Vaak zijn de laatste maanden van het jaar koud en winderig.

Maar op de dinsdagen kunnen ouderen uit onze parochie een stukje warmte en gezelligheid vinden in ons parochiecentrum aan de Oosterweg 4 in Wijchen.

Op dinsdag 8 en 22 november, plus op 6 en 20 december, is het inloopcafé weer open vanaf 'n uur of tien tot rond half twaalf. Welkom!

Gerry, Tiny, Nel, en Waldi

VANUIT HET BESTUUR

WAT WORDT DE BESTEMMING VAN DE PASTORIE KERKSTRAAT 13 IN NIFTRIK?

De pastorie die hoort bij de H. Damianus kerk in Niftrik is vrij gekomen. Het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen bezint zich op een nieuwe bestemming en wil de mening van de Niftrikkers daarover graag horen.

Het is een prachtig, karakteristiek pand, dat qua interieur niet helemaal bij de tijd is.

Om te beginnen is Makelaar Driessen gevraagd om het pand te beoordelen en een advies te geven over de huurwaarde en de verkoopwaarde van het pand in de huidige toestand en na opknappen, als er een nieuwe keuken, badkamer, toilet en aanpassing van de elektriciteit zou plaats vinden. Zijn advies is een huurprijs van 10.800 euro per jaar in de huidige staat en 12.000 euro na opknappen en een verkoopprijs van 395.000 euro in de huidige staat en 455.000 euro na opknappen.

Daarmee heeft het bestuur een richtlijn als er met geïnteresseerden verder gepraat wordt.

In het bestuur is ook de vraag gesteld of het pand een gemeenschapsfunctie zou kunnen krijgen. Zou het pand geschikt gemaakt kunnen worden voor (alleenstaande) ouderen, die graag in Niftrik willen blijven wonen, maar veel kleiner willen en indien nodig verzorging krijgen.

In Nederland is de organisatie Buurtzorg op dit terrein actief en naar blijkt ook zeer effectief. Vraag is natuurlijk of er in Niftrik behoefte is aan een dergelijk huis. De verbouwing die daarvoor nodig is, is ingrijpend en moet resulteren in een lift, appartement-achtige bewoning en misschien een gemeenschappelijke ruimte. De vraag is ook of er particulieren en/of instellingen te vinden zijn die zo'n project van de grond willen tillen als er behoefte aan is. Natuurlijk moet ook de gemeente en de organisatie Buurtzorg in zo'n plan betrokken worden.

Geïnteresseerden in een van deze opties wordt gevraagd zich met een motivatie voor hun interesse te melden bij de secretaris van het Parochiebestuur: de heer P. Duijkers, Oosterweg 4, 6602 HD, Wijchen, of via e-mail: p.duijkers@xms-net.nl

**WERELD
WINKEL**
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

ADVENT EN KERSTMIS 2011

**"EEN HUIS VOOR GOD GEBOUWD,
EEN THUIS VOOR MENSEN"**

Aldus luidt het motto, de rode draad zoals we die als pastores voor ogen hebben voor de liturgie tijdens de komende Advents- en Kersttijd. Vanaf het eerste weekend van de Advent, eind november, tot en met Kerstmis willen we dit thema nader uit gaan werken, en van verschillende kanten gaan belichten in de verkondiging en door de keuze van de liturgische teksten.

We kwamen op dit thema na het zien van de indrukwekkende film 'Des hommes et des Dieux', tijdens de bezinningsdagen van ons dekenaat, afgelopen september in het trappistinnenklooster te Oosterbeek. Uitgaande van het thema 'de eindigheid van ons leven' hebben we toen samen uitvoerig bij verschillende scènes uit die film stilgestaan en die met elkaar besproken. Het is een film die het verhaal vertelt van 7 trappisten die zo'n 15 jaar geleden in Algerije werden vermoord. In een door oorlog en strijd verbitterd land, werkten zij onder anderen aan vrede en verzoening tussen christenen en moslims; hun hele leven stond in het teken van individuele onthechting, soberheid en solidariteit. Tegenover het Algerijnse regime en tegenover extremistische moslims in het land namen zij een vreedzame positie in en weigerden ze hun klooster, hun post en hun moslimbroeders te verlaten, met gevaar voor eigen leven dus. De film kreeg in 2010 op het filmfestival van Cannes (terecht) een hoge onderscheiding.

We zijn van plan om in de Advents- en Kersttijd de genoemde film een of meerdere keren op een parochie-avond te laten zien, ook met de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over de film en over het thema van de liturgie naar Kerstmis toe: 'Een huis voor God gebouwd, een thuis voor mensen'. Wanneer dat precies zal zijn, weten we op dit moment nog niet, maar in een later stadium zult u daar vast meer over kunnen horen in de kerken of erover kunnen lezen, bijvoorbeeld op de website van de parochie.

Het door ons gekozen thema willen we in onze kerkgebouwen zichtbaar gaan maken door letterlijk te gaan bouwen aan een huis (herberg? stal?) dat een plaats krijgt vooraan in de kerk. Ieder weekend van de Advent nadert het huis dan weer iets meer zijn voltooiing. We bekijken tenslotte de komende weken ook, of er mogelijkheden zijn om muziek en gezangen uit de film zelf, tijdens onze vieringen te gaan gebruiken.

Namens het hele team,
Pastor Bert Oosterveer

IN GESPREK MET ...

In gesprek met Wil van Brandenburg en Ton Wiebe.

Deze heren zijn beiden actief binnen onze nieuwe, grote parochie op het terrein van boekhouding en administratie. Het gaat om veel werk dat eigenlijk dagelijks aandacht vraagt. Reden om eens met hen te gaan praten:



Ton Wiebe

HOE ZIET DE ADMINISTRATIE VAN ONZE PAROCHIE ERUIT?

Al snel blijkt, dat er verschillende onderdelen zijn, waarbij ieder van hen 'n stuk verantwoordelijkheid draagt. De taken zijn dus onderling verdeeld.



Wil van Brandenburg

WIL, WAT VOOR TAKEN KOMEN VOOR JOUW REKENING?

Wil vertelt, dat de financiële administratie, waaronder ook de salarisadministratie, door hem worden verzorgd. Het is eigenlijk een registratie van alle inkomsten en uitgaven van de parochie.

Hij vertelt daarbij dat het de bedoeling is, dat alles centraal geregistreerd wordt op het parochiecentrum. Dat is nog niet helemaal op orde, maar binnenkort verwacht hij dat alles goed geregeld zal zijn. Natuurlijk heeft Wil daarvoor de gegevens van de 12 geloofsgemeenschappen nodig. De vroegere penningmeesters hebben nu nog een "schaduw" administratie. Deze gegevens sturen zij door naar ons. Bij dit werk wordt Wil geholpen door Geert Goossens, die helpt bij de financiële administratie. Ook Cor Janssen uit Alverna helpt bij de actie Kerkbalans.

TON, WAT DOE JIJ ALLEMAAL?

Als eerste noemt Ton de ledenadministratie. In de afgelopen tijd zijn de administratieve gegevens van de 12 gemeenschappen bij elkaar gebracht in een groot bestand. Daarna noemt hij de actie Kerkbalans. Hierbij werkt hij aan het jaarlijks administratief opzetten van de actie, waarbij 2 bestuursleden de voorbereidingen mede ondersteunen. Vervolgens zorgt Wil ervoor, dat alle betalingen worden geregistreerd. Op mijn vraag of er 'n stijgende lijn zit in de opbrengst van de Kerkbalans, hoor ik dat de opbrengst wat tegenvalt.

Ton werkt ook aan de verspreiding van de Apostelbode, m.n. het samenstellen en muteren van

de loperslijsten. Vrij recent zijn er in de voormalige parochies Kruispunt en Maaskant nu zo'n 1000 mensen (handmatig) in dit bestand bij opgenomen.

JE KUNT AL DIT WERK TOCH NIET ALLEEN DOEN!

Ton wordt geholpen door een aantal mensen. Hij noemt Els van Winssen die de adresmutaties en de kerkelijke gegevens in de ledenadministratie aanbrengt. Martha Rouw assisteert waar nodig. Ook Hermien Goltstein uit Overasselt werkt ad hoc mee aan administratieve klusjes. Verder worden de doopsels, 1^e Communies, Vormsels, Huwelijken en Overlijden ook in de kerkelijke boeken geregistreerd door Marianne Niënhaus en Waldi Nillesen. Deze dames registreren ook de misintenties voor de Antonius Abt kerk in Wijchen.

Tot voor kort hielp Petra Habets ook bij Kerkbalans, maar zij is om privé redenen onlangs gestopt. Veel van de werkzaamheden kan vanuit thuis gebeuren. Voor 'n goede onderlinge communicatie komen de medewerkers daarom ongeveer 1x per maand bij elkaar.

TOCH BLIJFT HET VEEL WERK!

De heren vertellen mij, dat ze werken met een computerprogramma Navision, dat door het bisdom is voorgeschreven. Dit programma bestaat uit een aantal modules: financiën, kerkbalans, ledenadministratie en kerkhof. Voor onze kerkhoven wordt dit (nog) niet gebruikt. De kerkhoven-administratie wordt momenteel gedaan door mevr. Det Bakx. Verder wordt Navision voor alles gebruikt: financiën, kerkbalans en Apostelbode. Er staan hierin ongeveer 28.000 mensen als katholiek geregistreerd. Voor kerkbalans 2012 krijgen zo'n 7500 personen een acceptgiro! 650 mensen hebben een doorlopende machtiging.

HOE ZIT 'T BIJ HET OPSTELLEN VAN DE JAARLIJKSE BEGROTING?

Dat is werk voor de penningmeester, de heer Ben Otten uit Overasselt. Wil assisteert daarbij. Bestaat er ook een soort controle op jullie werk? Wil vertelt, dat de balans en de winst- en verliesrekening ieder jaar naar het bisdom wordt gestuurd ter controle. Daarnaast kun je ook controleren op een doelmatige besteding van de beschikbare gelden. Maar dat is een taak van het parochiebestuur.

HOEVEEL TIJD KOST DIT ALLES JULLIE?

Ton noemt 'n gemiddelde van 10 uur per week. Wil besteed zo'n 15 uur per week aan dit werk. Hebben jullie enige ervaring in dit werk? In het gesprek blijkt, dat Ton een administratieve achtergrond heeft bij de gemeente Wijchen. Hij is destijds voor dit werk gevraagd door zijn voorganger, Sjaak Wintjes. Ton vindt 't een goede dagbesteding; hij heeft toegezegd voor 5 jaar,

dat is tot 2013. Wil was voorheen penningmeester van de Hoeksteen en heeft boekhoudkundige ervaring in het bedrijfsleven. Hij vindt dit wel veel werk, maar voelde zich verantwoordelijk. Mede gezien het nieuwe computerprogramma, heeft hij voorlopig zijn medewerking toegezegd.

ZIJN ER NOG ZAKEN DIE JULLIE WILLEN VERTELLEN?

Ton wil vermelden, dat in het begin er administratieve moeilijkheden waren bij het incasseren van Kerkbalans. Zo'n nieuw programma als Navision kent nu eenmaal kinderziektes, die wij moesten oplossen. Het nu de goede kant op!

TON EN WIL, DANK JULLIE WEL VOOR DIT VERHELDEREND GESPREK!

Henk van Zwam

KINDERBOEKEN VOOR IN DE KERK

OPROEP:

Wat staat er in uw boekenkast? Staan daar, zoals bij mij, ook allerlei Kinderbijbels in en andere mooie (geloofs)boeken voor kinderen die weinig meer worden ingekeken?

Als ik ga tellen kom ik aan ruim 30 exemplaren: Kinderbijbels, stripboeken over Heiligen, gebedenboekjes, kerstverhalen, losse Bijbelverhalen en parabels. Sommige misschien wat oubollig en uit de tijd, andere nog helemaal mooi, met sprekende plaatjes en tijdloze teksten. Eigenlijk is het jammer dat deze boeken verstoffen.

Vroeger lag in de Antonius Abt in Wijchen een kistje met de verhalen van Kees de Kort 'Wat de Bijbel ons vertelt'. U kent de boekjes vast wel: Bartimeüs, In het Begin, Jezus is geboren, Bruiloft in Kana. Deze boeken werden graag door kinderen tijdens de vieringen gelezen. In Batenburg ligt achterin de H. Victor nog steeds een stapeltje boeken voor kinderen.

Als er jonge kinderen in de kerk zijn, zie ik regelmatig dat ze een boekje van thuis meegenomen hebben. Ik verwacht dat er ook nu nog kinderen zijn die graag tijdens een viering een boekje willen lezen of bekijken. Daarom deze oproep: Heeft u nog boeken liggen die volgens u mooi genoeg zijn voor onze kerken zodat ze gelezen en bekeken kunnen worden door kinderen: Breng ze tijdens de openingstijden naar het parochiecentrum (ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00) of mail of bel mij zodat we een afspraak kunnen maken (ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl of 024-6419624).

Ineke Wintjes



ONTBOLSTERING

Langs de weg stond een bord. "Walnoten te koop" stond er op. In gedachten zag ik me al bezig met een grote tang de noten te kraken. Tussen de deur en de deurstijl mocht niet meer sinds m'n moeder met verheffing van stem dat had verboden. En moeders wil is wet, ook over haar graf heen. Tussen de tanden was ook verboden, want dat schijnt slecht te zijn voor het gebit. Dat geldt niet alleen voor walnoten, maar ook voor hazelnoten en alles waarvan je eerst de bast moet kraken voordat je bij de vrucht kunt komen. Dit gegeven bracht me tot de volgende overweging:



In de natuur moet de harde bast worden opengebroken, soms verbrijzeld worden, om bij de kern te kunnen komen. De vruchten verkopen hun huis om vruchtbaar te kunnen zijn, om de weg vrij te maken voor de kern. De buitenkant moet worden afgelegd om het eigenlijke, het smaakvolle vrij te maken.

November de stille maand, de maand van inkeer. De gordijnen gaan weer dicht, het licht gaat aan, de mens trekt naar binnen. Er is verstilling. Je komt weer bij jezelf.

Het loopt tegen het einde van het jaar en je mag terug gaan kijken op wat je hebt gepresteerd in het afgelopen jaar. Je mag de vruchten proeven.

De natuur ontbolstert. Ook de mens ontbolstert, als de avond van zijn leven zich aankondigt. Er vallen dan heel wat schillen en harde basten van hem af. Zijn eigenlijke kern komt tevoorschijn. Je gaat terugkijken op wat je hebt gepresteerd in het leven. Je mag de vruchten proeven.

Dat 't waar is, horen we uit de levensverhalen van medemensen die gaan sterven.

Zomaar een gewone vrouw die haar leven lang gezorgd heeft voor twee gehandicapte kinderen en een ziek geworden man. Ze zit nu zelf in een rolstoel, kan niets meer, is stervende en dicht:

"Als de avond de stoffelijke vormen van het leven vervagen doet, roept een eeuwig heimwee ons naar God."

Een andere vrouw sprak op haar sterfbed: "Als ik straks dood ben, ben ik 'uit de tijd'. We zitten nu nog gebonden aan uur, dag, week, maand, jaar en eeuw. Daarom kunnen we niet verder kijken dan hier en nu. Maar als je uit de tijd bent, kun je voor altijd gelukkig zijn, want

dan zijn verleden, heden en toekomst één. Ik zal jullie niet missen, zei ze tegen haar kinderen, want ik zie jullie al, terwijl jullie nog in de tijd zitten."



Beide vrouwen weten, voelen, zeggen uit, dat als je ontbolstert uit de aardse vormen van tijd, ruimte en gemis de Eeuwige tevoorschijn komt, dat Hij ontbolstert wordt uit zijn verre, onzichtbare en versluierde bestaan.

Een stervend iemand kan je aankijken met heldere ogen. Op het gezicht lijkt een glimlach zichtbaar, alsof er een glimp vernomen wordt van een ander zijn, een ander licht. En wanneer je echt kijkt, echt verstaat, zie je dat alles begint, duurt en verdwijnt, maar dat gebeurt IN iets wat geen tijd kent dat gebeurt IN iets wat groter is dan ruimte dat gebeurt IN iets wat geen begin en geen einde kent.

En dat noemen mensen soms God, maar misschien gebeurt het wel IN Liefde. Misschien is de ontbolstering van de mens wel het proces van de ontbolstering van de Liefde, van het Licht. Misschien...

Harry Vogels †

KLOOSTERRECEPTEN

GEBAKKEN KERMISMOES

3 eetlepels tarwebloem,
1 eetlepel suiker
50 gram rozijnen, 125 gram rijst
1 mespuntje gemalen kaneel
1/2 liter melk, 75 gram boter,
4 eierdooiers
4 eiwitten, boter voor de vorm



Van de tarwebloem met water een mooie, dikke brij koken, naar believen suiker en rozijnen toevoegen. Laten afkoelen. De rijst in heet water wassen, met kaneel in de hete melk doen, laten wellen en dik koken. Ook laten afkoelen. Met de tarwebloem brij dooreenroeren. Intussen de boter goed tot schuim kloppen.

Een eierdooier nemen, daarbij een flinke lepel tarwebloem-rijst doen en dit door de boter roeren. Op deze manier doorgaan tot de vier eieren gebruikt zijn.

Het eiwit tot schuim kloppen, alles met elkaar vermengen en naar believen suiker toevoegen. Het geheel in een beboterde vorm doen en in de oven bakken.

Bron: uit de kloosterkeuken-www.annabee.net

KERSTPAKKETTEN

WELKOM

'Bedankt voor het mooie kerstpakket. Ik ben er heel gelukkig mee.'

'Heerlijk als mensen aan je denken, het heeft me erg goed gedaan.'

'Waar heb ik dit aan verdiend? Ik kom nooit in de kerk en toch krijg ik zo'n mooi pakket van jullie met allemaal spullen die ik goed kan gebruiken.' Dergelijke reacties doen je opnieuw beseffen hoe nodig onze actie is, hoeveel mensen er zijn die weinig te besteden hebben, hoe zuinig deze mensen moeten leven om niet in de schulden te geraken, hoe gelukkig iemand kan worden van een kleine ondersteuning. Het is ook het gebaar van aandacht dat de mensen voelen: er zijn als iemand je nodig heeft.

Juist met kerstmis willen wij die diaconale gedachte in praktijk brengen.

DE TWAALF APOSTELN IN ACTIE

Hoewel de actie uitgaat van de diaconie van De Twaalf Apostelen wordt er niet gekeken naar afkomst, nationaliteit of geloof, wel naar of mensen het nodig hebben. We hebben ook aandacht voor oudere alleenstaanden en zieken. Zij worden bezocht en ontvangen een attentie in kerstfeer. Vele vrijwilligers, van inpakkers tot bezorgers, helpen ons de actie te doen slagen. De inhoud stellen we zelf samen (er is altijd iemand bij betrokken die van een minimaal inkomen leeft), we kiezen voor levensmiddelen die goed bruikbaar zijn, maar we proberen wel het eten tijdens de kerstdagen een feestelijk karakter te geven. Adressen komen bij ons binnen van diverse zijden uit de hele Wijchense samenleving. Op de eerste plaats van mensen uit onze eigen parochie: van pastores tot coördinatoren van b.v. ziekenpastoraat, werkgroep nabestaanden, steunpunt alleenstaande vrouwen. Daarnaast worden ook adressen opgegeven via o.a. Vincentiusvereniging, Voedselbank, Vluchtelingenwerk en kringloopwinkel Vraag en Aanbod.

JUBILEUM

In 1996 bezorgde de Hoeksteenparochie de eerste pakketten. Dit jaar wordt de actie dus voor de 15^e maal gehouden! We zijn gestart met een twintigtal dozen, inmiddels is de actie flink gegroeid en hebben we vorig jaar 200 pakketten rondgebracht.



Extra feestelijk bij dit jubileum is dat er vanaf dit jaar samengewerkt gaat worden met de Kerstengelen-actie (Frans Verheijen)! Mededelingen hierover volgen nog, maar onze eigen actie blijft in ieder geval behouden.

MEEDOEN

We proberen onze actie zó te organiseren dat mensen ruim een week voor Kerstmis het pakket thuis ontvangen. Zij weten dan wat er in huis is en kunnen daarmee rekening houden bij de rest van hun boodschappen. U begrijpt dat het inkopen van zoveel pakketten en attenties veel geld kost. We willen u dan ook vragen de actie financieel te ondersteunen.

Hiervoor zijn er de volgende mogelijkheden:

- * De collectes tijdens het Diaconale Weekend (Christus Koning: 19 en 20 november a.s.)
- * Een gift in het offerblok 'Antoniusbrood' achter in de Antonius Abt- of Paschaliskerk in Wijchen. In de maand december zijn alle giften bestemd voor onze kerstpakkettenactie.
- * Een envelop afgeven aan de deur van een parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de kerken, met vermelding 'kerstpakketten'.
- * Storting op bankrekening 1531.62.120 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen Diaconie, o.v.v. 'kerstpakketten'.

Bedrijven die ons de afgelopen jaren op welke wijze dan ook gesteund hebben: uw bijdrage(n) blijft erg welkom!!

Anna Verlouw, werkgroep kerstactie

WOONZORGCENTRUM ST. JOZEF

Beste bezoekers van de dienst in woonzorgcentrum St. Jozef.

Voor de zomer heb ik u geïnformeerd over de verbouwing van de kapel in St. Jozef en ik heb beloofd hierop terug te komen. De bewoners van St. Jozef kijken er naar uit om de mooie lichte ruimte in november in gebruik te kunnen nemen. In overleg is vanaf 5 november wekelijks op zaterdag een dienst in de zaal, de ontmoetingsruimte, van St. Jozef. De dienst begint om 19.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Christa Nollen locatiemanager



MAAK VAN MIJ EEN REGENBOOG



Maak van mij een regenboog
met al die mooie kleuren
waarin u, God, voor iedereen,
uw licht breekt na de regen.
Maak van mij een regenboog,
symbool van betere tijden,
die na iedere storm op zee
uw licht mag laten schijnen.

Is het waar, Heer dat u ook vandaag de dag
nog graag naar de wateren kijkt,
naar de wind en naar het licht?
Is het toeval dat het vogels zijn,
bloemen en ook kinderen
waarvoor u speciale aandacht hebt?
Maar zeker weet ik ook
dat u niet minder oog hebt
voor wat mensen onophoudelijk doen,
die delen in uw schepping.

Als ik kon zou ik ieder kind
een globe geven of een wereldkaart,
om hun een wijde blik te geven
en hart voor ieder volk en ras.

Is het waar dat u de regenboog
als teken van vrede aan de hemel plaatst,
als teken van verzoening met alle mensen?
geef ons opnieuw zo'n duidelijk teken,
dat de wereldbevolking wakker schudt.
Maak dat de rijken van deze aarde
de waanzin van de oorlog zien
en de armoede van zo velen
als schande voor hun kinderen.

Dom Helder Camara
Ingezonden door: Jan Bloo



DOPEN
6 november
Pleun Theunissen
Timo Poos

AFSCHEID VAN DE WERKGROEP KERKVERSIERING

Onlangs zijn Gonny Peters-Burgers en Jolanta Bruns-Zajac van de werkgroep kerkversiering gestopt met hun werkzaamheden als vrijwilliger. Mevrouw Peters is bijna vier jaar lid geweest van de werkgroep. In die periode heeft zij met regelmaat gezorgd voor prachtige bloemstukken in de weekendvieringen en uitvaartdiensten. Mevrouw Bruns was de laatste vijf jaar met name werkzaam voor de kerstdagen, een drukke tijd voor de werkgroep.

De werkgroep zal beide dames missen. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven heeft het officiële afscheid nog niet plaatsgevonden, maar daarvoor zal door de werkgroep een afspraak worden gemaakt. De geloofsgemeenschap van Overasselt is Gonny en Jolanta zeer erkentelijk voor alle werkzaamheden die zij hebben verricht.

Contactraad

VRIJWILLIGERSAVOND IN OVERASSELT

Op vrijdag 14 oktober werd in Overasselt in zaal de Zon een bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap. Het was een gezellige avond waarbij ongeveer 55 vrijwilligers uit de verschillende werkgroepen, pastor Van Velthoven en twee bestuursleden aanwezig waren.

De geloofsgemeenschap is erg blij met haar vrijwilligers. Samen leveren zij vele uren van hun vrije tijd aan de kerk. Door hen liggen de tuin van de pastorie en de begraafplaats er mooi bij, is de kerk netjes schoongemaakt, staan er altijd prachtige bloemen en wordt de Apostelbode rondgebracht. Ook gaan er vrijwilligers voor in bijvoorbeeld de avondwakes, zijn er lectoren en collectanten in de vieringen, etcetera, etcetera. Zoals de voorzitter van de contactraad, Jolanda



Massaar, het verwoordde in haar welkomstwoord: "Wij allen als vrijwilliger zetten ons ervoor in om samen een gemeenschap te zijn en te blijven onder de hoede van onze patroonheilige Sint Antonius Abt, als onderdeel van de grote parochie De Twaalf Apostelen. We moeten blijven geloven in de kracht van het samenwerken aan Gods kerk. Als wij niets meer zouden doen voor onze kerk, dan zou onze ge-



Gezellige tafel

loofsgemeenschap niet kunnen blijven bestaan en dat zou heel jammer zijn voor Overasselt. Wij hopen dan ook dat u allen actief zult blijven deelnemen om samen onze geloofsgemeenschap in stand te houden. Wij hebben uw hulp hard nodig."

De contactraad



Anneke Peters



ANT. ABT - NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

Onderhoudswerkzaamheden aan de kerk van Nederasselt.

Afgelopen maanden is het platte dak boven de vergaderzaal, de keuken en het dak boven de biechtstoelen van nieuwe dakbedekking voorzien. De luiken in de toren en de luiken aan de voorkant van het schip zijn vernieuwd en de dakgoot bij de Maria kapel is vervangen. De grote kerkdeuren en het kozijn zijn helemaal schoongemaakt en van een mooie nieuwe verflaag

MISSIE-ZENDINGSKALENDER

De Missie-Zendingskalender is weer te koop. De kalender van 2012 bestaat uit prachtige platen van de Peruaanse kunstenaar Jaime Colán. De kalender kost € 8. U kunt in de kerk van Overasselt voor en na de zondagsviering intekenen op de kalender. Intekelijsten liggen achter in de kerk. De kalender wordt in de maand december tegen contante betaling van €8,- bij u thuis bezorgd.

De kalender is voor €8,- plus €4,- verzendkosten ook verkrijgbaar bij:

Mensen met een Missie
Antwoordnummer 10842
2501 WB DEN HAAG
tel. (070) 31 36 733
www.mensenmeteenmissie.nl



voorzien. De deuren zien er nu weer als nieuw uit. Ook de luiken van de dakkapellen hebben een nieuwe verflaag gekregen, zodat ze weer vele jaren de weersinvloeden kunnen doorstaan. Door jaarlijks onderhoud te verrichten hopen we onze kerk nog vele jaren in een goede conditie te houden.

De contactraad



H. GEORGIUS - HEUMEN

DOPEN

6 november
Kiki van Dreumel



Vieringschema**12 nov. t/m 19 nov.**

(Voorgangers onder voorbehoud)

zaterdag 12 november**zondag 13 november**• 33^e zondag door het jaar**zaterdag 19 november****H. Antonius
Abt
Wijchen****18.00** Vormselviering
Jongerenkoor
Vormheer Rudy de Kruijf/
Cees Janssen**11.00** Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)**Emmanuel
Wijchen****09.30** Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes**H. Paschalis
Baylon
Woezik****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf**H. Jozef
Alverna****19.00** Eucharistieviering
Jongerenkoor
Aloys van Velthoven**H. Johannes
de Doper
Balgoij****11.00** Eucharistieviering
Mazing Joy
Rudy de Kruijf**H. Antonius
Abt
Nederasselt****19.00** Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers**H. Antonius
Abt
Overasselt****11.00** Eucharistieviering
Joy4all
Aloys van Velthoven**H. Georgius
Heumen****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven**19.00** *Gezins*viering
Samenzang
Aloys van Velthoven**H. Victor
Batenburg****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout**H. Anna
Bergharen****19.00** Eucharistieviering
Samenzang
Jos van Minderhout**H. Judocus
Hernen/Leur****11.00** Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout**19.00** Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker**H. Damianus
Niftrik****09.30** Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo**19.00** Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers**De Elsthof****17.30** Woord en Communie
Hennie Witsiers**17.30** Woord en Communie
Cees Janssen**St. Jozef****19.00** Eucharistieviering
Martin Claes**19.00** Eucharistieviering
Rudy de Kruijf

Vieringschema**20 nov. t/m 27 nov.**

(Voorgangers onder voorbehoud)

zondag 20 november

- 34^e zondag door het jaar
- Diaconale zondag
- Christus Koning

zaterdag 26 november**zondag 27 november**

- 1^e zondag van de advent

**H. Antonius
Abt
Wijchen****11.00** Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Rudy de Kruijf/Cees Janssen
Kinderopvang (0-6 jaar)**11.00** *Familieviering*
Familiekoor
Bert Oosterveer/Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)**Emmanuel
Wijchen****09.30** Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Herman Mulder**09.30** Eucharistieviering
Pallaskoor
Herman Mulder**H. Paschalis
Baylor
Woezik****09.30** Woord en Communie
Kindernevendienst
Gemengd Koor/New Voice
Bert Oosterveer**09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bert Oosterveer/Martin Claes**H. Jozef
Alverna****09.30** Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen**19.00** Startviering Eerste Communie
Between
Cees Janssen**H. Johannes
de Doper
Balgoij****11.00** Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Herman Mulder**11.00** Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Herman Mulder**H. Antonius
Abt
Nederasselt****09.30** Eucharistieviering
Ceciliafeest
Gemengd Koor/Mazing Joy
Aloys van Velthoven**19.00** Woord en Communie
Gemengd Koor
Bert Oosterveer**H. Antonius
Abt
Overasselt****11.00** Eucharistieviering
Ceciliafeest
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven**11.00** Eucharistieviering
Seniorenkoor
Rudy de Kruijf**H. Georgius
Heumen****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf/Hennie Witsiers**09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf**H. Victor
Batenburg****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf/Hennie Witsiers**09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers /Jack Leo**H. Anna
Bergharen****11.00** Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker**19.00** *Gezinsviering*
Neo Nata
Rudy de Kruijf**H. Judocus
Hernen/Leur****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf/Hennie Witsiers**11.00** *Gezinsviering*
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/
Jos van Minderhout**H. Damianus
Niftrik****09.30** Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf/Hennie Witsiers**09.30** Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout**De Elsthof
St. Jozef****17.30** Eucharistieviering
Martin Claes**19.00** Woord en Communie
Hennie Witsiers

Vieringschema
03 dec. t/m 10 dec.
 (Voorgangers onder voorbehoud)

zaterdag 03 december

zondag 04 december
 • 2^e zondag van de advent

zaterdag 10 december



**H. Antonius
 Abt
 Wijchen**

11.00 Eucharistieviering
 Soli Deo Gloria (Heren)
 Cees Janssen/Rudy de Kruijf
 Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
 Wijchen**

09.30 Woord en Communie
 Emmanuelkoor
 Bert Oosterveer



**H. Paschalis
 Baylon
 Woezik**

19.00 *Gezinsviering*
 Kindernevendienst
 Kinderkoor
 Bert Oosterveer



**H. Jozef
 Alverna**

09.30 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Cees Janssen/Rudy de Kruijf

19.00 Eucharistieviering
 Jongerenkoor
 Aloys van Velthoven



**H. Johannes
 de Doper
 Balgoij**

11.00 Adventviering
 Mazing Joy
 Aloys van Velthoven



**H. Antonius
 Abt
 Nederasselt**

09.30 *Gezinsviering*
 Kinderkoor
 Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Rudy de Kruijf



**H. Antonius
 Abt
 Overasselt**

11.00 Woord en Communie
 Joy4all
 Bert Oosterveer



**H. Georgius
 Heumen**

19.00 *Gezinsviering*
 Samenzang
 Aloys van Velthoven



**H. Victor
 Batenburg**

09.30 Eucharistieviering
 Samenzang
 Martin Claes



**H. Anna
 Bergharen**

11.00 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Annemarie Gooiker/
 Martin Claes

19.00 Eucharistieviering
 Samenzang
 Jos van Minderhout



**H. Judocus
 Hernen/Leur**

19.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Annemarie Gooiker/
 Rudy de Kruijf



**H. Damianus
 Niftrik**

19.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Martin Claes



**De Elsthoef
 St. Jozef**

17.30 Eucharistieviering
 Martin Claes

19.00 Woord en Communie
 Hennie Witsiers

17.30 Eucharistieviering
 Rudy de Kruijf

19.00 Eucharistieviering
 Martin Claes

Vieringschema
11 dec. t/m 18 dec.
 (Voorgangers onder voorbehoud)

zondag 11 december
 • 3^e zondag van de advent

zaterdag 17 december

zondag 18 december
 • 4^e zondag van de advent



**H. Antonius
 Abt
 Wijchen**

11.00 Eucharistieviering
 Parnassuskoor
 Martin Claes
 Kinderopvang (0-6 jaar)

11.00 Eucharistieviering
 Soli Deo Gloria (Gemengd)
 Rudy de Kruijf/Cees Janssen
 Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel
 Wijchen**

09.30 Eucharistieviering
 Pallaskoor
 Martin Claes

09.30 Eucharistieviering
 Emmanuelkoor
 Herman Mulder



**H. Paschalis
 Baylon
 Woezik**

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Rudy de Kruijf

09.30 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Bert Oosterveer



**H. Jozef
 Alverna**

09.30 Woord en Communie
 Dames- & Herenkoor
 Cees Janssen



**H. Johannes
 de Doper
 Balgoij**

11.00 Eucharistieviering
 Dames- & Herenkoor
 Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
 Mazing Joy
 Herman Mulder



**H. Antonius
 Abt
 Nederasselt**

09.30 Eucharistieviering
 Mazing Joy
 Aloys van Velthoven



**H. Antonius
 Abt
 Overasselt**

11.00 *Gezinsviering*
 Samenzang
 Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
 Herenkoor
 Aloys van Velthoven



**H. Georgius
 Heumen**

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
 Samenzang
 Aloys van Velthoven



**H. Victor
 Batenburg**

09.30 Eucharistieviering
 Gemengd Koor
 Jos van Minderhout

09.30 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Hennie Witsiers



**H. Anna
 Bergharen**

11.00 Woord en Communie
 Gemengd Koor
 Annemarie Gooiker



**H. Judocus
 Hernen/Leur**

11.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Jos van Minderhout

19.00 Eucharistieviering
 Parochieel Zangkoor
 Rudy de Kruijf



**H. Damianus
 Niftrik**

09.30 Eucharistieviering
 Samenzang
 Jack Leo

19.00 Woord en Communie
 Parochieel Zangkoor
 Hennie Witsiers



**De Elsthof
 St. Jozef**

17.30 Eucharistieviering
 Rudy de Kruijf
19.00 Woord en Communie
 Cees Janssen

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Thomasviering

zondag 18 december	19.00 uur	Thomasviering in de <i>Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Jongerenkoor.
--------------------	-----------	---

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 05 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 10 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

Taizéviering

zondag 20 november	19.00 uur	Taizéviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Rudy de Kruijf.
--------------------	-----------	--

Oecumenische viering

zondag 27 november	19.00 uur	Oecumenische viering in <i>Leur</i> . Thema: "Augustinus". Lida Koedooder.
--------------------	-----------	--

Overige vieringen

dinsdag 01 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> .
donderdag 03 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> .
vrijdag 04 november	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 04 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> .
dinsdag 08 november	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 11 november	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Rudy de Kruijf.
maandag 14 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 18 november	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Rudy de Kruijf.
vrijdag 25 november	09.30 uur	Viering in " <i>de Muts</i> ", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.
maandag 28 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> .
maandag 14 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 02 december	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 02 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> .
dinsdag 06 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> .
donderdag 08 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> .
vrijdag 09 december	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Rudy de Kruijf.
maandag 12 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 13 december	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 16 december	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Rudy de Kruijf.
vrijdag 23 december	09.30 uur	Viering in " <i>de Muts</i> ", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop.



LIVE UITZENDING VIA WIJCHENTV

Met ingang van heden, kunnen mensen die in het bezit zijn van een glasvezel aansluiting van XMS via WijchenTV rechtstreeks de uitzending van de zondagse eucharistieviering van 11.00 uur vanuit de Antonius Abtkerk in Wijchen volgen. Het betreft proefuitzendingen die nog kleine

aanpassingen behoeven. Tot de definitieve invoering blijven de opnames via kerkTV beschikbaar. Bij kerkTV kunt u verschillende vieringen nakijken.

Pierre Duijkers



Op zondag 11 september overleed thuis: **Hanny Schelleman**, echtgenote van Cees Pijnappels. Zij werd 61 jaar, en werd geboren in Nijmegen. In haar leven heeft Hanny veel met ziekte te kampen gehad, maar ze was en bleef altijd een optimistische vrouw, en vol humor. Ziek was ze volgens eigen zeggen niet. Er waren heel veel mensen die zij aan zich wist te binden, door het bijzondere gevoel dat ze anderen wist te geven. En 'delen' deed ze maar al te graag; iedereen die op bezoek kwam wist de pot met snoep en drop te vinden. En voor haar jongens was ze een hele bijzondere moeder. Op zaterdag 17 september namen we in de Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid van haar, en hebben we haar bij de kerk begraven.

Op 16 september is **Tiny van Haren** op 77-jarige leeftijd thuis te midden van zijn dierbaren overleden. Tiny werd geboren in Balgoij net als zijn vrouw Thea Wintjes. Bij hun huwelijk verhuisden ze naar Wijchen, waar ook hun drie kinderen geboren werden. Tiny werkte als elektricien, maar had daarnaast ook andere hobby's. De liefde voor de muziek heeft hij aan zijn kinderen doorgegeven. Ook voor onze parochie heeft hij veel betekend, hij was 40 jaar acoliet en je deed nooit tevergeefs een beroep op zijn technische vaardigheden. Hij was een pater familias voor zijn familie en gezin, en ook bij de harmonie werd hij een vertrouwenspersoon. Hoewel hij een zwaar ziekbed heeft gehad, heeft hij zich door Maria gedragen geweten. Op 22 september hebben zijn harmonie uit Balgoij, een groot gelegenheidskoor en vele aanwezigen hem de laatste eer bewezen. Daarna hebben we hem te rusten gelegd op het kerkhof in Wijchen.

Op 18 september 2011 is **Bertus Banning** op 94-jarige leeftijd in het verzorgingshuis Malderburg



overleden. Hij is in Didam geboren en in 1953 kocht hij samen met zijn vrouw Annie Kuppens een boerderij in Heumen. Zij kregen vier kinderen en al snel bleek dat zijn vrouw aan MS leed. Veel zorg voor haar kwam op zijn schouders terecht. Kort na zijn 80^e verjaardag verhuisde hij naar het verzorgingshuis Malderburg. Op donderdag 22 september hebben we in de kerk van Heumen afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats aldaar.

Op 19 september overleed in het ziekenhuis te Nijmegen: **Riek Rossen-Bekers**. 'Stil en eenvoudig' ging zij, plots en onverwacht, heen na een kleurig leven. Zij werd in november 1924 in Nijmegen, aan de Hatertseweg geboren, en werd dus 86 jaar. Vol dankbaarheid voor al haar liefde en zorgen gedurende een lang leven, namen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nu afscheid van haar. Haar man, Jan Rossen, afkomstig van de Valendries en een bekend figuur bij AWC, ging haar meer dan twintig jaar geleden al, door hartfalen plotseling in de dood voor. Na de uitvaart in de Antonius Abtkerk te Wijchen, is zij op het nabijgelegen kerkhof bij haar Jan begraven.

Op 19 september is **Jan Martens** op 72-jarige leeftijd thuis op de verjaardag van zijn vrouw Annie overleden. Jan werd geboren op Alverna, waar hij thuis in het café-restaurant opgroeide en het timmermansvak leerde in het eigen bouwbedrijf. Ze kregen samen drie kinderen en twee kleinkinderen. Als beheerder maakte Jan de Huttenkamp tot een thuis voor velen. Hij hield van feestjes organiseren, oa bij tafeltennisvereniging ONI en was graag zelf van de partij. Een kort ziekbed maakte een einde aan zijn leven. Op 23 september hebben in de Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van hem genomen, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium in Beuningen.

Op 21 september is **Jo Kuijpers** op 89-jarige leeftijd in huize Sint-Jozef overleden, waar hij drie weken eerder was komen te wonen. Meer dan 61 jaar was hij getrouwd met Jet Gijsbers. Ze kregen 6 kinderen. Jo heeft hard gewerkt in zijn leven, stilzitten kon hij niet. Bovendien wist hij het leven voor hemzelf en anderen tot een feest te maken. Zes jaar geleden kregen ze samen nog een zwaar ongeluk, maar wonder boven wonder kwamen ze er weer helemaal boven op. Op 24 september hebben we in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarin ook zijn kleinkinderen lieten zien hoe bij-

zonder hun opa was, afscheid van hem genomen. We hebben hem te rusten gelegd op het kerkhof aan de Elckerlyckweg.

Ria van de Geijn-Arts is op 9 september 1926 in de Reek geboren en op 22 september 2011 overleden. Zij mocht moeder van 5 kinderen en oma van 8 kleinkinderen zijn. Het was fantastisch haar als moeder en oma te mogen hebben. In haar ogen zag je de angst, de pijn en het verdriet, omdat ze nog zo graag bij haar kinderen en kleinkinderen wilde zijn. Zij was een grote Maria vereerderster en vele beelden van Maria stonden in haar huis en haar kamer op de Elsthof. Op 27 september 2011 hebben wij in de Antonius Abtkerk te Wijchen van haar afscheid genomen, waarna de crematiedienst in het crematorium te Beuningen plaatsvond.

Op 28 september is na een ziekbed overleden in de leeftijd van 82 jaar **Netje Straten-Rossen**. Een vrouw die haar leven lang heeft gewerkt voor haar gezin, familie en anderen door kleding te maken en te verstellen. Ze was sinds 1997 weduwe van Johannes Straten en kon maar moeilijk de draad van het leven weer oppakken. Ze ontving graag mensen, maar kon maar moeilijk de stap naar anderen zetten. Op die wijze leefde ze steeds meer haar eigen leventje.

Om gezondheidsredenen verhuisde ze eerst naar de Elsthof en de laatste 5 jaar verbleef ze in La Verna, waar ze liefdevol is verzorgd. In een korte plechtigheid op het crematorium te Beuningen hebben we afscheid van haar genomen.

Op 1 oktober 2011 is **Thé Janssen** op 83-jarige leeftijd overleden. Hij is in Overasselt geboren als oudste zoon van het gezin. Hij heeft altijd meegewerkt op de boerderij van pa en ma. In 1963 trouwde hij met Cis Daanen en nam hij de boerderij van zijn ouders over. Zij kregen twee kinderen en vijf kleinkinderen. Toen zijn zoon de boerderij overnam werd er woonruimte gerealiseerd zodat hij daar kon blijven wonen. Op 6 oktober hebben we in kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en op de begraafplaats naast de kerk te rusten gelegd.

Op 2 oktober overleed **Zuster Erika Schaeffers**, zij werd 92 jaar, en woonde in Huize Portiuncula Alverna. Na de uitvaart op 13 oktober is zij begraven op het kloosterkerkhof in Alverna.

Op de feestdag van St. Franciscus is **Maria van den Heuvel-Peters** overleden. Zij mocht 87 jaar worden. Heel haar leven heeft zij hard moeten werken. In de beginjaren van haar huwelijk was het dag en nacht werken. Zij heeft dit gedaan

voor haar 4 kinderen, 11 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Zomaar een paar kreten van haar talenten: lief, vriendelijk, zorgzaam, gastvrij, slim, humor, gevat en met hele kleine dingen zo blij. Een warme en hartelijke hand, zorgde als geen ander, ook voor die fantastische familieband. Iedere zondag met z'n allen bij oma op de zondagse soep. Geboren op Alverna en na vele jaren op Alverna teruggekeerd om daar te sterven. Na een afscheidsviering op 8 oktober 2011 in de Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof aldaar.

Pater Jan Haas ofm overleed op 9 oktober, op 89-jarige leeftijd. Hij woonde op de Vermeerstraat in Nijmegen. Op 15 oktober was er voor hem een uitvaart met begrafenis bij de kloosterkerk op Alverna.

Op 9 oktober is in het ziekenhuis **Annie van de Pol-van den Akker** op 77-jarige leeftijd overleden. Annie heeft bijna haar hele leven in Bergharen gewoond. Samen met Bart en hun dochter Doorleene woonden ze aan de Molenweg. De zorg voor hen was haar leven. Ook kon ze ontzettend genieten van de natuur. Anderhalf jaar geleden werd ze ernstig ziek, tegen alle verwachting in overleefde ze het, waardoor ze haar kleinzoon



Lars nog in de armen heeft mogen houden. Veel steun ondervond ze van Maria, die een gezicht kreeg in haar eigen Mariabeeldje in de tuin, Maria-in-de-knoop. Op 13 oktober hebben we afscheid van haar genomen in haar Anna-kerk en haar daarna op het kerkhof van Bergharen begraven.

Op zondag 9 oktober overleed in verpleeghuis De Weegbree: **Harry Arts**, weduwnaar van Leny van Riet. Hij werd 92 jaar. Zijn wieg stond in Overasselt, waar hij opgroeide op een boerenbedrijf, als een van zeven kinderen in een gezin waarin de moeder al vroeg wegviel. Hij werkte als procuratiehouder bij de schoolmeubelfabriek van Mes. Bij voetbalvereniging AWC was hij naast grens-

rechter jarenlang een gewaardeerd bestuurslid en tot erelid benoemd. Ook was hij penningmeester bij het kerkbestuur van de voormalige Everardusparochie. In 2003 overleed zijn vrouw. Na de uitvaart in de Antonius Abtkerk te Wijchen vond op 14 oktober in Beuningen de crematieplechtigheid plaats.



Marie Sanders-Derks, geboren 80 jaar geleden op Alverna, groeide op in een gezin van 9 kinderen op het Heiveld. Haar moeder overleed al jong en Marie zorgde mede met de oudsten voor het gezin. Marie trouwde met Frans uit Overasselt en kregen samen drie zoons, waarvan de tweede bij

zijn geboorte overleed. Ze woonden aan de Silvesterstraat en ze vormden een hecht en gelukkig gezin. Marie had reuma en heeft daar 40 jaar onder geleden. Frans verzorgde Marie tot hij plotseling overleed in 2004 en Marie verhuisde naar La Verna. Daar is zij 7 jaar lang liefdevol verzorgd.

Na een ziekbed van 8 weken is zij op zondagochtend 9 oktober ingeslapen, terug bij Frans naar wie ze de laatste dagen verlangde. Marie zal herinnerd worden als een gezellige, lieve en zorgzame moeder en oma. Haar uitvaart heeft op 14 oktober plaatsgevonden in de kerk van Alverna waarna we haar te rusten hebben gelegd op het kerkhof aldaar.

NIEUWE KLOOSTERKERK INGEWIJD

Broeder Aloys van Velthoven s.s.s. priester, is lid van de gemeenschap van de congregatie van het Allerheiligste Sacrament.

“We lezen meestal over het buiten gebruik stellen en afbreken van kerken. Maar de kloostergemeenschap van de congregatie van het Allerheiligste Sacrament zet zomaar een nieuwe kloosterkerk in de wijk Brakkenstein in Nijmegen. Waarom doet ze dat, wat maakt het zo speciaal, wat wil ze er mee zeggen? Allemaal vragen die aan de leden van de kloostergemeenschap worden gesteld. De essentie van het antwoord of de antwoorden zit hem denk ik in de wens om Jezus Christus blijvend te kunnen verkondigen, door gebed, aanbidding en door present te zijn in de samenleving. Maar ook om tussen de mensen de devotie tot de heilige Eucharistie, geïnspireerd door de heilige pater Pierre-Julien Eymard, uit te dragen.”

Geciteerd: Louis Zaat overste van de gemeenschap



29 september werd het nieuwe klooster ingezegend.
1 oktober werd de kloosterkerk aan de Heyensdaalseweg
300 in Nijmegen ingewijd. U bent altijd welkom.



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

*De God van mijn tante
mijn tante
heeft een God
die nog alles doet
van leven en dood
denkt ze, gelooft ze
mijn tante
leeft op God
die alles bezorgt
tot aan de hemel
straks, hoopt ze
mijn tante
laat God waar Hij is
groot en heel ver
zijn boeken onthullen
wat ons verborgen is
mijn tante
weet niet veel van God
dat is zo haar geloof
toch heeft ze vaak meer
in de hand dan ik*

Siebrén van der Zee



VANUIT DE CONTACTRAAD PASCHALIS

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

Henk van der Wielen opent als gespreksleider de vergadering.

- Het openingswoord wordt gedaan door Truus Laurant. Ze leest een tekst "Dromen van een nieuwe wereld" van Phil Bosmans voor.
 - Het verslag van 31 augustus wordt goedgekeurd.
 - In/Uitgaande post: Schrijven van Donatus wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Er wordt verslag gedaan over de Werkgroepleden avond in de Emmanuelkerk op 19 september j.l.. Het was een zinvolle bijeenkomst, waarbij de verschillende werkgroepen o.l.v. pastor Martin Claes, met elkaar van gedachten konden wisselen.

- Besluit vrijwilligersvergoeding voor kennisgeving aangenomen.
- Diaconale contactavond 13 oktober: Melchior Föllings en Marijke de Groot zullen hiernaar toe gaan.
- Zondag 18 december is er om 9.30 uur een advent viering waaraan het Gemengd Koor, New Voice en het kinderkoor zullen mee doen.
- Herinrichting Priesterkoor: er wordt een nieuw voorstel gedaan voor de herinrichting van het priesterkoor. Rob Holthuizen geeft hier enig uitleg over.
- Contactraad uitje 9 oktober: we begonnen met een rondleiding bij de abdij Koningsoord in Oosterbeek, daarna een Eucharistieviering in de Kapel.

Een stadwandeling in Wageningen een bezoek aan het Historisch Museum. Het was een mooie dag.

- Op zondag 20 november 2011 is het jaarlijkse vrijwilligersfeest. We beginnen met een mis en daarna tot ± 14.00 uur bij Zaal Verploegen.

Namens de contactraad Marijke de Groot



HUWELIJK

Op vrijdag 11 november geven elkaar hun ja-woord in de Paschaliskerk: Tim Engels en Ilse Veldhuis. Hun huwelijksviering, met eigen muziek, begint om 14.00 uur.

VOORBEREIDING OP DE EERSTE COMMUNIE

Ter voorbereiding op de eerste communie (op zondag 13 mei en Hemelvaartsdag 17 mei: Feestdag van Sint Paschalis), is er:

een kindermiddag

- woensdagmiddag 2 november (start 13.30u of om 15.00 uur.
- een gezinsviering
- *zaterdag 5 november: "Op de goede weg gezet"
- *zaterdag 3 december een gezinsviering in het teken van de Advent
- woensdagmiddag 14 december een kindermiddag.

In de maand november is het thema van de voorbereiding "Dooop, opname in de kerk",.

In december is het thema van de voorbereiding "Advent en Kerstmis".

DAG VAN/VOOR DE VRIJWILLIGERS

ZONDAG 20 NOVEMBER

Al jarenlang hebben we elk jaar in november de vrijwilligersavond in Zaal Verploegen gehad. In dit jaar 2011, dat uitgeroepen is tot 'Het Europees jaar van de vrijwilligers', willen we starten met een nieuwe, andere opzet van deze gebeurtenis. We komen nu niet op een (zaterdag)avond bij elkaar, maar op een zondagmorgen. We beginnen met een feestelijke viering in de kerk, op de vaste tijd van half tien, en gaan daarna, aansluitend naar Zaal Verploegen toe, onder anderen voor het koffiedrinken en daarna voor een gezamenlijke lunchmaaltijd. Tot twee uur in de middag willen de leden van de Contactraad u dan een gezellig en onderhoudend programma aanbieden. Alle vrijwilligers van de Paschaliskerk krijgen hiervoor nog een speciale uitnodiging. Mocht iemand onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, laat u het dan even weten? (telefoon 6413232)

DOPELINGEN

In oktober zijn gedoopt:

Tijn Rooijackers,
Nila van Leent,
Lotte de Haan
Fleur Hendriks

Dooopzondag in november is zondag 27 november; in december zondag 18 december. Aanmelding telefonisch via 6413232 of per email: paschalis@detwaalfapostelen.nl



VANUIT DE CONTACTRAAD

Het parochiebestuur van De Twaalf Apostelen heeft besloten dat alle kerkelijke boeken c.q. registers bij het parochiecentrum gearchiveerd dienen te worden.

De contactraad vraagt zich af of dit voor alle boeken geldt.

In de Apostelviering van 25 september j.l. zijn alle overleden vrijwilligers van het afgelopen jaar herdacht.

Er is een overzicht rondgestuurd betreffende collectes, feestdagen en speciale vieringen binnen de Twaalf Apostelenparochie voor het komende seizoen.

De voorbereidingen voor het H.Vormsel en de Eerste H. Communie zijn weer begonnen. Kerstavond zal er weer een gezinsviering zijn.

Voor opname in de begroting 2012 dienen de aanvragen door de contactraden, vóór de vergadering van het parochiebestuur dat op 13 oktober a.s. plaatsvindt, te zijn ingediend.

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van onze kerk (2014), speelt men met het idee om binnen of buiten de kerk een Mariakapel te realiseren. Een lid van de bouwcommissie wordt gevraagd om zich hierover te bezinnen

VRIJWILLIGERS BIJENKOMST

Zondag 4 december a.s. wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers van de H. Johannes de Doper geloofsgemeenschap in Balgoij. Deze vrijwilligersmiddag is bedoeld voor alle mensen waarop de geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar een beroep konden doen. Zij zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd en zijn welkom in zaal "van Haren" na afloop van de dienst van 11.00 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit keer gekozen om de vrijwilligersmorgen niet in het voorjaar te organiseren, maar al in december. Dit in samenspraak met café-zaal van Haren, omdat het café per januari 2011 definitief de deuren zal sluiten.

Contactraad H. Johannes de Doper

vrijwilligersmiddag 2008





OPSTART FAMILIEKOOR

(VOOR IEDEEEN TUSSEN DE 6 EN 99 JAAR)

Bent u al in de Familieviering geweest? Sinds september 2011 zijn er maandelijks in de Antonius Abt Wijchen Familievieringen. Vieringen op zondagochtend waarbij iedereen welkom is. Er is kinderopvang voor kinderen van 0-6 jaar en er is kindernevendienst voor de grotere kinderen.

Vanaf november starten we met een Familiekoor dat tijdens deze vieringen zingt.

Iedereen die graag zingt is welkom bij het Familiekoor: Oma's en opa's met eigen kinderen en/of kleinkinderen, vaders en moeders, volwassenen, jongeren, kinderen. Als je een instrument bespeelt en het leuk vindt om naast het zingen een stukje muziek te spelen is er voor jou een plek, ook al speel je het instrument nog niet zo lang. De kinderen die bij het Familiekoor zingen kunnen, net als de kinderen uit de kerk, mee naar de kindernevendienst.



We repeteren op zondagochtend vóór de Familieviering en af en toe op zondagmiddag.

Met Kerstmis voor de deur hebben we één extra repetitieochtend ingepland.

Dit zijn de eerste geplande data:

Zondag 13 november 16.00-18.00 uur repetitie in de Antonius Abt in Wijchen.

Zondag 27 november 9.30-10.30 uur repetitie en om 11.00 uur Familieviering.

Zondag 11 december 16.00-18.00 uur repetitie in de Antonius Abt in Wijchen.

Zaterdag 24 december 10.00-11.30 uur repetitie en om 18.00 uur Kerstviering.

Zie je het nu al helemaal zitten of heb je nog vragen: mail naar familiekoor@detwaalfapostelen.nl of bel naar 024-6419624.

Wij hebben er zin in,

Lianne van der Burgt, Cara Smeele en Ineke Wintjes

GEDOOPT

18 september
Bram Hofmans

2 oktober
Lynn van Ooyen
Liam van der Bijl
Quin van Rossum
Lilly Klomp
Loek Aalbers

MUSICEREN BIJ HET KERSTSPEL OP 24 DECEMBER

Op zaterdag 24 december is iedereen die een blaasinstrument bespeelt of slagwerk doet uitgenodigd om samen kerstliedjes te spelen tijdens het Kerstspel in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Dus ook al speel je pas sinds september of heb je al jaren je instrument niet meer aangeraakt: Je bent van harte welkom.

We oefenen twee keer onder leiding van Danny Eissing, de dirigent van het Leerlingenorkest van D.O.V.

De oefendata zijn: Dinsdag 13 en dinsdag 20 december van 18.45 uur tot 19.30 uur, beide keren in wijkgebouw OZO, Urneveldweg 10 in Wijchen. Als je mee wilt spelen dan kun je jezelf tot 10 december aanmelden bij:

Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl
of bellen: 024-6419624 Let's play!!



FINANCIËLE VRIJWILLIGERSBIJDAGEN

Onlangs heeft het parochiebestuur de 'Regeling voor vrijwilligersbijdragen' vastgesteld. Daarin is bepaald hoeveel geld het parochiebestuur per jaar uittrekt voor de vrijwilligersbijeenkomsten. In onze geloofsgemeenschap hielden we meestal om de twee jaar een vrijwilligerscontactavond met een budget van €11,35 (vroeger fl. 25,-) per vrijwilliger per jaar. Daarnaast kregen de koren ook een vrijwilligersvergoeding van het parochiebestuur.

Volgens de vastgestelde regeling is vanaf 2012 de contactraad verantwoordelijk voor het aanvragen en inzetten van deze vrijwilligersbijdrage. Tevens wordt genoemd dat voor elke vrijwilliger hoogstens €12,50 per jaar beschikbaar is, ongeacht het aantal vrijwilligersfuncties.

De contactraad Antonius Abt Wijchen heeft in een speciale vergadering op 4 oktober het volgende besloten:

- Koorleden zijn vrijwilligers en krijgen net als andere vrijwilligers een uitnodiging voor de vrijwilligersbijeenkomst. Indien de contactraad de vrijwilligersgelden zou doorsluizen naar de koren, dan zou er te weinig geld overblijven om voor de andere werkgroepen nog iets te organiseren.
- Voor misdienaars, kinderkoor e.d. zullen ge-

paste vrijwilligersactiviteiten moeten worden aangeboden.

In de regeling van het parochiebestuur was niet duidelijk wat er besloten was voor de vrijwilligers van het parochiecentrum. In het verleden organiseerde de geloofsgemeenschap Abt en het parochiecentrum meestal samen hun vrijwilligersbijeenkomsten. Het parochiebestuur is gevraagd daar duidelijkheid over te geven.

Theo van der Weegen



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op dit moment is nog niet bekend wie in de Emmanuelkerk de eerst aanspreekbare pastor wordt. Wilt u contact met mensen van onze kerk dan kan dat via de contactraad of via het parochiecentrum
- Op 2 oktober vierde het Pallaskoor het 15-jarig bestaan. Na de viering, opgeluisterd door het Pallaskoor, schonken de koorleden thee en koffie met iets erbij. Het was erg gezellig en het koor toonde zich jong, springlevend en enthousiast.
- Hoewel de nieuwe parochiegids nog erg jong is, zijn er ondertussen twee aanpassingen. Onze

felicitatiedienst bestaat niet meer. Het Gemengd Koor is gestopt, waarna het Emmanuelkoor is opgestaan.

- De eerstvolgende Ontmoetingsvieringen zijn op de zaterdagen 5 november en 10 december (vanwege het weekend rond Sinterklaas niet op 3 december); de aanvang is steeds om 19.00 uur.
- De Taizéviering in november is op zondag de 20^e om 19.00 uur.
- De eerstvolgende vergadering van de contactraad is op dinsdag 6 december.

Tini Poos



H. JOZEFKERK - ALVERNA

ENKELE BESPROKEN PUNTEN TIJDENS DE VERGADERINGEN VAN DE CONTACTRAAD H. JOZEF D.D. 20-06-2011, 05-09-2011 EN 10-10-2011.

- Vrijwilliger gezocht
Geloofsgemeenschap H. Jozef is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om administratie te verwerken in het programma Access. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rina Smits. Zij is op woensdagochtend aanwezig in de sacristie van Alverna.
- Roostertekort
Door een tekort aan personele bezetting vinden meer woord- en communievieringen plaats. Dit is niet de keuze van het Pastoresteam, maar men is genooddaakt om op deze manier te handelen.
- H. Jozefbeeld.
Het beeld wat altijd in de kerk stond is waarschijnlijk een Willibrordusbeeld, terwijl altijd verondersteld werd dat dit een Jozefbeeld was, echter H. Jozef staat nooit afgebeeld met een kerkgebouw in zijn hand. Daarom is besloten om een Jozefbeeld neer te zetten, dat afkomstig is van zorgcentrum Sint Jozef.

- Stuurgroep Pastoraat.
Trees Aarts heeft afscheid genomen van de Stuurgroep Pastoraat. Wij danken Trees hartelijk voor haar jarenlange inzet en positieve bijdrage.

Joke van Uuden is bereid om plaats te nemen in de Stuurgroep Pastoraat. Wij wensen Joke veel succes toe.

- Kandelaars.
Binnenkort worden 6 nieuwe kandelaars geleverd. Deze worden gebruikt bij uitvaarten. De kandelaars zijn aangepast aan het interieur van de kerk.

Met vriendelijke groeten,

Contactraad



GEDOOPT
4 september
Thijs Duits

2 oktober
Milo de Winkel



H. DAMIANUS - NIFTRIK

H. DAMIANUS

Op zondag 2 oktober 2011 heeft onze geloofsgemeenschap het feest van de H. Damianus gevierd. De H. Damianus is de patroon van de kerk en van het gilde van Niftrik.

Tijdens de inleiding heeft pastor Rudy de Kruijf aandacht besteed aan het feit dat de H. Damianus als eenling in Niftrik wordt gevierd, terwijl hij op vele plaatsen met zijn tweelingbroer de H. Cosmas vereerd wordt. Hij heeft de vraag voorgelegd of iemand hem kan vertellen: waarom in Niftrik alleen de H. Damianus wordt vereerd?

Het antwoord kan ik nu ook nog niet geven. Ik heb alleen wat informatie opgezocht, wat ik u deze keer wil verstrekken naar aanleiding van het feest van onze patroonheilige.



Cosmas en Damianus waren broers. Ze waren afkomstig uit de stad Aegae.

Hun moeder was een vrome vrouw en heette Theodota. Ze studeerden medicijnen en kregen daarbij van de Heilige Geest zoveel bijstand dat zij alle ziekten en kwalen wisten te genezen. Niet alleen bij mensen, maar zelfs bij paarden. Nooit lieten zij toe dat zij voor hun zorgen betaald werden. Zij werden genoemd "zij die geen zilver aannemen". Ze zijn gekleed in toga, schouder-

mantel en soms baret en dragen geneeskundige instrumenten in de handen: ontleedmes, schaar, zalfpot, urineglas of vizel. Een palmtak wijst op hun marteldood met stenen en pijlen, die terugvlogen naar degenen die ze hadden gegooid of afgeschoten. Uiteindelijk werden de broers onthoofd.



Andere attributen zijn een zwaard, een ganzenveer of een boek. Een aparte voorstelling toont hoe Cosmas en Damianus geboeid in zee worden geworpen.

Samen met Lucas en Pantaleon zijn zij de patroonheiligen van geneesheren, chirurgen, tandartsen, apothekers, drogisten, vroedvrouwen, winkeliers en kappers (vanwege de naamsovereenkomsten met 'cosmetica'). Hun voorspraak werd gevraagd tegen koorts, pest, klierziekten en zweren.



De Feestdag is 26 september en de zondag op de 26e september of de zondag na de 26e september viert Niftrik op grootse wijze het feest van de H. Damianus met een pontificale hoogmis, met de kermis en de gildefeesten.

Hennie Witsiers



H. ANNA - BERGHAREN

HET KERKHOF

Ongeveer een maand voor Allerzielen is de verharding van het hoofdpad op de begraafplaats naast de kerk van Bergharen afgerond. Daarmee werd een al enige tijd gekoesterde wens van de contactraad vervuld. Van uitvaartondernemers en mensen die wel eens overledenen naar de centrale afscheidspalek van de dodenakker hadden begeleid, werd steeds de opmerking gehoord dat het in het losse grind bijna geen doen was. Ook bezoekjes aan de graven van dierbaren was voor mensen die zich met behulp van een rollator moeten voortbewegen, een heel werk, om niet te zeggen haast onmogelijk. Een



baarwagentje rijdt nu comfortabel over het met klinkers geplaveide pad tot aan het Calvariekruis, waar op een waardige manier afscheid kan worden genomen. Minder leuk is wel dat het de echtgenote van de voorman van onze kerkhofgroep was, die als eerste de laatste gang naar haar laatste rustplaats erover maakte.

Tijdens de viering van Allerzielen worden onder meer onze overledenen van het afgelopen jaar herdacht: Andries Sommerdijk (3 december 2010), Cor van Summeren (27 januari 2011), Leo Schonenberg (19 februari 2011), Jana Buijs-Buijs (6 maart 2011), Truus Basten-Geurts (21 maart 2011), Henk Hermsen (22 mei 2011), Jo Peters-de Jager (10 juni 2011) en Annie van de Pol-van den Akker (9 oktober 2011). Mogen zij allen rusten in vrede.

Sjaak Arntz

GEZINSVIERING

Op zaterdag 26 november vieren we de eerste zondag van de advent. Hiervoor worden speciaal de gezinnen uitgenodigd. Neo Nata zal zingen en het eerste kaarsje op de krans zal ontstoken worden. We gaan op weg naar Kerstmis en de kinderen krijgen een kalender mee om zich ook thuis voor te bereiden op dit grote feest.

JUBILEUMVIERING

Piet en Mien Basten-van de Akker vieren op 23 november hun 50-jarig huwelijksfeest. Om 14.30 uur zal er een feestelijke viering zijn in de St. Anna-kerk, waar zij allebei al vele voetstappen hebben gezet. Wij wensen hen een hele mooie dag toe en voorspoed en zegen voor de toekomst!



DOOP

7 oktober

Mart van Leeuwen

9 oktober

Cheng Peters



H. VICTOR - BATENBURG

H. VICTOR

10 oktober is de feestdag van de H. Victor en zijn metgezellen. De H. Victor is de patroon van de kerk van Batenburg. In Batenburg wordt zijn feest gevierd op de zondag na de 11e oktober of de zondag als de 10e oktober op zondag valt. Dit jaar hebben wij dit feest gevierd op zondag 16 oktober 2011. Het is goed dat wij als kerk onze patroonheiligen blijven vieren en aandacht voor hen hebben. Uiteindelijk hebben zij veel voor de mensheid betekend en dienen zij in ere gehouden te worden.

Wie is de heilige Victor? Daarvoor het onderstaande verhaal.



De heilige Victor van Xanten is een martelaar en was een Romeins officier welke volgens de legende stierf toen de keizer van Rome de christenen in gans het Romeinse Rijk vervolgde. Als praefectus cohortis van het Thebaans Legioen werd hij onder leiding van St. Mauritius door keizer Maximianus Hercules vanuit Egypte naar de grenzen van Gallië gestuurd om een opstand neer te slaan.

Het Thebaanse Legioen bestond echter voornamelijk uit christenen en zij weigerden de keizer en de goden te vereren. Hiervoor werden ze allen vervolgd en gedood, waaronder het cohort van Victor dat op de vlucht langs de Rijn tot

voorbij Keulen wist te komen. Daar, in het Amfithe-

ater van Birten nabij Xanten, werd hij samen met ruim 360 andere soldaten gemarteld en gedood.

Hij werd de patroon van de stad Xanten en van de molenaars en hij is patroon van de Dom van Xanten aldaar, die gebouwd is tussen 1263 en 1544 en is vernoemd naar St. Victor. Hij wordt afgebeeld als soldaat of ridder in wapenuitrusting met een rode mantel van een Romeins officier. Hij heeft een palmtak van de overwinning in de hand wat erop wijst dat hij een martelaar is. Het zwaard in zijn andere hand geeft aan dat hij op onfortuinlijke wijze gestorven is door het zwaard.

Deze heilige is ook de patroon van de kerk in Batenburg, Afferden en Wamel.

De devotie voor St. Victor in Batenburg is van vrij recente datum, in tegenstelling tot de uit kerkrechtelijke banden te verklaren interesse voor de heilige.

Kerkrechtelijk behorend tot het kapittel van de St. Victor te Xanten, werd de parochiekerk van Batenburg toegewijd aan St. Victor. Door de invloed van Dirk van Batenburg-Bronkhorst werd de kerk verheven tot kapittelkerk in 1443. Er zijn geen aanwijzingen dat de deken en de zes kanunniken van het kapittel van Batenburg de devotie tot St. Victor begunstigen.

Zelfs het besluit van de Keulse synode van 4 maart 1309 om het feest van St. Victor op 10 oktober als een verplichte feestdag voor te schrijven, werd, zo blijkt weer uit de synodale statuten van 1525 van suffragaanbisdom Utrecht, niet in Batenburg nageleefd.

Hennie Witsiers



Allerheiligen en Allerzielen
Zitten elkaar op de hielen
Is dat zo bijzonder?
Welnee dat is geen wonder
Het gaat over dezelfde zielen.

Op Allerheiligen moeten we
in feeststemming zijn
Allerzielen geeft ons afscheidspijn.
Zeker en gewis
Blijven doet het gemis
En voelen we ons eenzaam zijn.
Toon van Duifhuizen

HET JAARLIJKS CECILIAFEEST

Zondag 13 november viert ons Gemengd Koor het Ceciliafeest. Een heel jaar lang wekelijks repeteren en zingen, zoveel keren de hoge trap op en af, dat verdient een extra feestje.

AFSLUITING RESTAURATIE H. JUDOCUSKERK

Hierbij een laatste bericht aan alle vrijwilligers en schenkers van grotere bedragen voor zover in onze administratie herkenbaar t.b.v. de restauratie van onze mooie H. Judocuskerk. Tijdens de restauratie hebben Sjoerd Schutte en Ricky Hendriks de werkzaamheden met de camera op de voet gevolgd. Vanuit de vele foto's hebben zij 3 mooie albums samengesteld en hebben deze vorig jaar aan de parochie geschonken.

In overleg met Sjoerd heeft hij het "ruwe" materiaal op een CD gebrand en hebben wij ter herinnering en als een laatste bedankje namens de fondsenwervingcommissie 175 stuks verspreid.

Wij hebben zo nauwkeurig mogelijk de adressen verzameld maar, mochten wij iemand vergeten zijn, laat het ons weten. Deze foto's worden ook op de website geplaatst.

GEZINSVIERING

Op zondag 27 november vieren we de eerste zondag van de advent. Hiervoor worden speciaal de gezinnen uitgenodigd. Het eerste kaarsje op de krans zal ontstoken worden. We gaan op weg naar Kerstmis en de kinderen krijgen een kalender mee om zich ook thuis voor te bereiden op dit grote feest.

NOVEMBER

MAAND VAN ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN

Een bijzondere maand, die maand november. De natuur verkeerd in een hele aparte sfeer. De uitbundigheid van de zomer, de weelderige geuren en de kleuren van de herfst, maken plaats voor een naaktheid zonder enige franje. De maanden met lange donkere avonden zijn een uitnodiging tot meer tijd voor jezelf, een periode van rust en ingekeerdheid, waarin andere aspecten van het leven aan bod kunnen komen. Vaak krijgen we van die natte koude dagen, avonden en ochtenden die een jas van mist hebben aangetrokken, natte straten en wegen, overal plakkende, rottende bladeren. Wie goed kijkt ziet ook van deze tijd de schoonheid.

Natuurlijk weten we, dat bij alles wat goed is in deze maand, er ook verdriet en zorgen zijn, lasten die op onze schouders drukken. In de donkere maand november bezwaart ons dat meer dan in andere maanden. Misschien is het daarom, dat we begin november Allerzielen vieren. Er is immers geen groter verdriet, geen langer aanhoudende pijn in ons hart, dan het verlies van een geliefde: je kind, je man, je vrouw, je moeder, je vader, je vriend, je vriendin.

ONS KERKHOF

ONS KERKHOF ... EEN PRACHTIGE TUIN ... EEN BEWONDERENSWAARDIGE GROEP

Een laatste rustplaats in je eigen dorp, rondom de kerk, waar je altijd hebt gewoond. Er is geen mooiere plek te vinden. Vlakbij en iedereen komt er langs. Zo lig je niet vergeten.

Daarvan getuigen de bloemen, die altijd vers zijn en de kaarsen, die regelmatig worden aangestoken. Er is een klein urnenveld, want ook al heeft er een crematie plaatsgevonden, een plaatsje op het kerkhof voor de urn met de as van de geliefde overledene, is toch maar mooi dichtbij om er even stil te staan en er een bloem neer te leggen.

EEN PRACHTIGE TUIN

Met Allerzielen is deze laatste rustplaats ontroerend mooi. De graven zijn gepoetst, de paden geharkt, blad en onkruid geruimd. Velen hebben er bloemen gebracht, witte chrysanten en kleurige boeketten. Op ieder graf is er door misdienaars en vormelingen, namens onze kerkgemeenschap een kaars gezet. Zo getuigen wij van eerbied voor onze geliefden.

EEN BEWONDERENSWAARDIGE GROEP

Ons kerkhof kan alleen maar zo'n mooie tuin

zijn, omdat er door velen voor wordt gezorgd. Het is de sterkte van onze gemeenschap en het gebeurt allemaal en helemaal vrijwillig. We hebben veel te danken aan Jos Brouns, die de beheerder is, aan Jan van Heumen en de onderhoudsploeg. Op het kerkhof, in de pastorietuin en rondom de kerk kun je ze aantreffen, Cor van de Aa, Jan Hendriks, Frans van Heumen, Theo van Heumen, ze zetten hun beste krachten in, net als Paul Jansen, Broer Peters, Jo Vergeest-de Best, Jan van Heumen en Hans van Kerkhof, die graag schoffel en hark ter hand nemen. Maar dat zijn ze niet allemaal, want ook Geert Lam, Ad van Uden, The van Zummeren, Stefan van Kerkhof en Piet van Woezik doen van alles om ons kerkhof een mooi aanzicht te geven. Natuurlijk zijn wij trots op ons unieke kerkhof rondom de kerk en trots op onze onderhoudsgroep.

Pastor J. van Minderhout

OUDERENBIJEENKOMST

Dinsdag 1 november, de maandelijkse ouderenbijeenkomst. We beginnen om tien uur in de kerk. Pastor Annemarie Gooiker zal er bij zijn. Daarna verder op de pastorie. Kom en welkom!



EN DAN ALWEER ADVENT

We beginnen met een gezinsviering. Als we op 20 november Christus Koning gevierd hebben, begint, met het weekend van 27 november, de Advent. De Advent openen we met een speciale viering, waarin we vooral gezinnen met kinderen willen aanspreken. Het is toch heel mooi om samen met je kinderen, die adventtijd, met Sinterklaas, op weg te gaan naar het kerstfeest. Je zult er zelf met een goede voorbereiding, samen met je kinderen veel meer van kunnen genieten. Voorgangers zijn dan H. Witsiers en Jos van Minderhout.

MISINTENTIES NOVEMBER

ZATERDAG 29 OKTOBER, 19.00 UUR

Riet van Duifhuizen-Rutten, overl. Fam. v/d Aa-Broekman, Jan en Bert de Kleijn, Gerrit en Marie van Wees, Wilhelmina Peters-Derks, Jan Schreven, overl. weldoeners van onze parochie

WOENSDAG 2 NOVEMBER, 19.00 UUR

Overl. fam. v/d Aa-van Casteren, overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Riet van Duifhuizen-Rutten, Mien van Kerkhof-Gradussen, Frans v/d Wielen, Gerda van Heumen-Loeffen, Jan van Heumen, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Jan en Bert de Kleijn, Leo Broekman, Annie Kersten-Schamp, Geert Wouters, overl. ouders Remmers-Grim, Jan Jansen en zijn ouders Jansen-De Bruijn, overl. weldoeners van onze parochie, Jan en Door v/d Wielen-Janssen zoon Wil v/d Wielen, overl. fam. van Duifhuizen-v/d Wielen, Toon en Anna van Nuland-Willemsen en zoon Frans, Bruur en Fien Wellen-Zwartjes en zoon Sjaak, Frans Mulder, overl. ouders de Wildt-Heijmans en familie, Thé Reuvers, overl. fam. Hendriks-van Zwambagt

ZATERDAG 5 NOVEMBER, 19.00 UUR

Annie van Heumen-Janssen, Wim en Gon Hebing, Annie van Mullekom-Hopman

ZONDAG 13 NOVEMBER, 11.00 UUR

Voor de leden en overl. leden van onze zangkooren, Aggie van Heumen-v/d Wielen, Ciska Kuijpers-Aarts, Wim en Gon Hebing, Wim Nass, Marie Derks-Van Beuningen

ZATERDAG 19 NOVEMBER, 19.00 UUR,

Geert Wouters, Jan en Bert de Kleijn

ZONDAG 27 NOVEMBER, 11.00 UUR

Hendrik Burgers (namens de buurt, Wilhelmina Peters-Derks, Leo Broekman, Jan van Heumen, Frans v/d Wielen

OPGAVE MISINTENTIES

Heeft u een intentie voor december en januari, geef die dan vóór zondag 20 november op bij:

Jeanne Hendriks, Eikenweg 1, Hernen
tel. 0487-560540



GEDOOPT IN HET KERKJE TE LEUR

2 oktober
Tijl Scholten
Guus Reuvers

ADVENTSACTIE 2011

In de komende Adventstijd wordt voor de 2^e keer de Bisschoppelijke Adventsactie "Groot denken, klein doen", gehouden.

Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter de stichting denkt mee. Als een project geadopteerd is, wordt dit gedaan omdat geloofd wordt in het nut ervan, de overtuiging bestaat dat het geld goed besteed wordt en vooral dat het project herkend en erkend wordt. Lokaal draagvlak is essentieel. Waar nodig worden de missionaire ondernemers in ons land geholpen om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.

De Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk; we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale overheid. Het is goed dat mensen in de derde wereld geholpen worden, maar het is beter dat zij leren om zichzelf te helpen. De projecten komen ten goede aan alle mensen. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk.

Dit werk wordt genoemd: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en ginder.

Enkele projectvoorstellen zijn:

GEEF DE STRAATKINDEREN VAN LUZON EEN TOEKOMST.

Voor veel kinderen op de Filippijnen is een zorgeloze toekomst niet vanzelfsprekend: weeskinderen en kinderen uit de armste gezinnen belanden vaak op straat. De Adventsactie wil dit jaar de mensen helpen die zich in de provincie Bulacan op het eiland Luzon dagelijks inzetten om deze kwetsbare kinderen te helpen een goede start in het leven te maken.

BISSCHOP HARRINGTON WIL BEVOLKING WEERBAAR MAKEN TEGEN DROOGTE.

Het is vrijwel niemand ontgaan: er zijn grote humanitaire problemen in Afrika vanwege de extreme droogte. Ook in het bisdom Lodwar in Kenia hebben de mensen moeite om hun gezin van voldoende eten en drinken te voorzien. De bisschop van het bisdom Lodwar, zet zich al jaren actief in om de mensen in zijn bisdom te helpen zich te ontwikkelen. Via de parochies kunnen de bisschop en zijn medewerkers de lokale bevolking goed bereiken. Zo is een sterk netwerk ontstaan, dat op allerlei fronten actief is.

BLAUWE ZUSTERS DELEN HUN LEVEN MET GEHANDICAPTEN.

Mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap hebben het zwaar in Ecuador. In het opvanghuis St. Camilio de Lellis in Loja worden ze liefdevol opgevangen, een unieke voorziening in Ecuador! Het gaat om mensen die verlamd zijn, zwakbegaafd zijn of bijvoorbeeld het Down Syndroom hebben. Het huis wordt geleid door zusters van de Heer en de Maagd van Matara, oftewel: de Blauwe Zusters.

Voor meer informatie van deze projecten of andere projecten kunt u terecht op www.adventsactie.nl terecht. Het is goed daarop een kijkje te nemen.

Op de derde zondag van de Advent (weekend 10/11 december 2011) wordt in de kerken de collecte gehouden voor deze en andere projecten. Uw steun kunnen zij niet missen en daarom doen wij als MOV Groepen van de parochie "De Twaalf Apostelen" een beroep op uw vrijgevigheid voor missie en ontwikkeling. Geef gul in de kerkcollecte, die in dat weekend geheel bestemd is voor deze actie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dat weekend naar de kerk te gaan, dan kunt u altijd een gift storten op bankrekeningnummer 65.31.00.000 van de Adventsactie.

Namens de MOV Groepen,
Pastor Hennie Witsiers

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Martin Claes
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

RUPS

U weet het, ik wil alleen maar stukjes schrijven met een lichtpuntje, wat er ook met mijzelf of de wereld om mij heen gebeurt. Vandaag, 10 oktober, zal af en toe een donkerbruine harige rups haar weg zoeken tussen de regels, straks wordt alles duidelijker.

Het was een verwarrende week, mijn hoofd zat vol onstuimige gedachten, en bovendien werd ik weer een jaartje ouder. Vierenzestig, als ik het zo neerschrijf lijkt het alsof het over iemand anders gaat. Wanneer is het leven van een mens voltooid? Daarover sprak in Nijmegen de filosoof Paul van Tongeren. Ik heb ademloos zitten luisteren, maar ook een filosoof heeft geen pasklaar antwoord op de vragen die mensen al eeuwen stellen. Hij laat er een ander licht over schijnen. En nu komt mijn harige rups even om de hoek kijken. Ik ga terug in de tijd naar een tochtje op de brommer, mijn toenmalige geliefde voorop, mijn armen om zijn middel. Plotseling remde hij midden op een landweggetje, er was in geen velden of wegen iemand te bekennen. Hij wees naar de grond, en waarachtig, hij gaf voorrang



aan een donkerbruine harige rups die van rechts kwam. Nog steeds staat dit voorval in



mijn geheugen gegrift als een bijzonder tijdloos moment, alles was zo heel erg levend. Enkele jaren later is mijn geliefde van toen gestorven op een wel zeer jonge leeftijd. Was zijn leven voltooid? En waarom kreeg de rups een herkansing dankzij hem? Ik weet het niet, en als ik filosofie had gestudeerd dan wist ik het nog niet. Is er ooit iets of iemand voltooid? Ik liep vanmiddag in de herfstwind, alle overvloedige gedachten vlogen weg met de dode bladeren. Ik dacht aan de woorden die iemand sprak bij het overlijden van de schrijfster Hella Haase: 'wat gaan we toch allemaal dood'. En dit is voor mijzelf een eenvoudige en geruststellende gedachte. Ik kan niet méér doen dan mij overgeven aan het wonder van leven en dood. Ik heb geboeid geluisterd naar de lezing van professor Paul van Tongeren, en ik zou graag een keer met hem praten over donkerbruine harige rupsen en de voltooiing van het leven.

Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **06-13934368**

Pastoraal team

R. de Kruijf	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276
C. Janssen	diaken	024-6412627

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
B. Oosterveer	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

MET OPEN HANDEN



Ongetwijfeld kent u vele mensen uit de traditie van de kerk, maar misschien hebt u nog nooit gehoord over Pater Pierre-Julien Eymard. Hij is geboren op 4 februari 1811 te la Mure in Frankrijk. Pierre-Julien Eymard werd in zijn tijd geraakt door de toestand van de kerk. Hij stelde vast dat er een enorme onverschilligheid op godsdienstig gebied was. De eucharistie, zei hij, is de basis van ons geloofsleven. Daar vanuit kunnen wij ons geloof handen en voeten geven. Om daarvoor aandacht te vragen richtte Pater Eymard de congregatie op van het heilige Sacrament (13 mei 1856).



In het bedevaartsoord Banneux in België staat een beeld van deze pater. Je zou denken dat hij afgebeeld staat met de tekens van de Eucharistie, een schaal met brood en een beker met wijn. Of met een monstrans. Maar niets van dat alles. Pater Eymard zit daar op zijn knieën met zijn armen wijd uitgestrekt en de handen open.

Ik vind het een prachtig beeld van iemand die leeft van de eucharistie. Open handen die verwijzen naar de afhankelijkheid van God en mensen. Open handen die verwijzen naar ontvangen en doorgeven aan mensen met vertrouwen in God. In de eucharistieviering vieren wij dat wij aan elkaar gegeven zijn en dat God naar ons omziet. Daarin vieren wij dat wij het leven gekregen hebben en met elkaar delen. Niemand kan zonder een ander. God voedt ons. Hij geeft ons het leven om niets. Wij mogen dat aan elkaar doorgeven.

De eucharistieviering staat niet los van het leven van elke dag. Als er iets Pater Eymard te harte ging, is dat de eucharistie verbonden blijft met ons mensenleven. Christen-zijn is geen levensbeschouwing. Het is een relatie met Christus. Pater Eymard probeerde dat duidelijk te maken door gebed en actie. Zo werkte hij in de armste sloppenwijk van Parijs. Hij hielp de priesters die vastgelopen waren in hun werk en gaf ook hij bezinningsdagen. Hij werkte bovendien aan zichzelf. Als kind was hij echter streng opgevoed met geboden en verboden. Uiteindelijk ontdekte hij in zijn leven, dat de gevende liefde de weg tot God en mensen was.

Het valt mij op dat wanneer de kerk onder kritiek staat, de mensen de verbinding tussen de boodschap van Christus en het handelen van christenen of de kerk, niet zien. Dat Christenen en leiders in de kerken gauw in de verdediging schieten. Ikzelf maak mij daar ook schuldig aan. Maar kunnen wij niet beter reageren met een moment van bezinning? Is het niet beter om je kwetsbaar op te stellen?

Als gelovigen proberen wij oog te hebben voor zwakkeren. Zouden wij dan ook niet oog moeten hebben voor onze zwakke kanten? De tijd van Advent geeft ons die kans. Pater Eymard veranderde in zijn leven. Ook u en ik hebben kansen tot veranderingen en verbeteringen als wij er maar open voor staan.

Broeder Aloys van Velthoven s.s.s. priester,
lid van de gemeenschap van de congregatie van
het Allerheiligste Sacrament

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in december 2011.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 24 november 2011 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.