

# DE APOSTELBODE



## De Twaalf Apostelen

Jaargang 1  
nummer 10, december 2011

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balگوj, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**DE GEDACHTE  
DAT IEDERE MENS  
HET BEELD VAN GOD  
IN ZICH DRAAGT.**

## KERSTCOMMUNIE THUIS



Vanuit het ziekenpastoraat vinden wij het een belangrijke taak om - in samenwerking met de pastores- aandacht en zorg te besteden aan onze zieken thuis, in het ziekenhuis en verpleegtehuis.

Over enige weken is het Kerstmis. Een speciale gebeurtenis in het kerkelijk jaar en in uw privé-leven. Kerstmis en saamhorigheid horen bij elkaar. Daarom willen wij als ziekenpastoraatgroep ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de H. Communie ontvangen, deze bij u aan huis te brengen. Wanneer u dit wenst, kunt u dit zelf of een familielid, doorgeven aan een van onderstaande adressen. De boodschap zal aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken. Alle vrijwilligers van het gezamenlijke ziekenpastoraat wensen u fijne Kerstdagen.

Telefonische opgave:

H. Jozef- Alverna

werkdagen 9-12 uur

024-6411171

Emmanuel-Achterlo

Mevr. Hermien van Eldonk

024-6414829

H. Joh. de Doper- Balgoij

Mevr. Ans v Erp-Jans

024-6412746

Paschalis- woezik

Mevr. Conny Laurensen

024-6416912

Antonius Abt-Wijchen

werkdagen 9-12 uur

024-6412627

Heumen

Overasselt

Nederasselt

024-6221276

024-6221276

024-6221276

Bergharen: Wilma Hermans

0487-532021

Hernen/Leur: Ushi Kolks

0487-531470

Batenburg: Bert van Boxtel

0487-540806

Niftrik: Riekje Derks

0486-412374

Schriftelijke opgave

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie



## OM TE NOTEREN

**18 DECEMBER 19.00 UUR**

Thomasviering in de Antonius Abtkerk Wijchen

**18 DECEMBER 20.00 UUR**

Kerstconcert van Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap. H. Victorkerk, Batenburg

**20 DECEMBER VANAF 14.00 UUR**

Kerstviering 55+ Begint met viering in Emmanuëlkerk, waarna gezellig samenzijn in 't Achterom

**22 DECEMBER 16.00 UUR**

Promotie Martin Claes in de Aula van de Universiteit Tilburg

**25 EN 26 DECEMBER 12.00 – 16.00 UUR**

Antonius Abtkerk Wijchen bezichtiging kerststal

**25 EN 26 DECEMBER 14.00 – 16.00 UUR**

H. Judocuskerk bezichtiging kerststallen Hernen en Leur

**25 DECEMBER 14.00 – 16.00 UUR**

H. Victorkerk Batenburg bezichtiging kerststal

**28 DECEMBER 19.30 UUR**

Kerst/ontmoetingsviering ZLTO Paschaliskerk

**7 JANUARI 10.00 UUR**

De Wandeling start parochiecentrum Wijchen

**7 JANUARI, NA AFLOOP VAN DE WEEKENDVIERING**

Startsein festiviteiten 700-jarig bestaan Kapelberg

**15 JANUARI VANAF 12.00 UUR**

Reiservaringen Ghana reis Wijchen dmv foto's en film Schakel Wijchen

**15 t/m 22 JANUARI**

Week van gebed voor de eenheid. Oecumenische vieringen:

15 januari 11.00 uur in Hervormde Kerk Bergharen en 22 januari 11.00 uur in Antonius Abtkerk Wijchen

**26 JANUARI 20.00 UUR LEZING ABERTINUMGENOOTSCHAP**

Omgaan met het kwaad. Drs Philip Verdult, onderzoeker en docent aan de Faculteit Wijsbegeerte RUN en studiesecretaris van het Soeterbeek Programma. Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen. Toegang €5.00

**2 FEBRUARI 20.00 UUR LEZING ABERTINUMGENOOTSCHAP**

Schuld, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid door Pieter Anton van Gennip, em. bijzonder hoogleraar wijsbegeerte TU Delft. Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen. Toegang €5.00

**9 FEBRUARI 20.00 UUR LEZING ABERTINUMGENOOTSCHAP**

Boete, straf, vergelding door Prof. dr. Edith Bruggmans, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Leiden en universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de RUN. Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen. Toegang €5.00

**21 APRIL**

H. Vormsel in de H. Judocusgeloofsgemeenschap

**21 t/m 24 APRIL**

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België



### AFSCHEIDSWOORD RUDY DE KRUIJF

#### ZOEKENDE NAAR MIJN PLEK IN DE KERK

Ik heb tijd gevraagd om me te bezinnen op mijn toekomst.

Niet dat ik twijfel aan mijn geloof, ik ben nog steeds vol van het evangelie en heb de kerk nodig om het geloof te vieren en vanuit het evangelie te leven, maar ik ben wel zoekende naar mijn plek in de kerk.

Om te voorkomen dat ik vastloop, vertrek ik met pijn in het hart, ik heb het gevoel u in de steek te laten, maar er was voor mij momenteel geen andere weg. Ik dank het bestuur, mijn collega's en ook de vele andere met wie ik in de loop der jaren met vreugde en voldoening heb samen mogen werken.

Het verhaal van God en mensen blijft de moeite waard, wat alleen - zoals ons missiestatement luidt - samen met elkaar ontdekt kan worden. Ik wens u alle goeds, de moed en het vertrouwen om verder te bouwen aan een levendige kerk op het fundament van de apostelen.

Rudy de Kruijf

#### NOOT VAN DE REDACTIE

Omdat er geen nieuwe informatie over het vertrek van pastoor Rudy de Kruijf is, blijft de berichtgeving beperkt tot het afscheidswoord van Rudy en de reactie daarop van pastores en bestuur.

2012  
telt 12  
52 maanden  
weken  
366  
en kansen

### VERTREK RUDY DE KRUIJF

#### RUDY DE KRUIJF VERLAAT DE PAROCHIE

Rudy de Kruijf, onze pastoor en teamleider, heeft aan de bisschop gevraagd om een tijd van bezinning. Monseigneur Hurkmans heeft hem die ruimte gegeven en heeft hem daarom, met ingang van dinsdag 15 november aanstaande, van zijn taken in onze parochie ontheven. Zeer binnenkort zal Rudy zijn intrek nemen bij de San Egidio Gemeenschap in Antwerpen. Hij voelt zich reeds vele jaren thuis bij deze gemeenschap, en verwacht daar de rust en tijd voor bezinning te kunnen vinden die hij nodig heeft.

Wij, pastores en parochiebestuur, zijn erg overvallen en volkomen verrast door dit plotselinge besluit en door de korte termijn waarop zijn vertrek plaats vindt. Met pijn en verdriet in het hart laten wij onze voorzitter, pastoor en pastor, collega en deken gaan. Maar we respecteren het genomen besluit. Hier en nu spreken we vooral onze grote waardering uit voor de 9 jaar dat Rudy zijn krachten aan de parochie en aan heel veel mensen en zaken gegeven heeft. Er is alom grote waardering, zo beseffen wij, voor de wijze waarop hij deze jaren onder ons en met ons heeft geleefd, gevierd en gewerkt.

Met vertrouwen gingen we met hem en onder zijn leiding de toekomst van onze nieuwe parochie tegemoet. We dachten samen de komende jaren op een goede wijze verder te kunnen werken aan een groeiende samenwerking en eenwording van de 12 geloofsgemeenschappen.

We gaan met het Bisdomein in overleg over de toekomst. Het pastoresteam en het bestuur zullen de lopende zaken zo goed mogelijk waarnemen. Op korte termijn zal het echter zeker niet mogelijk zijn om pastor de Kruijf in al zijn taken te vervangen. Er zullen noodgedwongen zaken blijven liggen, opgeschort moeten worden of niet op dezelfde wijze door kunnen gaan. Pastores en Bestuur vragen uw begrip hiervoor.

We wensen Rudy zeker ook van harte een goede bezinningstijd op zijn toekomst toe, en Gods zegen voor de komende periode, en zullen daarvoor ook blijven bidden. Op een nog nader te bepalen tijdstip, waarschijnlijk ergens in het voorjaar van 2012, zullen we nog op gepaste wijze afscheid van hem gaan nemen. Zodra daarover meer bekend is, zullen we het u zo spoedig mogelijk laten weten.

Team van pastores en parochiebestuur  
De Twaalf Apostelen



## DANKBETUIGING



Jo Verbruggen  
13 september 1941 – 19 juni 2011

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van mijn man, vader en opa Jo Verbruggen. De vele kaarten, bloemen en overweldigende belangstelling op de dag van de begrafenis hebben ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk. Wij hebben afscheid genomen op Jo's manier.

Met zijn teksten en woorden, zoals hij die zo vaak voor anderen had uitgesproken.

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was.

Josefien Verbruggen-Lamers,  
kinderen en kleinkinderen



## INLOOPCAFÉ

Na de gezellige dagen van Kerst en Nieuwjaar beginnen we al snel met ons inloopcafé voor alle ouderen uit onze parochie.

Op de dinsdagen 3, 17 en 31 januari bent u vanaf 10 tot ongeveer 11.30 uur weer van harte welkom in ons parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. We hopen ook in 2012 weer op vele leuke gesprekken met oude bekenden.



Gerry, Tiny, Nel en Waldi

## DE WANDELING



Ik zeg: DOEN!

Ach, je weet toch wel wat de slogan is geweest van de ene, 'bespottelijk' goedkope energiemaatschappij: Ik zeg doen. Wanneer je niet meedeed, was je een dief van je eigen portemonnee. Fransje Bauer, Maurice de Hond e.a. schreeuwden het ons toe.

Op dit moment is het Johan Derksen die zich te gelde maakt.

De concurrentie liet je bij hen een stevig poepje ruiken. Zeggen ze. En?? Wie heeft er gehoor aan gegeven? Wie heeft er goedkope energie voor gekregen?

Momenteel is de kreet: WORD WAKKER! Ik zou het zeker op 7 januari proberen. Kom nou eens een keertje iets eerder dat lekkere, warme bed uit en zorg dat je om 10.00 uur bij het parochiecentrum bent. Je krijgt er geen spijt van. Het enige

risico wat je loopt is een lichte, gezonde verslaving. Bij ons krijg je energie, gratis en voor niets. En ... de garantie dat het nog plezierig is ook.

Ik zeg doen, maar dan wel op onze manier! Doe eens een keer mee. Het levert je in 2012 heel veel energie op. Trek die wandelschoenen eindelijk een keer aan. Je hebt je al tig keer voorgenomen en net zo vaak de kop in het zand gestoken. Ik zeg doen. Eindelijk geen woorden maar daden. Bij dat legioen schreeuwen ze het al jaren van de daken. Nu jij nog. Je hebt toch ook voor 2012 prachtige plannen gemaakt. Afgelopen jaar wilde je ook heel af en toe je beste beentje voorzetten. Anderen zijn je voorgegaan. Nu jij nog.

De vorige wandeling is opnieuw een grandioos succes geworden. Met het thema VERRASSING is het de laatste keer makkelijk scoren. Door de route onbekend te laten, is het gissen die dag niet van de lucht. Door daarnaast een tipje van de sluier te lichten en al in de inleiding te spreken over een heerlijke verrassing suggereren we heel voorzichtig dat HEERLIJKHEID LEUR op ons programma staat. En als er drie jongelui ons gezelschap komen aanvullen en versterken, mag echt van een verrassing worden gesproken. Daarnaast krijgt die zaterdag iedereen een hartje uitgereikt met een verrassend woord.

Het doosje waarin de snoepjes zitten, heeft de volgende tekst:

*Mooi – Ik BEN MOOI!*

*Je ziet er mooi uit.*

*Je besteedt aandacht aan jezelf.*

*Je bent er voor anderen.*

*Je bent warm, hartelijk en vriendelijk.*

*Je ogen, je lach, je stem.*

*Ik geniet ervan.*

*Jij bent een mooi mens.*

*Ik vind jou mooi.*

Op 7 januari gaan we weer op pad Deze keer doen we o.a. de nieuwe wijk Huurlingsedam, Balgoij en Niftrik aan. De tussenstop is gepland in Hoogeerd.



Je bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in het parochiecentrum.

Het thema is GEEN WOORDEN MAAR DADEN. Wees niet benauwd, we gaan niet hand in hand.

Wie kiest voor daden, laat zich niet afschrikken door 14 kilometers. Je kunt je opgeven tot vrijdag 6 januari (024-6414946).

Namens werkgroep De Wandeling \*.

Peter van Gils

\*Deelnemers aan eerdere wandelingen krijgen automatisch per e-mail een uitnodiging.

## OVERLEDEN PATER MAURUS DE HAAS



\* Amsterdam 7 januari 1922  
† Nijmegen 21 november 2011

Op 21-11-2011 is Pater Maurus de Haas ofm in stilte gestorven, net geen negentig jaar. Gedurende het grootste deel van zijn actieve pastorale leven was hij kapelaan aan de parochie Antonius Abt in Wijchen, meer dan dertig jaar lang! In 1991 is hij op 69-jarige leeftijd verhuisd naar het franciscaanse klooster aan de Vermeerstraat in Nijmegen. De laatste zeven jaren heeft hij in het Berchmanianum aan de Houtlaan in Nijmegen gewoond. Veel parochianen zullen hem herinneren en met warmte aan hem terugdenken. Hij was geboren in Amsterdam en wilde na het gymnasium niets liever dan priester worden. Daartoe trad hij in 1942 in bij de franciscanen in Hoogcruts. Op 23-03-1952 ontving hij zijn priesterwijding. Nadat hij in Nieuwe Niedorp en Megen had gewerkt, werd hij in 1961 kapelaan in Wijchen, nog onder pastoor Blom ofm. Pastoor Janssen ofm maakte hij mee van 1964 tot en met 1985 en onder Frans Verheijen ofm maakte hij de fusie van Abt, Everardus en Paschalis tot parochie De Hoeksteen mee. Pater de Haas werkte keihard, ging vaak voor, preekte helder, ging nog op huisbezoek en wist door zijn overrompelende eenvoud en vriendelijkheid iedereen voor zich te winnen. Met zijn bruine pij op de fiets was hij een opvallende verschijning. In 1999 kwam hij naar Wijchen om de uitvaart van pastoor Janssen te leiden. In 2002 vierde hij in de Wijchense Abtkerk zijn gouden priesterjubileum. Voor de viering had hij gekozen voor het passende thema "Gij, die om mensen geeft". In het voorjaar 2003 deed hij zelfs een keer mee met het Wijchense Schlagerfestival! Pedro Willems had de tekst van het liedje geschreven, pater de Haas trad gewoon in zijn pij op maar viel niet in de prijzen. Allemaal herinneringen aan zijn leven in de Wijchense gemeenschap. Herinneringen die velen nog lang zullen bijblijven. Pater Maurus, bedankt!

Theo van der Weegen

## PROMOTIE MARTIN CLAES

Een lang traject loopt op zijn einde. Jaren studie hebben als resultaat dat ik op donderdag 22 december om 16.00 uur in de Aula van de universiteit van Tilburg mijn proefschrift mag verdedigen. Gedurende een uur zal een geleerde commissie mij aan de tand voelen over het boek dat bij gelegenheid van de promotie zal verschijnen.

Omdat de verdediging openbaar is, maar vooral

omdat het fijn is de mensen die mij al die jaren morele steun hebben gegeven en hebben meegeleefd in de zaal te zien, bent u van harte welkom bij de promotieplechtigheid en bij de receptie.

De receptie zal in de onmiddellijke nabijheid van de Aula zijn: in het Cobbenhagengebouw, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.



Het proefschrift zal na de promotie als handelseditie via de (internet)boekwinkels te koop zijn met als titel: *Exercitatio mentis*, zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus. De uitgave wordt verzorgd door uitgeverij Parthenon in Almere. Het boek is een studie naar het vroege werk van de 5<sup>e</sup> eeuwse bisschop Augustinus die als pedagoog op vrijmoedige wijze het principe van de geestelijke oefening zoals gebruikelijk in de laat-antieke wereld toepaste ten behoeve van zijn eigen ideeën over menselijke vorming en ontwikkeling.

Martin Claes



## KERST/ONTMOETINGSVIERING ZLTO

Zoals steeds de afgelopen jaren, houdt de plaatselijke afdeling van de ZLTO weer haar Kerst- en Ontmoetingsviering in de Paschakerk. Dit jaar op woensdagavond 28 december, de viering begint om half acht. Ook niet-leden zijn als vanouds van harte welkom! De deur staat voor iedereen open.

Het thema dit jaar is: "Alles heeft zijn tijd". De voorbereidingsgroep heeft verschillende passende teksten over dit thema bij elkaar gezocht, terugkijkend op het voorbije jaar. Voorganger is pastor Bert Oosterveer, geestelijk adviseur van de ZLTO. De zang wordt dit jaar verzorgd door het enthousiaste koor 'Voice' uit Hernen.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij in de kerkzaal te ontmoeten, en bij- of na te praten.

## KERSTVIERING 55+ IN 'T ACHTEROM

Op dinsdag 20 december begint de viering om 14.00 uur in de Emmanuelkerk.

Daarna zetten we de viering voort in 't Achterom onder het genot van een kopje koffie met kerstbrood.

U bent allen van harte welkom. Tot ziens.

Werkgroep ouderen en het Ziekenpastoraat

## KERKBALANS 2012

De pastores en het parochiebestuur danken u van harte voor uw bijdrage van het afgelopen jaar. Uw bijdrage was van groot belang om het pastoraat en het beheer in onze parochie De Twaalf Apostelen in stand te houden. Van 15 tot 29 januari is er weer de landelijke Actie Kerkbalans.

Via de media wordt er aandacht besteed aan de Actie onder het motto: Wat is de kerk jou waard? Ook in onze parochie doen wij hieraan mee.

De kerk heeft veel vrijwilligers die zich inzetten voor het werk in de parochie. Daarnaast is er geld nodig om de pastorale taken goed te kunnen uitvoeren en als bestuur en parochianen zijn wij samen verantwoordelijk om ook onze kerkgebouwen goed te onderhouden.

Uw financiële bijdrage is daarom van grote waarde en hard nodig om dit alles goed in stand te kunnen houden. Ongeveer half januari ontvangt u een acceptgirokaart waarmee u uw bijdrage kunt overmaken aan de parochie.

Na ruim een jaar hard werken aan de leden- en kerkbijdrage administratie is het mogelijk



om per geloofs- gemeenschap inzicht te hebben in de opbrengsten. We gaan nu één rekeningnummer op de acceptgirokaarten gebruiken voor de gehele parochie De Twaalf Apostelen. Gaat u gebruik maken van internet bankieren, vergeet niet het contactnummer, dat staat

op de acceptgiro, erbij te vermelden.

Een aantal van u hebben in het verleden een opdracht aan de parochie gegeven voor een automatische incasso. Het bedrag dat hiervoor staat is vaak al enige jaren hetzelfde. Wij vragen u eens te bezien of u dit bedrag iets kunt verhogen. Dit kan per brief of per email naar het adres: [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl) Wilt u contant geven, dan kan dat in een envelop in de brievenbus van uw kerk of in de brievenbus van het parochiecentrum.

In april 2012 verwachten wij u via de Apostelbode de opbrengst van kerkbalans 2011 bekend te maken en in juni de voorlopige opbrengst van kerkbalans 2012.

Het parochiebestuur

## LOPERS KERKBALANS BEDANKT!



Het parochiebestuur had de lopers van Kerkbalans 2011 uit de voormalige Hoeksteenparochie uitgenodigd voor een bijeenkomst op 17-11-2011. Het bestuur legde uit waarom vanaf 2012 eigenlijk alleen nog maar gewerkt zal worden met bank- en giro-overschrijvingen danwel machtigingen, zodat er nog maar enkele lopers nodig zullen zijn.

Een belangrijke reden is het groeiende probleem om voldoende lopers te krijgen. De gemiddelde leeftijd van vrijwilligers blijft namelijk alsmaar stijgen. Doordat steeds meer mensen vertrouwd zijn met bank/giro-betaalverkeer en omdat de parochiële administratie onlangs is verbeterd, kon de beslissing nu genomen worden.

Alle lopers werden hartelijke bedankt door het parochiebestuur voor hun grote inzet. Een enkeling had het al dertig jaar gedaan! Degenen die door het veranderen van de inzamelingsactie (even?) geen vrijwilliger van de parochie meer zijn, kregen een mooie kaars.

Het parochiebestuur

## IN GESPREK MET ...

### ERESPELD VOOR TONNIE LOEFFEN.

Tijdens de eerste verjaardag van onze Twaalf Apostelenparochie op 25 september, ontving mev. Tonnie Loeffen-Schoorlemmer het eerste, nieuwe ereteken: de Apostelspeld. Voldoende reden om eens in haar woonplaats Overasselt met haar te gaan praten.

### WIE IS TONNIE LOEFFEN?

Geboren in Heeten, nabij Raalte, ontmoette Tonnie, Jo Loeffen uit Overasselt met wie ze trouwde



en sindsdien woont zij ook in Overasselt. Het echtpaar heeft 2 jongens, die nu 36 en 38 jaar zijn en beiden zelfstandig wonen. Als we spreken over haar werk, vertelt Tonnie, dat zij vroeger in Heeten in de huishouding werkte, met name in de kraamzorg. In over-

leg met de wijkzuster werkte zij dan zo'n 3 weken in een gezin, na de bevalling. Dat heeft ze gedaan tot haar huwelijk met Jo.

### HOE BEVALT OVERASSELT?

"Ja, ik kwam hier natuurlijk vreemd, maar via Jo was ik snel ingeburgerd. De eerste jaren heb ik niet zoveel gewerkt, ik was veel ziek met verschil-

lende operaties. Later werkte ik 'n aantal jaren in de bejaardenzorg, maar toen de jongens kwamen ben ik daarmee gestopt".

#### **MAAR JE DEED TOCH WEL ENIG VRIJWILLIGERSWERK!**

De jongens gingen naar school en zo kwam Tonnie in het bestuur van de lagere school terecht. Om de catechese op school blijvend vorm te geven werd er een Stichting Catechese opgericht en daar werkte Tonnie aan mee. Geleidelijk aan kwam Tonnie ook in de kerk van Overasselt terecht. Ze vertelde, dat het aanvankelijk vooral om missie activiteiten voor de derde wereld was, waarbij het hoofdzakelijk ging om ondersteuning van missionarissen uit Overasselt. Later werd die groep opgenomen in een MOV-groep (missie-ontwikkeling-vrede) in het gehele toenmalige dekenaat Wijchen, met pater Jos van Minderhout als deken. Ook in dekenaal verband heeft zij enkele jaren het secretariaatswerk voor M.O.V. gedaan. Tot voor kort was Tonny ook lid van de telefoonwacht. Met het ontstaan van de nieuwe parochie "De Twaalf Apostelen" is dit opgeheven en ben ik lid geworden van de vouwgroep. (boekjes vouwen e.d.)

#### **HEB JE OOK ANDER WERK BINNEN DE KERK GEDAAN?**

Tonnie vertelt, dat zij in Overasselt 2 jaar een bijbelcursus heeft gedaan en daarna in Nederasselt een cursus Avondwake, ook gegeven door Jos van Minderhout. Zo kwam zij terecht in de groep Avondwake in Overasselt, maar de mensen van de voormalige "Maaskant" gingen ook wel elkaar helpen. Zo'n 10 jaar heeft Tonnie dit jaar gedaan, totdat ze 65 jaar werd.

Vrolijk gaat Tonnie dan verder met het bezoeken van zieken, en dat doet ze nu ook weer zo'n 10 jaar, maar daar wil ze nog wel mee doorgaan. Tonnie vindt dit leuk en zegt daarbij: "Als je vertrouwen hebt dan kan het heel hecht worden, je krijgt een hechte band". Zo brengt zij naar enkele mensen ook de H. Communie met een korte gebedsdienst.

#### **IK HOORDE PASTOOR RUDY OOK IETS ZEGGEN OVER KOFFIE.**

"O, dat gaat er zo tussendoor. Als er 'n gespreksavond of iets anders is, dan zorg ik dat alles op tijd klaar staat, de koffie/thee gezet is, en na afloop wordt alles weer opgeruimd." Dat is vaak in het parochiecentrum. Daarnaast is er 1 x per maand een bijeenkomst in "de Mijlpaal" (appartement voor 65 plussers), waar in de ontmoetingsruimte de Eucharistie gevierd wordt met na afloop een kopje koffie.

#### **EN DAN WORDT HET 25 SEPTEMBER!**

Tonnie vertelt, dat ze door 'n bestuurslid en pastor Aloys was gelokt naar Wijchen te gaan, met de

bedoeling om na afloop van de viering te helpen bij de koffie! Ze was dan ook volkomen verrast door de aankondiging, dat die eerste Apostelspeld voor haar bedoeld was.



#### **HOE VOELDE DAT?**

Ik was eerste beduusd, schrok ervan. Maar nu: blij. Het voelt toch als 'n stukje erkenning.

Tonnie heeft heel veel felicitaties ontvangen! Tonnie laat een tekstje over die erespeld zien; daar staat o.m.: "De nieuwe parochie verenigt 12 geloofsgemeenschappen en bouwt verder op de Franciscaanse roots.

Het Tau-kruis van Franciscus als teken van vernieuwing en voltooiing, is de inspiratiebron voor de erespeld".

#### **WE GAAN OP WEG NAAR KERSTMIS, HOE VIENEN JULLIE DAT?**

"We kiezen voor een bepaalde viering in de kerk. De jongens komen thuis en samen drinken we koffie en een borreltje. 't Is dan heel gezellig met z'n viertjes". Samen ook aan tafel voor het kerstmaal, dat Tonnie zelf heeft bereid. We vieren kerst dus thuis, heel traditioneel en op de 2<sup>e</sup> kerstdag is het ongeveer hetzelfde.

#### **WAAROM DOE JE ZOVEEL WERK VOOR DE KERK?**

Het antwoord van Tonnie is eenvoudig, maar ook heel waardevol: "Ik vind het zinvol om met mensen bezig te zijn; 'n beetje dienend zijn". Klaar staan voor 'n ander vindt zij leuk, maar het geeft haar ook voldoening; "je hebt er zelf ook veel aan"! Daarnaast merkt ze op, dat een gespreksavond ook heel waardevol kan zijn.

**TONNIE, IK WIL JE GRAAG DANKEN VOOR DIT GESPREK, EN JE OOK FELICITEREN MET DE APOSTELSPELD. DAARBIJ VERGEET IK NIET, WAT TIJDENS DE FEESTELIJKE VIERING OVER JE WERD GEZEGD: "NIET ZOZEER WAT JE DEED, MAAR HOE JE DAT DEED, IS VAN BELANG!"**

Henk van Zwam

**WERELD WINKEL**  
van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen



#### **KERSTGEVOEL BIJ DE WERELDWINKEL!**

Kerstgroepen & Kerstkaarten met een goed gevoel. Voor deze producten en meer, bent u van harte welkom.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972

info@wereldwinkelwijchen.nl





HOE ZIT DAT? Pastor Rudy gaat een half jaar wonen bij San Egidio Antwerpen. Wat is dat? Fenne 13 jaar



San Egidio ontstond in 1968 in Rome door een 18-jarige student, Andrea Riccardi. Samen met een groep vrienden wilde hij naar het evangelie luisteren en het beleven. Hij dacht daarbij aan de eerste groepen christenen en aan Franciscus van Assisi. Dat groepje van toen is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging in meer dan 70 landen. De naam komt van het kerkje van Sant'Egidio in de wijk Trastevere in Rome, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is. De San Egidio-gemeenschap heeft vijf 'werken' die voor hen heel belangrijk zijn, het zijn de fundamenteën:

Het 'eerste werk' is het gebed: Bidden is een eenvoudige manier om vertrouwd te worden met de woorden van Jezus. In het gebed kun je je eigen zorgen aan de Heer toevertrouwen, maar ook de nood van de armen en de wereld. In vele steden is er elke avond het gebed van San Egidio, een gemeenschappelijk avondgebed waar iedereen welkom is.



Het 'tweede werk' is het doorgeven van het evangelie. Het evangelie is een kostbare schat, de goede boodschap die we niet voor onszelf mogen houden, de lamp die niet verborgen mag blijven.

De dienst aan de armen is het 'derde werk'. De eerste groep studenten voelde aan dat de beste plek om het evangelie te leven dicht bij de armen was. Dus gingen zij in de wijken van Rome de armen opzoeken. De armen werden hun vrienden. 's Middags hielpen ze er de kinderen met hun schoolwerk. Deze "Scuola popolare", "bijschool" in het Nederlands, bestaat nu op tal van plaatsen in de wereld. In de bijschool is bijzondere aandacht voor kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Geïnspireerd door hoofdstuk 25 van het evangelie van Matteüs breidde de gemeenschap haar vriendschap uit naar andere armen: daklozen, gehandicapten, vreemdelingen, zieken en eenzame ouderen. De armen zijn een belangrijk deel van de familie, die de San Egidio-gemeenschap is. Overal waar San Egidio aanwezig is, van Rome tot San Salvador, van Kameroen tot België, van de Oekraïne tot in Indonesië, is er vriendschap en solidariteit met de armen.



De dienst aan de vrede is het 'vierde werk'. Oorlog is vaak het begin van armoede. Wie van de armen houdt, moet

daarom ook bewerker van vrede zijn. San Egidio wil de vrede beschermen waar ze in gevaar is en ze helpen opbouwen waar ze verloren ging. Dit werken voor vrede is ontstaan uit de vriendschap met de armen en de evangelische inspiratie. Ook zet zij zich in, met andere organisaties en alle mensen van goede wil, voor een wereldwijd verbod op de doodstraf, concrete hulp aan slachtoffers van natuurrampen, oorlogen en slavernij.



Het 'vijfde werk' is een gemeenschap zonder grenzen. Het 'familie-zijn' van San Egidio is zichtbaar in de vriendschap tussen mensen van verschillende landen en culturen. De gemeenschappen van San Egidio laten zien dat alle mensen deel zijn van die ene familie rond Jezus. Er zijn geen andere grenzen dan 'die van de liefde'.



Als je meer wil weten van San Egidio kun je op hun website kijken of je abonneren op de nieuwsbrief. Maar..je kunt ook zelf de 5 werken doen: Wat denk je van vrede maken of bidden voor anderen? Of je familie uitbreiden?

Ineke Wintjes

## MAS



### Maatschappelijk stage (MAS)

In het lespakket van de jongeren op middelbare scholen zit tegenwoordig een aantal uren, die ze in moeten vullen met een maatschappelijke stage. Dat is een stage op een plek, waar de jongeren iets leren over sociaal, vrijwillig, actief bezig zijn in de samenleving. Onze parochie heeft voor dit schooljaar een aantal stages aangeboden. Op de website [www.mas-xpress.nl](http://www.mas-xpress.nl) staan alle stages vermeld, waaronder dus ook die van onze parochie.

We bieden op dit moment vier stages aan:

- Organisatie, administratie en secretariaat Parochiecentrum
- Tuinieren en decoreren
- Inloopcafé
- Vastenmaaltijd

In de loop van het schooljaar zal de parochie nog een paar andere stages uitwerken, onder andere in samenwerking met Stichting Wereldwijd (Ghana) en Stichting Beheer kapelberg Bergharen (activiteiten t.g.v. 700 jaar Kapelberg).

Pastor Annemarie Gooiker





## COMBI WOORDZOEKER KERST



Deze combi-woordzoeker bestaat uit verschillende onderdelen.

Laten we gemakkelijk beginnen met het wegstrepen van de volgende woorden: Adel-adventskrans-alp-anders-blinken-bonsai-eren-gade-gisting-Irene-kaarten-kerk-kerosine-kind-koren-maag-noorden-Osiris-preek-ree-stro-takje-teams-thee-waaien-weiden-zadels

H	W	E	I	H	N	A	C	H	T	E	N	K	O	L	K	K	K	O	U
E	M	L	A	N	O	O	R	D	E	N	A	R	S	O	P	E	I	K	D
L	K	I	N	D	E	R	E	N	A	A	T	K	O	T	R	R	N	A	E
L	E	A	D	E	L	O	C	C	R	S	I	R	I	S	O	S	D	S	W
E	R	O	S	W	A	C	H	T	M	E	E	S	T	E	R	T	J	T	U
B	O	N	S	A	I	T	E	A	N	I	I	G	A	A	M	R	E	A	Z
O	S	P	S	A	M	N	E	K	W	N	R	N	E	D	I	E	W	N	E
R	I	N	R	I	K	T	T	J	T	A	K	R	A	N	S	C	I	J	N
U	N	E	S	E	T	N	P	E	T	O	E	E	E	H	T	E	E	E	U
S	E	O	R	N	E	L	R	I	R	N	Z	A	D	E	L	S	G	S	I
N	G	K	E	V	A	K	F	E	E	B	E	T	H	L	E	H	E	M	T
I	N	L	D	B	L	I	N	K	E	N	L	G	I	S	T	I	N	G	H
G	I	A	N	A	C	O	C	A	C	O	L	A	N	J	O	Z	E	F	E
E	N	K	A	A	R	S	L	I	C	H	T	D	Z	E	E	G	R	O	T
R	O	S	T	N	E	R	E	D	N	I	K	E	L	E	Z	O	N	N	O
M	K	I	N	D	K	E	R	S	T	L	I	E	D	E	R	E	N	E	O
A	E	K	E	R	S	T	B	O	O	D	S	C	H	A	P	P	E	N	S
R	I	F	E	L	I	C	E	N	A	V	I	D	A	D	R	A	C	H	T
I	R	E	N	E	S	E	J	T	A	A	M	O	T	S	R	E	K	L	E
A	D	V	E	N	T	S	K	R	A	N	S	E	N	P	I	E	K	E	N

Hierna kunt u de antwoorden op onderstaande vragen wegstrepen: (de antwoorden staan in alfabetische volgorde)

1. Geboorteplaats van Jezus
2. Door welke drankreclame kreeg Santa Claus zijn rode bolle uiterlijk?
3. Epifanie
4. Zo worden de Driekoningen ook wel aangeduid
5. Latijnse naam voor Kerstroos.
6. Zalig Kerstfeest in het Spaans
7. Bekend evenement: Ravenstein bij ----
8. Wintervakantie van de 2<sup>e</sup> Kamer
9. Oud gebruik, waarbij de allerkleinsten verkleed het kerstverhaal aanhoren of spelen
10. Liedje: Hoe lijdt dit kindeke, hier in de...
11. Aureool
12. Moeder van Jezus
13. Streep ook twee geschenken van de Driekoningen door
14. Het Franse woord voor Kerstmis
15. Op 28 december herdenken wij, dat op last van Herodes alle pasgeboren jongetjes werden gedood. Hoe heet die dag?
16. Van welke heilige is de naam Santa Claus een verbastering?
17. Geliefde wintersport tijdens de Kerstvakantie.
18. Kerstbrood.
19. Duitse naam voor Kerstmis.

Het mag best wat moeilijker, dus gaan we op zoek naar de oplossingen van de volgende:

### CRYPTOGRAMMEN:

1. Deze kleine grootmoedertjes worden rond 25 december vaak als garnering gebruikt (13)
2. Kerel van de krant kondigt de komst van Jezus aan (6)
3. Foute dienst in diepe duisternis (8)
4. Deze vogel is altijd het haasje met Kerstmis (7)
5. Kledingstuk van speler op een hoorn boven de waterput (15)
6. Deze inkopen voor de feestdagen haalt de koningin al jaren niet bij Albert Hein (17)
7. Zwangerschapskledij voor volksdansen (8)
8. Guldens in de kerstboom (5)
9. Als we de Fransen mogen geloven brengen wij hier onze kleine kinderen vaak naar de kerststal (6)
10. Attribuut, dat door een schilder is achtergelaten in de stal (4)
11. De rang van de leraar der herders bij de stal (12)
12. Cupido is daar met het rund in de stal (4)
13. Profheet, die gereïncarneerd is als profvoetballer (4)
14. Lieverd uit de hemel (8)

### ANAGRAMMEN

Tenslotte husselen we wat woorden en zinnen door elkaar om met de letters nieuwe woorden te vormen, die veelal met Kerstmis te maken hebben:

1. DIERENKLETSER
2. NIK RENDE
3. STAKANSJE
4. GORT
5. KOLK
6. EST MOLT EI
7. J=ZOE F
8. AT GEIT RICKA FRITES ??

Leo Bijmans, Balgoij

## KERSTACTIE

In de vorige Apostelbode stond een artikel over onze jaarlijkse kerstactie. Kort samengevat is de actie opgezet voor mensen met een inkomen rond het minimum (dat hoeft niet alleen een bijstandsuitkering te zijn). De actie is niet alleen bedoeld als materiële ondersteuning, maar ook als een warm gebaar voor mensen die het moeilijk hebben. Er wordt niet gekeken naar geloof of nationaliteit. We bepalen zelf de inhoud van de pakketten, er is altijd iemand bij betrokken die zelf een minimum-inkomen heeft. We kiezen voor levensmiddelen die goed bruikbaar zijn, maar we proberen wel het eten tijdens de kerstdagen een feestelijk karakter te geven.

Adressen komen al jaren niet alleen bij ons binnen via medewerkers van de eigen parochie, maar o.a. ook via organisaties als Vincentiusvereniging, Voedselbank, kringloopwinkel Vraag&Aanbod, Driestroom, Interparochiële Caritas en organisaties voor vluchtelingen.



Inpakken en bezorgen doen we zelf, vele vrijwilligers helpen daarbij, Vraag&Aanbod stelt een bus met chauffeur en bijrijder beschikbaar. We zorgen ervoor

dat de pakketten minimaal een week voor kerst bezorgd worden, zodat men daar rekening mee kan houden i.v.m. andere boodschappen.

Sinds enkele jaren wordt bij alle mensen die regelmatig bezocht worden door medewerkers van het ziekenpastoraat een attentie in de vorm van een klein bloemstukje bezorgd.

Alle nabestaanden van de dat jaar overledenen ontvangen een kerstwens.

Tenslotte ontvangen groepsverzorging, dagopvang en huiskamers van verzorgingshuizen De Elsthof, St. Jozef en De Weegbree te Wijchen een doos met lekkers voor de deelnemers/bewoners. Alle pakketten en andere attenties worden voorzien van een kerstwens van de parochie met een toepasselijk gedicht.

In de vorige Apostelbode heb ik melding gemaakt van samenwerking met de kerstengelenactie (Frans Verheijen). Door onvoorziene omstandigheden is op het moment dat dit stukje geschreven moest worden nog niet bekend hoe deze samenwerking vorm gaat krijgen. De parochie-actie blijft in ieder geval behouden, we zijn intussen hard bezig met de voorbereidingen. Een

financiële bijdrage is van harte welkom, hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

- een gift in het offerblok Antoniusbrood achterin de Antonius Abt- en Paschaliskerk in Wijchen. In december zijn alle giften hierin bestemd voor de kerstactie.
- Een envelop afgeven aan de deur van een parochieel centrum of deponeren in de brievenbus van een van de kerken, met vermelding: kerstactie.
- Storting op bankrek.nr. 1531.62.120 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen Diaconie o.v.v. kerstactie.

Anna Verlouw, werkgroep kerstactie



## THOMASVIERING 18 DECEMBER

### THEMA: WAAR VIND IK EEN THUIS?

Met Kerstmis vieren we ieder jaar opnieuw dat God als kind geboren wordt bij mensen. We herdenken dat hij als baby geboren wordt bij Maria en Jozef.



In de kerk zeggen we ook dat Jezus opnieuw geboren wil worden bij ons en dat de Advent de tijd is om ons voor te bereiden.

Wat betekent dat eigenlijk?

Wat kun je doen aan die voorbereiding?

Wat ga je anders doen als je hoort dat Jezus komt?

Hoe zou de omgeving waar Jezus zich thuis voelt er uit zien?

Hoe zou zo'n huis ingericht zijn, welke muziek zou er te beluisteren zijn, welke televisieprogramma's worden in dat huis bekeken, welke boeken zijn er te lezen, welke tijdschriften liggen op de tafel en welke computerspelletjes worden er gespeeld?

Welke sfeer zou er zijn?

Natuurlijk was de stal in Bethlehem verre van perfect. Het was er koud, er was geen bed, er was onzekerheid over de toekomst. Maar er was liefde, gastvrijheid en vertrouwen in de belofte van God.

In de Thomasviering van zondag 18 december kunnen we met elkaar nadenken hoe wij Jezus zouden willen ontvangen. Wat zou ik voor hem doen en wat zou ik anders doen of misschien niet meer doen.

Tot zondag 18 december om 19.00 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Ineke Wintjes

## VPTZ

### DE LAATSTE FASE VAN HET LEVEN.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Wijchen (VPTZ – voorheen “hulpgroep thuis sterven”). De VPTZ-vrijwilligers ondersteunen mensen die niet meer beter worden en hun naasten, om nog het best mogelijke uit de laatste periode te halen. Dat doen ze bij mensen thuis, soms ook in het verzorgings- en verpleeghuis. Niet alleen voor ouderen, iedereen krijgt in zijn omgeving te maken met afscheid van het leven.

Steeds meer mensen willen de laatste fase in hun leven thuis doorbrengen; in hun eigen vertrouwde omgeving, omringd door mensen van wie ze houden. Als vanzelfsprekend neemt u de verzorging op u. Maar wie zorgt voor u als het even teveel wordt? In dat geval is het goed te weten dat er in Wijchen een groep, goed voor hun taak opgeleide vrijwilligers is die, onder de naam VPTZ-Wijchen, u graag bijstaan.

Door “er te zijn” maken vrijwilligers het mede mogelijk dat de naasten de verzorging van hun dierbare zo lang mogelijk volhouden. “Er zijn” betekent bijvoorbeeld waken bij de zieke, een luisterend oor bieden, voorlezen, helpen met de verzorging, maar soms ook samen lachen. “Er zijn” zoals de direct betrokkenen het graag zouden willen.

Misschien spreekt het werk van onze vrijwilligers u aan en denkt u erover zelf ook vrijwilliger te worden. Om tijd en aandacht te bieden aan mensen in een moeilijke maar bijzondere periode. Dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de VPTZ-Wijchen, tel. 6414905 of 6450963.

## ROUWVERWERKING MET TAICHI EN CHI GONG

### INTRODUCTIELES



Rouwverwerking, accepteren, loslaten... en je weer fijner voelen met TaiChi en (Medische) Chi Gong ! Doet u mee? TaiChi kan emoties oproepen en dat is juist goed. Emoties, door ziekte, verdriet en ellende veroorzaakt, kunnen lang in de weg zitten en een fijn bestaan belemmeren. We kunnen dit door beoefening van TaiChi subtiel en zacht oplossen, op een zachte manier en -belangrijker- nog op uw eigen tempo. Iedereen kan meedoen, zelfs vanaf een stoel. TaiChi geeft de gelegenheid om tijdens en na de les contact te ervaren en om samen sterker te zijn. Tijdens de les en de koffie bijeenkomst is Irma Soetekouw, uw docente, altijd aanwezig en kunt u haar vragen stellen. Meer informatie op [www.irmasoetekouw.nl](http://www.irmasoetekouw.nl)  
Kosten: € 5 voor de hele les

## PASTORALE BEGELEIDING

### PASTORALE BEGELEIDING BIJ ZIEKTE EN STERVEN.

Met enige regelmaat komt het voor dat mensen een beroep doen op een pastor wanneer ze ziek worden of wanneer er iemand in hun directe omgeving ziek wordt. Zeker wanneer het levenseinde tijdens dit ziekteproces in zicht komt kan het een steun zijn en opluchten om zo af en toe een gesprekje te hebben met een pastor of iemand van de werkgroep ziekenbezoek.

Het verloop van een ziekte waaraan iemand overlijdt is vrijwel nooit tot in detail te voorspellen. De reactie van de zieke en zijn of haar omgeving erop evenmin. Soms beleven mensen met de personen die hun dierbaar zijn ondanks hun ziekte samen toch een mooie tijd. Een tijd waarin loslaten centraal staat, maar waarin ook dankbaarheid en vrede een plaats kunnen hebben. Maar soms ook kan het voorkomen dat door een complex van oorzaken vooral lijden de overhand krijgt en het leven eerder als last dan als gave ervaren wordt door de zieke en zijn of haar omgeving. Wanneer het lijden als ondraaglijk en uitzichtloos wordt ervaren, hebben artsen en andere hulpverleners verschillende mogelijkheden om het lijden te verzachten. In bepaalde gevallen en onder bepaalde omschreven omstandigheden biedt de Nederlandse wet de mogelijkheid om tot actieve euthanasie over te gaan.

Onlangs kwam door een incident het standpunt van onze kerk over deze vorm van stervenshulp uitgebreid in de media in de aandacht en had veel discussie tot gevolg. In denken en leven van onze kerk staat respect voor het leven centraal. Maar juist omdat iedere zieke anders en uniek is, is het niet mogelijk om uit zo'n discussie over één situatie of persoon af te leiden hoe en op welke wijze de pastorale begeleiding van een andere zieke vorm zou moeten krijgen. Pastores zullen hierin iedere keer opnieuw keuzes maken. Met respect voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van persoon en situatie en met respect voor de eigen persoon.

De pastores van onze parochie hebben daarom enkele jaren geleden met een aantal huisartsen van Wijchen en omgeving afgesproken dat mensen die daar behoefte aan hebben altijd een beroep kunnen doen op ons pastoraal team en op onze werkgroepen ziekenbezoek. Het bieden van steun, troost en een goede begeleiding, waaronder desgewenst gesprekken rondom sterven en uitvaart staan daarbij hoe dan ook centraal.

Martin Claes





### MEERDAGSE- EN DAGBEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË

In 2012 vieren we de 80<sup>e</sup> verjaardag van de verschijningen. N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch organiseert een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapten, ouderen en hun familie en vrienden deelnemen.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. "Dat men hier op bedevaart kome." Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing.

De bedevaart van 21 t/m 24 april 2012 heeft de opstapplaatsen Schaijk en Boxtel.

Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen. Reissom voor de meerdaagse bedevaart is € 265,- (gewone zitplaats bus).

De dagbedevaart op zondag 22 april 2011 heeft de opstapplaatsen Nijmegen (vertrek ± 5.25 uur), Alverna, Oploo, Boxtel, en Valkenswaard. Er zingt een koor uit Hatert. Vertrek uit Beauraing om 16.00 uur. De reissom is € 35,- p.p.

Voor meer inlichtingen  
mw R. v. Gemert, Angerensteinstraat 12,  
6535 JP Nijmegen, 024-3557725 of  
N.B.C. Pro Maria: mw R. Senders,  
Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296,  
Opgave tot zes weken voor de bedevaart.

### 700 JAAR KAPELBERG BERGHAREN

2012 is voor de Kapelberg van Bergharen een bijzonder jaar.

Bij het gegeven dat het 700 jaar is geleden dat de Cisterciënzers van de abdij Camp (Duitsland), die al eerder in onze regio waren neergestreken, een stuk grond op de rivierstuifduinen bij Bergharen kochten, zal in 2012 uitgebreid worden stilgestaan. Daarop hebben zij rond die tijd ook een aanvang gemaakt met een Mariaverering, die daar tot op de dag van vandaag bestaat. De Kapelberg heeft in al die jaren niet alleen voor Bergharen zelf maar in het bijzonder ook voor het hele stroomgebied van de Maas en de Waal een bijzondere betekenis gekregen.

Daar wordt bij stilgestaan om daarna weer verder te gaan. Een speciaal logo is er voor gemaakt



en diverse werkgroepen zijn het hele jaar door al bezig geweest om voor dat bijzondere jubileum een aantal activiteiten op touw te zetten. Zij vinden verspreid over het hele jaar plaats en zullen bij een breed publiek onder

de aandacht worden gebracht. Belangrijk is dat het allemaal moet passen bij de plaats en de bijzondere betekenis die de Kapelberg nu eenmaal voor velen heeft. In de loop van het jaar zult u er meer over vernemen. De meeste onderdelen zullen naar verwachting zichzelf wel kunnen bedruipen. Het is belangrijk gevonden om ook de zwakkeren in onze samenleving er bij te betrekken. Daarom zal er in september een ziekenbedevaart worden gehouden, zoals dat ook tot in de jaren zestig gebruikelijk was. Daarvoor moeten de nodige voorzieningen worden getroffen. Omdat dat allemaal moet voldoen aan de eisen die de tegenwoordige maatschappij eraan stelt, is daar wel het nodige geld mee gemoeid.

Voor de viering van het 700-jarig bestaan is een speciale bankrekening geopend ten name van de Kath. Stichting Beheer Kapelberg Bergharen, nummer 1386.39.671 bij de Rabobank Maas en Waal. Alle giften komen volledig ten goede aan de activiteiten die plaatsvinden onder de vlag van die stichting. Zij heeft een ANBI-status. Uw giften komen dus in aanmerking voor de giftenaftrek bij de aangifte Inkomstenbelasting van het jaar waarin is gestort. Van harte aanbevolen.

Op zaterdag 7 januari zal - na afloop van de gebruikelijke weekendviering - het startsein worden gegeven voor de festiviteiten van het 700-jarig bestaan van de Kapelberg. In de loop van het nieuwe jaar hoort en leest u er meer over.

Sjaak Arntz

## GHANA REIS WIJCHEN WERELD WIJD

Na maanden van voorbereiding, vlucht boeken, slaappleatsen (laten) regelen, programma maken, visum regelen en vaccinaties halen zijn we op 17 oktober vertrokken. Rudy de Kruijf, Mannon Linders, Bea Schouten, Pim Visser en Bas en Riet Voordendag, een delegatie van de Wijchense kerken, zijn samen in Ghana gaan kijken naar de voortgang van de projecten, waarvoor in Wijchen geld is ingezameld.

Whidiem was onze hoofdbestemming. We bezochten daar een tweetal scholen. In Wijchen hebben heel veel mensen pennen, potloden, schriften voor ons verzameld. Dat materiaal is echt goed terecht gekomen. De eerste school krijgt geld voor de opknap van vloeren en de aanleg van toiletten. Met 500 kinderen is dat geen overbodige luxe! Toen we bij de school aankwamen werden we begroet door dansende en djembé spelende kinderen. In alle klassen gingen de kinderen staan en zeiden in koor "Goodmorning friends, how are you?" De kinderen zaten met z'n drieën in een bankje met één boek. We hebben daar en bij de andere school een koffer vol met pennen, potloden en schriften achtergelaten.

De crèche, waar ook de Eerste Stap geld voor gedoneerd heeft, heeft al geld ontvangen en daar een butagasstel en een koelkast van gekocht. De rest van het geld is door Rudy overhandigd en wordt gebruikt om het toilet, de douche en de keuken op te knappen. De kinderen krijgen hier, net als op school, een maaltijd. De oudere kinderen zaten allemaal in bankjes en waren liedjes aan het zingen. De

kleintjes waren in een lokaal waar, op matjes op de grond, geslapen kon worden.

Tijdens ons bezoek aan het missie ziekenhuis viel op dat er het medische materiaal en de faciliteiten niveau jaren 50-60 was. En het omgaan met privacy is daar anders geregeld dan bij ons. Tijdens een consult werden we gewoon de spreekkamer ingeleid. En op de verloskamer mochten de vrouwen kijken en werd een baby geboren, een

prachtig jongetje. Het familieverblijf waar de vastenactie-gelden voor bestemd zijn schiet op, de ruwbouw is bijna klaar, de dakplaten worden zeer binnenkort op het dak gelegd. De afwerking dragen we over aan andere sponsors.

We bezochten verder 2 kraamklinieken. Deze klinieken liggen in kleine dorpjes ver van medische voorzieningen. De vroedvrouwen doen daar prachtig werk. Naast begeleiding van zwangerschap en geboorte zijn ze ook een soort medische post voor de rest van de bevolking. Er wordt heel veel aan voorlichting gedaan o.a. over family planning en aidspreventie.

We bezochten tevens de bisschop van Gosoa, het bisdom waar Whidiem onder valt. We waren veel te laat vanwege het vastzitten van onze bus in de modder, maar we werden allerhartelijkst ontvangen door de bisschop en hebben de nieuwe kathedraal bezichtigd. We hadden al ergens gelezen dat moslims en Christenen vredelievend naast elkaar leven en dat bleek hier ook. De oude kathedraal werd o.a. verhuurd aan Moslims, die hier hun diensten hielden en iedereen kon de kerkzaal huren voor feesten en partijen. Op zondag volgden we in Whidiem de mis, geleid door Father Israël en father Rudy. Het duurde ongeveer 2½ uur, maar we verveelden ons geen moment. Er werd gezongen en gedanst. Voor-

al het geven van de offergaven was indrukwekkend. Mannen en vrouwen gingen de kerk uit en kwamen daarna dansend de kerk weer in met hun gaven. Wij ook! Een aparte groep bood deze zondag gaven in natura aan. Deze mensen kwamen met groenten en fruit op hun hoofd de kerk in.



voor de kathedraal van Gosoa met in het wit de bisschop

Op zondag 15 januari willen we U graag mee laten genieten van onze reis. We willen dan in de Schakel vanaf 12.00 uur middels foto's en film over onze ervaringen vertellen. Natuurlijk is er dan ook een Afrikaans hapje. We hopen u dan te zien.

Namens de Ghana-gangers  
Riet Voordendag en Bea Schouten

**HET IS ONS KIND**

In mijn hart heeft God een kind neergelegd  
het is het kind van nieuwheid en genade  
het is het kind van prilheid en geluk  
het is het kind dat nog in mij gelooft.



In mijn hart heb ik een dis aangericht  
waarvan het kind gevoed zal zijn en opgroeit  
waarvan het kind zal worden tot een mens  
waarvan het kind begeistert verder leeft.

In mijn hart heb ik een bed opgedekt  
waarin het kind kan rusten als het donkert  
waarin het kind zijn dromen ondergaat  
waarin het kind zijn veiligheid herkent.

In mijn hart heb ik een engel geplaatst  
met wie het kind in mij zijn weg zal vinden  
met wie het kind in mij van goedheid is  
met wie het kind in mij en jou gelooft.

In mijn hart heb ik een kind teruggezien  
dat ooit geboren was puur en ongeschaad  
dat ooit geboren was uit geest en maagd  
dat ooit geboren was en toekomst bracht.

In mijn hart heeft God een kind laten bestaan  
al zag hij alle mensenleed gebeuren  
al zag hij heel de wereld overhoop  
al zag hij dat zijn kind werd weggeroofd.

In mijn hart heeft God een kind neergelegd  
het is het kind van nieuwheid en genade  
het is het kind van prilheid en geluk  
het is het kind dat in ons gelooft.

Ine Verhoeven

Ingezonden door: Jan Bloo

**ZEGENING ALTAARTAFEL**

Onlangs hebben twee Overasseltse vrijwilligers de laatste hand gelegd aan een nieuwe altaartafel en een nieuwe lezenaar (ambo) voor de kerk van Overasselt. Volgens pastor Van Velthoven is het resultaat prachtig.

De altaartafel zal in de eucharistieviering van 18 december, tevens laatste zondag van de Advent, door de pastor worden gezegend. Na de viering bent u allen uitgenodigd voor een kopje koffie achterin de kerk.

In de volgende Apostelbode hopen wij u wat meer te vertellen over de nieuwe aanwinsten en zullen we foto's plaatsen van de plechtige zegening.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

**WIJ GEDENKEN**

Op 17 juli is **Henk Remmits** op 72-jarige leeftijd te Heumen overleden. Hij is geboren in Oijen. Samen met zijn vrouw Annie kregen zij 2 kinderen. Erg trots was hij op zijn 8 kleinkinderen. Hij hield niet van klagen en heeft tot het laatst gevochten tegen zijn ziekte om de strijd te winnen. Op zaterdag 23 juli hebben we Henk uitgeleide gedaan in de kerk van Heumen.

**Jacqueline Langenhuizen-Bovendeerd** overleed op 15 september en werd 64 jaar oud. Ze bleef ondanks haar ziekte de voor haar kenmerkende humor en vrolijkheid behouden. Samen met haar man Henk ging ze graag op vakantie naar haar geliefde Noordwijk en kon genieten van de gewone dingen van het leven, zoals fietsen, TV kijken en haar kleinkinderen. We hebben haar op woensdag 21 september uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen en haar begraven op het kerkhof aldaar.

**Trees van Uden-van Nuland** was in Wijchen bekend als de eigenaresse van drogisterij 'de Kroon' op de

Markt. Ze nam de zaak over van haar ouders en werkte daar met hart en ziel gedurende vele jaren. Trees overleed na een verblijf in een verpleeghuis op 30 september en werd 83 jaar oud. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en ging ze haar overleden echtgenoot Jan steeds meer missen. De uitvaart voor Trees werd op woensdag 5 oktober gehouden in de Antonius Abtkerk te Wijchen. We hebben haar bij Jan begraven op het kerkhof.

Na een ziekbed van ruim 1½ jaar is toch nog vrij plotseling overleden op 9 oktober 2011 **Annie van de Pol-van den Akker**. Gezegd mag worden dat zij een heel moeilijke periode heeft gehad. Een tijd waarin zij hard heeft moeten vechten. Zij was gehuwd met Bart, die voor haar een grote steun en toeverlaat is geweest, en moeder van Doorleene. De geboorte van haar kleinzoon, waarvan ze gedacht had dit niet mee te kunnen maken, was voor haar een groots wonder en stimulans om te blijven vechten. De doop van dit kleinkind heeft zij als heel bijzonder ervaren. Dit alles was voor haar de moeite



**Vieringschema**  
24 dec. t/m 26 dec.

**zaterdag 24 december**  
• Kerstavond

**zondag 25 december**  
• Eerste Kerstdag

**maandag 26 december**  
• Tweede Kerstdag  
• Feest van de Heilige Familie

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes 9: 1-3 + 5-6  
✧ Tweede lezing: Titus 2, 11-14  
✧ Evangelie: Lc 2: 1-14

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes 52: 7-10  
✧ Tweede lezing: Heb 1: 1-6  
✧ Evangelie: Joh 1: 1-18

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Hand 6: 8-10 + 7: 54-60  
✧ Evangelie: Mt 10: 17-22



**H. Antonius  
Abt  
Wijchen**

**16.00** Kerstspel  
Leerlingenorkest DOV  
Cees Janssen

**18.00** Gezinskerstviering  
Familiëkoor  
Cees Janssen

**20.00** Kerstavondviering  
Harmonie DOV  
Cees Janssen

**22.00** Kerstavondviering  
Soli Deo Gloria (Gemengd)  
Martin Claes

**11.00** Eucharistieviering  
Parnassuskoor  
Martin Claes  
Kinderopvang (0-6 jaar)

**11.00** Eucharistieviering  
Elkerlyckkoor  
Martin Claes  
Kinderopvang (0-6 jaar)



**Emmanuel  
Wijchen**

**20.30** Kerstavondviering  
Pallaskoor  
Herman Mulder

**09.30** Eucharistieviering  
Emmanuelkoor  
Martin Claes

*Géén viering*



**H. Paschalis  
Baylon  
Woezik**

**17.00** Kerstspel  
Kinderkoor  
Bert Oosterveer

**19.00** Gezinskerstviering  
Thema: 'Een huis voor God ge-  
bouwd, een thuis voor mensen'  
Kinderkoor  
Bert Oosterveer

**21.00** Kerstavondviering  
New Voice  
Bert Oosterveer

**09.30** Eucharistieviering  
Gemengd Koor  
Jos van Minderhout

**09.30** Woord en Communie  
Niessing-Familiëkoor  
Bert Oosterveer



**H. Jozef  
Alverna**

**20.00** Kerstavondviering  
Dames- & Herenkoor  
Martin Claes

**22.00** Kerstavondviering  
Between  
Cees Janssen

**09.30** Woord en Communie  
Jongerenkoor  
Cees Janssen

**09.30** Eucharistieviering  
Dames- & Herenkoor  
Martin Claes



**H. Johannes  
de Doper  
Balgoij**

**18.30** Kindvriendelijke  
kerstviering  
Mazing Joy  
Herman Mulder

**11.00** Eucharistieviering  
Dames- & Herenkoor  
Aloys van Velthoven

*Géén viering*



**De Elsthof  
St. Jozef**

**17.30** Kerstavondviering  
Ricy Loeffen

**11.00** Woord en Communie  
Cees Janssen

**Vieringschema**  
24 dec. t/m 26 dec.

**24 december**  
• Kerstavond

**25 december**  
• Eerste Kerstdag

**26 december**  
• Tweede Kerstdag  
• Feest van de Heilige Familie

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes 9: 1-3 + 5-6  
✧ Tweede lezing: Titus 2, 11-14  
✧ Evangelie: Lc 2: 1-14

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes 52: 7-10  
✧ Tweede lezing: Heb 1: 1-6  
✧ Evangelie: Joh 1: 1-18

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Hand 6: 8-10 + 7: 54-60  
✧ Evangelie: Mt 10: 17-22



**H. Antonius  
Abt  
Nederasselt**

**18.00 Gezinskerstviering**  
Kinderkoor  
Werkgroep Kinderkerstviering  
  
**20.30 Kerstavondviering**  
Mazing Joy  
Jan Kortstee

**09.30 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Aloys van Velthoven

*Géén viering*



**H. Antonius  
Abt  
Overasselt**

**19.00 Gezinskerstviering**  
Samenzang  
Aloys van Velthoven  
  
**22.00 Kerstavondviering**  
Joy4all  
Aloys van Velthoven

**11.00 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Jos van Minderhout

**11.00 Eucharistieviering**  
Seniorenkoor  
Frans Weersink



**H. Georgius  
Heumen**

**17.30 Gezinskerstviering**  
Vlijt en Volharding  
Aloys van Velthoven  
  
**20.30 Kerstavondviering**  
Gemengd koor  
Aloys van Velthoven

*Géén viering*

**09.30 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Aloys van Velthoven  
  
**11.00 Kindje wiegen/  
Dooptviering**  
Aloys van Velthoven



**H. Victor  
Batenburg**

**20.30 Kerstavondviering**  
Gemengd Koor  
Jack Leo/Hennie Witsiers

**09.30 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Jack Leo/Hennie Witsiers

**09.30 Gezinsviering**  
Voice  
Hennie Witsiers



**H. Anna  
Bergharen**

**18.00 Gezinskerstviering**  
Melody  
Hennie Witsiers  
  
**22.00 Kerstavondviering**  
Neo Nata  
Jos van Minderhout/  
Annemarie Gooiker

**11.00 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Jack Leo

**11.00 Woord en Communie**  
Muziekvereniging St. Anna  
Annemarie Gooiker



**H. Judocus  
Hernen/Leur**

**18.00 Gezinskerstviering**  
Voice  
Jos van Minderhout  
  
**20.00 Kerstavondviering**  
Parochieel Zangkoor  
Jos van Minderhout/  
Annemarie Gooiker

**11.00 Woord en Communie**  
Parochieel Zangkoor  
Annemarie Gooiker

**11.00 Woord en Communie**  
Samenzang  
Hennie Witsiers



**H. Damianus  
Niftrik**

**22.00 Kerstavondviering**  
Parochieel Zangkoor  
Jack Leo/Hennie Witsiers

**11.00 Gezinsviering**  
Parochieel Zangkoor  
Hennie Witsiers

*Géén viering*

**Vieringenschema**  
31 dec. t/m 15 jan.

**31 december / 01 januari**  
• Oudjaar / Nieuwjaar  
• H. Maria, Moeder van God

**07 januari / 08 januari**  
• 1<sup>e</sup> zondag door het jaar  
• Driekoningen

**14 januari / 15 januari**  
• 2<sup>e</sup> zondag door het jaar  
• Doop van de Heer

lezingen  
✧ Eerste lezing: Num 6: 22-27  
✧ Tweede lezing: Gal 4: 4-7  
✧ Evangelie: Lc 2: 16-21

lezingen  
✧ Eerste lezing: Jes 60: 1-6  
✧ Tweede lezing: Ef 3: 2-3a, 5-6  
✧ Evangelie: Mt 2: 1-12

lezingen  
✧ Eerste lezing: 1 Sam 3: 3b-10,19  
✧ Tweede lezing: 1 Kor 6: 13c-15a, 17-20  
✧ Evangelie: Joh 1: 35-42

	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Oudjaarsviering Gelegenheidskoor Martin Claes	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Herman Mulder/Bert Oosterveer Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiekoor Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zaterdag</b> <b>18.00</b> Oudjaarsviering Alle koren Cees Janssen/ Werkgroep Gebedsviering	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Pallaskoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Herman Mulder
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>zaterdag</b> <b>18.00</b> Oudjaarsviering Gemengd Koor Bert Oosterveer	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Familieviering</i> Tevens Dankdienst Dopelingen Kinderkoor, Kindernevendienst Bert Oosterveer	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie New Voice Annemarie Gooiker
	<b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Nieuwjaarsviering Dames- & Herenkoor Martin Claes/Cees Janssen	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Oudjaarsviering Samenzang Werkgroep Gebedsviering	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Oudjaarsviering Samenzang Aloys van Velthoven	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Nieuwjaarsviering Samenzang Aloys van Velthoven/ Bert Oosterveer	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Gezinsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven
	<b>H. Georgius Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Oudjaarsviering New Challenge Frans Weersink	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Samenzang Aloys van Velthoven
	<b>H. Victor Batenburg</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Oudjaarsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>H. Anna Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Oudjaarsviering Neo Nata Jack Leo	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Oecumenische viering in de Hervormde kerk Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Ds. M. Hartman
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Oudjaarsviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie <i>Dankdienst Dopelingen</i> Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Nieuwjaarsviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie <i>50-jarig huwelijk fam. Lepoutre</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	<b>De Elsthof</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Bert Oosterveer	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Annemarie Gooiker
	<b>St. Jozef</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Bert Oosterveer	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Herman Mulder



	lezingen	lezingen	lezingen
	* Eerste lezing: Jona 3: 1-5, 10 * Tweede lezing: 1 Kor 7: 29-31 * Evangelie: Mc 1: 14-20	* Eerste lezing: Deut 18: 15-20 * Tweede lezing: 1 Kor 7: 32-35 * Evangelie: Mc 1: 21-28	* Eerste lezing: Job 7: 1-4, 6-7 * Tweede lezing: 1 Kor 9: 16-19, 22-23 * Evangelie: Mc 1: 29-39
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Oecumen. Gebedsviering Schakelkoor Bert Oosterveer/Ds. Marco Luijk Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Maas- & Waals Mannenkoor Martin Claes/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Annemarie Gooiker	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Pallaskoor Bert Oosterveer
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Bert Oosterveer	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezins</i> viering Thema: 'Bidden' Kinderkoor, Kindernevendienst Bert Oosterveer
 <b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Between Herman Mulder	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Werkgroep Gebedsviering	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Herman Mulder	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Bert Oosterveer	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Seniorenkoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Seniorenkoor Bert Oosterveer
 <b>H. Georgius Heumen</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven
 <b>H. Victor Batenburg</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
 <b>H. Anna Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Neo Nata Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezins</i> viering Voice Annemarie Gooiker/ Martin Claes
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>De Elsthof</b>	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen
 <b>St. Jozef</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen

## BIJZONDERE VIERINGEN

### Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

### Thomasviering

zondag 18 december	19.00 uur	Thomasviering in de <i>Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Jongerenkoor.
--------------------	-----------	---

### Boetevieringen

maandag 19 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
maandag 19 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### Ontmoetingsvieringen

zaterdag 07 januari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 04 februari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

### Overige vieringen

dinsdag 20 december	14.00 uur	Advent-/Kerstviering voor ouderen in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Aloys van Velthoven. Na afloop gezellig samenzijn.
vrijdag 23 december	09.30 uur	Viering in " <i>de Muts</i> ", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
dinsdag 27 december	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de pastorie van de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
woensdag 28 december	19.30 uur	Kerst- en Ontmoetingsviering ZLTO in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Thema: "Alles heeft zijn tijd". Bert Oosterveer. Na afloop gezellig samenzijn.
dinsdag 03 januari	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Hennie Witsiers.
dinsdag 03 januari	14.00 uur	Viering i.v.m. 50-jarig huwelijk Gerard en Miep Opsteegh in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven.
donderdag 05 januari	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de pastorie van de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 06 januari	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 06 januari	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Hennie Witsiers.
maandag 09 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 10 januari	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 13 januari	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zondag 15 januari	15.00 uur	Dankdienst Dopelingen in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 20 januari	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 23 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 27 januari	09.30 uur	Viering in " <i>de Muts</i> ", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 30 januari	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de pastorie van de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
donderdag 02 februari	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de pastorie van de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 03 februari	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 03 februari	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Hennie Witsiers.
maandag 06 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 07 februari	10.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 10 februari	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

waard om te willen doorgaan met haar leven. Zij mocht 77 jaar worden. Na de eucharistieviering in de St. Annakerk te Bergharen is haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op 16 oktober 2011 is thuis te Wijchen overleden **Stien van Gelder-Lammerts**. Geboren in Berghem groeide zij op in Boven-Leeuwen bij een oom en tante die geen kinderen hadden. Ze werkte bij hen in de winkel. Een van de vaste klanten was The, met wie ze in 1956 trouwde. Ze kregen drie zonen en

twee dochters. Stien was de spil van haar gezin. Ze was een heel zorgzame moeder, altijd thuis, stond klaar voor iedereen. Haar grootste hobby was bezig zijn met bloemen en planten. Elke lente kreeg ze van The het eerste roosje uit eigen tuin. Nu staat bij hun beider foto een bloem ter herinnering en uit dankbaarheid. Stien is 84 jaar geworden. We hebben afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen en haar begeleid naar het crematorium.

In het verzorgingshuis Malderburch is op 19 oktober 2011 in de leeftijd van 93 jaar **Grada Broens-Derks** overleden. Zij is in Overasselt geboren en is daar bijna haar hele leven blijven wonen. Ruim 8 jaar geleden is zij naar het verzorgingshuis gegaan in Malden. In 1944 trouwde zij met Thé Broens en zij kregen 7 kinderen en 18 kleinkinderen. Inmiddels was zij superoma van 14 achterkleinkinderen. Op 25 oktober hebben wij afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk van Overasselt.

In de nacht van 24 oktober 2011 is **Wim Bosch** in zijn slaap overvallen door de dood. Wim is geboren op 3 mei 1931 aan het Meleveld te Horssen in een boerenfamilie met zeven kinderen, waarvan hij de jongste was. Zijn leven stond in het teken van traditie, dagelijks werk en sober leven. Wim is nooit getrouwd geweest en heeft vanaf 1975 met zus samengewoond. Zijn arbeidzaam leven is hij begonnen als boerenknecht. Hij heeft zich op latere leeftijd laten omscholen en is bouwvakker geworden. Hij was een buitenmens en heeft altijd genoten van Gods natuur en de wijde blik het veld in. Na de afscheidsviering in de St. Annakerk te Bergharen op 28 oktober 2011 hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Na een zeer lang en zorgzaam leven is op 24 oktober 2011 het kaarsje van **Riek Liefers-Verploegen** uitgegaan. Een kaars die lang en fier heeft gebrand! Wel 98 jaar. Hoeveel kaarsjes heeft zij zelf bij Maria doen branden, kaarsjes voor de zieken, kaarsjes voor de armen, kaarsjes voor de mensen in de missie. Haar leven heeft zich vooral afgespeeld op de boerderij "Op de Hucht" in Bergharen. Na het huwelijk is zij en haar man daar blijven wonen. Kinderen heeft zij nooit gekregen, maar er was voor haar genoeg te doen zoals de zorg voor haar ouders, haar broers en zus en voor Dries, die als baby in dit gezin opgenomen werd. De afscheidsviering in de St. Annakerk te Bergharen vond plaats op 28 oktober 2011. Haar lichaam hebben wij te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Bergharen.

Op 25 oktober is **Bets Tra-Pertijs** overleden in de leeftijd van 83 jaar. Al vroeg in haar leven werd Bets geconfronteerd met de zorg en verantwoordelijkheid voor haar moeder. In 1965 trouwde ze met haar liefde Frans, die in oktober 1996 plotseling overleed. Opnieuw brak er een moeilijke tijd aan voor Bets, die ze met haar wilskracht en doorzettingsvermogen, mede gesteund door de opvang en liefde van haar zoon, zijn vrouw en de twee kleinkinderen is doorgekomen. Ze onderging twee hartoperaties en werd opgenomen in het gezin van haar zoon Pieter. Bets was een zorgzaam en bezorgde vrouw

voor anderen, een moderne oma voor de twee kleinkinderen en hun vrienden en vriendinnen. Na de dienst in de Antonius Abt te Wijchen hebben we haar begeleid naar het Crematorium te Beuningen en hebben we afscheid van haar genomen.

Na een intensieve en bijzondere periode van ziek zijn is, zoals hij hoopte, thuis in Bergharen **Bert Schraven** op 72-jarige leeftijd overleden. Bert groeide op rondom de Wellekes te Wijchen in een gezin van zeven kinderen. Hij leerde Gerrie Rutten kennen bij volleybalvereniging WVC. Ze zouden volgend jaar 50 jaar getrouwd zijn. Samen kregen zij drie zonen en een dochter. Bert werkte in de autobranche, van carrosseriebouwer via werkplaatschef tot eigen ondernemer. Hij was ook actief in zowel de politiek als in het verenigingsleven. Bert genoot van zijn pensioen, van zijn kleinkinderen en van het opknappen van oude auto's. Er waren nog zoveel plannen, maar helaas werd Bert getroffen door een ernstige ziekte. Hij stierf op 27 oktober. We hebben afscheid genomen van Bert in de H. Anna Kerk te Bergharen en hem op het kerkhof aldaar te rusten gelegd.

Op 29 oktober is thuis op 72-jarige leeftijd **Pieta Albers-van Dijk** overleden. Pieta is geboren in Herpen door haar huwelijk met Theo Albers kwam ze op Alverna te wonen. Ze kregen samen drie dochters, die ze met warmte, liefde en bescherming opvoedden. Ook was ze gek op haar schoonzonen en kleinkinderen. Pieta was de spil van het gezin, ze wist wat ze wilde en was heel creatief. De laatste jaren werden haar vele activiteiten beperkt door haar ziekte, wat ze gelovig wist te dragen. Na een druk bezochte viering in de H. Jozef kerk in Aversa hebben we haar begraven op het kerkhof aldaar.



Op 1 november 2011 is **Ari de Valk** op 78-jarige leeftijd overleden. Hij is in Heumen als oudste zoon geboren uit een gezin van 4 kinderen en heeft zijn hele leven in Heumen gewoond. Het grootste deel van zijn arbeidzame leven heeft hij als postbode gewerkt. In 1964 trouwde hij met Annie Hofmans. Na het overlijden van Annie leerde hij zijn vrouw Judita Beránková kennen. Op 8 november was de uitvaart in de Georgiuskerk te Heumen en hebben we hem te rusten gelegd bij Annie op de begraafplaats aldaar.

Op 7 november is overleden **Adrie Delneij** in de leeftijd van 78 jaar. Adrie werd geboren in Den Haag en verhuisde vanwege zijn werk bij de PTT naar Nijmegen en vervolgens, vanwege de ziekte van zijn vrouw naar Wijchen. Zijn leven kende moeilijke periodes, maar hij wist daar steeds weer bovenop te komen. Zijn grote passie was kaarten, eerst kla-

verjassen, later bridge. Daarnaast het lezen waarin vooral geschiedenis centraal stond. Daar kon hij dan ook heel lang en smakelijk over vertellen. Na een val met als gevolg een heupbreuk ging het met de gezondheid steeds minder. Op 12 november hebben wij afscheid genomen in de Antonius Abt te Wijchen en hem te rusten gelegd bij zijn vrouw op het kerkhof.

Op de feestdag van Sint Maarten, 11 november, overleed thuis: **Jo Hormes**, weduwnaar van Leida de Bruijn. Hij werd 86 jaar, in 1925 geboren als zevende van acht kinderen. Als tiener maakte de oorlogstijd een grote indruk op hem; vooral de laatste jaren van zijn leven was hij er nog veel mee bezig. Begin jaren 60 startte Jo met zijn broer Mart een betonfabriek in Wijchen. Dat bedrijf zou in de loop der jaren meer en meer uitgroeien, en door zijn zoons worden voortgezet. Na het overlijden van zijn vrouw in 1987, heeft hij nog vele gelukkige jaren met zijn schoonzus Doortje de Bruijn gehad. Samen met zijn vier kinderen, hun partners en zijn kleinkinderen namen we in een volle Antonius Abtkerk op 18 november afscheid van hem, en hebben we hem daarna bij zijn vrouw begraven.

Op 14 november overleed thuis: **Ferdinand Rossen**, echtgenoot van Franka Seelen, met wie hij 35 jaar getrouwd was. Ferdinand, de jongste zoon uit het grote gezin van veehandelaar Piet Rossen en Cor Aalbers, werd 53 jaar. Aanvankelijk trad hij in de voetsporen van zijn vader, maar op een gegeven moment ging hij zich toeleggen op het vak van meubelmaker, en maakte hij een bloeiend bedrijf dat nu door zijn zoon Sjoerd wordt voortgezet. In 2006 werd hij uitgekozen tot de Wijchense Prins Carnaval, en was zijn dochter Daphne een van de twee pages. Twee-en-een-half jaar geleden bleek hij helaas ernstig, ongeneeslijk ziek te zijn. Met zeer velen die Ferdinand in hoge mate waardeerden om de mens die hij was, namen we op 19 november in een overvolle Paschaliskerk afscheid van hem; daarna vond in Beuningen de crematieplechtigheid plaats.

Op 15 november is overleden in St. Jozef **Sjaak de Wildt** in de leeftijd van 80 jaar. Als timmerman heeft hij jaren in de bouw gewerkt maar ook thuis timmerde hij garages, poppenbedjes en speeltoestellen. De zorg en verantwoordelijkheid voor zijn grote gezin viel hem zwaar en hij kon deze niet altijd waar maken. Hij worstelde met het geven van warmte en liefde, maar ook met het ontvangen daarvan, hetgeen voor hem maar ook voor zijn dierbaren niet altijd gemakkelijk is geweest. Op 19 november hebben wij in de Antonius Abt te Wijchen afscheid van hem genomen en hem begeleid naar het crematorium te Beuningen.



Op 18 november is, in de leeftijd van 73 jaar, na een kort ziekbed overleden **Jan Wessels**. Een boer in hart en nieren, een natuurmens, een mensenmens. Eenvoudig, kort van stof, wetend wat hij graag wilde, alles op z'n tijd. Genietend van wat hij had en tevreden met wat hij had. Een man die er mocht zijn en veel voor zijn gezin, zijn familie en omgeving betekende. Getuige de overvolle kerk bij zijn warme en mooie afscheidsviering in de H. Jozef Alverna. Na de dienst hebben wij Jan te rusten gelegd op het kerkhof. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zullen hem node missen.

**Koos Barends** werd geboren op 2 november 1930 en is overleden op 18 november 2011. Koos was een lieve zorgzame vader en opa met een duidelijke mening die hij niet onder stoelen of banken stak. In de laatste weken heeft hij onbeschrijflijke pijn moeten lijden. De afscheidsviering werd gehouden op donderdag 24 november 2011 in de St. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna heeft de crematie in Beuningen plaatsgevonden.

Een energieke en liefdevolle moeder, **Mien Nijs van den Akker** is op dinsdag 22 november in de vroege morgen overleden. Haar leven begon op 6 april 1930 aan de Wijksestraat. Heel haar leven stond in het teken van zorgzaamheid en eenvoud. Haar grote passie was haar bloementuin, waar zij vele uren bezig kon zijn. De laatste jaren verhuisde haar grote passie, de bloementuin, van buiten naar binnen. Steeds meer orchideeën sierden de vensterbank en werden dagelijks de knoppen uit de stengels gekeken. Op 26 november 2011 heeft de uitvaart plaatsgevonden in de St. Annakerk te Bergharen. Daarna hebben wij haar lichaam ten rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op 23 november is op 49-jarige leeftijd **Twan Arts** uit Overasselt overleden. Hij was de oudste uit een gezin van zes kinderen. Hij had een fijne jeugd op de boerderij en hij hield van de natuur. In juli van dit jaar was er een feest vanwege zijn 25-jarig huwelijk met Carolien. Zij hadden een zoon Roy. Kort na dit feest is Twan ziek geworden en heeft de laatste maanden voor zijn leven moeten vechten. Maandag 28 november hebben we in de H. Antonius Abtkerk van Overasselt afscheid van hem genomen en hem te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

**Nico Alexander van Haaren** is op 22 januari 1927 geboren te Tjimali. Hij is op 25 november 2011 overleden. Zijn onbekommerde jeugd werd abrupt afgebroken door de oorlog. Hij kwam op z'n vijftiende jaar in een mannenkamp terecht. Hij mocht



dit kamp drie jaar later verlaten. Nico was een familieman met een rijk sociaal leven. Hij was altijd geïnteresseerd in zijn medemens en bereid met anderen te delen wat hij had. Op 29 november 2011 hebben we in de St. Antonius Abtkerk Wijchen van hem afscheid genomen. Na deze viering heeft de crematie in het crematorium te Beuningen plaatsgevonden.

Op 26 november overleed, ruim drie weken voor haar 85<sup>e</sup> verjaardag, op haar kamer in het verzorgingstehuis Sint Jozef: **Annie Boselie**, weduwe van Harry van der Sanden, die haar in januari 2008 in de dood voorging. Evenals haar man, die bij Philips werkte, werd zij in Eindhoven geboren. Op 1 december namen we in de Antonius Abtkerk afscheid van deze creatieve, ruimdenkende, inlevende en attente vrouw, moeder en oma. Ze woonde nog niet zo lang in Wijchen; eerst na de dood van haar man kwam ze in Wijchen wonen; het gezin van der



Sanden woonde altijd in Nijmegen (in Hatert met name). Na de uitvaart vond in Nijmegen de crematieplechtigheid plaats.

Op 27 november overleed in verpleeghuis De Weegbree: **Cor van Beuningen**, weduwnaar van Toos Lamers. Cor werd in Horsen geboren, Toos kwam uit de Woezik (Distelweg). Zij gaven elkaar in de Paschaliskerk in 1955 hun ja-woord en kregen samen twee kinderen. Cor was vrachtwagenchauffeur van beroep, maar werd al vroeg arbeidsongeschikt door problemen met een van zijn armen. Het echtpaar woonde lang op de Heilige Stoel; Toos overleed in 2002. Het laatste jaar moest hij veel inleveren omdat zijn gezondheid sterk achteruitging, en dat was moeilijk te accepteren voor hem. Na de uitvaart in de Paschaliskerk, vond op 1 december in Beuningen de crematie plaats.



#### **H. GEORGIUS - HEUMEN**



**DOPEN**  
8 januari 2012  
Yeke Noy



#### **ANT. ABT - NEDERASSELT**

#### **CECILIAFEEST NEDERASSELT**

Op zondag 20 november hebben de koorleden en vrijwilligers van Nederasselt het Ceciliafeest gevierd. De ochtend begon met een eucharistieviering die werd opgeluisterd met de muzikale klanken van het dames- en herenkoor samen met Mazing Joy.

Aan het eind van de viering werden na een toespraak van pastor Aloys van Velthoven de dames Frances de Groot en Jeanine Ouwens in de bloemen gezet. Zij zijn beide 12½ lid van Mazing Joy. Mw. Jeanine Ouwens was helaas niet aanwezig. De bloemen en woorden van dank worden door een collega koorlid aan haar overgebracht. Natuurlijk waren er ook woorden van dank voor het werk van de vele vrijwilligers in onze parochie. Na de viering werden de feestelijkheden voortgezet in dorps huis "Ons Huis". Hier werd het na de koffie met gebak en onder het genot van een drankje een gezellige ochtend.

Contactraad Nederasselt



**DOPEN**  
11 december 2011 Bodé Verburg

**JUBILEUMVIERING**  
Dinsdag 3 januari 2012 14.00 uur  
50-jarig huwelijk Gerard en Miep Opsteegh



### VANUIT DE CONTACTRAAD

**8 NOVEMBER 2011.**

Dit is de laatste vergadering van dit jaar en we blikken vooruit:

- De Advent en het Kerstgebeuren vragen veel aandacht.
- Er moet een huisje worden gemaakt met vier vensters en een deur om het thema te ondersteunen wat gekozen is voor deze tijd.
- De kerstpakkettenactie van het Diaconaal Beeraad krijgt aandacht vanwege de logistiek vanuit het parochiecentrum.
- Er hebben zich twee personen gemeld voor klein onderhoud op de begraafplaats en dat geeft een goed gevoel.
- Tijdens beide Kerstdagen is de kerk van 12.00 uur tot 16.00 uur open om de kerststal te bezoeken.

- Het organiseren van een vrijwilligersfeest (voor 350 mensen) kent nog veel vraagtekens. Het blijft een agendapunt.

We hebben het afgelopen jaar constructief gewerkt en in januari willen we op dezelfde voet verder gaan.

Annie Kloosterman



### DOPEN

16 oktober  
Amber Kersten

6 november  
Bob Schouten, Sayda de Jonge

20 november  
Britt van Alphen, Jamiro Sanders  
Ryan de Vries



### KERSTMIS, FEEST VAN VREDE, LICHT, GEBORTE EN EEN NIEUW BEGIN

Dit jaar is het wat ongemakkelijk om in die bewoordingen aan dit feest te denken. Want: geen licht maar schaduw. Verdriet, omdat we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van onze pastor Jo Verbruggen en van Harry Vogels, beiden zo inspirerend bezig in onze geloofsgemeenschap. Zij zijn, naar onze maatstaf, veel te vroeg overleden en we missen hen zeer.

En nu de pastoor ook plotseling vertrekt vraag je je af: hoe moet het verder gaan met onze parochie?? Er zit maar één ding op: samen de schouders eronder zetten!

Daarbij schieten me oude woorden uit mijn jeugd te binnen: geloof, hoop, vertrouwen en liefde.



We mogen hopen dat de prachtige naam Emmanuel, God met ons, destijds heel bewust gekozen voor onze geloofsgemeenschap, zichzelf eer aan zal doen. Dan moeten we geloven in Zijn aanwezigheid in ons die ons zal helpen deze gemeenschap in stand te houden. En als we elkaar liefdevol blijven steunen dan mogen we erop vertrouwen dat de ster die de wijzen uit het oosten de weg wees ook onze wegwijzer zal zijn.

Namens stuurgroep en contactraad wens ik ons allen een Zalig Kerstfeest toe met een wens van

Jo Verbruggen uit 2004:

Wees stil en kom dichterbij, open je geest, open je hart, zie wie hij is voor jou en mij dan is Kerstmis een nieuwe start.

Het volgende gedicht van Tijs Dorenbosch laat zien hoe wij hoop kunnen putten uit de geboorte van het kerstkind.

*Er stond een vreemde ster mij nachtenlang te wenken  
en wie ik er naar vroeg of wat ik ook maar las,  
niemand die ergens schreef of die wist te bedenken  
wat van die ster voor mij de boodschap was.*

*Twee wijzen vond ik om mee op te trekken.  
Bezeten zoals ik en bij ons vol verstand  
zijn we uiteindelijk, als drie volslagen gekken  
hier in dit godverlaten oord beland.*

*We zien je nu, en in mij gaat mijn hart tekeer  
Jij bent het licht, jij maakt een einde aan mijn dwalen.  
Van vreugde schrei ik tranen, maar o lieve heer  
hoe kan ik ooit in mijn verhalen  
het onbenoembare van deze sfeer,  
dit trillen van mijn ziel, voor anderen herhalen?*

Marion Eling-Huls,  
voorzitter contactraad Emmanuel

## VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

Door het plotselinge vertrek van Rudy de Kruijff zijn er voor onze Emmanuelkerk enkele onzekerheden ontstaan.

- Wij hoopten binnenkort weer een eerst aanspreekbare pastor te hebben, maar dit zal nu even langer op zich laten wachten.
- We hadden het plan om op de avond van oudjaar met een viering op gepaste wijze terug te kijken op 2011 en vooruit te kijken naar 2012. Op het moment dat we dit schrijven, bestaat hierover nog geen zekerheid. Via de mededelingen aan het einde van de vieringen en het schema van de vieringen in de Wegwijs houden wij u op de hoogte.
- Het is nog niet bekend of de Taizé-vieringen door blijven gaan.
- Op dinsdag 20 december om 14.00 uur is een speciale Advent-/Kerstviering voor ouderen. Na afloop volgt er nog een gezellig samenzijn.
- In de Emmanuelkerk is het schema van de CV aangepast. Koster en lectoren zijn op de hoogte. Dat geldt ook voor de meeste werkgroepen. Mochten er nog vragen leven bij iemand, dan even contact opnemen met Nol Arts.



*H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ*

### VANUIT DE CONTACTRAAD

Naast de kerkelijke boeken en registers dienen nu ook de meest recente doop-, trouw- en begraafboeken in Wijchen gearchiveerd te worden.

Als contactraad is er samen met de werkgroep kerkhof getracht om met het parochiebestuur op een constructieve wijze voor ieder tot een acceptabele oplossing te komen.

Echter geen van onze voorstellen zijn door het parochiebestuur in goede aarde gevallen. Ook dienen achterstallige penningen geïnd te worden. Het gedogen van graven waarvoor niet betaald wordt zou een oneerlijke situatie opleveren. Het parochiebestuur heeft daarom besloten dat een groot aantal graven geruimd dient te



*H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK*

### VANUIT DE CONTACTRAAD

**WOENSDAG 23 NOVEMBER 2011**

Opening door waarnemend voorzitter, Henk van de Wielen. Hij heet Moniek en José, vrijwilligsters voor de kindernevendiensten, van harte welkom.

- Het openingswoord wordt verzorgd door Bert Oosterveer. Hij vertelt over het thema dat dit jaar gedurende de adventtijd centraal zal staan, "Een huis voor God gebouwd, een thuis voor mensen".

• In november is weer uitgebreid gebruik gemaakt van de Emmanuelkerk voor vergaderingen; zelfs de bisschop is geweest. Mocht iemand willen helpen bij dit soort avonden, dan bent u van harte welkom; laat het even weten bij een lid van de stuurgroep of contactraad.

• Het Pallaskoor vierde haar 15-jarig jubileum met thee en koffie na de viering. Het koor zal in het voorjaar van 2012 opnieuw na een tweetal zondagse vieringen koffie schenken: gezellig!

• En er komt nog meer gezelligheid. We zijn bezig met de voorbereidingen voor ons tweemaaljaarlijkse feest voor alle vrijwilligers. Het wordt een zondagochtend/middag in maart of april. Bij dit feest willen we altijd de zilveren vrijwilligers in het zonnetje zetten. Omdat wij op dat terrein geen optimale administratie hebben, zijn wij hiervoor afhankelijk van derden. Dus als in uw werkgroep een jubilaris is, laat het ons weten.

• De eerste Ontmoetingsvieringen in 2012 zijn op de zaterdagen 7 januari en 4 februari; de aanvang is steeds om 19.00 uur.

De eerstvolgende vergadering van de contactraad is op dinsdag 7 februari.

Tini Poos



worden. Deze realiteit moeten wij helaas constateren. Ook zal het parochiebestuur gevraagd worden om de geruimde zerken niet af te voeren maar elders een plaats te geven.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze kerk (2014), is men van plan een Mariakapel te realiseren. Om dit in goede banen te leiden is het wenselijk om hiervoor een ad hoc commissie in het leven te roepen. Over het hoe of wat zult u op een later tijdstip nog het een en ander vernemen.

Namens contactraad en stuurgroep pastoraat iedereen een Zalig Kerstfeest toegewenst



- De familie Peters heeft een voorbeeldkandelaar gemaakt voor aan de pilaren. Deze voorbeeldkandelaar wordt goedgekeurd door de aanwezigen en de kandelaars zullen voor de kerst nog bevestigd worden.

- Het vertrek van Rudy de Kruijf met de gevolgen voor de andere pastores wordt besproken. Wijnand Eling is het aanspreekpunt voor de zakelijke gelegenheden voor de parochie. De taken in het pastoraat zijn onder de pastores onderling verdeeld. Als contactraad Paschalis de vraag: waar kunnen wij taken van Bert Oosterveer, onze eerst aanspreekbare pastor, overnemen om hem te verlichten?" Bert Oosterveer zal dit tijdig aangeven.

- Samen met Frans Verheijen zal Bert Oosterveer de kerstactie: "Geef Frans een kans" op zich nemen.

- Er is een afscheidsavond geweest om alle vrijwilligers die kerkbalans hebben gelopen te bedanken. Het merendeel van de kerkbalans wordt momenteel opgebracht door machtigingen en/of acceptgirokaarten.

- Door een miscommunicatie is er iets verkeerd gegaan met de bezorging van de Apostelbode. Vanaf heden wordt de Apostelbode zeker bezorgd bij hen die deelnemen aan de actie Kerkbalans.

- De herinrichting van het priesterkoor is besproken. Er gaat een voorstel naar het parochiebestuur. De volgende vergadering wordt hier verder over gesproken.

- Zondag 20 november heeft de vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden. Deze is als zeer geslaagd ervaren.

- Het vergaderschema van 2012 is vastgelegd. De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 11 januari 2012.

Namens de contactraad Paschalis, Truus Laurant

### **KINDERNEVENDIENSTVRIJWILLIGER**

Wat een mooi woord voor scrabble! Maar nog mooier is het, als je door je op te geven bij de mensen van de kindernevendienst werkgroep, mee helpt om onze kerken toegankelijk te houden voor onze toekomstige gelovigen: onze kinderen. Je helpt op die manier, door de kinderen bezig te houden in de pastorie tijdens de viering, te zorgen voor een optimale sfeer tijdens de vele vieringen in de kerk.

Uiteraard zouden we graag in contact komen met enthousiaste volwassenen maar ook onze jongvolwassenen zien we graag.

Mocht je informatie willen dan kun je terecht bij de kindernevendienstwerkgroep (zie parochiegids) of via de contactraad per mail (ghddarts@planet.nl).

Mocht je dit lezen en liever bij een kerk bij je in de buurt actief worden dan vinden we dat uiteraard ook heel fijn.

Gerard Arts, Contactraad Paschalis

### **VRIJWILLIGERSFEEST**

Zondag 20 november 2011: Zondag van de diaconie, van Christus Koning, maar ook van het Ceciliafeest, en voor onze geloofsgemeenschap betekent dat het vrijwilligersfeest. Begonnen met een viering, waarin de zang op een mooie manier door het gemengd koor en New Voice werd verzorgd. Zeker voor herhaling vatbaar. Bert ging in de viering voor en ook hij maakte indruk met zijn kort woord, waarin hij sprak over kerk zijn in deze (zeker nu voor De Twaalf Apostelen parochie) roerige tijd.

We willen een kerk zijn vanuit en met ons hart. In de kerk zijn de vrijwilligers het hart. Als die er niet meer zijn kan de kerk niet naar behoren functioneren. Deze dag vieren we dus dat we gezamenlijk ons inzetten voor onze parochie.

Speciaal is vandaag dat er twee Gregoriuspelden worden uitgereikt en wel aan Joke Reijnen- van Summeren voor 40 jaar; en aan Bert Arnts voor 12½ jaar zingen bij het gemengd koor. Zij worden beiden bedankt voor hun inzet, en na een passend woordje

worden de versierselen opgespeld en de bloemen overhandigd.

Na de viering lopen we richting Zaal Verploegen waar de koffie wacht. Henk van der Wielen verzorgt een openingswoord waarin speciale dank aan Jeanette van Reijmersdal, Pierre Duykers en last but not least Bert Oosterveer. Zij ontvangen allen een zeer verdiend bloemetje om verschillende, maar eigenlijk ook weer dezelfde redenen!

Daarna wordt bij een drankje een muzikaal intermezzo verzorgd door een troubadour. Hij speelt en zingt verzoeknummers bij de verschillende tafels en vermaakt de gasten prima. Na een heerlijke brunch sluiten we dit feestje af. De reacties over de tijden en verzorging waren zeer positief te noemen, dus misschien voor herhaling vatbaar?





## ADVENTSVIERING

Al vele jaren lang kent de Paschaliskerk de gewoonte, dat op de laatste zondag van de Advent alle koren gezamenlijk een Adventsviering verzorgen, een viering die zich altijd in veel belangstelling mag verheugen. Dit jaar is dat op zondag 18 december, op de vaste tijd van half tien. Het kinderkoor, het Gemengd Koor en New Voice geven in deze viering een voorproefje van hun kerstrepertoire. Na afloop is er natuurlijk koffiedrinken, en is er wederom het vertrouwde krentenbrood. Pastor Bert Oosterveer is de voorganger. Temidden van alle kerstdrukte zoeken we samen naar een stuk bezinning, rust en inspiratie. Het thema luidt dit jaar: "Stilte, Ga in je binnenkamer".



## GEDOOPT

november

Jay de Beauversier Watson;  
Levi Schamp,  
zoon van Sandy Coolen en Marcel Schamp

18 december

Pepijn Honderink, zoon van  
Fleur Honderink en Hilde Cuppen;  
Maud Berlo, dochter van  
Carlijn van Thiel en Daan Berlo



## H. JOZEFKERK - ALVERNA

## GEDOOPT

16 oktober

Noud Gubbels

6 november

Kai v.d. Ven



## H. DAMIANUS - NIFTRIK

## VANUIT DE CONTACTRAAD

In de vergadering van de Contactraad en de Stuurgroep Pastoraat is gesproken over:

- Het besluit van het Parochiebestuur over de aanschaf van de hosties, de miswijn en de kaarsen en op welke wijze de betaling moet plaatsvinden.
- De viering van Allerheiligen en Allerzielen is geëvalueerd. Vanuit de geloofsgemeenschap zijn goede reacties gekomen.
- De datum en de organisatie van het vrijwilligersfeest. Hierbij is ook betrokken de deelname aan het Ceciliafeest van het koor.
- De misintenties, die komen uit de collecte van de uitvaartdiensten. Deze intenties moeten binnen twee jaar conform de richtlijnen gedaan worden. Dit zal aan de nabestaanden na de uitvaart medegedeeld worden. Zij kunnen dan zelf bepalen op welke data de intentie afgelezen wordt.
- Wat gaat er met de pastorie gebeuren? Er is een aantal opties denkbaar en besproken door het parochiebestuur en ons voorgelegd. Er wordt gedacht aan verhuren, verkopen, een zorgvoorziening met appartementen aan te brengen. Ook wij hebben deze opties besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat de zorgvoorziening voor Niftrik niet haalbaar is. Er is geen openbaar ver-

voer, winkelvoorzieningen ontbreken, ouderen kunnen hier dan weinig doen. Gezien het feit dat de vrijkomende bejaardenwoningen ook niet door Niftrikse mensen bewoond gaan worden, wordt verwacht dat dit ook geldt voor de appartementen. Dit is aan het Parochiebestuur medegedeeld. Verhuren lijkt thans de beste oplossing.

- We hebben gekeken naar het voorstel van het pastoresteam met betrekking tot het thema en de liturgie voor de Adventstijd en de Kerstavond. De bouw van het huisje is aan de orde geweest.
- De opbouw van de kerststal zal door de vaste groep gedaan worden. Na de viering van Kerstavond zal er weer een vuur buiten aangebracht worden. Er wordt voor glühwijn en warme chocolade gezorgd.
- De actie kerkbalans is nader toegelicht en besproken.

De Contactraad en de Stuurgroep Pastoraat wensen alle inwoners van Niftrik een Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en alle goeds voor het jaar 2012 toe.

Namens de Contactraad en de Stuurgroep Pastoraat  
Pastor Hennie Witsiers



De Advent is in volle gang  
We denken al weer aan het kerstgezing  
Maar eerst komt nog de heilige Nicolaas  
Met zijn beangstigende Pieterbaas  
Mij maken ze niet meer bang.

Maria was met Jozef op weg gegaan  
Haar weeën kwamen heel spontaan.  
Allemaal moeten we het horen  
Dat een kindje is geboren.  
Hoe kan het allemaal toch zo gaan?

Oud-jaar komt al weer met rasse schreden  
En dan behoort 2011 tot het verleden  
We danken; en denken aan wie ons ontvielen  
Dat hun goede voorbeeld ons moge bezielen.  
Daarop richten zich onze gebeden

Met knuffel en kus begroeten we het nieuwe jaar  
We zijn er allemaal voor klaar  
We denken in gezondheidswensen  
Voor allen en met name zieke mensen  
En we proberen weer te houden van elkaar.

Toon van Duifhuizen

**FRANCISCUS VAN ASSISI:**

**IK WIL MET EIGEN OGEN ZIEN,**

**HOE ARM JESUS ONZE HEER IS GEBOREN.**

De Kerststal, zoals die in onze kerken en in onze huizen staat, is een prachtig romantisch tafereel. Kinderen en volwassenen net zo goed, kijken er met tederheid en dromend naar. Vóór 1200 was er geen kerststal, geen kerstbomen, geen kind liggend in een voederbak. Franciscus, hij is nog steeds de mens die ons telkens weer weet te raken, heeft de uitbeelding van de geboorte van Jesus vorm gegeven. Hij is de oorsprong van onze kerststal.

Wie als christenmens naar het commercieel geweld kijkt in deze periode van december mist in ieder geval de kerststal, de geboorte van Jesus. Die cultuur heeft van de herdenking van de geboorte van Jesus, boodschapper van God, liefde en vrede voor mensen, een oppervlakkige gebeurtenis gemaakt van sneeuw wit licht, van glamour en schittering, met beren en herten, met spetterende kerstballen en verlokkelijke, opgetrokken prijzen.

De kerststal, die in onze kerk wordt opgebouwd, is dan wel romantisch, maar het herinnert ons aan de harde realiteit, waarin dit Kind ter we-

reld kwam. Voor ons is deze kerststal het symbool van ons geloof, dat God zich mensen aantrekt. Het is voor ons ook het beeld van de situatie, waarin veel van onze kinderen in deze wereld moeten leven. Maar Kerstmis geeft ons met de geboorte van Jesus, de hoop, de overtuiging, dat niet haat, onvrede, onverschilligheid onze toekomst is, maar de vrede en de liefde van God.

Omwille van die overtuiging staan er in onze kerk een paar hele mooie kerststallen met veel kijkplezier. De oude, honderdjarige kerststal, ieder jaar weer met de grootste zorg neergezet door Broer Peters en zijn medewerkers Cor v.d. Aa, Jan Hendriks, Thé Hendriks, Frans van Heumen, Jan van Heumen, Piet van Kerkhof, Theo van Zummeren. Een tweede kerststal, met vele figuurtjes uit het landelijke boerendorpsleven, heeft een nog veel groter kijkplezier. Deze wordt verzorgd door Henk Beart en Tinie van Dreumel. Alweer zo'n groep vrijwilligers en vrijwilligsters, die onze parochiegemeenschap vorm geven en levendig houden.

Je komt zeker wel even kijken in deze dagen. Het zal voor jou en je kinderen een mooie belevenis zijn, als je in deze kerstdagen een bezoek brengt aan de St. Judocuskerk van Hernen-Leur met die twee prachtige kerststallen.

pastor J. van Minderhout

**WIJ WENSEN AL ONZE PAROCHIANEN VAN HARTE**

**GEZEGENDE KERSTDAGEN. EEN FEESTELIJK OUDJAAR EN ZALIG NIEUWJAAR!**

We vieren opnieuw Kerstmis. God onderneemt een actie om de mensenwereld een hand toe te steken en de weg te wijzen. In Jesus komt God aanwezig als de weg de waarheid en het leven. Met het verhaal van het kerstfeest, kun je zeggen, dat God voor mensen een huis van vrede, een huis van genade bouwt. Als je weten wilt wat voor huis Hij voor mensen bouwt dan moet je maar kijken naar de stal van het kerstfeest. Een huis van vrede, van begrip, van respect voor mens en milieu, van solidariteit met elkaar, de stal van Bethlehem als ons toekomstig huis.

Wie dit kerstfeest met hart en ziel viert, die zal in dit feest horen, dat zoiets natuurlijk niet zonder ons tot stand komt. Immers als je God geen plek geeft in je leven, als je Hem niet onder ons laat wonen, dan kan Hij geen kant uit. Dan kan Hij alleen maar blijven zitten op zijn hoge hemel-troon. Kerstfeest dringt er bij ons op aan om aan dat huis van Gods vrede mee te bouwen. Bouwen

aan Gods huis, dat is de vredevolle boodschap van het kerstfeest aannemen. Het is de vrede, de gastvrijheid, de liefde een ruime plek geven in je hart, in je manier van doen, in je relaties. Het is zo leven en werken, dat God al zijn beste bedoelingen voor mensen, samen met ons, tot stand kan brengen. Wij wensen ieder goede kerstdagen, een nieuwe bezieling en daarbij ook veel goede sfeer en gezelligheid.

### **DOOPDANKVIERING**

U heeft ze vast wel zien hangen in de kerk: de doopschelpen. We dopen met schelpen en in de schelp staat de naam van de dopeling met doopdatum vermeld. Zoals we de overledenen willen herdenken in de kerk met het gedachteniskruisje, zo willen we ook laten weten dat het nieuwe, jonge leven gevierd wordt en wel met het doopbord met schelpen.

De ouders en de dopelingen zijn uitgenodigd om in de viering van de Doop van de Heer op zaterdag 14 januari om 19.00 uur de doopschelp op te komen halen. Daarbij danken we dat de kinderen het H. Doopsel ontvangen hebben het afgelopen jaar en we spreken de zegen over hen uit.

### **KERSTALLEN IN HERNEN EN LEUR**

Ook dit jaar zullen met Kerstmis een tweetal kerststallen in de H. Judocuskerk worden tentoongesteld.

Naast de schitterende bijna 110-jaar oude kerstgroep zal eveneens de zogenaamde "Jos van Minderhout" kerststal, die vorig jaar voor het eerst werd geplaatst, opnieuw een plekje krijgen. De "Jos van Minderhout" kerststal zal dit jaar worden uitgebreid met een waterval en meertje.

De beide kerststallen zijn te bezoeken op eerste Kerstdag na afloop van de H. Mis van 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

### **OUJJAAR-NIEUWJAAR**

We vieren op zaterdag 31 december om 19.00 uur oudjaar. Het Gemengd Koor zal de zang verzorgen. Vreugde en verdriet, geluk en ongeluk, leven en dood, het zijn de wisselvalligheden van ons leven, welke op zo'n laatste avond van het jaar ons hart raken.

Zondag 8 januari 2012, de eerste viering in het nieuwe jaar. Om 11.00 uur Nieuwjaarsviering. Na afloop van de viering is er achter in de kerk met koffie een mooie gelegenheid om elkaar Nieuwjaar toe te wensen. Ik hoop, dat er naast veel parochianen, vooral ook onze vrijwilligsters en vrijwilligers bij zullen zijn.



### **VORMSEL**

Op zaterdag 21 april 2012 is in de H. Judocuskerk de viering van het H. Vormsel voor de kinderen van groep 8. Vanaf januari 2012 beginnen we samen met de vormelingen aan de voorbereidingen voor het Vormsel. Heb jij nog geen uitnodiging gehad om deel te nemen aan het Vormsel, maar je zit wel in groep 8 en wil meedoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Hermien van der Aa (descheerskamp@gmail.com).

Hermien van der Aa en Martine van de Steenhoven

### **OUDERENVIERING**

Onze bijeenkomst ouderenontmoeting houden we op dinsdag 3 januari.

De eerste dinsdag van het nieuwe jaar valt op 3 januari. De dag voor onze ouderenbijeenkomst om 10.00 uur. Deze bijeenkomst staat natuurlijk in het teken van het nieuwe jaar. We ontmoeten elkaar en hopen voor elkaar op een gezegend 2012. We blijven uitzien naar nog meer nieuwe gezichten!! Gewoon elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie. Kom ook! Weet je waarom? Voor ons ouderen is het heel belangrijk om de ontmoeting en de relatie met andere ouderen in stand te houden, want ouder wordend kom je steeds meer alleen te staan. Het is belangrijk om iedere gelegenheid aan te grijpen voor ontmoeting met elkaar.

### **MISINTENTIES**

Zaterdag 17 december, 19.00 uur

Overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Jan en Betsy Hendriks-Huberts, Annie van Heumen-Janssen, Gerda van Heumen-Loeffen, Frans v/d Wielen

Zaterdag 24 en zondag 25 december

Britt Geurts, David Strik, Ben Hendriks, overl. ouders Remmers-Grim, Jan van Heumen, Leo Broekman, Frans v/d Wielen, Annie Kersten-Schamp, Gerrit en Gerda de Leeuw-Jansen, Jan Steeg, overl. fam. v/d Aa-Broekman, Gerard v/d Aa, overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, overl. Geert Wouters, overl. Fam. van Lubeek-Fransen, overl. ouders Hendriks-Welten en Marie-José, overl. ouders Hendriks-Van Zwambagt, overl. ouders Reijnen-Pruijs, overl. ouders Zondag-v/d Sluijs, Jan Schreven, overl. fam. v/d Aa-van Casteren, Aggie van Heumen-v/d Wielen, Mien van Kerkhof-Gradussen, Jan en Bert de Kleijn, Gerrit en Marie van Wees, Marie Derks-Van Beuningen, Wilhelmina Peters-Derks, Wim Vergeest, Piet Kersten, Ellis Ebskamp, overl. fam. Ebskamp-van 't Westeinde, overl. fam. van Lubeek-Fransen, Jan en Allegonda Hendriks, overl. fam. van Duifhuizen-v/d Wielen

Maandag 26 december, 11.00 uur  
Overl. weldoeners van onze parochie  
Zaterdag 31 december, 10.00 uur  
Riet van Duifhuizen-Rutten, Jan en Bert de Kleijn,  
Wilhelmina Derks-Peters, Henk Hermsen (Namens  
het zangkoor)  
Zondag 8 januari, 11.00 uur  
Aggie van Heumen-v/d Wielen, Frans v/d Wielen,  
Wim en Gon Hebing

Zaterdag 14 januari, 19.00 uur  
Wilhelmina Peters-Derks,  
Zondag 22 januari, 11.00 uur  
Frans v/d Wielen, Wim en Gon Hebing, Gerrit en  
Marie van Wees  
Opgave Misintenties  
Heeft u een Misintentie voor 27 jan. t/m eind febr.  
geef die dan op tot 12 januari 2012 bij:  
Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen  
tel. 0487-560540.



## H. VICTOR - BATENBURG



### VANUIT DE CONTACTRAAD

**IN DE VERGADERING VAN DE CONTACTRAAD EN STUURGROEP  
PASTORAAT IS GESPROKEN OVER:**

- De vergoeding ten behoeve van het Gemengde Koor en de bijbehorende vrijwilligersvergoeding.
- Het besluit van het Parochiebestuur met betrekking tot het bestellen en betalen van de rekeningen met betrekking tot de kaarsen, de miswijn en de hosties.
- Het pastoresteam heeft voor de Adventstijd en de Kerstavond één thema aangereikt. Dit thema luidt: "Één huis voor God gebouwd, een thuis voor mensen". Voor deze moet een huis gemaakt worden en in de kerk geplaatst worden. We hebben gekeken hoe we dit het beste konden doen. In het huis moesten 4 ramen (4 zondagen van de Advent) zitten en een deur. Hoe dit huis eruit ziet, kunt u in de kerk zien. Misschien een uitnodiging om de kerk eens extra te bezoeken.
- Het verwijderen van een boom op het kerkhof. Door de gemeente is geconstateerd dat een kastanjeboom op het kerkhof aangetast is door een

zwamsoort. Deze boom is zodanig aangetast, dat deze gerooid moet gaan worden. Wij willen dit zo snel mogelijk doen om schade aan eventuele zerken te besparen. We wachten op de vergunning van de gemeente, want die moest wel aangevraagd worden.

- Inspectierapporten van de Monumentenwacht Gelderland ten behoeve van de kerk en de pastorie.
- Het te geven kerstconcert door de Gemengde Zangvereniging "Zang en Vriendschap" op zondag 18 december 2011. Zie hiervoor elders in dit blad.
- De voorbereiding van de vieringen voor de Kersttijd en Oudjaar hebben aandacht gekregen. Ook de opbouw van de kerststal en het aanbrengen van de kerstversieringen.

Wij wensen alle Batenburgers een Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en alle goeds voor het jaar 2012 toe.

De kerk is geopend voor de bezichtiging van de kerststal op de Eerste Kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Namens de Contactraad en de Stuurgroep Pastoraat,  
pastor Hennie Witsiers



## H. ANNA - BERGHAREN



### DOOPDANKVIERING

U heeft ze vast wel zien hangen in de kerk: de doopschelpen. We dopen met schelpen en in de schelp staat de naam van de dopeling met doopdatum vermeld. Zoals we de overledenen willen herdenken in de kerk met het gedachteniskruisje, zo willen we ook laten weten dat het nieuwe,

jonge leven gevierd wordt en wel met het doopbord met schelpen.

De ouders en de dopelingen zijn uitgenodigd om op de dag van de Doop van de Heer in een speciale doopdankviering de doopschelp op te komen halen. Dit zal zijn op zondag 15 januari om 15.00 uur in de H. Annakerk.

### OPLOSSINGEN

*Over blijven de letters A-P-O-S-T-E-L-E-N*

*Anagrammen: 1. Kerstliederen 2. Kinderen 3. Kastanjes 4. Grot 5. Klok 6. Mistletoe 7. Jozef 8. Kerststrategie*

*Cryptogrammen: 1. Kerstmaaites 2. Advent 3. nachtmis 4. kalkoen 5. Midwinterblazer 6. kerstboodschappen 7. Dracht 8. pieken 9. Crèche 10. ezel 11. wachtmeester 12. Eros 13. Eila 14. Engeltje*

*Vraag: 1. Bethlehem 2. Coca-cola 3. Driekoningen 4. De wijzen uit het Oosten 5. Helleborus Niger 6. Felice navidad 7. Kaarslicht 8. Kerstces 9. Kindje wiegen 10. kou 11. Krans 12. Maria 13. Mirrewierook 14. Noël 15. Onnozele kinderen 16. Sinterklaas 17. Skien 18. Stol 19. Weihnachten*



## KERSTCONCERT



**Na 20 jaar weer een Kerstconcert van Zang en Vriendschap in Batenburg.**

Op 18 december a.s. zal de Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap een kerstconcert geven in de RK kerk te Batenburg. Het is ruim 44 jaar geleden dat Zang en Vriendschap in Batenburg is opgericht en er nog altijd op maandag haar wekelijkse repetitieavond heeft.

Wij laten u in dit concert Kerstliederen en muziek horen uit diverse landen en verschillende tradities.

Op het kerkorgel zal dit worden begeleid door Sander van den Houten. Pieter de Boer levert zijn bijdrage aan het kerstconcert op trompet. Ook Gerrie Kalisvaart, sopraan, zal een aantal solo's verzorgen.

Aan het eind van het concert volgt er dan ook nog een bijzondere muzikale verrassing. Kortom een concert met veel afwisseling waarbij u zeker in de kerststemming zult komen.

Kerstconcert Zang en Vriendschap  
18 december om 20.00 uur  
in de RK Kerk St. Victor te Batenburg

Zet het alvast in uw agenda, op de kalender en geef via e-mail aan dat u kaarten ad €10.- wilt reserveren! (dit is inclusief een drankje in de pauze).

Mailadres : zangenvriendschap@live.nl  
Telefoon : 0487-541776



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Martin Claes  
Piet van Erp  
Donny Merx  
Theo v.d. Weegen  
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?  
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

## WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Van 15 tot en met 22 januari a.s. wordt weer de jaarlijkse 'Week van gebed voor de eenheid van alle christenen' gehouden. Dit keer luidt het thema: "Winnen met gevouwen handen", een thema ontleend aan



1 Cor 15,57 en aangedragen door christenen uit Polen. Evenals voorgaande jaren nemen ook wij met onze Parochie aan deze week deel, door het houden van een aantal oecumenische vieringen. Op zondag 15 januari zal dat zijn in de Hervormde Kerk van Bergharen waar pastor Annemarie Gooiker en Ds. Marion Hartman de voorgangers zullen zijn; de viering begint om 11.00 uur.

Op zondag 22 januari is er in de Antonius Abtkerk te Wijchen een oecumenische viering. Ds. Marco Luijk en pastor Bert Oosterveer zijn dan de voorgangers.

Ook deze viering begint om 11.00 uur.



**STILTECENTRUM  
ZUIDERDREEF WIJCHEN**

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode+Woonplaats.....

**ZEVEN MILJARD**

‘Wilt u iets zeggen nadat we samen dit kaarsje aangestoken hebben?’ ‘Zegen de wereld.’ Dit was het spontane antwoord van een bewoonster van de Weegbree afgelopen maandag tijdens de wekelijkse kerkdienst. De wereld heeft het nodig. Er leven nu zeven miljard mensen op deze aarde, een duizelingwekkend aantal. Al die hoofden en harten vol dromen en verlangens. Ik probeer in mijn overvolle brein een goede kerstgedachte te ontdekken, maar dat valt niet mee als je net de krant hebt doorgebladerd. Soms verwens ik alle media die ons voortdurend met slecht nieuws om de oren slaan. Ik wil er niet in verdrinken, het kan niet alleen maar kommer en kwel zijn. Ik besluit mijn wereld even wat kleiner te maken, en dus ga ik op zoek naar een mooie kerstgedachte in mijn eigen vriendenkring.

En dan kom ik W. uit Wageningen tegen. Wij leerden hem kennen in de zomer van 1979. Hij was toen nog maar enkele dagen oud en lag veilig te slapen in de armen van zijn moeder, een lieve vriendin. In de jaren die volgden is W. regelmatig bij ons thuis geweest. Een kleine, pientere logé was hij, die al om zes uur 's morgens spelletjes wilde doen en bijna altijd won. W. groeide voorspoedig op en is nu een lange intelligente man die altijd contact met ons heeft gehouden. Wij delen herinneringen aan zijn moeder die is

gestorven toen W. eenentwintig was. Wij waren trots toen hij afstudeerde, en blij toen hij een aardige vrouw tegenkwam met wie hij nu al enkele jaren is getrouwd. Over enkele maanden zal hij voor het eerst vader worden. Ik zie nog zijn gezicht toen hij ons het goede nieuws vertelde, even leek hij de kleine logé van heel vroeger. Het gelukkige gezicht van W. zal ik in mijn hart bewaren als mijn speciale kerstgevoel van dit jaar. Er wordt weer een kind geboren, het leven gaat door. Het spontane ‘zegen de wereld’ van de mevrouw in de Weegbree geldt ook voor dit kind dat nog in de baarmoeder woont. Het kind dat straks met zeven miljard mensen zal dromen van een betere wereld.

Ik wens iedereen goede Kerstdagen en een mooi nieuw jaar.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl).

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via alarmnummer **06-13934368**

**Pastoraal team**

vacant	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276
C. Janssen	diaken	024-6412627

H. Antonius Abt • Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37  
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
B. Oosterveer	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •  
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24  
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

## EEN HUIS VAN LICHT



Het lijkt vreemd om in donkere tijden over licht te schrijven. Toch hebben mensen eeuwenlang, kijkend vanuit de weerbarstigheid van het donker van de dagelijkse werkelijkheid, uitgezien naar licht. Dat is vreemd, want licht is in zichzelf niet zichtbaar.

Licht is pas zichtbaar wanneer het iets treft dat het reflecteert. In contact met ons dagelijks leven ontspringt aan het licht een veelvoud van kleuren. Het geheel van die kleurenpracht wordt door een wonderlijk samenspel van ogen en brein omgesmeed tot gezichten en inzichten.

Wanneer je je dit realiseert lijkt de gedachte uit het Bijbelboek Genesis dat iedere mens het beeld van God in zich draagt niet langer in tegenspraak met de weerbarstige werkelijkheid.

Licht is een belangrijk woord geworden voor mensen die vanuit het dagelijks leven uitzien naar bevrijding. Daarom wordt God niet alleen Vader, Moeder, Eeuwige, Liefde, maar ook vergeleken met Licht.

Zoals licht pas zichtbaar wordt als het ergens op valt en wordt weerkaatst, zo is ook God voor mensen pas ervaarbaar in relatie met anderen. Samenleven met mensen kent naast de vreugde van het samenzijn ook onmiskenbaar de pijn die onmacht met zich meebrengt. Dat God juist in en door deze gemengde vreugde zichtbaar en ervaarbaar wordt lijkt geen toeval. Het wijst erop dat we gemaakt zijn om de realiteit van alledag te doorleven, met alle hoogte- en dieptepunten.

Het licht dat ergens op valt, verdrijft de duisternis, maar is in zichzelf onzichtbaar. Zo stelt men zich ook voor dat God onder ons werkt. Met kerstmis vieren we dat God als een mensenkind geboren wordt. Het betekent dat God net zoals het licht onzichtbaar is, maar pas zichtbaar en voelbaar wordt wanneer Hij in aanraking komt met onze wereld en onze tijd.

De geboorte van het kerstkind is ook beeld voor de nieuwe mens die steeds opnieuw in ons geboren moet worden. Die vernieuwde mens is, net als het kerstkind weerloos en kwetsbaar.

Abt Christian uit de film over de indrukwekkende film 'Des Hommes et des Dieux' verwoordde het aldus: 'Als mens gaan we van geboorte tot geboorte. En tussen die geboorten zullen we uiteindelijk zelf dat kind-Gods dat wij zijn, ter wereld brengen. Want de menswording betekent dat we de realiteit van Jezus' kind-zijn belichamen in ons eigen menszijn.'

De realiteit van het leven van Jezus staat dus niet buiten ons leven, maar wordt werkelijkheid in ons ploeteren en worstelen van alledag. We staan er dus niet alleen voor: het licht vergezelt ons. Het verlicht wat duister is en maakt ons ieder afzonderlijk, maar vooral gezamenlijk, tot een huis van licht. Moge dat Licht onze zorgen verlichten en ons geleiden door de tijd.



*Van Symeon de nieuwe theoloog (942-1022):*

Licht

Heilige God, heilig en sterk.

Heilig en onsterfelijk, bekommer U om ons.

Kom, waarlijk Licht.

Kom, eeuwig Leven.

Kom, verborgen mysterie.

Martin Claes

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in februari 2012.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 januari 2012 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.