

# DE APOSTELBODE

## De Twaalf Apostelen

Jaargang 2  
nummer 2, maart 2012

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**GEVEN WIJ GOD DE RUIMTE  
DAT ZIJ/HIJ EEN REISGENOOT  
MAG ZIJN DIE MET JOU  
HET LEVEN MAG DELEN?**

## BETAALBARE VAKANTIES

Vakantie, lekker ontspannen, het vrije gevoel er eens helemaal uit te zijn: iedereen verlangt er wel eens naar. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekendheid om het vakantiegeld (en méér) te kunnen besteden aan die noodzakelijke ontspanning, maar voor veel mensen met een laag inkomen is dat niet zo. Daar liggen in de zomervakantie nog onbetaalde rekeningen, of er moet geld opzijgelegd worden voor een fiets voor de kinderen, of voor iets in huis dat vervangen moet worden. Vakantie schiet er daardoor bij mensen met een minimum-inkomen vaak jaar na jaar bij in, terwijl juist zij zo'n behoefte hebben om even weg te zijn van de beslommeringen thuis, weg



van de dagelijkse zorgen om rond te komen. Vakantie is ook belangrijk omdat het een tijd is om nieuwe mensen te leren kennen, om eens wat meer tijd voor de kinderen te hebben, om in een andere omgeving te zijn.

Hoewel vakantie vaak duur is zijn er toch goedkopere mogelijkheden voor een weekje weg of

een dagje uit. In de *Gids betaalbare vakanties 2012* zijn vakanties die geschikt zijn voor een klein budget overzichtelijk bij elkaar gezet.

Bij elke bestemming treft men een korte omschrijving aan, prijs, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres om inlichtingen in te winnen en zich aan te melden.

Let wel, het gaat hier niet om een reisbureau of touroperator, maar om een bundeling van adressen en tips. Men dient zelf contact op te nemen met de aanbieder. De volgende categorieën komen aan bod:

- 1 vakanties met en zonder kinderen
- 2 vakanties voor eenoudergezinnen
- 3 kinderkampen en jongerenvakanties
- 4 vakanties (met voorzieningen) voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte
- 5 bezinning.

Tenslotte worden fondsen genoemd waar men als gehandicapte of levend van een minimum-inkomen een beroep op kan doen.

De gids wordt uitgegeven door de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA van de Raad van Kerken in Nederland en arbeidspastoraat DISK ([www.armekant-eva.nl](http://www.armekant-eva.nl)).

Voor nadere inlichtingen en het aanvragen van een exemplaar van de Gids kunt u zich wenden tot Anna Verlouw, tel. (024)6416106

## VEERTIGDAGENTIJD TOT PASEN

De Vastentijd van veertig dagen is een tijd in de liturgie, waarin we als gelovige mensen nadenken over de gang in ons leven en samenleven. Een tijd waarin we kwaad en slechtheid, maar ook lijden, ellende en dood proberen te verstaan in het licht van God. In deze tijd spreekt God ons aan, die onze bevrijder wil zijn. Hij houdt de droom in ons levend naar het Beloofde Land, een land waarin mensen beschermd zijn, geluk vinden, eerbied en erkenning. Daartoe geeft God ons Jesus, die ons met zijn evangelie aanspoort tot wegen van bevrijding. Natuurlijk gaat het over ons eigen leven. Veertig dagen kijken, oefenen, bidden om ons eigen leven te bevrijden van het kwalijke, van alles wat het minder mooi en minder goed maakt om daarmee het leven te vernieuwen in liefde en goedheid. Maar ook hopen en bidden, dat onze samenleving gezonder wordt. Zo mag je hopen, dat mensen meer tot hun recht zullen komen; dat er eerlijker wordt omgegaan met geld. We hopen op een groter respect voor elkaar en een grotere inzet voor het welzijn van ons mensen meer dan voor het eigen politiek gedoe; hopen ook dat werkende mensen geen slaaf zijn van het bedrijf, maar als vrije mensen hun arbeid kunnen liefhebben. Het zijn heel wat grote wensen. Het is belangrijk om die wensen uit te spreken en levend te houden. Daarnaast is de vastentijd ook de tijd om, als dat nodig is, onszelf om te draaien en andere, betere wegen te gaan. Want laten we eerlijk zijn, ook goeie mensen, en dat zijn we toch, hebben op zijn tijd zo'n vernieuwing nodig. Wel, ik wens ieder een paar goede weken van vernieuwing en het geloof van Pasen, dat kwaad, ellende en dood niet het laatste woord hebben. Het laatste woord is aan God, die staat voor liefde, vrede en leven, God die ons met Jesus tot verrijzenis, tot nieuw leven brengt.

Jos van Minderhout

## PAASVIERING ZIEKENPASTORAAT

### PAASVIERING 4 APRIL IN DE EMMANUELKERK

We beginnen de viering om 14.00 uur in de Emmanuelkerk.

Daarna zetten we de viering voort in 't Achterom met een gezellig samen zijn met een kopje koffie en Paasbrood.

U bent allen van harte welkom! We hopen tot ziens !

Werkgroep Ouderen en het Ziekenpastoraat

## LEVE DE KERK

Het gebeurt hoogst zelden, dat de woorden die je vindt en schrijft ten volle weergeven wat je denkt en voelt. Daarom is de tekst die volgt niet meer dan een poging. Hopelijk in de goede richting.

*Leve de kerk die ruimte schept  
die open staat voor iedereen  
een vrijplaats, een schuilplaats  
een plaats voor jou en mij.*

*Leve de kerk die oproept  
tot bezinning, tot ommekeer  
tot inzicht dat niet het grote  
maar het kleine belangrijker is,  
dat niet het sterke  
maar het tere ontroert,  
dat een kus, een hand  
meer dan een gebaar wil zijn.*

*Leve de kerk die niet wil berusten  
en de idealen van gerechtigheid  
vrede en heil niet wil prijsgeven  
nooit en te nimmer;  
die blijft profeteren  
al is het tegen wind en stemmen in.*

*Leve de kerk waar kinderen  
kind kunnen zijn  
ouderen oud mogen zijn  
en mogen dromen over toen,  
waar jongeren kunnen zoeken  
in alle vrijheid, in alle vervreemdheid  
niet wetend waar te beginnen en hoe.*

*Leve de kerk, waar  
brood en wijn gedeeld wordt  
met eenieder, voor eenieder  
een gemeenschap van mensen  
die allen kinderen van God  
genoemd willen worden  
en dat is meer dan ik en jij samen.*

*Leve de kerk leve één grote  
wereldwijde oecumene tezamen  
in een kring  
alle kleuren van de regenboog  
samen verenigd  
een gemeenschap van mensen  
die allen kinderen van God  
genoemd willen worden  
en dat is meer dan jij en ik samen.*

*Leve de kerk? Ja, leve de kerk!*

Arjen Vaartjes  
Ingezonden door Jan Bloo



## OM TE NOTEREN

**27 FEBRUARI, 12 EN 26 MAART 20.00 – 22.00 UUR**

Parochiecentrum Wijchen

Kennis maken met "Jezus van Nazareth" van Joseph Ratzinger (paus Benedictus XVI)

Inleiders: Martin Claes en Koos Leemker

**4 MAART 14.00 UUR PASCHALIS KERK WOEZIK**

Speciale afscheidsviering voor Bert Oosterveer aansluitend afscheidsreceptie in zaal Verploegen

**8, 15, 22, 29 MAART 20.00 UUR**

Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap. Toegang € 5.00 diverse inleiders over geluk

**11 MAART 16.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSET**

Informatiebijeenkomst over Vastenactieprojecten

**15 MAART 20.00 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN**

Informatiebijeenkomst over Vastenactieprojecten

**24 MAART**

Vrijwilligersavond H. Jozef Alverna in dorps huis De Oase

**1 APRIL VANAF 10.30 UUR SINT JANSCESTRUM, DEN BOSCH**

Palmzondagprogramma voor jongeren en tieners

**4 APRIL 14.00 UUR**

Emmanuelkerk en 't Achterom Wijchen

Paasviering ziekenpastoraat

**7 APRIL 10.00 UUR**

De Wandeling start parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**11 APRIL 20.00 UUR**

Apostelvergadering in Bergharen

## PERSBERICHT VAN HET BISDOM

Pastoor-deken Rudy de Kruijf uit Wijchen heeft aan het bisdom Den Bosch laten weten niet verder te willen gaan als priester.

Hij wil de celibataire levensstaat niet langer als leidraad nemen voor zijn leven. Het bisdom betreurt zijn besluit ten zeerste. Het bisdom is bezig met de invulling van de ontstane vacature maar kan nog niet zeggen wanneer de parochie een nieuwe pastoor krijgt. In de weekendvieringen op zaterdagavond en zondagmorgen is het bericht over deken De Kruijf bekend gemaakt in de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen e.o.. Medio november vorig jaar vroeg de Kruijf aan de bisschop om een tijd van bezinning om persoonlijke redenen. De bisschop gaf hem die ruimte en onthief hem van zijn taken in Wijchen. De Kruijf koos voor het priesterschap in 1998 en werkte sindsdien in verschillende parochies in het bisdom.

De Kruijf mag vanaf nu geen H. Missen meer opdragen of andere sacramenten toedienen.

## VASTENAKTIE 2012

Voor het jaar 2012 heeft de Werkgroep Vastenaktie van onze parochie twee aanvragen "Eigen Doel Vastenaktie" bij de Landelijke Vastenaktie ingediend.

In de eerste week van februari zijn deze aanvragen door de Landelijke Vastenaktie beoordeeld en goed bevonden. Dit is zowel telefonisch als schriftelijk bevestigd.

Dat betekent dat wij, u parochianen en de leden van de werkgroep, zich gaan inzetten voor de beide projecten. Deze projecten willen wij hieronder nader toelichten.

Voor ons is het de gewoonste zaak van de wereld om aan schoon drinkwater te komen. In Tanzania en Ghana moet men minimaal een kwartier lopen om water uit een open plas te halen, die ook nog eens door dieren gebruikt wordt en niet alleen om te drinken. De beide projecten hebben te maken met het aanbrengen van voorzieningen voor het verkrijgen van drinkwater.

Het eerste project is van huisarts Rob Dijkstra. De heer Rob Dijkstra is huisarts in Overasselt. Hij gaat jaarlijks enkele weken naar Tanzania en ziet de nodige problemen rondom het drinkwater. Hij wil daarin zo snel mogelijk verbetering brengen.

Op korte termijn: het optimaliseren van de watervoorziening in twee dorpen door middel van een plaatselijk uit te voeren methode, namelijk een waterput met handpomp.

Langere termijn doelen zijn het verminderen van kindersterfte door het stimuleren van gezonde voeding, ziektepreventie en veilig drinkwater. Daarnaast het verminderen van armoede door het stimuleren van inkomstenwerving.

Om die langere termijn doelen te bereiken hebben drie Tanzaniaanse verpleegkundigen besloten om meer aandacht te geven aan moeder- en kindzorg. In drie dorpen richtten zij vrouwencomités op. De activiteiten bestonden uit maandelijkse bijeenkomsten, waarbij kinderen werden gewogen, onderwijs over gezondheid en gezonde voeding werd gegeven en samen nieuwe voedzame gerechten werden bereid. In de loop van het project kwam aan het licht, dat een goede watervoorziening essentieel is om iedereen gezond te houden.

Voor deze mensen gaan wij nu zorgen, dat ze goede watervoorziening krijgen.

Het tweede project is ingediend door de Stichting Wijchen Wereld Wijd. De dorpen Penimadi en Owusukrom liggen in het buitengebied van Hwidiem en de plaatselijke bevolking (900 inwoners) bestaat hoofdzakelijk uit eenvoudige arme boeren. De woonomstandigheden zijn primitief en voor schoon drinkwater is men aangewe-

zen op waterputten. In Apenimadi is de enige bestaande waterput door erosie volledig ongeschikt geworden. In Owusukrom zijn defecten aan drie identieke putten (te ondiep geslagen en materiaalgebrek), welke door een grondige reparatie weer kunnen functioneren. De bevolking is nu aangewezen op een overgebleven put en oppervlaktewater wat leidt tot onhygiënische toestanden met risico's op ziekten. De plaatselijke overheid blijft in gebreke om middelen ter beschikking te stellen en de bouwer van drie defecte putten is failliet gegaan. Verbetering van de leefomstandigheden is dringend en direct nodig om de risico's van ziekten te vermijden. Ook voor hen gaan we dat dit jaar proberen op te lossen.

De acties met informaties, die wij gaan organiseren zijn de volgende:

Vanaf Aswoensdag hangen in iedere kerk van de Twaalf Apostelen een of meer posters en foto's over het project.

In het weekend van 10/11 maart 2012 zal in iedere kerk tijdens de viering speciale aandacht voor het project zijn. In deze Vastentijd vieringen zal het speciale Vastenaktielied gezongen worden.

Op zondag 11 maart zal er 's middags om 16.00 uur in het Verenigingsgebouw te Overasselt een presentatie zijn van beide projecten. Met beelden en woorden zal men de noodzaak van deze projecten laten zien. Er is Afrikaanse muziek en er kan een Afrikaans hapje geproefd worden. Entree is gratis.

Op donderdag 15 maart zal deze presentatie nogmaals gegeven worden, maar nu in de Emmanuel kerk aan de Homberg te Wijchen. Deze informatieavond begint om 20.00 uur.

Rond de GOEDE WEEK worden de bekende Vastenzakjes weer ingezameld.

Iedere vrijdag, te beginnen op 24 februari, zal er op de pastorie In Overasselt een vasten- maaltijd gehouden worden. Er kunnen iedere keer 8 personen aan deel nemen.

Inschrijven kan hiervoor op de bekende briefjes achter in de kerk.

Coördinatie hiervan is in handen van mevrouw Bloo te Overasselt tel. 024 – 6222884.

Kosten € 5,00 en zijn bestemd voor het Endelea-Tanzania project van Rob Dijkstra.

Laten wij allen 'vast' iets doen voor deze beide projecten.

De Werkgroep Vastenaktie van de parochie "De Twaalf Apostelen"

**IN GESPREK MET: FIEN TAX – VAN DUIJNHOVEN**



Dit keer een interview met Fien Tax – van Duijnhoven die al 25 jaar koster in de kerk van Heumen is. Haar man Bart zit er gezellig bij en geeft zo nodig aanvullingen.

**FIEN, VERTEL EENS WAT OVER JE ZELF.**

"Ik ben bijna 73 jaar en heb net als mijn man Bart mijn hele leven in Heumen gewoond. We hebben 2 kinderen gekregen, die nu ook nog in Heumen wonen, en we hebben 5 kleinkinderen, de oudste is 19 jaar en de jongste 7 jaar. In 2001 ben ik zwaar ziek geweest, lymfeklierkanker met chemo's en bestralingen. Gelukkig ben ik daar helemaal weer over heen gekomen. Vijf jaar geleden ben ik na een hartinfarct gedotterd."

**HOE BEN JE DESTIJD KOSTER GEWORDEN?**

"In 1986 werd de koster ziek en pastoor Schellekens vroeg me toen om hem te komen helpen. In het begin zorgde de huishoudster van de pastoor nog voor de bestellingen van kaarsen en zo, maar dat kwam er later voor mij allemaal bij! Ook het wassen van altaardwalen, albes en zo. Toen de poetsgroep ermee ophield ben ik begonnen het koper en zilver te poetsen. Tegenwoordig ben ik ook lector en help ik mee om de communie uit te reiken. Vroeger heb ik ook mee geholpen met avondwakes en woord- en communiediensten, niet als voorganger maar gewoon als vrijwilliger. Er werd al gauw gezegd: 'Fien, jij bent toch in de kerk...'"

**DAN HEB JE ZEKER VEEL ZIEN VERANDEREN?**

"Ja, je kunt wel zeggen dat ik veel pastoors heb versleten. Na pastoor Schellekens kwam pastoor van Hoorn van het klooster in Brakkenstein, die is hier ongeveer 8 jaar geweest. En pater Jan van

Mil van datzelfde klooster is hier ook een jaar of 5 pastoor geweest. Na hem kwamen twee paters van Soerendonk, de franciscaan Guus Wijnhoven en de capucijnen Kees van den Muijsenberg en Wim Snik. In die jaren begon het samengaan met Overasselt en Nederasselt tot de Maaskant te spelen. In de tijd van Jan van Mil was Aloys van Velthoven hem al eens hier komen helpen, Aloys was toen nog broeder op Joachim en Anna. Hij kwam pas definitief naar de Maaskant toen hij diaken werd. De parochie vroeg hem later 'door te leren tot priester'; zijn wijding in juni vier jaar geleden vond ik heel fijn!"

**EN IN 2010 DE FUSIE TOT DE TWAALF APOSTELN.**

"Binnen de Maaskant begon het net allemaal goed te lopen toen de fusie met de Hoeksteen en het Kruispunt bekend werd. Achteraf denk ik dat het een beetje te snel is gegaan. Daar hadden ze rustig een jaar langer over kunnen doen. Er was niet genoeg tijd om alles goed op de rails te hebben staan. En dan nu het vertrek van Rudy weer."

**DOE JE NOG MEER VRIJWILLIGERSWERK?**

"Nee, daar heb ik geen tijd meer voor. Vroeger heb ik jarenlang als leidster meegewerkt aan de bosvakanties voor de schoolkinderen en ik ben een jaar of 10 of 12 teamleidster geweest bij de korfbalclub. Bij de voetbalclub heb ik 25 jaar lang in de kantine geholpen. En als ik familie kan helpen dan sta ik nog steeds klaar.

Ik ben helemaal vergeten te vertellen van de pauselijke onderscheiding. Toen ik in 2001 na 12½ jaar koster te zijn geweest stopte, werd ik plotseling na een mis door Jan van Mil naar voren geroepen. Ik had wel familie en bekenden in de kerk zien zitten, maar ik had echt niks in de gaten. Het was een geweldige verrassing!"

**BART, WAT VOOR VRIJWILLIGERSWERK DOE JIJ?**

"In 2002 werd Fien weer gevraagd koster te worden. Ik was net in de vut en toen hebben we gezegd dat we het samen wel een jaar zouden gaan doen. Nou, dat jaar is nog niet om zullen we maar zeggen, we doen het nog steeds! Ik help met kosteren, doe 'klein onderhoud' in de kerk, maak kruisjes voor de overledenen en visjes voor de dopelingen en ik help op het kerkhof."

Fien en Bart, ik ben onder de indruk van jullie jarenlange inzet en trouw aan de geloofsgemeenschap van Heumen. Geweldig!

Theo van der Weegen





## HOE ZIT DAT?

Vasten, wie doet dat nog?

Op Aswoensdag begint voor de christenen de Vastentijd of Veertigdagentijd. In de Veertigdagentijd kunnen we dingen net even anders gaan doen. We leven toe naar Pasen, het feest dat gaat om verandering. Dit christelijke feest zegt dat pijn, verdriet en dood niet het einde is, maar dat er altijd leven is. Pasen is het feest van opstaan en opstand. Niet bij de pakken neerzitten maar geloven dat het anders kan en er aan werken.



Vroeger was vasten (minder snoepen en geen vlees eten op bepaalde dagen) in de Vastentijd bij de christenen heel belangrijk en ook verplicht. Nu proberen we het vasten meer op een moderne manier te doen. We kunnen in de Vastentijd op allerlei manieren ons eigen leven en het leven van anderen al een beetje veranderen. Door zelf iets te laten, zodat er meer is voor een ander. Of zelf iets te doen voor een ander, zodat je minder met jezelf bezig bent.



De Vastenactie heeft een leuke actie op internet staan ([www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl)). Iedereen kan een eigen Vastenactie bedenken en insturen. Op de plaatjes bij dit stukje kun je verschillende voorbeelden vinden. Bijvoorbeeld de Vastenactie van Floortje: '40 dagen minder snoepen' en de Vastenactie van Melvin: 'Even minder SMS-en tot Pasen'. Maar vaker naar je oma of opa gaan kan ook jouw eigen Vastenactie worden of in de schoolkantine niet die kroket kopen en je eigen meegebrachte boterhammen opeten.



Als je een eigen Vastenactie bedacht hebt laat je het dan even weten? Misschien kun je dan een volgende keer er wat over vertellen. Want door kleine dingen kun je al iets veranderen in jouw leven en dat van anderen.

Mail maar naar: [Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl](mailto:Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl)

Ineke Wintjes

## Gastouders gezocht

Wordt in de zomervakantie voor drie weken gastgezin voor een kind. Een kind dat zonder uw hulp genoodzaakt is thuis te blijven in een vaak troosteloze omgeving. Drie weken kind kunnen zijn geeft energie voor de rest van het jaar!



Bel 0118 627974 of kijk op: [www.europakinderhulp.nl](http://www.europakinderhulp.nl)



## PALMZONDAG IN DEN BOSCH

Graag informeren wij u over het programma dat wij op Palmzondag - 1 april 2012 – voor jongeren (16-30) en tieners (12-15) uit ons bisdom organiseren. Wij hopen dat u ook tieners en jongeren uit uw omgeving wilt informeren over deze activiteit.

Wat: Palmzondagprogramma voor jongeren en tieners

Wanneer: zondag 1 april 2012

Waar: Sint Janscentrum, Papenhulst 4, Den Bosch  
Dit jaar wordt het programma verzorgd door de Life Teen groepen uit Den Bosch en Eindhoven. Het belooft dus een bijzondere dag te worden! Om 10.30 uur wordt gestart met de Palmzondagviering in de kapel van het Sint Janscentrum. Mgr. Mutsaerts zal daarbij hoofdcelebrant zijn. Daarna is het tijd voor een uitdagend middagprogramma met veel verschillende workshops, een lunch met soep en broodjes, de brief van de Paus, muziek en natuurlijk aandacht voor de WJD 2013 in Rio de Janeiro! Rond 16.00 uur wordt er afgesloten met een hapje en een drankje.

Tieners en jongeren kunnen zich tot 25 maart inschrijven voor de Palmzondagmanifestatie op de website van het bisdom: [www.bisdombdenbosch.nl/jongeren](http://www.bisdombdenbosch.nl/jongeren). Ook via de Facebookpagina 'Palmzondag Den Bosch 2012' kan men zich aanmelden.

Hartelijke groet, mede namens de werkgroep Palmzondag 2012,

Team Jeugd & Jongeren





### GA JE MEE NAAR TAIZÉ?

Ben je tussen de 15 en 30 jaar en wil je iets nieuws ontdekken? Reis dan mee naar Taizé! Jaarlijks komen er vele duizenden jongeren uit alle landen van Europa naar dit dorp in de Bourgogne (midden Frankrijk). Honderd broeders uit de hele wereld leven en bidden hier samen. Deze oecumenische gemeenschap zal ook jou inspireren. De vieringen met meditatieve liederen en stiltes, zijn uniek. In gespreksgroepen praat je met andere jongeren en je maakt nieuwe vrienden. Met elkaar doe je corvée en 's avonds maken de jongeren uit alle landen het met elkaar gezellig. 'Het is een internationale plek met veel vrienden waar je je geloof opbouwt!', zegt Guido (18) die er al twee keer is geweest.

We reizen met elkaar met bussen van De Regenboog. Op zaterdag 27 april is de heenreis en op zondag 6 mei de terugreis. De kosten voor de reis en verblijf samen bedragen ca. € 175. Als je meewilt, maar de kosten vormen een probleem, dan is daar een mouw aan te passen. De reis wordt georganiseerd vanuit de parochie De Twaalf Apostelen én de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal. De reis is allereerst bestemd voor jongeren uit het land van Maas en Waal.



Op zondag 18 maart 2012 is er een informatiebijeenkomst over deze reis. Jongeren die in Taizé geweest zijn, laten zien en vertellen hoe inspirerend het daar kan zijn. Deze bijeenkomst is van 12.30 tot 13.30 uur in het Parochiecentrum, Oosterweg 4 Wijchen. Daarna heb je twee weken tijd om te besluiten of je echt mee wilt. Meer informatie: [www.pkn-wijchen.nl/taize](http://www.pkn-wijchen.nl/taize) of fam. Simons (024) 645 17 70.

### TAIZÉ-VIERINGEN

Met het vertrek van pastor Rudy de Kruijf is er eind vorig jaar een einde gekomen aan de Taizévieringen in onze parochie. Pastor de Kruijf was namelijk de grote animator van of achter deze vieringen. Binnen het team van pastores is de wens ge-uit om naar mogelijkheden op zoek te gaan om deze vieringen toch te hervatten. In het artikel links, staat nu te lezen, dat er plannen zijn om eind april met een groep jongeren uit Wijchen naar Taizé te gaan. Op zondagmorgen 18 maart kan men in de Schakel terecht, als men daarvoor belangstelling heeft. Wellicht (lees: de hoop is) dat na deze reis, op oecumenische basis, samen met de protestante Streekgemeente, de vieringen hervat kunnen gaan worden, als er zich een aantal jongeren aanmeldt om voor deze vieringen 'de kar te gaan trekken'.

Pastor Bert Oosterveer



**ZEILKAMP OP HET ONBEWOONDE HOLTUSEILAND: IETS VOOR JOU?**  
Van 4 tot en met 11 augustus is er weer een zeilkamp voor jongens van 12 tot en met 17 jaar.

Afgelopen jaren werd dit zeilkamp georganiseerd door het bisdom van 's Hertogenbosch. Sinds vorig jaar is het zeilkamp verder gegaan onder de verantwoordelijkheid van parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen, maar met dezelfde groep leiding en ingrediënten:

- een week lol en gezelligheid
- leren zeilen van ervaren instructeurs
- elke avond kampvuur
- een eigen eiland
- leuke (sportieve) activiteiten
- bezoek van de/een bisschop
- geloofsverdieping

Dit alles voor €200,-

Het kamp is op het Holtus eiland, een onbewoond eiland op de Loosdrechtse plassen. We slapen in de ark 'de ome Jan' en we zeilen met prachtige polyester Valken. Voor het eten wordt gezorgd, maar er moet wel afgewassen worden. Even alles op een rijtje:

Voor wie? Jongens van 12-17 jaar

Wanneer? van 4 t/m 11 augustus 2012

Kosten? €200,00

Meer informatie of aanmelding?

[zeilkamp@detwaalfapostelen.nl](http://zeilkamp@detwaalfapostelen.nl) of

Mark en Ineke Wintjes 024-6419624

Aanmelden kan tot 1 juli 2012 en vol is vol!

## DE CALVARIEBERG

Midden op het kerkhof bij de Antonius Abt kerk is er het heuveltje, welk sinds meer dan een eeuw "de Calvarieberg" heet. Het is een verwijzing naar de Calvarieberg bij Jeruzalem, waar Jezus Christus aan het kruis stierf. Ter vervanging van het houten kruis op het kerkhof, welk daar stond, maar helaas verrot was, is daar decenia geleden een nieuw kruis geplaatst. Evenwel dit stond er zonder de beeltenis van Christus, zonder een "corpus" zoals dit in de iconografie heet. Maar sinds enkele maanden hangt er nu wel een "corpus". Ik werd erover aangesproken door een sympathieke man, die vond dat er in De Apostelbode over geschreven moest worden. Ik vind dit terecht. Zeker, toen ik hoorde, dat hij nog wel een volle neef is van de overledenen, van wie deze beeltenis van de Gekruiste het graf sierde. Dus, lezer, attentie!



Dit "corpus" sierde het graf van Bernardus Gerardus Straten en Maria Josephina Antonia Borsten. Deze Maria, tante Marie, stierf het laatst. Op 21 december 1991. Eind 2010 is dit graf geruimd. Maar het beeld van de gekruiste Christus bleef bewaard en siert nu de lege kruisbalken op de "Calvarieberg".

Over deze Marie Borsten schrijf ik iets meer, want zij was een dochter van de beeldende kunstenaar Jan Borsten, die niet alleen de Antonius Abt kerk met zijn houtsnij- en beeldhouwwerk sierde, maar ook de parochiekerk van Hernen en het – helaas verdwenen – franciscaner klooster met kerk in Alverna. De Boschenaar Jan Borsten kwam rond 1887 naar Wijchen.

Hij trouwde er met Cornelia van den Broek uit Herpt (N.Br.). Zij kregen 14 kinderen, van wie er al vroeg 3 stierven.

Dochter Marie werd maar liefst 91. Vier van haar zussen werden franciscanes (Bennebroek / Tienakker). Marie Borsten trouwde met de Wijchenaar Ben Straten, die schilder was en aan huis in de Burchtstraat ook een drogisterij had, waar vooral zijn vrouw de zaken deed. Zij had daar alle tijd voor, want Ben en Marie hadden, zeer tot hun spijt, geen kinderen. Overigens – zo schrijft haar bidprentje – vonden bij tante Marie nichten en neven er een tweede huis.

Ben Straten stierf reeds in 1951. Marie, toen pas 50 jaar, zette zelfstandig de drogisterij voort. Haar hulp in de winkel was Gonnie Kleijnen, die er de neef van tante Marie, Tiny Borsten, leerde kennen. Zij namen de zaak later over.

Zo brengt het verleden ons in de dagen, welke we kennen.

Dank aan de familie Borsten-Kleijnen, die het "corpus van de gekruiste Christus", welk het graf van Ben Straten en Marie Borsten sierde, schonk aan de parochie De Twaalf Apostelen ter verfraaiing van het kerkhof bij de Antonius Abt kerk.

Frans Verheijen

**WERELD  
WINKEL**  
van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

**EEN SOLIDAIR KOPJE THEE VAN FAIR TRADE ORIGINAL**



Vanaf nu is alle thee van Fair Trade Original biologisch en worden alleen 100% natuurlijke aroma's gebruikt.

Ook zijn er nieuwe smaken in het assortiment opgenomen. De thee van Fair Trade Original draagt uiteraard het Max Havelaar keurmerk, het enige echte fairtrade label. Dit keurmerk laat zien dat het product tot stand is gekomen in goede samenwerking met de kleine boer. De thee is afkomstig uit India, Tanzania of Zuid-Afrika en de verkoop helpt de lokale boeren om een beter bestaan op te bouwen. U betaalt misschien een centje meer voor uw kopje thee, maar de boeren genieten van eerlijke handelsvoorwaarden en humane werkomstandigheden.

Contactpersoon:

Mevr. W. Schipper (coördinator)

024-6414972

[www.wereldwinkelwijchen.nl](http://www.wereldwinkelwijchen.nl)

[info@wereldwinkelwijchen.nl](mailto:info@wereldwinkelwijchen.nl)



## VANUIT BESTUUR EN PASTORESTEAM

### ONZE PAROCHIE, DE PASTORALE EN DE FINANCIËLE ZORGEN

Door het vertrek van Rudy de Kruijf en daarna Bert Oosterveer is de communicatie met het Bisdom op gang gekomen. Een delegatie van het pastoresteam en het bestuur heeft met Mgr. R. Mutsaerts en diaken econoom P. Broeders overleg gevoerd over de situatie in de parochie. Het Bisdom is zich bewust van de nijpende situatie en geeft ook prioriteit aan de aanstelling van een nieuwe pastoor en een vervangend pastoraal werker. Het is duidelijk dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn voor de aanvulling van ons pastorale team.

Als eerste wordt gezocht naar een geschikte nieuwe pastoor en leider van het pastoresteam, maar er kan niet worden geselecteerd uit een voorraad. Er is door ons gesuggereerd dat er tijdelijke oplossingen overwogen kunnen worden. Wij hebben zeker een luisterend oor gevonden, maar moeten op dit moment (half februari) de resultaten van de benoemingscommissie afwachten. Als we bericht krijgen weten we of wij zelf op zoek kunnen gaan naar pastoraal werkers. Duidelijk is wel dat, ook als wij zelf mensen weten, deze pastorale werkers nog de goedkeuring van het Bisdom nodig hebben.

Daarnaast wijst het Bisdom er op dat wij een tekort van circa 2 ton op de begroting 2012 hebben. Er is afgesproken dat er nader overleg zal plaatsvinden tussen een delegatie van de parochie en de economen van het Bisdom over de noodzaak om deze overschrijding terug te dringen en de manier waarop dat zou kunnen gebeuren. Als parochie kunnen wij hier op twee manieren aan meewerken. U als parochiaan kunt er voor zorgen dat de inkomsten niet verder achteruit lopen. Wij vragen u dan ook om actief mee te blijven doen in onze parochie door te blijven deelnemen aan de vieringen en ook mee te blijven doen met de Aktie Kerkbalans. Laat de gebeurtenissen van de afgelopen periode U daar niet van weerhouden. Wij moeten het met elkaar weer voor elkaar krijgen!

Daarnaast moeten wij proberen de uitgaven te beperken. Een belangrijke kostenpost zijn de uitgaven en reserveringen voor de gebouwen/kerken van de parochie. Iedereen wil dat zijn



kerk in optimale conditie is, begrijpelijk. Toch kan onze begroting maar een deel van alle wensen in 2012 vervullen en we moeten dus keuzes maken. In de eerste plaats moe-

ten de contactraden aangeven welke reparaties, renovaties en vervangingen kunnen worden doorgeschoven naar 2013. Als we het dan nog niet binnen de begroting kunnen oplossen zal het bestuur met de adviseurs voor alle gebouwen van de parochie: Piet Oosterhout en Rob Holthuizen, keuzes moeten maken.

Ondertussen probeert het bestuur allerlei zaken binnen de parochie te stroomlijnen, bijvoorbeeld door gezamenlijke contracten, gezamenlijke inkoop en bijschaven van regels zoals de korenafspraken en daardoor wordt gepoogd kosten te besparen. Wij vragen de contactraden daar aan mee te werken.

Door de gebeurtenissen van de afgelopen periode, hebben wij het nu moeilijk. Met elkaar kunnen we proberen hier weer goed uit te komen. Doet u ook mee?

Het pastoresteam en parochiebestuur

Wat is de kerk jou waard?

Rabobank 13.54.63.459  
t.n.v. De Twaalf Apostelen

KERKBALANS

Wanneer u aandacht wilt schenken aan het motto: "Wat is de kerk jou waard" en geen bericht hebt ontvangen, kunt u zich wenden tot de plaatselijke kerk. Ook bij het Parochiecentrum van De Twaalf Apostelen in Wijchen, tel: (024) 6412627 of [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl) verstrekt men u graag nadere informatie.

### AFSCHEID BERT OOSTERVEER

Met ingang van maart zal pastor Bert Oosterveer niet langer werkzaam zijn in onze Parochie, u heeft daar in de vorige Apostelbode over kunnen lezen. Het bestuur heeft erg veel waardering voor Bert zijn inzet en werkzaamheden al die jaren. Zijn inzet als pastoraal werker en later als eerst-aanspreekbare pastor van de geloofsgemeenschap Paschalis Baylon was groot. Binnen de Hoeksteen en later binnen De Twaalf Apostelen hebben we Bert leren kennen als een zeer geïnspireerde pastor. Het bestuur dankt Bert voor de grote inbreng en collegialiteit die hij altijd betoond heeft.

Wij willen op een goede manier afscheid van Bert nemen en zullen dat op zondag **4 maart** doen door een speciale afscheidsviering om **14.00 uur** in de Paschalis Baylon kerk in de Woezik. Aansluitend is er een afscheidsreceptie in zaal Verploegen waar u van harte voor bent uitgenodigd. De receptie vindt plaats van ongeveer 15.30 uur tot 17.30 uur.

Het parochiebestuur

### APOSTELVERGADERING

Volgende apostelvergadering is op 11 april in Bergharen om 20.00 uur.

## AFSCHEID



Op zondagmiddag 4 maart neem ik afscheid van de Parochie, na 23 jaar in Wijchen gewerkt te hebben. Dat is een hele tijd. Ook om die reden valt het afscheid me toch wel zwaar, ook al is het zo dat de genomen beslissing nu wel 'goed voelt'. Ik ben ook blij dat de bisschop mij de gelegenheid heeft geboden om onder vier ogen mijn hart eens te komen luchten over alles wat er gebeurd is in de kerk en in de parochie en samen terug te kijken op de 33 jaar die ik in totaal bij het bisdom heb gewerkt. Monseigneur Hurkmans, bij wie ik 7 februari in Den Bosch op gesprek was, heeft uitgesproken dat hij het een wijs besluit vindt om te stoppen, en hij heeft me ook uitgelegd waarom hij dat vindt. Het gesprek met hem heeft me in elk geval geholpen om met nog meer vrede in het hart afscheid te kunnen gaan nemen, en het rouwproces dat is ingezet (want dat is er wel...) op een goede wijze te doorstaan.

Het pastor-zijn is hoe dan ook iets dat mij in mijn ziel ingebakken zit. Ik zal er dan ook mee verdergaan, ook al zal dat op een andere manier dan voorheen (moeten) zijn. Naast mijn pastorale arbeid bij Pluryn (een halftime-functie die gewoon door gaat), zoek ik naar nieuwe wegen om mijn roeping, mijn ervaring en deskundigheid vorm te kunnen geven.

Ik hoop dat het de Parochie in de toekomst goed gaat. Mijn hartelijke dank voor alle hartelijke en ondersteunende brieven, emails en kaarten die ik reeds ontvangen heb.

Pastor Bert Oosterveer

## VASTENBRIEF

### **BARMHARTIGHEID DOEN**

#### **HET BELANG VAN DE DIENST VAN DE LIEFDE**

Elk jaar leest de Rooms-katholieke Kerk op de eerste zondag van de veertigdagentijd hoe Jezus door Gods Geest naar de woestijn gedreven wordt. Daar gaat Hij de confrontatie aan met de verleidingen waaraan mensen zijn blootgesteld. Ter voorbereiding op Pasen, waarin we vieren dat het leven vanuit God het kwaad, het lijden en de dood overwint, laten gelovigen zich vanouds in zijn spoor figuurlijk de woestijn in drijven. Zij bezinnen zich op de situatie waarin zij zich bevinden en willen zich opnieuw laten zenden door de boodschap van de Heer: 'Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap' (Marcus 1, 15).

Angst en onzekerheid – Velen in Nederland zijn bang voor de toekomst: wat staat ons te wachten in deze tijd van crisis? Zij voelen zich verweesd en in de steek gelaten, juist ook door personen en instanties waarvan zij anders verwachten. De Kerk blijft hierbij niet buiten schot, we hebben het onlangs nog op een ingrijpende en schokkende manier gemerkt.

In die situatie schudt de boodschap van het evangelie ons wakker, trekt ons weg uit onze fixatie op onszelf en verplaatst het perspectief naar God en zijn Rijk. Zichtbaar wordt dat het volle leven, met het oog waarop God alles heeft geschapen, als vitale, zij het vaak verborgen kracht, in onze wereld werkzaam is. En midden in de gebrokenheid van ons bestaan vieren wij met Pasen hoe God in Jezus ons als Verlosser nabij gekomen is, hoe Hij de dood en het kwaad overwint. Daarom kunnen wij ons afkeren van de krachten die ons neerdrukken en de machten die ons dreigen te vernietigen, kunnen wij ons toekeren naar en meewerken met deze kracht van God! Maar hoe?

Kracht van de liefde – Met een directheid die nog altijd als een schok kan werken, schrijft Johannes dat indien iemand zegt dat hij God liefheeft, maar onverschillig staat tegenover het lot van anderen, zij of hij 'een leugenaar' is. 'Want als hij zijn zuster of broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien (1 Johannes 4, 20). De apostel Paulus noemt in deze lijn de liefde 'een weg die verheven is boven alles' (1 Korinte 12, 31).

Naar christelijke overtuiging is God zelf liefde, betrokkenheid, barmhartigheid. 'Waar liefde is en genegenheid, daar is God', zingt de Kerk vanouds op Witte Donderdag, de vooravond van de gedachtenis van Jezus' lijden en dood: *Ubi caritas et amor, Deus ibi est*. Gods liefde is de weg ten leven, ook al leidt Jezus' belichaming van deze liefde in eerste instantie tot zijn dood. Deze dood wordt echter in de goddelijke liefde omgevormd tot een weg ten leven: dat is wat met Pasen aan het licht komt en sinds Pinksteren in de kracht van de Heilige Geest door de Kerk wordt verkondigd.

De dienst van de liefde – Iets van de taaie kracht van de liefde doet zich vermoeden waar temidden van alle onverschilligheid, strijd, haat en geweld die de wereld steeds weer lijken te overspoelen, liefde en genegenheid de kop blijven op te steken. De televisie en de kranten kunnen gemakkelijk een andere indruk geven, maar steeds opnieuw blijkt dat mensen tegen alle verdrukking in op tal van manieren voor elkaar zorgen, zich elkaars lot aantrekken en op elkaar

betrokken gemeenschappen vormen. Opmerkelijk velen proberen het gebod te gehoorzamen dat Jezus zijn leerlingen volgens het Johannesevangelie heeft nagelaten: 'Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben' (Johannes 15, 17). Christenen zien dit met grote dankbaarheid en zijn vervuld van eerbied voor de toewijding van degenen die zich in vaak moeilijke omstandigheden in dienst stellen van de liefde. Zij beschouwen het als een bevestiging van hun geloof dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van de God die liefde is.

Dienst aan de samenleving – Van tal van kanten wordt in onze samenleving geroepen om vernieuwing van de onderlinge betrokkenheid, om versterking van de sociale cohesie. De Kerk ziet het als haar taak, verbondenheid tussen mensen te bevorderen. Waar van haar gevraagd of stilzwijgend verwacht wordt dat zij een bijdrage levert aan een meer betrokken en solidaire samenleving, zal zij dat naar vermogen en van harte doen. De dienst van de liefde aan allen en alles hoort tot de kerntaken van christengevorigen en barmhartigheid doen is hun centrale missie.

De Kerk kan zich hierbij echter nooit in dienst stellen van een overheid of een bestuurlijke instantie, een politiek programma en of een beleidskader. Gelovig gesproken is er maar één agenda: die van de God van liefde en barmhartigheid. Naar katholieke overtuiging is geen overheid gerechtigd en geen wet gemachtigd mensen van het doen van barmhartigheid en de dienst van de liefde af te houden. De opdracht tot barmhartigheid en liefde stamt immers van de God van hemel en aarde, de Heer van de geschiedenis en de Behoeder van de kosmos. Hem alleen komt alle eer toe.

Blijde Boodschap – De Blijde Boodschap van het christelijk geloof is dat Gods liefde en barmhartigheid altijd bij ons blijft en ons nooit verlaat. Niet in situaties die zijn getekend door geluk, gezondheid en een wenkend perspectief, maar ook niet in armoede en ziekte, eenzaamheid en onzekerheid, lijden en dood. Hij is ons nabij als Schepper en Verlosser van ons leven en van de hele kosmos. Daarom is geen bestaan hopeloos, geen situatie uitzichtloos, geen leven waardeeloos.

Deze boodschap is, in tijden van onzekerheid en verwarring, van moedeloosheid en machteloosheid, naar onze overtuiging nog altijd bij uitstek Goed Nieuws.

Utrecht, 22 februari 2012  
De Nederlandse bisschoppen

## GOD ALS REISGENOOT

### LITURGIE 40 DAGEN TIJD , GOEDE WEEK EN PASEN

God als reisgenoot?

Tocht door de woestijn: God neemt zijn intrek in onze tent.

In de 40 dagen tijd geven de lezingen aan dat belangrijke gebeurtenissen veelal in de woestijn plaatsvinden. De woestijn is de plaats van eenzaamheid, waar chaos en dood op de loer liggen. Het is ook de plaats waar God de mens tegemoetkomt en waar richtinggevende inzichten ontstaan.

De tocht door de woestijn is een beeld voor de 40 dagen tijd dat verwijst naar de uittocht uit het land van onderdrukking naar een vernieuwde vorm van innerlijk leven. God kan er op onverwachte wijze nieuw leven laten ontstaan uit wat dor en doods is. Daartoe trekt Hij met ons mee op de reis door de woestijn en neemt zijn intrek bij ons in de tent.

De tent symboliseert de broosheid van Gods aanwezigheid onder ons: in ons persoonlijk leven en in de kerk. Het tijdelijke en verplaatsbare karakter van de tent wijst op de ongrijpbaarheid van Gods werking in onze gemeenschappen: niemand kan er in zijn eentje zijn vinger opleggen, maar samen kunnen we ervaren dat we niet alleen zijn op de reis door ons leven. Het is een reis die tot de conclusie leidt dat God ons voorgaat in dienstbaarheid. Niet als slaafsheid maar als weg tot vernieuwing.

Op weg naar Pasen belichten we tijdens de zondagen van de 40 dagen tijd verschillende aspecten van onze reis door de woestijn. Deze worden in de kerken verbeeld door een rugzak waaraan verschillende attributen worden toegevoegd die de facetten van deze reis belichten.

#### 40 DAGEN TIJD

Eerste zondag:	Gods trouw
Tweede zondag:	Gods ongrijpbare aanwezigheid
Derde zondag:	God reikt zijn hand
Vierde zondag:	Gods droom (van droom naar werkelijkheid)
Vijfde zondag:	Gods vernieuwing door lijden en pijn

In de Goede Week worden in lezingen en liturgie op verschillende wijze facetten van dienstbaarheid belicht.

Martin Claes

## CELIBAAT

### CELIBATAIR LEVEN, EEN LANGE HISTORIE.

We leven al decennia lang in een tijd waarin alles wat met seksualiteit te maken heeft, moet kunnen. De sex-'economie' is inmiddels big business. Zeker in onze tijd is het bewust kiezen voor een celibatair leven, iets wereld-vreemds geworden. Daar kies je nu toch niet meer voor?

In de rooms-katholieke kerk echter wordt al eeuwenlang van gewijde priesters verwacht, dat ze zo'n leven leiden. En elke keer als priesters, waar ook ter wereld, hiervan afwijken en dit komt in de publiciteit, is dit voer voor de media in al haar vormen.

Ook van boeddhistische- en hindoe-monniken wordt veelal verwacht, celibatair te leven.

Waarom ging in de rooms-katholieke kerk, al in de eerste eeuwen van haar bestaan, een voorkeur hiernaar uit? En waarom is dit nog steeds het officiële beleid van Rome?

Hierover lees je weinig. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar de veronderstelde gevolgen en niet naar een historische verklaring, waarom men er in de eerste eeuwen van het christendom toe besloot. En er nog steeds aan vasthoudt.

Ik kwam een publicatie uit 2011 tegen van Lisette Thoof hierover; zij is publiciste en ze houdt zich bezig met de wijsheid van mythen.

Enkele citaties:

"In de eeuwen rond het begin van onze jaartelling ontstond er in de landen rond de Middellandse Zee een nieuw fenomeen: het ideaal van het celibaat. Geen seks, zo mogelijk je leven lang, of in een bepaalde periode. Allerlei spirituele groeperingen, zowel alleen voor mannen als alleen voor vrouwen, streefden naar een ascetisch leven, waarin huwelijk en voortplanting werden opgeofferd aan een geestelijk ideaal".

"Ze geloofden dat het doel van de schepping bereikt was, als iedereen weer terug was bij God, in de hemel. Al het aardse was slecht, alleen het hemelse was goed. Hier is de scheiding tussen godsdienst en seks dus een hard feit geworden."

"De extreme ascese is een eindeloze oefening geweest in beheersing van de dierlijke drift, die duizenden en nog eens duizenden mensen op zich hebben genomen om te laten zien aan alle anderen, dat het mogelijk is om het diepste oerinstinct de baas te worden en dat een mens boven zijn dierlijke natuur kan staan".

"In de middeleeuwen smulden mensen van verhalen waarin helden zich bekeerden tot een seksloos leven. Duizenden mensen kozen vrijwillig voor zo'n leven: een revolutionaire keuze voor

vrijheid en geestelijke ontwikkeling. Beheersing van de dierlijke natuur was het hoge doel".

"De invoering van het celibaat was al vaak aan de orde geweest, vanaf het Concilie van Nicea in 325, maar het was nooit gelukt om de regel algemeen geaccepteerd te krijgen. In 1049 verbood paus Leo IX priesters om te trouwen. Getrouwde geestelijken kwamen nog wel voor, maar zij konden geen carrière maken in de kerk; vanaf de elfde eeuw schikten steeds meer priesters zich min of meer in die regel".

Ik zou hieraan het volgende willen toevoegen: De drie grote 16<sup>e</sup> eeuwse hervormers: Luther, Zwingli en Calvijn kozen niet voor celibataire predikanten. Opmerkelijk, omdat vooral Zwingli maar ook Calvijn, alleen geloofsaspecten in zijn nieuwe leer wilde opnemen, die al in de eerste eeuw door de toenmalige christenen in de officiële leer waren opgenomen, of via besluiten van zeven belangrijke concilies in de leer waren vastgelegd.

In de 17<sup>e</sup> eeuw ontstond er in de Gereformeerde kerk een stroming, die vond dat de toenmalige geloofsleer en -discipline te veel was vervreemd van de idealen van de eerste calvinisten. Deze stroming kennen we als de Nadere Reformatie. Eén van de ideaalbeelden die deze stroming kenmerkte was o.a. het solitair leven of in kleine kloostergemeenschappen. En dan bij voorkeur in grote soberheid levend in een woestijn. Echter ... men heeft dit vermeende ideaalbeeld zelf niet in praktijk gebracht.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie leek er enige beweging te komen in de opstelling van het Vaticaan ten aanzien van het verplicht celibatair te leven. Maar zoals later bleek, was die beweging niet veel meer dan een rimpel in de Roomse vijver.

Henk Folmer

*Redactie: Rond het begin van de jaartelling bestond er een breed scala van ascetische praktijken onder zowel levensbeschouwelijke als joods-christelijke godsdiensten. Diverse vormen van seksuele onthouding maakten hier deel van uit. Het is vanuit deze verscheidenheid van wijsgerige en religieuze oefeningen dat in de loop van eeuwen langzaam de vorm van celibaatsverplichting en -beleving die in onze kerk gebruikelijk is geworden, is ontstaan.*

## THOMASVIERING 10 MAART ABT WIJCHEN

**JEZUS IS DOOD .... OF NIET SOMS?**

**THOMASVIERING ZATERDAG 10 MAART ANTONIUS ABTKERK  
WIJCHEN 19.00 UUR**

De tijd tussen Carnaval en Pasen noemen we in onze kerken de Vastentijd of Veertigdagentijd. Het is een tijd waarin we door stilte, gebed, vasten en extra aandacht voor de naaste ons voorbereiden op Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. We horen dan en in de weken erna de verhalen van het lege graf en de verschijningen: Van de vrouwen die het lichaam van Jezus willen balsemen en hem niet vinden, van de leerlingen die alleen de zwachtels vinden, van Thomas die pas gelooft dat Jezus opgestaan is en leeft als hij de wonden mag voelen, van de reizigers naar Emmaüs die Jezus herkennen bij het breken van het brood. Maar wat geloven wij? Geloof jij het Paasverhaal? Geloof jij dat Jezus is opgestaan uit de dood? Geloof jij dat hij, ondanks gesloten deuren en ramen, binnenkwam bij die bange leerlingen? Of is het meer een mooi verhaal? Er moet 2000 jaar geleden wel iets bijzonders zijn gebeurd, anders waren we deze Jezus toch allang vergeten? Maar wie is dan die levende Jezus? Wat betekent Hij voor mij en voor jou? Wat kan ik met die verhalen van Jezus over wonderen, liefde, trouw, vergeving die we wekelijks in de kerk lezen? Is Hij dood of levend? In de Thomasviering van 10 maart gaan we hier met elkaar over zingen, bidden, praten en denken. Tot dan?



Ineke Wintjes

## COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Over enige weken is het Pasen. Een speciale gebeurtenis in het kerkelijk jaar en in uw privé-leven. Daarom willen wij als ziekenpastoraatgroep ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de H. Communie ontvangen, deze bij u aan huis te brengen. Wanneer u dit wenst, kunt u dit zelf of een familielid, doorgeven aan een van onderstaande adressen. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Telefonische opgave:

H.Jozef- Alverna  
werkdagen 9-12 uur 024-6411171

Emmanuel-Achterlo  
Mevr. Hermien van Eldonk 024-6414829

H. Joh. de Doper- Balgoij  
Mevr. Ans v Erp-Jans 024-6412746

Paschalis- woezik  
Mevr. Conny Laurensen 024-6416912

Antonius Abt-Wijchen  
werkdagen 9-12 uur 024-6412627

Heumen 024-6221276  
Overasselt 024-6221276  
Nederasselt 024-6221276  
Bergharen: Wilma Hermans 0487-532021  
Hernen/Leur: Ushi Kolks 0487-531470  
Batenburg: Bert van Boxtel 0487-540806  
Niftrik: Riekie Derks 0486-412374

Schriftelijke opgave:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie



### ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

#### GEDOOPT

zondag 11 maart  
Dylan Kersten  
Bram Bergman



### H. GEORGIUS - HEUMEN

#### GEDOOPT

5 februari  
Nikki Kroes





**Vieringschema**  
25 febr. t/m 11 maart

**25 februari / 26 februari**  
• 1<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd  
• Vastenactie

**03 maart / 04 maart**  
• 2<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd  
• Vastenactie

**10 maart / 11 maart**  
• 3<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd  
• Vastenactie

**lezingen**

- ✦ Eerste lezing: Gen 9: 8-15
- ✦ Tweede lezing: 1 Petr 3: 18-22
- ✦ Evangelie: Mc 1: 12-15

**lezingen**

- ✦ Eerste lezing: Gen 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18
- ✦ Tweede lezing: Rom 8: 31b-34
- ✦ Evangelie: Mc 9: 2-10

**lezingen**

- ✦ Eerste lezing: Ex 20: 1-17
- ✦ Tweede lezing: 1 Kor 1: 22-25
- ✦ Evangelie: Joh 2: 13-25

	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Bert Oosterveer/Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst New Voice Bert Oosterveer/Martin Claes	<b>zondag</b> <b>14.00</b> Eucharistieviering <i>Afscheid Bert Oosterveer</i> Alle koren B. Oosterveer/M. Claes/A. Gooiker	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Between Martin Claes	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Annemarie Gooiker	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Herman Mulder	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Bert Oosterveer	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering <i>Presentatie Vormelingen</i> Mazing Joy Aloys van Velthoven	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor/Gospelkoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Seniorenkoor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven
	<b>H. Georgius Heumen</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	<b>H. Victor Batenburg</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout
	<b>H. Anna Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> <i>Presentatie Vormelingen</i> Neo Nata Jos van Minderhout
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> <i>Presentatie Vormelingen</i> Voice Annemarie Gooiker	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering <i>Presentatie Vormelingen</i> Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo
	<b>De Elsthof</b>	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes
	<b>St. Jozef</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes

**Vieringschema**  
17 maart t/m 01 april

**17 maart / 18 maart**  
• 4<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd  
✦ Vastenactie

**24 maart / 25 maart**  
• 5<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd  
✦ Vastenactie

**31 maart / 01 april**  
• Palmzondag  
✦ Vastenactie

	17 maart / 18 maart	24 maart / 25 maart	31 maart / 01 april
	<b>lezingen</b> ✦ Eerste lezing: 2 Kron 36: 14-16, 19-23 ✦ Tweede lezing: Ef 2: 4-10 ✦ Evangelie: Joh 3: 14-21	<b>lezingen</b> ✦ Eerste lezing: Jer 31: 31-34 ✦ Tweede lezing: Hebr 5: 7-9 ✦ Evangelie: Joh 12: 20-33	<b>lezingen</b> ✦ Eerste lezing: Jes 50: 4-7 ✦ Tweede lezing: Filip 2: 6-11 ✦ Evangelie: Mc 14: 1-15, 47
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b> zondag <b>11.00</b> Familieviering Familiekoor Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Elkerlyckkoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Familieviering Familiekoor Martin Claes/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b> zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Pallaskoor Herman Mulder	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Herman Mulder	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b> zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Tevens Kindernevendienst New Voice Annemarie Gooiker	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag <b>09.30</b> Gezinsviering <i>Na afloop tocht naar Weegbree</i> Kinderkoor, Kindernevendienst Annemarie Gooiker
	<b>H. Jozef Alverna</b> zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Between Cees Janssen
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b> zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Herman Mulder	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b> zondag <b>09.30</b> Gezinsviering <i>Presentatie Communicanten</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Kindvriendelijke viering Kinderkoor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b> zondag <b>11.00</b> Gezinsviering <i>Presentatie Communicanten</i> Joy4all Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag <b>11.00</b> Kindvriendelijke viering Herenkoor Hennie Witsiers
	<b>H. Georgius Heumen</b> zaterdag <b>19.00</b> Gezinsviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	<b>H. Victor Batenburg</b> zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag <b>09.30</b> Kindvriendelijke viering Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>H. Anna Bergharen</b> zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag <b>11.00</b> Kindvriendelijke viering Gemengd Koor Annemarie Gooiker
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b> zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag <b>19.00</b> Gezinsviering Neo Nata Annemarie Gooiker
	<b>H. Damianus Niftrik</b> zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag <b>19.00</b> Kindvriendelijke viering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	<b>De Elsthof</b> zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen
	<b>St. Jozef</b> zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Jos van Minderhout	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen

## BIJZONDERE VIERINGEN

### Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

### Thomasviering

zaterdag 10 maart	19.00 uur	Thomasviering in de <i>Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Cees Janssen.
-------------------	-----------	---

### Ontmoetingsvieringen

zaterdag 03 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 14 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

### Oecumenische Open Leurviering

zondag 25 maart	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: Geloven zonder kerk.
-----------------	-----------	---

### Overige vieringen

donderdag 01 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de pastorie van de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 02 maart	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 02 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 05 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 06 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 09 maart	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
dinsdag 13 maart	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 16 maart	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Cees Janssen.
zondag 18 maart	15.00 uur	Doopdankviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
maandag 19 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 23 maart	09.30 uur	Viering in " <i>de Muts</i> ", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
dinsdag 27 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 02 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 03 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
donderdag 05 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.



## WIJ GEDENKEN

Op 03 januari is overleden **Joke Huiberts-Plompen** in de leeftijd van 87 jaar. Zij heeft altijd veel zorg gehad voor anderen. Zij trouwde in 1956 met Henk Huiberts. Samen kregen zij 4 kinderen en na enige omzwervingen zijn zij in 1977 in Wijchen komen wonen. Zij heeft nadat de kinderen uit huis waren veel vrijwilligerswerk gedaan. Helaas bleek al gauw dat haar gezondheid haar ook structureel in de steek liet. Joke was heel gelukkig toen er kleinkinderen kwamen. Ze heeft een goede tijd in St. Jozef gehad, waar ze bijna dagelijks door haar man bezocht werd. Op 2 januari heeft Joke bewust afscheid genomen van haar man en is daarna rustig ingeslapen.

Op 12 januari is toch nog onverwacht overleden **Ton Cloosterman – Arts** in de leeftijd van bijna 80 jaar. Een zorgzame vrouw, eenvoudig, iemand op wie je kon bouwen. De regie graag in eigen handen houdend, anderzijds een te gekke lieve oma

met wie je veel plezier kon hebben. Te meer daar ze met de tijd was meegegaan en goed begreep wat de jongeren bezig hield. 53 jaar was zij getrouwd met haar man Piet, met wie zij samen 5 kinderen had. Ze had zo haar eigen agenda met allerlei activiteiten en als je haar wilde bezoeken moest je je wel even melden, anders was ze in haar 45 km auto onderweg. Na de afscheidsdienst hebben we haar begeleid naar het crematorium in Beuningen.

Op 15 januari overleed, twee dagen voor zijn 75<sup>e</sup> verjaardag, **Nol Verwaaijen** in de nabijheid van zijn vrouw en kinderen. Nol groeide op in Deest en werkte als timmerman in de meubelfabriek. Samen met zijn vrouw Riet woonde hij in Wijchen en kreeg hij vier dochters en een zoon. Nol heeft altijd hard gewerkt, maar er was ook tijd voor gezelligheid en humor. Met de kleinkinderen fietsen, op ze passen en meegaan naar

voetbal, zwemles en dagjes met ze uit. Het Maria-beeldje uit Kevelaer, het kaarsje op de Kapelberg, de kerstcommunie thuis, de ziekenzegen: dit alles gaf Nol de kracht om afscheid te nemen. Wij hebben afscheid genomen van Nol in de Antonius Abtkerk te Wijchen en aansluitend in het crematorium te Beuningen.

In dankbare herinnering willen wij denken aan **Herman Hendriks**. Hij is op 17 januari 2012 overleden. Herman werd geboren op 18 februari 1911. Herman is na zijn lagere school gaan werken in de bouw en daar heeft hij het beroep van metselaar geleerd. Hij was een goed vakman. In zijn leven is er ook verdriet geweest. Zijn oudste dochtertje is overleden en mocht maar 4 jaar worden. Zijn vrouw Riek van Kuppeveld, werd slechts 58 jaar. Met alle mensen, die op zijn honderdste verjaardag geweest zijn, hebben wij op 21 januari 2012 in de H. Antonius Abtkerk afscheid genomen. Na deze viering hebben we zijn lichaam begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof.

Begin januari vierde ze nog met haar familie haar 75<sup>e</sup> verjaardag. Ze leefde even helemaal op. Maar **Bets Stoots-Janssen** was naar het bleek ernstig ziek, want op 25 januari heeft de familie afscheid van haar moeten nemen. Bets groeide op in een groot gezin dat door het land heen trok, vanwege de baan van vader Janssen. In Alverna gesetteld leerde Bets Tinie Stoots kennen en zij zijn ruim 50 jaar geleden met elkaar getrouwd.

Bets' leven kenmerkte zich door hard werken en veel genieten. Bets heeft enorm veel gelachen met de mensen om haar heen. Haar naam zal verder leven in Alverna, want in december nog werd 'Tante Betsies frituur' geopend. We hebben in de kerk van Alverna afscheid genomen van Bets en haar te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

Uit de liefde van zijn ouders werd op 5 mei 1943 **Frans Bruins** geboren. Hij groeide op in een gezin van negen kinderen. Op zijn veertiende is hij in de bouw gaan werken. Hij is metselaar geworden en heeft dit zijn hele arbeidzaam leven gedaan. Voor zijn dochters is hij een goede vader geweest. Het overlijden van zijn derde dochter heeft hem erg aangegrepen. Hij kon maar niet begrijpen, dat dit kon gebeuren. Dit was voor hem groot verdriet, wat hij niet kon uiten. Op 28 januari 2012 is hij 68 jaar oud overleden en op het feest van Maria Lichtmis is voor hem de uitvaartdienst gehouden

in de H. Antonius Abtkerk-Wijchen. Daarna heeft de crematie plaatsgevonden.

In de nacht van 29 januari 2012 overleed **Leo Stevens**. Leo leefde voor zijn gezin, zijn familie en voor de Balgoijse gemeenschap. Hij wilde dat zijn kinderen en kleinkinderen het goed hadden maar ook dat de Balgoijse gemeenschap het goed maakte. Daarbij was hij zeer actief bij de veel verenigingen. Leo genoot van het leven samen met zijn vrouw Cis. Voor zijn inzet werd hij in 2005 geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Leo zei zelf: Ik heb een mooi leven gehad. Dit mooie leven dat begon op 16 juli 1931 hebben wij samen herdacht en gevierd op 2 februari in de kerk van Balgoij, die vol zat want wij hebben afscheid moeten nemen van een echte Balgoijenaar. Dat Leo mag rusten in vrede.

Op 31 januari overleed in haar eigen geliefde huis aan de Kasteellaan **Liesje Roelofs- Wessels**. Altijd betrokken op mensen, geïnteresseerd in wat er in de samenleving gebeurde. Na het overlijden van haar man Jo, enkele jaren geleden, was het moeilijk voor haar om de draad op te pakken. Ze genoot van de tuin, de uitstapjes naar het park en de natuur. Ze werd 76 jaar oud. We hebben haar uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abt kerk op 6 februari. Liesje is begraven op het kerkhof aldaar.



Op 31 januari overleed onverwacht **Paul van Zwam**. Paul woonde in Bergharen met zijn vrouw Jacqueline en zijn vier kinderen: Joris, Jitske, Jelmer en Feije. Paul was een heel actieve en sportieve man. Hij werkte hard, ging graag skiën en volleyballen, toonde interesse voor de sporten en hobby's van zijn kinderen

en hield van gezelligheid, lekker eten, een borrel en een sigaartje. Hij was penningmeester van de Ouderraad op school en organiseerde elk jaar met andere vrijwilligers het Kindervakantiedorp in Bergharen. Paul stond midden in het leven. De schok om zijn verlies zal nog lang nadreunen. Paul is 46 jaar geworden. We hebben afscheid van hem genomen in de H. Annakerk in Bergharen waarna hij te rusten gelegd is op de begraafplaats aldaar.

Op 3 februari is thuis overleden **Wim Albers** in de leeftijd van 67 jaar. Na een moeilijk jaar als gevolg van een hartoperatie en een moeilijk verlopen revalidatie krijgt Wim in januari te horen dat hij ongeneselijk ziek is. Wim was een man van weinig woorden, hard werkend en vooral zorgzaam voor

zijn gezin, familie en de klanten van zijn kruidenierszaak die hij samen met zijn vrouw 34 jaar lang heeft gerund. Daarnaast was hij altijd bezig met auto's en zijn vogels of wandelde en fietste hij met zijn vrouw Riet. Ook met het gezin van zijn dochter was hij heel actief en genoot hij van de 3 kleinkinderen. Op 9 februari hebben wij hem uitgeleide gedaan in de Antonius Abt te Wijchen en hem naar het crematorium te Beuningen begeleid.

Op 12 februari overleed onverwacht in haar slaap **Annemiek de Vaal** op 16 jarige leeftijd. An-

nemiek was zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt. Ze ontving liefdevolle zorg en aandacht van haar ouders en twee zussen. Doordeweeks ging ze naar de dagopvang en in het weekend naar haar logeeraadres. Op haar gedachtenisprentje stond geschreven: "Wat een prachtig geschenk ben jij geweest. Een leven vol vreugde, geluk en intimiteit. Wat een prachtig geschenk heb jij ons gegeven. Wij hebben je mogen verzorgen en van je mogen genieten." Annemiek is op de begraafplaats in Bergharen te rusten gelegd na de afscheidsdienst in de H. Annakerk.



### **H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK**

#### **DOOP**

In de maand februari  
Pepijn en Floris Sutmuller  
Jurje van Casteren  
Daan Janssen

Voor de doopzondagen van maart en de daarna volgende maanden, neemt u contact op met het Parochiecentrum aan de Oosterweg 4 te Wijchen, telefoon 024-6412627 of per email: [secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl](mailto:secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl)



### **H. JOZEFKERK - ALVERNA**

Enkele besproken punten tijdens de vergaderingen van de Contactraad H.Jozef d.d. 21-11-2011 en 11-01-2012.

#### • **VRIJWILLIGERSFEEST 2012**

Eens in de twee jaar houdt geloofsgemeenschap H. Jozef te Alverna een welverdiend feest voor haar vrijwilligers. Dit is gepland op 24-03-2012 in dorps huis 'De Oase'. Alle vrijwilligers ontvangen in februari een uitnodiging. De contactraad hoopt op een grote opkomst.

#### • **KERSTATTENTIE 2011**

In december worden kleine kerstattenties uitgedeeld aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en dat ook waarderen. Dit jaar was dat een kaars. Ria van de Put heeft op elke kaars een prachtige beschildering gemaakt, waarvoor hartelijk dank.

#### • **JUBILARISSEN 2012**

Tijdens de viering op zondag 18 maart, aanvang 9.30 uur, worden in onze kerk de jubilarissen 2012 gehuldigd. De jubilarissen ontvangen hiervoor een uitnodiging.

#### • **KEURING GEREEDSCHAP**

In tegenstelling tot wat werd aangenomen door de contactraad, verplicht de Arboret niet tot keuring van gereedschap; het parochiebestuur heeft dat nagevraagd bij een deskundige. Alverna is de enige geloofsgemeenschap die het gereedschap laat keuren. Omdat de jaarlijkse keuring ruim € 500 kost, is door het parochiebe-

stuur besloten om de keuringen niet meer uit te laten voeren.

#### • **KERKBALANSLOPERS**

De meeste parochianen ontvangen voor deelname aan de Kerkbalans een acceptgiro per post, echter sommigen vinden het prettig dat de enveloppe nog opgehaald wordt aan de deur. Hierdoor is het aantal lopers beperkt en is het gros gestopt. Wij danken hen voor de inzet. Degenen die geen andere functie(s) hebben binnen de parochie, hebben als dank voor hun inzet van de parochie een presentje ontvangen, namelijk een kaars.

#### • **AANTAL KERKDIENTEN**

De huidige personele bezetting kan niet alle diensten opvullen. Het pastoresteam doet er alles aan om zoveel mogelijk diensten doorgang te laten vinden, maar kan op het ogenblik niets garanderen

Contactraad Alverna

### **GEDOOPT**

5 februari  
Vic Smits







## INSTANDHOUDING KERKGEBOUW OVERASSELT

In juni 2009 heeft de beheerscommissie in samenwerking met het bisdom een zogenaamd "periodiek instandhoudingsplan" opgesteld voor het kerkgebouw. Een deel van de totale kosten voor dit plan wordt gesubsidieerd in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM). De uitvoering van het plan gaat (enigszins verlaat) van start in 2012. Wij weten nog niet precies welke werkzaamheden het eerst zullen worden uitgevoerd, maar wij verwachten dat onze kerk ergens dit voorjaar in de steigers zal komen te staan.

Contactraad

## VORMSEL

Hallo alle lezers van de Apostelbode, Ook in Overasselt en Heumen doen kinderen het vormsel. En wel op zaterdag 14 april om 19.00 uur in de kerk in Overasselt.

Ze zijn met twaalf kinderen uit Overasselt en twee kinderen uit Heumen.

Hun namen zijn: Noor Jansen, Jenny Duijghuisen, Rosalynn Janssen, Joep van de Groes, Bryan Gijsbers, Tara Thelosen, Sylvie Nicolassen, Britt Groenen, Femke van Dijk, Toby Derks, Bas Reichgelt, Bart van Wagenberg, Teun Kessler, en Harm Kersten. Als groep zijn ze verschillende middagen bij pastor Aloys geweest en hebben in hun werkboek gewerkt en naar verhalen uit de Bijbel geluisterd. Ze hebben dit allemaal als erg leuk en leerzaam ervaren. Zondag 12 februari hebben de vormelingen zich in de viering voorgesteld, en hun foto voor in de kerk op een bord gehangen.

Het thema is IK + JIJ = samen WIJ

Contactouders vormelingen



*Deze foto is niet genomen in februari 2012, maar 56 jaar eerder, in februari 1956. De persoon op de achtergrond zou pastoor Van Hout kunnen zijn.*

## ACTIE KERK- BALANS OVERASSELT

De actie Kerkbalans is dit jaar voor het eerst vanuit Wijchen georganiseerd. Dat wil zeggen

dat wij de acceptgiro's niet zelf hebben geprint en ze ook niet zelf in de enveloppen hebben gedaan. Wel hebben wij ze op straat en wijk gesorteerd. Alle enveloppen zijn vervolgens, zoals elk jaar, bezorgd door de bezorgers van het Kerkcomité. Hiervoor onze hartelijke dank.

Behalve dat de kerkbijdrage voortaan naar een ander rekeningnummer moet worden overgemaakt, is de gewoonte om voor inwonende volwassen kinderen van 26 jaar en ouder een eigen acceptgiro te printen, vaarwel gezegd. Inwonende volwassen kinderen hebben dus geen aparte acceptgiro ontvangen, maar kunnen desgewenst aan de actie meedoen via hun ouders.

Contactraad





### HET KERKHOF GEBEUREN

Het zal u niet ontgaan zijn dat met de overdracht van de kerkhofadministratie hier en daar wat steken gevallen zijn.

Bij deze overdracht naar Wijchen rezen bij diverse nabestaanden van overledenen op ons kerkhof de nodige vragen.

Zo kwamen er bij deze overdracht zaken boven water die gedeeltelijk of geheel niet correct waren.

Om deze ontstane situatie het hoofd te bieden zijn er gesprekken geweest tussen het parochiebestuur van de Twaalf Apostelen enerzijds en de contactraad en kerkhofmedewerkers anderzijds. Deze gesprekken lopen nog steeds.

Per slot van rekening is eenieder erbij gebaat dat deze problematiek zo spoedig mogelijk de wereld uit is.

En dat de rust wederkeert. Want rust hoort op het kerkhof.

Wij als medewerkers doen ons best om alles op het kerkhof en rond de kerk op orde te houden. Zo wordt er ook gezorgd voor de toegankelijkheid naar de kerk na een sneeuwval.

En zo zijn er diverse werkzaamheden die deze medewerkers met enthousiasme doen. Laten wij er met z'n allen voor zorgen dat dit enthousiasme zo blijft.

Zodat wij de bovenstaande perikelen snel achter ons kunnen laten.



*Een foto van het kerkhof, gemaakt rond 1980 (bron: Berrie van Haren).*

### VORMELINGEN NEDERASSELT EN BALGOIJ

Tijdens de dienst in Nederasselt op 15 januari hebben de vormelingen hun vernieuwde project map voor het voorbereiden op het Vormsel ontvangen. Het vormselproject bestaat uit een aantal stappen. De eerste woensdagmiddag is leuk en goed verlopen; de vormelingen waren allemaal nieuwsgierig hoe het ging verlopen. Ze

hebben als eerste stap de opdracht gekregen hun ouders te interviewen. Bij de tweede stap wordt er naar een film gekeken over het levensverhaal van Jezus en naar aanleiding daarvan vragen gesteld en met elkaar gediscussieerd. Stap 3 is geloven doe je samen. Stap 4 Sacramenten vieren en stap 5 het Vormsel. Tussendoor gaan we naar het klooster van de Franciscanen in Megen, waar de kinderen ook een verslagje over maken. En er wordt een duif gemaakt als symbool van het Vormsel.

De werkgroep Vormsel

### DORPSHUIS BIEDT MOGELIJKHEID VOOR KOFFIETAFEL NA UITVAART

Op 15 januari jl. sloot het enige café in Balgoij, café van Haren, definitief haar deuren. Behalve voor de vaste bezoekers, waaronder veel verenigingen, zal de sluiting voor de kerk - het café is tegenover de kerk - ook consequenties hebben. Geen vrijwilligersmiddag van de kerk meer tegenover de kerk bijvoorbeeld en niet te vergeten geen koffietafels meer na afloop van een uitvaart.

Wel kan Balgoij zich nog gelukkig prijzen met een fantastisch dorps huis. Behalve sportzaal, vergaderplaats en repetitieruimte voor harmonie, drumband en hofkapel, is dorps huis 't Ballegoyke een locatie voor heel veel dorpsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld Koninginnedagfestiviteiten, rommelmarkten, concerten en exposities. Vanaf de sluiting van café van Haren, kan men ook in het dorps huis terecht voor een koffietafel na afloop van een uitvaart. Inmiddels hebben de eerste families met grote tevredenheid gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Fijn dat er voor onze kleine gemeenschap dit alternatief is gekomen.

Piet van Erp





**PASTOR MARTIN CLAES,  
EERST AANSPREEKBARE VOOR EMMANUEL**

De Emmanuëlgemeenschap is erg blij met het feit dat Pastor Martin Claes met ingang van 1 februari, onze eerst aanspreekbare pastor wil zijn. Wij beseffen terdege dat dit niet betekent dat hij meer in de Emmanuëlkerk, of op de "kamer van Jo", aanwezig zal zijn, maar wel dat hij de contactpersoon is die verantwoordelijk is voor mededelingen vanuit het pastoresteam naar onze gemeenschap en omgekeerd. Daarmee hebben we weer een directe lijn naar de pastores en dat voelt goed. Dat zal ons behoeden voor plotselinge verrassingen waardoor het voor de stuurgroep en de contactraad weer iets makkelijker wordt om niets te vergeten.

Verder gaan we als contactraad en stuurgroep (en als gemeenschap met veel vrijwilligers) gewoon verder zoals we ook gedaan hebben tijdens de ziekte en na het overlijden van pastor Jo Verbruggen.

De telefoon blijft doorgeschakeld naar de Abt en er komen geen spreekuren op onze locatie. Pastor Martin Claes is gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen en het Parochiecentrum. Wij hopen dat hij zich snel thuis gaat voelen bij ons.

Marion Eling-Huls

**VANUIT DE CONTACTRAAD EN  
DE STUURGROEP PASTORAAT**

- Op 7 februari was pastor Martin Claes voor de eerste keer aanwezig bij de vergadering van onze contactraad. Marion Eling schrijft hierover.
  - Zoals al enkele jaren het geval is, wordt er op Aswoensdag geen viering in onze kerk gehouden. De eerstvolgende zondag kan men alsnog het askruisje ontvangen.
  - Er bestaat een mogelijkheid dat we in onze kerk een kinderkoor krijgen. We zoeken nog wel een pianist. Kent u iemand die dat zou kunnen en willen doen, laat het ons weten (024-6415629 of 024-6411174)
  - In de periode januari / februari was het enkele weken erg koud en dat ook nog in combinatie met wind en sneeuw. Velen trotseerden de kou, maar daar bovenop waren er vrijwilligers die de kerk goed bereikbaar hielden en dat verdient lof voor allen en gaf een warm gevoel.
  - Op 4 april zal er in de aanloop naar Pasen een speciale viering zijn voor de ouderen om 14.00 uur.
  - De Ontmoetingsvieringen zijn dit seizoen nog op de zaterdagen 3 maart, 14 april en 2 juni; de aanvang is steeds om 19.00 uur.
- De Contactraad vergadert weer op dinsdag 17 april.

Tini Poos



Op 1 april Palmpasen is er voor kinderen de gelegenheid om palmpasen stokken te maken voor de viering van 11.00 uur in de Abt.

**GEDOOPT**

15 januari  
Romy Bongers





Wat is er toch met onze kerk aan de hand  
Hoe bevat ik alles met mijn kleine verstand  
Zelfs idealisten voelen zich genooddaakt hun  
functie te verlaten

Wat zal onze inspanning dan nog baten?  
Ik zie het niet als het werk van Gods liefdevolle  
hand.

Bedankt Rudy en Bert en anderen  
Die zo graag de kerk ten goede wilden veran-  
deren

Maar op basis van menselijke wetten  
Zich door anderen moesten laten beletten  
Hun goede boodschap door de valkuilen heen  
te meanderen

Toon van Duifhuizen

### **TECHNISCHE ONDERSTEUNING**

Onze werkgroep "Technische Ondersteuning"  
met Piet Hendriks, Tien van Duifhuizen, Wilbert  
van Duifhuizen, Grad de Klein, Piet van Nuland,  
Jo Wellen, Piet van Woezik, Tiny van Dreumel,  
Jan Peters en Marcel Peters staan met schroe-  
vendraaijer, hamer en nijptang in de aanslag om  
mankementen in en rond de kerk aan te pakken.  
Meestal van die kleine klussen, een afgebroken  
stuk van een kruiswegstatie, houtworm in een  
kerkbank, een deur die vastloopt, lampen die  
niet meer branden, een nieuwe deur voor het  
kerkhofschuurtje. In en rond een kerk zijn er  
natuurlijk altijd wel dingen die hersteld of ver-  
nieuwd moeten worden.

We zijn blij met die technische ondersteuning,  
daarom ziet onze kerk er ook altijd zo piekfijn  
uit! Kijk, dat is nou samen gemeenschap zijn!



### **EERSTE HEILIGE COMMUNIE**

Op zondag 3 juni a.s. zullen in onze geloofs-  
gemeenschap veertien kinderen hun eerste  
communie gaan doen.

Deze kinderen zijn zich hierop al aan het voor-  
bereiden. Zij hebben al een aantal stappen gezet  
in de richting van de eerste communie. Voor elke  
maand (januari tot en met mei) is er een avond  
voor deze kinderen in de pastorie. Dit geschiedt  
onder leiding van een zestal zeer enthousiaste  
ouders. Deze ouders hebben met elkaar afge-  
sproken dat zij in deze tijd de voorbereiding van

### **MISINTENTIES MAART 2012**

Zaterdag 3 maart, 19.00 uur.  
Thé en Dora van Oss-Van Duifhuizen, Annie van  
Mullekom-Hopman

Zondag 11 maart, 11.00 uur.  
Wim en Gon Hebing

Zaterdag 17 maart, 19.00 uur.  
Johan en Nellie de Wildt-Peters

Zondag 25 maart, 11.00 uur.  
Riet van Duifhuizen-Rutten, Jan en Bert de Kleijn,  
Wilhelmina Peters-Derks, Leo Broekman

Zaterdag 31 maart, 19.00 uur.  
Wim en Gon Hebing

Opgave Misintenties voor de maand april:  
S.v.p. voor 5 maart opgeven bij Jeanne Hendriks,  
Eikenweg 1 Hernen. Tel.: 0487-560540

### **OUDERENBIJEENKOMST 6 MAART**

Als de kou verdwenen is, stel je voor dat de lente  
gaat beginnen, komen we in de kerk bij elkaar  
voor een korte eucharistieviering en gaan daar-  
na over tot lekkere warme koffie en thee, met  
veel gepraat over alles wat we meemaakten. Als  
het nog te koud is beginnen we in de pastorie  
met een korte viering. Er zijn heel wat oude-  
ren, die het zo druk hebben en daarom geen  
tijd hebben om bij ons te komen. Dat is toch  
jammer, je mist dan wel veel contact met elkaar.  
We hopen nog steeds op zoveel ouderen in de  
buurt om eens bij ons op de koffie te komen!  
Dus allen tot dinsdag!

de kinderen op zich willen nemen. Zij zetten sa-  
men daar hun schouders onder. Het is mooi om  
vanaf de zijkant te mogen meekijken hoe zij  
 bezig zijn met deze kinderen. En zij gaan met  
nieuwe moed voor de komende maanden door.  
Van alle kinderen heeft een ouder een taak op  
zich genomen. Zo is er een groep bezig met het  
voorbereiden en het opstellen van de liturgie  
voor de voorbereidingsviering, voor de com-  
munieviering en voor de afsluitingsviering. De  
eerste viering, de voorbereidingsviering heeft  
op zondag 5 februari plaatsgevonden. Van alle

kanten hebben wij goede reacties gehad op deze viering. De teksten voor deze viering waren goed gekozen, de liederen waren goed aangepast en goed gezongen door het Koor "VOICE" met leden vanuit Hernen en Batenburg. Voor de volgende vieringen verwachten wij ook weer mooie vieringen. De vieringen worden voorbereid door de ouders van Bergharen en Batenburg samen. Het is voor de voorganger gemakkelijker, dat hij op beide plaatsen dezelfde viering heeft. Het blijkt dat het samen kan.

Een ander deel van de ouders houdt zich bezig met de versiering in de kerk tijdens de vieringen. Voor de voorbereidingsviering hadden ze zich goed ingezet. Dit komt straks ook terug in de communieviering. Maar deze versiering wordt dan verder uitgebreid.

Een van de ouders is belast met het beheer van de financiën, want een feest zonder geld bestaat niet. Het geld is door de gezamenlijke ouders bijeengebracht.

Tot slot zijn een paar ouders bezig met het voorbereiden van het bezoek aan de molen in Batenburg en het bezoek aan de bakker. Verder regelen zij ook de fotograaf en de cameraman voor het opnemen van een videofilm.

Later komen wij nog terug op dit communiefeest.

Pastor Hennie Witsiers

## VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

In de vergadering van de Contactraad en Stuurgroep Pastoraat is gesproken over:

- Een tweetal samenvattingen van het besprokene in de vergadering van het parochiebestuur.
- Het rapport namens de orgelraad uitgebracht betreffende het situatie van het orgel in de kerk.
- De evaluatie van de vieringen in de Kersttijd en de daarbij behorende zaken.
- De gevolgen van de stormschade op het kerkhof en het herstel van de vernielde graven.
- Actie Kerkbalans 2012.
- Het pastoraat binnen de parochie.
- Het verharden van de toegangspad naar het kerkhof.
- De afwerking van het schilderwerk in de kerk.
- Wat te doen met de r.k. pastorie. Hierover is overleg met het parochiebestuur gaande.
- Het vertrek van de heer H. Hooymans als lid van de contactraad en zijn opvolging.

Pastor Hennie Witsiers



## GEDOOPT

zondag 5 februari 2012  
Ilvy van der Borgh



### H. ANNA - BERGHAREN

## DE GOEDE WEEK

Op 1 april vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is het begin van de Goede Week. Vele mensen wilden maar wat graag Jezus zien en horen vertellen. Daarom haalden ze Jezus feestelijk binnen. Maar we weten allemaal, dat die week nog veel gaat gebeuren.

Witte Donderdag, als Jezus met zijn vrienden voor het laatst aan tafel zit en eet.

Goede Vrijdag, als Jezus moet lijden en sterven. En Pasen als Jezus opstaat uit het graf.

Veel gedenkwaardige gebeurtenissen in 1 week. We vieren het als geloofsgemeenschap samen. Daarom nodig ik u uit:

- Palmпасen: zondag 1 april 11.00 uur. Met palmpaasstocken gemaakt door communicanten en een kindernevendienst.
- Witte Donderdag: donderdag 5 april 19.00 uur. We vieren dat Jezus ons nabij is in de tekenen van brood en wijn.
- Goede Vrijdag: vrijdag 6 april 15.00 uur. Op de Kapelberg houden we een kruiswegmeditatie. Voor kinderen vertellen we over de kruisweg in de kerk om 14.00 uur.

- Paaswake: zaterdag 7 april 21.00 uur. We ontsteken het paasvuur en dragen het licht van Jezus de kerk binnen in de vorm van de nieuwe paaskaars. We wijden het doopwater en vieren de belofte van nieuw leven.
- Eerste en Tweede Paasdag om 11.00 uur vieren we Pasen.

Met alles wat we als geloofsgemeenschap aan vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen meemaken, is het goed om deze Goede Week samen te vieren. De week die kracht geeft als het leven soms tegenzit. Om te zien en te ervaren, dat de belofte van nieuw leven ook in ons eigen dagelijks bestaan werkelijkheid kan worden. Dat het na Goede Vrijdag voor iedereen Pasen kan worden!

Pastor Annemarie Gooiker

**OP DE VOLGENDE PAGINA VIND U EEN BEKNOPT AGENDA  
VOOR DE FESTIVITEITEN TGV DE 700 JAAR KAPELBERG**



## FEESTPROGRAMMA KAPELBERG

5 mei	18.15 uur:	Openingsactiviteiten met processie en eucharistieviering.	19 augustus	16.00 uur:	Maas en Waalse Bedevaart.
6 mei	15.00 uur:	Feestconcert op de Kapelberg.	9 september	10.00 uur:	Ziekenbedevaart.
16 mei	19.00 uur:	Bedevaart K.V.O.	16 september	14.00 uur:	Historisch Ommetje
17 mei	11.00 uur:	Viering Hemelvaarts dag.	11 november	19.00 uur:	Kruisweg met lampionoptocht.
27 mei	10.00 uur:	Pinksterviering Protestantse Streekgemeente Maas & Waal.	16 december	11.00 – 15.00 uur:	Levende Kerststal.
28 mei	10.00 uur:	Kapellentocht dekenaat Druten-Wijchen.			
1 juni	19.00 uur:	Openluchtspel.			
2 juni	19.00 uur:	Openluchtspel.			
3 juni	15.00 uur en 19.00 uur:	Openluchtspel.			
15 juni	10.00 uur:	Mediteren rond Maria			
28 juni		Afsluitdag project de Wingerd			
1 juli	10.30 uur:	Viering Z.L.T.O.			



**H. DAMIANUS - NIFTRIK**

### VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

In de vergadering van de Contactraad en de Stuurgroep Pastoraat is gesproken over:

- De stand van zaken met betrekking tot de verhuur van de r.k. pastorie.
- Het houden van een vrijwilligersmoment.
- De evaluatie van de vieringen in de kersttijd en de daarbij behorende zaken.
- De instandhouding van de ouderenviering.
- Onderhoudswerkzaamheden aan de kerk.
- Het doen van de misintentie na een kerkelijke viering bij een overlijden.

Pastor Hennie Witsiers

### TOEDIENING VAN HET VORMSEL

De toediening van het sacrament van het Vormsel in onze geloofsgemeenschap zal plaatsvinden op zaterdag 14 april 2012 om 17.00 uur.

Als Vormheer was de voormalige deken-pastoor Rudy de Kruijf aangewezen. Door zijn vertrek uit de parochie is deze aanwijzing ingetrokken. Er is nog niemand door de bisschop aangewezen, die dit gaat doen.



Acht kinderen uit onze geloofsgemeenschap hebben besloten om mee te doen. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart en gaan gestaag verder. In een vijftal bijeenkomsten zullen de kinderen op deze stap in hun leven worden voorbereid.

Tijdens de viering op zaterdag 3 maart om 19.00 uur zullen zij zich aan de medeparochianen voorstellen. U wordt uitgenodigd beide vieringen bij te wonen.

Pastor Hennie Witsiers

## OVERDENKING



Veertig dagen, is dat een lange tijd of een korte tijd?

Sommigen zijn al bijna veertig dagen in oorlog, hun huis platgebombardeerd, zijn al veertig dagen op de vlucht en weten niet waarheen...

Veertig dagen lang in ellende zitten of met knagende honger rondlopen, dat is een eindeloze tijd.

Maar veertig dagen om hier een eind aan te maken, is veel te kort.

Zelfs vele jaren zijn niet genoeg.

Toch kunnen veertig dagen voldoende tijd zijn, om een begin te maken aan de verandering. Het is genoeg tijd om tot onszelf te komen, om ons weer bewust te worden, dat wij het verschil kunnen maken.

Dat we met ons leven méér kunnen doen. En al lijken we soms VASTGEROEST, tijdens de vasten kunnen we een begin maken om iets extra te doen voor de anderen. De vasten is binnenkort afgelopen, ...MAAR VAST GERUST VERDER!

## WAT IS EEN PALMPASENSTOK



- De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis, en wordt met palmpasen gemaakt.
- Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:
- Het palmtakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (palmzondag).
- Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).
- De haan staat symbool voor de haan die drie keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag).
- Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag).
- De eieren zijn een teken van nieuw leven (Paaszondag).



*Begin en einde van een week*

## CATECHETISCH BERAAD

### VOORJAARSPROGRAMMA

In de veertigdagentijd maken we opnieuw kennis met het indrukwekkende werk van de huidige paus:

“Jezus van Nazareth” door Joseph Ratzinger, paus Benedictus XVI

Op drie avonden behandelen we enkele hoofdstukken die passen in deze periode van het kerkelijk jaar.

**MAANDAG 27 FEBRUARI:** hoofdstuk 9 uit Deel I: Twee beslissende momenten op de weg van Jezus: de Belijdenis van Petrus en de Gedaanteverandering

**MAANDAG 12 MAART:** hoofdstuk 5 uit Deel II: Het Laatste Avondmaal

**MAANDAG 26 MAART:** hoofdstuk 9 uit Deel II: Jezus' Opstanding uit de dood  
Plaats en tijd: Parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen, van 20.00 tot 22.00 uur  
Inleiders: Martin Claes en Koos Leemker.

### OPGAVE:

Folders met inschrijvingsformulier liggen achter in de kerken, telefonisch bij het parochiecentrum: 024-6412627 ('s morgens ma tot vr) via email: cursussen@detwaalfapostelen.nl Ieder die geïnteresseerd is in de aangeboden onderwerpen is van harte welkom, zowel van binnen de parochie als van daarbuiten.



### Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Martin Claes  
Piet van Erp  
Donny Merx  
Theo v.d. Weegen  
Hennie Witsiers

Illustraties: Erma Bertnts

Redactie adres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Zin om ook eens wat te schrijven?  
De redactie is er blij mee.

## INLOOPCAFÉ

Ons café is op 13 en 27 maart weer open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het Parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Waldi, Annie, Nel en Gerda



### STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode+Woonplaats.....

## POOTJE

Wij mensen zijn best saai om te zien. Op een paar kleurverschillen na zien we er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Maar kijk eens naar de dierenwereld te land, ter zee en in de lucht, daar is zoveel variatie dat je er bijna duizelig van wordt. Even een vraagje tussendoor als aanloop naar het vervolg van dit verhaaltje.



Kent u het sprookje over de jongen die op reis ging om het griezelen te leren? Het is van de gebroeders Grimm, en ik moest er aan denken toen ik op weg was naar het natuurmuseum in Nijmegen. Mijn nekhaartjes stonden al een beetje overeind toen ik een kaartje kocht bij de balie. Op de eerste verdieping

was een tentoonstelling ingericht van wel zeer bijzondere en vooral zeer griezelige dieren. Vogelspinnen in allerlei kleuren en maten, gelukkig in afgesloten bakken. Ik dacht aan mijn moeder die urenlang spinnen in de gaten bleef houden totdat mijn vader thuiskwam. Helaas heeft ze haar angst doorgegeven aan haar tweede dochter, aan mij dus. En daarom wilde ik de vogelspinnen zien, ik wilde het gevaar tegemoet

treden. En ik moet zeggen: ze zijn fascinerend en ronduit prachtig. Pootjes van fluweel schitterden in de zonnestralen. Er zaten spinnen met rode knietjes, en bleke spinnen die zeer vredelievend zijn. Ik kon er niet genoeg van krijgen en begon mij schuldig te voelen over de huisspinnen die ik had doodgemept. Ik stond te kijken naar zeer boeiende levende wezens die net als ik ademhaalden en op zekere dag dood zouden gaan. En dit was nog maar één diersoort uit het omvangrijke dierenrijk. Ik vergat bijna te griezelen, integendeel, ik stond vol bewondering te kijken. Het leven is vol verrassingen, ik blijf mij verbazen. Ik heb nog even omgekeken voordat ik de spinnen verliet. En waarachtig, misschien heb ik het me verbeeld, maar volgens mij zwaaide er nog even een harig pootje naar mij, een mens van vlees en bloed.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl).

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

## Pastoraal team

vacant	pastoor	024-6412627
M. Claes	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37  
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •  
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24  
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

## ZE BREKEN ONZE KERK AF !!



Hoe vaak heb ik dit zinnetje niet gehoord in de afgelopen 40 jaar in de verschillende parochies. Medeparochianen die zeggen: "Ze breken onze kerk af". Ik moet eerlijk zeggen dat zo'n uitspraak mijn stemming niet ten goede komt. Ik heb het gevoel dat mensen daarmee willen zeggen: de leiding van de kerk zit niet op de goede lijn. Men breekt iets af dat ons dierbaar is. Er klinkt teleurstelling door die vaak pas te begrijpen is als je met de mensen in gesprek gaat. Teleurstelling die je niet graag zou willen veroorzaken, want de grote wens van ieder christen is, dat een mens gelukkig wordt. Van de andere kant weten, hoe vreemd het ook klinkt, dat het leven niet zonder pijnpunten is. Dat komt misschien doordat het leven aan veranderingen onderhevig is? Veranderingen die zich in verschillende situaties voordoen.

Het begint al bij de geboorte van een kind. Maar ook bij de veranderingen in het lichaam als een mens volwassen wordt en bij het ouder worden. Het meeste wat wij als gezamenlijke geloofsgemeenschappen hebben meegemaakt aan veranderingen, is het tot stand komen van de Twaalf Apostelen parochie en het afscheid nemen van onder andere pastoor Rudy de Kruijf en pastor Bert Oosterveer. Beiden met hun eigen reden en waarvan wij weten dat zij ongetwijfeld een grote verandering doormaken in hun leven. Ook de mensen onder ons die, gewild of ongewild, een andere weg zijn opgegaan. Ik denk dan

aan mensen die een dierbare verloren hebben, werkloos zijn geworden, uit elkaar zijn gegroeid enz ....

In de Bijbel komen wij ook veranderingen tegen. In het eerste boek bij Adam en Eva in en uit het paradijs; Noach met eerst de watersnood en dan het Nieuwe Verbond; Abraham die uit zijn stam moet vertrekken om een nieuwe weg te gaan en Mozes die vertrok naar een nieuw land. Maar ook bijvoorbeeld in een verhaal van koning David, die als veehoeder een nieuwe weg op gaat en die uiteindelijk koning moet worden.

Al die veranderingen kunnen 'n gevoel losmaken van: Zij breken mijn leven af of ik heb mijn leven afgebroken. Het is een ervaring van eeuwen.

Ook God wordt ervaren als een God die zichzelf niet vastlegt. Hij trekt in het Oude Testament met zijn volk mee, niet in een tempel of kerk, maar in een tent. En als Koning David aangeeft dat hij een huis wil bouwen voor God dan is het antwoord: "Ik heb nooit in een tempel gewoond. Ik zal voor jou een huis bouwen".

Van oudsher is God ervaren in de Bijbel als een persoon die met de mensen meegaat. Je zou kunnen zeggen God stelt zich kwetsbaar op. Zoals een mens als Jezus kwetsbaar is. Het constante bij deze ervaring is: God gaat altijd met de mens mee. Welke weg zij of hij ook gaat. Maar de vraag aan ons is: geven wij Hem de ruimte dat Zij/Hij - ik bedoel God - een reisgenoot mag zijn die met jou het leven mag delen?

Of blijven wij hangen in de zin: Zij/hij breken onze kerk af?



Een goede Vasten  
en Paastijd toegewenst,  
Br. Aloys van Velthoven s.s.s.

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in april 2012.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 maart 2012 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.