

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 2
nummer 4, mei 2012

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN
LATEN ONS ZIEN DAT DE WARE VREDE
IN HET HIER EN NU TE VINDEN IS VOOR
WIE OPEN STAAT VOOR DE GEEST VAN
VRIJHEID DIE JEZUS ZIJN VOLGELINGEN
MEEGAF**

VANUIT HET BESTUUR

INVULLING PASTORESTEAM

In de afgelopen maanden is er door bestuur en pastoresteam achter de schermen hard gewerkt om de noodzakelijke pastorale zorg te bieden en om een verbetering te bewerkstelligen in de situatie waarin we als parochie terecht zijn gekomen. We zijn in gesprek gegaan met het bisdom 's Hertogenbosch en hebben vooral gesproken over de financiële situatie van onze parochie en over de samenstelling van het pastoresteam. Het gesprek over de financiën wordt voortgezet door bestuur en bisdom.

Het gesprek over de pastorale zorg in onze parochie heeft ertoe geleid dat ons pastoresteam per 1 mei versterkt wordt met pater Ben Frie, jezuïet. Hij woont met zijn confraters in Nijmegen en is actief op het terrein van geestelijke begeleiding en van de communicatie. Hij zal half-time beschikbaar zijn voor onze parochie. We zijn met hem in gesprek over zijn toekomstige taken en de wijze van zijn inzet. We zijn verheugd over zijn komst en zien uit naar een goede samenwerking.

Om de vernieuwing van het pastoresteam beter te begeleiden is verder besloten dat pastor Martin Claes per 1 mei waarnemend pastoor van onze parochie zal worden. Hij zal in de toekomst naast het werk voor onze parochie ook verbonden blijven aan de universiteit van Tilburg.

Over verdere aanvulling van ons pastoresteam zijn we in gesprek met het bisdom 's Hertogenbosch en hopen u daarover later meer te kunnen melden. We zijn verheugd zo na een moeilijke tijd van afscheid nemen, te beleven dat na pijn nieuw leven kan ontstaan.

Ben Frie (1949, Amsterdam) woonde tijdens heel zijn opleiding in de hoofdstad. Hij trad in 1971 in bij de jezuïeten en deed zijn noviciaat in Münster. Tijdens zijn studie groeiden er twee zwaartepunten in zijn belangstelling: communicatie en spiritualiteit. Voor zijn stage bij de IKON maakte hij een proefprogramma over de overdracht van geloofservaring via media. Ook bestudeerde hij de verhouding tussen geestelijke begeleiding en psychotherapie.

In Deventer en Delft werkte hij vooral in programma's met de Geestelijke Oefeningen, het erfgoed van de jezuïeten. Hij deed veel begeleidingswerk. Twee jaar was hij bij de trappisten in Zundert. Van 2002 tot 2008 was hij pastoor van de Nijmeegse binnenstad, in de Petrus Canisuskerk in de Molenstraat. Daarna was hij drie jaar stafid van het kloosterbejaardenoord Berchmanianum in Nij-



megen. Momenteel is hij hoofdredacteur van het webmagazine Ignis (www.igniswebmagazine.nl) en vervult in zijn orde diverse taken, waaronder toezichthouder bij een bouwproject en de zorg voor het kunstbezit van de Nederlandse jezuïeten. Hij zal in Nijmegen blijven wonen aan de Graafseweg in een gemeenschap met drie andere mede-broeders, onder wie de deken van Nijmegen, pater Jan Stuyt SJ.

Bestuur en pastoresteam

SPRANKELEND

“Weet die man wel waar hij aan begint?”, zou u kunnen denken of zeggen. “Nee, dat weet hij niet”, zegt hij dan. Ik ken Wijchen niet, ik ken deze nieuwe parochie niet en toch dacht ik: ik mag ze niet in de steek laten. Op de plek waar ik nu woon, hartje Nijmegen, heb ik ook rondgekeken, en hier in Nijmegen is de nood nog niet zo hoog. Er zijn veel emeriti die graag nog wat diensten verlenen en zo redden ze het in de Nijmeegse parochies nog een hele tijd. Toen ik hoorde van de ontwikkelingen in Wijchen en inderdaad bleek dat de nood daar hoog is, heb ik daarvoor gekozen.

Hoe komt het dat er nog een priester vrij rondloopt die nog wat kan kiezen? Zijn ze niet allemaal druk in de weer? Ja, dat zijn ze wel, maar ook met allerlei andere dingen – niet alleen parochies. Als je, zoals ik, deel uitmaakt van een religieuze gemeenschap (de jezuïetenorde), dan werk je in een groot geheel waar allerlei functies bestaan, intern, of buitengaats, of wereldwijd. Mijn werk is sinds bijna twee jaar de opzet en het bijhouden van de website die de jezuïeten publiceren, het webmagazine Ignis. Ik maak er gefilmde interviews voor, reportages soms, of meditatie. Ook moet ik meewerken aan de bouw van enkele aanleunwoningen bij ons bejaardenhuis het Berchmanianum in Nijmegen (ik was daar drie jaar stafid). En zo heb ik nog allerlei andere klussen. Ik zorg voor ons kerkhof, voor onze kunstbezittingen, help paters en broeders bij hun verhuizingen enz. Soms mag ik mensen heel persoonlijk vergezellen op hun levensweg.

Toch vond ik dat ik iets moest gaan bijdragen aan de parochie van Wijchen. Het zal u niet ontgaan:

onze kerk maakt een moeilijke tijd door. Wie wat meer weet van de binnenkant van het kerkelijk leven zal gezien hebben dat de aanwezigheid van ons christelijk getuigenis sterk afneemt in betekenis voor zeer velen. Vormden we eerst een grote publiekskerk, nu worden we een minderheidsgroep die snel nog verder zal slinken. Het is roeien met de riemen die we hebben en het moeilijkste daarbij: erin blijven geloven. Elkaar overeind houden, juist ook als gelovige.

Daaraan vooral wil ik proberen bij te dragen, opdat we samen een sterk geloofsgetuigenis kunnen blijven geven dat er niet om liegt. Blijven getuigen voor het leven uit de onuitputtelijke Bron van liefde. Hoe God in ons midden is, blijft vooralsnog een geheim, een mystiek gegeven. Maar laten we aan elkaar blijven zeggen: onze God leeft en vervult ons leven en samen de ervaring koesteren van de levende God. Dan is onze aanwezigheid thuis, in onze leefomgeving, op ons werk of onze school geen flauw aftreksel, geen saaie bedoening maar kunnen wij sprankelend zijn in onze samenleving. Dat blijf ik toch hopen.

Pater Ben Frie SJ

DANKWOORD

Op zondag 4 maart j.l. vond mijn afscheid van parochie De Twaalf Apostelen plaats. Ik zag er lange tijd erg tegenop, maar het is een erg mooi en goed afscheid geworden, waarmee ik echt verder kan. Zowel op de warme afscheidsviering in de Paschakerk als op de receptie in zaal Verploegen, kijk ik met heel veel plezier terug. Mijn hartelijke dank aan iedereen die aan dit waardevolle afscheid heeft bijgedragen! Dank voor alle cadeau's en attenties, alle persoonlijke briefjes en persoonlijke woorden. Ook namens mijn vrouw en kinderen, en de rest van mijn familie.

Het is natuurlijk voor mij en voor ons nu wel even wennen aan de nieuwe situatie. Maar ik heb er alle vertrouwen in om opnieuw mijn weg te kunnen vinden. We blijven in elk geval in Wijchen wonen, op het adres waar we reeds 16 jaar wonen, dus we zullen elkaar ongetwijfeld blijven tegenkomen. Het bestuur en het team van de parochie hebben, zoals u wellicht al hebt vernomen, inmiddels laten weten, dat zij verzoeken van parochianen om mij te laten voorgaan bij uitvaarten en huwelijken en andere vieringen in een van de 12 parochiekerken, niet zullen honoreren. Maar ik hoop als zpp'er (actief in zingeving, zorg en pastoraat), bijvoorbeeld vanuit de crematoria in de omgeving, nog een aantal jaren ook in Wijchen zinvol en verdienstelijk werk te kunnen doen, naast mijn werk bij Pluryn natuurlijk.

Nogmaals mijn hartelijke dank!

Pastor Bert Oosterveer



OM TE NOTEREN

29 APRIL 19.00 UUR OECUMENISCHE VIERING

Kerkje te Leur

4 MEI 18.30 UUR DODENHERDENKING

Overasselt

4 MEI 19.00 UUR DODENHERDENKING

Antonius Abtkerk Wijchen, H. Annakerk Bergharen

5 MEI 19.00 UUR OPENINGSVIERING en processie.

Kapelbergseizoen wordt gestart in Bergharen

6 MEI, 14.30 UUR CONCERT OP DE BERG, BERGHAREN

Met medewerking van de Gregoriaanse Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen, Koninklijke gemengde zangvereniging Orpheus uit Druten en Die Reifholzkapelle uit Boven-Leeuwen.

10 MEI 20.00 – 22.00 UUR ECKHARTLEZING

Albertinumgenootschap Poëzie en mystiek door Prof. dr. Jaap Goedegebuure. Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen. Toegang € 7.00

12 MEI BEDEVAART NAAR WITTEM

13 MEI EERSTE H. COMMUNIE IN BERGHAREN

25 t/m 28 MEI

De Franciscaanse Pinkstervoettocht 2012, Denekamp

28 MEI 10.00 UUR

Kapellentocht dekenaat Druten-Wijchen

2 JUNI 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

3 JUNI 11.00 UUR

Eerste H. Communie in Batenburg

24 JUNI 11.00 UUR

St. Jan's openluchtviering bij Oude Toren Balgoij

4 – 11 AUGUSTUS

Zeilkamp op Holtuseiland voor jongens 12 – 17 jaar.

GEWELDIG GOED NIEUWS!

Op de valreep nóg een positief bericht: Per 1 september a.s. komt priester Bas van Dijk voltijds in onze parochie te werken!

Met de komst van Ben Frie en Bas van Dijk(52) zijn de vacatures vanwege het vertrek van Rudy de Kruijf en Bert Oosterveer helemaal opgevuld! Meer informatie zult u in de volgende Apostelbode kunnen lezen.

Zie ook: www.detwaalfapostelen.nl



DE WANDELING



Was d'r nou maar bij geweest

Volle bak heet zoiets. Op paaszaterdag? Ja! Een eitje? Nou, echt niet. Wanneer

we die dag weer in stilte aan de wandel gaan, nemen we de maximale veiligheid in acht: Voor- en achterop een wandelaar met het opschrift STILTEWANDELING. En bovendien een hesje om voor medeweggebruikers nog beter zichtbaar te zijn.

STILTE IN JE LIJF

In de inleiding wordt verteld over een kunstenaar die een kubieke meter stilte van glas heeft gemaakt. Heel bijzonder!

Uit een ander voorbeeld blijkt dat de beste stiltevangster in Zwitserland woont. Hij is van beroep klokkenluider – ja zo'n echte – die na het luiden van de klok de tijd neemt om de stilte in zijn hele lijf te voelen. Op zoek gaan naar de stilte is bijna niet te doen. De stilte vindt jou, als je er voor open staat.

HET LIED VAN DE ZIEL

Voor het eerst hebben we de stilte in muzikale vorm meegekregen. In de kapel van Antonius Abt wordt een cd gedraaid met de titel Het Lied van de Ziel. In een mantra-achtige vorm worden we op weg geholpen. En met succes.

MARIAKAPEL

Fietsers gunnen ons de ruimte, automobilisten maken als vanzelf ruim baan. Tijdens de stilte komt elke voetstap veel duidelijker binnen, is elke windvlaag sterker voelbaar dan wanneer je in gesprek bent. Als de eerste hagelkorrels naar beneden komen, is het geluid van paraplu's niet van de lucht. De cadans van stappen op een bruggetje blijft hangen. Een hoestbui komt en lijkt beroerder dan hij is. Prachtig is voelbaar hoe een bezoek aan de Mariakapel de stilte bevordert.

Bij galerie Le Fournil aan de Boskant worden we uitermate gastvrij ontvangen. Na een lekkere kop koffie/thee gaan we de tweede helft al dan niet in stilte in.

TOESCHOUWERS

En wanneer even later bijzonder luidruchtige toeschouwers hun verbazing uiten, is de stilte van een glimlach bijna hoorbaar.



LENTEPRACHT

De natuur helpt vandaag een handje mee: ontluikende takken schreeuwen uitbundig hun lenteprijs uit. Ook dat maakt ons stil.

NIEUWE, KORTE STILTEWANDELING

De Stiltewandeling voorziet in een behoefte. Daarom hebben we besloten een paar keer per jaar op een doordeweekse dag een korte stiltewandeling te gaan houden.

De eerste is op dinsdag 29 mei en duurt ongeveer een uur. En ... na afloop willen we onszelf verwennen met een gesprek onder het genot van een lekkere kop koffie/thee.

De laatste wandeling van het derde seizoen vindt plaats op zaterdag 2 juni. Dan krijgen we uitleg over het ontstaan van een kunstwerk. Die dag wordt zichtbaar dat het in Bijsterhuizen goed wandelen is.



U kunt zich opgeven per telefoon (024-6414946) of per e-mail petervangils1944@gmail.com

DODENHERDENKING 2012

Op 4 mei vindt de dodenherdenking, evenals andere jaren, plaats bij het Bevrijdingsmonument in Overasselt. Om 18.30 uur is er een oecumenische dienst in de R.K. Kerk in Overasselt.

Het thema is: Vrijheid geef je door.

Voorgangers zijn: Ds. D.J.Deunk en Br. A.J.M. van Velthoven s.s.s. pr. De gezangen worden verzorgd door het Gemengd koor uit Heumen. Aansluitend gaan we in een stoet naar het monument aan de Schonenburgseweg. Daar zal de burgemeester een toespraak houden, aansluitend volgt de twee minuten stilte en worden er bloemen gelegd. Verder wordt er onder andere meegewerkt door het Gilde, de scouting en andere maatschappelijke organisaties

U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Riet Beelen

In Wijchen wordt dodenherdenking gevierd met een oecumenische viering in de Antonius Abtkerk. De viering begint om 19.00 uur en aansluitend wordt de herdenking voortgezet bij het monument. In Bergharen wordt de viering om 19.00 gehouden in de Nederlands Hervormde kerk met aansluitend de tocht naar het monument.

Uit reacties op de Paaspuzzel is gebleken, dat sommigen behoefte hebben aan een duidelijke uitleg over bepaalde feestelijkheden, symbolen e.d.. Een heel bruikbaar boek daarvoor is "Mijn school is katholiek", van Martha Hoffenkamp (ISBN 9789491042034). Dit boek is geschreven voor leerkrachten op een katholieke basisschool, maar natuurlijk ook handig voor (groot)ouders en eenieder, die wil weten, hoe het ook alweer zat.

Leo Bijmans

IN GESPREK MET ...

IN GESPREK OVER "700 JAAR KAPELBERG"

Dit jaar bestaat de Kapelberg in Bergharen 700 jaar! Daarover had ik een gesprek met Sjaak Arntz en Annemarie Gooiker van het organiserend bestuur (Kath. Stichting Beheer Kapelberg Bergharen). De andere bestuursleden zijn Henk Hendriks en Thé Pekel.

WAT IS ER 700 JAAR GELEDEN PRECIJS GEBEURD?

In 1312 hebben cisterciënzer monniken van de abdij in het tegenwoordige Kamp-Lintfort (D) 'n stuk grond gekocht bij de molen. Bij hun uithof/boerderij kwam een kapel met een Maria-beeld (Pieta). Molenberg werd Kapelberg. Met het jubileumjaar richten we ons op 700 jaar Mariadevotie.



WAAR KOMT DE NAAM "OLV TER NOOD GODS" VANDAAN?

Het Mariabeeld dateert van rond 1500. De term "OLV ter Nood Gods" of meer algemeen "moeder der smarten" past bij de middeleeuwen. In die tijd hadden de mensen te maken met oorlogen en allerlei ziektes. Daardoor kreeg het lijden van Christus meer aandacht. De volgende stap is dan dat je kijkt naar de pijn die Maria gehad moet hebben door het leven en lijden van Jezus. Daarmee kunnen wij in onze nood ons altijd wenden tot de moeder van Jezus.

WORDEN ER AL LANG BEDEVAARTEN GEHOUDEN?

Het vroegste document waaruit blijkt dat er een beeld stond en dat er mensen ter bedevaart gingen is van 1561, daarin wordt Onze Lieve Vrouw genoemd. Het is een testament uit Oss; iemand krijgt de nalatenschap onder voorwaarde dat hij een bedevaart naar Bergharen houdt.

PAST "MARIA OP DE KAPELBERG" NOG WEL IN DEZE TIJD?

De plek heeft nog steeds aantrekkingskracht op veel mensen, je komt er steeds mensen tegen. We zijn sinds 2004 een stichting die het beheer voert over de Kapelberg en we willen daar graag inhoud aan geven. Het gaat om het belang van de plek en de bekendheid daarvan, ook bij jongere generaties. We hebben gezocht naar activiteiten die bij de Kapelberg passen en verschillende doelgroepen zullen aanspreken. Annemarie heeft zelfs een jeugdboek geschreven passend bij het thema van dit jubileumjaar! Deze is te koop in o.a. het Parochiecentrum.

NOEM EENS WAT VOORBEELDEN.

Centraal in het programma staat de grote Maas en Waalse bedevaart op zondag 19 augustus. Daar komen jaarlijks honderden mensen op af. Dit jaar zal bisschop Mgr. Hurkmans in de viering voorgaan. Heel bijzonder wordt de ziekenbedevaart op 9 september. We hopen dan ongeveer 400 zieken met pakweg 150 begeleiders te mogen verwelkomen. In de jaren '50 is er een openluchtspel over Bernadette van Lourdes op de Kapelberg opgevoerd dat veel mensen getrokken heeft. Nu wordt er begin juni een blijspel opgevoerd. Op 16 september wordt een historische wandeling georganiseerd. Niet direct religieus maar heel interessant. Op 14 plaatsen krijgen de deelnemers dan historische situaties uitgebeeld, zoals de beeldenstorm en het onderduiken in de tweede wereldoorlog.

HOE KRIJGEN JULLIE DAT IN HEMELSNAAM GEORGANISEERD?

Begin 2009 ontstond het idee in het bestuur van de stichting. We hadden dus drie jaar de tijd om iets voor te bereiden. Op de kerstmarkt van 2010 konden we met een laptop ideeën en plaatjes laten zien. In januari 2011 hebben we een bijeenkomst gehouden om plannen te schetsen en vrijwilligers te werven. Die kwamen er en zo ontstonden werkgroepen voor onderdelen. Er hebben zich veel mensen als vrijwilliger aangemeld. Had iemand zich bijvoorbeeld als verpleger voor de ziekenbedevaart aangemeld, dan stuurde hij meteen een berichtje door naar zijn vriendengroep. Zo komen de vrijwilligers overal vandaan. Donaties en sponsors zijn nog van harte welkom! Jammer genoeg is het nog niet gelukt om voor de maaltijd van de ziekenbedevaart horecabedrijven in de ruime regio als sponsor te vinden. De zieken en hun begeleiders een goede maaltijd voorzetten gaat echt veel geld kosten. De gemeente heeft een kleine bijdrage toegezegd, van ons eigen parochiebestuur is nog geen antwoord ontvangen, gelukkig wel van Caritas en Vraag en Aanbod.

WAT WILLEN JULLIE TER AFSLUITING NOG ZEGGEN?

Zaterdag 5 mei wordt het Mariabeeld in een grootse processie naar de Kapelberg gebracht. Alle geloofsgemeenschappen van de parochie zijn uitgenodigd om in de processie mee te lopen. Vandaar de oproep: Loop met de processie mee of kom meteen naar de Kapelberg toe! En geniet op zondag 6 mei ook mee met het openluchtconcert.

Theo van der Weegen

(Bijdragen ter ondersteuning op bankrekening
1386.39.671 t.n.v. St. Beheer Kapelberg.

Zie www.mariakapelbergharen.nl en flyers in de kerken!)



HOE ZIT DAT? Wat is dat precies 'Gevormd worden'?



In de maanden april en mei worden in onze parochie heel wat kinderen/jongeren uit groep 8 gevormd. Ze ontvangen dan het 'Sacrament van het Vormsel'. Als je op internet opzoekt wat sacrament betekent lees je: 'Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens.' God wil in een sacrament dichterbij ons komen. Als we bidden of iets offeren (zoals met de collecte) dan is het meer andersom, dan zoeken wij, mensen, contact met God.

Het Vormsel heeft te maken met het begin van de volwassenwording. De band met God die je ouders jou gaven bij de doop, vraagt om een persoonlijke beaming. Je gaat nu zelf 'Amen' zeggen en dan betekent het 'Amen': Het zij zo of 'ja, het is waar'. Je kunt niet blijven geloven 'aan het handje' van je ouders. Je maakt nu zelf de keuze om bij de kerk te horen en je geeft te kennen dat het geloof jou ter harte gaat.



De Vormselviering bestaat uit drie delen: Opnieuw je geloof uitspreken met de Geloofsbelijdenis, de Handoplegging en de zalving met

Chrisma (gewijde olie). Als de vormheer de vormeling zalft zegt hij: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods." Bij deze zalving komt Gods Geest over de vormeling, net zoals bij het Pinksterfeest de Heilige Geest over de apostelen kwam. De apostelen durfden na het Pinksterfeest zonder schroom over Jezus te vertellen. Ze waren niet bang meer en gingen vol vuur de stad in. Misschien lijkt je dat wel moeilijk om overal over Jezus en jouw geloof te vertellen. Dat mag je best moeilijk vinden, maar ik heb een goed idee: Vraag eerst maar eens aan je vader, moeder, opa en oma om te vertellen over hun geloof. Daarna lukt het jou ook wel.

Ineke Wintjes

Ps: Heb je ook een vraag? Mail de vraag gerust naar i.wintjes@detwaalfapostelen.nl



DE KINDERTELEFOON

De Kindertelefoon is een organisatie die al ruim 30 jaar bestaat. Tijdens de gesprekken met kinderen merken de vrijwilligers op dat er naast ernstige onderwerpen vaak ook over luchtige onderwerpen wordt gesproken. Elk probleem wat door de kinderen aangedragen wordt, wordt serieus genomen. Dat betekent dat er niet alleen gesproken wordt over onderwerpen als pesten en mishandeling, maar ook over een overleden hamster of een cadeautje voor de juf of de meester.

Soms vinden kinderen het heel erg moeilijk om een ander in vertrouwen te nemen, omdat ze bang zijn voor de gevolgen of omdat ze zich schamen voor het probleem. Om die stap makkelijk te maken, zijn alle verhalen, de kinderen en de vrijwilligers zelf anoniem. De doelgroep is breed: alle kinderen tot en met achttien jaar zijn welkom.

De Kindertelefoon biedt niet altijd een pasklare oplossing. De vrijwilligers proberen altijd zoveel mogelijk het kind zelf te activeren en aan het denken te zetten. Een kind hoort overal tegenstrijdige meningen. Kinderen kunnen gratis met de Kindertelefoon bellen om het contact zo laagdrempelig mogelijk te houden. Deze kosten worden landelijk vergoed. Het budget voor de eigen activiteiten van Kindertelefoon Gelderland voor publiciteit, voorlichting en teambuilding is voor een deel eigen verantwoordelijkheid.

Er wordt gezorgd dat de Kindertelefoon publiciteit krijgt en dat eventuele misverstanden uit de weg worden geruimd. Zo denken veel kinderen dat de Kindertelefoon alleen bedoeld is voor ernstige gevallen, of dat ze niet meer mogen bellen of chatten als ze ouder zijn dan zestien jaar. Om kinderen hier beter over te informeren is de Kindertelefoon een paar keer per jaar op verschillende evenementen in Gelderland, waarvan de Nijmeegse Vierdaagse feesten het hoogtepunt vormen. Hier wordt met de kinderen contact gemaakt door middel van spelletjes en dergelijke. Ook wordt aan de kinderen verteld wat zij van de Kindertelefoon kunnen verwachten.

Omdat de Kindertelefoon volledig draait op vrijwilligers, is een goede sfeer binnen het team belangrijk. Om deze goede sfeer te houden is het noodzakelijk dat er elk jaar minimaal een teambuilding-activiteit wordt georganiseerd. Daarnaast moeten nieuwe medewerkers door posters en advertenties geworven worden.

Deze laatste activiteiten kosten geld. Die kosten kunnen niet door de Kindertelefoon bekostigd

worden. Daarom wordt de vraag gesteld om de Kindertelefoon financieel te ondersteunen. Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekening, nummer 15.31.62.120, ten name van Diaconie de Twaalf Apostelen, o.v.v. Kindertelefoon.

Wij zorgen voor de doorbetaling aan Kindertelefoon Gelderland.

De Kindertelefoon vervult voor veel kinderen een belangrijke rol.

Namens het Diaconaal Beraad van de parochie de Twaalf Apostelen,
Pastor Hennie Witsiers

VORMSEL

Kinderen uit groep 8 van alle basisscholen uit Wijchen en Alverna konden zich aan het begin van dit jaar opgeven voor het vormsel. In februari van dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidende bijeenkomst. Het project, wat overigens in de hele parochie gebruikt wordt, heet: "Het spoor zoeken". Afwisselend op een maandag- en woensdagavond komen de kinderen bij elkaar in het parochiecentrum. Tijdens deze bijeenkomsten is steeds gestart met de hele groep van 29 vormelingen. De pastor geeft dan een korte inleiding op het hoofdstuk van die avond. Daarna gaat de groep uiteen, om samen met gastouders in kleinere groepen verder te werken.

Veel onderwerpen zijn al aan bod gekomen. Zo hebben we gesproken over hoe volg je nu het spoor van Jezus en "geloven doe je samen". En natuurlijk over het vormsel zelf.

Als deze apostelbode verschijnt, komen we nog twee maal bij elkaar. De vormselviering is op zaterdag 26 mei 2012 om 19.00 uur in de Antonius Abt kerk te Wijchen. De kinderen zullen dan gevormd worden door pastoor Mennen, die samen met Cees Janssen voorgaat in deze viering. U bent allen van harte welkom.

Tenslotte wensen wij alle vormelingen en ouders een mooie viering!

Vormselwerkgroep en pastores

HET VORMELINGEN-UITSTAPJE NAAR MEGEN

Op 14 maart gingen de vormelingen van Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij onder leiding van Aloys van Velthoven op stap. De redactie heeft van veel vormelingen een persoonlijk verslag ontvangen, waaruit duidelijk wordt wat ze beleefd hebben. We hebben enkele passages bij op een rij gezet.

'We gingen met de kinderen die het vormsel doen en Aloys, naar het klooster in Megen (Sylvie)'.

'Wij moesten een kaarsje mee nemen, in een glazen pot met zand (Jenny)'.

'Vandaag gingen we met de vormelingen naar het klooster in Megen bij de gebroeders franciscanen. We verzamelden ons voor de kerk, daarna reden we in groepjes naar het veerpontje bij Appeltern (Noor)'.

'We reden bijna de hele reis over de dijk. Ik vond het zo'n mooi uitzicht. En natuurlijk werd er ook gelachen. Toen kwamen we in Megen aan, we stapten allemaal uit en even later stonden we allemaal op de pont. Aan de overkant van de Maas was er een korte uitleg over het kaarsje. Die werd toen aangestoken (Dirk v/d Stappeil)'.

'Tijdens het lopen hadden we een wedstrijdje gehouden wie het langs zijn kaarsje kon laten branden (Bryan Gijsbers)'.

'We waren nog geen 10 seconden weg en er ging al een kaarsje uit bij iemand (Dirk)'

'en zo lopend naar het klooster. Onderweg zagen we nog een boom die ingepakt was in gekleurde sjaals (wildbreien) (Noor)'.

'Toen kwam er een pater die ons verwelkomde. We moesten het kaarsje voor langs het altaar zetten en de pater ging ons wat vertellen over het vormsel. (Sylvie)'.



'En toen moest iemand de vormeling zijn en er was een jongetje en dacht ja waarom niet, dus hij stak zijn hand op, de priester wees hem aan. Hij mocht bij hem komen staan en toen moesten er ook een vader en moeder zijn. Er waren 2 kinderen uit Overasselt die dat wel wilden. Toen werd er een hoop gelachen, en toen liet de priester zien hoe de priesters dat vroeger deden (Dirk)'.

'kregen wij door een broeder een rondleiding door het klooster. Hij vertelde alles over het klooster en wat ze daar deden de hele dag. Hij liet ons de woonkamer zien en de keuken. Toen gingen we naar boven en liet ons de kamers van de broeders zien. We gingen ook naar een gebedsruimte en hij liet ons zien hoe ze daar bidden (Femke)'.

'hij vertelde dat er 8 monniken in het klooster leefden en er waren altijd een stuk of 10 gasten. De man zelf leefde al 57 jaar in het klooster! (Toby)'.

'In elke kamer had hij een ander verhaal. Zo vertelde hij in de eetkamer iets over Franciscus en over de geschiedenis van het klooster. In de woonkamer vertelde hij over gasten die bij hun logeren om mee te kunnen bidden. Ik vond het best wel leuk om te zien hoe hun leven (Ilse van Beuningen)'.

'het was heel interessant. En hebben veel geleerd, bijvoorbeeld: Hoe het er uit ziet en hoe ze daar wonen. En dat ze geen afwasmachine hebben en ze snijden zelf brood. En een aparte ruimte om te bidden en een om te zingen en T.V te kijken. Iedere dag maakt er iemand een maaltijd klaar voor de broeders en de gasten (Bart en Joep)'.

'We kwamen bij de biebe aan, nou die was groot, heel groot, met geen boeken voor de kinderen, nee, boeken over het geloof. Ze stonden dicht tegen elkaar, overal waar je rond keek waren er boeken. We liepen door, toen kwamen we boven in de kerk terecht waar het orgel staat en waar meestal het koor zit. Daar waren ook aparte stoelen bij, klap-stoelen, zag er wel grappig uit (Jenny)'.

'(De kaars) konden we later bij het Bruurke van Megen zetten, een soort beeld.



Daar mochten we een wens doen. Ik wenste voor mijn broertje die naar het ziekenhuis moet (Harm)'.

'Bij het Bruurke mochten we een wens doen. Dan kon je een briefje met je wens erop bij dit beeld neerleggen. Daarna hebben we

met z'n alle wat gegeten en gedronken, daarna was deze leerzame middag voorbij (Sylvie)'.

'Daarna kwamen we bij een plein waar we iets te drinken kregen; toen we het drinken op hadden, zijn we via de pont weer naar de auto en naar huis gegaan. Het was een gezellige middag (Tara Thelosen)'.



SAMEN DE MISSIONAIRE TRADITIE VOORTZETTEN

Ook dit jaar stelt de WNM(Week Nederlandse Missionaris) deze toegewijde mensen centraal. Zij zetten zich, geïnspireerd door hun geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, delen hun leven met hen en zetten zich samen met hen in voor een betere toekomst. Maar zij kunnen dat niet zonder uw steun.

MAAK HET MOGELIJK

Samen de missionaire traditie voortzetten is het motto van de campagne Week Nederlandse Missionaris 2012. De campagne laat zien dat de missionaire traditie springlevend is. Naast de 'traditionele' missionarissen, waarvan er vanuit Nederland ruim achthonderd actief zijn, zetten jongere missionaire werkers zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zetten de traditie voort, in de voetsporen van de missionarissen, vanuit hun persoonlijke talenten en betrokkenheid. Maar dat lukt niet zonder steun van parochies en donateurs, die het missionaire werk een warm hart toedragen. Met uw deelname aan de collecte of uw bijdrage op giro 676 zorgt u dat de WNM de missionarissen kan blijven steunen.

PINKSTERACTIE VAN 17 T/M 28 MEI 2012

U kunt de WNM steunen door:

- Deel te nemen aan de Pinkstercollecte. In onze parochie wordt in alle kerken op zaterdag 26 en zondag 27 mei de collecte gehouden voor de Nederlandse missionaris. Van de opbrengst van deze collecte wordt 50% doorgesluisd naar de WNM en 50% wordt besteed voor onze eigen parochiële missiewerkers.
- Uw bijdrage over te maken op giro 676 ten name van de Week Nederlandse Missionaris in Den Haag.
- Het WNM-boekje te bestellen en € 15,00 incl. verzendkosten over te maken. In dit WNM-boekje zijn boeiende missieverhalen opgenomen van broeder Martien Sonnemans, Lenneke Tange, zuster Antonetta van Winden en Miep Sellmeijer.
- Wist u dat u de WNM ook kunt benoemen in uw testament? Op deze bijzondere manier levert u een onschatbare bijdrage aan de toekomst. Neemt u gerust contact met WNM op, wanneer u hier meer over wilt weten. Dit kan via telefoon 070-3136731 of per e-mail contact@weeknederlandsemissionaris.nl. Actiewebsite: www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Namens de MOV-groepen van de parochie de Twaalf Apostelen,
Pastor Hennie Witsiers

SAMEN

Toen we eind 2009 met de steun van een Bisdom-medewerker aan fusiebesprekingen begonnen waren we het relatief snel over een paar punten eens:

De fusie betrof geloofsgemeenschappen die al enige vorm van samenwerking kenden.

De fusie betrof in meerderheid relatief gezonde geloofsgemeenschappen.

De fusie was primair niet gericht op het sluiten van kerken.

De fusie was belangrijk om nabije pastorale zorg zo goed mogelijk overeind te houden.

Binnen een jaar hadden we aan alle voorwaarden voldaan om SAMEN verder te gaan in de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen. Vergeleken met problemen elders is het een vlot verlopen proces geweest waar zich niemand ernstig tekort gedaan voelde.

Daarna samen verder in de nieuwe parochie. De gewoontes en gebruiken in de deelnemende geloofsgemeenschappen verschilden behoorlijk op veel terreinen. Bij de een kan alles met zelfwerkzaamheid en in een andere geloofsgemeenschap moet het bedrijfsleven er aan te pas komen. In de ene geloofsgemeenschap gaat deelname aan de Aktie Kerkbalans via deur aan deur bezoek en in andere geloofsgemeenschappen via acceptgirokaarten. Grafreglementen en grafaktes kwamen niet overeen en tarieven op allerlei terrein verschillenden.



Aan de hand van deze voorbeelden is het duidelijk dat er geharmoniseerd moest worden op veel terreinen en daarvoor is de samenwerking met de contactraden van groot belang. Enerzijds moeten zij van alles op de hoogte zijn en anderzijds moeten zij de harmonisatie in

hun eigen organisatie ten uitvoer brengen en daarvoor met de verantwoordelijke personen overleggen, die misschien niet zelf in de contactraden zitten. Het goed functioneren van de communicatie tussen bestuur, secretaris contactraad en verantwoordelijken voor beleid heen en terug is van vitaal belang en is een kernpunt van ons SAMEN functioneren. Wij zijn allemaal vrijwilligers die het met elkaar moeten en kunnen doen als we maar willen.

Dan valt er een grote klap. Binnen korte tijd raken we 4 pastorale werkers kwijt. Wij konden er niets aan doen en ook het Bisdom niet, ofschoon daar heel wat parochianen anders over dachten en zich daar boos over maakten richting bestuur en Bisdom.

SAMEN met het Bisdom zijn we al sinds medio december 2011 in overleg om de pastorale zorg van onze parochie weer op peil te krijgen. Handicap is dat wij als parochie een tekort op de exploitatie 2010 en 2011 en op de begroting van 2012 hebben.

Daar was het dilemma: eerst de tekorten opheffen en dan pas benoemen of eerst de pastorale nood oplossen. Het Bisdom heeft uiteindelijk de prioriteit van de pastorale nood overgenomen en is samen met pastoresteam en bestuur op zoek gegaan naar een goede oplossing voor onze parochie. Per 1 mei de benoeming van Martin Claes als waarnemend pastoor, met een dagtaak van 0,6 en per 1 mei de benoeming van pater Ben Frie voor een halve dagtaak. Hopelijk blijft het daar niet bij en kunnen we over niet al te lange tijd nog meer succes aankondigen. Het overleg loopt nog.

Pastoresteam en bestuur zijn het Bisdom dankbaar dat zij prioriteit aan deze beslissingen voor parochie De Twaalf Apostelen gegeven heeft. Wij concluderen hier maar uit dat het beeld dat het Bisdom van onze parochie heeft positief is en dat moeten we SAMEN zo zien te houden.

Er is (nog) niet gesproken over sluiting van kerken in onze parochie, maar garanties voor de toekomst zijn er niet. Onze financiële situatie moeten we zo gezond mogelijk maken en dat kunnen we alleen maar als we het SAMEN doen. Blijf dus meewerken aan oplossingen ook als daarmee lokale tradities niet altijd of niet helemaal gehandhaafd kunnen blijven.

Wijnand Eling

(Dit is een deel van de tekst die Wijnand Eling als vice-voorzitter van het parochiebestuur op 11 april j.l. bij de opening van de Apostelvergadering uitsprak).

INLOOPCAFÉ

Ons café is op dinsdagmorgen 8 en 22 mei weer open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Waldi, Annie, Nel en Gerda

IMPULSDAG 12 MEI

**WIE IS GOD VOOR ONS? MET MOZES OP ONTDEKKINGSREIS.
IMPULSDAG VOOR VRIJWILLIGERS OP ZATERDAG 12 MEI.**

Toen we nog maar juist begonnen waren als nieuwe Twaalf Apostelen-parochie hebben we ons op een bezinningsbijeenkomst laten inspireren door de wijze waarop de apostelen zich in de jonge kerk ondanks conflicten lieten inspireren door de Geest. Ze slaagden erin om verschillen te overbruggen door gezamenlijk uit dezelfde bron te putten: de verhalen rondom Jezus en de christelijke naastenliefde die in de gemeenschap werd beleefd. Vervolgens hebben we gekeken naar de manier waarop Paulus zijn bezieling probeerde uit te dragen. Hij reisde over zee en kwam o.a. in Athene, een wereldse stad die een smeltkroes was van verschillende leef- en denk-wijzen.

Paulus schuwde de confrontatie niet en begaf zich naar de Areopagus, dé plek waar debatten over zin en zingeving, over geloof en ongelooft werden gevoerd in die tijd. Hij hield een redevoering en ging het gesprek aan met de andersdenkenden uit die tijd. Met respect voor het anders-zijn, maar ook met een duidelijk besef van de eigen inspiratie. We hebben stilgestaan bij de vraag hoe we zelf in de geest van Jezus missionair vrijwilliger kunnen zijn en ons geloof kunnen overdragen.

We zijn tot de conclusie gekomen dat we om iets van geloof te kunnen overdragen zelf op zoek moeten gaan naar inspiratie in Schrift en gebed. Daarin is de vraag 'wie God voor ons is' onontkoombaar. Mozes zal op de komende impulsbijeenkomst onze gids zijn.

We staan in het eerste ochtenddeel stil bij een Bijbeltekst waarin God Mozes roept tot de zware taak om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden. (Ex. 3.1-18a)

In het tweede deel van de dag hebben we een gesprek rondom de vraag 'Wie God voor ons is' en hoe we met die inspiratie iets kunnen bijdragen aan wat we ons als parochie in ons mission-statement hebben voorgenomen: Samen het verhaal van God en mensen ontdekken.

De dag begint om 10.00 en vindt plaats in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. In verband met de lunch s.v.p. opgeven via martin.claes@detwaalfapostelen.nl.



Martin Claes

KAPELLETOCHT

**EEN UNIEKE GEBEURTENIS.
TWEDE PINKSTERDAG 28 MEI 2012.**

Voor de zesde keer houden we in onze parochie de Kapellentocht. Dat is toch uniek! Alle kerken gesloten en samen langs allerlei kapellen, op weg naar de Kapelberg om daar ons geloven, ons kerk-zijn te vieren. Dit jaar met een bijzondere achtergrond namelijk het 700 jarig bestaansfeest van de Kapelberg in Bergharen.

Het thema van deze unieke Pinkstertocht is dan ook: "De Kapelberg... Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods". Maria, die helemaal vol was van de Geest van God. Zij is als geen ander een grote inspiratiebron voor gelovige mensen. Overal op de wereld vinden we kapellen, waar mensen binnenlopen en er hun zorgen en vragen, hun dankbaarheid en hun liefde neerleggen. Zoals in die 700 jaren ontelbaar veel mensen naar de Kapelberg zijn gegaan, naar Maria ter Nood Gods. Maria, die zich helemaal ingezet heeft voor de noden van God, voor Gods heilsplan met de mensen.

We trekken met elkaar, alleen, of met de werkgroep waar je lid van bent, langs de talrijke kapellen in onze streek, naar de Kapelberg in Bergharen om er samen eucharistie te vieren. Er zijn drie verzamelpunten om met anderen deze tocht te gaan. In Nederasselt om 6.45 uur bij Truus Broekman. In Wijchen om 7.30 uur op het kerkplein Antonius Abt. In Hernen bij de kerk om 9.00 uur. Ook zijn er parochianen uit Druten/Puiflijk, die met ons meedoen. Voor hen is er om 8.55 uur een gezamenlijk startpunt bij de kerk van Puiflijk.

Om tien uur begint de feestelijke eucharistieviering op de Kapelberg. Samen vieren we ons leven, onze dankbaarheid, onze zorgen en ons verdriet. Het is wellicht die ene keer per jaar, dat wij ons, gelovigen van de parochie met twaalf kerken, als één geloofsgemeenschap kunnen beleven. Vóór de viering kunt u eventueel een misintentie opgeven. Een zelf meegenomen stoel kan goed van pas komen. Na afloop is er op de Kapelberg koffie en thee.

Tot 16.00 uur staan andere kapellen open om er wandelend, fietsend of met auto langs te gaan. In de Mariakapel van Hernen/Leur en van Batenburg staat de koffie klaar en is er frisdrank voor de kinderen. En natuurlijk ... , gaat u toch mee!

Namens Commissie Kapellentocht,
p. J. van Minderhout.

THOMASVIERING

**THOMASVIERING ZATERDAG 2 JUNI 19.00 UUR ANTONIUS
ABT WIJCHEN: FREE YOUR MIND**

Het thema van de komende Thomasviering is Free your mind. Je kunt het vertalen als 'Laat je maar gaan' of 'Doe eens helemaal anders'. Je kunt er heel veel kanten mee op. Met de zomervakantie in het vooruitzicht, waar velen van ons een aantal weken helemaal vrij zijn van alles wat moet, best de moeite waard om eens bij stil te staan.

Hoe vrij zijn wij eigenlijk in wat we doen en hoe we denken? Zitten we vast aan zoals het altijd is gegaan of durven we los te komen van bepaalde gewoontes?

Even een uitstapje: Als je denkt aan touwtjespringen dan denk je aan twee personen die samen een uiteinde van een touw vasthouden en draaien, terwijl een ander telkens over het touw springt als het beneden is. Maar als je op vrijdag 13 april hebt gekeken naar Holland's Got Talent dan zie je dat touwtjespringen ook heel anders kan zijn.



Jezus was eigenlijk een kei in anders denken en doen. Er waren ook 2000 jaar geleden al regels, maar Jezus vraagt de mensen telkens om zelf na te denken. Hij

vraagt om buiten de hokjes te denken en geeft zelf het voorbeeld. Op de sabbat mag je volgens de Joden niet werken, maar Jezus geneest toch de zieken. Hij zegt dat je de regels gerust aan je laars (sandaal) mag lappen om goed te doen bij mensen. Eigenlijk mochten alleen leraren in de tempel of synagoge voorlezen uit de Thora, de joodse heilige boeken. Als Jezus in de tempel komt loopt Hij naar voren om uit de boekrol voor te lezen en uitleg te geven. Hij heeft van God een talent gekregen en iedereen is verbaasd over zijn wijsheid. Op een dag brengen een aantal mannen een vrouw naar Jezus die haar man heeft bedrogen. Dan zegt Jezus: 'Wie van jullie in zijn leven nog nooit iets fout gedaan heeft, mag de eerste steen gooien'. Alle mannen lopen weg, want ze hebben allemaal fouten. Tegen de vrouw zegt Jezus: 'Ik vergeef het je, je mag opnieuw beginnen, maar maak die fout niet opnieuw'.

Op zaterdag 2 juni gaan we samen nadenken over het thema Free your mind. Je bent van harte welkom om 19.00 uur in de Antonius Abtkerk in Wijchen. See you!

Ineke Wintjes

DE KERKBIJDRAGE EN DE APOSTELBODE

Een aantal parochianen neemt deel aan de Aktie Kerkbalans via een automatische incasso. Alle andere parochianen/gezinnen hebben een acceptgiro toegestuurd gekregen en dat zijn er ongeveer 7.000. Daarvan hebben ongeveer 4500 parochianen al gereageerd. Wij zijn daar blij mee, maar hopen dat de overige parochianen de ingevulde acceptgiro alsnog willen insturen of via internet bankieren hun bijdrage willen overmaken.

Wij vinden dat alle mensen die deelnemen aan de Aktie Kerkbalans ook op de hoogte moeten blijven van het gebeuren in de parochie en dus De Apostelbode zouden moeten krijgen. Doet u mee met de Aktie Kerkbalans, maar krijgt u geen Apostelbode, geef u dan op. Dit kan per brief naar de Administratie, Parochiecentrum, Oosterweg 4 of per mail naar:

administratie@detwaalfapostelen.nl

Doordat het Navision systeem steeds beter gaat werken kunnen we u nu de opbrengsten per geloofsgemeenschap laten zien t/m maart.

Batenburg	€ 3.652,50
Balgoij	€ 1.991,51
Bergharen	€ 6.365,00
Hernen/Leur	€ 6.408,90
Heumen	€ 3.062,67
Nederasselt	€ 3.632,98
Niftrik	€ 2.806,00
Overasselt	€ 17.906,99
Alverna	€ 37.809,50
Wijchen Abt	€ 53.503,33
Emmanuël	€ 20.653,01
Woezik	€ 9.342,13

Aan de andere kant vragen wij ook aan alle mensen die de Apostelbode ontvangen en nog niet meedoen met de Aktie Kerkbalans dat wel te doen, om hun steentje bij te dragen in de kosten die wij moeten maken om de Apostelbode uit te geven. Mocht u bij deze laatste groep horen en alsnog een bijdrage willen storten doe dat dan op het Rabobankbank rekeningnummer: 13.54.63.459 tnv Parochie De Twaalf Apostelen, inzake Kerkbalans.

Wij houden u op de hoogte.
Werkgroep Kerkbalans



VASTENAKTIE 2012

TERUGBLIK OP DE PRESENTATIES VAN ROB DIJKSTRA EN HENNIE WITSIERS OVER DE VASTENAKTIE 2012.

In het weekend van 10/11 maart is er in alle kerken van De Twaalf Apostelen parochie speciale aandacht besteed aan de Vastenaktie projecten van dit jaar.

In Heumen en Overasselt werd 's morgens bij de opening van de viering een openingsgedachte uitgesproken en aandacht gevraagd voor de twee eigen projecten van dit jaar. Daarna werd een tekst voorgelezen, die op een druppel geschreven stond. Deze druppel werd symbolisch opgehangen aan de tak op het altaar. In Overasselt zong het koor een aantal Afrikaanse liederen. De viering werd afgesloten met een Afrikaans volkslied, prachtig gezongen door Odette Songa uit Heumen. Iedereen had ademloos zitten luisteren.

In het Vereniginggebouw in Overasselt was er 's middags om vier uur een presentatie van



beide projecten. Er waren zo'n 40 mensen op afgekomen. Verschillende dorpen uit de Twaalf Apostelen parochie waren vertegenwoordigd. Dr. Dijkstra uit Overasselt opende deze bijeenkomst en vertelde hoe hij door zijn werk in het ziekenhuis in Tanzania betrokken was geraakt bij de problemen van de bevolking.

Het moeder en kindzorg project was al opgezet door drie inlandse verpleegsters maar steeds kwam hetzelfde probleem aan het licht: **GEEN GOEDE WATERVOORZIENING**

Uit de opbrengst van twee bijzondere concerten en een 50 jarig bruiloftscadeau, kon in 2010 in het dorp Sanjo een waterput gegraven worden met een handpomp.

Twee naburige dorpen, Isamilo en Buganda zagen nu wat het voor een dorp betekent om over schoon drinkwater uit een put te kunnen beschikken. Vandaar nu de aanvraag van deze twee dorpen om ook een put te graven en een

pomp te plaatsen. De dokter kon dit goed aan de aanwezigen duidelijk maken en liet ook prachtige foto's en korte filmpjes zien.

In de pauze konden de belangstellenden genieten van een kopje koffie met een Afrikaans koekje erbij. Door de dames uit Wijchen was een pindakoekje gemaakt en door twee baksters uit Overasselt en Heumen een dadelkoekje.

Beide hapjes gingen erin als koek en men vroeg zelfs om het recept. Aan het einde van dit verslag vindt U een recept en een volgende keer het tweede.

Na de pauze was het woord aan Pastor Hennie Witsiers uit Batenburg.

Hij vertelde in het kort de geschiedenis van het project van Wijchen Wereld Wijd in Ghana.

Het familieverblijf is reeds in gebruik genomen en de renovatie van de streekschool is opgestart. Ondersteuning voor dit jaar wordt besteed aan het geschikt maken van de waterput in Apenmadi en drie waterputten in Owusukrom worden gerepareerd.

Op donderdag 14 maart was in de Emmanuelkerk in Wijchen dezelfde presentatie. Hier waren zo'n 35 mensen op af gekomen.

Als werkgroep Vastenaktie kunnen we terugkijken op twee geslaagde bijeenkomsten over de gezamenlijke projecten en willen iedereen bedanken die hier een bijdrage aan geleverd heeft.

Recept pindakoekjes uit Malawi
Voor 4 personen.



Ingrediënten:

175 gr. Gepelde pinda's (ongezouten)
120 gr. boter, 2 eetlepels suiker, 1 zakje vanille suiker, 225 gr. bloem, mespuntje zout
Boter om in te vetten, Poedersuiker

Bereidingswijze:

Rooster de pinda's en hak ze fijn.
Meng de pinda's, boter, suiker, vanillesuiker, bloem en zout door elkaar en maak er kleine balletjes van.

Boter een bakplaat in en verdeel de balletjes hierop. (Niet te dicht op elkaar, want ze lopen wat uit).

Schuif dit geheel in een voorverwarmde oven van 160 graden, stand 3.

Bak ze 35 minuten.

Haal ze van de bakplaat af, terwijl ze nog warm zijn en wentel ze door de poedersuiker.

Herhaal dat nog eens als ze koud zijn en geniet ervan.

Namens de werkgroep
Vastenaktie van De Twaalf Apostelen,
Leo van Oss

HEMELVAART-PINKSTEREN

JEZUS OPGENOMEN IN DE HEMEL

Na deze woorden werd Hij voor hun ogen opgenomen, en een wolk ontrok Hem aan hun blikken. Nog staarden ze naar de hemel, terwijl Hij opsteeg: en zie, daar stonden twee mannen bij hen, in witte klederen gehuld. Ze zeiden: Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren? Jezus, die uit uw midden ten hemel is opgenomen, Hij zal weer op dezelfde wijze komen, als gij Hem hebt zien opstijgen ten hemel.

(Handelingen 1: 9-11)

*Ik heb Hem heen zien gaan
Ik begrijp het niet Hij is weggegaan
maar zo duidelijk hoor ik zijn stem
ik zag Hem daar bij de engelen staan
op wolken werd Hij ten hemel gedragen*

*ik hoor Hem of Hij nog naast mij staat
mij in liefde en genade steeds wil dragen
en mij nooit in eenzaamheid achterlaat
Zijn aanwezigheid hoef ik slechts te vragen*

*Hij is verrezen naar Zijn Vaders huis
Om daar voor ons een plaats te verwerven
Vergeven heeft Hij ieders aandeel in het kruis
Doet elk in Zijn Geest het Koninkrijk beërven.*

(Egbert Jan v. d. Scheer)

DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST

Toen de dag van het pinksterfeest was aangebroken, waren ze allen op één plaats bijeen. Eensklaps kwam er een geruis uit de hemel als van een hevige windvlaag, en vulde het hele huis, waar ze waren vergaderd. Vurige tongen verschenen hun, spreiden zich rond, en zetten zich op ieder van hen neer. Allen werden vervuld van de Heilige Geest, en begonnen verschillende talen te spreken, naar gelang de Geest hen liet spreken.

(Handelingen 2: 1-4)



Pinksteren

*Gooi ramen en deuren open
doe je hart van slot
en zie verwonderd eerbiedig
hoe fris het leven zich tooit.*

*Treed naar buiten en geef een hand
ga tegemoet en heet welkom
allen die hoe ook getint gebekt
vrede en hartelijkheid zoeken.*

*Blaas het stof van de kerk
maak een eind aan betweterij
en ga op weg met vol vertrouwen
in de Geest die leeft en één maakt.*

(Peer Verhoeven)

Opgetekend en ingezonden door Jan Bloo

HOOFD MARIA TERUG



Mariahoofd terug bij Paschalis Woezik!!

Een opletende passant heeft het hoofd van het Mariabeeld in een tas aangetroffen voor de deur van de pastorie in de Woezik. De heer Jans(s)en was een dag eerder ook al langs de pastorie geko-

men en zag een tas voor de deur staan. Toen deze er vandaag, woensdag nog steeds stond, kon hij zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en besloot erin te kijken. Wat hij erin aantrof, bleek het verdwenen hoofd te zijn van het Mariabeeld voor de Paschalis kerk. Het terugvinden maakt het misschien mogelijk om het beeld weer in de oude glorie te herstellen. En dat maakt weer veel mensen blij!! Dank aan de opletende passant en het hoofd lijkt in eerste instantie niet al te zeer beschadigd maar nader onderzoek zal laten blijken in hoeverre de onverlaten het hebben beschadigd. Vooralsnog al met al een positief begin voor herstel!

Gerard Arts

PINKSTEREN

Pinksteren is het feest van enthousiastelingen en van doorzetters. Het feest van: "toe maar, het hoeft niet, maar het kan best". Het feest van: "niet bij de pakken neerzitten; het hoofd niet laten hangen". Want Pinksteren is het feest van de Geest, van de heilige Geest, van de goede Geest.

Als je jezelf nu eens afvraagt: wanneer ervaar ik de goede Geest, de heilige Geest? Dan moeten we toch zeggen: wij ervaren die goede Geest als wij mensen ontmoeten die het druk hebben, en toch niet gehaast zijn; die tijd hebben om je een handje te helpen. Wij ervaren die goede Geest: als wij aan mensen iets vragen en ze doen het, zonder hun wenkbrauwen te fronsen en in hun agenda te kijken. Wij ervaren iets van die goede Geest: als je opbelt en de telefoon wordt vriendelijk aangenomen. Wij ervaren die goede Geest: als iemand je helemaal onverplicht een complimentje geeft.

Als je er een beetje op let, moet je toch zeggen: je ervaart die goede Geest toch meer dan je denkt. Het valt wel op, dat je die Geest telkens ervaart in het contact met de ander. Blijkbaar moeten we aan elkaar de Geest geven en blijkbaar moeten we van elkaar die Geest ontvangen. Met andere woorden: een christen die de Geest niet geeft, is zo dood als een pier!

Alleen een christen die de Geest geeft, is springlevend! Ik wens ons allen toe dat we elkaar veel te geven hebben.

Pastor Hennie Witsiers



PRESENTATIE EERSTECOMMUNIE

Op 18 maart was de presentatie van de eerste communicanten. De viering stond in het teken van de communicanten en zij stelden zich voor door hun naam te noemen en vertelden iets over hun hobby.



communicantjes stellen zich voor

PALMZONDAG

Op zondag 1 april j.l. was het palmzondag. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden om met de kinderen die dat willen een palmpaasstok te versieren en in optocht met de versierde stok naar de kerk te gaan en in een processie met pastor Aloys door de kerk te lopen.

In de viering gaf pastor Aloys uitleg over de symbolen aan de palmpaasstok. Het was een mooie en goed bezochte viering.

De contactraad



DOOP

6 mei 2012
Saar van Dreumel



BIJZONDERE VRIJWILLIGER

Sommige vrijwilligers van onze parochie zijn niet alleen actief voor de kerk, maar ook nog bij andere organisaties. Per toeval kwam ik Mevrouw Annie v. Eldijk-Derks tegen in de trein en zij was op weg naar Utrecht. Zij is al 56 jaar een trouw koorlid van het dames- en herenkor in Nederasselt. Naast koorlid is zij bestuurslid van de bond van ouderen, maar ook nog coördinatrice in Nederasselt voor de hartstichting. Zij was op reis naar Utrecht, omdat daar een huldinging was voor vrijwilligers die dit werk al 25 jaar doen. Wij feliciteren haar voor de inzet van al dit vrijwilligerswerk.



Liza Matijssen

VORMSEL

Zaterdag 14 april was om 17.00 uur in de kerk van Nederasselt de viering waarin Vormheer Kunnik C. Mennen de kinderen van groep 8 uit Nederasselt en Balgoij het vormsel kwam toedienen. Het waren helaas maar vier vormelingen, maar het was een goede en sfeervolle viering in een mooi versierde kerk.

Werkgroep Vormsel





AFSCHEID JO LOEFFEN

Nadat Jo Loeffen enige tijd geleden al was gestopt als collectant heeft hij nu ook zijn andere werkzaamheden als kerkvrijwilliger neergelegd. Dit omdat hem het vele werk op zijn leeftijd teveel werd. Wat deed Jo wel allemaal niet voor de geloofsgemeenschap Overasselt? Hij bracht ieder jaar de spandoeken voor de actie Kerkbalans en voor de Vastenactie aan en verwijderde ze ook weer zodra de acties voorbij waren. Dankzij Jo wapperde in september steeds de vredesvlag aan de kerktoren. Op de begraafplaats vulde hij de groencontainers, harkte hij het blad bijeen en scheidde hij het afval. Bij verzakte graven vulde hij, al dan niet op verzoek, zand bij. Met Allerzielen zorgde Jo dat er verlichting was op de begraafplaats. Tot slot pleegde hij als oud-elektriciën het benodigde onderhoud aan de elektrische installatie, de verwarmingsinstallatie en de verlichting.

De contactraad is Jo zeer dankbaar voor al het werk dat hij heeft verricht. Op vrijdagmiddag 13 april is er tijdens de jaarlijkse hoveniersborrel afscheid van hem genomen. Pastor Van Velthoven sprak lovende woorden en bood Jo de afscheidskaars aan, waarbij hij opmerkte dat hij als pastor weliswaar over het licht preekt, maar dat Jo het licht ook werkelijk brengt.

Op de foto's ziet u Jo en zijn echtgenote Tonny tijdens de hoveniersborrel.



DOOP

6 mei 2012 Finn Duijnhoven
Gies Kouws

WELK KOOR DROOMT ER NOU NIET VAN?

Ons gemengd koor, St. Cecilia, met als traditionele thuisbasis de H. Antonius Abt te Overasselt, overkwam het op 25 maart j.l., de vijfde zondag van de veertigdagentijd.

De stoelen in de absis, van waaruit ons koor de vieringen opluistert en die de laatste tijd helaas teveel lege plekken laat zien, waren allemaal bezet.

Een invasie van nieuwe leden?

Nee helaas niet! Maar wel 'n eenmalige, fantastische gebeurtenis. Op initiatief van José Leenders (oud-lid van ons koor) kwam het Cantatekoor uit Vredepeel, bestaande uit een tiental dames en een eigen dirigente, voor een uitwisseling naar Overasselt, waar zij samen met onze leden de dienst met als voorganger Pastor Hennie Witsiers, een extra dimensie gaven met zang, gitaar, dwarsfluit en slagwerk.



Onze heren lieten zich niet onbetuigd en zorgden er met hun tenor- en basstemmen voor dat ze, ondanks het hoge damesgehalte, ook achter in de kerk goed te horen waren.

Na afloop van de dienst werd er onder het genot van koffie met broodjes in een gemoedelijke sfeer nog druk nagepraat.

Heeft u ook zo'n zin gekregen, nee niet in een broodje, maar om eens met ons mee te komen zingen en na een paar repetities lid te willen worden van ons koor? Wij zoeken versterking voor ons vierstemmig koor; sopranen, altten, tenoren en bassen. U bent van harte welkom op een van onze repetities op donderdagavond in het Verenigingsgebouw te Overasselt van 20.00 uur – 22.00 uur.

Laat onze lege koorstoelen a.u.b. niet stoffig worden en kom ze benutten!

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met:

Koosje van Zuijlen – Martens, secretaris

Tel 024 6221345

Trudy Derksen – Hendriks, voorzitter

Tel. 024 6222098

vervolg pagina 20

Vieringschema
05 mei t/m 17 mei

05 mei / 06 mei
• 5e zondag van Pasen

12 mei / 13 mei
• 6e zondag van Pasen

17 mei
• Hemelvaart des Heren

	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand 9: 26-31 ✧ Tweede lezing: 1 Joh 3: 18-24 ✧ Evangelie: Joh 15: 1-8	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand 10: 25-26, 34-35, 44-48 ✧ Tweede lezing: 1 Joh 4: 7-10 ✧ Evangelie: Joh 15: 9-17	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand 1: 1-11 ✧ Tweede lezing: Ef 4: 1-13 ✧ Evangelie: Mc 16: 15-20
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes/Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckkoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	donderdag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Herman Mulder Kinderopvang (0-6 jaar)
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	donderdag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> viering Kinderkoor Martin Claes	donderdag 11.00 <i>Eerste Communie</i> viering Kinderkoor Aloys van Velthoven
 H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	donderdag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	donderdag 11.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen
 H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 10.00 <i>Eerste Communie</i> viering Kinderkoor Aloys van Velthoven	donderdag 09.30 Eucharistieviering <i>Gildedag</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Seniorenkoor Herman Mulder	donderdag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Hennie Witsiers
 H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder	donderdag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
 H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout	donderdag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 <i>Feestelijke</i> opening programma <i>op de Kapelberg</i> Neo Nata Annemarie Gooiker/ Hennie Witsiers/Ad Blommerde	zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Gemengd Koor Jos van Minderhout	donderdag 11.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Koor Genootschap Herzelen Jack Leo
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	donderdag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
 De Elsthof	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	
 St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	

Vieringschema
19 mei t/m 03 juni

19 mei / 20 mei
• 7e zondag van Pasen
🕯️ Pinksteractie

26 mei / 27 mei
• Pinksteren
🕯️ Pinksteractie

02 juni / 03 juni
• Heilige Drie-eenheid

	lezingen	lezingen	lezingen
	☼ Eerste lezing: Hand 1: 15-17, 20a, 20c-26 ☼ Tweede lezing: 1 Joh 4: 11-16 ☼ Evangelie: Joh 17: 11b-19	☼ Eerste lezing: Hand 2: 1-11 ☼ Tweede lezing: Gal 5: 16-25 ☼ Evangelie: Joh 15: 26-27, 16: 12-15	☼ Eerste lezing: Deut 4: 32-34, 39, 40 ☼ Tweede lezing: Rom 8: 14-17 ☼ Evangelie: Mt 28: 16-20
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Fameliëkoor Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Pallaskoor Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Woord en Communie Tevens Kindernevendienst New Voice Annemarie Gooiker	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zaterdag 19.00 Gezinsviering Kinderkoor Annemarie Gooiker
 H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Cees Janssen
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Herman Mulder	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie	zaterdag 19.00 Kindvriendelijke dankviering <i>Communicanten & Vormelingen</i> Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie	zondag 11.00 Kindvriendelijke dankviering <i>Communicanten & Vormelingen</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Seniorenkoor Ben Frie
 H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
 H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag 11.00 Eerste Communieviering Voice Jos van Minderhout/ Hennie Witsiers
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Woord en Communie <i>op de Kapelberg</i> Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Neo Nata Jack Leo	zondag 11.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Gemengd Koor Jack Leo
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 De Elsthof	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen
 St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Herman Mulder	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Tweede Pinksterdag

maandag 28 mei	10.00 uur	Eucharistieviering [Kapellentocht] op de <i>Kapelberg Bergharen</i> . Apostelkoor. Aloys van Velthoven / Annemarie Gooiker / Ad Blommerde. → NB. Alle kerken van De Twaalf Apostelen zijn deze dag gesloten!
----------------	-----------	--

Eerste Heilige Communieviering

zondag 13 mei	11.00 uur	Eerste Heilige Communieviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Gastkoor. Annemarie Gooiker / Jos van Minderhout.
---------------	-----------	---

Heilig Vormselviering

zaterdag 26 mei	19.00 uur	Heilig Vormselviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Jongerenkoor. Kanunnik drs Cor Mennen / Cees Janssen.
-----------------	-----------	--

Dodenherdenking

vrijdag 04 mei	18.30 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Gemengd Koor Heumen. Aloys van Velthoven / Dominee Derk Jan Deunk.
vrijdag 04 mei	19.00 uur	Dodenherdenking in de <i>Ned. Hervormde Kerk Bergharen</i> . Muziekvereniging Sint Anna. Annemarie Gooiker / Dominee Marion Hartman.
vrijdag 04 mei	19.00 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Gelegenheidskoor. Cees Janssen.

Thomasviering

zaterdag 02 juni	19.00 uur	Thomasviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Jongerenkoor. Martin Claes.
------------------	-----------	--

Ontmoetingsviering

zaterdag 02 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
------------------	-----------	--

Overige vieringen

maandag 30 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 30 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 01 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
donderdag 03 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 04 mei	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Annemarie Gooiker.
vrijdag 04 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 08 mei	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
donderdag 10 mei	14.00 uur	Marialof in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Seniorenkoor. Aloys van Velthoven.
vrijdag 11 mei	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 14 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 14 mei	14.00 uur	Eucharistieviering bij gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Koos van Dongen en Marie van Dongen-van Heumen in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 18 mei	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 21 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 25 mei	09.30 uur	Viering in "de Muts", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 28 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 01 juni	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Annemarie Gooiker.
vrijdag 01 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 05 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
donderdag 07 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 08 juni	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.



Op 71-jarige leeftijd vond **Joke Krebbers-van der Heijden** rust voor de onrust waarmee zij de laatste jaren moest leven. De laatste periode van het leven maakt even de grootste indruk, maar het waren slechts een paar jaar. De herinnering aan haar wordt vooral gevuld door de mooie levenslustige jaren van haar leven. Joke werd geboren op 23 juni 1940 in Schaijk. Op 16 juni 1965 trouwde zij met Piet Krebbers, het begin van een gelukkig plezierig gezinsleven samen met haar twee kinderen. Bijzondere aandacht had Joke, voor mensen die alleen stonden, die weduwe werden. Als je over haar leven vertelt, dan zie je dat Joke met grote liefde heeft geleefd voor mensen om haar heen, met grote liefde voor het leven. Zo hebben wij haar op 20 februari 2012 in Niftrik teruggegeven aan God.

Op 4 maart is overleden **Jet Hak-Hermesen** in de leeftijd van 83 jaar. Jet werd geboren in een gezin, waarin muziek heel belangrijk was en heeft dit ook aan haar kinderen en kleinkinderen doorgegeven. Tijdens de afscheidsviering speelden en zongen enkele van haar kleinkinderen voor oma. Jet was altijd in de weer voor haar gezin, maakte alle kleding zelf, hetgeen wel eens ten koste ging van haar nachtrust. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, respect en gastvrijheid waren deugden die ze hoog in haar vaandel had. Een gelovige



vrouw ook die, zo lang het kon, wekelijks naar de kerk ging. Op 9 maart hebben we in de Antonius Abt te Wijchen afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd op het kerkhof.

Op 13 maart 2012 overleed in "La Verna": **Piet Jansen**. Hij bracht zijn jeugd in Alverna door, waar hij op 10 februari 1921 is geboren. Hij is niet getrouwd geweest. Hij heeft heel zijn leven gewerkt op een boerderij. Eerst als knecht in Millingen en daarna met zijn broer Gerrit thuis, waar hij ook loonwerk deed. In zijn vrije tijd trok

hij graag door de bossen, de heide en langs de vennen. Hij heeft acht jaar in "La Verna" gewoond, waar hij een liefdevol thuis vond. Op 17 maart 2012 hebben wij afscheid genomen in de H. Jozefkerk te Alverna en zijn lichaam op het kerkhof begraven.

Op 13 maart 2012 is **Trees van Lin-van Grunsven** op 81-jarige leeftijd te Overasselt overleden. Zij is geboren te Geffen in een gezin van 10 kinderen. Korfballen was haar sport en daar heeft ze haar man Hennie leren kennen. In 1953 trouwden zij en leerde zij het slagervak. Al snel ging zij bij haar man in de winkel werken. Zij kregen samen vijf zonen. In 1985 verhuisden ze naar een andere woning en was er meer tijd voor haar kinderen en kleinkinderen. Op 17 maart hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Overasselt en haar te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

Will van Bommel- Aalbers overleed op 20 maart en werd 85 jaar oud. Ze woonde de laatste 22 jaar in 't Voorin in de Homberg en was een zorgzame en sociale vrouw. Aanvankelijk werd ze opgeleid tot verpleegkundige in het Canisiusziekenhuis, het ziekenhuis waar ze ook afscheid heeft genomen van het leven. Ze werd moeder van vier kinderen en kreeg klein- en achterkleinkinderen. Will was actief als vrijwilligster bij o.a. de Zonnebloem en was creatief. Op zondag was ze geregeld in de Emmanuel kerk te vinden. De uitvaart voor Will vond plaats in de Emmanuelkerk op 26 maart.

Wim Verhoeven is op 18 februari 1929 geboren in Wijchen en is op 21 maart 2012 in Balgoij overleden. Net als zijn vader ging Wim het onderwijs in. Hij was erg creatief, ook op school. Velen hebben er hun tastbare herinneringen aan. Hij was actief in het gemeenschapsleven van Balgoij, waarvoor hij tot lid in de Orde van Oranje Nassau is benoemd. Hij was een blijmoedig mens en had zijn eigen levenswijsheden. Op 26 maart 2012 hebben wij afscheid van Wim genomen in de kerk van de H. Johannes de Doper en zijn lichaam te rusten gelegd op het kerkhof.

Plotseling is op 23 maart 2012 **Henk Wijnen** in de leeftijd van 77 jaar overleden. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in de hoek van Winssen in een gezin van 12 kinderen. Hij was altijd vrolijk, zat nooit te treuren. Hij was vader van vijf kinderen en de trotse opa van zes kleinkinderen. Het 50-jarig huwelijksfeest heeft hij nog mogen meemaken, een dag waar hij met veel plezier

aan terug dacht. Zijn leven ging niet over rozen, veel leed en verdriet zijn hem niet bespaard gebleven. Tot aan het einde toe heeft hij zich volledig ingezet en eenvoudig geleefd. Na een afscheidsviering op 28 maart 2012 in de H. Anakerk hebben we zijn lichaam te rusten gelegd op het kerkhof te Bergharen.

Op 1 april is in de leeftijd van 82 jaar thuis overleden **Wim Aarts**. Wim was geen prater, maar een bezorgd en betrokken man voor zijn vrouw en vier dochters. Daarnaast had hij een grote passie, het houden van vogels, samen met zijn vogelmaatje Wiel. Hij genoot daarvan en behaalde ook vele prijzen. Wim was ook een heel gelovig man. Nadat hij de ziekenzegening ontving, over-



lijdt Wim op Palmzondag. Op Witte Donderdag hebben wij in een sfeervolle dienst in de H. Jozefkerk te Alverna, afscheid van hem genomen en hem te rusten gelegd op het kerkhof.

Op 10 april 2012 hebben we in Niftrik afscheid genomen van **Piet Gerrits**. We bewonderen hem om de grote zorg en bezorgdheid die hij heeft gehad voor zijn gezin. Hij heeft er van de vroege morgen tot de late avond keihard voor gewerkt, op de boerderij, die hij van thuis had overgenomen en uitgebouwd tot een flink bedrijf, met daarnaast een loonbedrijf. Maar behalve de werker voor zijn gezin en bedrijf, was hij ook de vader van gezelligheid en plezier. Zondags was de familiedag. Samen wandelen, de vakanties in Westkapelle in een huisje en later met de eigen caravan, het was altijd een feestdag. En altijd was iedereen welkom. Zo zal Piet Gerrits in onze herinnering bewaard blijven. De laatste weken waren zwaar. De dood voor hem, die zo graag leefde, was een bevrijding. Bijna 79 jaar oud overleed Piet Gerrits.

vervolg pagina 15

GELUIDSINSTALLATIE

Misschien heeft u al gemerkt dat onze kerk een nieuwe geluidsinstallatie heeft. Het is de bedoeling dat hiermee de regelmatig terugkerende problemen met het geluid zijn opgelost. Samen met de firma Churchsound hebben de koster en enkele andere vrijwilligers in de Goede Week de laatste hand gelegd aan de aansluiting ervan, zodat alles met Pasen gereed was.

De nieuwe luidsprekers vallen vrijwel niet op, omdat ze in overeenstemming zijn met de achtergrond waaraan ze zijn bevestigd. Het geluid dat erdoor wordt weergegeven is perfect en ook de ringleiding werkt prima. Wij hopen dat met deze nieuwe installatie iedereen tot in lengte van jaren in de gelegenheid zal zijn de vieringen optimaal te volgen.

NIEUW CREDENSTAFELTJE

Enkele weken geleden is een nieuw credenstafeltje, dat altairbouwers Toon den Brok en Jan Dinnissen - naar wens van pastor Van Velthoven - hebben gemaakt, in gebruik genomen. Het credenstafeltje is het kleine tafeltje op het priesterkoor waarop een deel van de benodigdheden voor de eucharistieviering klaarstaat, zoals de kelk met het kelkdoekje en de ampullen met water en wijn. Het nieuwe tafeltje is net als de altaartafel en lezenaar uit eikenhout vervaardigd. Met deze prachtige aanvulling oogt het priesterkoor als een evenwichtig geheel. Onze hartelijke dank gaat uit naar Toon en Jan.



HET LAATSTE VASTENMAAL

Vrijdag 30 maart was de laatste zeer geslaagde - en super lekkere vastenmaaltijd in de pastorie van Overasselt.

Op het einde, onder genot van een kopje koffie werd het spaarvarken weer vet gemest, voor de nieuwe waterpomp en het onderhoud hiervan in Tanzania.

Pastor Aloys bedankt voor de gastvrijheid en Liesbeth en Marijke bedankt voor een overheerlijke maaltijd.

Verder las Liesbeth een heel toepasselijk gedicht voor, waarvan hier een klein deel:

Doe jezelf niet kleiner voor dan je eigenlijk bent, want daarmee dien je de mensheid niet.

Laat je licht onbevangen schijnen in deze donkere wereld en durf jezelf te laten zien.

De tevreden gasten

OPBRENGST VASTENAKTIE

De collecte voor de Vastenactie, die dit jaar - zoals bekend - is bestemd voor het optimaliseren van de watervoorziening in Tanzania, een project van onze eigen huisarts Rob Dijkstra, heeft in Overasselt het ongekend hoge bedrag van ruim € 3700,- opgeleverd. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk dank.





H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VERSLAG VAN DE CONTACTRAADVERGADERING VAN 28 MAART

- De opening wordt deze keer verzorgd door José Aalbers, zij leest een verhaal voor uit een boekje voor terminale zorg, ontmoeting genaamd.
- Het gemengd koor uit Ewijk komt 29 april hier zingen en ons koor gaat na de zomer een keer naar Ewijk.
- Het mariabeeld bij de kerk heeft haar hoofd weer terug.
- Het afscheid van pastor Bert Oosterveer met de dienst die vooraf ging aan een zeer druk bezochte receptie wordt als zeer indrukwekkend ervaren.
- Hierna ontstaat een discussie over onze koren en hun dirigent, het ledental loopt ieder jaar terug.
- Voor de vastenactie is alles geregeld.
- De organisatie rond de goede week en Pasen worden even doorgenomen.
- Het kinderkoor zingt in de zomermaanden niet en het gemengdkoor wordt begeleid door Dhr. H. Franssen.
- Nu Bert Oosterveer er niet meer is wordt gemerkt dat veel dingen automatisch door hem werden gedaan, hier zal door contactraad en stuurgroep nauwkeurig op moeten worden gelet, zodat niets vergeten wordt.
- Het Pastoresteam zal versterkt worden. Pater Ben Frie uit Nijmegen heeft nog uren vrij en zal in onze parochie bijspringen en Bert

Oosterveer kan als vrijwilliger overal nog aan het werk, b.v. in een koor. De dopen in de Paschalis zullen door Henny Witsiers worden verzorgd.

- Op 5 mei is er een dienst in Bergharen, de kapelberg bestaat 700 jaar. Voorgesteld wordt om daar met een afvaardiging naar toe te gaan, om 18.15 uur vertrekt er een processie naar de kapelberg.
- De herinrichting van het priesterkoor kan verder ter hand worden genomen.

GEDOOPT

25 maart 2012

Vera Theunissen

Dochter van Gerrit en Laura Theunissen

DOOPSCHELLEN



Bij de doop wordt een doopschelp in de kerk opgehangen met daarop de naam van de dopeling.

Er liggen nog enkele doopschelpen van kinderen die in 2010 en 2011 in de Paschalis-kerk gedoopt zijn.

U kunt deze op maandag, woensdag, vrijdagmorgen

tussen 09.00 – 10.00 uur ophalen bij de Paschalis-kerk, Woeziksestraat 324, te Wijchen. Telefoon 024- 6413232



H. JOZEFKERK - ALVERNA

OPROEP VOOR DE KERKHOF BEZOEKERS

Vriendelijk verzoek van de kerkhofgroep, H. Jozef Alverna.

Maak a.u.b. geen opslagplaats achter de graven, van lege bloempotten en lege vazen. Neem mee naar huis wat nog bruikbaar is, doe de rest in de ijzeren mand naast de loods. Dan word dit door ons verder opgeruimd, wij weten vaak niet wat er weg mag of moet worden bewaard. Met een kleine moeite kunnen ook diversen materialen gescheiden worden, plastic groene en grijze containers, ze staan er voor.

Laten we met ons allen zorgen dat wij ons mooie kerkhof ook mooi mogen houden, wij doen ons best.

De Kerkhofgroep

VRIJWILLIGERSAVOND

Zaterdag 24 maart was het dan weer zover. Het 2-jaarlijkse parochiefeest in Dorpshuis De Oase op Alverna. Een mooie lentedag waarop het goed ontmoeten was, want de vele vrijwilligers van de parochie hadden massaal gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Hierdoor was een gemengd gezelschap binnen om bedankt te worden voor hun inzet en om samen de onderlinge banden te verstevigen. Maar het bleef niet bij praten alleen. Ook de broeksband kwam steviger om het lijf te zitten door het heerlijke en uitgebreide buffet waarvan de hele avond genoten kon worden.

Een 'ingewijde Franciscan' met een uitbundige haardos, wist haarfijn te vertellen hoe de verhoudingen lagen binnen de verschillende groepen vrijwilligers, waar hun kwaliteiten lagen en wat de

wensen zijn. Zo blijkt in de versiergroep een 'takken-vrouwje' te zijn die mooiste struiken thuis 'snoeit' om de kerk op te fleuren. Er is een collectant die in een tuigje moet lopen en ook zijn er in de kerkhofgroep mensen die een hulpmotor op de kruiwagen wensen.

Daarna kon iedereen napraten over dit optreden en van stoel of hangtafel wisselen totdat de voorzitter van de Contactraad Mieke Loeffen, opnieuw de aanwezigen verzocht even stil te zijn voor het volgende optreden.

Bertha van de Meulenperd, Brabants kampioene Tonproaten 2012, kwam het podium op om haar



buut 'Vet Cool Wif' te presenteren. Met duidelijke heldere stem had ze de lachers binnen no-time op haar hand. Uitgedost als dikke vrouw met meer wallen aan haar

lijf dan er in heel Amsterdam zijn, deed ze op humoristische wijze verslag van haar eetgewoontes en wat ze zoal meegemaakt had. Maar zoals zo vaak zat er een boodschap in haar schijnbaar onzinnig geneuzel. En de moraal van dit verhaal was: het is belangrijk dat je lekker in je vel zit en tevreden bent met je lijf, dan ben je net als Van de Meulenperd, een Vet Cool Wif.

Nadat diaken Cees Janssen zijn dankwoordje had uitgesproken, was dat zeker niet het signaal om afscheid te nemen. Nadat hij de hoop had uitgesproken om iedereen over 2 jaar weer terug te zien bleef het nog lang gezellig in De Oase.

Namens de schrijver, en ik denk namens iedereen: organisatie bedankt, het was geweldig en een dikke dikke pluim voor ALLE vrijwilligers !!!

Ton Schamp

HULDIGING JUBILERENDE VRIJWILLIGERS



Jaarlijks zet de Contactraad Alverna haar jubilerende vrijwilligers in het zonnetje en wel omstreeks de patroondag van de H. Jozef op 19 maart. De Heilige Jozef staat vaak afgebeeld met een lelie in zijn hand, daarom ontvangt elke jubilaris naast een cadeaubon symbolisch een lelie.

Dit jaar zijn de jubilarissen gehuldigd tijdens de viering op zondag 18 maart, aanvang 9.30 uur in de H. Jozefkerk op Alverna. Van de 13 jubilarissen was niet iedereen aanwezig.

12½ JAAR VRIJWILLIGER:

Een aantal jubilarissen zijn lid van zangkoor Betweeen:

Miranda Arts, Herman Dinnissen, Huub van Eldijk, Sandra Sengers, Mirjam Verstraaten, Anita Wessels en dirigente Jolanda Reuvers.

Frans de Groot: bezorger van de Apostelbode.

Rien Smits: beheert en verzorgt de kerkhofadministratie.

Agnes Verploegen: als kosteres verzorgt Agnes, samen met de andere kosters, alles rondom de vieringen zodat deze soepel verlopen. Daarnaast bezorgt Agnes de Apostelbode en gaat zij rond voor de Kerkbalans.

Jo Verploegen: lid van de kerkhofgroep en gaat rond voor de Kerkbalans.

12½ JAAR IN DIENST VAN DE PAROCHIE EN VRIJWILLIGSTER:

Els Holland verzorgt gedurende 12½ jaar het interieur van de kerk, dat er altijd keurig uitziet. Hiervoor heeft Els een dienstverband. Namens het parochiebestuur wordt Els een boeket bloemen aangeboden. Daarnaast is Els 12½ jaar bezorgster van de Apostelbode, waarvoor zij een cadeaubon ontvangt.

25 JAAR VRIJWILLIGER:

Riet van de Broek is 25 jaar lid van dames- en herenchor Laudate Dominum. Het koor huldigt haar vrijwilligers zelf en wel in november tijdens het Ceciliafeest.

Namens onze geloofsgemeenschap feliciteren wij alle vrijwilligers van harte en danken hen voor de geweldige inzet.

Contactraad Alverna.



GEDOOPT

18 maart
Norah Lenders

14 april
Jonas Peters



Familiekoor

Sinds november 2011 bestaat het Familiekoor in de Antonius Abt Wijchen. Een koor van alle leeftijden. De jongste koorzanger is 7 jaar, de oudste is 88 jaar. Het koor zingt in de maandelijkse Familievieringen. Familievieringen zijn vieringen voor iedereen. Er is altijd kinderopvang voor de jongste kinderen van 0-6 jaar en er is een Kinderwoorddienst voor de grotere kinderen.

Iedereen die graag zingt is welkom bij het Familiekoor: Oma's en opa's met eigen kinderen en/of kleinkinderen, vaders en moeders, volwassenen, jongeren, kinderen. Alle kinderen die bij het Familiekoor zingen kunnen, net als de kinderen uit de kerk, mee naar de Kinderwoorddienst.

Bij het Familiekoor horen ook de muzikanten die de liederen ondersteunen en een eigen bijdrage hebben. Natuurlijk is er een pianist, een gitarist en een drummer die het koor ondersteunen.



Maar er wordt ook dwarsfluit, klarinet, hobo, trompet en saxofoon gespeeld in de vieringen. Dus ook als je een instrument bespeelt en het leuk vindt om naast het zingen een stukje muziek te spelen is er

voor jou een plek.

We repeteren op zondagochtend vóór de Fami-

lieving en af en toe op een ander moment.

Na de repetitie op zondagochtend drinken we samen wat in het Parochiecentrum en meestal is er (in zo'n grote familie) wel iets te vieren.

Dit zijn de eerstvolgende geplande repetities en vieringen:

Zondag 20 mei van 9.30-10.30 uur repetitie in de Antonius Abt in Wijchen en aansluitend om 11.00 uur de Familieviering.

Zondag 17 juni van 9.30-10.30 uur repetitie in de Antonius Abt in Wijchen en aansluitend om 11.00 uur de Familieviering.

Zie je, ziet u het nu al helemaal zitten of zijn er nog vragen?

Mail naar familiekoor@detwaalfapostelen.nl of bel 024-6419624.

Lianne van der Burgt, Cara Smeele en Ineke Wintjes

GEDOOPT

11 maart
Bram Bergman

18 maart
Sterre van Kolck
Daan van Kolck
Vin van Kolck
Jens van Kolck
Dex van Rossum
Xan van der Mee



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- In de maand mei wordt op donderdagavond om 19.00 uur wederom de Rozenkrans gebeden. Dit blijft een mooie gewoonte in de Mariamaand. Het gaat om 3, 10, 24 en 31 mei; op 17 mei gaat het niet door vanwege Hemelvaartsdag.
- Michel Willemse heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als koster en lector. Hij is maar liefst 32 jaar op diverse fronten werkzaam geweest voor de Emmanuelkerk en dat verdient heel veel lof. Naast koster en lector was Michel ook achter de schermen erg actief. Hij had zicht op alle be-

nodigde werkzaamheden rond de vieringen en zorgde er op zijn punctuele manier voor dat alles prima geregeld werd. Wij zijn erg dankbaar voor al het werk dat Michel heeft verricht.

- Tijdens de Apostelvergadering op 11 april is uitgebreid aandacht besteed aan het 700-jarig bestaan van de Kapelberg in Bergharen. Er is een indrukwekkend programma op poten gezet. Zeer de moeite waard.
- Er is dit seizoen nog een Ontmoetingsviering en dat is op zaterdag 2 juni; om 19.00 uur.
- De Contactraad vergadert dit seizoen nog op de dinsdag 26 juni (20.00 uur).

Tini Poos

VRIJWILLIGERSDAG

De tweejaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers van Emmanuel op 15 april j.l. was erg gezellig.

Het begon al met de gewone zondagse viering die veel drukker bezocht was dan anders, waar pastor Jos van Minderhout, geholpen door gemeenschappelijke korenzang al een ouderwets Emmanuelgevoel opriep. In het wijkgebouw "Het Achterom" was er daarna een gezellig samenzijn, met koffie met gebak en een heerlijk buffetje met lekkere drankjes. Zes dames van het Pallaskoor hadden het echt geweldig voor elkaar met de organisatie.

Op de tafels een bloemetje, een heerlijk zelf gemaakt fruittoetje en gezellige achtergrondmuziek. En dan nog een verhalenvertelster; Brenda Alink, die ons een uur geboeid aan haar lippen wist te houden met een viertal verhalen over bijzondere plaatsen in de omgeving. Een heel leuke en verrassende invulling voor deze bijeenkomst.

Het was fijn dat onze eerst aanspreekbare pastor, Martin Claes, ook aanwezig kon zijn om de speciale sfeer te proeven en "zijn" Emmanuelmensen op een andere manier te ontmoeten.

Afgelopen september bestond de Emmanuelkerk 35 jaar. Door de droevige tijd die volgde op het overlijden van Harry Vogels en Jo Verbruggen hebben we daar toen geen aandacht aan geschonken. Nu was daar wel de gelegenheid voor door, naast de vijf zilveren jubilarissen, ook de zes vrijwilligers van het eerste uur(nu nog steeds werkzaam) te bedanken voor alles wat zij al die jaren deden voor onze gemeenschap. De meesten van hen zijn ter plekke in het zonnetje gezet met een bos bloemen of een fles drank. Bij een paar kwam de tastbare dank wat later omdat hun namen niet bijtijds bekend waren bij de contactraad.

Graag wil ik hier ook alle vrijwilligers nogmaals



3 van de jubilarissen

Gehuldigde vrijwilligers

35 jaar lang medewerker: Joke van den Dobbelsteen; Wil Broekhuijsen; Nel de Jong; Annie Krispijn; Toos Loermans en Gerard Wesseling.

25 jaar: Annie van de Heuvel; Ineke Kokshoorn; Lucie Kokshoorn; Kitty van Thiel en Ineke Zwartjes

bedanken voor hun nooit aflatende zorg voor Emmanuel. Dankzij jullie kan onze gemeenschap zo goed en hecht blijven als ze nu is.

Ook heel veel dank aan de leden van het Pallaskoor die deze gezellige bijeenkomst voor ons georganiseerd hebben. Het was een echte ontmoetingsmiddag in de geest van Emmanuel.

Dankjewel allemaal.

Mede namens stuurgroep en contactraad,
Marion Eling-Huls.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VOORBEREIDINGEN VORMSEL

We zijn met de kinderen van Overasselt en Heumen met de auto naar de pont gereden, en toen we op de pont over waren gestoken, deden we de kaars aansteken en toen naar de kerk lopen. Toen deden ze voor hoe het vormsel ging. Toen gingen we het klooster binnen. En toen liet hij allemaal kamers zien en vertelde er iets over toen gingen we naar boven naar de bid ruimte. Toen naar het orgel. Toen gingen we uit de kerk en daarlangs stond een graf van een belangrijke

man daar moest je een kaartje inleggen. Toen we terug naar de auto's gingen kregen we een pakje drinken en een eierkoek en toen gingen we weer naar huis.

Dirk Ariëns



GEDOOPT

25 maart
Thijs Hendriks



VORMSEL

14 jongeren uit groep 8 hebben op 21 april het H. Vormsel ontvangen. Een bijzondere voorbereiding ging daaraan vooraf. Het is leuk en mooi te merken, dat deze jongeren bezig zijn met wat God en geloof voor hen betekent of kan betekenen. Naast een hele mooie viering en een gezellig feestje achteraf, wensen we de vormelingen dat zij nog vaak terugdenken aan wat ze meegekregen hebben bij hun Vormsel. Dat zij leren te ervaren, dat God met hen op weg gaat en hen op het goede spoor houdt.



VORMELINGEN

Jorn Taks, Bjørn van den Helm, Angela van Stekelenborg, Elke Verploegen, Noud Arntz, Gijs van de Voort, Jeroen Vos, Nikki Kaak, Marieke Gooiker, Dave Schel, Marjolein Bernts, Twan van Beuningen, Bas Verploegen, Lars Leegstraten.



EERSTE COMMUNIE

Sabrina Mon
Luce
Luc
Mose
Ryan
Sanna
Gill
Kinn
Mike
Wout
Karsel

Na een mooie, intensieve en afwisselende voorbereidingstijd zijn de kinderen uit Bergharen klaar om hun eerste communie te ontvangen. Zij komen op 13 mei samen rond de tafel van Jezus. Vanuit de parochie en mijzelf de hartelijke gelukwensen en een hele fijne dag gewenst!
pastor Annemarie Gooiker

HULP GEVRAAGD BIJ UITVAARTEN!



Wat is het toch fijn en ook belangrijk, dat er bij een overlijden een goed en mooi afscheid gevierd wordt in de kerk. Eenieder die dat wel eens heeft meegemaakt kan dat beamen. Voor de organisatie en het goed laten verlopen van een kerkelijke uitvaart komt nog heel wat kijken. Men ziet

vaak alleen de pastor en hoort vaak alleen het koor. Maar zonder de assistentie van de koster en twee acolieten/lectoren is het al een stuk moeilijker om de rust en juiste sfeer te bewaren. Waarom vertel ik u dit? Wij zijn binnen onze geloofsgemeenschap op zoek naar extra hulp bij uitvaarten. Op dit moment hebben we een aantal vaste kosteren en acolieten/lectoren. Maar het zou goed zijn als de groep versterking krijgt. Want er kan altijd iemand ziek worden of op vakantie zijn. Een uitvaart komt vaak onverwacht. Wat wordt er dan van een koster en acoliet verwacht? Ik noem een aantal belangrijke zaken:

- Kaarsen aansteken
- Klaarzetten van de attributen die nodig zijn voor de communieviering (brood, schaaltes, wijn, water...)
- Het voorbereiden van de wierook (aansteken van kooltje) en het wijwatervat klaarzetten.
- Lampen aandoen en kerkklokken luiden.
- Tijdens de uitvaart met de pastor meelopen als de overledene de kerk binnen gebracht wordt. U draagt dan ofwel het processiekruis ofwel het wijwatervat.
- Als familie zelf niets leest in de kerk, kunt u een lezing of gebed uitspreken.
- Indien nodig meehelpen met uitreiken van de communie.

Bij begraving loopt u mee naar het kerkhof (opnieuw met ofwel het wijwatervat ofwel het processiekruis)



Is uw interesse gewekt? Laat het me weten, dan kan ik in een gesprek een en ander toelichten.
Bel 024-6412627
(parochiecentrum

Wijchen), of mail me maar:
annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl of
bel naar de pastorie in Bergharen: 0487-531265.
Pastor Annemarie Gooiker



In april mochten we ons op Pasen bezinnen
Een feest van verrijzen en overwinnen.
De meimaand brengt: Maria, 's Heren Hemel-
vaart en Pinksterfeest
We vragen om een inspirerende Geest
En gaan samen weer opnieuw beginnen.

Toon van Duifhuizen

PINKSTEREN

Pinksteren is na Pasen en Kerstmis een van de grote kerkelijke feesten. In onze beleving is het niet echt zo'n groot feest. Toch gaat het om een werkelijk uniek gegeven in ons leven, in de wereld. Na de dood van Jezus en zijn Verrijzenis met Pasen, gebeurt er iets wonderlijks, haast onbegrijpelijk. In rap tempo ontstaan overal gemeenschappen van mensen die gaan leven en geloven op de wijze van Jezus. Het gaat als een vuur de hele wereld over. De Geest van Jezus, Geest van God raakt en bezielt mensen voor de weg van Jezus en zijn evangelie. Hij is als een vuur dat voortwakkert en overal brandhaarden sticht. Overal ontstaan haarden van evangelisch christelijk leven. En, wonderlijk of niet, ondanks alle mistoestanden in de kerkorganisatie en alles wat mensen tekort doet, gebeurt die Geest van Jezus in al die eeuwen na Hem steeds weer tot op de dag van vandaag. Ook al gaat het in onze samenleving niet goed met de kerk en al moeten we leven met allerlei schandalen, toch zijn er velen die leven uit Geest en evangelie en worden mensen telkens opnieuw geraakt door de heilige Geest. Dat is toch "kerk", beweging van Jezus! Het "waaien van de Geest" vieren we in het Pinksterfeest. De Pinksterviering houden we om daarover te vertellen, maar nog meer om onszelf opnieuw te laten raken door die christelijke Geest, om er bewust opnieuw voor te kiezen.

Heel de crisis, waarin de wereldsamenleving verkeert, de spanningen in onze samenleving, de verstoring van zoveel relaties, dat alles vraagt om een totaal andere mentaliteit. Het vraagt tegenover de mentaliteit van ik en ik, van de hebzucht van het kapitalisme, waardoor velen geraakt zijn, een geest van dienstbaarheid aan mens en samenleving. Zo'n nieuwe geest in de samenleving komt niet vanzelf. Misschien een extra reden om voor jezelf speciale aandacht te besteden aan dit Pinksterfeest. Daarin vieren we immers de heilige Geest, die mensen bezielt tot een nieuwe manier van leven, waarin het belang van mens en samenleving voorgaat op allerlei eigenbelang. In die zin wensen we ons allen een Zalig Pinksterfeest.

Jos van Minderhout

DE VASTENAKTIE OP SCHOOL

Op basisschool het Heilig Hart werkten we mee aan de vastenactie van de parochie De Twaalf Apostelen. De kinderen hoorden en lazen ook via dit thema: de waterpompen en de noodzaak van water voor iedereen. We maakten schilderijen en tekeningen om zo wat geld 'te verdienen' voor het goede doel. Op dinsdag 3 april j.l. werden de werkstukken verkocht en binnen 20 minuten waren we uitverkocht.

We haalden €170,- op voor de Vastenactie. Bij deze hopen we dat we zo een beetje hebben kunnen meewerken aan een gezondere wereld.

Team b.s. Heilig Hart, Hernen

DE VASTEN ACTIE!

Groep 5 en 6 hebben schilderijtjes gemaakt voor de vaste actie. We moesten een blaadje pakken en een voorbeeld maken want anders maken we het fout. En daarna moesten we het op een schilderij het figuur maken en daarna gaan schilderen. Daarna als we het klaar hadden moesten er zwarte lijnen om het dier heen trekken. Daarna kregen we een ander fotolijstje en moesten we een zelf portret maken en toen verkopen maar.

Groetjes, Kyanu koutsocheras
groep 5, Heilig hart school.

Ze hebben nu meer water
Dat is een ding voor het theater
Daar zijn de mensen blij mee
Want nu kunnen ze schoon naar de wc
En daar om zijn er nu meer mensen op de aarde
En dat heeft veel waarde

Groetjes Iard weeren
Uit groep 6 !

OUDERENVIERING 1 MEI

Om 10 uur een korte viering in de kerk, voorganger p. Jos van Minderhout. Daarna ontmoeting in de pastorie. En iedere keer valt er weer veel uit te wisselen. Van harte welkom.

15 MEI BIJeenKOMST

CONTACT VRIJWILLIGERS AFVAARDIGING

De halfjaarlijkse bijeenkomst van onze werkgroepen is op 15 mei om 20.00 uur. We kijken samen naar de ontwikkelingen, de problemen en de wensen. Wees er bij!

HEMELVAART DONDERDAG 17 MEI

Om 11.00 uur eucharistieviering, waarin we vieren, dat Jesus, na zijn dood en verrijzenis opgestegen is naar de Hemel. Wij geloven, dat dit ook het perspectief is van ons leven.

VORMSEL 2012

Op zaterdag 21 april hebben 8 jongens en meisjes het heilig Vormsel ontvangen. De namen van de vormelingen zijn: Dries van As, Arjan de Wildt, Willem Vergeest, Anne v/d Aa, Annelie van Tilburg, Anne Janssen, Justi Janssen en Tim van Kasteren.

Het Vormsel en heel die voorbereiding is een belangrijke bijdrage aan de opvoeding tot een goede, zelfbewuste mens, die leeft in liefde en vrede, met respect voor alles wat leeft, in dienstbaarheid aan mens en samenleving. Wij, pastores, parochie, zijn heel blij, dat zij zich willen vormen in de Geest van Jesus. Wij allen wensen deze jongens en meisjes, en hun ouders, proficiat en een goede toekomst.



vormelingen zoeken het goede spoor

SAMEN AAN TAFEL EN ZELF AAN DE SLAG

De voorbereiding op de eerste communie en de communieviering zijn voor de kerkgemeenschap belangrijke gebeurtenissen. We zijn er blij mee, als kinderen met hun ouders er voor kiezen mee te doen met die wereldwijde beweging van mensen, die zich scharen rond de tafel van Jesus. Ieder jaar weer mensen in onze gemeenschap die deelgenoot willen zijn aan de liefde en de vrede van God. Hoe meer mensen hun leven willen inrichten met de vrede en de liefde, hoe sterker onze samenleving zal zijn. Sommigen zijn er negatief over, want zeggen ze: één keer en dan zie je ze nog maar zelden. We onderschatten dan het belang en de invloed van een aantal maanden voorbereiding samen met ouders en werkgroepleden, met een goed project en een hele mooie viering, op het leven van kinderen en de gezinnen.

De werkgroep van onze kerk met Martine van der Steenhoven en Hermien van der Aa, is de inspirerende kracht. Martine en Hermien besteden veel tijd en zorg aan de voorbereiding op de eerste communie. Zij maken deel uit van de Algemene groep van Batenburg, Bergharen en Niftrik, die staat onder leiding van Annemarie Gooiker. Het H. Vormsel als een verdere stap in de christelijke opvoeding is ook de verantwoordelijkheid van dezelfde groep. Met het Vormsel stellen we aan onze jongens en meisjes de vraag: wil je zelf kiezen voor de manier van leven volgens het evangelie van Jesus. Wil je in de verdere ontwikkeling van je leven kiezen voor de liefde en de vrede. Ze zijn pas 11-12 jaar, maar met het H. Vormsel geeft de Geest van God hen een duwtje om voor die goede weg in het leven te blijven kiezen.

MISINTENTIES MEI

Zondag 6 mei, 11.00 uur

Maria Thoonsen-van Heumen, Wilhelmina Peters-Derks, Johanna van Mullekom-Hopman, overl. ouders Brouns-van Helvoirt, overl. fam. v/d Aa-Hopman, Jan Schreven

Zaterdag 12 mei, 19.00 uur

Wim en Gon Hebing, Frans v/d Wielen, Aggie van Heumen-v/d Wielen

Donderdag 17 mei, 11.00 uur (Hemelvaart)

Overl. fam. de Klein-Hendriks, Gerrit en Marie van Wees

Zondag 20 mei, 11.00 uur

Wim en Gon Hebing, Tom van Lieshout, overl. fam. Schreven-Loeffen, Aggie van Heumen-V/d Wielen

Zaterdag 26 mei, 19.00 uur (Pinksteren)

Jan en Bert de Kleijn, Willie v/d Wielen, Leo Broekman

Maandag 28 mei, (2^e Pinksterdag)

Kapellentocht, Kapelberg te Bergharen

Opgave misintenties maand juni
Opgeven voor maandag 7 mei,
bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen,
of telefonisch 0487-560540





BEWONING VAN DE PASTORIE

Binnenkort zal de pastorie weer bewoond gaan worden. Na overleg met het bisdom heeft het Parochiebestuur de toestemming verkregen om de pastorie wederom te verhuren. Hierdoor wordt er in Niftrik weer een belangrijke woning bewoond. Het bewonen van huizen geeft een beter perspectief voor het dorp aan.

Het nu verhuurd gedeelte is groter geworden, waardoor enkele zaken van de pastorie verhuisd moesten worden naar de kerk. Inmiddels is dit geschied en moeten er nog een paar kleine aanpassingen plaatsvinden.

De ontmoeting voor de ouderen vindt nu ook plaats in de sacristie. De eerste keer was het nog wennen, maar wij hopen dat het de volgende keer al wat beter zal gaan.

Wij wensen het gezin, wat in de pastorie komt wonen, veel geluk toe.

De Contactraad

VORMSEL

Op zaterdag 14 april 2012 is tijdens de Eucharistieviering door pastor Jos van Minderhout ofm het vormsel toegediend aan Keven, Fleur, Hein, Noud, Luuk, Anne, Joris, Gijs en Max.

Wij wens hen alle goeds toe nu zij deze grote stap gezet hebben in hun leven.

De kerk was leuk versierd en de viering was mooi. Wij zullen proberen het juiste spoor te volgen.

GEDOOPT

17 maart 2012
Siem Lemmers



60 JAAR GETROUWD

Op maandag 14 mei 2012 zijn Koos van Dongen en Marie van Dongen-van Heumen 60 jaar getrouwd.

Uit dankbaarheid zal er op maandag om 14.00 uur een gezongen H. Mis worden opgedragen in de Heilige Damianuskerk te Niftrik.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE



In onze geloofsgemeenschap doen de kinderen van de groepen 4 en 5 op de eerste zondag van de maand juni en wel op 3 juni 2012 de eerste communie. Er doen veertien kinderen mee. Zij zijn sinds januari bezig om zich hierop voor te bereiden. Wij en zij verheugen zich op deze dag.

De kinderen vinden het leuk om dit te doen. Alle ouders zijn ook druk in de weer om hun kind te helpen bij de voorbereiding op deze dag. De diverse werkgroepen zijn ook hard aan het werk. Het is goed om te zien dat elke ouder hierbij betrokken is. Samen bezig zijn is altijd goed.

Ik wens jullie allen nog een mooie en vruchtbare voorbereidingstijd toe.

Pastor Hennie Witsiers



GEZINSVIERING PALMPASEN

Tijdens een ouderavond voor de ouders van de communicanten kwam de vraag of het mogelijk was nog een extra viering te houden, waarbij de aandacht naar de communicanten uit zou gaan. Men was er van overtuigd dat dit een kans was om de betrokkenheid van de kinderen bij de kerk op te wekken.

Deze vraag hebben wij ter harte genomen en deze viering gekoppeld aan de Palmpasenviering.

Twaalf van de veertien communicanten stonden met nog vele andere kinderen achter in de kerk met hun palmpasestok in de hand klaar. In processie zijn we de kerk binnengegaan, terwijl het koor het openingslied zong. De kinderen hebben bij hun ouders in de bank plaatsgenomen en hebben geluisterd naar het intochtverhaal. Daarna hebben we de palmtakken en alle palmpasestokken gezegend. Kinderen hebben de palmtakken uitgedeeld en er werd een huldinglied gezongen. De pastor vertelde ook een kort verhaal over de Goede Week.

De viering hebben we op een kindvriendelijke manier voortgezet. Aan het einde van de viering is er met de kinderen nog gesproken over wat er met de Palmpasestokken nu moet gaan gebeuren. De kinderen hebben wel begrepen dat zij deze palmpasestok aan een ander moeten geven en met name aan een zieke of oudere persoon. Van grootouders heb ik gehoord dat zij het fijn vonden dat zij van hun kleinkind de palmpasestok gekregen hebben.

Deze viering heeft voor de kinderen indruk gemaakt.

Pastor Hennie Witsiers



HET SCHOONMAKEN VAN DE KERK

Zoals in elke geloofsgemeenschap beschikt onze geloofsgemeenschap ook over een groep dames, die de kerk schoonhoudt. Voor Pasen heeft deze groep extra hard gewerkt. Daar de vrijwillige schilders klaar zijn, moest er extra gewerkt worden aan de vloer van de kerk. Eerst moest door middel van extra schrobben de verf van de vloer verwijderd worden en opgedroogd worden. Daarna moest de vloer extra in boenwas gezet worden. Als je dan ziet wat zo'n kleine

groep in een tamelijk korte tijd kan doen, dan neem je daarvoor je petje af. Dames heel hartelijk bedankt voor jullie tijd en inzet voor het schoonmaken van onze kerk.

Deze groep krimpt ook in. Vanwege haar gezegende leeftijd heeft de groep afscheid moeten nemen van Mevrouw Mien Lepoutre. Vele jaren heeft zij in deze groep meegedaan en zich ook volledig ingezet. Namens de contactraad danken wij Mien voor haar grote inzet en ijver. Wij wensen haar alle goeds voor de toekomst toe. Opgemerkt zij nog dat ze de kerkwas nog blijft doen en lid van ons kerkkoor is en blijft. Zij wil bij onze kerk betrokken blijven.

Namens de Contactraad,
Hennie Witsiers, voorzitter

SCHILDERWERK IN DE KERK



De restauratie van het schilderwerk in de kerk aan de Molendijk nadert zijn einde. Op dinsdagavond in de Goede Week is de grote groep vrijwilligers met het schilderen gestopt, omdat dit werk klaar is. Wij Batenburgers zijn erg blij met deze restauratie van ons kerkgebouw.

Zoals als eerder opgemerkt is in dit blad, is de binnenkant van ons kerkgebouw gaan spreken. Muurschilderingen en de glas-in-loodramen, die teruggekomen zijn, herinneren ons aan de jaren voor de zestiger jaren. Voor de een wat meer dan voor de ander, maar ook hierbij kun je eigen gedachten laten spreken. Het geeft in ieder geval een heel goed gevoel.

Een drietal personen gaat nog verder, omdat er nog plekken in de kerk op een precieze en nauwkeurige wijze afgewerkt moeten worden en er ook nog enkele beelden opgeschilderd moeten worden.

Wij zijn voornemens om op een later tijdstip aan deze opknabbeurt meer aandacht te besteden. Het is zeker de moeite waard om op zondagochtend een bezoek te brengen aan deze kerk om te kunnen genieten van dit prachtige schilderwerk, van dit uniek kerkgebouw.

Vanaf deze plaats wil ik allen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan deze grandioze opknabbeurt van het kerkgebouw, heel hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking. Een aantal jaren zijn jullie op dinsdagavond van half zeven tot half tien in de weer geweest om dit fantastische resultaat te kunnen bereiken. Met jullie hulp en inzet is het mogelijk geweest om het kerkgebouw zo te maken.

Namens de contactraad,
Pastor Hennie Witsiers

HEMELVAARTSDAG

Hemelvaart, op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren we de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

Tot de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart geen apart feest. De herdenking van de hemelvaart van Christus naar zijn vader in de hemel was slechts een van de onderdelen van het Pinksterfeest. Hemelvaart werd gevierd op de vijftigste dag na Pasen. In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest. In de Middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot het afsluitende feest van de paasperiode. Dit werd gesymboliseerd in het doven van de Paaskaars op Hemelvaartsdag. Pasen (Jezus' verrijzenis), Hemelvaart (Jezus' verheffing aan Gods rechterhand) en Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest) vormen een fundamentele eenheid. Verrijzenis, Hemelvaart en Zending van de Geest drukken een en hetzelfde heilsgebeuren uit.

DAUWTRAPPEN.

Op Hemelvaartsdag gaan nog steeds veel mensen er vroeg op uit om dauw te trappen. Ze maken dan een wandeling of gaan een eindje fietsen. Dit voert terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts op, wandelde met hun blote voeten door het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou een magische en genezende werking uitgaan.

Dauwtrappen wordt ook wel in verband gebracht met de processie, die vroeger op Hemelvaarts morgen plaatsvond. Deze herinnerde aan de tocht van Jezus naar de Olijfberg. In de negentiende eeuw trokken Amsterdammers in alle vroegte de stad uit om buiten te bivakkeren onder het genot van koek, rozijnen, krakelingen, vijgen en een 'cruycken goed nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de bedoeling om negen uur weer in de stad terug te zijn om de mis bij te wonen.

Pas later werd het de gewoonte om het als een plechtige ontmoeting met de natuur te zien en

daarbij vooral te zwijgen. Iets wat nu ook weer 'uit de mode' begint te raken.

Dauwtrappen is tegenwoordig nog in verschillende varianten bekend, maar slechts weinigen lopen nog met blote voeten door het gras. Er worden op verschillende plaatsen in het land natuurexcursies, fietstochten en wandelingen met dauwtrapontbijt georganiseerd.

HET DOVEN VAN DE PAASKAARS.

Op Hemelvaartsdag doofde men vroeger de Paaskaars, nadat men het evangelie gelezen had. Tijdens Pinksteren stak men de kaars opnieuw aan bij de wijding van de doopvont. Het doven van de Paaskaars met Hemelvaart was een Middeleeuwse manier om aan te geven dat Christus naar zijn Vader was teruggekeerd. Maar dit impliceerde meteen dat Christus blijkbaar niet meer aanwezig was in de geloofsgemeenschap. Tegenwoordig benadrukt de kerkelijke leer zowel Jezus' terugkeer als zijn voortdurende blijvende aanwezigheid binnen de geloofsgemeenschap. Daarom dooft men de Paaskaars niet meer op Hemelvaartsdag. Zij blijft continu branden, althans tijdens de vieringen, gedurende de vijftigdagentijd.

Pastor Hennie Witsiers



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Martin Claes
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers
Illustraties: Erma Bernts
Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

DUBBEL

Na een vroeg controlebezoekje aan de huisarts botste ik bijna tegen een grote man aan die een felgekleurd hesje droeg. Hij pikte rommel op van het trottoir en liet daarna alles overzichtelijk in een zwarte zak vallen. Ik zei dat ik 't fijn vond dat hij wilde opruimen wat anderen nonchalant weggooien. Ik vind 't leuk om te doen, zei hij, en lachte breed. Hij wenste mij een mooie dag en liet mij in verwarring achter. Ik erger mij vaak aan achtergelaten papiertjes, blikjes, kortom aan alles wat mensen niet in hun eigen klikeo willen gooien. Maar de man in het hesje geniet van zijn werk dankzij die slordigheid van anderen. Hij voelt zich nuttig in onze rommelige samenleving en is dat ook. En wat te denken van de huisarts en al zijn geleerde collega's? Als wij niets meer zouden mankeren werden zij stuk voor stuk werkeloos. Ook een chirurg vindt voldoening in zijn werk, al weet hij zeer goed dat er een zieke onder de groene lakens verscholen ligt. Laat ik eens een stukje van mijn eigen leven onder de loep nemen. Ik was vroeger trots op goedgelukte röntgenfoto's van gebroken armen en benen. Ik heb heel wat mensen pijn moeten doen als ik beschadigde lichaamsdelen recht op de foto wilde krijgen. Ik deed mijn werk graag ondanks de tranen van de patiënten. En kijk wat er gebeurt bij grote rampen, mensen snellen overal vandaan

te hulp en verrichten soms ware heldendaden. Dat geeft een goed gevoel ondanks de ellende die er aan voorafging. Hoe zou mijn leven er uit zien als ik niets meer voor een ander zou kunnen doen? Wat is goed, en wat is kwaad? Vaak verdwaal ik tussen deze twee begrippen, het is een dubbel gevoel. Maar één ding is zeker, ik kan niet zonder andere mensen in deze ingewikkelde wereld. Ik zal wat soepeler proberen om te gaan met sommige kwesties. Voortaan zal ik stiekem wat papiertjes laten vallen als ik de man met het felgekleurde hesje zie, hij wordt er blij van.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

M. Claes waarnemend pastoor	024-6412627
B. Frie priester	024-6412627
A. van Velthoven priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Molendijk 3
6634 KE Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

BEVRIJDING EN VREDE



Bevrijding en vrede zijn in de Nederlandse geschiedenis onlosmakelijk verbonden. Niet alleen de ouderen onder ons leggen dit verband. Ook zij die geen oorlog uit eigen ervaring hebben meegemaakt worden bewust gemaakt door de viering van Bevrijdingsdag. Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Ze verdienen het jaarlijks te worden herdacht en gevierd. Nog maar onlangs vierden we Pasen: een feest van bevrijding. Binnenkort vieren we Hemelvaart en Pinksteren: feesten waarin de verhouding tussen het aardse en het hemelse centraal staat. Hoewel Jezus ten hemel vaart toont Hij zich blijvend als de levende vrededorst onder ons. Hij maakt alle volgelingen deelgenoot van zijn Geest die vrij maakt en vrede schenkt. Toch hebben we nog een weg af te leggen naar ware vrede en vrijheid. Dichters hebben het vermogen hun gedachten en ervaringen bondig en kunstig weer te geven. Zo vergelijkt Leo Vroman in zijn gedicht de ware vrede met een zalig bed in een eeuwig stille nacht:

In de verschijningsverhalen die we in deze paastijd geregeld lezen is het eerste woord van de verrezen Heer vrijwel altijd: 'Vrede zij U!' Het hemelse en aardse raken elkaar op dat moment, want de ware vrede is een geschenk dat het verdient om gevierd te worden. De ware vrede

bevrijdt, terwijl vrijheid gevonden kan worden voor wie vrede heeft met zichzelf en met de wereld. Daarvoor is geen wereldvreemdheid nodig, integendeel! Pasen, Hemelvaart en Pinksteren laten ons zien dat de ware vrede ook in het hier en nu te vinden is voor wie open staat voor de Geest van vrijheid die Jezus zijn volgelingen meegaf. Die Geest doet zijn werk in het hier en nu, maar verbindt ons met 'daar' en 'ginder'. Dat vrede en goedheid ons mogen bezielen nu, hier, en op dit moment.

Martin Claes



De ware vrede

Zoveel oorlogen meegemaakt!
Veel van verre, een vlakbij,
maar elk slachtverslag heeft mij
als bloed en braaksel aangeraakt.
Dat alles is nu haast voorbij.

Dat alles is nu haast voorbij.
Nu denk ik, alle haatstocht moe,
dat ieder mens aandoenlijk is
en oorlog onfatsoenlijk is.
Tenminste, af en toe.

Ik voel de aarde zich verkleinen
en daarmee al die aardse haat.
Ik zie het wereldnieuws verdwijnen
terwijl ik mij verlaat.

De ware grote vrede wacht
een verlaten dove en blinde
die dat zalig bed kan vinden
in een eeuwige stille nacht.

(Leo Vroman, Soms is alles eeuwig 2009)

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juni 2012.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 mei 2012 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.