

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 2
nummer 6 juli/augustus 2012

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balگوj, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**HOE JOUW WEG OOK GAAT.
IN JOU ZELF LIGT DE HOOP
DAT JE STEEDS MAG VOEDEN
MET HET GELOOF.**

OPENINGSTIJDEN PAROCHIECENTRUM

In de vakantieperiode van 01 juli tot en met 10 augustus is het parochiecentrum aan de Oosterweg 4 te Wijchen, tijdelijk alleen toegankelijk:

Maandag tot en met donderdag
's morgens 09.00 – 12.00 uur

Op woensdag 18 juli is het parochiecentrum gesloten in verband met de vierdaagse.

Telefonisch is het centrum alleen bereikbaar tijdens de openingsuren 024 6412627

De gastvrouwen

GEVONDEN VOORWERPEN

Een blauwe rozenkrans
Een kleine in zwart leer gebonden bijbel (herinneringsbijbel)
Een nieuwe kleine KBS bijbel
Doos met diverse sleutels
Cd Katrina and the waves
Dassen en sjaals
Diverse leesbrillen
Kleine opvouwbare paraplu's
Een paar bruine leren dameshandschoenen

Te bevragen en af te halen
bij de telefoonwacht van het parochiecentrum
's ochtends tussen 9 en 12 uur.



BIJTANKEN MET DE WERELDWINKEL

De zomer, eindelijk! Tijd om te ontspannen en leuke activiteiten te ondernemen met familie en vrienden. Bij Wereldwinkel Wijchen kunt u terecht voor heerlijke en handige producten die ervoor zorgen dat u helemaal kunt bijtanken – zowel thuis als onderweg. De verkoop komt altijd ten goede aan andere mensen.



PRODUCTEN VOOR THUIS

We hebben hangstoelen uit El Salvador, die op traditionele wijze gemaakt zijn. Van buiten koken wordt een feest gemaakt met de Thaise BBQ keuken van Insorn Ceramics. De kookset bestaat uit een kookpot, poffertjespan en wafelgrill,

waardoor u op echte Thaise wijze lekkere gerechten kunt maken.

PRODUCTEN VOOR ONDERWEG

Bent u in voor een uitje? Denk dan aan het meenemen van een picknick kleeid! Het kleeid uit Vietnam is speciaal gemaakt om op te vouwen. Op deze manier wordt het een handige tas om alles in te vervoeren. Voor onderweg hebben we de Dopper, een plastic meeneemfles die steeds gevuld kan worden. De Dopper is klimaatneutraal geproduceerd. De verkoop steunt projecten voor veilig drinkwater in de armste landen op de wereld, via de internationale gezondheidsorganisatie Simavi.

BIJTANKEN MET EEN WERELDWINKEL QUIZ

Voor elk goed antwoord krijg je een punt. Heb je vier of vijf punten? Dan ben je een echte fairtrade kenner!

1) Wat is de vertaling van de Engelse woorden 'fair trade' (spreek uit als 'fer treet')?

- a) Vertrek
- b) Eerlijke handel

2) Wat zijn ontwikkelingslanden?

- a) Landen waar veel armoede is, zoals veel Afrikaanse landen.
- b) Rijke landen, zoals Nederland en België.

3) Het is belangrijk dat mensen die leven in armoede, goed betaald krijgen voor het werk dat ze doen. Hierdoor hebben ze genoeg geld om bijvoorbeeld naar een dokter te kunnen als ze ziek zijn of hun kinderen naar school te laten gaan.

- a) Waar
- b) Niet waar

4) Wat zijn fairtrade producten?

- a) Producten, zoals eten en drinken, die gemaakt (of voor een deel gemaakt) zijn door mensen in ontwikkelingslanden.
- b) Producten gemaakt door mensen die eerlijk betaald worden en extra hulp en adviezen krijgen zodat ze kunnen bouwen aan een goede toekomst voor henzelf en hun kinderen.

5) Waar kun je fairtrade producten kopen?

- a) In Wereldwinkels en nergens anders.
- b) In Wereldwinkels, in de supermarkt en in allerlei andere winkels.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl

ANTWOORDEN: 1.B; 2.A; 3.A; 4.B; 5.B.

OP ZOEK NAAR SPREKENDE WOORDEN

Het is vaak moeilijk sprekende woorden te vinden voor wat je zeggen wilt. Je probeert mensen niets op te leggen, maar iets in hen wakker te roepen. Soms raak je bij al dat zoeken zelf een eind op scheut. Soms ben je blij, dat anderen al hebben verwoord wat je zou willen zeggen.

ALS MENSEN WEER NAAR MENSEN LUISTEREN

*Er is een nieuw begin aangebroken,
die door de Geest is gebracht.
Dit begin laat ons naar
mensen luisteren die
wij anders niet konden verstaan.*

*In onze wereld vol
met schijn en schaduwen is
opeens het Licht (weer) gaan branden.
Een Licht die ontstaat in een hart
die open staat
voor een ander,
een naaste.*

*De boosheid heeft
plaats gemaakt voor vreugde,
macht is via overmacht
veranderd in kracht.
Wij zijn uit de donkerheid gekomen om
te getuigen dat Hij leeft,
Jezus leeft in ons voort.*

*Als mensen weer
naar mensen luisteren
de wapens niet meer
door ongezonde driften
mensen in hun hart raken,
is het verstand gezond geworden,
heeft de mens één stapje gezet
om God te behagen.
Vrede en rust
neemt dan bezit van
de mens zijn
hart, geest en ziel.*

*Laat het de dagen na Pinksteren
net zo zijn als wij het met
Pinksteren voelden en ervaren
dan zijn we op de goede weg
om Pinksteren in ons leven
toe te laten en er naar te leven.*

Klaas van Eijbergen

Ingezonden door Jan Bloo



OM TE NOTEREN

1 JULI 10.30 UUR

Jaarlijkse ontmoetingsviering ZLTO
Kapelberg Bergharen

7 JULI VANAF 10.00 UUR

Buitenmarkt van Franciscusgroep en Kringloop-
winkel op de stoep aan de Kruisbergseweg
Wijchen

17 JULI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum
Oosterweg 4 Wijchen

31 JULI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum
Oosterweg 4 Wijchen

4 – 11 AUGUSTUS

Zeilkamp op Holtuseiland voor jongens
12 – 17 jaar.

15 AUGUSTUS 19.00

Maria Tenhemelopneming Kapelberg Bergharen

15 AUGUSTUS 19.00

Maria Tenhemelopneming, start van de processie
bij de Antonius Abtkerk Wijchen aansluitend om
19.30 viering op de molenberg Wijchen Centrum

18 AUGUSTUS 10.30-16.45

Wandeling franciscaanse beweging vanuit
Nijverdal. Thema "Geraakt zijn" deelname € 5,-

19 AUGUSTUS 16.00 UUR

Mariabedevaart Kapelberg Bergharen

25 AUGUSTUS NA VIERING 19.00 UUR

Jaarlijkse ontmoetings- en feestbijeenkomst vrij-
willigers Hernen

28 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum
Oosterweg 4 Wijchen

1 SEPTEMBER 19.00

Thomasviering Antonius Abtkerk Wijchen

8 SEPTEMBER

Ontmoetingsmiddag ouderen en zieken in "Ons
Huis" Nederasselt

9 SEPTEMBER

Ziekenbedevaart op de Kapelberg

23 SEPTEMBER 10.00 UUR

Apostelviering in Antonius Abt Wijchen met in-
stallatie Martin Claes als nieuwe pastoor

VAKANTIE PASTORES



Pastor Annemarie Gooiker;
van 9 juli tm 10 augustus
Pastor Aloys van Velthoven;
van 12 juli tm 3 augustus

OIKOCREDIT

COÖPERATIES ALS MOTOR VAN ONTWIKKELING

De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Coöperaties. Daarmee willen zij laten zien dat coöperaties een relevante bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de bestrijding van armoede, het scheppen van banen en sociale integratie.

ONTWIKKELINGSCOÖPERATIE OIKOCREDIT

Oikocredit is een internationaal opererende ontwikkelingscoöperatie. Oikocredit verstrekt leningen aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fair-trade organisaties en het midden- en klein bedrijf in bijna zeventig landen. Bijna driehonderd van de achthonderd projectpartners van Oikocredit zijn coöperaties. Coöperaties dragen bij aan de economische groei van de aangesloten leden. Dat is ook precies de reden dat Oikocredit coöperaties financieel ondersteunt. Via deze unieke samenwerkingsvorm wordt armoede een halt toegeroepen.

KOFFIECOÖPERATIE COOPETARRAZÚ UIT COSTA RICA

Oikocredit investeert bijvoorbeeld voor 2 miljoen Amerikaanse dollars in de coöperatie Coopetarrazú uit Costa Rica. Deze coöperatie ondersteunt de koffieproductie van meer dan 2400 boeren door de koffiebonen te verwerken en te verhandelen en de oogsten voor te financieren. Ook verzorgt ze technische assistentie en allerlei trainingen op het gebied van milieu en gezondheid.

COSTARICAANSE KOFFIEBOER EDGAR JIMÉNEZ



Edgar Jiménez is lid van deze coöperatie. Edgar heeft een plantage van zeven hectare waar hij vooral koffie, maar ook bananen en citrusvruchten verbouwt. Voor zijn

Fair trade koffie ontvangt hij een goede prijs van Coopetarrazú. Dankzij het duurzaamheidsprogramma van Coopetarrazú heeft Edgar nieuwe methoden voor het verbouwen van koffie geleerd die milieuvriendelijk zijn en rekening houden met de gezondheid van de arbeiders.

INVESTEREN IN ONTWIKKELING

Oikocredit wil nog meer investeren in coöperaties in derdewereldlanden. Wat betreft de instroom van kapitaal moet Oikocredit het hebben van mensen die sociaal rendement belangrijker vinden dan financieel rendement. Wilt u meer over investeren in ontwikkeling?

Zie www.oikocreditnederland.nl of neem contact op met het kantoor in Utrecht (030) 234 10 69.

VAKANTIE

In de maand juli breekt voor ons de jaarlijkse vakantieperiode weer aan. We trekken er op uit, we zijn vrij en zien allerlei nieuwe streken, nieuwe dingen, of we houden lekker vakantie rondom eigen huis en gaan dan een dagje ergens naar toe, waar we nog niet waren. Als dan ook nog de zon wil blijven schijnen, dan wordt het een fantastische vakantietijd. Dat wensen we elkaar van harte toe.

Maar het is niet voor iedereen vakantietijd. We willen ook denken aan degenen, die geen vakantie kunnen houden, sommigen omdat ze heel zuinig moeten zijn, anderen omdat ze door lichamelijk ongemak of door ziekte gebonden zijn. Het zijn allebei kanten van ons leven. Wat dan in ieder geval belangrijk is om elkaar niet te vergeten. Een vakantiekaartje met goede wensen, een kaars opsteken om zegen, een telefoontje als belangstelling, zo zijn er mogelijkheden om elkaar nabij te blijven. We wensen allen een goede vakantieperiode, alle goeds en Gods zegen.

J. van Minderhout

AKTIE KERKBALANS

Voor 2012 hopen we met de opbrengst van de Kerkbalans de uitgaven te kunnen bekostigen. De opbrengsten van 2011 zijn (zoals al vermeld in de Apostelbodes van maart en april jl.) nog niet behaald. Daarom is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2012 van essentiële waarde. Door uw giften kunnen alle initiatieven doorgang vinden én kunnen we blijven genieten van onze mooie kerkgebouwen.

Alle giften zijn het hele jaar door welkom. Ook is uw kerkbijdrage aftrekbaar van de belasting. Hierover bent u in het voorjaar reeds geïnformeerd. In het septembernummer verschijnt er weer een actueel overzicht van de bijdragen voor de Kerkbalans.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Het bestuur



ZIEKENBEDEVAART



MEEDOEN MET DE ZIEKENBEDEVAART?

Zoals u weet bestaat de Kapelberg in Bergharen 700 jaar. En dat wordt gevierd! Er wordt dit jaar een groot aantal activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Voor zieken en ouderen die niet meer op eigen gelegenheid naar de Kapelberg kunnen komen, is er op zondag 9 september een bijzondere activiteit. De Stichting Kapelberg en de Zonnebloem organiseren een ziekenbedevaart voor een grote groep mensen uit het land van Maas en Waal.

HOE ZIET DEZE DAG ER UIT?

Alle deelnemers worden 's morgens vanuit verschillende plaatsen per bus vervoerd naar de Kapelberg. Daar komt u aan tussen tien uur en half elf. U wordt ontvangen met een frisdrankje en een gebakje. Tevens bent u in de gelegenheid om kaarsen te kopen die tijdens de H. Mis gezegend zullen worden.

Van elf tot twaalf uur wordt de H. Mis opgedragen. De kaarsen worden, nadat ze gezegend zijn, in de kaarsenkapel aangestoken.

Na de H. Mis wordt u per bus naar de showroom van Garage Coppes gebracht, die voor deze gelegenheid is omgebouwd tot een sfeervol restaurant. Hier krijgt u een maaltijd aangeboden die deels door verschillende horeca ondernemingen in de regio wordt gesponsord en verzorgd. De maaltijd zal naar verwachting om ongeveer 4 uur afgelopen zijn. Als besluit van deze feestelijke dag wordt u per bus teruggebracht naar de opstapplaats.

De gehele dag, dus ook in de bus, zijn vrijwilligers beschikbaar om u bij te staan. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn eveneens aanwezig. Voor deze dag wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10. Deze bijdrage dient van te voren betaald te zijn.

WIE KUNNEN ZICH OPGEVEN?

Alle zieken en ouderen met een lichamelijke beperking uit de hele gemeente Wijchen en de plaatsen Nederasselt, Overasselt en Heumen. Dit geldt dus ook voor bewoners van verzorgingshuizen. Als u in Alverna, Bergharen, Hernen of Leur gast bent van de Zonnebloem hoeft u niets te doen. U bent wellicht al door uw eigen vrijwilliger benaderd, en anders gebeurt dat binnenkort.

TOT WANNEER KUNT U ZICH OPGEVEN?

In verband met de organisatie is 31 juli de laatste datum waarop u zich kunt opgeven. Wilt u zich

opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Riet van de Berg telefoon 0487-531368
Annie Grisel telefoon 0487-532449
Ria Straathof telefoon 0487-523125

VAKANTIEVIERING ZLTO



De afdelingen 'Rijk van Nijmegen', 'Maas en Waal' en 'Maasdriel' van de ZLTO houden op zondagmorgen 1 juli 2012 wederom hun jaarlijkse ontmoetingsviering op de Kapelberg te Bergharen.

Bij deze viering zijn niet alleen de leden van deze organisatie van agrariërs van harte welkom, maar ook alle burgers uit deze streken. De viering vindt zoals voorgaande jaren plaats op een bijzondere, prachtig gelegen plek: de Kapelberg in Bergharen, die dit jaar bovendien haar 700-jarig bestaan viert. Dat geeft nog eens een extra feestelijk tintje aan het geheel. Ook het thema van deze viering heeft met dit jubileum te maken: 'bid en werk'; dat was en is immers het levensmotto van de monniken die de Kapelberg destijds stichtten en die tevens de georganiseerde landbouw naar onze streken brachten.

De ploeg en het kruis staan dus samen centraal in deze oecumenische viering. De collecte wordt



gehouden voor Moniek Zegers, om haar ontwikkelingswerk in Mauretanië te ondersteunen. Voorgangers bij deze kerkdienst zijn Marion Hartman, predikante uit Druten en Bert Oosterveer, geestelijk verzorger uit Wijchen en lid van de plaatselijke commissie 'Landbouw en Samenleving'. De zang wordt verzorgd door het liturgisch Gemengd Koor uit Ewijk, onder leiding van Nico Adriaens. De viering begint om half elf; bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de protestantse kerk van Bergharen.



STELLINGEN VAN DE THOMASVIERING VAN 2 JUNI 2012 "FREE YOUR MIND"

Op 2 juni is er in de Abt in Wijchen een Thomasviering geweest met als thema "Free your mind". Hoe kun je zelf vrij worden en hoe kunnen we anderen helpen vrij te worden. Zoals gewoonlijk hebben we rondom het thema Bijbelteksten gezocht en daarbij stellingen gemaakt. De kerkgangers kunnen na de stelling een rood of een groen kaartje omhoog houden en laten daarmee zien of ze het eens of oneens zijn met de stelling.

Hier volgen twee stellingen, misschien geschikt voor een keer aan de keukentafel?

Pastor: In de bijbel, zowel in het oude als het nieuwe testament, staat vaak iets geschreven over vergeving. Mensen die elkaar wel of juist niet vergeven. Jezus die zonden vergeeft en een nieuwe kans geeft. In het evangelie van Johannes kun je lezen over mannen die een vrouw bij Jezus brengen. Ze hebben haar betrappt toen ze bij een andere man was en willen dat Jezus haar straf geeft voor de fout, de zonde, die ze volgens de wet heeft gedaan. Jezus wil niet meteen antwoord geven: "Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.'" Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?' 'Niemand, heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.'
Jongere: We doen allemaal dingen niet goed. Je kunt het fouten of zonden noemen, maar ik vind zonden wel een zwaar woord.

DE OVERSPELIGE VROUW - BY JEZUA



In dit verhaal geeft Jezus de vrouw geen straf, maar vraagt alleen of ze haar leven wil veranderen. Zij krijgt van Jezus een nieuwe kans.

Ook wij kunnen aan elkaar een nieuwe kans geven. En verder geeft onze kerk in het sacrament van boete en verzoening, de biecht, de mogelijkheid om een nieuwe start te maken. Is dat echt waar? Kun je de dingen die niet goed zijn gegaan in je leven loslaten. Kun je, na een persoonlijk gesprek of biechtgesprek, je zonden helemaal achter je la-

ten en met een schone nieuwe bladzijde beginnen? Wat denken jullie ervan?

De eerste stelling is:

AL JE FOUTEN EN MISSTAPPEN NEEM JE HEEL JE LEVEN MEE.

Jongere: Bij de vorige Bijbeltekst vraag ik me toch ook af wat die mannen daarna gedaan hebben. Zouden ze er nooit meer op terug gekomen zijn? Hebben ze de vrouw in het dorp echt een nieuwe kans gegeven, toen ze liet zien dat haar leven door Jezus veranderd was? Of hebben ze 's avonds op het dorpsplein nog jaren doorgeroddeld. Als een ander je een streek geleverd heeft, is het wel makkelijk om te zeggen: 'Oké, we praten er niet meer over, we doen net of het niet gebeurd is en gaan weer verder', maar kunnen wij het dan echt achter ons laten?

De tweede stelling bij de vorige Bijbeltekst is:

IK GUN EEN ANDER VAN HARTE EEN NIEUWE KANS EN KOM ER NIET MEER OP TERUG.

Ineke Wintjes

GEDACHTE: WIE WIL DAT NIET?

Wie wil dat niet:
een schone lei
geen zak met ballast meer
zwaar om je nek.
Maar je kop in de wind
als een vogel zo vrij
je leven op orde
en jij op je plek.
Ja, wie wil dat niet?

Wie wil dat niet:
weg van de tijd
geen dikke stapels meer
van 'nog te doen'.
Alles anders en nieuw
schoon en bevrijd
met dat lentegevoel
van het sappigste groen
Ja, wie wil dat niet?

Wie wil dat niet:
alles weg wat je hindert
van jaren bewaren
wat je mee hebt gesleept
naar huizen en steden
die last van 't verleden.
Wie wil dat niet
dat dat weg wordt gestreept?

Wie wil dat niet:
Dat wat je remt
wat je dagen verduistert
je nachten verblindt
wat je doen en je laten
benauwt en beklemmt
je toekomst blokkeert.
Alles weg met de wind!
Ja, wie wil dat niet!

van Paul van Vliet

EVEN IETS OVER ONS:

Hallo, wij zijn Niels Engels en Jaap Ratering Arntz en wij hebben afgelopen periode stage gelopen in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen. Zelf hebben wij niks met geloof of de kerk te maken want wij zijn niet zo opgegroeid, dus zijn wij een soort van buitenstaanders. Alles binnen de kerk is dus nieuw voor ons.

Toen wij met pastor Annemarie zaten te praten over waar we het over moesten hebben voor in het blad kwam Piet Schraven binnen. Piet begon te vertellen dat hij het miste om naar de kerkdienst te gaan vanwege de situatie thuis met zijn vrouw. Toen Piet weer verder liep waren wij onder de indruk over hoeveel je geloof voor je kan betekenen. Toen kwam Annemarie met het idee om iemand te gaan interviewen. Dus we vroegen Piet en hij wou dat graag doen.

STAGEVERSLAG:

Maandag:

We maakten eerst kennis met iedereen in het gebouw. Daarna konden we gelijk door naar de repro, daar leerde we alles over het papier en de kopieermachine. Daarna mochten we door naar het archief. Daar vertelden ze hoe oud alles was en wat daar nog meer werd gedaan. We moesten zelf de jaar van de bouw van de kerk zoeken. Daarna gingen we verder met de opdracht voor de jeugd- en jongerenbladzijde.

Dinsdag:

We begonnen met het inloopcafé, we moesten de tafels dekken en wachten tot de mensen kwamen. Toen de mensen kwamen moesten we hun koffie of thee inschenken. Er was iemand jarig dus er werden ook lekkere dingen klaar gelegd. Het was heel gezellig, iedereen zat met elkaar te praten. Toen we daarmee klaar waren gingen we met Annemarie praten over hoe en wat. Daarna konden we weer verder met de jeugd- en jongeren bladzijde.

Woensdag:

We begonnen de dag met een kerkdienst. Het was voor ons allebei de eerste keer. Alles was nieuw. De bedoeling voor daarna was met de tuinploegdienst mee lopen. Maar daarvoor zat het weer tegen. Dus kregen we een korte rondleiding in het museum door Henk Toenders. Daarna hadden we een interview met Piet Schraven. De vragen ging over het geloof van Piet.

Donderdag:

We liepen donderdag met de bloemendienst mee. We moesten bloemen vervangen. We kwamen te kort, dus we gingen naar de markt. We hadden bloemen gekocht. We moesten de

bloemen op een kunstige manier in de vazen schikken. Daarna konden we weer verder met het parochieblad en het interview uittypen en afronden.

Vrijdag:

We hebben gekeken bij een uitvaart, en verder het Maaswaalboekje afgerond.

PIET SCHRAVEN



WANNEER EN WAAROM BEN JE GAAN GELOVEN?

Piet gelooft al zijn hele leven in de katholieke kerk en in God, omdat hij zo is opgevoed in zijn eigen dorp. Pas toen hij met militaire dienst naar Indonesië moest, kwam het geloof echt, omdat er daar dingen waren gebeurd waarbij hij voelde dat hij door iets of iemand beschermd werd. Daardoor was hij nergens bang voor, hij wist dat hij geholpen werd en mensen wilden daarom bij hem zijn.

WAT BETEKENT HET GELOOF VOOR JE?

Door het geloof heeft hij rust, daarom gaat hij vaak naar de kerk of gaat hij thuis bidden. Hij beschouwt zijn vrouw, kinderen en zijn kleinkinderen als zijn rijkdommen. Hij is er van overtuigd dat alle geloven door de zelfde poort kunnen. Daarmee bedoelt hij de protestanten en katholieken. Elke avond bidt hij en elke dag als hij wakker wordt. Dat doet hij thuis.

WAT BETEKENT DE KERK VOOR JE?

Hij komt naar de kerk voor de rust. In de loop van de jaren wordt er steeds meer dingen veranderd voor de jeugd. Daar heeft hij geen problemen mee maar hij vindt het wel jammer. Want het gaat te snel voor de ouderen en te sloom voor de jongeren. Het wordt steeds rommeliger en de muziek gaat steeds harder.

HEB JE OOIT GETWIJFELD AAN JE GELOOF?

Nee, want hij werd katholiek opgevoed. Hij groeide op in een klein dorpje. Je wist niet beter als katholiek. Hij stond er nooit bij stil. Maar iedereen heeft zo zijn eigen mening over het ge-

loof. Hij denkt soms wel dat het niet waar kan zijn wat er in de bijbel staat. Je gelooft waarin je wilt geloven.

HEEFT JE GELOOF JE VERANDERD?

Pas toen Piet in dienst ging veranderde voor zijn gevoel het geloof; hij merkte toen pas dat er echt iemand was die op hem lette. Door zijn geloof is hij veel dankbaarder voor het leven en daarom kijkt hij iedere dag als hij aan het bidden is wat hij beter had kunnen doen.

WAT IS DE ZIN VAN HET LEVEN?

Als hij goed kan zijn voor anderen vind hij het leven zinvol.

HOE WIJ NA HET INTERVIEW NAAR HET GELOOF KIJKEN.

We weten nu veel meer van het geloof zelf want we wisten er eigenlijk nog helemaal niks van. Ook hebben we veel meer respect voor mensen die geloven zoals Piet omdat we niet wisten dat het zoveel voor ze kan betekenen. En dat met rijkdom ook kinderen en kleinkinderen worden bedoeld. Dat het gaat om liefde met de medemens.

Niels en Jaap



Niels en Jaap in de klokkentoren van de Antonius Abtkerk in Wijchen

O JA!

Ter afsluiting van de stageweek zijn Niels en Jaap nog op ontdekkingstocht geweest in de toren bij de klokken en op de zolder van de kerk. Ik ging ze voor (soms met knikkende knieën) op steile, hoge ladders en smalle, krakende planken. En zaten er niet ook vleermuizen? In ieder geval was het voor alle drie een leuke afsluiting van een bijzondere week. En er is nog flink wat gelachen toen de foto's terug gekeken werden ...

pastor Annemarie Gooiker

INLOOPCAFÉ

Ons café is op dinsdagmorgen 17 juli, 31 juli en 28 augustus weer open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Waldi, Annie, Nel en Gerda



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



Die daar. Die heeft vast wel even voor het woord van God.

DROOM VAN EEN BISCHOP



AURELIUS AUGUSTINUS. DE GOEDE GEUR VAN CHRISTUS. PREKEN OVER HEILIGEN. INGELEID, VERTAALD EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR ARIE AKKERMANS, ELISABETH VAN KETWICH, VERSCHUUR EN HANS VAN REISEN. (DAMON, BUDEL 2010) 384 PP. ISBN 9789055739844, €44,90.

Menig bisschop zou er niet van durven dromen dat zijn preken over zestienhonderd jaar nog gelezen en vertaald worden. We kennen de inhoud van Augustinus' dromen hieromtrent niet. Wel moet de aanwezigheid van stenografen in de kerk hem er in de loop der jaren bewust van hebben gemaakt dat zijn woorden langer zouden doorklinken dan de nagalm van de basilica's waar hij preekte.

De lange echo van Augustinus' preken is niet in de eerste plaats te danken aan de verkondiging van abstracte en tijdloze inzichten. De rijke resonans van zijn predicaties lijkt eerder verbonden met Augustinus' warme persoonlijkheid die doorklinkt in zijn woorden. Wie zijn preken leest hoort een betrokken bisschop die het geloof verkondigt. Als ervaren docent en retor weet Augustinus echter als geen ander dat het belangrijk is om de juiste woorden te kiezen, afgestemd op het publiek en de actualiteit van het moment. Niet om mensen naar de mond te praten. Wel om zijn gehoor daadwerkelijk te stimuleren, te troosten en te onderrichten.

Sinds enkele decennia wordt Augustinus' verkondiging door de vertalers van het Augustijns Instituut te Eindhoven voor een groter publiek toegankelijk gemaakt door een reeks van uitgaven. Ze zijn de hedendaagse lezer behulpzaam met een vakkundige thematische selectie, een helder commentaar en inleiding.

Zijn preken over heiligen nemen een bijzondere positie in. Ze zijn uitgesproken bij gelegenheid van feestdagen die onder het volk bijzonder populair waren. De verering van deze martelaren gaven in Noord Afrika aanleiding tot een bonte religieuze praktijk van dodenmalen bij de graven, van reliekverering en van wondertekenen op voorspraak van de heiligen.

Augustinus maakte soms van de gelegenheid gebruik om uit te weiden over een actuele thematiek. Een voorbeeld hiervan is de preek bij de feestdag van de Maxulitaanse martelaren waarin Augustinus de standvastigheid en de zelfbeheersing van de heiligen prijst. Hij typeert ze als soldaten van Christus, maar houdt zijn gehoor ook voor dat standvastigheid iets anders is dan hardheid.

Augustinus onthult voor de hedendaagse lezer niet

alleen markante details van de liturgie in een 5^e-eeuwse christengemeenschap, maar geeft ook blijk van zijn pastorale bezorgdheid om zijn kudde. Hij besluit de preek immers aldus: 'We hebben naar een lange lezing moeten luisteren en de dag is kort. Daarom mag ik niet ook nog eens met een lange preek veel van u vergen. Ik weet dat u geduldig hebt geluisterd. Door zo lang te staan luisteren hebt u als het ware met de martelaar mee geleden. Laat wie u hoort, van u houden en u bekransen!'

Augustinus' retorische genius doet van zich spreken wanneer hij zich in een preek bij gelegenheid van de bekering van Paulus bedient van medische beeldspraken. Hij maakt er gebruik van om aan zijn gehoor op aansprekende en begrijpelijke wijze de theologie van bekering en verlossing uit te leggen. Christus is de arts, Paulus wordt genezen van zijn ziekte.

De bundel ontleent zijn titel aan een preek bij het feest van de heilige Agnes. Augustinus vermaant zijn kudde de heiligen niet als goden te aanbidden. Hij spoort ze aan in hen Christus te vereren. De martelaren verspreiden de aangename geur van Christus wanneer ze ten prooi vallen aan vervolging: 'hoe meer ze worden gebroken, des te meer verspreidt zich de geur.'

Patristiek (studie van kerkvaders en hun theologie) houdt zich niet alleen bezig met een vastomlijnde en bekende verzameling van teksten. Onder de vertaalde preken zijn ook enkele recente ontdekkingen te vinden. Zo kon aan de hand van een vondst uit 2007 in een bibliotheek in Erfurt een verbeterde versie van een preek voor het feest van Felicitas en Perpetua worden gepresenteerd, waarvan in deze bundel de Nederlandse vertaling.

De nieuwkomers laten zien dat we er niet te snel vanuit moeten gaan dat we het oeuvre van Augustinus als kerkvader kennen en doorgronden. Zijn werk brengt steeds nieuwe facetten van de vroeg-christelijke geloofspraxis aan het licht. Het laat iets zien van de wijze waarop de Kerk deel uitmaakte van de toenmalige samenleving. Zijn werk getuigt van zijn gedrevenheid om te midden van de veelvormige laatantieke cultuur vanuit een eigen identiteit als christenen in gesprek te blijven met de actualiteit van de samenleving.

De vertalers hebben ervoor gekozen om de tekst geschikt te maken voor mondelinge voordracht. Augustinus' Latijnse zinnen zijn daarom soms in de vertaling gesplitst en van beperkte lengte. De vertalers dragen er met deze keuze echter toe bij dat Augustinus door zijn preken nog steeds gemeenschappen van christengelovigen kan inspireren, troosten en bemoedigen. De droom van iedere bisschop!

Martin Claes

NIEUW PASTORESTEAM

Op zondag 23 september wordt om 10.00 uur in de Antonius Abtkerk van Wijchen de apostelviering gehouden. Dit keer krijgt die viering een speciaal karakter omdat bisschop Mgr. A. Hurkmans onze pastoor (Martin Claes) officieel komt installeren en tegelijkertijd het vernieuwde pastoresteam (met de priesters Ben Frie SJ en Bas van Dijk) zal presenteren. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting.

FRANCISCUS EN DE PASTOOR

HERPLAATSING FRANCISCUS RELIËF EN PASTOORSINSTALLATIE MARTIN CLAES

We zijn blij dat het Franciscus-reliëf dat lange tijd zo'n prominente plaats innam in Wijchen nu weer een mooie herbestemming kan krijgen in de vorm van een monument in de tuin van het parochiecentrum aan de Oosterweg. In het vorige nummer van de Apostelbode lazen we dat de financiering ervan deels door de Gemeente



fotomontage

Wijchen voor haar rekening wordt genomen en dat we voor het resterende bedrag op zoek zijn naar gulle gevers.

Op 23 september zal mgr. Hurkmans komen om tijdens de Apostelviering Martin Claes als pastoor te installeren en het vernieuwde pastoresteam te presenteren. We zullen er een feestelijke viering van maken. Martin Claes zou het zeer op prijs

stellen om bij die gelegenheid geen cadeaus te ontvangen, en suggereert in plaats daarvan een bijdrage te geven aan de kosten van herplaatsing van het Franciscusmonument.

Hiertoe is een rekeningnummer van de parochie beschikbaar gesteld: ABN/AMRO 49.85.26.127, parochie De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen, onder vermelding van Franciscusreliëf. Bovendien zullen er op 23 september collectebussen voor dit doel in de kerk staan. Zo genieten we allen van onze rijke parochiehistorie.

FRANCISCUSGROEP – VRAAG EN AANBOD

Op zaterdag 7 juli a.s. houdt de Franciscusgroep samen met de Kringloopwinkel, op de stoep aan de Kruisbergseweg, een buitenmarkt. Met gave, goed bruikbare spullen van Vraag en Aanbod, aangevuld met eigen bijzonderheden wordt dat zeker een interessante markt. De opbrengst is dit jaar voor de plaatsingskosten van het Franciscus-reliëf in de tuin van het parochiecentrum. Dus, een dubbel motief om op 7 juli vanaf 10 uur naar die markt te komen.

50 JAAR PRIESTER EN MISSIONARIS

Op zondag 10 juni j.l. hebben wij het 50-jarig priesterfeest van pater Folkert Kruis gevierd in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Deze viering werd om elf uur gehouden. De plechtige Eucharistieviering met opluistering van de gezangen door het Parnassuskoor onder leiding van de heer Engels stond in het teken van dankbaarheid. Door de jubilaris werd veel dank gebracht aan God, die hem in staat heeft gesteld dit mooie werk te mogen doen. Dank aan de vele Wijchenaren, die hem met financiële middelen ondersteund hebben en zij, die vorig jaar vele materialen voor zijn technische school geschonken hebben. Hij was er gelukkig mee. Na deze viering was er nog een kleine receptie



in de tuin van het parochiecentrum, waar de mogelijkheid was hem een hand te drukken en te genieten van de verhalen van de jubilaris.

Het is de bedoeling dat pater Folkert Kruis rond 20 augustus a.s. weer terug gaat naar Kenia, waar zijn 'thuis' is.

Wij wensen hem alle goeds toe in Kenia en dat hij nog een aantal jaren mee kan werken op de plaatsen waar hij nodig is.

Pastor Hennie Witsiers

VASTENAKTIE 2012

Zoals u weet heeft de Werkgroep Vastenactie van onze parochie zich ingezet voor de watervoorziening in Ghana en Tanzania. Deze twee projecten zijn door de Landelijk Vastenactie erkend als projecten eigen doel voor de parochie "De Twaalf Apostelen".

Vele vrijwillig(st)ers hebben zich dit jaar weer ingezet om te collecteren in de laatste twee weken van de Veertigdagentijd. Niet in alle wijken is de collecte huis aan huis gehouden kunnen worden, maar een aantal personen heeft het zakje mee naar de kerk genomen en het zakje daar in de daarvoor bestemde bussen gedaan.

Inmiddels is de opbrengst geteld en willen wij u op de hoogte stellen van de opbrengst.

Deze is als volgt:

Contante opbrengsten:

H. Antonius Abt Wijchen	€ 5.716,97
Emmanuel Wijchen	€ 291,82
H. Paschalis Baylon Woezik	€ 2.427,51
H. Jozef Alverna	€ 561,33
La Verna Alverna	€ 563,00
H. Antonius Abt Nederasselt	€ 784,63
H. Antonius Abt Overasselt	€ 3.238,07
H. Georgius Heumen	€ 1.026,49
H. Anna Bergharen	€ 145,00
H. Judocus Hernen	€ 647,00
H. Damianus Niftrik	€ 730,24
H. Victor Batenburg	€ 450,00
De Elsthof	€ 20,00
Individueel	€ 145,00
Caritas Wijchen	€ 4.550,00

Totaal contant ontvangen	€21.297,06
Ingeleverde machtigingen bij de parochie	€ 4.438,00

Voorlopige totale opbrengst	€25.735,06
-----------------------------	------------

=====

Er kunnen ook machtigingen rechtstreeks naar de Landelijke Vastenactie gezonden zijn.

In september krijgen wij daar een overzicht van. Hartelijk dank voor uw bijdrage en de beide projecten kunnen hiermede uitgevoerd worden. De mensen aldaar krijgen schoon drinkwater, wat voor de gezondheid erg noodzakelijk is.

Werkgroep vastenactie van de parochie

VASTENAKTIE

Cordaid

MUSEUM RELIGIEUZE KUNST UDEN

Graag wijzen wij u op een bijzondere tentoonstelling, eigenlijk meer een integraal project van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

Tussen 16 juni en 11 november staat daar de boom centraal. De boom in de kunst, in de religie en in de natuur. Bij dit project heeft het museum de omliggende natuur betrokken door in de Maashorst acht Stille Getuigen te bouwen: kunstwerken van Rosé de Beer en Sjaak Langenberg die een stilteplek creëren en een combinatie lijken van een boomhut en een biechtstoel.

In het museum zelf is uniek materiaal te zien, variërend van middeleeuwse handschriften tot aan hedendaagse foto's en bijzondere filmbeelden. Vanaf 16 juni wordt ook een interactieve digitale wensboom opengesteld naar een ontwerp van Madelon Hooykaas.

Vanaf het museum loopt een rondgaande fietsroute naar de Stille Getuigen. Op die route kan natuurcentrum Slabroek aangedaan worden waar de geïnteresseerde meer informatie vindt over het gebied de Maashorst en de bijzondere betekenis van de Peelrandbreuk voor Nederland en West-Europa.

In het museum is deze fietsroute gratis verkrijgbaar. Via de website van het museum kunnen fietsen gereserveerd worden. Het museum heeft voor deze bijzondere tentoonstelling ook een toepasselijk arrangement samengesteld dat vanaf 10 juni via de website te boeken is. Via dezelfde site kan ook groepsbezoek aangemeld worden.

Daar vindt u ook de openingstijden en adresgegevens. Ons bureau ondersteunt het museum met het bekendmaken van dit bijzondere project waarbij buiten ook van binnen zit. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groeten,

Lily Hollanders tel: 06 15155197
www.museumvoorreligieuzekunst.nl



OLV ter Eik in de kerk van Meerveldhoven

zie ook pagina 12



de lapjesboom in Overasselt

Le chene a la Vierge in Bre-tange (foto Han van Meegeren)



H. GEORGIUS - HEUMEN

AFSCHEID MATHIEU JENNISKENS

Onlangs heeft de contactraad afscheid genomen van hun voorzitter Mathieu Jenniskens.

Door het vrijwilligerswerk dat Mathieu doet voor een organisatie, die mensen, die tijdens hun verblijf in het buitenland ziek worden en onder medische begeleiding weer naar hun vaderland worden gebracht, is hij vaak onderweg. Het plannen van de vergaderingen van de Contactraad werd daardoor steeds moeilijker. Mathieu werd in juni 1995 door het bisdom benoemd als lid van het kerkbestuur van de parochie H. Georgius te Heumen.

In die tijd had Heumen geen pastoor meer en werd er nagedacht over het samengaan met de parochies Overasselt en Nederasselt. Er werd een stuurgroep gevormd. Mathieu nam namens onze parochie zitting in de stuurgroep om deze pastorale eenheid mee vorm te geven.

In mei 2001 kwam de Maaskantparochie tot stand, met een bestuur en in elke geloofsgemeenschap een beheerscommissie. Mathieu werd voorzitter van de beheerscommissie in Heumen.

In september 2010 is de Maaskantparochie opgegaan in de nieuwe parochie "De Twaalf

ZIEKENMIDDAG -ONTMOETINGSMIDDAG



Op zaterdagmiddag 8 september is er weer een ontmoetingsmiddag voor ouderen en zieken parochianen van Nederasselt en Overasselt. Parochianen uit Heumen zijn ook welkom.

Dit jaar is het weer in Nederasselt in "Ons Huis" van 14.30 tot 16.30 uur in de grote zaal. Dus ruimte voor rolstoelen en scootmobiels.

De voorganger is Pastor Aloys van Veldhoven en het kinderkoor komt zingen.

Na de dienst, die het thema heeft: "Zonder elkaar is iedereen alleen" is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij een gratis kopje koffie of thee en een borreltje. Heeft u geen vervoer, bel telefoon nummer 024-6222278 van de vrijwillige thuishulp.

Het pastoraat van nabijheid

apostelen". De beheerscommissie werd contactraad. Ondanks het feit dat Mathieu moeite had met de steeds groter wordende parochie, werd hij toch weer voorzitter van de contactraad.

Mathieu heeft zich al die jaren met veel enthousiasme en gedrevenheid ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Hij beheerde het onderhoud van het kerkgebouw en kerkhof en had contacten met de werkgroepen, regelde ieder jaar de Actie Kerkbalans.

Mathieu blijft wel actief in de werkgroep onderhoud kerkhof en met het bouwen van de kerststal. De bezorging van de Apostelbode blijft hij ook organiseren. Wij bedanken Mathieu voor al die jaren, dat hij zich heeft ingezet voor het besturen van onze geloofsgemeenschap en zijn blij dat hij actief blijft in diverse werkgroepen.

Contactraad H. Georgius Heumen



DOPEN

8 juli 2012
Finn Zwartjes



DANKVIERING EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

De dankviering van de eerste-communicanten en vormelingen uit Overasselt werd gehouden met Pinksteren op 27 mei j.l. De lezingen en de voorbeden die de kinderen oplazen stonden in het teken van het thema van de communie "puzzelstukjes" en het thema van het vormsel "wijs mij de weg". Het gemengd koor zorgde voor de muzikale omlijsting. Traditioneel sluiten de communicanten het eerste-communietraject af met een tuinfeest bij pastor Aloys. De vormelingen sluiten het vormseljaar af met pannenkoeken eten bij pastor Aloys.

Werkgroepen eerste communie en vormsel



Eerste Heilige Communie 22 april 2012

Van links naar rechts: Hilde Arts, Jacco Arts, Aukje Klaver, Noa Arts, Josefien Bloemendal, Sven van Langen en Anne Hopman



Vormsel 14 april 2012

Voorste rij van links naar rechts: Pastor van Velthoven, Rosalynn Janssen, Jenny Duighuisen, Toby Derks, Bas Reichgelt, Bryan Gijsbers, Joep van de Groes, Bart van Wagenberg, Teun Kessler(Heumen)
Achterste rij van links naar rechts: Noor Jansen, Femke van Dijk, Tara Thelosen, Silvie Nicolassen, Britt Groenen, vormheer kanunnik Mennen, Harm Kersten(Heumen)

VORMSEL 2012

Er mag wel gezegd worden dat het een geslaagd vormsel is geweest met heel veel lol.

Het leukste vond ik het uitstapje naar het klooster in Megen en de film over het leven van Jezus en natuurlijk het pannenkoeken eten bij Aloys thuis. Ook de mis was erg leuk. Nu kunnen we op een leuke tijd terug kijken met vooral heel veel lol. Hopelijk heeft iedereen het zo leuk gehad.

Groetjes Bryan

Hallo allemaal,

Wij hebben van het vormsel veel geleerd en we vonden het erg interessant. Ook de bijeen-

komsten op de woensdagmiddag waren leuk en zeker ook gezellig. Het klooster in Megen was ook interessant en we hebben er ook veel geleerd. De mensen daar waren ook aardig en ze vertelden veel.

Groetjes, Sylvie, Tara, Femke en Britt



PASTOR VAN VELTHOVEN ZIET ABRAHAM



Op donderdag 21 juni 2012 heeft pastor Aloys van Velthoven zijn 50^e verjaardag gevierd. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven weten wij nog niet waarmee hij die dag precies is verrast. Wel hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat Abraham de gehele dag in eigen persoon aanwezig zal zijn. Verder is bekend dat de pastor 's avonds om 19.00 uur voorgaat in een eucharistieviering uit dankbaarheid in de kerk van Overasselt. Hierbij zal ook zijn familie aanwezig zijn. Namens de geloofsgemeenschap zal hem daarna een cadeau worden aangeboden. Maar ongetwijfeld staan hem op deze bijzondere dag nog meer verrassingen te wachten.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



buurtgenoten hebben pastor Aloys verrast met een Abraham bij zijn deur



DOPEN
8 juli 2012
Guus Janssen
Ties Arts



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD NEDERASSELT

Op dit moment zijn de mensen van de bouwcommissie bezig met de voorbereiding om nog enkele dakgoten te gaan vervangen boven de sacristie. Deze dakgoten zijn versleten en om lekkage te voorkomen worden deze goten vervangen door nieuwe. Mocht u deze zomer een loodgieter bij de kerk aan het werk zien, dan zijn ze bezig dit onderhoudswerk te verrichten.

Ook willen wij u er graag op attenderen dat de onderhoudsploeg voor het schoonhouden van het kerkhof en de tuin rondom de kerk regelmatig aan het werk is. Het ziet er dan ook piekfijn uit, want het onkruid krijgt geen kans om zich te verspreiden.

Namens de contactraad en alle parochianen bedankt



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ez 2: 2-5 ✧ Tweede lezing: 2 Kor 12: 7-10 ✧ Evangelie: Mc 6: 1-6 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Amos 7: 12-15 ✧ Tweede lezing: Ef 1: 3-14 ✧ Evangelie: Mc 6: 7-13 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jer 23: 1-6 ✧ Tweede lezing: Ef 2: 13-18 ✧ Evangelie: Mc 6: 30-34
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>in het teken van de 4Daagse</i> Gelegenheidskoor Herman Mulder/Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gospeltrio Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gospeltrio Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Werkgroep Gebedsviering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Seniorenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Koor onbekend Ben Frie</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Koor onbekend Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Koor onbekend Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Koor onbekend Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Koor onbekend Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>
 <p>De Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jos van Minderhout</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 2 Kon 4: 42-44 ✧ Tweede lezing: Ef 4: 1-6 ✧ Evangelie: Joh 6: 1-15 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex 16: 2-4, 12-15 ✧ Tweede lezing: Ef 4: 17, 20-24 ✧ Evangelie: Joh 6: 24-35 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 1 Kon 19: 4-8 ✧ Tweede lezing: Ef 4: 30 - 5: 2 ✧ Evangelie: Joh 6: 41-51
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Ben Frie</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep Gebedsviering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep WoCo viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zaterdag 18.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie <i>op de Kapelberg</i> Koor onbekend Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Koor onbekend Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Koor onbekend Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Koor onbekend Herman Mulder</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Koor onbekend Herman Mulder</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Koor onbekend Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>De Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Spr 9: 1-6 ✧ Tweede lezing: Ef 5: 15-20 ✧ Evangelie: Joh 6: 51-58 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Joz 24: 1-2a, 15-17, 18b ✧ Tweede lezing: Ef 5: 21-32 ✧ Evangelie: Joh 6: 60-69 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Deut 4: 1-2, 6-8 ✧ Tweede lezing: Jak 1: 17-18, 21b-22, 27 ✧ Evangelie: Mc 7: 1-8, 14-15, 21-23
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckkoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker <i>Na afloop koffiedrinken</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst New Voice Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Koor onbekend Martin Claes</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 16.00 Eucharistie op de <i>Kapelberg Maas & Waalse bedevaart</i> Gemengd Koor/Muziekver. St. Anna Mgr. Hurkmans/Hennie/Aloys</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>op de Kapelberg</i> Koor onbekend Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Koor onbekend Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Koor onbekend Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout/ Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Koor onbekend Cees Janssen</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Koor onbekend Hennie Witsiers</p>
 <p>De Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Herman Mulder</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Ricy Loeffen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Maria Ten Hemelopneming

woensdag 15 augustus	19.00 uur	Eucharistieviering op de <i>Kapelberg Bergharen</i> . Aloys van Velthoven / Hennie Witsiers.
woensdag 15 augustus	19.30 uur	Eucharistieviering op de <i>Molenberg Wijchen</i> . Soli Deo Gloria (Heren) / Gelegenheidsorkest. Martin Claes. → NB. Om 19.00 uur start de processie vanuit de Antonius Abtkerk.

Thomasviering

zaterdag 01 september	10.00 uur	Thomasviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> .
-----------------------	-----------	--

Overige vieringen

maandag 02 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 03 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
donderdag 05 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 06 juli	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 10 juli	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 13 juli	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 16 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Werkgr. Gebedsviering.
vrijdag 20 juli	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Ben Frie.
vrijdag 27 juli	09.30 uur	Viering in "de Muts", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 30 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 30 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Werkgr. Gebedsviering.
vrijdag 03 augustus	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 10 augustus	09.30 uur	Viering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 13 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 14 augustus	10.15 uur	Viering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 17 augustus	09.30 uur	Viering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Ben Frie.
vrijdag 24 augustus	09.30 uur	Viering in "de Muts", Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 27 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 07 september	09.30 uur	Viering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 07 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

WANDELING FRANCISCAANSE BEWEGING

WANDELING VANUIT NIJVERDAL MET DE FRANCISCAANSE BEWEGING.

De Franciscanse Beweging organiseert samen met Open Kerk in Nijverdal zaterdag 18 augustus (10.30-16.45 uur) vanuit Nijverdal een wandeling van ongeveer 13 km. De tocht vertrekt om 11.15 uur vanuit de protestantse kerk De Regenboog (Grotestraat 127, 7443 BE Nijverdal. Tel: 0548-614000, naast de JUMBO, betaald parkeren). Nabij NS-station Nijverdal-West (bij hotel Dalzicht) is parkeren gratis. Lunchpakket graag zelf meenemen.

Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema 'Geraakt zijn'. Bij deze tocht wil-

len we stilstaan bij de wijze waarop Franciscus zich in zijn leven liet raken en hoe 'geraakt zijn' in ons eigen leven een rol speelt. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de Franciscanse Beweging.

Ontvangst met koffie/thee vanaf 10.30 uur, woord van welkom 11.00 uur, vertrek 11.15 uur. We hopen tussen 16.30 en 16.45 uur gezamenlijk af te sluiten in De Regenboog.

Kosten inclusief routebeschrijving, ter plekke te voldoen: € 5,- (€ 3,50 voor FB-leden).

Opgave: via de mail info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 0548-618282/06-29597780 (Heileen Holman).



Op 6 mei 2012 overleed op 52-jarige leeftijd **Wilma de Groot**. Altijd stond ze voor anderen klaar. Een vrouw met karakter die gezelligheid, creativiteit en veel kracht bezat. Ze genoot van mooi weer. Lekker er op uit met de camper om saampjes met Peter te genieten. Haar kinderen waren haar trots, altijd langs de lijn, zowel bij het korfballen als het voetballen. Graag ging ze zondagsmiddags naar haar moeder om onder het genot van een wijntje samen te zijn met haar familie. In een mooie viering hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Balgoij.

Geboren is **Nelly Derksen-Hendriks** op 24 maart 1930 en overleden op 19 mei 2012 te Groesbeek. Nelly kwam uit een boerengezin waar ze als jongste opgroeide met acht broers en twee zussen. Zij trouwde met Gerrit en bouwde samen met hem café de Tolbrug op met daarnaast een fruitteelt-bedrijf. Later de camping en de zaal voor feesten en partijen. Maatschappelijk en politiek bleef zij betrokken en wilde graag van het actuele nieuws op de hoogte blijven. Op 25 mei 2012 hebben wij afscheid van Nelly genomen in de H. Annakerk te Bergharen en haar te rusten gelegd op het naast de kerk gelegen kerkhof.

Op 29 mei is, na een ziekbed, veel te jong, pas 48 jaar, overleden **Marijn Peters Sengers**. Marijn die de laatste 8 jaar heeft gevochten om zijn ziekte te overwinnen door steeds opnieuw van zijn eigen kracht uit te gaan. Daardoor inspireerde hij ook anderen en kon hij vooral blijven genieten van de mooie momenten die er waren. Dit deed hij samen met zijn vrouw Karin, de twee kinderen, de familie en hun vrienden. Zij zullen hem dan ook node missen. In een sfeervolle afscheidsviering, passend bij Marijn hebben wij op 2 juni afscheid van hem genomen in de Antonius Abt te Wijchen en hem te rusten gelegd op het kerkhof.

Op 85-jarige leeftijd overleed in Wijchen **Corry Beunk-Snijders** op 31 mei 2012. Corry hield van de zee. Daar vond ze de energie die ze zo hard nodig had: altijd attentie geven, altijd opmerkzaam zijn, altijd aanwezig. Haar geloof gaf haar kracht: spontaan riep ze in haar laatste moeilijke dagen: 'Maria, help me nou toch'. Haar vader stierf al vroeg en meteen moest ze haar moeder bijstaan om het gezin met 9 kinderen op de rails te houden. Haar huwelijk met Wim gaf de kinderen het treffende beeld van beide ouders: Pa en Ma op de bank, close forever, kibbelend, maar wel hand in hand. Op 6 juni hebben we afscheid

genomen in de Antonius Abt in Wijchen en daarna begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Komend vanuit het café "de twee Linden" te Beneden-Leeuwen, in Niftrik, waar **Nelly de Wildt-van de Wert** het café "Hoogeerd" met haar man voortzette. Zij hield van korfballen en schaatsen. Schoonrijden was haar lust en leven tot op hoge leeftijd. Na het overlijden van pa ging ze meer kaarten, fietsen en lezen. Verhuizen zat in haar bloed, van Niftrik naar Overasselt en vervolgens naar Wijchen. Zij is ziek geworden, wat invloed kreeg op haar leven. Haar wens was thuis te sterven en daaraan is voldaan kunnen worden. Zij overleed op 1 juni 2012 en haar uitvaart vond plaats op 8 juni 2012 in de H. Dami-anuskerk te Niftrik. Waarna de crematie volgde.



Op 3 juni, de dag waarop hij zijn 40-jarig huwelijk zou vieren, is plotseling overleden **Theo Loermans**, in de leeftijd van 67 jaar. Na zijn, gedwongen afscheid van zijn werk op een varkensfokkerij en assistent dierenarts, is hij vrijwilliger geworden bij vele instellingen in Wijchen, welke gerelateerd zijn aan de natuur of aan hulp voor de zwakkere mens in de samenleving. Theo was een zorgzame man, voor zijn vrouw, zijn gezin en familie en iedereen die een beroep op hem deed. Op 8 juni hebben wij in de Antonius Abt te Wijchen afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats het crematorium te Beuningen.

Frans Bergman overleed op 4 juni en werd 80 jaar oud. Afkomstig uit de Woezik en gehecht aan zijn eigen thuis, samen met zijn vrouw Truus en de kinderen. Hij werkte lange tijd bij een textieldrukkerij. Later waren zijn vogels en het voetbal zijn grote hobby. Frans werd vlak voor zijn verjaardag ziek. De uitvaart hebben we voor hem gevierd in de Paschaliskerk op 9 juni waarna crematie in Beuningen.

Op 6 juni is **Nol Renkens** rustig ingeslapen, slechts 6 weken nadat we afscheid hadden genomen van zijn vrouw Trees. Nol was 85 jaar. Nol heeft als vrijwilliger, vele activiteiten binnen de geloofsgemeenschap van de Antonius Abt te Wijchen verricht en voelde zich heel betrokken bij die gemeenschap. Als kerkbestuurder, gebouwenbeheerder, collectant en als broedermeester van de Broederschap Kevelaer. De laatste jaren ging de gezondheid van hem steeds meer achteruit, zeker toen hij, na het overlijden van zijn vrouw, achterbleef, hetgeen hij niet had verwacht. Op 11 juni hebben wij afscheid van hem genomen in zijn kerk en hem daarna begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Paula Willems-Herms woonde het grootste deel van haar leven op de Koolbergseweg. Ze genoot van het buitenleven en de tuin en was een echte moeder. Ze was zorgzaam voor iedereen die op bezoek kwam. Ze maakte graag een praatje. Samen met Jan trouwde ze als eerste bruidspaar in de Paschaliskerk. De laatste jaren verbleef ze in de Weegbree waar ze een vaste plek in de huiskamer had. Ze overleed op 8 juni en werd 93 jaar oud. De uitvaart voor Paula was op 13 juni en ze is begraven op het kerkhof aldaar.

Wim Roelofs is geboren op 4 augustus 1929 en overleden op 11 juni 2012 in Venraij. Hij was trots en altijd bezig. Moeite met het ouder worden. Hij vond zoveel liefde, zoveel vriendelijkheid, iedereen is zo aardig. Zijn vraag was dan: "Waar heb ik dat aan verdiend". Wij hebben op 16 juni 2012 van hem afscheid genomen in de H. Damianuskerk te Niftrik en zijn lichaam bij zijn vrouw op het kerkhof te Niftrik te rusten gelegd.

Hent Michels is 94 jaar geworden. Leeftijd van de sterken. Niet zo groot van stuk, maar wel een sterke persoonlijkheid, een man met een

grote wilskracht. Die kracht heeft hem overeind gehouden in heel wat lichamelijk, zwakke omstandigheden. Hent had twee grote hobby's. Dansen samen met zijn vrouw Lien, tot op hoge leeftijd. Een andere grote hobby was zijn grote volkstuin, waar hij met plezier alles kweekte wat maar mogelijk was. Voor zijn gezin heeft hij gezorgd door ontzettend hard te werken, vooral als bakker. Een gezellige vrolijke mens, die van de aarde heeft genoten in dankbaarheid voor alles wat groeit en bloeit, die in vriendelijkheid samen met mensen van het leven heeft genoten. Wij zijn dankbaar voor zijn leven. Drie maanden geleden kreeg hij verzorging in St. Jozef. Hij overleed op 11 juni.

Op 12 juni 2012 is **Annie van den Berg-Dinnissen** op 63-jarige leeftijd overleden. Zij is in Nederasselt geboren als oudste uit een gezin van zeven kinderen. Nadat ze haar schooltijd had afgesloten ging ze met veel plezier in de winkel werken. In 1974 is zij getrouwd met Jo en zijn zij in hun nieuwe huis in Nederasselt gaan wonen dat ze samen hadden gebouwd. Zij kregen twee dochters en zijn de trotse grootouders van drie kleinkinderen. Na ongeveer zes jaar gestreden te hebben tegen kanker hebben wij op 16 juni in de Antonius Abt kerk van Nederasselt afscheid van haar genomen en begeleid naar het crematorium.

Nog niet bekomen van de schrik van het 'slecht nieuwsbericht' (14 juni) overlijdt **Piet Diebels** op 16 juni 2012 thuis in zijn eigen omgeving te Bergharen. Hij mocht slechts 58 jaar worden. Hij was gehuwd, vader van een zoon en dochter, trotse opa van drie kleinkinderen en een vierde kleinkind op komst. Hij heeft in de bouw gewerkt en heeft zich volledig ingezet voor zijn gezin. Zijn gezin was trots op hem. Hij heeft het goed gedaan. Op 20 juni 2012 hebben wij na de crematiedienst te Beuningen van hem afscheid genomen.



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

GEDOOPT
10 juni 2012
Teun Wessels

zoon van Frank en Maria Wessels Huisman



GEHUWD
vrijdag 25 mei

Niels Reijnen en Paula Wolters
Wij wensen Niels en Paula veel geluk toe.



VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger, welke bereid is maandelijks de Apostelbode rond te brengen in Balgoij en naar een vrijwilliger, die de organisatie van de Vastenactie op zich wil nemen. Wij zouden hier van harte mee geholpen zijn! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne van den Boogaard (024-6453933) of Hanneke Peters (024-6413782).



NIEUWE POORT VAN KERK NAAR DORPSHUIS

Inmiddels is de poort van de kerk naar het dorps huis gereed. Deze kan worden gebruikt bij gelegenheden, waarbij er na de kerkdienst gebruik gemaakt wordt van het dorps huis, zoals o.a. uitvaarten, jubilea etc. De sleutel van de poort is verkrijgbaar bij de kosteres en een beheerder van het dorps huis. Het is niet de bedoeling dat de poort permanent open is.

Hanneke Peters, contactraad J. de Doper



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Bij het Pallaskoor is men nog steeds op zoek naar een opvolger van Jan-Willem Bökkers als dirigent. Het vertrek van Jan-Willem moeten we respecteren, maar dat neemt niet weg dat het jammer is. Anderzijds kijken we met veel plezier terug op de periode waarin hij het Pallaskoor op een deskundige en plezierige manier heeft geleid. Daarvoor hulde en dank aan Jan-Willem en uiteraard wensen we hem veel succes bij al zijn bezigheden.
- De eerste Ontmoetingsviering na de vakantie is, zoals altijd, weer in oktober.



GEDOOPT

3 juni

Benjamin van den Boogaard

VAKANTIEPERIODE

In de vakantie zal zoals gebruikelijk iedere zondag een viering zijn. Alleen zullen deze niet opgeluisterd worden door een koor. Het gemengd zangkoor en Mazing Joy zijn van begin juli tot half augustus met vakantie.

Veel mensen gaan in deze periode op vakantie en dat betekent ook voor sommige thuisblijvers minder aanloop, zeker op zondag. Wij willen daarom u na afloop van de vieringen uitnodigen om samen een kopje koffie of thee te komen drinken.

Namens de stuurgroep pastoraat,
Ans van Erp



- Het vergaderschema van contactraad en stuurgroep voor volgend seizoen is nog niet bekend.
- Op 22 september staat de burendag op het programma. Er wordt hard gewerkt aan een mooie invulling. In de volgende Apostelbode meer nieuws hierover.
- En dan de vakantieperiode. Veel mensen gaan buiten de maanden juli en augustus op pad. En velen brengen deze periode thuis door. We wensen iedereen twee goede maanden en goed is voor iedereen anders.

Tini Poos



VANUIT DECONTACTRAAD

ENKELE BESPROKEN PUNTEN TIJDENS DE VERGADERINGEN VAN. 07-03-2012, 16-04-2012 EN 23-05-2012.

• Mededeling vanuit de Apostelbrede vergadering.

Het Parochiebestuur uniformeert momenteel de regelingen binnen de parochie. Na realisatie van de fusie zijn de diverse regelingen geïnventariseerd en er blijken grote verschillen in uitvoer te zijn. Een voorbeeld van een geüniformeerde regeling is de vergoeding die wordt uitgekeerd aan koren, dirigenten en musici.

• Jongerenkoor.

Jan-Willem Bökkers stopt per 1 juli met het begeleiden van het Jongerenkoor vanwege uitbreiding van zijn functie als molenaar. 1 juli wordt de laatste viering opgeluisterd onder zijn begeleiding. Het afscheid van Jan-Willem wordt centraal geregeld. Het Jongerenkoor gaat door, het is nog niet bekend wie Jan-Willem opvolgt. Jan-Willem, bedankt voor het jarenlang enthousiast en deskundig begeleiden van het Jongerenkoor. Wij wensen jou een voorspoedige toekomst toe.

• Schilderwerk.

In de week na Pinksteren worden binnen schilderwerkzaamheden verricht. Buiten zullen een aantal zwakke plekken worden bijgewerkt; in 2013 wordt het buitenschilderwerk grondig uitgevoerd.

- Taakverdeling pastores en vieringschema.

Zoals inmiddels bekend is het Pastoresteam uitgebreid. Na 15 juni is meer duidelijk over de taakverdeling van de pastores en het vieringschema.

• Kapelberg Bergharen 700 jaar.

In 1312 kochten de Cisterciënzer monniken van de abdij Alten Camp in Duitsland een stuk grond in Bergharen waar zij de grondslag hebben gelegd voor wat de Kapelberg vandaag de dag is. Dit jaar bestaat de Kapelberg in Bergharen 700 jaar. Tijdens dit jubileumjaar worden tal van activiteiten georganiseerd. Annemarie Gooiker heeft het boek 'Het zwaard van opa Tio' geschreven, een verhaal over de geschiedenis van de Kapelberg. Indien u uitgebreidere informatie wenst, kunt u de website www.mariakapelbergharen.nl raadplegen.

Met vriendelijke groeten,
Contactraad Alverna



DOPEN

3 juni

Vincent Stoop (Nijmegen)

EERSTE COMMUNIE

Jelle, één van onze communicanten, heeft een klein verhaaltje gemaakt over de voorbereiding op de communie in onze parochie:

SPEURTOCHT

We hebben dit met heel onze klas gedaan, dus ook de kinderen die niet de communie deden. Het was toch moeilijk op het laatst, want we moesten een raadsel oplossen. Toch was het leuk.

HET KERSTSPEL

Het kerstspel was ook leuk. We hebben het spel "de vier lichten" 4x gespeeld. Bij La Verna, Portiuncula, in de kerk en bij ons op school. Daar hebben we een kortere versie gespeeld.

Bij La Verna was het iets leuker dan bij Portiuncula, want bij Portiuncula was het klein.

Iedereen had z'n eigen taak.

DE DOOP VAN GIJSJE



We speelden een doop na met Gijsje (een pop). Ik was papa en Lara was mama. Er waren ook heel veel familieleden, het was net echt!

BIDDEN

Iedereen kreeg een (nep) kaars, daar moest je een gebedje op schrijven. Later werden deze in de doopkapel opgehangen.

GOEDE WEEK EN PASEN

Samen met onze klasgenootjes, hebben we het verhaal van Witte Donderdag nagespeeld.



Bij een paar kinderen werden door pastor Cees (Jezus) de voeten gewassen. Toen gingen we samen lekker eten en naar het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen luisteren.

Jelle

Na 6 drukke maanden van voorbereiding met hun ouders, kindermiddagen in de kerk, maar ook op school samen met juffrouw Agnes, juffrouw Ingrid en hun klasgenootjes hebben 17 kinderen uit groep 4 op 22 april jl. hun Eerste Communie gedaan.



Lara Buijs – Meike Derks – Nick Janssen – Matthijs Man – Luuke Pauwels – Mees te Poel – Mitch Albers – Dieuwertje Arts – Koen Jansen – Sep Kamps – Hanneke Sengers – Bram van der Burgt – Kevin Franssen – Jenno Hendriks – Jelle Hock – Boyd Ruzette en Remon Verbeeten.

Tijdens de communieviering is ook het spaarbedrag van de kinderen van groep 4 bekend gemaakt. Een

cheque van € 619,42 hebben zij overhandigd aan Sally en Casey, voor hun Stichting: Casey Troy Foundation.

Dit bedrag hebben ze de afgelopen maanden samen bij elkaar gespaard, thuis in een spaarhuisje, maar ook met het spelen van het Kerstspel in La Verna, Portiuncula en bij ons in de kerk. Geweldig gedaan!!!



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 12 juni j.l. zijn de volgende punten aan de orde gekomen.

- Na het welkom van de voorzitter is er een voorstelronde omdat Ben Frie - als eerst aanspreekbare van onze geloofsgemeenschap - ook graag namen bij de gezichten heeft.
- Cara Smeele trakteert omdat zij ons gaat verlaten. Ze verhuist naar Nijmegen.
- Elisabeth Goossens moet wegens huiselijke omstandigheden haar lidmaatschap van de Stuurgroep afronden en vraagt zich af of lid-

maatschap van de contactraad dan nog zinvol is.

- De agenda vroeg om een terugblik op de Veertigdagentijd en Pasen. Met een paar kanttekeningen zien we terug op een goede tijd.
- De viering op de Kapelberg op 2^e pinksterdag was druk bezocht, het stralende weer zal daar zeker aan bijgedragen hebben.
- De viering op 15 augustus op de Molenberg. Voor bepaalde zaken die voorheen door de molenaar (Jan-Willem Bökkers) werden gedaan, moet iemand anders gezocht worden, iemand die min of meer van de hoed en de rand weet.
- Naar aanleiding van het reglement van het

bisdom over inrichting van priesterkoren was er discussie over de plaats van het koor in de liturgie. Er zal met een goede communicatie gezocht moeten worden naar wat er kan en mag.

- De contactraad gaat akkoord met de vraag van het parochiebestuur om voor onze eigen vrijwilligersbijeenkomst ook degenen van "Parochie Algemeen" uit te nodigen die geen vrijwilliger zijn in een van de 12 kerkgemeenschappen. Het organiseren van een vrijwilligersavond is los daarvan al lastig, we zijn met zo velen dat er bijna geen geschikte accommodatie te vinden is. We zoeken naar een acceptabele oplossing.

- Op 28 augustus is onze eerste vergadering na de zomervakantie. We wensen iedereen een goede tijd tot die datum, al dan niet in Wijchen.

Annie Kloosterman



VORMSEL

Op 26 mei hebben 29 personen het sacrament van het vormsel ontvangen:

Bart Bloemendal, Aron Beunk, Cizanne Donker, Deborah Gonzalez Fernandez, Sofie Groen, Fleur Groenen, Sjoerd Grubben, Riana Hendriks, Renske van Heumen, Maryse Hol, Karlijn Janssens, Justin Keizers, Rosina Klabbers, Takhira Limbrug, Corné Loeffen, Tram Nguyen, Tessa Nieling, Anouk Peters, Sandra Pham, Wesley Sanders, Axel Schook, Sean Schröder, Thijs Sengers, Brigit Steetzel, Jozine van Teeffelen, Esmeralda Wiene, Mikky de Wildt, Gerwen Wintjes en Michael Yousef.

Gefeliciteerd namens de redactie

IN MEMORIAM ZR. LEONIE VAN UFFELEN

Zr. Leonie overleed op 31 mei 2012. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor onze medeparochianen. Velen zullen haar kennen van het bezoeken van nabestaanden. Later is zij zich ook gaan inzetten voor het bezoeken van onze zieken, zowel thuis als ook in ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Zr Leonie was een rustige, vriendelijke, aimabele vrouw, die goed kon luisteren. Naast haar taken in de kloosterorde, wilde zij ook graag sociale contacten onderhouden buiten de orde. Ons ziekenpastoraat was erg blij met haar inzet en met haar zorg, kennis en kunde. Maar zij was niet alleen belangrijk voor onze zieken, ze was ook een zeer gewaardeerd lid van onze groep.

Wij zullen haar missen, maar dankbaar zijn wij, dat wij hebben mogen samenwerken met Zr. Leonie, een bijzondere vrouw.

Ziekenpastoraat Antonius Abt



GEHUWD

16 mei

Dave Selten & Chantal Koehorst

18 mei

Mike Sambeek & Vivienne Rutten



GEDOOPT

16 mei

Tijn Selten

3 Juni

Maud v.d. Heuvel

Lola Kuster

10 Juni

Jasper van Deelen



foto: Peter Timmermans



700 JAAR KAPELBERG

www.mariakapelbergharen.nl
Openluchtspel "Dor kum t'n aap
uwt d'n boom".

Onder regie van Gerrit Kistemaker is een door Rien Kolvenbach geschreven openluchtspel opgevoerd in het eerste weekend van juni. Een grote groep medewerkers, zowel spelers als vrijwilligers voor decor en allerhande hand- en spandiensten, heeft hard gewerkt om er een paar mooie voorstellingen van te maken. Het weer zat niet elke voorstelling mee, maar met de Kapelberg als podium namen de mensen dat gewoon op de koop toe. Met paraplu en regenjas en een gezonde dosis volharding (bij publiek en bij de spelers zelf!), is er genoten van het verhaal en van de acteertalenten. Leuk detail waren de kinderen uit Bergharen, die mochten figureren in het spel. Fantastisch is het om terug te horen, dat het voor alle betrokkenen een bijzondere ervaring was om de afgelopen maanden met als hoogtepunt de voorstellingen, met elkaar opgetrokken te hebben. Het was heel speciaal. Voor mensen, die het openluchtspel gemist hebben of voor hen, die het gewoon nogmaals willen beleven: De dvd is te bestellen voor 1 juli via de site of via een bestelformulier, dat in te vullen is in de buurtsuper te Bergharen.



MEDEDELING GEMENGD KOOR

In het weekend van 16 en 17 juni werd in de viering op de Kapelberg medegedeeld, dat de dirigent van ons gemengd koor, Ton de Waal, gestopt was. Gelukkig hebben we ons in deze mededeling vergist en zal na een paar weken vakantie Ton de Waal als vanouds ons gemengd koor begeleiden. Misschien verwarrend? Nou, in ieder geval eind goed al goed! Namens de contactraad wensen we het koor nog vele fijne en muzikale uren toe in onze parochie!

Pastor Annemarie



SCHOOLPROJECT KAPELBERG

Op basisschool Wingerd is een project gehouden rondom het 700-jarig bestaan van de Kapelberg. De kinderen van alle groepen wordt een lesprogramma aangeboden bestaande uit vier lessen. Zij zijn op excursie geweest naar de Kapelberg waar iemand van de Stichting wat vertelde over de geschiedenis van het bedevaartsoord, waarna de kinderen de wandeling langs de kruiswegstaties liepen en een kaarsje aan mochten steken. Op school gaat men kaarsen versieren, een drieliuk en een mozaïek maken.

Verder hebben groep 7 en 8 een film gemaakt over de Kapelberg na zelf een scenario geschreven te hebben. Deze film wordt op de laatste lesdag vertoond aan kinderen en ouders.

Daarvoor hebben de kinderen dan op de Kapelberg allerlei spellen gedaan, die te maken hebben met deze mooie en bijzondere plek, zoals: kappelletje bouwen en Beeldenstormen naspelen. Dat de schoolgaande kinderen betrokken zouden gaan worden bij dit jubileumjaar was vooraf zeker, maar dat het zo'n grootse activiteit zou worden, is boven verwachting. Zowel leerkrachten als kinderen en ouders hebben meegeholpen om er een mooie en inhoudelijk goede activiteit van te maken.

er staat meer op de volgende pagina

VRIJWILLIGERSAVOND

Voor allen, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor 'samen-kerk' zijn in onze geloofsgemeenschap St. Anna wordt er op 6 september een vrijwilligersavond georganiseerd.

Wat zou onze kerk zijn zonder: koren, bloemengroep, poetsgroep, klussengroep, kosters, lectoren, contactraad, uitvaartgroep, avondwakegroep, kerkhofgroep en bezoekgroep, de vormsel- en communiewerkgroep en de gezinsvieringwerkgroep en alle andere mensen, die bijdragen aan het pastoraat of in het onderhoud?

Lieve mensen: BEDANKT!! Komt allen naar de vrijwilligersavond op 6 september. We maken er een mooie avond van en spreken zo onze waardering uit voor het vele werk, dat er voor onze kerk vrijwillig verricht wordt.

Pastor Annemarie



VAKANTIE EN OUDERENVIERING

In augustus is er vanwege de vakantie geen ouderenviering op de eerste vrijdag.

De contactraad en pastor Annemarie wenst u en jullie allen een heel fijne en ontspannen vakantie!!! En veilig weer thuis!

STICHTING KAPELBERG OP DE HERNENSE STRATENMARKT

Op 10 juni hebben we met een kraam op de Hernense Stratenmarkt gestaan voor de verkoop van kaarsen, sleutelhangers, tassen en het boek: 'Het zwaard van opa Tio'.



VOOR UW AGENDA!!

ZIEKENBEDEVAART OP DE KAPELBERG OP 9 SEPTEMBER

Een van de werken van barmhartigheid is de zorg voor zieken. Op zondag 9 september is er daarom een ziekenbedevaart naar de Kapelberg. Vele zieken uit het stroomgebied van de Maas en de Waal worden naar Bergharen gehaald en gebracht om er samen te vieren. Na afloop wordt de mensen een lunch aangeboden op een prachtige locatie in het dorp. Onder deskundige begeleiding wordt gezorgd voor de opvang en verzorging van meer dan 400 zieken.

16 SEPTEMBER: 't HAORES VERHAOL.... GELEUFDE GIJ 'T
't Haores Verhaol team bestaande uit meer dan 125 vrijwilligers is bezig met de voorbereiding van de spectaculaire, theatrale boswandeling van 16 september 2012.

Tussen 14 en 16 uur kunnen mensen starten bij de Kapelberg. Het wordt een uniek openluchttheater in 14 delen, wandelend langs de natuurlijke podia in de prachtige stuifduinen van Bergharen. Een warm ontvangst, natuur, cultuur, geschiedenis en een mooie borrel met muziek ter afsluiting. Kom en doe een wens bij de lindboom! (zie foto van groep mensen hierboven)



Op 30 juni hebben we Sint Donatus gevierd
Al eeuwenlang heeft hij de kracht
van de donder verstierd

En als u het vol verbazing in Keulen hoorde donderen
Dan heeft u dat misschien doen verwonderen
Maar ook in die regio heeft hij gepionierd.

Als stoere romeinse soldaat
Stond hij voor zijn keizer paraat.
Maar de eis: trouwen met diens nicht

Daarvoor is hij niet gezwicht.
De dood was de strafmaat.

We brachten hem in processie een aubade
En smeekten hem om genade

Maar soms was hij blijkbaar ontstemd
en zette hij ons in ons hemd.

Onze schietgebedjes werden dan een tirade.

Een en twintig juni: de zomer begonnen

We gaan er op uit met onze vakantiebonnen

Doen we nog een reisgebedje, een schietgebedje?

Gaat de koffer zo maar in het bagagenetje?

Of denken we alleen maar aan lekker liggen zonnen?

Wij wensen u goede reis en behouden vaart
Geniet van koffie met appeltaart.

Voorkom blaren op uw rug

We zien u graag gezond weer terug

En we krijgen natuurlijk wel een kaart.

Toon van Duifhuizen

DE VAKANTIE VAN ONS GEMENGD KOOR

Een heel jaar lang alweer trokken de leden van ons koor de lange draaitrap op naar de koorzolder. Met Peter van Est als organist-dirigent zongen ze daar de vieringen met ons, in de weekenden, bij feestelijke gelegenheden en bij uitvaarten. Daarvoor zijn we het koor, alle zangers en zangeressen, en natuurlijk Peter van Est, heel dankbaar.

In de vakantieweekenden van 30 juni t/m 5 augustus heeft ons koor vrij. We wensen de koorzangers natuurlijk een goede tijd. Maar als zij in de kerk zijn, dan zullen ze de samenzang ondersteunen, het zijn immers de goede zangers en zangeressen in onze kerk.

MAANDELIJKE BIJENKOMST OUDEREN

Dinsdag 3 juli komen we weer bij elkaar. Een korte viering in de kerk daarna een gezellig koffie-uurtje. Jos van Minderhout zal daarbij aanwezig zijn. En er valt altijd zoveel te praten, dat wil je toch niet missen. Kom jij ook? Omdat de pastorie verhuurd is, gaan we de koffie drinken bij Anita in de Toekomst.

De eerste dinsdag van augustus is er vanwege de vakantie geen bijeenkomst!

MISINTENTIES JULI/AUGUSTUS

Zondag 1 juli, 11.00 uur; Jan en Bert de Kleijn, Cor van Kerkhof, Pieta Perquin-Steeg, Maria Thoonsen-Van Heumen

Zaterdag 7 juli, 19.00 uur; Wim en Gon Hebing

Zondag 15 juli, 11.00 uur; Overl. fam. v/d Aa-Broekman, Mien en Cor van Kerkhof-Gradussen, Wim en Gon Hebing, Pieta Perquin-Steeg, Gemmy Peters, Tom van Lieshout

Zaterdag 21 juli, 19.00 uur; Overl. weldoeners van onze kerkgemeenschap

Zondag 29 juli, 11.00 uur; Overl. fam. v/d Aa-Van Casteren, Jan en Bert de Kleijn, Petronella Jacobs-Van Gerven

Zondag 5 augustus, 11.00 uur; Bertha v/d Wielen-De Haan, Pieta Perquin-Steeg,

Zondag 19 augustus, 11.00 uur; Cor van Kerkhof, Pieta Perquin-Steeg

Zaterdag 25 augustus, 19.00 uur; Jan en Bert de Kleijn

Zaterdag 1 september, 19.00 uur; Overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen

Opgave misintenties maand september opgeven voor maandag 6 augustus, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, of telefonisch 0487-560540.

MARIA TEN HEMELOPNEMING 15 AUGUSTUS

In onze kerk vieren we dit Mariafeest in het weekend van 18-19 augustus.

Zondag 19 augustus wordt de Bedevaart naar Maria ter Nood Gods op de Kapelberg gehouden. 's Middags om 16 uur eucharistieviering.

MISDIENAARSUITJE 3 MEI 2012

Wij gingen met alle misdienaars uit Hernen, Bergharen en Niftrik bowlen.

Dat was super leuk... We deden de jongens tegen de meisjes.

Maar jammer... toch hadden de jongens gewonnen met net 10 puntjes meer.

Maar toch hadden we veel plezier. Daarna gingen we nog even spelen tot de friet klaar was.

Er kwam een clown en die was nep. Als je op de rode neus drukte kwam er drinken uit.

Toen kwam de friet en gingen we gezellig eten.

Ook gingen we drinken halen uit de clown en dat was heel lekker. Na het eten gingen we nog even spelen.

En toen naar huis.... Het was een dag om nooit te vergeten. Iedereen bedankt!!! Het was super.

Groetjes alle misdienaars.

Geschreven door Lobke

HET ONTMOETINGSFEEST MET ONZE VRIJWILLIGERS

Een keer heel wat anders, niet op zondagmiddag, maar op zaterdagavond. Op zaterdag 25 augustus na de viering van 19.00 uur houden we ons jaarlijkse ontmoetingsfeest voor en met alle vrijwilligsters en vrijwilligers rondom onze kerk. Zo'n bijeenkomst laat zien, waartoe ook in deze rommelige tijd een moderne gemeenschap in staat is. Zoveel vrouwen en mannen die samen de verantwoordelijkheid dragen voor hun geloofsgemeenschap. Het is fijn om in deze bijeenkomst met elkaar samen te zijn.

GEDOOPT

11 maart 2012
Sanne Verwaaijen



H. VICTOR - BATENBURG

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Na vijf maanden voorbereiding was het dan eindelijk zo ver. Zondag 3 juni was de dag voor de kinderen, die de eerste heilige communie deden. Toen we 's morgens wakker werden regende het al en het bleef maar doorregenen. Het was een trieste dag, maar de viering van de eerste communie was gepland.

Om kwart over tien waren de kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes aanwezig om de voorafgaande foto's te maken. Deze foto's werden



vanwege het slechte weer in de kerk gemaakt.

Langzaam liep de kerk vol en om elf uur kwamen de communicanten de kerk binnen

met een door hen zelf gezongen lied. Veertien kinderen met hun doopkaars in de hand kwamen van achteren naar voren en namen plaats in het priesterkoor. Pastor Jos van Minderhout en diaken Hennie Witsiers gingen in deze viering voor. Het Koor VOICE verzorgde de gezangen van deze viering. De kerk was prachtig versierd door ouders van de communicanten. Iedereen kreeg een mooi verzorgd misboekje met daarin opgenomen de teksten van de viering en de foto's van alle communicanten. Er was een goede sfeer in deze viering en wat ook gezegd mag worden is, dat de communicanten zich heel netjes gedragen hebben. Dit alles werkte mee aan een goede viering, waar iedereen

PASTORIE ONTRUIMD EN VERHUURD

De contactraad heeft inmiddels invulling gegeven aan haar voornemen de pastorie te verhuren. Bewoners worden het echtpaar Frank Schraven/Leon van den Heuvel en hun kinderen. Als u deze Apostelbode ontvangt hebben zij al hun intrek in dit pand genomen. Wij wensen hen veel woonplezier toe op deze mooie plaats in het dorp.

Het was nog een hele klus om de pastorie te ontruimen met name het afvoeren van de stokoude brandkast was een zwaarwegend karwei. Voor zover dat al niet eerder was gebeurd zijn belangrijke documenten en voorwerpen opgeborgen in het centraal archief van De Twaalf Apostelen in Wijchen. Ook hier kreeg de contactraad weer hulp van nijdere handen van vrijwilligers om de ontruiming te klaren.

IN VERBAND MET VERHUUR VAN DE PASTORIE WIJZIGT HET TELEFOONNUMMER: 024-6412627

blij op terug kijkt.

Hoe de toekomst van deze kinderen er uit ziet is nog een vraag. Wij wensen hen in ieder geval een goede toekomst met veel geluk toe.

Pastor Hennie Witsiers

VRIJWILLIGERSFEEST

In onze geloofsgemeenschap zijn wij voornemens het vrijwilligersfeest voor de jaren 2011 en 2012 te houden op vrijdag 28 september 2012. De vrijwillig(st)ers worden gevraagd deze datum reeds te noteren. Tijd en plaats zullen hen via de uitnodiging medegedeeld worden.

Met deze feestje willen wij onze vrijwillig(st)ers dank zeggen en onze waardering uitspreken voor hun bijdrage en inzet voor onze geloofsgemeenschap.

De Contactraad

BATENBURGSE DAG

Onze geloofsgemeenschap doet ook dit jaar weer mee aan de Batenburgse Dag op 29 juli 2012. De deuren van de kerk zullen voor iedereen geopend zijn om een bezoek te brengen aan onze gerestaureerde kerk. Verder is er weer de boekenmarkt. U kunt voor een lage prijs weer diverse boeken kopen en uw boekenkast met deze boeken uitbreiden. Daarnaast zal er ook koffie of thee te koop zijn.



De opbrengst van deze Dag komt ten goede aan de materiaalkosten voor de restauratie van de kerk.

Vrijwilligers en Contactraad



DE MAANDELIJKE OUDERENVIERING



Sedert enige jaren wordt in de geloofsgemeenschap van de H. Damianus in Niftrik de maandelijkse ouderenviering gehouden. De eerste jaren in de tijd dat Jos van Minderhout pastoor was, werden deze ontmoeting gehouden op de eerste woensdag van de maand.

Deze "ouderenviering" is bedoeld een ontmoeting te zijn voor senioren, die samen een keer een kopje koffie of thee willen drinken met andere dorpsgenoten. Daarbij wordt ook het wel en wee van de mededorpsgenoten besproken. Denk hierbij aan mensen die ziek zijn, aan mensen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of verpleeghuis, mensen die verhuizen van Niftrik naar -meestal- Wijchen, mensen die iets te vieren hebben, en wat verder ter tafel komt. Daarbij wordt zo nodig ook gesproken over kerkelijke zaken. Reden genoeg om hier aan deel te nemen.

Na de fusie van de parochies werd Hennie Witsiers eerst aanspreekbare pastor in Niftrik. Vanwege het feit dat de wekelijkse pastores bijeenkomst op woensdagmorgen gehouden werd, is de ouderenviering naar de eerste donderdagmorgen van de maand verhuisd, zodat hij ook daarbij aanwezig kan zijn. Door diverse omstandigheden, zoals overlijden van deelnemers, verhuizing naar Wijchen en andere redenen, is het aantal bezoekers sterk teruggelopen. In de laatste vergadering van de contactraad is de vraag gesteld om met de ouderenviering te stoppen. Als pastor van Niftrik zou ik dit heel erg vinden, omdat het contact met de Niftrikse mensen en het wel en wee van de Niftrikse mensen op een laag pitje komt. Ik wil er dus voor pleiten dat deze ouderenviering doorgang blijft vinden.

Daarom nodig ik de Niftrikse mensen uit om eens goed na te denken of het voor hen toch ook een mooie gelegenheid is om een keer in de maand elkaar te ontmoeten in de sacristie.

Je hoeft niet iedere zondag naar de kerk te gaan om de ouderenviering bij te wonen. Je moet het zien dat je je betrokken voelt met het wel en wee van Niftrik. Wij hebben elkaar zo hard nodig in deze tijd. Laten we samen verder gaan en ons open stellen voor de mensen, voor elkaar. Daarom nodig ik u uit om op donderdag 5 juli 2012 om 10.00 uur met velen aanwezig te zijn.

Pastor Hennie Witsiers



VERDERE ZAKEN UIT ONZE GELOOFGEMEENSCHAP

De pastorie heeft de bewoners ontvangen. Dit heeft enige bouwkundige consequenties voor de pastorie en de kerk. In de gang moet een afscheiding gemaakt worden, zodat het twee aparte gebouwen worden. Hierdoor komt de huidige wc bij de pastorie en kan de kerk niet beschikken over een eigen wc. Er wordt nu een wc aangebracht in het halletje van de sacristie. Het bestuur heeft hiervoor de toestemming verleend en binnenkort zal de uitvoering ter hand genomen worden.



Het parochiebestuur heeft ook toestemming verleend voor andere bouwkundige voorzieningen zoals: Gootjes bij de schoorsteen; vervangen van leien; opknappen van de grote buitendeur; reparatie voegwerk; onderhoud van de cv. ketel.

Deze werkzaamheden zullen op een niet te lange termijn ter hand genomen worden.

De contactraad



BEDEVAART



**BEDEVAART WIJCHEN/BEUNINGEN
NAAR KEVELAER. ZATERDAG 15
SEPTEMBER 2012**

Ook dit jaar gaan pelgrims uit Wijchen en Beuningen met omliggende parochies gezamenlijk naar Kevelaer. Dankzij de grote deelname kunnen we beschikken over de mooie basiliek voor de viering van de plechtige Hoogmis. De afsluitende viering met zegening wordt gevierd in de St. Antoniuskerk. Beide vieringen zullen worden opgeluisterd door de harmonie D.O.V. en leden van diverse koren. Pelgrims mogen een korte persoonlijke intentie op een briefje schrijven. Deze worden onder de hoogmis voorgelezen. De kosten van deze dag bedragen € 19,-. Aanmelding in het weekeinde van zaterdag 01 en zondag 02 september.

MARIABEDEVAART



Een van de hoogtepunten rond de viering van 700 jaar Kapelberg vormt de jaarlijkse bedevaart op de zondag na Maria Tenhemelopneming. Jaarlijks breidt de deelname aan deze bedetocht zich nog steeds uit en komen er naast mensen van Bergharen ook zeer velen uit het

Land van Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen, de Betuwe en Noord-Brabant naar de Kapelberg om samen te zijn rond de beeltenis van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods. Dat kan kracht en inspiratie geven om er weer een poosje tegenaan te gaan. De bisschop van Den Bosch, Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans zal dit jaar voorgaan in die viering en ook de homilie (preek) verzorgen. Iedereen is op zondag 19 augustus om 16.00 uur van harte welkom.

Sjaak Arntz

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Martin Claes
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



MEDITEREN ROND MARIA

Reactie van een deelnemer, 15-6-2012:

Het was spannend. Er waren 6 mensen aanwezig. Ik vond het een boeiende ochtend. Goed voorbereid en geleid door Renée. Ze gaf alle ruimte en de zolder waar we waren was heel geschikt, rustgevend. Voor een eerste keer samenzijn was het groepje ook zeer positief in het communiceren. Voor mij voor herhaling vatbaar, ik heb er echt wat aan gehad.

Het is fijn om te ervaren dat je dit samen kunt beleven. Op een eenvoudige manier is ieder op zijn manier bezig geweest in gedachten. Na een meditatief moment van Renée, kon iedereen een woord in zich laten opkomen. Deze woorden, gedachten van eenieder kwamen dan aan bod in een gesprek en werden verder uitgediept en besproken. We zijn geëindigd met het bidden van het 'Wees Gegroet' en te luisteren naar een schitterend Ave Maria.



*Sommige getekende illustraties zijn van de hand van
Maaïke Boerakker (2005)*

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode+Woonplaats.....

NAPELS

Achttien was ik, en ik kreeg een reis cadeau van mijn ouders, ik was geslaagd voor mijn eindexamen gymnasium. Met een hoofd vol Griekse en Romeinse goden en godinnen stapte ik met de hele klas plus docenten in de trein richting Napels. Ik was nog nooit zo ver van huis geweest, het waren andere tijden, de wereld lag nog niet zo voor het grijpen als nu. In Italië was je nog rijk met duizenden lires in je portemonnee. Die vakantie van toen is een keerpunt geweest in mijn leven. Wat wist ik nu helemaal toen de schooltijd voorbij was? Vanuit mijn kleine beschermde wereld kwam ik terecht in een totaal nieuwe wereld van zonnebloemvelden, cipressen, rotskusten langs een blauwe zee en mensen, zeer veel drukpraten-de mensen in de chaotische stad Napels. Wat heb ik genoten, mijn hart sprong bijna uit mijn lijf! De naam van het hotel weet ik nog, hotel Cavour, het lag aan een van de drukste pleinen in de stad waar je duizelig werd van alle geuren en kleuren. Vanuit Napels gingen we met een boemeltreintje



naar Pompeï, de stad die bijna helemaal verdween onder de as van de vulkaan Vesuvius. Ik heb in de brandende zon rondgedwaald

door antieke straatjes en verkoeling gezocht in huizen van meer dan tweeduizend jaar geleden. Ik heb versteende mensen gezien, op de vlucht voor de gloeiende lava, zij zijn bewaard



gebleven in het museum. Nog veel zuidelijker dan Pompeï ligt het plaatsje Paestum waar een grote tempel uit de oudheid is blijven staan. In het licht van de namiddag stond ik tussen hemelhoge goudgele zuilen, ik voelde mij even de godheid aan wie de tempel was gewijd. Alles uit mijn schoolboeken was tot leven gekomen. Maar de reis was nog lang niet afgelopen, een van de dagen na die onvergetelijke tocht voeren we met de boot vanuit Napels naar het sprookjesachtige Capri. Mensen van allerlei nationaliteiten zaten op de terrassen, ik zag voor het eerst in mijn leven een echte sjeik. 's Avonds dronken we cappuccino bij een hooggelegen café met uitzicht op een schitterende blauwe baai. Ik zou nog vele pagina's vol kunnen schrijven over de bijzondere reis die na zesenvertig jaar nog niet uit mijn hart is verdwenen. Mijn ouders hebben mij letterlijk en figuurlijk de ruimte gegeven om mijn eigen weg te kunnen gaan, de wereld lag aan mijn voeten. Ik denk nog regelmatig aan dat ene moment toen ik, staande tussen de hoge zuilen van die oude tempel, even werd omarmd door de eeuwigheid.

Vriendelijke vakantiegroeten van Fieke

Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

M. Claes waarnemend pastoor	024-6412627
B. Frie priester	024-6412627
A. van Velthoven priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 024-6412627

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Molendijk 3
6634 KE Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

"JIJ LOOPT NOOIT ALLEEN"?

"Jij loopt nooit alleen" is 'n eerste zin uit een bekend Engels lied van hoop en vertrouwen dat vaak gezongen wordt bij voetbalwedstrijden of bruiloften. Het heeft een prachtige en gevoelige melodie waardoor vele mensen snel zijn geraakt. Maar is dat zo? Loop jij nooit alleen?

Vaak kom ik in de praktijk mensen tegen die zich eenzaam voelen. Mensen die een verlieservaring moeten verwerken. Zij die een beslissing in hun leven moeten nemen die zeer persoonlijk van aard is of die gedwongen worden om een keuze te maken. Daarnaast zijn er momenten dat je gewoon alleen wilt zijn. Na een dag van werken even op de bank gaan zitten een krant lezen of zomaar niets doen. Wij herkennen het allemaal. Het meeste verdriet, daar ben ik bijna zeker van, wordt niet samen maar alleen verwerkt.

En toch raakt zo'n zin een mens. Misschien omdat wij voelen dat ondanks alles iemand altijd meekijkt, een vriend, vriendin, man of vrouw, kind of kleinkind. Voor de gelovige kan deze tekst: "Jij loopt nooit alleen" betekenen dat God altijd met je mee gaat, ook als je denkt: "God waar was je". De volgende tekst gaat daarover.

WAAR WAS U, GOD?

*Als in een droom
zie ik het strand
langs de eindeloze zee.
In het zand
een dubbel voetspoor:
het voetspoor van mijn leven
en de voetstappen van de Heer,
Die in steeds
wisselende situaties
dicht bij me is.*

*Tot het begin
van die donkere tijd,
toen mijn wereld scheen
in te storten.
Dan blijft slecht
één spoor over....*



*Heer, waar was U
toen ik U zo nodig had?
Waarom liet U me
toen in de steek?*

*Kijk eens goed
die voetstappen
zijn de jouwe niet.
In die moeilijke tijd
was ik het die jou
droeg.....*

Het gevoel verlaten te zijn door God is niets nieuws. Ik denk maar aan Johannes van het kruis. Ook aan Jezus die op het kruis zei: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten".

Het afgelopen werkjaar was niet 'n gemakkelijke periode in de ontstaansgeschiedenis van de parochie "De Twaalf Apostelen".

Ik hoorde op het parochiecentrum en in de Woezik geluiden als: "Wij missen iemand", "Ik voel mij een wees". "De geest is er uit". Niet dat dat verlatenheid van God betekent maar het geeft wel een bepaalde "eenzaamheid" aan.

De afgelopen maand is het nieuwe pastorale team bij elkaar geweest en wij hebben gekeken naar het nieuwe werkjaar. Wij hebben gekeken naar de verschillende speerpunten, het dienstrooster, de eerste verantwoordelijke enz. Gedurende de dag kregen wij meer zicht op de toekomst van ons werk. Langzaam zal het vertrouwen moeten groeien!!

De vakantieperiode gaan wij nu in en daarin kan ook nog veel gebeuren. Zoals velen zullen ook verschillenden van het team op vakantie gaan.

Maar vanuit het geloof mogen wij altijd uitdragen: "Jij loopt nooit alleen".

Hoe jouw weg ook gaat. In jou zelf ligt de hoop dat je steeds mag voeden met het geloof.

Vakantie is vaak de tijd waarbinnen de crisis de kans krijgt in een relatie of op persoonlijk vlak. Laat je niet verleiden door de gedachte dat je alleen bent, want God trekt met je mee, hoe de vakantie ook loopt, en dat is geen dooddoener!!!!!!!!!!

Een prettige vakantie toegewenst met de broederlijke groeten, Pastor Aloys

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in september 2012.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 augustus 2012 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.