

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 2
nummer 7 september 2012

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**VREDE KENT GEEN GRENZEN.
HET LEVEN IS EEN EEUWIGDURENDE MISSIE,
WAARBIJ WE GEROEPEN WORDEN
OM MAKERS VAN VREDE TE ZIJN.**

OPEN LEURVIERING: 25 JAAR JONG!

Halverwege de jaren '80 gonsde kerkelijk Maas en Waal van activiteiten op het vlak van de oecumene. Protestanten en katholieken ontmoetten en vonden elkaar in gespreksgroepen, leerhuizen, vieringen en andere vormen van samenkomst, dit alles in een fijne, open sfeer rond de vraag wat ons – afkomstig uit soms zo verschillende tradities – uiteindelijk met elkaar verbond. Verschillen, ze mochten er zijn. Het anders-zijn van die ander bleek niet zelden verrij-kend. Je vulde elkaar aan. Je kon en mocht van elkaar leren.



Veel van deze initiatieven ontstonden – zoals dat heet – 'aan de basis', maar werden tevens gedragen en gestimuleerd door de pastores, predikanten en pastoraal werkenden die in die tijd verantwoordelijkheid droegen. Deken Adriaan Vugts, dominee Kok van Nood, pastor Kees van den Berg, Marieke Meek: enkele van die mensen van het eerste uur, zomaar wat namen die spontaan naar boven komen als we terugdenken aan de pioniers-jaren van de oecumenische beweging in het Land van Maas en Waal. Vanzelfsprekend zonder alle andere betrokkenen te kort te willen doen.

De oecumene in Maas en Waal kreeg een 'officieel gezicht' in het zogeheten 'Oecumenisch Beraad' dat diverse activiteiten stimuleerde en aanstuurde. Een daarvan bestaat nog steeds – en binnenkort zelfs 25 jaar: de 'Open Leurviering'. De vieringen worden doorgaans goed bezocht en gewaardeerd. Na afloop wordt er onder het genot van een kop thee of koffie nog even na- en bijgepraat. Tienmaal per jaar komen we zo samen, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De eerste viering van het jaar vindt, inmiddels traditiegetrouw, plaats in de protestantse kerk te Wamel.

Op zondag 30 september aanstaande vieren we ons zilveren jubileum. Een mooi moment om dankbaar om te zien naar wat was – maar ook om hoopvol en verwachtingsvol onze blik te richten op de toekomst. Want dat we door willen gaan staat wel vast. We willen deze mijlpaal met velen vieren – en zeker ook met u! Vandaar dat we u hartelijk uitnodigen voor de viering in Leur. Zoals altijd beginnen we om 19.00 uur. Na afloop steken we – mede met het oog op het te verwachten aantal bezoekers – de straat over om de avond in 'Bezoekerscentrum Land van Heerlijkheden' op gepaste wijze voort te zetten. Voor een kop koffie / thee of een glaasje zal worden gezorgd. Noteert u deze dag alvast in uw agenda: van harte welkom!

Vriendelijke groet, Ruud Roefs
lid Oecumenisch Beraad Maas en Waal

OM TE NOTEREN

1 SEPTEMBER

Thomasviering Antonius Abtkerk Wijchen

4 SEPTEMBER 10.00 UUR

Ontmoetingsbijeenkomst ouderen, H. Judocuskerk Hernen

8 SEPTEMBER 14.30 UUR

Ontmoetingsmiddag ouderen en zieken in "Ons Huis" Nederasselt

9 SEPTEMBER

Ziekenbedevaart op de Kapelberg

15 SEPTEMBER

Bedevaart Kevelaar

20 SEPTEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Een zwak geloof" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

22 SEPTEMBER

Jaarlijkse burendag, wijk Achterlo Wijchen

23 SEPTEMBER 11.00 UUR

Apostelviering in Antonius Abt Wijchen met installatie Martin Claes als nieuwe pastoor

27 SEPTEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Tegendraads geloof" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

30 SEPTEMBER 19.00 UUR

25 jaar Open Leurviering

30 SEPTEMBER 10.30 – 14.00 UUR

Bloemenmarkt, dorps huis "Ons Huis" Nederasselt

30 SEPTEMBER

Feestdag H. Damianus, met kermis en koningschieten Gilde, Niftrik

4 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "De stad als heilige plaats" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

6 OKTOBER 10.00 UUR

De Wandeling start parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

6 OKTOBER 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

11 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "De weg van verbondenheid" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

20 OKTOBER 19.00 UUR HEUMEN

Vrijwilligersavond geloofsgemeenschap H. Georgius Heumen Verenigingsgebouw de Terp

27 OKTOBER 17.00 UUR

Walking diner voor Gambia, Overasselt

11 NOVEMBER

Lampionnentocht door het Kruiswegpark, voor jong en oud! Kapelberg Bergharen

NIEUWE TAAKVERDELING PASTORES

Op 15 juni jl. is het pastoresteam bij elkaar gekomen voor een studiedag onder begeleiding van Jos van Genugten. De agenda van die dag bestond voornamelijk uit het herverdelen van de taken binnen de leden van het pastoresteam. Daarbij zijn de speerpunten en aandachtsvelden, maar ook de taakstelling van de nieuw te benoemen pastoor en overige teamleden aan bod gekomen. Om u allen te informeren over deze nieuwe taakverdeling, o.a. ook over de eerst-aanspreekbaarheid van pastores per kerk, volgt hieronder een korte uiteenzetting.

Overzicht eerste aanspreekbare pastores per 01 september 2012.

Hennie Witsiers:

H. Damianus Niftrik, H. Victor Batenburg en Emmanuelkerk Wijchen

Ben Frie:

H. Antonius Abt Wijchen

Cees Janssen:

H. Jozef Alverna

Aloys van Veldhoven:

H. Antonius Abt Overasselt, H. Antonius Abt Nederasselt, H. Georgius Heumen, H. Johannes de Doper Balgoij

Annemarie Gooiker:

H. Anna Bergharen, H. Judocus Hernen/Leur

Bas van Dijk:

Paschaliskerk Wijchen

Gesproken is ook over het takenpakket van Martin in zijn functie als pastoor. Hij zal een aantal taken behouden. Enkele worden overdragen, en sommige nieuwe taken die eigen zijn aan de functie van pastoor worden toegevoegd. Zo wordt Martin teamleider en daarmee eindverantwoordelijk voor de pastorale zaken en bestuurslid. Voor het speerpunt roeping en vorming blijft Martin eindverantwoordelijke. Daarnaast is gebleken dat hij om het overzicht te kunnen houden en een neutrale positie in te nemen te midden van de geloofsgeenschappen zijn taak als eerst aanspreekbare pastor beter zou kunnen overdragen aan andere teamleden. Daarnaast zal hij pastorale taken verrichten zoals de andere teamleden: o.a. voorgaan in liturgie, pastoraat en eventueel uitvaarten.

We zijn voorlopig tot de volgende taakverdeling gekomen:

TAAK VERDELING PASTORES

Martin Claes:

speerpunt Roeping en vorming, taakvelden Oecumene, Catechetisch beraad .

Aloys van Velthoven

speerpunt Jeugd en jongeren, Vormsel, JiB ,Contactpersoon jongerenpastoraat

Cees Janssen

speerpunt Huwelijk en gezin, taakvelden Doopsel, Eerste Communie, Gezinsviering, Kinderneven-dienst, Pastoraat zorgcentra

Hennie Witsiers

speerpunt Kerk en samenleving, taakvelden Diaconaal beraad, Maria-bedevoarten (Molenberg/Kapelberg/ Kevelaer), Redactie parochieblad, Caritas.

Annemarie Gooiker

Taakvelden Pastoraat ouderen en zieken, Maatschappelijke stage, contacten met scholen, Pastoraat voor mensen met een beperking, Lid van platform palliatieve zorg.

Bas van Dijk

Taakveld Liturgisch beraad

Ben Frie

Taakvelden Korencommissie, Commissie communicatie, Redactie parochieblad.

In samenwerking met de vele vrijwilligers en het bestuur vertrouwen we erop dat we op deze wijze in het komende jaar in staat te zijn om vorm te geven aan het pastoraat in onze parochie.

WAT ZE ZOEKEN

De geest, Gods geest, tijdgeest is geen huismus achter dicht geschoven gordijnen en gesloten deur, geen gekooide kanarie of opgehokte duif. De Geest is een trekvogel die gaat naar hier en overal, een vrije vogel die de ruimte zoekt, neerstrijkt waar wat mensen bezielt aan het licht komt, ideeën worden uitgedroefd, plannen gemaakt en in daden omgezet, waar behoeften bevredigd en gekweekt worden.

*Vele mensen in onze tijd
voelen een leegte in hun leven
en zoeken zin en bezinning.*

*Ze vergaren her en der
wat van hun gading is;
gaan de reli-markt op.*

*Ze zoeken een stille plek,
een afgelegen kapel of klooster,
iemand die meeloopt en luistert,*

*maar kloppen nauwelijks aan
bij de erkende vindplaatsen;
melden zich daar niet.*

*Is de taal er te oud en belegen;
wordt er te stellig beweerd en
voelt dat als een aanslag?*

Peer Verhoeven

Ingezonden door Jan Bloo

LEVEN ALS HUISGENOTEN

Voor dit nummer van de Apostelbode is het thema "vrede" gekozen. Franciscus van Assisi (1182-1226) laat in woord en daad zien, hoe hij in het leven vrede heeft gesticht. Zijn voorbeeld heeft wereldwijd navolging gevonden en is in onze tijd nog steeds actueel. In de Regel van de Minderbroeders zegt Franciscus: "En overal waar broeders zijn of elkaar treffen, moeten zij laten zien dat zij huisgenoten onder elkaar zijn. En de een mag de ander gerust zijn nood kenbaar maken, want als een moeder haar lichamelijk kind voedt en liefheeft, met hoeveel meer liefde moet iemand dan niet zijn geestelijke broeder liefhebben en voeden? "

Toch is het de vraag, hoe wij elkaars huisgenoten kunnen zijn, terwijl we niet samen onder één dak wonen? Heel de wereld is ons huis. Zusterschap en broederschap vormen de basis om in vrede te leven als huisgenoten.



In zijn Testament belicht Franciscus nog een ander aspect van vrede. "De Heer heeft mij een groet geopenbaard. Wij moeten zeggen: de Heer geve je vrede." De echte vrede blijkt dus van God te komen. In de Bergrede bij Matteüs staat het zo: "Gelukkig de vredestitelers, want zij zullen kinderen van God genoemd worden." De vrede van Christus uitdragen is een gave van de Heilige Geest, die concreet wordt in het vergeven van elkaars tekorten. Wie niet vergeeft, vindt geen innerlijke vrede.

In een van zijn Wijsheidsspreuken zegt Franciscus, dat voor de echte vrede twee deugden nodig zijn: geduld en nederigheid. Natuurlijk moet je geduld proberen op te brengen als je ziek in bed ligt, of gedurende de hele nacht, door een ziek kind uit je bed wordt gehaald. Maar hoeveel geduld je hebt, blijkt pas als je beste vrienden je laten vallen, of als je door je partner in de steek wordt gelaten. Zoveel geduld, nederigheid, vrede en liefde je dan hebt, zoveel heb je en meer niet, zegt Franciscus. Met andere woorden: je bent er nooit; het is telkens weer in de goede richting een volgende stap zetten op je levenspad.

Leven als huisgenoten geldt ook voor onze omgang met vreemdelingen en andersdenkenden. Franciscus is hier opnieuw een voorbeeld. Hij zond zijn broeders uit naar verre landen om vrede te preken. Zelf reisde hij naar het kruisvaardersleger in Damiat (Egypte). Daar ontmoette hij de islamitische sultan Melek el-Kamil en probeerde met hem vrede te sluiten. In onze tijd zouden we deze gebeurtenis een prachtig voorbeeld van in-

terreligieuze dialoog kunnen noemen. Vijandige grenzen slechten tussen de wereldgodsdiensten. Heel zijn leven is Franciscus trouw gebleven aan de Kerk, hoeder van het Evangelie. Met het Evangelie als basis wordt zijn wereld steeds groter en denkt hij alles in kerk en wereld grensoverschrijdend. Katholiek zijn heeft in de ogen van Franciscus weinig te maken met hiërarchie of met het voldoen aan regels en voorschriften. Katholiek zijn betekent geen mens ter wereld uitsluiten. In het Evangelie ziet Franciscus hoe Jezus omgaat met mensen, hoog of laag, arm of rijk. Of je nu zwart of blank bent, rechts of links denkt, in God, Allah, Boeddha gelooft of helemaal niet gelooft....., wat we allemaal gemeen

hebben is dat we elkaars broers en zussen zijn. Ook vreemdelingen en andersdenkenden zijn door Jezus' kruis verlost. Deze evangelische boodschap heeft Franciscus volledig aanvaard en met overtuiging verkondigd in Assisi en omgeving, vaak tegen de verordeningen van de leiders

van kerk en samenleving in. Hij veroordeelde niemand, probeerde altijd verzoening tot stand te brengen, maar hield mensen wel een spiegel voor.

Wij moeten niet proberen het onmogelijke van onszelf te vergen, maar respecteren dat ieder mens eigen keuzes maakt.

Dan stichten we vrede en gaan we als huisgenoten met elkaar om.

Vrede en alle goeds
Koos Leemker



fotomontage

APOSTELVIERING 23 SEPTEMBER 2012

DE APOSTELVIERING OP 23 SEPTEMBER WORDT BIJZONDER
Op 23 september komt Bisschop Anton Hurkmans van Den Bosch naar de H. Antonius Abt kerk in Wijchen om tijdens de Apostelviering onze pastor Martin Claes te installeren als pastoor van onze parochie De Twaalf Apostelen. De viering begint om **10.00 uur!**

Aan die viering doen alle pastores mee. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met pater Ben Frie, die eerstaanspreekbare is geworden voor de Abtkerk in Wijchen en onze nieuwe pastor Bas van Dijk, die eerstaanspreekbare is voor de Paschalis Baylon geloofsgemeenschap.

De viering wordt zoals bij alle voorgaande Apostelvieringen opgeluisterd door een groot koor dat deze keer onder leiding staat van Rob Engels. Tijdens de viering zal de Apostelspeld worden uitgereikt door onze nieuwe pastoor.

Na de plechtigheden is er gelegenheid om Martin met zijn benoeming te feliciteren onder het genot van koffie/thee en krentenwegge.

Wij nodigen alle gelovigen van onze parochie uit om aan deze viering deel te nemen. De beide vorige keren werd de Apostelviering door iedereen zeer gewaardeerd werd.



FRANCISCUS- EN VOGELRELIËF

Op zondag 23 september zal na de plechtige hoogmis de pas geïnstalleerde pastoor Martin Claes het Franciscus- en Vogelreliëf onthullen. Meteen daarna zal Mgr. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch, beide reliëfs inzegenen. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn in de tuin naast het parochiecentrum.

Over de geschiedenis van de reliëfs, de activiteiten rondom de herplaatsing en de kosten is in de Apostelbodes van juni en juli/augustus 2012 reeds gepubliceerd.

Ofschoon de gemeente het leeuwendeel van de kosten voor het maken en oprichten van de reliëfs voor haar rekening neemt, moet ook de parochie als nieuwe eigenaar een bijdrage leveren. Uw giften voor deze bijdrage zijn belangrijk en welkom op rekeningnummer ABN/AMRO 49.85.26.127, ten name van parochie De Twaalf Apostelen, onder vermelding van: Franciscusreliëf.

Denkt u er ook aan dat onze nieuwe pastoor Martin Claes als eventueel cadeau een bijdrage vraagt voor ons aandeel in de kosten van de reliëfs. Daarvoor staan collectebussen achter in de kerk.

VANUIT HET BESTUUR

AFSCHIED WIL VAN BRANDENBURG



Per 1 juli heeft Wil van Brandenburg, het hoofd van onze financiële administratie, zijn taak beëindigd. Wil heeft de financiële administratie met assistentie van Geert Goossens lang verzorgd en dat was geen gemakkelijke taak.

De komst van het administratieve en financiële systeem Navision, dat in heel kerkelijk Nederland moet worden ingevoerd, heeft veel hoofdbrekers, ergernis en frustratie gekost, maar Wil is doorgegaan tot het moment dat met behulp van het Bisdom dit systeem bij ons aan het draaien gaat. Ondertussen werd het werk voor Wil en Geert Goossens nog omvangrijker door de fusie en de vorming van parochie De Twaalf Apostelen. Hij had dringend extra handen nodig en iedereen was blij met de komst van Cor Jansen uit Alverna, René Beks en later Jos Brouns, die delen van het werk van Wil konden overnemen.

Jos Brouns zal veel van de taken van Wil gaan waarnemen en daarvoor ook een cursus Navision gaan volgen. Wil kan voor typische boekhoudkundige problemen nog geconsulteerd worden en ook is er hulp van de assistent-econoom Wil van de Molengraaf van het Bisdom, maar als er in de parochie op dit gebied een vrijwilliger te vinden is, dan houden we ons aanbevolen.



Bestuur en pastoresteam en ook de deskundigen van het Bisdom zijn Wil zeer dankbaar dat hij ons zo lang geholpen en ondersteund heeft en in moeilijke tijden is blijven doorgaan tot er zicht was op goede oplossingen.

INLOOPCAFÉ

Wijnand Eling

Ons café is op dinsdagmorgen 11 en 25 september open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Waldi, Annie, Nel en Gerda



ZEILKAMP 2012

Het zeilkamp vond ik een groot succes. Als ik een ding zou moeten kiezen dat het leukste was zou ik het echt niet weten. Ik ga daarom maar gewoon iets vertellen over hoe de dagen eruitzagen op het zeilkamp. Het wakker worden begon altijd meteen spannend. Er werd van tien naar één afgeteld en als je bij één nog in je slaapzak lag, werd je het water ingegooid. Bij het ontbijt werd er eerst gebeden en daarna ging je gewoon boterhammen eten. Na het ontbijt kwam de mis. De mis werd altijd voorbereid door een groepje. Zij moesten de liederen kiezen, voorbeden verzinnen en een misdienaar aanwijzen. Als de mis klaar was begon hetgene waarvoor iedereen was gekomen, het zeilen. Je zeilde in verschillende groepjes, het lesgroepje of het competitiegroepje. 's Ochtends en 's middags ging je zeilen in het lesgroepje. Daarin leerde je hoe je moest zeilen en wat je moest kunnen voor je examen. 's Avonds zeilde je in je competitiegroep. Daarin deed je wedstrijden, zoals een zeilrace of een zwemwedstrijd. Uiteindelijk kwam er een winnaar uit de wedstrijden en zij wonnen dan een medaille.

Maar ik was aan het vertellen over de dagindeling. Na het ochtendzeilen was de lunch en daarna kwamen theorielessen. Daarin werd de theorie uitgelegd die je voor je examen moest kennen. Daarna ging je (eindelijk) weer zeilen. Na het avondeten waren de wedstrijden of je ging rond het kampvuur zitten. De avond werd afgesloten met de catechese. Daarin werd het geloof besproken en daarna was het bedtijd.

Natuurlijk waren er ook dagen die anders waren, zoals de dagen met de ontgroening, de dag van de examens en de diploma-uitreiking. Op de dag dat er geen wind stond gingen we 's middags naar een ander eiland i.p.v. nog een keer zeilen.

Ik vond het zeilkamp echt super leuk en volgend jaar ga ik sowieso weer mee.

Egbert Loeffen



ZEILKAMP DE TWAALF APOSTELEN

Van 4-11 augustus was op het Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen het zeilkamp. 22 jongens van 12 tot 17 jaar hadden zich aangemeld. Vier boten met Fokkematen, een Stuurmansboot en een Schippersboot.

Van onze parochie zijn vijf jongens mee gegaan als cursist en drie jongens als instructeur.

Het viel niet mee om bij jachthaven de Uitkijk in Loosdrecht het ruime sop te kiezen. Er stond een flinke tegenwind en met alleen een peddel en een boom (en op sommige boten drie on-

wetende cursisten) was het voor de instructeurs al direct zweeten. Als ouder zie je dan je kind aan lager wal raken en begrijp je meteen het spreekwoord. Het is soms echt niet makkelijk om weer op de goede koers te komen. In de dagelijkse catechese was het leidend thema ook Jezus de instructeur die ons wil helpen om in het leven de goede

koers te varen.

Bij het bezoek van Mgr. Mutsaerts hebben de boten Admiraalzeilen gedaan, zo vertelden de jongens achteraf. Iedere boot heeft dan een kaart met manoeuvres. Je vaart dan in een lijn en gaat op signaal van een toeter gelijktijdig je manoeuvre uitvoeren. Allemaal gelijk overstag of vlianderen (dan vaar je in twee rijen en kronkel je door elkaar). Zeg maar: Synchroon zeilen.

Al met al: leuk en verrassend, een week met veel activiteit, diepgang en interactie.

Ineke Wintjes

MARIO KART MET ZEILBOTEN EN BALLONNEN

Ik ben mee geweest met het zeilkamp van de Twaalf Apostelen. Het was een leuke week met veel sport, spel en natuurlijk zeilen. We hebben één heel leuk spel gedaan.

Dat ging als volgt: je hebt een zeilboot met daar aan een touwtje met vier ballonnen. In je hand heb je een lepel met daarop een punaise die met tape is vastgeplakt. De bedoeling is dat je met de lepel de ballonnen van de andere boten lek

4 prikt. Je moet je bij het spel natuurlijk wel aan de vaarregels houden. En...als je een ballon hebt lek geprikt moest je overstag, want anders kon je meteen de andere ballonnen lek prikken. Natuurlijk speelt er altijd iemand vals. Dit keer had iemand de lepel vast gemaakt aan de vaarboom. Die konden dus van drie meter ver een ballon lek prikken. Dit spel is dan ook Mario Kart maar dan met Zeilen.



Gerwen

WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

SWAZI CANDLES – LICHT UIT AFRIKA

Kaarsen zijn al eeuwenlang een bron van warmte en licht. We steken ze aan om iemand kracht te geven, te herdenken of om sfeer te maken. Overal ter wereld branden mensen kaarsen. In de Malkern's vallei (Swaziland) tussen grote ananasplantages ligt de fabriek van Swazi Candles. Tony Marshak, directeur en oprichter van deze fabriek, is sinds 1981 actief om het bedrijf volgens de standaarden van Fair Trade op te zetten. Ooit in de stal van een boerderij begonnen, hebben ze nu bijna 30 jaar later een geweldig resultaat behaald; een prachtige fabriek die voldoet aan de normen. Er werken 70 mannen en vrouwen in het bedrijf. De 'Millefiore' techniek, zoals gebruikt voor de oude handelkralen uit Venetië, is oorsprong voor de patronen op de kaarsen. Swazi Candles zijn dus niet alleen eerlijk, maar ook erg mooi. Verkrijgbaar in diverse kleuren en patronen.

Voor deze handgemaakte fairtrade kaarsen en meer bent u van harte welkom in Wereldwinkel Wijchen!

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl



ONTMOETINGSMIDDAG

Op zaterdag 8 september 2012 is er weer de jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor oudere en zieke parochianen.

Dit jaar is het in Nederasselt in de grote zaal van "Ons Huis" van 14.30 tot 16.30 uur en er is daar ook voldoende ruimte voor rolstoelen, scootmobiel e.d.

De voorganger is Pastor Aloys van Velthoven en het "Gemengd Koor" komt zingen.

Het thema is: "Zonder elkaar is iedereen alleen". Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij 'n gratis kopje koffie / thee en 'n borreltje.

Geen vervoer?

Bel (024) 6222278 van de Vrijwillige Thuishulp.

Het "Pastoraat van Nabijheid"



VREDESWEEK 2012

Powered by Peace is het motto van de Vredesweek 2012. Hiermee willen we een einde maken aan geweld en onrecht rond het



delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede.

Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen zelfs terecht bij rebelligroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden. Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensenrechtenschendingen.

In Colombia kunnen strijdende groepen zich bewapenen en de bevolking onderdrukken met de opbrengsten uit mijnbouw. Mensenrechtenschendingen zijn er aan de orde van de dag. Mensen worden gewelddadig van hun land verjaagd om plaats te maken voor mijnbouw. In de olierijke gebieden van Zuid-Soedan zijn honderdduizenden burgers van hun land verdreven en tienduizenden vermoord om ruim baan te maken voor de olie-industrie. In de Democratische Republiek Congo dreigen honderdduizenden gouddelvers hun bron van inkomsten kwijt te raken door de komst van industriële mijnbouw.

Ook wij komen dagelijks in aanraking met producten die gemaakt zijn met gebruik van omstreden grondstoffen. Bijvoorbeeld gouden sieraden, mobiele telefoons, of de stroom uit uw stopcontact. In de Vredesweek vraagt het Ministerie van Vrede aandacht voor dit belangrijke thema. Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor conflict maar wereldwijd een bron van vrede worden.



moeten niet langer grond zijn voor conflict maar wereldwijd een bron van vrede worden.

In de vieringen van het weekend 15/16 september 2012 zal er in alle kerken van onze parochie "De Twaalf Apostelen" aandacht zijn voor deze

Vredesweek. De gebeden, de lezingen en liederen hebben betrekking op vrede. De voorganger zal in de verkondiging zich richten op de vrede. Zie ook de folder van de vredesweek, die achter in de kerk ligt.

De jaarlijkse oecumenische viering kan dit jaar niet in de Vredesweek gehouden worden. Getracht wordt deze viering op Willibrordzondag te houden in de Schakel. T.z.t. komen wij hierop terug.

U kunt ook het werk van IKV/Pax Christi financieel ondersteunen door uw bijdrage over te maken op giro 306090 t.n.v. IKV Pax Christi te Utrecht o.v.v. vredesweekcollecte.

VREDE VOOR VREDE

*Vrede in de wereld begint in mij.
Als ik liefde heb ben ik zeker gelukkig.
Als ik goed doe aan mijn naaste,
Dan heb ik een groot hart.*

*Nu is het uur om aan vrede te bouwen.
Niemand verdraagt het meer, geen liefde.*

*Vrede voor vrede voor de kinderen.
Vrede voor vrede voor de bossen.
Vrede voor vrede voor de moed om te veranderen.*

*Vrede voor vrede voor gerechtigheid.
Vrede voor vrede voor de vrijheid.
Vrede voor vrede voor het mooie van je liefhebben.*

*Vrede voor vrede van een nieuwe wereld.
Vrede voor vrede om hoop.
Vrede voor vrede voor de moed om te veranderen.
Vrede voor vrede voor het mooie van je liefhebben.*

(Nando Cordel, een volkszanger uit Noordoost-Brazilië, laat in dit schitterende lied voor vrede zien wat de kracht van vrede is, die God zelf als zaadjes in de harten van ieder van ons heeft geplant. Op www.youtube.com is het te vinden met de zoektermen 'Nando Cordel' en 'Paz pela paz'.)



VRIJWILLIGERS GEZOCHT



**SENSOOR GELDERLAND
ZUID IS OP ZOEK NAAR
VRIJWILLIGERS**

De werving van vrouwen en mannen die interesse hebben in het boeiende en zinvolle werk van Sensor, telefonische Hulpdienst, gaat nu van start.

Sensor is dag en nacht bereikbaar voor mensen die om verschillende redenen behoefte hebben aan contact. Jaarlijks zoeken alleen al in de regio Gelderland Zuid bijna 10.000 mensen via de telefoon en de chat contact met deze dienst. Dit om hun zorgen of verdriet te delen, of omdat ze hun verhaal kwijt willen.

De vrijwilligers van Sensor luisteren, geven aandacht, denken en voelen mee. Meestal kan de beller dan weer even verder, want even je zorgen of verdriet delen lucht vaak op. Ook gaan de vrijwilligers met de beller of chatter op zoek naar mogelijkheden om verandering in hun situatie te brengen.

Het contact is vertrouwelijk; zowel beller, chatter als vrijwilliger blijven anoniem. Daardoor kunnen zaken aan bod komen die pijnlijk zijn, of die voor de beller en chatter altijd moeilijk bespreekbaar waren.

Sensor is op zoek naar mensen die dit bijzondere vrijwilligerswerk willen doen. Mannen en vrouwen die - na een gedegen training - gemiddeld één keer per week hun dienst willen doen.

De vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. De huidige vrijwilligers ervaren Sensor als een prettige organisatie. Het is zinvol werk dat - mede door de begeleiding, scholing en ondersteuning - ook voor hen persoonlijk betekenis heeft.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het kantoor dat op werkdagen bereikbaar is op nummer 024 3245609, of via email: gelderlandzuid@sensor.nl. De basis-training gaat van start eind september.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.sensor.nl/Gelderland

VAN HARTE BEDANKT



Het kan zijn dat wanneer dit gepubliceerd wordt, ik alweer lang en breed in Kenia ben gearriveerd. Toch wil ik via deze weg allen van harte bedanken die de viering van mijn 50-jarig jubileum zo'n succes hebben gemaakt.

Allen die de liturgie verzorgden, de koffie klaarmaakten, vrienden en kennissen die kwamen feliciteren en zij die een gift stuurden voor een van mijn projecten.

Het was een dag om met dankbaarheid terug te zien op 50 jaar van priester-missionaris zijn in een mooi land en samen met de mensen werkend aan een land van vrede en voorspoed.

Het was voor mij ook een dag van inspiratie om zolang de Heer mij de gezondheid geeft nog enkele jaren door te gaan. Mijn werk zal nu vooral zijn om de nieuwe generatie missionarissen uit Afrika voor te bereiden en te inspireren onze taken over te nemen.

Folkert Kruis MHM

ABRAHAM ZAG PASTOR ALOYS

Op donderdag 21 juni 2012 werd ik 50 jaar oud. Het was een bijzondere dag. Ik kon er niet omheen. Vier dagen een Abraham aan de deur. Om



9.00 uur twee Sara's in de winkel en achter in de tuin. Twee Abrahams rond 10.00 uur als monnik aan de tafel. Rond 11.00 uur een Abraham vanuit de tuin zomaar in de woonkamer. En zondag 24 juni een Abraham in de dienst van 11.00 uur in de kerk van Balgoij. Abraham weet wie ik ben. Het was ge-

weldig zoals velen hebben mee geleefd met deze dag. De familie, burens, medepastors, medeparochianen en zoveel andere mensen. De kaarten met het getal 50, grote koeken van Abraham en de hartelijke woorden. Het was echt te veel voor een mens. Maar je wordt er wel jonger van. Heel veel dank!!!!!!!!!!!!!!

Met broederlijke groeten, Pastor Aloys

KLOOSTERRECEPTEN

RECEPT VAN DE KOK VAN DE ABDIJ VAN MONTSERRAT.

Het gaat in dit geval om een zalige soort vla die gewoonlijk wordt opgediend onder een laagje gekarameliseerde suiker. Oorspronkelijk werd dit dessert gegeten op de dag van de Heilige Jozef (19 maart), vandaar dat het ook Crema de Sant Josep wordt genoemd. Praktisch gezien is het ongeveer hetzelfde als het Franse 'crème brûlée'. Ongeveer, want volgens kenners is het karakter van de vla wat de smaak bepaalt en niet de karamel, die eventueel achterwege kan blijven. Ondanks alle overeenkomsten, inclusief de naam 'crème brûlée', zijn het de Catalanen die de uitvinding voor zich opeisen en het is goed mogelijk dat ze gelijk hebben, want in de vorige eeuw was het recept in Frankrijk volslagen onbekend.

CATALAANSE ROOM

Benodigheden:

- 1 liter room gemengd met melk (ofwel 1/2 liter room + 1/2 liter melk, gemengd)
- schil van een halve citroen
- 1/2 pijpje kaneel
- 3 eierdooiers
- 150 gram suiker

Bereiding:

Verwarm in een steelpan de aangelengde room, de citroenschil en de kaneel op half vuur tot aan het kookpunt. Op dit moment haalt u de pan van het vuur en verwijdert u de citroenschil en de kaneel, waarna u de inhoud laat afkoelen.

Klop de eierdooiers samen met 50 gram suiker totdat ze indikken, giet de roomsaus onder voortdurend roeren eroverheen.

Neem een steelpan met dikke bodem en verwarm het mengsel op laag vuur, zonder te stoppen met roeren, totdat het indikt en aan de pollepel blijft plakken. Even laten rusten en wat af laten koelen.

Verdeel de crème over vier schaaltes of puddingvormpjes van 10 à 12 cm diameter. Laten rusten en na enige tijd bestrooien met een dun laagje suiker, wat u karamelliseert tot een diepe amber kleur.



Soms is het gewenst om de suikerlaag de stevigheid van karamel te geven. Dit kan door met een speciaal gloeiend heet ijzer enige malen over het oppervlak heen en weer te bewegen. In dat geval platte schaaltes gebruiken. Ook kunt u karamelliseren onder de grill, waarbij u vuurvaste schaaltes in de oven zet.

(bron: Annabeenet.be)

LEZINGEN ALBERTINUMGENOOTSCHAP

VERANDEREND GELOVEN

Ons geloof is in beweging. Vroeger meenden wij zeker te weten wanneer we spraken over God en geloof. Maar onze kinderen en kleinkinderen kennen deze vanzelfsprekendheden niet. Zij zijn er niet mee opgegroeid, zij twijfelen en zoeken hun eigen weg in geloof en engagement.

Ook wij zijn kinderen van deze tijd en leven in een spanningsveld tussen de oude kerkelijke leer en sporen van nieuw geloven. Is dit het einde van gelovige reflectie of zien we nieuwe tendensen om de kern(-verhalen) van christelijk geloven te benaderen al dan niet in samenspraak met andere levensvisies? In een viertal lezingen willen we reflecteren over het aarzelend geloven in veranderende samenlevingen.

20 september 2012: 'Een zwak geloof' door Prof. dr. Dirk De Schutter, hoogleraar filosofie aan de Hogeschool-Universiteit van Brussel.

27 september 2012: Tegendraads geloof door Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg.

4 oktober 2012: De stad als heilige plaats door Prof. dr. Maaike de Haardt, hoogleraar religie en gender aan de Radbouduniversiteit Nijmegen.

11 oktober 2012: De weg van verbondenheid door Jef Boeckmans OCSO, monnik en zenleraar te Zundert.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 5 euro per lezing

Informatie: 024-3580175
(Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).
info@albertinumgenootschap.nl;
www.albertinumgenootschap.nl



PROGRAMMA KEVELAER 15-9-2012

Het programma voor de bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 15 september is als volgt:

09.45 uur Openingsviering (Forum Pax Christi)

11.30 uur Heilige Mis (Basiliek)

14.30 uur Grote Kruisweg (Kruiswegpark)

15.00 uur Kleine Kruisweg (Forum Pax Christi)

16.30 uur Afsluitende viering (St. Antonius-Kerk)

IN GESPREK MET ...

IN GESPREK MET DE BROEDERSCHAP KEVELAER.

Elk jaar wordt er een bedevaart naar Kevelaer gehouden. Om iets te horen van die organisatie sprak ik met het bestuur van de Broederschap: Henk van der Wielen (voorzitter), Alexander de Haas (penningmeester en bedevaartleider) en Tonnie Scholten (secretaris). *Op de foto van links naar rechts*



WAAROM BEDEVAARTEN NAAR KEVELAER?

In 1641 hoorde een reizend koopman daar een stem die zei "Hier moet ge een kapel bouwen" en omdat zijn vrouw droomde van een bepaald Mariaprentje, werd het een kapel ter ere van Maria. In de jaren daarna trokken steeds meer pelgrims naar die kapel en kwam er een enorme Mariaverering op gang. Al in 1783 gingen mensen uit Wijchen naar Kevelaer.

WIE ORGANISEERT DE BEDEVAART?

Ruim 120 jaar geleden werd de Broederschap der Processie Wijchen - Kevelaer opgericht om een jaarlijkse processie mogelijk te maken en die Broederschap bestaat in feite nog steeds. Alleen is de Wijchense Broederschap eind jaren '90 gefuseerd met die van Beuningen. Sindsdien wordt er jaarlijks één bedevaart georganiseerd voor de parochies De Twaalf Apostelen, Beuningen en Druten. In de Broederschap zitten nu behalve de drie bestuursleden een pastor (Cees Janssen), een vertegenwoordiger van Beuningen/Druten (Gerda Engelen) en Diny Scholten als contactpersoon voor de minder validen. Zonder de inzet van pastores, vrijwilligers en harmonie zou het helemaal niet gaan.

HEBBEN JULLIE EEN VASTE DAG IN KEVELAER?

Voorheen gingen we altijd rond Maria Hemelvaart, maar in 2000 kwam dat niet uit en vanaf dat jaar gaan we steeds op de derde zaterdag in september, dit jaar dus op 15 september. Dan houden meerdere plaatsen een bedevaart naar Kevelaer, maar omdat wij groot zijn mogen wij steeds een eigen Nederlandstalige hoogmis in de basiliek

houden. Zowel onze Broederschap als onze pastores staan er goed aangeschreven. We komen die dag in drie verschillende kerken in Kevelaer en houden er twee processies. Harmonie D.O.V. doet mee, aangevuld met leden van de harmonie van Beuningen. Belangrijk is de inzet van misdienaars en Mariameisjes. Die laatste dragen ons eigen Mariabeeld in haar mooiste kled. Alles bij elkaar denken we dit keer met 220 personen te zijn.

HOE ORGANISEREN JULLIE DAT ALLEMAAL?

We proberen in elke opstapplaats een contactpersoon te hebben, bij wie pelgrims zich kunnen opgeven. Minder validen moeten zich bij één centrale persoon opgeven, want voor hen zijn speciale voorzieningen nodig. Bij aanmelding is er alleen nog maar een globaal tijdschema bekend, want hoe laat de mensen precies worden opgehaald, dat kan pas na 2 september besloten worden als alle aanmeldingen binnen zijn. Om kwart over zeven zullen de eerste mensen worden opgehaald. Om kwart over negen zijn we in Kevelaer en kan de processie naar de basiliek worden opgesteld. Na de hoogmis, waarin ook de persoonlijke intenties meegenomen worden, is het tijd voor de lunchpauze, die de pelgrims zelf kunnen invullen. 's Middags is er een kruisweg en de dag wordt afgesloten met een afsluitende viering waarin de meegenomen devotionalia worden gezegend. De lezingen en liedjes voor de hele dag komen in een apart boekje.

HADDEN JULLIE HET OVER MINDER VALIDEN?

Daarmee bedoelen we pelgrims die zonder begeleider deze dag niet kunnen meemaken, zoals gebruik van rolstoel. Speciaal voor hen worden liftbussen ingehuurd. Het aantal minder validen neemt jaarlijks toe. Om de juiste zorg te kunnen garanderen, gaat bij elke minder valide een begeleider mee, in eerste instantie familie en anders een vrijwilliger. Er gaan ook twee verpleegkundigen mee. In Wijchen worden in diverse verzorgingshuizen inschrijvingen verzorgd.

WANNEER SLUIT DIT KEER DE INSCHRIJVING?

Zoals eerder bekend is gemaakt kunnen mensen zich op 1 en 2 september na de vieringen in de kerken van De Twaalf Apostelen inschrijven (€ 19,-). Mocht daarna zich nog iemand willen aanmelden, dan kan dat alleen via de telefoonwacht (024 6412627) of per email aan bedevaart@detwaalfapostelen.nl

Henk, Tonnie en Alexander, bedankt voor jullie inzet. Het is een geweldige traditie en hopelijk voelen de pelgrims op 15 september veel rust en troost om samen bij Maria te zijn!

Theo van der Weegen

'T HAORES VERHAOL ...



Uniek spektakel in Bergharen:

't Haores verhaol ... geleufde gij 't?

Kom en doe een wens op de Kapelberg in Bergharen! Actie en avontuur op de berg! Leuk voor jong en oud!

Kapelberg, zondag 16 sept 2012

Starten tussen 14.00 en 16.00

't Haores verhaol... geleufde gij 't? De geschiedenis komt tot leven. Creatieve cultuurhistorische boswandeling door de Bergharense stuifduinen. In een unieke wandeltocht, met als start- en eindpunt de Kapelberg, wordt op verschillende plaatsen in het stuifduinengebied van Bergharen de rijke historie van 700 jaar Kapelberg op een creatieve wijze uitgebeeld. Het belooft een leuke en leerzame tocht te zijn voor jong en oud. De historisch bekende feiten worden afgewisseld met fantasie en natuurlijk ook gebracht met de nodige humor. Er kan gestart worden tussen 14.00 en 16.00 uur en de rondgang duurt ruim anderhalf uur. Mis dit niet, u heeft maar één kans op zondagmiddag 16 september 2012!

We beloven u een warme ontvangst en een fantastische dag. Meer dan 160 enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een onvergetelijke spektakel. Op het kaartje ziet u de route en de namen van een 14-tal spannende attracties. Zal Maria ook verschijnen? Hoe zit het met die manke houtsnijder? Stuifduinen en dassen, beestenboel en beeldenstorm, levend schilderij, troubadour, de cisterciënzers monniken die graag een biertje lusten, protesterende protestanten, en nog veel meer. We nemen u mee langs de geschiedenis van Bergharen, van het ontstaan van de stuifduinen tot in het heden. Natuur, cultuur en volksvermaak, interessant voor jong en oud en



voor baas en hond. De route gaat deels door het losse zand. Belangstellenden die niet zo goed ter been zijn, zijn toch van harte welkom voor een klein rondje op en rond het feestterrein bij de kapel waar de eerste en de laatste attractie en de bar zich bevinden. Na afloop is er een hapje en een drankje op het feestterrein en horen we graag van u hoe leuk u het heeft gehad.

Wij hebben er zin in! We doen het voor u! Bent u er klaar voor? Komt dat zien!

Kom en trakteer alle vrienden en familie op een unieke zondagmiddag op de berg in Bergharen! Zet het direct in uw agenda: zondagmiddag 16 september tussen 14 en 16 uur starten bij de poort van de Kapelberg.

Aanvulling:

De Kapelberg (start en eindpunt) is toegankelijk voor rolstoelers. Daar zijn koren en is er een speciaal ontvangst en 2 van de 14 optredens.

Er komt een groot tv scherm met foto's van de wandeling. Er kunnen kaarsen en een speciaal bier gekocht worden. De gehele route gaat door los zand d.w.z. dat de route moeilijk voor rolstoelers is.

De wandeling start tussen 14.00 en 16.00. En duurt anderhalf uur. U kunt halverwege naar de toilet. Er is een begaanbaar pad.

Dus iedereen is welkom alleen de route is gedeeltelijk door los zand.



Organiserend comité: Joep Driessen, Annemarie Gooiker, Anne-Marie Janssen
contact persoon Pierre Gradussen: 06-17545544
fam.gradussen@planet.nl

't Haores verhaol... geleufde gij 't is onderdeel van 700 jaar kapelberg.

Meer info:

http://www.mariakapelbergharen.nl/?p=700_jaar_kapelberg

PATER WERENFRIED



**“GEEN VERNIELER,
MAAR EEN VERNIEUWER”**

Pater Werenfried van Venrooij ofm cap. overleden. Hij was 76 jaar oud, 56 jaar kapucijn en bijna 50 jaar priester.

De eens zo krachtige priester, die iedereen wist te bezielen en op te wekken tot geloof, is niet meer. Uit heel Nederland kwamen op 31 juli mensen naar de kapucijnenkerk in Tilburg.

Ook uit Overasselt, de parochie die hem volgens eigen zeggen het meest aan het hart lag, was een flinke delegatie aanwezig om hem een laatste groet te brengen. De kapucijnenkerk had in geen 22 jaar zo vol gezeten. De uitvaartdienst werd voorgedaan door drie priesters. Geen kuchje of hoestje was hoorbaar tijdens de overweging, uitgesproken door oud-klasgenoot Harrie van den Bosch.

De dood van pater Werenfried is een groot verlies voor Overasselt, waar hij jarenlang weekend-assistent was bij wijlen pastoor Van Thiel. In 1971 nam hij officieel afscheid van het dorp, maar – zo staat op zijn gedachtenisprentje – “Hij is er nooit meer echt weggegaan”.

Altijd weer kwam hij terug om er samen met jongeren te discussiëren, een kerk- of themadienst in elkaar te zetten of het jongerenkoor te stimuleren en te begeleiden. Pater Werenfried was veelzijdig, hij was één brok energie, zowel in de kerk als in de Overasseltse samenleving.

Dat bleek toen hij eens een bijeenkomst van de carnavalsclub Krek-zo-mot-ut voorzat, waarop het seksgedrag van carnavalisten aan de kaak werd gesteld. Werenfried snoerde iedereen de mond met het seksuele gedrag van kikkers. Hij kon het weten, want voor zijn studie biologie aan de universiteit observeerde hij in de Overasseltse vennen het kikkerdril.

De kleine minderbroeder-kapucijn stond bekend als progressief, zonder het ouderwetse geheel uit het oog te verliezen. “Hij is geen vernielers”, zo sprak pastoor Van Thiel, “maar een vernieuwer”. Een vernieuwer toonde hij zich in de redactie van het lokale blad “Missiethuisfront”, dat hij samen met J. Schlicher en A. Theunissen redigeerde van 1966 tot 1980 en waarin hij de jongerenrubriek verzorgde.

Overasselt was in de jaren zestig broodnodig aan een behuizing toe voor het verenigingsleven. Werenfried (door zijn klas- en dorpsgenoten Thadje genoemd) kwam met de tip dat er op de

universiteit een barak te koop stond. Snel kochten medestanders van Friedje (Pathadfriedje!) de barak. Toen werd de politiek pas op de hoogte gesteld en had je de poppen aan het dansen. Werenfried was de zondebok en moest zich door allerlei dorpspolitieke briesen heen laveren (woorden van de toenmalige burgemeester). Hij deed dat zonder iemand te krenken. Het Verenigingsgebouw kwam er en Werenfried mocht het met de burgemeester openen.

Schoolhoofd meester Jacobs nam het wijze paterke in de arm om voor de school van Overasselt seksuele voorlichting op touw te zetten. Het was een onderwerp dat toen nog heel wat voeten in aarde had, maar Werenfried bedacht een manier om “de seks” met veel tact te omkleden.

In de OJO-vakantieweek trad de pater ieder jaar in burger op om bij het kampvuur met zijn gitaar de kinderen te vermaken met meezingers als: “Ik heb de son sien sakken in de see”.

Op pronkzittingen van de carnaval tokkelde hij: “Goedenavond, goedenavond, gij allen hier tesaam” en zong hij scherpe, zelf gemaakte teksten: politieke one-liners, over omstreden details uit kerk en maatschappij. Als dank schonk Krek hem bij zijn afscheid een kunstwerk in de vorm van zijn “gieter” (zo noemde hij de gitaar) in een narrenkap van koper. Het hing tot aan zijn dood in zijn kamer. In zijn laatste wil had hij beschikt dat het na zijn dood terug moest naar de ontwerper. Op de avond van zijn begrafenis werd het sieraad bezorgd bij Henk van Hout. Die gaat het plaatsen in het Verenigingsgebouw, waar de pater altijd zijn “thuiskomst” vierde.

Na zijn Overasseltse periode werd Werenfried globetrotter. Als provinciaal van zijn orde, reisde hij de hele wereld af. Hij bekende op zijn sterfbed dat “Overasselt altijd diep in zijn hart” was gebleven.

Pater Werenfried, Overasselt dankt u voor alles wat u voor ons hebt betekend. Rust in vrede!

Antoon Theunissen





ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

BLOEMENMARKT

Op zondag 30 september 2012 wordt er een bloemenmarkt in Nederasselt georganiseerd door de contactraad van de H. Antonius Abtkerk Nederasselt samen met een aantal enthousiaste dames.

De opbrengst van deze bloemenmarkt is nodig om het resterende deel af te betalen van de kerststal. Vorig jaar is er een nieuwe kerststal gekocht voor de kerk en al voor een groot deel betaald van giften van de parochianen. We hopen met het organiseren van deze bloemenmarkt voldoende bij elkaar te krijgen om het

volledige bedrag te kunnen aflossen. De bloemenmarkt wordt gehouden in dorps huis "Ons Huis" tegenover de kerk. Om 9.30 uur is de eucharistieviering met aansluitend om 10.30 uur de bloemenmarkt. De markt zal duren tot 14.00 uur.

De contactraad



GEDOOPT
8 juli 2012
David Reffeltrath
Faas Kersten



ANTONIUS ABT - OVERASSELT

RENOVATIE KERK OVERASSELT

Onze kerk stond afgelopen juni een aantal weken in de steigers zonder dat er van werkzaamheden iets was te bespeuren, maar in juli is aannemer Van Dinther dan toch begonnen met de renovatie.

Zoals we u al eerder lieten weten zou een deel van de transeptgevel aan de zuidzijde (de plek waar de steigers zijn aangebracht) opnieuw worden gevoegd. Aan de binnenzijde op die plek in de kerk is te zien dat het vocht daar door de muren heen komt. In de weken voorafgaand aan de bouwvakvakantie is het oude voegsel verwijderd. Hopelijk is de lekkage verholpen zodra de gevel opnieuw is gevoegd en zullen de muren weer drogen.

Begin juli is er ook nog een hoogwerker geweest om het dakkruis te demonteren ten behoeve van de vernieuwing van de loden muts. Dat is inmiddels klaar. Verder is het Heilig-Hartbeeld aan de Hoogstraat schoongemaakt.

Op het moment waarop dit stukje is geschreven lagen de werkzaamheden vanwege de vakantie even stil. Vanaf 14 augustus is men met het voe-



gen van de muren begonnen (zie foto). Daarna zal, behalve de in juni al genoemde overige werkzaamheden, ook nog de sacristiedeur, die onlangs bij een inbraakpoging is beschadigd, worden hersteld. Naar verwachting neemt een en ander nog verscheidene weken in beslag.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



BRUURKE VAN MEGEN

Misschien heeft u zich afgevraagd wat de foto voorstelde die in de vorige Apostelbode bij de stukjes van de vormelingen stond. De vormelingen hadden deze foto genomen tijdens hun bezoek aan het klooster van Megen. Het betrof het graf van het "Heilig Bruurke van Megen".

Jan Witte, geboren te Hoorn in 1868, wilde priester worden, maar bleek geen studiehoofd. Het geestelijk leven bleef hem echter trekken en daarom trad hij in



1891 als broeder Everardus in bij de Franciscanen van het klooster Alverna. In 1899 werd hij overgeplaatst naar Megen, waar hij jaren als broeder portier werkzaam was. Hij kwam daardoor in contact met veel mensen naar wiens noden hij luisterde en voor wie hij bad. In de wijde omtrek werd hij vereerd vanwege zijn medeleven en mildheid. Maar ook na zijn dood op 22 december 1950 bleven de mensen zich in hun nood tot hem wenden, reden waarom ter ere van hem een kapel werd gebouwd, waarnaar zijn lichaam werd overgebracht. Het monument is van de hand van Jac Maris, evenals het bruurke een oud-inwoner van onze parochie (Heumenaar). Broeder Everardus is nooit zalig of heilig verklaard. Maar zijn verering leeft voort tot op de dag van vandaag.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

AANKONDIGING

In Overasselt staat het weekend van 27 en 28 oktober 2012 In het teken van Gambia:

'Water is Leven'

Zaterdag 27 oktober om 17.00 uur

Walking dinner voor Gambia

Gezien het grote succes van het Walking Dinner in oktober 2011 wil Stichting-OOG ook dit jaar iedereen in de gelegenheid stellen aan deze gezellige manier van dineren deel te nemen.

ZONDAG 28 OKTOBER 2012 OM 11.00 UUR

Ook dit jaar kunt u naar de eucharistieviering in de Antonius Abtkerk te Overasselt. Pastor Aloys gaat weer voor en neemt in overleg met Stichting-OOG het thema "Water is Leven" als leidraad. De viering wordt opgeluisterd door het zeer bekende Engakoor uit Nistelrode dat Afrikaanse liederen ten gehore zal brengen.

In de volgende Apostelbode wordt u nader geïnformeerd over het programma van beide activiteiten en hoe u zich kunt opgeven voor het Walking Dinner.



H. GEORGIUS - HEUMEN

VRIJWILLIGERSAVOND

Graag willen wij allen die zich inzetten voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap, uitnodigen naar de vrijwilligersavond te komen op zaterdag 20 oktober. Deze avond zal om 19.00 uur beginnen met een viering uit dankbaarheid in de kerk en worden voortgezet in verenigingsgebouw de Terp.

Iedereen die deel uitmaakt van de diverse werkgroepen en koren zal nog een persoonlijke

"DICHTERBIJ" KOMT DICHTER BIJ IN OVERASSELT

Op zondagmorgen 16 september om 11.00 uur is er in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt een gezinsviering met bijzondere aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds een aantal jaren zijn de bewoners van Dichterbij en de mensen van de dagbesteding De Wissel welkome gasten in de H. Antonius Abtkerk. Hier willen wij een keer op een bijzondere wijze bij stil staan. Dit willen we vieren met cliënten, ouders en verwanten van de bewoners van Dichterbij. Deze feestelijke 'welkomstviering' zal opgeluisterd door de V.K.B. (Volgende Keer Beter) uit Gennep en het gemengd koor uit Overasselt.

Wij bevelen u deze viering van harte aan!!

Annemieke Beekers (geestelijk verzorger Dichterbij)
Aloys van Velthoven (Pastor van De Twaalf Apostelen)

HUWELIJK

26 juni 2012

Laura de Groot & Dennis Bergervoet



20 september 2012 om 14.00 uur
Esther Rijken & Hans van der Velden

GEDOOPT

12 augustus

Sanne Buurman

Lisa Vink

2 september

Mannes Hopman



OVERLIJDEN JAN PÜPLICHUISEN

Vlak voor het ter perse gaan van deze Apostelbode bereikte ons het droevige bericht van het plotselinge overlijden op 16 augustus van Jan Püplichuisen, sinds lange tijd dirigent van Het Seniorenkoor. Hij is 72 jaar geworden. In de volgende Apostelbode zal uitgebreider stil worden gestaan bij dit overlijden.

Contactraad

uitnodiging ontvangen, maar wij vragen alvast deze avond op uw kalender te zetten, zodat we er met velen een gezellig samenzijn van kunnen maken.

De contactraad



GEDOOPT

14 juli 2012

Rafael Brom

Vieringschema
01 sept. t/m 16 sept.

01 september / 02 september
• 22e zondag door het jaar

08 september / 09 september
• 23e zondag door het jaar
• Ziekenzondag

15 september / 16 september
• 24e zondag door het jaar
• Vredeszondag

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ✧ Eerste lezing: Deut 4: 1-2, 6-8 ✧ Tweede lezing: Jak 1: 17-18, 21b-22, 27 ✧ Evangelie: Mc 7: 1-8, 14-15, 21-23 | lezingen ✧ Eerste lezing: Jes 35: 4-7a ✧ Tweede lezing: Jak 2: 1-5 ✧ Evangelie: Mc 7: 31-37 | lezingen ✧ Eerste lezing: Jes 50: 5-9a ✧ Tweede lezing: Jak 2: 14-18 ✧ Evangelie: Mc 8: 27-35 |
|  | H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes/Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Jos van Minderhout/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar) |
|  | Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes/Bas van Dijk | zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Annemarie Gooiker/Bas van Dijk | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie | zondag 09.30 Woord en Communie Tevens Kindernevendienst New Voice Annemarie Gooiker |
|  | H. Jozef Alverna | zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen/Bas van Dijk | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Ben Frie | zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven/Bas van Dijk | zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers |
|  | H. Antonius Abt Nederasselt | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven/Bas van Dijk | zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven |
|  | H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen | zondag 11.00 Eucharistieviering Seniorenkoor Martin Claes | zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven |
|  | H. Georgius Heumen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven |
|  | H. Victor Batenburg | zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo |
|  | H. Anna Bergharen | zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jos van Minderhout | zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker |
|  | H. Judocus Hernen/Leur | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Cees Janssen | zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo |
|  | H. Damianus Niftrik | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo | zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers |
|  | De Elsthof | zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes | zaterdag 17.30 Woord en Communie Ricy Loeffen |
|  | St. Jozef | zaterdag 19.00 Woord en Communie Ricy Loeffen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes | zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen |

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p> | <p>lezingen ✧ Eerste lezing: Wijs 2: 12, 17-20 ✧ Tweede lezing: Jak 3: 16 - 4: 3 ✧ Evangelie: Mc 9: 30-37</p> | <p>lezingen ✧ Eerste lezing: Num 11: 25-29 ✧ Tweede lezing: Jak 5: 1-6 ✧ Evangelie: Mc 9: 38-43, 45, 47-48</p> | <p>lezingen ✧ Eerste lezing: Gen 2: 18-24 ✧ Tweede lezing: Hebr 2: 9-11 ✧ Evangelie: Mc 10: 2-16</p> |
|---|---|--|---|
|  <p>H. Antonius Abt Wijchen</p> | <p>zondag 10.00 Apostelviering <i>Installatie nieuwe pastoor</i> Gelegenheidskoor Gehele Pastoresteam</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p> | <p>zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p> |
|  <p>Emmanuel Wijchen</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p> |
|  <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker <i>Na afloop koffiedrinken</i></p> | <p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p> |
|  <p>H. Jozef Alverna</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Werkgroep Gebedsviering</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p> |
|  <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Antonius Abt Overasselt</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Seniorenkoor Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Georgius Heumen</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p> |
|  <p>H. Victor Batenburg</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Bas van Dijk</p> | <p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p> |
|  <p>H. Anna Bergharen</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p> | <p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p> | <p>zondag 11.00 Gezinsviering Samenzang Annemarie Gooiker/Bas van Dijk</p> |
|  <p>H. Judocus Hernen/Leur</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Bas van Dijk</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Voice Annemarie Gooiker</p> |
|  <p>H. Damianus Niftrik</p> | <p>Geén viering i.v.m. gezamenlijke viering in de Antonius Abtkerk Wijchen</p> | <p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Gildefeest/Kermiszondag</i> Parochieel Zangkoor Martin Claes/Hennie Witsiers</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p> |
|  <p>De Elsthof</p> | <p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes/Bas van Dijk</p> | <p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p> |
|  <p>St. Jozef</p> | <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p> | <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p> |

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

| | | |
|------------------|-----------|---|
| iedere maandag | 19.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. |
| iedere dinsdag | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. |
| iedere woensdag | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie. |
| iedere donderdag | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk. |
| iedere donderdag | 19.00 uur | Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . |

Ontmoetingsviering

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| zaterdag 06 oktober | 19.00 uur | Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. |
|---------------------|-----------|--|

Oecumenische Open Leurviering

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| zondag 30 september | 19.00 uur | Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: Psalmen. |
|---------------------|-----------|---|

Overige vieringen

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| dinsdag 04 september | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker. |
| donderdag 06 september | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers. |
| vrijdag 07 september | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 07 september | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker. |
| maandag 10 september | 14.00 uur | Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| dinsdag 11 september | 10.15 uur | Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| vrijdag 14 september | 09.30 uur | Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 21 september | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| maandag 24 september | 14.00 uur | Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| vrijdag 28 september | 09.30 uur | Woord en Communieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen. |
| maandag 30 september | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers. |
| dinsdag 02 oktober | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout. |
| donderdag 04 oktober | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers. |
| vrijdag 05 oktober | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 05 oktober | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout. |
| maandag 08 oktober | 14.00 uur | Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| dinsdag 09 oktober | 10.15 uur | Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| vrijdag 12 oktober | 09.30 uur | Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |



WIJ GEDENKEN

Op 16 mei 2012 is **Theo Leenders** op 61-jarige leeftijd overleden. Hij is in Nijmegen geboren en was de derde in de rij van het gezin. Als kind was hij erg avontuurlijk en ondernemend. Via allerlei baantjes ging hij werken in de schoonmaak. Hij is 40 jaar getrouwd geweest met Rieky ter Linden. Hij was vader van twee zonen en trotse opa van vier kleinkinderen. Op 22 mei 2012 hebben wij afscheid van hem genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen en hem op het daarbij gelegen kerkhof te rusten gelegd.

In de leeftijd van 65 jaar is **Ellen Derks** op 11 juni 2012 overleden. Zij groeide op in Brakkestein als jongste in een gezin met zes kinderen. In 1971 trouwde zij met Henk Cillesen en zij kregen twee dochters. Ellen was een hardwerkende vrouw die altijd klaar stond voor haar gezin en hun bedrijf. Ze genoot ook van het leven en dansen was haar lust en leven. Ook toen ze te horen kreeg dat ze maagkanker had was ze dapper en ging ze de strijd aan. Op 16 juni hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk van Wijchen.

Op 6 juni 1924 is **Frans Remmers** geboren in de Overasseltse "Hei" en op 19 juni 2012 is hij overleden. Begin jaren vijftig nam hij de boerderij van zijn vader over en in 1955 trouwde hij met Nelly Bruijns. In 1989 verhuisde hij naar de Laagstraat, maar ging nog regelmatig op de boerderij helpen. Toen zijn kleinzoons naar de basisschool gingen werd de donderdag vrij gehouden, want dan kwamen de jongens. Op 23 juni 2012 hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en hem te rusten gelegd op het kerkhof aldaar.

Mieke Tijnagel-Naus overleed plotseling tijdens haar vakantie in Zuid-Frankrijk op 23 juni. Ze werd 85 jaar oud. Samen met haar man Gerard ging ze graag op vakantie en genoot van het leven. Mieke zong 25 jaar in het gemengd koor en in het rouw- en trouwkoor van de Emmanuelkerk. Velen hebben Mieke ook leren kennen in haar werkzame periode in de kraamzorg. Mieke hield van muziek en onderhield met veel mensen contacten. De uitvaart voor Mieke was op 4 juni in de Antonius Abtkerk te Wijchen, ze is begraven op het kerkhof aldaar.



Geheel onverwacht overleed in Nuland op 23 juni 2012, 84 jaar oud, **Maartje van den Broek-Kras**. Zij woonde jarenlang in de Klapstraat in Wijchen met haar gezin van drie zoons. Haar liefde voor Volendam, waar zij geboren werd op 7 juni 1928, is altijd bij haar gebleven. Een hard gelag voor haar kinderen, aangetrouwden, haar kleinkinderen en achterkleinkind van 3. Ze was levenslustig, kon goed met mensen omgaan en was altijd in één adem te noemen met haar man Toon, die in 2004 overleed na een lang ziekbed. We begroeven haar na de uitvaart in de Antonius Abt in Wijchen op 28 juni op het parochiekerkhof van Wijchen.

Lieneke van Summeren-Reijnen overleed op 23 juni na enkele maanden ziek te zijn geweest. Ze werd 79 jaar oud. Ze hield van eenvoud, had graag de regie van het huishouden in handen. Samen met haar man Gerrit kregen ze kinderen en verhuisden verschillende keren in hun leven. Uiteindelijk keerden ze terug naar Wijchen naar de Watersnipstraat. Ze genoot van de kinderen en kleinkinderen. We hebben haar uitgeleide gedaan uit de Paschaliskerk op 29 juni waarna crematie in Beuningen.

In het verpleeghuis Waelwick te Ewijk is 3 juli 2012 op 71-jarige leeftijd **Ben Arts** overleden. Hij werd geboren in Overasselt en komt uit een gezin van 10 kinderen. In 1967 trouwde hij met Jaan Theunissen en zij kregen twee kinderen. In 1977 verhuisde hij naar de Oude Kleefsebaan en kon hij zijn hobby uitoefenen. Hij heeft ook veel gedaan voor de sportclub Advendo. Nadat hij ziek werd kwam hij in het verpleeghuis terecht. Op 7 juli 2012 was de uitvaartdienst in de kerk van Overasselt en hebben we hem begeleid naar zijn rustplaats op het kerkhof aldaar.

Op 4 juli is op 82-jarige leeftijd overleden: **Antoon Stevens**. Antoon werd geboren in Wijchen en na een fijne jeugd leerde hij voor meubelmaker. Bij meubelzaak "Trio" in Druten heeft hij vele jaren gewerkt. De laatste 10 jaar heeft hij op de L.T.S. gewerkt, hij leerde daar de jongens de fijne kneepjes van het meubelvak. Daarnaast was Antoon ook zeer creatief, uit een simpel blok hout wist hij de mooiste dingen te maken. In 1970 leerde hij Annie kennen en een jaar later zijn ze getrouwd. Marit en Koen, de kinderen van hun nichtje Jeanne, waren heel speciaal voor hen en ze werden beschouwd als hun kleinkinderen. Twee jaar geleden werd An-

toon ongeneeslijk ziek. Op woensdag 4 juli is hij thuis in nabijheid van Annie rustig ingeslapen. We hebben op 7 juli afscheid genomen van Antoon in de Antonius Abt kerk te Wijchen en hem daarna naar het crematorium begeleid.

Op hoge leeftijd (95) overleed in Wijchen op 10 juli 2012 **Chris de Luij** na een ziekbed van enkele maanden. Hij was geboortig uit Ravenstein (31 december 1916). 63 jaar was hij gehuwd met Ger Modderkolk. Het verlies van hun zoon Joop, 11 jaar geleden, tekende het gezin. Zijn kinderen geven het beeld van een kundig ondernemer en een traditioneel katholieke man, voor wie de zondagse kerkgang een vast moment van bezinning was. Hij had een vast dagritme, waarin steeds op dezelfde tijd dezelfde wandeling door Wijchen werd gemaakt. We deden hem uitgeleide in de Antonius Abtkerk in Wijchen op 14 juli 2012.

Harrie Straten overleed op 11 juli en werd 77 jaar oud. Harrie woonde zijn hele leven in hetzelfde huis aan de Leemweg. Daar is hij opgegroeid, droeg zorg voor zijn ouders en bleef er later zelf wonen. Harrie was niet op de voorgrond, maar was een echte doorzetter. Als bouwkundig tekenaar heeft hij veel mensen geholpen. In zijn goede tijd reisde hij naar Spanje en Egypte om te duiken. Hij was een vriendelijke en karakteristieke persoon. De laatste tijd viel het hem moeilijker om voor zichzelf te zorgen en werd hij toenemend afhankelijk van de hulp van anderen. De uitvaart voor Harrie was op 16 juli in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis op het kerkhof.

Zr. Ignatio Bog Than Nio overleed op 12 juli in de leeftijd van 87 jaar. 17 juli was haar uitvaart, waarna wij haar begraven hebben op het kloosterkerkhof.

19 juli overleed **Pater Johan Wienk**, op 82-jarige leeftijd. Zijn uitvaart was op 24 juli, gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof, "La Verna"

Jo Arts overleed op 22 juli en werd 83 jaar oud. We zagen hem vaak samen met zijn vrouw Anny in de Paschaliskerk. Jo werd voor zijn veelvoudige inzet voor de Wijchense samenleving en voor onze parochie geridderd en ontving onderscheidingen. In zijn werkzame leven leerden de meeste mensen hem kennen in zijn functie van maatschappelijk werker. Daarnaast was hij als be-



stuurslid van de Vincentiusvereniging voor veel mensen in nood van grote betekenis geweest. Jo bracht veel tijd door met zijn kleinkinderen en hield van tuinieren. De uitvaart voor Jo was op 27 juli in de Paschaliskerk. Jo is begraven op het kerkhof van de Antonius Abtkerk te Wijchen.

Zijn hele leven heeft **Gerard Theunissen** in Overasselt op de Vogelzang gewoond. Op 23 juli 1948 is hij geboren en op 8 augustus 2012 is hij overleden. In 1975 trouwde hij met Betsie Voet. Nadat zijn vrouw door een ongeluk om het leven kwam heeft hij zich volledig ingezet voor het zorgen van zijn kinderen dat ze goed terecht zouden komen. Ruim 40 jaar is hij met veel toewijding en plezier verwarmingsmonteur geweest. Op 14 augustus hebben we in de uitvaartviering van de Antonius Abtkerk te Overasselt afscheid van hem genomen.

Op 25 juli is overleden **Jo Burgers** in de leeftijd van 84 jaar. Jo was een man met gouden handen op velerlei gebied: alles wat hij zag kon hij maken. Een man die plezier had in zijn leven en een grote liefde voor dieren, dansen en muziek had. Samen met zijn vrouw, de 4 dochters en later met de 8 kleinkinderen viel er altijd wel wat te beleven. De laatste jaren ging het met de gezondheid steeds minder en werd Jo steeds meer afhankelijk van de zorg, die hij vooral van zijn vrouw kreeg. Op 31 juli hebben wij afscheid van Jo genomen in de H. Jozef Alverna en hem daarna begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Frans de Grunt was 75 jaar op dezelfde plek, zijn enige thuis: de boerderij in Overasselt. Alleen de trekpaardentoonstelling kon hem er af en toe enige dagen weghalen. Op 22 juni 1929 werd dit dorp zijn geboortegrond. In 1963 trouwde hij met Thea van Lieshout. Vier kinderen kregen zij en zeven kleinkinderen. Toen zijn vrouw stierf in 2009 viel het hem zwaar alleen te zijn. Allen die hem kenden, of ze nou een kaartje legden, een borreltje dronken of naar zijn verhalen luisterden – allemaal zijn ze een goeie mens kwijtgeraakt. Op 28 juli 2012 voltooide hij zijn leven, omringd door zijn kinderen. Op 2 augustus 2012 namen we afscheid van hem in de Antonius Abtkerk in Overasselt, waarna hij in Beuningen werd gecremeerd.

Net 65 jaar, nog volop genietend van het leven en met nog zoveel plannen met zijn gezin voor ogen, is plotseling van ons heen gegaan **Bert de Klein**. Bert was dol op zijn gezin en deelde daar

mee zijn passie voor muziek. Een spontane, open en geliefde man bij zijn collega's en vrienden. Stond altijd klaar voor ieder die hem nodig had, al was het maar met klusjes, verhuizen en hij had altijd wel ideeën en tips voor het een of ander. Op 3 augustus hebben we afscheid genomen van Bert in de Antonius Abt te Wijchen en aansluitend hem te rusten gelegd op het kerkhof. Zijn gezin en familie zullen hem node missen.



In Zwollerkerspel werd **Gerda van Zuilen-van der Kamp** geboren op 4 juni 1932. In de Noordoostpolder heeft ze haar Wim gevonden, in 1958, en vier jaar later zijn ze in Zwolle getrouwd. Ze begonnen in de Woezik een boerenbedrijf. Hun eerste kind stierf nog geen jaar oud. Zij kregen daarna nog vier kinderen. Ze was steeds aan het werk; 'geen zin' was er niet bij. Bloemen waren haar passie, buiten zijn. Zwaar viel de beslissing om hun boerderij te sluiten in 1987. Toen ze ziek werd, wilde ze het liefst de ruimte en de vrijheid blijven voelen van haar huis en tuin. Mede door de thuiszorg en de al even zorgzame kinderen kon dat. In alle rust kwam op 1 augustus 2012 een einde aan haar mooie leven. Zij werd bij haar man begraven op het parochiekerkhof op 7 augustus.

Op 4 augustus 2012 is op 45-jarige leeftijd **Carlo Artz** te Overasselt overleden. Hij is in Nijmegen geboren als oudste zoon uit een gezin van drie kinderen. Hij heeft daar een fijne tijd gehad, maar ook veel kattenkwaad uitgehaald. Hij was de trotse vader van vier zonen en hij openbaarde zich als een echte ondernemer die bedrijven tot bloei liet komen. Hij heeft echter ook veel pech gekend, zeker qua gezondheid dat hem de laatste jaren veel verdriet heeft gedaan. In de Antonius Abtkerk van Overasselt hebben we afscheid van hem genomen.

Op 8 augustus is **Mientje Reuvers-Kessler** op 82-jarige leeftijd overleden. Zij was coupeuse van haar beroep en dat kwam goed van pas in de oorlogsjaren. Een oude jas werd omgetoverd tot prachtige kleding. Ook voor de carnaval in Heumen maakte ze de meest uiteenlopende creaties. Veel tijd en zorg besteedde zij aan haar drie kleinkinderen. Na enkele verhuizingen verbleef zij het laatste jaar in de Elsthof in Wijchen. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van haar genomen.

Koosje Janssen-Arts, geboren in Overasselt op 12 augustus 1925, was een sterke vrouw. Ze werkte

hard, stuurde het gezin met strak management maar was niet sterk als emoties een rol speelden. Kracht sprak ook uit haar sportiviteit: fietsen, wandelen, schaatsen. In 1960 trouwde ze met Jan, die naast haar de lieve eenvoud uitstraalde. Via het werk bij de Franciscanen kwam de geest van Franciscus hun huis binnen. Naast het Zonnelied was er de Zonnebloem, waar ze haar vaste adressen bijhield. Ze overleed op 14 augustus, net 87 geworden, na een verblijf in verpleeghuis Waelwick. We namen afscheid van haar in de kerk van Antonius Abt in Wijchen op 18 augustus, waarna zij werd gecremeerd.



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

GEDOOPT

24 juni
Maud Janssen

1 juli
Ricardo Fleuren
Joanne Joosten
Lana Kersten



H. JOZEFKERK - ALVERNA

IN MEMORIAM

Op 2 juli j.l. bereikte ons het zeer droevige bericht dat op 75-jarige leeftijd is overleden Nol Jansen, in 2008 onderscheiden met de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Nol, veel gegeven, trouw en altijd dienstbaar geweest en beschikbaar gebleven voor de geloofsgemeenschap H.



Nol als lid van de kerkhofgroep in 2010

Jozef. Wij hebben intens meegeleefd met de ziekte van Nol en wisten dat het einde onherroepelijk was. Stilte, weemoed, verslagenheid en goede herinneringen aan deze veelzijdige man resten ons. De intense verbondenheid van Nol met geloofsgemeenschap H. Jozef was zeer divers: als misdienaar was hij al jong actief in de kerk. Vanaf zijn 18^e was Nol actief lid van het Alvernees dames- en herenkoor 'Laudate Dominum', waarvan hij later voorzit-

ter werd. Ook is Nol jarenlang voorzitter geweest van het Kerkbestuur. Toen dit overging in de Kerkraad heeft hij het voorzittersstokje overgedragen, maar bleef lid van wat nu de Contactraad heet. Zijn inbreng in de vergaderingen was bijzonder waardevol en verdient groot respect. Daarnaast was Nol enthousiast lid van de zeer hechte kerkhofgroep/maandagmorgengroep. Zijn vele verdiensten voor geloofsgemeenschap H. Jozef werden in 2008 bekroond met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Zijn betrokkenheid bij de door hem zo geliefde vrijwilligersgroepen was niet aflatend; zelfs op zijn ziekbed wilde hij nog graag bijgepraat worden over het reilen en zeilen van alle activiteiten. Alverna verliest een zeer betrokken en sociaal persoon. Wij zullen hem missen. Wij wensen Joke, de kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Geloofsgemeenschap H. Jozef Alverna



GEDOOPT

1 juli
Josje Beelen



WATER ZIEN BRANDEN

Wie zich in de ochtend van zondag 24 juni naar Balgoij spoedde, kon niet vermoeden welk een warm onthaal daar (uiteindelijk) wachtte. "Ruw en laag wandelt de regen, waarheen zijn de lichte dagen gegaan?", schreef de dichter Lucebert ooit. En inderdaad een grijs gordijn van gestaag vallend hemelwater hulde de groene dreven van het Gelders rivierlandschap in de zachte tinten van een mistroostig aquarel.

'Ach, binnen zal het wel droog en warm zijn', mompelde ik tegen mijn zus en nichtje, toen ik bij de kerk parkeerde. Maar dat gebouw maakte wellicht geen godverlaten, maar zeker toch een mensverlaten indruk. We waren uitgenodigd door broer Aloys op een openluchtmis bij 'de toren', tenzij het slecht weer zou zijn. Dan was de mis binnen. 'Kennelijk denken ze in Balgoij anders over slecht weer dan wij en is het gebeuren gewoon buiten', zei ik, 'laten we die toren maar gaan zoeken'. Daar aangekomen bleek gelukkig met vereende kracht een bovenmaatse partytent opgetrokken. Een soort demontabele schuilkerk, want schuilen was het devies nu de neerslag was overgegaan van regenen in gieten. Prachtig groeizaam weer, vooral als je zelf droog zit.



In de (mede door de talrijk opgekomen familie) overvolle tent leidde broer Aloys de dienst. Een feestelijk gebeuren door de verse Abrahamstatus van de celebrant, de jaardag van de patroonheilige van Balgoij, de inwijding van het nieuwe Sint Jansbeeld voor de monumentale toren en vooral door de warmte, gezelligheid en toewijding van de Balgoijsche gemeenschap. De informele, mensgerichte en toch spirituele aanpak van Aloys bleek hier tijdens de mis en de nazit niet op droge rotsen maar in goed bewaterde vrucht-

bare aarde te vallen. Wij, als familie, vinden dat hartverwarmend. Er zijn genoeg kerkse zaken waarbij sommigen van ons de wenkbrauwen optrekken, maar deze taal, dit gebaar van mens tot medemens spreekt ons aan. Ook zonder familiechauvinistisch te zijn.



Hoogtepunt, althans voor mij, was het moment dat Aloys tijdens de dienst buiten in de stromende regen het hout in de vuurkorf aanstak voor het Sint Jansvuur. Even gewoon niet denken aan brandgel en dergelijke trucs, maar simpelweg geloven in een wonder: Ik zag water branden. Het bleef gieten, maar buiten bleef het vuur desondanks oplaaien, zodat de warmte ervan door het tentdoek heen zelfs de laatste kilte uit de tent verdreef. Die symbolische gezegende warmte zal ik altijd associëren met Balgoij. Niet dat ik er bezwaar tegen heb als de volgende keer de openluchtmis bij de toren verwarmd wordt door een stralende zon. Sint Jan mag toch ook wel eens een energievriendelijk gezicht laten zien, nietwaar? Zeker in Balgoij.

Jan van Velthoven





VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

• Tijdens de laatste vergadering in het afgelopen seizoen heeft Martin Claes laten weten dat hij vanaf 1 september geen eerst aanspreekbare pastor meer kan zijn van onze kerk. Dit heeft te maken met het feit dat hij op die datum pastoor wordt van onze parochie. Deze twee functies zijn moeilijk te verenigen, waarbij Martin ook nog werkzaamheden heeft buiten de parochie. Iedereen vindt dit jammer, zowel Martin als de leden van de contactraad en de stuurgroep. Martin is maar een half jaar eerst aanspreekbare pastor geweest. In die korte tijd werd er goed en prettig samengewerkt. Wederzijds is waardering en dank uitgesproken.

Vanaf 1 september zal Hennie Witsiers het stokje van Martin overnemen. In die functie wensen wij Hennie veel succes en genoeg. Ons lijkt dat te kunnen lukken.

• De verbintenis met het gospelkoor Lift your Voice is beëindigd. De afspraak was dat het koor in een aantal vieringen de zang zou verzorgen als tegenprestatie voor het gebruik van de kerk voor de repetities.

Het koor heeft vorig jaar zijn dirigent zien vertrekken en het heeft de nodige moeite gekost om vervanging te vinden. Hierdoor is in het achter ons liggende seizoen geen enkele keer in een viering gezongen. Omdat Lift your Voice geen

officieel kerkkoor is, heeft de contactraad deze beslissing moeten nemen. Lift your Voice is blij dat ze enkele jaren in onze kerk heeft kunnen repeteren en vanuit de kerk waren wij blij met hun zang. Wij wensen het koor in de toekomst alle succes. Het is nog niet duidelijk hoe het Pallaskoor verder gaat. Los daarvan wordt binnen de parochie gekeken of koren kunnen worden samengevoegd.

• Op zaterdag 22 september is in de wijk Achterlo weer de jaarlijkse burendag. Het precieze programma wordt nog via diverse media verspreid. De Historische Vereniging Tweestromenland verleent haar medewerking. De geschiedenis van Achterlo zal uit de doeken worden gedaan door een diaprojectie en een kleine tentoonstelling. Voor kinderen bestaat de mogelijkheid om een eerste ervaring met genealogie (stamboomonderzoek) op te doen. Ook de geschiedenis van de geestelijke verzorging van het Land van Maas en Waal krijgt een plaats.

• Op zondag 23 september is er geen viering in onze kerk vanwege de Apostelviering op die dag.

• Op zaterdag 6 oktober is de eerste Ontmoetingsviering van het nieuwe seizoen (19.00 uur). De contactraad vergadert op dinsdag 2 oktober (20.00 uur). In de maand juni zal er geen vergadering meer zijn van de contactraad. Diverse leden zijn dan op vakantie. Dit schijnt iets te maken te hebben met leeftijd.

Tini Poos



GOSPELTRIO UIT HORSSEN

Tijdens de vakantieperiode van ons gemengd koor zijn op de zondagen 8 en 15 juli de vieringen verzorgd door het Gospeltrio uit Horsen o.l.v. Henk Fransen. Die toen hij de kerk binnen ging tot mij zei "Als ik hier de kerk binnenloop is het alsof ik thuis kom, het is steeds een hartelijke ontvangst en medewerking". Na de vieringen werd het trio bedankt met een luid applaus. Henk bedankt en mogelijk tot volgend jaar.

Theo



GEDOOPT

24 juni 2012

Siem Duijkers,

zoon van Roel en Sandra Duijkers

VANUIT DE CONTACTRAAD

27 JUNI 2012

Openingswoord wordt gelezen door Els, 'Kom uit de versnelling' uit Menslief, ik wens je vrede en alle goeds van Phil Bosmans, heel toepasselijk voor de vakantie.

• Bij deze vergadering is pastor Ben Frie aanwezig. Na een kennismakingsronde geeft Ben uitleg over de nieuwe richtlijnen vanuit het Bisdom wat betreft de herinrichting van het priesterkoor in onze kerk. Nadat we de tekeningen van Rob Holthuisen t.a.v. het priesterkoor waarin onze wensen zijn verwerkt vergelijken met de nieuwe regels van het Bisdom komen we tot de conclusie dat we niets moeten overhaasten.

In goed overleg met ook de koren komen we hier t.z.t. op terug.

- Het is nu ook bekend dat Pastor Bas van Dijk de eerst aanspreekbare pastor van de Paschalis-gemeenschap wordt.

Met ingang van 1 sept. komt pastor van Dijk ook in de pastorie van de Woezik wonen.

- Na de vergadering onder het genot van een hapje en drankje door enkele leden meegebracht, was ook pastor Bert Oosterveer uitgenodigd. Bert vertelt dat het goed met hem gaat.

Zo hebben we deze laatste vergadering voor de vakantie, na een toch wat bewogen jaar op deze manier goed afgesloten. Met vertrouwen zien we het nieuwe werkjaar tegemoet.

Namens de contactraad, Els Bergman

OP KOERS

Na de vakantie beginnen allen weer met hun werkzaamheden binnen de verschillende werkgroepen. De vakantieperiode helpt iedereen weer fris te beginnen of met extra energie zijn bezigheden voort te zetten. In dit licht is het ook

erg fijn dat de eerst-aanspreekbaarheid voor de Paschalis-gemeenschap weer geregeld is.

Bas van Dijk zal met raad en daad de verschillende groepen een zetje in de goede richting geven of deze bevestigen en daarbij zal Annetarie Gooiker op organisatorisch vlak bijstand verlenen en Bas van Dijk ondersteunen.

EERSTE COMMUNIE

Op 13 en 17 mei 2012 hebben in de Paschaliskerk 47 kinderen hun Eerste communie gedaan.

De kinderen hebben met veel enthousiasme meegedaan aan de voorbereidingen hiervoor. We hebben een speurtocht gehouden in de kerk. Zelf gebedjes gemaakt en deze opgehangen achter in de kerk. Geluisterd naar verhalen uit de bijbel en hierover gepraat met elkaar.

Het was een mooie viering. Hierbij dank aan de ouders die zich hiervoor ingezet hebben. De ouders van de liturgiegroep en de versiergroep. En natuurlijk ook de hulpouders.



Eerste Heilige Communie Paschaliskerk Woezik 13 mei 2012

De kinderen die de communie hebben gedaan zijn van de Paschalisschool:

Tijn Albers, Marit Arts, Yara Arts, Sanne Berends, Dion den Brok, Cindy Degen, Guido Ermers, Joost Gademan, Nienke Gerlach, Amber Gerrits, Bas Hermens, Bas Herms, Linda van Heumen, Nikki Janssen, Gwen Lamers, Niek van Megen, Frédérique Peters, Brecht Rekers, Maus Schiltmans, Amber Schröder, Tijmen Spanjaards, Freek Sraten, Pepijn Sutmuller, Britt Veens, Iris van Vosselen, Fenne Wennekers, Megan van Wijk, Chen Yan de Wildt.

Paulusschool, PI school Nijmegen en Buizerschool:

Max Bloemers, Laura van den Broek, Anouk Degen, Demy van Dreumel, Rick van Dreumel, Britt Janssen, Jurre Janssen, Mike Kanselaar, Fleur Lamers, Maud Leenders, Tristan Linders, Jack Melse, Bram van Mierlo, Koen Pauwels, Shirantha Reichgelt, Mika Reijnen, Indy Voss, Milan Wijes, Celina Wimmers.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

DE PATROONHEILIGE VAN NIFTRIK



Cosmas en zijn broer Damianus waren twee artsen uit Klein-Azië die in de 3^e eeuw gratis zieken verzorgden en daarom 'zij die geen zilver aannemen' werden genoemd.

Ze zijn gekleed in toga, schoudermantel en soms baret en dragen geneeskundige instrumenten in de handen: ontledmes, schaar, zalfpot, urineglas of

vijzel. Een palmtak wijst op hun marteldood met stenen en pijlen, die terugvlogen naar degenen die ze hadden gegooid of afgeschoten. Uiteindelijk werden de broers onthoofd.

Andere attributen zijn een zwaard, een ganzenveer of boek. Een aparte voorstelling toont hoe Cosmas en Damianus geboeid in zee worden geworpen.

Samen met Lucas en Pantaleon zijn zij de patroonheiligen van geneesheren, chirurgen, tandartsen, apothekers, drogisten, vroedvrouwen, winkeliers en kappers (vanwege de naam overeenkomst met 'cosmetica'). Hun voorspraak werd gevraagd tegen koorts, pest, klierziekten en zweren. Hun feestdag is 26 september.

Diverse parochies hebben deze heiligen gezamenlijk of een van beiden als patroon gekozen.

Zo heeft Niftrik gekozen voor de H. Damianus. Op zondag 30 september 2012 zal de H. Damianus in de kerk herdacht worden tijdens de plechtige Eucharistieviering. In deze viering gaan voor pastor M. Claes en diaken H. Witsiers. Het Parochieel Zangkoor en het Showorkest "Riverland" uit Druten luisteren de viering op. Bij deze viering zullen het St. Damianus Gilde Niftrik en de drumband aanwezig zijn. Na deze viering zal er een vendelhulde zijn en een optreden van de drumband.

Tevens wordt de jaarlijkse kermis gehouden en organiseert het Gilde nog diverse activiteiten zoals het Koningschieten.

Het is de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen.

Wij wensen alle mensen van Niftrik mooie dagen toe.

Pastor Hennie Witsiers



foto:de Gelderlander 23-9-08



*De vakantieperiode is achter de rug,
keren we dus naar de werkelijkheid terug.*

We zagen de zon te weinig

Dat is helemaal niet geinig,

*want in september komt de herfst
al weer over de brug.*

*We krijgen dan weer andere prachtige kleuren,
zoals we elk jaar zien gebeuren*

We danken de Schepper voor het wisselende klimaat

*Want voor elk weertype is er een voedzaam zaadje
of knolletje paraat*

Laten we daarom maar niet zeuren.

Toon van Duifhuizen

TERUG VAN VAKANTIE

De vakantie voorbij... De regelmaat begint weer. Het waren toch goeie vakantieweken, met tussen de zon de regenbuien, of voor sommigen tussen de regenbuien af en toe de zon. Dat is nou eenmaal gewoon Hollands zomerweer. Maar als je hoort over de grote watervallen die neerkwamen op vele andere plaatsen in Nederland, waardoor zoveel mensen werden getroffen, dan zaten wij wel in de goede hoek.

Wij waren lekker vrij en deden allerlei dingen, waar we anders niet aan toe komen. Zulke zomerse vakantie maanden, waarin veel anders is, geven toch een extra cachet aan ons leven. Ik hoop maar, dat het voor velen een bijzondere tijd was. Maar we weten ook, dat het voor sommigen onder ons een zorgelijke, verdrietige tijd was, omdat ze een slecht bericht kregen, of omdat er een geliefde stierf. Voor hen hopen we, dat zij veel meeleven hebben gekregen.

Nu beginnen we weer aan een nieuw werkjaar, op school, in de kerk, in allerlei werkgroepen, in de verenigingen, op werk, kantoor en winkel. De regelmaat neemt bezit van ons leven. Hopelijk een jaar met veel goeds voor u allen en sterkte als er minder goede dingen gebeuren.

Jos van Minderhout

DE KERKELIJKE WAS

WIE DENKT ER NU AAN WASSEN EN STRUKEN, WIT EN HELDER SCHOON?

Altaarlinnen, kelkdoekjes, kraagjes, misdienaars kleding, kazuifels, op zijn tijd moet dat alles gewassen en gestreken worden. Het zijn van die werkzaamheden, waar niemand bij stil staat. Behalve Jeanne Hendriks. Voor het oog van niemand, schenkt ze aandacht aan kerkelijke kleding en witgoed. Als er iets groezelig, of minder fris uitziet, neemt ze dat mee, en zonder dat je het weet, ligt en hangt het weer schoon en helder in de kast. Vele uren heeft Jeanne daar al in gestoken. Zo

hangen de misdienaarstogen, voor de kleinste en de grootste, ieder weekend weer klaar in de sacristie. We zijn Jeanne dankbaar. Een kerk leeft nu eenmaal bij de gratie van vrijwilligsters en vrijwilligers. We zijn gezegend met zulke mensen.

TIEN VAN DE BURGT

Nog zo'n medewerker op de achtergrond, Tien van de Burgt. Met ingang van 1 augustus heeft Tien de contactraad verlaten. We verliezen met hem een sympathieke en betrokken medewerker. Jarenlang was Tien achtereenvolgens lid-secretaris van het kerkbestuur, van de Beheergroep H. Judocus in het Kruispunt, en van de contactraad H. Judocus van de parochie de Twaalf Apostelen. Dat vergaderingen soms te lang duren door de vele woorden die gesproken worden, lag niet aan Tien. Zonder veel woorden deed hij wat er moest gebeuren. Maar ook anderszins konden we een beroep op hem doen, zoals bv. voor de verwarming in de pastorie, die telkens weer uitviel. Tien kreeg hem altijd weer op gang. Wij, onze kerk H. Judocus, zijn Tien dankbaar voor zijn aanwezigheid, zijn medewerking. We wensen hem met zijn gezin veel sterkte voor de toekomst en hopen dat er veel goed zal gaan.

Jos van Minderhout

MISINTENTIES SEPTEMBER

Zaterdag 1 september, 19.00 uur: Overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Thé en Dora van Oss-van Duifhuizen, Maria van Heumen.

Zondag 9 september, 11.00 uur: Wim en Gon Hebing, Pieta Perquin-Steeg, Jan van Heumen, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen.

Zaterdag 15 september, 19.00 uur: Mevr. Geulen-Van Riet, Overl. fam. v/d Aa-Broekman.

Zondag 23 september, 19.00 uur: Jan en Betsy Hendriks-Huberts en zoon Jan, Pieta Perquin-Steeg.

Zaterdag 29 september, 19.00 uur: Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon Hebing.

Opgave misintenties: voor 10 september bij
Jeanne Hendriks,
Eikenweg 1 Hernen, tel. 0487-560540

OUDERENBIJENKOMST

De eerste dinsdag 4 september beginnen we weer om 10.00 uur met onze ontmoetingsbijeenkomsten in de kerk. Welkom! Pastor Gooiker is de voorganger.



BATENBURGSE DAG.

Op zondag 29 juli 2012 is voor de 35^e keer de Batenburgse Dag gehouden. In 1977 begonnen voor een nieuwe auto voor de toenmalige pastoor Martien Brouwers. Zijn auto verkeerde in een zodanige staat dat deze aan vervanging toe was. De organisatoren kwamen op het idee om dit festijn jaarlijks te herhalen voor het spekken van de kas van Voetbal Vereniging Batavia, de Tennis Vereniging 't Heufke en de Carnavalsvereniging "De Stads-pompers". Andere Batenburgse verenigingen kunnen op eigen wijze meedoen aan deze dag.

Al enkele jaren deed de voormalige parochie van de H. Victor ook mee aan deze dag ten bate van de restauratie van de St. Victorkerk. Onze huidige geloofsgemeenschap heeft deze traditie voortgezet. De deuren van de kerk zijn voor iedereen open gesteld om een bezoek te brengen aan onze gerestaureerde kerk. Verder was er weer de boekenmarkt. Vele boeken zijn van eigenaar gewisseld en staan nu in andere boekenkasten elders in het land. Daarnaast was er ook koffie of thee met cake te koop. Daarvan is door vele bezoekers gebruik gemaakt. Al vele jaren staat naast onze kraam een frisdrankverkooppunt. Dit jaar zijn velen dit verkooppunt voorbij gelopen en hebben onze kraam bezocht. Andere jaren



was het andersom. De bezoekers gaven aan dat de koffie extra lekker en de eigen gebakken cake uitzonderlijk smaakte.

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de materiaalkosten van de restauratie van de kerk.

Het was een uitzonderlijk mooie dag. Het weer speelt daarbij een belangrijke rol. Na een paar zeer warme dagen heeft het weer zich aangepast aan het weer, wat voor deze dag eigenlijk nodig was. Vele mensen kwamen met fietsen en auto's af en aan rijden en hebben lang genoten van deze mooie dag.

Iedereen heeft z'n best gedaan om er iets moois van te maken.

Opmerkelijk was het hoge aantal kaarsjes, dat op deze dag bij de Mariabeelden in de kerk ontstoken is.

Wij mogen op een goede en mooie dag terugkijken en we hebben niet voor niets gewerkt.

Namens de Contactraad zeg ik alle vrijwilligers, die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan het resultaat van deze 35^e Batenburgse Dag, hartelijk dank voor hun inzet en bijdrage. Zonder uw hulp was het niet gelukt, maar samen kunnen wij nog steeds iets groots tot stand brengen in ons Stadje. Wij blijven op uw steun rekenen en wij hopen dat er andere mensen komen, die ons willen opvolgen, want de leeftijd van de vrijwilligers begint erg hoog te worden.

Pastor Hennie Witsiers



ZIEKENBEDEVAART

In de volgende Apostelbode een verslag over de ziekenbedevaart, die plaats vindt op 9 september. Zie voor meer info: www.mariakapelbergharen.nl

KAPELBERG 700 JAAR-SCHOOLPROJECT

In de vorige Apostelbode schonken we aandacht aan het schoolproject met als afsluiting een film gemaakt door groep 7 en 8 van basisschool Wingerd. Hier en op de volgende pagina nog wat foto's.





kapel bouwen



beelden storm



DE WANDELING SLAAT NIEUWE WEGEN IN

Nou kijk. Je hebt een goed idee, denk je. Met dat idee ga je naar de pastoor. Die vindt het ook wel iets hebben! En dan begint het pas. En nu? Hoezo, goed idee? Het loopt toch allemaal aardig goed met De Wandeling?! Waarom dan anders?

WONEN, WEL-ZIJN EN ZORG

Ja, maar die andere 11 apostelen van ons kunnen toch ook wel een keer gastvrij hun deuren open zetten?! De koffie zal daar toch niet anders smaken dan in Antonius Abt? We hebben het deze keer over Alverna. Bij Rivo Torto word je al toegevoegd: wonen, welzijn en zorg. Drie begrippen die typerend zijn voor de overkant, Alverna. Daar moet het uitstekend wonen zijn en voor ons wandelaars moet dat tot iets moois kunnen leiden. Zijn er Alvernezen die ons - vanuit die andere 11 Apostelen - mee willen nemen op hun pad? Die ons kennis willen laten maken met hun unieke omgeving?

ALVERNA!



Wanneer we begin augustus het bijzondere van de Alvernees proberen te achterhalen door met een echte in gesprek te gaan, wordt al snel duidelijk dat

je bevoorrecht bent als je op Alverna mag wonen. Waar vind je nog 'de helpende hand die nooit te veel is?' Een leefgemeenschap die bereid is 'heel veel voor elkaar over te hebben', 'waar een buur nog een buur is.' Dit Alverna is de plaats van waaruit wij op zaterdag 6 oktober van start gaan. De deuren aan de Heumenseweg 32 (de parochie) staan vanaf 10.00 uur voor ons open.

SEIZOEN 2012-2013

Dit seizoen zullen we met elkaar weer 4x aan de wandel gaan, nl. op de eerste zaterdagen van oktober, januari, april en juni. Als data kunt u noteren: 6 oktober, 5 januari, 6 april en 1 juni. Ook nu mogen we samen van elkaar en de omgeving genieten. De Stiltewandeling blijft er ook dit jaar in. Ons uitgangspunt is opnieuw zo'n 14 km al kan het zijn dat we - door een specifieke excursie - een stukje verder zullen gaan.

IN DE SPIEGEL KIJKEN

Loopt alles van een leien dakje? Komen we geen

knelpunten tegen? O zeker wel. Kijkend in de spiegel stellen we vast dat aanmelden voor heel veel wandelaars minder vanzelfsprekend is dan voor ons. Nou en? Het is prettig om te weten met wie we op stap gaan en of we een volle pot koffie moeten zetten of niet. Maar welkom is welkom. Ook horen we geluiden om de inleiding eens kritisch tegen het licht te houden. Dat hebben we gedaan met als voorlopige conclusie: een kort welkomstwoord met een specifiek aandachtspunt kan ook toereikend zijn.

Vol goede moed gaan we het vierde seizoen in. De plannen staan ruw in de steigers en benieuwd wachten we af of 6 oktober een schot in de wandelroos is.

6 OKTOBER: 'NATUUR-LIJK DOEN'



Op zaterdag 6 oktober gaan we weer een mooie wandeling maken in de omgeving van Alverna. Op dit moment - 3 augustus - is de exacte route nog niet bekend. Maar aan een Alvernees echtpaar is gevraagd mee te denken over een aangename natuurroute. Het Vennengebied zal zeker doorkruist worden.

Ook nu zal de ontmoeting vorm krijgen. Enigszins onzeker - de start is immers nog 2 maanden weg - geven wij ons over aan wat op ons pad komt. Met als mogelijk thema 'Natuur-lijk doen' vallen we met onze neus in de spreekwoordelijke boter. Onder het Alvernese motto WAT JE GEEFT, KRIJG JE TERUG moet De Wandeling opnieuw een succes worden!

Samengevat:

 De Wandeling op zaterdag 6 oktober
Startplaats H. Jozef, Heumenseweg 32, Alverna
Welkom vanaf 10.00 uur
Mogelijke wijzigingen: zie De Wegwijs van woensdag 3 oktober

U kunt zich opgeven per telefoon (024-6414946) of per e-mail petervangils1944@gmail.com tot uiterlijk vrijdag 5 oktober.

Namens de werkgroep De Wandeling,
Peter van Gils

ACHTDAAGSE GROEPSREIS NAAR ISRAEL

Samen met de gerenommeerde reisorganisatie Drietour uit Driebergen, heb ik plannen gemaakt voor een nieuwe groepsreis vanuit Wijchen naar Israël. Veertien jaar geleden deden we dat ook al eens.

Het vertrek is gepland voor dinsdag 28 mei 2013, vanaf Schiphol. Na een paar dagen Jeruzalem en omgeving (o.a. Jericho, Bethlehem), trekken we verder naar het noorden (o.a. Tiberias, meer van Galilea, Nazareth).

De prijs van deze reis zal naar verwachting rond de 1350-1400 euro liggen (is o.a. afhankelijk van het aantal deelnemers). Dit bedrag is inclusief alle hotelovernachtingen, alle maaltijden, fooigelden, excursie- en entreegelden. Als reisleader zal ondergetekende optreden, maar naast mij zal er ook een goede, Nederlands sprekende gids zijn. Ook hebben we in Israël een comfortabele touringcar met vaste chauffeur tot onze beschikking.

Heeft u belangstelling voor deze reis? Laat het mij dan even weten. Dan geef ik u desgewenst nog meer informatie over deze reis, met name over alle plaatsen en bezienswaardigheden die we zullen bezoeken. Tevens kan ik u dan uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst, gepland voor later dit jaar (in november-december).

Voor mij is het op dit moment belangrijk te weten of er voor deze reis überhaupt (voldoende) belangstelling bestaat. U zit voorlopig nog nergens aan vast. Uiterlijk in februari 2013 zal duidelijk (moeten) zijn of de reis doorgaat, alsook met welke en met hoeveel personen.

Heeft u belangstelling en behoefte aan meer informatie? Stuur mij dan een mailtje of belt u mij even!

Met hartelijke groeten,
Bert Oosterveer, geestelijk verzorger
Email: bertoosterveerzpp@kpnmail.nl
Telefoon: 024-8481473

GERARDUSKALENDER 2013

Wilt u graag een scheurkalender met dagelijks spreuken, teksten en grapjes om over na te denken? Dan is de Gerarduskalender een uitstekende keuze. De kalender kan ook een verrassend cadeau zijn bij feestdagen, verjaardagen of speciale gelegenheden. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit redemptoristenklooster Wittem gedaan wordt. De kalender voor 2013 is voor €5,95 te verkrijgen bij



Mw. M. Rouw-Manders,
Kasteellaan 26n,
6602 DE Wijchen,
024-6414500
Dhr. H. van den Berg,
Korenstraat 7,
6617 CB Bergharen,
0487-531708



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Martin Claes
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers
Erma Bernts



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode+Woonplaats.....



OLYMPISCH

Ik heb met bewondering en verbazing gekeken. Breekbare meisjes maken driedubbele salto's en komen lachend weer op beide voeten terecht. Zwemmers zijn een fractie van een seconde sneller dan hun tegenstanders en hebben daar jaar in jaar uit voor getraind. Ik zie ze nog op het podium staan met hun blinkende medailles. Waarom willen mensen toch zo graag winnen? Hoe kijk je later als je oud en stijf geworden bent terug op een dergelijke topprestatie? Ik heb genoten van al die mooie gezonde mensen, maar het maakt me treurig als een meisje in tranen uitbarst omdat ze slechts een zilveren medaille heeft gewonnen. Het voelt als verlies terwijl ze een bijna onmogelijke prestatie geleverd heeft. Mijn vader zei ooit dat alle topsporters even goed waren voor hem, ze hadden toch stuk voor stuk het beste uit zichzelf willen halen. En zo is het. Mijn eigen talenten lagen duidelijk

niet bij de olympische spelen, ik moest tijdens het gymtuurtje aan de hele klas laten zien hoe het niet moest. Gelukkig had ik voor de andere vakken betere docenten die mij niet voor schut hebben gezet tegenover mijn medeleerlingen. Ik vind het een van de belangrijkste beroepen, lesgeven aan jonge mensen, ze laten ontdekken waar hun sterke kanten liggen. Iemand afkraken is heel eenvoudig, maar ik zie liever mensen opbloeien bij een compliment. Ik ben volgens de huidige maatstaven nog niet heel oud, maar met mijn vierenzestig jaren kan ik toch een aardig eind terugkijken op mijn leven. Niet alles is even goed gelukt, ik heb uiteindelijk wel een goede gulden middenweg gevonden in mijn dagelijkse leven. Binnen de grenzen van mijn kunnen valt er nog veel te ontdekken en te genieten. Ik had een leraar nederlands die prachtig kon vertellen, en als hij gedichten voordroeg was de kans groot dat je verliefd op hem werd. Hij was een geboren docent, hij heeft mij in elk geval geïnspireerd tot het schrijven van stukjes en af en toe gedichten. Het is geen olympische prestatie, maar telkens als ik zit te schrijven probeer ik wel het beste van mezelf te geven. Met veel plezier, totdat ik het niet meer kan.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

| | |
|-----------------------------|-------------|
| M. Claes waarnemend pastoor | 024-6412627 |
| B. Frie priester | 024-6412627 |
| A. van Velthoven priester | 024-6221276 |

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 024-6412627

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

| | | |
|-------------|------------------|-------------|
| B. van Dijk | priester | 024-6412627 |
| C. Janssen | diaken | 024-6412627 |
| H. Witsiers | diaken | 06-20541732 |
| A. Gooiker | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Molendijk 3
6634 KE Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

VREDE(SZAAD)



Met de Vredesweek op komst wil ik met u nadenken over de bijdrage van ieder van ons aan vrede. Wat doe ik om 'bouwer van vrede' te zijn? En wat is de betekenis van de vredeswens in de kerk?

Als leerlingen van Jezus hebben we de opdracht gekregen om bouwers van vrede te zijn. De wereldvrede begint in ieder van ons. Grote conflicten in de wereld beginnen vaak door hele kleine dingen bij mensen, die als een sneeuwbal groeien. Ze monden uit in gewapende conflicten, die generaties lang voortduren. Hoe kan er opnieuw een vredesgeneratie geboren worden? Het zou interessant zijn als we samen en ieder voor zich stil zouden staan bij de vraag: Wat doe ik om bouwer van vrede te zijn? Zijn we echt mensen van vrede?

In onze geloofsgemeenschappen hebben we de gewoonte om elkaar vrede te wensen. Een symbolisch gebaar. Jammer dat we die vredesgroet in onze dagelijkse omstandigheden beperken tot diegenen, die in het weekend met ons in de kerk zitten. Vrede kent geen grenzen. Het leven is een eeuwigdurende missie, waarbij we geroepen worden om makers van vrede te zijn. Net als Jezus zouden we de kracht van de vrede die in ieder van ons zit, als een goede energie haar werk moeten laten doen. Overal waar je komt

worden mensen aangestoken. Jezus zegt: "Mijn eigen vrede geef ik jullie" (Johannes 14,27).

Het Woord van God daagt uit en toont het grote geheim aan degenen die bewogen willen worden door de kracht van de vrede. 'Als je bij iemand in huis komt, zegt dan eerst: "Vrede aan dit huis". Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten; zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.' Door vredesapostel te zijn verlies je niets, integendeel, je kunt alleen maar winnen. Als we willen dat er een nieuwe vredesgeneratie wordt geboren, dan zit hier het geheim. Mensen van vrede zijn. De vrede die Christus ons biedt is geen terugtrekken. Het is voor alles de confrontatie opzoeken, niet te verwarren met een conflict! Het is een ontmoeting met de ander, waar in een dialoog mogelijkheden van liefde naar voren komen. Want daar vindt de liefde een woning. De kracht van de vrede komt tot uitdrukking, waar mensen elkaar vrij en bewust liefhebben en vergeven. Liefde en vergeven zijn de machtigste wapens die christenen en niet-christenen hebben om op handen zijnde oorlogen te stoppen.

Laten we niet vergeten dat het Evangelie van ons een ethische en profetische houding vraagt. De vrede die wij wensen in onze huizen, op straat en in de wereld, begint in onze harten. Zorg daarom voor verzoening, liefde en vergeving. De vrede van Christus en de vrede in de wereld kunnen slechts werkelijkheid worden door meelevende 'communiegebaren' als brood delen, vergeving, een hand geven. Moge Jezus, de Vredevorst, ons zegenen en ons zijn vrede geven.

Pastor Hennie Witsiers



Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in oktober 2012.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 september 2012 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.