

DE APOSTELBODE



Jaargang 2
nummer 8 oktober 2012

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



***HET EVENWICHT TUSSEN HET OPNIEUW ZOEKEN
NAAR DE BRONNEN VAN ONS GELOOF EN TUS-
SEN DE DIALOOG MET DE ONTWIKKELINGEN,
IS EERDER EEN DUNNE LIJN DAN EEN VAST
PUNT OP DE HORIZON.***

ST. PETRUSKERK OIRSCHOT

Tijdens een bezoek aan de Sint-Petruskerk in Oirschot trof mij de welkomstgroet aan de bezoeker van deze kerk. Ik wil die graag met u delen:

*Beste bezoeker,
Welkom in dit huis!
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je thuis.
Hier ben je verwacht,
zoals je bent.
Want
zo dikwijls heeft God naar jou gezocht;
zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht,
uren, dagen, maanden,
jaren misschien.
Sta even stil;
bewonder de schoonheid van deze kerk,
adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen.
Word even stil,
want in de stilte hoor je
de echo van Gods woord.
Ga even zitten.
Hol ook hier jezelf niet voorbij,
vouw je handen,
open je hart,
bid
en als je dat niet kan,
als je niet geloven kan,
omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis
met de groet:
Vrede en alle goeds!*

Ingezonden door Jan Bloo



UITLEG VAN HET LOGO OP DE VOORKANT:

Het logo bestaat uit een vierkant begrensd veld waarop een boot is te zien, die de Kerk symboliseert en die gepresenteerd wordt zeilend op een kleine golfslag. De hoofdmast van de boot is een kruis, waaraan zeilen zijn bevestigd in de vorm van het trigram IHS. De achtergrond van de zeilen wordt gevormd door een zon die, in verbinding met het trigram, ook verwijst naar de Eucharistie.

OM TE NOTEREN

30 SEPTEMBER 19.00 UUR

25 jaar Open Leurviering

30 SEPTEMBER 10.30 – 14.00 UUR BLOEMENMARKT

dorps huis "Ons Huis" Nederasselt

30 SEPTEMBER NIFTRIK

Feestdag H. Damianus, met kermis en koningschieten Gilde

2 OKTOBER

Ouderenbijeenkomst Hernen

Korte viering en bijeenkomst in de Mijlpaal

4 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR LEZING

Albertinumgenootschap: "De stad als heilige plaats" Dominicuskerk Nijmegen, entree € 5

6 OKTOBER 10.00 UUR

De Wandeling start parochiecentrum

Oosterweg 4 Wijchen

6 OKTOBER 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

6 EN 7 OKTOBER

Weekend van de diaconie

11 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR LEZING

Albertinumgenootschap: "De weg van verbondenheid" Dominicuskerk Nijmegen, entree € 5

14 OKTOBER VANAF ±12.00 UUR ZAAL DE ZON, OVERASSELT

Vrijwilligerslunch geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Overasselt

11 OKTOBER BATENBURG

herdenking H. Victor, patroonheilige van de kerk

20 OKTOBER 19.00 UUR HEUMEN

Vrijwilligersavond geloofsgemeenschap H. Georgius. Verenigingsgebouw de Terp Heumen

20 OKTOBER 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

Concert "Miracle" Gospelkoren Shirchadasj & Adaja, entree € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 3,50

27 OKTOBER 17.00 UUR OVERASSELT

Walking diner voor Gambia

8 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR LEZING

Albertinumgenootschap: "Veiligheid: een waan-idee?" Dominicuskerk Nijmegen, entree € 5

11 NOVEMBER KAPELBERG BERGHAREN

Lampionnentocht door het Kruiswegpark, voor jong en oud!

11 NOVEMBER 11.00 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN

Jaarlijkse oecumenische viering

15 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR LEZING

Albertinumgenootschap: "Geld: een kwestie van vertrouwen" Dominicuskerk Nijmegen, entree € 5

22 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR LEZING

Albertinumgenootschap: "Een moeder die niet hoedt" Dominicuskerk Nijmegen, entree € 5

29 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR LEZING

Albertinumgenootschap: "Onze angsten" Dominicuskerk Nijmegen, entree € 5

OKTOBER EEN BIJZONDERE MAAND

Oktober is: Rozenkransmaand, Mariamaand, Wereldmissiemaand, Herfstvakantie, Bomen die van kleur verschieten. Het was ook Wereldmissiedag voor kinderen, waarop we het gespaarde zilverpapier en de melkflesdoppen konden inleveren. Als ik me het goed herinner, werd er in de maand oktober ook van alles ingemaakt om te zorgen voor de winterkost.

Zuurkool in de Keulse pot, weckflessen vol met fruit, bonen, bieten, kool.

Wat me echter het meest is bij gebleven is, dat we iedere avond naar het lof moesten. Het Marialof, waar de Rozenkrans werd gebeden. Voor ons was het de gelegenheid om een vriendje, een vriendinnetje te zien, anders mochten we de deur niet uit. De Rozenkrans was in die jaren in onze katholieke gezinnen wel het belangrijkste gebed.



Thuis ging iedereen, elke avond, ook de toevallig aanwezige gasten, op de knieën.

Het Rozenkransgebed, dat zoveel betekende in het godsdienstig leven, heeft in onze tijd, zijn glans verloren. Een enkeling nog, af en toe. Och, tijden veranderen, mensen veranderen, godsdienstige beleving verandert. Dat is het probleem niet. De vraag is, of wij onze verbondenheid met God en met mensen ook nu vorm kunnen geven, zoals dat gebeurde in het gebed met de Rozenkrans. Deze was toen zo inspirerend, dat er een speciaal feest voor werd ingesteld. Op de eerste zondag van oktober namelijk, staat op de Liturgische Kalender het Feest van de Heilige Rozenkrans. Dit is de geschiedenis daarvan. In de 17e eeuw drongen de Mohammedaanse Turken zeer gevaarlijk op. Ze vormden voor Christelijk Europa een acute dreiging. Paus Gregorius XIII riep allen op om de rozenkrans te bidden en zo door de voorspraak van Maria het gevaar af te wenden.

Toen de Christenlegers in de zeeslag bij Lepanto de Turken beslissend versloegen, stelde diezelfde paus als dankbare herinnering het feest van de Heilige Rozenkrans in.

Voor iedereen een goede oktobermaand toegewenst!



Jos van Minderhout

VREDESWEEK EN OECUMENISCHE VIERING



Het was de bedoeling geweest om op zondag 16 september 2012 de jaarlijkse oecumenische viering in de Vredesweek te houden. Door een aantal omstandigheden was dit niet mogelijk.

In verband hiermede hebben we in overleg met de protestantse gemeente besloten dat op zondag 11 november 2012, Willibrordzondag, aandacht wordt besteed aan de actualiteit van de oecumene.

Deze viering wordt in de Schakel gehouden en begint om 11.00 uur. De kerk van de H. Antonius is op deze zondag gesloten.

Wij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen.

Namens de MOV-Groep van de parochie,
Pastor Hennie Witsiers.

ACTIE KERKBALANS 2012



OOK UW STEENTJE ALS BIJDRAGE AAN DE KERKBALANS IS VAN BELANG!

Met een tussenstand van de Kerkbalansopbrengst per 1 september 2012 van € 170.000,00 zijn we op weg naar de eindstand van 2011 : € 214.216,-.

MAAR WE ZIJN ER NOG NIET!

Diegenen die nog geen bijdrage hebben overgemaakt, vragen wij om vooral mee te doen. Wij hebben uw bijdrage hard nodig om het pastoraat in de parochie en de kerken van de 12 geloofsgemeenschappen in stand te houden. Ja, het is crisis en dan is saamhorigheid en nabij pastoraat van groot belang; daar werken wij aan met onze pastors en heel veel vrijwilligers.

Als u de acceptgirokaart nog heeft, maar nog niet heeft ingevuld en opgestuurd naar de bank, doe het dan alsnog, of stort een bedrag voor Kerkbalans op Rabobanknummer 13.54.63.459 t.n.v. De Twaalf Apostelen.

U kunt altijd op het Parochiecentrum terecht voor informatie of een acceptgirokaart als u die niet heeft ontvangen of niet meer heeft.

Als u kunt telebankieren is dit voor de vrijwilligers op het Parochiecentrum het gemakkelijkst te verwerken.

Liza Matijssen en Piet Hendriks
Portefeuillehouders Actie Kerkbalans
mede namens alle medewerkers van de werkgroep

ZIEKENBEDEVAART BERGHAREN

Een van de onderdelen in het programma rond de viering van het 700-jarig bestaan van de Kapelberg was de ziekendag. Daarmee werd teruggegrepen naar een traditie die tot begin jaren zestig van de vorige eeuw gebruikelijk was. Op de dag dat ook de nationale ziekendag werd gehouden (zondag 9 september) lag de Kapelberg er 's morgens vroeg al mooi bij. Een lichte nevel bedekte de heuvel waarop sinds jaar en dag de beeltenis van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods staat. Met behulp

van en in samenwerking met de Zonnebloem was alles tot in de puntjes geregeld, de zon won al snel in kracht en de temperatuur liep al snel op tot wel 28 graden. Drie jaar lang is eraan gewerkt om de grootste logistieke operatie in Bergharen ooit tot in details voor te



bereiden. En het resultaat mocht er zijn. Alles liep op rolletjes en je kon het niet bedenken of er was aan gedacht. Busjes voor het vervoer van de mensen reden vanuit alle dorpen in heel Maas en Waal en zorgden ervoor dat vanaf half tien de eerste mensen op de Kapelberg aankwamen. Daar stonden veel rolstoelen klaar met begeleiders om de moeilijk ter been zijnde mensen de laatste meters omhoog te brengen. Een aantal mensen stond klaar om hen op drinken en een speciaal "Kapelbergkoekje" te trakteren.



Kaarsjes konden worden gekocht, die tijdens de viering werden opgehaald door jeugdspelers van UHC om door pastor Jan de

Waal gezegend te worden. In de kaarsenkapellen werden zij gebrand. De viering begon om 11.00 uur en toen waren alle bezoekers maar net binnen de poort. Pastoor Martin Claes van De Twaalf Apostelen, pater Wouter Heuft (ofm), pastor Jan de Waal en pastoraal werkster Annemarie Gooiker-Loeffen gingen voor. Het Maas en Waals Mannenkoor, onder leiding van Ton de Waal, zorgde voor de gezangen. Ondanks dat men in de buitenlucht stond, werd toch voor een stemmig geheel gezorgd. De preek werd verzorgd

door pater Heuft. Het was een echte traditionele Mariapreek, waarin hij ook memoreerde dat hij zelf goede herinneringen aan de Kapelberg had omdat het een vaste gewoonte werd wanneer zijn moeder bij hem op visite kwam om er de kruiswegmeditatie te doen. Na afloop van deze viering werden alle busjes weer ingezet om de gasten naar de showroom van Renaultgarage Coppes te brengen. Die was compleet ingericht als een ontvangstzaal waar tevens een vrijwel geheel gesponsorde maaltijd werd geserveerd. Het werd met optredens van een monnikenkoor en Gerrit Kistemaker een soort dinershow waarbij ook volop gelegenheid bestond om nog met elkaar te praten. Aan het slot van de middag kon tevreden worden teruggezien op een geslaagde dag, die vooral door Annie Grisel, Marian Velings en Ria Straathof goed was voorbereid. Daarvoor ontvingen zij van de stichting een kleine attentie en een bos bloemen. Dank was er voor alle sponsoren, maar vooral ook voor de inzet van heel veel vrijwilligers die ervoor zorgde dat de uitgedachte plannen tot in de puntjes konden worden uitgevoerd. Bergharen toonde zich van een gastvrije kant en dat moet zowel de gasten als de vrijwilligers een geweldige voldoening hebben gegeven. Alle gasten kregen bovendien aan het slot nog het door Annemarie Gooiker geschreven boek "Het zwaard van opa Tio".



INLOOPCAFÉ



Ons café is op dinsdagmorgen 9 en 23 oktober open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

DIACONAAL WEEKEND 6/7 OKTOBER 2012

Vanuit de voormalige parochie De Hoeksteen is het jaarlijks Diaconaal Weekend overgenomen, omdat wij de aandacht van de gemeenschap willen vragen voor diaconie. Dat is niet alleen een taak van een paar mensen en werkgroepen binnen de parochie, maar een taak voor ons allemaal.

Diaconie nodigt ieder van ons persoonlijk uit om onszelf letterlijk en figuurlijk deelgenoot te maken van de ander. We doen dat vooral ook vanuit de zogenaamde werken van Barmhartigheid:

- eten geven aan hongerigen;
- drinken geven aan dorstigen;
- kleding geven aan naakten;
- onderdak geven aan vreemdelingen;
- bezoeken van zieken en eenzamen;
- bezoeken van gevangenen;
- begraven van gestorvenen.

Diaconie, diaconaal handelen, mag zich gedragen weten vanuit bewogenheid. Bewogen worden wij door de pijn van de ander, door de armoede in de wereld, veraf én dichtbij.

Diaconie wil zeggen, jezelf daadwerkelijk geraakt weten, en daardoor je positie naast de ander innemen. Hierin is Jezus Christus degene die ons persoonlijk oproept, want "wat jij voor één dezer geringsten hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan".

Vanuit de parochiegemeenschap nemen wij deel aan initiatieven om de armen/behoeftegen te ondersteunen. In hun dagelijkse behoefte aan voorzieningen, door met hen op te trekken en bij te staan bij hulpvragen. Maar wij willen ook ons verdriet, onze pijn om ziekte, verlies en eenzaamheid met elkaar delen. Door bijvoorbeeld onze zieken, nabestaanden en ouderen te bezoeken en te bemoedigen.

In een missionaire geloofsgemeenschap mogen wij ons door de opdracht "gaat nu heen in vrede" vanuit de liturgie diaconaal gedragen en uitgezonden weten. De dankbaarheid die we ervaren in het werk onder de mensen in de gemeenschap brengen we weer tot uitdrukking in de vieringen, in de liturgie. Zo willen we dienend aanwezig zijn en onze dankbaarheid vieren, gedenken ter ere van God.

In onze geloofsopvoeding (catechese) is het nodig om diaconale bewustwording te bevorderen. Om onszelf bewust te blijven van deze opdracht die wij als gedoopte christenen ons hele leven meekrijgen.

Daarom ieder jaar het Diaconaal Weekend en zoeken wij ieder jaar naar een ander thema. Dit jaar willen wij dit samen gaan doen met de Voedselbank Wijchen. Het hoeft in deze crisistijd geen

verder betoog dat er steeds vaker een beroep op de Voedselbank gedaan wordt.

Voor de viering in het weekend van 6 en 7 oktober 2012 vragen wij u levensmiddelen mee naar de kerk te brengen om de Voedselbank te helpen bij het verstrekken van de vele voedselpakketten. Alle kerken binnen de parochie "De Twaalf Apostelen" doen aan deze actie mee.



Artikelen, waaraan behoefte is, zijn:

- Pasta's en rijst;
- Maaltijdsauzen en mixen, juspoeder;
- Harde groenten (koolsoorten) en onrijp fruit;
- Soepen, bouillon (blik, pot);
- Groenteconserven en pureepoeder;
- Zuivelproducten (houdbaar);
- Oliën en vetten;
- Koffie, thee en zoet broodbeleg.

Wij hopen dat de kerkbezoekers de gevraagde levensmiddelen mee brengen.

Daarnaast hopen we dat dit een stimulans is voor de noodzakelijke diaconale bewustwording.

Wij en de Voedselbank rekenen op u. U bent allen van harte welkom in de vieringen van het weekend 6/7 oktober 2012.

Namens het Diaconaal Beraad,
Pastor Hennie Witsiers, voorzitter

STICHTING VOEDSELBANK WIJCHEN E.O.

De Stichting Voedselbank Wijchen e.o. geeft hieronder enige toelichting. Wij bevelen u dit aan om te lezen en er kennis van te nemen, dan kunt u zien met welke problemen de Voedselbank ook te kampen heeft.

In het kader van het weekend van de diaconie (6 en 7 oktober 2012), dat in de Twaalf Apostelen gehouden wordt, willen de parochies extra aandacht geven aan de armoede in Nederland en met name het reilen en zeilen van de Voedselbank als een hulpmiddel bij het armoedebeleid.

Er wordt voor die week ook een beroep op u gedaan om houdbare levensmiddelen in de kerk in te leveren.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE VOEDSELBANKEN NEDERLAND?

Het direct – op tijdelijke basis - helpen van mensen in Nederland, die onder een bepaald bestaansmini-

mum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.

Tegengaan van verspilling van voedsel (voorkomen van het doordraaien, vernietigen van jaarlijks ruim 3 miljoen ton in Nederland!).

Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen; de Voedselbanken brengen aanbod en vraag van voedsel bij elkaar!

In de gemeente Wijchen - dat zijn alle kerkdorpen - en de gemeente Beuningen, is de Stichting Voedselbank Wijchen e.o. actief. Op dit moment worden er iedere week 68 pakketten uitgedeeld en dat aantal groeit wekelijks.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden per maand onder de volgende bedragen komt, komt het huishouden mogelijk in aanmerking voor een voedselpakket:

Eenpersoons huishouden € 180,-

Iedere extra volwassene vanaf 18 jaar € 60,-

Kinderen, ongeacht de leeftijd maar wel jonger dan 18 jaar € 50,-

Rekenvoorbeeld:

2 ouders (volwassenen) met 2 kinderen ouder dan 18 jaar = € 180 + 3 x € 60 = € 360,-

2 volwassenen zonder kinderen =

€ 180 + € 60 = €240,-

2 volwassenen met 1 kind van 11 en een kind van 14 = € 180 + € 60 + € 50 + € 50 = € 340,-

De pakketten worden aangevraagd via een hulpverlenende instantie zoals het NIM, Vraagwijzer, bewindvoerders etc.

De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Het is bedoeld als NOOD-HULP. Onze hulp is in principe gebonden aan een maximale looptijd van 3 jaar, gedurende welke tijd afnemers geacht worden de financiën op orde te hebben. Regelmatig wordt samen met de hulpverlenende instantie die de afnemer heeft aangemeld gekeken of de financiële situatie veranderd is en of een pakket nog nodig is.

Op dit moment maken mensen uit alle lagen van de bevolking noodgedwongen gebruik van een wekelijks voedselpakket. Bedrijven gaan failliet, uitkeringen laten op zich wachten, instanties die loonbeslag leggen werken niet samen waardoor mensen ver onder het minimum komen. Dit zijn maar enkele oorzaken van de stijging waar we de laatste jaren mee te maken hebben.

In 2010 leven 561.000 gezinnen op of onder de

armoedegrens, dit is 8,1% van de gezinnen in Nederland. Een laag inkomen kwam in 2010 het meest voor bij eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen; dit zijn 1.091.000 personen; hiervan zijn 327.000 kinderen onder de 17 jaar.

Wij merken dat wij sinds 2010 van ongeveer 20 pakketten naar 67 pakketten gestegen zijn. Ook bij de andere voedselbanken zijn de aanvragen gestegen; voor ons een duidelijke indicatie dat de armoede nog steeds aan het groeien is. Het kan in deze tijd iedereen overkomen: iemand die zijn baan verliest, de hypotheek niet meer kan opbrengen, enkele maanden geen geld ontvangt omdat de uitkering een aantal maanden op zich laat wachten, schulden maakt, maar niet in de schuldhulpverlening kan komen omdat het huis niet verkocht kan worden en ga zo maar door. Door als Voedselbanken de genoemde criteria te hanteren helpen we elke week zo'n 60.000 personen. Dit is slechts de onderste laag, namelijk 4,5% van de allerarmste gezinnen in Nederland!

Wij zijn onderdeel van de Nederlandse Voedselbanken en halen iedere week voor onze afnemers een basispakket op bij de regionale voedselbank. De inhoud van dit pakket kan erg wisselend zijn en vaak zijn het niet gezonde producten. Wij proberen iedere week de pakketten aan te vullen met brood, aardappelen en verse groenten, die we van de plaatselijke bakkers, supermarkten en agrariërs krijgen. Ook proberen we via winkelwagenacties en via de diverse kerkinzamelingen houdbare levensmiddelen te krijgen om de pakketten aan te vullen.

We doen hierbij een beroep op u om bij uw kerkbezoek houdbare levensmiddelen mee te brengen en in te leveren in de kerk. Zie het bovenstaande lijstje. Denkt u wel aan de houdbaarheidsdatum?

Natuurlijk zijn financiële giften ook van harte welkom. Wij zijn helemaal afhankelijk van sponsoring om onze organisatie te kunnen bekostigen. De eisen van de Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) zorgen er ook voor dat we een koelbus hebben moeten aanschaffen en ook dat brengt extra kosten met zich mee. We werken met alleen vrijwilligers. Vooral



voor de vrijdag kunnen we nog een of twee chauffeurs/rijders gebruiken, die ook mee kunnen helpen de pakketten in en uit te laden.

VOEDSELBANK WIJCHEN EN OMSTREKEN

Postbus 151 6600 AD Wijchen Telefoon: 06-27896871

info@voedselbankwijchen.nl / www.voedselbankwijchen.nl

Bankrekening 1171.68.467

KvK 09155899

IN GESPREK MET ...

In gesprek met Ad van Tilborg.



Ad van Tilborg is voorzitter van de korencommissie die het parochiebestuur en het pastores-team adviseert over kooraangelegenheden.

WAT HEBT U MET KOREN?

"Als jongen heb ik bij een jongenskoor gezeten, dat was geweldig! 15 jaar geleden had ik er weer zin in. Dan kun je wel op een gewoon koor, maar dan treed je maar 2 of 3 keer per jaar op. Via een advertentie kwam ik bij een middenkoor in Balgoij. Toen er een dirigentenprobleem dreigde in Nederasselt, heb ik fusiebesprekingen gevoerd en zo is een jaar of 8 geleden Mazing Joy ontstaan. Daar ben ik nu voorzitter van."

HEBT U VEEL GELEERD IN DIE JAREN?

"Ik woon in Bergharen, maar mijn vrouw en ik hebben altijd gewerkt in een stadse omgeving, we hadden geen koppeling naar het dorp. Ik heb in Balgoij erg veel geleerd van het dorpse denken. Ik heb ook geleerd dat fuseren pijn doet, mensen nemen afstand. Mazing Joy bestaat al jaren, maar er zijn nog steeds leden die liever niet in een ander dorp willen optreden."

HOE BENT U IN DE KORENCOMMISSIE GEKOMEN?

"In 2009 werd ik gevraagd of ik voorzitter van de korencommissie wilde worden. Ik had al gehoord dat er een grote fusie aan zat te komen. De taak was om een structuur op te zetten die in de grote fusie met ±30 koren zou passen. Zingen vind ik leuk, managen en dingen met mensen doen ook, dus ..."

HOE WERKT DE KORENCOMMISSIE?

"Elk koor is juridisch vertegenwoordigd, ieder lid spreekt namens zijn koor. Alles wat we in de korencommissie afspreken wordt beschouwd als een beslissing van de koren. Zo heb je rechtstreeks met elk koor een lijntje.

Vanaf de start van de nieuwe parochie zitten alle koren aan tafel. Niet dat iedereen komt, maar ze hebben het recht om te komen. Binnen de korencommissie is een dagelijks bestuur van 4 personen, 3 uit de voormalige parochies en ik als neutrale voorzitter. De korencommissie komt twee keer per jaar bijeen, de rest gaat via e-mail. Als er aanleiding is komt het dagelijks bestuur bijeen. Liza Matijssen woont de vergaderingen namens het parochiebestuur bij en Ben Frie wordt de nieuwe

vertegenwoordiger van de pastores.

Elk jaar proberen we tijdens de apostelviering in september en op 2^e Pinksterdag de koren samen te laten zingen."

WAAR HOUDT DE KORENCOMMISSIE ZICH VOORAL MEE BEZIG?

Er zijn te veel koren voor het kleiner wordend aantal vieringen en er moet flink worden bezuinigd op uitgaven voor dirigenten, organisten e.d. De regel is dat een koor op elke viering nog maar twee repetities mag declareren. "Drie jaar geleden zijn die afspraken gemaakt en wist iedereen waar het naar toe ging. Als het parochiebestuur het korenreglement dan afhamert, zijn er toch nog twee of drie koren boos op het bestuur. Uitgebreid overleg gevoerd, nu is alles opgelost." Maar als een koor elke week wil repeteren en maar eens in de maand zingt, dan heeft ze wel een probleem. "Ik ben er van overtuigd dat veel koorleden zich er niet van bewust zijn hoe goedkoop hun hobby is. 'Maar ik sta elke week in de kerk te zingen?' Ja, je vindt zingen toch leuk? Je krijgt een plek om te repeteren en bepaalde kosten voor dirigent e.d. worden vergoed."

"De korencommissie komt ook in beeld als koren in zwaar weer terecht komen. Zoals een paar maanden geleden toen Jan-Willem Bökkers als dirigent opstapte. Nu voeren we gesprekken over een fusie van de middenkoren Pallas (Emmanuel) en Voices (Woezik). Het ene stond onder leiding van Jan-Willem Bökkers en het andere zong te weinig diensten. Ook bij het Elckerlyckoor speelt het vertrek van de dirigent. De Abt in Wijchen heeft een overvloed aan koren, het parochiebestuur heeft dus minder belang om dat koor koste wat kost draaiend te houden. We snappen dat de mensen aan het koor gehecht zijn, het leuk vinden om samen te zingen. Echt een afweging tussen persoonlijk en algemeen belang. Als het koor een dirigent vindt tegen vrijwilligersvergoeding dan mag dat van de korencommissie."

HOUDT DE KORENCOMMISSIE ZICH BEZIG MET HET REPERTOIRE?

"Als het bisdom komt met richtlijnen over bepaalde liederen, dan wacht ik af of de pastores dat overnemen. Een gevoelig item is de wens om bepaalde nummers Nederlandstalig te zingen. Sommige koren zijn daar boos over. Alleen omdat hoogbejaard grijs geen Engels verstaat? Wijs je jongeren daarmee af? Die discussie wordt in de korencommissie gevoerd."

"Realiseren de mensen zich wel dat er hier elke week 12 live optredens zijn, in elke kerk één, laagdrempelig en gratis?!"

AD, BEDANKT VOOR DIT GESPREK EN VEEL SUCCES MET DE KORENCOMMISSIE.

Theo van der Weegen

CATECHETISCH BERAAD



HET TWEDE VATICAANS CONCILIE - 50 JAAR NA DATO

In oktober 2012 is het vijftig jaar geleden dat de eerste bijeenkomst van het Tweede Vaticaans Concilie plaatsvond. Deze vergadering van gezagsbekleders uit de rooms-katholieke kerk, waar meer dan 2500

bisschoppen uit de hele wereld aan deelnamen, werd bijeengeroepen door paus Johannes XXIII met het doel kerk en liturgie meer 'bij de tijd te brengen' (aggiornamento).

Onder andere is sindsdien in katholieke kerken het gebruik van de eigen taal in plaats van het traditionele Latijn toegestaan, staan priesters bij het altaar niet meer met de rug naar de gelovigen en hebben leken een grotere rol gekregen.

Op een drietal maandagavonden (20.00-22.00 uur) willen wij stilstaan bij deze belangrijke gebeurtenis. Naast een terugblik gaat het vooral om uitzicht. Wat is de toekomst van alle visionaire gedachten van dit concilie? Hoe krijgen die visioenen gestalte in het kerkelijk leven van alledag?

5 november: Kerk en Oecumene

gast spreker: Geert van Dartel, secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.

19 november: De missie (zending) van de Kerk
inleider: Martin Claes, pastoor van onze parochie

3 december: Visioenen en Uitzicht

Er wordt nog gezocht naar een geschikte inleider. Eventueel verzorgt het Catechetisch Beraad deze avond aan de hand van het in oktober uit te komen boek: "Visioenen van het Tweede Vaticaans Concilie".

Zie voor nadere informatie: de volgende Apostelbode en de nog te verschijnen najaarsfolder.

Koos Leemker

GERARDUSKALENDER 2013



De Gerarduscalendar is een scheurkalender met dagelijks spreuken, teksten en grapjes. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit het redemptoristenklooster Wittem gedaan wordt. De kalender 2013 is voor €5,95 te verkrijgen bij:

Mw. M. Rouw-Manders, Kasteellaan 26n,
6602 DE Wijchen, 024-6414500

Dhr. H. van den Berg, Korenstraat 7,
6617 CB Bergharen, 0487-531708

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2012



Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners van verschillende bevolkingsgroepen. De grootste zijn: Wolof, Peul, Serer en Toucouleur.

Senegal is een republiek en heeft dit jaar een nieuwe president gekregen: Macky Sall. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

KATHOLIEKE KERK:

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Theodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies.

De Katholieke Kerk zet zich onder andere in voor het onderwijs. Het land kent een hoog percentage analfabetisme. Het onderwijs is meestal in het Frans, de officiële taal van Senegal. Er wordt steeds meer les gegeven in het Wolof, een van de vele andere talen. Men streeft er naar meer kinderen naar school te laten gaan en vooral ook langer dan alleen de basisschool.

Andere belangrijke problemen waar de Kerk zich mee bezig houdt: emigratie, vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten vrouwen.

EMIGRATIE

Veel jonge mannen vertrekken naar Europa, waar ze werk hopen te vinden. Het is hun droom waarvoor ze alles riskeren: vele dagen op zee in een kleine houten vissersboot. Veel van hen overleven het niet. En degenen die Europa wel bereiken wacht een onzekere toekomst.

In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.

VROUWENBESNIJDENIS

Zuster Christne Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack strijdt tegen vrouwenbesnijdenis. Hoewel het officieel verboden is in Senegal, komt het nog vaak voor. Veel mensen zijn er van overtuigd dat een meisje pas vrouw wordt wanneer ze besneden is. Zuster Christine heeft langzaam het vertrouwen van de dorpeelingen gewonnen. Samen met haar team gaat ze de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

OPVANG VROUWEN EN KINDEREN

In de hoofdstad Dakar hebben de zusters van de

Goede Herder een opvanghuis voor vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne Clemence Bambara begeleidt de vrouwen tijdens hun zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby's. De vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handenarbeid, koken, wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in hun eigen onderhoud voorzien.

WERELDMISSIEDAG

In oktober is het Wereldmissiemaand waarin MISSIO aandacht vraagt voor de jonge kerken in de derde wereld. Op Missiezondag 21 oktober 2012 houden parochies wereldwijd een collecte voor MISSIO. Deze collecte is mede bestemd voor de opleiding van priester en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood, parochieopbouw en dit jaar in het bijzonder voor Senegal.

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

De MOV Groep van de parochie "De Twaalf Apostelen" ondersteunt deze collecte van harte. Wij hopen dat u dat ook doet.

Voor meer informatie: www.missio.nl
Namens de MOV-Groep,
Pastor Hennie Witsiers

AHAVA KLINIEK MALAWI



De kliniek in Malawi is een van de projecten van Opdracht tot Wereldzending. Ahava – Ministries, waar de kliniek onder valt, biedt medische zorg voor

kinderen en vrouwen in het allerarmste deel van Malawi in Afrika. Mensen in de dorpen binnen een straal van 10 km kunnen hier terecht voor medische hulp, verzorgen van wonden, behandeling van malaria, medicijnen en begeleiding bij HIV/aids behandeling. Op termijn komt er ook een laboratorium voor testen op malaria en andere ziektes. Gestart wordt met de teelt van de inheemse Moringastruiken, waarvan de bladeren in gedroogde vorm een zeer belangrijk voedingssupplement bieden. De voorlichting van hygiëne en gezondheid is ook belangrijk voor een betere toekomst van deze arme mensen in een moeilijke omgeving waar het doorgaans meer dan 40 graden warm is. Het project wordt geleid door Chris Onderstal met een team van lokale medewerkers.

In 2010 is gestart met fondswerving. Met de ontvangen middelen is het terrein bouwrijp gemaakt en wordt sinds april 2012 gebouwd aan de waternvoorziening, riolering en het entreehuis. Voor de kliniek is er nog te weinig geld. Daarom is er

een aanvraag ingediend voor de bouw en inventaris van de kliniek bij de Wilde Ganzen.

De Wilde Ganzen heeft de aanvraag goedgekeurd en het project wordt door de Wilde Ganzen ondersteund met een subsidie van 55% op alle giften die voor het project bij de Wilde Ganzen voor de kliniek binnenkomen.

De MOV Groep van de parochie De Twaalf Apostelen vindt het belangrijk dat deze kliniek er komt, maar heeft zelf niet de middelen om een bijdrage te kunnen verlenen. Daarom doet de MOV Groep een beroep op u om te helpen. Hoe kunt u helpen?

Door overmaking van een bijdrage op giro 40.000 ten name van de Wilde Ganzen te Hilversum. Vermeldt daarbij het specifieke trefwoord: OPDRACHT TOT WERELDZENDING 2012.302.

Hartelijk dank voor het lezen van dit bericht en eventueel voor het overmaken van een bijdrage.

Namens de MOV-Groep,
Pastor Hennie Witsiers

VASTENAKTIE 2012 ENDELA-TANZANIA

DE EERSTE WATERPOMP IS KLAAR EN WERKT FANTASTISCH!

Ter herinnering: De Vastenaktie van parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse kerk in Wijchen hebben dit jaar het moeder-en-kind project Endelea ondersteund.

Hier een eerste indruk over het verloop van de bouw van de waterput.

Het project van dr. Dijkstra uit Overasselt bestaat al zes jaar. Naast het tegengaan van ondervoeding wil hij zorgen voor schoon drinkwater in de dorpen. In één dorp, Sanjo, is reeds een waterpomp geplaatst. Het plan is om dit ook in drie andere dorpen te realiseren.

In juli 2012 werd begonnen met de bouw van de waterputten met steun van de Vastenaktie en Basisschool de Zilverberg in Overasselt.

De leerlingen van deze school hebben tijdens een grote sponsorloop in april € 2500 bij elkaar gelopen. Zij liepen met flessen water in hun rugzak, om zo zelf te ondervinden, wat het betekent om iedere dag te moeten lopen voor schoon drinkwater.

Dr. Dijkstra heeft in Buganda een projectleider aangesteld, Damas Desideri, om de vaart in het project te houden en de kosten te beheersen.

Eerst wordt begonnen om een waterdeskundige te laten onderzoeken waar de meest geschikte plaats is om een put te graven. Als ze op keiharde rots stuiten, moet met de hand en met houwelen gewerkt worden. Met een emmer worden zand en stenen omhoog gehaald.

Er wordt gegraven en gehakt tot men op 6 meter diepte zit. Nu is men het hele jaar verzekerd van



water, ook in de droge periode.

Deze foto is gemaakt op 22 juli 2012. Hierop kunnen we zien hoe een van de werklui zich aan een touw laat zakken om onder in de put

te komen. Echt handwerk!

De projectleider Damas bericht op 26 juli, dat de eerste pomp uit Nzega gearriveerd is. Hij heeft meteen pomp 2 en 3 ook besteld. We gaan dus voor 3 putten met waterpomp; 2 stuks van de Vastenactie in Wijchen en 1 van de basisschool de Zilverberg in Overasselt. SUPER!

Op dit moment is men bezig om cementen ringen te maken in Buganda. Op de foto hieronder is te zien hoe dat in zijn werk gaat. Als



de ringen klaar zijn en de put diep genoeg is worden de ringen in de put opgestapeld om te voorkomen dat hij dichtslibt.

Op 15 augustus 2012 bericht Damas dat de waterpomp in het dorp Buganda werkt.

250 mensen waren aanwezig om de pomp uit te proberen en hun dorst te lessen.

Samen met de dorpingen is Damas bezig om een hek te maken rondom de pomp om de dieren hiervan weg te houden.

Op de onderstaande foto is goed te zien hoe druk het bij de pomp is en dat hij in een grote behoefte voorziet.

Dit allemaal dankzij ons aller inzet tijdens de Vastenactie van 2012.

Wilt U zelf het project volgen, dat kan op www.endelea.nl

Hens Moonen en Leo van Oss



Gospelkoor Shirchadasj & Band

MIRACLE

Hoofdsponsor: Geelkerken Adviseurs www.shirchadasj.nl 2011/2012

Zaterdag 20 oktober 2012
Aanvang concert: 19.30u
Zaal open: 19.00u

Presentatie:
Reinier van den Berg

Ungelooflijk Fascinerend Toeval? Waar/Onwaar?



Entree € 7,50 / kinderen € 3,50 Reserveren aanbevolen via www.shirchadasj.nl

Het beroemde gospelkoor
Shirchadasj & Band uit Ede
 organiseert in samenwerking met gospelkoor **Adaja uit Uden**
"NIGHT OF THE GOSPEL"

Kerkgebouw 'De Schakel' Pius XII straat 85 te Wijchen

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door BGB Beveiliging Wijchen

Het concert vindt plaats in "De Schakel" te Wijchen op zaterdag 20 oktober. De aanvang is 19.30 uur en de toegang bedraagt € 7,50. Kinderen tot 12 jaar € 3,50

Vooraf reserveren wordt aangeraden op onze site: www.shirchadasj.nl

WERELD WINKEL



van en voor wereldburgers
 Touwslagersbaan 8 - Wijchen

FAIRTRADE KOOKPRODUCTEN – (H)EERLIJK KOKEN
 De Aziatische kooklijn van Fair Trade Original is van begin tot eind gemaakt in Thailand met grotendeels fairtrade ingrediënten.

De boeren ontvangen van Fair Trade Original al bij introductie van de nieuwe kooklijn een eerlijke prijs voor de ingrediënten en een ontwikkelingspremie, ook in de periode dat zij nog niet Fairtrade gecertificeerd zijn.



Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
 (coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972

SCHAKEL GERENOVEERD

Al jaren is er een samenwerking tussen het bestuur van de Twaalf Apostelen (voorheen de Hoeksteen) en de Schakel. Toen wij dan ook een uitnodiging ontvingen om aanwezig te zijn bij de heringebruikname van de Schakel ben ik daar namens het bestuur heen geweest.



Op 9 september, een prachtige mooie dag, werd de Schakel middels een feestelijke en veelzijdige viering weer in gebruik genomen. Na een jarenlange voorbereiding is gedurende een aantal maanden de Schakel intensief verbouwd. In het boekje geeft ds. Marco Luijk aan:

‘Wij geloven dat de gemeente toekomst heeft en menen dat de zondagse kerkdienst daarbij het hart van de gemeente vormt, van waaruit alle activiteiten voortvloeien. Daarom willen wij graag investeren in een eigentijdse vitale geloofsgemeenschap en in het gebouw waarin zij samenkomt’.

Rondkijkend zie ik een frisse lichte uitstraling, zowel in het ontvangstgedeelte van de Schakel als in de kerk zelf. Grote witte delen en meer lichtinval maken dat het meer open lijkt en dat geeft mij een positieve indruk.

De openingsviering werd door veel mensen bijgewoond en ondersteund door diverse koren die



foto: De Gelderlander 8-9-2012

de Schakel rijk is. De muziek is wat meer gedragen dan binnen onze vieringen, maar zeker niet minder mooi. Symbolisch werd levend water door de kerk gedragen, door twee jonge vrouwen die grote blauwe lappen de trappen af dragen en die de lappen rimpelend als stromend water door de kerk lieten gaan. Een prachtig moment!

Ik feliciteer de Schakel met haar mooie heringerichte ruimte en wens hen veel succes met al hun activiteiten.

Bea Schouten

CURSUSSEN

DEUGDETHIEK

Het woordje “deugd” heeft in onze tijd geen goede naam. “Deugdzaamheid” doet denken aan braaf, schijnheilig, vroom.

Wie wil er nou deugdzaam zijn? Wie verkiest zelfbeheersing boven je lekker laten gaan, matigheid boven een glaasje teveel?

De eerste vraag die bij de deugdethiek naar boven komt is: “Hoe moeten we leven om het leven zinvol te maken?”

Allereerst kan men vaststellen, dat er in het paradijs geen sprake was van ethiek. Alles was er om zo te zeggen vanzelfsprekend. Op het moment dat de mens in contact komt met het verboden appeltje ontstaat ethiek. Ethiek is kort gezegd: “Vragen stellen”.

De cursus omvat ongeveer 12 bijeenkomsten en staat onder leiding van Anton Klerkx.

In dit pogen worden we ondersteund door de grote samensteller van de Ethica Aristoteles (400 vóór Chr.), Augustinus (400 ná Chr.) en vele andere denkers.

Een groot aantal deugden willen we onder de loep nemen: deugden als vertrouwen, vriendschap, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, ontvankelijkheid, respect etc. Samen willen we op zoek gaan naar wat goed leven is.

We starten op dinsdag 6 november en/of woensdag 7 november 2012 in het parochiecentrum van 20.00 - 22.00.

Opgave: Anton Klerkx,
Aalsburg 2020, 6602 VM Wijchen
Tel. 024-6415089
E-mailadres: A.J.Klerkx@xmsnet.nl



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

WATER IS LEVEN

**GAMBIAWEEKEND IN OVERASSEL! 'WATER IS LEVEN'
OP ZATERDAG 27 OKTOBER EN ZONDAG 28 OKTOBER 2012
STAAT OVERASSEL IN HET TEKEN VAN GAMBIA**

Stichting-OOG organiseert elk jaar activiteiten. Zo wil zij bewoners van Overasselt, mensen uit de regio, haar sponsors en andere belangstellenden betrekken bij de ontwikkelingen en de voortgang in haar ontwikkelingsproject in Gambia.

Dit jaar gebeurt dit niet zoals andere jaren op één dag, maar verdeeld over de zaterdag en de zondag.

Om met de viering op de zondag te beginnen! Alweer zes jaar lang werken pastor Aloys en Stichting-OOG samen om in oktober een feestelijke viering te verzorgen in het teken van Gambia. Aan deze viering wordt al jaren een thema gekoppeld waarmee de ontwikkeling in Gambia wordt gesymboliseerd.

Pastor Aloys gaat voor in deze viering en hij laat zich leiden door het jaarthema "Water is Leven". Elke keer opnieuw weet hij de kerkgangers te inspireren met zijn enthousiasme en betrokkenheid. Wat de zang betreft; een aantal jaren terug



heeft Overasselt met veel plezier het 'Afrika Engakoor' uit Nistelrode mogen ontvangen. Op ons verzoek willen zij ook dit jaar weer belangeloos voor u zingen en spelen. Dit grote koor, waarvan de leeftijd varieert van tiener tot oudere, brengt in Afrikaanse kleding en ritmisch begeleid, prachtige Afrikaanse liederen ten gehore. Dit belooft weer heel feestelijk te worden! Tijdens de viering vertelt een lid van Stichting-OOG haar verhaal over het project en ook dit jaar is de opbrengst van de collecte bestemd voor de activiteiten van Stichting-OOG in Gambia.

Zondag 28 oktober kunt u om 11.00 uur de Eucharistieviering bezoeken in de Antonius Abt-kerk, Hoogstraat 5 te Overasselt.



Na afloop van de viering bent u van harte welkom in het Verenigingsgebouw in Overasselt, voor een gratis kop koffie, gezellig

napraten en rondkijken in ons 'winkeltje' met Gambiaanse cadeauartikelen en kaarten.

En dan het Walking Dinner op zaterdag! Gezien het succes van het Walking Dinner afgelopen jaar heeft de stichting besloten om ook dit jaar iedereen weer in de gelegenheid te stellen om aan deze feestelijke manier van dineren en samenzijn deel te nemen. In het jaar dat achter ons ligt is met behulp van uw geld een gebouw geplaatst in de nieuwe tuin van Kiang Central en is ook de watervoorziening weer helemaal in orde gemaakt. De vrouwen en mannen uit de regio Kiang Central hebben dankbaar gebruik gemaakt van dit water. Het land is bewerkt en ingezaaid en de eerste oogst is van het land gehaald. Dit is heel mooi, 'water is leven', nietwaar..., maar dan zijn we er nog niet! De vrouwen en mannen moeten intensief worden begeleid en opgeleid willen ze de kwaliteit en de opbrengst van de tuin vergroten. Ook dáár is geld voor nodig. Door deel te nemen aan dit Walking Dinner kunt u hier een bijdrage aan leveren. Tijdens het diner kunt u zich op een ontspannen wijze laten informeren over de mooie en moeilijke kanten van het project.

Zaterdag 27 oktober kunt u vanaf 17.00 uur deelnemen aan een Walking Dinner in het Verenigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1 te Overasselt.

Kosten: voor deelname aan dit sponsordiner vragen wij €50.00 per couvert, exclusief drank. Aanmelding: vanaf half augustus kunt u zich aanmelden via onze site www.stichting-oog.nl, waar u een aanmeldingsformulier vindt.

U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Joke Knoope: tel.: 024-3731995 / 06 41151639 of per e-mail joke.knoope@live.nl.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging. Na betaling op bankrekening: 58.47.55.163 t.n.v. Stichting-OOG onder vermelding van 'Walking Dinner' bent u definitief ingeschreven voor het diner. Geeft u zich a.u.b. op vóór 20 oktober.

We hopen u te kunnen verwelkomen in de viering, op ons sponsordiner of bij beide!

LEVEN EN DOOD VIEREN

Waarom moeten wij sterven? We ervaren zoveel goeds in ons leven, zoveel om je voorgoed aan te hechten en om te liefkozen – waarom kan dat niet blijvend zijn? Vanaf het begin, als wij ons langzaam van onszelf en van onze mogelijkheden bewust worden, zijn we onder de indruk van wat in ons vermogen ligt. We ontdekken zoveel mogelijkheden om ons te ontplooien, dat we het er enorm druk mee kunnen hebben. Je wilt zoveel, omdat je zoveel kunt. Tegelijk is er de ervaring, dat we heel veel ook niet kunnen. Er komen strepen door onze rekening, ziekte, spanningen, ruzie. We kunnen ook heel teleurgesteld raken over wat ons overkomt.

Allerheiligen, Allerzielen: het zijn liturgische 'feesten', d.w.z. plechtige vieringen van twee aspecten van hetzelfde. We mogen als mensen proeven van de hemel, in alle opzichten. We kunnen in de kerkgeschiedenis mensen ontmoeten die ons fragmenten tonen van de hemel, door hun gedrag, hun initiatieven of de kracht van hun persoonlijkheid. Maar ook het sterven, dat elke mens ervaart vanaf zijn eerste bewuste daden – alles immers is onvolmaakt – wordt doorzichtig gemaakt. Het laatste woord is niet aan wat ons afbreekt, maar aan wat ons over onze beperktheid heen tilt.

Tot de fundamentele vaardigheden van de mens hoort: kunnen loslaten. Wij hebben de schepping slechts in bruikleen, alles is ons tijdelijk toevertrouwd. Alles waar wij ons aan hechten, kan ons ontvallen. Dat betekent ook dat onze relaties eindig zijn, onze liefde afgebroken kan worden. We moeten allemaal leren daarmee te leven.

Toch zegt de ervaring van de liefde, juist als wij sterven: de liefde is zo groot, dat zij niet kán sterven. Wij kunnen niet geloven dat de zo sterk ervaren liefde voorgoed verdwijnt. Daarom blijven we onze doden trouw door hen te eren en te blijven gedenken, al zijn ze gestorven. We doen een beroep op onze ervaring van de hemel, van het goede in ons leven als wij het kwade ervaren. We bidden,

we smeken: God wees ons nabij in levenden en doden. Laat de ervaring van de liefde het winnen van de ervaring van de dood.

Ben Frie SJ



MOV-GROEP

MISSIE-ZENDINGSKALENDER

Op het terrein van Missie en Ontwikkeling vinden door het jaar heen vele activiteiten plaats, een van die acties is de verkoop van de missiekalender.

De kalender van 2013 is gericht op het land Peru. Er zijn fraaie afbeeldingen over het Andesgebied, in dit gebied dreigt de afstand tussen arm en rijk steeds groter te worden, wat voor de deels arme bevolking tot grote ellende leidt.

De kunstenaar die de afbeeldingen heeft gemaakt, heeft de titel van deze kalender daarom genoemd "de ziel van de Andes lijdt". Als u deze kalender koopt (€8,-) steunt u niet alleen het zendingswerk in Peru maar ook geeft dit wat financiële ruimte voor de plaatselijke M.O.V. om eigen projecten te steunen.

In alle kerken van onze parochie is de mogelijkheid om via de intekenlijst, of na de diensten van 20/21 oktober 2012 deze fraaie kalender te kopen voor de bescheiden prijs van €8,-.

Werkgroep MOV

GERRIT SCHULTZ

De titel "Mensen met een Missie" is eigenlijk zeker van toepassing op Gerrit Schultz. Hij is het die vele jaren achtereen de kar getrokken heeft voor wat betreft het verspreiden van de bekende Missie-Zendingskalender. Na al die jaren heeft Gerrit te kennen gegeven om ermee te gaan stoppen. Het past ons om dit even te memoreren, en onze dank en waardering uit te spreken voor het vele werk wat hij hiervoor heeft verricht.

Gerrit, veel dank namens de werkgroep MOV
voorzitter Jan van de Zande



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen 2: 18-24 ✧ Tweede lezing: Hebr 2: 9-11 ✧ Evangelie: Mc 10: 2-16 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Wijsh 7: 7-11 ✧ Tweede lezing: Hebr 4: 12-13 ✧ Evangelie: Mc 10: 17-30 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes 53: 10-11 ✧ Tweede lezing: Hebr 4: 14-16 ✧ Evangelie: Mc 10: 35-45
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Soli Deo Gloria (Gemengd) Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezijk</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst New Voice Herman Mulder</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Kinderkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Seniorenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Samenzang Annemarie Gooiker/Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Voice Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo/Hennie Witsiers</p>
 <p>De Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Voorganger onbekend</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Jer 31: 7-9 ✨ Tweede lezing: Hebr 5: 1-6 ✨ Evangelie: Mc 10: 46-52</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Job 19: 1, 23-27a ✨ Tweede lezing: Rom 14: 7-9, 10b-12 ✨ Evangelie: Joh 17: 24-26</p>	<p>lezingen ✨ Eerste lezing: Deut 6: 2-6 ✨ Tweede lezing: Hebr 7: 23-28 ✨ Evangelie: Mc 12: 28b-34</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>vrijdag 19.00 Eucharistieviering <i>Allerzielen</i> Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie/Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyck Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Allerheiligen/Allerzielen</i> Emmanuelkoor Ben Frie</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Allerheiligen/Allerzielen</i> Gemengd Koor Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>Allerheiligen</i> Jongerenkoor Ben Frie</p>	<p>vrijdag 19.00 Eucharistieviering <i>Allerzielen</i> Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie <i>Allerheiligen/Allerzielen</i> Dames- & Herenkoor Werkgroep Avondwake</p>		<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>Allerheiligen</i> Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 19.00 Woord en Communie <i>Allerzielen</i> Koor onbekend Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Allerheiligen, tevens Gambiaday</i> Engakoor uit Nistelrode Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 19.00 Woord en Communie <i>Allerzielen</i> Gemengd Koor Werkgroep Avondwake</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Allerheiligen</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 19.00 Woord en Communie <i>Allerzielen</i> Gemengd Koor Werkgroep Avondwake</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>		<p>zondag 09.30 Woord en Communie <i>Allerheiligen/Allerzielen</i> Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>Allerheiligen</i> Gemengd Koor Hennie Witsiers/Jos van Minderhout</p>	<p>vrijdag 20.00 Woord en Communie <i>Allerzielen</i> Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Bas van Dijk</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Allerheiligen</i> Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>vrijdag 18.30 Eucharistieviering <i>Allerzielen</i> Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Allerheiligen/Allerzielen</i> Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>		<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>De Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Allerheiligen

donderdag 01 november	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. Soli Deo Gloria (Heren).
-----------------------	-----------	--

Ontmoetingsviering

zaterdag 06 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 03 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

Oecumenische Open Leurviering

zondag 28 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: Geluk en gelukkig zijn.
-------------------	-----------	--

Overige vieringen

dinsdag 02 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
donderdag 04 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 05 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 05 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 08 oktober	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 12 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 19 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 22 oktober	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 26 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 29 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
donderdag 01 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 02 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 02 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
maandag 05 november	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 06 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 09 november	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

BEDEVAART KEVELAAR 15-09-12

De broederschap Wijchen-Beuningen heeft afgelopen 15 september de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar gehouden en kan terugkijken op een geslaagde dag. De dag begint met het verzamelen van de deelnemers door vier bussen, waarvan twee met lift voor het vervoer van rolstoelers, vanuit de verschillende dorpen uit de streek. Dorpen zoals Weurt, Beuningen, Druten, Overasselt, Nederasselt en Wijchen. Bij aankomst in Kevelaar lijkt het eerst een regenachtige dag te gaan worden maar als de processie naar de Pax-Christi kerk is voltooid stopt het te regenen en is het verder een droge soms zelfs zonnige dag. De openingsviering in de Pax-Christi kerk is een korte viering waarin de pelgrims een gezamenlijk welkom vieren met de voorgangers, de misdienaars, acolieten, de broederschap en harmonie DOV.

Als iedereen koffie, met vaak een gebakje, heeft gedronken is het tijd voor de Hoogmis om 11.30

uur in de basiliek. Een indrukwekkende grote kerk vol met schilderijen op de muren, ramen en vele details. Ook de details in de viering waren goed verzorgd door de meegebrachte misdienaars en acolieten die de eveneens meegereisde voorgangers bijstonden. Harmonie DOV zorgt voor de nodige muziek die past in deze ambiance. Na ongeveer anderhalf uur komt de viering ten einde en wordt de kaars ter zegening aangeboden in de kaarsenkapel. Hierna is het tijd voor het middageten.

Iedereen zoekt een gelegenheid op en doet zich tegoed aan meestal een warme maaltijd en maakt zich op voor of de korte dan wel de lange kruisweg. Ikzelf volg de 'lange' kruisweg door het park. Na veertien staties en de afsluiting kan ik zeggen dat de kruisweg aangepast is aan deze tijd. De misdienaars die zorgen voor de vlaggen en de karbouwen naast het kruis verdienen een compli-



ment voor het volhouden van deze tocht. Heel goed gedaan!!

Na een kopje koffie of iets anders restte alleen nog de afsluitende viering in wederom de Pax-Christi kerk. Jammer was dat er nog wel enkele leden maar geen actieve harmonie meer aanwezig was tijdens deze viering. Een handoplegging van alle kerkgangers inclusief de voorgangers zelf en zegening van de gekochte geschenken sluiten het geheel af. De vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen weer in de bus



komt en de terugreis kan beginnen. Een tientje van de rozenkrans om te bedanken voor een geslaagde tocht en een mooie dag vormt in de bussen het einde van het bidden op deze dag. De pelgrims krijgen als aandenken een kleine gezegende medaillon uitgereikt. De chauffeurs brengen iedereen vervolgens veilig thuis. Het moet toch mogelijk zijn

meer mensen enthousiast te maken om dit mee te willen maken!!

Pelgrimsverslag Gerard Arts

IMPRESSIE APOSTELVIERING 23-9-2012

Als u dit leest is de apostelviering achter de rug. Het is vast weer een mooie viering geworden, met bijdragen van alle pastors en voorgegaan door bisschop Hurkmans. De bisschop heeft Martin Claes geïnstalleerd als pastoor zodat onze parochie weer een eindverantwoordelijke heeft. Het laatste nieuws daarover staat in de nieuws-

brief die in de week na de apostelviering zal verschijnen.

Het Franciscusreliëf staat inmiddels in de tuin van het parochiecentrum en is ingezegend door de Bisschop. Daarmee heeft een historisch stukje Wijchen een mooie plek teruggekregen.



APOSTELSPELD

TJUDENS DE APOSTELVIERING IS DE TWEDE APOSTELSPELD UITGEREIKT.



Begin 2011 heeft het bestuur besloten om een apostelspeld te laten ontwikkelen. Het doel van de speld is om jaarlijks een vrijwilliger die zich bijzonder voor de parochie heeft ingezet te kunnen belonen. Deze ene vrijwilliger staat dan ook symbool voor alle andere betrokken vrijwilligers bij de Twaalf Apostelen.

Het bestuur heeft voor de zomer aan alle contactraden gevraagd om iemand voor te dragen voor de apostelspeld. Begin september is een keus gemaakt uit meerdere voordrachten van betrokken parochianen.

Dit jaar is de tweede Apostelspeld door Martin Claes uitgereikt aan Truus van Heumen uit Niftrik. Zij is al meer dan 30 jaar vrijwilligster in de parochie Damianus te Niftrik, waar zij zich geheel belangeloos inzet en vele werkzaamheden verricht. Een greep uit haar activiteiten:

De eerste 20 jaar was zij zangeres in het gemengd koor. Daarnaast was zij de voorgangster van de groep voor kerkversieringen en verzorgde zij de bloemen. Zij is ongeveer 15 jaar geleden lid geworden van het kerkbestuur, werd later lid van de stuurgroep en zit nog steeds in de contactraad. Zij zorgt altijd voor alle huishoudelijke zaken, de inkoop van alle middelen, de misintenties en zet koffie voor de vrijwilligers. Truus heeft een aantal jaren bij de liturgiegroep gewerkt, zij heeft jarenlang een route kerkbalans gedaan en doet altijd mee met tellen van de opbrengst. Truus regelt verder aan het einde van het jaar een attentie voor elke vrijwilliger en brengt deze dan ook persoonlijk rond. Zij organiseert de schoonmaakwerkzaamheden in de kerk en de bestellingen liturgische benodigdheden, ze is bijna alle vieringen aanwezig en zet dan altijd alle liturgische benodigdheden klaar. Het parochiebestuur waardeert de inzet van Truus enorm en is blij dat de Apostelspeld weer een goede bestemming heeft gekregen.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

GEDOOPT

26 augustus 2012
Lena Gajewski Rijksweg Malden

GEHUWD

29 juni
Jurgen van Uuden & Aukje Rikken



H. DAMIANUS - NIFTRIK

GILDEFEESTEN

Van 29 september tot en met 2 oktober 2012 wordt het jaarlijkse Gildefeest gehouden. Het St. Damianus Gilde heeft hiervoor een aantal festiviteiten georganiseerd. Op zondag is er een plechtige Eucharistieviering met medewerking

van het St. Damianus Gilde, het Parochieel Zangkoor, Het Showorkest "Riverland" uit Druten. Na de viering zal er een vendelhulde zijn en een optreden van de drumband. Het is de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen.

Pastor Hennie Witsiers



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

ALLERZIELEN

Op zondag 4 november om 11.00 uur wordt in Balgoij Allerzielen gevierd. De viering zal worden voorgegaan door de Avondwakegroep en pastor Aloys van Velthoven. Na afloop van de viering zullen de graven gezegend worden.

mensen die hetzelfde hebben meegemaakt - ook een troost zijn. Wij willen in onze geloofsgemeenschap op deze manier de namen van onze dierbare overledenen levend houden.

De Avondwakegroep

We weten dat deze viering voor veel mensen een confrontatie zal zijn met de harde werkelijkheid van de dood. Tegelijkertijd kan het samenzijn met anderen - met name het samenzijn van

GEDOOPT
15 juli 2012
Mirthe Stevens





IN MEMORIAM JAN PÜPLICHUISEN (1940-2012)

In de vorige Apostelbode hebben we u al kort bericht over het plotseling overlijden van Jan Püplichuisen, dirigent van *Het Seniorenkoor*. Hieronder willen we wat uitgebreider stilstaan bij het leven en overlijden van deze markante persoonlijkheid, die zich jarenlang heeft ingezet voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Vanaf eind jaren zestig hield hij zich onder meer bezig met de voorbereiding van kerkelijke vieringen voor en met jongeren. In zijn huis op de Craeyenberg kwamen de jongeren bijeen en werd er rond de keukentafel druk gediscussieerd over de inhoud van de vieringen. Ook de onlangs overleden pater Werenfried en Jans jong overleden eerste echtgenote Berthie Arts waren hierbij belangrijke stimulators.

Nadat het aantal kerkelijk betrokken jongeren in de jaren tachtig sterk terug was gelopen ging Jan zich vanaf 1988 inzetten voor *Het Seniorenkoor*. Tot zijn dood was hij de dirigent van dit koor, waarvan de leden door zijn plotseling overlijden hard zijn getroffen. Behalve hun dirigent was



Jan namelijk ook een goede vriend van hen allen. Elke maandagochtend kwam het koor onder zijn leiding in het Verenigingsgebouw bijeen voor een half uur repeteren, vervolgens een gezellige koffiepauze en dan nogmaals een half uur repeteren. In de pauze was het volgens zanger Wim Jetten vaak lachen, ook wel gieren, en soms zelfs brullen met zijn allen. Ook Jan wist de lachers op zijn hand te krijgen met zijn droge humor en rake opmerkingen. Hij dirigeerde trouwens niet alleen, maar hij zong ook mee: samen met Wim vertolkte hij bijvoorbeeld vaak de tweede stem.

Symbolisch is het, zoals op zijn bidprentje valt te lezen, dat Jan gestorven is in het hart van zijn geliefde dorp, in het Verenigingsgebouw, waar hij bezig was met de zorg rond de dorpsmaaltijden voor het project "Samen aan tafel".

In een zeer druk bezochte uitvaartdienst op dins-

dag 21 augustus, waarin "zijn" koor samen met het gemengd koor zong, heeft de Overasseltse gemeenschap hem uitgeleide gedaan.

Wij wensen zijn vrouw Hens, zijn kinderen en kleinkinderen en alle leden van *Het Seniorenkoor* heel veel sterkte met dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

KERKBANKEN

Enkele jaren geleden zijn de banken in de linkerzijbeuk van onze kerk vervangen door de banken uit de beide absissen. In de loop van de komende maand zullen ook de banken in de rechterzijbeuk worden vervangen. De "nieuwe" banken zijn afkomstig uit de Dominicuskerk in Nijmegen en moeten eerst nog op maat worden gemaakt.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

VRIJWILLIGERSLUNCH

In plaats van een gezellige avond heeft de contactraad van Overasselt besloten de vrijwilligers dit jaar een gezellige en smakelijke lunch voor te schotelen.

Deze lunch wordt gehouden in Zaal de Zon, na de eucharistieviering van zondag 14 oktober (vanaf ongeveer 12 uur dus). Alle bij ons bekende vrijwilligers hebben hiervoor intussen een uitnodiging ontvangen. Omdat de koren zelf iets voor hun zangers willen organiseren en daarvoor de door het bestuur vastgestelde vrijwilligersbijdrage krijgen, zijn koorleden die alleen koorlid zijn niet uitgenodigd. Koorleden die ook deel uitmaken van een andere werkgroep hebben wel een uitnodiging gekregen.

Fouten maken is uiteraard menselijk en de contactraad kan per ongeluk een vrijwilliger zijn vergeten. Bent u kerkelijk vrijwilliger, maar heeft u in september geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten door zo spoedig mogelijk op Hoogstraat 5 een briefje in de groene brievenbus te doen of door te bellen met 6221276 en het antwoordapparaat in te spreken als er niemand aanwezig is.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



DOPEN

op 7 oktober 2012

Brynn Wijers

Marijn & Jasper Püplichuisen



*Maand van de Heilige Rozenkrans
Na de Maria meimaand krijgen we een nieuwe kans
Oktober is immers de maand van
de Heilige Rozenkrans
We overwegen de geheimen Droevig,
Blij en Glorievol
In het verleden liepen hiervoor de kerken vol.
Nu branden we kaarsjes want we zijn nog steeds
Mariafans.*

Toon van Duifhuizen

HET WAS EEN FEEST

ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG

WERD HET NOOIT MEER
DONKER

Loeje



Zaterdagavond De ontmoetingsbijeenkomst met onze vrijwilligers- en vrijwilligsters, was weer een feest. Na de viering in de kerk, troffen we elkaar in café de Toekomst. Anita,

nog niet zolang geleden een van onze vrijwilligsters, had alles goed voorbereid. Er was koffie met een lekker gebakje, een glas wijn en een fris biertje, rond gebracht door vriendelijke jongelui. Er waren smakelijke hapjes en warme gevulde broodjes. Maar het feest zat vooral in de ontmoeting van zoveel mensen, die het hele jaar door klaar staan om er voor elkaar een goede gemeenschap van te maken. De liederentafel was een succes, er werd met veel gelach en rode wangen van plezier luidkeels gezongen en in vele gesprekken kwamen we tot echte ontmoeting. Vrijwilligers zij maken de gemeenschap, daarvoor mogen we elkaar dankbaar zijn.

OUDERENBIJEENKOMST

Dinsdag 2 oktober zien we elkaar weer voor onze maandelijkse ouderenbijeenkomst. Maar let op, er is een grote verandering! Twee veranderingen zelfs. Café De Toekomst is vanaf 1 oktober gesloten, daarom wijken we voor onze bijeenkomst uit naar De Mijlpaal. En omdat de afstand van onze kerk naar De Mijlpaal teveel is, houden we de korte viering zoals we gewend zijn, ook daar! Daarna gewoon weer een uurtje uitwisselen en bijpraten. P. J. van Minderhout is de voorganger. Van harte welkom, ook aan nieuwe gezichten!

GEZINSVIERING

Op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur vieren we met het koor Voice in de kerk en speciaal daarvoor zijn de gezinnen uitgenodigd. Thema: Diaconie.

Misschien een moeilijk woord, maar het heeft met goede werken te maken. Het gaat over elkaar helpen, dienstbaar zijn. Speciaal richten we de aandacht op de Voedselbanken in Nederland en in het bijzonder in Wijchen. Daarom vragen we alle mensen die naar de kerk komen, jong en oud, om een levensmiddelenproduct in het winkelwagentje te leggen, voor in de kerk. Meer informatie hierover vindt u elders in de Apostelbode.

ALLERZIELEN

We maken u daar nu reeds attent op! Op vrijdag 2 november, 's avonds, gedenken we in onze kerk, onze geliefde doden. Een bijeenkomst waarin we ons sterk bewust zijn van ons gemis, maar ook van onze hoop, ons geloof, dat zij voor God en voor ons leven. In het bijzonder denken we aan hen die dit jaar en vorig jaar overleden zijn. De families, de geliefde doden, ook van langer geleden. We spreken uit, dat zij opgenomen zijn in het licht en de vrede van God, en vieren dat zij voor ons aanwezig zijn. We vieren verbondenheid tussen ons en hen, tussen hemel en aarde. Na de viering zetten we "levenslichten" op de graven, lichten van liefde, van dankbaarheid. Daarin gedenken we al onze geliefden. We zegenen de graven met de vrede van God. De nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd voor deze herdenking.

MISINTENTIES SEPTEMBER

Zaterdag 6 oktober, 19.00 uur: Pieta Perquin-Steeg, Maria van Heumen, Overl. fam. van Heumen-v/d Wielen.

Zondag 14 oktober, 11.00 uur: Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Wim en Gon Hebing, Overl. fam. Schreven-Loeffen, Piet en Lien Hendriks-Huberts.

Zaterdag 20 oktober, 19.00 uur: Mevr. Guelen-Van Riet, Wim en Gon Hebing, Pieta Perquin-Steeg.

Zondag 28 oktober, 11.00 uur: Riet van Duifhuizen-Rutten, Jan en Bert de Kleijn, Aggie van Heumen-v/d Wielen.

Misintenties voor de maand november: voor 9 oktober opgeven bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, tel. 0487-560540



GEDOOPT

op 29 september

Milou Gubbels

op 30 september

Ilze en Myrthe Rozendaal



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Vanaf 1 september is Hennie Witsiers onze eerst aanspreekbare pastor. Dat zal niemand meer ontgaan zijn. Enkele dingen zijn nog van belang. Hennie Witsiers is al een goede bekende voor degenen die de viering op de tweede vrijdag van de maand regelmatig bezoeken. In deze viering zal hij blijven voorgaan. Daarnaast wordt hij de vaste voorganger op de derde zondag van de maand. Voor een afspraak met Hennie zijn er twee mogelijkheden. Hij is op de tweede vrijdag van de maand in de kerk aanwezig van 10.00 tot 11.00 uur. Daarnaast is hij telefonisch te bereiken op 06-20541732.
- Allerzielen vieren we in de Emmanuelkerk op zondag 28 oktober. In de viering zal speciaal worden stilgestaan bij degenen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden.
- Op 2 november (de dag van Allerzielen) is de Emmanuelkerk niet open.

- Het aanvangstijdstip van de viering op Kerstavond ligt nog niet vast. Oudjaar zal worden gevierd op zondag 30 december om 09.30 uur; dan drinken we koffie na afloop.
- Op de zaterdagen 6 oktober en 3 november zijn er Ontmoetingsvieringen om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert dit kalenderjaar op de dinsdagen 2 oktober en 11 december, telkens om 20.00 uur. U bent van harte welkom om een keer deel te nemen.

Tini Poos

OUDERENDAG 55+ IN 'T ACHTEROM ZONDAG 14 OKTOBER

We beginnen om 9.30 uur in de Emmanuelkerk met de viering. Daarna zetten we de dag voort in 't Achterom. Met een hapje, drankje, een lunch en gratis loterij. Alles zal muzikaal worden opgeleust. Bijdrage voor deze dag is €2,50. U kunt zich opgeven bij: Annie Krispijn tel. 024 6415341 en Margriet Zweers tel. 024 6423239 Geeft u tijdig op want vol is vol!

Tot ziens!

Werkgroep Ouderen Achterlo



GILDEFEESTEN

Van 29 september tot en met 2 oktober 2012 wordt het jaarlijkse Gildefeest gehouden. Het St. Damianus Gilde heeft hiervoor een aantal festiviteiten georganiseerd. Op zondag is er een plechtige Eucharistieviering met medewerking van het St. Damianus Gilde, het Parochieel Zangkoor, Het Showorkest "Riverland" uit Druuten. Na de viering zal er een vendelhulde zijn en een optreden van de drumband. Het is de moeite waard om deze festiviteiten bij te wonen.

Pastor Hennie Witsiers

ROZENKRANSGEBED

Elders in dit blad schrijft pastor Jos van Minderhout over de vroegere traditie van de rozenkrans onder de titel "Oktober een bijzondere maand". In Batenburg wordt deze traditie in de maanden mei en oktober voortgezet. Op de dinsdagen om 19.00 uur bidden wij de rozenkrans in de kerk en wij zingen daarbij twee Marialieder. In oktober 2012 is dit op: 2 oktober – 9 oktober – 16 oktober – 23 oktober en 30 oktober. Een ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

Pastor Hennie Witsiers

PATROONHEILIGE H. VICTOR

Op zondag 14 oktober herdenken wij in Batenburg onze patroonheilige van onze kerk en wel de H. Victor. De H. Victor was een Romeinse soldaat, die Jezus Christus wilde volgen. Hij werd voor de keuze gesteld Christus te volgen of heiden te blijven. Hij koos voor Jezus Christus en moest deze keuze bekopen met de marteldood en met hem vele Romeinse soldaten. Zijn feestdag is eigenlijk 10 oktober, maar wij herdenken hem tijdens onze Kermismis op de zondag volgende op de 10^e oktober.

Tijdens deze viering wordt er een extra collecte gehouden voor de bijzondere kosten van onze kerk, zoals de verwarmingskosten in de wintermaanden en extra onderhoud. In deze crisistijd is het moeilijk om wat extra's te geven, maar wij blijven op uw steun rekenen.

Bij voorbaat al hartelijk dank voor uw milde bijdrage.

Pastor Hennie Witsiers

STADSONTWIKKELINGSPLAN BATENBURG

In het voorjaar heeft de Leefbaarheidsgroep Batenburg een werkgroep samengesteld, die na de vakantie begint. De werkgroep is erop gericht om samen met alle bewoners tot een Stadsontwikkelingsplan te komen voor Batenburg. Een plan waarin herkenbare wensen en ideeën van en voor

Batenburg benoemd staan en die leidraad zal zijn voor wat er de komende jaren vanuit de gemeente en andere instanties binnen Batenburg gerealiseerd kan worden.

Zaken als leefbaarheid, bewoonbaarheid, verkeersveiligheid, voorzieningen, recreatie, kerk en school, etc. zullen allemaal aan de orde komen. De werkgroep heeft inmiddels een schouw gehouden en is bezig met het bundelen en vastleggen van zaken. Dit zal als basismateriaal zijn voor de startavond op 26 oktober met alle bewoners van Batenburg. Deze avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het dorps huis "De

Hostert".

Alle Batenburgers hebben hier reeds informatie over ontvangen via het extra Groentje van 31 augustus 2012. Lees eventueel dit nummer nog eens na. Wij vinden het belangrijk genoeg om dit ook op te nemen in de Apostelbode en u daarop te wijzen. Ga naar deze bijeenkomst en laat uw stem tijdens deze avond horen.

Pastor Hennie Witsiers

GEHUWD

31 augustus 2012

Rene Wouters en Bonnie Perquin



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

ONTMOETINGSMIDDAG

Op zaterdag 8 september 2012 was in het dorps huis van Nederasselt de "Ontmoetingsmiddag" voor zieken en ouderen voor de parochianen van Heumen, Overasselt en Nederasselt. Het begon om 14.30 uur met een Eucharistieviering. Aloys van Velthoven was de voorganger en door het kinderkoor van Nederasselt werden de liederen gezongen. De toepasselijke lezingen en gedichten werden door enkele dames gedaan. Het thema van deze viering was: "Zonder elkaar is iedereen alleen". Na de eucharistie was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en thee met een plak cake. Het was een goed bezochte bijeenkomst en de sfeer was erg gezellig. Nadat aan iedereen nog een consumptie was



aangeboden ging iedereen tevreden en met een goed gevoel naar huis. Langs deze weg willen we de vrijwilligers van de werkgroep van Nabijheid bedanken voor de goede en fijne organisatie.

MARIALOF

Op dinsdag 16 oktober 2012 om 14.00 uur in de kerk van Nederasselt Marialof in samenwerking met de ouderenbond. Voorganger: Aloys van Velthoven en m.m.v. het seniorenkoor.



DOPEN

op 7 oktober 2012
Charlotte van Haaren
Jort Theunissen



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

GEDOOPT

16 september 2012
Sofie Janssen
Sarah Hofmans
Jorrit Rijkers





UIT DE CONTACTRAAD VAN 28 AUGUSTUS

- Omdat twee leden vertrokken zijn beginnen we het nieuwe werkjaar met een uitgedunde groep. We gaan inventariseren wat we voor menskracht erbij nodig hebben.
- Er moeten zaken geregeld worden rond optredens van koren die een concert willen geven in onze kerk. Zo'n concert moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen op liturgisch gebied.
- Er is een verzoek binnengekomen van het Maaswaalcollege voor een rondleiding in onze kerk voor brugklassers. Dit wordt gehonoreerd en we gaan ze o.a. een speurtocht laten doen.
- De Stuurgroep bestaat op dit moment alleen nog uit de eerstaanspreekbare, in ons geval pastor Ben Frie. We zijn naarstig op zoek naar uitbreiding en hebben goede hoop op succes.
- De Apostelviering is besproken en we hebben nagedacht over een tekst voor de richtingaanwijzer.
- Het korenrooster moet weer worden ingevuld en dat vraagt de nodige voorbereiding.
- Het Elcerlyckoor wil graag doorgaan en heeft waarschijnlijk iemand gevonden die de directie van Jan-Willem overneemt.
- Het mededelingenbord aan de kerkmuur moet bijgewerkt worden en dat moet voor 23 september gebeuren. Actie dus!
- Het aantal misdienaars wat op zondag dienst deed is gehalveerd omdat de jeugd van de basisschool is vertrokken naar het middelbaar onderwijs. Het is moeilijk om die leemte op te vullen, maar we doen ons best.
- Er moet bij de poort van het kerkhof een mededelingenbord komen met daarop een plattegrond en de openingstijden. Ook mededelingen omtrent het ruimen van graven zou daarop een plaats moeten krijgen.
- Op 13 november is onze volgende vergadering.

Annie Kloosterman

MISDIENAARS GEZOCHT

In de Antonius Abtkerk in Wijchen zijn al veel jaren misdienaars bij de zondagse vieringen. Met de start van het nieuwe schoolseizoen hebben 6 misdienaars gezegd te stoppen. Gelukkig is er al een misdienaar bij gekomen, dus zijn er nu nog vier.



We zijn nu wel op zoek naar kinderen vanaf 7 jaar die mee willen helpen bij de zondagse vieringen. Kinderen die komend jaar de Eerste Communie gaan doen kunnen ook misdienaar worden.

Je bent één keer per zes weken aan de beurt en je bent altijd met tweeën. We

leggen ook vooraf uit wat je precies moet doen. Als je nu al weet dat je het leuk vindt of als je nog informatie wilt dan kun je contact opnemen met Ineke Wintjes.

E-mail: ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl of bellen naar 024-6419624

ZIEKENPASTORAAT

Het Ziekenpastoraat is op zoek naar mannen en vrouwen die geïnteresseerd zijn in het zinvolle werk van ons. We bezoeken mensen zowel thuis, als in instellingen, die behoefte hebben aan contact. Deze mensen willen vooral een luisterend oor om hun verhaal kwijt te kunnen. Dit kan een zorgelijk of verdrietig verhaal zijn, maar natuurlijk ook een blij verhaal.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Berth Toenders. Het e-mail-adres is henk.toenders@xmsnet.nl of telefonisch 024-6412826

GEDOOPT

op 26 augustus
Lars van den Beemd en
Thomas en Naomi Hendriks



op 2 september
Haily Rijkken



GEDOOPT
op 2 september 2012
Fien Klabbers
Koen Vos





GEDOOPT

8 juli 2012
Duuk Vrijaldenhoven

12 augustus 2012
Joris Mulders

1 september 2012
Nick Diebels

GEZINSVIERING

Op zondag 7 oktober om 11.00 uur vieren we in de kerk en speciaal daarvoor zijn de gezinnen uitgenodigd. Thema: Diaconie. Misschien een moeilijk woord, maar het heeft met goede werken te maken. Het gaat over elkaar helpen, dienstbaar zijn. Speciaal richten we de aandacht op de Voedselbanken in Nederland en in het bijzonder in Wijchen. Daarom vragen we alle mensen die naar de kerk komen, jong en oud, om een levensmiddelenproduct in het winkelwagentje te leggen, voor in de kerk. Meer informatie hierover vindt u elders in de Apostelbode.

KERKHOF HEG OP DE SCHOP

Vroeg in de morgen kwam het grof geschut. Een bulldozer trok met alle gemak struiken, stukken muur, puin en al wat er door de jaren heen in de achterliggende sloot gedumpt was, uit de grond om het in de afvalcontainer te storten. Die kant van het kerkhof, waar geen muur, maar groen stond als omheining, was toe aan vervanging. Nu hebben we even uitzicht op de weilanden, de Hervormde kerk en het tuinhuis van de burens.



Er zal een nieuwe afrastering komen met waarschijnlijk klimop, zodat het een smalle, groene strook wordt. Een mooie afwerking. Dank aan de vrijwilligers, die voor dag en dauw al aan de gang waren. En er zijn al parochianen onder ons, die parochiebreed inzetbaar zijn. Ziet u wel?

Pastor Annemarie



WIJ GEDENKEN

Op 85-jarige leeftijd overleed op Alverna **Marietje Peters-Verstraaten** op 23 juni 2012. Zij is ruim 60 jaar getrouwd geweest met Thé Peters. Dertig jaar geleden werd ze ongeneeslijk ziek. Met enorme wilskracht en steun zoekend bij Maria en het Bruurke van Megen heeft ze zich ingespannen om er bovenop te komen. Zoals ze heeft geleefd, zo is ze gestorven. Thuis, rustig beheerst het anderen gemakkelijk makend. Op 28 juni heeft de afscheidsviering in de H. Jozefkerk plaatsgevonden. Hierna hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op 25 juni 2012 is **Nelly Cloosterman-Hoogstraten** op 86-jarige leeftijd overleden. Zij is in Neerbosch geboren als 3e uit een gezin van tien kinderen.

In 1951 is zij getrouwd met Jo en zijn zij gaan wonen in de boerderij in de Woezik. Zij kregen vijf kinderen en zij is de trotse oma van negen kleinkinderen. Haar laatste jaren is zij verzorgd in het Verzorgingshuis St. Jozef. Kort na de ziekenzalving is zij in het bijzijn van haar kinderen overleden. Na de afscheidsviering op 30 juni 2012 in de Paschaliskerk hebben wij haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof te Woezik.

Dorus van den Broek is op 24 december 1926 geboren en overleed op 25 juni 2012 in het Canisus- Wilhelmina ziekenhuis. Hij was bekend in Wijchen en heeft veel betekend voor de Wijchense gemeenschap. De laatste acht maanden zijn voor hem erg zwaar geweest. Hij liet dit niet merken. Een aantal keren is hij er nog bovenop

gekomen, maar de laatste keer heeft hij de ongelijke strijd verloren. Op 2 juli 2012 hebben wij van hem afscheid in de Paschaliskerk en daarna begeleid naar het crematorium te Beuningen.



Geboren op 10 juni 1924 te Batenburg overleed **Mien Derks-Peters** op 8 juli 2012 te Druten in het Hospice het "Bijna thuis huis". In 1959 is zij getrouwd met haar grote liefde Aad Derks. Ze heeft van het leven genoten, van haar dochter en van haar twee kleinkinderen. Na haar val, beenbreuk en operatie ging haar gezondheid in twee weken zeer snel achteruit. In die tijd is zij enige dagen in het ziekenhuis geweest. Op 12 juli 2012 hebben wij van haar in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid genomen en haar lichaam te rusten gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op 12 juli is **Jos Coenders** op 79-jarige leeftijd overleden. Jos woonde samen met zijn echtgenote Gerda Coenders-Brink op de Kraaijenberg. Jos heeft jarenlang bij Jeurissen in het fruit gewerkt. Jos was voor de kinderen en kleinkinderen een fijne vader en opa. Hij was er altijd voor zijn gezin. Hij stond ze met raad en daad bij. Ze waren een echt gezin. Op 1 augustus hebben wij afscheid van hem genomen in de Paschalis kerk en hem begeleid naar het crematorium.

Op 17 juli 2012 is **Leny van den Heuvel-van Luijk** op 92-jarige leeftijd overleden. Zij is in Den Haag geboren als 2e kind uit een gezin van zeven kinderen. Tijdens de verzorging van een tante in de oorlog heeft zij Henk in Niftrik leren kennen. Zij zijn samen verder gegaan en hebben daar een huis gebouwd voor henzelf en hun 2 dochters. Haar leven draaide om haar gezin en dat was het allerbelangrijkste. Daarbij hoorden ook de drie kleinkinderen. Na het overlijden van Henk is zij spoedig verhuisd naar Huize "Portiuncula". Na de afscheidsviering op 23 juli 2012 in de H. Damianuskerk hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het daarbij behorende kerkhof.

Op 87-jarige leeftijd overleed **Marinus Weijers** op 22 juli 2012 te Heumen, gesteund door Lourdeswater. Hij is ruim 50 jaar getrouwd geweest met Truus Cremers. Samen kregen zij zes kinderen. Het jongste kind was de dochter, die reeds overleden is. Na de oorlog is hij nog twee jaar in Indië als militair geweest. Het geloof heeft veel voor hem betekend en is hem tot steun geweest bij het overlijden van zijn vrouw en dochter, alsmede in zijn eigen ziekteperiode. Op 26 juli 2012 heeft de afscheidsviering in de H. Georgiuskerk te Heumen

plaatsgehad. Daarna de crematie in Nijmegen.

Uitgenodigd en alles klaar gelegd te hebben voor het feest van de 65e verjaardag van haar oudste dochter, is **Anna Aarts-Rutten** plotseling overleden op 5 augustus 2012. Zij was getrouwd geweest met Noep Aarts en moeder van drie kinderen. Veel plezier beleefde zij van drie kleinkinderen en van vier achterkleinkinderen. Zij was een vrouw die genoot van het leven. Zij vulde haar leven met het zorgen voor haar gezin en het huishouden. Daarnaast genoot ze van haar mooie kleren en zag er altijd graag netjes en mooi uit. Op 9 augustus 2012 hebben wij van haar in de H. Jozefkerk op Alverna afscheid genomen en haar lichaam te rusten gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Geheel onverwacht is op 16 augustus 2012 tijdens de zorg rond de dorpsmaaltijd in Overasselt **Jan Püplichuisen** overleden. Hij is geboren op 2 augustus 1940 in Heumen op de boerderij. In 1965 trouwde hij met Berthie en zij kregen drie kinderen. Een aantal jaren na het overlijden van zijn vrouw vond hij een fijne plek op de Ijkelaarstraat bij Hens en alle kinderen samen. Jan hield veel van muziek en was een echte plattelander, een dorpsmens. Op 21 augustus 2012 hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Henk Festen, geboren in Wijchen op 18 juni 1941, had geen pretenties, hoefde niet op te scheppen want hij was gewoon wie hij was: een tevreden mens. Nooit tegen een vrouw aangelopen die de zijne kon zijn, maar dat gaf verder niks. Hij hield van mobiliteit, op het werk de heftruck en daarnaast de auto. Hij was een rustig mens, verzoend met zichzelf en met zijn omgeving. Toen hij door zijn ziekte niet meer naar de kerk kon, viel hem dat zwaar. Hij stapte meteen over op de mis op de TV. Hij heeft genoten van zijn leven; 34 jaar woonde hij met plezier in hetzelfde huis, voor de vaste gasten een fijne plek. Hij stierf op 26 augustus en wij begroeven hem in Woezik bij zijn ouders op 31 augustus 2012.

Op 28 augustus overleed **Zuster Anna Agnes Schakenbos**. Zij werd 89 jaar en woonde in Huize Portiuncula te Alverna. 31 augustus was voor haar de uitvaart, gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof.

Op 28 augustus is in de leeftijd van 92 jaar, toch nog plotseling overleden, **Jan Schell**. Geboren in

Nijmegen, opgeleid aan de LTS en Marineman tijdens de oorlog. Daarna is hij tot aan zijn pensioen machinist geweest bij de NS. Een actieve man van weinig woorden, die alles in een geheel eigen ritme deed, meer een doener. Jan liep 19 maal de 4-daagse en was lid van de NS trimclub, daarnaast speelde hij accordeon ook tijdens zijn verblijf in de Waaij, waar hij 5 jaar geleden naar toe verhuisde. Een trotse vader, groot- en overgrootvader. Op 4 september hebben wij afscheid van hem genomen in de Paschalis Baylon kerk en hem aansluitend begeleid naar het crematorium te Beuningen.

29 augustus is in Huize Portiuncula te Alverna, **zuster Consilia Moonen** overleden in de leeftijd van 93 jaar. Haar uitvaart was op 3 september j.l. waarna zij begraven is op het kloosterkerkhof.

Zuster Gabriëla Fleuren overleed op 29 augustus op 103-jarige leeftijd te Huize Portiuncula op Alverna. Op 4 september volgde haar uitvaart met daarna de begrafenis op het kloosterkerkhof.

Geboren op 12 mei 1922 is **Gerda Poelen-de Kleijn** op 90-jarige leeftijd overleden te Malden. Zij was de oudste van een groot gezin, waarbij een deel van de opvoeding en verzorging van broers en zussen voor haar rekening kwam. Zij is 32 jaar getrouwd geweest met Gerrit Poelen en zij kregen samen vijf kinderen. Zij mocht de oma zijn van negen kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Naast de zorg voor haar kroost zorgde zij voor een groot aantal dieren die op het erf rondliepen. Haar laatste jaren heeft zij in Zorgcentrum Maldenburch gewoond. Op 4 september 2012 hebben wij in de H. Georgiuskerk in Heumen afscheid van haar genomen. Haar lichaam is in Malden op het kerkhof te rusten gelegd.

Op 30 augustus is **Zuster Heriberta** overleden. Ze werd 93 jaar en verbleef in Huize La Verna op Al-

verna. 6 september was haar uitvaart waarna de begrafenis volgde op het kloosterkerkhof.

Piet van Summeren is op 1 september 2012 te Berg-haren overleden. Hij mocht 76 jaar worden. Hij is opgegroeid in een gezin van veertien kinderen. Hij was getrouwd met Nolly van As en vader van twee kinderen en opa van drie kleindochters. Hij was geweldig trots op hen allen. Midden in het leven staand, genoot hij van sport, buiten zijn en de mensen om hem heen. Zijn grote passie was het tuinieren en de paardjes. De crematie heeft op 6 september in het crematorium te Beuningen plaatsgevonden.

Richard Festen is op 74-jarige leeftijd overleden. Richard heeft in de meubelbranche gewerkt. Hij was een fanatiek sporter, voetballen en later sjoelen, dit deed hij samen met Carla, zijn vrouw. In 2003 kreeg hij de ziekte van Parkinson. Zijn wereld werd steeds kleiner, maar hij bleef genieten van de vogels in zijn tuin. Hij wou graag thuis sterven. In het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is hij rustig ingeslapen. Op 9 september hebben wij afscheid van hem genomen in de Paschalis kerk en hem begeleid naar het crematorium.

In het verzorgingshuis St. Anna te Boxmeer is op 14 september 2012 **Tonia Arts-Ouwens** op 92-jarige leeftijd overleden. Zij is geboren in Overasselt als jongste van het gezin. Net na de oorlog trouwde zij met Frans Arts en zij kregen drie dochters en zeven zonen. Samen werkten ze hard op de boerderij en de champignonkwekerij in Overasselt. Ze is altijd erg actief geweest in het verenigingsleven. Met het ouder worden moest ze steeds meer van haar zelfstandigheid afgeven en kon ze ook niet meer op zichzelf blijven wonen. Op 20 september 2012 hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van haar genomen en op het kerkhof aldaar te rusten gelegd.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Ben Frie
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers
Erma Bernts



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

VLAAITJE

Jawel, het moet kunnen, een stukje over het lekkerste pruimenvlaaitje van Nederland. De airco lokte ons naar binnen op de heetste zaterdag van de afgelopen zomer. Het kleine zaakje werd gerund door twee broers, Frans en Johnny, stevige vijftigers met slordig grijs haar. Maar het pruimenvlaaitje zag er perfect uit, de verse stukjes fruit sierlijk gerangschikt over de bodem van het bakkersmeesterwerkje. Het was met vakmanschap en zorg gemaakt, dat proefde ik. En ik wenste me een maatschappij waarin alle overbodige eet- en drinkwaren uit de winkels zouden verdwijnen. Wat moet ik met frisdranken in alle kleuren van de regenboog en meer dan honderd soorten zoutjes en nootjes? Trouwens, heel veel dingen dreigen uit de hand te lopen in onze drukke wereld. Waarom verschijnen er iedere seconde 3500 nieuwe foto's op Facebook? In een krantenbijlage schrijft een man dat het leven zonder Smartphone een stuk langzamer gaat, een stroom van nutteloze informatie is dan weggevallen. Terwijl ik binnen zit te schrijven draait de wereld buiten echt wel door zonder mij. Over enkele dagen mag ik gaan stemmen, en als u dit leest zijn de verkiezingen al weer voorbij. Op dit moment word ik hoe langer hoe zweveriger van alle televisiedebatten. Ik weet alleen zeker wat ik niet wil, ik wil niet leven in een land waarin de

mensen elkaar niet meer durven te vertrouwen. Ik heb vrijdagavond gekeken naar het reisprogramma van Erica Terpstra, wie kent haar niet? Zij was een opvallende verschijning in de politiek. Zij reist over de hele wereld en sluit alle mensen in haar hart. Zij blijft zich als een kind verbazen over alles wat zij tegenkomt. Ik heb een zwak voor haar, misschien omdat zij op mijn moeder lijkt die ook heel ruimhartig en open was. Ik hoop dat we een regering krijgen met heel veel gezond verstand en armen die lang genoeg zijn om alle mensen te omhelzen. Of je nu pasgeboren bent of hoogbejaard, in elk mens klopt een hart dat een ander hart nodig heeft. Misschien moeten alle politici, voordat ze aan hun moeilijke taak beginnen, samen met Erica Terpstra een pruimenvlaaitje gaan eten bij Frans en Johnny, in de Akerstraat in Heerlen.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

M. Claes	pastoor	024-6412627
B. Frie	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 024-6412627

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

B. van Dijk	priester	024-6412627
C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Molendijk 3
6634 KE Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

HERDENKEN



Op 11 oktober is het 50 jaar geleden dat Paus Johannes XXIII in Rome in aanwezigheid van 2540 bisschoppen van over de hele wereld een vergadering bijeenriep die als doel had de kerk bij de tijd te brengen. Het zouden jaren van denken, spreken, schrijven en herschrijven worden, die later bekend zouden worden als het Tweede Vaticaans Concilie.

De mensen die erbij waren als deelnemer, adviseur of verslaggever vertellen desgevraagd zonder uitzondering over een periode van veel beweging, emotie. De ouderen onder ons hebben deze uitzonderlijke kerkvergadering veelal beleefd als een periode van hoop en verwachting, van hernieuwd enthousiasme, waarin het geloof waarmee ze zijn opgevoed en opgegroeid dichter bij hun belevingswereld werd gebracht. Maar ook kun je geluiden horen over de snelle veranderingen in de kerk, het heimwee naar wat verloren is gegaan en de scepsis over hoe het is afgelopen.

Zelf heb ik het Tweede Vaticaans Concilie leren kennen uit de verhalen, de documentaires en vooral uit de geschriften en documenten die door de verzamelde bisschoppen zijn geschreven en herschreven. In de studieperiode werd ons geregeld opgedragen ze te lezen en te herlezen. Ik herinner me dat het geen gemakkelijke teksten waren. Het kostte moeite om erin door te dringen. Het was niet gemakkelijk om door de lange

en ingewikkelde zinnen heen te leren lezen hoe al die bisschoppen van over de hele wereld hebben geprobeerd de kerk en het geloof bij de tijd te brengen. Maar nog steeds spreekt door de teksten de bezieling, de hoop en de verwachting dat de boodschap van Christus de wereld iets te zeggen heeft.

Intussen horen we ook de verdeelde reacties van mensen op de veranderingen van de laatste vijftig jaar in de kerk. Sommigen hadden gehoopt dat de kerk nog doortastender zou zijn geweest in haar hervormingen. Anderen kijken kritisch naar alle veranderingen en stellen dat er kinderen met het badwater verdwenen zijn.

Mij valt bij lezing en herlezing van de teksten die door de bisschoppen moeizaam en na veel discussie zijn geschreven op hoezeer men zijn best heeft gedaan om aansluiting te zoeken bij de geloofstraditie van eeuwen. Maar ook valt op dat men een open oog probeerde te hebben voor de nieuwe ontwikkelingen in onze wereld.

Deze combinatie van kennis van onze geloofs-overlevering en van het open oog voor wat mensen hier en nu bezighoudt is het wat het Tweede Vaticaans Concilie bijzonder en zeker herdenkenswaardig maakt. Het evenwicht tussen het opnieuw zoeken naar de bronnen van ons geloof en tussen de dialoog met de ontwikkelingen in onze wereld is moeilijk te vinden. Het is eerder een dunne lijn dan een vast punt op de horizon. Maar duidelijk is wel dat noch de ene extreem, noch het andere uiterste in staat is om iets zichtbaar en tastbaar te maken van wat Jezus in het evangelie voor ogen lijkt te hebben gestaan: een waardig leven in hoop en rechtvaardigheid voor iedere mens.

Herdenken laat ons opnieuw overdenken. En overdenken stelt ons weer opnieuw de vraag: 'Hoe kan onze kerk zichtbaar maken wat mensen hopen en verwachten wanneer ze in oprechtheid proberen te beleven wat Jezus en de apostelen bezielde?'

Martin Claes

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in november 2012.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 oktober 2012 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.