

DE APOSTELBODE



De Twaalf Apostelen

Jaargang 2
nummer 10 december 2012/januari 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**HOU VAN JE MEDELANDER
ALS VAN JEZELF**

H. COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Wilt u met Kerstmis graag de communie thuis? Of kent u iemand die graag de communie thuis wil ontvangen? Dat kan.

Vanuit het ziekenpastoraat vinden wij het een belangrijke taak om - in samenwerking met de pastores - aandacht en zorg te besteden aan onze zieken thuis, in het verpleegtehuis en in een ziekenhuis.

Over enige weken is het Kerstmis. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar en in uw privéleven. Daarom willen wij als ziekenpastoraatsgroepen ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de H. Communie ontvangen, deze bij u thuis te brengen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, geef dit dan door aan een van de onderstaande adressen.

De boodschap zal zo snel mogelijk aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Telefonische opgave:

H. Jozef-Alverna	
Werkdagen 9-12 uur	024-6411171
Emmanuel-Achterlo	
Mw. Hermien van Eldonk	024-6414829
H. Joh. de Doper-Balgoij	
Mw. Ans v Erp-Jans	024-6412746
Paschalis – de Woezik	
Mw. Conny Laurensen	024-6416912
Antonius Abt- Wijchen	
Werkdagen 9-12 uur	024-6412627
Heumen	024-6221276
Overasselt	024-6221276
Nederasselt	024-6221276
Bergharen:	
Mw. Wilma Hermans	0487-532021
Hernen/Leur	
Mw. Ushi Kolks	0487-531470
Batenburg	
Dhr. Bert van Boxtel	0487-540806
Nifrik	
Mw. Rieki Derks	0487-412374

Schriftelijke opgave:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie



Alle vrijwilligers van de gezamenlijke ziekenpastoraatsgroepen wensen u mooie kerstdagen

OM TE NOTEREN

4 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

8 DECEMBER 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

9 DECEMBER TOT EN MET 20 JANUARI 2013

Tentoonstelling in De Schakel. Toegang op afspraak of rond de vieringen

15/16 DECEMBER, TIJDENS ALLE VIERINGEN

Parochiecollecte Adventsactie

16 DECEMBER 11.00 – 15.00 UUR

De Levende Kerststal op de Kapelberg Bergharen

18 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

18 DECEMBER 14.00 UUR

Kerstviering 55+ in Emmanuelkerk

26 DECEMBER 12.00 – 15.30 UUR

Kerstbrunch in parochiecentrum

28 DECEMBER 19.30 UUR: PASCHALISKERK

Kerstviering 'Landbouw en Samenleving' (ZLTO)

30 DECEMBER 14.30 UUR: KERK BALGOIJ

Vredesconcert Mazing Joy voor War Child

5 JANUARI 10.00 UUR DE WANDELING

start parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

5 JANUARI 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

8 JANUARI 10.00 UUR

Ouderenontmoeting in de Mijlpaal Hernen

15 JANUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

20 JANUARI 09.30 UUR

Oecumenische viering H. Victor Batenburg

20 JANUARI 11.00 UUR

Oecumenische viering Emmanuelkerk Wijchen

20 JANUARI 11.00 UUR

Oecumenische viering H. Anna Bergharen

29 JANUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

2 FEBRUARI 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

12 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

26 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

2 MAART 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

12 MAART VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

26 MAART VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen



IN GESPREK MET ...

... **HERMAN STERENBORG.**

Sinds een half jaar is Herman Sterenberg lid van het parochiebestuur. Ik was benieuwd naar hem en zijn functie.

HERMAN, WAT IS JOUW ACHTERGROND?

"Ik ben 59 jaar, getrouwd met Henriëtte en wij hebben samen twee zonen. Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd en ben jarenlang directeur van een verzorgingstehuis geweest. De laatste drie jaar heb ik gewerkt bij een adviesbureau dat zich bezig hield met het bouwen van steunpunten voor ouderen, multifunctionele accommodaties en nieuwe verzorgings- en verpleeghuizen."

WAT IS JE TAAK IN HET BESTUUR?

"Het is de portefeuille bouwzaken geworden. Ik ben er inmiddels al wel achter dat het een omvangrijke taak is. Het bestuur heeft afgesproken dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken bij de contactraden ligt, ook voor bouwzaken. De parochie heeft twee bouwkundige adviseurs, Piet Oosterhout en Rob Holthuisen, die de contactraden en het bestuur bijstaan met hun deskundigheid. Elke contactraad dient in overleg met Piet of Rob de begroting in, zo ook voor 2013. Dan is het aan het parochiebestuur wat er uitgevoerd kan worden. Natuurlijk moet ik voor mijn collega-bestuursleden beleidsvoorbereidend werk doen en met voorstellen komen. Wat voor middelen zijn er? Wat kunnen we krijgen aan subsidies?"

VALLEN KERKHOFEN OOK ONDER JOU?

"Bij de start van de nieuwe parochie waren zowel gebouwen als kerkhoven in één portefeuille ondergebracht, maar nu doet Pierre Duijkers in hoofdzaak kerkhofzaken, met name waar het gaat over alles wat te maken heeft met de graven."

ZIJN ER ALLEEN SUBSIDIES VOOR MONUMENTEN?

"Er is een subsidieregeling voor cultureel erfgoed, genaamd Brim. Dit is een rijkssubsidieregeling. Uitgangspunt voor de hoogte van subsidie is de herbouwwaarde van de kerk zoals die door de verzekeraar is vastgesteld. De subsidie is voor 2013 maximaal 50% van de totale kosten en dat betekent dat de parochie zelf de andere 50% moet bekostigen. Dat is een heel bedrag en dat vraagt om het maken van afwegingen."

Het bisdom wil ook van het parochiebestuur weten of de bestemming van dat gebouw voor een periode van zes jaar gegarandeerd is. Dat is logisch, een gebouw opknappen doe je voor een lange periode. Eigen middelen spelen een grote rol en wij als parochiegemeenschappen en bestuur moeten ons telkens opnieuw de vraag stellen: wat doen wij wel en wat niet als het gaat over onderhoud en renovatie van onze mooie gebouwen."

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN ONZE KERKGEBOUWEN?

"De katholieke kerk zit in een krimpende markt. Er lijken te veel kerken te zijn in verhouding tot het aantal gelovigen en bezoekers. De bisschop was daar op 23 september heel duidelijk in: Jullie moeten goed kijken wat je in de toekomst wel en niet kunt. Deze parochie is begonnen met twaalf geloofsgemeenschappen en twaalf kerken. Met de geloofsgemeenschappen kunnen we prima verder, maar ook met twaalf gebouwen? Waar de bisschop en het parochiebestuur voor staan is dat je vitale geloofsgemeenschappen hebt. Niet alleen voldoende middelen in kas, ook een goede betrokkenheid van gelovigen in de afzonderlijke kerken is daarbij een belangrijk gegeven. Het was zowel een uitnodiging aan het bestuur, als aan de geloofsgemeenschappen van de bisschop om daar de komende tijd met elkaar over van gedachten te wisselen. Ik vind het een goede zaak dat er geen directe



druk is vanuit het bisdom en we juist worden uitgenodigd zelf na te denken over de vormgeving en invulling van onze toekomst. Gezamenlijk optreden met alle geloofsgemeenschappen is daarbij belangrijk. Positief is dat ons pastoresteam weer op volle sterkte is! Belangrijk bij het maken van belangrijke afwegingen."

WAT BETEKENT DAT OP DIT MOMENT?

"Mijn stelling is dat het bisdom beter kan nadenken over onze voorstellen voor de toekomst dan dat wij moeten nadenken over hun voorstellen. Het is onze verantwoordelijkheid om niet "lijdzaam" af te wachten wat er uit Den Bosch kan komen aan voorstellen en maatregelen maar de regie zoveel mogelijk zelf te nemen bij het uitstippelen van onze toekomst, de toekomst van De Twaalf-Apostelen-gemeenschap!"

Herman, bedankt voor dit gesprek en ik wens je veel wijsheid toe in de komende jaren!

Theo van der Weegen

Bij Kerstmis hoort natuurlijk gezellig samen zingen, maar ook gezellig samen puzzelen en samen puzzelen. Voor dat laatste moet u zelf zorgen, maar op die andere twee activiteiten kunt u zich hier, met behulp van onderstaande kerstpuzzels, lekker uitleven. Bij de eerste puzzel vergemakkelijkt en veraangenaamt hardop zingen het oplossen; bij de tweede is het vinden van de juiste antwoorden heel wat moeilijker. Daarvoor moet je echt wel wat van Kerstmis weten en ook nog eens veel fantasie hebben. Om in de kerstsfeer te blijven: de eerste heeft één ster; bij de tweede zijn er dat voor de meeste vragen aanzienlijk meer. In beide gevallen: veel puzzelplezier.

A. KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.

Welke woorden worden gezongen op de plaats van de puntjes? De getallen tussen haakjes geven de plaats aan van de letter, die wij zoeken in uw antwoord. Als u al die letters achter elkaar plaatst, krijgt u de oplossing.

1. 't Is : het goddelijk Kind (1). 2. Oh, little town of (2). 3. Feliz (3). 4. It 's the most time of the year (8). 5. Have yourself a merry Christmas (1). 6. Hark the angels sing (6). 7. , jingle all the way (5). 8. Kling,klingelingeling (1). 9. I'll befor Christmas (4).
10. , the red-nose reindeer (1). 11..... Nacht,heilige Nacht (1). 12. I'm dreaming of a X-mas (4). 13. Hoe leit dit (1). 14.Boy child, Jesus Christ (2). 15. It's gonna be a cold,Christmas (3). 16.allen te samen (1). 17. come all ye faithfull (1). 18. Zij hadden hun geteld (8). 19. The first (1). 20., Hij is geboren (2). 21. Let it, let it, let it(2).

B. En dan nu wat moeilijkers : een Kerst-CRYPTO

De letters tussen haakjes geven het aantal letters van het antwoord aan.

1. Is Kerstmis groen, dan weet je al, hoe Pasen zal zijn (3). 2. De drie wijzen uit het Oosten zagen aan het firmament een uitnodiging om aan tafel te gaan (7). 3. Onzin over de geboorte, verteld door de zanger Hans Bouwens (10). 4. Winkelketen, beroemd om zijn kerstboom (4). 5. Willem I, Willem II en Willem III (12). 6. Roos is alleen rond 25 december een beroemdheid (9). 7. Deze kleintjes waren door hun naïviteit onschuldig aan de moord op de pasgeborenen (8,8). 8. Vier weken van voorbereiding voor een mannelijke abonnee van het dagblad (6). 9. De herder springt van de hak op de tak: er is werkelijk geen touw aan vast te knopen (2,4,3,2,2,4,2,4). 10. Hij was het voor Maria helemaal (2,4,5). 11. Hm, lek-

ker kerstbrood. De bakker kreeg al bij de gedachte aan winst lachhoest (14). 12. Het toppunt van de kerstdagen? (4). 13. Niet al te zwaarwichtig over de verlichting in de kerstboom doen (8). 14. Maatstaf om een kerstboom overeind te houden (9). 15. Met kerstmis gaat de viering om 12 uur meestal in de fout (8). 16. Nuttig huisdier voor een kunstschilder (4). 17. Jezus' bedje in de Waal (4). 18. Een iets pittiger groente (8). 19. De Franse Kerstman gaat met de eer lopen (4,4). 20. In de Provence maken ze van een kribbe een compleet kinderdagverblijf (6). 21. De grootmoeder van Jezus dient met Kerstmis als garnering op de koude schotel (12). 22. Een goede sfeer bij de verkiezingen op 25 december (13). 23. Het mooiste herderinnetje in de stal (9). 24. 't Beke-ren van de loten van een kriek ?(9). 25. Je noemt dit kindje niet jouw zuster, al heet het wel zo (5).

Leo Bijmans

OPLOSMIDDELEN ??????

Wij zijn op de wereld om mekaar te helpen, niet-waar? Daarom krijgt u van ons van alle oplossingen van de cryptische omschrijvingen de eerste en de laatste letter cadeau, maar probeert u het vooral eerst eens zonder dit hulpje.

1. W-t 2. K-n 3. B-t 4. S-r 5. D-n 6. K-r 7. O-n 8. A-t 9. H-l 10. D-f 11. W-l 12. P-k 13. L-s 14. S-d 15. N-s 16. E-l 17. K-b 18. S-s 19. P-l 20. C-e 21. K-e 22. K-g 23. K-k 24. K-n 25. J-s

"DE STILTE"-WANDELING

Al wandelend in stilte
In de warmte of de kilte
Proef ik de pure sfeer
Rond het Wijchens meer
Af en toe zie ik de zon
Ik wou maar dat die blijven kon
Genietend van alles om me heen
Ben ik toch nooit alleen
Wandelend door de herfstblaadjes
Die overal liggen op mooie paadjes
Een waterhoentje in het gras
Springt opeens weer in de plas
De meeuwen in het water
Kabbelen met veel gesnater
Op mijn weg een grote gans
Mij volgend in een mooie dans
De baas laat ook zijn hondje uit
Af en toe dus toch geluid
Al wandelend word ik warm van binnen
En wil de stilte nu beminnen
Alles heeft verbondenheid voor mij
En ik word hiervan heel blij
Ja, in de warmte of de kilte
Hoor ik nu echt "DE STILTE!"

Bea Cronenberg

DE WANDELING

DE WANDELING VAN ZATERDAG 5 JANUARI 2013

KIJK UIT, PAS OP

Want ... je schrijft een stukje en bent constant in de overtuiging dat de eerste zaterdag van januari een andere datum heeft. Als je dan ook nog zo 'handig' bent om het verkeerd in de Apostelbode van november te zetten ... Nou ja, bedenk maar hoe je zo iemand noemt.

'VANAF 1 JANUARI MAAKT NEDERLAND HET GOED'

De EO gaat in januari de uitdaging aan. Met een beetje goeie wil kun je ook stellen: 'Vanaf 1 januari 2013 maakt Wijchen het goed!' En hoe dan wel? Bijv. door deel te nemen aan De Wandeling van 5 januari. Ook deze keer is het gelukt een verrassend programma in elkaar te timmeren. Zo krijgt u tijdens de pauze een presentatie bij Atletiek Vereniging Wijchen. U wordt gastvrij onthaald met een kopje koffie/thee om meer aan de weet te komen over een onderwerp in de 'sportieve richting.'

ONTDEK JE PLAATS

De route is weer heel anders dan anders. We doen allerlei wijken aan en ervaren hoe mooi Wijchen is. Durf je plaats voor jou in te nemen. Ervaar hoe rijk we zijn in de diversiteit van wonen. Ontdek ook in andere zin je plaats in de groep, thuis of elders in het leven van alledag.

HUISELIJK

Wegaan alle richtingen van het Wijchense bezoeken. Niet zozeer de grote weg, als wel achterommetjes die ook u mogelijk verrassen. We staan stil bij een bijzonder bruggetje en aanschouwen een huiselijk tafereel bij de Stoel.

'HELAAS BEN IK OP VAKANTIE'

De rondgang in Wijchen zal hopelijk niemand teleurstellen. Die ene potentiële wandelaar die vorige keer verstek moest laten gaan met de mededeling 'Helaas ben ik op vakantie.' Die zal toch zo langzamerhand wel boven water zijn.



ZENUWACHTIG

Kunt u zich voorstellen dat een deelnemster de opmerking plaatst: 'Ik ben de hele week al zenuwachtig.' Het wijst op de plaats die De Wandeling voor haar inneemt. Gezonde spanning voor wat iemand beweegt.

DATEWANDELING

Suggesties zijn bij ons welkom. Of het nu gaat over het thema dan wel de route, maak van uw hart geen moordkuil. Eén suggestie wil ik u niet onthouden: 'Kunnen we een keer een datewandeling houden?' Leuk als idee, maar uitvoerbaar?!

KORT EN GOED

Wij wensen u een sportief 2013 toe. De Wandeling van 5 januari kan een stap in de goede richting zijn. Deze keer doen we diverse Wijchense wijken aan. De pauze is in de kantine van AV Wijchen. Je bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in het parochiecentrum van Antonius Abt. Het thema is KEN JE PLAATS. De afstand zal ook nu ongeveer 14 km zijn.

Je kunt je opgeven tot vrijdag 4 januari petervangils1944@gmail.com (024-6414946)



Namens werkgroep De Wandeling *,
Peter van Gils

*Deelnemers aan eerdere wandelingen krijgen automatisch per e-mail een uitnodiging. Wijzigingen in e-mailadres graag doorgegeven.

TENTOONSTELLING IN DE SCHAKEL

ADVENT, KERST EN KUNST

Van 9 december tot en met 20 januari 2013 is er in de kerkzaal van De Schakel een tentoonstelling te zien van enkele schilderijen van de Wijchense kunstenaar Jeanne Jeurissen.

Iedereen is van harte welkom om 's zondags rond de vieringen de expositie te bezichtigen en op aanvraag is dit ook op andere momenten mogelijk.

Info: Margreet van der Meij 024-6450563 of margreetvandermeij@hetnet.nl

Locatie: De Schakel, Pius XII-straat 85, Wijchen.

DANK ... DANK ... DANK

Tijdens het diaconale weekend in de maand oktober kon er tijdens de vieringen in alle parochiekerken van De Twaalf Apostelen voedsel worden ingezameld voor de Voedselbank Wijchen e.o.

Heel veel parochianen hebben gehoor gegeven aan het verzoek levensmiddelen mee te nemen – want de opbrengst was geweldig!!! Door de snelle toename van afnemers is er iedere week ook veel nodig om de op dit moment 74 pakketten voor 190 personen met verantwoorde artikelen te kunnen vullen. Met de hulp en bereidheid van velen lukt dat weer een tijdje. Heel hartelijk bedankt daarvoor!!!

Voedselbank Wijchen en omstreken



WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

LEVEND ZOUT VOOR DE DONKERE DAGEN

In een klein dorp in de buurt van Varanasi in Noord-India wordt zout gewonnen uit één van de vijfhonderd miljoen jaar



oude bergketens van de Himalaya. Dit zout is rijk aan sporenelementen en mineralen die in ons moderne voedingspatroon ontbreken, waardoor het 'levend' genoemd kan worden.

Himalayazout staat bekend om zijn helende werking. Zo zuivert het bijvoorbeeld de lucht door straling van apparatuur te neutraliseren met positieve ionen. Het heeft een heilzame werking op allergieën en als kandelaar geeft het een zacht, ontspannend licht.

Naast lampen gemaakt van Himalayazout verkopen wij het zout ook in fijne korrels of grove brokken in zakjes voor bij het koken.

Wij vertellen u graag meer over het Himalayazout en zijn oorsprong in onze Wereldwinkel in Wijchen. U bent van harte welkom!

Wereldwinkel Wijchen, Touwslagersbaan 8, Wijchen
Contactpersoon: Mevr. W. Schipper 024-6414972
info@wereldwinkelwijchen.nl

TEL UW ZEGENINGEN IN DE PASCHALISKERK

Op de avond van 'Onnozele Kinderendag' (onnozel betekent onschuldig), vrijdag 28 december aanstaande, komen de leden van de ZLTO weer in de Paschaliskerk bijeen voor hun jaarlijkse ontmoeting in de kersttijd. Maar ook niet-leden, parochianen van De Twaalf Apostelen, zijn hierbij weer van harte welkom.

Een aantal leden van de werkgroep 'Landbouw en Samenleving' van de ZLTO bereiden deze bijeenkomst voor, en brengen zoals verschillende jaren lang reeds is gebeurd, een aantal teksten en beschouwingen over het gekozen thema naar voren. Dit jaar luidt het thema: "Tel je zegeningen". Wanneer we zo vlak voor de jaarwisseling terugkijken op het voorbije jaar, zijn er ongetwijfeld een aantal nare of verdrietige gebeurtenissen die in ons hoofd of hart de revue passeren. Niemand ontkomt daaraan. Maar juist daarom is het belangrijk om, wanneer we achterom kijken, ook onze zegeningen te tellen, datgene wat ons tot zegen is geweest. En als we elkaar dan vervolgens een 'gezegend nieuw jaar 2013' toewensen, wat staat ons daarbij dan vooral voor ogen?

In tal van opzichten, vooral ook in economisch opzicht, maakt onze samenleving en maken de mensen die er deel van uitmaken, een grote crisis door, die zwaar op de schouders drukt. Wat kan ons dan verlichting geven, en wat houdt ons op de been? Samen proberen we op dit soort vragen een antwoord te zoeken. Van harte welkom dus, iedereen, op vrijdagavond 28 december. We beginnen om 19.30 uur. We zingen samen een aantal kerstliederen, daarbij gesteund door een aantal 'echte' koorzangers, en natuurlijk zal er ook een kopje koffie of thee zijn, met iets lekkers erbij, om nog wat na te praten met elkaar.

Werkgroep 'Landbouw en Samenleving'
van de ZLTO



GEVONDEN VOORWERPEN

GEVONDEN VOORWERPEN OP HET PAROCHIECENTRUM

In het afgelopen jaar zijn weer een aantal spullen blijven liggen in de kerk Antonius Abt te Wijchen.

Paraplu's, leesbrillen, sjaals en ga zo maar door. U kunt uw verloren voorwerpen ophalen tijdens de openingstijden van het parochiecentrum.

APOSTELVERGADERING

Tweemaal per jaar overleggen parochiebestuur en pastoresteam met alle contactraden over de lopende zaken. Op 31 oktober vond de najaarsvergadering plaats in het Verenigingsgebouw van Overasselt.

Allereerst kwam aan de orde dat pastoresteam en parochiebestuur gaan nadenken over de toekomst van de pastorale zorg in onze parochie. Onder leiding van een externe gespreksleider zullen zij los van elkaar gaan nadenken over criteria voor vitaliteit van geloofsgemeenschappen. In hoeverre zijn bijvoorbeeld kerkbezoek, aantal sacramenten, opbrengst van kerkbalans en aantal vrijwilligers geschikte indicatoren voor de levensvatbaarheid van onze twaalf geloofsgemeenschappen? De eerste conclusies van deze bezinning zouden over enkele maanden al besproken kunnen gaan worden.

Het parochiebestuur gaf daarna inzicht in meerdere onderwerpen. De grootste problemen met het computerprogramma voor het financieel beheer lijken overwonnen te zijn en de parochie is nu in staat de opbrengst van kerkbalans goed in kaart te brengen. Dat maakt het mogelijk om de komende Aktie Kerkbalans in januari beter te gaan organiseren.

Omdat de parochie met veel verschillende bankrekeningen werkt, met allemaal vaste kosten per jaar, kan er bezuinigd worden door het aantal bankrekeningen te verkleinen. In het financieel beheer zullen inkomsten en uitgaven van de verschillende geloofsgemeenschappen geregistreerd blijven.

Als vrijwilligers 25 of 40 jaar actief zijn geweest, verdienen ze een attentie. Het parochiebestuur vindt dat de contactraden dit moeten regelen en heeft daartoe richtlijnen voorgesteld.

Speciale aandacht werd gevraagd voor de onderhoudskosten van de gebouwen. De contactraden worden geacht advies van de parochiële bouwkundigen in te winnen en dat te verwerken in hun begrotingsaanvraag.

De contactraden hadden enkele gespreksonderwerpen aangedragen. Opmerkelijk eensgezind waren de kleinere geloofsgemeenschappen in hun pleidooi om zo lang mogelijk in de eigen geloofsgemeenschap eerste communie te mogen blijven vieren. De pastores gaven aan dat ze ook efficiënt met hun tijd moeten omgaan en dat de voorbereiding van de kinderen ook inhoudelijk goed moet zijn. Voor vormsel hanteert het bisdom een ondergrens van tien vormelingen per viering.

Enkele contactraden maakten duidelijk het niet vanzelfsprekend te vinden dat elke apostelviering

in de H. Antonius Abt-kerk in Wijchen wordt gehouden, volgens hen wordt de betrokkenheid van de geloofsgemeenschappen bij de parochie groter als deze jaarlijkse vieringen gaan rouleren.



De volgende apostelvergadering staat gepland voor 17 april 2013.

Theo van der Weegen

KERSTBRUNCH

Op Tweede Kerstdag wordt er weer een kerstbrunch georganiseerd. Dit keer van 12.00 tot 15.30 uur.

U kunt zich daarvoor opgeven bij de telefoonwacht (024-6412627). Verdere vragen kunt u aan mij stellen.

Christien van Uden, vanuden@xmsnet.nl

KERSTACTIE 2012

In de vorige Apostelbode stond een artikel over onze jaarlijkse kerstpakkettenactie voor mensen met een minimaal inkomen. Momenteel stromen de aanmeldingen binnen. Elk jaar worden het er meer. Het aantal mensen bijvoorbeeld dat ondersteund moet worden door de Voedselbank is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld. De financiële crisis wordt voor een groter wordende groep steeds duidelijker voelbaar. Een kerstpakket is voor hen meer dan welkom!

Daarnaast wordt sinds enige jaren een klein bloemstukje bezorgd bij mensen voor wie een warm gebaar van de parochie erg welkom is. Het stukje wordt persoonlijk bezorgd door mensen van het ziekenpastoraat.

Voor allen die onze acties een warm hart toedragen en iets kunnen missen: financiële steun is zeer welkom.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren doneren:

- storting op bankrekening 1531.62.120 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen Diaconie o.v.v. kerstactie,
- een envelop afgeven aan de deur van een parochieel centrum of daar in de brievenbus doen met vermelding 'kerstactie',
- in het offerblok Antoniusbrood achter in de Antonius Abt- en Paschaliskerk in Wijchen; in december zijn alle giften hierin bestemd voor de kerstactie.

Anna Verlouw, werkgroep kerstactie

KERKBALANS 2013

Zoals u via de media in de maand januari 2013 kunt zien of lezen, gaat de Actie Kerkbalans weer van start onder hetzelfde motto als vorig jaar: Wat is de kerk u waard?

Uw bijdrage in het afgelopen jaar was van groot belang om het pastoraat en het beheer in onze parochie De Twaalf Apostelen in stand te houden. Het pastoresteam en het parochiebestuur danken u van harte voor uw bijdrage in het afgelopen jaar.



Het belangrijkste punt in onze parochie is om de pastorale zorg te blijven verbeteren voor iedereen. Naast de pastorale zorg is het van groot belang om de gebouwen goed te blijven onderhouden en er voor te zorgen dat de financiële situatie gezond blijft.

Met uw hulp willen het pastoresteam en het parochiebestuur ook in 2013 hieraan blijven werken. Een groot gedeelte van de parochie-inkomsten moet uit de Actie Kerkbalans komen, daarom vragen wij u om ruimhartig mee te doen.

Om u extra te informeren waaraan het geld is besteed in de parochie hebben we een flyer gemaakt die u in januari ontvangt. Hierin geven we u ook inzicht in de begroting van onze parochie. De flyer wordt op ruime schaal binnen de parochie verspreid.

Ongeveer half januari a.s. ontvangt u een brief met acceptgirokaart waarmee u uw bijdrage kunt overmaken aan de parochie.

Als u de mogelijkheid heeft, hebben wij graag dat u doneert via internetbankieren op rekening 13.54.63.459 van Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Actie Kerkbalans 2013 met het contactnummer (uw nummer in onze administratie), omdat het gebruik van acceptgirokaarten extra kosten met zich mee brengt. Maar het kan natuurlijk ook via de aangehechte acceptgirokaart waarop u het bedrag, banknummer en uw handtekening vermeldt. Wilt u liever contant geld geven, dan kan dat in een envelop in de brievenbus van uw kerk, bij de verantwoordelijke van de Kerkbalans van uw contactraad of in de brievenbus van het parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen. Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ondergetekenden of met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl

Over het verloop van de Actie Kerkbalans houden we u op de hoogte in de Apostelbode.

Liza Matijssen en Piet Hendriks
Portefeuillehouders Actie Kerkbalans

UITNODIGING VORMSELVOORBEREIDING



UITNODIGING AAN ALLE OUDERS EN KINDEREN IN GROEP 8

De ouders en kinderen van groep 8 in Wijchen en Alverna worden uitgenodigd om op woensdag 23 januari 2013 een informatieavond bij te wonen in de H. Jozefkerk van Alverna. Het begint om 19.00 uur.

Op deze avond krijg je/u informatie over de voorbereidende bijeenkomsten, natuurlijk over het vormsel zelf en kun je je aanmelden.

Meer informatie hierover en aanmelding kan via Jeannette van Reijmersdal 024-6412627

(ma - do: 9.00-12.00 uur) of via de email:

jeannette.vanreijmersdal@detwaalfapostelen.nl

De vormselvoorbereiding doen wij niet alleen en daarom zijn wij ook op zoek naar enthousiaste ouders die dit jaar willen assisteren en samen met een andere ouder een groepje vormelingen willen begeleiden.

We zien u / jou graag op de Informatieavond!

Werkgroep vormsel
Parochie De Twaalf Apostelen

OECUMENISCHE VIERINGEN 2013

Van 20 tot en met 27 januari zal op initiatief van de Raad van Kerken de gebedsweek voor de eenheid van de christenen worden gehouden. In en rond die week zijn er ook in onze parochie op verschillende plaatsen oecumenische vieringen. Het thema is dit jaar 'Wandelen met God.' Centraal staan dit jaar de Dalits die in India onderdrukking, uitbuiting en vernedering ondergaan doordat ze buiten het kastensysteem zijn geplaatst. De Bijbeltekst die centraal staat in de gebedsweek is een profetische tekst (Micha 6,8) die aanspoort trouw en rechtvaardigheid te beoefenen om zo in oprechtheid te kunnen wandelen met God.

Martin Claes

Op 20 januari 2012

H. Victor Batenburg 09.30 uur.

Voorgangers Ds. M. Luijken en pastor H. Witsiers
Emmanuelkerk Wijchen 11.00 uur.

Voorgangers Ds. M. Luijken en pastor H. Witsiers
H. Anna Bergharen 11.00 uur.

Voorgangers Ds. Drost en pastor A. Gooiker





VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op 2 november is 't Achterom na een uitgebreide verbouwing op bijzonder feestelijke wijze heropend. Uiteraard waren wij als burens bij dit feest aanwezig. De trotse voorzitter Herman Peek en wethouder Engels spraken iedereen toe. Tevens werd er een sticker op de een van de ingangen geplakt, waaruit blijkt dat 't Achterom voor gehandicapten aan alle voorwaarden voldoet.
- De ringleiding in onze kerk is uitgebreid, maar vanwege de kosten is dit intern gedaan. Henk van den Dobbelen verdient daarvoor lof. Het is nu wel zo dat de beste plaatsen voor mensen met een gehoorapparaat zijn gelegen aan de raamzijde en aan de deurszijde. In het middengedeelte is de kwaliteit iets minder.
- Bij de werkgroep kerkversiering hebben enkele personen af moeten haken. Dat is natuurlijk jammer, maar het kan soms niet anders. We zijn hen wel dankbaar. De keerzijde is dat we graag een of twee nieuwe mensen bij deze groep zouden willen hebben. Als u belangstelling hebt, laat het even weten (024-6415629 of 024-6411174).
- Op kerstavond zien we ons Pallaskoor weer terug. Zij verzorgen samen met New Voice de zang. Het is de bedoeling dat dit een langdurige samenwerking wordt.
- We vieren ons oude jaar op zondag 30 december. De viering is op de gebruikelijke tijd van 09.30 uur. Na afloop drinken we samen thee en koffie. Waarschijnlijk komt daar nog iets lekkers bij.
- Graag wil ik aandacht vragen voor de viering op de tweede vrijdag van de maand om 09.30 uur. Voor werkende mensen is dit lastig, maar het schijnt steeds een mooie viering te zijn. Na afloop is het altijd een gezellig samenzijn onder het genot van thee en koffie.
- Op de zaterdagen 5 januari en 2 februari zijn er Ontmoetingsvieringen om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert in 2012 op 15 januari, 19 maart en 21 mei. Schroom niet een keer mee te praten over onze kerk. We beginnen steeds om 20.00 uur.
- Aan het einde van een jaar kijk je terug en dan passeert van alles de revue. Ook kijken we vooruit, terwijl we niet weten wat we kunnen verwachten in 2013. Wij wensen u naast fijne feestdagen alle goeds voor het nieuwe jaar.

Tini Poos

DE HERDERS

Door zijn familie is Jezus niet begrepen. In het stadje Nazaret waar zijn vader timmerman was kon Hij niet komen. Zijn vrienden hadden hun eigen wensen en gedachten over toekomst en vrijheid; ze hebben geprobeerd Jezus voor hun karretje te spannen, wat niet is gelukt. De notabelen zagen Hem als een gevaar voor de samenleving. Want ging het om de wil van de Vader of het welzijn van mensen, dan stoorde Hij zich niet aan wet en openbare orde.

Een vrouw over wie werd gepraat behoorde tot zijn goede kennissen. Een vermaledijde belastingambtenaar die zich mensenschuw in een boom schuilhield, riep Hij tevoorschijn en Hij tafelde met hem. Hij had een zwak voor zieken die buitengesloten werden en voor zondaars aangezien. Hij zocht zijn vrienden niet onder het hoog van het volk, maar onder ongeletterde mensen die voor dom, ruw, onbeschaafd en onbetrouwbaar werden versleten.

Namens hen allemaal, namens allen die niet meetellen maken de herders als eersten hun opwachting in de stal. Terecht. Want zij behoren tot de laatsten die voor Jezus de eersten waren.



KERSTVIERING 55+

Kerstviering 55+ in 't Achterom dinsdag 18 december.

We beginnen de viering in de Emmanuelkerk om 14.00 uur.

Daarna zetten we de viering voort in 't Achterom. Onder het genot van een kop koffie met kerstbrood zullen de kinderen van basisschool Samsam optreden.

U bent allen van harte welkom!

Werkgroep Ouderen en Het Ziekenpastoraat



VREDESCONCERT BALGOIJ VOOR WAR CHILD

In de jongste ongeregelheden in het Midden-Oosten, maar ook elders op de wereld, zijn er veel onschuldige kinderen die slachtoffer worden van oorlogsgeweld. Als uiterst kwetsbare groep zijn zij vaak nog jarenlang getraumatiseerd en is hulp van buitenaf hard nodig.

Daarom gaat de opbrengst van het vredesconcert op zondag 30 december a.s. in de H. Johannes de Doper aan de Boomsestraat 2 in Balgoij dan ook volledig naar War Child.

Vanaf 14.30 uur zal mediorenkoor Mazing Joy uit Balgoij / Nederasselt onder leiding van Ilya van Luijk onder de titel "Vrede in het kind" een gevarieerd repertoire ten gehore brengen, waarbij kinderen centraal zullen staan. De toegang van het concert is gratis. In de pauze en na afloop worden er drankjes en hapjes verkocht.

MULTICULTUREEL

Zangers en muzikanten vanuit verschillende windstreken zullen het podium betreden om de vredesboodschap muzikaal uit te dragen. Zo wordt het koor bestaande uit circa 40 zangers o.a. aangevuld met gastoptredens van de Belgische sopraan Christine Termonia en Layba Diawara afkomstig uit Guinee Conakry (West Afrika) die kora, djembé en doundoun bespeelt. Het gevarieerde en kleurrijke concert wordt gepresenteerd door Rudy de Kruijf.

WAR CHILD

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Ze helpen kinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Van Afghanistan tot Colombia leren kinderen lezen, schrijven, rekenen of een ambachtvak. Omdat kinderen recht hebben op een kansrijke en vreedzame toekomst.



ZEVEN JUBILARISSEN VAN HET GEMENGD ZANGKOOR

Zondag 18 november j.l. had het gemengd zangkoor van Johannes de Doper Ceciliafeest. Het begon met een H. Mis met voorganger pastor A. van Velthoven. Tijdens deze viering werden er door de pastor vier eremedailles en oorkondes uitgereikt, aan de volgende personen: Annie de Valk, Jacomien Groenen, Jeanne Willems en Wim van Haren. Zij zingen al 25 jaar bij het gemengd koor. Ook waren er nog drie leden 12,5 jaar bij het koor. Alle zeven jubilarissen werden gefeliciteerd en ontvingen een bloemetje namens de contactraad. Na de mooie dienst werd iedereen in de gelegenheid gesteld om de jubilarissen te feliciteren.

Daarna ging het volledige koor naar het dorps huis om het te vieren. Het was een geweldige middag en de jubilarissen werden daar nog eens heel breed in de bloemetjes en in het zonnetje gezet. De feestcommissie in deze, had goed en leuk werk verricht. Zij had een optreden van kabouter Plop, smul, klus, kwebbel, lui en Paulus de boskabouter. Zij hadden voor iedere jubilaris een passend lied gemaakt.

Het was een geslaagde middag, rond 18.30 uur ging iedereen voldaan naar huis.

Namens gemengd koor Joke Strik.



vlr.: Annie de Valk, Wim van Haren, Jeanne Willems en Jacomien Groenen



vlr.: Joke Strik, Ineke Giesbers en Annie Albers



JUBILARISSEN DAMES - EN HERENKOOR

Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 18 november werden drie leden van het dames- en herenkoor gehuldigd. De jubilarissen werden door pastor Aloys van Velthoven toegesproken. Hij bedankte hen voor hun jarenlange inzet en wenste hen toe dat ze nog een lange tijd door mogen gaan. De dames Bep Derks en Betsie Herpers kregen een Gregoriusonderscheiding voor vijftig jaar zingen bij het koor en Sjef Derks kreeg een onderscheiding voor zestig jaar lid. Sjef ging



als elfjarig jongetje met zijn vader mee naar de repetities van het koor. Zijn vader was toentertijd de dirigent van het koor en al snel leerde hij van zijn vader hoe hij het kerkorgel moest bespelen en werd hij organist. Inmiddels is hij al jarenlang de dirigent van het koor. Bep Derks kwam vijftig jaar geleden in Nederassel wonen toen ze trouwde met Leo. Kort nadat ze in Nederassel kwam wonen is ze bij het koor gaan zingen. Bep vierde dit jaar dus twee feesten met een gouden randje. Nog wekelijks wandelt ze naar de repetitie of om de viering op te luisteren en zingt daar dan als sopraan haar partijtje. Ook Betsie

Herpers is al vijftig jaar lid van het koor, is ook sopraan en staat samen met Bep op de eerste rij. Als vijftienjarig meisje ging zij bij het koor, dat voorheen een mannenkoor was, maar rond die tijd mochten er ook dames bij het koor en zodoende werd het een dames- en herenkoor. In die tijd werd nog achterin de kerk de trap beklommen om vanaf het "koor" te zingen. Nu staan de koorleden al vele jaren voor in de kerk. Het koor telt momenteel 21 zangers en zangeressen. Na de viering was er nog een gezellig samenzijn in het dorps huis "Ons Huis" voor de jubilarissen, hun familie en de vele vrijwilligers die in de parochie actief zijn voor de kerk. Daar kon men de jubilarissen feliciteren en werden ze ook nog in de bloemetjes gezet.

PENANTEN BIJ DE KERK

Bij de ingang van het kerkplein stonden jaren twee penanten die de ingang naar het plein voor de kerk markeerden. Vorig jaar waren ze zo ernstig beschadigd dat het niet meer verantwoord was om ze te laten staan. Het vertrouwde aanzicht bij de kerk was toch een gemis, maar voor de kerk golden andere prioriteiten dan de herbouw van deze penanten. Doordat de dorpsraad van Nederassel heeft besloten om het bedrag dat men jaarlijks van de gemeente krijgt om in onze gemeenschap te besteden, deze keer te gebruiken voor de herbouw van de penanten, staan er nu weer mooie nieuwe bij de ingang van het plein voor de kerk. Onze dank gaat uit naar de inzet van de dorpsraad.



De contactraad



HET DOEK VALT VOOR HET SENIORENKOOR

Het Marialof op dinsdag 16 oktober in de Nederasselse kerk was de laatste gelegenheid waarbij *Het Seniorenkoor* heeft gezongen. Met het plotseling overlijden van dirigent Jan Püplichuisen en de gestage terugloop van het ledental zag het koor geen kans meer op een langer voortbestaan.

Het koor is in 1966 vanuit de KBO opgericht door meester Schlicher en heette toen nog "Zanglust". Aanvankelijk werden alleen kerkelijke liederen gezongen, maar later kwamen ook an-

dere liederen op het repertoire. Zo vond er in 1980 een "songfestival" plaats onder leiding van toenmalige dirigent Jan Bakker. Het koor is verder nog geleid door Theo Ariëns en door Maike Warlam. Vanaf 1988 stond het onder de bezielende leiding van Jan Püplichuisen. In de latere jaren bestond het koor, behalve uit ouderen uit Overassel, ook uit senioren uit Nederassel en het zong dan ook in de kerken van beide geloofsgemeenschappen.

Op initiatief van Nicole Janssen, lange tijd vaste organiste van het koor, veranderde het van naam. Omdat iedereen toch al altijd sprak van



Foto: vooraan organist Bert van Dijk, eerste rij v.l.n.r. Lies van den Bogaard-Ariëns, Ria Fleuren-Janssen, Narda van Hout-Arts, Benny van Langen-Duijghuisen, tweede rij v.l.n.r. Gerard Vink, Wim Jetten, pastor Aloys van Velthoven, achterste rij v.l.n.r. Erna Berndsen-de Vries, Marijke Schoenmakers-de Valk, Nellie Geerts-Derks

"Het Seniorenkoor" heeft men daar de officiële naam van gemaakt, met het lidwoord in cursief geschreven.

Na afloop van het sfeervolle Marialof kregen de koorleden van de contactraad Nederasselt een roos aangeboden. Ook kregen zij bloemen van de KBO. Het officiële afscheid en laatste samenzijn als koor was een week later, op 22 oktober in het Verenigingsgebouw te Overasselt, op de plek waar elke maandagmorgen werd gerepeteerd. Behalve de negen koorleden, hun vaste organist Bert van Dijk uit Velp en pastor Van Velthoven, waren daarbij ook Hens Püplichuisen-Moonen, weduwe van de laatste dirigent en Peter Sanders namens de contactraad Overasselt aanwezig. De leden die met de opheffing van het koor niet meer actief zijn als vrijwilliger kregen een kaars aangeboden. Intussen werd gezellig koffie of thee gedronken en taart gegeten.

Mogelijk zullen de zangers en zangeressen in de toekomst nog eens een Marialof opluisteren met samenzang, maar het koor als zodanig bestaat nu niet meer. Namens de gehele geloofsgemeenschap wil de contactraad vanaf deze plek nogmaals veel dank uitspreken aan alle leden, oud-leden en (oud-)medewerkers van het koor voor zesenveertig jaar trouwe muzikale omlijsting van kerkelijke vieringen.

(Bron onder meer: 50 jaar Katholieke Bond van Ouderen "St.-Willibrord" afdeling Overasselt-Nederasselt 1951-2001)

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



CECILIAFEEST VAN HET GEMENGD KOOR

Na de eucharistieviering, die werd voorgedaan door pastor Jos van Minderhout, gingen we op zondag 18 november in optocht naar zaal "De Zon". Het werd een gezellige middag met luisterliedjes van Marie Christien, een spreekwoordenquiz die een gezonde concurrentiestrijd opleverde en mooie woorden van Herman Gerrits voor Letty, die na vijftien jaar actief lidmaatschap van de commissie ziekenbezoek met dit werk is gestopt.

Hoe vaak de duim van Guus Kuijs, onze dirigent, omhoog werd gestoken in het afgelopen zangjaar werd geïllustreerd met een portret in close-up (zie foto). Ons eigen cabaretgroepje, duo M&L, schoot



ieder hoofd dat het afgelopen jaar boven het maaiveld uitstak er onder lachsalvo's vrolijk af.

Last but not least waren er natuurlijk de jubilarissen:

alt Loes Bloo-Rosmalen (12,5 jaar lid), tenor Jo Kuppen (40 jaar lid) en bas Wim van Melis (eveneens 40 jaar lid). Uit handen van pastor Aloys, die zich dit weekend van het ene Ceciliafeest naar het andere spoedde, ontvingen zij een onderscheiding van de Gregoriusvereniging in brons en goud. Ook een oorkonde, bloemen en een cadeaubon vielen hun ten deel.

Loes, Jo en Wim zingen niet alleen, maar tonen ook altijd oprechte belangstelling voor het wel en wee van medekoorleden. Verder vallen op te sommen de betrokkenheid bij het verwisselen van de partituren in de klappers, het helpen bij het inzamelen van oud papier en de behartiging van het penningmeesterschap. Pastor Aloys refereerde in zijn toespraak aan het feit dat de drie jubilarissen daarnaast ook nog veel ander vrijwilligerswerk voor zowel het parochiebestuur van de vroegere Maaskantparochie als voor de huidige contactraad doen of hebben gedaan.



Het "lang zullen ze leven" werd dan ook spontaan ingezet en het bleef nog lang een gezellige boel tijdens de receptie van de jubilarissen, totdat er na het openen van het buffet door Loes, Jo en Wim alleen nog maar het geklik van bestek te horen was. En ja Jan, servetten na afloop verzamelen, het begin van een kilo oud papier!

Trudy Derksen-Hendriks,
voorzitter St. Ceciliakoor Overasselt

RENOVATIE KERKGEBOUW: SLOT

In de afgelopen maanden bent u via de Apostelboede op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de renovatie. Dit is het laatste bericht. De renovatie is namelijk (zo goed als) afgerond.

De oplevering ervan was op maandag 19 november. Daarbij waren de bouwkundige van het bisdom, Klaas Schoots, onze bouwkundig adviseur van De Twaalf Apostelen, Rob Holthuizen, en twee van onze eigen plaatselijke deskundigen, Jo Kuppen en Jan Dinnissen aanwezig. Na een toelichting van Joost van Haren en Ben van der Loop, respectievelijk projectleider en uitvoerder bij aannemersbedrijf Van Dinther, werd er met Peter Sanders van de contactraad nog even gezellig nagepraat onder het genot van koffie met gebak in het parochiecentrum aan de Hoogstraat.

Wij hopen dat ons kerkgebouw nu voorlopig weer op alle punten een voldoende scoort bij de Monumentenwacht.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

DE KERSTSTAL IN DE OVERASSELTSE KERK

De kerk van Overasselt blijft op beide kerstdagen vanaf de eucharistieviering tot 16 uur in de middag geopend voor bezoekers die de kerststal willen bezichtigen.

Over deze kerststal bestaat een mooi verhaal, dat volgens ons voor het eerst werd opgetekend in 1981 in "Missiethuisfront". Het is van de hand van meester Jacques Schlicher, oud hoofd der school (1900-1982) en speelt zich af in de tijd van pastoor Van Esch, pastoor van Overasselt van 1890 tot 1925. Hieronder een ingekorte versie.

HOE DE PASTOOR AAN ZIJN KERSTSTAL KWAM

Toon Peters is vier dagen voor kerst aan het jagen. Hij hoopt een paar haasjes of konijntjes te verschalken voor de burgemeester en voor de pastoor, maar vanwege het gure weer blijven de hazen en konijnen vandaag in hun holen. Dan opeens spitst Pluto, zijn hond, de oren. Toon kijkt rond, maar ziet alleen een boer die spurrie aan het maaien is. Ineens rent er een haas dwars over het veld. Toon legt aan en schiet, pief-paf. Dan een schreeuw en de boer valt tegen de vlakte. Toon spoedt zich erheen en ziet met ontsteltenis dat het zijn vriend Jan is. "God in de hemel", prevelt hij, "as ik 'm mar



nie doodgeschote heb. Grote God help me, ik be-
loof ... Ja, wa beloof ik? Ik beloof unne nije grote
kerststal vör in de kerk, as ie 'r deur kömt".

Hij brengt zijn vriend naar het dichtstbijzijnde huis.
De dokter "Graafsche Jan" wordt gewaarschuwd
en die verwijdt enkele hagelkorrels uit het ge-
wonde been. Alles bij elkaar valt het gelukkig erg
mee.

's Middags gaat Toon naar de pastoor. Blijkbaar
had hij toch een haasje bij zich want hij wordt op
royale wijze betaald. Als ze een sigaar aan het ro-
ken zijn zegt Toon: "Pastoor, dieje kerststal die wij
in de kerk hebbe is ok niks biezonders, viende gij
ok nie?" Al is de pastoor het ermee eens, hij ver-
wondert zich wel over Toons opmerking en vraagt
naar de bedoeling.

"Nou, mijnheer pastoor", zegt Toon nu op zijn
hooghollands, "ik wil de kerk een nieuwe, prach-
tige kerststal geven". Pastoor van Esch weet niet
wat hij hoort, maar raakt er al gauw van overtuigd
dat Toon het echt meent. De pastoor weet dat de
jezuïeten in Nijmegen een nieuwe kerststal hebben
aangeschaft. Hun oude kerststal is dus te koop. Dat
is een kans! Daags erna fietst Toon naar de stad en
belt aan bij het klooster. 't Was zoals de pastoor
had gezegd: de kerststal is te koop. Over de prijs
worden ze het snel eens en de volgende dag haalt
vrachtrijder Jupkes Jan de stal met de beelden op.
De pastoor en Hend de koster brengen de oude
beelden weer naar de zolder en zodra de nieuwe
kerststal is gearriveerd wordt die, één dag voor
kerst, in de kerk geplaatst.

Tijdens de kerstpreek wijst een dankbare herder
erop dat een van zijn "schapen" de vorstelijke
nieuwe stal geschonken heeft. Het "schaap" krijgt
er een kleur van, maar dat heeft niemand gemerkt.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

ZANGDAG NSGV AFD. 'S-HERTOGENBOSCH

Dankzij de vrijwilligersbijdrage, die aan ons koor
beschikbaar werd gesteld, reden wij zaterdag
27 oktober j.l. naar de Abdij van Berne, waar de
jaarlijkse zangdag van de NSGV Den Bosch plaats-
vond.

Bij binnenkomst werden we hartelijk ontvangen



De benjamins met de oudste deelnemer zuster Francisca (84 jr) met een bundel muziekbladen en een kopje koffie/thee. Bladerend door de partituren bleken het er zestien te zijn. Een flinke uitdaging!

NSGV-voorzitter en kerkmusicus Richard Bot was deze dag onze dirigent. Jan van Laar begeleidde ons op het orgel. De stemrepetities werden ondersteund door Jeroen Felix en Esther Sijp. Vanaf de eerste noten werden we meegezogen door het enthousiasme van de heer Bot.

Ademhalingsoefeningen, spiertjes in je mond losmaken door het herhalen van een mantra, we deden het allemaal na. De heiligenbeelden in de abdij stonden verstijfd van al het geluid. Bot legde op een duidelijke manier de verbinding van de Marialiederen uit van het Oude naar het Nieuwe Testament. Ook wist hij ons haarfijn te vertellen in welke tijd van het jaar deze liederen gezongen mogen worden.

Om half twaalf werden er aparte stemrepetities gegeven op diverse locaties van het abdijhuis. Hierna stond er een heerlijke lunch klaar.

Om half twee was het weer tijd voor een gezamenlijke zangsessie. Voor deze gelegenheid was Mathieu Dijker (81) uitgenodigd, een zeer gewaardeerd componist die veel composities heeft bewerkt voor orgel en beiaard. Het weesgegroet Maria van Louis Nabbe heeft Dijker van een compositie voorzien. Hij lichtte zijn werk zelf toe.

Om half vier hebben wij met de geleerde liederen de vesper opgeluisterd.

Onze complimenten gaan uit naar de organisatie van deze zangdag. Het was een leerzame en nuttige tijdsbesteding. Ik kan het elk koor binnen onze Twaalf-Apostelenparochie aanbevelen.

Hilariteit alom toen bleek dat drie van onze jongere koorleden plotseling voor het kloosterleven hadden gekozen. Zij waren na afloop per ongeluk door een bewoner van het abdijhuis opgesloten. Onze penningmeester Ben en secretaris Koosje hadden als slot van deze dag een restaurant gereserveerd waar we met z'n allen nog een paar gezellige en lekkere uurtjes hebben doorgebracht.

En stilletjes zijn we toch weer heel blij met onze eigen vertrouwde dirigent Guus.

Trudy Derksen-Hendriks,
voorzitter St. Ceciliakoor Overasselt

WERKGROEP AVONDWAKE

Een nieuwe plek voor het boek van de overledenen. Voorheen werd het boek, waarin de namen van de overledenen werden opgeschreven, in de sacristie bewaard. Voor het begin van een avondwake of uitvaart werd dit boek dan op het altaar geplaatst, zodat de nabestaanden de naam van de overledene er in konden opschrijven.



Er was al langer behoefte aan om deze plechtigheid op een andere meer gepaste manier te laten plaatsvinden.

Tijdens de Allerzielenviering op 2 november 2012 heeft de werkgroep een standaard voor het boek van de overledenen in gebruik genomen. Deze standaard is gemaakt van een oude lezeaar. Tijdens een korte plechtigheid is deze geplaatst op het altaar van "De Moeder van Smarten". Bij dit altaar worden ook de kruisjes met de naam van de overledenen opgehangen.

Het is nu mogelijk voor de nabestaanden en parochianen, om bij het opsteken van een kaarsje of gewoon bij een kerkbezoek, een kijkje te nemen in het boek van de overledenen.



De werkgroep avondwake is op zoek naar vrijwilligers, die ons willen helpen om dit mooie werk in stand te houden. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met een van de dames: Trudy Derksen telefoon 024-6222098, Nelly Theunissen telefoon 024-6221248 of Riet Dinnissen telefoon 024-6222247

Albert Gijsbers, coördinator
telefoon 024-6222278

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

UIT HET TWEDE HOOFDSTUK VAN HET EVANGELIE VAN LUCAS,
IN DE NIEUWE BIJBELVERTALING



INLOOPCAFÉ



Ons café is op dinsdagmorgen 18 december, 15 januari en 29 januari open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Micha 5: 1-4a ✧ Tweede lezing: Heb 10: 5-10 ✧ Evangelie: Lc 1: 39-45
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlykkoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Géén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthoef	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk

Vieringschema
24 dec. t/m 26 dec.

maandag 24 december
• Kerstavond

dinsdag 25 december
• Eerste Kerstdag

woensdag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Heilige Stefanus

	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Jes 9: 1-3, 5-6 ✧ Tweede lezing: Titus 2: 11-14 ✧ Evangelie: Lc 2: 1-14</p>	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Jes 52: 7-10 ✧ Tweede lezing: Heb 1: 1-6 ✧ Evangelie: Joh 1: 1-18</p>	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Hand 6: 8-10, 7: 54-60 ✧ Evangelie: Mt 10: 17-22</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>16.00 Kerstspel Leerlingenorkest DOV Cees Janssen</p> <p>18.00 <i>Gezins</i>kerstviering Familiekoor Hennie Witsiers Kinderopvang (0-6 jaar)</p> <p>20.00 Kerstavondviering Harmonie DOV Ben Frie</p> <p>22.00 Kerstavondviering Parnassuskoor Martin Claes</p> <p>24.00 Kerstnachtviering Jongerenkoor Ben Frie</p>	<p>11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>19.30 Kerstavondviering Pallaskoor/New Voice Hennie Witsiers</p>	<p>09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Herman Mulder</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>17.00 Kerstspel Kinderkoor Bas van Dijk</p> <p>19.00 <i>Gezins</i>kerstviering Thema: 'Een huis voor God gebouwd, een thuis voor mensen' Kinderkoor Bas van Dijk</p> <p>21.30 Kerstavondviering New Voice/Pallaskoor Bas van Dijk</p>	<p>09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>09.30 Eucharistieviering Niessing-Familiekoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>19.30 <i>Gezins</i>kerstviering Between Cees Janssen</p> <p>21.30 Kerstavondviering Jongerenkoor Cees Janssen</p>	<p>09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>18.30 Kindvriendelijke kerstviering Dames- & Herenkoor Ben Frie</p>	<p>11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas St. Jozef</p>	<p>17.30 Kerstavondviering Herman Mulder</p>	<p>10.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	

Vieringschema
24 dec. t/m 26 dec.

maandag 24 december
• Kerstavond

dinsdag 25 december
• Eerste Kerstdag

woensdag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Heilige Stefanus

lezingen
✧ Eerste lezing: Jes 9: 1-3, 5-6
✧ Tweede lezing: Titus 2: 11-14
✧ Evangelie: Lc 2: 1-14

lezingen
✧ Eerste lezing: Jes 52: 7-10
✧ Tweede lezing: Heb 1: 1-6
✧ Evangelie: Joh 1: 1-18

lezingen
✧ Eerste lezing: Hand 6: 8-10, 7: 54-60
✧ Evangelie: Mt 10: 17-22



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

18.30 Gezinskerstviering
Kinderkoor
Martin Claes

20.30 Kerstavondviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

Géén viering



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

19.00 Gezinskerstviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

22.00 Kerstavondviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
Joy4all
Martin Claes

11.00 Eucharistieviering
KNA
Bas van Dijk



**H. Georgius
Heumen**

17.30 Gezinskerstviering
New Challenge
Aloys van Velthoven

20.00 Kerstavondviering
Gemengd koor
Herman Mulder

Géén viering

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven



**H. Victor
Batenburg**

20.30 Kerstavondviering
Gemengd Koor
Jack Leo

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

Géén viering



**H. Anna
Bergharen**

18.00 Gezinskerstviering
Neo Nata
Jos van Minderhout

22.00 Kerstavondviering
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker/
Jos van Minderhout

11.00 Eucharistieviering
Neo Nata
Jack Leo

11.00 Woord en Communie
Muziekvereniging St. Anna
Annemarie Gooiker



**H. Judocus
Hernen/Leur**

18.00 Gezinskerstviering
Voice
Annemarie Gooiker

20.00 Kerstavondviering
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker/
Jos van Minderhout

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers



**H. Damianus
Niftrik**

22.00 Kerstavondviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Hennie Witsiers

11.00 Gezinsviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Vieringschema
29 dec. t/m 06 jan.

29 december / 30 december
• Heilige Familie

31 december / 01 januari
• Oudjaar/Nieuwjaar
• Heilige Maria Moeder Gods

05 januari / 06 januari
• Driekoningen
• Openbaring des Heren

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: 1 Sam 1: 20-22, 24-28 ✧ Tweede lezing: 1 Joh 3: 1-2, 21-24 ✧ Evangelie: Lc 2: 41-52	lezingen ✧ Eerste lezing: Num 6: 22-27 ✧ Tweede lezing: Gal 4: 4-7 ✧ Evangelie: Lc 2: 16-21	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes 60: 1-6 ✧ Tweede lezing: Ef 3: 2-3a, 5-6 ✧ Evangelie: Mt 2: 1-12
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	maandag 19.00 Oudejaarsviering Jongerenkoor/Parnassuskoor Ben Frie	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Oudejaarsviering Alle koren Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	dinsdag 11.00 Nieuwjaarsviering Gemengd Koor Bas van Dijk/Ben Frie	zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens Doopdankviering Kinderkoor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep Gebedsviering	maandag 19.00 Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 14.30 Vredesconcert "Vrede in 't kind"	maandag 19.00 Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Oudejaarsviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCoviering	dinsdag 11.00 Nieuwjaarsviering Samenzang Cees Janssen/Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	maandag 19.00 Oudejaarsviering New Challenge Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	maandag 19.00 Oudejaarsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	maandag 19.00 Oudejaarsviering Neo Nata Jos van Minderhout	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	maandag 19.00 Oudejaarsviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	dinsdag 11.00 Nieuwjaarsviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Martin Claes/Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthoef	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	<i>Géén viering</i>	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

Vieringschema
12 jan. t/m 27 jan.

12 januari / 13 januari
• Doop van de Heer

19 januari / 20 januari
• 2e zondag door het jaar
• Bidweek voor de eenheid

26 januari / 27 januari
• 3e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes 40: 1-5, 9-11 ✦ Tweede lezing: Titus 2: 11-14, 3: 4-7 ✦ Evangelie: Lc 3: 15-16, 21-22 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes 62: 1-5 ✦ Tweede lezing: 1 Kor 12: 4-11 ✦ Evangelie: Joh 2: 1-12 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Neh 8: 2-4a, 5-6, 8-10 ✦ Tweede lezing: 1 Kor 12: 12-30 ✦ Evangelie: Lc 1: 1-4, 4: 14-21
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familie</i>viering Familiekoor Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Oecumenische viering Samenzang Hennie Witsiers/Ds. Marco Luijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst New Voice/Pallaskoor Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Elckerlyckoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Oecumenische viering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Ds. Marco Luijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang/Gastkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Oecumenische viering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Ds. Jan Willem Drost</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Voorbereiding op H. Vormsel Neo Nata Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Voorbereiding op H. Vormsel Voice Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo/Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthoef</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Jer 1: 4-5, 17-19 ✧ Tweede lezing: 1 Kor 12: 31 - 13:13 ✧ Evangelie: Lc 4: 21-30
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyck Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen/Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Doopdankviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Eucharistieviering Kennismaking Communicanten Gastkoor Annemarie Gooiker/Bas van Dijk
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthoef	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

KERST

Matteus 2: 1 Toen Jesus geboren was in Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, toen kwamen er Wijzen uit het Oosten in Jerusaleem aan. 2 Ze vroegen: 'Waar is de Koning der Joden, die zo juist geboren moet zijn? Want we hebben zijn ster in het oosten zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.'

De kinderen in de straat
zagen van jongs af aan
in de versierde erker
de wijzen uit het oosten,
de herders aan de zuidkant gaan
en op het westen stond de stal.

Het jonge paar,
beschenen door een kaars,
het rustte ergens
tussen wijzen en de herders

tot op kerstmorgen
alles was gewijzigd.
Dan waren Jozef en Maria,
herders en de wijzen
te vinden in en rond de stal,
het kindje Jezus
stralend in hun midden.

De kinderen in deze straat
werden vertrouwd
met het verhaal
van zoeken, vinden
en aanbidden

Coby Poelman
Ingezonden door Jan Bloo



STILTECENTRUM **ZUIDERDREEF WIJCHEN**

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Doopdankvieringen

zondag 06 januari	13.00 uur	Doopdankviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Cees Janssen.
zondag 20 januari	13.00 uur	Doopdankviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Cees Janssen.

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 05 januari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het veranderen".
zaterdag 02 februari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het relativeren".

Overige vieringen

maandag 17 december	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 21 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Cees Janssen.
vrijdag 28 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 31 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
donderdag 03 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 04 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 04 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 08 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 08 januari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 11 januari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 14 januari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 18 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 25 januari	09.30 uur	Woord en Communieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 28 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 28 januari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 01 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 01 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 05 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
donderdag 07 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 08 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 11 februari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op zaterdag 17 november is er een bijeenkomst van de contactraad geweest. Onderstaande onderwerpen zijn aan de orde geweest.

- Het ontvangen proces-verbaal naar aanleiding van de inbraak op zondagmiddag 21 oktober 2012. Er is niets meegenomen kunnen worden, want het offerblok was reeds leeg. De schade is beperkt gebleven tot het ophangen van de deur.
- Het nieuwe afvalstelsel vanaf 2013.
- De kerstpakkettenactie van de parochie.
- De organisatie van de avond voor het afsluiten van het schilderwerk, waarbij de vrijwilligers bedankt zullen gaan worden voor hun inzet en het beschikbaar stellen van hun vrije tijd.
- De opbouw van de kerststal. Nu kon nog niet het juiste tijdstip bepaald worden. In het

Groentje zal dit medegedeeld worden.

- Op Eerste Kerstdag zal de kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend zijn voor bezichtiging van de kerststal.
- Aandacht is besteed aan de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap.

VORMSEL 2013

In de vorige Apostelbode hebben wij u op de hoogte gebracht van de wijzigingen van de toediening van het vormsel. Inmiddels is er een tweetal ouderavonden gehouden en zijn enkele belangrijke beslissingen genomen.

Er hebben zich vijf kinderen aangemeld, die in 2013 het sacrament van het vormsel willen ontvangen.

Het bisdom heeft bepaald dat er minimaal tien vormelingen moeten zijn om de viering in de eigen geloofsgemeenschap te doen plaatsvinden.

Helaas is dit niet het geval. Dit betekent dat onze kinderen in een nabijgelegen geloofsgemeenschap het vormsel zullen ontvangen.

In overleg met de ouders is besloten deze groep aan te sluiten bij de geloofsgemeenschap van de H. Anna te Bergharen. Op zaterdag 13 april 2013 om 19.00 uur zal pastor J. van Minderhout namens de bisschop het H. Vormsel toedienen.



In januari 2013 starten we met de kindermiddagen ter voorbereiding op het vormsel. Later zullen we hierop terugkomen.

pastor Hennie Witsiers



H. DAMIANUS - NIFTRIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Vieringen tijdens de kerstdagen.

De nachtmis wordt gehouden op kerstavond om 22.00 uur en opgeluisterd door ons parochieel zangkoor. Na de viering is er de mogelijkheid om samen nog even na te praten onder het genot van een glas glühwein of warme chocolademelk. Laten we gezamenlijk een kort moment genieten van dit ogenblik.

Op eerste kerstdag is de viering om 11.00 uur en deze wordt eveneens opgeluisterd door het parochieel zangkoor. Na deze viering bestaat de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de kerk voor het bezichtigen van de kerststal. Dit kan geschieden tot 12.30 uur.

Op tweede kerstdag is er in deze kerk geen viering.

- Vieringen Oud/Nieuwjaar.

Op Oudjaarsavond wordt er in deze kerk geen viering gehouden, maar wel op de Nieuwjaarsmorgen. Deze viering wordt opgeluisterd door het parochieel zangkoor. Drie pastores zullen in deze viering voorgaan. Laten we samen God danken voor de ontvangen weldaden van het jaar 2012 en Gods zegen vragen voor het nieuwe jaar. Deze viering begint om 11.00 uur.

- De vrijwilligersbijeenkomst zal om de twee jaar gehouden worden. Dat betekent dat de eerstvolgende bijeenkomst in 2013 plaatsvindt.

- Borden: Aan de kerk en op het kerkhof wil het bestuur een mededelingenbord aanbrengen. Dit zal in de komende tijd gaan gebeuren. Deze borden zijn bestemd voor het bekendmaken van mededelingen vanuit de parochie.

- De grond aan de dijk is voor een termijn van zes jaren verpacht kunnen worden aan een Niftrikse inwoner.

- Voor de begroting 2013 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden van de kerk aangedragen. Wij wachten op de beslissing van het bestuur.

- Gesproken is ook over de Eerste H. Communie en het Vormsel. In het jaar 2013 zal geen van beide in onze geloofsgemeenschap plaatsvinden. De Eerste H. Communie vindt plaats in groep 4 van de basisschool. Voor onze geloofsgemeenschap zal dit ingaan in het jaar 2015. In 2014

doen de groepen 4 en 5 hun Eerste Communie. Het vormsel wordt toegediend aan de kinderen van groep 8. Dit betekent dat dit in deze geloofsgemeenschap pas in 2014 zal zijn. Daarnaast heeft het bisdom bepaald dat er minimaal tien kinderen in een geloofsgemeenschap mee moeten doen. Is dit niet zo dan moet er worden uitgeweken naar een andere geloofsgemeenschap.

- Tot slot van dit artikel wensen wij u allen een goede voorbereidingstijd op het Kerstfeest toe, een Zalig Kerstfeest, een grandioze jaarwisseling en gezegend jaar – 2013.



OVERLIJDEN VAN NOL GERRITS, VRIJWILLIGER OP HET KERKHOF

Op dinsdag 6 november 2012 is Nol Gerrits overleden. Hij was een van de vaste vrijwilligers die werkzaam zijn op ons kerkhof. Hij heeft dit, alhoewel hij dit de laatste jaren niet meer volledig kon vanwege zijn gezondheid, met veel plezier gedaan. Hij was in die tijd graag aanwezig bij het koffie drinken waar hij van harte werd uitgenodigd. Zijn vrouw Gonnie was daarbij altijd aanwezig. Samen hebben zij dit proces ondergaan en zij was voor hem een grote steun en toeverlaat. Moge hij nu rusten in vrede.

Namens de contactraad is aan zijn vrouw een kaars uitgereikt.



GEDOOPT

Op zondag 9 december 2012 is Vince Wouters gedoopt.

Hij is het eerste kind van Vincent Wouters en Bianca Wouters-Kamp. Wij wensen hen alle goeds toe.





Wordt Kerstmis wit of wordt hij groen?
Aan welke wens zal God voldoen?
Het is niet te voorspellen
Maar Hij liet wel zijn Zoon komen vertellen
Dat het Hem om vrede en liefde is te doen.

De start was zeker niet al te best;
Jezus geboren in een schapennest.
De herders zongen goed gebekt;
De wijzen hebben de geboorte uitgelekt
En Herodes zijn plezier verpest.

Wat staat ons nu te doen?
Leven we verder alleen voor de poen?
Of brengen we verandering op til;
Zijn we echt mensen van goede wil?
Denken we aan de armen en houden we de
aarde groen?

Toon Duifhuizen

WIJ WENSEN ONZE PAROCHIANEN 2013 DROMEN

Alweer een jaar voor ons, zoals er trouwens iedere ochtend een nieuwe dag voor ons ligt. Maar zo'n nieuw jaar is natuurlijk iets heel bijzonders. Daarom wensen we elkaar van alle kanten een goed en gelukkig 2013. Het meeste wat je te horen krijgt is: de allerbeste wensen. Dat is natuurlijk heel goed bedoeld, maar het klinkt me wel wat oppervlakkig in de oren. Is dat meer dan: een heel gelukkig nieuwjaar, of een zalig nieuwjaar? Ik snap ook wel, dat "zalig" niet echt goed meer klinkt. Grote wensen uitspreken doen we niet zo gauw. Maar als je geen grote wensen hebt, als je geen dromen hebt over de toekomst, dan blijft alles bij hetzelfde, bij dezelfde oppervlakkigheid. Dat is toch jammer, vind je niet? Als je mooie dromen hebt, grote wensen, dat is een toekomstperspectief, van waaruit je leven wil. Als het een echte droom is, een echte grote wens, dan is dat een drijfveer om er hard aan te werken en er alles voor over te hebben. Daarom wensen we je 2013 van zulke dromen. Wij wensen je toe de dag, dat alle hebzucht verdwenen is; de dag, dat alle kinderen door niemand meer verkeerd aangeraakt worden; we wensen je toe de dag, dat je weer die eerste liefde ervaart van je man, van je vrouw; de dag dat je zoveel moed hebt om eindelijk te doen, wat je allang had willen doen; de dag dat we elkaar alleen maar liefdevol aanspreken. Dat en 2013 meer van die dromen wensen, wij, redactie, u toe.

p. Jos van Minderhout



KERSTSTALLEN IN H. JUDOCUS

Dit jaar zullen met Kerstmis weer een tweetal kerststallen in de H. Judocuskerk worden tentoongesteld.

De beide kerststallen zijn te bezoeken op eerste kerstdag na afloop van de H. Mis van 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom!

OUDEJAARSAVOND

Op maandag 31 december vieren we in onze Hernense kerk op oudejaarsavond om 19.00 uur. Het gemengdkoor zal de zang verzorgen.

ZATERDAG 5 JANUARI 2013

De eerste viering in het nieuwe jaar. Om 19.00 uur Nieuwjaarsviering. Na afloop van de viering is er achterin de kerk met koffie een mooie gelegenheid om elkaar Nieuwjaar toe te wensen.

OUDERENONTMOETING

Op dinsdag 8 januari 2013 houden we in de Mijlpaal onze ouderenbijeenkomst om 10.00 uur. We ontmoeten elkaar en hopen voor elkaar op een gezegend 2013. We blijven uitzien naar nog meer nieuwe gezichten!! Gewoon elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie. Kom ook! Weet je waarom? Voor ons ouderen is het heel belangrijk om de ontmoeting en de relatie met andere ouderen in stand te houden, want ouder wordend kom je steeds meer alleen te staan. Het is belangrijk om iedere gelegenheid aan te grijpen voor ontmoeting met elkaar.

Voorganger J. v. Minderhout

EEN KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Als je al dertig jaar trouw bent aan de Mijlpaal, er alles voor over hebt, er ontzettend veel tijd in steekt, dan zou je kunnen zeggen, dat je getrouwd bent met de Mijlpaal. Hanny van Nuland is zo'n vrijwilligster, waarop de Mijlpaal kan bouwen. Het werk, dat ze doet, het plezier dat ze brengt, de zorg die zij besteedt, dat alles is beloond met een Koninklijke Onderscheiding. Als extra geste uitgereikt op de vrijwilligersbijeenkomst van de Mijlpaal door wvd. burgemeester Marcel Thijssen. Dat is natuurlijk een groot compliment. En daarom ook van ons heel hartelijk gefeliciteerd.

MISINTENTIES

Zondag 23 december, 11.00 uur: Jan en Betsy Hendriks-Huberts, Gerda van Heumen-Loeffen, Overl. fam. Hendriks-Uijen, Leo van Lubeek

Maandag 24 december en 25 december, (Kerst-Gezinsviering, Nachtmis en 1^e Kerstdag)
Overl. ouders Remmers-Grim, Jan van Heumen, Frans v/d Wielen, Overl. fam. v/d Aa-Van Casteren, Overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Jan en Bert de Kleijn, Johan en Nelly de Wildt-Peters, Gerrit en Marie van Wees, Overl. fam. Perquin-Steeg, Overl. fam. v/d Aa-Broekman, Geert Wouters, Overl. fam De Klein-Penders en Hetty, Wim Vergeest, Overl. ouders Van Uden-Peperkamp, Ouders Reijnen-Pruijs, Ouders Zondag-v/d Sluijs, Overl. Ouders Hendriks-Van Boxtel en Marie-José, Overl. Ouders Welten-van Deursen, Jan en Allegonda Hendriks, Aggie van Heumen-v/d Wielen, Leo van Lubeek

KERSTWENS

Als moeder van vier kinderen en echtgenote weet ik hoe belangrijk het is liefde en aandacht te hebben voor elkaar binnen de vier muren van je eigen huis. Een thuis bieden aan elkaar. Ik weet ook dat er vele grote en kleine mensen zijn, die dat moeten missen. Als ik het kerststalletje opbouw met mijn kinderen, zie ik een stalletje, dat in al zijn eenvoud een thuis biedt aan een vader en een moeder en een pasgeboren kind. En iedereen is welkom: herders en koningen. Vrede en vriendschap met elkaar begint bij een warm thuis, zoals in dat stalletje tweeduizend jaar geleden. Daarom mijn kerstwens voor u en jou: "Vrede in elk huis! Vrede voor u en de uwen!"



Pastor Annemarie Gooiker

Zaterdag 29 december, 19.00 uur:
Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon Hebing

Maandag 31 december, 19.00 uur:
Leo van Lubeek, Riet van Duifhuizen-Rutten,
Overl. weldoeners uit onze kerkgemeenschap

Zaterdag 5 januari, 19.00 uur:
Maria Thoonsen-Van Heumen, Gerrit Reuvers,
Aggie van Heumen-v/d Wielen

Zondag 13 januari, 11.00 uur:
Overl. fam. Perquin-Steeg

Zaterdag 19 januari, 19.00 uur geen intenties

Zondag 27 januari, 11.00 uur: Gerrit en Marie van Wees, Overl. Fam. Perquin-Steeg

Zaterdag 2 februari, 19.00 uur:
Maria Thoonsen-van Heumen

Opgave Misintenties: heeft u een Misintentie voor februari, geef die dan op bij: Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen tel. 0487-560540.



DOPELINGEN

Op zaterdag 5 januari worden alle gezinnen die in 2012 een dopeling hadden, uitgenodigd voor de viering om 19.00 uur in de kerk. Men krijgt dan na een gebed en kinderzegen de doopschelp mee naar huis, die een plek heeft gehad in de kerk. Elk gezin krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.



als alle gevraagde letters achter elkaar worden geplaatst krijg je : gevulde kalkoenen.
Antwoorden Puzzel B:
1. Wit 2. Kometen 3. Bakerpraat 4. Spar 5. Drie-
koningen 6. Kerstster 7. Onnozele kinderen 8.
Advent 9. Hij gaat van de os naar de ezel 10.
De ware Jozef 11. Weihnachtstol 12. Plek 13.
Lichtjes 14. Standaard 15. Nachtmis 16. Ezel 17.
Krib 18. Sterkers 19. Père Noël 20. Crèche 21.
Kerstomaafje 22. Kerststemming 23. Kerststuk
24. Kerstennen 25. Jezus
puzzel A:
OPLOSSING



VRIJWILLIGERSAVOND

Op zaterdag 20 oktober 2012 werd er een vrijwilligersavond gehouden in Heumen.

Deze avond begon met een gezinsviering waar het thema "OOGST" centraal stond.

Het koor New Challenge o.l.v. Hans Elbers en het gemengd koor o.l.v. Ans van Kruijsbergen verzorgden op schitterende wijze de gezangen in deze viering.

In de overweging benadrukte pastor Aloys dat er in de geloofsgemeenschap van Heumen een rijke oogst onder de vrijwilligers is.

Tijdens de viering brachten kinderen fruit naar voren om symbolisch de "oogst" weer te geven. De koren besloten deze viering met: I will follow him. Een welverdiend applaus klonk in de kerk voor hun bijdrage aan deze viering. Na de zegen liepen alle vrijwilligers die aanwezig waren, naar de Terp om deze avond gezellig voort te zetten. Hier werden wij ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee met een stukje vlaai.

Pastor Aloys heette ons van harte welkom en vertelde op zijn eigen manier waarom deze avond door de contactraad opgezet was: aandacht geven aan de talrijke vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap en hen eens in het zonnetje zetten. Want er zijn vrijwilligers bij, die al meer dan vijftig jaar en enkele zelfs meer dan veertig jaar het werk in de parochiegemeenschap in Heumen ondersteunen.

De werkzaamheden van deze vrijwilligers lopen nogal uiteen. Bestuurlijke taken in contactraad,



en voorheen in parochieraad, kerkbestuur en beheerscommissie.

In de kerk zijn mensen actief als collectant, lid van de avondwakegroep, lector, acoliet, koster, lid van de groep die de gebedsdiensten verzorgt en koorlid.

En achter de schermen werken vrijwilligers op het kerkhof en in het plantsoen, of als looper voor kerkbalans of vastenactie of als lid van de MOV-groep en niet te vergeten de dames die de bloemen verzorgen en de interieurverzorgsters, die de kerk een frisse uitstraling geven.

Alle jubilarissen kregen een bos bloemen en een kaars met de

afbeelding van de kerk uitgereikt met een persoonlijk woordje van pastor Aloys.

Gehuldigd werden de dames Nelly van Elferen-Beelen, Bets Jaspers, Marian Robben-Pansier, Fien Tax-van Duijnhoven, Mientje Tax-de Kleijn, Rikie Tax-van Mil, Nel Verhoeven-Cillesen en Ilna Wijnakker.

Ook de volgende heren werden door Aloys in het zonnetje gezet en verrast met een bos bloemen en een kaars: Wim Beelen, Gerard van Elferen, Geert Haex, Jan Janssen Bouwmeester, Leo van Oss, Bart Tax, Gerrit Tax en Piet Tax. Wim Beelen en Piet Tax waren vanwege hun gezondheid niet aanwezig. Hun echtgenotes namen de blijk van waardering voor hen in ontvangst. Twee andere jubilarissen waren afwezig en kregen hun attentie thuis.

Na dit officiële gedeelte kwam de stemming er al gauw in, toen Pieter Gijsbers alle registers van zijn accordeon en keyboard opentrok en ons een aantal welbekende nummers voorschotelde. Zeker toen hij ook nog eens de liederenbundel uitdeelde en men de liedjes, die men per tafel had uitgezocht, mee kon zingen.

Het werd een gezellige boel.

De vrijwilligers en de contactraad kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond, die zeker voor herhaling vatbaar is.

De contactraad

DOPEN

13 januari 2013

Maarten de Best





GROOT VRIJWILLIGERSFEEST 700 JAAR KAPELBERG 2012

Ruim tweeneenhalf jaar zijn vele vrijwilligers in samenwerking met het bestuur van de Stichting Kapelberg aan het werk geweest om van het jubileumjaar een prachtig feest te maken. Een feest met allerlei activiteiten, vermaak en bezinning. Bij elkaar hebben er driehonderdvijftig vrijwilligers meegedaan, waaronder bijna vijftig kinderen en jongeren. Dit gebeuren heeft de verbondenheid, het gemeenschapsgevoel in het dorp alsook in de geloofsgemeenschap vergroot. De Kapelberg staat zeker weten op de kaart en op het internet (www.mariakapelbergharen.nl: kijk alle activiteiten terug met foto's!!). Er zijn ook verschillende films uitgekomen.

Dat verdient een passende afsluiting. Daarom hebben we feest op zaterdag 29 december. We starten op de Kapelberg om 19.30 uur en gaan van daaruit naar de Zandloper om het glas te heffen op een geweldig en gedenkwaardig jaar. Voor de jeugd hebben we op zondagmiddag 30 december een eigen feestje gepland. Alle vrijwilligers hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Via deze weg zeggen we ook: BEDANKT ALLEMAAL!!

Bestuur Stichting Kapelberg

IN ARRENSLEE VAN KERST-INN NAAR BETHLEHEM!

Op zondag 16 december a.s. zal de sfeer van Bethlehem worden gecreëerd op de Kapelberg van Bergharen. Dit slotevenement in het kader van de viering van het 700 jarig bestaan wordt een unieke belevenis die je absoluut niet mag missen. Op het centrale plein van Bethlehem tref je de traditionele stal aan met Maria, Jozef en kindje. De os en een ezel ontbreken niet. Op het nabije veld ontmoet je de herders die hun schapen hoeden. In het stadje Bethlehem zal volop bedrijvigheid zijn en niet uitgesloten is, dat ook de drie koningen al per kameel met een gezelschap in de geboortestad van Jezus zijn aangekomen. Iedereen is er welkom om zich net als toen op bevel van keizer Augustus voor een volkstelling te laten registreren, een plekje in de herberg te vinden en zich daar van een glaasje lekkers te laten voorzien.

Tegelijkertijd wordt in en om kulturhus De Zandloper, wegens voorgaand succes, een Kerst-Inn gehouden. Tussen de Kapelberg en de Zandloper zal een speciale pendeldienst worden opgezet,

geheel in sfeer met paard en wagen en een arrenslee.

De toegang tot Bethlehem op de Kapelberg zal open zijn vanaf 11.00 tot 15.00 uur. De Kerst-Inn zelf wordt om 16.00 uur afgesloten maar dan ben je nog van harte welkom om met de figuranten van Bethlehem in de Zandloper een kersttoast uit te brengen.

Er wordt op deze dag een entree gevraagd van € 3,00 ter bestrijding van de extra kosten die op de Kapelberg moeten worden gemaakt. U bezoekt de Kerst-Inn en Bethlehem op de Kapelberg, en mag gebruik maken van de sfeervolle pendeldienst. Mis het niet en noteer 16 december alvast in uw agenda.

LAMPIONNENTOCHT: LICHTFEEST OP DE KAPELBERG



Op zondag 11 november trok een grote groep van ouders, kinderen en vele belangstellenden vanaf de basisschool Wingerd door het dorp Bergharen. Onder begeleiding werd met fakkels en lampionnen naar de Kapelberg gelopen.

Onder het spelen op een doedelzak door Ab Spierenburg kwam de stoet op de berg aan. Daar werd iedereen door pastor Annemarie Gooiker welkom geheten, waarna het verhaal van een lampionmeisje werd voorgelezen door Esmée Balvers, de voorleeskampioen van basisschool Wingerd.



Op een groot scherm werd het verhaal met een schimmenspel gevisualiseerd. Iedereen werd daarna uitgenodigd om mee te lopen door het kruiswegpark dat gedeeltelijk

verlicht werd met fakkels.

Een lint van licht begaf zich door het bos langs de veertien staties. Een speciale tekst was er gemaakt om de titels van de staties concreet te maken naar de huidige tijd. Speciaal voor deze rondgang was de door paus Johannes-Paulus II toegevoegde vijf-



tiende statie gemaakt. Het was een nabootsing van een glas in loodraam, voorstellende de verrijzenis. Ruim driehonderd mensen namen deel aan deze bijzondere avondwandeling om licht te brengen en aan elkaar door te blijven geven.

KERSTWENS



Als moeder van vier kinderen en echtgenote weet ik hoe belangrijk het is liefde en aandacht te hebben voor elkaar binnen de vier muren van je eigen huis. Een thuis bieden aan elkaar. Ik weet ook dat er vele grote en kleine mensen zijn, die dat moeten missen. Als ik het kerststalletje opbouw met mijn kinderen, zie ik een stalletje, dat in al zijn eenvoud een thuis biedt aan een vader en een moeder en een pasgeboren kind. En iedereen is welkom: herders en koningen. Vrede en vriendschap met elkaar begint bij een warm thuis, zoals in dat stalletje tweeduizend jaar geleden. Daarom mijn kerstwens voor u en jou: "Vrede in elk huis! Vrede voor u en de uwen!"

Komt u ook naar de kerststal op de Kapelberg? Op zondag 16 december vindt u daar een open stalletje, iedereen is welkom. En er is nog plaats in de herberg!

Pastor Annemarie Gooiker

JUBILARISSEN

Op 18 november 2012 had het koor twee jubilarissen in zijn midden. Mw. Zus Roelofs en Mw. Nelly van den Akker zijn 25 jaar bij het gemengd koor.



Namens de geloofsgemeenschap St. Anna hebben zij een attentie gekregen in de vorm van een bos bloemen en een kaars als dank voor hun zang. Wij hebben de wens uitgesproken dat zij beiden dit nog vele jaren met veel plezier kunnen doen. Tijdens het Ceciliafeest op deze dag hebben alle leden van het koor een speciaal programma om te vieren. Wij wensen hen veel plezier tijdens dit samenzijn.

Namens de contactraad Tiny Bruisten

VRIJWILLIGER IN BEELD: MARIE DERKS



Marie is al 27 jaar lid van ons gemengdkoor en heeft zes jaar voor de Kerkbalans gelopen. Ze is ooit begonnen toen haar schoonvader stopte bij het koor en vroeg of zij hem wilde opvolgen. Haar man, Jan Derks,

was al heel actief in de kerk als lector, collectant en in het kerkbestuur. Verder was hij ook actief in de organisatie van ZLTO-vieringen (Paschalis in de kersttijd en Kapelberg de eerste zondag van juli). Dit werk kon hij doen vanwege de steun van Marie. Jan en Marie woonden op de grens van Bergharen en Horssen, hoorden eigenlijk bij Horssen, maar omdat ze allebei in Bergharen naar school gingen, gingen ze ook in Bergharen naar de kerk. Inmiddels woont Marie midden in het dorp op 'Plan Groen' zoals dat in de volksmond al heet.

Marie vindt het erg leuk en ontspannend om te zingen en om bezig te zijn met vrijwilligerswerk voor de parochie. Ze is het aanspreekpunt van het koor, regelt veel als het gaat om organisten of uitvaarten plannen. Voor de jubilarissen van het koor verzorgt ze de attentie en het Ceciliafeest organiseren is een jaarlijks terugkomende bezigheid. Verder houdt ze het repertoire bij van het koor en zoekt de liederen uit voor de vele vieringen, die het koor zingt. Marie ondersteunt de nieuwe parochie, want bij gelegenhedskoren op parochiebreed niveau is ze, als het even kan, van de partij.

Marie: Jij bent de eerste die in deze nieuwe rubriek 'Vrijwilliger in beeld' in de Apostelbode komt te staan.

Even in het middelpunt: je verdient het!
Dank je wel!

pastor Annemarie Gooiker

(Vrijwilliger in beeld zal eens per kwartaal in de Apostelbode verschijnen)



DOPELINGEN

Op zondag 6 januari worden alle gezinnen die in 2012 een dopeling hadden, uitgenodigd voor de doopdankviering om 12.30 uur in de kerk. Men krijgt dan ook de doopschelp mee naar huis, die een plek heeft gehad in de kerk. Elk gezin krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.





VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST PASCHALISKERK

Op 18 november jl. hebben wij onze vrijwilligers tijdens een gezellig samenzijn in Zaal Verploegen bedankt voor het afgelopen jaar. Aansluitend aan de mooie zondagse eucharistieviering, voorgedaan door pastor Bas van Dijk en gezamenlijk opgeluisterd door de koren New Voice, Pallas en het gemengd koor, waren wij vanaf 10.30 uur tot 14.00 uur met meer dan 110 vrijwilligers bijeen. Na een jaar met veel veranderingen kunnen we constateren dat er gelukkig ook veel goeds is gebeven. Daarbij denk ik in het bijzonder aan onze vrijwilligers en hun inzet in het afgelopen jaar. Tijdens onze bijeenkomst in 2011 kwam al ter sprake dat er een extra beroep op hen zou worden gedaan. Zo werd Pierre Duijkers secretaris van de parochie en nam Jeanette van Reijmersdal afscheid als voorzitter van de contactraad wegens haar drukke werkzaamheden voor onze parochie. Gelukkig waren wij als Paschalisgemeenschap, dankzij onze actieve vrijwilligers, in staat om het gemis zo goed mogelijk op te vangen. Daarvoor willen wij diegenen die hieraan hebben bijgedragen graag dankzeggen.

NIEUWE INITIATIEVEN

Het afgelopen jaar kenmerkte zich voor de Paschalisgemeenschap als een overgangsjaar waarbij wij de verbondenheid met elkaar werkelijk als zeer positief hebben ervaren. Sinds 1 september jl. beschikt onze geloofsgemeenschap weer over een eerst aanspreekbare pastor in de persoon van Bas van Dijk die zijn intrek heeft genomen in de pastorie in de Woezik. Natuurlijk zal er nog enige tijd over heen gaan alvorens Bas van Dijk en wij met elkaar vergroeid zijn, maar na twee maanden kunnen we gelukkig constateren dat er al veel stappen in de goede richting zijn gemaakt. Van belang is dat wij beseffen dat wij samen onze geloofsgemeenschap vormen en dat we graag op onze lijn van verbondenheid willen voortborduren.

Enkele maanden geleden zijn er voorzichtige stappen gemaakt om te zien of het Pallaskoor en New Voice op termijn verder kunnen gaan als één koor. Inmiddels wordt er samen gerepeteerd en zullen zij samen zowel vieringen in

de Emmanuelkerk als in de Paschaliskerk gaan opluisteren. Een mooi initiatief en zeer inspirerend voor alle koorleden en onze kerkgangers. Wij hopen nog lang te mogen genieten van hun zang tijdens vieringen in onze kerk.

Ook hebben wij ons als contactraad de laatste maanden gebogen over plannen voor aanpassingen van het priesterkoor. Een meer duurzame en praktisch betere oplossing willen wij nastreven voor alle functies rond een kerkdienst. Daarbij wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rust en uitstraling welke vanuit het priesterkoor gewenst is. Wij zijn in een fase dat de definitieve tekening nu klaar is, met dank aan Rob Holthuisen, en dat deze wordt voorgelegd aan bestuur en bisdom.

Allemaal mooie initiatieven om het komende jaar samen met onze vrijwilligers met vertrouwen tegemoet te zien. Namens de contactraad wil ik alle vrijwilligers graag dankzeggen voor hun inzet en wij hopen ook het komend jaar weer van uw diensten gebruik te mogen maken.



HULDIGING VRIJWILLIGERS

Tijdens ons samenzijn, onder het genot van een kopje koffie met gebak en later een goed verzorgde brunch, hebben wij enkele personen in het bijzonder bedankt voor hun jarenlange activiteiten in en rond onze kerk. Pastor Bas van Dijk en koorvoorzitter

Bert Arnts hebben aan Mw. Wil Arts de zilveren Gregoriusmedaille uitgereikt voor haar vijftwintigjarig lidmaatschap van ons gemengd koor. Aansluitend werden de volgende personen gehuldigd voor hun vijftwintig jaar actief zijn als vrijwilliger: Mien de Swart-Jansen, Nellie Toonen, Truus Boere-Megens, Ria Rosmalen van Haren, Els Bergman, Marijke de Groot, Els Festen, Mimie Hendriks en Gerrie Janssen. Verder werd Mw. Truus Laurant gehuldigd en bedankt voor haar veertig jaar actief zijn als vrijwilliger. Deze huldigingen gingen vergezeld van een bloemetje en een tegoedbon aan alle jubilarissen.

VOLOP GENOTEN

Even later werden alle aanwezigen verrast door een gastoptreden van Turbo Toos en Super Stien. De act werkte bij velen van ons op de lachspieren. Kort na 14.00 uur hebben wij de organisatie en de medewerkers van Zaal Verploegen bedankt

voor weer een mooi vrijwilligersfeest en keerden alle aanwezigen met een gevulde maag en een goed gemoed huiswaarts.

Henk van der Wielen, voorzitter contactraad

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG CONTACTRAAD 10 OKTOBER 2012

Notulen en actielijst contactraad vergadering van 12 augustus 2012 worden doorgenomen en goedgekeurd.

Informatie van stuurgroep pastoraat:

- Tweede kerstdag zingt het Niessingkoor. Allerzielen en Allerheiligen worden gevierd op zondag 28 oktober.

- Informatie van pastoresteam:

Apostelviering van 23 september is besproken. Er waren wat punten die beter konden. Naar voren kwamen onder andere de bordjes met woorden. Over het algemeen was het een mooie viering, met de bisschop erbij.

- Informatie van parochiebestuur:

Overleg met de koren over het invullen van de missen en het aantal repetities.

- Er wordt nagedacht over één en dezelfde attentie voor alle kerken voor bijvoorbeeld een doop of communie.

- In- en uitgaande post:

Brief van Bea Schouten dat er bij iedere kerk een bord komt, met de tijden van de missen van de desbetreffende kerk.

- Herindeling van het priesterkoor begint gestalte te krijgen. Ben Frie geeft uitleg over hoe de indeling wordt van het priesterkoor, waar de koren op zullen blijven staan tijdens de mis. De plannen worden verder uitgewerkt voor goedkeuring van het bisdom en het parochiebestuur.

- Vrijwilligersmorgen is gepland voor zondag 18 november 2012 van 09.30 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Namens de contactraad,
Melchior Föllings

21 november 2012

Marijke de Groot opent de vergadering met een gedicht "Bij koud weer" uit de bundel van Phil Bosmans.

Met dank aan Gerard worden de notulen van 10 oktober goedgekeurd.

- Er wordt gesproken over de in te leveren kopij voor de nieuwe Apostelbode.



- De vrijwilligersmiddag van 18 november 2012 was gezellig. Na de eucharistieviering, met medewerking van het New Voice/Pallaskoor en gemengd

Mw. Wil Arts werd gehuldigd wegens 25 jaar lidmaatschap van het gemengd koor. Zij ontving de zilveren Gregorius medaille.

koor, gingen we naar zaal Verploegen waar we een gezellige middag hebben gehad.

Bas van Dijk opende de vrijwilligersmiddag en er werden enkele vijftienvijftigjarige en een veertigjarige jubilaris gehuldigd.

- Enkele punten vanuit de stuurgroep worden besproken, waaronder de adventsviering en de Nieuwjaarsviering.

- Het pastoresteam is in gesprek met Jos van Genugten over de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen van De Twaalf Apostelen.

- Bijeenkomst penningmeesters.

José Aalbers en Marijke de Groot zullen vanuit de contactraad hiernaar toe gaan.

- Voortgang priesterkoor:

Er gaat een aangepaste tekening van het priesterkoor naar het bestuur.

- Voorbereiding adventsviering/ kerstperiode.

De adventsviering is op zondag 16 december. Alle koren zullen dan samen zingen. De werkgroep zal de dienst voorbereiden.

- Voor de kerst mogen we bij mw. Verploegen gaan kijken voor een nieuwe kerststal. Deze komt dan voor in de kerk te staan.

Op tweede kerstdag zal het Niessingkoor zingen en is er na de dienst van 9.30 uur vanaf 10.30 tot 11.30 uur Kindje Wiegen.

- De volgende vergadering 9 januari 2013

INFO BEREIKBAARHEID

Met de komst van pastor Bas van Dijk per 1 september 2012 zijn de telefoontijden en het spreekuur van Bas van Dijk aangepast. De tijden zijn nu:

Maandagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Woensdagochtend van 8.45 - 9.45 uur.

Pastor Bas van Dijk zal dan aanwezig zijn.

Donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur.

U kunt op deze dagen naar de Paschalis Baylon geloofsgemeenschap bellen of langskomen om een misintentie op te geven of voor een persoonlijk gesprek. Tel. 024-6413232

KERSTSPEL

Op maandag 24 december om 17.00 uur willen wij het kerstspel spelen in de Paschaliskerk.

In het kerstspel spelen wij het verhaal van Jozef en Maria, hun reis naar Bethlehem en de geboorte van Jezus. Wij zijn op zoek naar kinderen die mee willen doen. Wij nodigen jullie van harte uit, kinderen van groep 1 t/m groep 8, en wij vragen dit met speciale aandacht aan degenen die volgend jaar de eerste communie doen.

Wij oefenen op dinsdag 18 december van 15.30 uur tot ongeveer 16.30 uur, en op zaterdag 22 december van 14.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Het oefenen vindt plaats in de Paschaliskerk, in-

gang aan de Woeziksestraat.
Wil je meedoen meld je dan aan bij Gera Roelofs
e-mail: gera.roelofs@gmail.com



KINDERKOOR DOREMIFASOL

Als er nog kinderen zijn die willen meezingen in het kinderkoor DoReMiFaSol, tijdens het kerstspel om 17.00 uur en de gezinskerstviering om 19.00 uur, zij zijn

van harte welkom.

Maar wij willen wel graag dat jullie zeker twee repetities mee komen zingen, dit vanwege het (kerst) repertoire. Wil je mee komen zingen? neem dan contact op met Els Bergman Tel: 024-6411841.

Gera Roelofs,
Werkgroep Gezinsliturgie



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

13 NOVEMBER 2012

- We hebben vooruitgekeken naar de kersttijd. Het draaiboek doorgelopen en alvast vastgelegd wat geregeld kon worden. Ieder jaar komt er toch veel werk terecht op de schouders van vrijwilligers.
 - Er moet helderheid komen over de taken die expliciet op het bord van de contactraad liggen, vallen bouwzaken bijvoorbeeld onder haar verantwoordelijkheid.
 - Een vrijwilligersfeest staat in de steigers voor begin 2013.
 - De communicatie tussen parochiebestuur en contactraad vraagt aandacht en gaat die ook krijgen.
 - De fietsenstalling op het kerkplein tijdens de kermis is aan de orde geweest.
 - De allerzielenviering geëvalueerd en deze is als zeer sfeervol ervaren. Voor het aansteken van de lichtjes op het kerkhof waren in eerste instantie te weinig mensen beschikbaar, maar uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen.
- De volgende vergadering vindt plaats op 15 januari 2013.

Annie Kloosterman

GEDOOPT

14 OKTOBER

Quirine Keyser
Chloë Willems
Senne Rutten



GEDOOPT

11 november 2012

Danny van Brakel
Job de Haas



18 november 2012

Tigo Pauwels

25 november 2012

Julian Hondelink
Diede van Eldonk

Tijdens de viering van 5 januari 2013 is de doop-dankdienst met aandacht voor de dopelingen van het afgelopen jaar. Tijdens of aan het eind van deze viering krijgen de ouders de doopschelp mee naar huis. De persoonlijke uitnodigingen zullen nog volgen. Alvast van harte welkom!!

SCHOONMAKERS (M/V) VAN ONZE KERK GEZOCHT!!

Hebt u afgelopen weken, maanden of jaren onze kerk goed schoongemaakt gevonden? Dat was dan de verdienste van onze werkgroep interieurverzorging! Elke week maakt een ploeg van die werkgroep op donderdag het kerkgebouw weer netjes in orde. Maar meer dan de helft van deze dames heeft dat werk nu heel trouw vijftien jaar gedaan en de gemiddelde leeftijd van de hele groep is inmiddels opgelopen tot zeventig jaar! De dames hebben aangekondigd per 1 januari a.s. te stoppen met hun schoonmaakwerk. Ze hebben hun vertrek bijtijds aangekondigd en zelfs uitgesteld, maar een eerdere oproep in de Apostelbode heeft helaas geen enkele nieuwe vrijwillig(st)er opgeleverd.

Vandaar met klem een nieuwe oproep: Wie wil er op vrijwillige basis om de paar weken mee helpen om de kerk schoon te maken?

Een kerk hoeft niet zo schoon te zijn dat je er van de vloer kunt eten, maar regelmatig onderhoud is echt nodig. Het zou enorm jammer zijn voor de huidige werkgroep dat hun inzet hiervoor verloren zou gaan. Wilt u meehelpen? Meld u dan aan bij mij of bij de telefoonwacht (6412627).

Ineke Wintjes, voorzitter contactraad
Telefoonnummer 024-6419624

18 NOVEMBER

Benjamin Huijgen
Gabriëlla, Drago en Divan Möller

SDG ZONDER MUZIKALE LEIDING

Na de viering van Allerzielen hebben dirigent Rob Engels en pianiste Selma Peters de leden van het gemengd koor Soli Deo Gloria medegedeeld dat zij per 1 januari a.s. willen vertrekken.



Rob blijft wel dirigent van het Parnassuskoor. Op dit moment weet de contactraad nog niet hoe het parochiebestuur reageert op de ontslag aanvraag, maar het is waarschijnlijk dat het gemengd koor SDG op Eerste Kerstdag om 11.00 uur in onze kerk voor het laatst onder de bezielende leiding van Rob Engels de viering gaat ondersteunen! Uiteraard hopen we dat er snel een nieuwe dirigent voor dit koor gevonden gaat worden.

Contactraad

MEDAILLE EN OORKONDE VOOR ANNIE KLOOSTERMAN

Op zondag 25 november kreeg Annie Kloosterman de gouden medaille uitgereikt ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum bij het koor Soli Deo Gloria van de H. Antonius Abt in Wijchen. Later ontving zij nog de bijbehorende oorkonde tijdens het Ceciliafeest en werd zij toegezongen door alle koorleden.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

Op 18 november j.l. hebben wij ons jaarlijks Ceciliafeest gevierd. Dit jaar hadden wij er een jubilaris bij, mevrouw R. v/d Broek- van Loveren. Zij was 25 jaar lid van ons dames- en herenkoor. Na een gezongen H. Mis werd zij dan ook gehuldigd. Cees Jansen heeft haar de zilveren speld uitgereikt en tevens een mooie bos bloemen.

Met vriendelijke groet,
Joke van Uuden.



GEDOOPT
21 oktober
Linde Jansen



WIJ GEDENKEN

Wim Hendriks is op 13 september 2012 overleden. Hij was getrouwd met Door Hendriks Peters, een langdurig ziekbed is hem bespaard gebleven. Hij was zeer gehecht aan gezelschap, gezelligheid, vrolijkheid aan het luisteren naar en maken van muziek. Hij was actief in het doen van boodschappen en klusjes voor burens en medebewoners. Zijn lust en leven waren bloemen en kleuren. Hij werd in Wijchen bij zijn vrouw begraven op 18 september 2012 na het afscheid in de kerk van de H. Antonius Abt.

Op 6 oktober is na een ziekbed in de leeftijd van 77 jaar overleden **Henk Verhoogt**. Henk was een levensgenieter en daarnaast een veelzijdig en sportieve man, een mensenmens. Hij was veel onderweg in zijn werkzame leven en heeft veel van de wereld gezien. Henk kon ook genieten van de kleine din-

gen, zeker met zijn gezin en vooral ook met zijn kleinkinderen. Zij zullen hem dan ook node missen. Op 12 oktober hebben wij in een voor Henk herkenbare viering afscheid van hem genomen in de Antonius Abt te Wijchen en hem uitgezwaaid voor zijn laatste tocht naar het crematorium te Beuningen.

Op 9 oktober 2012 overleed **Wilma Kuijpers-Rouw** in de leeftijd van 53 jaar. Wilma groeide op op de Pas en later Passedwarstraat in een warm gezin. Ze trouwde met Toon, bijna 32 jaar geleden, en samen kregen ze Carola en Marcel. Ze woonden aan de Olmenhof en Wilma zou er voor geen goud weg willen. Wilma was heel zorgzaam en niet alleen voor haar gezin, maar ook voor de mensen om haar heen. Ze ging graag met haar moeder naar de

markt, hield van fietsen met Toon en op vakantie gaan. Ze was lief en eenvoudig en klaagde nooit vanwege haar soms kwakkelende gezondheid. Onverwacht en te vroeg hebben haar dierbaren afscheid van Wilma moeten nemen na een mooie vakantie in Kos. Op 13 oktober heeft haar uitvaart plaatsgevonden in de kerk van Alverna.

Op 9 oktober 2012 is plotseling uit ons leven weggerukt **Nel van Kempen- Verweij**. Nel ging even boodschappen doen voor het eten, maar werd getroffen door een hartaanval. Er was geen tijd om afscheid te nemen. Nel werd geboren op 23 juli 1939 in Brakkenstein en trouwde met Alex van Kempen. Samen kregen zij Erwin en Ingrid. Haar leven stond ten dienste van haar gezin. In 1995 kreeg Nel te maken met een langdurig ziekbed. De rode draad in haar leven was het Geloof door goede en slechte tijden heen. Nel vond het prachtig als de kleinkinderen aanwezig waren. Wij hebben van haar afscheid genomen tijdens een viering in de Paschalis Baylon kerk te Woezik op 13 oktober om 10.30 uur. Moge Nel rusten in het land waar geen pijn meer is, maar eeuwige vrede.

10 oktober is overleden **Dien Verhoeven- Peters Sengers** in de leeftijd van 87 jaar. Zij die bemind werd en beminde, laat meer dan een leegte achter. Een vrouw die voor iedereen klaarstond, voor wie niets te veel was, een vrouw met een groot hart, ruimhartig en ruimdenkend. Naast het werk in de winkel, samen met haar man Toon, was er het gezin. Ze was daar de spil, zo ook binnen de familie en haar vriendinnen. De laatste jaren ging haar gezondheid steeds verder achteruit en werd ze steeds meer afhankelijk van anderen. Op 16 oktober hebben we in de Antonius Abt afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof.

Op 15 oktober is overleden **Co Bongers** in de leeftijd van 77 jaar. Co had het liefst afscheid genomen op zijn eigen kenmerkende wijze: gezellig aan de bar met een glas bier in de hand en een sigaretje. Het liefst nog met een haring of paling erbij. Co was een horecaman in hart en nieren en speelde het spel volgens zijn eigen regels met als belangrijkste wapens: humor en mensenkennis. Daarmee heeft hij de drankenhandel groot gemaakt. Daarnaast was Co een familiemens, trots op zijn gezin en voor de kleinkinderen met wie hij veel heeft beleefd tijdens vakanties of in de box van zijn club NEC, waar hij zijn eigen stoel had: Co's place. Op 19 oktober hebben wij afscheid van hem genomen in de H. Jozef te Alverna en hem aldaar op het kerkhof te ruste gelegd.

Op 16 oktober 2012 is **Dorie Smits-Dinnissen** na een langdurige en met moed gedragen ziekte overleden. Zij is in Nijmegen in een gezin met drie kinderen opgegroeid. Zij was zelf ook moeder van drie kinderen en de trotse oma van vier kleinkinderen. Ze had graag de touwtjes in handen. Een langgekoesterde wens, een bootreis heeft zij in de week voorafgaande aan haar overlijden nog kunnen doen. Na de uitvaart op 22 oktober j.l. in de H. Antonius Abt kerk in Wijchen volgde de crematie.

Op 18 oktober 2012 is **Jan van der Aa** gestorven. Met zorg en toewijding heeft hij geleefd en gewerkt voor zijn gezin, zijn vrouw Henny, zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn heengaan laat een echte lege plek achter in de familie. Op 22 oktober 2012 was er de uitvaartdienst voor Jan van der Aa in de Antonius Abt kerk te Wijchen. Moge hij rusten in vrede!

Op 19 oktober 2012 overleed **Nellie Peeters Weem-van Lin** op 86-jarige leeftijd. Zij is in Overasselt geboren als zevende kind in een gezin met negen kinderen. In 1951 trouwde zij met Toon Peeters Weem en zij kregen acht kinderen. Samen met haar man bouwde zij een bloeiende champignonkwekerij op. Nadat haar kinderen de deur uit waren was er meer vrije tijd. Als lid van de welfare afdeling van het Rode Kruis kon ze zich verdienstelijk maken voor andere mensen. Op 23 oktober was de uitvaart in de Antonius Abt kerk van Overasselt en hebben we haar te ruste gelegd bij haar man.

Jos Derks is opgegroeid in een gezin met 17 kinderen. Op 19 oktober 2012 na een klusdag bij een van zijn dochters is hij plotseling overleden. Hij was vader van drie dochters en opa van een kleinzoon, die zijn oogappel was. Hij was in zijn werkzaam leven een goed timmerman. In zijn vrije tijd en in zijn VUT/pensioentijd heeft hij vele klussen verzet bij familie en voor zijn dochters een huis gebouwd of verbouwd. Het hertenkamp heeft een eigen plaats in zijn hart gekregen. Hier was hij nog niet klaar, evenmin met andere klussen. Op 24 oktober j.l. heeft de crematie in Beuningen plaatsgevonden.

Marietje Willems-Loeffen is geboren op 12 juni 1927 als oudste van een gezin met vijf kinderen te Overasselt en overleden op 19 oktober 2012. In 1950 trouwde zij met Gerrit Willems en zij kregen zeven kinderen. Toen haar man in 1970 verongelukte stond zij alleen voor de zorg van haar kinderen die nog allen thuis woonden. De laatste jaren had Marietje meer verzorging nodig en zij verhuisde naar de Elsthof. Op 23 oktober hebben wij afscheid van



haar genomen in de kerk van Overasselt en begraven bij haar man.

In haar hart bleef **Frieda de Wildt-Jacobs** altijd verbonden met haar geboorteplaats Bergen in Limburg (1 december 1928). Ze beleefde moeilijke oorlogsjaren. Zij trouwde met Theo de Wildt, van wie zij afscheid moest nemen in 2005. Er was een wonderlijke eenheid tussen haar en haar man. Een lieve oma. Een lieve moeder. Ze was dol op haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Langzaam namen haar vermogens af, tot ze stierf in Wijchen op 19 oktober van dit jaar. Wij deden haar uitgeleide in de Antonius Abt in Wijchen op 24 oktober waarna zij werd gecremeerd in Beuningen.

Geboren in Neerbosch in 1923 groeide **Zus Brink-Rossen** op in een hecht gezin. Zij is op 20 oktober 2012 overleden. Zij was altijd voor haar gezin bezig. Bloemen en planten hadden haar belangstelling. Orchideeën waren haar passie. Deze bloem, door haar getekend, als achtergrond op het gedachtenisprentje, symboliseert een mooie vrouw met een elegant voorkomen. De bloem staat ook voor liefde en genegenheid. Na de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.



Als leerling van het Canisius College was het voor **Jan Weetink** (geboren op 18 december 1925) echt zoeken naar zijn bestemming, tot hij zijn beroep ontdekte: hij werd tandarts en was dat met plezier en grote vaardigheid. Hij trouwde met Melanie Ravelli in 1953. Hij hield van kunst, kunstboeken, fotografie, alles wat een lust is voor het oog. Een ruimhartig man, steeds bereid het beste te geven. Op 22 oktober mocht hij zijn leven voltooien en werd hij gehuld in het eeuwig licht. Wij deden hem uitgeleide in de Jozefkerk in Alverna op 27 oktober en hij werd in Beuningen gecremeerd.

Na een kort ziekbed is op 25 oktober 2012 overleden **Annie van Ewijk-Schriever**. Zij was op één na de jongste in een tuindersgezin en heeft daar ook meegewerkt. Zij was moeder van zes kinderen en de trotse oma van zeven kleinkinderen. Na het overlijden van haar man is zij opgenomen in de Weegbree, waar zij een fijne tijd heeft gehad. Moe gestreden, maar omringd door liefde, is zij moedig en rustig heengegaan. Op het feest van Allerheiligen is van haar in de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid genomen.

Op 2 november 2012 is **Arnoldina Kuppen - Arnoldussen** overleden. Zij bereikte de gezegende leeftijd van 100 jaar. Zij is op haar Wijchense geboortegrond

overleden, maar heeft in haar 50-jarig huwelijk met spoorwegman Jo Kuppen op vele plaatsen een plek van leven en werken gehad. Tenslotte was Hees-Nijmegen een plek waar Arnoldina en haar gezin een thuis vonden. Op 8 november 2012 was de uitvaartdienst in de kerk van H. Paschalis Baylon in de Woezik en is zij begraven op het kerkhof van de Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat te Hees-Nijmegen. Moge zij rusten in vrede!

6 november 2012 is **Ben Kroon** overleden na een zware ziekte. Gelukkig konden zijn vrouw Suzette en hij nog samen met familie en vrienden hun 40 jarige bruiloft vieren. Ben was een mens die niet graag op de voorgrond trad, maar zich met nauwkeurigheid en toewijding in werk en hobby graag inzette voor anderen. Naast zijn archivarisschap voor Sociale Zaken bij de gemeente Wijchen heeft Ben met grote bezieling veel gedaan voor de wereld van het klassieke circus. Na de afscheidsviering op 10 november in de H. Antonius Abt kerk te Wijchen hebben wij hem begraven op het kerkhof te Wijchen. Moge hij rusten in vrede!

Vanaf haar geboorte op 11 oktober 1924 tot aan haar overlijden heeft **Toos Toonen-Cornelissen** in de Looistraat in Heumen gewoond. Zij komt uit een gezin met acht kinderen. In 1946 trouwde ze met Theo Toonen en kregen zes kinderen. Door een noodlottig ongeval overleed haar man in 1969 en stond zij alleen voor de zorg van haar kinderen. Vanwege haar gezondheid was dat een zware taak. Op 8 november 2012 is zij toch nog vrij onverwacht overleden. In de kerk van Heumen was de uitvaart en is zij aldaar bij haar man begraven.

Op 10 november 2012 overleed **Thé Peters** van "t Pannenhuis". Hij mocht bijna 88 jaar worden. Hij groeide op met zes zussen om zich heen. Kwajongensstreken waren hem niet vreemd. In mei heeft hij de dag herdacht dat hij 60 jaar getrouwd was met Marietje Verstraaten. Zij overleed in juni. Dit was voor hem moeilijk te aanvaarden. Hij was een man, die beschikte over veel humor en hij was altijd in voor een plagerijtje. Alle kleinkinderen waren dol op hem. Na de uitvaartdienst, in de H. Jozefkerk op Alverna, hebben we zijn lichaam bij zijn vrouw te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op 15 november is overleden **Door Weijdt - van Tienoven** in de leeftijd van bijna 88 jaar. Een gelovige vrouw, een actieve vrouw die er altijd was voor haar gezin, maar ook als vrijwilligster in haar gemeenschap de Antonius Abt te Wijchen en het Wybekokoor in de Elsthof. Door schreef veel dingen van zich af in gedichten, waarin ze haar gedachten en gevoelens verwoordde. Na het overlijden van haar man Henk brak er een moeilijke tijd voor haar

aan, mede door de steeds meer afnemende gezondheid, waardoor ze steeds meer afhankelijk werd van anderen. Op 20 november hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius Abt te Wijchen, waarna wij haar begeleid hebben naar het Crematorium te Beuningen.

Geboren op 1 januari 1940, in de leeftijd van 72 jaar, overleed **Pieta Roeffen-Dinnessen** op 15 november in haar vertrouwde omgeving. Ruim 45 jaar was ze getrouwd met Tony en samen hadden ze twee dochters, Maaike en Ellen. Pieta was een heel zorgzame vrouw, niets kwam haar gezin te kort. Maar ze was ook heel zorgzaam naar de natuur toe. De dieren, de planten, stenen, de zorg voor de tuin. Ze hield van de wandelingen door het bos, de zee, bezoekjes aan het theater. Toen ze de kerk ingedragen werd klonk het getjilp van vogeltjes. Pieta had een enorme engelenverzameling. Ze is nu een engel in het hart van haar man en kinderen. We hebben op 20 november afscheid genomen in de Antonius Abt kerk te Wijchen en haar te ruste gelegd op de begraafplaats.



Op 18 november is in het ziekenhuis overleden **Anny van Kraaij**. Anny groeide op in Bergharen in een warm en zorgzaam gezin. In 1980 trouwde ze en kreeg Cindy en Roel. Na haar scheiding was het hard werken, een zware tijd, maar Anny deed het. Ruim 10 jaar geleden leerde ze via haar werk in de zorg Theo kennen en 'n bijzondere vriendschap ontstond. Na een hartinfarct in 2007 waren er vaker problemen met haar gezondheid. Eind oktober bleek ze ongeneeslijk ziek te zijn. Anny wordt herinnerd als een opgewekt, vrolijk mens. Een warme vrouw, een lieve moeder. We hebben afscheid van haar genomen op 24 november in de H. Annakerk te Bergharen waar ze ook begraven is, vlak bij haar ouders.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Ben Frie
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers
Erma Bernts



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

19 november is **Zuster Beata Paulusen** overleden in de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde op "Portiuncula" in Alverna. De uitvaart was op 23 november waarna de begrafenis volgde op het kloosterkerkhof in Alverna.

Op 20 november is overleden **Toos van Uden** in de leeftijd van 79 jaar. Een lieve en zorgzame vrouw. Trots op haar kinderen en kleinkinderen met wie ze haar leven deelde tot het laatst toe. De laatste jaren van haar leven waren getekend door haar mindere gezondheid. In alle rust is ze daarna ingeslapen. Op 24 november hebben wij afscheid van haar genomen in het crematorium te Beuningen.

Dien de Wildt-Thijssen werd geboren in Neerbosch, op 7 november 1929. Zij is gelukkig getrouwd geweest met haar man Jan. Ze heeft haar beide kinderen een goede jeugd kunnen geven en ze netjes opgevoed. Haar nijverheid, was er altijd: stilzitten was haar vreemd. Maar het verlies van haar man, 25 jaar geleden, maakte haar leven zwaar. De ergste klap was het verlies van haar zoon Peter. Haar zoon Theo haalde haar, toen ze niet meer zelfstandig kon wonen, naar Landgraaf, waar ze op 20 november overleed, 83 jaar oud. Ze werd in Wijchen bij haar man en niet ver van haar zoon begraven op 23 november na het afscheid in de kerk van Antonius Abt.

Na een jarenlange strijd heeft **Wim Pijnappels** zich moeten overgeven en is hij op 20 november 2012 overleden. Hij groeide als zevende kind op in een gezin met elf kinderen. Na alle rijbewijzen behaald te hebben was zijn passie geboren. Altijd op de vrachtwagen op de weg. Zijn grote liefde heeft hij in Duitsland gevonden en samen kregen zij twee kinderen. Op jonge leeftijd moest hij zijn beroep opgeven en heeft het daar moeilijk mee gehad. De uitvaart van Wim was op 24 november j.l. in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna hij op het te ruste is gelegd.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

KERSTMIS 2012



Ik kwam er nooit, tot een paar jaar geleden. Nu vind ik zulke ruimtes heel boeiend. Mensenlevens liggen uitgestald op tafels en schappen. Hoeveel vrouwen hebben thee gedronken uit die oude kopjes? Wat voor bonbons lagen er in die glazen schaaltes? En al die beeldjes en vazen,

welke woonkamer hebben ze versierd? Ik probeer me een beeld te vormen van de mensen achter de voorwerpen, ik zie hun lief en leed, hun gelach en hun tranen. Wat verzamelen we toch allemaal in ons leven! Het is goed dat ze er zijn, de kringloopwinkels, ook ik lever spullen in die ik niet meer nodig heb. En toch ga ik soms kijken of er nog iets moois op de schappen ligt. Hoe kom ik af van het verlangen naar weer iets nieuws? Heel af en toe sta je ineens oog in oog met iets bijzonders. Dat overkwam mij een poosje geleden toen een vriendin mij meetroonde naar een kringloopwinkel in Nijmegen. Verscholen tussen allerlei huishoudelijke artikelen stond een oud boeddha beeld van heel donker hout, ik heb het mijzelf cadeau gegeven. Boeddha zegt dat het leed in de wereld ontstaat door

de verlangens van de mensen naar vergangelijke dingen. En daar wil ik nu juist voor een deel van verlost worden, het moet stiller worden in mijzelf. Dat valt waarachtig niet mee in de laatste maand van het jaar. Soms verlang ik hevig naar mijn kinderjaren toen ik nog in Sinterklaas geloofde. De goede man bracht cadeautjes, maar niet te veel. Zodra hij was vertrokken ging je je verheugen op de kerstdagen, zonder cadeautjes, maar wel met veel sfeer in huis. Wanneer is het uit de hand gelopen en is Kerstmis een commercieel feest geworden? Wat zegt het mijzelf nog in deze tijd? Het ontroert mij nog steeds als ik het ouderenkoor 'Stille Nacht' hoor zingen. Wij naderen allemaal ooit het einde van onze kringloop, het kind in de kribbe is pas begonnen. Ik zet het boeddha beeld naast ons kleine kerststalletje, het heeft zo'n vredige uitstraling dat het zeker een zeer stille nacht zal worden. Dan kunnen de goede gedachten van de mensen weer opbloeien onder de sterrenhemel. Misschien heb ik daarom de boeddha gekocht; hij is de man van de stilte in jezelf, van de stilte in ons allemaal. De stilte waaruit het grote geheim voorzichtig tevoorschijn durft te komen.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl.

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

M. Claes	pastoor	024-6412627
B. Frie	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen • Tel: 024-6412627

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

B. van Dijk	priester	024-6412627
C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Molendijk 3
6634 KE Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

VREEMDELING ONDER ONS



De laatste jaren is er in Nederland in de politiek en in de samenleving veel te doen geweest over vluchtelingen en vreemdelingen. Mensen van buiten en binnen de kerken spanden zich in om voor uitgeprocedeerde vluchtelingen toch een stukje thuis mogelijk te maken; sommige politici en anderen drukten daarover hun onbehagen uit.

Nu kennen alle tijden de ervaring van mensen die in een bepaald land of gebied wonen en werken, maar er niet vandaan komen, mensen die herkenbaar uitheems zijn. Binnen en buiten de Bijbel vind je verhalen van onbehagen daarover, om te beginnen met de Israëlieten zelf. Zo zeer werden zij een factor van belang in Egypte, dat de Egyptenaren het gevoel kregen dat de aanwezigheid van de Israëlieten ten koste van hen ging. Ze namen dan ook harde maatregelen tegen de Israëlieten, die tenslotte de wijk moesten nemen. Dat verhaal is nu bekend als het verhaal van de Uittocht uit Egypte.

Overigens, na Mozes waren de Israëlieten niet alleen maar vreemdelingen die in de hoek zaten waar de klappen vielen. Als inheemse ingezetenen van het Beloofde Land moesten zij op hun beurt rekening houden met de vreemdelingen in hun midden. 'Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte' (Lev. 19,34). Daar stond tegenover dat ook vreemdelingen in de tijd, van de eerste vijf boeken van het Oude

Testament, inzake leven en samenleven evenzeer verplichtingen hadden als de Israëlieten. Toch is de verdeling van rechten en plichten tussen vreemdelingen en ingezetenen niet het enige aandachtspunt voor de Bijbel als het gaat over vreemdelingen.

Eigenlijk wordt een vreemdeling daarin veel meer gezien als een arme in een vreemd land dan een rijke die op reis is. De woorden van Jezus: "Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen" en "Wat gij gedaan hebt voor de geringste van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan" (Mt. 25, 34 en 40) sluiten daar bij aan. In oude papieren over kerk en samenleving komt dit idee terug: de armen in de gemeenschap nemen de plaats van Christus in. In de kloosters met de Regel van Benedictus geldt dat een gast die langs komt, moet worden ontvangen als ware hij Christus Zelf. Deze vorm van gastvrijheid vindt zijn oorsprong in de woestijn. Woestijnbewoners wisten uit ervaring wat reizen in de woestijn vroeg van mensen. Men kon zich goed verplaatsen in zo'n vreemdeling die op weg was. Gastvrijheid was een plicht en een deugd. Abraham ontving zonder het te weten op die manier de Heer (Gen. 18,1 vv). Nu was de opgave van gastvrijheid wel omkaderd: na drie dagen werd de vreemdeling geacht weer verder te trekken. "Gasten en vis blijven maar drie dagen fris" is misschien al een oud gezegde.

Ik denk wel eens: gastvrijheid verlenen en ontvangen is een soort van samenspel. Maar dat vraagt van alle spelers dit: Hou van je medelander als van jezelf, want hij staat op zijn manier net zo in het leven als jij op jouw manier.

Bas van Dijk, pastor



Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in februari 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 januari 2013 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.