

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 3
nummer 1 februari 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



VEERTIGDAGENTIJD EEN WEG VAN VALLEN EN OPSTAAN

**"ALS JE KWETSBAAR BENT, ZIEN MENSEN OOK JE KRACHT.
ALS JE LOUTER KRACHT UITSTRAALT, BOUW JE EEN MUUR OM JE
HEEN..."**

VOOR ELKAAR

*Voor allen die,
monter en gezond,
aan de slag gaan.
Voor allen die
aan den lijve ervaren
hoe kwetsbaar de mens is.
Bid voor elkaar om
staande en gaande te blijven.*

*Voor allen die,
gevraagd benoemd,
het voortouw moeten nemen.
Voor allen die,
hoezeer ook begeistert,
monddood worden gemaakt.
Bid met elkaar om
staande en gaande te blijven.*

*Voor allen die
tegen stroom op werken aan
een menselijke samenleving,
waar het bruist én stil kan zijn,
een drukte van belang en rust;
uitbundig én ingetogen.
Bid elkaar om
staande en gaande te blijven.*

Ingezonden door Jan Bloo

EEN LIEVE, FIJNE COLLEGA IS ER NIET MEER

Tot onze grote schrik en verdriet is op 12 januari 2013 onze lieve collega Marianne Niënhaus na een kort ziekbed overleden.

Na het overlijden van haar man Johan in februari 2008, begon ze in 2010 de draad van het leven weer wat op te pakken en is ze begonnen met vrijwilligerswerk. Ze wilde weer graag iets zinvols gaan doen.

Dit jaar zou het drie jaar geleden zijn dat zij in het pastorieelcentrum is gestart met o.a. het bijhouden van alle kerkelijke boeken, zoals doop-, trouw- en begraafboeken en ook het regelen van de misintenties. Wat later voerde zij ook de voorbereidingsgesprekken met de a.s. bruidsparen, die kerkelijk wilden gaan trouwen. Ook is ze gastvrouw geweest bij de huwelijksvoltrekkingen bij de gemeente Wijchen. Ze deed haar werk altijd met heel veel plezier en passie.

Bedankt Marianne en we zullen je erg missen.

Ton Wiebe en Waldy Nillesen



OM TE NOTEREN

ZONDAG 27 JANUARI 2013

Oecumenische Open-Leurviering in Wamel. Thema "geroepen" voorgangers: Ds Marieke Muijen en pastoor Marc Massaer mmv. Cantorij "De Westhoek" o.l.v. Kees Alblas. Orgelspel: Kees Alblas

29 JANUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

2 FEBRUARI 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

3 FEBRUARI 11.00 UUR

Doopdankviering H. Johannes de Doperkerk Balgoij

12 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

23/24 FEBRUARI IN ALLE KERKEN

Inzamelen levensmiddelen voor Voedselbank Wijchen

26 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

27 FEBRUARI

Parochieële informatieavond Vastenactieproject "Tumia Pamoja" in de Emmanuelkerk Wijchen

28 FEBRUARI 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Vooruitgang: een mythe?" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

2 MAART 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

3 MAART 12.30 – 16.00 UUR

Vrijwilligerscontactactiviteit voor vrijwilligers Antonius Abt(Wijchen) in Zaal Sterrebosch Wijchen

7 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Wat doet techniek met de mens?" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

12 MAART VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

14 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "De maakbaarheid van het leven" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

INLOOPCAFÉ



Ons café is op dinsdagmorgen 12 en 26 februari open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

VERZOENING

OM DE WEG NAAR GOD TE VINDEN

Ieder mens, van welk ras of welke cultuur ook, is tegelijk medemens en verkeert als schepsel in een broze en kwetsbare positie. Elk schepsel beschouwen wij vanuit onze geloofsovertuiging als een gave van God. Daarom verdient ieder mens respect en eerbied en heeft hij recht om te leven en recht op zorg en bescherming.

Bij het woord verzoening denken we in eerste instantie aan het weer tot elkaar brengen van mensen die met elkaar overhoop liggen.

De joodse traditie kent de Grote Verzoendag of Jom Kippoer (de tiende dag van de zevende maand van het joodse jaar) als de dag van openbare boete met allerlei rituelen ter vergeving van de zonden.

In dit artikel gaat het niet zozeer om verzoening met de medemens - hoe belangrijk ook -, maar om verzoening met jezelf, met je eigen persoon als breekbaar en beperkt wezen. Die broosheid en die kwetsbaarheid ervaren we bijna dagelijks in onze machteloosheid en afhankelijkheid. Als een ernstige ziekte ons dwingt om het bed te houden en ons over te geven aan intensieve medische zorg, kunnen we niet anders doen dan wachten en geduld hebben. Dat gevoel van machteloosheid zullen we in stilte moeten verdragen.

Dit is maar één van de vele voorbeelden die zijn op te sommen. Of het nu gaat over een hulpeloos kind dat verzorging nodig heeft, een bejaarde die niet meer in staat is zichzelf te verzorgen of iemand die na een ernstig ongeluk maanden moet revalideren.

Hoevelen lopen er in onze samenleving niet 'gestigmatiseerd' of getraumatiseerd rond. Hun lichamen zijn getekend met de wonden van fysiek en geestelijk lijden. Via de media worden we er dagelijks mee geconfronteerd, dichtbij en veraf. We moeten er wat aan doen. Dat nemen we ons steeds weer voor, maar misschien moeten we in alle eerlijkheid zeggen, dat tekorten en pijn horen tot ons gebroken bestaan.

Pas als we werkelijk ervaren dat we leven van de zorg en de barmhartigheid van anderen, ontdekken we het geschenk van de liefde van onze medemens en van God, onze Schepper. Dat gebeurt niet door veel televisie-kijken en internetten, maar eerder in de afzondering, in

de verborgenheid, liggend in het ziekbed, eenzaam in een bejaardenwoning of wandelend in de bossen of langs het strand. Je leert jezelf ontdekken zoals je bent, je durft open te staan voor God en in alle hulpeloosheid te bidden: "Heer, hier ben ik".

Onze zoektocht naar God gaat door onze eigen werkelijkheid heen, door de werkelijkheid van onze emoties en angsten, onze pijn, ons verdriet, onze jaloezie en woede. We moeten onze passies en driften onderzoeken om de weg te vinden naar onze innerlijke bron, zegt Anselm Grün (1945), benedictijner monnik van de abdij Münsterschwarzach in Duitsland. Hij pleit in zijn vele publicaties voor verzoening met de troebele bronnen in ons bestaan om de weg naar God te vinden.

"Ik moet het gesprek aangaan met mijn ergernis, mijn jaloezie en mijn angsten, ik moet mijn depressie onder ogen zien. Wat willen ze mij zeggen? Ik moet me verzoenen met mijn angst.

Als ik haar toelaat, kan de angst mij tot mijn innerlijke bron leiden. Als ik bang ben voor het oordeel van andere mensen, dan kan ik me afvragen: hoe definieer ik mezelf? Ben ik afhankelijk van het oordeel van mensen of uiteindelijk van God? Als ik bang ben voor ziekte en dood, geef

ik het toe: ja, ik zal sterven. Maar ik zal het Rijk van God binnengaan. Dan leidt de angst mij tot de diepere laag, daar naartoe waar God zelf in mij woont. Daar waar God is, kan ik het huis van mijn leven op vaste grond bouwen. En daar borrelt een bron waaruit ik kan putten zonder uitgeput te raken. Het is geen bittere bron, maar de heldere bron van de goddelijke liefde", aldus Anselm Grün.

Geen gemakkelijke opgave. We zullen ons doel alleen bereiken door op weg te gaan en met kleine stapjes de berg op te klauteren. Gebed, meditatie en rust kunnen ons daarbij helpen. Elke kleine zelfoverwinning is een bemoediging om door te gaan. Als we op zoek gaan naar God, moeten we ons verzoenen met onze medemens, met de natuur, maar bovenal met onszelf. Jezus Christus is daarbij ons grote voorbeeld. Hij heeft laten zien, wat verzoening met eigen pijn en verdriet betekent. Met recht kon Hij zeggen: "Wie Mij ziet, ziet de Vader." Hopelijk ervaren we in het voetspoor van Jezus - vroeg of laat - God als drijvende kracht en inspiratiebron in ons leven.

Koos Leemker



IN GESPREK MET ...

In gesprek met Liza Matijssen en Piet Hendriks. Deze twee personen organiseren dit jaar vanuit het parochiebestuur de actie Kerkbalans. Er zijn aparte informatiebrochures (flyers) gedrukt en breed verspreid binnen de parochie.

WAAROM IS DE AANPAK DIT JAAR ANDERS?

(Piet) De parochie heeft de laatste jaren een terugloop van de inkomsten. We willen proberen meer mensen te bereiken en hen op een goede en mooie manier te informeren over de financiën van de parochie.

(Liza) Lang niet iedereen krijgt een acceptgirokaart en er waren ook veel mensen die wel een acceptgirokaart kregen maar er niets mee deden. De flyer is een manier om extra aandacht te trekken.

WAT STAAT ER ZOAL IN DE FLYER?

(Liza) In de flyer staat duidelijk dat het geld niet alleen in Wijchen blijft, dat er ook grote uitgaven voor de omliggende dorpen zijn. Bij veel mensen in die dorpen is na de fusie toch het idee blijven hangen dat het geld naar Wijchen gaat. Daarom is dat artikel over de uitgaven voor de kerkgebouwen opgenomen. We laten zien dat aan alle twaalf gemeenschappen wordt gedacht. Overal branden kaarsen, overal is er licht, overal is het warm, niemand hoeft in de kou te zitten.

MOET ELKE KERKGEMEENSCHAP ZIJN EIGEN BROEK OPHOUDEN?

(Liza) We gaan uit van het solidariteitsprincipe. Er zijn misschien wel geloofsgemeenschappen met minder inkomsten dan uitgaven, maar daar wordt op dit moment nog niet naar gekeken. We kiezen er voor zoveel mogelijk de lasten gezamenlijk te dragen.

(Piet) Maar als we in de toekomst het financieel niet meer rond kunnen krijgen, dan moeten er keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een grote restauratie in deze tijd van dalende kerkgang en betrokkenheid zal vooral de vitaliteit van de kerkgemeenschap in beschouwing worden genomen om te komen tot een verantwoord besluit.

WORDEN BIJ HET BEPALEN VAN DE VITALITEIT OOK DE FINANCIËN BEKEKEN?

(Liza) Vitaliteit en financiën zijn twee verschillende dingen. Vitaliteit hangt vooral af van

kerkbezoek, sacramenten en de beschikbaarheid van vrijwilligers en werkgroepen. Daarnaast staan de financiën: de organisatie moet wel betaald kunnen worden.

(Piet) Inkomsten kunnen een rol gaan spelen. Als er zeer weinig aan collectes, misintenties of kerkbalans binnen komt en er geen uitvaarten meer zouden zijn, als er helemaal geen deelname meer zou zijn, dan is er ook geen vitaliteit meer.

WAAROM NOEMEN JULLIE GEEN RICHTBEDRAG?

(Liza) We willen geen richtlijn of vast percentage van het inkomen noemen, we willen het vooral aan de mensen zelf overlaten wat ze willen en kunnen geven. Met de folder hebben we geprobeerd inzicht in de inkomsten en kosten te geven en hiermee gezinnen te stimuleren deel te nemen aan de actie. We hopen dat de mensen het zo lezen.

(Piet) In de flyer staat ook dat men het bedrag van kerkbalans van de inkomstenbelasting mag aftrekken. Als je het notarieel vastlegt dan kun je zelfs het hele bedrag aftrekken.



MAAR VEEL MENSEN ZITTEN KRAP BIJ KAS.

(Piet) De flyer laat zien dat de parochie afgelopen jaar flink bezuinigd heeft, maar de inkomsten lopen ook terug. We kunnen er heel trots op zijn dat we nog steeds de organisatie en de financiën overeind kunnen houden. Verhoudingsgewijs staat onze parochie er nog redelijk voor. Terwijl je overal

hoort en leest over sluiting van kerken, enorme leegloop en vertrek van vrijwilligers, valt het bij ons in de parochie nog mee.

(Liza) Ondanks de crisis hopen we dat de kerken zoveel mogelijk open kunnen blijven. Het zou heel jammer zijn wanneer we over enkele jaren nog maar een paar kerken zouden hebben. Omdat we al een fusieparochie zijn is de druk om nu kerken te sluiten minder. Als we naar het bisdom kunnen verantwoorden dat dit in onze visie niet nodig is, dan kunnen ze open blijven.

WAAROM GAAT DE VOORKEUR UIT NAAR INTERNETBANKIEREN?

(Piet) Als parochianen via internet geld overmaken aan de parochie zijn de kosten hiervoor minimaal. Voor overboekingen per acceptgirokaart brengt de bank ons per transactie € 1,25 in rekening.

(Liza) Machtigingen kosten ook geen extra geld. De machtigingskaart staat in de flyer en in de Apostelbode.

(Liza en Piet) We hopen dat de mensen de flyer goed lezen en zien waaraan het geld wordt besteed. Er wordt in onze parochie heel veel gedaan, maar dat brengt ook veel kosten met zich mee.

Piet en Liza, bedankt dat jullie in deze drukke tijd mee wilden werken aan een interview.

Theo van der Weegen

ACTIE KERKBALANS 2013

ACTIE KERKBALANS 2013: WAT IS ONZE KERK U WAARD?

Om u extra te informeren waar de opbrengsten van de kerkbalans aan zijn besteed in de parochie hebben we een flyer gemaakt die u in januari heeft ontvangen. In deze flyer geven we u inzicht in de inkomsten en uitgaven van onze parochie.

Het belangrijkste punt in onze parochie is om de pastorale zorg te blijven verbeteren voor iedereen. Naast de pastorale zorg is het van groot belang om de gebouwen goed te blijven onderhouden en er voor te zorgen dat de financiële situatie gezond blijft. Met uw hulp willen het pastoresteam en het parochiebestuur ook in 2013 hieraan blijven werken.

HOE KUNT U MEEDOEN MET ACTIE KERKBALANS?

Op verschillende wijze kunt u meedoen. Onze voorkeur gaat uit naar doneren via internetbankieren op rekeningnummer 13.54.63.459 t.n.v. Parochie de Twaalf Apostelen o.v.v. Kerkbalans 2013 en eventueel uw geloofsgemeenschap erbij vermelden. Wilt u gebruik maken van een acceptgirokaart kan dit ook met dezelfde vermeldingen, maar dat brengt extra kosten met zich mee voor de parochie. U kunt ook de machtigingskaart bij dit

artikel invullen en opsturen naar het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen. Wilt u liever een contante bijdrage geven, dan kan dit in een envelop in de brievenbus van het Parochie Centrum of in de brievenbus van uw geloofsgemeenschap. De opbrengst van Actie Kerkbalans wordt gepubliceerd in de Apostelbode. Voor vragen kunt u mailen naar: kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of met de plaatselijke contactraad. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Liza Matijssen en Piet Hendriks
Portefeuillehouders Actie Kerkbalans



KERK-BALANS
2013

De Twaalf
Apostelen

Parochie De Twaalf Apostelen | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen | kerkbalans@detwaalfapostelen.nl | Rabo 13.54.63.459

M A C H T I G I N G S K A A R T

KERK-BALANS

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van Parochie De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen om van zijn/haar bankrekening girorekening _____ een bedrag af te schrijven voor de actie Kerkbalans

ten name van: _____

adres: _____

postcode en plaats: _____

€ _____ per jaar per half jaar per kwartaal per maand

Datum: _____ Handtekening: _____

Bovenstaande kaart kunt u opsturen of afgeven bij uw eigen kerk of het Parochiecentrum.

STICHTING VOEDSELBANK WIJCHEN E.O.



INZAMELING LEVENSMIDDELEN TEN BEHOEVE VAN DE VOEDSELBANK

Voedselbank Wijchen en Omstreken (Beuningen) is lid van de Nederlandse Voedselbanken en wij verstrekken iedere week een voedselpakket aan

mensen die heel weinig inkomen overhouden om van te leven. Het basispakket halen we iedere week in Arnhem bij onze regionale afdeling, wij vullen het pakket aan met brood, groenten, melk etc. Deze levensmiddelen krijgen we o.a. door inzameling van kerken, bij supermarkten en van lokale ondernemers en agrariërs.

We willen u nogmaals bedanken voor de grote opbrengst die u in het najaar 2012 voor ons meegebracht heeft.

In 2013 zullen veel mensen ontslagen worden, wij kunnen alleen maar hopen dat al die mensen weer snel werk vinden. Maar voor degenen bij wie dat niet lukt zullen wij proberen dat pakket iedere week te geven, zolang we dat logistiek kunnen. Daarvoor hebben we wel weer uw hulp nodig. Als u het kunt missen geef dan een van onderstaande houdbare levensmiddelen af in uw kerk, zodat we samen zorg dragen voor de mensen die heel weinig hebben.

In het weekend van 23/24 februari 2013 aan het begin van de Veertigdagentijd worden er in de kerken van parochie "De Twaalf Apostelen" wederom levensmiddelen ingezameld. Wij hopen dat wij weer op u mogen rekenen.

Artikelen waaraan behoefte is zijn:

- Pasta's en rijst
- Maaltijdsauzen en mixen, juspoeder
- Harde groenten (koolsoorten) en onrijp fruit
- Soepen, bouillon (blik, pot)
- Groenteconserven en pureepoeder
- Zuivelproducten (houdbaar), vooral met houdbare melk
- Oliën en vetten
- Koffie, thee en zoet broodbeleg
- Sojaproducten in beperkte mate

Wilt u ons financieel steunen
hieronder onze gegevens:
Voedselbank Wijchen en omstreken
Postbus 151 6600 AD Wijchen
Telefoon: 06-27896871
info@voedselbankwijchen.nl
www.voedselbankwijchen.nl

Bankrekening 1171.68.467 / KvK 09155899

Heeft u goederen voor ons op een ander tijdstip dan de aangekondigde dagen, bel dan naar 024-6423074

1969-2013



In memoriam
Jan-Willem Bökkers
Een betrokken en enthousiast parochiaan is ons plotseling overleden. Jan Willem is in onze parochie met veel enthousiasme dirigent geweest van verschillende

koren. Hij was graag gezien door iedereen in de parochie en binnen zijn koren. Hij wist koorleden mee te krijgen en koren naar een hoger niveau te brengen. Daarbij gebruikte hij ook veelvuldig zijn gitaar. De koren en de kerkgangers waren positief over zijn werk. Rond de zomer 2012 gaf Jan-Willem aan, zijn tijd anders te willen gaan gebruiken, hij wilde gaan optreden in theaters en wilde zijn werk als molenaar uitbreiden. Jammer voor de parochie en de koren, maar heel begrijpelijk.

Jan-Willem heeft er samen met zijn vrouw Kitty voor gezorgd dat op Maria Hemelvaart, 15 augustus, de Mariaprocessie naar de molen weer in ere is hersteld. De processie wordt afgesloten met een buitenviering op de Molenberg. Veel parochianen hebben hier inmiddels aan meegedaan en het is nu al weer een traditie geworden. Wij hebben Jan-Willem erg gewaardeerd en wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte met het leed dat hen zo plotseling is overkomen.

Pastoresteam en parochiebestuur

GEBED

(aangeleverd door een parochiaan: "Toepasselijk gebed, ook voor deze tijd".)

Goede Vader in de hemel,
met vertrouwen komen wij tot U aan de hand
van onze lieve moeder Maria:
Zovele vaders kunnen geen werk meer vinden,
zovele moeders hebben voor hun kinderen
geen voedsel en kleding meer.
we bidden U, ontferm U over hen en over allen
die in nood verkeren.
Vergeef aan alle mensen hun zonden, scheld
hun de verdiende straffen kwijt
en vergeef hun al wat ze naar ziel en lichaam
nodig hebben, door Christus onze Heer.

Amen.

Verlosser van de wereld, redt het Christendom.

KERSTPAKKETTENACTIE 2012

Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding of uitvoering van onze jaarlijkse kerstactie hartelijk dankzeggen: mensen (organisaties) die adressen opgaven, die de inhoud van de pakketten hebben meebepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes hebben bezorgd. Al deze vrijwilligers: hartelijk dank, zonder jullie hulp is het niet mogelijk een dergelijke actie te organiseren.

Dit jaar ging het om 246 pakketten en 182 attenties in de vorm van een bloemstukje.

Er waren dit jaar zoveel aanmeldingen dat Bert Oosterveer (actie 'Geef Frans een kans') op ons verzoek bijgesprongen is. Hij zorgde ervoor dat er op onze bezorgdag 18 pakketten klaar stonden, zodat wij alle aangemelde gezinnen een pakket konden bezorgen.

Op deze wijze begint de samenwerking vorm te krijgen. Onze dank gaat dus ook uit naar Bert en zijn medewerkers, die voordat hun eigen actie gevoerd werd reeds pakketten voor ons klaargeemaakt hadden.

Daarnaast eveneens onze hartelijke dank aan allen die onze actie financieel gesteund hebben, via collectes, Antoniusbrood, enveloppen met inhoud en onze bankrekening (en daar waren flinke bedragen bij!), zonder hun bijdragen is het evenmin mogelijk zo iets te organiseren! Het is hartverwarmend dat zovelen zich hebben willen inzetten voor onze actie.

Anna Verlouw, werkgroep kerstactie

VORMSEL

Presentatieviering vormsel Wijchen - Alverna

Wanneer: 24 februari, 11.00 uur
Locatie: Antonius Abt kerk te Wijchen

Op zondag 24 februari stellen de vormelingen van dit jaar zich voor tijdens de presentatieviering.

Tijdens deze viering worden ook de projectmappen uitgedeeld.

Natuurlijk nodigen wij iedereen uit om bij de presentatieviering op 24 februari aanwezig te zijn.

De vormselwerkgroep

FRANCISCUS IN HET VOLLE LICHT

Net voor de kerstdagen is de verlichting aangesloten bij het Franciscus- en Vogelreliëf in de parochietuin naast het parochiecentrum. Daarmee is het hele project afgerond en kan de parochiegemeenschap en ook de Wijchense bevolking weer jarenlang genieten van dit prachtige kunstwerk op zijn nieuwe locatie. Ook 's avonds staan Franciscus en de vogels in het volle licht.

Langs deze weg willen wij alle werkers aan de reliëfs, in het bijzonder de architect Rob Holthuisen, en iedereen die financieel heeft bijgedragen aan de realisering van deze herplaatsing hartelijk danken. Tevens willen wij de Gemeente Wijchen in deze dank betrekken, waarmee wij de afgelopen jaren constructief hebben samengewerkt en die de uitvoering van de plannen financieel mogelijk heeft gemaakt.

Het monument is bovenal een aanwinst voor de parochie. Neemt u even de moeite het te bewonderen, overdag maar ook in de avond als de verlichting brandt.

De werkgroep van parochie De Twaalf Apostelen
Koos Leemker
Piet Oosterhout
Jan van de Zande



SCHIJN BEDRIEGT?

Als ik dit schrijf is het buiten 10 graden. Menigeen zal blij zijn met deze temperatuur, geen sneeuw, geen vorst. De dagen worden langer. We beginnen stiekem al uit te zien naar het voorjaar. Maar schijn bedriegt. Het kan nog flink winter worden. Schijn bedriegt, u kent die uitdrukking wel. Daarbij denk ik terug aan Kerstmis, God die naar mensen kijkt, Licht dat over ons is opgegaan. Er heerst een mentaliteit die denkt, dat het alleen maar schijn is. Een emotionele uitbarsting van verlangen. Als dat zo is, dan hebben we alle hoop verloren.

In dit verband denk ik aan het feit, dat er veel parochies, die al honderden jaren alles hebben overleefd, opgeheven worden en kerken gesloten worden. Ik weet ook wel, dat het er niet goed uitziet voor parochies en kerken om staande te blijven, maar getallen en economisch denken kunnen niet alles bepalend zijn. Getal en geld alleen kunnen bedrieglijk zijn, er is ook hoop en geloof nodig als de grote kracht voor verandering. Als het alleen kerkgangers zijn, die geloven in de liefde en de vrede van God, dan houd een geloofsgemeenschap vanzelf op.

Maar schijn bedriegt, ik denk, dat er in een geloofsgemeenschap veel meer mensen zijn, die willen leven in het geloof en de hoop van de vrede en de liefde, waar het Kind van Bethlehem, Jesus, de boodschapper van is, ook al beleven zij dat om allerlei redenen niet meer in de kerk, in de liturgie. Mensen zien uit naar een toekomst waar het leven lichter wordt, liefdevoller voor iedereen, maar door de verwarring in de samenleving en de starheid van kerken blijven zij alleen staan. Ik geloof niet, dat het schijn is, die bedriegt. Het is alleen de grote vraag, hoe we daarin elkaar van dienst kunnen zijn, hoe we dat vorm kunnen geven. Wat ik wel weet, is dat wanneer een geloofsgemeenschap, al is die nog zo klein, wordt opgeheven en hun kerk gesloten wordt, voor al die mensen God uit het dorp, uit het beeld verdwijnt. Ik hoop maar dat geloof de inspiratiebron blijft om elkaar en de velen, die aan de rand staan bij de hand te houden, en in geloof en hoop wegen te vinden om samen die christelijke gemeenschap te zijn, die altijd van groot belang is geweest in een dorp, in een samenleving.

Jos van Minderhout

WEEK VAN BIDDEN MET DE BIJBEL

GEBEDSWEEK IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Van zondagavond 17 tot en met zaterdagavond 23 maart wordt in het parochiecentrum (Oosterweg 4, Wijchen) een parochiële bezinningsweek aangeboden. Tijdens de openingsbijeenkomst op 17 maart krijgen de deelnemers een inleiding over de techniek van het bidden met een Bijbeltekst en besteden daarna elke dag een half uur aan een meditatief gebed thuis of op een inspirerende plaats. Elke avond wordt in het parochiecentrum een gesprek gevoerd met een persoonlijk begeleider, die dan telkens de Bijbeltekst voor de volgende dag aanreikt. Op 23 maart is er een slotbijeenkomst.

Behalve door pastoor Martin Claes en pastor Ben Frie SJ zal er begeleiding worden aangeboden door een team dat voor deze gelegenheid speciaal wordt samengesteld. Het is een oefening in bidden met de bijbel, die het eigen geloofsleven kan verdiepen met het oog op de daaropvolgende Goede Week. Opgave is mogelijk bij de eerstaanspreekbare in uw geloofsgemeenschap.

 **WERELD
WINKEL**
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

VAN ETHIOPIË TOT SRI LANKA: KAARTEN VOOR HET NIEUWE JAAR

Handgemaakte batikkaarten uit Sri Lanka. Vanuit een atelier in de stad Negombo, gebruikt Indira Tibblin (55) gerecycled materiaal als oude sari's, theezakjes en jute om de batikkaarten te maken. De batikkaarten worden bewerkt met lapjes gebatikte sasisstof of jute, geborduurde afbeeldingen, lovertjes en siersteken. Per kaart zijn ze wel een uur bezig.

Naast de batikkaarten hebben wij ook bananenbladkaarten in haar assortiment. Deze bijzondere kaarten zijn van verschillende delen van bananenbomen gemaakt. De bladeren van de boom worden gedroogd, gebakken en gestreken om verschillende effecten en kleuren te krijgen.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972.
info@wereldwinkelwijchen.nl

BEDEVAART BEAURAING



In 2012-2013 vieren we de 80^e verjaardag van de verschijningen. N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis.

De bedevaart van 27 t/m 30 april 2013 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond en Westerhoven. Programma: dagelijkse vieringen, ontspanningsavonden met optredens, tentoonstelling, DVD waarin een zienster zelf vertelt over de verschijningen, kruisweg, boeteviering, Mariawake met handoplegging, Mariaal museum, winkelen, bezoeken van graven van vier zieners, toeristische route. De vieringen op 28 april zijn m.m.v. MarieChristien. Na de vieringen is een feestelijk show van MarieChristien. Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen. Reissom voor de meerdaagse bedevaart is € 265,- (gewone zitplaats bus). Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het Rode Kruis te betalen.

De dagbedevaart op zondag 28-4-2013 heeft de opstapplaatsen Alverna, Nijmegen, Helmond, Asten, Eersel, en grensovergang Bergeijk. De verschillende vieringen op 28 april zijn m.m.v. een koor uit Mill en MarieChristien en u krijgt de persoonlijke zegen met het H. Sacrament. Vertrek uit Beauraing om 16.00 uur. De reissom is € 30,- p.p.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. "Dat men hier op bedevaart kome." Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:
Mw Aarts, Groenewoudseweg 37, 6603 DG Alverna,
024- 6416975 of het pelgrimssecretariaat
mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel,
0497-682296, rinasenders@hetnet.nl,
website <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/>
Opgave tot zes weken voor de bedevaart

VASTENAKTIE 2013

In de periode van 13 februari 2013 tot en met 31 maart 2013 wordt de jaarlijkse Vastenactie gehouden. Onze parochie doet dit jaar weer mee aan de Vastenactie en heeft zoals gebruikelijk de laatste jaren een eigen project gekozen. Het motto voor onze actie dit jaar is: "EVEN AANDACHT VOOR TUMIA PAMOJA". Tumia pamoja betekent Samen delen.

De Ujamaa basisschool ligt in de buurt Lindi in Kibera de grootste sloppenwijk van Kenia. Veel kinderen op deze school zijn wees. In Lindi is maar één basisschool en door gebrek aan ruimte en geld kunnen veel kinderen helemaal niet naar school. Ook is er nauwelijks lesmateriaal en zijn er geen voorzieningen zoals toiletten en schoon drinkwater. We willen de kinderen in deze buurt graag een kans geven op een betere toekomst. Dat doen we door het aankopen van klaslokalen, voorzieningen zoals toiletten en watertanks en de aankoop van lesmateriaal. Hiermee kan het onderwijs verbeteren en kunnen er meer kinderen naar school. De aanleg van watertanks is zelfs goed voor de hele buurt want ook anderen kunnen daar dan gebruik van maken en dat betekent heel veel voor deze gemeenschap.

Help ons ook mee om deze kinderen een kans te geven op een betere toekomst!!!!

Met uw gift willen we voor een arme basisschool in de sloppenwijk Kibera in Kenia:

- Klaslokalen kopen en inrichten
- Sanitaire voorzieningen en
- watertanks aanleggen
- Lesmateriaal kopen.

U kunt de voortgang van het project Tumia Pamoja volgen op de website www.ghettoexposed.nl

Op woensdag 27 februari 2013 wordt er een parochiële informatieavond gehouden in de Emmanuelkerk, Homberg 2537, te Wijchen, naast het Achterom. Op deze avond zal door de project-aanvrager mevrouw Suzie van Geenen nadere toelichting op dit project worden gegeven. Zij is regelmatig werkzaam in de genoemde sloppenwijk en zij kan er veel over vertellen en mooie foto's laten zien. Wij nodigen u allen van harte uit om deze informatiebijeenkomst bij te wonen.

In de volgende Apostelbode zal nog meer informatie over de organisatie van de Vastenactie vermeld worden. Nieuwe collectanten zijn van harte welkom. Meld u aan door een briefje te doen in de brievenbus van de verschillende pastorieën.

Namen de parochiële werkgroep " Vastenactie",
Pastor Hennie Witsiers



H. VICTOR - BATENBURG

Er zijn geen berichten van de gemeenschap Batenburg binnen gekomen.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

DOOPDANKDIENST

De afgelopen jaren zijn er verschillende kinderen gedoopt in de kerk van Balgoij. Uit dankbaarheid luiden wij dan de klokken en wij hangen een doopschelp op waarop de naam van de dopeling staat geschreven.

Op zondag 3 februari om 11.00 uur vieren wij als geloofsgemeenschap van Balgoij samen met de gezinnen die vanaf Kerstmis 2010 een kind hebben laten dopen in Balgoij een dankdienst. De ouders krijgen dan ook de doopschelp van hun kind mee naar huis.

Met broederlijke groeten,
pastor Aloys van Velthoven



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Bij de start van de Advent is in de parochie op 30 november de film The Way vertoond. Pastor Ben Frie verzorgde in de Emmanuelkerk een meditatieve inleiding bij deze film over de belevenissen van vier totaal verschillende mensen die vanaf de Frans-Spaanse grens naar Santiago de Compostella trokken. Het was een prima avond die door de aanwezigen op verschillende manieren werd beleefd, omdat je op verschillende manieren naar de film kon kijken.
- Verder kunnen we ook heel tevreden terugkijken op mooie vieringen tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling. Op kerstavond zagen we het Pallaskoor weer terug, maar wel samen met New Voice uit de Woezik.
- Vanuit de contactraad is geprobeerd om de overkapping voor de kerk weg te krijgen. Op die manier zouden jongeren minder prettig kunnen schuilen en daardoor ook voor minder rommel kunnen zorgen. Maar de gemeente, van wie de overkapping eigendom is, wil hieraan niet meewerken.
- Op de zaterdagen 2 februari en 2 maart zijn er Ontmoetingsvieringen om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert in 2013 op 19 maart en 21 mei. We beginnen steeds om 20.00 uur.

Tini Poos

HET ZILVEREN JUBILEUM VAN MARION ELING

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat Marion 25 jaar lid en voorzitter is van onze kerkraad/contactraad. Ooit bestonden er roosters van aftreden en een maximale zittingsduur. Dit alles is aan haar voorbijgegaan. Nu zou je kunnen zeggen

dat vrijwilligers voor deze functie niet staan te trappelen en dat het aantal vrijwilligers sowieso terugloopt, maar dat zou haar absoluut tekort doen.

In en na de viering van oudjaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit jubileum. Op zondag 30 december hebben we haar ondanks het wat sombere weer in het zonnetje gezet. Het was op deze dag al apart, dat Marion totaal niet in de gaten had, wat haar boven het hoofd hing.

In de verkondiging hebben we haar toegeproken. We hebben haar als een ware Maria neergezet en dat vooral in de rol van moeder van (de) Emmanuel. Daarmee hebben we uitdrukking proberen te geven aan de manier waarop zij zich inzet voor de Emmanuelkerk en dan vooral met de mensen die daar op de een of andere manier bijhoren. Haar betrokkenheid bij alles wat er gebeurt en de belangstelling voor de mensen is groot. Natuurlijk kan zij het niet alleen. Al die andere vrijwilligers zijn ook hard nodig, maar zij is degene die het schip vakkundig op koers houdt.





Aan het einde van de viering hebben we (contactraad en stuurgroep) Marion toegezongen en namens de kerk een bloemetje aangeboden. Vervolgens was er thee en koffie met enkele lekkernijen die bij een jaarwisseling passen. We hebben Marion vanuit contactraad en stuurgroep een cadeau aangeboden. Dat was een steen en nu eens eentje die niet zwaar op de maag ligt. Marion beeldhouwt graag en kan op die manier met haar inspiratie voor een nieuw kunstwerk zorgen.

We kijken voldaan terug op deze dag en meer nog op de 25 jaar. We hopen dat Marion zich nog lange tijd kan inzetten voor onze kerk die zij ook als herberg wil zien. Of deze gouden kracht haar gouden jubileum zal mogen meemaken, weten we niet. De kans is natuurlijk niet heel groot. Daarom willen we graag per dag doorgaan onder de vleugels van onze moeder van (de) Emmanuel.

Namens contactraad en stuurgroep, Tini Poos



BIJZONDER, VERRAST EN DANKBAAR

De oudejaarsviering in Emmanuel heb ik altijd als bijzonder ervaren.

Dat was vooral de verdienste van Pastor Jo Verbruggen die op zijn heel eigen manier het gevoel van een hechte gemeenschap kon oproepen, wat nog versterkt werd doordat de koren dan samen zongen. Een "goei" gevoel, zoals hij dat kon zeggen, een Emmanuelgevoel! Na zijn overlijden hebben we dat vorig jaar geprobeerd voort te zetten.

Ook dit jaar had de oudejaarsviering weer een bijzonder karakter.

Een emotionele overval was het voor mij toen, tijdens de viering, de secretaris van de contactraad, Tini Poos, het woord kreeg van de pastor en prijzende woorden sprak over en tegen mij, omdat ik nu 25 jaar voorzitter ben van deze raad, die in het begin nog parochieraad en daarna heel lang kerkraad heette.

De verrassing werd nog groter toen, aan het eind van de viering alle stuurgroep- en contactraadleden samen met pastor Hennie nog een loflied zongen, gevolgd door applaus van de kerk-gangers. Ik moet zeggen

dat ik er erg ontroerd door was. Daarom: dank je wel stuurgroep, contactraad, Emmanuel- en Pallaskoor en iedereen die hieraan meegewerkt heeft en natuurlijk ook dank voor de bloemen, de kei en de bon. Maar vooral dankjewel voor deze mooie verrassing die voor mij echt uit de lucht kwam vallen, als een warme deken!

25 jaar voorzitter, een kwart eeuw, dat blijf je natuurlijk niet zomaar, ook niet als er in al die jaren geen opvolger gevonden kan worden. Het geheim zit dan in de gemeenschap zelf, in de groep mensen die vrijwillig allerlei taken verrichten waardoor we kunnen blijven bestaan. Mijn grote dank gaat dus uit naar alle vrijwilligers die in die afgelopen 25 jaar gewerkt hebben voor de Emmanuelkerk. Jullie zijn de echte steunpilaren van de geloofsgemeenschap. Ik hoop dat we het samen nog lang kunnen volhouden.

Marion Eling-Huls



LUIDEN ANGELUSKLOK

Volgens katholieke traditie werd vroeger drie maal per dag het Angelus Domini (De engel des Heren) gebeden. Het gebed werd aangekondigd door het luiden van de klok. De angelusklok in onze kerktoren luidt ook nu nog 3 keer per dag voor een oproep tot gebed, namelijk in de ochtend om 6.30 uur, 's middags om 12.00 uur en bij aanvang van de avond om 18.30 uur. Binnenkort zal de klok 's ochtends drie kwartier later gaan luiden, dus pas om 7.15 uur. 's Middags blijft 12.00 uur en 's avonds een half uur vroeger, dus om 18.00 uur.



VASTENMAALTIJD IN OVERASSELT

Voor de vierde keer organiseert de werkgroep MOV van Heumen, Overasselt en Nederasselt weer de bekende vastenmaaltijden.

Deze worden gehouden op de vrijdagmiddag, te beginnen op 15 februari 2013, om 18.00 uur op de pastorie van Overasselt.

Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen. Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het project van dit jaar: Tumia Pamoja in Kenia.

Inschrijven kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via mev. Loes Bloo.

De coördinatie is in handen van mw. Loes Bloo, tel. nr. 6222884.

Inlichtingen bij Leo van Oss, tel.nr. 3582811.

Leo van Oss



een vastenmaaltijd uit 't verleden

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN: AFSCHEID EN OPROEP

In de gezinskerstviering van 24 december j.l. heeft pastor Van Velthoven afscheid genomen van twee vrijwilligers die er vele jaren voor hebben gezorgd dat in Overasselt de gezinsvieringen op rolletjes liepen: Maria van Haren-Arts en Annie Roelofsen.

IN MEMORIAM PIET TAX

Op 18 december 2012 is Piet Tax overleden. Piet is 40 jaar collectant geweest in onze geloofsgemeenschap. Daarnaast is hij verscheidene jaren actief geweest als telefoonwacht voor onze voormalige Maaskantparochie op het parochiecentrum in Overasselt.

Bedankt Piet voor je trouwe inzet voor onze geloofsgemeenschap!

Wij wensen zijn vrouw Mientje, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

contactraad Heumen

Maria en Annie hebben turbulente tijden meegemaakt. Zij kampten zowel met het probleem dat er, zoals op de meeste plaatsen, periodes waren dat er weinig belangstelling was voor deelname aan het kinderkoor, als dat het moeite kostte om een nieuwe dirigent te vinden. Sinds enkele jaren is er helaas geen kinderkoor meer. Toch wisten Maria en Annie, samen met hun collega's in Heumen en Nederasselt, ervoor te zorgen dat de gezinsvieringen in Overasselt op gepaste wijze, meestal met samenzang, doorgang konden vinden. De contactraad heeft bewondering voor hun volharding en is beide dames zeer dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verzet.

De afgelopen tijd hebben Maria en Annie zich ervoor ingespannen om een opvolger te vinden. Helaas is dat niet gelukt. Dat betekent dat er momenteel een vacature is in de werkgroep, die nu alleen nog uit mensen uit Heumen en Nederasselt bestaat. Pastor Van Velthoven neemt voorlopig de honneurs waar voor Overasselt. Dat wil zeggen dat hij ouders en kinderen vraagt om in de vieringen de lezingen en voorbede voor te lezen. Het is echter de bedoeling dat deze taak in de toekomst weer door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De leden van de werkgroep gezinsvieringen doen natuurlijk nog wel meer: in overleg met de pastor stellen zij de gezinsvieringen samen. Hiervoor komen ze enkele keren per jaar samen in het parochiecentrum op de Hoogstraat in Overasselt. Wie interesse heeft in de vacature kan bellen met het parochiecentrum (024-6221276) en het antwoordapparaat inspreken.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

MISSIE-ZENDINGSKALENDER STOPT

Afgelopen december heeft de contactraad de Missie-Zendingskalender 2013 bezorgd bij de mensen die de kalender hadden besteld. Sinds 1980 laat de Missie-Zendingskalender zien hoe kunstenaars uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika hun geloof beleven. De opbrengst komt onder meer ten goede aan het werk van Mensen met een Missie. Door de dalende verkoopcijfers staat deze opbrengst echter onder druk. Daarom heeft Mensen met een Missie, met pijn in het hart, moeten besluiten om de kalenderreeks na 2013 te beëindigen. Dat betekent dat er voor 2014 helaas geen Missie-Zendingskalender meer kan worden besteld.



Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

Bijgaand een foto van een poster van de kalenders tot en met 2009. Deze poster hangt ook op Hoogstraat 5.

WERKGROEP AVONDWAKE OVERASSELLT

Mevrouw Lenie Graat-Trommelen heeft, na de Allerzielenviering kenbaar gemaakt dat ze wegens gezondheidsredenen stopt met het werk als voorganger. Ze blijft wel hand- en spandiensten voor de werkgroep verrichten zoals de naam op het kruisje zetten en kleine bloemstukjes maken voor de aankleding bij de avondwakes en de Allerzielenvieringen.

Lenie Graat was vanaf 2004 lid van de werkgroep. Ze is in diverse avondwakes, Goede Vrijdag- en Allerzielenvieringen voorgegaan.

Lenie, namens alle leden van de werkgroep hartelijk dank voor al het werk dat je steeds met overgave hebt gedaan.

De werkgroep avondwake is nu op zoek naar vrijwilligers, die ons willen helpen om dit mooie werk te doen en in stand te houden. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met een van de dames: Trudy Derksen telefoon 6222098, Nelly Theunissen telefoon 6221248 of Riet Dinnissen telefoon 6222247

Albert Gijsbers, coördinator
telefoon 024-6222278



DOPEN

3 februari 2013

Isa Hijl

EEN BIJZONDERE KERSTWENS

Afgelopen december ontvingen wij deze bijzondere kerstwens uit Leek (Groningen). De engel is te vinden in het gedeelte van de oude communiebank dat is ingemetseld in de muur bij het zogenoemde familiealtaar, rechts van het priesterkoor.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



OPHEFFING BOUWCOMMISSIE MAASKANT EN AFSCHEID WIM GERRITS

Sinds de fusie van Maaskant met Kruispunt en Hoeksteen laten de contactraden van de verschillende geloofsgemeenschappen zich voortaan informeren door lokaal aanwezige bouwkundige deskundigen. Op 9 november 2012 is daarom, in aanwezigheid van leden van de drie contactraden van Heumen, Nederasselt en Overasselt, formeel afscheid genomen van de commissie bouwtechnische zaken van de voormalige Maaskantparochie. Dat betekent echter niet dat de deskundigen niet meer in functie zijn. Voor bouwkundige zaken betreffende kerk, parochiecentrum en begraafplaats van Overasselt zal de contactraad zich voortaan echter in eerste instantie alleen wenden tot Jo Kuppen, Jan Dinnissen en Rein Massaar. Maar uiteraard kunnen deze heren voor advies nog altijd terecht bij hun deskundige collega's in Heumen en Nederasselt. Aan Wim Gerrits, die eerder in 2012 al was gestopt met zijn werkzaamheden voor de bouwcommissie, is tijdens de bijeenkomst een afscheidskaars aangeboden. De contactraad wil hem bij deze nogmaals heel hartelijk danken voor zijn vele deskundige adviezen.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Jer 1: 4-5, 17-19 ✧ Tweede lezing: 1 Kor 12: 31 - 13:13 ✧ Evangelie: Lc 4: 21-30	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes 6: 1-2a, 3-8 ✧ Tweede lezing: 1 Kor 15: 1-11 ✧ Evangelie: Lc 5: 1-11	lezingen ✧ Eerste lezing: Joël 2: 12-18 ✧ Tweede lezing: 2 Kor 5: 20 - 6: 2 ✧ Evangelie: Mt 6: 1-6, 16-18
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	woensdag 19.00 Aswoensdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie/Cees Janssen
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>	
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen/Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie	
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Doopdankviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	woensdag 19.00 Aswoensdagviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen	zondag 11.00 <i>Carnavals</i> viering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	woensdag 14.00 Aswoensdagviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 10.00 <i>Carnavals</i> viering New Challenge Aloys van Velthoven	woensdag 16.00 Aswoensdagviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Presentatie Vormelingen</i> Voice Jos van Minderhout/Hennie Witsiers	zondag 10.30 <i>Carnavals</i> viering Gemengd Koor/'t Kum Goed Hennie Witsiers	woensdag 19.00 Aswoensdagviering Gemengd Koor Hennie Witsiers
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Presentatie Communicanten</i> Jongerenkoor Alverna Annemarie Gooiker/Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Bas van Dijk	woensdag 19.00 Aswoensdagviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes	zaterdag 19.00 <i>Carnavals</i> viering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	woensdag 19.00 Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout	woensdag 19.00 Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Martin Claes
	Het Kompas voorheen Elsthoof	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	

Vieringschema
16 feb. t/m 03 mrt.

16 februari / 17 februari
• 1e zondag veertigdagentijd
• Vastenaktie

23 februari / 24 februari
• 2e zondag veertigdagentijd
• Vastenaktie

02 maart / 03 maart
• 3e zondag veertigdagentijd
• Vastenaktie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Deut 26: 4-10 ✧ Tweede lezing: Rom 10: 8-13 ✧ Evangelie: Lc 4: 1-13 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen 15: 5-12, 17-18 ✧ Tweede lezing: Filip 3: 17 - 4: 1 ✧ Evangelie: Lc 9: 28b-36 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex 3: 1-8a, 13-15 ✧ Tweede lezing: 1 Kor 10: 1-6, 10-12 ✧ Evangelie: Lc 13: 1-9
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familie</i>viering Familiekoor Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Presentatie Vormelingen</i> Parnassuskoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie New Voice/Pallaskoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Cees Janssen/Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering <i>Presentatie Communicanten</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Presentatie Communicanten</i> Koor onbekend Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Presentatie Communicanten</i> Koor onbekend Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Hennie Witsiers/Herman Mulder</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Bas van Dijk</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ben Frie</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo/Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthoef</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Samenstelling & Layout: Alexander de Haas.

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Carnavalsviering

zaterdag 09 februari	18.00 uur	Carnavalsviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Popkoor Event. Cees Janssen.
----------------------	------------------	--

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 02 februari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het relativeren".
zaterdag 02 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het zwijgen".

Oecumenische Open Leurviering

zondag 24 februari	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: Arm en Rijk.
--------------------	-----------	---

Overige vieringen

vrijdag 01 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 01 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 05 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
donderdag 07 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 08 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 11 februari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 15 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Cees Janssen.
dinsdag 19 februari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 22 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 25 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 25 februari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 01 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 01 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 05 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
donderdag 07 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 08 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 11 maart	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

REIS NAAR EGYPTE IN 2014

Twee jaar geleden ging de promotiereis niet door wegens rellen in dat land, die tot gevolg hadden dat de toenmalige president Moebarak het veld moest ruimen. Na terugkomst van de promotiereis volgende maand willen wij een informatieavond houden.

Deze vindt plaats in kerkelijk centrum 'de Schakel' aan de Pius XII-de straat in Wijchen (ca. 200 meter van het station) op dinsdag 5 maart a.s. en begint om 20.00 uur.

Wij denken aan een reis van 12-15 dagen in de maand februari 2014 (!), omdat in die maand de temperaturen nog tamelijk gematigd zijn. Naast een bezoek aan Cairo met haar cultuurschatten en veelkleurige bevolking staan bezoeken aan piramides en andere koningsgraven op het programma. Een cruise op de Nijl, de levensader van Egypte, vormt een vast onderdeel van deze reis.

Naast uitgebreide uitleg van dag tot dag zal één en ander middels een Power Point presentatie visueel te zien zijn. Ook zal er een prijsindicatie

gegeven worden, zodat u ongeveer weet wat de reis gaat kosten.

We denken aan een totaal aantal deelnemers van 20-25 personen en deelnameformulieren zullen u ter hand worden gesteld.

De zaal is vanaf 19.40 uur geopend, de toegang is gratis inclusief koffie en/of thee.

Wij hopen u op 5 maart a.s. te mogen begroeten!

De reisleiding
Riet van Gils en Hawald Kema
Tel. 024-6411468
e-mail: hekema@scarlet.nl





ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

Er zijn geen berichten van de gemeenschap Nederasselt binnen gekomen.



H. JOZEFKERK - ALVERNA



GEDOOPT

16 december 2012

Fay Jansen



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG CONTACTRAAD VERGADERING 9 JANUARI 2013

Opening door Truus, uit een boekje van Marinus van den Berg, "Elke dag is een uitnodiging".

- We hebben gesproken over het aanlichten van de kerk. Hier wordt de volgende vergadering uitgebreid op in gegaan.
- De verwarmingsketel is gerepareerd en zal weer veilig kunnen functioneren.
- Hoe kunnen wij actie ondernemen om de verschillende werkgroepen levendig te houden?
- Bas van Dijk wil kennis maken met de bestaande werkgroepen die in onze kerkgemeenschap werkzaam zijn. De werkgroepen worden in de loop van dit jaar uitgenodigd in de contactraad vergadering.
- De adventsviering is prima verlopen. Het was voor de koren een geslaagde ochtend met een goede bezetting. De adventsviering in 2013 blijft op dezelfde manier uitgevoerd als afgelopen jaar.
- De kerstvieringen waren goed bezet, zowel kerstavond, als eerste en tweede kerstdag. Bas van Dijk had een goed gevoel bij deze vieringen. Tijdens de Nieuwjaarsviering was de kerk minimaal bezet. De PR hiervoor kan verbeterd worden.
- De pastores hebben het verzoek gekregen om hun indruk op papier te zetten over de vitaliteit van hun geloofsgemeenschap.
- De inrichting van het priesterkoor is op tekening klaar. De CR gaat hiermee akkoord. Er volgt nu overleg met het pastoresteam. Daarna moet het bisdom hiervoor nog toestemming geven.
- Op 14 april zullen vijfendertig kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen.
- Het kinderkoor heeft 22 december gezongen bij "de Winkelsteeg", een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit heeft grote indruk op de kinderen van het koor gemaakt.

Truus Laurant

KERST 2013

In de aanloop naar kerst is er hard gewerkt in alle werkgroepen teneinde deze tijd de feestelijke sfeer mee te geven die we graag willen. In de voorbereiding door de verschillende groepen die de vieringen in tekst en vorm voorbereiden, maar ook de versiergroep, schoonmaakgroepen, koster, lectoren en ook de koren hebben allen hun uiterste best gedaan.

Om deze vanzelfsprekendheid onder deze werkgroepen eens extra te bedanken kan geen kwaad, sterker nog: dat doet een mens goed!

In het streven altijd het beste te willen zal er voor komend jaar een vernieuwing plaatsvinden van het materiaal dat de basis vormt voor de kerststal(len). Ook de overige materialen om de kerk de juiste sfeer te geven, zullen worden bekeken. Het was ook de eerste keer met onze nieuwe eerst aanspreekbare pastor Bas van Dijk die het druk had, maar zich kranig heeft gevoeld en tevreden mag terugkijken. Dat het jaar ons nog veel goede gevoelens mag brengen en weer is duidelijk geworden dat Paschalis trots is op alle vrijwilligers!!



GEDOOPT

14-01-2013

Boas vd Vlist

We heten de dopeling van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.



VANUIT DE KERKRAAD

Op 15-01-2013 werd het volgende besproken.

- Evaluatie van de kerstperiode. Dankzij de inzet van velen is er heel veel goed gegaan; uiteraard zijn er ook verbeterpunten voor volgend jaar genoteerd.
- Vrijwilligerscontactactiviteit. Op zondag 3 maart wordt er voor onze vrijwilligers (vanaf 26 jaar) in Zaal Sterrebosch van 12.30 uur tot 16.00 uur een programma aangeboden. Mochten vrijwilligers op 10 februari nog geen uitnodiging hebben ontvangen, dan verzoeken we hen dat te melden. Jonge vrijwilligers t/m 25 jaar zullen aparte activiteiten aangeboden krijgen. In wezen gaat het om de vrijwilligersactiviteit van 2012 die uitgesteld gevierd wordt omdat we de organisatie niet eerder rond kregen.
- Voor het openen en sluiten van kerkhof en Mariakapel moeten de procedures opnieuw worden beschreven.
- Herhaalde oproepen voor schoonma(a)k(st)ers voor onze kerk hebben niets opgeleverd. Helaas



HUWELIJK

4 januari 2013

Björn van IJzendoorn met Cindy Jansen

moet de contactraad aan het parochiebestuur melden dat onze kerk geen schoonmaakgroep meer heeft.

- Vitaliteit van de kerkgemeenschap. Het pastoresteam wil van elke kerkgemeenschap een kwalitatief zelfportret. Op 9 april gaat de contactraad daarover brainstormen.

Theo van der Weegen

KERSTSPEL ANTONIUS ABT KERK WIJCHEN D.D. 24-12-12

Op 24 december om 16.00 uur stonden de kinderen en de benodigde materialen allemaal klaar: het uitbeelden van het kerstverhaal kon beginnen. Op de achtergrond zaten ook de mensen van DOV in de startblokken om het geheel muzikaal te ondersteunen. Na drie keer in de kerk oefenen en zo nodig thuis de tekst nog leren mocht het nu wel voor het grote publiek. Ze hebben allemaal de "sterren van de hemel" gespeeld, hiervoor kregen ze na afloop een luid applaus. Na dit applaus zijn er nog veel mensen naar Maria, Jozef en kindje Jezus gaan kijken.

Dank voor jullie inzet Anne, Bas, Cas, Ciska, Esmee, Eva, Imke, Iris, Isa, Jill, Kyra, Lisa, Lotte, Mayra, Nick, Owen, pastor Cees, Robin, Sacha, Sebastian, Sophie, Souror en Vera!



AFSCHEID POETSGROEP

Op 27 december heeft de poetsgroep voor de laatste keer in onze kerk haar werk gedaan. Negen dames zijn nu daadwerkelijk gestopt, de meesten hebben het vijfentwintig jaar lang volgehouden! Pastoor Martin Claes had een taart gebakken en hij dankte in een toespraak de dames. Annie Kloosterman dankte hen namens de contactraad en overhandigde ieder een bloemetje. Uitdrukkelijk werd de dames verteld dat ze voor de vrijwilligersactiviteit van 3 maart zullen worden uitgenodigd.

Wat is het jammer dat het schoonmaakwerk nu niet meer gedaan wordt en dat de dames geen kans hebben gekregen hun opvolg(st)ers in te werken. Mia Verheijen, Diny Bijmans - Degen, Ger van Dreumel - Janssen, Ricky Emons - Janssen, Myrtha den Haan, Gerrie Jansen - de Wildt, Hermin Kerakos, Anneke van Kruijsbergen - Gelder, Tinie Plantinga - Wagemaker, Tine Sengers - Kokke, José van Wezel - Vonk, Riet de Winkel - Uljé en Mieke Reijnen: van harte bedankt!

Theo van der Weegen



H. DAMIANUS - NIFTRIK

IN MEMORIAM DRIEN DE WERD-JANSEN

Op 27 december 2012 is Drien de Werd-Jansen thuis in haar vertrouwde omgeving gestorven. Drien is vele jaren lector geweest in de geloofsgemeenschap van de H. Damianus. Zij is altijd een trouwe kerkbezoekster geweest. Zij heeft zolang als het mogelijk was de kerk bezocht. Op Oudjaar hebben wij met velen afscheid van haar genomen. Bedankt Drien voor jouw inzet en medeleven voor onze geloofsgemeenschap. Haar kinderen en kleinkinderen wensen we heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken en dragen.

De contactraad

GEDOOPT

9 december 2012
Vince Wouters





700 JAAR KAPELBERG BRACHT WONDER?

Het jaar 2012 is geschiedenis geworden. Voor Bergharen is het een bijzonder jaar geweest. De activiteiten rond de viering van 700 jaar Kapelberg hebben er voor gezorgd dat het dorp weer bekendheid heeft gekregen in de wijde omtrek.

TERUGBLIK OP FEESTJAAR 2012

Het begon allemaal op zaterdag 5 mei met een processie vanaf de kerk naar de zo bekende heilige grond, waar monniken in 1312 een mariadevotie begonnen. Er werd gebeden voor het welslagen van het jubileumjaar, maar ook voor



het behoud van de Kapelberg voor toekomstige generaties. Aan het einde van dat samenzijn maakte we onder luid trompetgeschal kennis met het boek van Annemarie Gooiker, getiteld "Het zwaard van Opa Tio".

Op 6 mei werd een feestconcert gegeven door de gregoriaanse "Schola Cantorum Carolus Magnus", de Koninklijke gemengde zangvereniging "Orpheus", en "Die Reifholzkapelle". Een mooie sfeeropbouwende middag die ondanks het frisse voorjaar zeer feestelijk en warm was.

Begin juni werd drie dagen op rij door jong en oud, vrijwilligers en professionals het openlucht "Daor kumt d'n aap uit d'n boom " gespeeld. Vol passie en harmonieus werden onder het toezien oog van de oude linde en de molen de weersomstandigheden getrotseerd.

Wie is Maria voor jou? Die vraag werd op 15 juni in kleine kring besproken onder leiding van Renée Smits. Het werd een samenzijn dat beleefd werd als een open, vertrouwd en respectvol bezinningsmoment.

Ook basisschool Wingerd haakte bij de activiteiten aan met een schoolproject. Daarbij gingen de kinderen op excursie naar de Kapelberg. Ze tekenden, knutselden, zongen en maakten een prachtige en spannende film. De laatste lesdag op 28 juni herleefde de geschiedenis in allerlei



spellen rondom Maria, die liefdevol toekeek op al haar kinderen.

De jaarlijkse Maas en Waalse bedevaart op 19 augustus bracht de bisschop naar

de Kapelberg. Het water werd doorgegeven, de takken vol bladeren gaven de welkome schaduw. Samen breken en delen, waar dan ook, dat was de boodschap van de prediker. We waanden ons in een warme omhelzing, zo samen op de berg.

De ziekenbedevaart op 9 september maakte van de Kapelberg klein-Lourdes. In file voor de poort reed men af en aan. Pelgrims met een brede glimlach en stralende ogen werden met zorg en aandacht door vele vrijwilligers en met behulp van deskundige organisatie van de Zonnebloem naar de Kapelberg begeleid. Het leven werd gevierd, de pijn bij Maria neergelegd. Je mag zijn wie je bent en hoe je bent, van pelgrim tot pastor. Gezamenlijk vieren en de maaltijd nuttigen, breken en delen zoals het bedoeld is. De toonzaal vol auto's van Coppes, zal nooit meer hetzelfde



bekeken worden als voorheen. De kracht die uitging van die dag maakte heel van binnen. "Wat was het een mooie dag", hoor je nu nog.

De geschiedenis van de Kapelberg kende haar ups en downs. Zo ging op 16 september het Haores verhaal letterlijk door bergen en dalen in het bos en stuifduingebied. 700 jaar in een middag. Veertien staties waren op een eigen creatieve wijze ingevuld. Het was informatief, cultureel, vermakelijk en vol plezier. Geschiedenis was nog nooit zo leuk. Het verhaal van Bergharen werd doorgegeven.

Licht in de duisternis, kruisweg met fakkels en een hoopvolle boodschap: 'Geef je lichtje door'. Dit beeldde het schimmenspel uit. In de avond van 11 november trok jong en oud met lampionen door het kruiswegpark op weg naar de laatste statie: Het beeld van nieuw leven, licht en



liefde overwint. Dat het zó stil kon zijn, op deze plek met wel 300 mensen, jong en oud.

Op 16 december waanden we ons in Bethlehem tussen herders met schapen en koningen met kameel. Het kindeke was geboren in de stal op de Kapelberg alwaar velen hem konden bezoeken. Een gastvrije herbergier deelde drank en spijs uit en het gewone volk wandelde gemoedelijk over het veld en door het stadje, waar ook kinderen speelden. De vrijwillige aannemer van dit geheel keek toe en pinkte een traantje weg. Het is het allemaal waard geweest.

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS

Voor een feestelijke afsluiting waren de vrijwilligers uitgenodigd om op 29 december om half acht 's avonds op de Kapelberg samen te komen. Er werd gezongen door het Kioskkoor en kort gebeden met het ontsteken van fakkels; bijzonder indrukwekkend en sfeervol. Daarna ging het gezelschap naar de Zandloper waar een drieluik van het Haores verhaal werd onthuld. Ook werd er een balans opgemaakt van wat het allemaal

heeft opgeleverd. Financieel worden alle kosten bedropen door de inkomsten.

Op 30 december ging de jeugd gezellig naar de bowlingbaan en zij hebben er veel friet en kroketten gegeten.

Het grootste winstpunt is de betrokkenheid die alle vrijwilligers (ruim 300 volwassenen en bijna 50 kinderen) hebben getoond. Mensen hebben mensen ontmoet en niet alleen via whatsapp, twitter en/of facebook. Bij veel gezichten die we al wel zagen, kunnen nu ook namen geplaatst worden. Mensen worden gekend en erkend. Daarom mag de conclusie getrokken worden, dat er in ons dorp veel meer mogelijk is gebleken door een grotere samenwerking en gezamenlijke inzet. Misschien mag in dat opzicht wel gesproken worden van het wonder van Bergharen.

Dank aan allen die zich in 2012 voor de Kapelberg hebben ingezet. Zij zijn herkenbaar aan speciale speldjes op hun kleding.

Annemarie Gooiker en Sjaak Arntz

Kijk voor meer foto's en andere herinneringen op de site:

www.mariakapelbergharen.nl



groepsfoto na het frietbowlen



*Onze kerkhofmuur is weer verfraaid,
Er zijn twee fraaie bollen gedraaid.
Het materiaal is heel hard,
Met dank aan Paul, Thé en Bart
Vlak voor Kerst zijn de bollen op de zuilen genaaid.*

*Tegen middernacht kwam ik door de Dorpsstraat lopen,
Ik werd door medelij bekropen,
Want ik hoorde in de wind zachtjes huilen
Het kwam van vier naakte zuilen.
Ik ben toen stilltjes weggeslopen.*

*Daarna heb ik geprobeerd de kale zuilen te troosten.
Van oud op nieuw zal ik op jullie toosten
Misschien hoeven jullie dan niet meer te pruilen
En worden jullie ook mooie zuilen
Waarop we binnenkort kunnen proosten*

*Jullie huilen heeft me zeer ontsteld;
Dat heb ik aan de contactraad gemeld.
Ze hebben er bij stilgestaan
En reageerden heel spontaan
Het materiaal is al besteld.*

*Natuurlijk hopen we weer op Paul Thé en Bart"
Ik vertelde van der zuilen smart
En getuigde van de geleden pijn
Die weldra over zal kunnen zijn
En zij streken over hun goede hart*

Toon van Duifhuizen



HET ZIEKENPASTORAAT

Je vergeet je zieken toch niet! Ziek zijn, je kunt er niets aan doen, het overkomt je. Maar wanneer je ziek bent, is dat erg en verwarrend, het zet je bestaan op zijn kop. Nog erger is het, als er niemand is, die met je meeleeft, als je alleen gelaten wordt in je zorgen, angsten, verdriet. Gelukkig hebben de meesten van ons altijd wel familie, vrienden, vriendinnen, burens om zich heen, die je niet in de steek laten. Dat is de grote kracht van een solidaire, christelijke samenleving. In onze dorpen is dat nog volop aanwezig. Maar daarnaast is het van groot belang, dat ook de geloofsgemeenschap aandacht besteedt aan medegelovigen die getroffen zijn door ziekte. Het ziekenpastoraat, gedragen door vrijwilligers en vrijwilligsters, is een kerngroep van een parochie. Zij mag die taak vervullen. Voor de kerkgemeenschap Hernen/Leur doet dat Mevrouw Ushi Kolks. Zieken bezoeken, hartelijk en belangstellend nabij zijn, iets laten zien van de liefde en zegen van

God. Zulke vrijwilligers en vrijwilligsters zijn een zegen in een gemeenschap.

OUDERENBIJEENKOMST 5 FEBRUARI

Ook deze keer zal het nog wel koud zijn in de kerk. Daarom komen we bij elkaar in de Mijlpaal. We beginnen met een korte viering en gaan daarna over tot lekker warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk hebben en daarom geen tijd hebben om bij ons te komen. Dat is toch jammer, je mist dan wel veel contact met elkaar. Dus kom ook eens op dinsdag 5 februari. Je zult het vast en zeker fijn vinden samen met pastoor Annemarie Gooiker.

FOTOBOEK

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze kerk in 1993 zijn veel foto's gemaakt en in albums samengevat. De contactraad zet zich in om alle kerkelijke bescheiden zo volledig mogelijk te archiveren. Van twee witte fotoalbums ontbreekt er een. Wie heeft een wit album van de parochie in bezit? Graag bezorgen bij Jos Brouns of Piet Hendriks (de Dreef) of Marijke Reijnen. Bij voorbaat dank.

JUBILEUM

Op 25 november vierde ons parochieel zangkoor het jaarlijkse Caeciliafeest. Dat was natuurlijk ook een mooie gelegenheid om Henk van de Berg te huldigen voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Trouw bezoeker van de wekelijkse repetitie en bij de opluistering van de vele vieringen door het kerkelijk jaar. Tijdens een gezellig samenzijn ontving hij uit handen van voorzitter Harrie van Schadewijk de Zilveren Speld van de Gregoriusstichting. Henk proficiat en heel veel dank namens de geloofsgemeenschap H. Judocus. Laat ons nog vele jaren je tenorstem horen.

MISINTENTIES FEBRUARI

Zaterdag 2 februari: Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Loeffen, Maria Thoonsen-Van Heumen

Zaterdag 9 februari: overl. Fam. Perquin-Steeg, Wim en Gon Hebing, Leo van Lubeek (Namens KBO), Aggie van Heumen-v/d Wielen

Zaterdag 16 februari: overl. Fam. Smits-Van Heumen

Zondag 24 februari: overl. Fam. Perquin-Steeg, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen

Opgave misintenties maand maart opgeven voor maandag 3 febr. bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, of telefonisch 0487-560540



Theo Kaspers overleed 5 november 2012 op 72-jarige leeftijd. Het was een grote klap voor het hele gezin toen hij 16 jaar geleden getroffen werd door een herseninfarct. Hij herstelde daar redelijk goed van en had nog goede jaren, totdat een vorm van dementie hem trof. Gelukkig bleef Theo de man die hij altijd geweest was: zorgzaam, positief, ondanks zijn verdriet, dat hij telkens moest inleveren. In het fietsen vond hij een uitlaatklep, in die laatste 16 jaar heeft hij zeker honderdduizend kilometer op zijn fiets gezeten. Theo heeft de vele jaren van zijn leven getekend met liefde en zorg, behulpzaamheid en meeleven. Voor hem waren dat grote waarden. Theo Kaspers als man, als papa, als opa, was een echte, liefhebbende, huiselijke vader. Zijn gezin heeft veel aan hem verloren.

10 november 2012 overleed **Leo van Lubeek**. Geboren in Hernen en een echte geliefde Hernense mens gebleven. Terwijl andere broers in het schildersvak gingen, nam Leo het boerenbedrijf van thuis over. Hij volgde de landbouwschool en was met plezier de boer. Omdat het bedrijf te klein was, ging hij in 1964 bij de post werken. In weer en wind ging Leo door Wijchen, op de fiets, fluitend, ondanks kou en regen. Getrouwd op 8 mei 1968 heeft hij 44 jaar in grote zorg en liefde met Rina Fransen geleefd. Tot hun groot verdriet bleef hun huwelijk kinderloos, maar de band met familie en vrienden heeft veel in zijn leven betekend. Leo is vaak ziek geweest. Hij wist het telkens weer te boven te komen. Rina verliest haar grote levenssteun met wie ze alles samen deed. De Hernense gemeenschap verliest een sociale, integere mens, die altijd klaar stond om te helpen en al meer dan 30 jaar lid was van het parochieel koor.

Het was een donkere dag, 13 november 2012, voor Gonnie en het gezin, toen haar man **Nol Gerrits**, hun vader, hun opa overleed. Voor Nol lag de bedoeling van het leven in de vraag: hoe ben je voor jezelf, voor je medemens, wat betekenen je voor het Leven, voor God. Getroffen door Alzheimer wist hij steeds minder waar hij thuis hoorde, maar aan de hand van zijn vrouw kon hij leven. Samen naar de kerk, samen fietsen, samen naar de kinderen. Uit de verhalen komt hij tevoorschijn als een integere mens, betrouwbaar en recht door zee, een man met hart voor mensen, die absoluut niet tegen onrechtvaardigheid kon. Hij heeft altijd, wat het evangelie zegt: gezocht naar liefde, naar vrede, naar ge-

rechtigheid.

Op 18 november 2012 is **Dientje Derks-Kuijpers** overleden. Zij werd in Schaijk geboren op 2 september 1925. Samen met haar man Frans ging ze na hun trouwen in Balgoij wonen. Zorgzaam was ze voor Frans en haar vier kinderen; altijd was ze er voor hen. De kleinkinderen waren haar parels. Voor familie en vrienden stond altijd de koffie klaar. Dientje was altijd vol goede moed en goede zin, haar motto was nooit klagen, maar doorgaan. Naast haar zorg voor het gezin was de bloementuin haar grootste hobby. Na de uitvaart op 24 november j.l. in de H. Johannes de Doperkerk in Balgoij volgde de crematie.

Op 24 november 2012 is **Marietje Sanders-Theunissen** op 81-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in een gezin van zestien kinderen op de Valenberg in Overasselt. Naast haar werk op een boerderij beleefde ze veel plezier met het sporten bij de rijdansclub. Na haar huwelijk in 1967 met Sef Sanders gingen zij in Swalmen wonen. In 1982 overleed haar man en verhuisde zij in 1984 weer naar Overasselt. Marietje was graag onder de mensen en gastvrij voor wie bij haar op bezoek kwamen. In de Antonius Abtkerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen.



Op 14 december is **Riet Voss-Renkens** in de Weegbree te Wijchen overleden op 89-jarige leeftijd. Riet heeft haar hele leven te kampen gehad met een zwak psychisch gestel, maar was een sterke vrouw, moeder, schoonmoeder en oma voor haar man Wim, haar kinderen Annemarie en Marcel, Frans en Monique en de drie kleinzoons. We lazen met haar uitvaart in de Paschaliskerk het kerstevangelie. De kerststal leert ons, dat we mensen moeten proberen te accepteren zoals ze zijn. Dat de ware koningen en koninginnen onder de gewone mensen leven. Als Riet dan moest sterven, dan het beste nu, vlak voor kerstmis, zou je kunnen zeggen: Vrede is geboren onder ons, vrede mag er zijn voor de nabestaanden en ook voor Riet.

Op 25 mei 1937 is **Sjaak Stevens** geboren en op 16 december 2012 is hij in Overasselt overleden. Hij was een man van hard werken en als hij maar even tijd had stond hij klaar om zijn kinderen te helpen. Samen met zijn vrouw deed hij vrijwilligerswerk voor Luilekkerland. Erg trots was hij op zijn kleinkinderen. De laatste jaren bleef hij ondanks zijn beperkingen actief. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van hem genomen.

'Je geloof is je redding' – **Truus Fest-Medendorp** (Groesbeek, 3 juni 1942) was weliswaar gehandicapt, maar ze kon daar zo mee omgaan dat ze het kon vieren, bijvoorbeeld toen ze tien jaar invalide was. Haar geloof maakte haar, bij al haar kwalen, energiek en opgewekt. Ze was een echte Mariafan. Toen Jo haar bij een kennismaking ontmoette, wist hij meteen: met dat meisje ga ik trouwen. Er zou 50 jaar trouw op volgen. Haar dood op 17 december kwam onverwacht snel – er was geen afscheid meer mogelijk. Wat Jo voor haar deed, een plaats voor haar bereiden, dat vroegen we de Heer bij haar uitvaart in de Antonius Abtkerk in Wijchen op 22 december. Zij werd in Jonkerbos gecremeerd.

Piet Tax is op 23 juli 1938 in Heumen geboren en is zijn hele leven in Heumen blijven wonen. In 1965 trouwde hij met Mientje de Klein. Zij kregen samen vier zonen en zeven kleinkinderen. Zijn grote passie was tractorrijden en daarnaast ging hij graag met zijn vrouw er op uit met paard en koets. Ondanks zijn vroege hartfalen is hij altijd positief gebleven. Op 18 december 2012 is hij overleden. In de kerk van Heumen hebben wij op 23 december afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 21 december 2012 is **Hanne Peeters** te Overasselt overleden. Op 26 juni 1924 is zij in Haps geboren. Zij was een moeder die altijd thuis was voor haar kinderen. Door de ziekte van haar man Piet van Dijk stond zij alleen voor de opvoeding van haar tien kinderen. Voor haar kleinkinderen was zij ook de oma van de kippetjes. Op 28 december hebben we in de kerk van Overasselt afscheid genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats.

Op 21 december 2012 is plotseling overleden **Eef Smink** in de leeftijd van 68 jaar. Nog volop in het leven staand, nog steeds actief met zijn stukadoorklusjes, wilde hij het wat rustiger aan gaan doen, waar het nooit van kwam. Hij genoot nog van het leven, het lekkere eten, de uitstapjes met zijn dochters en kleinkinderen, samen met zijn levenspartner Corry. Op tweede kerstdag zou hij naar zijn geliefde Oostenrijk vertrekken om na 25 jaar de caravan te verkopen en vervolgens afscheid daar te nemen. Het heeft niet zo mogen zijn. Op 28 december hebben wij afscheid genomen in de Paschalis Balylon kerk en hem aansluitend te ruste gelegd bij zijn vrouw Corry.

In het jaar 1924, daags voor Kerstmis, is **Helga Moormann Grube** in Hamburg geboren. Zij overleed 3 dagen voor haar 88^e verjaardag te Wijchen. Zij was moeder van zes kinderen, grootmoeder en

overgrootmoeder. Zij was een zeer zelfstandige en actieve vrouw, die haar tijd al lang vooruit was. Zij deed in haar tijd dingen, die niet gewoon waren en thans wel. Op 27 december 2012 hebben wij afscheid van haar genomen in de aula behorende bij de begraafplaats Heiderust in Rheden. Op deze begraafplaats hebben we haar lichaam te ruste gelegd in Gods natuur, waar zij zich thuis voelde.

23 december overleed **zuster Jacinta Meijer**. Zij werd 86 jaar en woonde in Huize Portiuncula te Alverna. Haar uitvaart was op 28 december waarna de begrafenis volgde op het kloosterkerkhof in Alverna.

Op 14 december 2012 is **Ton Stoots** gestorven. Met zorg en toewijding heeft hij geleefd en gewerkt voor zijn gezin en lief en leed gedeeld met zijn overleden echtgenote Martha Stoots-Helmink. Zijn heengaan laat een echt lege plek achter in de familie, bij zijn zoon Hein en echtgenote Dorien en kleinzoon Koey en partner Zoey. Ton zette zich in voor de samenleving. Met name was hij actief voor de wijkvereniging Oost en voor de voetbalclub AWC. Na de afscheidsviering op 20 december in de H. Antonius Abt kerk te Wijchen hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te Wijchen.



Geheel onverwacht is er afscheid genomen moeten worden van **Harrie Strik**. Hij is geboren op 16 september 1935 te Linden en overleden op 24 december 2012. Als kind moest thuis in de bakkerij en het café meehelpen. Harrie is zijn hele arbeidzaam leven werkzaam geweest op het kantoor van Gend en Loos te Nijmegen. Daarnaast was hij een goed wedstrijdbiljarter en hield hij van sport. Hij was getrouwd met Pieta Hegmans. Zij hebben geen kinderen gekregen. Na een uitvaartdienst op 29 december 2012 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen heeft de crematie in het crematorium Jonkerbos plaatsgehad.

Op 26 december 2012 is **Pieta Brink-Smits** overleden in de leeftijd van 87 jaar. De laatste jaren waren niet eenvoudig voor Pieta. Haar gezondheid werd sterk op de proef gesteld. Zij was een sterk mens, die graag in verbondenheid met haar overleden man Wim aan het gebeuren van haar gezin haar goede sturing gaf. Op 2 januari 2013 was de uitvaartdienst in de kerk van H. Paschalis Balyon in de Woezik en is zij te ruste gelegd op begraafplaats Jonkerbos aan de Winkelsteegseweg te Nijmegen.

Op tweede kerstdag overleed **Wil Rap** op 57-jarige leeftijd. Wil werd geboren in Balgoij, groeide op

in Overasselt en trouwde met Hetty Verwaaijen. Ze woonden eerst in Grave, waar ze drie dochters kregen, en later in Wijchen. Wil genoot van de vakanties, de natuur en zijn werk. Hij werkte als financieel directeur bij de Vereniging en de Schouwborg te Nijmegen en later voor zichzelf als financieel interim manager. Wil was ook maatschappelijk betrokken. In 2006 veranderde zijn leven abrupt door een hartstilstand en reanimatie. Ondanks de moeilijke jaren die volgden zijn er ook mooie momenten geweest. Wil heeft nog geweten dat hij opa zou gaan worden van zijn eerste kleinkind. We hebben op Oudejaarsdag in Balgoij afscheid genomen van hem, waarna Wil begeleid is in kleine kring naar het crematorium.

Op 27 december 2012 overleed **Drien de Werd-Jansen** op 72-jarige leeftijd in haar vertrouwde omgeving te midden van hen die haar lief waren. Zij was gehuwd met Frans de Werd, die ruim drie jaren overleden is. Zij was moeder van drie kinderen, oma van twee kleinkinderen en derde kleinkind is op komst. Zij beschikte over diverse talenten, die haar voor haar gezin groots maakte. Zij was de spil van het gezin, cijferde zichzelf helemaal weg, iedereen kon een beroep op haar doen en zij stond voor iedereen klaar. Zij was ondernemend en werkte altijd in het bedrijf mee. Gezegd kan worden dat zij een snel tevreden vrouw was. Op oudjaar hebben wij na de eucharistieviering in de H. Damianuskerk te Niftrik haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof bij haar man.

Op 31 december 2012 is **Marleen van Heumen-Mutsaers** na een zware ziekte overleden in de leeftijd van 48 jaar. Het heengaan van Marleen is een groot verlies voor haar man Hans en haar zoons Bas en Lars. Marleen was een zorgzame mens. Zij was iemand met een positieve instelling en een enorme levenskracht ondanks de pijn die zij door haar ziekte te lijden had. Dat dwong bij velen respect en bewondering af. Marleen schreef over haar ziek-zijn een tweetal boekjes. Ze koos daarbij de invalshoek van een bijna twaalfjarige dochter en hoe deze het ernstig ziek-zijn en het mogelijk sterven beleeft. Na de afscheidsviering op 5 januari 2013 in de H. Paschaliskerk te Wijchen hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te Wijchen.

Op 1 januari overleed **Jan Hendriks** in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis na een kortstondige opname, hij zou in maart 70 jaar geworden zijn. Jan Hendriks, bij Wijchenaren beter bekend als Jan van de Spar, omdat zijn ouders een kruidenierszaak hadden en hij de



boodschappen bij de mensen thuisbezorgde en dus toen al onder de mensen kwam. Iets wat hij in zijn hele leven graag had, mensen om zich heen. Of dat nu bij AWC was of in zijn



werk als portier op de Maartenskliniek, nadat ze bij zijn thuis met de winkel gestopt waren. Jan was iemand die graag mensen om zich heen had. Samen met zijn vrouw heeft Jan twee zoons gehad en intussen zijn er ook nog vier kleinkinderen bij gekomen, helaas nummer vijf heeft hij niet meer mee mogen maken. Op vrijdag 4 januari 2013 hebben we in een avondwake afscheid van Jan genomen in de Paschaliskerk te Woezik.

Op 3 maart 1926 werd **Riet Winnemuller** geboren als vijfde telg uit een hecht gezin van acht kinderen in Weurt. In 1952 trouwde Riet met Jo Willems. Zij gingen wonen aan de Hoeveweg in Bagoij. Dit was het begin van heel veel gelukkige huwelijksjaren. Samen kregen Riet en Jo vier kinderen. Riet droeg Balgoij een warm hart toe maar vooral haar kinderen en kleinkinderen waren belangrijk voor haar. Zelfs zo belangrijk dat zij zelf de nieuwsmiddelen gebruikte zoals sms enz. om maar contact te houden met de jeugd. Maar langzaam moest Riet op haar gezondheid inleveren. Op 1 januari 2013 is zij vrijwel onverwacht gestorven. Wij hebben haar op 7 januari toevertrouwd aan God, die altijd een rode draad in haar leven is geweest.

In de Nieuwjaarsnacht is **Jo Schraven** overleden. Hij is geboren op 9 november 1936. Hij trouwde met Francien Bijvelds, met wie hij 55 jaar lief en leed deelde, met hoogtepunten maar ook met diepe dalen. Hierbij denkend aan zijn eigen ongeluk in 1972 en het ongeluk van zijn zoon in 1985, die dit niet overleefde. Acht jaren geleden is het ziektebeeld verergerd en moest met kleine beetjes afscheid genomen worden. Hij was vader van vier kinderen en opa van acht kleinkinderen. Hij was een groot dierenliefhebber. Wij namen definitief afscheid van hem tijdens de dienst in het crematorium te Beuningen op 7 januari 2013.

Een statige, sterke en zelfstandige dame, **Riek Ligtfoot Peters**. Zij hield het liefst alles in eigen handen en dat is haar leven lang heel goed gelukt. Behalve toen ze op 22 december 2012 getroffen werd door een hersenbloeding en kort daarna overleed. Een grote gebeurtenis in haar leven was haar reis naar familie in Australië. Daar

ontmoette zij Frits Ligtfoot met wie zij getrouwd terugkwam. Het waren 32 gelukkige jaren samen, met heel veel goeds voor familie, hier en in Australië. Haar hobby was de mode. Ze was altijd heel stijlvol gekleed. Riek heeft het met haar man, met familie en vrienden waardevol, en rijk gemaakt. Riek, een vrouw met het hart op de goede plaats.

Ongeveer zes weken voor zijn overlijden kreeg **Sjaak Jacobs** te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Een van zijn laatste vragen was: Hoeveel tijd heb ik nog als er dan niets meer gedaan kan worden. Samen met zijn vriendin Lisett heeft hij de laatste tijd veel dingen kunnen regelen. Hij schreef zijn eigen tekst voor het gedachtenisprentje. Op 23 december is hij op 51-jarige leeftijd overleden. Op 29 december hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en op de begraafplaats aldaar te ruste gelegd.

LEZINGENCYCLUS ALBERTINUMGENOOTSCHAP: DE PRIJS VAN DE VOORUITGANG

De laatste drie eeuwen is er in onze westerse cultuur een sterk geloof ontstaan in vooruitgang. Toename van de gemiddelde levensverwachting, meer welvaart voor steeds meer mensen en betere kansen op individuele ontplooiing leken onomkeerbare ontwikkelingen te zijn. Zelfs in perioden van terugval - zoals in de huidige financieel-economische crisis - blijft de verwachting dat in de nabije toekomst alles wel weer goed komt. Minder oog heeft men voor de schaduwkanten van de vooruitgang, zoals toenemend consumen-tisme, uitputting van het natuurlijk milieu en ontworteling van het gemeenschapsleven. In een viertal lezingen zullen diverse aspecten van de vooruitgang onze aandacht krijgen.

28 februari 2013: Vooruitgang: een mythe? door drs. Wim de Jong, wetenschappelijk onderzoeker

aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

7 maart 2013: Wat doet techniek met de mens? door Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar filosofie en techniek aan de Universiteit Twente.

14 maart 2013: De maakbaarheid van het leven, door Prof. dr. Theo Wobbles, emeritus-hoogleraar chirurgische oncologie aan het UMC St. Radboud.

21 maart 2013: Het geld: een dans om het gouden kalf, door Prof. dr. Toine van der Hoogen, emeritus-hoogleraar fundamentele theologie aan de Radboud Universiteit.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 5 euro per lezing

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).

info@albertinumgenootschap.nl
www.albertinumgenootschap.nl



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Ben Frie
Piet van Erp
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....

AFSCHEID

Wat dacht ik toen ik daar zat? Het was de laatste middag van het vorige jaar, 31 december 2012. De man in de kist was aan zijn verslaving gestorven. Wat was mijn belangrijkste gedachte waarmee ik afscheid wilde nemen van hem? Ik was niet bedroefd, nee, het was goed dat hij dood was, zijn weg was zwaar geweest. Er waren zeker zestig mensen aanwezig bij de crematie, er werd met liefde over hem gesproken zonder dat zijn verslaving werd genoemd. Wij hadden hem gekend in zijn goede jaren, wij hadden hem ook meegemaakt in zijn slechte jaren toen hij alleen in een klein appartement woonde. Hem opzoeken werd langzaam moeilijker omdat afspraken vaak door hem op het laatste moment werden afgezegd. Maar als wij er waren dan was hij altijd gastvrij en op een ouderwetse manier hoffelijk. Wij wisten van de tegenslagen in zijn leven. Wij wisten dat hij meer dan eens opgenomen was geweest om zijn verslaving te overwinnen, het mocht niet baten. Dit alles zat ik te overdenken terwijl zijn lievelingsmuziek over onze hoofden ging in de aula van het crematorium. Rustige nummers van de Rolling Stones en de Beatles vergezelden hem naar de overkant van



het leven. Wij hebben hem nooit horen klagen over zijn situatie, wel had hij zorgen over anderen die er slechter aan toe waren dan hij zelf. Toen wij gewaarschuwd werden dat het erg slecht met hem ging, zijn wij hem een laatste keer gaan opzoeken. De dag daarna is hij overleden, hij heeft niet meer geweten dat wij aan zijn bed stonden. Met gemengde gevoelens zal ik mij hem blijven herinneren. Zijn verslaving heeft hem lichamelijk te gronde gericht, maar in hem zat een vonk van een goede man die het leven en de mensen zeer liefhad. Wat weten wij eigenlijk van elkaar? Wat betekent het leven van deze man voor mijzelf? Hij heeft mij stof tot nadenken gegeven voor het komende jaar. Misschien moet ik vaker in de spiegel kijken en beseffen dat ik daarin behalve mijzelf ieder ander mens aankijk. Zo kom ik bij mijn slotgedachte waarmee ik afscheid neem van deze vijfenvijftigjarige man. Ik zal de goede dingen van zijn leven onthouden, zijn vriendelijkheid en zijn liefde voor de muziek van de Rolling Stones. En vooral zijn warme hart dat voor veel mensen heeft geklopt, ook voor mij.



Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl

Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**

Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

M. Claes	pastoor	024-6412627
B. Frie	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen • Tel: 024-6412627

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

B. van Dijk	priester	024-6412627
C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Molendijk 3
6634 KE Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

DE VEERTIGDAGENTIJD



VAN ASWOENSDAG TOT PASEN.

**DE WEG NAAR GELUK IS EEN WEG VAN VALLEN EN OPSTAAN
OFWEL ZONDE, BOETE EN VERGEVING.**

De eerste maand van het jaar is inmiddels van het jaar 2013 afgescheurd. Ik heb zo'n kalender van Happinez met spirituele uitspraken afkomstig uit allerlei religies en levensbeschouwingen. Uitspraken, die willen inspireren en uitnodigen tot bezinning als het gaat om je eigen 'happinez' ofwel geluk. Geluk in de zin van je heel voelen, vrede in jezelf ervaren, waarlijk mens zijn. Helaas komen we in onze zoektocht naar geluk allerlei obstakels tegen, om ons heen en ook in onszelf. Je zou deze hindernissen verleidingen en tekortkomingen kunnen noemen, ook wel zonden (maar op de een of andere manier hebben de meeste mensen een afkeer gekregen van dat woord).

Het woord voor zonde, dat in de Griekse geschriften wordt gebruikt, is hamartia en hamartema. Dit was oorspronkelijk een begrip uit het boogschieten en betekende zo iets als het missen van het doel. Als we ons leven laten leiden door hebzucht, jaloezie, hoogmoed, lust, gulzigheid, haat en gemakzucht (de zeven hoofdzonden), dan missen we zeker het doel. En dan heb ik het nog niet over de milieuvervuiling, de drugshandel, de genetische manipulatie en zelfverrijking, die in het Compendium van de sociale leer van de kerk (2004) als de zonden van deze tijd en wereld genoemd worden. Gelukkig zijn er scheurkalenders voor mensen, die proberen het doel voor ogen te houden. Och, het is een manier. Maar er zijn over heel de wereld ontzettend veel (heilige) geschriften en geestelijk leiders, die mensen de weg willen wijzen naar geluk, menswording en verlichting. Ik laat me graag door hen inspireren. Vanuit het Christendom raakt de Happinez-fan ge-

inspireerd door de Bergrede, waarin Jezus mensen oproept goed te zijn voor de naasten, hen te respecteren en niet te veroordelen en goed te zijn voor jezelf. Hele praktische regels, die mensen helpen op de weg naar geluk in navolging van Jezus als de Emmanuel: God-met-ons. Je zou kunnen zeggen, dat hoe meer je bezig bent met dingen, die je het doel doen missen, hoe meer er tussen jou en God in komt te staan. Geen wonder dat Jezus op een berg ging staan om zijn verhaal te doen. Niet alleen om de massa mensen toe te kunnen spreken, maar ook als een soort van schakel tussen de mensen beneden en God daarboven.

We staan aan het begin van de vastentijd. Een periode van inkeer en bezinning op ons leven. Hoe leef ik mijn leven? Wat staat mijn geluk in de weg? Hoe kan ik waarlijk mens zijn? In deze periode tussen carnaval en Pasen is het goed eens na te denken over de dingen, die ons weghouden van het geluk, die ons een andere weg doen gaan dan die van het evangelie. Op Aswoensdag tekenen we ons met as ten teken dat we ons bewust zijn van ons tekort schieten. Maar ook omdat we ons steeds opnieuw proberen te (be)keren tot het evangelie, tot het goede. Het is een soms steile weg van vallen en opstaan. Maar wie denkt dat God boven die berg enkel blijft wachten en niets doen, heeft het mis. Want nogmaals stond Jezus bovenop een berg. Met zijn armen wijd gespreid vroeg Hij om vergeving voor hen, die Hem kruisigden.

Geen enkele weg is vrij van obstakels, geen mens vrij van zonden. Maar we zijn niet gedoemd te mislukken of te verdwalen. God helpt ons door zijn zoon Jezus. Je daarvan bewust te zijn, doet je beseffen dat je nooit het doel zult missen. God is onder aan de berg, God is boven aan de berg en op de kronkelweg daar tussenin. Ik wens u een zinvolle vastentijd toe.

Ik heb van iemand een heilig boontje gekregen. Heilig genoemd omdat de blanke boon een vlekje heeft in de vorm van een engel. Ik stop hem in de grond en wacht af. Je oogst wat je zaait. Niemand is vanzelf heilig, niemands weg is zonder obstakels. Het boontje in de aarde doet me denken aan een gezegde: 'Wie het kleine niet eert, is het grote niet waard'. Dat zou ook zomaar op de scheurkalender kunnen staan.

Pastor Annemarie Gooiker

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in maart 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 7 februari 2013 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.