

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 3
nummer 2 maart 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



HOOPVOL UITZIEN NAAR PASEN

GEVRAAGD

Mensen gevraagd die hun hart tegenover wie of wat dan ook eerlijk, openlijk durven luchten.
Mensen die zeggen wat hen echt aan het hart gaat.

Mensen gevraagd die, geletterd of ongeletterd zelf hun koers bepalen, tegen stroom op durven.
Mensen die hun geweten niet uit handen geven.

Mensen gevraagd die niet slaafs gehoorzamen of 'wijselijk' hun mond houden, niet alles op z'n beloop laten.
Mensen van hoog tot laag die voluit zichzelf durven zijn.

Ingezonden door Jan Bloo



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

PAASVIERING 55+

Paasviering 55+ in 't Achterom.
Op dinsdag 26 maart is de paasviering.
We beginnen met de viering om 14.00 uur in de Emmanuelkerk. Daarna zetten wij de viering voort in 't Achterom. U bent allen van harte welkom!

tot ziens,
Werkgroep Ouderen en Het Ziekenpastoraat

OM TE NOTEREN

27 FEBRUARI

Parochiele informatieavond Vastenactieproject "Tumia Pamoja" in de Emmanuelkerk Wijchen
28 februari 20.00 – 22.00 uur
Lezing Albertinumgenootschap: "Vooruitgang: een mythe?" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

2 MAART 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

3 MAART 12.30 – 16.00 UUR

Vrijwilligerscontactactiviteit voor vrijwilligers Antonius Abt Wijchen in Zaal Sterrebosch Wijchen

5 MAART

Ouderenbijeenkomst Hernen in de Mijlpaal

7 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Wat doet techniek met de mens?" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

14 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "De maakbaarheid van het leven" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

17-23 MAART PAROCHIECENTRUM WIJCHEN

Gebedsweek in de veertigdagentijd

18-23 MAART

Huis-aan-huis collecte voor Vastenactie 2013

21 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Het geld: een dans om het gouden kalf" Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

23 MAART 10.30 – 16.30 UUR

Wandeling georganiseerd door de Franciscaanse Beweging, Eindhoven

31 MAART, 1^e PAASDAG Niftrik

40-jarig jubileum gemengd koor H. Damianus

6 APRIL 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

6 APRIL 10.00

De stilte-wandeling

13 APRIL 19.00 UUR

Vormselviering H. Annakerk Bergharen

14 APRIL Woezik

Eerste h. communie in Paschalis Baylon kerk

21 APRIL

Eerste communieviering Bergharen

27 t/m 30 APRIL

Bedevaart naar Beauraing

28 APRIL

Dagbedevaart naar Beauraing

DE WANDELING

Zaterdag 6 april is er weer een stilte-wandeling. In het volgende nummer meer hierover.



PASEN

WIJ ZIJN MENSEN BESTEMD OM TE LEVEN

In de paasverhalen horen we, luisterend naar de lange traditie van het leven, dat wij mensen bedoeld zijn voor het licht. We vieren, dat de mens Jezus opgestaan is uit de dood. En wij zijn met Hem geroepen voor het leven, om de dood in ons te overwinnen. Dat is toch zeker de eigenlijke betekenis van Pasen. In de paasliturgie spelen we het leven, ons leven dat altijd zweeft tussen donker en licht. We hebben dromen van geluk, van geborgenheid en warmte. Vaak zijn we verkrampt, het geluk lijkt onbereikbaar, we moeten door zeeën van narigheid, wateren die ons dreigen en vinden. En soms, vaak, zeeën van licht, stranden van hoopvol land, handen uitgestoken. In die oude verhalen horen we van mensen die het leven aangegaan zijn in vertrouwen op God. Ze zeggen dat zij, door zijn geestkracht, uit zeeën van ellende zijn gered. In die verhalen horen we onszelf terug. Onze hoop en ons geloof in Hem, die wil dat er licht is voor mensen. Daarbij is het paasverhaal van Jezus, die door het donker van de dood, een zee van licht geworden is, voor ons een leidende gedachte. Met Hem vieren we, dat de dood niet het laatste woord heeft. Hij is de weg en de waarheid van het leven, van God gegeven. Met Hem leren we vechten tegen de dood in ons leven, om de dood in ons samenleven de baas te blijven; de dood van haat en vernietiging, die telkens weer met de zeis maaiend rondgaat, de dood van onverschilligheid en egoïsme, die het leven uit mensen zuigt, de dood van verlatenheid en miskenning, de dood van jacht naar meer en meer, van nooit genoeg en nooit tevreden, de dood van alleen nog geld en van hebzucht, die over lijken gaat. Met Pasen vieren we dat het geen hopeloos gevecht is,



want met Jezus vieren we de overwinning op kwaad en dood, de opstanding uit kwaad en dood, de overtuiging, dat wij bestemd zijn voor het leven.

Ik besef, dat dit geen gemakkelijk lenteverhaal is, maar het is toch het ultieme verhaal van de hoop, die ons leven doet. De hoop namelijk, dat kwaad, ellende en dood niet het laatste woord hebben, maar dat wij bestemd zijn voor het leven. Het zal een gevecht blijven, maar die strijd leidt tot de overwinning van kwaad en dood. Wij wensen u in die zin een zalig Pasen, hou de hoop in jezelf levend, een vrolijk Pasen, plezierige paasdagen. Geniet van het leven, geniet van de lente.

Jos van Minderhout

HET BELANG VAN DE EIGEN KERK

Onlangs mocht ik de voorbereidingsviering op het vormsel doen in Bergharen en Batenburg. Het waren geen grote aantallen vormelingen, acht in Bergharen en vijf in Batenburg.

Maar toch waren er vele mensen in de kerk aanwezig. Het zijn van die gelegenheden, dat een parochiekerk weer de volle aandacht krijgt en ook betekenis heeft.

Zulke gebeurtenissen zijn er altijd wel, zoals het vormsel, de eerste communie en de voorbereiding daarop, een uitvaart en andere bijzondere aangelegenheden. Ook al zou er niet ieder weekend een kerkdienst zijn, dan nog zijn er allerlei gebeurtenissen, die ook geestelijk van grote betekenis zijn voor een kerkgemeenschap. Ik hoorde dat het bisdom heeft besloten niet meer te komen "vormen" voor kleine aantallen vormelingen. Ze moeten het maar samen doen. Het getal en de tijd zijn blijkbaar meer doorslaggevend, dan het belang van de geloofsgemeenschap en de eigen kerk, waar jongeren, die er met hun ouders voor kiezen om op weg te gaan met Jezus en zijn evangelie zich bij thuis voelen. Een vormeling, een eerste communie in een geloofsgemeenschap, het zijn belangrijke momenten. Wanneer de eigen kerk zou verdwijnen, zal er veel meer verloren gaan dan ons lief is.

Jos van Minderhout



INLOOPCAFÉ



Ons café is op dinsdagmorgen 12 en 26 maart open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen.

Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda



Ik vind het familiekoor van de Antonius Abt in Wijchen heel apart, ik ken tenminste geen ander koor met zoveel verschillende leeftijden. Ik was benieuwd naar het idee achter het koor en de ervaringen tot nu toe. Daarover had ik een interview met Ineke Wintjes (contactpersoon) en Lianne van der Burgt (dirigent en muzikaal leider).

WAAROM EN WANNEER IS HET FAMILIEKOOR OPGERICHT?

In 2011 hield het kinderkoor van de Abt ermee op en was het onduidelijk hoe gezinsvieringen en communievieringen zouden kunnen worden ondersteund. In gesprekken met Rudy de Kruijff hebben we toen samen het familiekoor "bedacht". Het idee was mensen van alle leeftijden samen te laten zingen. In november 2011 zijn we begonnen.

BIJ WAT VOOR VIERINGEN ZINGEN JULLIE?

We zingen nu tijdens de maandelijkse familievieringen. Tijdens die vieringen is er altijd een kindernevendienst en daar gaan de kinderen van het familiekoor ook naar toe. Daardoor gaat er een vaste kern kinderen naar de nevendienst en is de drempel voor kinderen in de kerk lager om zich daarbij aan te sluiten.

WAT IS ER SPECIAAL AAN JULLIE KOOR?

We hebben geen repetitieavonden! En men hoeft geen noten te kunnen lezen of geoefend zanger te zijn. We vinden het fijn als mensen hun eigen muziekinstrument bespelen. Anderhalf uur voor elke viering beginnen we te oefenen en enkele nieuwe liedjes in te studeren. We eisen niet dat iedereen altijd komt. Tussen het oefenen en de viering is er even tijd voor ontspanning. Samen even koffie drinken en de kinderen kunnen dan even rondrennen.

HOE ZIJN JULLIE AAN DE LEDEN GEKOMEN?

We hebben een oproep gedaan aan ouders en grootouders om samen met hun kinderen te ko-

men zingen. Het is gewoon fijn als meerdere generaties samen zingen. Nu sluiten zich ook klasgenootjes, vriendinnetjes en zo aan. Steeds komen er weer nieuwe mensen bij. Zelfs uit bijvoorbeeld Grave en Overasselt. Op dit moment is het jongste lid 4 jaar en de oudste 88 jaar! We hebben een muzikale kern die de rest meetrekt.

HEB BEN JULLIE AL IN ANDERE KERKEN GEZONGEN?

Nee, nog niet, maar dat zou best kunnen. Wij staan er open voor en onze leden zouden het leuk vinden. We zijn inmiddels zo groot dat het niet erg is als niet iedereen kan komen.

WAT IS JULLIE REPERTOIRE?

Het repertoire is afgestemd op eucharistievieringen die interessant zijn voor kinderen, we zingen sinds kort bijvoorbeeld ook een Credo. Regelmatig zingen we liedjes uit de bundel van Taizé. Die zijn vrijwel allemaal meerstemmig en als ze eenstemmig zijn, dan klinken ze met muziek ook mooi. Dat geeft een bepaalde sfeer, waar je je bij kunt bezinnen, waardoor je tijd krijgt om in jezelf te keren. Dat proberen we voor elkaar te krijgen

WAAROM NOEMEN JULLIE JEZELF FAMILIEKOOR?

De naam geeft wel eens verwarring. Het lijkt alsof alle leden familie van elkaar zijn. Maar wij vinden de naam familiekoor goed klinken: het geeft aan dat we ons als één grote familie presenteren.

WAT VINDEN DE KERKGANGERS ER VAN?

We krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties. Dat de liedjes goed aansluiten bij het evangelie, ook afgelopen Kerstmis. Dat we een goede verhouding van liederen voor ouderen en jongeren brengen.

HET DIRIGEREN VAN ZO'N KOOR LIJKT ME ZWAAR.

Het vraagt veel van de dirigent. Die moet de muziek op het niveau van het koor uitzoeken en voor de verschillende muziekinstrumenten de muziek aanpassen. Ineke vindt het geweldig hoe Lianne leiding geeft aan het koor en vooral hoe ze aandacht vraagt voor de tekst.

WANNEER TREDEN JULLIE WEER OP?

Met Palmпасen!

Ineke en Lianne, ik vind het Familiekoor een gouden vondst. Ik hoor op veel plaatsen dat koren het loodje leggen omdat ze niet aan nieuwe leden kunnen komen. Door geen eisen te stellen aan leeftijd of zangkwaliteit en de nadruk te leggen op gezellig samen zingen en muziek maken hebben jullie een geweldig koor opgericht. Ik hoop dat jullie voorbeeld navolging gaat krijgen.

Theo van der Weegen

ACTIE KERKBALANS

De flyer met als thema de Actie Kerkbalans is op uitgebreide schaal bezorgd binnen de parochie. In de flyer is uitgebreid aandacht besteed aan de exploitatie van de parochie, aan de kerkbijdragen en aan het onderhoud van de gebouwen van De Twaalf Apostelen in het afgelopen jaar. Vele vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan de voorbereidende besprekingen, het opstellen en corrigeren van de teksten, het aanleveren van de cijfers en foto's, de lay-out en het laten drukken van de flyer. Ook het organiseren van de distributie en de coördinatie in de wijken

van alle dorpen binnen onze parochie was een behoorlijke onderneming.

Wij willen al deze vrijwilligers danken voor hun spontane inzet. In het bijzonder willen we de vele vrijwilligers bedanken die half januari onder winterse omstandigheden op pad gingen voor de bezorging van de flyer bij de parochianen.

Mocht u onverhoopt geen exemplaar hebben ontvangen en u hebt belangstelling, dan liggen er exemplaren voor u klaar in het parochiecentrum of in uw kerk.

De werkgroep Kerkbalans.

✂

MACHTIGINGSKAART **KERKBALANS**

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van Parochie De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen om van zijn/haar bankrekening girorekening _____ een bedrag af te schrijven voor de actie Kerkbalans ten name van: _____ adres: _____ postcode en plaats: _____ € _____ per jaar per half jaar per kwartaal per maand

Datum: _____ Handtekening: _____

Bovenstaande kaart kunt u opsturen of afgeven bij uw eigen kerk of het Parochiecentrum.

WANDELEN MET DE FRANCISCANEN

De Franciscanse Beweging (FB) organiseert op zaterdag 23 maart 2013 (10.30 uur - 16.30 uur) vanuit Eindhoven een wandeling van ongeveer 12 kilometer. Na een korte inleiding op het thema ('Eenvoud') lopen de wandelaars vanuit de stad langs de Dommel naar de Genneper Parken, een aantrekkelijk groen gebied niet ver van het centrum.

Om 10.30 uur zijn de deelnemers welkom in de Groene Zaal, Klooster Mariënhage, Tramstraat 41, 5611 CN Eindhoven. (Links van de Paterskerk ingang naar Groene Zaal.) Dit is ook het eindpunt van de wandeling.

Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema 'Eenvoud', tevens jaarthema van de Franciscanse Beweging. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de FB.

Ontvangst: 10.30 uur, afsluiting: rond 16.30 uur.
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-le-

den € 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen. Koffie en thee bij aankomst en na de wandeling ook soep!

Aanmelding en meer informatie:
via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of
telefonisch: 073-6131340

De Franciscanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dichtbij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vreedelievend.

HEILIGE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

WILT U MET PASEN GRAAG DE HEILIGE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN? OF KENT U IEMAND DIE DIT GRAAG WIL? DAT KAN.



Vanuit het ziekenpastoraat vinden wij het een belangrijke taak om - in samenwerking met de pastores - aandacht en zorg te besteden aan onze zieken thuis, in het verpleegtehuis en in een ziekenhuis.

Over enige weken is het Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar en in uw privéleven. Daarom willen wij als ziekenpastoraatsgroepen ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de h. communie ontvangen, deze bij u thuis te brengen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, geef dit dan door aan een van de onderstaande adressen. De boodschap zal zo snel mogelijk aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

TELEFONISCHE OPGAVE:

H.Jozef-Alverna

Werkdagen 9-12 uur 024-6411171

Emmanuel-Achterlo

Mevr. Hermien van Eldonk 024-6414829

H.Joh. de Doper-Balgoij

Mevr. Ans v Erp-Jans 024-6412746

Paschalis – de Woezik

Mevr. Conny Laurensen 024-6416912

Antonius Abt- Wijchen

Werkdagen 9 -12 uur 024-6412627

Heumen

024-6221276

Overasselt

024-6221276

Nederasselt

024-6221276

Bergharen:

Mevr. Wilma Hermans 0487-532021

Hernen/Leur

Mevr. Ushi Kolks 0487-531470

Batenburg

Dhr. Bert van Boxtel 0487-540806

Nifrik

Mevr. Rieki Derks 0487-412374

SCHRIFTELIJKE OPGAVE:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie.

VASTENAKTIE 2013

In de vorige "Apostelbode" hebben wij uw aandacht gevraagd voor het vastenactieproject "Tumia Pamoja". Deze keer willen wij deze aandacht vervolgen.

Tijdens vrijwilligerswerk in Kenia is de oprichter van Ghetto Exposed, Suzie Geenen door jongeren uit de wijk in Kibera in contact gebracht met de school in deze wijk. Zij wilde de kinderen in Nederland betrekken bij haar verblijf in Kenia en zocht een school om een klein eenmalig project mee te doen. De situatie bleek echter schrijnend en het ging haar aan het hart, zodat ze besloot het project voort te zetten en de school te helpen. In totaal is er inmiddels zo'n € 2.000,00 gedoneerd aan de school.

De lokale partnerorganisatie Ghetto Potential werkt zeer nauw samen met Ghetto Exposed Nederland en Ghetto Exposed Kenya. Dagelijks is er contact en de contactpersoon begeleidt meerdere Nederlandse organisaties ter plekke en kent de wijk zeer goed. De contactpersoon bleek een zeer goed en betrouwbaar contactpersoon met een enorm netwerk en veel kennis van de wijken, van de mensen en van het lokaal organiseren en regelen van zaken.

Suzie gaat regelmatig naar Kenia en is tot de conclusie gekomen dat het kleine eenmalig project niet voldoende is. Zij is middels de geloofsgemeenschap van Alverna in contact gekomen met de parochiële werkgroep Vastenactie. Onze werkgroep heeft haar project dit jaar gekozen. De bisschoppelijke Vastenactie heeft dit project goedgekeurd en is bereid dit project financieel te ondersteunen.

De uit te voeren activiteiten bestaan uit:

De aankoop van gebouwtjes met de "landlord" (de grondbezitter). Er zijn in totaal veertien ruimtes, waarvan de eerste drie in november 2011 reeds aangekocht zijn. Dit gebeurde met hulp van zowel groep vier van de Antonius-school in Alverna als de geloofsgemeenschap in Alverna.

De overige elf moeten nu aangekocht gaan worden. Deze gebouwen zijn belangrijk voor het onderwijs, want zonder onderwijs belanden de kinderen in dezelfde vicieuze cirkel als hun ouders en zien ze de toekomst zonder veel vertrouwen tegemoet.

Deze gebouwtjes dienen gerenoveerd te worden, geschikt gemaakt te worden voor het



onderwijs, de vloeren te worden voorzien van een cementlaagje en geschilderd te worden. Er moeten acht toiletvoorzieningen aangebracht worden, drie voorzieningen voor de meisjes, drie voor de jongens en twee voor de leerkrachten.



Belangrijk is ook dat de school beschikt over een voorziening voor goed en schoon drinkwater. Hiervoor zijn nodig twee watertanks en de aansluiting op het waternetwerk van de wijk.

Het terrein moet voorzien worden van een degelijk hekwerk, zodat de leerlingen

veilig kunnen spelen en de school ook een beveiliging heeft.

In deze wijkschool is het wenselijk, dringend noodzakelijk, dat de kinderen hier kunnen eten. Als de school de kinderen eten kan bieden worden veel meer kinderen door hun ouders of verzorgers naar school gestuurd, omdat ze de kinderen dan geen eten hoeven te geven. Op lege magen kunnen ze niet leren, vandaar dat eten belangrijk is. Om dit te bereiden zijn een paar moeders daar vanaf zes uur in de ochtend mee bezig. Het aanleggen van twee kookpunten zou prettig zijn, zodat het sneller gaat en ook minder energie (houtschool) kost en er minder handen nodig zijn. De meeste kinderen zitten op de grond.

De wens is om voldoende schoolmeubilair aan te schaffen. De school heeft nu per les/klas steeds één lesboek voor alleen de leraar.

Bij ons is het gewoon dat ieder kind zijn of haar boeken heeft. Dat willen we ook voor deze school. Er zijn ook geen schriften, geen landkaarten en te weinig schoolborden. Als er lesmaterialen zoals schriften, landkaarten, schoolborden e.d. zijn,

De onkosten op een rij:

Gebouwtjes	€ 5.000,00
Opknappen gebouwtjes	€ 1.800,00
Toiletgroepen	€ 2.000,00
Drinkwatervoorziening	€ 2.000,00
Beveiliging	€ 1.100,00
Kookvoorziening	€ 1.200,00
Schoolmeubilair	€ 3.000,00
Lesboeken	€ 5.000,00
Lesmaterialen	€ 3.000,00
Eten voor 6 maanden	€ 4.500,00
	=====
Totaal	€ 28.600,00

kunnen de kinderen pas echt gaan leren. Tot slot willen we de kinderen voor een half jaar eten geven. Daarna zal dat uit de ouderbijdrage betaald moeten worden. De kinderen krijgen twee maaltijden per dag en we willen hen op weg helpen.

Dit totaalbedrag willen wij samen met de bisschoppelijke Vastenactie bijeen brengen. Dat kunnen wij niet alleen en wij hebben daarvoor uw hulp nodig. U kunt ons op een aantal manieren helpen. Daarbij denken wij aan:

Niet alle wijken / straten hebben allemaal een persoon, die wil collecteren in de week van 18 t/m 23 maart 2013. U kunt zich hiervoor aanmelden, door een briefje met uw naam, uw adres en uw telefoonnummer in de brievenbus van uw geloofsgemeenschap te doen. Er wordt dan door een lid van de werkgroep in uw geloofsgemeenschap met u contact opgenomen.

In de week van 18 t/m 23 maart 2013 wordt de huis-aan-huis collecte gehouden. Voor die week krijgt u het vastenzakje en een flyer thuis. Dit zakje wordt opgehaald. Doe uw bijdrage in het zakje en zet het alvast klaar, zodat u of een ander van uw gezin dit zakje meteen kan pakken en aan de collectant meegeven. Dit scheelt voor de collectant in de benodigde tijd.

Gedurende de veertigdagentijd willen wij proberen u meer bewust te maken van de noden in de wereld en dan nu bijzonder in de nood van deze sloppenwijk. Daarvoor zal in ieder weekend een symbool worden bijgezet. Dit symbool zal verwijzen naar het project.



Daarnaast wordt er in de voorbede van elk weekend gebeden voor de mensen/kinderen in deze sloppenwijken. In het weekend van 16/17 maart 2013 zal de pastor in de viering ook aandacht geven aan de Vastenactie.

Wij hopen dat u allen mee wilt doen en dat wij aan het einde van de veertigdagentijd kunnen zeggen, dat wij ons doel bereikt hebben.

Namens de kinderen van de sloppenwijk in Kibera zeggen wij u allen hartelijk dank en wensen u een zalig Pasen toe.

De parochiële werkgroep "Vastenactie"

PUZZEL PASEN 2013

In deze woordzoeker zitten allerlei woorden verborgen, die met onze parochie en ons geloof te maken hebben. Waarschijnlijk bent u wel zo goed op de hoogte, dat u direct de namen van pastores, parochies, instellingen e.d. herkent.

Wat u zo niet meteen weet, kunt u wellicht in deze Apostelbode terugvinden. Hebt u de juiste namen doorgestreept, dan leest u in de overgebleven hokjes een paaswens. Maar ook, als dat niet gelukt mocht zijn, wensen wij u toch heel fijne paasdagen.

Leo Bijmans

J	U	D	O	C	U	S	S	T	I	L	T	E	C	E	N	T	R	U	M	
N	O	L	Y	A	B	S	I	L	A	H	C	S	A	P	S	R	K	K	H	
E	F	H	C	E	E	S	J	A	N	S	S	E	N	U	I	J	R	N	E	A
V	T	B	A	S	U	I	N	O	T	N	A	E	N	P	E	M	R	R	A	
O	R	E	C	O	N	T	A	C	T	R	A	A	D	K	U	M	M	K	S	
H	S	I	P	A	N	L	A	P	A	S	I	E	I	R	A	I	A	K	V	
T	A	N	N	A	N	E	R	O	K	M	W	O	T	N	S	N	A	O	D	
L	P	U	P	D	S	Z	S	O	A	A	O	N	M	R	S	P	R	R	D	
E	M	M	A	N	U	E	L	D	N	G	E	U	E	C	E	M	A	E	O	
V	O	M	L	G	I	I	N	D	E	C	L	G	H	L	S	S	M	N	O	
N	K	O	M	N	E	E	E	I	E	D	I	O	B	E	Z	U	I	D	R	
A	T	C	N	D	R	L	R	I	E	L	O	E	L	E	T	Z	K	A	B	
V	E	E	J	E	I	A	H	R	L	N	R	P	A	S	T	E	I	G	A	
S	H	E	I	N	M	C	O	I	M	G	M	F	E	Z	O	J	T	S	S	
Y	A	E	G	E	O	O	W	A	U	E	S	N	E	R	O	T	C	I	V	
O	N	E	N	R	K	I	J	K	L	O	K	B	E	G	R	A	V	E	N	A
L	N	N	A	O	R	E	D	L	O	Z	W	I	T	S	I	E	R	S	N	
A	A	P	O	V	R	E	B	H	C	N	U	R	B	T	S	R	E	K	D	
M	A	R	T	I	N	C	L	A	E	S	N	T	R	O	U	W	E	R	I	
J	O	S	V	A	N	M	I	N	D	E	R	H	O	U	T	K	E	R	K	

WERELD WINKEL

van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 Wijchen

PRACHTIGE HANDGEMAAKTE BEELDEN VAN KINTA

Als authentieke aanvulling op uw interieur biedt de Wereldwinkel u nu beelden van Kinta. Kinta importeert interieurdecoraties uit Afrika en de Filippijnen. Het bedrijf heeft in zijn collectie een unieke samenstelling gemaakt van lokale producten gecombineerd met westerse ontwerpen. Deze zijn uiteraard allemaal verhandeld volgens de principes van Fair Trade.

Alle Kinta-producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen en/of restmaterialen. De gebruikte materialen moeten voldoende en duurzaam beschikbaar zijn in de gebieden waar ze worden ingekocht. Of het nu gaat om capiz, acacia of 'restkatoen'. In kleine ateliers wordt het materiaal zorgvuldig bewerkt tot het gewenste

ontwerp. De artikelen rollen niet van de lopende band, maar worden op een ambachtelijke wijze vervaardigd. Eigenaar én medewerkers van de ateliers bedenken daarbij steeds weer nieuwe, creatieve vormen en manieren van bewerken en afwerking.



De Kinta-beelden zijn verkrijgbaar in mensfiguren, dierfiguren of non-figuratieve figuren als bollen of harten. Graag laten wij ze aan u zien in de Wereldwinkel in Wijchen. U bent van harte welkom!

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972
info@wereldwinkelwijchen.nl

HOE KUN JE VASTEN

Er zijn allerlei manieren om invulling te geven aan de vastentijd. Door soberder te eten, maar ook door bewuster met energie om te gaan.

In de ideale wereld verbruiken we minder en zijn we solidair met elkaar.

- Kook vegetarisch of eet minder vlees. Het dagelijkse stukje vlees is voor velen nog steeds vanzelfsprekend. Toch heeft niet echt elke maaltijd vlees nodig om lekker te zijn. Ga eens langs de visboer of probeer een vegetarisch recept.

- Bereid een eenvoudige maaltijd. Een mooie bonensoep met brood of een rijstmaaltijd met een stukje zalm kan een louterend effect hebben.

- Koop biologische of fairtradeproducten. In de supermarkt of natuurwinkel liggen steeds meer biologische en eerlijk geproduceerde levensmiddelen. Het kost wat meer, maar is beter voor mens en dier.

- Gebruik geen tussendoortjes, koffie of alcohol. Zie eens af van genotmiddelen als snacks en alcohol en eet in de vastenperiode alleen wat nodig is.

- Neem de tijd om te koken en te eten. Trek weer eens een eigen bouillon of maak een lekkere stoofschotel.

- Bewuster koken en eten kan een hoop volvoering schenken. Gooi geen eten weg. Probeer kliekjes te verwerken in een volgende maaltijd en schoon de voorraadkast eens op. Voedsel is niet eeuwig houdbaar!

- Sta wat minder lang onder de douche. Lang douchen is lekker, maar beslist niet noodzakelijk. Douche eens wat minder vaak en minder lang, dat scheelt veel energie.

- Koop alleen spullen die je écht nodig hebt. Nóg een jas, een tas of een paar schoenen? Probeer weerstand te bieden tegen die eerste koopimpuls en schaf alleen het hoogst noodzakelijke aan.

- Laat de auto een keer staan. Gemaksmensen als we zijn, pakken we de auto vaker dan nodig is. Haal de fiets eens uit de schuur voor het boodschappen doen.

- Ga zuinig om met energie. Vervang kapotte lampen voor een spaar- of led lamp en maak eens werk van die extra isolatie.

En met een extra trui aan, kan de thermostaat makkelijk twee graden lager!

- Laat de tv en computer uit. Dit is de echte uitdaging. Laat de apparaten 's avonds een keer uit en besteed de gewonnen tijd aan een ouderwets bordspel of een echt gesprek. Bijvoorbeeld over vasten.

MODERN VASTEN

40 DAGEN

ZONDER

AFSTANDS-
BEDIENING

Loesje

WWW.LOESJE.NL

POSTBUS 1045
6001 BA ARNHEM

VANUIT HET BESTUUR

EXTRA WERK GEDAAN DOOR DE BEZORGERS VAN DE APOSTELBODE; HEEL HARTELIJK DANK!

Elk jaar krijgen alle vrijwilligers van De Twaalf Apostelen een kerstkaart namens het bestuur en de pastores. De afgelopen jaren zijn die, binnen de oude 'Hoeksteen', steeds via Breed of per post verspreid. Dit jaar zijn de kaarten voor het eerst door de lopers van De Apostelbode bezorgd. Dat is erg goed verlopen. Wij zijn daar heel blij mee, het is fijn als dit soort zaken zonder kosten via vrijwilligers verzorgd kan worden. Wij danken alle distributeurs en alle lopers dan ook heel hartelijk voor hun medewerking en hun inzet!

Dit jaar heeft de parochie een speciale folder ontwikkeld voor de kerkbalans. In de folder is uitgelegd hoe onze parochie er financieel voorstaat en waarom het belangrijk is dat iedereen de kerk financieel blijft steunen. Om deze folder te verspreiden is aan de lopers van De Apostelbode gevraagd de folder rond te brengen. De meeste van de lopers hebben hieraan meegewerkt. Het bestuur waardeert dit enorm! Wij hopen dat de opbrengst van de kerkbalans goed is, de folder heeft daar zeker op een goede manier de aandacht op gevestigd en wij zijn erg blij dat hij op een goede manier verspreid is. Dank aan de mensen die de folder ontwikkeld hebben, de distributeurs en de lopers!

ALARM PAROCHIECENTRUM

Het parochiecentrum heeft een alarmsysteem. De laatste tijd is dat alarm een paar keer voor niets afgegaan omdat mensen na 23.00 uur in het parochiecentrum zijn. Dat is niet toegestaan. Er wordt dan iemand gewaarschuwd die moet komen kijken. Behalve dat dit vervelend is zijn daar ook kosten aan verbonden. Wij vragen iedereen om hier heel alert op te zijn en niet na 23.00 uur in het parochiecentrum te verblijven.

OPROEP

De commissie Communicatie is verantwoordelijk voor de website, folders, nieuwsbrieven, kerstkaarten e.d. Helaas is Donny Merx, een van onze leden en degene die juist verstand heeft van ontwerpen en lay-out gestopt. Heel jammer!

Daarom zoeken wij een nieuw lid voor de commissie communicatie. Wij zoeken een creatieve meedenker die (liefst) een beetje verstand heeft van het maken van teksten en folders. Als je interesse hebt om met ons mee te denken, laat het dan weten. Nadere informatie bij Bea Schouten: bea.schouten@xmsnet.nl of 024-6411368.

Donny, bedankt voor je enthousiaste inzet de afgelopen periode!

GELOVEN IN HET ONMOGELIJKE

'Credo quia absurdum'. Ofwel: ik geloof omdat het te gek is om los te lopen. Het zou een uitspraak zijn van een kerkvader uit de tweede eeuw, Tertullianus, die tot zulke uitspraken kwam omdat hij optrad als een verdediger van het christelijk geloof. Hij heeft iets waars gezegd, anders was het vergeten.

Ons paasgeloof rechtvaardigt zo'n uitspraak. De 'verrijzenis uit de doden op de derde dag volgens de Schriften' is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, want de beleden werkelijkheid staat haaks op de werkelijkheid die wij ervaren. Doden staan niet op, komen niet tot leven – we hebben er genoeg van begraven en gecremeerd om dat te weten.

Tertullianus duwt ons met zijn uitspraak van de rails af van de 'gewone' werkelijkheid. Hij zegt met zijn drie woorden dat er meer is dan wat wij zien. Er is ook nog zoiets als een geestelijk leven, als een besef van leven dat groter is dan wat wij zien en ervaren. We verlaten dan het terrein van het weten en betreden het terrein van het geloven.

Jezus Christus heeft zich aan mensen getoond met zo'n kracht, dat zij niet alleen een mens zagen, maar een mens die God toonde. In zijn gedrag, heel zijn optreden getuigde Hij van de goddelijke oorsprong van alles waar wij over beschikken zonder het zelf te kunnen scheppen. Hij verruimde het menselijk bewustzijn zodanig, dat wij geloven dat we in Hem God zelf ontmoeten. Dat is het wezenlijke van het paasgeloof: onze werkelijkheid is groter dan mensen kunnen zien. Onze werkelijkheid is geborgen in de grootheid van God, die groter is dan de tijd en de ruimte van de mens. Onze beperkingen worden vluchtig voor wie in Christus deze God mag ontmoeten die ons zodanig liefde bijbrengt en geeft dat wij in de dood onze meerdere niet meer hoeven te erkennen.

Ben Frie SJ



Bidden kan op je knieën, met gevouwen handen en ogen dicht. Maar het kan ook anders. Er zijn er die er een glaasje wijn bij drinken of die het onderweg doen. Bidden?

Van 17 tot 23 maart, in de vijfde week van de veertigdagentijd, kunnen ca. dertig mensen uit de gemeenschappen van De Twaalf Apostelen meedoen aan een gebedsweek die aangeboden wordt in het parochiecentrum in Wijchen. Het gaat hier niet om het samen met anderen hardop zeggen of zingen van gebeden, maar om stil worden en bidden in de eigen privésfeer. Je overweegt thuis een fragment uit de Bijbel en maakt daar een gebed van: ik stel me mijn eigen rol voor in dit Bijbelverhaal, en overweeg wat zich dan bij mij aandient. Raakt het mij, wat dan, en waarom?

's Avonds kun je daar dan over praten met iemand die je in deze gebedsweek begeleidt. De begeleider (m/v) luistert naar best vermogen en geeft tips hoe je je gebed kunt vervolgen. Je kunt al heel gauw merken dat het niet meer de vraag is wat jij met het evangelie moet doen, maar hoe het evangelie iets met jou kan doen.

De gebedsweek is een kans: om (beter) te leren bidden, om een nieuwe manier te ontdekken om de Bijbel te lezen, aanleg voor meditatie te beleven of een gesprek onder vier ogen te kunnen voeren met iemand die ook gelooft. Als het je aanspreekt, meld je dan bij je eerst aanspreekbare pastor. Misschien ten overvloede: de week is niet geschikt voor mensen die zich in een crisis bevinden of psychologische hulp zoeken. Dat is niet het doel. Het past echt in een mentale voorbereiding op het paasfeest.

De kosten van de week worden goeddeels gedragen door de parochie; van de deelnemers wordt een bijdrage van € 20,- gevraagd. 's Avonds zijn er telkens bijzondere ontmoetingen mogelijk in het parochiecentrum. Als er toch eens geen koffie was...



Ben Frie SJ

PAUS BENEDICTUS XVI

BIJ HET AFSCHEID VAN EEN WERELDLEIDER



“Ik ben te broos en te zwak geworden.” Het statement bij de aankondiging van zijn aftreden getuigt van zijn oprechtheid en durf. Vrijwel zeker voer hij op zijn eigen kompas alleen, en dat dwingt respect af. We zien terug op een paus die volledig dienstbaar heeft willen zijn en daarin tot het uiterste ging. Hij moet zijn onmacht gevoeld hebben om nog langer te beantwoorden aan de eisen van zijn ambt, en dat is niet gering: afstand doen van een machtspositie doen weinigen hem na.

Hij werd bescheiden genoemd, verlegen. Iemand die zich het liefst ophoudt tussen zijn boeken, een kamergeleerde, een wetenschapper die ons sterke encyclieken heeft nagelaten. Een groot theoloog, een erudiet schrijver die een lofzang aanhief op de liefde: wij moeten onze eros niet verdringen maar inbedden in de caritas. Onze relaties mogen niet geleid worden door onze driften, maar moeten liefde mogelijk maken. Het is bijna navrant dat het mediabeeld dat van hem geschapen is het tegendeel beweert. Hem wordt verweten dat hij intolerant was ten overstaan van homoseksuelen en huwelijken onder hen zou afwijzen. Hij sprak inderdaad van ‘pseudohuwelijken tussen mensen van gelijk geslacht’, omdat hij trouw bleef aan het pleidooi van christenen voor de huwelijksrelatie als pijler onder de samenleving. Maar zijn getuigenis heeft een veel breder omvang dan onze media met *oneliners* en *slogans* over kunnen dragen. Wie kan zo’n getuigenis aan een diffuse wereldbevolking duidelijk maken?

Het was triest dat juist tijdens zijn pontificaat de nieuwsgaring op gang kwam over het seksueel misbruik door priesters, wat hij openlijk omschreef als verraad. Al waren velen daar niet tevreden mee, hij trok het boetekleed aan van schaamte en berouw voor iets waar hij zelf weinig aan kon doen. De schandalen brachten hem en zijn kerk grote schade toe, mede omdat ze

breed werden uitgemeten en zelf weer misbruikt werden voor andere doelen. Hij heeft in deemoed het hoofd gebogen, maar dat maakt je niet per se populair.

Een wijze mens, al was het misschien geen sterk bestuurder. Nee, het was geen hervormer en hij was behoudend, maar ging met datzelfde engagement tot het uiterste binnen de verantwoordelijkheid die hij zich bewust was. Wie het zien kon wist dat hij getuigde van een diepe spiritualiteit ook al zouden anderen liever iets anders gezien hebben in het licht van de camera’s. Helaas was hij geen ster in zijn presentatie, en dat kan zelfs een wereldleider de das om doen.

Maar dat gegeven stelt meteen ook grote vragen.

- Hoe communiceer je vandaag de dag een boodschap?
- Hoe kun je genuanceerde visies overdragen via media die zich tot het uiterste beperken in woordgebruik?

Het was weliswaar grappig dat deze paus ook ging twitteren, maar dat was eerder een glimlach naar het grote publiek dan dat het paste bij zijn formaat.



Peter Seewald publiceerde gesprekken met Benedictus XVI in ‘Licht van de wereld’, maar ook daar bleek het moeilijk voor deze paus zich in gewone mensentaal te uiten.

Desondanks blijft het waardevol te trachten hem te verstaan: “Wij leven op kosten van de volgende generaties”, stelde de paus. En hij herhaalde wat de encycliek *Caritas in veritate* eerder schetste: louter een geloof in maakbaarheid en succes bewerken de ondergang van het milieu. “Alleen de naastenliefde en aandacht voor de wil van God die ons een weg wijst bieden redding. Het praktische atheïsme dat velen huldigen zal de vrijheid en haar criteria doen opdrogen. Zonder een God die ons kent, ons aanspreekt en iets met ons van doen heeft, raken wij in een impasse”. Hij heeft gezegd wat hij moest zeggen. Of het gehoord werd?

Ben Frie SJ



RED DE KAPEL VAN PASTOOR VAN RIEL!



In 1925 werd Henricus Van Riel pastoor van Overasselt. Hij was de opvolger van pastoor Van Esch, die ervoor had gezorgd dat Overasselt in 1891 een nieuwe kerk, op een nieuwe plaats had gekregen. Daarbij was ook een nieuw kerkhof aangelegd. Op dit kerkhof ontbrak het volgens Van Riel echter aan een

behoorlijke begraafplaats voor de overleden parochieherders. Tot op heden was zo'n plaats niet nodig geweest, omdat Van Esch (overleden in 1926) in zijn geboorteplaats Schijndel was begraven. Maar pastoor Van Riel wilde in Overasselt begraven worden. Hij begon daarom in de laatste maanden van 1933 met de bouw van een kapel op het kerkhof, waaronder plaats werd gereserveerd voor negen graven: drie aan de voorzijde, vier aan de achterzijde en aan de linker- en rechterzijde elk één. De pastoor betaalde het bouwwerk uit eigen zak, zoals blijkt uit een brief over zijn testament van een neef van de pastoor (september 1945).

Het dak van de kapel rust op vier zuilen. Onder de daklijst staan aan de noord- en aan de zuidzijde de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, alfa en omega, die verwijzen naar God die het begin en het einde is, en daartussen - iets hoger - chi en rho, de beginletters van Christus. Behalve als begraafplaats diende de kapel nog een ander doel. Ze werd voorzien van een altaar dat fungeerde als rustaltaar voor het H. Sacrament bij de vele processies die in die tijd werden gehouden. Deze processies vonden plaats op het kerkhof omdat het van 1848 tot 1983 in ons deel van het land verboden was om voor processies



de openbare weg te gebruiken (het zogenoemde processieverbod). Op het altaar staat een kruisbeeld en ernaast de beelden van Maria en Johannes die, na te zijn gerestaureerd nadat zij enige tijd in het kolenhok van de kerk waren opgeslagen, in 2003 zijn teruggeplaatst.

Tot nu toe is Van Riel (overleden in 1945) de enige pastoor die in de kapel zijn laatste rustplaats heeft gevonden, in het middelste graf aan de voorzijde. Het opschrift op de nis is door de pastoor zelf opgesteld en luidt: "Bid voor de ziel van Henricus Petrus van Riel. Pastoor van Overasselt. Looft den Heer mijn ziel, wie het eeuwig leven geviel."

In het tweede van de beschikbare graven, aan de linkerzijde, is in december 1968 de bouwer van de kapel, metselaar Grad Willems, bijgezet. De pastoors Van Hout (overleden in 1973) en Van Thiel (overleden in 2011) verkozen een graf op de begraafplaats.



De kapel is naar de mening van de contactraad, en zoals te zien op de foto's, beeldbepalend voor het kerkhof. Helaas is ze ernstig verwaarloosd. Met name het dak moet bijna geheel worden vernieuwd. Al enige jaren leeft bij pastor Van Velthoven en de contactraad dan ook de wens om de kapel grondig te restaureren. Nu de renovatie van het kerkgebouw is afgerond vinden wij het tijd worden voor de kapel. Niet alleen voor het behoud ervan, maar ook om te voorkomen dat er straks gevaarlijke situaties gaan ontstaan doordat brokstukken loslaten en er vanaf vallen.

Intussen zijn de regels voor het aanvragen van subsidie in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM), dat vanaf 2006 van kracht was, echter flink aangescherpt. Werd er eerst nog 65% subsidie uitgekeerd over het totale bedrag aan subsidieerbare kosten, nu is dat nog maar 50%. Bovendien mag het totale bedrag niet hoger zijn dan 3% van de herbouwwaarde van het monument. Dat betekent dat het aanvragen van Brimsubsidie voor de kapel geen zin heeft.

Wij vinden dat, ongeacht de historische en/of architectonische waarde ervan, de kapel voor de kerk en voor Overasselt niet verloren mag gaan. Zonder kapel zou het kerkhof er een stuk minder aantrekkelijk uitzien. In de loop van de komende maanden gaat de contactraad, in overleg met het bestuur, daarom op zoek naar financiën om de restauratie te bekostigen. Wij denken bijvoorbeeld aan een collecte, aan sponsors, aan subsidiemogelijkheden buiten de BRIM, aan een markt, etcetera. Wij streven ernaar de kapel weer in orde te hebben bij haar tachtigjarig bestaan in 2014.

Momenteel zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen. Wilt u ons helpen, neem dan contact op met een van de leden van de contactraad, of spreek het antwoordapparaat in van de telefoon op Hoogstraat 5 (024-6221276).

Bron: "Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt, Overasselt en Nederasselt 1891-1991"; parochie-archief.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



DOPEN

3 maart 2013

Indy v.d. Burgt

10 maart 2013

Twan Arts



*In ons nummer van november stond een artikel over de jubilarissen van het Ceciliakoor.
Helaas was er op de foto maar één jubilaris te zien.*

Nu een compleet plaatje met Loes Bloo, 12,5 jaar, en Jo Kuppen en Wim van Melis, 40 jaar lid van het gemengd koor.

Vieringschema
02 mrt. t/m 17 mrt.

02 maart / 03 maart

- 3e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

09 maart / 10 maart

- 4e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

16 maart / 17 maart

- 5e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex 3: 1-8a, 13-15 ✧ Tweede lezing: 1 Kor 10: 1-6, 10-12 ✧ Evangelie: Lc 13: 1-9 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Joz 5: 9a, 10-12 ✧ Tweede lezing: 2 Kor 5: 17-21 ✧ Evangelie: Lc 15: 1-3, 11-32 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes 43: 16-21 ✧ Tweede lezing: Filip 3: 8-14 ✧ Evangelie: Joh 8: 1-11
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes/Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Herman Mulder/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezick</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p> <p style="text-align: right;"><i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering New Voice/Pallaskoor Herman Mulder</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Cees Janssen/Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo/Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthoef</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker</p> <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p> <p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p> <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Vieringschema
23 mrt. t/m 30 mrt.

23 maart / 24 maart

• Palmzondag
• Vastenaktie

29 maart

• Goede Vrijdag



30 maart

• Stille Zaterdag



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes 50: 4-7 ✦ Tweede lezing: Filip 2: 6-11 ✦ Evangelie: Lc 22: 14-23, 56 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes 52: 13 - 53: 12 ✦ Tweede lezing: Hebr 4: 14-16; 5: 7-9 ✦ Evangelie: Joh 18: 1-19,42 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Gen 1; Ex 14; Jes 55 ✦ Tweede lezing: Rom 6: 3-11 ✦ Evangelie: Lc 24: 1-12
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Familielkoor Ben Frie/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Martin Claes 19.00 Goede Vrijdagviering Jongerenkoor Ben Frie</p>	<p>zaterdag 18.00 Gezinsviering Koor onbekend Cees Janssen 21.30 Paaswake Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>vrijdag 19.30 Goede Vrijdagviering Emmanuelkoor Werkgroep Gebedsviering</p>	<p>zaterdag 19.00 Paaswake New Voice/Pallaskoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Kinderkoor/New Voice/Pallaskoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Ben Frie</p>	<p>vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 20.00 Paaswake Jongerenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers/Martin Claes</p>		<p>zaterdag 18.30 Kindvriendelijke viering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Werkgroep Avondwake 19.30 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Werkgr. Avondwake</p>	<p>zaterdag 21.00 Paaswake Mazing Joy Bas van Dijk</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Aloys van Velthoven 19.30 Muziekale bezinning</p>	<p>zaterdag 21.00 Paaswake Samenzang/CD Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Paaswake New Challenge Herman Mulder</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Paaswake Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>vrijdag 14.00 Kruisweg voor gezinnen Annemarie Gooiker 15.00 Kruisweg <i>op de Kapelberg</i> Sjaak Arntz</p>	<p>zaterdag 21.00 Paaswake Neo Nata Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Gezinsviering Voice Annemarie Gooiker</p>	<p>vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Paaswake Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 21.00 Paaswake Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthoef</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>vrijdag 15.00 Kruisweg Ricy Loeffen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Hand 10: 34a, 37-43 * Tweede lezing: Kol 3: 1-4 * Evangelie: Joh 20: 1-9</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Hand 2: 14, 22-32 * Evangelie: Mt 28: 8-15</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Hand 5: 12-16 * Tweede lezing: Apok 1: 9-11a, 12-13, 17-19 * Evangelie: Joh 20: 19-31</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 09.30 Eerste Communieviering Familiëkoor Ben Frie/Cees Janssen 12.00 Eerste Communieviering Familiëkoor Ben Frie/Cees Janssen</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Koor onbekend Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie/Cees Janssen</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>		<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>maandag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang/CD Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>		<p>maandag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Jack Leo</p>		<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder</p>	<p>maandag 11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout/ Annemarie Gooiker</p>	<p>maandag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes/ Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes/Hennie Witsiers</p>		<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p> <p>St. Jozef</p>			<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p> <p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Boetevieringen

maandag 25 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Samenzang. Martin Claes.
maandag 25 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Samenzang. Aloys van Velthoven.

Witte Donderdagvieringen

donderdag 28 maart	19.00 uur	Witte Donderdagviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Soli Deo Gloria (Gemengd). Ben Frie/Bas van Dijk/Cees Janssen.
donderdag 28 maart	19.00 uur	Witte Donderdagviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Kinderkoor. Aloys van Velthoven/Hennie Witsiers.
donderdag 28 maart	19.00 uur	Witte Donderdagviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Koor onbekend. Annemarie Gooiker/Martin Claes.



Ontmoetingsvieringen

zaterdag 02 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het zwijgen".
zaterdag 06 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het je aanpassen".

Overige vieringen

vrijdag 01 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 01 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 05 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 08 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 11 maart	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 12 maart	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 15 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 22 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
zaterdag 23 maart	15.00 uur	Palmpasenviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 25 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 25 maart	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 26 maart	14.00 uur	Paasviering voor ouderen in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
dinsdag 02 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 05 april	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 05 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
maandag 08 april	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 april	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

KLOOSTERRECEPTEN

LOMBARDISCHE SOEP

Het recept van een heerlijke soep, die ik traditioneel met Pasen op tafel zet wil ik u niet onthouden. Het recept is afkomstig van Bartolomeo Scappi, de kok die in 1570 in de keuken van het Vaticaan werkte.

Paus Pius V was dol op zijn Lombardische soep en toen de Heilige Vader stierf nam diens opvolger Scappi opnieuw in dienst. Zo diende hij vijf pausen; geen van hen kreeg genoeg van zijn goudgele, geurige soep. In de Italiaanse kloosters werd de soep eveneens populair. Bij de soep, die wij thuis 'Paussoep' noemen, worden geen hoeveelheden genoemd.

U hebt nodig:

een bos peen - groentebouillon - boter
tijm - kruidnagel - peper en zout
gerasppte Emmentaler kaas



een pijpje kaneel - snufje saffraan - witte-druivensap - eierdooiers

Draai van de geraspte kaas met wat eiwit stevige balletjes. Snijd de worteltjes in plakjes en bak ze in een klontje boter. Giet de bouillon erbij. Breng de soep met zout, peper en tijm op smaak. Voeg het pijpje kaneel toe en giet witte-druivensap bij de soep. Doe er wat saffraan bij (heerlijk voor de geur en mooi voor de kleur). Voeg de geklutste eierdooiers toe, roer de soep glad en laat hem minstens 15 minuten zachtjes koken. Doe er tenslotte de kaasballetjes bij.

P.S. Wij vinden thuis dat de soep de tweede dag nog lekkerder smaakt.



In de laatste week van januari ,
een artikel in de krant;
verandering in het Bossche bisdom aan de hand?
Niet zomaar kleine dorpskerken sluiten
omwille van te weinig duiten.
Geloof, Hoop en Liefde overwinnen het financi-
ele verstand.

De Apostelbode van februari was toen al in druk,
Daarin staat een gelijksoortig/gelijkwaardig stuk.
Onder de titel "Schijn Bedriegt" werd daar het
hart gelucht.

Een hartekreet , een diepe zucht
Toetsen op vitaliteit dat wordt ons geluk.
Toon van Duifhuizen

GEZINSVIERING 2 MAART

VEERTIGDAGENTIJD IN DE KERK: HULP VAN DE KINDEREN GEVRAAGD!

Op zaterdag 2 maart aanstaande om 19.00 uur
vieren we de veertigdagentijd in de kerk voor
alle kinderen en hun ouders. Het parochieel koor
zal zingen en pastor Annemarie Gooiker gaat
voor in de dienst.

Op de derde zaterdag van de veertigdagentijd
denken we na over hoe ieder mens kan groeien
en wat daarvoor nodig is. We besteden aandacht
aan de Vastenactie. (redactie: zie pagina 6-7)
Achter in de kerk liggen er weer vastenzakjes
voor ouders en bouwplaten van een geldkistje
voor de kinderen.

Werkgroep gezinsviering Hernen en Leur

NIUWSBERICHT KOOR "VOICE"

Eind september kregen we te horen dat onze di-
rigent, Willem-Jan Hanegraaf, koor "Voice" ging
verlaten. Dat was voor ons niet zo'n fijn bericht,
met name omdat hij het koor muzikaal gezien
tot grote hoogte gebracht heeft. Willem-Jan wil
hierbij iedereen bedanken voor de getoonde be-
langstelling in ons koor en als dirigent.

Na het vertrek van Willem-Jan Hanegraaf heb-
ben we veel tijd en energie gestopt om op zoek
te gaan naar een nieuwe dirigent. Dat was ge-
makkelijker gezegd dan gedaan.

Er waren meer koren op zoek naar een diri-
gent. We hebben een aantal reacties gehad op
onze advertenties die we hadden geplaatst in
de Apostelbode en op diverse sites op internet,
maar deze reacties kwamen van ver en dat was
geen optie voor ons koor.

De oproep die wij geplaatst hadden in De Apos-

telbode heeft zijn werk gedaan. Door een tip
heeft Saskia Jonk enthousiast gereageerd op
onze advertentie. Na een aantal gesprekken
hebben we besloten om Saskia Jonk als dirigent
aan te nemen.

Wat zijn we blij dat we weer verder kunnen met
ons koor, dat we weer kunnen zingen onder de
bezielende leiding van Saskia.

In deze periode zijn wij ook benaderd door het
gospelkoor "Lift Your Voice" uit Wijchen, met de
vraag of het mogelijk zou zijn om samen te gaan
in één koor. Na een aantal gesprekken zijn wij
tot de conclusie gekomen dat het goed is om sa-
men verder te gaan.

Ons koor is nu verder uitgebreid met één bas,
drie tenoren en zeven sopranen waardoor ons
koor gegroeid is naar veerendertig koorleden.

Wij zien de toekomst van ons koor met veel zang-
plezier tegemoet, en hopen dat veel mensen van
ons kunnen blijven genieten.

Met vriendelijke groet,
Han van Elferen

DE VASTENAKTIE

Bij de veertigdagentijd hoort de Vastenactie.
Een tijd van gewoon wat geld uitsparen,
door dingen niet te
doen, of wat extra geld opzijleggen om mensen in
de ontwikkelingslanden, getroffen door honger,
armoe, ziekte een helpende hand toe te steken.
Zorg voor elkaar, elkaars zorgen verlichten is een
deel van ons bestaan, want een mens is nooit een
eiland. We zijn immers op elkaar aangewezen,
als mensen met elkaar verbonden. Daarom ligt
er naast de vraag om ondersteuning, een vraag
die misschien nog wel belangrijker is. De vraag
om aandacht, om meeleven, om te luisteren naar
wat er aan de hand is. Net als wij, vinden men-
sen in de ontwikkelingslanden, het ook fijn als er
belangstelling is, als er gevraagd wordt hoe het
met je gaat. We zullen achter in de kerk materi-
aal ophangen en materiaal neerleggen om mee
te nemen over het vastenactieproject, waar dit
jaar onze betrokkenheid voor gevraagd wordt.
In de viering zullen we er zo nu en dan over ver-
tellen. (zie ook pagina 6-7)



OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 5 MAART

Dinsdag 5 maart komen we bij elkaar voor een korte eucharistieviering en gaan daarna over tot lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Deze keer nog in de Mijlpaal. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk hebben en daarom geen tijd hebben om bij ons te komen. Maar toch, misschien ben je wel hele dagen alleen en dan is zo'n ochtendbijeenkomst gewoon fijn om mee te maken. Als je niet komt, dan mis je wel veel contact met elkaar. Dus, kom! Tot dinsdag 5 maart!

gegroet Jos van Minderhout

MISINTENTIES

Zaterdag 2 maart: Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon Hebing, Thé en Dora van Oss-van Duifhuizen, Maria Thoonsen-van Heumen, Jo Derks-van Casteren.

Zondag 10 maart: Wim en Gon Hebing, overleden familie Perquin-Steeg, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Jo Derks-van Casteren.

Zaterdag 16 maart: overleden weldoeners van onze kerkgemeenschap

Zondag 24 maart: Riet van Duifhuizen-Rutten, overleden familie Perquin-Steeg

Zaterdag 30 maart: Jan en Bert de Kleijn, Johan en Nelly de Wildt-Peters

Zondag 31 maart: Gerrit en Marie van Wees, overleden familie van der Aa-Broekman

Maandag 1 april: overleden weldoeners van onze kerkgemeenschap.

Opgave misintenties maand april opgeven voor maandag 10 maart bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, of telefonisch 0487-560540.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

DANKDIENST VOOR ONZE DOPELINGEN MET KINDERZEGEN.

Alle kinderen die gedoopt zijn vanaf 2010 in de geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper te Balgoij waren 3 februari uitgenodigd om deze dankdienst mee te vieren. Bijna alle dopelingen met hun ouders, opa's, oma's en familie waren aanwezig. Bij de ingang van de kerk lag een mooi boekje klaar voor de viering met als thema: "Licht op onze levensweg". Het is een mooie viering geworden met aangepaste teksten en mooie muziek verzorgd door het koor Mazing Joy. Ook kinderstemmetjes waren regelmatig door de kerk te horen.

Voor de kinderzegen werden de dopelingen een voor een naar voren geroepen met hun ouders. Daar ontvingen de kinderen de zegen en kregen zij het schelpje met de naam erin en een



COMMUNIE OP DE HAGERT



Het gebeurt maar al te vaak, onder ons, dat onze geliefden geraakt worden door een ernstige ziekte, zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Tot het laatst toe probeer je ze thuis te verzorgen, totdat het echt niet meer gaat. De Hagert is dan een bijzondere plek voor mensen, die een speciale verzorging en begeleiding nodig hebben, welke zij thuis in eigen omgeving niet meer kunnen krijgen. Voor menigeen van de bewoners heeft geloof en kerk grote betekenis gehad. Te communie gaan is voor hen, die vaak heel veel kwijt zijn geraakt, een emotionele herinnering. Er zijn heel wat vrijwilligers en vrijwilligsters, die van harte bij De Hagert en de bewoners betrokken zijn. Zo zijn er van onze kerk H. Judocus, Rita Hendriks, Julia Lam en Mary Theunissen, die al jaren elke eerste zondag van de maand de communie brengen aan de bewoners die dat willen. We hopen, dat zij in die belevenis iets ervaren van troost en zegen. Het is in ieder geval een teken van ons meeleven. We zijn onze vrijwilligsters dankbaar, want zo vormen wij samen een echte christelijke geloofsgemeenschap.



HUWELIJK

15 maart

Claudia Peters en Paul van Kerkhof

oorkonde. Voor elk kind had pastor Aloys een persoonlijk praatje.

Aan het einde van de dienst was er voor elk kind ook een brandend kaarsje op het Mariaaltaar en met de zegenwens dat deze kinderen omringd door de liefde van de ouders en grootouders mogen opgroeien en met elkaar gelukkig mogen zijn werd deze viering afgesloten.

Rose Stevens

VIERINGEN MET PASEN

Op zaterdag 30 maart is er om 18.30 uur een kindvriendelijke paaswake met voorganger pastor Aloys van Velthoven en zang door Mazing Joy. Op eerste paasdag, 31 maart is er om 11.00 uur een plechtige H. Mis met voorganger pastor Bas van Dijk en zang door het Dames- en Heren-koor.



VANUIT DE CONTACTRAAD

In de laatste twee bijeenkomsten heeft de contactraad zich bezig gehouden met de onderstaande onderwerpen:

- Het afval inzamelingsysteem vanaf 2013 voor het huisvuil.
- Kerstpakkettenactie van het Diaconaal Beraad.
- Nagepraat over de Apostelvergadering van 31 oktober 2012.
- Voorbereiding van de afsluiting van het schilderwerk in de kerk.
- Het opbouwen en het afbreken van de kerststal. De vieringen en het openstellen van de kerk tijdens de kerstdagen.
- De verslagen van het parochiebestuur.
- Nieuwe programma Cultuur & Erfgoed 2013 – 2016 van de provincie Gelderland.
- Actie Kerkbalans 2013.
- Tarievenlijst 2013 van de parochie.
- Achterstallige grafrechten.
- De viering op oudejaarsavond/nieuwjaarsmorgen.
- Klein onderhoud aan de pastorie.
- Hoe gaat het verder in ons stadje met het kerkbezoek, met onze kerk, met ons geloof. Antwoorden hebben we nog niet gevonden, maar het heeft onze zorg. Wij hopen dat het ook uw zorg gaat worden en dat u niet aan de kant blijft staan.

**DE VOORBEREIDENDE VIERING
OP HET VORMSEL**

De vijf vormelingen, hun ouders en familie, hebben op 3 februari 2013 een mooie voorbereidende viering op het vormsel gehad. Met pastor Jos van Minderhout hebben zij gekeken naar hetgeen zij in de toekomst willen gaan doen met het geloof en wat zij daarvoor nodig zullen hebben. Het was een viering die veel te zeggen had en waar je veel mee kon doen. Deze viering werd opgeluisterd door het koor VOICE.

Iedereen heeft van deze viering genoten en heeft er iets van meegenomen. Dat is de bedoeling. Het vormsel vindt plaats op zaterdag 13 april 2013 om 19.00 uur in de H. Annakerk te Bergharen. De vormheer is pastor Jos van Minderhout.



Er is geen kopij van de gemeenschap Heumen bij de redactie binnengekomen.



Er is geen kopij van de gemeenschap Alverna bij de redactie binnengekomen.



GEDOOPT
13 januari
Sem Kiesbrink
20 januari
Sem de Wit





VERSCHUIVINGEN IN DE PASCHALISKERK

Door de samenwerking van de koren Pallas (Emmanuelkerk) en New Voice (Paschaliskerk) is het noodzakelijk om de vieringschema's in beide kerken aan te passen. Op dit moment is het nog zo dat Pallas-New Voice zingt op de derde zondag van de maand in de Paschaliskerk.

Dit wordt na de periode van de voorbereiding op en de viering van de eerste heilige communie veranderd in de eerste zondag en dan zal de derde zondag een viering worden verzorgd in de Emmanuelkerk. Belangrijke consequentie en automatisch gevolg is dat de zaterdagviering verzorgd door ons kinderkoor verschuift naar het derde weekend. Een en ander zal ook te zien zijn in de publicaties van het vieringschema op de website maar uiteraard ook in de Apostelbode.

Wat betreft de samenwerking kan worden gemeld dat er inmiddels door beide besturen een algehele ledenvergadering is gepland zodat de verschillende zaken kunnen worden be- en afgesproken. De verkiezing van een nieuw bestuur en het aanhalen van de onderlinge banden zijn verder belangrijke punten voor deze bovenal gezellige avond.

Namens de koren, CR en stuurgroep Paschalis



GOEDE WEEKVIERINGEN

Palmzondag 23 maart is er om 09.30 uur de palmpasenviering, waarin de palmtakken worden gewijd en de kinderen met hun palmpasestokken de kerk binnentrekken; na afloop gaan zij naar de Weegbree toe, om daar voor de bewoners te gaan zingen en een aantal palmpasestokken te brengen. Deze mis is een gezinsviering.

Witte Donderdag 28 maart is er geen dienst: de viering is dan om 19.00 uur in de Antonius Abt Wijchen.

Goede Vrijdag 29 maart is de kerk 's middags rond de klok van drie uur open voor stil gebed. Om zeven uur 's avonds is er dan een "goedevrijdag viering rond het kruis".

Op Paaszaterdag 30 maart is er om 19.00 uur de paaswake. Deze mis is een gezinsviering rond de symbolen van het water, licht en brood. Het kinderkoor verzorgt de muziek en de liederen.



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- In februari is er een extra vergadering van de contactraad geweest. Hierbij is aan de hand van een serie vragen stilgestaan bij de vitaliteit van onze kerk. Daar komen we nog op terug in een volgende uitgave.
- In de bloemengroep voor onze kerk zijn enkele personen gestopt. Daar is een dankjewel voor vele jaren inzet zeer op zijn plaats. Gelukkig hebben we ook nieuwe mensen gevonden die de groep komen versterken. En die heten we van harte welkom.
- Op zaterdag 13 april geven we onze kerk weer een grote schoonmaakbeurt. Hulp is hierbij altijd welkom; laat het even weten bij iemand van de stuurgroep of contactraad. We beginnen rond 09.30 uur en werken door tot rond 13.00 uur. Op vrijdagavond 12 april worden er al voorberei-

dende werkzaamheden gedaan.

- Met Pasen is er weer een speciale viering voor ouderen. Dit keer is dat op dinsdag 26 maart om 14.00 uur. Behoort u niet tot de ouderen, dan bent u toch van harte welkom.
- In de Goede Week is er in onze kerk geen viering op Witte Donderdag, maar wel op Goede Vrijdag. Met Pasen is er op zaterdagavond de paaswake en een viering op eerste paasdag. Op tweede paasdag is er geen viering.
- De Ontmoetingsvieringen zijn dit seizoen nog op de zaterdagen 2 maart, 6 april en 1 juni (steeds om 19.00 uur). In mei is er geen ontmoetingsviering.
- De contactraad vergadert dit seizoen nog 19 maart en 21 mei. We beginnen steeds om 20.00 uur.

Tini Poos



40-JARIG JUBILEUM GEMENGD KOOR H.DAMIANUS TE NIFTRIK

Op zondag 1 april 1973 werd bekendgemaakt dat er plannen waren om een dameskoor op te richten. Wie daar interesse in had kon zich maandagavond melden in de lagere school.

De opkomst was groot, dezelfde avond gaven zich al achttien dames op als lid.

De contributie werd gesteld op fl. 1,- p.p. per maand en pater de Haas werd gevraagd om les te geven. Na drie repetitieavonden werd het bestuur gekozen, te weten Mies Lepoutre voorzitter, Sien Gerrits secretaris en Riet Krebbers / Ciska van Heumen penningmeester.

Er was al sinds mensenheugenis een mannenkoor. Dat sloot zich geruisloos aan bij de dames waardoor het een gemengd koor werd ... alleen "de pot" werd niet verdeeld. Deze bleef "van" en "voor" de mannen.

Het koor werd ingezet bij bruiloften, partijen en begrafenissen. Iedere week werd er enthousiast gerepeteerd en degene die niet aanwezig was moest fl. 1,- boete betalen, wat later toch maar is afgeschaft.

In november '77 kwamen er zelfs nog bestuursleden bij, Annie van der Wielen/ Ger Lemmers en

Antoon de Werd die vijf jaar geleden zijn 60-jarig jubileum bij het koor heeft gevierd.

Door de kerkelijke bijdrage en andere activiteiten kon jaarlijks het Ceciliafeest worden gevierd. Daarnaast werd er nog gespaard voor een repetitieorgel in de Waayershof, dat werd aangeschaft in 1978. Tot die tijd werd er gebruik gemaakt van het tafelorgel dat wekelijks werd meegenomen door Ger Lemmers.

In de loop der tijden zijn er verschillende organisaties en dirigenten geweest, die het koor begeleid hebben. Vanaf 1994 werd Nel Gielen de vaste organist en dirigent.

Mies Lepoutre was de grote drijfveer voor het oprichten van het koor en een zeer actieve voorzitter tot 2007. Samen met Sien, Ger en later Bernie zorgde zij voor het voortbestaan van het koor.

Het 40-jarig jubileum brengt ook vier jubilarissen met zich mee. Dit zijn Sien Gerrits, Ger Lemmers, Riet Straten en natuurlijk Mies Lepoutre die vanaf de eerste dag actief lid zijn geweest.

Dit alles gaan we vieren op zondag 31 maart, eerste paasdag, om 11.00 H.Mis en aansluitend een receptie in de Waayershof tot 14.00 uur.

Marie-José in 't Veen, secretaris





CARNAVALSVIERING 2013

Op zaterdag 9 februari begon carnaval in Nederassel met de viering in de kerk. Pastor Aloys was de voorganger en hij heette Prins Cor en jeugdprins Mitch met hun gevolg van harte welkom. Iedereen was aanwezig, de Raad van Elf, de president, het bestuur van de Wielwoaiers, de pages van de prins en jeugdprins, de dansgades en iedereen die zich betrokken voelde bij de carnavalsvereniging. Maar ook welkom aan alle parochianen die in de kerk aanwezig waren om deze viering in het teken van de carnaval mee te vieren.

De eerste lezing was door pastor Aloys voor deze dag uitgezocht en werd door prins Cor gelezen. Jeugdprins Mitch deed de voorbeden.

De viering werd opgeluisterd door het koor Mazing Joy. De liederen waren zorgvuldig uitgezocht, maar hadden een vrolijke toon. Aan het einde van de viering las de voorzitter van de carnavalsvereniging een mooie tekst voor om als gedachte mee te geven. Tot slot werden de aanwezigen door de voorzitter uitgenodigd om na de viering in "Ons Huis" een kop koffie of thee te komen drinken.



GEDOOPT

3 maart 2013
Avelon Verburgh
Noa Morlog





VRIJWILLIGER IN BEELD

Dit keer heb ik Henk Hendriks gevraagd met mij een gesprekje te voeren. Henk is 72 jaar en woont in Bergharen in zijn ouderlijk huis aan de Kortendijk. Zijn zus en zwager wonen in het nieuwe gedeelte achter de ouderlijke woning. Henk heeft 46 jaar in de bouw gewerkt als timmerman en uitvoerder. Later, toen zijn baas overleed, kwam er de boekhouding en de algemene leiding bij. Dit heeft Henk altijd met veel plezier en toewijding gedaan. Zo'n vakman bleef in de geloofsgemeenschap niet onopgemerkt. Al voor Henk stopte met werken kwam pastoor Van der Klaauw langs om te vragen of Henk de bouwcommissie en het bestuur wilde versterken. Henk (die het toen nog veel te druk had) beloofde dit te doen zodra hij met werken gestopt was. Zo gezegd zo gedaan, in 2002 is Henk begonnen in

onze geloofsgemeenschap. Inmiddels heeft hij in de bouwcommissie gezeten tijdens de restauratie van de kerk in Batenburg en de kerk van Hernen. Hij hoopt ook nog mee te maken dat onze kerk gerenoveerd wordt. Ook draagt Henk onze Kapelberg een zeer warm hart toe. Het afgelopen jaar heeft hij het nodige werk verzet voor het 700-jarig jubileum. Henk stuurt een groep van vijftien vrijwilligers aan in de klussengroep. Hij vindt dit gezellig. Reacties die Henk krijgt over zijn klussengroep stelt hij zeer op prijs. Op de vraag wat Henk zich voor onze geloofsgemeenschap zou wensen antwoordt hij: "Dat de kerk in ons midden kan blijven bestaan, het is ons aanzien voor het dorp". Henk, hartelijk dank voor dit gesprek. We hopen nog lang met je te mogen samenwerken!

Tiny Bruisten



DOOP

17 februari
Wes van Dijk
30 maart
Britt van Nuland



WIJ GEDENKEN

Op 10 januari overleed heel plotseling en voor menselijke begrippen veel te vroeg in de leeftijd van 43 jaar **Jan-Willem Bökkers**. Voor iedere Wijchenaar bekend als de molenaar en voor de geloofsgemeenschap de oud-dirigent van vier koren. Een man die klaar stond voor ieder, ondanks dat hij altijd bezig was met de molen of met muziek. Altijd opgewekt, hard werkend, zichzelf daarbij soms vergetend. Een lieve man en een goede en beschermende vader. In besloten kring hebben we in zijn kerk, waar hij zich thuis voelde, de Antonius Abt afscheid van hem genomen en hem aansluitend begeleid naar het crematorium te Beuningen. Niet alleen zijn geliefden zullen hem node missen. Ook Wijchen en de geloofsgemeenschap bewaart dierbare herinneringen aan Jan-Willem.

Op 11 januari 2013 overleed op Alverna **Mien Dinnissen-Jeurissen**. Zij werd geboren op 23 juli 1923 in Groessen en verhuisde met haar ouders naar de gemeente Wijchen. Mien was thuis op Alverna: daar had zij haar plek in de gemeenschap en was zij gelukkig te midden van haar gezin en familie. Samen met haar man Tien Dinnissen met wie zij 37 jaar getrouwd was, heeft Mien lief en leed gedeeld. De ziekte en het overlijden van haar dochter Tilly was voor Mien erg moeilijk te verwerken. Het laatste jaar werd haar gezondheid minder en moest Mien inleveren. Dat was niet eenvoudig, maar ze was dankbaar voor de hulp en liefde van de mensen om haar heen. Op 17 januari 2013 hebben we gelovig afscheid van haar genomen vanuit de Jozefkerk en aansluitend haar lichaam te ruste gelegd bij haar man op de R.K. begraafplaats te Alverna.

Na een kort ziekbed is op 12 januari veel te vroeg van ons heengegaan, in de leeftijd van 62 jaar, **Marianne Niënhaus-Janssen**. Nadat zij vijf jaar geleden afscheid van haar man Johan had moeten nemen, brak er voor haar een moeilijke tijd aan, zonder Johan verder. Langzaam maar zeker probeerde ze haar leven weer op te pakken en er invulling aan te geven. Ze werd vrijwilligster bij de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt en gastvrouw bij de gemeente, waar zij onder meer assisteerde bij huwelijken. Een warme, gastvrije vrouw, die altijd wel een praatje maakte. Een lieve moeder en oma, voor haar kinderen en kleinkinderen. Een lieve en trouwe vriendin. In een bij Marianne passende viering hebben wij afscheid van haar genomen in de Antonius Abt en haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof.

Na een ziekbed is op 13 januari overleden **Nol van de Kant**, in de leeftijd van bijna 90 jaar. Nol heeft tot het laatst toe de regie in eigen handen gehouden, ondanks dat hij in de laatste twee jaar steeds meer afhankelijk werd van anderen. Zeker toen zijn gezichtsvermogen afnam en hij aangewezen was op zijn gehoor. Maar hij kon gelukkig genieten van muziek. Een man die trouw aan en betrokken was bij mensen, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en voor ieder altijd klaar had gestaan. Diep respect ook voor zijn vrouw Annelies die hem steeds heeft verzorgd. Op 19 januari hebben we in de H. Antonius Abt afscheid van Nol genomen en hem begeleid naar het crematorium in Beuningen.

Geheel onverwacht moest er op zaterdagavond 13 januari 2013 afscheid genomen worden van **Annie Besselink**. Zij is geboren op 23 januari 1957 te Elst. Op tien dagen na is zij 56 jaar geworden. Met grote zorg en toewijding heeft zij geleefd en gewerkt voor haar dieren en met name voor honden. Voor haar honden stond zij dag en nacht klaar. Haar honden hebben haar veel levensvreugde gegeven. Vele bekertjes mocht zij voor haar honden in ontvangst nemen. Zij was hierop erg trots. Na de afscheidsviering op 17 januari 2013 in de H. Annakerk te Bergharen, heeft de crematie in het crematorium te Beuningen plaatsgehad.

Op 14 januari 2013 is **Nico Velthuis** overleden. Hij is geboren in Druten als zesde van een gezin van dertien kinderen en is 83 jaar geworden. In

1952 is hij getrouwd met Lena Becks en zij kregen drie zoons en een dochter. In zijn actieve leven was hij bouwkundig uitvoerder. De laatste jaren heeft hij met veel plezier in het Wozoco in Heumen gewoond. Daar heeft hij vorig jaar nog zijn 60-jarig huwelijk mogen vieren. In de kerk van Heumen hebben wij afscheid van Nico genomen.

Tieme Lenderink overleed op 15 januari en werd 81 jaar oud. Samen met zijn vrouw Miep woonde hij het grootste deel van zijn leven aan de Sperwerstraat. Samen kregen ze twee kinderen. Tieme hield van de natuur, de dieren en zijn tuin. In zijn werkzame leven was hij met zijn handen bezig als bankwerker en matrijzenmaker. Na zijn pensionering bleef hij met zijn handen werken in zijn geliefde schuurtje. Tieme was een trotse opa en bleef ondanks zijn ziekte een blijmoedig mens. De uitvaart voor Tieme was op 21 januari in de Paschaliskerk. Hij werd in Beuningen gecremeerd.

Op 27 januari is na een ziekbed in de leeftijd van 60 jaar overleden **Marian Derks-van Ewijk**. Marian was een vrouw die belangstelling had voor iedereen en alles wat om haar heen gebeurde. Een gastvrije, vriendelijke en gezellige vrouw met de nodige humor. Ze wist ook van aanpakken en als er iets georganiseerd moest worden, was je bij haar aan het goede adres, vooral als het iets feestelijk was. Ze stond haar mannetje, had een enorme wilskracht en doorzettingsvermogen. Ze accepteerde het leven zoals het kwam, ook haar ziekte en probeerde steeds de positieve kant van het leven te zien. Dit zelfs toen de voor haar zo onomkeerbare diagnose van haar ziekte werd gemeld. Ze probeerde eruit te halen wat er nog mogelijk was. Op 1 fe-

bruari hebben we in de Antonius Abt te Wijchen afscheid van haar genomen en haar begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Jo Derks - van Casteren overleed, ruim 83 jaar geworden, op 27 januari 2013. Met haar huwelijk kwam ze op De Bankhoeve wonen. Met hart en ziel was zij een echte goede boerin. Samen met haar man Jo, ondernam ze veel nieuwe initiatieven om het bedrijf De Bankhoeve uit te bouwen. Zij droeg bij aan de goede organisatie van hun bedrijf. Als moeder was zij de spil van het gezin, trouw en zorgzaam. Zij had een duidelijke lijn in haar leven, als een integere, rechtvaardige, altijd zorgende persoonlijkheid, heeft zij de eer-



bied voor het leven laten zien. Drie jaar geleden kwam ze in Wijchen wonen, daar bleef zij de steun voor haar man Jo, de liefdevolle belangstellende moeder voor haar zes kinderen met hun gezinnen, voor de zestien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Frans Derks overleed op 30 januari 2013, minder dan drie maanden na het overlijden van zijn vrouw Dientje die zijn steun en toeverlaat was. Het huis op de Hoeweweg in Balgoij was zijn thuis, ook toen hij in het verpleeghuis moest worden opgenomen. Frans had er plezier in dat alles er thuis netjes en verzorgd uitzag en hij genoot als zijn kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen. Hij was een verenigingsmens en voelde zich zeer betrokken bij vv Diosa en cv De Moaslanders, maar het grootste deel van zijn vrije tijd kon hij bezig zijn met zijn dieren, met name de pony's. Na de uitvaart op maandag 4 februari in de H. Johannes de Doperkerk in Balgoij volgde de crematie.

Op 1 februari namen we in de Antonius Abt in Wijchen afscheid van **Bets Kuppen - Loermans**, geboren in Weurt op 20 juli 1922. Haar man Hend overleed in 1990; ze waren getrouwd in september 1943. Hend was metselaar; hun huis aan de Akkerwindestraat werd door hemzelf gebouwd. Ze kregen er twee dochters en een zoon, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen; het huis bleef 's zondags de centrale ontmoetingsplek. Bets heeft vele jaren geleefd in goede gezondheid, maar in haar laatste jaren kwamen de kwalen. Ze was dankbaar voor de succesvolle therapie in Kalorama, waar ze weer leerde lopen. Het was daar waar zij in vrede stierf op 28 januari; zij werd bij haar man begraven op het parochiekerkhof.

91 jaar mocht zij worden, **Mien Heintzbergen - Ariëns**. Zij overleed na acht maanden Weegbree,

op 1 februari. Mien heeft carrière gemaakt als moeder van een gezin met elf kinderen, zestien kleinkinderen en negentwintig achterkleinkinderen. Daar is veel liefde, heel veel geduld en heel veel zorg voor nodig geweest. Ze was vaak heel bezorgd dat er iets met de kinderen zou gebeuren, want zij waren haar kostbaarste bezit. Mien heeft er haar leven voor gegeven. Zij deed dat samen met haar man Frans, die overleed dertig jaar geleden. Ze was toen nog maar 61 jaar. Met hem heeft zij ontzettend hard gewerkt om het leven met elkaar goed te laten zijn, rijk en waardevol te maken. Als dan alles goed verloopt en iedereen komt goed terecht, is dat een grote carrière met een paspoort voor de hemel.

In het verzorgingshuis in Malden is op 3 februari 2013 **Gien Bruijsten-Reintjes** op 91-jarige leeftijd overleden. Zij is geboren in Gennep. Zij trouwde met Harrie Bruisten en kwam in Overasselt wonen. Haar hele leven heeft zij veel voor anderen gezorgd. Niet alleen voor haar eigen gezin, maar ook voor familie en vrienden. Zij hield van gezelligheid en kaarten. Ze probeerde met haar tijd mee te gaan en was erg in haar schik met de kleinkinderen. Op vrijdag 8 februari hebben wij in de kerk van Overasselt afscheid van haar genomen.

Op 6 februari 2013 is **Marian Toonen-Janssen** overleden. Zij is op 9 maart 1951 geboren en heeft haar hele leven in Overasselt gewoond. Na de basisschool heeft zij de huishoudschool in Alverna gevolgd. Later heeft ze de opleiding voor schoonheidsspecialiste gedaan. In 1978 is Marian getrouwd met Harry Toonen. Samen kregen ze drie zonen en ze was erg trots op haar twee kleinkinderen. Met veel plezier deed ze ook verschillende vrijwilligersactiviteiten. Op 14 februari hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van haar genomen.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Hermien Goltstein(controle)
Donny Merx
Theo v.d. Weegen
Hennie Witsiers



Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:.....

.....

Postcode+Woonplaats.....

.....



ROZEN

Wat ik gisteren geschreven heb ligt in de prullenbak, ik was niet tevreden. Mijn hart is vol van iets anders, dat kan zomaar gebeuren. Het feest werd gevierd bij haar zoon, haar feest moet ik zeggen, want P. werd eenennegentig jaar. Wij hebben in het verleden heel vaak samen muziek gemaakt.

P. kwam ook na haar tachtigste nog alleen met haar auto vanuit Nijmegen naar Wijchen, met de blokfluit in de tas en haar hoofd vol plannen. Jaren geleden was zij vanuit een ver en warm land in Nederland terechtgekomen waar zij met haar familie een nieuw bestaan moest opbouwen. Ik weet niet veel van haar vroegere leven, ik vind haar een sterke vrouw die de moed niet laat zakken. Wij hebben veel gelachen als tijdens het fluiten de tonen de verkeerde kant uit gingen. Nu zat zij daar, een broze oude dame van wie de gedachten in alle drukte soms afdwaalden, misschien wel naar verre oorden aan de andere kant van de aardbol. Kinderen, klein- en achterklein-

kinderen, allerlei familieleden feliciteerden haar en kwamen om beurten naast haar zitten. Haar handen met de dunne oude vingers werden gestreeld en warm gewreven. Een dag eerder was er door twee dames druk gewerkt in de keuken, er stonden gerechten op tafel die ik nooit op die manier had kunnen bereiden. Kortom, P. werd de hele dag in de watten gelegd en vertroeteld, en ik vond het een eer dat ik was uitgenodigd. Al die mensen waren door het lot met elkaar verbonden. Door een blokfluit hebben P. en ik elkaar leren kennen, van het een kwam het ander, en nu zat ik haar in stilte te bewonderen om haar levenslust. Pluk de rozen van het leven, deze woorden hoorde ik onlangs iemand zingen. Welnu, P. heeft niet alleen rozen maar vele kleurige



bloemen geplukt en ze tegelijkertijd uitgedeeld aan de mensen om haar heen. Haar leven is al een zeer dik boek, misschien worden er nog enkele pagina's geschreven. Het komt zoals het komt zei ooit een vriend. We zullen zien, we wachten af.

Parochiecentrum • Oosterweg 4 • 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

M. Claes	pastoor	024-6412627
B. Frie	priester	024-6412627
A. van Velthoven	priester	024-6221276

H. Antonius Abt • Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen • Tel: 024-6412627

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

B. van Dijk	priester	024-6412627
C. Janssen	diaken	024-6412627
H. Witsiers	diaken	06-20541732
A. Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 •
 6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Molendijk 3
 6634 KE Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

HOOP DOET LEVEN



LIJDEN EN DE GOEDE WEEK

Dat het aantal dagen van de veertigdagentijd overeenkomt met het aantal jaren dat het uitverkoren Joodse volk door de woestijn trok zal geen toeval zijn. Het wijst ons op de oude wortels van ons geloof in de verhalen over uittocht en bevrijding. Het maakt ons er eveneens op attent dat de veertigdagentijd geen tijd van stilzitten is, maar een doortocht waarin de dynamiek van hoop en verlangen ervoor zorgen dat we ons einddoel ieder jaar opnieuw bereiken. De viering van Pasen is een feest van vernieuwing en bevrijding, waarbij de verrezen Jezus beeld is voor de vernieuwde mensen die wij allen verlangen en hopen te worden.

Nu zijn verlangen en hoop geen eenvoudige gevoelens en zeker geen gevoelens die zich op eenvoudige wijze laten uitleggen. Beide hebben gemeenschappelijk dat ze zich richten op iets waar we wel en niet over kunnen beschikken. Verlangen ziet uit naar iemand die er nog niet (helemaal) is of naar iets dat we verlangen en dat nog niet (helemaal) werkelijkheid is geworden. Hoop richt zich eveneens in positieve zin op datgene waarnaar we uitzien, en in negatieve zin op de (nog) niet vervulde wensen in het heden. Of om het met de woorden van Paulus te zeggen: 'Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet.' (Rom. 8,24)

Hoop en verlangen zien dus uit naar zowel de vervulling van zichzelf, als naar het gemis en de leegte van het hier en nu. Deze zelfde spanning is het die de beweging van de Goede Week bepaalt. Als we op Witte Donderdag vieren dat Jezus met zijn apostelen voor het laatst aan tafel zat, vieren we dat we gemeenschap zijn als Kerk en parochie. Maar we vieren ook dat we steeds meer moeten worden wat we in het hier en nu nog maar op onvolmaakte wijze zijn: een gemeenschap van vierende en dienende mensen. Als we op Goede Vrijdag vieren dat Jezus sterft aan het kruis, vieren we niet alleen de dramatische gebeurtenissen van het proces gevolgd door lijden en sterven. We vieren ook dat het kruis een levensboom kan zijn, waaraan, tegen alle logica in, kwaad en lijden in nieuw leven worden omgevormd. De stilte van Stille Zaterdag spreekt niet alleen van de kilte van het graf, maar roept de wereld verwachtingsvol toe dat God in die stilte woorden van vernieuwde levenskracht kan spreken. Zelfs de viering van Paaszondag kent zowel de verbazing over het lichaam dat er niet meer is, als de intense vreugde van het gelovige weten dat de Heer ook dit jaar weer opnieuw verrezen is.

Ook dit jaar zijn er veel redenen om verlangend en hoopvol uit te zien naar Pasen. De spanning tussen wat en wie we zouden willen zijn en de feitelijke situatie in het hier en nu is een vruchtbare. Verlangen en hoop maken ons erop attent dat we er nog niet zijn als individu en als parochiegemeenschap. Ze wijzen ons er tevens op dat we dankbaar mogen zijn voor wat en wie we nu zijn: mensen levend van de hoop.
Zalig Pasen!

Martin Claes



Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in april 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 14 maart 2013 op het parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.