

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 3 | nummer 3
april 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



HOOP, LEVEN, SAMEN VERDER



Gedachten in de vastentijd
en rond Pasen ergens gelezen.
Misschien zijn ze bij iemand welkom.

NIET OPGEVEN

Dat we
- wat ons ook toevalt, overkomt,
waarmee we ook te stellen krijgen -
de hoop, verankerd voorbij de horizon,
niet opgeven.

Dat we
- al wordt het pad versperd,
de weg geblokkeerd -
het vertrouwen in echt en recht
niet opzeggen.

Dat we
- wat het ook vraagt en van ons vergt
niet wegblijven waar we nodig zijn,
niet ontlopen wat ons zwaar valt,
niet teleurstellen wie op ons vertrouwen.

Ingezonden door Jan Bloo

INLOOPCAFÉ



Ons café is op dinsdagmorgen
9 en 23 april open voor alle ou-
deren uit onze parochie, vanaf
10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge con-
tacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie
of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de
Oosterweg in Wijchen.
Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

BAROMETER VAN DE ACTIE KERKBALANS

Eind februari was de opbrengst van de actie
Kerkbalans bijna € 600,- lager dan een jaar eer-
der het geval was. *Doet u al mee?*

Stort uw bijdrage op rekening 13.54.63.459

	2012	opgeteld	2013	opgeteld	
januari	79.365		78.589		-776
februari	57.248	136.613	57.429	136.018	-595



Parochie De Twaalf Apostelen | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen | kerkbalans@detwaalfapostelen.nl | Rabo 13.54.63.459

OM TE NOTEREN

6 APRIL 10.00 UUR

De Stiltewandeling

6 APRIL 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

7 APRIL 09.30 & 12.00 UUR

Eerste H. Communie H. Ant. Abtkerk Wijchen

9 APRIL VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Wijchen

12 APRIL 14.00 UUR

Ziekenmiddag in de Emmanuelkerk en Achterom

13 APRIL 09.30-13.00 UUR

Grote schoonmaak Emmanuelkerk Wijchen

13 APRIL 10.00-15.00 UUR

Impulsdag voor pastorale vrijwilligers
parochiecentrum Wijchen

13 APRIL 17.00 UUR

Vormselviering H. Judocuskerk Hernen

13 APRIL 19.00 UUR

Vormselviering H. Annakerk Bergharen

14 APRIL 11.00 UUR

Eerste H. Communie Paschalis Baylonkerk Woezik

14 APRIL 11.00 UUR

Eerste H. Communie H. Ant. Abtkerk Overasselt

17 APRIL 20.00 UUR

Apostelvergadering in Niftrik

21 APRIL 11.00 UUR

Eerste H. Communie H. Annakerk Bergharen

21 APRIL 11.00 UUR

Eerste H. Communie H. Jozefkerk Alverna

23 APRIL VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Wijchen

26 APRIL 19.00 UUR

Vormselviering H. Ant. Abtkerk Nederasselt
(ook voor Balgoij, Overasselt en Heumen)

27 t/m 30 APRIL

Bedevaart naar Beuraing

28 APRIL 09.30 UUR

Gildedag H. Georgiuskerk Heumen

28 APRIL 12.00-13.30 UUR

Museum De Kijkzolder: rozenkrans

11 MEI

Bedevaart naar Wittem

20 MEI (TWEDE PINKSTERDAG) 10.00 UUR

Kapellentocht, Mariakapelberg Bergharen

KAPELLENTOCHT

Tweede Pinksterdag 20 mei

Wandelend, fietsend, autorijdend, langs de vele
Mariakapellen in onze streek.

Hier en daar staat de koffie klaar en om 10.00
uur een grote feestelijke eucharistieviering op
de Kapelberg.

Maak met familie, vrienden en bekenden een af-
spraak en zet het alvast in je agenda.

Jos van Minderhout

U SPREEKT MET PAUS FRANCISCUS



Toen daags na de pauskeuze in het generaalat van de jezuïeten in Rome (precies aan de andere kant van het Sint Pietersplein, tegenover de pauselijke paleizen) de telefoon ging en de portier hoorde: "U spreekt met paus Franciscus. Zou u mij met de generaal willen verbinden?", reageerde hij spontaan met: "De paus? Ja, dat kan iedereen wel zeggen." Waarop de paus weer: "Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar het is echt waar." Meteen raakte de portier van slag, werd vreselijk zenuwachtig ('agitato') en begon zich te excuseren, waarop de paus zei: "Ik neem het u niet kwalijk, hoor. Neemt u rustig de tijd om tot uzelf te komen. Maar kunt u mij dan intussen toch met de generaal verbinden? Ik zou graag een afspraak met hem maken."

Jesaja schreef vele eeuwen eerder: 'Zie, ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?' De scene die ik hierboven beschreef, was lange tijden ondenkbaar en het is geen wonder dat de goede portier van slag raakte. Vernieuwing drukt ons uit de rails van het vanzelfsprekende, vertrouwde, zekere. Maar dat er zoiets op komst was, hebben velen niet opgemerkt. Het is dubbel: niemand wil onzeker gemaakt worden, maar tegelijk kan er een groot verlangen leven naar vernieuwing. Zo'n verlangen kan gemakkelijk worden weggedrukt door de last die ermee gepaard gaat: je moet weer echt gaan nadenken over de dingen, zelf weer opnieuw standpunten gaan bepalen en misschien je leven en denken tot dan toe herzien.

Blijkbaar is het werkelijk zo, dat een nieuwe paus iets veranderen kan. Niet zozeer door te laten

zien dat hij ook gewoon kan praten en lachen, maar door zich te presenteren als een mens die zich tot gelijke mensen richt. Alle oude kwesties worden van stal gehaald zoals de hoop dat de paus binnenkort vrouwen zal gaan wijden tot priester enz. enz. Zo eenvoudig zal het niet zijn.

Te midden van de vele reacties na de pauskeuze was er ook de uitnodiging om bij de kern te blijven en in ons eigen hart te kijken naar de kwaliteit van ons geloofsleven. Want paus of geen paus, arm of rijk, ziek of gezond: geloof je dat God zijn levenskracht ook in jou tot leven brengt? En hoe ga je daar dan mee om? Blijf je bij vertrouwde patronen of mag je door je geloof van je stuk gebracht worden? Het visioen van Jesaja zou zich wel eens in jou kunnen afspeelen - en wat word je dan? 'Agitato'? Dat zou voor je pleiten.

Ben Frie SJ

CEES JANSSEN NEEMT AFSCHIED

Na bijna vijftien jaar werkzaam te zijn geweest in onze parochie, gaat diaken Cees Janssen afscheid van ons nemen. Hoewel Cees al eerder de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, bleef hij lid van het pastoresteam en op allerlei terreinen met hart en ziel in onze parochie actief.



Intussen heeft Cees aangegeven zijn werkzaamheden te willen gaan afbouwen. De laatste jaren was Cees eerstaanspreekbare pastor van Alverna en zette hij zich onder meer in voor het speerpunt huwelijk en gezin.

Het pastoresteam is bezig om de opvolging van de taken van Cees te regelen. Zo zal pastor Bas van Dijk eerstaanspreekbare pastor worden van de geloofsgemeenschap te Alverna en zijn we in gesprek over de taken die Cees nog zal blijven vervullen. Zo zal hij op afroepbasis beschikbaar zijn voor weekendvieringen en andere liturgische taken en zich in blijven zetten voor de verzorgingshuizen St. Jozef en het Kompas.

Diaken Cees Janssen neemt afscheid van de geloofsgemeenschap in Alverna op 2 juni en zal afscheid nemen van onze parochie op 9 juni tijdens een viering in de Antonius Abtkerk. Daarna zal er gelegenheid zijn om hem de hand te schudden.

Martin Claes

IN GESPREK MET ...

In gesprek met Herman Mulder, een van de emeritus priesters.

WAAR BENT U OPGEGROEID?

"Ik ben geboren in Harlingen, mijn vader runde een kleermakerij en mijn moeder zorgde voor acht kinderen. Door de crisis in de jaren '30 werden we gedwongen te verhuizen. Omdat mijn vader een baan vond in Made, gingen we daar wonen. Mijn hele lagere schoolperiode heb ik in Noord-Brabant doorgebracht; het was de tijd van het rijke Roomse leven."

WILDE U ALS KIND AL PRIESTER WORDEN?

"Nee, als kind wilde ik banketbakker worden en op mijn 15e ben ik ook in dat vak begonnen en de vakopleiding gaan volgen. Op mijn 18e heb ik geprobeerd om via een opleiding bij de Dominicanen in Neerbosch toelating te krijgen tot het grootseminarie. Dat is toen niet gelukt. Daarna heb ik verschillende baasjes en werkplekken versleten tot ik chef banketbakker werd. In die tijd heb ik management en bedrijfseconomie gestudeerd. In totaal ben ik 25 jaar in de banketbakkerswereld werkzaam geweest."

EN TOEN PRIESTER GEWORDEN?

"Vanwege mijn werk was ik in Rotterdam gaan wonen, in de kost bij een weduwnaar met twee kinderen. Daar heb ik eerst het overlijden van de weduwe en later het sterven van haar zoon van nabij meegemaakt. Het werk dat ik steeds met veel plezier had gedaan, had zijn uitdaging verloren. Toen kwam de mogelijkheid van een deeltijdopleiding tot priester. In 1992 ben ik in het bisdom Breda tot priester gewijd en in een pastoraal team in de regio Rucphen aan de slag gegaan."

HOE IS UW PRIESTERSCHAP VERDER GEGAAN?

"Het pastorale team in Rucphen bestond eerst uit vijf priesters maar in korte tijd overleden er drie en op het laatst stond ik als pastoor in mijn eentje voor vier parochies. Dat was te zwaar, na een hartoperatie kreeg ik van artsen het advies te stoppen met werken. In 1999 heb ik dat gedaan. Toen kwam ik in Geldrop te wonen en kon ik me nog nuttig maken in een pastoraal team voor een deel van Eindhoven. In Gestel en Strijp heb ik veel gedaan voor de Zonnebloem en de KBO. In 2008 hebben we een geweldige geld-

inzamelingsactie gehad voor de bouw van een kerk in Sri Lanka."

TENSLOTTE IN ALVERNA NEERGESTREKEN?

"Gewaarschuwd door een tia ben ik in 2010 in Portiuncula komen wonen. Ik voel me hier thuis. Kort na aankomst in Alverna heb ik mijn diensten aangeboden aan de parochie en daar wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Het voorbereiden van een preek zie ik als een uitdaging, de ene keer gaat het makkelijker dan de andere."

HOE KIJKT U AAN TEGEN DE PROBLEMEN VAN DE KATHOLIEKE KERK?

"Het is ontzettend moeilijk om in deze tijd leiding te geven aan de kerk. We hebben mekaar in de huidige situatie keihard nodig en daar wordt te weinig van uitgegaan. Het is niet goed dat er plannen worden gemaakt met weinig inspraak en overleg, dat roept alleen maar weerstand op. Jarenlang was het 'not done' om over krimp te praten en nu zitten we er midden in. Mensen die bij de kerk betrokken zijn weten heus wel dat niet alle kerken open kunnen blijven. De grootste heibel komt van mensen die inmiddels al afstand hebben genomen van de kerk. Als er wordt aangekondigd dat een kerk wordt afgebroken dan is het ineens weer 'onze kerk!'"

EN HET VITALITEITSONDERZOEK VAN ONZE PAROCHIE?

"Bij de start van de nieuwe parochie ging het vooral om het bijeenbrengen van de parochies. Door veranderingen in het pastorale team heeft de discussie over de toekomst een tijd stil gestaan. Nu is het tijd om dit weer op te pakken. Het is goed om eerst zicht te krijgen op de huidige situatie. Ik hoop dat de parochieleiding de parochianen ook bij de discussie gaat betrekken, ze mee gaat nemen in de ontwikkeling."

WAT VINDT U VAN ONZE PAROCHIE?

"Ik vind dat er, in vergelijking met wat ik in Eindhoven zag, veel mensen naar de kerk komen, de gemeenschap is hier hechter dan in een stedelijke situatie. Als ik kijk naar het aantal kinderen dat naar kindernevendiensten gaat, daar sta ik van te kijken. Die diensten bestonden in Eindhoven al niet meer."

Beste pastor Mulder, van harte bedankt voor uw inzet voor onze parochie, en natuurlijk ook voor dit gesprek.

Theo van der Weegen



VIERINGEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Al enkele maanden zijn in de verschillende geloofsgemeenschappen rond de tweehonderd kinderen bezig zich voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie. De voorbereiding vindt plaats binnen de eigen geloofsgemeenschap aan de hand van een werkboek, waarin een aantal onderwerpen staan als: thuis en de Kerk, de schepping en de doop, bidden, advent en kerst, de veertigdagentijd en Pasen en natuurlijk de eucharistie.



Vaak wordt er door een pastor iets over het thema aan de kinderen verteld in de kindermiddag en na een drankje en een snoepje wordt er door gastouders een verhaal gelezen uit het werkboek en gaan de kinderen iets knutselen met betrekking tot het thema van die middag.

Deze middagen worden voorbereid door de plaatselijke werkgroep en uitgevoerd met de hulp van (gast)ouders. Ondanks dat deze middagen vaak op woensdag zijn en kinderen eigenlijk liever gaan spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes, komen ze graag en zie je ze enthousiast en met veel plezier bezig.

Naast de kindermiddagen zijn er ook regelmatig gezinsvieringen of familievieringen, waar de kinderen ook heel uitdrukkelijk bij betrokken worden, die met de onderwerpen van de voorbereiding te maken hebben.



De afronding van de voorbereiding is een bijeenkomst waarin we met de kinderen oefenen voor de viering van de Eerste Heilige Communie. In deze bijeenkomst maken de kinderen kennis met de voorganger(s) van hun viering en krijgen ze ook het liturgieboekje van de viering aan de hand waarvan de taken van de kinderen tijdens de viering worden besproken. Dat kan zijn een stukje lezen of helpen met het klaarmaken van de tafel.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers van de werkgroepen ter plaatse, maar ook de ouders die hebben meegeholpen bij de voorbereiding, te danken voor hun inzet. Tenslotte wens ik ons allen, maar in het bijzonder de kinderen, een hele mooie Eerste Heilige Communieviering toe en een fijne dag.

Namens het pastoresteam,
Cees Janssen

IMPULSDAG VRIJWILLIGERS OP 13 APRIL

In het kader van (bij-)scholing en bezieling om geïnspireerd te kunnen blijven functioneren in het pastoraat biedt de parochie voor de vrijwilligers met pastorale taken en verantwoordelijkheden graag weer een impulsdag aan op zaterdag 13 april a.s.

Gekozen werd als thema '**WAT GELOOF IK ZELF?**'.

Het zijn twee dagdelen rondom twee korte films, waarin Ben Frie samen met twee scholieren een bezoek brengt aan het inmiddels verlaten Neboklooster (Redemptoristen) en aan het kerkhof aan de Daalseweg, beide in Nijmegen. We hopen tijdens deze bezinningsdag inspiratie te vinden in de gesprekken die met diverse betrokkenen ter plaatse gevoerd worden. Er zijn thematisch verbindingen met het vitaliteitsonderzoek dat momenteel gaande is in de geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het moge een inspiratiebron en verdieping zijn voor ons pastorale werk, dat immers teruggaat op onze eigen geloofservaring.

Vrijwilligers met een pastorale taak zijn uitgenodigd aan deze dag deel te nemen. Als u graag zou deelnemen maar niet bent uitgenodigd, laten we u hierbij weten dat u even welkom bent als de anderen. Hieronder staat een beschrijving van de dag die aangeboden wordt in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen.

Om de voorbereiding goed te laten verlopen vragen we dat u zich aanmeldt vóór 6 april bij het secretariaat van de parochie.

PROGRAMMA

10.00 uur	ontvangst, koffie
10.30-11.00 uur	inleiding en kijken naar 'Is God er nog?' (Neboklooster) nagesprek in kleine groepen en daarna plenair
12.15 uur	lunch
13.00 uur	tweede film uit de reeks 'Is God er nog?' (kerkhof Daalseweg) nagesprek in kleine groepen en daarna plenair
14.30-15.00 uur	nabeschouwing, conclusies en slot.

Ben Frie SJ en Koos Leemker,
Parochie De Twaalf Apostelen

STILTEWANDELING OP 6 APRIL

HARINGEN IN EEN TON

Hoeveel wandelende haringen passen er in een ton? Bij de eerste wandeling van dit jaar hebben we gemerkt dat de stoelen niet aan te slepen zijn. Geen probleem, want een wandelaar weet ook staande van een bakkie te genieten. Het keukentje en de aangrenzende kamer puilen uit. Het heeft iets ouderwets, iets intiems, iets unieks. Wel heel gezellig, trouwens! Volle bak heet het als je 48 mensen - op een kluitje - wat te drinken aanbiedt. Martin, onze herder, zit er die zaterdag geheel verloren bij. Bij het vertrek zwaait hij ons met weemoed uit. Zou hij toch spijt hebben dat hij niet?



'VOOR ELKAAR'

Ik schrijf dit allemaal in het besef dat ons 'collectebusje' in januari zo rijkelijk gevuld is dat de werkgroep gemakkelijk naar Portugal kan gaan voor werkoverleg.

Hoe anders zal het gaan als bij mij het noodlot toeslaat. Ik word zieker en zieker, moet onze geplande vakantie annuleren en kom in de medische molen terecht. Uiteindelijk leidt dit er eind februari toe dat ik moet leven met alvleesklierkanker, waarbij er gelukkig nog wel geopereerd kan worden. Je denkt het allemaal voor elkaar te hebben en dan

GEEN STILTEWANDELING

Voor mij zit een stiltewandeling er vooralsnog niet in. Sterker nog, ik hoop dan in gedachten bij jullie te zijn als ik geopereerd ben. In de komende stiltewandeling vertrouw ik op jullie gedachten. Dit jaar gaan we voor de derde keer zo'n lange stiltewandeling aan.

LEF

Wie weet raakt u ook enthousiast bij het idee dat stilte meer is dan je mond houden. Stilte is een vorm van lef, van kijken of het jou lukt om een paar uurtjes naar binnen te kijken. Durf jij de uitdaging aan?

GEK GEZICHT

Inderdaad, het ziet er niet uit zo'n stille groep. Normaal kakelen de kippen dat het een lieve lust is. Op die zaterdag is het snaveltjes toe. Het bij-

zondere is dat het ook nog aangenaam kan zijn. Praten, praten, praten. We hebben er de mond vol van. Elke dag weer. Maar nu even niet.

SAMENZANG

We beginnen 6 april om 10.00 uur met de gebruikelijke kop koffie/thee. Daarna gaan we de kapel in om te kijken of we meegaan in de muziek die uitnodigt om mee te zingen. De pauze vindt plaats in een andere kapel in Alverna. Daar gaan we op zoek naar een tocht naar binnen.

HET MOOISTE WAT JE KUNT WORDEN

Een zinsnede die me bijgebleven is, vind je op het raam van De Bolster, een school in Homberg. Het mooiste wat je kunt worden is ... jezelf.

Als jij op 6 april een klein stukje hiervan in beeld krijgt en accepteert, hoef je geen artiest of top-per te worden. Dat ben je dan al.

VERHAALTJE

De route is op dit moment nog ongewis. Wel hebben we een prachtige pleisterplaats gevonden in de Kapel van La Verna in Alverna.

Tijdens mijn ziekte heb ik een schitterend boekje gekregen met verhalen over stilte. Een daarvan

bringt ook u vast aan het lachen! Het gaat over een klooster en monniken.

De afstand is ook nu een kilometer of veertien.

Aan u de keuze: Toch komen (!?) en zelf ervaren of het een goed/slecht idee is.



PS. In verband met de grootte van de ontvangstruimte en de koffie/ thee is het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Daarom graag een bevestiging van uw deelname voor 5 april naar corenricy@xmsnet.nl of 024-6423204

PS. Na de koffie gaan we u in het parochiecentrum op een speciale manier proberen op te warmen voor de stilte! Muziek benoemen en vragen om mee te zingen.



Met vriendelijke groet,
namens werkgroep 'De Wandeling',
Peter van Gils

TEKEN VAN HOOP

Hoe kan de Kerk van Christus teken van hoop zijn in een tijd waarin vele mensen de Kerk de rug toekeren en haar louter zien als menselijk instituut, belust op macht? En dan nog wel een instituut dat zijn eigen boodschap niet waarmaakt vanwege schandalen, met name door seksueel misbruik.

Hoe kan de Kerk hoop geven in een tijd waarin mensen het geloof beperken tot geloof hier en nu? De Kerk van het westen bevindt zich openlijk in crisis. Secularisering heeft materialisme, consumentisme en individualisme met zich meegebracht. De Kerk is deel van de wereld, maar moet niet verwereldlijken. De moderne mens is geneigd alles te relativiseren onder het mom van verdraagzaamheid. Alles moet kunnen! Maar getuigenis afleggen van de waarheid in navolging van Christus wijst juist op zekerheid en houvast. Jezus heeft het rijk der hemelen beloofd. De Kerk is een teken van dit rijk Gods. Het pelgrimerend volk verlangt naar de vervulling van deze belofte. Christenen zijn solidair met medemensen, maar leven tegelijkertijd in verbinding met God.

Christus is "Licht van de Wereld". Onder deze titel heeft Peter Seewald in 2011 een lezenswaardig boek geschreven naar aanleiding van zijn gesprekken met paus Benedictus XVI. Het boek gaat met name over de Kerk en de tekenen van de Tijd. Christus is een teken van hoop, maar ook de Kerk is teken van hoop, niet alleen door de verkondiging van Christus met de mond, ook door navolging van Christus in het dagelijks leven. Christenen die zich niet verzetten tegen de uitbuiting van de natuur, tegen woekerwinsten, tegen wapenproductie die conflicten in stand houden, maken de Kerk van Christus ongeloofwaardig.

Wij zijn Gods volk onderweg. Aan het begin van het nieuwe millennium in 2000 heeft paus Johannes Paulus II in een brief opgeroepen: "Vaar naar het diepe en gooi jullie netten uit om vis te vangen" (Lucas 5,4). Hoewel Simon de hele nacht niets gevangen had, wierp hij de netten nog eens uit. Alleen op Jezus' woord. En de vangst was groot.

Regelmatig lezen we in de media over sluiting van kerkgebouwen door terugloop van kerk-

gangers en gebrek aan financiële middelen. Misschien gaan we terug naar de "huiskerk" uit de beginperiode van het christendom, een huis waarin gelovigen 'kerken' op de dag des Heren. Paulus roept in zijn eerste brief aan de Korintheers (zie 11,17-34) dit beeld van de huiskerk op. Ik herinner mij uit mijn jeugd - ik was misdienaar - de opbouw van de franciscaanse missiepost in St. Jacobiparochie in Friesland. Er was daar nog geen kerkgebouw. Zondags werd de huiskamer van de pastoor gebruikt voor de viering van de eucharistie.

Vanaf de derde eeuw ontstaat het "kerkhuis", dat een doopruijme bevat en een podium voor lezing en prediking. Een dergelijk kerkhuis is gevonden aan de rivier de Eufraat in Doura Europos.

Ik noem dit om aan te geven, dat onze kerkgebouwen - al zijn ze vaak van een grote culturele waarde - niet wezenlijk zijn om te blijven geloven en te blijven getuigen van de hoop die in ons is. Uiteraard moeten we proberen die gebouwen overeind te houden, ook omdat ze vaak een beeldbepalend karakter hebben voor stad of dorp. Afbraak van mooie kerkgebouwen kan ons droevig stemmen. Voeg daarbij de vergrijzing van onze geloofsgemeenschappen en de

terugloop van de grote schare gemotiveerde vrijwilligers. Ook ervaren we hoe moeilijk het is om jongeren bij het kerkgebeuren te betrekken. Toch moeten we ons door al deze ontwikkelingen niet uit het veld laten slaan.

De Kerk bestaat dankzij Christus. In Christus is de Kerk sacrament. Jezus en zijn

evangelie zullen nu en in de toekomst een inspiratiebron blijven voor heel veel mensen. Door de kracht van de H. Geest zal de blijde boodschap ook in de toekomst uitgedragen worden als teken van hoop.

Koos Leemker

APOSTELVERGADERING

Op woensdag 17 april zal de volgende Apostelvergadering plaatsvinden, deze keer in Niftrik. Leden van contactraden en andere belangstellenden zijn welkom. Naast de gelegenheid tot het stellen van vragen zullen we hopelijk de eerste indrukken naar aanleiding van het vitaliteitsonderzoek aan de orde kunnen stellen. Aanvang is 20.00 uur.

Martin Claes

SPECIAL OVER DE ROZENKRANS

Museum De Kijkzolder, Oosterweg 4, Wijchen
Zondag 28 april & zondag 26 mei van 12.00-13.30 uur

Iedereen kent wel de rozenkrans. De een heeft hem altijd op zak, de ander heeft hem in het handtasje, jongeren dragen hem om de hals, bij sommigen ligt hij altijd onder het hoofdkussen, en weer anderen hebben hem ingeleverd bij ons museum.



Maar als je denkt dat er maar één soort rozenkrans bestaat dan heb je het mis. We kennen de rozenkrans van de tien deugden van Maria met tien kralen, de franciscaanse rozenkrans met zeven tientjes, de Brigitta rozenkrans met zes tientjes, de rozenkrans van de Amerikaanse Bisschop Fulton voor de vijf werelddelen met kralen in de eigen kleur voor ieder continent. Zo zijn er nog veel meer!

In ons museum hebben wij sinds enige tijd een "Special" over de rozenkrans. U vindt er informatie over het ontstaan en het gebruik van de verschillende soorten rozenkransen en we laten er allerlei exemplaren van zien. Naast prachtige rozenkransen, echte kunstobjecten, is er natuurlijk ook veel kitsch gemaakt. U kunt deze speciale expositie nog zien op de laatste zondag van april en mei. De laatste zondag van maart, eerste paasdag, zijn we niet geopend.

DIRIGENT VOOR JOY4ALL

Het koor Joy4all uit Overasselt is dringend op zoek naar een dirigent.

De groep bestaat uit zes sopranen, zes alten en drie herenstemmen en we zingen veelal wat moderner repertoire. We repeteren op dinsdag van 19.00 uur tot 20.30 uur, maar dit kan in overleg ook naar de maandag of woensdag verplaatst worden. Na afloop van de repetitie drinken we voor de gezelligheid nog even lekker een kopje koffie.

We zingen voornamelijk in de Antonius Abtkerk in Overasselt, (zondags 11.00 uur) maar willen ook wel weer eens in de twee maanden de dienst verzorgen in de H. Georgiuskerk te Heumen (zaterdag 19.00 uur).

Wie heeft er tijd en zou het leuk vinden om ons te helpen.

Neem a.u.b. contact op met Stien Koenen, telefoon (024) 3777096 of (06) 22177350.

UITREIKING CHEQUES VRAAG & AANBOD

Afgelopen maand zijn in de kringloopwinkel op de Kruisbergseweg symbolisch de cheques uitgereikt aan vertegenwoordigers van goede doelen. Ieder jaar krijgt de kringloopwinkel Vraag en Aanbod een aanzienlijk aantal aanvragen voor donatie aan een goed doel. Na een voordracht door de commissie "Goede Doelen" beslist het bestuur welke doelen in dat jaar gehonoreerd mogen worden.

Van de aanvragen in 2012 zijn er 55 gehonoreerd: 29 projecten die een directe relatie hebben met Wijchen en 26 in het (verre) buitenland. Ook deze laatstgenoemde projecten hebben altijd een relatie met Vraag & Aanbod. Voor meer informatie zie onze website: www.kringloopwinkelwijchen.nl

In totaal werd er dit jaar € 50.000 overgemaakt naar deze goede doelen. Veel vertegenwoordigers van de gehonoreerde doelen waren aanwezig op de gezellige bijeenkomst op 9 maart, waar ook over vier projecten een korte presentatie werd gehouden. De vrijwilligers hadden zich uitgesloofd om er een echt feestje van te maken. Ontvangst met koffie en thee en na afloop van de uitreiking nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

De uitreiking van de cheques werd gedaan door Hans Verheijen, burgemeester van Wijchen, en door Mark Wintjes, die komende maand afscheid neemt als voorzitter van het bestuur van Vraag en Aanbod.

Het was een geslaagde middag en wij danken iedereen die daaraan heeft meegewerkt.

Marion Eling-Huls

AANDACHT VOOR ZIEKEN IS GEZOND

Op 12 april 2013 houdt het ziekenpastoraat van de geloofsgemeenschappen H. Johannes de Doper, Emmanuel, H. Paschalis Baylon en H. Antonius Abt een ziekenmiddag, want aandacht voor zieken is gezond.

Hierover nadenkend kun je de accenten nogal verschillend leggen. Omdat zieken geen klokken zijn die gerepareerd moeten worden, maar mensen met geest, hart en gevoel, is het juist dat iedere benadering gedragen wordt door wat geest, hart en gevoel in de ander tot stand brengen.

Aandacht is ook meer dan bloemen en geschenken, al kunnen zij er een uiting van zijn.

Aandacht is niet alleen spreken, maar misschien nog meer luisteren.

Aandacht is op bezoek gaan, maar het kan ook betekenen er vanaf te zien of de tijd van bezoek te bekorten.

Aandacht werkt als een zender, die zijn eigen uitzendingen stopzet om de ander aan het woord te laten.

Aandacht scheidt contact dat naar twee kanten rijker maakt en waarbij om beurten gegeven en ontvangen wordt.

Aandacht voor zieken, er staat niet aandacht voor de ziekte.

De mens zelf blijft het voornaamste, ook en misschien zelfs juist als hij ziek is.

Aandacht voor zieken is gezond... Gezond natuurlijk zult u zeggen; daar knappen ze van op. Daardoor weten zij dat zij er bij blijven horen.

Deze ziekenmiddag beginnen we in de Emmanuëlkerk om 14.00 uur met een eucharistieviering met medewerking van het koor van de Emmanuëlkerk, waarin pastores Ben Frie en Hennie Witsiers voorgaan. Na de viering is er een gezellig samenzijn in het Achterom.

Ziekenpastoraat

BEDEVAART NAAR WITTEM

Op zaterdag 11 mei 2013 gaan we, vanuit de regio Nijmegen, voor de 73^e keer op bedevaart naar het heiligdom van St. Gerardus in Wittem. Het thema van deze bedevaart zal zijn: GROEIEN. Een dag van gebed en ontmoeting om onze intenties - ook schriftelijk - aan de heilige Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Nu gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! Oma's, neem uw kinderen en kleinkinderen mee en laat ze van de sfeer van deze dag eens proeven.

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden tot vrijdag 12 april 2013 bij:

- Truus Broekman, Broekstraat 3A, Nederasselt;
- De heer Willems te Balgoij;
- Nellie Arts-Albers, Pioniershof 6, Alverna;
- Nel Janssen-Brink, Homberg 2560, Wijchen;
- Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24, Batenburg (06-20541732 voor inlichtingen e.d.).

De busreis kost € 19,50 per persoon; jongeren t/m 15 jaar € 10,00 per jongere.

Hennie Witsiers

STAND VAN ZAKEN: VITALITEITSONDERZOEK

Eind vorig jaar hebben we aangekondigd dat we in 2013 willen gaan onderzoeken hoe de afzonderlijke geloofsgemeenschappen er voorstaan. We trachten in de loop van dit jaar een eerlijk beeld te krijgen van de pastorale en organisatorische vitaliteit op de verschillende plaatsen van onze parochie.



De eerste maanden hebben we nodig gehad om de juiste vragen te formuleren, uit te vinden op welke wijze we de gegevens die we nodig hebben kunnen verkrijgen. Aan de eerst aanspreekbare pastor van de geloofsgemeenschap is gevraagd zijn of haar analyse weer te geven in de vorm van een pastoraal zelfportret van de gemeenschap. Daar is intussen in samenspraak met de contactraden hard aan gewerkt.

Verder heeft het bestuur aan de contactraden gevraagd gegevens aan te leveren (o.a. kerkbezoek, opbouw en in stand houden vrijwilligersbestand, etc.) en daarbij ook hun visie op hun eigen geloofsgemeenschap weer te geven. Een delegatie van het bestuur is intussen begonnen de contactraden van alle geloofsgemeenschappen te bezoeken om een gesprek te hebben over doel en gang van zaken rondom het vitaliteitsonderzoek, vragen te beantwoorden en van gedachten te wisselen over de toekomstvisie op de eigen geloofsgemeenschap. Het zijn boeiende gesprekken!

Tenslotte is Navision, het computersysteem waarin zowel de ledenadministratie als de financiële administratie van onze parochie wordt bijgehouden, een bron waaruit we gegevens kunnen halen zoals onder meer de leeftijdsopbouw van de gemeenschappen, opbrengsten van actie Kerkbalans per gemeenschap, de kosten en baten en ook de doopsels, huwelijken en uitvaarten die in de gemeenschappen plaatsvinden.

Er is nog veel werk te verzetten in het komende jaar. Maar dan hebben we ook een veel beter en genuanceerder beeld van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze parochie.

Martin Claes

WIJCHEN WERELDWIJD NOG STEEDS ACTIEF!

In 2011 is een afvaardiging van Wijchen Wereldwijd (Manon Linders, Rudy de Kruijf, Bea Schouten, Bas en Riet Voordendag en Pim Visers) naar Ghana geweest en daar wezen kijken naar projecten die de stichting steunt. De laatste terugkoppeling van de bevindingen is al enige tijd geleden. Wijchen Wereldwijd (WWW) is echter nog steeds actief en het bestuur bestaat nu uit Hennie Witsiers (voorzitter), Rudy de Kruijf (secretaris), Jan van de Zande, Bea Schouten, Riet Voordendag, Jaap Schoenmakers, John van Dinteren en Marco Luijk.

Recent is Maurits Verhagen van stichting TroTro (een organisatie die actief is in Ghana en waar WWW intensief mee samenwerkt) in Hwidiem geweest. Hij heeft ons uitgebreid verslag gedaan van zijn bevindingen. Middels dit artikel willen wij u laten zien wat er de afgelopen tijd bereikt is.

DE VERLOSKUNDIGENKLINIEKEN

- Twabibi: Augustina heeft de uitbreiding van de kliniek bijna afgerond. Er is een fraaie verloskamer die aan alle eisen voldoet. Augustina heeft het door een Nijmeegs ziekenhuis geschonken echo-apparaat, dat eind 2012 werd verscheept, dankbaar in ontvangst genomen. Verder heeft zij uniformen ontvangen en een doos condooms, die bij de recente WWW-dozen zat.

- Sawla: Het gaat goed met Veronica, het reserve-onderdeel voor het verlosbed is afgeleverd, samen met wat uniformen voor haar personeel en wat medisch instrumentarium (gift Wijchen WereldWijd).



Nieuwe vloeren bij de Methodist school

DE SCHOLEN IN HWIDIEM

- Methodist school: De vloeren zijn nu prima, er is een toiletgebouwtje en stromend water met wasbakken bij elk klasblok (zie bijgevoegde foto en de foto's op de site van WWW). Dit project is nu afgerond. Het schoolbestuur is tevreden.



Het nieuwe toiletgebouw bij de Methodist school

- Alle primary schools Hwidiem: Wijchen WereldWijd had een groot aantal dozen met schoolmaterialen verscheept. Deze zijn over de zeven primary schools in Hwidiem verdeeld (Methodist, Catholic, Islamic, Presbyterian, Brotherhood, Public en Seven Day Adventists), elke school kreeg drie dozen. Zie de foto's.



Blijde gezichten bij de Catholic school

HET ZIEKENHUIS

- Hwidiem Hospital: Het familieverblijf is helaas nog niet afgebouwd. Wel is een deel ervan nu in gebruik door verpleegkundigen. Er zijn op dit moment geen foto's, we hopen dat die binnenkort wel komen, omdat er in mei weer een bezoeker naar Hwidiem gaat.

DE PALMOLIEFABRIEK

- Tano Palmoil Extraction Association: De palmoliefabriek is volop in bedrijf. De vrouwengroep heeft voldoende geld gespaard voor het onderhoud van de apparatuur, het staat op de bankrekening. De dames willen graag hun productiecapaciteit vergroten en nog een 'palmolienoten-crusher' aanschaffen. Hiervoor wil WWW met Pinksteren een actie opzetten: er wordt dan 'olie voor olie' verkocht bij de kerken. Nadere informatie volgt later.

WATERPOMPEN

- Watersysteem Apenimadi:

Vorig jaar heeft Laurens Princen (technische vrijwilliger TroTro) in dit dorpje, op 25 minuten rijden van Hwidiem, onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een watersysteem aan te leggen waarbij het water vanuit een put aan de rand van het dorp wordt opgepompt naar een tank in het dorp. Het voorstel is de waterpomp op het elektriciteitsnet aan te sluiten, ook dit dorp heeft sinds begin 2012 elektriciteit. Dit project heeft Wijchen WereldWijd voorgedragen voor financiering via de Vastenactie. Inmiddels is er bericht dat het gevraagde bedrag (10.250 euro) door Cordaid beschikbaar gesteld is.



De nieuwe handen-wasbak bij de Methodist school

NIEUW PROJECT

- Tijdens de Ghanareis is door de chieft van Hwidiem de wens uitgesproken om een technische school te kunnen opstarten. Kinderen kunnen namelijk na hun middelbare school niet meer verder leren in de hele omgeving van Hwidiem. Daarvoor heeft de dorpsraad grond beschikbaar gesteld en de Bisschop van Goaso ondersteunt het project. Er is inmiddels een beoogd manager aangetrokken en ook de brothers of the holy cross willen helpen als de eerste startfase achter de rug is. WWW beschouwt dit als een belangrijk project waar we in de toekomst ook financiële middelen voor willen inzetten. Op welke manier en op welk moment is nog niet bekend.

Verder zoeken wij nog werkende laptops, om te vershippen naar Ghana. Iedereen die zijn eigen (werkende) laptop vervangt, denk aan ons en breng de laptop naar het parochiecentrum aan de Oosterweg.

Namens stichting Wijchen Wereldwijd,
Bea Schouten

KLEURRIJKE KOMMEN VAN ACACIA HOUT UIT DE FILIPIJNEN

Sinds kort heeft uw Wereldwinkel diverse producten van acaciahout in de winkel staan. De snelgroeïende acaciaboom komt veel voor in de Filipijnen. Overal zie je ze staan langs wegen en op onbebouwde grond. De boom is al binnen zestien jaar volgroeïd, en voor elke gerooïde boom wordt een nieuwe aangeplant. Het is daarom zowel een mooie als een duurzame houtsoort.

Onze acaciaproducten komen van een kleinschalig familiebedrijf in Pampanga, dat voor een goede fairtrade-beloning al meer dan veertig jaar hout bewerkt. In de loop van die jaren heeft het bedrijf een erg uiteenlopende collectie van verschillende woon- en tafelaccessoires ontwikkeld. Omdat het de grenzen van het materiaal opzoekt, kan dat leiden tot mooie ruwe en natuurlijke vormen die in sommige gevallen met beits, matte of glanzende lak worden afgewerkt. Zo ook deze kommen, die met matte lak in effen kleurtinten zijn geverfd. Kortom: van de buitenkant zijn het leuke kleurrijke kommen, maar aan de binnenkant is het originele en kenmerkende acacia hout te zien.



Met haar producten streeft de Wereldwinkel in Wijchen altijd naar hoop, leven en om samen verder komen. Een deel van de opbrengst van de acaciahoutproducten gaat dan ook naar de huisvesting en het woon-werkverkeer van zeventig werknemers van een houtbewerkingsatelier.

Wij vertellen u graag meer over de acaciahoutproducten en hun oorsprong in onze Wereldwinkel in Wijchen. U bent van harte welkom!

Wereldwinkel Wijchen, Touwslagersbaan 8, Wijchen
Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972
info@wereldwinkelwijchen.nl

PINKSTERVOETTOCHT IN HELVOIRT

De 44e Pinkstervoettocht vindt dit jaar van 17 t/m 20 mei plaats in Helvoirt. Plaats van overnachting is het bezinningscentrum Emmaus, op 800 meter afstand van de Loonse en Drunense Duinen. We kunnen hier genieten van de Brabantse gastvrijheid. De prachtige dagroutes zijn zeer verschillend - ze voeren door de duinen en langs de Lunetten, waterpartijen die door koning Willem II als verdedigingswerken zijn gebouwd. Thema van de Pinkstervoettocht is dit jaar eenvoud.



Dagelijks worden er in groepen van acht tot tien deelnemers tochten gemaakt van acht of zestien kilometer. Er zijn loopgroepen voor volwassenen, een kinder- en tienergroep en een groep voor jongvolwassenen. Ouders kunnen gevraagd worden om bij de kindergroep te assisteren.

Tijdens de Pinkstervoettocht staan ontmoeting en inspiratie altijd centraal. De tocht biedt een geweldige kans om (verder) kennis te maken met de Franciscaanse Beweging (FB). Het jaarthema van de FB, 'Eenvoud', is de leidraad voor uitwisseling en bezinning in Helvoirt. Voor Franciscus is eenvoudig zijn een synoniem voor oprecht en écht zijn. Tegenwoordig staat eenvoud meer voor een levensstijl in het teken van duurzaamheid.

Elke morgen is er een wegzending, met een gespreksonderwerp voor onderweg. 's Avonds is er een gezamenlijke verdiepende viering. Met Pinksteren wordt in een aanstekelijke sfeer het feest gevierd van het bezielde 'gaande zijn'. Op zaterdag- en zondagavond is er een aanbod van diverse workshops, dansen, zingen en disco.

Er zijn drie mogelijkheden om te overnachten in Helvoirt: in een zelf meegebrachte tent, in vier- tot zes persoonskamers met douche en toilet op de gang en in twee- tot vier persoonskamers met eigen douche en toilet. Deelnemers kunnen alleen aan het gehele weekend deelnemen.

Voor informatie en het aanmeldingsformulier kunt u terecht bij het:

Dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA Den Bosch
tel. 073-6131340
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Of via de website: www.franciscaansebeweging.nl

PINKSTEREN. WE VIEREN PINKSTEREN

Na Pasen en Kerstmis een van de grote kerkelijke feesten. Maar in onze beleving is het niet echt zo'n groot feest. Toch gaat het om een werkelijk uniek gegeven in ons leven, in de wereld. Na de dood van Jezus en zijn Verrijzenis met Pasen, gebeurt er iets wonderlijks, haast onbegrijpelijks. In rap tempo ontstaan overal gemeenschappen van mensen die gaan leven en geloven op de wijze van Jezus. Dat gaat als een vuur de hele wereld over. De Geest van Jezus, Geest van God raakt en bezielt mensen voor de weg van Jezus en zijn evangelie. Hij is als een vuur dat voort wakkert, en overal brandhaarden sticht. Overal ontstaan haarden van evangelisch leven, van christelijk leven. Dat gebeurt steeds weer opnieuw, de eeuwen door. En ook al lijkt het in onze samenleving niet goed te gaan met de Kerk, toch kunnen we overal wondermooie initiatieven zien, die als krokusjes en narcissen plotseling uit de aarde opschieten. Initiatieven van menswaardigheid, van goedheid en zorg voor elkaar, mooie daden van hulpbetoon aan mensen in ellende elders in de wereld, van grote eerbied voor de natuur, voor alles wat er leeft en groeit. Dat zijn toch tekenen van een Goede Geest?

Zo waait de Geest waar Hij wil, en dat vieren we in het Pinksterfeest. De Pinksterviering houden we om daarover te vertellen, maar nog meer om onszelf opnieuw te laten raken door die christelijke Geest, om er na alle oppervlakkigheid en sleur, weer opnieuw voor te kiezen.

Jos van Minderhout

ONZE VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn tegenwoordig heel belangrijk voor een parochie. Vroeger deden de pastoor en kapelaans alles wat nodig was en konden zij vrij gemakkelijk beschikken over de inzet van voldoende kloosterlingen en leerkrachten. Het hele maatschappelijke leven van een dorp werd als het ware dagelijks vanuit de pastorie gediregeerd. Nu zijn pastores voornamelijk bezig met liturgie en pastoraat en zijn de andere taken binnen de parochie overgenomen door vrijwilligers. Met het belangrijker worden van vrijwilligers is ook de behoefte aan een goede vrijwilligersadministratie gegroeid. Wist vroeger de pastoor precies wat de kwaliteiten van zijn parochianen waren, tegenwoordig kost het al moeite om te weten welke werkgroepen er zijn, laat staan wie daarin actief is of wat hij of zij doet.

Voor parochie De Twaalf Apostelen is de centrale vrijwilligersadministratie een belangrijk beleidsinstrument: Het aantal vrijwilligers zegt iets over de vitaliteit van de verschillende geloofsgemeen-

schappen en vervlechtingen tussen werkgroepen van verschillende geloofsgemeenschappen zeggen iets over de integratie binnen de nieuwe parochie. Daarnaast wil het parochiebestuur de vrijwilligers binnen de parochie ook graag gelijk behandelen, dus ongeacht in welke geloofsgemeenschap men actief is. Elke vrijwilliger heeft om de zoveel tijd recht op een feestje, voor elke vrijwilliger wordt hetzelfde bedrag per jaar gereserveerd en er zijn parochiebrede afspraken gemaakt wanneer er sprake is van jubilea.

Vanaf 2012 wordt op centraal niveau de samenstelling van alle werkgroepen bijgehouden en wordt aan de geloofsgemeenschappen gevraagd de veranderingen minimaal eenmaal per jaar (per 1 november) door te geven.

Het eerste dat in het oog springt is het grote aantal vrijwilligers: 1419 personen! Daaronder bevinden zich meer vrouwen (61%) dan mannen (39%). Onder de definitie van vrijwilligers vallen overigens ook de leden van onze koren.

Leeftijd per 1-1-2013	Vrijwilligers hele parochie	Bevolking Gemeente Wijchen
0-14 jaar	3.4%	18.2%
15-24 jaar	1.9%	11.0%
25-34 jaar	1.5%	10.2%
35-44 jaar	7.8%	13.9%
45-54 jaar	14.0%	16.4%
55-64 jaar	22.7%	13.8%
65-74 jaar	30.5%	10.2%
75-84 jaar	16.8%	4.9%
85+ jaar	1.4%	1.5%
Totaal	100%	100%

De jongste is 7 en de oudste 91 jaar, gemiddeld zijn onze vrijwilligers 61,5 jaar. In bijgaande tabel wordt de leeftijdsverdeling van de vrijwilligers van de parochie vergeleken met de bevolking

Geloofsgemeenschap	0 -14 jaar	15-24 jaar	25-34 jaar	35-44 jaar	45-54 jaar	55-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85+ jaar
Alverna	-	4,2%	7,6%	12,6%	11,8%	10,9%	31,9%	18,5%	2,5%
Ant. Abt Wijchen	6,3%	4,0%	2,0%	6,3%	12,3%	25,7%	27,7%	14,7%	1,0%
Balgoij	2,2%	-	2,2%	13,0%	32,6%	15,2%	17,4%	8,7%	8,7%
Batenburg	-	-	-	2,0%	24,5%	14,3%	32,7%	26,5%	-
Bergharen	-	-	-	12,7%	12,7%	25,5%	31,4%	17,7%	-
Emmanuel	-	-	-	2,2%	5,6%	44,4%	36,7%	10,0%	1,1%
Hernen/Leur	6,4%	1,8%	0,9%	11,0%	15,6%	17,4%	32,1%	13,8%	0,9%
Heumen	-	1,5%	-	15,2%	13,6%	12,1%	36,4%	21,2%	-
Nederasselt	-	-	-	10,8%	14,9%	23,0%	36,5%	13,5%	1,4%
Niftrik	-	-	3,9%	5,9%	25,5%	27,5%	19,6%	15,7%	2,0%
Overasselt	0,6%	0,6%	-	3,8%	11,5%	25,6%	32,1%	24,4%	1,3%
Woezik	11,5%	2,2%	1,4%	8,6%	17,3%	18,0	26,6%	13,7%	0,7%
Parochie Algemeen	-	-	2,9%	2,9%	13,7%	29,7%	40,0%	10,3%	0,6%

van de gemeente Wijchen (bron CBS Statline, 1-1-2013). Strikt genomen had de bevolking van de gemeente Heumen en Malden voor een deel meegenomen moeten worden, maar het globale beeld zal daardoor niet veel veranderen.

Duidelijk is dat onder de vrijwilligers de vijftig-plussers overheersen en de leeftijdscategorieën van 15-45 jaar maar sporadisch voorkomen.

Geloofsgemeenschap	%man	%vrouw	Aantal vrijwilligers
Alverna	35,4%	64,6%	130
Ant. Abt Wijchen	36,3%	63,7%	311
Balgoij	40,7%	59,3%	109
Batenburg	54,0%	46,0%	50
Bergharen	46,1%	53,9%	103
Emmanuel	36,3%	63,7%	91
Hernen/Leur	53,8%	46,2%	119
Heumen	33,3%	66,7%	75
Nederasselt	36,0%	64,0%	76
Niftrik	45,3%	54,7%	55
Overasselt	37,3%	62,7%	161
Woezik	30,1%	69,9%	144
Parochie Algemeen	44,9%	55,1%	183

De vrijwilligers kunnen actief zijn in een of meer van de geloofsgemeenschappen of in een van de overkoepelende werkgroepen. In de laatste kolom staat het totaal aantal vrijwilligers per geloofsgemeenschap. Uit de eerste twee kolommen blijkt dat er twee eenheden zijn waar meer mannen dan vrouwen vrijwilliger zijn (Batenburg en Hernen/Leur).

De leeftijdsverdeling van de vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschappen laat zien dat er maar weinig eenheden zijn waar jongeren vrijwilligerswerk doen en dat de vergrijzing in alle geloofsgemeenschappen een probleem aan het worden is.

Theo van der Weegen

Vieringschema
06 apr. t/m 21 apr.

06 april / 07 april
• Beloken Pasen

13 april / 14 april
• 3e zondag van Pasen

20 april / 21 april
• 4e zondag van Pasen
• Roepingenzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen * Eerste lezing: Hand 5: 12-16 * Tweede lezing: Apok 1: 9-11a, 12-13, 17-19 * Evangelie: Joh 20: 19-31	lezingen * Eerste lezing: Hand 5: 27b-32, 40b-41 * Tweede lezing: Apok 5: 11-14 * Evangelie: Joh 21: 1-19	lezingen * Eerste lezing: Hand 12: 14, 43-52 * Tweede lezing: Apok 7: 9, 14b-17 * Evangelie: Joh 10: 27-30
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 09.30 Eerste Communie viering Familiekoor Cees Janssen/Ben Frie 12.00 Eerste Communie viering Familiekoor Cees Janssen/Ben Frie	zondag 11.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Herman Mulder Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zondag 09.30 Woord en Communie New Voice/Pallaskoor Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst New Voice/Pallaskoor Bas van Dijk	zondag 11.00 Eerste Communie viering Kinderkoor Bas van Dijk/Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Gezins viering Between Ben Frie	zondag 11.00 Eerste Communie viering Kinderkoor Paschaliskerk Cees Janssen/Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Gezins viering Kinderkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eerste Communie viering Koor onbekend Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Gezins viering Herenkoor Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Gezins viering Koor onbekend Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Koor onbekend Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Koor onbekend Jack Leo
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Vormsel viering Neo Nata Vormheer Jos van Minderhout/ Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Eerste Communie viering Gastkoor Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes	zaterdag 17.00 Vormsel viering Koor onbekend Vormheer Jos van Minderhout/ Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Woord en Communie Koor onbekend Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Koor onbekend Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Koor onbekend Jack Leo/Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthof St. Jozef	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

Vieringenschema
27 apr. t/m 05 mei

27 april / 28 april
• 5e zondag van Pasen

04 mei
• Dodenherdenking

05 mei
• 6e zondag van Pasen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand 14: 21-27 ✧ Tweede lezing: Apok 21: 1-5a ✧ Evangelie: Joh 13: 31-33a, 34-35 		<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand 15: 1-2, 22-29 ✧ Tweede lezing: Apok 21: 10-14, 22-23 ✧ Evangelie: Joh 14: 23-29
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zaterdag 19.00 Dodenherdenking Samenzang Ben Frie/Ds. Marco Luijk</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Dames- & Herenker Hennie Witsiers</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenker Cees Janssen/Ben Frie</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenker Hennie Witsiers</p>		<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 18.30 Dodenherdenking Koor onbekend Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes</p>		<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Gildedag</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Koor onbekend Martin Claes</p>	
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Koor onbekend Hennie Witsiers</p>		<p>zondag 09.30 Woord en Communie Koor onbekend Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Dodenherdenking Koor onbekend Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering op de Kapelberg Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Bas van Dijk</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Koor onbekend Jos van Minderhout</p>		<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Koor onbekend Ben Frie</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Koor onbekend Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Koor onbekend Hennie Witsiers</p>	
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Vormselviering

vrijdag 26 april	19.00 uur	Vormselviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Vormheer Vicaris-generaal Ron van den Hout/Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 06 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het je aanpassen".
zaterdag 04 mei		Géén viering.

Oecumenische Open Leurviering

zondag 28 april	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: Beelden van God.
-----------------	-----------	---

Overige vieringen

dinsdag 02 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 05 april	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 05 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
maandag 08 april	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 april	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 12 april	14.00 uur	Woord en Communieviering i.v.m. Ziekendag in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 19 april	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 22 april	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 26 april	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 29 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 03 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 03 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 06 mei	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 07 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.



H. ANNA - BERGHAREN

PATER JAN VAN HAANDEL: MISSIONARIS KOMT NAAR HUIS

Jan van Haandel (82 jaar) komt na 55 jaar gewerkt te hebben in Mali op 21 maart definitief terug naar zijn geboorteland. Hij gaat met emeritaat en trekt zich terug in het woonzorgcentrum St. Charles, Heythuysen in het voormalige kloosterbejaardenoord van de Witte Paters.

Jan heeft bij zijn werk in Mali al die tijd veel steun gekregen van het missiethuisfront Hier en Ginder uit zijn geboorteplaats Bergharen. Jan wil al deze mensen, die hem al die jaren gesteund of voor hem gebeden hebben, bedanken voor hun steun gedurende al die jaren.

Op Tweede Paasdag zal Jan om 11.00 uur in de H. Annakerk te Bergharen voorgaan in de eucharistieviering.

Na afloop wil hij zijn supporters in de Zandloper graag de hand drukken. Vrienden, bekenden, belangstellenden zijn welkom!



Pater van Haandel naast pater Ad Blommerde bij de opening van het Kapelbergseizoen op 5 mei 2012



VASTENMAALTIJD

Voor het vierde jaar op rij is op de pastorie een vastenmaaltijd gehouden. Na vier vastenmaaltijden mogen we al van een succes spreken. Al deze bijeenkomsten waren met acht personen



per maaltijd volledig bezet.

Dat pastor Aloys flink reclame maakt voor zijn vastenmaaltijd blijkt wel uit het feit, dat ook parochianen uit Nederasselt en Heumen de weg naar de pastorie in Overasselt weten te vinden.

De gesprekken tijdens het tafelen zijn zeer gevarieerd. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. En in zo'n kleine groep van acht personen komt iedereen aan bod om zijn zegje te doen.

Tijdens de maaltijden wordt natuurlijk ook stil gestaan bij het project Tumia Pamoja. De op-



brenst van deze avonden gaat rechtstreeks naar dit doel om de kinderen van de Ujamaa basisschool, in een van de grootste sloppenwijken in Kenia, een betere toekomst te geven.

Iedereen die aan het succes van deze maaltijden heeft bijgedragen wil ik hartelijk bedanken.

Leo van Oss

VOORBEREIDINGEN EERSTE COMMUNIE

De voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn in volle gang. Op 18 januari hebben we de eerste bijeenkomst met onze tien communicantjes gehad.



In totaal zullen de kinderen vijf middagen bij elkaar komen om onder begeleiding van pastor Aloys en de gastouders in het werkboek te werken. Op zondag 10 maart mochten de communicanten aanwezig zijn bij de doop van Twan, het broertje van onze communicant Max. Dit was erg bijzonder. Verder staan er nog op het programma het maken van een palmpasestok, de viering van Witte Donderdag met aansluitend het bezoeken van de zieken, en een speurtocht in de kerk.

De ouders van de vieringengroep en de versieringengroep zijn ook al druk in de weer om er zondag 14 april een mooie viering van te maken. Wij verheugen ons erop!



Vooran v.l.n.r.: Max Arts, Sander Brons, Karlijn Engelaer, Noor Janssen & Kai Stevens.

Achteraan v.l.n.r.: Floor Jilesen, Bram van de Groes, Jens Rossen, Loek Dinnissen & Wouter Nijboer.

Werkgroep Eerste Communie:
Astrid Theunissen en Anita Rossen



Binnen veertien dagen twee berichten.
Afscheid; voor de leeftijd zwichten.
Beide kwamen onverwacht
Zoals een dief in de nacht
We zullen ze niet van plagiaat betichten.

De kardinalen in conclaaf
Stemmen in geheim heel braaf
Ze namen nog wel de tijd om te lobbyen
Voor sommigen is dat hobbyen
Maar het "Habemus Papam" klonk heel gaaf.

Voor onze koningin hebben heel wat gebeden
Als slot van de hoogmis in een ver verleden
We stonden in volle banken, strak en stram
"Domine salvum fac reginam nostram"
Luid en duidelijk kwam dat van het koor gegleden.

Zo gaan we weer verder met het werk
De koning zijn land en de paus zijn kerk
En wij, we bidden voor beiden samen
Voor wijsheid en inzicht amen
Daarmee maken we hen sterk.

Toon van Duifhuizen

HEB JE DIE KOPPEN AL GEZIEN?

U heeft ze toch wel gezien, de koppen die de bekroning vormen van de toegangspoorten in de muur voor de kerk, waarbij de zuilen van de hoofdingang extra bekroond zijn met een schitterende bol.

Op een dag bedacht iemand dat het wel mooi zou zijn om die pas vernieuwde muur af te werken met een kroon op iedere toegangspoort. En dat doe je dan gewoon!

Maar weet wel, dat zo'n bekroning maken echt een groot karwei is. Bart van Heumen deed dat, en samen met Theo van Heumen en Paul Janssen hebben ze de bekroning aangebracht. Toon van Duifhuizen maakt er al een limerick op. Voor de zoveelste keer staan wij verbaasd over de grote kracht en de betekenis van vrijwilligers voor onze geloofsgemeenschap.

Je kunt je toch niet voorstellen, dat iemand zou bevelen een kerk te sluiten en daarmee de geloofsgemeenschap - hoe klein ook - op te heffen?

APRIL - LENTE

Het gezegde "April doet wat ie wil", kennen we wel. Het geeft aan dat er wat het weer betreft van alles nog kan gebeuren. Regen en wind, storm en hagel, onweer en bliksem, maar ook

zon en lente. Naar de lente zien we echt wel uit, na zoveel maanden van regen en sneeuw, van koude en winderige dagen. Die lente is eigenlijk al volop te zien, bomen en struiken lopen uit, het gras groeit en 's avonds is het alweer veel langer licht.

Lente dat is een nieuw begin. Een nieuw begin gelijk we dat ook met Pasen hebben gevierd. Net zoals we beginnen aan een nieuw, fris begin van onze tuin, ons huis, onze kleren, zo kunnen we ook beginnen aan een vernieuwde houding in ons leven. Want zeg nou zelf, die nieuwe lente is toch ook iets in onszelf, je voelt die lente toch in je hoofd, in je buik, in je hart. Het is een schitterende uitdaging om opnieuw samen gelukkig te zijn, opnieuw blij te zijn met elkaar, grote plannen te maken, in alle drukte goed zorgen voor jezelf, en ook opnieuw zorgen voor de binnenkant van je leven. Zo is lente ook een religieus gebeuren, je mag het als een geschenk van God beleven, dan wordt het een bron van nieuwe inspiratie!

In die zin wensen wij u een goede, nieuwe lente toe.

Jos van Minderhout

OUDERENBIJEENKOMST 2 APRIL

Dinsdag 2 april zien we u graag verschijnen voor onze maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst. We gaan weer naar de kerk om 10.00 uur voor een korte viering met pastor Annemarie Gooiker, daarna koffie in De Toekomst. Als je niet komt mis je gewoon een goede en gezellige ochtend. Er zijn nog heel wat ouderen, en oudere alleenstaanden, die we nog nooit gezien hebben. Kom dus ook maar eens met ons kennismaken!

VORMSEL 2013

Op zaterdag 13 april om 17.00 uur zullen elf meisjes en jongens het sacrament van het vormsel ontvangen. Het vormsel is een gebeurtenis, waarin we met elkaar vieren, dat wij, deze jongelui en hun ouders, de keus maken om op hun weg door het leven het spoor te volgen van Jezus en zijn evangelie. Dat is een levensweg, die getekend wordt door geloof in God, door onderlinge liefde, respect voor jezelf en elkaar, eerbied voor alles wat leeft en gerechtigheid in de menselijke verhoudingen. Het is niet alleen een viering voor de vormelingen, maar vooral ook voor onze hele geloofsgemeenschap. Een hernieuwde keuze voor onze eigen evangelische weg door het leven.

WE HEBBEN WEER EEN BRIEVENBUS

Met het verhuuren van de pastorie waren we ook onze brievenbus kwijt. Dat was wel jammer, want niemand wist waar leuke brieven voor onze kerkgemeenschap gepost konden worden. Parochianen wisten niet waar ze hun bijdragen, vragen en vastenzakjes konden inleveren. Wel, er komt een brievenbus achter het toegangs-poortje in de muur bij de sacristie. We zien uit naar uw post!

MISINTENTIES

Zaterdag 6 april: Maria Thoonsen-Van Heumen.
Zaterdag 13 april: 17.00 uur - H. Vormsel m.m.v. Koor VOICE
Jan van Heumen (opa van Amber van Heu-

men), Frans van de Wielen (opa van Lotte van de Wielen), overleden grootouders De Sonnaville-Hermeshof en van de Steenhoven-Schrijnen, overleden familie Schreven-Loeffen, overleden familie Perquin-Steeg.

Zaterdag 20 april: Wim en Gon Hebing.

Zondag 28 april: Jan en Bert de Kleijn, overleden familie van der Aa-van Casteren, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, overleden familie Weeren-Jansen en Peperkamp-Jansen, Wim en Gon Hebing, overleden familie Perquin-Steeg, Piet en Lien Hendriks-Huberts.

Opgave misintenties maand mei: opgeven voor maandag 7 april bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1, Hernen of telefonisch (0487) 560540.



H. VICTOR - BATENBURG

CARNAVALSVIERING

Op zondag 10 februari 2013 hebben we het Batenburgse carnaval met een mooie opgeluisterde viering geopend. Dit is een jaarlijkse traditie geworden, die bij de carnavalsvereniging goed aanslaat. Iedereen is betrokken bij deze viering. Daarbij hebben we genoten van de muzikale klanken van het dweilorkest 't Kum Goed en de zangkwaliteiten van ons Gemengd Koor. Ook het jeugdcarnaval was bij deze viering betrokken.

Positief was het ook dat veel carnavalsvierders aanwezig waren met aswoensdag bij de wijding van de as en de oplegging van het askruisje. Zij hebben zowel het feest als de verdieping meege-maakt. Bedankt carnavalsvierders.

VACATURE CONTACTRAAD

Er is nog steeds een vacature in de contactraad. Eenieder die zich betrokken voelt bij de kerk, wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor deze vacature. Het doel ervan is mee te werken aan het beheer van de geloofsgemeenschap en

ook mee te denken over de liturgie, de cateche-se en de diaconie in onze geloofsgemeenschap. Ook aandacht voor de kinderen en de jongeren. Wij hopen dat er een of meerdere personen zich hiervoor verantwoordelijk weten en zich komen aanmelden bij de pastor van deze geloofsge-meenschap: Hennie Witsiers.

TOEDIENING VAN HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL

Op zaterdag 13 april 2013 om 19.00 uur ontvan-gen vijf kinderen uit onze geloofsgemeenschap met acht kinderen van Bergharen het sacrament van het vormsel. Dit vindt plaats in de H. Anna-kerk te Bergharen. Dit vanwege het feit dat het bisdom bepaald heeft dat - wanneer er minder dan tien vormelingen zijn - het vormsel plaats-vindt in een nabijgelegen kerk.

De vormheer is pastor Jos van Minderhout ofm, die namens de bisschop het vormsel toedient. Wij wensen alle vormelingen een goede toe-komst toe en hopen dat ze de weg van Jezus Christus werkelijk zullen volgen.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

DOPEN

17 maart Lysa Konings





GEDOOPT

24 februari: Ellis ten Buren
3 maart: Boyd van den Hoogen
Mathijs Schleijsen
Noémi Kersten
Yara Rutten
10 maart Dylan Smetsers

VRIJWILLIGERSFEEST ANTONIUS ABT WIJCHEN EN PAROCHIECENTRUM



Op zondag 3 maart hebben de vrijwilligers van de Antonius Abt Wijchen en van het parochiecentrum hun tweejaarlijkse vrijwilligersmiddag gevierd. Wel een jaar later dan de bedoeling was. Dit kwam door de wisseling van de eerstaanspreekbare pastores en het feit dat het parochiebestuur in de vernieuwde regeling aangegeven heeft dat het vrijwilligersfeest bij voorkeur een activiteit voor alle vrijwilligers, ook de koorleden, zou moeten zijn. Hier zagen we als contactraad wel tegenop, maar we hadden afgesproken om in ieder geval eenmalig een gezamenlijk feest te organiseren en na afloop te evalueren. Ruim 165 vrijwilligers hadden zich opgegeven voor de middag, die bij Sterrebosch gehouden werd. We hebben eerst een eucharistieviering in de kerk gehad, waarbij we de overleden vrijwilligers herdacht hebben. We hebben ook gebeden voor alle vrijwilligers, dat zij, in alles wat zij doen in onze parochie, steeds als Jezus zijn, ons voorbeeld. In Sterrebosch hebben we, na de soep, de vrijwilligers in het zonnetje gezet die 25 jaar (of iets

langer) zich ingezet hebben voor de kerk. Daarna was er een heerlijk koud en warm buffet dat aangekleed werd door een accordeonist. Maar ook van de aanwezigheid van de koren is geprofiteerd. SDG, het Parnassuskoor, het Elckerlyckoor en het Familiekoor hebben zonder repeteren een lied/compilatie gezongen. De ene over Amsterdam, de ander met zeemansliederen. Het was een leuke invulling van de middag en bracht direct sfeer doordat iedereen mee kon zingen.



Of we de volgende keer het kaf van het koren gaan scheiden, zoals Jo Jansen voorstelde, zullen we bekijken. Maar één ding is zeker: Met zijn allen zijn we een fantastische groep vrijwilligers, die nog heel wat voor de kerk doet en betekent. Mooi om te zien hoe kleurrijk we zijn, ondanks de vele grijze kopjes!

Ineke Wintjes





VANUIT DE CONTACTRAAD (28/02)

- Pastor Bas van Dijk gaat ons voor in gebed en staat om 20.00 uur even stil bij het aftreden van Paus Benedictus XVI:
Wij danken God voor de aftredende paus en vragen Gods steun voor de kardinalen bij het kiezen van een nieuwe paus.
- Op onze agenda staan naast de gebruikelijke punten als het openingswoord, het verslag, de informatie vanuit onze stuurgroep, het pastores-team, het parochiebestuur, de werkgroepen, als extra o.a. de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap, de ontwikkelingen bij onze koren New Voice / Pallaskoor en het Gemengd Koor en de voortgang herinrichting priesterkoor.
- Kort worden wij bijgepraat door Melchior en Marijke over het thema van de Vastenactie voor een onderwijsproject in Kenia.
- Wij bespreken de diensten voor Pasen. Op Goede Vrijdag is onze kerk open. Op Tweede Paasdag is onze kerk gesloten.
- Op de weg naar samenvoeging tussen de koren New Voice en Pallas is weer een flinke stap gezet. Naar een nieuwe naam wordt nog gezocht.
- Ons Gemengd Koor zal ook op zoek gaan naar enige vorm van samenwerking met een ander koor binnen onze parochie.
- Op ons kerkhof is een nieuw informatiebord geplaatst. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel 33 van het reglement.
- Bij de ingang van onze kerk zal een nieuw informatiebord worden opgehangen met o.a. de vaste tijden van onze diensten.
- Ons eerste overleg met het bestuur over de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap zal plaatsvinden op 21 maart a.s.
- De aanvraag over herinrichting van ons priesterkoor is klaar en zal komende dagen vanuit het bestuur worden verzonden naar het bisdom.
- Op 10 april is onze volgende bijeenkomst van de contactraad en op 17 april is er weer een Apostelvergadering gepland.

Namens de Contactraad Paschalis,
Henk van der Wielen

ZESTIGJARIG HUWELIJK

Jeannette en Rien Baars zijn zestig jaar getrouwd. Zij vieren dit op zaterdag 23 maart 2013 met een eucharistieviering om 14.30 uur in de Paschaliskerk.

Het Gemengd Koor, waarvan Jeannette al jaren lid is, zal deze viering opluisteren.

Wij wensen Rien en Jeannette een mooie dag toe.

PUBLICATIEKAST GEPLAATST OP KERKHOF PASCHALISKERK

Enige weken geleden is door de werkgroep kerkhof en tuinonderhoud bij de ingang van het kerkhof een publicatiekast geplaatst.

In de kast is een plattegrond van het kerkhof geplaatst waarop de nummering van alle graven en urnenkelders te zien is. Hierdoor kan het zoeken naar de juiste plek op de begraafplaats worden vergemakkelijkt als men het grafnummer weet. In de kast is ook de uitwerking van artikel 33 uit de "Grafakte en reglement begraafplaatsen" van de parochie De Twaalf Apostelen gegeven. Dit is gedaan om duidelijk te maken wat er over en weer verwacht mag en kan worden bij het aanleggen en onderhouden van de laatste rustplaats voor de dierbare overledenen. Om discussie te voorkomen en een bepaalde rust te garanderen in de algemene uitstraling van de begraafplaats zijn regels immers de leidraad.

De mensen van de tuin en kerkhofgroep doen er alles aan om kerkhof en tuin mooi te houden. Helpt u hen door ook graftekens en urnenkelders in verzorgde staat te houden.

Het is de bedoeling om in de toekomst in de kast ook een lijst met namen van recent overledenen en de plaats op het kerkhof te hangen.



HUWELIJK

Op zaterdag 12 april om 11.30 uur is er in de Paschaliskerk de huwelijksviering van Wil Peters en Ingrid Zwartjes.

Wij wensen Wil en Ingrid een goede toekomst toe.



SAMEN DELEN

Voor het eerst is er een gezamenlijke viering van de Eerste Heilige Communie met de kinderen uit Nederasselt en Balgoij. Zowel de vrijdagmiddag-bijeenkomst als de viering op 12 mei vindt plaats in de H. Antonius Abt te Nederasselt. Tot op heden hebben wij dit als ouders als zeer positief ervaren. De samenwerking tussen de ouders verloopt prima, meestal via e-mail omdat we elkaar niet altijd treffen op school. Deze werkmethode is praktisch en doeltreffend voor ons.

Wat betreft Nikki en Thieu, zij voelen zich erg op hun gemak. Veel kinderen kennen we al van het korfballen en voetballen bij DIOSA, aldus Nikki en Thieu. Ook pastor Aloys is hun niet onbekend. Tevens vergeten Nikki en Thieu de gezellige fietstochten met Marian van den Boogaard op weg naar Nederasselt niet. "Het enige dat anders is, is de kerk", volgens Thieu.

Wat dat betreft past deze samenwerking prima bij het thema van dit jaar: SAMEN DELEN.

Bianca van Haren en Aline van Haren



COMMUNICANTEN

Achterste rij van links naar rechts:
Marysia Vink, Michon Roelofs, Lars van Beuningen, Thieu van Haren & Nikki van Haren.
Voorste rij van links naar rechts:
Elise Derks, Suus Theunissen, Sebastiaan van Elst & Pelle van der Stappen.

PRESENTATIE VORMELINGEN EN COMMUNICANTEN

Op zaterdag 23 februari hebben de kinderen van Nederasselt en Balgoij die dit jaar de eerste communie gaan doen en het vormsel zullen ontvangen zich voorgesteld in de presentatieviering. Op vrijdag 26 april a.s. zullen de kinderen van groep 8 het sacrament van het vormsel ontvangen.

Zondag 12 mei gaan de kinderen van groep 4 uit Nederasselt en Balgoij in de kerk van Nederasselt hun eerste communie doen. Zij zijn allen volop bezig met de voorbereiding op de sacramenten.



VORMELINGEN

Achterste rij van links naar rechts:
Jeroen van Dam, Thomas Arts & Jacco Derks.
Voorste rij van links naar rechts:
Dieke van den Broek, Carmen Roelofs & Anouk van Kaauwen.
Twee kinderen staan niet op de foto:
Luc Roelofs en Freek Ohlen.



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

ASWOENSDAGVIERING

Na de carnaval kwam de vastentijd en die begon met aswoensdag. Het is inmiddels traditie in Nederasselst geworden dat de Prins met zijn pages, Raad van Elf en het bestuur van de carnavalsvereniging jaarlijks het askruisje komt halen. Ondanks dat we een kleine geloofsgemeenschap zijn, is het ieder jaar weer een redelijk goed bezochte viering en we hopen deze traditie nog vele jaren in ere te kunnen houden.

DOPEN

7 april 2013: Coen de Klein



H. DAMIANUS - NIFTRIK

OUDERENVIERING

Een paar maanden geleden hebben we met de deelnemers aan de maandelijkse ontmoetingen op de eerste donderdag van de maand besloten om tijdelijk hiermee te stoppen, omdat het erg koud was in de sacristie. In mei willen we deze ouderenontmoetingen weer hervatten op de eerste donderdag van de maand.

Het zou leuk zijn als er meerdere mensen uit Niftrik mee gaan doen aan deze ontmoetingen. Vindt u de donderdag een verkeerde dag, dan kunnen we kijken of er toch een ander moment te vinden is, zodat er meerdere mensen aanwezig kunnen zijn.

Wij nodigen u allen van harte uit, kom en proef de sfeer van deze ontmoetingen. Daarbij is het ook mogelijk dat we praten over parochiële zaken of geloofsonderwerpen. Laat eens horen,

wat u er van vindt en wat u graag zou willen.

Wij wachten in spanning op u en zien naar u uit.

Hennie Witsiers

FEEST VAN ONS PAROCHEEL ZANGKOOR

De geloofsgemeenschap Niftrik bereidt zich voor op het grote feest van ons Parochieel Zangkoor, dat zijn veertigjarig bestaan viert op de Eerste Paasdag. Om elf uur is er een plechtige eucharistieviering, waarin pastor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers voorgaan.

Pasen, het feest van nieuw leven en hoop, is een mooie gelegenheid om mee te doen, om de eucharistie bij te wonen. Wij hopen dat vele mensen uit Niftrik deze gelegenheid nemen om aanwezig te zijn om de koorleden te bedanken voor hun grote inzet. Zij zijn het waard.



H. GEORGIUS - HEUMEN

GILDEDAG HEUMEN

23 april is het feest van de H. Georgius, de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap.

Het Gilde uit Heumen heeft z'n naam hier ook aan ontleend.

Dit jaar wordt de Gildedag gehouden op zondag 28 april a.s.

Deze dag wordt zoals gebruikelijk begonnen met een eucharistieviering, waarbij het Gilde in vol ornaat en met trom, vaandel en vlaggen naar de kerk komt. Een kleurrijk geheel.

De eucharistieviering begint om 9.30 uur en u bent daarbij allen van harte uitgenodigd.

Contactraad





VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- In een gezamenlijke vergadering van de contactraad en de stuurgroep pastoraat in maart is met een delegatie van het parochiebestuur gesproken over de vitaliteit van onze parochie en van onze eigen Emmanuelkerk. Het parochiebestuur gaat op deze manier bij alle kerken langs en wij waren in dat opzicht de eerste. We komen hier nog nader op terug.
- Het is prettig te constateren dat het onze koren weer goed gaat. Het Emmanuelkoor draait weer lekker en het Pallaskoor werkt nu samen met New Voice. En waar nodig springt het Rouw- en Trouwkoor bij.
- In de vorige uitgaven van de Apostelbode hebben we de grote schoonmaak van onze kerk aangekondigd. Het gaat gebeuren op zaterdag 13 april. We beginnen rond 09.30 uur en werken

door tot rond 13.00 uur. Dit lijkt maar een korte tijd, maar vele handen maken licht werk. Wilt u helpen, laat het ons weten; u bent van harte welkom.

- Op vrijdag 12 april is er geen 'tweede vrijdagviering'. Dit komt doordat 's middags de jaarlijkse ziekendag van de parochie wordt gehouden. Daarbij wordt begonnen met een viering in onze kerk om 14.00 uur. Na de viering gaat eenieder naar 't Achterom voor de voortzetting van deze dag.
- Op de donderdagen in mei (behalve Hemelvaartsdag) wordt 's avonds om zeven uur weer de rozenkrans gebeden.
- De ontmoetingsvieringen zijn dit seizoen nog op de zaterdagen 6 april en 1 juni (steeds om 19.00 uur). In mei is er geen ontmoetingsviering.
- De contactraad vergadert dit seizoen nog op 21 mei (20.00 uur).

Tini Poos



WIJ GEDENKEN

Op 5 februari, net voor het feest van carnaval, is **Jeanny Kremers-Lamers** thuis overleden in de leeftijd van 70 jaar. Ze hield van carnaval, van feestjes, en daarom was het ook wel bijzonder dat Jeanny gedurende de dagen van dit feest thuis opgebaard was. Jeanny was een tengere, maar sterke vrouw. Ze heeft in haar leven hard gewerkt, thuis met haar man Teun in het bedrijf. Jeanny was een gemeenschapsmens. Ze heeft mede de Mijlpaal, het dorpshuis, opgericht. Zeven jaar geleden trof haar onverwacht een vorm van dementie, waardoor ze binnen een paar weken helemaal afhankelijk werd. Haar man Teun was toen al ziek. Haar zoon François heeft dankzij vele zorgvrienden er alle jaren, ook nadat Teun overleden was, voor gezorgd dat Jeanny thuis kon blijven wonen. We hebben op 12 februari afscheid genomen van Jeanny in de kerk van Hernen en haar op het kerkhof bij haar man te ruste gelegd.

Op carnavalszondag 10 februari is op 83-jarige leeftijd overleden **Pieta Faassen-Janssen**. Ze woonde sinds een aantal maanden met haar man Wim in woonzorgboerderij De Meerenburgh te Leur. 59 jaar was ze getrouwd met Wim en vanwege het boerenbedrijf altijd samen met hem aan het werk. Samen hadden zij vijf kinderen, negentien kleinkinderen en zes ach-

terkleinkinderen. Pieta was een gelovige vrouw, die eenvoudig leefde. Ze was snel tevreden. Pieta was betrokken bij de gemeenschap en zette zich voordat ze ziek werd in voor de KVO en het volksdansen. Pieta is rustig ingeslapen en we hebben haar uitgeleide gedaan in de H. Anna-kerk te Bergharen op 16 februari, waarna ze op het kerkhof begraven is.

Haar leven lang was **Dina Kokke-van Wissing** (27 juli 1912 - 17 februari 2013) bezorgd, tot in haar honderdste jaar. Het maakte haar ziek en dwangmatig. Ze heeft het nodige meegemaakt wat haar, haar man en haar omgeving op de proef stelde. Haar kinderen, de kleinkinderen die kwamen, de kinderen die zij weer kregen - dat waren haar geluksmomenten. En de hondjes, daar had ze schik mee. Ze was streng gelovig, zoals dat was in haar tijd: de kerkgang was vanzelfsprekend in haar gezin. Het was haar richtsnoer. Ze werd begraven op het parochiekerkhof bij haar man Piet, na het afscheid in de kerk van Antonius Abt in Wijchen op 22 februari.

Op 17 februari 2013 is **Ben Klaassen** op bijna 90-jarige leeftijd te Heumen overleden. Hij is in Nijmegen geboren in een bakkersfamilie. Samen met zijn vrouw Joke Bulkens begon hij een eigen bakkerij. Zij kregen twee kinderen. In 1987 nam

zijn zoon de zaak over en verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Heumen. Helaas hebben zij maar enkele jaren hier samen kunnen zijn en moest hij alleen verder. Erg blij was hij als er bezoek kwam en hij hield van kaarten. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van hem genomen en te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Mien van Sommeren-Schoenmakers werd op 9 oktober 1926 geboren in Megen. Ruud had ze amper echt leren kennen of hij moest in dienst en zou drie jaar in Indië blijven. Met lieve brieven en veel trouw wachtten ze met hun huwelijk tot in 1953. Drie jaar later trokken ze naar Wijchen waar ze tot hun dood zouden wonen. Het verlies van Ruud in 1986 viel haar zwaar. Ze kregen drie kinderen, die haar schetsen als ondeugend, humoristisch, bezorgd - een zachte, lieve vrouw. De weg naar het einde was een lijdensweg. Thuis verzorgd door haar kinderen en de thuiszorg stierf ze op 17 februari; ze werd na het afscheid in de kerk van Antonius Abt in Wijchen op 22 februari begraven op het parochiekerkhof bij haar man.

Op 23 februari 2013 is onverwacht **Fien de Groot-Hendriks** thuis in Alverna overleden. Zij is geboren op 27 maart 1935. Als vijfjarig kind moest zij vluchten met haar familie naar Wijchen en daarna naar België. Na de oorlog in de wederopbouw leerde zij Wim de Groot kennen en zij zijn getrouwd. Samen kregen zij drie zonen en een dochter en ze was erg trots op haar kleinkinderen. Ze leefde eenvoudig en genoot van haar kleinkinderen en hobby's. Daar putte zij energie uit en zo kon ze het leven weer aan na het overlijden van haar man en een zoon. Op 28 februari 2013 hebben wij in de H. Jozefkerk te Alverna afscheid van haar genomen.

Henk de Vree overleed op 23 februari 2013. Hij werd 75 jaar oud. Samen met zijn vrouw Sjaan woonde hij het grootste deel van zijn leven aan de Kruisstraat te Batenburg. Samen kregen ze vier kinderen en tien kleinkinderen. Henk hield van de natuur, de dieren en zijn tuin. Hij was een bescheiden man, een vriendelijke, positief ingestelde doorzetter, die bijna altijd een goed humeur had. Op zijn 57^e jaar werd hij ziek, moest hij dingen, waaraan hij veel plezier beleefde, opgeven.

Vanaf december 2010 is hij opgenomen geweest in de Weegbree. De uitvaart was op 1 maart in de H. Victorkerk te Batenburg en we hebben hem te ruste gelegd op het kerkhof aan de Kasteelse Allee.

Fien van Haren-Rutten is in Nijmegen geboren en op 28 februari 2013 overleden. Zij groeide op met een broer en zus en volgde de opleiding medisch analiste. In 1954 trouwde zij met Ludo van Haren en ze kregen vijf kinderen. In 1971 namen ze hun intrek in een boerderij in Overasselt om daar hun verdere leven te blijven wonen. Ook kregen zij elf kleinkinderen en Fien genoot er met volle teugen van. Op 6 maart 2013 hebben we afscheid van haar genomen in de Cenakelkerk op de Heilig Landstichting en haar begraven op het kerkhof aldaar.

Op 1 maart 2013 is **Stien van der Burgt-Derks** in de leeftijd van 89 jaar overleden. Zij is op de Horst in Groesbeek geboren en na haar schooltijd bleef ze thuis om te helpen in het bedrijf. In 1953 trouwde zij met Ben van der Burgt en kwam in Overasselt wonen. Samen kregen zij zeven kinderen en veertien kleinkinderen. Stien stond altijd voor iedereen klaar en ook was iedereen welkom. In 1995 zijn Stien en Ben in Heumen gaan wonen. Een korte tijd hebben ze samen van het nieuwe huis kunnen genieten. Op 7 maart was de afscheidsviering in de kerk van Heumen en hebben we haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats in Overasselt.



Op 1 maart 2013 overleed **Jan Kortenaar** in de leeftijd van 79 jaar.

Hij werd 22 september 1933 te Bergen in Limburg geboren. Bijna 57 jaar was Jan getrouwd met zijn vrouw Marie. Samen waren ze tot op het laatst gelukkig met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om hen heen. Jan kon fijn verhalen vertellen waar kinderen en kleinkinderen geboeid naar konden luisteren. Hij was echt een gezelligheidsmens, voor wie verbondenheid in familiekring erg belangrijk was. Handel was voor Jan als het ware zijn lust en zijn leven. Zijn laatste woorden: "Het is gedaan met de koopman" gaven daar goed uitdrukking aan. Op 6 maart 2013 hebben wij Jan na de uitvaartdienst gebracht naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof nabij de Antonius Abt kerk in Wijchen. Moge hij rusten in vrede!

Op 6 maart is na een ziekbed in de leeftijd van 63 jaar overleden **Jos Derks-Roeffen**. Jos was een vrouw die zo weinig voor zichzelf vroeg en zoveel liefde heeft gegeven. Die liefde was speciaal bestemd voor de mensen die een plek in haar hart hadden. De mensen, haar man Geert, haar twee kinderen en haar drie kleinkinderen, voor

wie dat hart maar bleef kloppen, volhardend en krachtig tegen de onoverwinnelijke ziekte in. Voor haar kleinkinderen, haar oogappeltjes, was ze niets minder dan een superoma. Bij haar zat het in kleine dingen die samen zoveel betekenden. Op 11 maart 2013 hebben wij afscheid van haar genomen in het crematorium te Beuningen.

In Schagen ziet **Cock Wester** het levenslicht op 25 maart 1943, Maria Boodschap. Hij wist zich net als zij een overtuigd gelovige. Als kandidaat-notaris vestigt hij zich in Almelo, waar hij de bovenbuurman wordt van zijn latere echtgenote. Zij trouwden in 1977 in Zenderen; als de ouders van Ans in Wijchen verzorging nodig hebben, trekken zij in hun huis. In hetzelfde huis zou hij op 6 maart sterven na een voor hem aangrijpende ziekteperiode. Cock was rechtlijnig en vond veel conflicten op zijn weg. Toch koos hij voor recht en gerechtigheid, zelfs als het de samenwerking met anderen hinderde. We begroeven hem op het kerkhof naast de Antonius Abt in Wijchen, waar we afscheid van hem namen op 11 maart.

Op 7 maart is te vroeg op 53 jarige leeftijd **Joke Janssen-Nuninga** overleden. Ze was ruim dertig jaar getrouwd met Toon Janssen (geb. Hernen), moeder van drie dochters en woonachtig te Heijen. Joke was een mooie, sterke en wijze vrouw. Ze hield ervan om thuis te zijn voor het gezin en werkte dan ook van huis uit. Ze was kruidengeneeskundige en leefde dichtbij de natuur. Naast de kaarsen, die vanuit Kevelaer naar huis gehaald werden, hechtte Joke ook veel waarde aan de tien geboden van de indianen. Waarden en normen, die te maken hebben met jezelf trouw blijven, puur leven en de naastenliefde betrachten. Op bijzondere wijze hebben we op 13 maart in de



kerk van Hernen afscheid genomen van Joke en haar daarna te ruste gelegd op de begraafplaats te Genneep.

Henk Jansen is op 16 september 1939 geboren in Wijchen. Na zijn diensttijd trok hij naar Duitsland, waar grote vraag was naar metselaars. In 1971 trouwde hij met Teun; in 1988 trad hij opnieuw in het huwelijk met Gerry. Henk had een moeilijke jeugd, maar praatte daar zelden over. Hij was een binnenvetter, had een hekel aan ruzies en deed zijn best om de lieve vrede te bewaren. Met zijn gouden handen heeft hij velen geholpen, in huis en tuin, o.a. op het kerkhof van Balgoy. Toen zich bij hem chronische leukemie openbaarde, wist Henk daar positief mee om te gaan tot het echt niet meer ging. Op 11 maart 2013 stierf hij en werd hij op 14 maart in Beuningen gecremeerd na het afscheid in de kerk van Antonius Abt in Wijchen.

Op 13 maart is zeer onverwacht **Ben Weeren** overleden op 55-jarige leeftijd. Ben was opgeleid tot timmerman en had zijn plek gevonden, na wat andere banen, bij NXP. Afgelopen november was hij daar 25 jaar in dienst. Sinds kort was Ben vier dagen gaan werken in plaats van vijf en hij had er

zin in om meer tijd te hebben voor zijn huis en voor zijn familie. Ben was een tevreden, wat op zichzelf levende man, die zijn vak lief had. Hij was een perfectionist en leefde een gestructureerd leven. Hij stond altijd klaar voor een klusje en hij liep graag binnen bij zijn broers en zussen voor een praatje. Ben is geboren en getogen Herrenaar en zo is hij ook thuis in zijn stoel in de huiskamer rustig ingeslapen. Zijn avondwake vond plaats op 17 maart, de volgende dag zijn uitvaart in de kerk van Hernen. Ben is te ruste gelegd op het kerkhof dichtbij zijn ouders.

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Ben Frie
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers
- Hermien Goltstein-Duighuisen (controle)
- Alexander de Haas (opmaak)



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

.....

BERG EN WATER

Waarom moet ik nu de lente begint aan China denken? Ik zal het zo uitleggen. Begin van het jaar won ik een publieksprijs met een klein gedicht over de breekbaarheid van de mens. Ik was, dat moet ik toegeven, als een kind zo blij met mijn allereerste trofee, een roos van brons. Maar laat ik vooral bescheiden blijven. Afgelopen week heb ik naar aanleiding van een recensie in de krant een schitterend boek gekocht. De titel ervan staat boven dit stukje. En nu komt het. Wat weet ik van China? Dat het een enorm groot land is. Dat er miljoenensteden zijn met wonderlijke namen en platelandsgebieden waar ik mij geen voorstelling van kan maken. Geef me een Chinees boek en ik kan er geen vierkante centimeter van lezen, dan ben ik ineens volslagen analfabeet. Maar gelukkig is er een Nederlandse mevrouw die Chinese verhalen en poëzie vertaalt in prachtige woorden en zinnen. Mijn boek, 'Berg en water', is door haar samengesteld, en het gaat vierhonderd pagina's lang over klassieke Chinese Landschapsgedichten door de



eeuwen heen. Saai? Welnee, ik was na enkele pagina's meteen verkocht. Mocht ik later ooit verhuizen naar een verzorgingshuis dan neem ik dit boek zeker mee. Ik heb dan voldoende teksten om mijn geest helemaal tot rust te laten komen. Ik vind schrijven niet gemakkelijk. Meestal denk ik zo'n twee weken na over een stukje voordat het op papier verschijnt. En het gedicht van de bronzen roos had ik tien jaar geleden geschreven en enkele maanden geleden herschreven. Misschien gooi ik later al mijn teksten stuk voor stuk weg, laat ik alle woorden wegwaaien in de wind. Dan ga ik op mijn gemak alleen nog genieten van de oude Chinese dichters. In alle eenvoud laten zij de hele schepping voorbijkomen.



Een zeer beroemd man was Du Fu die van 712 tot 770 leefde. Van hem zijn veertienhonderd gedichten bewaard gebleven, waaronder de volgende regels:

Winderig bos, een streepje maan daalt neer,
kleren bedauwd, zuiver klinkt de citer.

Donker water stroomt langs bloemenpaden,
voorjaarssterren sieren het rieten huis.

Meneer Fu, na meer dan twaalf eeuwen, buig ik diep voor u.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

Bas van Dijk	priester	024-6412627
Cees Janssen	diaken	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

HOOP, LEVEN, SAMEN VERDER



De hoop op andere tijden is voelbaar aanwezig in onze samenleving. Economen zien uit naar het herstel van de economie. Wie zijn baan verloren is, ziet uit naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Wie door ziekte getroffen thuis is, ziet uit naar betere tijden. Na de keuze van de nieuwe paus, Franciscus I, zien wij met hoop uit naar wat hij voor ons gaat betekenen. Hopen wij op hervormingen binnen onze wereldkerk, die nieuw elan geven aan onze kerk? Mensen blijven uitkijken naar wat komen gaat en gunnen elkaar en zichzelf de hoop dat het eens beter zal worden en de verwachting dat onze wensen ooit vervuld zullen worden. Het visioen van betere tijden heeft mensen eeuwenlang op de been gehouden en moed gegeven. Als troost voor de moeilijke tijden die mensen in het hier en nu kunnen beleven. Maar vooral ook als stimulans om in het heden niet bij de pakken neer te zitten en daadwerkelijk in actie te komen als dat nodig is. Hopen is immers geen passieve aangelegenheid, maar een vorm van actief verwachten.

We hopen en kijken nu meer uit naar de lente dan vorige jaren. Misschien komt dit wel door de lange tijd dat de winter ons leven bepaalde. De beleving van de winterperiode is mede bepalend voor de mate waarin we verlangen naar de lente. Nu maar hopen dat, als de mooie lentedagen er zijn, we niet vergeten ervan te genieten. Dat we ons daarvoor tijd gunnen. Dat we de schoonheid niet voorbij lopen. Dat we de geur van de lente diep in ons laten doordringen. Echt genieten waar we naar uitzien wil nogal eens mis gaan.

Te vaak gunnen we ons niet de tijd om van het hier en nu te genieten en zijn we weer bezig met weer iets nieuws.

Ons verlangen naar Pasen kan soortgelijke kenmerken hebben. In de veertigdagentijd hebben we ons kunnen voorbereiden en mogen we ons verheugen op Pasen. Pasen, het feest van nieuw leven, waarin we de kern van ons geloof: toekomst schenken - toekomst ontvangen mogen beleven. Willen we Pasen in zijn volheid kunnen beleven dan is het van belang dat we ons de tijd gunnen om ons te laten doordringen van de ruimte, die ons geloof, die Jezus van Nazareth ons heeft geschonken, om ons steeds weer nieuwe kansen te geven. Het oude is dood, leven is er voor het nieuwe, voor de toekomst. Wanneer we doordrongen zijn van deze boodschap is het ook mogelijk om op onze beurt nieuw leven te schenken, hoop in de toekomst uit te delen, nieuwe kansen te creëren voor ons zelf, maar ook voor de ander.

Straks komt Pinksteren, het feest van de beweging, beweging in de geest van Jezus dat wil zeggen beweging naar elkaar toe om samen zijn idealen waar te maken. Maar als je zijn roepstem niet hoort, zijn idealen niet ziet, komt er van die beweging niet veel terecht. Pinksteren is het feest van het vuur, van het enthousiasme om in de geest van Jezus te werken aan een betere wereld, maar als je geen oog hebt voor de kleine alledaagse dingen waarin je iets met en voor anderen kunt doen, kunt betekenen, dan gaat het vuur uit, dan wordt het leven lauw en kleurloos. Als we alleen maar oor hebben voor alle sombere berichten, als we alleen oog hebben voor alle negatieve ontwikkelingen, dan kun je passief aan de kant gaan staan en niets doen. Gelukkig zijn er overal mensen, vele vrijwilligers, die op allerlei gebieden heel enthousiast bezig zijn voor de parochie, voor de gemeenschap, mensen die steeds weer allerlei mogelijkheden zien om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Gelukkig is het niet windstil, gelukkig is er beweging en inzet.

Pastor Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 april 2013 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.