

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 3 | nummer 4
mei 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



KERKGEMEENSCHAP VORMEN

Waar mensen elkaar
het wonder van het leven vertellen,
waar alle wel en wee
door mensen wordt gedeeld,
daar is kerk.

Wanneer bij wat je doet
door je handen je hart niet spreekt,
dan mist wat je doet
hartelijkheid en warmte.

Wanneer je in hun zere wonden
de gekwetste mens niet ziet,
dan mist je zorg menselijke
aandacht en genezende tederheid.

Wanneer wat je zegt
geen tegenspraak of wederwoord duldt,
dan mist wat je zegt
de noodzakelijke bescheidenheid.

Ingezonden door Jan Bloo



FAIRTRADE HET VOORJAAR IN MET JAVAANS AARDEWERK
Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
024-6414972

BAROMETER VAN DE ACTIE KERKBALANS

Voor januari en februari is het totaalbedrag definitief. Van maart is er nog geen eindbedrag. De barometer laat zien dat we op dat moment € 617,- achterliepen ten opzichte van eind maart vorig jaar. Doet u al mee?

Als u uw bijdrage regelt met een automatische machtiging kan dat in de toekomst alleen door gebruik te maken van banknummer: 13.54.63.459 ten name van parochie De Twaalf Apostelen. De andere banknummers voor Kerkbalans komen te vervallen.

	2012	opgeteld	2013	opgeteld	
januari	79.365		78.686		-679
februari	57.248	136.613	59.140	137.826	1213
maart	9.459	146.072	7.629	145.455	-617



Parochie De Twaalf Apostelen | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen | kerkbalans@detwaalfapostelen.nl | Rabo 13.54.63.459

OM TE NOTEREN

VAN 7 APRIL – 26 MEI 2013 EXPOSITIE HENK HAGE

De Schakel, zaterdagen van 14.00 – 16.00 uur ,
zondagen rond kerkdienst van 11.00 u.

Op aanvraag: Margreet van der Meij, 024-6450563.

27 t/m 30 APRIL

Bedevaart naar Beauraing

28 APRIL

Dagbedevaart naar Beauraing

7 MEI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

11 MEI 19.00 BERGHAREN

zilveren jubileum Neo Nata

11-12 MEI 225STE PROCESSIE NAAR KEVELAER

Nachtelijke pelgrimsvoettocht naar Kevelaer. In-
lichtingen: law.groepnivoonijm@tiscali.nl

Antoon Janssen

12 MEI 11.30 OECUMENISCHE VIERING

ter gelegenheid van 825 jaar Heumen

9 t/m 19 MEI 2013; IN WEEKEND VAN 18/19 MEI 2013

collecte Nederlandse missionarissen

19 EN 20 MEI PINKSTEREN

olieverkoop voor Ghana

20 MEI KAPELLETOCHT

11.00 viering op de Kapelberg

21 MEI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

26 MEI NA DE VIERING

expositie "De Kijkzolder" parochiecentrum Oos-
terweg 4 Wijchen

30 MEI 2013, 20.00 – 22.00 UUR ECKHARTLEZING

Meister Eckhart en de middeleeuwse mystiek. Dr.
Loet Swart, Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat
5, Nijmegen Entree: € 7,-

1 JUNI VERZAMELEN 10.00 UUR DE WANDELING

parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

1 JUNI 19.00 UUR

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen

DODENHERDENKING GEMEENTE HEUMEN

Op zaterdag 4 mei 2013, vindt de dodenherden-
king van de gemeente Heumen, evenals andere
jaren, plaats bij het bevrijdingsmonument in
Overasselt. Om 18.30 uur is er een oecumenische
dienst in de R.K. kerk in Nederasselt
Het thema is: vrijheid spreek je af. Voorgangers
zijn: Ds. D.J. Deunk en Br. A.J.M. van Velthoven
s.s.s. pr. De gezangen worden verzorgd door het
gemengd koor uit Nederasselt.

Aansluitend gaan we naar het monument aan
de Schoonenburgseweg. Er wordt twee minuten
stilte gehouden en er worden bloemen gelegd.
Verder wordt er onder andere meegewerkt door
het gilde, de scouting en andere maatschappe-
lijke organisaties. U bent allen van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.

Riet Beelen

APOSTELVERGADERING

Onder de titel 'Samen' werd op 17 april de zesde Apostelvergadering gehouden in het zaaltje van de Paschaliskerk te Wijchen. Het was een geanimeerde bijeenkomst waarin zowel door de contactraden ingediende vragen en agendapunten aan de orde kwamen, als ook voor het eerst verslag kon worden gedaan van de eerste indrukken van het vitaliteitsonderzoek. Daarnaast waren er praktische vragen rondom het opheffen van bankrekeningen en het stroomlijnen van het financiële verkeer in onze parochie en stonden de begroting voor 2013 en het onderhoud van onze gebouwen op de agenda.



Van het vitaliteitsonderzoek konden we de eerste algemene indrukken delen en bespreken. De pastores hebben intussen hun zelfportretten van de geloofsgemeenschappen waaraan zij zijn verbonden geschreven, de contactraden en het bestuur zijn bezig de getalsmatige gegevens te verzamelen uit Navision en uit diverse tellingen, en een delegatie van het bestuur is bezig de bezoekeronde aan alle contactraden af te ronden.

Omdat nog niet alle gegevens compleet zijn en de verslaglegging van de bezoeken nog niet helemaal is afgerond kunnen we vooral eerste indrukken en grote lijnen weergeven.

Zo valt op dat men in het algemeen tevreden is over de wijze waarop het pastoraat in de verschillende geloofsgemeenschappen functioneert. Als sterke punten komen naar voren de grote inzet en motivatie van de lokale geloofsgemeenschappen, de sterke binding tussen de geloofsgemeenschappen en het plaatselijke sociale leven, en de grote betrokkenheid van mensen op elkaar. Zorgpunten in het pastoraat zijn de vergrijzing van kerkbezoekers en vrijwilligers, de afnemende deelname van jongeren, de moeilijkheid jongeren en hun ouders bij projecten te betrekken en de toenemende moeite om vrijkomende vrijwilligerstaken op te vullen en te vervangen.

Als we kijken naar bestuur en beheer dan valt op dat als sterke kanten van de vitaliteit van onze parochie een aantal punten te melden zijn: de goede contacten die intussen zijn opgebouwd met het bisdom, dat de integratie van de fusie steeds verder voortschrijdt en zijn vruchten afwerpt in de vorm van besparingen en stroomlijnen van organisatie. Intussen is er een goed overzicht van de staat van onze gebouwen en van het onderhoud dat de komende periode zal moeten plaatsvinden. Enkele pastorieën worden verhuurd, ons parochieblad de Apostelbode functioneert naar behoren en ook

met betrekking tot de actie Kerkbalans zijn nieuwe initiatieven genomen die hun vruchten afwerpen. Zorgen zijn er rondom de communicatie tussen het bestuur en de contactraden, omtrent het feit dat soms betaalde professionals moeten worden ingehuurd om vrijgekomen vrijwilligerstaken te vervullen, dat we veel geld moeten reserveren voor het groot onderhoud van onze gebouwen en over de afnemende inkomsten o.a. door het dalend aantal huwelijken en uitvaarten, en door verminderde opbrengst van het vermogen.

We constateerden dat het nog te vroeg is voor conclusies en besluiten. Die kunnen pas worden genomen als de informatie compleet is en de gegevens zijn geanalyseerd. Het bisdom vraagt ons om begin 2015 een afgerond plan te presenteren over de wijze waarop we op middellange termijn met onze gebouwen en gemeenschappen willen omgaan. Er is nog een weg te gaan: een weg van gesprek en gezamenlijk nadenken over de toekomst van onze parochie. Samen lukt het ons om die weg te vinden



Martin Claes

MEIMAAND ... MARIAMAAND



Vol verlangen zien wij uit naar de meimaand. Alles open, alles groen en fris, de zon die door de lichte tere bladeren schijnt, tuinen die bloeien en nesten met opengesperde bekjes van de jonge vogels. Het is misschien wel de mooiste maand van het jaar.

De meimaand heeft voor velen van ons altijd een extra kleur, een aparte betekenis, want het is Mariamaand. En hoewel de vroegere glans er een beetje vanaf is, blijft Maria de grote toevlucht voor velen. Het Mariabeeld met een kaarsje en uit het veld fris geplukte bloemen is bij velen uit de huiskamer verdwenen, maar de Mariakapelletjes hebben niet geleden. Dagelijks lopen mensen zo'n Mariakapel binnen om er even stil te staan, een kaars op te steken voor hun zorgen, of uit dankbaarheid. Als je daarbij nadenkt en de Maria-geschiedenis kent, dan raak je vol bewondering en verbazing over wat Maria in de loop der eeuwen voor mensen betekend heeft. In zo'n Mariakapel, op zo'n Mariaplaats, is er veel verlangen in stil geloof, veel hoop in stil verdriet, veel liefde in stille eenzaamheid, veel gebed in stille onmacht. Maria brengt op een of andere wijze blijkbaar meer geloof, meer warmte, meer liefde in onze soms zo koude wereld. Laat je raken, geniet maar van die bijzondere meimaand!

Jos van Minderhout

DE GELOOFSGEMEENSCHAP

...HET LICHAAM VAN CHRISTUS

De grote Wereldkerk, de Nederlandse kerk, een bisdom, bestaat, omdat er plaatselijke geloofsgemeenschappen zijn. De plaatselijke geloofsgemeenschap is de basis van een bisdom, de basis van de Kerk ... Een superparochie, zoals het bisdom momenteel voorstaat, bestaat uit een aantal geloofsgemeenschappen. Het ziet er naar uit, en berichten van "horen-zeggen" beweren, dat het bisdom een parochie wil met streng volgens de regels levende katholieken, waarbij vooral de liturgische betrokkenheid kenmerk is. Vandaar de keus waarschijnlijk voor een centrale kerk met een centrale priester, waar de liturgie in zijn geheel gevierd wordt. Dat betekent wel, dat de plaatselijke geloofsgemeenschap geen prioriteit meer heeft. En dat is een groot verlies, want in de eigen geloofsgemeenschap vinden mensen betrokkenheid, daar voelen ze zich bij elkaar thuis, daar ondervinden ze van elkaar steun, troost, meeleven.

De parochie, de plaatselijke geloofsgemeenschap, het zijn gelovige mensen die samen als gemeenschap, ergens voor staan. De opvatting van de Kerk leert, dat de geloofsgemeenschap het Lichaam van Christus is. Volgens mij is daarmee bedoeld, dat de plaatselijke geloofsgemeenschap de levende Christus vertegenwoordigt in de samenleving. Die geloofsgemeenschap doet wat Jesus wil doen: zij verkondigt het evangelie, brengt mensen door de sacramenten in verbinding met God, redt mensen uit de nood en bidt om zegen over mens en maatschappij. De kracht en de betekenis van de geloofsgemeenschap, ligt in de eigen plaatselijke, sociale omgeving. Christelijk leven, vormgeven aan het christelijk leven en samenleven kan alleen maar echt gebeuren in de eigen directe omgeving.

Bij alle ontwikkelingen, bij alle maatregelen om de crisis van de andere, verminderde kerkbetrokkenheid en de dreigende financiële tekorten op te vangen, lijkt het dat het belang van de plaatselijke geloofsgemeenschap verwaarloosd wordt en aan betekenis verliest. Van daaruit klinkt het bericht dat mensen maar elders naar de eucharistie moeten, alsof het schapen zijn, die je in een bepaalde richting kunt dwingen. Daarmee wordt minstens de schijn gewekt dat de eucharistie los van de plaatselijke gemeenschap kan bestaan. Eucharistie is geen supermarkt waar je naar toe kunt gaan, zij hoort thuis in de geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap viert in de eucharistie, dat zij als geloofsgemeenschap is verbonden met de Christus. Het is beter één keer om de paar weken een eucharistieviering in de plaatselijke geloofsgemeenschap, dan men-

sen opjagen en de plaatselijke gemeenschap ontmantelen. Dat geldt ook voor de kleinste gemeenschap, want waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. De geloofsgemeenschap is immers plaatselijk de aanwezigheid van Christus en de basis van de grote Wereldkerk. En denk niet, dat er geen parochianen zouden zijn, die hun eigen kerkgemeenschap willen dragen. Die zijn er tot nu toe genoeg, ondanks de weinige "officiële" aandacht en stimulering voor hun inzet.

Jos van Minderhout

VAKANTIEGASTOUDER

VAKANTIEGASTOUDER, IETS VOOR U ?

Hebt u al vakantieplannen gemaakt voor u en uw gezin? Weet u dat er kinderen zijn in Nederland en omliggende landen, die nooit vakantie kunnen krijgen door verschillende oorzaken zoals geldgebrek en die wonen in een gezin met sociale problemen, veel mensen in een kleine (flat)woning, onveilige woonomgeving, luchtvervuiling enz.

U kunt zo'n kind een onvergetelijke vakantie aanbieden door hem/haar in uw gezin uit te nodigen voor plm. tweeënhalve week. De kinderen zijn tussen de zes en twaalf jaar oud en komen in meerdere groepen aan. U kunt zelf aangeven voor land, leeftijd en jongen of meisje.

Ieder weekend van de maand juli komt er een groep aan, u kunt altijd zien welke periode ook voor u het beste uitkomt. Alleen meedoen in uw eigen gezin is al voldoende, dus geen dure uitstapjes of pretparken! Mocht u denken "ik geef al aan goede doelen, waarom ook nog dit?" Wel het mooie ervan is dat het u niets extra's kost, alleen wat aandacht en verder gewoon mee-eten met wat de pot schaft.

Mocht u denken: waarom eigenlijk niet? Kijk dan op www.europakinderhulp.nl, hier staan onder "data kinderreizen" de data van aankomst en vertrek.

U kunt ook bellen of mailen naar uw contactpersoon in Wijchen, Henk Hutting, tel. 024-6415183, mail: henkhjc@hotmail.com. Als u zich aanmeldt voor eind mei kan uw aanvraag zeker nog verwerkt worden. Tenslotte: Bedenk niet teveel waarom het allemaal niet kan, kijk liever waarom het eigenlijk wel kan !



Geeft u haar een kans op 3 weken zorgeloos spelen?

Meld u dan nu aan als gastouder om drie weken in de zomervakantie een kind op te vangen. Een kind dat zonder uw hulp genooddacht is thuis te blijven in een vaak troosteloze omgeving. Drie weken kind kunnen zijn geeft energie voor de rest van het jaar!

Bel 017 340144 of 0118 627974
of kijk even op www.europakinderhulp.nl



IN GESPREK MET ...

...Cees Janssen.

Enkele weken geleden is bekend gemaakt dat Cees Janssen besloten heeft om begin juni afscheid te nemen van de parochie.

CEES, HOE KIJK JE TERUG OP JE DIAKENPERIODE?

"Ik ben vooral dankbaar dat ik de kans heb gekregen om diaken te worden. Had ik die kans maar eerder gehad. Voor mij is het in het pastoraat heel belangrijk om open te zijn voor mensen, ze moed en vertrouwen te geven. In ieder mens zit iets goeds, je moet proberen dat boven water te brengen en te versterken. In persoonlijke contacten met mensen bij lief en leed beleef ik de mooiste momenten! Met heel veel plezier heb ik me ingezet voor de jongeren. Na een uitvaart ging ik binnen een dag of veertien een kop koffie drinken om te kijken hoe het met de nabestaanden ging. In dat soort situaties bouw je met mensen een hele waardevolle persoonlijke band op."

KWAM DE PRAKTIJK OVEREEN MET JE VERWACHTINGEN?

"Eind 1998 ben ik meteen na mijn wijding door mgr. Hurkmans in parochie De Hoeksteen begonnen. Het voelde als een sprong in het diepe. Ik had wel theorie gehad, maar hoe doe je uitvaarten, huwelijken e.d.? De praktijk heb ik met hulp van collega's moeten uitvogelen. In de eerste jaren was dat vooral Jo Verbruggen, later Rudy de Kruijf. Dat zwembandje had ik nodig.

Mijn vooropleiding en ervaring in de jeugdhulpverlening heeft me zeker geholpen. Daar had ik geleerd om mensen die hulp nodig hebben te begeleiden, daar leerde ik te luisteren naar mensen en te letten op nonverbale tekens. Als mensen hun verdriet niet kunnen uiten, dan moet je kunnen zien hoe diep de mensen in de put zitten."

WAT VOND JE VAN JE TIJD IN ALVERNA?

"Werken in Alverna is heel plezierig. Dat komt ook door de sturing van Annie Rosmalen, werkelijk schitterend, op 19 maart heb ik haar nog in het zonnetje gezet. Mooi dat er een jong iemand is bijgekomen om wat taken van haar over te nemen. Ze hebben me overigens gevraagd of ik lid van de tuingroep wil worden. Dan zou ik nog niet de jongste zijn, maar wel meer tijd hebben om op maandagmorgen koffie te komen drinken en te praten. Haha!"

IS JE GEZIN BELANGRIJK VOOR JE WERK?

"Absoluut! Het feit dat ik getrouwd ben en kinderen heb, maakt het voor parochianen gemakkelijker om met mij te praten. Het zou naar mijn idee beter voor het pastoraat zijn als er een mogelijkheid zou komen om vrijwillig te kiezen voor het celibaat. Het idee dat je als pastor 24 uur per dag beschikbaar bent kan gewoon niet. Je moet een klankbord hebben, even kunnen bijtanken. Af en toe word je helemaal leeg gezogen, moet je zóveel geven. En dan zou je eerst je potje moeten gaan koken, de was gaan doen, enz. Dat kan niet.

Ik heb van mijn vrouw Jetty echt alle ruimte gekregen. Zij gaat nu na achttien jaar stoppen met het oppasgezin, waar ze vrijwel alle dagen de kinderen tussen en na school heeft opgevangen. Nu is ze sinds drie jaar voorzitter van de KBO in Grave."



WAT VIND JE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE KERK?

"Met de komst van paus Franciscus hoop ik dat openheid en menselijkheid weer terug in de Kerk komen. Die miste ik de laatste jaren steeds meer. Schitterend hoe de nieuwe paus met één woord "goedenavond" laat merken ook een gewone mens te zijn!"

WAT GA JE HIERNA DOEN?

"Tussen juni en september ga ik omschakelen. Niet alleen voor mijzelf, ook voor de parochianen, even helemaal uit beeld. Er is in het pastoresteam afgesproken dat ik daarna desgevraagd als emeritus mag voorgaan in (weekend) vieringen, dopen, huwelijken en uitvaarten en dat parochianen mij nog voor dopen, uitvaarten e.d. kunnen vragen en dat zal ik dan met alle plezier ook doen. Verder blijf ik er voor de bewoners in de tehuizen Meander en St. Jozef, waar ik eenmaal per maand vast blijf voorgaan en met de werkgroep mee ga doen. Toen ik afgelopen zaterdag aan het eind van de viering in de Meander zei dat ik hen niet in de steek zou laten, kwam er spontaan applaus, dat doet je goed. Ook blijf ik lid van de Broederschap Kevelaer Beuningen-Wijchen."

Cees, je bent een zielzorger in hart en nieren, dat zul je op 2 en 9 juni van vele kanten horen. Hartelijk bedankt voor alles en het beste voor de toekomst!

Theo van der Weegen

DAG VAN DE ZIEKEN 2013



STERKER ZIJN DAN OOI TEVOREN
Ik zal niet bang zijn voor de storm
en zal lopen door het vuur,
ik zal sterk blijven,
maakt niet uit hoelang het duurt
laat mij maar gaan, ik zal mijn weg wel vinden,
hoe moeilijk de reis ook zal zijn
hoe pijn het ook zal doen van binnen,
ik vind mijn weg hier wel uit
en zal sterker zijn dan ooit,
want opgeven doe ik niet,
nee, dat nooit.

gedicht uit de viering van 12 april j.l.



KAPELLETOCHT

Het gaat weer gebeuren 20 mei tweede pinksterdag Kapellentocht.

Alle kerken gesloten, met velen samenkomen op de Kapelberg in Bergharen, daar vieren dat we gelovige mensen zijn en dat Hij ons aan elkaar schenkt om met nieuwe bezieling samen nieuwe wegen te gaan. Na alle gedoe, alle ellende van de voorbije jaren, de dreigende verhalen over kerksluitingen, mensen die afhaken, gaan we dit jaar voor een nieuwe bezieling. Ja, dat willen we dit jaar als thema!

Met deze samenkomst willen we alle mensen van goede wil moed inspreken en uitdagen voor een nieuw begin. En dat sluit natuurlijk mooi aan bij onze nieuwe paus, die Franciscus koos als spoor om te gaan. We bidden voor al onze vrijwilligers, voor al onze kerkgangers om met een nieuw enthousiasme door te gaan.

Voor de zevende keer houden we deze Kapellentocht. Lekker vroeg er op uit wandelend, fietsend, met de scootmobiel of de auto. Langs een paar Mariakapelletjes om daar een kaars op te steken voor onze toekomst en dan om tien uur de feestelijke eucharistieviering op de Kapelberg. Dat wil je toch niet missen.

Er zijn verzamelpunten om met anderen deze tocht te gaan. In Nederasselt om 6.45 uur bij Truus Broekman. In Wijchen om 7.30 uur op het kerkplein Antonius Abt. In Hernen bij de kerk om 9.00 uur. Ook zijn er parochianen uit Druten/Puiflijk, die met ons meedoen. Voor hen is er om 8.50 uur een gezamenlijk startpunt bij de kerk van Puiflijk. Zelfs vanuit Bergharen kun je via een flinke omweg naar de Kapelberg. Start om 5.45 uur vanaf kerkplein St. Anna.

Het is deze ene keer per jaar, dat wij onze gezamenlijkheid van twaalf kerken, die samen één parochie vormen, kunnen beleven. Vóór de viering kunt u eventueel een misintentie opgeven. Een zelf meegenomen stoel kan goed van pas komen. Na afloop is er op de Kapelberg koffie en thee.

Nadien staan tot 16.00 uur de kapellen open om er wandelend, fietsend of met auto langs te gaan. In de Mariakapel van Hernen/Leur en van Batenburg staat de koffie klaar en is er frisdrank voor de kinderen. Bent u van de partij?

Namens de Stuurgroep Kapellentocht,
Jos van Minderhout

IMPULSBIJEENKOMST

...**“WAT GELOOF IK ZELF?”**

Een bezinningsdag voor alle vrijwilligers van De Twaalf Apostelen. Op zaterdag 13 april in het parochiecentrum in Wijchen.

De dag begon om 10.00 uur en eindigde om 15.00 uur.

Ben Frie SJ en Koos Leemker waren degenen onder wier leiding deze dag georganiseerd was.

We waren met ruim dertig personen aanwezig. De ruimte die we ter beschikking hadden was net voldoende om ons te plaatsen.

Voor de middag hebben wij een korte film bekeken waarin Ben Frie met twee scholieren een bezoek brengt aan het Neboklooster in Nijmegen.

Hier hebben de scholieren een gesprek met een oudere pater over hoe hij het geloof ziet. Is God er nog? Na de korte film zijn we in zes groepjes verdeeld van vijf personen. Wij hadden de opdracht om op drie kaartjes één woord te zetten. Hier hadden wij een half uur tijd voor gekregen. Enkele woorden zijn meerdere keren genoemd, b.v. overtuiging, hoop, zoekende enz. Hierna hebben wij deze woorden samen met elkaar besproken.

Na de lunch een tweede film op een kerkhof. Twee scholieren met Ben Frie die in gesprek gaan met een jongere vrouw wiens zus overleden was en een vrouw die op het kerkhof was om het verlies van haar man te gedenken. Hierna zijn er weer groepjes gevormd en gingen wij net als voor de middag in een gesprek en daarna plenair.

De woorden die o.a. geschreven waren: liefde, geloof en gemis, verwerking, kracht enz.

In het gesprek kwamen vele stellingen naar voren.

Liefde is sterker dan de dood. Liefde gaat over de dood heen. De graven onderhouden (herinnering). Het geloof geeft kracht.

In de nabeschouwing is nog gesproken over veranderingen in de kerk en dat we hier verder mee willen gaan in het najaar.

Voor ons als vrijwilligers is het fijn om vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen in De Twaalf Apostelen verschillende visies en opvattingen te mogen delen.

Zo mogen wij met meer inspiratie en creativiteit dienstbaar zijn.

Bert van Boxtel,
geloofsgemeenschap H. Victor te Batenburg

COLLECTEWEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

9 t/m 19 MEI 2013; IN WEEKEND VAN 18/19 MEI 2013

WE HEBBEN ALLEMAAL EEN MISSIE

Ons inzetten voor kansarme medemensen: dat willen we allemaal. Een leven ten dienste van de missie is echter voor weinigen weggelegd. Daarom moeten we zuinig zijn op onze missionarissen. Elke dag helpen ze anderen, ver van hier. Uit het oog, maar niet uit het hart. Integendeel, door de Week Nederlandse Missionaris (WNM) te steunen, toont u dat u achter hen staat. Zo zetten we de missionaire traditie voort.

In 2012 gaf de WNM bijvoorbeeld een bijdrage voor:

- Onderhoud woning - zuster Antonetta van Winden, Kameroen
- Uitrusting kantoor - broeder Jan Sjerps, Indonesië
- Koelkast - pater van Bussel, Kenia
- Definitieve terugkeer naar Nederland - Father Frans Meulemans.

NIEUW WNM-BOEKJE VOL BEZIELING

Tijdens de pinksteractie is er in de parochies weer een collecte voor de WNM. Ook verschijnt dan het nieuwe WNM-boekje, waarin inspirerende mensen centraal staan. Broeder Jan Heuft (73 jaar) bijvoorbeeld. Al meer dan veertig jaar zet hij zich in voor vluchtelingen in Algerije. Het zijn mensen uit heel Afrika, die hoopten hun heil te vinden in een ander land. Ze worden echter nergens toegelaten. Nu bivakkeren ze in Algerije in krotten en gaan ze gebukt onder armoede en ziekte. Broeder Jan helpt hen waar hij kan, en ondanks tegenslag blijft hij vol vuur en vol liefde voor zijn medemens. Ook leest u over missionair werker Pritha Belle (27) in het WNM-boekje. Zij staat in Colombia mensen bij die met geweld van hun geboortegrond werden verjaagd. Pritha zet zich met hart en ziel in voor hun recht op een autonoom bestaan, zoals u kunt lezen in het inspirerende WNM-boekje van 2013.

START CAMPAGNE: PINKSTERACTIE 2013!

Zo staan Jan Heuft en Pritha Belle symbool voor de tomeloze energie en bezieling waarmee onze missionarissen zich inzetten voor anderen. Laten wij ons op onze beurt ons sterk maken voor hen! Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de pinksteractie van 9 t/m 19 mei! Met uw bijdrage zetten wij samen de missionaire traditie voort.

U kunt onze missionarissen steunen door:

- een gift via giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag
- een bijdrage aan de pinkstercollecte tijdens de

vieringen van zaterdag 18 mei 2013 en zondag 19 mei 2013.

- bestelling van het WNM-boekje 2013 (€ 15 via giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag, onder vermelding van 'WNM-boekje')
- uw omgeving te vragen óók bij te dragen

WOORDEN VAN ERKENNELIJKHEID

'Ik wil u hartelijk danken voor de bijdrage. Het is een bewijs dat de Nederlandse gelovigen hun missionarissen nauw aan het hart hebben. Nogmaals hartelijk dank.'

Pater Ferdinand van Campen, Tanzania

VERDELING COLLECTE OPBRENGST

In onze parochie wordt 50% van de totale collecte bestemd voor de Actie Week Nederlandse Missionaris en 50% van de totale opbrengst voor de missionarissen uit onze parochie "De Twaalf Apostelen".

Namens de Parochiële Werkgroep MOV,
diaken Hennie Witsiers

MUSEUM 'DE KIJKZOLDER'

"SPECIAL OVER DE MARIA'S"

Wij hebben een "special" samengesteld over Maria. Op onvoorstelbaar veel plaatsen wordt Maria vereerd, telkens weer onder een andere titel, of andere wonderlijke gebeurtenis. Maria van Kevelaar die kennen we wel, maar Scherpenzeel, Kalfort en Genooi, zijn eveneens plaatsen waar zij vereerd wordt, vaak met processies en bedevaarten.



In deze kleine expositie tonen wij u een aantal bijzondere Mariabeeldjes en het daarbij horende verhaal, over de oorsprong, de wonderlijke gebeurtenis en de verering. U zult verbaasd staan over de vele Maria's, en de verhalen zijn al even mooi als het Mariabeeldje zelf.

We nodigen u uit om op de laatste zondag van mei, de meimaand is immers Mariamaand, deze Mariaspecial te komen bezichtigen en te beleven. Maar ook op de laatste zondag van juni, augustus, september en oktober, telkens van 12.00 uur tot 13.30 uur zijn wij daarvoor geopend. Ons museum is gevestigd naast de H. Antonius-Abtkerk in het centrum van Wijchen. We hopen op uw belangstelling voor deze expositie.

BEDEVAART NAAR LOURDES

Al sinds mensenheugenis gaan mensen op bedevaart. Dit gebruik bestaat niet alleen binnen de christelijke traditie maar ook binnen andere grote en kleinere godsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan de bedevaarten naar Mekka en Medina in de Islam. Volgens de "Dikke Van Dale" is een bedevaart een reis naar een heilige plaats, die vroeger vaak te voet werd gemaakt.

Van oorsprong ondernam men een bedevaart meestal om iets te vragen ("een gunst af te smeken"), te danken, boete te doen, of om het geloof te verdiepen. Voor christenen gelden als heilige locaties de plaatsen van de geboorte, het leven en het lijden van Jezus of de plaatsen waar een heilige geleefd heeft of begraven is of waar een verschijning heeft plaatsgevonden.

In de loop van de eeuwen is de waardering voor bedevaarten niet altijd even groot geweest, maar na iedere teruggang volgde weer een grote opleving. Van oorsprong is een wezenlijk kenmerk van bedevaarten:

het individueel of in groepsverband tijdelijk verlaten van de eigen omgeving om op reis te gaan naar een plaats, die op een of andere wijze verbonden is met het Hogere, het Heilige, met iets, dat als inspiratiebron het geloof ondersteunt. Met als doel om daar troost te vinden, om daar kracht te vinden de eigen problemen beter te kunnen dragen, om mensen te ontmoeten. Ja waar niet voor?

Uiteindelijk kan het aantal redenen om op bedevaart te gaan, zo groot zijn als het aantal pelgrims. Het motief voor een bedevaart zal, in het algemeen, op de eerste plaats religieus zijn, maar andere overwegingen zullen vaak ook een rol spelen: op vakantie gaan of een sportieve prestatie leveren. Vaak gelden voor pelgrims meerdere motieven: een bedevaart in strikt religieuze zin is dan tevens of gedeeltelijk een kort ontspanningsmoment.

De bisschop van het bisdom Den Bosch wil in het jaar 2014 een bedevaart maken met vertegenwoordigers uit alle parochies. Deze bedevaart is gepland om gehouden te worden in de periode van 26 april 2014 tot en met 3 mei 2014.

Zo'n bedevaart vergt veel voorbereiding. De bisschop heeft aan alle bestaande parochies gevraagd om deel te nemen aan deze bedevaart.

Om aan deze bedevaart te kunnen deelnemen dient iedere parochie een pastorale verantwoordelijke aan te wijzen, een contactpersoon en een voorbereidingsgroep samen te stellen.

Als pastorale verantwoordelijke heeft het pastoresteam mij, diaken Hennie Witsiers, aangewezen. Al meerdere malen ben ik met een bedevaart mee geweest als pastorale begeleider en de bedevaarten binnen onze parochie zijn in mijn portefeuille opgenomen.



Thans zijn wij op zoek naar mensen, zowel mannen als vrouwen, om de deelneemsters en deelnemers van onze parochie te begeleiden.

Wij zoeken mensen die een beetje organisatietalent hebben, maar ook mensen die in de verzorging werken en mensen die van aanpakken weten.

Begin juni 2013 zullen wij in samenwerking met het bisdom een voorlichtingsbijeenkomst houden voor de gevraagde mensen. Wij stellen het op prijs dat er nu al mensen zich aanmelden, zodat wij op korte termijn kunnen beginnen.

Voor informatie en aanmelding voor medewerkers kunt u zich aanmelden bij diaken Hennie Witsiers, tel. nr. 06-20541732. In de periode 21 tot en met 28 mei ben ik afwezig vanwege de ziekenbedevaart naar Lourdes.

Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan. Mocht u mensen kennen die voor een functie in aanmerking komen, meldt u die ook aan, zodat wij hen kunnen aanspreken.

diaken Hennie Witsiers

OLIE VOOR OLIE IN GHANA

Eind 2011 is een afvaardiging van de stichting Wijchen WereldWijd (WWW) naar Ghana geweest om daar projecten te bezoeken die door WWW financieel ondersteund worden. Eén van



de projecten is een palmolie-fabriek van Tano Palmoil Extraction Association in Hwidiem. Deze fabriek wordt gerund door een coöperatie van vrouwen,

die er goed in slagen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien door palmoliepitten uit te persen. De palmolie wordt vervolgens gebruikt voor de bereiding van voedsel, zoals wij olijfolie of zonnebloemolie gebruiken. Een heel kleinschalig en zinvol project waarvan de investeringen direct ten goede komen aan de plaatselijke meestal arme, bevolking.

Om de productiecapaciteit uit te breiden is bij ons een verzoek ingediend om de aanschaf van een 'palmolienoten-crusher' te financieren. De kosten van dit apparaat bedragen € 1.750,-. Door de verkoop van flesjes olie hopen we tijdens de pinksterdiensten van zowel de protestantse als de katholieke kerk in Wijchen en Bergharen, dit bedrag bij elkaar te brengen.

Voor onze parochie betekent dit dat wij op het kerkplein van de Antonius Abt in Wijchen, na afloop van de viering op eerste pinksterdag, kleine flesjes olie verkopen en tevens informatie geven over de projecten in Ghana, die door WWW ondersteund worden. Op de Kapelberg in Bergharen verkopen we olie na afloop van de viering op tweede pinksterdag. Wij hopen op uw komst naar onze stand op eerste of tweede pinksterdag en op een goede verkoop van de olie voor de palmolie-vrouwen!

Bea Schouten, Jan van de Zande, Hennie Witsiers
namens Wijchen WereldWijd



DE WANDELING

DE WANDELING VAN 1 JUNI 2013

OPERATIE

Op 2 april werd ik met succes geopereerd en op 6 april – tijdens de Stiltewandeling – was ik in gedachten bij jullie.

Op 11 april werd ik ontslagen uit het ziekenhuis en meende het zwaarste te hebben gehad. Was dat maar waar. Alle deskundigen wijzen ons er op dat revalideren niet zonder slag of stoot gaat. En dat met mijn karakter.



LENTE

De winter heeft ons dit jaar zo stevig in de greep gehad dat we smachtend uitkijken naar de lente. Dat lukte heel voorzichtig op 6 april, dat kan uitbundig op 1 juni.

WANDELEN REDT LEVENS!

Als je nog een aanbeveling nodig hebt om mee te gaan wandelen, moet je nog even verder lezen. Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis belde mijn oudste kleindochter me op:

'Opa, wandelen redt levens!' Ik stond perplex. Als een twaalfjarig meisje doorheeft dat mijn snelle herstel alles te maken heeft met wandelen en nog eens wandelen, dan heb je toch geen aanbeveling meer nodig. Wacht trouwens niet tot dan, maar begin vandaag nog met de wandelschoenen aan te trekken!



De laatste wandeling van het vierde seizoen vindt plaats op zaterdag 1 juni. De route is nog niet bekend. U bent welkom vanaf 10 uur in het parochiecentrum.

Doen hè! Denk aan mijn kleindochter!

U kunt zich opgeven per telefoon (024-6414946) of per e-mail petervangils1944@gmail.com

Namens werkgroep De Wandeling,
Peter van Gils



PRIESTERKOOR

Priesterkoor Paschalis mag worden aangepakt! In de afgelopen week zijn er gunstige ontwikkelingen te melden met betrekking tot het aanpassen en verbeteren van het priesterkoor in onze Paschaliskerk. Na de financiële goedkeuren van de besteding van de erfenis van Koosje Jacobs aan onze kerk is nu ook de beoordeling door de bisschoppelijke gedelegeerde positief uitgevallen. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan met het oog op de liturgische aspecten van de herindeling. Deze verlangen nadere bestudering en overleg om tot werkbare eindresultaten te komen.

Maar de eindconclusie is dat we een stap dichterbij een hernieuwd priesterkoor zijn!! Alvast dank aan de betrokken architect Rob Holthuizen die de vele bedenksels wist uit te werken tot voorstellen en tekeningen die het geheel hebben ondersteund.

PALLAS EN NEW VOICE SAMEN VERDER: 2GETHER

De koren Pallas en New Voice hebben al eerder aangegeven bezig te zijn om samen verder te gaan om daarmee een stabiel koor te blijven vormen dat zo veel mogelijk vieringen in de beide kerken Emmanuel en Paschalis wil ondersteunen. Daartoe is inmiddels een nieuw bestuur gekozen en is getracht de soms al gedeeltelijk bestaande schema's met vieringen in te vullen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd makkelijk is daar er meerdere partijen betrokken zijn en uiteraard ijzer niet met de spreekwoordelijke handen gebroken kan worden. In de huidige periode en de periode tot en met Pinksteren komt het rooster technisch zo uit dat we in de Emmanuel zingen. Dit komt door de afspraken over de te verzorgen vieringen in bepaalde weekeinden. Wat we wel hebben gezien is dat enkele trouwe toehoorders ons zijn gevolgd naar de Emmanuelkerk om te horen of men daar ook enthousiast is over de liederen die we brengen om de vieringen te ondersteunen. Dat is zeker het geval getuige de bijval die ons tot nu toe al ten deel is gevallen!! Om het gevoel van eenheid te onderstrepen is gezocht naar een nieuwe naam. Liefst een die recht doet aan beide koren en hun inbreng, historie en gevoel voor voortgang. Uiteindelijk is door de leden gestemd op door hen zelf voorgestelde namen. Met grote meerderheid is daaruit de nieuwe naam voor ons koor naar voren gekomen. En wel een die op meerdere manieren kan worden geschreven: 'Together' en '2Gether'. Om het ontstaan vanuit 2 koren recht te doen is

gekozen voor de schrijfwijze zoals in de aanhef: '2GETHER'.

We denken een constructieve zet te hebben gedaan om vieringen muzikaal te kunnen blijven ondersteunen middels een fris, muzikaal, divers en inspirerend koor!!

Tot ziens en tot horens!!
Gerard Arts, voorzitter 2Gether

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE CONTACTRAAD WOENSDAG 10 APRIL 2013

De opening wordt verzorgd door Bert Arnts, hij leest twee gedichtjes (Pasen en Emmaus) voor uit de bundel "zalf voor de ziel" van Frits Lithmaat. Het verslag van 28 februari wordt op een kleine aanpassing na goedgekeurd.

De Apostelvergadering van 17 april a.s. is in de Woezik en niet in Niftrik.

Het vitaliteitsonderzoek en het gesprek met de commissie is ons inziens positief verlopen en de uitslag wordt door ons met vertrouwen tegemoet gezien. Wij moeten zorgen dat kerkgangers zich bij ons thuis blijven voelen.

In het parochiebestuur is ons voorstel om te overwegen een soort tientjeslidmaatschap in te voeren weer ter sprake geweest, maar nog steeds niet goed verwoord zoals het door ons is voorgesteld en bedoeld.

De vraag wordt gesteld of er enig idee is of de Actie Kerkbalans door het gebruik van de flyer meer heeft opgebracht, het antwoord weten we nog niet; het gebruik van de nieuwe offerblokken achter in de kerk heeft goed gefunctioneerd. Er wordt even nagepraat over de diensten rond Pasen en de komende pinkstertijd, goede reacties gehoord en voor Pinksteren is het fijn te horen dat er naar ons is geluisterd om op eerste pinksterdag toch te zorgen voor een H. Mis in onze kerk. Het gemengd koor zal in deze dienst de zang verzorgen met een vervangende organist. Voor de vakantieperiode moet nog worden afgesproken hoe de zondagdiensten door het koor worden verzorgd. Ook wordt nog even stilgestaan bij de ontwikkelingen in beide koren. Er is door Rob Holthuizen een nieuwe tekening gemaakt over de indeling na de herinrichting van het priesterkoor.

verslag Bert Arnts



OPENING KAPELBERGSEIZOEN OP ZONDAG 5 MEI

Vanaf de eerste zaterdag van mei worden in Bergharen om 19.00 uur de weekendvieringen op de Kapelberg gehouden, als de weersomstandigheden dat tenminste toestaan, anders kerkt men in de Sint-Anna. In verband met de dodenherdenking op 4 mei wordt de eerste viering dit jaar verschoven naar zondag 5 mei, 's morgens om 11.00 uur.

Dag in dag uit vertoeven er mensen die hun nood aan de Lieve Moeder voorleggen, bidden om het welslagen van een examen of een sollicitatie, om een goede uitslag van een medisch onderzoek, om steun in een moeilijke periode van het leven, om genezing van een zieke, om het persoonlijke verdriet. Dat gebed, die wens wordt kracht bijgezet door het branden van kaarsen. Maar niet alleen om te vragen, zeer zeker ook om te danken voor verkregen gunsten.

Vanwege de ligging trekken de vieringen op de Kapelberg steeds veel mensen vanuit omliggende dorpen. Men heeft er op de zaterdagavond graag een fietstochtje voor over om erbij te zijn en daarmee ook aan de voor henzelf noodzakelijke beweging te doen.

Op zondag 5 mei dus zal om 11.00 uur de eerste viering plaatsvinden met een bescheiden extra tintje; het originele beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods zal op de berg geplaatst worden. Pastor Bas van Dijk en pastoraal werkster Annemarie Gooiker zullen ons voorgaan. U bent allen steeds van harte welkom.

Sjaak Arntz

NEO NATA

**"JONGERENKOOR" VAN DE PAROCHIE H. ANNA BERGHAREN
VIERT ZILVEREN JUBILEUM**

Op zaterdagavond 11 mei zal het koor, ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum, de eucharistieviering om 19.00 uur opluisteren bij goed weer op de Kapelberg en anders in de H. Annakerk. Het is dan bijna vijftig jaar geleden dat op 28 mei 1988 het eerste optreden was in de parochiekerk van Bergharen. Neo Nata (nieuw geboren) werd destijds opgericht voor jongeren tussen zestien en dertig jaar, als een koor tussen het jeugdkoor enerzijds en het gregoriaans en gemengd koor anderzijds. Op de oproep voor het koor meldde zich een aantal meiden van het Pax Christi College en hun (vroegere) muziekleraar Jan Tel werd aangezocht als dirigent. Pogingen om er ook heren bij te krijgen zijn tot nu toe mislukt. De groep heeft altijd een constante bezetting gehad van tussen de veertien en achttien

personen. Nog altijd wordt er op een vaste avond (donderdagavond om 20.00 uur) in de kerk, vanwege de mooie akoestiek, gerepeteerd. Als het wat kouder is houdt men gewoon de jassen aan. Alleen bij uitzonderlijke lage temperaturen wijkt men uit naar de pastorie. Daar wordt na afloop van de repetitie ook altijd koffie of thee gedronken en even gezellig bijgekleetst.

REPERTOIRE EN FUNCTIE VAN HET KOOR NEO-NATA.

De dirigent Jan Tel is in dienst van de parochie en het koor staat daarmee ook in dienst van de parochie wat inhoudt het opluisteren van vieringen. Dit betekent dat men niet vrij is in de keuze van liederen, maar dat deze voor een groot deel ten dienste moeten staan van de vieringen. Doordat er regelmatig wordt opgetreden met vieringen kan men zijn gezang vaker laten horen. Neo Nata heeft een vast repertoire, de groep zangers vormt een hechte groep. Er zijn nog vijf leden die vanaf het begin al lid zijn, ook zijn er leden die een poosje weg zijn geweest of elders in een koor gezongen hebben, maar uiteindelijk toch weer teruggekomen zijn. Neo Nata blijft onder de kerkgangers het jongerenkoor heten, omdat er weinig jongeren in de kerk komen blijft het leeftijdsverschil tussen hen en koor hetzelfde en wordt ze dan ook nog steeds het jongerenkoor genoemd. In die vijftig jaar zijn verschillende meiden getrouwd en hebben de meesten kinderen gekregen. Op een gegeven moment waren vijf van hen tegelijk in verwachting en nu hebben de eersten zelfs al hun zilveren huwelijksfeest gevierd en hebben enkelen Sara al gezien. Het is een hechte vriendinnengroep die met elkaar ook vijftig jaar lief en leed heeft gedeeld. De plakboeken die Lisa Buijs keurig heeft bijgehouden zijn daar een levend bewijs van, ook het plezier van het jaarlijks dagje uit komt daarin goed tot uitdrukking.

Uniek is dat Neo Nata ook al vijftig jaar dezelfde dirigent heeft, Jan Tel afkomstig uit Koog aan de Zaan. Hij komt uit een muzikale familie: zijn vader, opa, broers en zussen hebben allemaal iets met muziek, zang of dirigeren. Het zit bij hem dus in de genen. In Utrecht volgde Jan het conservatorium. Volgens Jan waren zijn vingers te kort om als professioneel concertpianist zijn kost te kunnen verdienen. Na wat omzwervingen is hij op het Pax Christi College in Druten als muziekleraar aangesteld waar hij drieëndertig jaar gewerkt heeft. Hij begeleidt nu dus al vijftig jaar Neo Nata, daarnaast begeleidt hij ook het kerkkoor in Beuningen. Voorheen dirigeerde hij ook nog het Maas- en Waals kamerorkest en het kerkkoor van Beneden

-Leeuwen. Hij blijft als een echte schoolmeester over zijn kudde waken, houdt absentielijsten bij, is er altijd en komt, weer of geen weer, telkens met zijn sportfiets van Winssen af waar hij ook al zo'n zeventwintig jaar woont.

Momenteel bestaat het koor uit veertien leden: dirigent Jan Tel en Anja Arntz, Myriam Arntz, Erma Bernts, Lisa Buijs, Bianca Coppes, Annette Diepenbroek, Annemarie Gooiker, Corrie Hendriks, Petra Linssen, Anne-Mien van Ooijen, Annemarie Schreven, Agnes de Vaan, Clemie Wouters en Alda van der Zwaluw. Het koor is nog op zoek naar twee sopranen. Daarnaast kunnen zich altijd nog heren aanmelden voor de basstem, die neemt nu Jan Tel in zijn eentje voor zijn rekening.

Een speciale groep binnen het koor is momenteel bezig om een feestavond in het najaar te plannen. Men wil daar met de beperkte middelen die men heeft nog eens alle registers opentrekken.

Harrie Derks

VORMSEL 2013 BERGHAREN EN BATENBURG

Op 13 april hebben acht jongeren uit geloofsgemeenschap H. Anna en vijf jongeren uit de H. Victor samen het H. vormsel ontvangen in de kerk van Bergharen. Zij hebben in navolging van hun ouders nu ook 'JA' gezegd, op het volgen van Jezus in zijn voetspoor. Het door het leven gaan in de goede Geest is hun gegund. Dat zij mogen uitgroeien tot volwassen gelovige mensen en onze kerk mee toekomst mogen geven. Proficiat!

De Bergharense vormelingen waren: Luca de Waal, Jari Frijlink, Liz van Tienhoven, Emma Tax, Loek de Kleijn, Brian van den Helm, Nimfa van Beuningen en Hannah Kocken.



H. VICTOR - BATENBURG

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL

Na een voorbereidingstijd van bijna vier maanden was het dan zover. Op zaterdag 13 april 2013 mochten vijf kinderen uit Batenburg in de H. Annakerk te Bergharen het sacrament van het vormsel, één van de zeven sacramenten, ontvangen. In een goed gevulde kerk heeft dit mooie gebeuren plaatsgevonden.

Pastor Jos van Minderhout, die door de bisschop van Den Bosch is aangewezen om het sacrament toe te dienen, hield een mooie toespraak over de Goede Geest van Jezus. Voor de kinderen duidelijk en begrijpelijk. Aan het einde van de toespraak kregen de kinderen de tekst op papier uitgereikt. De vormheer gaf hun de boodschap mee om dit papier over drie maanden, een jaar, of misschien nog later, nog eens na te lezen en te overwegen wat ze er van gemaakt hebben.

COMMUNIE 2013 BERGHAREN

Op 21 april hebben er tweeëntwintig kinderen hun eerste communie ontvangen in onze kerk. 'Samen onder de regenboog' was het thema. Samen hand in hand maken we er een mooie wereld van. Daarom waren we samen rond de tafel en deelden we het brood van Jezus. Dat onze communicanten dit nog vaak mogen doen en zo hun leven laten inspireren door het voorbeeld van Jezus.



Proficiat!

De namen van de kinderen: Maud Buijs, Jort de Vree, Teun Vrijaldenhoven, Thijmen van den Boogaard, Fleur Cobussen, Lars Ariens, Mila de Vaan, Tom Geurts, Lieke Geurds, Puck Ploegmakers, Nienke Ploegmakers, Ryan Theunissen, Marit Sas, Noor Coppes, Jessey Peters, Lilly Gradussen, Jaap Ariaens, Dide Loeffen, Menno Mooren, Mart Mooren, Stan Balvers, Lot Arts.



Na de geloofsbelijdenis werden de kinderen met chrisma gezalfd en werd de Goede Geest op hen gelegd. Wij wensen hun een goede toekomst toe en dat ze hun keuze, te gaan leven op de manier van Jezus, waar mogen maken.

diaken Hennie Witsiers

ROZENKRANS

Meimaand – Mariamaand – Rozenkransgebed. In de maanden mei en oktober, Mariamaanden, zijn wij in onze geloofsgemeenschap gewend de rozenkrans eenmaal per week te bidden. Dat doen wij elke dinsdagavond om 19.00 uur. Dit jaar op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 mei 2013. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Vieringschema
04 mei t/m 12 mei

04 / 05 mei
• 6e zondag van Pasen

09 mei
• Hemelvaart des Heren

11 mei / 12 mei
• 7e zondag van Pasen

Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen	lezingen	lezingen
	✨ Eerste lezing: Hand 15: 1-2, 22-29 ✨ Tweede lezing: Apok 21: 10-14, 22-23 ✨ Evangelie: Joh 14: 23-29	✨ Eerste lezing: Hand 1: 1-11 ✨ Tweede lezing: Heb 9: 24-28, 10: 19-23 ✨ Evangelie: Lc 24: 46-53	✨ Eerste lezing: Hand 7: 55-60 ✨ Tweede lezing: Apok 22: 12-14, 16-17, 20 ✨ Evangelie: Joh 17: 20-26
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	donderdag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	donderdag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder	donderdag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>
 H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen/Ben Frie	donderdag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	donderdag 11.00 Woord en Communie Koor onbekend Cees Janssen	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
 H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	donderdag 09.30 Eucharistieviering 'Gildedag' Gemengd Koor Martin Claes	zondag 10.00 Eerste Communieviering Kinderkoor Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Cees Janssen	donderdag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk
 H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	donderdag 10.30 Eerste Communieviering New Challenge Aloys van Velthoven	zondag 11.30 Oecumenische viering 825-jarig bestaan Heumen Cantorij Prot. Gem./Gemengd Koor Aloys van Velthoven/Dominee Deunk
 H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	donderdag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes
 Kapelberg Bergharen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Herman Mulder	donderdag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ben Frie	donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	donderdag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout
 Het Kompas voorheen Elsthoef	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen		zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
 St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen		zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes



Vieringschema
18 mei t/m 02 juni

18 mei / 19 mei
• Eerste Pinksterdag

25 mei / 26 mei
• Heilige Drie-eenheid

01 juni / 02 juni
• Sacramentszondag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand 2: 1-11 ✧ Tweede lezing: Rom 8: 8-17 ✧ Evangelie: Joh 14: 15-16, 23b-26 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Spr 8: 22-31 ✧ Tweede lezing: Rom 5: 1-5 ✧ Evangelie: Joh 16: 12-15 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen 14: 18-20 ✧ Tweede lezing: 1 Kor 11: 23-26 ✧ Evangelie: Lc 9: 11b-17
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Jongerenkoor/Familiekoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie New Voice/Pallaskoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst New Voice/Pallaskoor Herman Mulder</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Between Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Afscheid Cees Janssen</i> Alle koren Cees Janssen/Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Herman Mulder</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Herman Mulder</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Samenstelling & Layout: Alexander de Haas



BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Dodenherdenking

zaterdag 04 mei	18.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven / Dominee Dirk-Jan Deunk.
zaterdag 04 mei	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker / Marike Meek.
zaterdag 04 mei	19.15 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie / Dominee Marco Luijk.

Vormselviering

zaterdag 18 mei	19.00 uur	Vormselviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Jongerenkoren Antonius Abt & Alverna. Vormheer Vicaris-generaal Ron van den Hout/Cees Janssen/Bas van Dijk.
-----------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweede Pinksterdag

maandag 20 mei	11.00 uur	Eucharistieviering op de <i>Kapelberg Bergharen</i> . Pastores Martin Claes & Ad Blommerde / Diakens Hennie Wistiers & Jan van de Akker.
----------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 04 mei		Géén viering.
zaterdag 01 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. Thema: "De kunst van het vrij zijn".

Oecumenische Open Leurviering

zondag 26 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "Vuur".
---------------	-----------	--------------------------------------------------------------------

Overige vieringen

vrijdag 03 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 03 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 06 mei	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 07 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 10 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
dinsdag 14 mei	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 17 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
zaterdag 18 mei	19.00 uur	Gezinsviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Kinderkoor. Martin Claes.
maandag 20 mei	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 24 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 27 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 03 juni	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 07 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

Rozenkransgebed

donderdag 02 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Gerard Broekhuijsen/Annie van der Neut.
donderdag 16 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Gerard Broekhuijsen/Annie van der Neut.
donderdag 23 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Gerard Broekhuijsen/Annie van der Neut.
donderdag 30 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Gerard Broekhuijsen/Annie van der Neut.

VORMSEL 2013

Hallo, ik ben Wouter van Diepen en ik ben één van de tweeëntwintig vormelingen die op 18 mei gevormd gaan worden. Met alle vormelingen doorlopen we vijf stappen in 5 avonden waarvan we er nu drie hebben gehad. De eerste stap was "Jij met andere in de wereld" waarbij we kaartjes moesten pakken van wat je vindt dat bij jou past en wat bij jou beter kan worden. De tweede stap was "het



spoor van Jezus" waarbij we een film over het leven van Jezus hebben bekeken. De derde stap was "Geloven doe je samen" waarbij we de geloofsbelijdenis hebben geleerd en wat die betekent.

Ik, Wouter, ga samen met Niels van den Berg, Sven Jansen, Danny Vos, Bas Meijer, Isabel van Dijck, Femke van Uden, Nina Peters, Emma van Kempfen, Zina Beunk, Liza Pastoor, Gijs Föllings, Floor-tje Hooijmaijers, Wiebe Hendriks, Meike Spanjaards, Elise Taken, Danielle Westerbeek, Noud Rekers, Ann-Marie Albers, Damian van der Wielen, Lotte Iepstra en Inge Pauwels (de tweeëntwintig vormelingen).



H. JOZEFKERK - ALVERNA

DE MARIAKAPEL

Bijna verborgen tussen het groen, naast de H. Jozefkerk, staat daar in een kapelletje, het beeld van Maria. Ze valt niet op, net zo min als Maria zelf opviel. Je moet het weten, anders zie je haar niet. Toch vinden er altijd wel mensen de weg om daar even een weesgegroetje te bidden. Nu de meimaand nadert lijkt het ons goed u er even



aan te herinneren, dat Maria daar op u wacht en blij is als ze iets voor u kan doen, zoals een echte moeder. We zullen ook een bord maken dat naar de kapel verwijst, zodat fietsers en wandelaars het opmerken en even kunnen uitblazen daar.

De stuurgroep

JUBILERENDE VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE GEZET OP ALVERNA

19 maart is de naamdag van de patroonheilige H. Jozef. Jaarlijks wordt rond deze datum een dienst opgedragen aan de H. Jozef, dit jaar op 17 maart.

Om de waardering voor de vrijwilligers uit te

spreken heeft de contactraad besloten om vanaf 2006 haar jubilerende vrijwilligers in het zonnetje te zetten tijdens deze viering. Uitzondering zijn de leden van het dames- en herenchor, zij worden in november gehuldigd tijdens het Ceciliafeest.

Eerst-aanspreekbare pastor Cees Janssen sprak een dankwoord uit en overhandigde de cadeaubonnen en als symbool de bloem waarmee H. Jozef vaak staat afgebeeld, een lelie. Helaas waren een paar vrijwilligers verhinderd; zij ontvingen de bon op een later tijdstip. Eén vrijwilliger gaf te kennen de cadeaubon weer terug te schenken aan de kerk. Zij gaf aan het werk met veel plezier en inzet te verrichten, maar had niet de behoefte hiervoor extra bedankt te worden.

Namens onze geloofsgemeenschap feliciteren wij alle vrijwilligers van harte en danken hen voor de geweldige inzet.

12½ JAAR VRIJWILLIGER:

Manda van de Berg, Marja Schamp, Marja Leeuwenhaag, Trudie Peters (koor Between)

Jo van Eldijk(kerkhofgroep, Apostelbode) Jan Janssen (kerkhofgroep, Apostelbode, kerk-balans) Bert van Rens, Jan Giesbers (contactraad)

25 JAAR VRIJWILLIGER:

Piet Bardoel (kerkhofgroep) Piet Arts (Laudate Dominum / kerkhofgroep)(wordt tijdens het Ceciliafeest gehuldigd)

Contactraad Alverna



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE CONTACTRAAD

Enkele besproken punten tijdens de vergaderingen van de contactraad H. Jozef
d.d. 09-01-2013 en 27-02-2013

GESPREKKEN WERKGROEPEN

De contactraad vertegenwoordigt geloofs-gemeenschap H. Jozef Alverna in parochie 'De Twaalf Apostelen'. Om de tweeënhalf jaar houdt zij gesprekken met de werkgroepen, omdat de contactraad graag op de hoogte blijft van wat er leeft. Deze gesprekken hebben in maart jl. plaatsgevonden.

UNIFORMITEIT IN DE PAROCHIE: INFORMATIEBORDEN

Het parochiebestuur streeft naar eenzelfde uitstraling in De Twaalf Apostelen. Zo krijgen alle kerkhoven dezelfde informatieborden. Het algemeen informatiebord bij de ingang van de kerk wordt aan één kant gebruikt voor algemene informatie, de andere kant wordt gebruikt voor lokale berichten.

KOREN

Het dames- en herenkoor krijgt binnenkort een nieuwe dirigent. Ook het jongerenkoor heeft een nieuwe dirigent gevonden.

BIJeenKOMST KERKHOFBEHEER 03-12-2012

De vergadering werd geleid door Pierre Duijkers. Alverna heeft haar zaken goed voor elkaar.

MEDEDELING: INVENTARISATIE KERKGEBOUW DOOR DONATUS

Er komt een gezamenlijke verzekering. Afgelopen week heeft Jan v.d. P. met een werknemer van Donatus geïnventariseerd.

WERKZAAMHEDEN KERKHOFGROEP

De kerkhofgroep root de bomen zelf. Vermoedelijk kan zij dit kosteloos doen. Hartelijk dank voor dit geweldige initiatief en de bereidheid dit uit te voeren.

Met vriendelijke groeten,
contactraad Alverna



H. DAMIANUS - NIFTRIK

Op 2 april 2013 bestond het gemengd koor H. Damianus veertig jaar. Ook waren er vier leden die hun veertigjarig jubileum konden vieren. Dit alles is gevierd op eerste paasdag tijdens de H. Mis. Het werd een feestelijke viering waarbij het St. Damianusgilde de H. Mis opluisterde met de prachtige klanken van het Lyrakorps in de kerk en de vendelgroet in de kerktuin. Pastoor M. Claes spelde de vier jubilarissen de gouden Gregoriusspeld op en diaken H. Witsiers gaf hun de bijbehorende oorkonde. Voorzitter Bernie van Bronkhorst sprak lovende woorden en

leverde een korte impressie van de veertig mooie en waardevolle jaren.

Pastoor M. Claes en diaken H. Witsiers bedankten alle koorleden en dirigent-organist mevrouw Nel Gielen voor hun muzikale bijdrage in de afgelopen veertig jaar en zij zeiden te hopen op nog een langdurige samenwerking.

De viering werd afgesloten met een receptie waar iedereen de gelegenheid kreeg de jubilarissen te feliciteren.

Marie José in 't Veen, secr.



H. JUDOCUS - HERNEN

De maand van Mei,
helemaal Maria ter eer,
maar ook de maand van de Hemelvaart van
de Heer.

Vergeeten we ook niet het pinksterfeest
En smeken we de Heilige Geest:
Brenge deze paus de Franciscus-geest weer.

Toon van Duifhuizen

DODENHERDENKING 4 MEI

De dodenherdenking is op zaterdag 4 mei 2013 om 19.00 uur in de H. Annakerk. Daarna een stille tocht naar het monument bij het voormalige wijkgebouw en vervolgens naar het kerkhof behorende bij het protestantse kerkhof. Voor-gangers in de oecumenische viering: Annemarie. Gooiker-Loeffen en Marike Meek. In verband hiermee vindt de opening van het kapelbergseizoen plaats op zondag 5 mei 2013 om 11.00 uur. Het gemengd koor verzorgt de gezangen. Voor-gangers: pastor A. Gooiker-Loeffen en pastor H. Mulder.

HEMELVAART DONDERDAG 9 MEI

Om 11.00 uur eucharistieviering, waarin we vieren, dat Jesus, na zijn dood en verrijzenis opgestegen is naar de Hemel. Wij geloven, dat dit ook het perspectief is van ons leven.

20 MEI TWEDE PINKSTERDAG KAPELLENTOCHT

Tweede pinksterdag is onze kerk gesloten, want dan houden we voor de zevende keer de kapel-lentocht. Lees elders in dit blad daarover meer.

OUDERENVIERING 7 MEI

Om 10 uur een korte viering in de kerk, voorganger pastor Jos van Minderhout. Daarna ontmoeting in de Toekomst. En iedere keer valt er weer veel uit te wisselen. Van harte welkom.

VORMSEL 2013

Op zaterdag 13 april hebben elf jongens en meisjes het heilig vormsel ontvangen. De namen van de vormelingen zijn: Rick van As, Niek Geurts, Bas Hendriks, Amber van Heumen, Paul Jansen, Koen Loeffen, Leo de Sonnaville, Pim Tijssen, Ellen van Uden, Margot Vergeest en Lotte van der Wielen.

Het vormsel en de voorbereiding erop zijn een belangrijke bijdrage aan de opvoeding tot een goede, zelfbewuste mens, die leeft in liefde en vrede, met respect voor alles wat leeft, in dienstbaarheid aan mens en samenleving, in geloof aan God. Wij, pastores, parochie, zijn heel blij, dat zij zich willen vormen in de Geest van Jesus. Wij allen wensen deze jongens en meisjes, en hun ouders, proficiat en een goede toekomst.



H. GEORGIUS - HEUMEN

DE KERK VAN HEUMEN 825 JAAR

Al in de middeleeuwen had Heumen een kerkje. De priester die er het altaar van Sint Joris bediende, werd aangesteld door de Benedictijnen van Sint Walrick. Zij ruilden hun rechten in 1355 voor "een paar stukken lants" met de rijke Johan van Groesbeek. Die had een formidabel kasteel gebouwd aan de Maas. Ook vergrootte hij zijn kerkje en een paar eeuwen lang zorgden hij en zijn nazaten ervoor dat er een altarpriester was. De arme Heumense boeren moesten natuurlijk wel meebetalen aan het onderhoud. Dat duurde tot de Tachtigjarige Oorlog die rond 1600 over onze voor-



ouders heen rolde. Toen pastoor Lubbert van Goch overleed, kwam er geen opvolger meer en de rentmeester van Heumen moest het kerkje met alle bezittingen overdragen aan de nieuwe gereformeerde gemeente. Wel bleef een flink gedeelte van de armenkas bestemd voor de armen van de merendeels katholieke bevolking. Rentmeester Jelis Claessen wist het goed te regelen; hij kreeg later een prachtige grafsteen in de nu hervormde kerk. Eigenlijk was de kerk veel te groot en te duur voor de protestantse gemeente, die bestond uit enkele families. Want de bevolking bleef in zijn geheel katholiek, al moesten de mensen nu 's zondags de Maas over om te kerken.

WEBSITE

Heb je al eens naar onze eigen website gekeken: www.judocuskerkhernenleur.nl. Vol met foto's van kerk, vrijwilligers, dorp, met nieuws en mededelingen, de preek om na te lezen en nog veel meer. We houden ons voor commentaar, aanvullingen en verbeteringen aanbevolen.

BIJEENKOMST CONTACTPERSONEN VRIJWILLIGERS 14 MEI

De halfjaarlijkse bijeenkomst van onze werkgroepen is op 14 mei om 20.00 uur. We kijken samen naar de ontwikkelingen, de problemen en de wensen. Wees er bij!

MISINTENTIES

Zondag 5 mei: Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Leo van Lubeek (namens familie Janssen), Jan Schreven

Donderdag 9 mei: overl. fam. de Kleijn-Hendriks

Zaterdag 11 mei: Johan en Nellie de Wildt-Peters, Wim en Gon Hebing, Leo van Lubeek (namens familie Derks) Teun en Jeanny Kremers-Lamers, Jo Derks-van Casteren, Aggie van Heumen-van der Wielen

Zondag 19 mei, Pinksteren: Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon Hebing, Gerrit en Marie van Wees, overl. fam. Perquin-Steeg, Frans van de Wielen, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Jan en Betsy Hendriks-Huberts, Tom van Lieshout.

Zaterdag 25 mei: Willem van de Wielen

Opgave misintenties maand juni voor maandag 6 mei bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, of telefonisch 0487-560540

Binnen enkele generaties veranderde dat, toen Heumen in bezit kwam van de rijke familie Van Steenhuys. De jonge Walraven, die zelf gereformeerd was, kwam veel in Heumen, was lid van het Sint-Jorisgilde en werd later katholiek. Hij gaf in 1707 aan de katholieken toestemming om aan de Leigraaf een schuur te verbouwen tot kerk. Het huis ernaast werd pastorie. Pastoor werd pater Angelus, een karmeliet die zich in West-Brabant duchtig gewerd had als bestrijder van de Hervorming. Maar eenmaal in Heumen wist hij zich rustig te gedragen, Zijn hervormde ambtsbroeder, dominee Bierman, was trouwens een tamelijk vrijzinnig en vreedzaam man.

Pater Angelus bouwde in zijn armzalig kerkje aan een levendige parochiegemeenschap. Zijn Broederschap van het H. Scapulier had leden tot ver in de omgeving.

Na nog enkele paters kwam de parochie onder leiding van Gerardus Arts, telg van een Overasseltse smedenfamilie. Ondertussen was de Franse tijd aangebroken en pastoor Arts wilde nu eindelijk weer een waardig kerkgebouw hebben. Het lukte hem niet om de oude Sint Joriskerk terug te krijgen. De protestantse gemeente beriep zich met succes op haar sinds tweehonderd jaar verworven rechten. Maar pastoor Arts vond de regering van Koning Willem I tenslotte wel bereid aan de katholieken een nieuw kerkgebouw toe te staan en dat voor een groot deel ook te financieren. Deze nieuwe Waterstaatskerk, gelegen aan de Dorpstraat, werd in 1841 ingewijd. Pastoor Arts ging daarna met emeritaat.

Zijn opvolgers regelden een goed verzorgd parochieleven en bereikten dat er al na veertig jaar een veel grotere kerk gebouwd werd met een imposante gotische toren. Het was de tijd van het rijke Roomse leven met veel missen, kaarsen en muziek. Het oorlogsgeweld maakte daaraan in 1945 een einde. Een felle brand verwoestte de kerk met de grote toren. Pastoor Van de Wildenberg kwam een nieuw, nog groter godshuis bouwen. Niet meer achter, maar tegenover het eeuwenoude gereformeerde kerkje. Dit was ondertussen in 1970 geheel gerestaureerd en huiskerk geworden van de protestantse gemeente van Heumen en omliggende dorpen.

De beide kerkgebouwen in het hart van ons dorp getuigen van een rijke geloofsgeschiedenis. De gemeenschappen die er samenkomen zoeken nu voor zich, en soms samen, naar hun plaats in onze grotendeels onkerkelijke moderne wereld. Dat vieren we in de gezamenlijke oecumenische dienst van 12 mei.

Petran Kerstjens

OECUMENISCHE VIERING 825 JAAR HEUMEN

Zondag, 12 mei a.s. om 11.30 uur zal in een oecumenische viering in de R.K. kerk in Heumen worden stilgestaan bij de herdenking van 825 jaar Heumen. Deze viering zal worden voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven en dominee D.J. Deunk. De muzikale opluistering in deze viering wordt verzorgd door de cantorij van de protestante gemeente Heumen en het gemengd koor van de R.K. kerk van Heumen. Aansluitend zal de officiële opening plaatsvinden van de vele festiviteiten die in het kader van dit 825-jarig bestaan van Heumen worden georganiseerd.

KERKHOFMEDEWERKERS GEZOCHT

De onderhoudsgroep van het Rooms-Katholiek kerkhof in Heumen, is dringend op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Maandelijks wordt het kerkhof onderhouden.

Dit gebeurt op donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur.



Uiteraard is er ook tijd voor een gezellige koffiepauze.

Heeft u nog vrije tijd over en tuiniert u graag? Kom ons team dan versterken.

Ook dames

zijn van harte welkom. Het seizoen begint op donderdag 18 april a.s.

We zien uit naar uw reactie!

M. Janssen Bouwmeester
vrijwillig medewerker onderhoudsgroep
Tel; 024-3582391

DOPEN

5 mei 2013

Koen Litjens
Thomas van Hal

EERSTE COMMUNIE

Op donderdag 9 mei, Hemelvaart, om 10.00 uur gaan zes kinderen uit Heumen de eerste communie doen.

Vanaf half januari zijn ze druk doende met de voorbereiding samen met pastor Aloys en Marianne van den Boogaard.

In de presentatieviering hebben de kinderen zich al aan de parochianen voorgesteld.

We hopen dat het een mooie viering zal worden.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De drukke paastijd geëvalueerd, alsook het vastenproject. Er is heel veel werk verzet door evenzoveel vrijwilligers wat grote waardering verdient.
- Palmpassen was een groot feest met grote belangstelling.
- De boeteviering moest op het laatste moment uitwijken vanwege een avondwake. De grote zaal van het parochiecentrum bleek een prima ruimte voor bezinning.
- De paaswake begon met het ontsteken van het paasvuur, volgend jaar moeten we de mensen meenemen naar buiten om hier getuige van te zijn.

- Ruim zevenhonderd mensen vierden de verrijzenis van Jezus op eerste paasdag mee.
- Het vrijwilligersfeest heeft dan wel lang op zich laten wachten, maar het was helemaal geslaagd. Wat een gezellige sfeer en wat kunnen wij als vrijwilligers toch enthousiast zingen!
- De vieringen voor de eerste communie zijn geweest en tachtig kinderen deden hieraan mee. Twee keer een bomvolle kerk. Het familiekoor (wat nog steeds groeit) zorgde voor een sfeervolle liturgie rondom dit gebeuren.
- De vitaliteit van onze geloofsgemeenschap is onderzocht. We moeten constateren dat 50+ de hoofdmoot vormt van onze kerk. Hoe betrekken we de jongere generatie erbij is de vraag waar we nog geen antwoord op hebben.

Annie Kloosterman

EERSTE COMMUNIE



Voorste rij, van links naar rechts:
Max, Stijn, Lars, Nikki, Florijn, Sofie, Sofie, Bram, Wiebe, Owen, Sebastian, Sylvia, Regina, Anne, Merel, Cathelijne, Thijmen, Jasper, Mart, Lisa, Lotte, Max en Francesco.

Achterste rij, van links naar rechts:
Bas, Milou, Fenna, Sterre, Jura, Myrthe, Maja, Isa, Sander, Ivan, Bart, Thijn, Annefleur, Roos, Esmee, Resa, Milan, Sem, Lieke, Joep, Luuk en Stijn



Voorste rij, van links naar rechts:
Sanne, Simon, Isa, Daan, Daan, Cas, Jens, Stijn, Senna, Daan, Kyra, Shannon, Max, Tara, Vin, Veronique en Levi

Achterste rij, van links naar rechts:
Niels, Jeremy, Joep, Alicia, Gonda, Robin, Cas, Rick, Maik, Roel, Demie, Iris, Sanne, Indy, Gabriëlla, Keven, Jay, Maja, Lisa, Sarah, Nicole, Boyd en Jamilla

DOPEN

17 maart

Milian – Kiaro Hartogs

14 april

Angelina Otten

Julian Leenders

DODENHERDENKING

Op 4 mei 2013 is er een viering ter gelegenheid van dodenherdenking om 19.15 uur. Na de viering is er een vervolg bij het herdenkingsteken aan de Meer.



JESUS CHRIST SUPERSTAR

Vier avonden was het Verenigingsgebouw in maart uitverkocht toen daar de bekende rockopera Jesus Christ Superstar werd uitgevoerd door een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld amateurgezelschap. Dit gezelschap bestond uit zangers en muzikanten uit Overasselt, maar ook uit andere plaatsen in de omgeving. De vijfde en laatste voorstelling was op Goede Vrijdag in de kerk van de H. Antonius Abt. De toegang was, anders dan bij de eerdere voorstellingen, gratis. Wel werd er na afloop een collecte gehouden ten bate van de renovatie van de kapel op de begraafplaats naast de kerk.

Bij deze (concertante) uitvoering werden de liederen afgewisseld door bijbehorende bijbelteksten, beurtelings voorgelezen door pastor Aloys van Velthoven en Elles Voermans.

Vlak voor het einde van de opera, na het sterfen van Jezus, werd de kerk in donker gehuld. Enkele muzikanten en zangers gingen voor het laatste lied naar de koorzolder waar ze ook het orgel gebruikten. Het grote kruis dat boven het altaar hangt werd daarbij met een lichtbundel beschenen. Al met al was het een mooie uitvoering.

Contactraad



HET VORMSEL 2013

We zijn gestart met een voorlichtingsavond voor de ouders en het kind. Hier vertelde Pastor Aloys over de zeven tekenen van het leven. De kinderen en hun ouders werden erg betrokken bij het verhaal.

Daarna volgde er een avond met de ouders van de kinderen die zich hebben opgegeven voor het vormsel. Samen met pastor Aloys zijn we in gesprek gegaan door middel van een kaartspel. Naar aanleiding van pictogrammen kwamen er gesprekjes op gang.

De kinderen hebben een map gekregen over het thema: het spoor zoeken. Hierin werken ze samen met pastor Aloys en een van de ouders. De kinderen hebben het kaartspel gespeeld.

De kinderen hebben samen met Aloys een film gekeken over het leven van Jezus. Na afloop van de film zijn ze in gesprek gegaan.

Vicaris Van den Hout van het bisdom van Den Bosch heeft een bezoek gebracht aan de vormelingen. Hij heeft de kinderen veel informatie gegeven over het vormsel. Ook zijn er veel vragen van de kinderen door hem beantwoord.

Een leerzaam en informatief bezoek bij de Fanciscanen van de abdij in Megen (met een tochtje met de pont over de Maas). Tot slot een wens achterlaten bij het Bruurke.

Een creatieve middag waarbij de kinderen een duif hebben bewerkt met glazuur. De duif is gekozen met het oog op de vrede.

Vrijdag 26 april is het zover. Twaalf kinderen zullen het sacrament van het vormsel ontvangen. De vormheer zalft je voorhoofd met chrisma, en legt je de hand op met de woorden: '(Naam), ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods'. Jij antwoordt dan met 'amen'.

Anne-Marie Theunissen

SPLIT RNDOM KERK

Nog voordat de kerk vorig jaar werd gerenoveerd bleek de grond aan de Hoogstraat zijde glad te zijn geworden door mosgroei. Het in 2003 aangebrachtesplit was daar dan ook grotendeels verdwenen. Voor de aanvulling ervan heeft de contactraad in overleg met onze plaatselijke deskundigen Jo Kuppen en Jan Dinnissen, in plaats van de Grauwacke die er lag, gekozen voor de minder dure variant rode mijnsteen. Jo en Jan hebben met hulp van vier extra vrijwilligers gezorgd voor de verdeling over de vlakken, zodat het kerkplein er met Pasen weer picobello bij lag. Om ervoor te zorgen dat de steentjes zolang mogelijk hun werk kunnen doen, zal nog worden bekeken of het mogelijk is om paaltjes tussen de struiken te plaatsen zodat er geen auto's meer op het split kunnen worden geparkeerd.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

RENOVATIE KAPEL

In de Apostelbode van afgelopen maart heeft u kunnen lezen dat de contactraad bezig is met de renovatie van de kerkhofkapel van pastoor Van Riel.

Vanwege de hoogte van het begrote bedrag zal het moeilijk worden om op korte termijn een complete renovatie te realiseren, zeker nu ook nog van verschillende kanten subsidie kranen worden dichtgedraaid.



In de komende tijd gaan we daarom, in overleg met het bestuur en met onze plaatselijke deskundigen, bekijken of

we vast kunnen beginnen met de renovatie van het dak. Dat is het hardst nodig omdat daklekkage nieuwe schade kan veroorzaken. Overigens worden lekkages aan het dak momenteel wel gerepareerd door de Monumentenwacht, maar dat zijn slechts tijdelijke oplossingen.

Ook is een start gemaakt met het inzamelen van giften voor de renovatie. Het eerste bedrag is al binnen, te weten de opbrengst van de collecte van Goede Vrijdag na afloop van Jesus Christ Superstar, waarover u elders op deze pagina meer kunt lezen. Deze collecte heeft ruim € 500,- opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank!

Wij hebben ons oude rekeningnummer bij de Rabobank weer tijdelijk in gebruik genomen voor de kapel. Giften op 1413.02.372, ten name van paro-



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

DODENHERDENKING IN DE KERK VAN NEDERASSELT

Jaarlijks houden we in de kerk van Overasselt of Nederasselt op 4 mei 2013 de dodenherdenking samen met gemeente Heumen en de protestantse gemeente. Dit jaar is de viering in de kerk van Nederasselt om 18.30 uur. Voorgangers zijn dominee D.J.Deunk en pastor Aloys van Velthoven. Het thema van deze viering is: vrijheid spreek je af. Na afloop van de viering lopen we in optocht met voorop het gilde Salvator Mundi naar het bevrijdingsmonument aan de Schoonenburgseweg in Overasselt. Hier houdt de burgemeester een korte toespraak en is er om 20.00 uur twee minuten stilte. Daarna volgt een bloemenhulde en een overvendeling door het gilde. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd.

PALMPASEN

Ieder jaar mogen de kinderen van de basisschool in Nederasselt zich opgeven om mee te doen met het versieren van een palmpaasstok. Op de donderdagmiddag voor Palmzondag gaan we samen met de kinderen en een aantal ouders een palmpaasstok versieren met palmtak, gekleurde linten, pinda's, rozijnen en een zakje met paas-eitjes. Het is dan een erg gezellige drukte en iedereen helpt op zijn eigen manier mee om de stok zo mooi mogelijk te maken.

In de weekendviering komen alle kinderen die een palmpaasstok hebben gemaakt naar de kerk en als op elke stok een broodhaantje is gezet gaan we in optocht naar de kerk. Pastor Aloys komt de kinderen bij de deur afhalen en samen met pastor lopen zij in processie door de kerk. Tijdens de overweging legt pastor Aloys uit wat de betekenis is van de symbolen aan palmpaasstok

chie De Twaalf Apostelen, onder vermelding van "kapel pastoor Van Riel", zijn zeer welkom!!

Verder gaan we, zoals in maart al is vermeld, andere mogelijkheden van geldwerving onderzoeken. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. Wilt u ons helpen, neem dan contact op met een van de leden van de contactraad, of spreek het antwoordapparaat in van de telefoon op Hoogstraat 5 (024-6221276).

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

DOPEN

5 mei 2013

Lynn van der Zant

Sjors van Duren



en hoe zij verbonden zijn met het lijdensverhaal van de komende Goede Week. Na de viering mogen de kinderen hun palmpaasstok mee naar huis nemen. Dit jaar deden zesentwintig kinderen hieraan mee.



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- De Goede Week en Pasen liggen al weer achter ons en daar kijken we tevreden op terug. Een mooie, warme ouderenviering, en goede vieringen tijdens de paasdagen. Goede Vrijdag was met de bloemenhulde weer als vanouds, waarbij alleen de bezetting wat tegenviel.
- Op 27 maart maakte onze nieuwe burgemeester Hans Verheijen in 't Achterom kennis met de wijk Achterlo en daarbij stond ook een bezoek aan onze kerk op het programma. In een geanimeerd gesprek hebben we met de burgemeester over onze kerk gesproken.
- Via een flinke omweg is het drumstel dat inder tijd door ons jongerenkoor werd gebruikt, terug bij het Pallaskoor/New Voice. Het fusiekoor is er blij mee.
- In een paar dagen kan er veel moois gebeuren. Dat bleek op 12 en 13 april. Eerste was er de ziekendag. In de eucharistieviering kregen alle mensen de handoplegging. Na de viering werd in 't Achterom koffie gedronken en daar bleef

het niet bij. Het was een goede en gezellige middag ondanks alle gebreken. Het ziekenpastoraat heeft zich weer van zijn beste kant laten zien. Vervolgens kreeg de kerk een grote schoonmaakbeurt. Op de avond van 12 april en de ochtend van 13 april waren er maar liefst zeventien vrijwilligers aan de slag. Dit was een geweldig aantal en het resultaat was net zo verbluffend. Tegen al de mensen zeggen we dank je wel. En tot slot zijn we met enkele mensen uit onze gemeenschap naar de impulsdag geweest. Elders leest u daar meer over. Het was een dag die zeer de moeite waard was en mogelijk kunnen we hier in onze kerk nog wel een vervolg aan geven.

- Op de donderrdagen in mei (behalve Hemelvaartsdag) wordt 's avonds om zeven uur de rozenkrans gebeden.
- In mei is er geen Ontmoetingsviering. Op zaterdag 1 juni is de laatste van dit seizoen om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert dit seizoen nog maar één keer en dat is op dinsdag 21 mei om 20.00 uur.

Tini Poos



WIJ GEDENKEN

Op 11 maart 2013 is te Wijchen **Annie Reijnen** overleden in de leeftijd van 82 jaar. Zij was een zorgzame moeder en een oma om van te houden, maar ook om zorg voor te hebben. Bijna dertig jaar was zij gehuwd met Jan Suppers en zij droegen samen zorg voor hun gezin. Door het plotselinge overlijden van Jan op 54-jarige leeftijd bleef Annie alleen achter. Het was voor haar moeilijk hier innerlijk goed mee om te gaan. Gelukkig vond zij in haar kinderen en kleinkinderen een goede steun. Ook werd de band met haar partner Ton Ackerman belangrijk voor haar. Annie heeft in haar laatste levensjaren een goed thuis kunnen vinden in de afdeling "Ginderwied" in het verzorgingshuis Sint-Jozef waar zij ook overleden is. Na de afscheidsviering op 16 maart in de H. Antonius Abt kerk te Wijchen hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te Wijchen

Op 19 maart is na een ziekbed, overleden **Jo Wesels- Jaspers** in de leeftijd van 74 jaar. Jo was een boerendochter in hart en nieren, verbonden met de natuur. Dit droeg ze op geheel eigen wijze in haar leven mee en gaf er uiting aan door vele creaties met wol en lood. Deze zijn nu een tastbare herinnering aan Jo geworden. Ook het werken in de tuin was haar grote hobby, waarbij haar man Hen het wat zwaardere werk deed. Na de dienst

van afscheid op 23 maart in de Abt te Wijchen is Jo, in besloten kring, begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Plotseling is op 21 maart 2013 **Nellie Janssen-Derks** op 59-jarige leeftijd overleden. Zij is geboren en opgegroeid in Zeeland. Toen ze in 1978 trouwde met Chris Janssen is zij in Overasselt komen wonen. Samen kregen zij drie kinderen. Erg trots was Nellie op haar vier kleinkinderen. Ze hield van winkelen en genoot ervan om naar haar moeder te gaan. Na de afscheidsviering in de kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar begeleid naar het crematorium.

Op 20 maart 2013 is te Wijchen **Annie Grim-Schook** overleden in de leeftijd van 81 jaar. Zij was een zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Bijna vijftig jaar was zij gehuwd met Chris Grim. Samen hebben zij lief en leed gedeeld. Het overlijden van Chris in 1999 was voor Annie een groot verlies. Nadien is ze nooit meer de oude geweest. Annie was een fier mens: voor haar waren liefde voor en toewijding aan gezin en familie belangrijk, maar de aandacht voor een goede verschijning mocht niet uit het oog verloren worden. Annie heeft nog bewust meegemaakt dat de dochter van haar dochter een dochtertje kreeg;

kort daarna is zij heengegaan. Na de afscheids-
viering op 26 maart in de H. Antonius Abt kerk te
Wijchen hebben wij haar lichaam te ruste gelegd
op het kerkhof te Wijchen

Na een periode van afnemende gezondheid is in
Groesbeek **Beth Willems-van Krevel** op 21 maart
2013 overleden. Zij is op 15 augustus 1931 in Ne-
derasselt geboren en is er haar hele leven blijven
wonen. Zij trouwde met Piet Willems en kreeg zes
kinderen. Ze was erg trots op haar kleinkinderen
en vertelde dat ook aan ieder die bij haar op be-
zoek kwam. Maar haar grootste geluk was wel
toen zij haar achterkleinkind mocht vasthouden.
Na de afscheidsviering op 26 maart in de kerk van
Nederasselt hebben we haar begeleid naar het
crematorium.

Na een ziekbed is veel te vroeg, in de leeftijd van
49 jaar, op 23 maart overleden **Theo Honing**. Een
Bourgondiër, die genoot van lekker eten en z'n
biertje, vooral in zijn favoriete vakantieland Oos-
tenrijk, waar hij lange wandeltochten maakte in
de bergen. Het timmerwerk was zijn grote hobby,
maar ook zijn werk. Daar ging
hij voor. De laatste vijftien jaar
had hij zijn eigen afbouwbedrijf.
Theo kon beter voor anderen
zorgen dan voor zichzelf. Na het
overlijden van zijn vader, twee
jaar geleden, ging zijn gezond-
heid steeds verder achteruit. Na
de afscheidsdienst in de Antonius
Abt te Wijchen hebben wij Theo
begeleid naar zijn laatste rust-
plaats op het kerkhof.

Op 25 maart 2013 is **Annie Arts-
van Duijnhoven** te Overasselt overleden. Zij is
geboren in Malden op 20 maart 1933 en kwam
uit een gezin van tien kinderen. In 1959 trouwde
ze met Jan Arts en zij ging met hem in Overasselt
wonen aan de Worsumseweg. Zij kreeg drie kin-
deren en vier kleinkinderen. In 1992 overleed na
een kort ziekbed haar man en dat viel haar erg
zwaar. In 1998 werd ze zelf ziek en moest lang-
zaam veel van haar zelfstandigheid inleveren.
In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van
haar genomen en haar te ruste gelegd op het
kerkhof aldaar.

Op 27 maart overleed **Wim Peters**, enkele we-
ken na zijn honderdste verjaardag. Wim was een
muzikaal mens en de klarinet speelde een be-
langrijke rol in zijn leven. In zijn werkzame leven
was hij timmerman. Bijna alle meubelen in huis
heeft hij dan ook zelf gemaakt. Ook zijn kinde-
ren en familie konden een beroep op hem doen.
Na zijn pensionering ging hij graag vissen aan het
Wijchens meer en genoot daar van de rust. We
hebben Wim uitgeleide gedaan vanuit de Anto-
nius-Abtkerk in Wijchen op 2 april en hem bij zijn
vrouw te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

In de stilte van Stille Zaterdag, 30 maart, hebben
wij in de kerk van Balgoij het leven gevierd van
Greet Janssen van Osterom en haar toevertrouwd
aan God. Wij noemden haar tijdens de viering
tante Greet want zo werd zij gekend door ons.
Tante Greet werd geboren in Keent op 25 januari
1938. Na een paar jaar verhuisde zij met het gezin
van Osterom naar het "Ekstersnest" in Balgoij en
tot de dag waarop zij moest sterven heeft tante
Greet daar gewoond. Daar trouwde zij met haar
Leo Janssen. Helaas bleven zij kinderloos, maar er
waren vele kinderen en jongeren die bij haar aan
kwamen. Tante Greet was een levenslustige per-
soon tot de dag waarop zij haar geliefde Leo door
de dood moest gaan missen. Vanaf die dag was
alles anders. Op 24 maart 2013 heeft tante Greet
haar leven overgegeven aan de Eeuwige. Moge
zij rusten bij God.

Wim van Gemert (1936), echtgenoot van Corrie
Melchers, vader van vier kinderen, opa en over-
grootvader, was met hart en ziel paranormaal
genezer. Hij richtte het 'Van Gemert-Centrum'
op aan de St. Annastraat, waar onder zijn leiding
ook nog vier andere genezers
werkten, voor Wim zijn tweede
thuis. Talloze mensen heeft hij
de handen opgelegd en hen zo
de kracht van de liefde en de
kracht van Christus laten voe-
len. Want Jezus was voor Wim
de bron van zijn gave en de
bron van zijn kracht. Voor de
kring van vrienden en cliënten
gaf hij ook lezingen over zijn
werk en zijn geloof. Pas een jaar
geleden trok hij zich terug. Op
paaszaterdag is hij gestorven

Op 31 maart is overleden **Zuster Angelina van Ba-
kel**. Zij mocht 98 jaar worden en woonde in "La
Verna" op Alverna. Haar uitvaart was op 5 april
gevolgd door haar begrafenis op het kloosterkerk-
hof.

Een verrassingsfeest was al georganiseerd voor
haar tachtigste verjaardag toen op 2 april zeer
onverwacht in haar slaap overleed: **Betje Stoots-
Rouw**. Betje groeide op in de Woezik en trouwde
al jong met Jo Stoots. Samen kregen ze tien kin-
deren, waarvan de oudste al na een dag overleed.
Het was niet altijd makkelijk met een groot ge-
zin, maar er was gezelligheid en een goed thuis.
Ondanks het grote verdriet van het plotseling
heengaan van Jo, elf jaar geleden, pakte Betje
haar leven weer op. Ze genoot van haar negen-
tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.
Betje ging graag naar AWC, ging elke week
kaarten en naar de bingo en elke dag wel even
naar het dorp. We hebben op 8 april in een volle
Antonius-Abtkerk te Wijchen afscheid van Betje
genomen, waarna ze begeleid is naar het crema-
torium te Beuningen.



Broer van Dreumel is op 10 april 1930 geboren in Wijchen. Hij was getrouwd met Annie Kuppen, met wie hij ruim achtenvijftig jaar lief en leed deelde. Hij was de vader van één zoon en drie dochters, opa van drie kleinkinderen en overgrootvader van Elia. Hij heeft zijn gezin veel liefde, energie en mooie dingen gegeven. Daarnaast heeft hij vele jaren golf gespeeld. Hij was een goede speler, die regelmatig wist te winnen. Hij was een trouwe supporter bij het tennissen van zijn dochters. Een groot natuurliefhebber was hij ook en hij had grote bewondering voor de foto's van zijn zoon, die in het teken stonden van vogels. Op 1 april 2013 is Broer overleden en hij werd op 6 april in Beuningen gecremeerd na het afscheid in de kerk van de H. Antonius Abt te Wijchen.

Op 7 april 2013 overleed te Nijmegen **Rien van den Broek**. Hij werd op 2 mei 1946 geboren in de Woezik. Bijna veertig jaar was Rien getrouwd met Gerda van der Linden. Hij was een zorgzame vader en opa, die sterk betrokken was bij zijn kinderen en kleinkinderen. Rien bouwde bv. vrachtauto's en werkvoertuigen op schaal na die gebruikt worden in hun grondbedrijf. Ook maakte hij allerlei praktische voorwerpen ten behoeve van kerk en parochie. Dit was één van de manieren waarop Rien zich inzette in en voor de gemeenschap. Het doet dan ook zeer nu de plek van Rien in de kring van zijn gezin en zijn familie en in de gemeenschap leeg is geworden. Op 13 april 2013 was voor hem de uitvaartmis in de H. Paschaliskerk in de Woezik en hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats naast de kerk. Moge hij ruste in vrede!

Gradje Lamers (1921) was timmerman, meubelmaker, maar ook leidinggevende in de bouw. Op 3 augustus 1949 trad hij in het huwelijk met Gerry, en ze zouden zestig jaar getrouwd zijn. Thuis waren de kanaries, de groentetuin en de bloementuin zijn lust en zijn leven. Gerrit Lamers was

een gelovige man; Hij ging naar de kerk zolang hij konden. Ada verongelukte 30 jaar geleden op de kermis en zijn vrouw overleed op 1 maart 2012; hij kon moeilijk zonder haar. Een longontsteking bracht voor hem op 9 april het einde; hij was blij dat hij terug kon keren naar zijn vrouw. We deden hem uitgeleide op 15 april in de Antonius Abt in Wijchen, waarna de crematie volgde in Beuningen.

Kort na haar 81^e verjaardag en na een kort ziekbed is **Riek Peters Tijssen** overleden. Thuis op de boerderij heeft zij hardwerkend tussen de koeien en mensen geleefd. Op 18 september 1963 is zij getrouwd met Piet Peters. Haar grootste wens was moeder te worden en deze wens is vervuld door de geboorte van haar zoon Theo. Zij heeft hem 21 jaren mogen verzorgen en moest hem toen uit handen geven. Zij heeft altijd belangstelling getoond voor haar naasten. Op 15 april 2013 heeft in de kerk van de H. Paschalis Baylon het afscheid plaatsgevonden. Haar lichaam hebben we te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.



Nellie Foortjes werd in 1929 geboren in Nijmegen. In 1957 trouwde ze met Gerrit Dinissen. In Apeldoorn kon Gerrit als typograaf werk en een woning vinden. Ze kregen vier kinderen. In 1975 kwamen ze naar Wijchen. De kinderen spreken van

een mooie jeugd. Ze bezorgden Nellie vijf kleinkinderen. In 2006 bleek Gerrit ernstig ziek; hun vijftigjarig huwelijk konden ze niet vieren. In 2008 kreeg Gerrit opnieuw kanker, waaraan hij op 28 juli overleed. Dapper ging Nellie alleen verder. Er waren depressieve fasen, tot zij vorig jaar na een val zei: 'Het hoeft niet meer.' Bij de revalidatie in Ewijk werd dementie vastgesteld; ze kwam op 29 januari in De Weegbree, waar ze op 16 april overleed. Na het afscheid in de Antonius-Abtkerk in Wijchen op 22 april werd ze daar bij haar man begraven.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers
Hermien Goltstein-Duighuisen (controle)



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:
Adres:
.....
Postcode+Woonplaats
.....

GLIMLACH

Ik zocht de lente. Buiten wilde de kou niet wijken, erger nog: ze sloop mijn huiskamer binnen via het slechte nieuws uit allerlei oorlogsgebieden. Ik zag alleen nog wanhopige moeders met dode kinderen, mijn bange hart kromp ineen. En toen dacht ik aan haar, mijn Turks-Nederlandse achternichtje. Onlangs zat ze naast mij, nee, het was geen zitten, ze wrong zich in allerlei bochten en had het grootste plezier. De levenslust spatte uit haar grote donkere ogen en ze lachte zoals alleen een kind van tweeëneenhalf kan lachen. Ze wordt tweetalig opgevoed en telt moeiteloos van een tot tien in het Nederlands en daarna in het Turks. Ze weet nog niets van discriminatie en godsdienstfanatisme. Ze leeft gewoon van top tot teen, en als ik aan haar denk verdwijnen mijn sombere gedachten. De lente is toch niet tegen te houden, alles is voordurend in beweging en ik mag meedoen. Ik ging een rondje winkelen, ik heb twee zomerbloesjes gekocht en heerlijke koffie gedronken. Het meisje dat mij de bloesjes verkocht zag er uit als een veelkleurig voorjaarsboekje. Ze was zeker veertig jaar jonger dan ik, en haar enthousiasme was zo aanstekelijk dat ik mij even met de wereld kon verzoenen. Ik heb een praatje gemaakt met de jongeman die in het warenhuis de toiletten schoonmaakte en dit met plezier deed. Hij moest lang in de bus zitten op

weg naar zijn werk en verheugde zich op zijn rijbewijs dat er aan zat te komen. Hij zag de toekomst wel zitten. Intussen is de kou inderdaad op de vlucht geslagen en bloeien er enkele magere krokusjes in onze tuin. Alle bloempotten worden gevuld, binnenkort kan ik de zaadjes zien uitkomen. Ik hoop dat mijn mooie achternichtje heel veel lentes mag beleven en dat haar levenslust in alle seizoenen overeind zal blijven. Als ik aan vanmorgen denk wordt mijn hart nog een paar graadjes warmer. Ik zat bij het bed van een zeer oude bewoonster van de Weegbree. Zij sliep vol overgave als een baby. Maar ineens sloeg zij haar ogen op, en ik kreeg een glimlach cadeau die van heel ver kwam. Het ontroerde mij. Wat doen wij toch op deze aarde? Wat is het leven? Een aantal lentes tussen twee glimlachjes?



Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 | Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Cees Janssen	diaken	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

KERKGEMEENSCHAP VORMEN



Merkwaardig genoeg zijn wij nauwelijks vertrouwd met wat je 'het geloofsgesprek' zou kunnen noemen. Het zijn maar spaarzame momenten dat een groep gelovigen samenkomt om over het eigen geloof te spreken. Dat gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van de eerste communie of het vormsel van een van je kinderen. De ouders die elkaar dan ontmoeten, zijn vaak verbaasd dat je zo persoonlijk en nabij en echt (!) over geloof en leven kunt praten.

In de joodse synagoge kan het een kabaal zijn van jewelste. Niet bepaald de vrome sfeer die ons meer vertrouwd is in onze kerken. Toch is dat voor de joodse gemeenschap een evident teken van vitaliteit: je bent in discours, in een blijvend gesprek met elkaar om tot een levens-echte interpretatie te komen van wat je gelooft aan de hand van de overgeleverde Schriften. Die vragen om uitleg, om vertaling naar het eigen leven – en dat kun je niet alleen. Je zou in naïeve voorstellingen terecht kunnen komen of tot conclusies die niet kloppen. Er is een correctie nodig als je spreekt over geloof en de ervaring daarvan. Dat heeft de geschiedenis ruimschoots laten zien.

Maar er is meer. Geloof en levensbeschouwing zijn uit zichzelf aanleiding tot gemeenschappelijkheid. Geloven heeft vanzelf een sociale dimensie: het is nooit iemand gelukt om in absolute eenzaamheid een gezond geloof overeind te houden. Ook de monnik die zichzelf terug-

trok uit de wilde samenleving zocht partners, geloofsgenoten om te delen en te toetsen wat wezenlijk is voor een goed geloofsleven. Pas in het delen komt geloof tot leven.

Juist de ervaring en de praktijk van delen blijkt de levensbron van ons geloven. Er ontstaat dan (wat men tegenwoordig wel noemt) een chemie tussen mensen, die een dynamiek losmaakt die de betrokkenen zelf verbaast. Je leven met God wordt ineens iets wat beweegt, niet een statisch en veilig vastgelegd maar dus gestold geloof, nee, het stelt vragen, het daagt uit tot nadenken met als resultaat een dieper verstaan van je eigen leven. En het is niet alleen begrip, verstandelijk, maar het is ook het gevoel dat aangesproken wordt. Geloof voert werkelijk tot gemeenschap, tot een band met elkaar omdat we geleidelijk waarnemen dat God iets aan het doen is als wij ons met elkaar verstaan als gelovigen. En doorgaans beleven we zoiets als indrukwekkend, inspirerend en verwonderlijk.

Samenwerken in de kerk gaat niet alleen over het poetsen van de kerk – zo belangrijk als dat ook is. Het zou niet mogen blijven bij de kleine of grote ergernissen over de koster, de acoliet, de lector enz. Als we echt met elkaar over ons geloof praten en het echt delen, overstijgen we die kleinigheden vanzelf, omdat we voelen dat ons geloof ons dieper raakt en aanspreekt dan we soms zelf durven vermoeden. Maar als het gebeurt, is het een verademing. En dan te bedenken, dat we die zelf kunnen wekken door elkaar te durven aanspreken op ons geloof.

We moeten er wel iets voor doen. We moeten bewust situaties scheppen waarin we tot een echt geloofsgesprek kunnen komen, want ze ontstaan niet vanzelf. En er is ook een 'heilig' moeten: als we het niet doen, vervlakt ons geloof tot handelingen die we nou eenmaal verrichten als gelovigen zonder dat we er naar elkaar en naar onszelf verantwoording voor afleggen. Dan is het geloof niet meer wat het kan zijn: een levensbron, energie, een ontmoeting met de Heer die ons verrijzen mogelijk blijft maken. En dan nog wel vandaag. En dan nog wel samen.

Pastor Ben Frie SJ

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juni 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 mei 2013 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.