

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 3 | nummer 6
juli/augustus 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



GAAN JULLIE MEE NAAR HET AARDS PARADIJS?

Wat als ?

Wat als ik nooit geboren was
Wat als water brandde
Als een christen nooit een boek las
geloofden ze dan anders?

Wat als geschiedenis niet bleef bestaan
als een mens niet zou vergaan
Wat als we altijd zouden dansen
en nooit stil zouden staan?

Wat als de tijd niet zou bewegen
Was er een trap naar de hemel
wie hield ons dan nog tegen?

Wat als planten zouden groeien
zonder zon en zonder regen
Wat als Jezus er niet was
zouden wij nu dan nog leven?

Was de wereld plat als in een atlas
Zouden we dan zweven
Als woorden niet bestonden
Werden verhalen dan nog geschreven?

Als ons vlees niet zou bestaan
zouden we er dan zijn,
in leven als geesten
Gevangen en geketend
of voldaan en vogelvrij?

ingezonden door Jan Bloo

INLOOPCAFÉ

Wij hebben besloten **geen** vakantiestop te houden daar de mensen juist in die periode vaak eenzaam zijn en behoefte hebben aan gezelschap.



Ons café is dus op dinsdagmorgen 16 en 30 juli open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Maar ook op 13 en 27 augustus vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Er is dan de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg 4 in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

OM TE NOTEREN



29 JUNI, HELE DAG

Vijftigjarig bestaan Boskapel Nijmegen, zie www.boskapel.nl

30 JUNI 19.00 UUR OPEN LEURVIERING

met pastor Marike Meek en het koor "van alle Canten" Thema 'Groen' (Zie: www.parochiesmaasenaar.nl - klik op Wamel en daarna op Oecumene)

2 JULI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

7 JULI

ZLTO-viering Kapelberg Bergharen

16 JULI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

30 JULI, VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

13 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

18 AUGUSTUS 16.00 UUR MAAS EN WAALSE BEDEVAART

M.m.v. het Gemengd Koor Sint Anna, Mannenkoor uit Doornenburg en Muziekvereniging Sint Anna. Voorgangers: Pastor Ad Blommerde, diaken Hennie Witsiers en pastor Annemarie Gooiker.

27 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

14 SEPTEMBER

Bedevaart Wijchen/Beuningen naar Kevelaer

25 SEPTEMBER, 1 EN 8 OKTOBER, 19.30-21.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Lectorentraining,

21 OKTOBER, 20.00 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN

Voorstelling: David Tegendraads, door Geert Fierens. Kosten 3 euro (incl. koffie)

**TIJDENS DE HERNENSE STRATENMARKT OP ZONDAG 9 JUNI IS IN DE KERK EEN SLEUTEL GEVONDEN.
INLICHTINGEN : 0487-531635**

BAROMETER ACTIE KERKBALANS

DOET U AL MEE?

REKENING: 13.54.63.459

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2012	opgeteld	2013	opgeteld	
januari	79.365		78.686		- 679
februari	57.248	136.613	59.140	137.826	1213
maart	9.459	146.072	7.629	145.455	- 617
april	6.462	152.534	6.950	152.405	- 129
mei	5.118	157.652	4.179	156.584	-1068



Parochie De Twaalf Apostelen | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen | kerkbalans@detwaalfapostelen.nl | Rabo 13.54.63.459

CEES JANSSEN NAM AFSCHIED



Op 9 juni vierde Cees Janssen, diaken bij De Twaalf Apostelen zijn afscheid in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Na vijftien jaar in de parochie gewerkt te hebben is het tijd voor meer rust in Cees' leven

en stopt hij met zijn werkzaamheden binnen de parochie.

In de viering, voorgegaan door Martin Claes, Aloys van Velthoven, Annemarie Gooiker en Cees zelf, werd stilgestaan bij de begrippen dienstbaarheid en dankbaarheid. Dienstbaarheid aan de parochie en aan mensen binnen die parochie. Een mooi thema dat aansluit bij de manier waarop Cees betrokken is geweest bij de parochianen. In een aantal terugblikken werd vooral gerefereerd aan Cees' inzet voor gezinnen en kinderen binnen de parochie en aan de vele dopen en eerste communies die hij heeft begeleid. En daarnaast aan de vele parochianen die hij heeft begeleid in het laatste deel van hun leven.

Mooi en ceremonieel was ook de aanwezigheid van de Broederschap van Kevelaer. Cees was altijd erg betrokken bij de bedevaarten die vanuit Wijchen georganiseerd worden. Vele malen ging hij naar Kevelaer en naar Lourdes, in mei 2013 voor de laatste keer.

De kerk zat lekker vol, en ook al duurde het wat lang, door de zang van het Parnassuskoor en de mooie terugblikken op Cees bleef iedereen geboid. Cees gaat dit najaar naar Israël en wilde als afscheidscadeau graag een bijdrage aan die reis. Het bestuur en ook vele parochianen hebben aan die wens gevolg gegeven en de Israëldoos van Cees is aardig gevuld geraakt!

Na afloop scheen buiten de zon en werd er koffie met een worstenbroodje geserveerd op het kerkplein. Veel mensen hebben Cees daar nog de hand gedrukt en het pastoresteam zong er een lied. Het was een mooi afscheid van een betrokken diaken. Cees, bedankt en geniet van je pensioen samen met Jetty, je vrouw.

Bea Schouten

BEDANKT

Lieve mensen, "Waar heb ik dit afscheid aan verdiend?" Deze vraag kwam bij mij op zondagavond 9 juni vele malen naar boven toen ik het propvolle reiskoffertje openmaakte en daar de vele kaarten en enveloppen en cadeautjes aantrof.

Het was overweldigend, de viering met het Parnassuskoor, de begeleiding door de Broederschap Kevelaer, de collega's die mee voorgingen in de vieringen en hun persoonlijke woorden, de vele parochianen, de familie en vrienden in de kerk, het leek wel Kerstmis.

En dan het prachtige weer en de warme ontvangst op het kerkplein, de vele hartelijke en ontroerende woorden, wensen en schouderklopjes en ook toen speelde herhaalde malen de eerder gestelde vraag al door mijn hoofd.

Hartelijk dank voor de inzet van de gastvrouwen is hierbij zeker op z'n plaats. Maar ik wil ook niet onvermeld laten het afscheid op 2 juni "op Alverna". Ook daar heb ik met volle teugen genoten van de drie koren tijdens de viering en ook daar de hartelijkheid en goede wensen van de parochianen bij de koffie.

"Waar heb ik dit alles aan verdiend?"

Ik heb toch gewoon mijn werk gedaan, op mijn manier en met veel plezier, en had al zoveel waardering daarvoor gekregen bij de leuke momenten als huwelijken, dopen, eerste communie, vormsel, maar ook bij uitvaarten. Nu is het wennen en afschieten en zal ik het werk gaan missen, vooral de ontmoeting met zoveel lieve mensen.

Nu eerst op vakantie richting Oostenrijk en Zwitserland, daarna hoop ik u weer te mogen ontmoeten als emeritus, die nog wat activiteiten voor de parochiegemeenschap mag doen. Ik kijk er al naar uit.

Nogmaals heel veel dank aan ieder van u voor alle mooie woorden en wensen voor mijn, voor onze toekomst. Jetty en ik zullen in november, als we de reis naar Israel gaan maken, zeker nog met warme gevoelens aan het afscheid terugdenken. Uiteraard zullen we daarvan verslag doen in de Apostelbode.

Dank, dank aan ieder en alle goeds ook voor u.

Pastor Cees Janssen



VANUIT HET BESTUUR

De Apostelviering dit jaar is net als andere jaren in de Antonius Abtkerk in Wijchen, onze centrale kerk. Het pastoresteam hecht eraan om deze viering steeds daar te houden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Ook dit jaar wordt er weer door een samengesteld koor gezongen en is er na afloop ruimte voor napraten buiten op het kerkplein.

De viering is op 22 september om 11.00 uur. Wij hopen dan weer vele parochianen te treffen!

De najaars-Apostelvergadering is op 24 oktober om 20.00 uur dit keer in de Waayershof in Niftrik.

Bea Schouten

WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

BOEKJES VAN DUURZAAM OLIFANTENPOEPPAPIER UIT SRI LANKA
Een olifant eet 180 kilo voer per dag. Dit zijn vooral palmladeren, kokosblad en kitulschors. Door zijn snelle verbranding laat de olifant dagelijks enorme bulten poep achter.

De door de zon uitgedroogde poep wordt verzameld door medewerkers van het Maximus Papier Project. Na een kookproces van acht uur wordt afvalpapier aan het mengsel toegevoegd en samen verder ingekookt



tot een stevige pap. Hiervan wordt papier geschept. Door zouttoevoegingen kan het papier bovendien in elke gewenste kleur gemaakt worden.

Naast het duurzame (her)gebruik van olifantenpoep en oud papier, heeft het Maximus Papier Project nog een tweede doel. Een veilige plek bieden aan olifanten, zodat én de oogst beschermd wordt tegen de olifant én de olifanten beschermd zijn tegen de mens. Alle opbrengsten uit dit project komen dan ook ten goede aan het Olifantenweeshuis.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl

UITNODIGING

De Franciscaanse Beweging organiseert een wandeltocht "Wandelen met Franciscus" op zaterdag 27 juli a.s.. Leden van de groep Wijchen doen mee! Verdere informatie daarover is te lezen op de website: www.franciscaansebeweging.nl Aanmelden kan via het nummer in Den Bosch: op kantooruren 073 - 6131340 of via info@franciscaansebeweging.nl
Zr. Marije Yedema Portiuncula

DAVID TEGENDRAADS

Op maandagavond 21 oktober brengt de Vlaming Geert Fierens in de Emmanuelkerk in Wijchen, een van de boeiendste en meest menselijke figuren uit het Oude Testament tot leven. De voorstelling begint om 20.00 uur. Reeds duizenden toeschouwers van zijn optredens in binnen- en buitenland zijn onder de indruk geraakt van de begeestering, het enthousiasme en de professionaliteit van Geert Fierens.

WIE KENT ER NU DAVID NIET?

Was het niet David die als kleine herder tegen de grote reus Goliath ging vechten? En won! En dan later koning werd in de stad Jeruzalem. We kennen hem ook door de 'ster' die naar hem vernoemd wordt: het symbool van Israël. Elk jaar horen we met Kerstmis vertellen, dat Jezus uit het huis van David stamt.



OF KENNEN WE HEM TOCH NIET HELEMAAL?

Maar wist u ook dat deze uitverkorene meer dan zeven jaar heeft rondgetrokken als een zwerfer en vluchteling met in zijn kielzog een stelletje rovers en armoedzaaiers? En dat hij verschillende vrouwen het hof heeft gemaakt en ingepalmd voor zijn harem? En dat hij volgens de Bijbelverhalen zeker negen zonen had bij evenveel vrouwen? Zo mooi was het blijkbaar ook allemaal niet.....Wie was hij dan? Een 'tegendraads' iemand? Een ijdelruit of een gezalfde Gods?

In vier Bijbelboeken wordt op het eerste gezicht een succesrijk levensverhaal uitgebreid en gedetailleerd beschreven: van herder via militair tot koning. Volgens hedendaagse normen heeft David het dus in zijn leven 'gemaakt'. Maar dat is natuurlijk niet genoeg voor de Bijbelschrijvers, laat staan dat dit hun doel was.

Als u zelf wilt ontdekken hoe tegendraads David wel was, dan bent u van harte welkom.
plaats: Emmanuelkerk, Homberg 2537 in Wijchen
datum: 21 oktober om 20.00 uur
kosten: € 3, inclusief koffie/thee

Organisatie: het Catechetisch Beraad van Parochie De Twaalf Apostelen, in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.

IN GESPREK MET ...

twee gastvrouwen (coördinatrices) van het parochiecentrum: Tine van den Heuvel en Dory Kerstens.-

WAT IS DE TAAK VAN DE GASTVROUWEN?

"We werken elke werkdag van 9 tot 12 uur en maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur. Het is belangrijk dat mensen die naar het parochiecentrum komen gastvrij ontvangen worden en dat mensen die het parochiecentrum opbellen goed te woord worden gestaan. Als we merken dat iemand behoefte heeft om te praten, dan moeten we een luisterend oor hebben. Wij zijn altijd met tweeën, zodat een van ons met die persoon kan praten en de ander bijvoorbeeld koffie kan gaan zetten. Ook voor de veiligheid zijn we nooit alleen. Als er mensen aan de deur om geld komen vragen dan verwijzen we altijd door naar de dienstdoende pastor. We zorgen ook voor lunches bij cursussen of bijzondere bijeenkomsten. En als er koffie/thee voor grotere groepen moet komen, dan nemen wij contact op met Truus van Soest die dat verder regelt. Van sommige andere kerken komen ze bij ons hosties e.d. halen. Sinds we De Twaalf Apostelen zijn geworden is het veel drukker geworden. De gastvrouwen moeten van alle markten thuis zijn en moeten weten wat er allemaal speelt."

HOE WETEN DE GASTVROUWEN WAT ZE MOETEN DOEN?

"Er is voor de gastvrouwen een map waarin staat wat er zoal kan gebeuren. En er zijn standaardformulieren voor misintenties, doop- en huwelijksaanmeldingen, klachten, kerkbijdrage en dergelijke. In de gang hangt een rooster waarop we kunnen zien wat er die dag te doen is, dan weten wij hoeveel koffie en thee we moeten zetten. 's Avonds gastvrouw zijn is meer voorspelbaar dan in de ochtend."

(Tine) "Toen ik begon verbaasde ik me erover dat er zoveel gebeurt. Langzamerhand kom je er wel achter maar het blijft je verrassen!"

IS HET BEDIENEN VAN DE TELEFOON LASTIG?

"We nemen de telefoon aan met "parochiecentrum De Twaalf Apostelen" en onze eigen naam en dan gaan we zo goed en netjes mogelijk die persoon helpen of doorverbinden. Als dat niet lukt dan noteren we op een briefje welke vraag voor wie binnen is gekomen en leggen we het briefje

in het postvakje voor die persoon. Als we iets niet weten of als het te druk is, dan moeten we het toch correct afhandelen. Gewoon de vraag noteren en later uitzoeken en terugbellen. Als er een journalist belt met lastige vragen, dan geven we onze mening niet, want je wilt niet dat die de volgende dag in de krant staat. Dan verwijzen we door naar de persoon die daar over gaat."

WAT HOUDT JULLIE COÖRDINATIETAAK IN?

"Wij zorgen er voor dat de ochtenden en de avonden bezet zijn. Verder overleggen wij tweeën elk half jaar met Martin Claes, Det Bakx, Jeannette van Reijmersdal en Christien van Uden. Twee



Dory Kerstens (links) en Tine van den Heuvel (rechts)

weken later hebben we dan een aparte vergadering met de gastvrouwen. Als er iets moet worden ingekocht, dan vragen wij Christien van Uden daarvoor te zorgen. Die gaat ook over eventuele uitleen van serviesgoed en dergelijke.

Eens per jaar hebben de gastvrouwen een uitstapje, dat organiseren ze bij toerbeurt en dat betalen ze zelf. Daartoe leggen ze €5 in een lief- en leedpotje. Wie ziek is of een jubileum viert krijgt een kleinigheidje en als iemand jarig is zorgt Dory voor een kaartje. Dergelijke attenties worden zeer gewaardeerd. Als iemand stopt dan brengen wij tweeën een presentje van de gastvrouwen en een kaars."

ZIJN ER VOLDOENDE GASTVROUWEN?

"Op dit moment zijn we met 23 personen, de meesten op leeftijd. Er wordt in principe in vaste koppels op vaste tijden gewerkt, veranderingen ten opzichte van dat vaste schema hangen we in de keuken op. We zouden graag nieuwe gastvrouwen willen ... of gastheren natuurlijk, Jo Jansen is nu de enige gastheer! Je moet wel iets van het kerkgebeuren weten, maar je komt onder de mensen. Als iemand belangstelling heeft dan kan die gewoon komen kijken. Als iemand zich aanmeldt, dan hebben wij tweeën een gesprek met die persoon, dan laten we de klapper en de formulieren zien en dan loopt die persoon een week of vier, vijf mee als derde persoon."

(Tine) "Het is leuk werk, ik ga elke keer met plezier naar mijn werk."

(Dory) "We hebben best een leuke groep, we hebben veel voor elkaar over."

Tine en Dory, via jullie wil ik alle gastvrouwen en de gastheer bedanken voor jullie trouwe en hartelijke inzet!

Theo van der Weegen

MARIA TENHEMELOPNEMING

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de zevende eeuw door Rome overgenomen.

Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.



De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de Moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld. Deze feesten – ‘Maria Boodschap’ en de ‘Opdracht van de Heer in de tempel’ – zijn primair op Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis. Later kwamen feesten waarop Maria als heilige geëerd werd: ‘Maria Geboorte’ en ‘Maria Tenhemelopneming’. Dit feest werd eind zesde eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. In de zevende eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over.

Maria is ten hemel opgenomen. De bestemming die God haar vanaf het begin van haar ontvangenis had gegeven, wordt op een prachtige manier voltooid. Maria, geboren uit de menselijke ouders Joachim en Anna, krijgt een plaats tussen de bewoners van de hemel, de engelen en de rechtvaardigen, bij God.

Maria is ten hemel opgenomen. Zij is niet uit de hemel neergedaald. Zij was een mens, zoals alle mensen, alleen op een bijzondere manier begenadigd door Christus, met het oog op de verlossing die moest komen. Zo is althans ons geloof in de onbevleete ontvangenis. Niet geraakt door de erfzonde zoals wij, maar behalve in de zonde volledig mens.

De kerk, waar Maria beeld en voorbeeld van is, zal met haar eens ten hemel worden opgenomen. Wij mensen, geboren uit menselijke ouders maar door God vanaf onze ontvangenis uitverkoren om met Hem gelukkig te worden, gaan onze weg door het leven.

Gaan wij onze weg. Met vallen en opstaan. Met vreugde en verdriet. Met Maria en de Kerk. De Kerk, waar Maria beeld en voorbeeld van is, zal met haar eens ten hemel worden opgenomen. Wij mogen erbij zijn. Dat is onze hoop, dat is ons feest.

Diaken Hennie Witsiers

MARIAWEEKEINDE

De zomer is pas net begonnen en ik begin alvast over de Advent. Van vrijdagmiddag 13 tot en met zondagmiddag 15 december wil ik samen met een kleine groep parochianen naar de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. We verblijven in het gastenhuis en mogen meedoen met de getijdengebieden van de zusters Benedictinessen. Thema van het weekend is ‘Maria’. We lezen oude teksten, die al in de eerste eeuwen over Maria de ronde deden en we gaan een kijkje nemen in de Abdij-

kerk waar symbolen van Maria te vinden zijn. Twee dagen bezinning, gesprek, ontmoeting en even ertussenuit. Mooi om dat in de Adventsperiode te doen.

WIE GAAT ER MEE?

Kosten: € 85,- en we kunnen vast wel carpoolen. Het is fijn alvast een indicatie te hebben van het aantal parochianen, zodat de zusters weten dat er in ieder geval genoeg animo is vanuit De Twaalf Apostelen. Mail: Annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl of bel naar het parochiecentrum: 024-6412627. U kunt me ook benaderen als u vragen hebt.

Pastoraal werker Annemarie Gooiker

MARTINE EN DE WERKGROEPEN

Afgelopen maand heeft Martine van der Steenhoven afscheid genomen van de werkgroep communie en vormsel. Deze werkgroep organiseert de eerste communie en het vormsel in samenwerking met pastores en ouders voor de dorpen Hernen/Leur, Bergharen, Niftrik en Batenburg. Martine was altijd een inspirerend lid van deze club dames. Steeds op zoek naar aansprekende vormen, werkvormen om de jeugd meer te weten te laten komen over geloof en kerk. Belangrijk vond ze ook, dat de kinderen zelf op zoektocht gingen bij zichzelf en bij anderen, in de boeken en de moderne media, om God te ontdekken en niet het geloof opgelegd te krijgen. Nu haar jongste zoon gevormd is, was voor Martine het moment aangebroken om te stoppen met deze werkgroep. Ze heeft er al die jaren haar hart en ziel en veel tijd in gelegd. Mede door de inbreng van Martine is het huidige vormselproject alsook het eerste-communieproject ontstaan en geschreven. Hermien van der Aa is inmiddels ingewerkt en zal namens Hernen/Leur zitting nemen in de werkgroep. Martine, bedankt! Hermien, succes en fijn dat je meedoet!

Pastoraal werker Annemarie Gooiker

GASTGEZINNEN VOOR VLUCHTELINGEN

Binnenkort komt er een drietal vluchtelinggezinnen uit Syrië in Wijchen wonen. Dit naast een aantal nieuwkomergezinnen die al gepland waren.



Voor deze gezinnen zoeken wij, samen met Vluchtelingenwerk Wijchen, naar mensen die als vrijwilliger deze gezinnen gedurende een half jaar begeleiden, hen wegwijs maken in Wijchen, hen helpen met formulieren etc. Hierbij wordt je geholpen door Vluchtelingenwerk en door ons. Het betekent voor

de nieuwkomersgezinnen heel veel ... iemand bij wie ze met veel praktische vragen terecht komen. Als je denkt dat je de komende tijd iets voor deze Syrische vluchtelingen zou kunnen en willen betekenen, neem dan even contact met me op.



Caroline Visser, coördinator
Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.
telefoon 06-46267581
e-mail pcvisser@xmsnet.nl



H. VICTOR - BATENBURG

TWEE VRIJWILLIGERS OVERLEDEN

De geloofsgemeenschap van Batenburg heeft in de laatste weken van de maand mei afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers, en wel van Toon van Tilburg en Marie Wolters-Vergeest.

Toon van Tilburg – “onze alleskunner” is op 21 maart 1959 in Bergharen geboren. In 1984 is hij met zijn vrouw in Lienden te Batenburg komen wonen. Daar hebben zij samen een gezin gesticht. Wij konden als parochie op hem altijd een beroep doen. Met behulp en onder leiding van Toon kon de middelgang in de kerk hersteld worden. Deze middelgang was in de beginjaren zestig verdwenen. Gelukkig kon het parochiebestuur in 1996 oude banken in Haarlem kopen en deze laten plaatsen in onze kerk. Een heel karwei was dit wel. Toon wist hoe dit moest gebeuren. De ondervloer werd tegelijkertijd vervangen. Een ander voorbeeld is de lezenaar. Toon maakte een tekening en na een paar weken stond de lezenaar in de kerk. In het buurtschap Lienden staat een Mariakapelletje langs de weg. Dit kapelletje was dringend toe aan een grote

LECTORENTRAINING

Op de laatste apostelvergadering kwam er vanuit de aanwezigen het verzoek voor een training voor de lectoren. In het verleden verzorgden Harry Vogels en Jos van Minderhout die en het Catechetisch Beraad is blij dat Jos van Minderhout weer bereid gevonden is zo'n training voor zijn rekening te nemen.

De training zal plaatsvinden in het najaar, op 3 dinsdagavonden, te weten:

25 september, 1 oktober en 8 oktober.

Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur.

Plaats: Antonius Abtkerk te Wijchen.

Mocht het zo zijn dat een meerderheid van u uit een andere kerkgemeenschap komt dan proberen we daarheen te verhuizen. In september krijgt u nog een reminder.

Wij hopen en verwachten dat u allen hieraan deel wilt nemen.

Opgave, liefst voor 1 september bij

Marion Eling-Huls
Heilige Stoel 6803, 6601 SV Wijchen,
telefoon: 024 6415629
e-mail: marioneh@xmsnet.nl

onderhoudsbeurt. Hij bracht dit in bij de buurtvereniging en samen werd er gewerkt aan het herstel/onderhoud van het Mariakapelletje langs de weg. Wij danken “onze alleskunner” voor zijn altijd klaar staan voor de kerk en voor zijn grote inzet in onze gemeenschap.

Marie Wolters-Vergeest is op 6 juni 1924 te Bergharen geboren. Zij was met Frans Wolters getrouwd en in buurtschap Lienden te Batenburg gaan wonen. Bij hun voormalige huis staat het Mariakapelletje. Marie heeft dit kapelletje en het bijbehorende tuintje bijgehouden in de tijd dat zij daar woonde. Zij heeft dat altijd met veel plezier en grote inzet gedaan. In 1974 werd in Batenburg een koor opgericht om te zingen bij uitvaarten en huwelijken. Van dit koor werd Marie lid en zij zong bij de vieringen altijd mee. Na haar verhuizing naar Wijchen bleef Marie bij het Batenburgse koor. Haar gezondheid liet het niet toe en zij heeft afscheid genomen van het koor. Wij zijn dankbaar voor haar inzet en werkzaamheden.

diaken Hennie Witsiers



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Begin juni was er in het parochiecentrum een herhalingsmiddag BHV (bedrijfshulpverlening). Ook in de kerken is dit tegenwoordig een verplichting. Het waren goed bestede uurtjes, kan ik uit eigen ervaring vertellen. We hopen het niet nodig te hebben, maar als de nood er wel is, dan ...
- In het najaar verzorgt pastor Jos van Minderhout een lectorentraining. Hebt u belangstelling, laat het ons weten.
- Als we terugkijken op het seizoen 2012-2013, dan blijkt er weer van alles te zijn gebeurd. Steeds wordt het opnieuw duidelijk dat we elkaar daarbij hard nodig hebben en dan is het geweldig om te zien hoeveel energie er

door veel vrijwilligers in dit werk wordt gestoken. Het zij nog maar eens gezegd.

- Na de vakantieperiode start een nieuw (achttiende !!!) seizoen van de Ontmoetingsvieringen. Wie nog niet eerder is geweest, moet toch eens binnenlopen. Het kan weer op zaterdag 5 oktober om 19.00 uur in de Emmanuelkerk.
- De contactraad opent het nieuwe seizoen op dinsdag 1 oktober. De vergaderingen beginnen altijd om 20.00 uur en duren ongeveer twee uur. Ze vinden plaats in het zaaltje van onze kerk.
- Graag sluit ik af met de wens voor een fijne, goede en rustgevende vakantie. Dat geldt zowel voor degenen die op pad gaan als voor hen die in de eigen omgeving blijven. En daarna hopen we weer op goed jaar.

Tini Poos



KERKHOFBEHEER

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over wie zich bezighoudt met het kerkhofbeheer in Balgoij.

Om hier helderheid in te verschaffen, is de volgende informatie op zijn plaats.

De hiervoor aanspreekbare persoon is: Mevrouw Tonny van der Weegen, woonachtig te Wijchen. Haar e-mailadres is: tonny.vanderweegen@detwaalfapostelen.nl

Zij is op donderdagmorgen tussen 9-12 uur telefonisch bereikbaar onder nr. 024- 6412627 van het parochiecentrum bij de H. Antonius Abtkerk aan de Oosterweg 4 te Wijchen.

Ook is er een informatiebord op het kerkhof geplaatst, waarop u binnen afzienbare tijd onder meer de bewegwijzering van de graven zult aantreffen. Dit om het geheel wat overzichtelijker te maken.

Ad van Staveren



PAD TUSSEN KERK EN DORPSHUIS GEREED

Na het sluiten van café Van Haren begin 2012 is na afloop van een uitvaart de mogelijkheid van een koffietafel of koffie met broodjes blijven bestaan in Balgoij. Dit kan nu verzorgd worden in het dorps huis. Alleen moesten de kerkgangers tot nu toe een omweg maken om bij het dorps huis te komen. Vanaf heden is er een rechtstreekse doorgang met pad gemaakt (zie foto's).



GEDOOPT

9 juni

Nout Leenders

23 juni 2013

Levi Doodkorte





VRIJWILLIGER IN BEELD



Dit interview heb ik met Han van den Berg, woonachtig aan de Korenstraat te Bergharen.

Han is al ongeveer dertig jaar vrijwilliger in de geloofsgemeenschap van de H. Anna. Terwijl Han gewoon nog werkte was hij voor de H. Anna onder meer lector.

In verschillende vieringen las hij de lezingen voor en diende bij de eucharistie. Toen Han vijfenzeventig jaar werd heeft hij deze taak opgegeven. Het vergaderen en regelen geeft hij nu door aan iemand anders. Niet dat Han nu niets meer doet.

KLUSSEN

De nadruk ligt nu meer op de taken met enige ontspanning voor Han. Die vindt hij bij de klussengroep. Zeventien jaar geleden, onder de toenmalige pastoor van de Klaauw, heeft Han deze mede opgericht. Verder draagt Han onder meer de zorg voor de adventskrans, de as voor Aswoensdag, de opbouw van de kerststal en het meehelpen met de Mariabedevoort.

GELOVEN

Han vindt zijn geloof erg belangrijk, zo ook de kerk en de Kapelberg. Deze gebouwen zijn belangrijk in een dorp. Als Han wel eens op een fietstocht de weg kwijt is kijkt hij rond, meestal vind je weer een kerktoren en dus een dorpje. Han hoopt dat onze kerk blijft bestaan maar hij realiseert zich wel dat er iets moet gebeuren. Han vindt dat het wat moderner kan om de jongeren te trekken zonder onze christelijke normen en waarden te verliezen. Han, we hopen nog vele jaren van je hulp gebruik te kunnen maken. Dank voor al zoveel van deze jaren.

Tiny Bruisten



GEDOOPT

2 juni

Maylenn Nederkoorn

30 juni 2013

Simon Mooren

GASTKOOR

Wij zijn een gemengd kerkkoor uit Budel-Schoot. De mannen zijn, zoals bij veel koren, in de minderheid: drie tenoren en drie bassen. Verder hebben we nog zeven alt en twaalf sopranen. De dirigent en organiste maken het koor compleet.

Al vanaf 1990 organiseren wij een reisje en proberen dan 's morgens ergens een H. Mis op te luisteren. Dit jaar viel de keuze op uw parochie, omdat een van onze leden uit Bergharen komt: Wim Geurts. Hij heeft toentertijd het idee geopperd voor een reisje en omdat mogelijk dit ons laatste reisje wordt (vanwege de fusieplannen binnen bisdom Den Bosch) zijn we bij u terecht gekomen. Daarom vinden wij het geweldig dat wij op zondag 1 september de woord- en communiedienst van 11.00 uur op mogen luisteren in uw kerk. Wij hopen u te kunnen verrassen met onze zang! Tot w'elkaar weerzien!

Wil van Meijl, Gemengd kerkkoor Budel-Schoot

KERKHOF

Het zo weidse uitzicht op het kerkhof gaat veranderen. De kerkhofgroep heeft in samenwerking met de klussengroep een afrastering gemaakt waar tegenaan klimop komt te groeien. Geen muur, maar een levendige groene wand zal over een tijdje het kerkhof scheiden van de tuin van de achterbuurman. Bedankt mannen, voor jullie inzet om deze meters hekwerk en beplanting aan te brengen!

OUDERENBIJENKOMST

Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur komen de ouderen van onze geloofsgemeenschap samen. We vieren dan in de kerk en ontmoeten elkaar in de pastorie met een kopje koffie of thee. Deze bijeenkomsten zijn gezellig en waardevol. Er is plaats genoeg in de kerk en ook in de pastorie voor wat extra mensen. Daarom: kom eens kijken en meedoen! Iedereen is welkom! De volgende keer is op vrijdag 5 juli, eucharistieviering met pastor Jos van Minderhout. In augustus is er geen bijeenkomst i.v.m. vakantie.

KOREN MET VAKANTIE

De zomervakantie is weer begonnen en natuurlijk hebben onze koren ook een tijdje vakantie nodig. Vandaar dat we vanaf 13 juli samen zingen op de Kapelberg of in de kerk. En er zal ook wel een keer gebruik gemaakt worden van muziek op cd. Op 15 augustus zingt het Gemengd Koor weer en vanaf 7 september staat Neo Nata ook weer paraat. Een fijne vakantie gewenst aan alle koorleden!

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen Eerste lezing: Jes. 66, 10-14c Tweede lezing: Gal. 6, 14-18 Evangelie: Lc. 10, 1-12.17-20	lezingen Eerste lezing: Deut. 30, 10-14 Tweede lezing: Kol. 1, 15-20 Evangelie: Lc. 10, 25-37	lezingen Eerste lezing: Gen. 18, 1-10a Tweede lezing: Kol. 1, 24-28 Evangelie: Lc. 10, 38-42
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	zondag 11.00 4Daagseviering Parnassuskoor Cees Janssen/Bas van Dijk	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Bas van Dijk
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo
	Het Kompas voorheen Elsthof	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen Eerste lezing: Gen. 18, 20-32 Tweede lezing: Kol. 2, 12-14 Evangelie: Lc. 11, 1-13	lezingen Eerste lezing: Pr. 1, 2; 2, 21-23 Tweede lezing: Kol. 3, 1-5.9-11 Evangelie: Lc. 12, 13-21	lezingen Eerste lezing: Wijsh. 18, 6-9 Tweede lezing: Heb. 11, 1-2.8-19 Evangelie: Lc. 12, 32-48
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Herman Mulder	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Herman Mulder
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zaterdag 17.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthof	zaterdag Géén viering	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	St. Jozef	zaterdag Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema**17 augustus / 18 augustus**
• 20e zondag door het jaar**24 augustus / 25 augustus**
• 21e zondag door het jaar**31 augustus / 01 september**
• 22e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen Eerste lezing: Jer. 38, 4-6.8-10 Tweede lezing: Heb. 12, 1-4 Evangelie: Lc. 12, 49-53	lezingen Eerste lezing: Jes. 66, 18-21 Tweede lezing: Heb 12, 5-7.11-13 Evangelie: Lc. 13, 22-30	lezingen Eerste lezing: Sir. 3, 17-18.20.28-29 Tweede lezing: Heb. 12, 18-19.22-24a Evangelie: Lc. 14, 1.7-14
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag (onder voorbehoud ivm verbouwing) 19.00 Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Martin Claes	zondag (onder voorbehoud ivm verbouwing) 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zondag (onder voorbehoud ivm verbouwing) 09.30 Woord en Communie Tevens Kindernevendienst 2Gether Cees Janssen
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Frans Weersink	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Woord en Communie Elkerlyckoor Hennie Witsiers
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo
	Kapelberg Bergharen	zondag 16.00 Maas & Waalse bedevaart Gemengd Koor/Mannenkoor Annemarie Gooiker/ Hennie Witsiers/Ad Blommerde	zaterdag 19.00 Woord en Communie <i>in de H. Annakerk</i> Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Woord en Communie <i>in de H. Annakerk</i> Gemengd Kerkkoor Budel-Schoot Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthof	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Maria ten Hemelopneming

donderdag 15 augustus	19.00 uur	Mariaprocessie vanaf de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Aansluitend Eucharistieviering op de Molenberg Wijchen. Koffie na afloop. Martin Claes/Cees Janssen.
donderdag 15 augustus	19.00 uur	Eucharistieviering op de Kapelberg Bergharen. Annemarie Gooiker/Aloys van Velthoven.

Overige vieringen

vrijdag 28 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
dinsdag 02 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 05 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 05 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 08 juli	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 juli	10.15 uur	Eucharistieviering in de Mijlpaal Overasselt. Aloys van Velthoven.
vrijdag 12 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 19 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 22 juli	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 26 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Voorganger onbekend.
maandag 29 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 02 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Voorganger onbekend.
maandag 05 augustus	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 09 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
dinsdag 13 augustus	10.15 uur	Eucharistieviering in de Mijlpaal Overasselt. Aloys van Velthoven.
vrijdag 16 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Voorganger onbekend.
maandag 19 augustus	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 23 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 26 augustus	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 02 september	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 03 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 06 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 06 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
woensdag 11 september	10.30 uur	Eucharistieviering i.v.m. Ziekendag Zonnebloem in de <i>Terp Heumen</i> . Aloys van Velthoven.

WEBSITE

Helaas is het nog niet gelukt om de website van onze parochie operationeel te maken. Er wordt hard aan gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Commissie communicatie



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

GEDOOPT

26 mei
Guusje Gommers
Vera Trum

2 juni
Luca en Enzo Reuvers
Ryan Looischelder
Jara van den Oudeakker



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN
Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



PASTOR VAN VELTHOVEN VIJF JAAR PRIESTER

Afgelopen juni was het vijf jaar geleden dat pastoor Aloys van Velthoven tot priester werd gewijd. Bijgaand een foto van de dankviering op zondag 22 juni 2008 in Nederasselt. Van harte proficiat, Aloys, met je vijfjarig priesterschap!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



INGEZONDEN

Mijn naam is Ad Versteden. Ik ben inmiddels 51 jaren getrouwd met Riet Wintjes van Thé en Bertha Wintjes uit Overasselt. Mijn band met Overasselt begon ongeveer 65 jaren geleden toen mijn tante Anna in dienst trad bij pastoor van Hout. En zo zie je maar weer dat van het een het andere komt. Als wij op zondag niet te vinden zijn in de H.H. Ewaldenkerk te Druten waar ik vrijwilliger/ dirigent en organist ben van de Ewaldencantorij en mijn Riet in hetzelfde koor als alt fungeert, vind je ons ergens in 'n andere kerk en dus ook, zo nu en dan, in de Heilige Antonius Abtkerk te Overasselt, zoals vanmorgen (16 juni) in de H. Mis van 11.00 uur. Graag willen wij u vertellen dat wij deze dankviering voor communicanten en vormelingen voor geen goud hadden willen missen. Kom je naar de kerk om, in eerste instantie, te bidden en eucharistie te vieren, dan hebben wij deze morgen toch ook vooral erg genoten. Prachtig die uitstekende teksten in het begeleidende boekje en de even uitstekend aangepaste muziek. Geweldig de wijze waarop communicanten en vormelingen in de viering werden betrokken. Middels deze willen wij onze waardering en respect uitspreken naar allen die 'n bijdrage aan deze mooie viering hebben geleverd en heel bijzonder aan pastoor Aloys van Velthoven die op meesterlijke wijze voorganger was in deze viering.

Ad Versteden

HERINNERING

Als meisje van zeven jaar ging ik in 1948 met de kabouters uit Amsterdam per bus op kamp in Overasselt. Wij kampeerden op de boerderij De Zandberg. Als goede katholieken moesten we naar de kerk. Dan liepen we vroeg in de ochtend, zonder eten, langs zandpaden met aan de zijkanten hoog koren. Nuchter moest je zijn om te communie te gaan. Het waren vreselijk lange wandelingen. De zon scheen, het werd erg warm, het zand stooft overal rond, en je was zo hongerig. Elke keer zag je boven de halmen de grote kerk veraf tegen de hemel. Als je dacht nu zijn we er, dan maakte het weggetje weer een draai. Het beeld van die kerk is mij mijn hele leven bijgebleven. Soms plukten we wat halmen en aten de korrels op. Je was dan niet meer nuchter, maar je ging toch te communie. Soms vielen er een paar kabouters flauw van al die inspanning. Na de mis kregen we een plak koek op een bank voor de kerk voor we de terugweg aanvaardden. Het kamp was leuk, maar de kerkgang was een ramp.

Wie had kunnen denken dat ik na vijftig jaar in Overasselt zou komen wonen en weer overal die kerk zou zien. Uit welke richting je ook komt, de kerk in Overasselt steekt boven alles uit. De zandweggetjes zijn weg, net als de korenvelden. Maar de kerk staat er nog. Toen was die kerk voor mij een symbool voor afzien. Nu niet meer. De kerk in Overasselt, groot en hoog aan de hemel, herinnert je aan het leven hier op aarde en het mysterie boven ons.

naam bekend bij de redactie

DOPEN

7 juli 2013
Ilvy Derksen



NIEUWE DIRIGENT

Nadat we lang zoekende zijn geweest is Joy4all uit Overasselt erin geslaagd een dirigent te vinden. We zijn hier natuurlijk erg blij mee, maar we hebben de periode hiervoor toch geprobeerd om de vieringen in de kerk te blijven verzorgen. Dit is gelukt, maar niet zonder de hulp van "gastdirigenten" die ik hierbij dan ook even wil noemen: Leo Driessenaar,



Cappi Wintjes en Harrie van Kempen.
Dank je wel dat jullie ons door een moeilijke periode heen hebben geholpen. Ook dank aan de leden die meegedacht hebben en trouw zijn gebleven aan het koor. Hieruit blijkt dat we niet alleen koor zijn, maar ook een echte vrienden-

club. We hopen in de toekomst weer regelmatig de vieringen in onze eigen kerk (en wie weet elders) te gaan verzorgen. Mede namens de koorleden,

Stien Koenen



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

EERSTE COMMUNIE

Op zondag 12 mei 2013 hebben negen communicanten uit Balgoij en Nederasselt hun eerste communie gedaan in de H. Antonius Abtkerk van Nederasselt. Voor de viering werden de communicanten door de fanfare muzikaal begeleid naar de kerk. Het klonk heel vrolijk en feestelijk. Nadat zij hun doopkaarsen hadden ontstoken, namen ze plaats in een kring bij het altaar in een mooie versierde kerk. Het was een mooie en goed voorbereide viering. De muzikale verzorging door het kinderkoor uit Nederasselt maakte het tot een heel feestelijk viering. De

communicanten, hun familie en allen die hebben meegeholpen bij de voorbereiding van deze dag kunnen terugkijken op een fantastische dag.

Op zondag 16 juni 2013 was de dankviering ter afsluiting van de projecten voor de communicanten uit Nederasselt en Balgoij en de vormelingen uit Nederasselt. Met deze dankviering is het programma rond vormsel en eerste communie afgesloten. Pastor Aloys bedankte het kinderkoor en alle andere mensen die op enigerlei wijze bijgedragen hebben aan het goede verloop van alle activiteiten rondom vormsel en eerste communie.



*De namen van de communicanten zijn van links naar rechts:
Michon Roelofs, Elise Derks, Pelle van de Stappen, Lars van Beuningen, Sebastiaan van Elst,
Thieu van Haren, Suus Theunissen, Nikki van Haren, Marysia Vink.*



H. JOZEFKERK - ALVERNA

GEDOOPT

2 juni
Luuk Reijs





VIERING 825 JAAR HEUMEN

Een uitzonderlijke kerkdienst was het op zondag 12 mei. Twee kerkgemeenschappen vierden op oecumenische wijze het 825-jarig bestaan van Heumen. Weliswaar zijn de protestanten die in Heumen naar de kerk komen vooral afkomstig uit naburige plaatsen als Malden, Molenhoek, Mook en Overasselt. Maar zij deelden in deze viering van het dorp



en de H. Georgiusgemeenschap.

De kerkhistorie in Heumen begon met een priester die het altaar van Sint-Joris bediende in ongeveer 1200. Hij werd aangesteld door

de Benedictijnen van Sint Walrick. De reformatie bracht helaas een scheiding. Die is tot op vandaag zichtbaar in twee kerkgebouwen in het centrum van Heumen: de oude protestantse en de nieuwere rooms-katholieke kerk. We begonnen de viering in de rooms-katholieke Georgiuskerk. We hoorden er een verhaal van Petran Kerstjens, dat duidelijk maakte dat in de geschiedenis van Heumen goede en slechte tijden elkaar afwisselen. De evangelielezing van deze zondag was heel toepasselijk. We bezonnen ons op het gebed van Jezus: "... dat ze allen één mogen zijn" (Johannes 17: 21).



Het Sint-Georgiusgilde ging daarna voorop in de processie van kerk naar kerk.

In de oude protestantse Sint-Joriskerk ontstaken we lichtjes en deden we de voorbede. Zo



verbonden we symbolisch op deze zondag de beide vierplekken van het dorp. De afsluiting was buiten met het vendelgebed van

het gilde. Daarna begon een groot feest voor het hele dorp in en rondom een tent. Het was bijzonder om in een plezierige samenwerking met broeder Aloys van Velthoven deze gedenkwaardige viering te leiden.

Derk Jan Deunk, predikant protestantse gemeente Heumen

EERSTE COMMUNIE HEUMEN 2013

Op 9 mei 2013 deden Wout, Jimme, Camiel, Elke, Iris en Kim hun eerste communie. Het thema van de dienst was: "samen delen".

In de weken voorafgaand aan deze grote dag hebben de kinderen onder begeleiding van Marianne van den Boogaard en twee ouders, zich voorbereid op hun eerste communie. De dienst werd geleid door pastor Aloys van Velthoven en begeleid door het koor uit Heumen: New Challenge.

Aan het begin van de dienst werden de kinderen door pastor Aloys opgehaald en zij kwamen met hun doopkaars in de hand de kerk binnen. Toen de doopkaarsen aangestoken waren, mochten de kinderen gaan zitten op hun plekje bij het altaar. De eerste lezing: "de mooiste vis van de zee" ging over de prachtige vis Regenboog. Regenboog vond het heel moeilijk om zijn mooie schubben te delen totdat hij ontdekte hoe vrolijk en blij je wordt van samen delen.

De tweede lezing was uit het evangelie volgens Lucas (9, 10-17). In deze lezing hoorden we hoe Jezus vijf broden en twee vissen vermenigvuldigde en zo een grote groep mensen te eten gaf. En toen was eindelijk het grote moment voor de kinderen aangebroken: ze mochten voor de eerste keer deelnemen aan de heilige communie. Na afloop van de dienst zongen we, samen met het koor: "Lang zullen ze leven".

Langs deze weg willen we iedereen die meegelopen heeft aan deze dienst, nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun medewerking aan deze bijzondere dag.

De slotviering van de projecten is gehouden op zaterdag 15 juni in Heumen.

Werkgroep eerste communie





VANUIT DE CONTACTRAAD

Paschaliegemeenschap d.d. 22 mei j.l.:

1. Evaluatie Apostelvergadering: Positief georganiseerd, redelijk goede opkomst, netjes verzorgd. Graag verslag, en met name de actiepunten, sneller na bijeenkomst doorgeven.

2. Informatie stuurgroep: Diverse aanpassingen in het rooster i.v.m. vakantie. In de maand juli geen gemengd koor, wel samenzang met organist H. Franssen. De derde zaterdag van de maand is voortaan de gezinsviering (i.p.v. eerste zaterdag). Het kinderkoor start weer op de derde zaterdag van augustus.

Informatie team: Goedkeuring Den Bosch t.a.v. aanpassing priesterkoor is binnen. Rob kan aan de slag met de uitwerking en invulling van het plan.

Het vitaliteitsonderzoek is in volle gang. Er wordt gewerkt aan de nieuwe taakverdeling van de pastores. De data voor communie en vormsel 2014 worden ingevuld. Voor het dopen zal voortaan een individuele viering verzorgd worden.

Informatie bestuur: Zinnvolle netwerkdag in Den Bosch gehad. Er is uiteraard over financiële zaken gesproken. Er heeft een zeer nuttig gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de kerkhofgroep.

3. Rondvraag: Els vraagt naar de exacte datum voor de adventsviering i.v.m. planning. Bas zal dit z.s.m. voorleggen. Mogelijk verschuiven naar

8 of 15 december in de middag? Rob: de kerkhofgroep is druk bezig met schilderen van de kruisen. Ook wordt de kraan gerepareerd.

Bert: Graag tijdig beginnen met aanschaf/herstel kerstkribje.

José verzorgt bloemetje Thé van Kaauwen i.v.m. ziekenhuisopname.

4. Priesterkoor:

Nu de goedkeuring binnen is moeten de laatste keuzes inzake de indeling gemaakt worden.

Pastores en besturen van de diverse koren gaan in overleg, rekening houdend met plaats voor koren, orgels en overige muziekinstrumenten. De contactraad beslist als zodanig. Rob denkt na de vakantie (waarin het sloopwerk verricht wordt) nog ongeveer een maand nodig te hebben.

De zijbeuken zullen worden opgeruimd, en het Mariabeeld wordt opgeknapt. Het ikoon krijgt een ander plekje.

Namens CR Paschalis, José

HUWELIJK

Zaterdag 22 juni 2013

Jan Boode en Ellen Mulders. Hun zoontje Niek wordt dan gedoopt. Wij wensen Jan, Ellen en Niek veel geluk in hun toekomst toe!



GEDOOPT

23 juni

Tom en Lotte de Wildt
Anika Hendriks



Sinds januari zijn er al weer heel veel feesten gepasseerd. Pasen en Pinksteren en het Altaarsacrament hebben we vereerd.

Vroeger: de derde vrijdag na Pinksteren

Het Allerheiligste Hartfeest;

Dit feest verloor de aandacht of gaf de geest.

Het Hart symbool van liefde en barmhartigheid, zo is mij geleerd.

De liefde blijft van alle tijd,

Waar dan ook, wijd en zijd.

Misschien zoekt u verre vakantieoorden

Of blijft u lekker thuis jeu de boulen.

Hoe dan ook ik wens u veel liefde en lolijt.

Toon van Duifhuizen

MAANDELIJKSE BIJENKOMST OUDEREN

Dinsdag 2 juli komen we weer bij elkaar. Een korte viering in de kerk, daarna een gezellig koffie-uurtje bij Anita in café de Toekomst.

Jos van Minderhout zal daarbij aanwezig zijn. En er valt altijd zoveel te praten, dat wil je toch niet missen. Kom jij ook?

De eerste dinsdag van augustus is er vanwege de vakantie geen bijeenkomst!



VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE

Kinderen, jongeren, harde en gewone werkers, ouders, ouderen, ieder ziet met verlangen uit naar zijn vakantieperiode. Eindelijk even iets anders, niet meer het ritme van de gewone dagen, aard-appelen schillen, soep maken, afwassen, het werk doen. We hebben er meestal geen hekel aan, maar nu trekken we er op uit, we zijn vrij en zien allerlei nieuwe streken, nieuwe dingen, of we houden lekker vakantie rondom eigen huis en gaan dan een dagje ergens naar toe waar we nog niet waren. Er waren tijden, een halve eeuw geleden, dat er nauwelijks vakantie was. Je moest doorwerken en je had er geen geld voor. Langzamerhand kwamen er andere werktijden, minder uren, meer vakantiedagen, twee, drie weken. Bovendien groeide ons inkomen. Daarmee kregen we de vrijheid, de mogelijkheid om echt op vakantie te gaan. Een materiële rijkdom, die ook een geestelijke rijkdom kan zijn. Want het kan een tijd zijn om naar de binnenkant van je leven te kijken, je relatie te vernieuwen, en spelend in de natuur kun je in alle rust naar de hemel kijken.

Maar het is niet voor iedereen vakantietijd. We willen ook denken aan degenen, die geen vakantie kunnen houden, sommigen omdat ze werkeloos zijn geworden en heel zuinig moeten zijn, anderen omdat ze door lichamelijk ongemak of door ziekte gebonden zijn. Een vakantiekaartje sturen met goede wensen, een kaars opsteken om zegen, het zijn van die kleine dingen om elkaar nabij te blijven. We wensen allen een goede vakantietijd, alle goeds en Gods zegen.

Jos van Minderhout

DE VAKANTIE VAN ONS GEMENGD KOOR

Alweer een heel jaar lang trokken de leden van ons koor de lange draaitrap op naar de koorzolder. Daar, met Peter van Est als organist-dirigent, zongen ze de vieringen met ons, in de weekenden, bij feestelijke gelegenheden en bij de uitvaarten. Daarvoor zijn we het koor, alle zangers en zangeressen, en natuurlijk Peter van Est, heel dankbaar.

In de vakantieperioden van 21 juli t/m 24 augustus heeft ons koor vrij. We wensen de koorzangers natuurlijk een goede tijd. Maar als zij in de kerk zijn, dan zullen ze de samenzang ondersteunen, het zijn immers de goede zangers en zangeressen in onze kerk.

MARIA TEN HEMELOPNEMING 15 AUGUSTUS

In onze kerk vieren we dit Mariafeest in het weekend van 18 augustus. Zondag 18 augustus wordt de bedevaart naar Maria ter Nood Gods op de Kapelberg gehouden. 's Middags om 16 uur eu-
charistieviering.

MISINTENTIES JULI EN AUGUSTUS

Zondag 7 juli: Wim en Gon Hebing

Zaterdag 13 juli: Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Gemmy Peters, Tom van Lieshout

Zondag 21 juli: overleden familie Perquin-Steeg

Zaterdag 27 juli: Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon Hebing

Zondag 4 augustus: Bertha van de Wielen-De Haan

Zaterdag 10 augustus: Teun en Jeanny Kremers-Lamers, Riet van Duifhuizen-Rutten, overleden famamilie van de Aa-Broekman

Zondag 18 augustus: overleden familie Perquin-Steeg

Zaterdag 31 augustus: Teun en Jeanny Kremers-Lamers, overleden familie Weeren-Jansen en Peperkamp-Jansen

Opgave misintenties voor september graag voor 4 augustus bij: Jeanne Hendriks, Eikenweg 1, tel. 0487-560540

THEA WOUTERS EN DE KERKVERSIERING.

Wat Thea meestal alleen deed, de kerk versieren, wordt overgenomen door vijf soms zes anderen. En ook dat is weer een teken van de vitaliteit van onze Judocuskerk. Ik hoor regelmatig dat kerken geen vrijwilligsters of vrijwilligers kunnen vinden voor allerlei taken die nu eenmaal moeten gebeuren in een kerkgemeenschap. De Judocusgemeenschap vindt blijkbaar met gemak nieuwe vrijwilligsters, die de taak van Thea Wouters willen overnemen. Het zijn: Tiny Adams, Ria Brouns, Helma Verheijen, Annie van Uden, Paulien Pansier en Marijke Reijnen. Daar mogen we terecht trots op zijn. Jullie mogen weten dat je echt gewaardeerd wordt.

Thea Wouters heeft al ruim 35 jaar gezorgd voor een passende, mooie, vrolijke, soms uitbundige versiering in onze kerk. Met feesten en gewone zondagen, met uitvaarten en huwelijken heeft Thea haar tijd en haar zorg daaraan gegeven. En... weet je, Thea wist altijd, door eigen bloemen en wat ze in de tuin vond te gebruiken, de kosten zo laag mogelijk te houden. Kijk, Thea, om dat alles danken we je, namens de geloofsgemeenschap.

Jos van Minderhout

HET ONTMOETINGSFEEST MET ONZE VRIJWILLIGERS

Op zaterdag 31 augustus na de viering van 19.00 uur houden we onze jaarlijkse ontmoetingsfeest voor en met alle vrijwilligsters en vrijwilligers rondom onze kerk. Zo'n bijeenkomst laat zien, dat we nog steeds een vitale kerkgemeenschap zijn. Zoveel vrouwen, mannen, kinderen, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor hun geloofsgemeenschap. Het is fijn om in deze bijeenkomst elkaar samen te zien.



Rectificatie

Op blz. 24 van de Apostelbode nummer 4 staat onder "Wij Gedenken": zuster Angelina van Bakel. Haar naam is helaas niet goed geschreven. De juiste naam is: **zuster Ancillina H.M. van Bakel**

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is rustig ingeslapen in het Bijna Thuis Huis te Druten **Chris van den Berg** in de leeftijd van 74 jaar. Chris groeide op in Hernen in een hecht gezin met zeven kinderen. Chris trouwde in 1965 met Josephine en samen kregen zij twee zonen. Hij was een zorgzame, zeer consequente vader, stond met beide benen in de wereld en was zeer betrokken. Samen runden ze in het oude patronaatshuis een antiekzaak en later in Bergharen 'Josephine's vloertje'. 56 jaar lang is Chris lid geweest van het Parochieel Zangkoor van Hernen. Hij zong met hart en ziel, maar ook van de nazit kon hij genieten. Zijn stem en zijn optimistische, humorvolle inbreng zal gemist worden. Sterkte aan zijn zoons, schoondochters en vier kleinkinderen! We hebben afscheid genomen van Chris op 10 mei in het crematorium met zang van zijn geliefde koor.

Op 8 mei is **Zr. Donata Kos** overleden. Zij bereikte de respectabele leeftijd van 102 jaar en woonde in zorgcentrum "Portiuncula" We hebben haar op 14 mei uitgeleide gedaan en na de dienst op het kloosterkerkhof te Alverna begraven.

Op 9 mei is overleden **zuster Petra van Loenen** te Alverna, vlak voordat ze 90 jaar zou zijn geworden. Al vroeg in haar leven koos ze voor een leven verbonden met God en zijn kerk.

De leefgemeenschap van het Franciscaanse Instituut bood haar een veilige, warme plek om haar idealen inhoud te geven. Ze leefde in grote eenvoud, meelevend met velen, die haar zeer nabij waren, zichzelf wegcijferend om het anderen naar de zin te maken. Ze was een echt familiemens en trok zich het lief en leed van de familie aan. Op 15 mei hebben we afscheid van zuster Petra genomen in de H. Jozef in Alverna, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Mientje Hofman-Stoots overleed op 12 mei, moederdag en werd 91 jaar oud. Ze woonde de

laatste acht jaren in verzorgingshuis St. Jozef en genoot daar van wat haar aan zorg en aandacht werd geboden. Samen met haar man Henk had ze een fietsenwinkel in de Touwslagersbaan en later een winkel in baby-artikelen. Mientje praatte graag met mensen en genoot op haar eigen bescheiden manier van het leven in haar vertrouwde omgeving. We hebben Mientje uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 18 mei en haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 14 mei is overleden **Ria Bongers-Ariëns** in de leeftijd van 75 jaar. Ria groeide op in de Woezik en ging na de naaischool werken als huishoudelijke hulp bij mensen thuis. Ze trouwde met Wil en samen gingen ze in Nijmegen wonen. Ze kregen een zoon en dochter en er werd verhuisd naar Wijchen. Ria was een zorgzame moeder, hield van tuinieren en erop uitgaan met haar nicht of met haar dochter. En ze was een heel trotse oma van een kleinzoon. Ria is thuis, omringd door haar dierbaren, ingeslapen. We hebben afscheid genomen van haar in de Paschaliskerk op 18 mei, waarna ze op het kerkhof aldaar te ruste is gelegd.

Op maandag 13 mei 2013 overleed plotseling **Lam Renkens** in de leeftijd van 87 jaar. 56 jaar was hij getrouwd met Riet Reijs. Samen met haar zorgde hij voor zijn gezin. Lam hield van zijn werk als architect en had een bijzondere belangstelling voor bouwkunst en literatuur. Ook wist hij eenvoud en soberheid te waarderen. Op 21 mei 2013 was zijn uitvaartdienst vanuit de H. Antonius Abt kerk in Wijchen. Moge hij rusten in vrede!

Op 21 maart 1959 te Bergharen zag **Toon van Tilburg** het levenslicht. Hij heeft veel liefde ontwikkeld voor het boerenleven en de natuur, maar bovenal was hij een timmerman. Hij is een vakman geweest. Toon was getrouwd met Nelly de Kleijn en was vader van vier kinderen. Tijdens zijn vakantie in Hébécrevon in Frankrijk is hij op 14 mei 2013 door de dood overvallen. Na een uitvaartdienst op 22 mei 2013 in de H. Victorkerk te Batenburg heeft de crematie plaatsgevonden in het crematorium te Beuningen.



Bert Bruins werd geboren in de winter van 1942. Hij zou twee broers en zes zussen krijgen. Na zijn militaire dienst nam hij het pluimveebedrijf over van zijn vader. Hij was gezegend met een brede interesse. Hij kwam graag uit voor zijn duidelijke meningen over het agrarisch bedrijf, maar ook over christelijke politiek. Bert was een sociaal mens, van wie velen genoten hebben. Zijn hartproblemen brachten hem vorig jaar al dicht bij de dood, maar hij herstelde zich en toonde zich als steeds een doorzetter. Onverwacht kwam op 19 mei alsnog het einde. We namen afscheid van hem op 24 mei in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waar we hem in de nabijheid van zijn ouders begroeven.

Dinsdag 21 mei kwam er een eind aan het gelukkige leven van Lambertus Marinus Gerrits. **Bart Gerrits** was een gelukkig mens. Een mens, die nergens een probleem van maakte. Hij nam wat op hem afkwam en maakte er het beste van. Een zorgeloos mens, natuurlijk waren er zorgen, maar hij liet zich daardoor niet van de wijs brengen. 88 jaar heeft hij zo zijn leven vorm gegeven, 56 jaar samen met Bets en zijn vijf kinderen. Een goed leven komt je niet aangewaaid. Dat kan alleen, omdat je het leven in handen neemt en er vanuit waarden en normen vorm aan geeft. Zo heeft Bart geleefd, bijgedragen aan geluk voor mensen om hem heen.



Een geweldige moeder en trotse oma, **Marie Wolters-Vergeest**, is op 23 mei 2013 overleden. Dit is een afronding van het leven, waarin zorgzaamheid, liefde, ijver en gezelligheid een grote rol hebben gespeeld. Zij is gehuwd geweest met Frans Wolters, moeder van twee kinderen en oma van vijf kleinkinderen. Dit alles hebben we herdacht in de afscheidsviering op 29 mei 2013 in de H. Victorkerk te Batenburg. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof aan de Kasteelse Allee.

Het kaarsje van **Fien van Oirsouw-Walk** leek bijna eindeloos, maar op 27 mei 2013 is het gedoofd. Zij heeft een mooi lang leven gehad wat bestond uit zorgzaamheid, liefde, tevredenheid. Zij was altijd heel dankbaar voor alles wat je voor haar deed. Zij was de weduwe van Han van Oirsouw, moeder van een dochter, schoonmoeder van een schoonzoon en een allerliefste oma van twee kleindochters. Tijdens de uitvaartdienst op 1 juni

2013 in de H. Victorkerk te Batenburg hebben wij van haar afscheid genomen. Haar lichaam hebben we te ruste gelegd op het kerkhof aan de Kasteelse Allee.

Op 30 mei is in Hospice Bethlehem te Nijmegen in het bijzijn van haar kinderen overleden **Claar Tijssse Claase-de Groot** in de leeftijd van 77 jaar. Claar groeide op aan de Graafseweg te Alverna in een groot gezin. In 1961 trouwde ze met Gerard en samen kregen zij een zoon en een dochter. Ze was een heel zorgzame moeder. En met de komst van vier kleinzoons een lieve verwen-oma. In 1998 overleed Gerard en het leven verloor wat van zijn glans. Claar beleefde nog wel plezier aan het tuinieren en ze toonde groot belang in het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen. Op de kaart stond: Moeder zijn is alles geven, zorg en lijden, liefde en leven. Zo was Claar. We hebben afscheid genomen van Claar in de Antonius Abtkerk op 4 juni, waarna ze bij haar man te ruste is gelegd op het kerkhof aldaar.

In Kaatsheuvel werd op 23 juli 1928 geboren **Bep Verharen-Timmers**.

In 1954 kwam ze met haar man, Tiek Verharen, in Wijchen wonen. Zij heeft vier kinderen gekregen, zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Zij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en heeft bij gezinsverzorging gewerkt. Door ziekte werd ze meer en meer beperkt en overleed zij op 2 juni

2013. In de afscheidsviering op 7 juni 2013 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen is haar leven overdacht. Vervolgens heeft de crematiedienst in het crematorium te Beuningen plaatsgevonden.

Op 5 juni 2013 is **Engelien Hermsen-Derks** uit Overasselt op 51-jarige leeftijd overleden. Zij groeide in Heumen op in een gezin van zes kinderen en was een vrolijk meisje dat erg begaan was met dieren. Toen ze ouder werd ging ze werken in de keuken van het Radboudziekenhuis. Ze ontmoette haar man Willie en ging in Overasselt wonen. Zij kregen twee kinderen. In 2011 werd begonnen aan de verbouwing van hun huis, maar dat werd in april 2012 wreed verstoord toen Engelien te horen kreeg van haar ziekte. Er volgde een zware tijd voor haar en de familie. Op 12 juni hebben we in de kerk van Overasselt in een avondwake afscheid van haar genomen.

Op 8 juni 2013 overleed te Leur **Willy van Boven-Lamers**. Zij werd op 28 juni 1917 te Delft geboren. Zij was gehuwd met Pieter van Boven. Samen met hem droeg zij de zorg voor het gezin, dat eerder al een moeder en echtgenote verloren had. Willy van Boven-Lamers was een mens die met een sterke overtuiging gelovig in het leven stond. In die geest heeft zij 5 juni 2013 nog de ziekenzalving ontvangen. Op dinsdag 11 juni was haar uitvaartdienst vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Moge zij rusten in vrede!

ZLTO-VIERING KAPELBERG

"GA MEE DE WIJDE WERELD IN"

Evenals voorgaande jaren, organiseert men vanuit de ZLTO-Rijk van Nijmegen/Maas en Waal op de eerste zondag van de maand juli, wederom een oecumenische viering op de Kapelberg te Bergharen. Op zondag 7 juli 2013 luidt ditmaal het thema: "Ga mee de wijde wereld in".

De zang bij deze viering zal worden verzorgd door een heel bijzonder koor: het Afrika-Enga Koor uit Nistelrode e.o. Dit koor brengt - gekleed in traditionele klederdrachten - sfeervolle liturgische gezangen met name uit Afrika, maar ook uit andere Derde Wereldlanden ten gehore



(www.afrika-engakoor.nl). De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan een landbouwproject in Kenia.

Na afloop is er koffie en geven de mannen en vrouwen van de veteranensportvereniging VSW

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers
Hermien Goltstein-Duighuisen (controle)

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



uit Wijchen een demonstratie van hun kunnen. De viering begint om 10.30 uur. Voorgangers bij deze oecumenische viering zijn Marike Meek en Bert Oosterveer; beide zijn als geestelijk verzorger en pastor in de regio werkzaam. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de katholieke H. Annakerk aan de Dorpstraat 48 te Bergharen.

MIVA-COLLECTE

Het thema van de MIVA-collecte is 'Help de kinderen in Brazilië' .

Tijdens de MIVA-collecte staat het werk van Zuster Maria Lijnen en Pater Christiano Joosten centraal. Zuster Maria Lijnen heeft in Bayeux een centrum opgericht voor kinderen uit arme wijken. Met onderwijs, sport, muziek en kunst voorkomt ze dat deze kinderen op straat belanden, tussen de drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten zet zich in Campina Grande met het Kinderpastoraat in voor moeders en kinderen in een arme plattelandsstreek. Beiden hebben MIVA gevraagd om een auto.

"Zonder vervoer staan we stil. Met een auto kunnen we zoveel meer mensen bereiken,".

MIVA-COLLECTE

Hoe kunt u helpen?

Samen met u kunnen we het verschil maken voor moeders en kinderen in Brazilië!

Help mee met de MIVA-collecte op 24 en 25 augustus 2013! Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar vervoersmiddelen voor moeder & kind projecten voor de armen in Brazilië. Zij hebben onze steun heel hard nodig.

MOV-groepen van parochie De Twaalf Apostelen

miva® giro 2950
brengt mensen in beweging

■ MIVA ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen
In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

.....

FOTO

Er hangt een trosje tere witte bloempjes aan de boom in onze tuin. De lucht is strakblauw. Vogels zitten elkaar achterna, ik geniet van hun capriolen, hun vrijheid. Ik moet denken aan een krantenfoto, het tafereel greep mij aan. Waarom is hij naar Nederland gevlucht? Een knappe zwarte man, een eenzame statige gestalte, een mens in de bloei van zijn leven. In zijn rechterhand een koffer, in zijn linkerhand een trommel. Een uitgeprocedeerde asielzoeker, wat een verschrikkelijke benaming voor een man die onderdak zoekt. Hoe leefde hij voordat hij op deze foto terecht kwam? Vanuit een kerk was hij op weg naar een ander tijdelijk onderkomen. Hebben wij hem niets te bieden dan? Wat is er toch met de mensheid aan de hand? Soms kan ik het bijna niet meer verdragen dat de wereld zo ingewikkeld is geworden. Ik zie vliegtuigstrepen, mensen gaan rond over de hele aarde. Vreemde continenten liggen bijna voor het grijpen, wij zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Waar komt de zwarte man van de foto vandaan? Misschien heeft hij een vrouw en kinderen achter moeten laten. Is hij een muzikant, een landbouwer, een arts? Voor de meesten van ons is hij een van de vele krantenberichten die ons dagelijks voorgeschoteld worden. Ik zie mijzelf in een volslagen onbekende stad waar niemand mij verstaat. Geen mens die iets van mijn leven weet,



niemand zit er op mij te wachten. Ondanks de zomerwarmte in onze tuin krijg ik het koud bij al deze gedachten. Hoe moet ik de tragiek van alle vluchtelingen inpassen in mijn eigen leven? Ik weet het doodeenvoudig niet. Om mij heen schreeuwt de zomer het uit na een lang en koud voorjaar. Dit is mijn leven, hier in dit dorp wil ik het beste halen uit elke nieuwe dag. Er wordt op mij gewacht, en ik kan wachten op vrienden en bekenden. Mijn dagelijkse bezigheden geven mij veel voldoening, maar ik besef ook hoe breekbaar een mensenleven is. Ik wens de zwarte man uit de krant een eigen plek met de mensen die hem dierbaar zijn. Ik dank de journalist die mij met deze foto wakker heeft geschud. Ik kan het vluchtelingenprobleem niet oplossen, maar ik moet er wel bij stilstaan. Ik keer terug naar mijn eigen leven, ik zie nog net hoe een klein trosje witte bloempjes wordt weggeblazen door de wind, de blauwe hemel tegemoet, het dak van de aarde, het huis van de mensen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

GAAN JULLIE MEE NAAR HET AARDS PARADIJS?

Een bekend verhaal, dat van Adam en Eva die volmaakt gelukkig waren in hun aards paradijs. Of zoals dat staat geschreven in het boek van de schepping (Genesis): de tuin van Eden. Volgens dit verhaal van Genesis waren er vele bomen. Maar er was ook een boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mochten Adam en Eva niet eten. Ja, geweldig zo'n aards paradijs. Maar ook in het aards paradijs was het kwaad aanwezig door de slang. Deze vroeg of de vrouw een vrucht wilde eten juist van die ene boom van goed en kwaad. En wat deed de vrouw, u raadt het al, zij nam de vrucht en zo is het kwaad geschied. De man en vrouw bemerkten dat zij naakt waren en God stuurde hen de tuin uit. En sindsdien zoekt de mens naar zijn aards paradijs. Ook ik zoek steeds naar het aards paradijs en ongetwijfeld velen met mij.



Wat dacht u van mensen die op de vlucht zijn, zoals asielzoekers. Mensen die gehoord hebben: in West-Europa daar zijn de mensen zo rijk. Er zijn huizen en uitkeringen. De bomen, zo zeggen ze dan, groeien daar tot in de hemel. En toch eenmaal aangekomen op bijvoorbeeld Schiphol, ontdekt men dat een "gevangenis" het eerste onderdak is. Men wordt ondervraagd, door die zogenaamde rijke mensen. Men loopt tegen veel problemen op met culturele, religieuze en sociale verschillen. Ja, een aards paradijs?!!

Hebt u al een aards paradijs uitgezocht voor uw vakantie? Het afgelopen jaar waren er mensen uit onze parochie, die dachten het helemaal gevonden te hebben. De vakantiebestemming was in Zuid-Frankrijk. Op de foto leek het zwembad meters lang en breed. Het hotel bood van alles aan en het leek wel of men in een kasteel kwam te wonen. 's Morgens ontbijt op bed enz...

Bij aankomst bleek het zwembad nog geen vier bij zes meter te zijn, het hotel lag niet vrij maar aan een drukke straat. Het aardse paradijs was ver te zoeken!

Zo ook de boer die een paar jaar geleden zijn vrouw door de dood had moeten afstaan. Hij dacht, ik ga eens het aardse paradijs zoeken. Hij woonde vrij in 'n seniorenwoning naast zijn oudste zoon en diens vrouw zorgde goed voor hem. Zijn andere zeven

kinderen kwamen met de kleinkinderen met grote regelmaat naar pa en opa toe. Op een dag zei de oude baas tegen zichzelf: "Ik ga het aardse paradijs zoeken". En meneer ging op weg met zijn auto,

om stad en land af te reizen op zoek naar het paradijs. Hij bezocht verschillende grote steden New York, Jeruzalem, Londen enz...maar hij vond het niet. 's Zondags in de kerk had hij van de pastoor gehoord dat het paradijs dichtbij kon zijn dan men dacht. De volgende dag ging hij wandelen in zijn omgeving. Hij vertrok van huis en keek maar naar

boven. Tot dat hij ineens tegen iemand aan liep, zijn schoondochter. Pa, vroeg zij, wat ben je toch onrustig? Wat kijk je toch naar de lucht? Verschrikt kijkt de goede man naar zijn schoondochter. Maar lieverd, ik zoek het paradijs! O, zei ze, ga eens hier op de bank zitten. Kijk eens naar het bedrijf van uw zoon. Dat hebt u allemaal zo groot gemaakt. En denk eens aan uw kinderen die regelmatig binnenkomen en voor u zorgen. En wat denkt u van de mensen, die u met regelmaat gaat bezoeken. Kijk eens naar de natuur, de vogels en vissen, de bomen en het gewas. Is dat misschien niet 'n stukje aards paradijs? En de man straalde en beseftte dat het paradijs heel dichtbij kan liggen, als je er maar oog en oor voor hebt.

Het is vaak hoe je zelf in het leven staat. Je kunt op verre vakanties gaan. Je kunt rijkdom bezitten. Maar als je alleen het kwade ziet, als je altijd denkt dat jij het weet en de ander geen gelijk heeft, als je voortdurend het werk het belangrijkste vindt en prestatie boven alles gaat, dan komt de naakte waarheid vroeg of laat naar boven. Dan schaamt je je voor je eigen geluk of liever gezegd je eigen genoegzaamheid. Maar het verhaal van het eerste boek van de schepping gaat verder. Lees het maar. God laat de mens niet vallen en zoekt met ons nog steeds naar het aardse paradijs. Volgens de Bijbel ligt dat niet buiten, maar in jou en om je heen. Denk daar maar over na in de vakantie. Ik zal het wel doen onder een boom, met een boek in de hand aan een meer. Goed en kwaad zijn daar wel aanwezig maar ik zal proberen mij daarin niet vast te bijten.

Ik wens jullie een mooie vakantieperiode toe!
Met de broederlijke groeten, pastor Aloys

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in september 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 augustus 2013 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.