

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 3 | nummer 8
oktober 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



OVERGAVE AAN GOD MAAKT NIET BLIND

VLINDERKIND

Jij was het,
ongeboren vlinder,
die in een warme schoot
op reis ging naar het aardse leven
dat van verre naar jou lachte,
waar een vader geduldig op jou wachtte,
een moederhart jou warmte
en bescherming bood.

Jij was het,
kleine vlinder,
die, nog zo teer en broos
dit nauwelijks begonnen leven
plotseling verliet.
En ondanks alle pijn en tranen
toch voor de vrijheid koos.
Waarom?
Ik weet het niet.

Wel weet ik,
waardevolle vlinder,
dat engelen hun vleugels spreidden,
jou droegen naar het licht omhoog,
en daar voor jou een thuis bereidden,
voorbij de verre hemelboog.

Jij bent het,
kleine vrije vlinder,
die daar voor eeuwig leeft,
en vanuit het Vaderhuis,
gehuld in louter goud,
de wereld Gods vertroosting geeft
nu je aan Hem bent toevertrouwd.

Joke Plamout – Mees

BAROMETER ACTIE KERKBALANS

DOET U AL MEE?

REKENING: 13.54.63.459

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2012	opgeteld	2013	opgeteld	verschil
mei	5.118	157.652	4.179	156.584	-1.068
juni	4.254	161.906	2.803	159.387	-2.519
juli	6.344	168.250	6.018	165.405	-2.845
augustus	2.749	170.999	3.719	169.124	-1875



OM TE NOTEREN



2 OKTOBER 9.30 – 11.30 UUR

Cursus: Wat zegt ons de Eucharistie?

Plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

3 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Albertinumgenootschap: "Verantwoordelijk burgerschap in Europa" door prof. dr. Paul van Tongeren, Radboud Universiteit. Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

5 OKTOBER 10.00 UUR

De Wandeling start H. Judocuskerk in Hernen

10 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Albertinumgenootschap: "Europa en de Europese Unie" door prof. dr. Anna van der Vleuten, Radboud Universiteit. Dominicuskerk Nijmegen, entree 5 euro

13 OKTOBER BATENBURG

herdenking H. Victor, patroonheilige van de kerk

13 OKTOBER VANAF CA. 12.15 UUR

Vrijwilligerslunch Overasselt in Zaal de Zon

13 OKTOBER VANAF 9.30 UUR

Ouderendag 55+ in Emmanuelkerk en 't Achterom

15 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Cursus: Over weten en geloven

Plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

15 OKTOBER 9.30 – 11.30 UUR EN

16 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Cursus: Deugdethiek

Plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

19 OKTOBER 19.00 UUR

Vrijwilligersavond H. Georgius Heumen in de kerk en in verenigingsgebouw de Terp

21 OKTOBER 20.00 UUR

"David Tegendraads" van Geert Fierens Emmanuelkerk Wijchen, entree € 3,00, incl. koffie/thee

24 OKTOBER 20.00 UUR

Apostelvergadering, in de Waayershof te Niftrik

27 OKTOBER 17.00 UUR

Walking diner voor Gambia, Overasselt

26 EN 27 OKTOBER

Gambia Weekend, Overasselt

27 OKTOBER VANAF 10.30 UUR

Vrijwilligersmorgen geloofsgemeenschap H. Damianus Niftrik

11 NOVEMBER 20.00 – 21.45 UUR

Cursus: Genoeg is genoeg, gastspreker Loek Bosch, franciscaan

Plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

25 NOVEMBER 20.00 – 21.45 UUR

Cursus: Het geloof uitgedaagd, gastspreker Maria Martens, theologe. Plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

13 t/m 15 DECEMBER

Mariaweekende O.L.V. Abdij in Oosterhout

ONTMOETINGSVIERINGEN 2013-2014

Zoals gebruikelijk beginnen we ieder jaar in oktober onze nieuwe cyclus "Ontmoetingsvieringen".

In 1995 zijn we hiermee gestart, dus dit wordt het negentiende jaar.



Op elke éérste zaterdag van de maand (op een enkele uitzondering na) komen we om 19.00 uur bijeen in de knusse Emmanuelkerk in de Homberg (Achterlo). Elke viering bestaat uit samen zingen, samen bidden, stiltes en we mediteren rond een bepaald thema.

Vóór de viering kan iedereen in het boek "Om samen te delen" een of meerdere intenties schrijven die hun aandacht krijgen in de viering.

In alle jaren die achter ons liggen komen er steeds zo'n kleine dertig mensen in deze maandelijkse vieringen. Een mooi aantal voor een viering, waarin we ons zelf tegenkomen, de ander en de Ander met een hoofdletter. Vandaar de naam "Ontmoetingsviering". Kortom een viering waarin we elkaar heel nabij willen zijn.

Na afloop bestaat er - voor wie dit wil - de gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee even na te praten.

Als jaarthema is dit jaar gekozen voor "In het ritme van 't jaar". Wij laten ons bij het maken van de vieringen inspireren door het boek van Anselm Grün: "leven met hart en ziel".

Het ritme van het jaar en het ritme van de kerkelijke feesten door het jaar heen willen wij dan ook graag in onze komende vieringen in verband brengen met het ritme van ons menselijk leven. In onderstaand schema vindt u de data van de vieringen in dit werkjaar met het thema van de acht vieringen eraanstaand.

Mocht u eens een viering willen meemaken, dan bent u van harte welkom.

Werkgroep "Ontmoetingsvieringen"

ONTMOETINGSVIERINGEN 2013 - 2014

JAARTHEMA: "IN HET RITME VAN HET JAAR"

5 oktober 2013-Oogsten en danken
9 november! 2013 (in verband met "Allerzielen" op 2 november) niet zoals gebruikelijk op de eerste, maar op de tweede zaterdag van deze maand.- Duisternis en licht

7 december 2013-Wachten en aankomen

4 januari 2014 (Driekoningen) -Bewustwording

1 februari 2014 (Maria Lichtmis)- Feesten en vasten

1 maart 2014 (Carnaval) -Ontluikend leven

5 april 2014- Het geheim van het leven

7 juni 2014 (Pinksterzaterdag)- Aandacht en warmte

VANUIT HET BESTUUR

NIEUWE PENNINGMEESTER

Ben Otten, onze penningmeester, heeft enige tijd geleden aangegeven te willen stoppen met zijn functie. Het bestuur heeft Hans Helmonds bereid gevonden om deze functie op zich te nemen. Hans Helmonds heeft na een carrière bij de politie en als veiligheidsadviseur bij het Radboud ziekenhuis veel vrijwilligerswerk gedaan. Verderop in de Apostelbode staat een uitgebreid interview met hem. Wij zijn erg blij dat hij onze geledingen wil komen versterken.

Ben Otten danken wij hartelijk voor zijn inzet de afgelopen drie jaar. Dankzij hem en dankzij de zeer deskundige boekhouding van de parochie, hebben we de financiën van de parochie behoorlijk in beeld gekregen.

ONDERSTEUNING ADMINISTRATIE

Mevrouw Det Bakx-van Egeraat is op het parochiecentrum verantwoordelijk voor de administratie van het bestuur en voor de kerkhofadministratie. Om Det te ondersteunen zoeken wij er iemand bij. Welke vrijwilliger heeft tijd en zin om een aantal administratieve taken te verrichten op het parochiecentrum? Je wordt ingewerkt en krijgt een leuke plek op het secretariaat. Interesse? Laat het ons weten, email: bea.schouten@detwaalfapostelen.nl of bel 024-6411368.

APOSTELVERGADERING

Op 24 oktober om 20.00 uur is de najaars-Apostelvergadering in de Waayershof te Niftrik, een vergadering georganiseerd door het bestuur van De Twaalf Apostelen. De vergadering is bedoeld voor de contactraden van alle geloofsgemeenschappen en overige belangstellenden. Tijdens deze vergadering worden thema's die spelen in onze parochie besproken. In oktober wordt onder andere gesproken over de vitaliteit van onze parochie en stelt de nieuwe penningmeester Hans Helmonds zich persoonlijk voor.



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

CURSUSSEN

CURSUSSEN IN HET PAROCHIECENTRUM

Heeft geloven iets met weten te maken? Heeft weten iets met geloven te maken? Het verstand, ons denken, heeft zijn grenzen, maar wat ligt er achter de grens van onze ratio?

Startdatum: woensdagmorgen 2 oktober 2013

Tijd: 9.30 – 11.30 uur

Plaats: Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen.

De cursus "Weten en geloven" wordt u ook aangeboden op dinsdagavond

15 oktober 20.00 – 22.00 uur.

DEUGDETHIEK.

Ethiek is kort gezegd "vragen stellen" over goed en kwaad. De cruciale vraag daarbij is: Wat is goed leven? In dit pogen zoeken we ondersteuning bij grote denkers als Aristoteles (400 vóór Chr.), Augustinus (400 na Chr.) Thomas van Aquino (1225-1274) en vele andere denkers. Deugden als vriendschap, vertrouwen, verdraagzaamheid, respect, vrijgevigheid willen we onder de loep nemen.

Dinsdagmorgen 15 oktober 9.30 – 11.30 uur.

Deugdethiek.

Woensdagavond 16 oktober 20.00 – 22.00 uur

Cursusleider Anton Klerkx

Voor aanmelding of informatie

Tel. 024-6415089 of A.J.Klerkx@xmsnet.nl

DAVID TEGENDRAADS

De Vlaming Geert Fierens brengt op maandagavond 21 oktober David uit het Oude Testament tot leven.

Plaats: Emmanuelkerk, Homberg 2537 in Wijchen

Datum: maandag 21 oktober 2013

Aanvang: 20.00 uur precies, einde rond 21.30 uur

Toegangsprijs: € 3, inclusief koffie/thee, voorafgaand aan de voorstelling vanaf 19.30 uur.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in het parochiecentrum, Oosterweg 4 in Wijchen van maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en op de avond zelf aan de kerk.

Organisatie: het Catechetisch Beraad van parochie De Twaalf Apostelen in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen

INLOOPCAFÉ



Op dinsdagmorgen 8 en 22 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

CURSUSSEN NAJAAR

NAJAARSPROGRAMMA CATECHETISCH BERAAD

TWEE AVONDEN OVER: ARMOEDE EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

De keuze van paus Franciscus kan ons inspireren tot een bezinning op armoede en de armen. Vanuit de wortels van het geloof ligt een opdracht om ons hierover te bezinnen en ook te handelen.

1^E BIJeenkomst op maandag 11 november: GENOEG IS GENOEG

Gastpreker Loek Bosch, franciscaan, zal de spirituele kant van armoede benadrukken. Ons leven is een op weg zijn en de onvrede ontdekken die wij met ons meedragen. Vanuit die onvrede het aandurven tijd te nemen om naar onszelf te kijken en vragen te durven stellen aan onze levensstijl. We kijken naar Franciscus van Assisi. Misschien zien we met hem dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid.

2^E BIJeenkomst op maandag 25 november: HET GELOOF UITGEDAAGD

Gastpreker Maria Martens, theoloog, Eerste Kamerlid voor het CDA, zal in aansluiting op de eerste avond de armoede meer van de buitenkant benaderen. Welk appel doet het geloof op de maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid?

Data: 11 en 25 november 2013

Tijd: 20.00 - 21.45 uur

Plaats: Parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

Het catechetisch beraad organiseert naast de activiteiten in de folder ook impulsdagen en bijeenkomsten voor groepen die hun deskundigheid willen uitbreiden en/of verdiepen, zoals lectorentraining en toerusting voor de werkgroep nabestaanden. Voor algemene bijeenkomsten raadplege men ook 'De Apostelbode'.

Contactpersoon: Koos Leemker, tel. 024-6415707 of email: jfleemker@kpnmail.nl



Pastoraal werker Annemarie tijdens de internationale hoogmis op zondagochtend in Lourdes. Internationale ambities?

IN GESPREK MET ...

Hans Helmonds, de opvolger van Ben Otten als penningmeester van onze parochie.

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?

"Volgende maand word ik 70 jaar. Ik ben getrouwd met Lida de Wilde en woon sinds 1975 in Alverna. We hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen. Ik heb de opleiding voor hogere politieambtenaren gevolgd en 27 jaar lang als leidinggevende bij de politie hier in de buurt gewerkt. Vanaf 1994 was ik security- en risicomanager bij de Radboud (universiteit en ziekenhuis). Mijn hobby's zijn reizen en klussen in en om het huis. Ik houd niet van stil zitten."



DOE JE AL LANG VRIJWILLIGERSWERK?

"Toen we hier kwamen wonen en onze kinderen naar school gingen ben ik begonnen bij de oudercommissie van de St.-Antoniuschool in Alverna. Daar ben ik vijf jaar voorzitter van geweest. Vervolgens was ik negen jaar bestuurslid van Stichting Katholiek Onderwijs Wijchen. Ik was vijf jaar secretaris van CDA Wijchen en heb zestien jaar in de gemeenteraad gezeten, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. Ik zit in de Seniorenraad van Wijchen en in het Platform Burgerparticipatie Wijchen. Ik doe voornamelijk bestuurlijk vrijwilligerswerk."

HEB JE OOK ERVARING ALS PENNINGMEESTER?

"De afgelopen zeven jaar was ik penningmeester van het CDA-bestuur afdeling Wijchen en ik ben nu ook penningmeester van de Seniorenraad Wijchen. Verder heb ik in de commissie financiën van de gemeenteraad gezeten, was ik woordvoerder bij de algemene beschouwingen en natuurlijk heb ik in mijn politietijd ook te maken gehad met het opstellen van begrotingen en financieel management. Ik hou wel van de hoofdlijnen."

HOE BEN JE BIJ HET PAROCHIEBESTUUR TERECHT GEKOMEN?

"Het parochiebestuur heeft me via Bea Schouten benaderd. Eerst heb ik een gesprek gehad met de vorige penningmeester Ben Otten en vice-voorzitter Wijnand Eling. En ik heb een bestuursvergadering meegemaakt om een beetje de sfeer te proeven. Toen heb ik 'ja' gezegd. Nu ben ik per 1 september benoemd voor vier jaren."

HOE GA JE DE FUNCTIE INVULLEN?

"Je hebt twee soorten penningmeesters, aan de ene kant degene die de centen beheert, het kasboek maakt en overboekingen doet en aan de andere kant heb je het beleid. Ik zal me als bestuurslid vooral met beleid bezig houden; de financiële administratie blijft de betalingen verrichten en de inkomsten boeken. Inmiddels heb ik met Jos Brouns van die afdeling al goed contact gehad. Ik ga wel met het programma Navision werken, om beter inzicht in het geheel te krijgen. Als penningmeester moet ik ook goed contact hebben met de kasbeheerders van de diverse geloofsgemeenschappen.

Actie Kerkbalans valt weliswaar onder de penningmeester maar voor de praktische organisatie is er een aparte werkgroep die in handen is van andere bestuursleden."

HET LIJKT ME NIET EENVOUDIG.

"Onze parochie is geen kleine organisatie en de veranderingen gaan de laatste jaren heel snel. We zitten eigenlijk nog in de opbouwfase, maar worden tegelijkertijd geconfronteerd met moeilijke kanten. Bepaalde inkomstenbronnen lopen terug, de kosten voor onderhoud van gebouwen lopen op, terwijl we al een structureel tekort hebben. De parochie is aan het vergrijzen en vrijwilligers kunnen ook niet meer alles blijven doen. Natuurlijk moet de parochie de tering naar de nering zetten. Kijken wat structureel en wat incidenteel is, of je de inkomsten kunt vergroten of de uitgaven verlagen. Ik zie het penningmeesterschap vooral als een uitdaging."

WAT BEDOEL JE DAAR PRECIES MEE?

"De komende jaren zijn cruciaal voor de parochie, afgelopen jaren zijn de eerste fundamentele dingen gewijzigd, nu moet de rest gebeuren, nu moeten de geloofsgemeenschappen verder integreren. Maar ik hoef het uiteraard niet alleen te doen, het hele bestuur staat voor die taak. Ik ga mijn best doen en ik hoop dat het allemaal voor mekaar komt en dat het goed met de parochie gaat."

Hans, bedankt voor dit gesprek, ik wens je veel succes, het zal je niet aan uitdagingen ontbreken!

Theo van der Weegen

KIANG CENTRAL IN GAMBIA



Vrouwen en mannen wieden onkruid in de groentetuin van Kiang Central in Gambia. De landbouwassistent loopt over het terrein om waar nodig advies te geven of vragen en problemen te bespreken. Wanneer het te heet wordt om op het land te werken zien we de vrouwen onder begeleiding van een vrouw die het vak kent, in de schaduw van een boom zeep maken of jam inmaken. In de loods horen we dat een groep vrouwen deze dag les krijgt en een kijkje om de hoek laat zien dat een aantal vrouwen geconcentreerd schrijven in hun schriftjes. De combinatie van onderwijs met voedsel en inkomen biedt deze mensen de kans hun leefomstandigheden te verbeteren!

DE HELPENDE HAND VAN STICHTING-OOG

In de regio Kiang Central, in het binnenland van Gambia, kunnen de mensen nauwelijks in hun eigen onderhoud voorzien. Stichting-OOG (Ontwikkeling en Onderwijs in Gambia) heeft daarom samen met haar Gambiaanse partnerorganisatie GHF (GamHold Foundation) de tuin helpen opzetten, onder andere door voor water te zorgen.

ALLEEN WATER? BEGELEIDING IS GROEI!

Een ding is duidelijk; door dit project is het leven van de mensen uit de zeven dorpen die in de tuin werkzaam zijn, verbeterd. Niet alleen de vrouwen maar het hele dorp profiteert mee van de groenten die zijn geoogst. Sommigen doen hun kinderen nu naar school! Er is voldoende water om ook in de droge tijd gewassen op het land te zetten. Maar er is meer kennis nodig om de kwaliteit van de groenten te verbeteren en de opbrengst te vergroten. Zorg dragen voor begeleiding is in feite de belangrijkste taak voor Stichting-OOG.

GAMBIAWEEKEND 26 & 27 OKTOBER

Om haar werk in Gambia te financieren probeert Stichting-OOG op vele manieren geld in te zamelen. Dit jaar ziet het programma van het Gambiaweekend er als volgt uit.

- Zaterdag 26 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur tweedehands Klaas- & Kerstmarkt in het Verenigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1 in Overasselt. Er zijn diverse workshops voor kinderen en volwassenen zoals het maken van herfststukjes, timmeren van vogelnestkastjes en het beschilderen te vinden over het project.
- Zondag 27 oktober om 11.00 uur de eucharistieviering in de Antonius Abtkerk, Hoogstraat 5 in

Overasselt. Pastor Aloys gaat voor in deze viering voor Gambia. Het Afrika Engakoor uit Nistelrode verzorgt in traditionele kleding muziek en zang uit meerdere delen van Afrika. Na afloop bent u welkom in het Verenigingsgebouw voor een kop koffie met cake. Ook dan is nog gelegenheid voor het krijgen van informatie over het werk van Stichting-OOG en is het winkeltje geopend.

De opbrengst van de activiteiten op zaterdag en een groot deel van de opbrengst van de collecte in de kerk op zondag is voor het project van Stichting-OOG in Kiang Central in Gambia. Meer informatie over dit project kunt u vinden op onze website www.stichting-oog.nl.

Madeleine Starmans

DE GERARDUSKALENDER

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit het redemptoristenklooster Wittem gedaan wordt.

Het schild van kalender 2014 is aan twee zijden te gebruiken; zie daarvoor de foto's.

De kalender is voor €6,50 te koop bij :

Mevr. M. Rouw-Manders, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, tel. 024-6414500

Dhr. H. van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, tel. 0487-531708.

Op www.kloosterwittem.nl/gerarduskalender kan de kalender ook in de vorm van een app besteld worden en kan men lezen hoe men een eigen schild zou kunnen ontwerpen.



WERELDMISSIEMAAND 2013

Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Gods Woord. In de kleine christelijke gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

TANZANIA

Het Oostafrikaanse land met zijn vele natuurschoon (Serengeti, Kilimanjaro, Ngorongoro) heeft ongeveer 43,6 miljoen inwoners. Ruim 40% van de Tanzanianen is jonger dan 14 jaar.

De situatie met betrekking tot de gezondheidszorg is niet rooskleurig. Meer dan 1,4 miljoen mensen leven met hiv/aids. Jaarlijks worden ongeveer 70.000 kinderen met het hiv-virus besmet. De grootste doodsoorzaak is echter malaria.

In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies. De eilanden (waaronder Zanzibar) en de kustregio's zijn overwegend islamitisch; in het binnenland overheerst het christelijke geloof.

Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De Katholieke Kerk heeft 34 bisdommen. De kern van het kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen.

KLEINE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAPPEN

In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen en te praten over hun zorgen. Als het nodig is, legt de groep een beetje geld bij elkaar, zodat een zieke de juiste behandeling krijgt of er voor een kind schoolspullen kunnen worden gekocht. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.

GODS FAMILIE

In de parochie Tandale in Dar Es Salaam bestaan 37 Kleine Christelijke Gemeenschappen. Dat zijn er veel, maar volgens pastoor Jean-Noël zijn ze nodig, "want het gaat erom een kleine familie te vormen, niet een te grote groep. Iedereen

moet zijn burens kennen, hun vreugdes en hun verdriet. In een grote gemeenschap is dat moeilijker. De Kerk is Gods familie. Deze familie van

God moet in kleine groepen geleefd worden."

SAMEN BIDDEN

Om zes uur 's ochtends komt in Maua in het noorden van Tanzania de Kleine Christelijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel - Delen.

Cyrill: "In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen - in ons geloof en in onze levensomstandigheden - dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden."

Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanza-

nia en geef aan de kerk-collecte op Missiezondag in het weekend van 19/20 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl



WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen



OKTOBER WIJNMAAND

Van oudsher staat oktober bekend als de wijnmaand. Omdat de seizoenen in landen als bijvoorbeeld Australië, Chili, Argentinië en Zuid-Afrika 'gespiegeld' zijn aan die van ons, loopt daar ook de oogst een half jaar voor. Hier lente is daar herfst. En oktober wijnmaand is daar april. Daarom liggen hun verse wijnen hier al vaak rond augustus in de schappen. En zo kunt u dus eigenlijk het hele jaar genieten van wijn op zijn allerlekkerst! Wij hebben een aantal mooie fairtrade wijnen voor u klaarliggen.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl / info@wereldwinkelwijchen.nl

ALLERZIELEN

Het valt ons zwaar, maar we hebben geen keuze: wij betreuren bij herhaling het verlies van dierbaren die overleden zijn. We doen dat niet moeiteloos en zijn er niet altijd even bedreven in, daarom kan het ons helpen als we diep gewortelde rituelen gebruiken om in de nood te voorzien. Bovendien kan het ons sterken om samen iets te doen waar we anders alleen mee zouden staan. Het is, al klinkt het tegensrijdig, een prachtig gezicht om op de avond van Allerzielen het zacht verlichte kerkhof te zien met overal die flakkerende lichtjes, die iets zichtbaar maken van wat in ons hart leeft: onze doden blijven bij ons aanwezig als lichtjes, zo nu en dan oplichtend, met de warmte van een vlam.

We citeren graag regels uit het Hooglied, zoals "sterk als de dood is de liefde", als we woorden zoeken voor onze gevoelens bij ons verlies. Al is de dood brutaal en niets ontziend – als een dief in de nacht – in ons leven binnengedrongen en zijn er diepe scheuren in onze ziel gekomen, we weten tegelijk dat de liefde die wij voordien kenden, ons niet afgenomen kan worden.



Ja, de liefde wordt anders, zoals in de prelatie voor de overledenen: "Ons leven wordt veranderd, niet weggenomen".

Misschien – ik probeer het voorzichtig – hebben we een nieuwe diepgang gekregen en zijn we het leven dieper gaan beleven en begrijpen door wat ons werd aangedaan door de dood.

Allerzielen bindt ons onderling als mensen die overeenkomstige ervaringen hebben, ook als rouwenden. Het is een grote troost als je met je gevoelens geen raad weet, dat je bij iemand binnen kunt vallen die heeft meegemaakt wat jij ervaart, je kan begrijpen en opvangen. Je kunt je dan intens verbonden voelen. Delen van verdriet is minstens zo helpend als het delen van brood. De avond van 2 november vieren en beleven we onze gemeenschap even goed als in de eucharistie.

Misschien is het ook een moment om je verbonden te weten met onze God zelf, die in Jezus ons lot gedeeld heeft en zoals elke mens door de dood heen is gegaan. Misschien is het een moment om je verbonden te weten met Maria, die onze gevoelens deelde toen zij haar dode zoon op haar schoot voelde. Aan kinderen wordt verteld dat doden 'een sterretje' zijn aan de hemel. Ook daar kunnen we binnenvallen met onze verlangens naar een troostend gebaar.

Ben Frie SJ

WIJCHEN WERELD WIJD



Van mei tot en met begin september heeft Wijchen Wereld Wijd (WWW) actie gevoerd voor een palmolie-project in Hwidiem in Ghana. Samen met de protestantse gemeente hebben wij (Jan van de Zanden, Rudy de Kruijff, Hennie Witsiers, Manon Linders en Bea Schouten) flesjes met olie verkocht bij de Antonius Abt Wijchen, de Paschalis Baylon in de Woezik, bij de St Jozef in Alverna, bij de H. Anna in Bergharen en tijdens Wijchen Present in het Mozaïek. Deze flesjes olie stonden symbool voor de olie die een groep erg arme vrouwen maakt van palm noten. Zij hebben een nieuwe pers nodig (een crusher) en die kost €1750,- .

Hoewel de actie goed liep (dank aan iedereen die flesjes gekocht heeft of geld heeft gedoneerd!) zijn wij er niet in geslaagd om alle flesjes te verkopen, er waren er nog ruim 200 over.

We kwamen dan ook nog een behoorlijk bedrag te kort, ongeveer €1000,-. Recent heeft echter de diaconie van de protestantse gemeente besloten om de restende flesjes van ons over te nemen, ons de ontbrekende €1000,00 te schenken en de flesjes olie aan de voedselbank te schenken. Fantastisch, wij zijn daar erg dankbaar voor. Goed nieuws dat we de palmolie vrouwen geld voor hun pers kunnen schenken. Er wordt nog een informatiefolder over het project gemaakt voor de flesjes die naar de voedselbank gaan.

Bea Schouten namens Wijchen Wereld Wijd



APOSTELVIERING 2013 – WIJ ZIJN APOSTEL EN LERAAR

Op 22 september werd in de kerk van de H. Antonius Abt in Wijchen voor de vierde keer de Apostelviering gehouden, een viering voor alle parochianen van De Twaalf Apostelen. Elk jaar eind september vieren wij gezamenlijk de oprichting van onze parochie (een samenvoeging van parochies de Hoeksteen, het Kruispunt en de Maaskant), die drie jaar geleden formeel startte met een feestelijke viering in september. Tijdens de jaarlijkse Apostelviering, die inmiddels een traditie is geworden, staan we erbij stil dat wij samen een kerkgemeenschap vormen die groter is dan onze eigen geloofsgemeenschap. We geven dat vorm door een sfeervolle viering waarin alle leden van het pastorale team voorgaan. Ook deze keer werd er gezongen door een groot koor samengesteld uit leden van koren uit verschillende geloofsgemeenschappen. Er waren die dag in de andere kerken geen vieringen om iedereen in de gelegenheid te stellen om te komen. Het thema van 2013 was 'Wij zijn apostel en leraar'. Tot op vandaag roepen de twaalf apostelen van 2000 jaar geleden ons op om apostel te zijn zoals zij. Als gelovigen in De Twaalf Apostelen



moeten wij leraar zijn als zij en Jezus' verhaal tot leven brengen in de wereld van vandaag. Kunnen we dat? Moeten we elkaar daarbij niet tot steun zijn? Vorig jaar heeft elke geloofsgemeenschap een eigen 'woord' geschonken als richtingwijzer voor de parochie. Symbolisch werd dit woord dit jaar teruggeschonken om onze eigen verantwoordelijkheid te tonen bij de vervulling van onze hoop.

Aan het einde van de viering werd weer de Apostelspeld uitgereikt door pastoor Martin Claes. Deze speld is een eerbetoon aan een vrijwilliger uit De Twaalf Apostelen die zich bijzonder heeft ingezet voor de parochie. Elke geloofsgemeenschap heeft vele van die vrijwilligers en heeft de mogelijkheid gehad één van hen voor te dragen. In 2011 kreeg Tonny Loeffen-Schoorlemmer uit Overasselt de speld, in 2012 Truus van Heumen uit Niftrik. Dit jaar werd de speld uitgereikt aan Gerard Broekhuijsen van de Emmanuel gemeenschap.

Na afloop van de viering was er tijd voor een gezellig samenzijn en koffie met krentenbrood.



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- De inzameling voor de voedselbank in augustus was een groot succes. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen.
- Op 13 oktober staan in de viering onze ouderen weer centraal. Na de viering wordt het programma in 't Achterom voortgezet. Dit is al een lange traditie en het blijkt elk jaar weer zeer de moeite waard te zijn. Annie Krispijn is een van de drijvende krachten hierbij.
- Op maandag 21 oktober komt Geert Fierens naar de Emmanuel met zijn voorstelling 'David tegendraads'. Elders leest u hier meer over. De organisatie berust bij het catechetisch beraad.

- Op zondag 3 november vieren we Allerzielen. We staan dan speciaal stil bij degenen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Het Emmanuelkoor zal de zang verzorgen.
- Hoewel niet ingegeven door de economische crisis zal er komende jaar geen nieuwe paaskaars te bewonderen zijn. Een oude paaskaars wordt hergebruikt. Pastor Ben Frie is de drijvende kracht hierachter. Hij weet van oude kaarsen weer mooie 'nieuwe' te maken.
- De ruiten in de buitendeur naar de kamer van Jo zijn al diverse keren het doelwit geweest van vandalisme. De ruiten zijn nu vervangen door platen die beter bestand zijn tegen het werk van de vandalen.

- Het aantal deelnemers bij de impulsdag was de laatste keer zo groot dat de volgende keer zal worden uitgeweken naar de Emmanuelkerk. Die volgende keer is in november; nadere mededelingen volgen nog.
- De Ontmoetingsviering is dit jaar op de zaterdagen 5 oktober, 1 november en 7 december, telkens om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert dit kalenderjaar op de dinsdagen 1 oktober en 10 december, telkens om 20.00 uur.

Tini Poos

ONTMOETING

In de vorige Apostelbode heb ik de wens uitgesproken dat Emmanuel steeds meer herberg kan en mag worden. Een ruimte voor zinzokers, parochianen die ook wel op een vernieuwende manier samen willen vieren. Ik heb toen niet vermeld dat er eigenlijk al een activiteit is die erg past bij deze opvatting. Dat is de Ontmoetings-

viering, elke eerste zaterdag van de maanden oktober t/m april en in de maand juni.

Ik vind het altijd weer een inspirerende bijeenkomst en hoop dat, na het lezen van het stukje van Ton van Rossum elders in deze bode, meer "apostelparochianen" eens komen kennismaken met deze vorm van samen vieren.

Marion Eling-Huls

OUDERENDAG 55+ IN 'T ACHTEROM ZONDAG 13 OKTOBER

We beginnen de viering om 9.30 uur in de Emmanuelkerk. Daarna zetten wij de viering voort in 't Achterom. Met een hapje, drankje, lunch en een muzikaal optreden. Bijdrage voor deze dag is € 3,50. U kunt zich opgeven bij: Annie Krispijn tel. 024 6415341 of bij Margriet Zweers tel. 024 6423239. Geef u tijdig op want vol is vol!

Tot ziens

Werkgroep Ouderen Achterlo



H. VICTOR - BATENBURG

ST.-VICTORFEEST 13 OKTOBER 2013

Zoals meerdere kerken in het land van Maas en Waal die afhankelijk waren van de kapittelkerk van St.-Victor te Xanten, werd al in de 15e eeuw ook de parochiekerk te Batenburg onder het patroonaat van St. Victor gesteld. De bijzondere verering van St.-Victor is pas aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstaan dankzij een initiatief van pastoor Van den Heuvel.

In 1953 werd vanuit Batenburg een eenmalige belevingsreis naar Xanten georganiseerd als teken van dank voor het behouden van het stadje tijdens de oorlog.

Volgens de legende was deze Victor een van de soldaten van het beroemde Thebaanse legioen dat onder leiding van Sint Mauritius een opstand in Gallië moest neerslaan. De soldaten waren afkomstig uit de Egyptische stad Thebe, en voor het merendeel christen. Aangekomen bij Agaunum, het huidige plaatsje Sankt-Moritz in Zwitserland, weigerden zij aan de Romeinse goden te offeren, want dat zou verraad betekenen aan hun eigen God. Dat kostte hun allen het leven.

Onder invloed van Germaanse guerrilla-activiteiten aan de Gallische grenzen, stuurde keizer Maximianus Hercules in het jaar 287 of daaromrent een legioen van Opper-Egypte naar de grenzen met Gallië. Onderweg werd halt gehouden bij het plaatsje Agaunum in de Zwitserse Alpen. Bij die gelegenheid zouden de gebruikelijke offers gebracht worden om de overwinning van de Romeinse beschermgoden af te smeken en om eer en

trouw aan de goddelijke keizer te bewijzen. Maar omdat het legioen uit christensoldaten bestond, weigerden deze deel te nemen aan de openbare heidense offers. Geen enkele poging om ze tot andere gedachten te brengen had resultaat. Zodat ze uiteindelijk allemaal werden gedood vanwege ontrouw aan de Romeinse Staat; dienstweigering. Tot hen behoorde ook de Heilige Victor

In Batenburg wordt deze Heilige Victor herdacht op de zondag op 10 oktober of op de zondag na de 10e oktober. Dit jaar vieren wij het St.-Victorfeest op zondag 13 oktober 2013 tijdens de zondagse Eucharistieviering. Tegelijkertijd vindt de jaarlijkse kermis plaats. Reden genoeg om op deze dag feest te vieren. En dat wordt dan ook gedaan.

Op deze zondag wordt ook de jaarlijkse St.-Victorcollecte gehouden ten bate van de extra kosten die er komen in de winter en met name denken we dan aan de stookkosten. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Uiteraard wensen wij ook alle Batenburgers fijne kermidagen toe met veel plezier en genot.

De contactraad

ROZENKRANSGEBED

In de maand oktober wordt op dinsdagavond om 19.00 uur in de kerk weer de rozenkrans geboden.

Daarbij bidden wij de litanie van Maria en zingen we twee Marialiederen. Zoals altijd is iedereen daarbij van harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers



BEDANKJE NAMENS CARITAS

Het bestuur van Caritas Bergharen wil de heer Jan van der Aa hartelijk bedanken voor zijn inzet als bestuurslid van Caritas.

Zijn bestuurlijke kwaliteiten uit zijn werkzame leven kwamen goed van pas in allerlei situaties en vraagstukken die het bestuur tijdens zijn zitting heeft behandeld.

Ruim 20 jaar heeft Jan zich ingezet als secretaris en penningmeester in het bestuur.

Met goedkeuring van het bisdom werd zijn zitting in dat bestuur steeds verlengd.

Jan heeft nu besloten die functie over te dragen aan anderen, maar we zullen hem, waar nodig, nog wel eens om advies vragen.

Namens Caritas heeft Jan een bedankje ontvangen.

Bestuur Caritas Bergharen



INSPIRERENDE BEDEVAART ONTROEREND DOOR EENVOUD

Zondagochtend 18 augustus 2013. Een zacht neervallende regen zorgt ervoor dat de aardbodem wordt besprenkeld met groeizaam water. Met de tegenwoordige moderne hulpmiddelen als buienradar worden vooruitzichten gemaakt over de weersgesteldheid. Om 12.00 uur lijken er goede voortekenen die een viering op de Kapelberg mogelijk maken. Tegen half een vertrekt een platte kar met de nodige attributen vanaf de kerk, een plaatselijke cateraar wordt gevraagd



wat extra stoelen te brengen en het originele beeld belandt in de auto bij de voorzitter van de stichting. Op naar de Kapelberg. Vele

handen maken licht werk en tegen half twee staat bijna alles klaar. Het is nu nog wachten op de bloemen die door een bloemist uit de regio jaarlijks worden geschonken, en de nieuwe geluidsinstallatie moet nog worden geplaatst.

Vanaf drie uur beginnen de eerste pelgrims, want zo noem je de deelnemers aan een bedevaart

toch, de berg op te lopen. Zoeken naar een goede plek; niet teveel vooraan want dan kun je niet goed zien wat er allemaal voor je zit. Liever ook niet in de volle zon maar wat opzij langs de bomen in de schaduw van het struikgewas dat het eenvoudige terrein voor de kapel rijkelijk omzoomt. Van minuut tot minuut komen er meer mensen de heuvel oplopen. Alleen, samen met anderen, in een arm, met rollator of in een rolstoel. De opgang langs de molen zorgt ervoor dat het een heel karwei wordt om boven te komen. Je verdient er zeker een of meer aflaten mee voor je aan de top bent, dicht bij haar, de Bergharense Moeder van Smarten, Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods.

De pastores die in de eucharistie mee voorgaan hebben voor een toepasselijk thema gekozen: "leven in eenvoud". Toepasselijk omdat hier vorig jaar uitbundig werd gevierd dat 700 jaar geleden cisterciënzers van de abdij Altencamp er een stuk grond kochten en daarmee de basis hebben gelegd voor deze Kapelberg. Nu is de rust er weergekeerd en is het weer de eenvoudige bidplaats van Maas en Waal. Toepasselijk ook omdat er sinds maart van dit jaar een nieuwe paus is aangetreden, Franciscus, die eenvoud preekt en mensen aanspoort oog te hebben voor de armen en minder bedeelden in de wereld. En toepasselijk ook omdat steeds meer mensen door de economische crisis worden genoopt een eenvoudiger leven te leiden dan men gewoon was.

De plechtige viering begint even na vieren en het gemengd koor en het mannenkoor uit Doornenburg zingen mooi. Hier en daar worden zij ondersteund en begeleid door het blaasorkest van Muziekvereniging Sint-Anna. De bedevaartgangers willen graag meezingen. Het Salve Regina vooral klinkt velen bekend in de oren. Dan is het de preek van pater Blommerde die volle aandacht krijgt en op de site www.maria-kapelbergharen.nl is terug te vinden.

De weersomstandigheden zijn uiteindelijk ideaal. De mensen enthousiast en geroerd. Velen kijken alweer uit naar het volgende jaar.

Sjaak Arntz

GEDOOPT

1 september
Babet Fleuren

8 september op de Kapelberg
Jessy van Ooijen (Winssen)



Vieringschema
05 okt. t/m 20 okt.

05 oktober / 06 oktober
• 27e zondag door het jaar
• Wereldmissiedag Kinderen

12 oktober / 13 oktober
• 28e zondag door het jaar

19 oktober / 20 oktober
• 29e zondag door het jaar
• Wereldmissiedag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Hab. 1: 2-3, 2: 2-4 ✧ Tweede lezing: 2. Tim. 1: 6-8,13-14 ✧ Evangelie: Lc 17: 5-10	lezingen ✧ Eerste lezing: 2 Kon. 5: 14-17 ✧ Tweede lezing: 2. Tim. 2: 8-13 ✧ Evangelie: Lc 17: 11-19	lezingen ✧ Eerste lezing: Ex. 17: 8-13 ✧ Tweede lezing: 2. Tim. 3: 14 - 4: 2 ✧ Evangelie: Lc. 18: 1-8
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Alverna Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Jaarlijkse Ouderendag</i> Emmanuelkoor Ben Frie/Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering met Kindernevendienst 2Gether Herman Mulder	zondag 09.30 Feestelijke viering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering met Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Jos van Minderhout	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	zondag 09.30 <i>Gezins</i> viering Kinderkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Herman Mulder	zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 <i>Gezins</i> viering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering New Challenge/Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Voice Annemarie Gooiker/ Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
	Het Kompas St. Jozef	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema
26 okt. t/m 03 nov.

26 oktober / 27 oktober
• 30e zondag door het jaar

01 november
• Allerheiligen

02 november / 03 november
• 31e zondag door het jaar
• Allerzielen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Sir. 35: 12-14, 16-18 ✧ Tweede lezing: 2 Tim. 4: 6-8, 16-18 ✧ Evangelie: Lc. 18: 9-14 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Apok 7: 2-4, 9-14 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 3: 1-3 ✧ Evangelie: Mt. 5: 1-12a 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Wijsh. 11: 23 - 12: 2 ✧ Tweede lezing: 2 Tess. 1: 11 - 2: 2 ✧ Evangelie: Lc 19: 1-10
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>vrijdag 19.00 Allerheiligenviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie <i>*Allerzielen zie bijzondere vieringen</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>		<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering met feestelijke opening kerk 2Gether Bas van Dijk/Martin Claes</p>		<p>zondag 09.30 Allerzielenviering met Kindernevendienst Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>		<p>zondag 11.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Mazing Joy Werkgroep Avondwake</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gambiadag Afrika-Engakoor Aloys van Velthoven</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven/ Werkgroep Avondwake</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>		<p>zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Jack Leo/Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlijckoor Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Neo Nata Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Herman Mulder</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 10.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 17.30 Allerzielenviering Cees Janssen</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 19.00 Allerzielenviering Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Allerzielenviering

zaterdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Soli Deo Gloria (Gemengd). Ben Frie/Martin Claes.
----------------------	-----------	---

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 05 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 09 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

Oecumenische Open Leurviering

zondag 27 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "Muziek".
-------------------	-----------	--

Overige vieringen

dinsdag 01 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 04 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 04 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 08 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 11 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
maandag 14 oktober	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 18 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 25 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 28 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 28 oktober	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 01 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
dinsdag 05 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 08 november	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 08 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

ALLERZIELENVIERING 3 NOVEMBER 2013

In de Allerzielenviering van 3 november a.s. om 11.00 uur zullen we in gedachten en in woord en in handeling dicht bij de overledenen van het afgelopen jaar zijn. Misschien betreft het uw zuster, uw broer, uw moeder, uw vader, uw oom, tante, oma, opa, - of misschien een buur of vriend of iemand die u goed heeft gekend.

Of is het zelfs uw eigen geliefde, wederhelft. Uw maatje. Waarmee u lief en leed heeft gedeeld. Die weg werd gerukt met een steek van pijn, als een rib uit het lichaam.

Wij zijn op die dag bij elkaar omdat die bijzondere mens ons tijdens zijn leven heeft geraakt. Wij willen de herinnering aan die mens koesteren, vasthouden, herinneren, vieren. We willen nog even dichtbij komen, hoewel we weten dat dat misschien ook wel pijn zal doen.

Het overlijden is misschien gekomen als een dief in de nacht. Onverwacht en sluipend langzaam. Of juist als een bliksemschicht, schokkend, plotseling, te snel. Of misschien kwam het overlijden juist als een verlossing uit een lijdensweg?

Het feit dat we samen in onze kerk om die ander

aanwezig zullen zijn, betekent dat we gedurende diens leven dicht bij die andere mens waren, dat we bij die mens ruimte hebben ervaren, dat we ons veilig en open hebben gevoeld. Dat die ander ook open heeft gestaan voor ons. Daarom staan we even stil bij die mens, om in gedachten weer dichtbij te zijn.

Het zal opnieuw een confrontatie zijn met de harde werkelijkheid van de dood. Tegelijkertijd kan het samenzijn met anderen - met name het samenzijn van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt - ook een troost zijn. Tevens willen wij in onze geloofsgemeenschap de namen van onze dierbare overledenen levend houden. Als symbool daarvan willen wij een van de familieleden verzoeken naar voren te komen om bij het noemen van de namen van hen die gestorven zijn, een kaars te ontsteken aan de Paaskaars. De Paaskaars is het symbool van de verrezen Christus. Het kan zijn dat we tijdens de viering een of meerdere lezingen, gedichten of liederen uit de avondwaken van afgelopen jaar terug zullen laten komen. Tevens zullen na afloop van de viering de graven gezegend worden

Avondwakegroep Balgoij



DE POORT VAN DE BEGRAAFPLAATS

Al heel lang kon de poort van de begraafplaats niet goed meer worden gesloten. Onlangs is er een nieuwe veer in de klink aangebracht en nu sluit de poort weer naar behoren. Onze dank gaat uit naar Rein Massaar en Jo Kuppen die hiervoor hebben gezorgd.

PAALTJES TUSSEN KERK EN PARKEERPLAATS

Zoals eerder aangekondigd zou worden gekeken of het mogelijk is om paaltjes tussen de struiken voor de kerk te plaatsen zodat er geen auto's meer op de nieuw aangebrachte split kunnen worden geparkeerd. Van de gemeente Heumen hebben wij twee uitneembare paaltjes gekregen. Deze staan inmiddels op hun plek.

Contactraad H. Antonius Abt te Overasselt



DAGJE UIT ST. CECILIAKOOR

Op zondag 25 augustus maakte het St.-Ceciliakoor uit Overasselt een uitstapje naar de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Bij binnenkomst in de basiliek waanden we ons even in Rome. Maar doordat mensen om ons heen Nederlands met een Brabants accent spraken, wisten we opeens weer dat we ons in een replica van de St.-Pieter bevonden. De voorkant van de basiliek heeft de St.-Jan van Lateranen als model, de binnenzijde is een verkleinde uitvoering van de St.-Pieter. In 1912 kreeg de kerk de rang van Basilica minor. De tweede kerk in Nederland die deze eretitel ontving. Leuk detail: op 13 maart 2013 steeg er om 19.09 u. vanaf het dak van de basiliek witte rook omhoog in navolging van de St.-Pieter te Rome, ten teken dat er een nieuwe Paus was gekozen.

Op de vraag van pastor Aloys aan de gids wat de betekenis is van het symbool, een rood-witte paraplu, gerelateerd aan het predicaat basiliek (zie cirkel op bijgaande foto), moest de rondleider het antwoord schuldig blijven. Wij zijn op zoek naar dit antwoord, dus diegene die denkt deze vraag te kunnen beantwoorden verzoeken wij contact op te nemen met pastor Aloys (tel. 024 6221276).

JAC EN AN VIJFTIG JAAR GETROUWD

Op 17 augustus 2013 vierden onze kosters Jac en An Theunissen dat zij vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Pastor Aloys van Velthoven ging samen met diaken Hennie Witsiers voor in de jubileumviering en het gemengd koor St.-Cecilia liet zich onder leiding van Guus Kuijs van zijn beste kant horen. Er werden lezingen en gebeden gelezen door de kinderen en kleinkinderen van Jac en An en natuurlijk werd het kostersechtpaar door Aloys toegesproken. Aan het eind van de viering bood de voorzitter van de contactraad, Jolanda Massaar, aan Jac en An een cadeau namens de geloofsgemeenschap aan: een mooie ingelijste foto van de kerk van de H. Antonius Abt, die in dank door hen werd aangenomen en bewonderd. Tenslotte werd met het lied 'Glorie, glorie halleluja' de viering afgesloten.

Contactraad H. Antonius Abt te Overasselt



In deze schitterende basiliek mochten wij met ons 4-stemmig koor o.l.v. dirigent Guus Kuys en organist Cappy Wintjes de eucharistie opluisteren, met als voorgangers pastores Maickel Prasing en Aloys van Velthoven. Een bijzondere ervaring voor ons en de meegereisde partners, samen met ca. 400 andere kerkgangers. De dienst in de kerk was trouwens de laatste in de zelfstandige parochie, ook in dit stukje Brabant wordt namelijk gefuseerd.

Onze speciale dank gaat uit naar de organisatoren van dit uitstapje, Marijke Schel-Derksen en Rinie

Renkens-Gerrits. Een welverdiende dikke pluim voor jullie van ons allen. Aan werkelijk alles hadden ze gedacht en met uiterste zorgvuldigheid voorbereid: de busreis, het kopje koffie/thee voorafgaande aan de dienst, de misintentie voor de overleden leden van ons koor, de lunch (broodjes zelf gesmeerd) de rondleiding door de basiliek, het bezoek aan het Arboretum (met zeer speciale eeuwenoude bomen met bijzondere vruchten) waar een weldadige rust je overviel, het gezellige terrasje en als uitsmijter het heerlijke en supergezellige diner in bistro De Eeterij in Den Bosch, ingericht als een religieus museumpje, waar als complete verrassing ons koorlid Wil als een vorstin ten tonele

verscheen (lof voor Lisan en Jan Willem!) om met ons mee te eten.

Een dag waarop de saamhorigheid van ons koor maar weer eens werd bewezen en die zonder ook maar een valse noot is verlopen.

Voor wie meer over deze kerk te weten wil komen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_de_H.H._Agatha_en_Barbara

GEDOOPT
7 september 2013
Tijn Jansen



H. GEORGIUS - HEUMEN

DOOPKAPEL

De doopvieringen werden tot op heden gehouden voor in de kerk en alleen voor het dopen ging men naar de doopkapel. Om de doopvieringen een intiemere sfeer te geven, gaat de hele doopplechtigheid plaats vinden in de doopkapel. Afgelopen zomer is de kapel aangepast. Aan de zijkanten zijn banken geplaatst die wij via de contactraad van Overasselt hebben gekregen. Deze banken zijn afkomstig uit de Dominicuskerk uit Nijmegen. Er is verwarming gekomen en er zijn gordijnen opgehangen, zodat het er in de winter ook behaaglijk zal zijn.

contactraad

BETERSCHAP GEWENST

Op zondag 25 augustus heeft Edwin van Duijnhoven, secretaris van de contactraad in Heumen een ernstig ongeluk gehad in Groesbeek. Tijdens het uitoefenen van zijn zo geliefde wielrennersport is hij bij het uitwijken voor een auto ten val gekomen. Edwin is nu aan het revalideren. Wij wensen hem heel veel beterschap en sterkte met de revalidatie.



DOOP
20 oktober 2013
Filou Pol



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

NIEUW LID CONTACTRAAD

De contactraad van Nederasselt is uitgebreid met een mannelijk lid in de persoon van Corné Schaap. Hij woont al 21 jaar in Nederasselt, is getrouwd en heeft drie kinderen. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij een tweewielerspecialzaak in Horssen.

Corné is al 20 jaar lid van de avondwakegroep en als zodanig betrokken bij de kerk.

Zijn taken binnen de contactraad zullen o.a. zijn het regelmatig schrijven van een stukje in de apostelbode en zijn eigen ideeën inbrengen tijdens de vergaderingen van de contactraad.

Met deze aanvulling is de contactraad van Nederasselt weer volledig met vijf personen.



*Van links naar rechts:
Zittend: Liza matijssen, Hannie de Groot, Anja v.Thiel
Staand: Jan Langenhuijsen, Corné Schaap.*



H. DAMIANUS - NIFTRIK

DANK AAN ONZE VRIJWILLIGERS

In onze geloofsgemeenschap is ook een grote groep vrijwilligers, die meewerkt aan de instandhouding van de geloofsgemeenschap en het gebouw van de H. Damianus. De contactraad is van mening dat het goed is om deze zo belangrijke mensen af en toe een schouderklopje te geven en hen te bedanken voor hun inzet, tijd en steun aan de geloofsgemeenschap. Om de twee jaar houden wij dan ook een moment om onze dankbaarheid te tonen aan deze mensen door hun een drankje en hapje aan te bieden. Deze keer willen we dit doen op zondag 27 oktober 2013. We beginnen deze viering met een eucharistieviering om half elf, waarin pastor Jos van Minderhout voorgaat. Daarna gaan we

gezamenlijk naar het verenigingsgebouw "De Waayershof", waar we nog een gezellig samenzijn zullen hebben.

Iedereen die deel uitmaakt van de diverse werkgroepen en het koor zal nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U kunt alvast deze datum noteren in uw agenda en deze datum vrijhouden, zodat we er met velen een gezellige tijd van kunnen maken.

De contactraad en diaken Hennie Witsiers

GEDOOPT

22 september 2013
Annemijn de Bruijn



H. JOZEFKERK - ALVERNA

DOPEN

12 sept.
Emma Wijtmans

22 sept.
Melle Kersten
Teun van de Put



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- De fietsenstalling op het kerkplein tijdens de kermis was netjes geregeld.
- Er zijn verschillende aanvragen binnengekomen om een concert te geven in de centrale kerk, maar of we die kunnen honoreren is nog maar de vraag. Dit vraagt nogal wat menskracht vanuit de contactraad en die ligt niet voor het oprapen.
- Er is een vrijwilligersactiviteit voor jeugd en jongeren geweest in augustus. Die was zeer geslaagd en smaakt naar meer. Er wordt over nagedacht.
- De vitaliteit van onze geloofsgemeenschap kwam ter sprake. Het definitieve stuk is bijna klaar en dan kunnen we de balans opmaken.
- Het korenrooster voor het nieuwe werkjaar is in concept ingevuld en er is alvast vooruitgekeken naar Kerstmis.
- De vrijwilligersadministratie is bijgewerkt voor zover de contactpersonen hun gegevens hebben doorgegeven.
- We zoeken naar een mogelijkheid om het con-

tact met de werkgroepen te intensiveren. Het zijn er nogal wat, dus dat vraagt enig denkwerk.

- We zijn weer aan een nieuw werkjaar begonnen en voorlopig kunnen we vooruit.

Annie Kloosterman

GEDOOPT

25 augustus
Emmely de Haardt
Fabio Demers
Yana Lintsen

1 september
Djenna Peeters
Daney van Rossum

8 september
Quinty Richters
Carena van Heijst

HUWELIJK

23 augustus
Rudi van Haaren & Sibilla van der Vaart





VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2013

Elke eerste vrijdag van de maand is er in de H. Paschalis geloofsgemeenschap, in de Woezik, een viering voor de ouderen, waarbij ze eerst eucharistie vieren en daarna gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie.

Maar door de verbouwing van de Paschaliskerk en het mooie weer, werd deze viering niet binnen in de kerk gevierd, maar buiten op het pleintje voor het Mariabeeld.

Na het klaarzetten van altaar, credens, microfoon en natuurlijk de stoelen en de kopjes voor de koffie, konden de mensen plaatsnemen.

Om 9.30 uur begon de eucharistievering, voorgegaan door pastor Bas van Dijk.

Het samenzijn was bijzonder, zo bij het mooie Mariabeeld en natuurlijk het mooie weer.

Na de viering was het een gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie.

Mensen die even op het kerkhof waren geweest vonden het er zo gezellig uitzien, dat ze ook nog een kopje koffie meedronken.

De werkgroep eerste vrijdag



NIEUWE ALTAAR EN AMBO IN GEBRUIK GENOMEN



Op 8 september jongstleden werd in de Paschalis Baylonkerk in de Woezik het nieuwe altaar en de nieuwe lezenaar in gebruik genomen tijdens een mooie en plechtige mis.

De vernieuwing was al langer gepland, maar is na enige weken hard werken in de maand augustus en het begin van de maand september gerealiseerd. We hebben nog nieuwe stoelen besteld die beter passen bij het interieur van een priesterkoor in de kerk. Als alles goed gaat, zullen die in oktober geleverd worden. Het priesterkoor is dan echt compleet en we hopen dat op 27 oktober als Woezikse geloofsgemeenschap nog eens echt te kunnen vieren.

Bas van Dijk

RESULTATEN EN UITLEG OVER SAM'S KLEDINGACTIE

In onze parochie De Twaalf Apostelen staan op twee plaatsen kledingcontainers van SAM'S Kledingactie voor Mensen in Nood. Ze staan op Alverna en in de Woezik bij de Paschaliskerk. In het afgelopen jaar 2012 is met zijn allen daar respectievelijk 10.225kg en 12.790kg verzameld. Hiermee is onze overbodig geraakte kleding-textiel op een verantwoorde wijze terechtgekomen. Op dit moment wordt getracht zoveel mogelijk opbrengsten te genereren voor evacuatiecentra in India. Van harte aanbevolen in deze tijden

waarin wijs omspringen met alle bronnen geen kwaad kan! Voor meer informatie over dit project en Sam's Kledingactie, kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen met 073-6871060.



H. JUDOCUS - HERNEN

Op de Dreef is een oud pand rijp voor de sloop. "De bewaarschool" ging daar in 1937 ten doop. Juffrouw Ponjé zogenaamd trok zich het lot van de kleintjes aan

Zij heeft aan de parochie veel goeds gedaan.
Mensen in nood gaf zij weer hoop.

Toon van Duifhuizen

VRIJWILLIGERSFEEST EN PASTOR JOS 80 JAAR

Op 31 augustus vierden we het jaarlijks vrijwilligersfeest. En we feliciteerden pastor Jos met zijn 80^{ste} verjaardag.

Wat een leuke avond hebben we met elkaar gehad! Eerst vierden we in de kerk, waarbij we als centraal thema hadden: 'Samen werken aan heil en vrede.' Symbool voor dit thema stond het Tauteken (het Franciscuskruis). Dit was uitgezaagd uit een stuk hout door Grad de Kleijn (dank je!) en versierd met een heleboel oude sleutels. Deze sleutels hebben Jos van Minderhout en ik vorig jaar gevonden in de pastorie, toen we daar spullen aan het uitzoeken waren, omdat alles opgeruimd moest worden vanwege de verhuur. We konden ze niet weggooiden, want deze sleutels zijn door vele handen gegaan. Ze staan symbool voor alle vrijwilligers en laten zien hoeveel bedrijvigheid er nodig is om de gemeenschap draaiende te houden. Sleutels die leiden tot samen kerk zijn, ieder op zijn of haar eigen plek in het geheel. Sleutels die leiden tot wel leven met elkaar, tot heil en vrede, want dat is toch de goede boodschap, die we willen uitdragen? Het Tauteken hebben we aan het eind van de dienst in de kerk opgehangen. Eronder hangt de sleutel van De Twaalf Apostelen, die ons herinnert aan de samenwerking binnen de grote parochie.



Aan het eind van de viering wachtte pastor Jos nog een verrassing. Er werd het 'lang zal hij leven' voor hem gezongen en hij kreeg een boek over Paus Franciscus. Jos is op 1 augustus weliswaar 80 jaar geworden, maar vitaliteit heeft niet altijd alleen met leeftijd te maken, maar ook met inzet tonen en uitstraling hebben. En die heeft Jos nog volop. En we hopen, dat we nog lang van zijn inzet gebruik mogen maken.



ONDERHOUD AAN DE H. JUDOCUSKERK



Tijdens de inspectie door de Monumentenwacht van de verdiepingsvloeren in de kerktoren werd er verspreid voorkomend aan balken ter plaatse van de muuroplegging houtaantasting geconstateerd.

Conserverings- en restauratiewerkzaamheden bleken noodzakelijk. De werkzaamheden in de toren worden uitgevoerd door het houtconserveringsbedrijf Van Lierop.

Door enkele vrijwilligers werden gewelven en vloeren schoongemaakt.

Ook werd er actieve houtaantasting geconstateerd in het interieur van de kerk. De houtinsectenbestrijding is eveneens uitgevoerd door Van Lierop. Door een viertal vrijwilligers werden voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd. De kerk is na de behandeling enige dagen geventileerd, zodat de weekenddienst gewoon door kon gaan.

Het regelwerk onder de houten vloer van het rechter middenschip bleek zo ernstig aangetast dat vervanging de beste optie was. Deze klus werd voortvarend aangepakt met een tiental vrijwilligers. De vloerplanken en regels hiervoor zijn geleverd door Theunissen Tuinhuisjes.

Voor dit stukje vakwerk zijn diverse complimenten gemaakt door kerkbezoekers!

Daarna heeft de poetsgroep de vloeren en het interieur van de kerk grondig onderhanden genomen.

Tot slot zijn de buitendeuren aan de buitenzijde aan een nieuwe verflaag toe. Het schilderwerk wordt uitgevoerd door schilderbedrijf J.W. van Lubeek.

Namens de contactraad dank ik alle vrijwilligers, die zich weer enthousiast hebben aangeboden om deze klussen te klaren.

Piet Hendriks

Vervolgens hebben we feest gevierd in café de Toekomst. Marijke Reijnen en Anita van Bronckhorst hadden een erg leuke quiz in elkaar gezet met algemene vragen aangaande dorp en kerk, muziekvragen en fotovragen. Groep "de duiveltjes" hadden gewonnen (als dat maar geen teken is, zo werd er gegraapt). Martine van der Steenhoven en Thea Wouters kregen een bedankkaars, omdat zij als vrijwilliger gestopt zijn. Met een hapje en een drankje was het een heel gezellige feestavond.

En we gaan er weer een jaar tegenaan met z'n allen!

Pastoraal werker Annemarie Gooiker

OUDERENBIJENKOMST

Dinsdag 1 oktober zien we elkaar weer voor onze maandelijkse ouderenbijeenkomst. Omdat Café De Toekomst vanaf 1 oktober gesloten is, houden we onze bijeenkomst in De Mijlpaal. Ook de viering houden we daar! Daarna gewoon weer een uurtje uitwisselen en bijpraten. Annemarie Gooiker is de voorganger. Van harte welkom, ook aan nieuwe gezichten!

ONZE MISSIONAIRE TAAK EN ONZE VRIJWILLIGSTER

Vanouds weten we dat de parochie, elke geloofsgemeenschap, een missionaire taak heeft.

Zeg maar, om vanuit ons geloof verder te kijken dan onze eigen bedoening. We deden dat vroeger met missiecomités, breigroepen en jaarlijkse missiefeesten en speciale collectes. We verzamelden melkflesdoppen en zilverpapier, er waren tombola's en missietentoonstellingen. Missionarissen kwamen preken en vertelden spannende en dramatische verhalen. Daarna gingen zij met een welgevulde collectezak terug naar hun missiepost.

Vanaf de jaren 70 zijn dat de werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede, de MOV groepen, gekomen. Zij vragen aandacht voor de grote missionaire bezigheden van de Miva, de Memisa, de Vastenactie, de Pinksterweek voor de missionarissen, Solidaridad en natuurlijk voor de Wereldmissiemaand oktober. In onze parochie De Twaalf Apostelen wordt die aandacht voor de christelijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld, voor de noden van mensen ver van ons bed, verzorgd door een gezamenlijke werkgroep MOV onder leiding van Hennie Witsiers. Vanuit onze Hernense geloofsgemeenschap is Annie van Uden-van Nuland lid van die gezamenlijke werkgroep. Samen met Peter van de Loop uit Bergharen zorgt zij voor de plaatselijke invulling van de missionaire activiteiten. Kijk, zo krijgt onze geloofsgemeenschap in al haar taken vorm.

MISINTENTIES VOOR DE MAAND OKTOBER

Zaterdag 5 oktober: Teun en Jeanny Kremers-Lamers, overleden familie van Heumen-van de Wielen
Zondag 13 oktober: Jo Derks-Van Casteren, overleden familie Perquin-Steeg, Leo van Lubeek (namens familie Janssen), Piet en Lien Hendriks-Huberts, uit dankbaarheid

Zaterdag 19 oktober: Mevrouw Guelen-Van Riet, Wim en Gon Hebing



WIJ GEDENKEN

Op 8 augustus 2013 is **Paul Janssen Bouwmeester** op 87-jarige leeftijd overleden. Hij is geboren en opgegroeid in een boerengezin en de boerderij is altijd zijn lust en leven geweest. In 1953 leerde hij zijn vrouw Mientje de Schouwer kennen en twee jaar later trouwden ze. Zij kregen samen vijf kinderen. Hij genoot van zijn negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Na het overlijden van zijn vrouw in 2004 verloor hij zijn levensvreugde. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van hem genomen .

Sjaak Tilmans overleed op 80-jarige leeftijd op 11 augustus. Zijn hele leven stond in het teken van beweging en vitaliteit. Samen met zijn vrouw Fee reisde hij graag en veel: hij voelde zich op allerlei plekken op de wereld thuis en ging gemakkelijk met verschillende soorten mensen om. Lange tijd werkte hij als sportmasseur. Sport was dan ook zijn passie. Zijn overlijden is dan ook tamelijk plotseling gekomen. We hebben hem uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen op 16 augustus en hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Stien Wientjes-Jansen, weduwe van Piet Wientjes, is 14 augustus 2013 overleden. Zij is 90 jaar geworden. We herinneren haar als een kleine vrouw met een groot hart, ruimdenkend en aandacht voor iedereen. Veel kon ze hebben van haar klein- en achterkleinkinderen en de zorg voor haar kinderen kon ze moeilijk loslaten. Ze stond klaar voor iedereen. In de kerk van Overasselt was de uitvaart en hebben we afscheid van haar genomen.

Annie van den Heuvel-Hendriks is op 22 augustus overleden. Altijd stond ze klaar voor haar man Wiel en de twee dochters, de schoonzons en drie

Zondag 27 oktober: Jan en Bert de Kleijn, Riet van Duifhuizen-Rutten, Wim en Gon Hebing, Aggie van Heumen-van de Wielen.

Opgave misintenties maand november opgeven voor maandag 7 oktober bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, of telefonisch 0487-560540

kleindochters. Met z'n allen uit eten of bij iemand thuis eten was voor haar feest. En altijd die vraag: "Wanneer kom je weer?" Annie was ook attent naar anderen toe, toonde belangstelling en ze was erg trouw. De tweede keer terug uit het ziekenhuis gaf ze aan het huis niet meer uit te willen. De liefde van velen heeft haar omringd. In haar geboortehuis aan de Smelenberg, de Valendries, is Annie op 75-jarige leeftijd overleden. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden in de Antonius Abtkerk waarna zij naar het crematorium begeleid is.

Op 25 augustus 2013 overleed **Trees Laurant-Rutten** in de leeftijd van 86 jaar. Ongeveer 56 jaren was zij getrouwd met Frans Laurant. Voor Trees gold als het ware: zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. In haar vertrouwde omgeving was zij op haar best, daar kon zij op haar manier een zorgzame echtgenote, moeder en later ook oma zijn. Op donderdag 29 augustus 2013 was haar uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen en daarna is zij te ruste gelegd op de begraafplaats bij de kerk.



In Akersloot is op 28 december 1945 geboren **Jeanne Nanning-Oud**. Zij overleed na een kortstondige ziekte op 29 augustus 2013 te Escharen. In de periode van 1966 tot 2002 heeft zij met haar man Ton in Wijchen gewoond. Uit hun liefde werden drie dochters geboren. Zij was een familie mens en dol op haar zeven kleinkinderen. Ze was

een vrouw met een goed onderbouwde eigen mening en gaf allen graag haar raad. In de H. Antonius Abtkerk vond op 4 september 2013 de afscheidsviering plaats, waarna de crematie in Beuningen werd gehouden.

Mien Saedt is op 2 september 2013 overleden in Nijmegen. Zij is geboren op 28 januari 1926 te

Banju Biru. In de crisisjaren is de familie naar Nederland gekomen en gaan wonen aan de Lange Steeg op Alverna. Mien is een groot Mariavereerster en vele malen op bedevaart naar Lourdes geweest. De laatste maanden zijn voor haar moeilijke maanden geweest. Zij wilde graag naar haar ouders, maar zij kon het leven hier niet loslaten. Op 9 september 2013 is de uitvaartdienst in de H. Jozefkerk op Alverna geweest. Daarna heeft de crematie in Nijmegen plaatsgevonden.

Op 5 september 2013 is **Toos Artz-Teunissen** op Alverna overleden. Zij mocht bijna 83 jaar worden. Zij verbleef de laatste vijf jaren in Huize La Verna. Zij was gehuwd met Frans Artz en moeder van een zoon. Zij was een hardwerkende vrouw,



had zorg voor haar gezin en ging graag netjes gekleed. Op 10 september 2013 was haar uitvaartdienst in de H. Jozefkerk op Alverna en hebben we haar lichaam te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof aldaar.

Thuis in Bergharen is **Gon Coppes-van Boekel** op 11 september overleden. Haar leven kenmerkte zich door veel en hard werken, veel liefde voor het gezin en tevredenheid. Gon moest als oudste dochter in een gezin van tien al vroeg meewerken in het huishouden. Ze trouwde in 1959 met Max en uit hun liefde werden vijf kinderen geboren. Ze werd de trotse oma van twaalf kleinkinderen. De mooiste herinnering is wel de familievakantie ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Gon en Max. Tot het laatst gaf ze aan tevreden te zijn met haar leven: 'Wa kum da kum en wa git da git'. We hebben op haar verjaardag (ze zou 79 jaar geworden zijn) afscheid van Gon genomen in de kerk van Bergharen en haar te ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
 Piet van Erp
 Ben Frie
 Donny Merx
 Theo van der Weegen
 Hennie Witsiers
 Hermien Goltstein-Duighuisen (controle)

Redactieadres:
 apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Zin om ook eens wat te schrijven?
 De redactie is er blij mee.

VORMSEL 2014



Uitnodiging aan alle ouders en kinderen uit groep 8, wonende in Alverna en Wijchen.

In november starten de voorbereidingen voor het vormsel in 2014.

Op woensdag 16 oktober a.s. is er voor alle ouders en kinderen uit groep 8, wonende in Alverna en Wijchen, een informatieavond.

Op deze avond krijgen jullie, krijgt u informatie over het vormsel, de voorbereidende bijeenkomsten en natuurlijk de vormselviering. Op deze avond kunnen jullie ook het aanmeldingsformulier invullen.

Datum: woensdag 16 oktober '13
Tijd: 19.30 uur
Plaats: H. Jozefkerk te Alverna

De datum voor de vormselviering is ook al vastgelegd: zondag 16 maart 2014

De vormselvoorbereiding doen wij niet alleen en daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die dit jaar willen assisteren en samen met een andere ouder een groepje vormelingen willen begeleiden.

Meer informatie hierover en aanmelding kan via Jeannette van Reijmersdal 024-6412627

(ma - don: 9.00-12.00uur) of via de mail:
 jeannette.vanreijmersdal@detwaalfapostelen.nl
 We zien u / jullie graag op de informatieavond!

Werkgroep vormsel
 Parochie De Twaalf Apostelen

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

.....

BAKENS VERZETTEN

Als het te druk wordt in mijn hoofd, als ik overspoeld word door overtollige gedachten zal ik voortaan aan die bewuste avond denken. Om zestien minuten over acht ging de zon onder. Toen werden wij losgelaten in de wei. Na een korte uitleg door een van de kunstenaars van atelier "Creapoelka" wisten wij nog steeds niet wat ons te wachten stond. Het gras veerde onder mijn schoenen. Een metershoge houtstapel prikkelde mijn neusgaten. Wat was dit allemaal? Ik was omringd door geluiden, gezaag, getimmer, iemand floot een vrolijk melodietje. Zelfs een briesend paard galoppeerde over mijn trommelvliezen. Ik gaf mij over aan een wonderlijke omgeving, weg van de gewone wereld waarin alles steeds sneller, drukker en lawaaiiger lijkt te worden. Ik stond tegenover een heuvel waaruit lange palen staken. Ze wezen naar de hemel waarin 't licht aarzelde tussen avond en nacht. Het hele weiland was gevuld met dwaallichtjes, houten paddestoelen, vreemde stellages. Het rook naar 't einde van de zomer, naar



leven en dood, het rook vooral naar mijn kinderjaren toen het leven nog uit eenvoud bestond. En ineens vielen alle geluiden weg. Daar stond ik dan, in een donker weiland, onder een heldere hemel. Tien minuten lang hoorden wij met z'n allen alleen de geluiden van de stilte. Ik zag de silhouetten van de anderen, niemand bewoog, niemand sprak. En midden in die minutenlange stilte begon een jongeman op een blaasinstrument te spelen, van heel laag naar heel hoog. De melodie klom vanuit de aarde naar de sterren, ontroerde mij. Wat heb ik mee mogen maken die avond? Waarin wilde die groep kunstenaars ons laten delen? Die wonderlijke uiting van gezamenlijke creativiteit was een rustgevend geschenk. Daar onder die blote sterrenhemel, toen de laatste toon was weggestorven, voelde ik mij opnieuw zeer verbonden met alles en iedereen om mij heen. Het was 't gevoel uit mijn vroegste kinderjaren toen er nog geen afgescheiden zijn bestond in mijn leven. Ik weet dat ik 't weer kan oproepen, dat ik de bakens kan verzetten,

zodat ik niet overspoeld word door de luidruchtige wereld van nu. Ik kan altijd terug naar de eenvoud.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

OVERGAVE AAN GOD MAAKT NIET BLIND

In de Bijbel staan twee verhalen over Maria, die wij allen kennen. Deze verhalen hebben te maken met geloven – oprechtheid – Maria. We hebben het verhaal van de aankondiging van de Heer en het verhaal van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

Overgave aan God maakt niet blind. God heeft de mens het verstand gegeven om prudent om te gaan met alles en zo ook met de uitdagingen van het geloof. De volmaakte mens is ook wijs in alles, doet niets onbezonnen. Maria's geloof is niet gebaseerd op intuïties en gevoel alleen, maar is geworteld in de zuiverheid en de tradities van Gods volk. Als dan de engel Gabriël van Godswege naar Maria in Nazareth wordt gezonden, reageert Maria niet hoogmoedig op de aanspreking door de engel. Genade vinden bij God is een uitverkiezing, die Maria diep in haar hart ervaren heeft, maar dat maakt haar juist bescheiden. De Heer is met haar, zo leeft ze, dat is ze in alles.

Als de engel haar uitverkiezing in genade vervolgens bevestigt en haar aankondigt dat zij Moeder van Jezus, de nieuwe Koning, zal worden, blijft haar wijsheid en verstand werken. Daarnaast is zij oprecht en vraagt: "Hoe zal dat geschieden?" Heel goed! Geloof is niet blind! Als de engel haar bewijst hoe groot de kracht van God is in haar eigen familie, bij Elisabeth en dat het de H. Geest is die haar de Zoon zal schenken en niet een man van vlees en bloed, pas dan geeft ze zich over in alle oprechtheid, met verstand en vertrouwen. Met een geloof dat staat.

Ze zijn familie van elkaar, die twee: Elisabeth en Maria. Elisabeth is van hogere komaf dan Maria. Maria reist van het laagland naar boven, het bergland. De jongste bezoekt de oudste van de



twee. Maar zodra ze elkaar begroeten draaien de rollen zich om, want zodra Elisabeth de groet van Maria hoort, springt het kind in haar schoot op. Vervuld van de Geest ziet ze de verhoudingen zoals God die ziet. En ze vraagt zich af waaraan zij de eer te danken heeft van dit bezoek van de moeder van haar Heer. Zij noemt in alle oprechtheid Maria zelfs "de gezegende onder de vrouwen".

Maria reageert daar niet op door zich belangrijk te voelen, verheven boven Elisabeth. Zij reageert door God te loven en te danken. Haar lofzang begint met haar eigen ervaring met God. Ze juicht van vreugde omdat zij zelf heeft mogen ervaren dat God inderdaad

omziet naar kleine en eenvoudige mensen. Die Godservaring zet ze niet op zichzelf, maar zij plaatst die binnen de hele heilsgeschiedenis van God met zijn volk. En ook wij hebben daarin onze plaats. God is barmhartig voor eeuwig. Zijn heilsgeschiedenis gaat door. Ook als wij dat niet zien.

Zien wat is. En je toevertrouwen. Zoals Maria zich toevertrouwde aan God en zei: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw Woord". Je toevertrouwen is niet gemakkelijk, het vraagt overgave en loslaten van wat telt in onze wereld. De lofzang van Maria is dan ook geen vrijblijvend, persoonlijk loflied. Het protesteert tegen de mensen die roemen op aanzien en macht. Het roept op om op te komen voor de verdrukten, de kleinen, de zwakken. Het Magnificat is het lied van het hele Gods volk. Het mag ook ons lied zijn. Durven wij samen met Maria ons toe te vertrouwen aan God en samen met haar te zingen: "Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn Geest om God, mijn Redder?" Want pas vanuit dat geloof kan een wereld voortkomen, waarin ieder tot zijn recht komt.

Diaken Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in november 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 oktober 2013 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.