

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 3 | nummer 9
november 2013

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**HET WONDER VAN HET LEVEN NEEMT MENSEN MEE OP ZIJN WEG
EN GEEFT KRACHT AAN WIE ER GEBREK AAN HEBBEN.**

IN VERVOERING

*De storm stak op.
Het brak mijn mooiste dromen,
verstoorde ruw de stilte in en om mij heen.
Ik was met de storm alleen toen de winter was
gekomen.*

*Tezamen met de bange uren
en wel duizend vragen
was het op die ene dag
dat ik het voorjaar stralen zag.*

*Boven dat land van onrust
en de woeste levenszee
werd een zoekend kind
naar de rust gedragen.
Het droeg Gods vrede
met zich mee.*

Joke Plamont – Mees

BAROMETER ACTIE KERKBALANS

DOET U AL MEE?

REKENING: 13.54.63.459

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2012	opgeteld	2013	opgeteld	verschil
juli	6.344	168.250	6.018	165.405	-2.845
augustus	2.749	170.999	3.719	169.124	-1875
september	1.848	172.847	2.541	171.665	-1182



Parochie De Twaalf Apostelen | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen | kerkbalans@detwaalfapostelen.nl | Rabo 13.54.63.459

INLOOPCAFÉ



Op dinsdagmorgen 5 november, 19 november en 3 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!
Waldi, Annie, Nel en Gerda

OM TE NOTEREN



26 OKTOBER 11.00 – 17.00 UUR

Klaas- en Kerstmarkt voor Gambia, Overasselt

27 OKTOBER VANAF 10.30 UUR

Vrijwilligersmorgen geloofsgemeenschap H. Damianus Niftrik

27 OKTOBER VANAF 11.00 UUR

Gambiaweekend, Overasselt

5 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

5 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Ouderenbijeenkomst, De Mijlpaal, Hernen

7 NOVEMBER 20.00 UUR

informatieavond Lourdesreis bisdom, parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen

7 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "God als persoon" Dominicuskerk Nijmegen, entree €5

11 NOVEMBER 20.00 – 21.45 UUR

Cursus: Genoeg is genoeg, gastspreker Loek Bosch, franciscaan parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

13 NOVEMBER 18.00 UUR

Sint-Maarten optocht, Overasselt

14 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Albertinumgenootschap: "God als wonderdoener" Dominicuskerk Nijmegen, entree €5

16 NOVEMBER 10.00 – 16.00 UUR

Impulsdag 'Geraakt door Jezus', Emmanuelkerk

19 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

21 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Whitehead over God" Dominicuskerk Nijmegen, entree €5

25 NOVEMBER 20.00 – 21.45 UUR

Cursus: Het geloof uitgedaagd, gastspreker Maria Martens, theologe

Plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

28 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Het dilemma blijft" Dominicuskerk Nijmegen, entree €5

29 NOVEMBER 19.00 UUR

Opening adventsperiode, H. Judocus Hernen

1 DECEMBER 11.00 UUR

Parnassuskoor 30 jaar, H. Antonius Abt, Wijchen

3 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

13 t/m 15 DECEMBER

Mariaweekende O.L.V.-abdij in Oosterhout



VANUIT HET BESTUUR

JAARREKENING

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de jaarrekening zo te maken dat hij snel inzicht geeft in hoe onze parochie er financieel bijstaat. Inmiddels is de financiële administratie goed op orde, het programma Navision werkt steeds beter en door het harde werken van Jos Brouns, Jacques Arntz en Ben Otten is er nu een jaarrekening 2012 beschikbaar. Deze wordt in de bestuursvergadering van november definitief vastgesteld. Dit is tevens het laatste wapenfeit van onze voormalige penningmeester Ben Otten. Daarmee rondt hij zijn werkzaamheden voor de parochie af.

HET VITALITEITSONDERZOEK

In maart en april van dit jaar hebben we in het kader van het voorgenomen vitaliteitsonderzoek gesprekken gevoerd met de contactraden van alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. Dat waren vruchtbare gesprekken waarin ontmoeting en uitwisseling centraal stonden. Wij kijken er met dankbaarheid op terug, met name voor de openheid waarmee gesproken kon worden.

We hebben in die gesprekken ook aangekondigd dat er een terugkoppeling zou volgen van wat we hebben besproken, en dat er een vervolg zou komen van het in gang gezette vitaliteitsonderzoek. Woensdag 2 oktober hebben pastoresteam en bestuur vergaderd en een eerste analyse gemaakt van de gegevens die tot op heden zijn verzameld. Verder hebben we gesproken over de voorbereiding van de Apostelvergadering op 24 oktober a.s. en de manier waarop we een vervolg willen geven aan het vitaliteitsonderzoek. Omdat we hebben vernomen dat er over de hele linie waardering is geweest voor de gesprekken die hebben plaatsgevonden, en we die zelf ook als een positieve bijdrage aan het geheel hebben ervaren, hebben we besloten dat we daar in de komende maanden een vervolg aan willen geven. We zullen dus in de komende maanden met de afzonderlijke contactraden contact opnemen om een vervolgesprek te plannen.

Omdat het beeld van de vitaliteit van de parochie als geheel nu scherper is geworden door alle gegevens die zijn binnengekomen, en waarvan een eerste analyse is gemaakt, kunnen we het gesprek met de contactraden verdiepen en meer toespitsen op de plaats van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen in het geheel van de parochie en de hoop en verwachtingen voor de toekomst.

Als terugkoppeling van de gesprekken die in april en mei hebben plaatsgevonden is er een notitie geschreven. Daarin worden doel en de bevindingen van de gesprekken beschreven en eerste aanzetten tot analyse en vervolgbeleid aangegeven.

Deze notitie dient ook als document ter voorbereiding van de Apostelvergadering van 24 oktober a.s. In die vergadering zullen we de hoofdlijnen van onze bevindingen presenteren en zal er gelegenheid zijn om met behulp van verschillende gespreksvormen van gedachten te wisselen over wat er tot nu toe aan gedachten over toekomst en vitaliteit van onze parochie ter tafel is gekomen. We zullen dan ook spreken over de wijze waarop we het vitaliteitsonderzoek zullen voortzetten.

Wij danken iedereen hartelijk voor de bereidheid mee te denken en te praten over de toekomst van onze parochie. Wat vooral naar voren komt is dat er veel is om trots op te zijn en veel is om hoopvol over te zijn voor de toekomst: vooral de wijze waarop op kleine en grotere schaal aan het woord gemeenschap recht wordt gedaan.

Bea Schouten

25 JAAR IN DIENST

CHRISTIEN VAN UDEN, 25 JAAR IN DIENST VAN DE PAROCHIE



25 jaar geleden vond Christien van Uden, dat ze wel wat werk buiten de deur en in het parochiecentrum van de H. Antonius Abt Wijchen, kon gaan doen. Toch wel voor twee jaar, zei ze. In september hebben we met Christine, haar man Guus, de kinderen, het pastoresteam, het bestuur en al haar "vrienden" van het parochiecentrum gevierd dat zij 25 jaar werkzaam was in het parochiecentrum. Christine was en is een centrale figuur in bijna alle huishoudelijke activiteiten van het parochiecentrum, waaronder ook de "kerkwas" valt en daarvoor werkt ze graag samen met Rikie Emons. Spontaan, open voor iedereen, goed op de hoogte en altijd bereid om te helpen, ook als dat wel eens buiten de eigenlijke werktijd valt. Toen Guus met pensioen ging moest ze even nadenken of zij ook zou stoppen, maar zij voelt zich zozeer "thuis" in het parochiecentrum, dat ze gewoon doorgaat. Wij zijn Christine dankbaar voor haar inzet en bijdrage voor het goed functioneren van het huishouden in het parochiecentrum en wensen haar daar nog een plezierige en gezellige tijd toe.

Namens pastoresteam en bestuur,
Martin Claes en Wijnand Eling

CATECHETISCH BERAAD

NAJAARSPROGRAMMA CATECHETISCH BERAAD

TWEE AVONDEN OVER:

ARMOEDE EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

De keuze van paus Franciscus kan ons inspireren tot een bezinning op armoede en de armen. Vanuit de wortels van het geloof ligt een opdracht om ons hierover te bezinnen en er ook naar te handelen.



1E BIJENKOMST OP MAANDAG 11 NOVEMBER:

GENOEG IS GENOEG

Gast spreker Loek Bosch, franciscaan, zal de spirituele kant van armoede benadrukken. Ons leven is een op weg zijn en de onvrede ontdekken die wij met ons meedragen. Vanuit die onvrede het aandurven tijd te nemen om naar onszelf te kijken en vragen te durven stellen aan onze levensstijl. We kijken naar Franciscus van Assisi. Misschien zien we met hem dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid.

2E BIJENKOMST OP MAANDAG 25 NOVEMBER:

HET GELOOF UITGEDAAGD

Gast spreker Maria Martens, theoloog, Eerste Kamerlid voor het CDA, zal in aansluiting op de eerste avond de armoede meer van de buitenkant benaderen. Welk appel doet het geloof op de maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid?

Data: 11 en 25 november 2013

Tijd: 20.00 - 21.45 uur

Plaats: parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

Het Catechetisch Beraad organiseert naast de activiteiten in de najaarsfolder ook impulsdagen en bijeenkomsten voor groepen die hun deskundigheid willen uitbreiden en/of verdiepen, zoals lectorentraining en toerusting voor de werkgroep nabestaanden.

Voor algemene bijeenkomsten raadplege men ook 'De Apostelbode'.

Contactpersoon: Koos Leemker, tel. 024-6415707 of e-mail: jfleemker@kpnmail.nl

IMPULSDAG

Op zaterdag 16 november wordt er door het Catechetisch Beraad weer een impulsdag aangeboden voor medewerkers van parochie De Twaalf Apostelen, deze keer in de Emmanuelkerk. De titel luidt: 'geraakt door Jezus'. De aanpak is voor sommigen misschien nieuw: door persoonlijke overweging van fragmenten uit het Nieuwe Testament proberen we onze eigen beleving van de ontmoeting met Jezus te verdiepen. De begeleiding is in handen van Ben Frie s.j. en Koos Leemker.

Het programma ziet er zo uit:

10.00 uur ontvangst

10.30 uur inleiding en toelichting bij deze dag: Jezus ontmoeten

Eerste schriftfragment ter overweging/meditatie: Mt. 14, 22-36: storm op het meer

(wordt voorgelezen en ieder krijgt een kopie van de tekst) enkele punten ter inleiding op de persoonlijke meditatie

11.30 uur in subgroepen van vier à vijf personen uitwisselen van ervaringen.

Vraag (vragen) formuleren voor plenum (aan het eind van de dag)

12.15 uur gebedsmoment; lied en lezing van Psalm 107, 23-32

ca. 12.30 uur lunch

13.15 uur tweede schriftfragment ter overweging/meditatie: Mt. 19, 16-30: de rijke jongeman

(wordt voorgelezen en ieder krijgt een kopie van de tekst) enkele punten ter inleiding op de persoonlijke meditatie

14.00 uur in subgroepen van vier à vijf personen uitwisselen van ervaringen

Vraag (vragen) formuleren voor plenum

14.45 uur theepauze

15.00 uur plenaire ontmoeting; gesprek over ervaringen en voorbereide vragen.

Aanmelding bij Jeanette van Reijmersdal, secretariaat parochie De Twaalf Apostelen

ZIEKENZALVING TEHUIZEN

Zoals eerder aangekondigd wordt er voor de huizen Meander en Sint Jozef een gemeenschappelijke ziekenzalving georganiseerd. Inmiddels zijn brieven naar de bewoners en/of hun familie/contactpersoon verzonden, waarin vermeld staat wanneer de informatiebijeenkomsten zijn en wanneer de uiteindelijke bediening zal plaats vinden. Mensen kunnen zich opgeven via een opgavestrookje. Voor meer informatie kunt u bij mij terecht: annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl of bel: 024-6412627.

pastor Annemarie Gooiker

IN GESPREK MET ...

Ben Frie s.j., sinds mei 2012 pastor in onze parochie.

UIT WAT VOOR GEZIN KOM JE?

"Ik kom uit een echt katholiek Amsterdams gezin, bij broeders op school gezeten, bij de paters de mis dienen en zo. Mijn vader werkte in het Van Nispenhuis voor jonge rooms-katholieke arbeiders. Net als het Kolpinghuis in Nijmegen."

WANNEER HEB JE GEKOZEN VOOR HET PRIESTERSCHAP?

"Toen ik naar de middelbare school zou gaan wilde ik al naar het seminarie, maar dat vond mijn moeder niet goed. Na drie jaar stemde ze er wel mee in en mocht ik naar het kleinseminarie in het Neboklooster in Nijmegen. Die school kreeg echter steeds meer het karakter van een open internaat, dat zocht ik niet, ik wilde echt een religieuze gemeenschap. Daarom ben ik daar weggegaan en heb ik mijn middelbare school in Amsterdam afgerond bij de jezuïeten. In die tijd heb ik echt geworsteld met mijn toekomst. Overal heerste onrust, ook in de kerk. Via leraren Grieks en Latijn kwam ik bij de jezuïeten terecht en dat voelde meteen goed."

WAT TROK JE DAN AAN BIJ DE JEZUÏETEN?

"Daar kreeg ik te maken met 'onderscheiding der geesten', kiezen op grond van je relatie met God. Door je eigen leven te vergelijken met het leven en lijden van Christus, kom je tot inzicht wat wel en niet goed is en kun je keuzes maken."

BEN, JE HEBT HET VAAK OVER SPIRITUALITEIT. VOLGENS MIJ IS DAT HET BEWUSTZIJN DAT DE MENSELIJKE ZIEL, HET INNERLIJKE VAN JEZELF, IN RELATIE STAAT MET GOD.

"Klopt, maar daar dan ook consequenties aan verbinden en keuzes maken, er naar handelen. En dan gaat het niet zozeer om wát mensen precies gaan doen, of ze armen gaan ondersteunen of zich inzetten voor vluchtelingen, wat voor actie dan ook, dat is secundair. Als de beweegredenen voor ons handelen maar verbonden zijn aan onze relatie met God."

HEBBEN DE MENSEN BEHOEFTE AAN SPIRITUALITEIT?

"We hebben geleerd onze doelen te verwezenlijken, we verzekeren ons tegen onheil en tegenslag, we dekken ons juridisch in tegen onrecht, etc. Maar dan wordt ineens je moeder

dement of je kind ernstig ziek. Dan val je terug op de bron van het leven. Ik beschouw God als de bron van oorspronkelijke energie. Die creatief werkt aan alles wat wij waarnemen in ons leven. God is in alles te vinden. In dagelijkse dingetjes, in je werk, in het verkeer. Als je je dat realiseert ga je anders tegen de dingen aan kijken."

HOE PROBEER JE SPIRITUALITEIT OVER TE BRENGEN?

"Bijvoorbeeld via de impulsdagen, daar is best wel belangstelling voor. Maar ook in gesprekken met ouders bij de voorbereiding op een doop, de eerste communie of het vormsel van hun kind. Dat zijn belangrijke momenten waarop ouders

merken dat er iets van hen verwacht wordt. Spiritualiteit leidt tot keuzes. Je ervaringen met God leiden tot keuzes. Je alsmaar blijven afvragen of je de juiste keuzes maakt. Kies je niet voor de gemakkelijkste weg?"

HOREN SPIRITUALITEIT EN KERK BIJ ELKAAR?

"De vraag 'zal onze kerk ('t gebouw) blijven bestaan?' is van relatief belang, geen enkele kerk moet weg of blijven bestaan. Daar gaat het niet om. Het gaat om de vitaliteit die komt door het geloof. Dan gaat er vuur branden, gaat men elkaar ondersteunen en helpen, dan ontstaat er gemeenschap. Het gaat niet om gebouwen, het gaat erom dat je ziet hoe mensen elkaar liefhebben. Dat is de kern van een geloofsgemeenschap. De echte concentratiepunten in de parochie zijn die plekken waar het geestelijk leven zich uit en vormt. Waar mensen inspiratie aan elkaar opdoen als christenen in de samenleving."

KUN JE DAAR VOORBEEDEN VAN GEVEN?

"Een goed voorbeeld is de familieviering. Daar voel je, daar gebeurt iets, dat raakt de mensen, daar komt iets los, daar ontstaat gemeenschap. Daar draait het bij vitaliteit om, dat je door mee te doen energie geeft! Dan gaat de ontmoeting je ook energie geven! Net zoals je na een bezoek aan Taizé of de wereldjongerendagen terugkomt met de opdracht om in je eigen omgeving initiatieven te nemen, stichtend bezig te zijn, op zoek te gaan naar de bron van inspiratie."

Ben, bedankt voor dit gesprek en je wijze lessen. Ik hoop dat ze opgepakt worden.

Theo van der Weegen



KANTTEKENINGEN BIJ VOORUITGANG

Vanaf de zeventiende eeuw hebben zich in de westerse wereld enorme veranderingen voltrokken. Genoemd kunnen worden de geweldige ontwikkeling van de wetenschap met name van de natuurwetenschap en van de techniek. Door de technische vooruitgang hebben mensen het in vele opzichten beter gekregen dan mensen die in de middeleeuwen leefden. Ik noem de verbetering van de gezondheidszorg, de voeding en de hygiëne. Technische uitvindingen op allerlei gebied hebben het dagelijks leven vergemakkelijkt en veraangenaamd. Denk bijvoorbeeld aan de auto, de televisie, de radio, het vliegtuig, internet, het bankwezen. Sociale media worden steeds belangrijker. Heel die ontwikkeling heeft het leven en het werk sterk veranderd, maar niet in alle opzichten in positieve zin.

Wij leven in een economisch-kapitalistische wereld, waarin geld, bezit, rijkdom een overheersende rol spelen. Overconsumptie en luxe zijn de gewoonste zaken van de wereld geworden. Wie niet mee kan komen in deze snelle wereld heeft het moeilijk, niet alleen financieel, maar ook in sociaal opzicht. Armoede en eenzaamheid liggen op de loer. Dat zijn ook net de problemen waar veel mensen mee kampen in onze individualistische en materialistische wereld. Mondiaal worden de tegenstellingen tussen arm en rijk groter en dat leidt gemakkelijk tot conflicten, op wereldniveau zelfs tot oorlog. Meer welvaart betekent niet automatisch meer welzijn.

Als we kijken naar de consequenties van deze vooruitgang, dan zien we een ingrijpende aantasting van ons milieu: vervuiling van lucht, bodem en water. Planten- en diersoorten sterven uit. Door uitbuiting krijgt de natuur niet meer de kans zich te herstellen. De oorzaak van deze crisis ligt bij de mens zelf. De middeleeuwse mens leefde in een christelijke wereld, waarin God centraal stond. Het hele leven was van geboorte tot dood doortrokken van het geloof. Men zag de wereld, de kosmos als schepping van God en daar ging men respectvol en met eerbied en dankbaarheid mee om. Zorg voor de aarde en voor de medemens waren toen en zijn ook nu nog belangrijke deugden. Van dat scheppingsgeloof heeft de moderne wereld in grote mate afstand genomen. Het Rijke

Roomse leven ligt achter ons. Het lijntje naar boven is erg dun geworden. Moderne westerse mensen van de 21e eeuw leven sterk horizontalistisch. Het gaat om het hier en nu en om het hebben. Vanuit het vooruitgangdenken streven zij naar steeds meer, steeds sneller. Dat leidt vaak tot hebzucht en egocentrisme. Zo'n mentaliteit doet de vraag naar God verdwijnen. Alles is maakbaar, is de gedachte. De mens is tot zeer veel in staat, is zichzelf genoeg. Het einde van dit vooruitgangsgeloof is nog niet in zicht. In die sfeer is geen ruimte voor geloof op basis van een religieuze overtuiging.



Toch zien we een ommekeer ontstaan. Bij veel mensen groeit de overtuiging dat de grenzen bereikt zijn, ja dat ze al overschreden zijn. Zij willen terug naar een soberder leefstijl en naar een wereld waarin barmhartigheid en solidariteit weer centraal komen te staan. De behoefte aan bezinning en spiritualiteit neemt toe, er wordt af en toe pas op de plaats gemaakt in plaats van steeds maar door te hollen. Ook ten aanzien van natuur en milieu groeit er protest tegen afbraak en vernietiging. Tegenover de bio-industrie wordt sterk gepleit voor dierenwelzijn, om maar een voorbeeld te noemen. Er is meer aandacht voor een schone en leefbare natuur waarin veel te genieten valt.

De kerken zullen voorlopig niet volstromen, maar het besef groeit dat er meer is tussen hemel en aarde. Mensen moeten weer leren met beide benen op de grond te staan, want de aarde draagt ons en houdt ons in leven. Vanuit onze geloofsovertuiging kunnen wij zeggen, dat wij deelgenoot zijn van Gods schepping, in alle vezels van ons bestaan verbonden met de aarde. De mens moet zijn afhankelijkheid van moeder aarde gaan beseffen, om met Franciscus van Assisi te spreken. Dat besef maakt hem nederig en confronteert hem met zijn broze bestaan. Wij zijn kinderen van God; aan Hem hebben wij alles te danken. Een leven lang mogen wij gebruik maken en genieten van alles wat God ons op deze aarde heeft geschonken, maar wel in solidariteit met de medemens en met de komende generaties. God blijft echter de Eigenaar. Aan Hem dienen we aan het eind van ons leven al het geleende in goede staat terug te geven. Een stevige, maar ook dankbare opdracht. Ik wens u daar veel vooruitgang mee.

Koos Leemker

BISDOM BEDEVAART LOURDES 2014

Mgr. A. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch, kondigde op 15 augustus de bedevaart als volgt aan: "In tijden van reorganisatie, bezuinigingen en het fuseren van parochies wil ik vandaag met vreugde aankondigen dat het bisdom met u op bedevaart wil gaan naar Lourdes van 26 april tot 3 mei 2014. Door met elkaar te pelgrimeren willen we de nieuwe parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende oude parochies echt bij elkaar te brengen. We mogen met onze vreugde, maar ook met onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op bedevaart mag gaan", aldus de bisschop.

Een bedevaart naar Lourdes is altijd zegenrijk. Daar kom je van terug als stralende gelovige. Deze bedevaart zal parochies in ons bisdom helpen. Velen willen graag nog een keer naar Lourdes. Misschien is dit voor u een kans. Iedereen mag mee. Misschien kunt u door naar Lourdes te gaan ook een brug slaan naar uw kinderen of kleinkinderen.

Zo'n bedevaart vraagt om goede voorbereidingen. De bisschop heeft alle parochies gevraagd hem te helpen bij de voorbereidingen. Het pastoresteam heeft hij gevraagd iemand van het team aan te wijzen om de parochie hierbij te vertegenwoordigen. Ons team heeft diaken Hennie Witsiers gevraagd, omdat hij veel ervaring heeft met de bedevaart naar Lourdes.

Op donderdag 7 november 2013 om 20.00 uur in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen wordt hierover een informatieavond voor parochianen gehouden. Vanaf 19.30 uur is de zaal open voor een kopje koffie of thee. Mensen die informatie willen of overwegen aan deze bedevaart deel te nemen zijn van harte welkom.

Jongeren kunnen als maatschappelijke stagiaires mee op deze bedevaart naar Lourdes. Jaarlijks komen er duizenden jongeren van over de hele wereld naar Lourdes om te bidden, maar zeker ook om de handen uit de mouwen te steken. Ook tijdens deze bedevaart willen we jongeren uit het bisdom kennis laten maken met Lourdes. Als je interesse hebt neem dan contact met diaken Hennie Witsiers op of kom naar de informatieavond.

Diaken Hennie Witsiers is bereikbaar onder nummer 06-20541732 / e-mail hwitsiers@witsiers.com).

ADVENT: DIALOOG TUSSEN HEMEL EN AARDE

Het is opvallend hoe vaak in de adventsperiode de lezingen onze aandacht richten op het leven zoals we ons dat voorstellen van het hiernamaals. De droom van vrede en gerechtigheid die de mensheid al vanaf de tijd van de profeten op de been heeft gehouden. Die droom blijft zijn actualiteit houden tot in onze tijd. In de adventstijd worden we geregeld in de liturgie opgeroepen om niet alleen maar af te wachten, maar ook waakzaam en actief te zijn, om zelf bewerkers van de vrede te zijn.

Vrede kunnen we alleen bewerken wanneer we in gesprek gaan en er een dialoog op gang komt. De voorbereidingstijd op kerstmis neemt ons daarin mee, door zelf een dialoog te beginnen: een dialoog tussen hemel en aarde. Geregeld klinken er boodschappen vanuit de hemel bij monde van profeten zoals Jesaja, van de engel die Jozef de naam ingeeft die hij aan het kind moet geven wanneer het geboren is, en van de engelen die zingen over vrede op aarde. Maar het blijft niet bij eenrichtingsverkeer. Alle mensen van goede wil worden opgeroepen om zich daadwerkelijk in te zetten voor de verwerkelijking van het rijk van vrede en gerechtigheid: door zelf waakzaam te zijn en de handen uit de mouwen te steken. God en mens werken samen aan de komst van het Licht in de duisternis. Op vrijdag 29 november zullen we rondom het thema 'Dialoog tussen hemel en aarde' gezamenlijk de adventsperiode openen in een bijeenkomst in de H. Judocuskerk te Hernen.

Martin Claes



De Gerarduskalender 2014 is voor €6,50 te koop bij:

Mevrouw M. Rouw-Manders, Kasteellaan 26n,
6602 DE Wijchen, tel. 024-6414500

De heer H. van den Berg, Korenstraat 7,
6617 CB Bergharen, tel. 0487-531708

DE KIJKZOLDER "SPECIAL KERSTMIS"

Ons museum heeft naast tijdelijke en vaste tentoonstellingen, telkens een speciaal verhaal. De laatste vier maanden vertelden we in een zestiental voorbeelden, het verhaal van de vele Maria's, die overal ter wereld geëerd worden. Het was een "Special" vol bijzondere verhalen, wonderlijke gebeurtenissen en prachtige beelden uit onze "Beeldengroep".

Vanaf de laatste zondag van november a.s. vertellen wij in ons museum een nieuw verhaal. Vóór de jaren zestig van de vorige eeuw werden er ongelofelijk veel prentjes gemaakt. Prentjes over allerlei christelijke heiligen, kerkelijke feesten, bijbelse taferelen, engelbewaarders, Mariaverhalen en nog zo veel meer. Sommigen van die plaatjes zijn ware kunstwerken. In onze nieuwe "Kerstspecial" laten we het kerstverhaal zien met prentjes uit onze collectie. U komt toch even kijken?

Deze keer koppelen we daar een kinderactie aan vast. We delen op allerlei plaatsen een tekening uit met het kerstverhaal, die kinderen verder kunnen invullen, aanpassen en kleur kunnen geven. Voor groepsbezoek kunt u afspraken maken op tel.nr. 024- 6414659. En heeft u allerlei prentjes, bijzondere kerststalobjecten, foto's, of andere godsdienstige voorwerpen over, geef ze aan ons! Het kan een aanvulling zijn voor de collectie van ons museum.

Jos van Minderhout

VOORAANKONDIGING

LEZING 'ROUWVERWERKING'

Speciaal voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in het pastorale veld van de parochie (nabestaandengroepen, ziekenbezoekgroepen, avondwakegroepen) zal er op zaterdag 16 januari in de middag een lezing gehouden worden over 'rouwverwerking'. Een persoonlijke uitnodiging met tijd en plaats volgt nog, maar noteer alvast die datum in de agenda. Deze lezing was de vrijwilligers beloofd in het najaar, maar door omstandigheden is deze wat vooruit geschoven.

Pastor Annemarie Gooiker

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

BERGHAREN, BATENBURG, NIFTRIK EN HERNEN

De voorbereidingen op de eerste communie en het vormsel gaan weer van start! De informatieavonden voor beide sacramenten hebben inmiddels plaatsgevonden. De inschrijvingen zijn binnen. Maar mocht het u ontgaan zijn (misschien omdat uw kind naar een andere school gaat dan in het dorp) dan kunt u zich nog melden bij mij.

Pastor Annemarie Gooiker,
annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl

DE WANDELING

WANDELEN MET "DE TWAALF APOSTELN"



5 oktober was weer een wandeling, nu vanuit de kerk in Hernen.

Er werd gestart met ruim veertig mensen. Wij werden verwelkomd achter in de kerk met een kopje thee of koffie met iets lekkers.

Annemarie Gooiker zei in haar openingswoordje, dat zij het bijzonder vond met

zoveel mensen te mogen starten, het was voor haar de eerste keer dat ze meeliep.

Peter van Gils was ook zienderogen blij met zoveel deelnemers. Iemand had hem gemaild, "ik ga ook mee wandelen in het paradijs." Dus dit belofde vast een mooie wandeling te worden. Het prachtige weer was hierbij een kado.

De te wandelen afstand was 13,5 km in een rustig tempo.

Op de Kapelberg werd even gepauzeerd en contact gezocht met elkaar. We genoten van het herfstweer met gekleurde bladeren, eikels, kastanjes, beukenootjes enz. De mooie wandelpaden waren voor iedereen



een uitnodiging om energie op te doen in de natuur.

Na tien km was er in Bergharen een rust bij de visvijvers "De Forel". Genietend van het mooie weer werd op het terras in het zonnetje de lunch gebruikt.

Het laatste stuk van de route bracht ons ook weer op een pad van Het Geldersch Landschap, langs het Hernens kasteel naar de kerk in Hernen.

Ik mag denk ik namens alle wandelaars wel zeggen aan de initiatiefnemers: "Bedankt voor het bedenken van deze fijne wandeling en tot de volgende keer!"

Bea Cronenberg



SINT MAARTEN EN HET LICHT

11 november is de dag waarop kinderen een lantaarntje maken om in optocht door de straten te gaan of bij de huizen langs te gaan, om te zingen over Sint-Maarten. In Overasselt is er ieder jaar een Sint Maarten optocht. Op woensdag 13 november om 18.00 uur vertrekt men van de basisschool en lopen de kinderen met hun ouders in een Sint-Maarten optocht naar de kerk. Een echt paard met iemand erop als Sint-Maarten, gaat voor op. In de kerk laten wij zien hoe donker en licht het kan zijn. Wij kijken naar het zelfgemaakte lantaarntje van de kinderen. Maar wij vertellen ook het verhaal van Sint-Maarten. Wat in Overasselt gebeurt kan ook in Bergharen, de Woezik enz... Een lantaarntje is heel eenvoudig te maken, vraag je vader of moeder maar.

HET VERHAAL VAN SINT MAARTEN



Sint-Maarten was een zoon van een rijke koopman en officier (soldaat) in het Romeinse leger. Op een keer reed hij met zijn paard langs

de stadsmuur. Het was winter en heel koud. Bij de stadspoort zat 'n arme bedelaar met weinig kleren aan. Hij bibberde van de kou. De voorbijgangers riep hij om hulp, maar de meesten liepen hem zonder op te kijken voorbij.

Ook toen Sint-Maarten langsreed riep de bedelaar: "In Jezus' naam helpt mij". Sint-Maarten keek de bedelaar aan en wilde hem helpen. Maar wat moest hij doen? Hij had niets anders dan zijn grote soldatenmantel en zijn zwaard in de gordel. Hij pakte zijn zwaard en sneed zijn mantel doormidden. De ene helft gaf hij aan de bedelaar en de andere helft sloeg hij weer over zijn schouders. Die nacht had Sint Maarten een droom waarin Jezus zei: "Door de helft van je mantel te geven aan de bedelaar heb je voor mij gezorgd". En zo komt het dat kinderen in onze streken langs de huizen gaan, op scholen en in kerken "Sint-Maarten" vieren, om elkaar er aan te herinneren hoe goed hij was.

ADVENT



Op zondag 1 december begint de adventstijd. Het is een tijd om met kinderen aandacht te besteden aan de komst van het kindje Jezus. Men kent

een adventshuis, dat je kunt kopen in bepaalde winkels. Vanaf 1 december tot kerstmis gaat er iedere dag een raampje of deurtje open. Er bestaat ook het gebruik om een adventskrans te maken. Dat is een grote ring met groene takken, versierd met paarse linten. En daarop even ver van elkaar vier kaarsen. Iedere zondag, te beginnen met 1 december, tot kerstmis steekt je kind een kaars aan en vertel je een verhaal over de komst van Jezus.

MISDIENAARSUITJE HERNEN/LEUR EN BERGHAREN

Op dinsdag 15 oktober zijn we met de misdienaars van Hernen/Leur en Bergharen een dagje uit geweest als dank voor hun hulp bij de kerkdiensten in de geloofsgemeenschappen. We waren met tien kinderen en drie begeleiders. Onze reis ging naar Heerewaarden voor een struinctocht: De rugzak was gevuld met een routekaart en alle benodigdheden voor de opdrachten onderweg. Bordjes gaven de plekken op de route aan waar iets gedaan kon worden. De doe-, denk- en beleefopdrachten, (poeponderzoek, Waalopdrachten, wenstakjes) hadden betrekking op de avontuurlijke natuur in de uiterwaarden. Maar we misten wel sommige bordjes, waardoor we een paar keer de weg terug moesten zoeken. En toen begon het ook nog te regenen, dus toen hebben we maar de snelste route naar de finish genomen. Dus niet alle opdrachten waren gedaan. Gelukkig stond de warme chocomelk met slagroom klaar en een grote pan met pannenkoeken. Het was een gezellige tocht met uitdaging!

Dank aan alle hulp van onze misdienaars!

pastor Annemarie Gooiker



ADVENTSACTIE 2013

OP ZONDAG 1 DECEMBER 2013, DE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT, START DE JAARLIJKSE ADVENTSACTIE 2013.

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. Deze organisatie ondersteunt het hele jaar missie- en ondernemers(sters) in Nederland die samenwerken met katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie en is dat nog steeds. We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale kerkelijke overheid.



We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar, hier en daar.

De door de Adventsactie gekozen projecten in 2013 zijn:

- Eten voor Chileense straatkinderen.
- Zandmannetjes naar school.
- Zorg voor de pasgeborenen.
- Bevrijd de gevangenen.
- Elektriciteit voor Bethlehem.
- De dokter komt naar je toe.
- Gemeenschapsofbouw in Tadzjikistan.
- Onderwijs in afgelegen gebied.
- Scholen voor de kleuters.
- Een nieuwe start voor kindprostitués.

U kunt de Nederlandse vrijwilligers ondersteunen door uw gift op het gironummer van de Bisschoppelijke Adventsactie: 65.31.00.000 te storten. IBAN: NL89ING0653100000. Of uw gift in het weekend van 15 en 16 december 2013 in de collecteschaal te doen. De gehele collecte zal voor dit doel bestemd zijn.

Voor meer informatie zie: www.adventsactie.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

De parochiële werkgroep
missie, ontwikkeling en vrede (mov)

KERSTPAKKETTENACTIE 2013

Zoals u weet is er in Nederland en ook in Wijchen veel stille armoede!

Ook de vraag naar kerstpakketten neemt toe, waarbij kritisch wordt gekeken of de mensen op of onder de armoedegrens zitten. Gezien de huidige landelijke crisis is dit niet verwonderlijk.



Wij mogen ons ieder jaar opnieuw verheugen op een groot aantal vrijwilligers, van inpakkers tot bezorgers, die ons helpen om deze actie te doen slagen. Wanneer u mee kunt werken, kunt u mij dat per e-mail laten weten: hwitsiers@witsiers.com. We proberen onze actie zo te organiseren dat mensen op tijd het pakket thuis hebben, zodat de ontvangers tijdig weten wat ze in die dagen niet hoeven te kopen. Daarnaast kunnen ze zich toch op een 'feestelijke' maaltijd voorbereiden.

U zult begrijpen dat het inkopen van zoveel grote en kleine pakketten veel geld kost. We willen u dan ook vragen de actie financieel te ondersteunen. Hiervoor is een aantal mogelijkheden en wel:

- In het laatste weekend van het kerkelijk jaar (23/24 november 2013) wordt in de kerken van onze parochie "De Twaalf Apostelen" een collecte gehouden. Deze collecte is volledig bestemd voor de jaarlijkse kerstactie. Steun deze actie met uw financiële bijdrage.
- Een gift in het offerblok "Antoniusbrood" achter in de H. Antonius Abt- of Paschaliskerk in Wijchen. Alle giften zijn bestemd voor de kerstactie.
- Een enveloppe afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de kerken, met vermelding "kerstpakketten".
- Storting op de bankrekening, IBAN nummer NL70RABO0135464048 ten name van de parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen onder vermelding van kerstpakketten.
- Bedrijven, die ons de afgelopen jaren gesteund hebben: uw bijdrage blijft erg welkom!

God ziet het onrecht. En Hij wil dat mensen van zijn Koninkrijk het zien, u, jij, ik. En voelen: dit kan zo niet, dit mag niet. Het voelen, als honger en dorst. Verlangen naar een eerlijke wereld. Verlangen naar gerechtigheid. Omdat je God kent als Koning van de gerechtigheid, de eerlijke Rechter. Dit is voldoende reden om deze actie met een milde bijdrage te ondersteunen.

Diaken Hennie Witsiers,
Diaconaal Beraad



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- In de Apostelviering hebben we ons bordje 'Herberg' weer teruggekregen. Het heeft nu een plaats gekregen in onze kerk.
- Op zondag 3 november vieren we Allerzielen. We staan dan speciaal stil bij degenen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. De nabestaanden hebben een speciale uitnodiging ontvangen. Het Emmanuelkoor zal de zang verzorgen.
- Op 20 december zal het koor Amicitia 's avonds een kerstatorium verzorgen in de Emmanuelkerk. Deze datum is het reserveren zeker waard.
- Er wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheid om een deel van de overkapping bij de ingang van onze kerk te verwijderen. Hierover wordt met de gemeente overlegd. Reden is het voorkomen van vandalisme.
- De eerstvolgende ontmoetingsvieringen zijn op 9 november en 7 december, telkens om 19.00 uur.
- De laatste vergadering van de contactraad in het lopende kalenderjaar is op dinsdag 10 december om 20.00 uur.

Tini Poos

DE APOSTELSPELD VOOR GERARD BROEKHUIJSEN

De Emmanuelkerk was op 22 september aangevraagd verrast door het feit dat Gerard Broekhuijsen de Apostelspelde kreeg uitgereikt. Nu was Gerard natuurlijk niet zo maar voorgedragen door de contactraad, maar anderzijds kent onze parochie heel veel mensen die 'veel afsjouwen'. Wel mag gezegd worden dat Gerard daar ook onder valt.

Hij is ruim zestig jaar geleden begonnen als misdienaar in Arnhem. Zo hoorde dat toentertijd. In Wijchen, om precies te zijn in de Antonius Abt, was Gerard in de zeventiger jaren in de tijd van pastoor Janssen samen met de heren Van Haren en De Valk een van de eerste volwassen acolieten. Dat gold toen als een bijzonder iets.

Met de oprichting van de Emmanuelkerk is Gerard als vrijwilliger naar deze kerk overgestapt, omdat hij in de wijk Achterlo woonachtig was en is. In deze kerkgemeenschap heeft Gerard aan bijna alle zeilen getrokken.

- Hij is tijdens deze gehele periode koster/lector geweest en is dat nog steeds.
- Hij heeft 25 jaar meegedraaid in de werkgroep

avondwake.

- Vaak was Gerard lector bij uitvaartdiensten.
 - Vanaf de start van de Emmanuelkerk is Gerard een van degenen die voorbidt bij het rozenkransgebed in de maand mei en tot voor kort ook in oktober.
 - Hij zat twintig jaar in de kerkraad, waarvan van 1985 tot 1997 als secretaris; hij bracht agenda's en verslagen altijd op de fiets bij iedereen thuis.
 - Gerard heeft in de tijd van parochie 'De Hoeksteen' een maximale periode van acht jaar in de parochievergadering zitting gehad.
 - Sinds de instelling van de stuurgroep pastoraat maakt Gerard hiervan deel uit.
 - Gerard heeft zich meer dan twintig jaar beziggehouden met de Actie Kerkbalans; hij organiseerde en ging langs de deuren.
 - In de tijd dat voor de Vastenactie langs de deuren werd gegaan, was Gerard een van de lopers.
 - Tijdens zijn gehele periode brengt Gerard al kerkblaadjes rond; vroeger het Emmanuelnieuws, daarna het Hoeksteenblad en momenteel de Apostelbode.
 - Zo lang als de Emmanuelkerk bestaat, bouwt Gerard jaarlijks de kerststal mee op.
 - Gerard heeft jarenlang administratief werk gedaan op het parochiecentrum.
- Bij heel veel dingen die 'geen naam hadden' bood en biedt Gerard een helpende hand. Het zou geen verrassing zijn als in deze uitgebreide opsomming nog iets zou ontbreken. Gerard is nog steeds volop in de running en hij wil graag nog jaren blijven. Dat laatste hopen we vanuit de Emmanuelgemeenschap met hem. De inzet van Gerard was en is altijd volkomen belangeloos en op eer zat en zit hij niet echt te wachten. De hulde was echt op zijn plaats.

Namens de contactraad en de stuurgroep,
Marion Eling-Huls en Tini Poos



Vieringschema
02 nov. t/m 17 nov.

02 november / 03 november
• 31e zondag door het jaar
• Allerzielen

09 november / 10 november
• 32e zondag door het jaar
• Willibrordzondag

16 november / 17 november
• 33e zondag door het jaar
• Radboudzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Wijsb. 11: 23 - 12: 2 ✧ Tweede lezing: 2 Tess. 1: 11 - 2: 2 ✧ Evangelie: Lc 19: 1-10	lezingen ✧ Eerste lezing: 2 Makk. 7: 1-2, 9-14 ✧ Tweede lezing: 2. Tess. 2: 16 - 3: 5 ✧ Evangelie: Lc 20: 27-38	lezingen ✧ Eerste lezing: Mal. 3: 19-20a ✧ Tweede lezing: 2. Tess. 3: 7-12 ✧ Evangelie: Lc. 21: 5-19
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering <i>Vormelingen stellen zich voor</i> Familiëkoor, Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Allerzielenviering Emmanuelkoor Martin Claes <i>Na afloop koffie ☕</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering met Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Mazing Joy Werkgroep Avondwake	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake	zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven/ Werkgroep Avondwake	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Jack Leo/Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Neo Nata Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie	zondag 11.00 Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Jack Jeo	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
	Het Kompas St. Jozef	zaterdag 17.30 Allerzielenviering Hennie Witsiers zaterdag 19.00 Allerzielenviering Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 2 Sam. 5: 1-3 ✧ Tweede lezing: Kol. 1: 12-20 ✧ Evangelie: Lc. 23: 35-43 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 2: 1-5 ✧ Tweede lezing: Rom. 13: 11-14 ✧ Evangelie: Mt. 24: 37-44 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 11: 1-10 ✧ Tweede lezing: Rom. 15: 4-9 ✧ Evangelie: Mt. 3: 1-12
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering met Kindernevendienst 2Gether Herman Mulder</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Herman Mulder</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Jongerenkoor Alverna Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Martin Claes</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Neo Nata Ben Frie</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Allerzielenviering

zaterdag 02 november	19.00 uur	Allerzielenviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Soli Deo Gloria (Gemengd). Ben Frie/Martin Claes.
----------------------	-----------	---

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 09 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 07 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

Oecumenische Open Leurviering

zondag 24 november	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "Landgenoten 'Burgerschap en Koninkrijk'".
--------------------	-----------	--

Overige vieringen

vrijdag 01 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
dinsdag 05 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 08 november	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 08 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 11 november	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 12 november	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 15 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 22 november	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 25 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 25 november	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 03 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
maandag 09 december	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 06 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 06 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 10 december	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 13 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.



ANTONIUS ABT - OVERASSELT

VRIJWILLIGERSLUNCH 13 OKTOBER 2013

Op 13 oktober jl. zijn de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Overasselt na de H. Mis bij elkaar geweest voor een samenzijn in zaal De Zon. Helaas werkte het weer met regen en harde wind niet mee, maar na een warme ontvangst hebben de vrijwilligers genoten van een zondagse soep en diverse broodjes met beleg. Het belangrijkste was elkaar ontmoeten en met elkaar te praten. Hiervoor was volop gelegenheid. Dit jaar zijn voor het eerst de vrijwilligers die 25 jaar of langer onafgebroken actief zijn in het zonnetje gezet. De contactraad is geruime tijd bezig geweest om van alle vrijwilligers uit te zoeken hoe lang zij al actief zijn. De vrijwilligers

wisten zelf soms niet precies wanneer ze begonnen waren. Of de lijst compleet is weten we niet, maar Aloys van Velthoven dankte de aanwezige jubilarissen Jan Jacobs, Dora van Haren-Ermers, Jack van Casteren en Harry Arts, voor hun inzet voor de



geloofsgemeenschap. Zij kregen een mooi boek over de kerkgebouwen in het land tussen de rivieren en een bosje bloemen. Anny Arts-Megens en Marietje Jilesen-Lucassen, de twee jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, worden op een ander moment bedankt voor hun inzet.

contactraad H. Antonius Abt

EUCHARISTIE 15 SEPTEMBER J.L MET BEWONERS VAN DICHTERBIJ

**DICHTERBIJ ONDERSTEUNT - IN HET STROOMGEBIED VAN DE
MAAS – MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING, HUN
OUDERS EN VERWANTEN.**

Toen we bij de kerk aankwamen hoorden we al vanuit de kerk drumband VKB (Volgende Keer Beter) al luid en duidelijk. Ze waren nog aan het oefenen. Eenmaal binnen zagen we de leden van de band mooi in uniform met pluimen op hun pet opgesteld staan om hun beste beentjes voor te zetten.

De dienst werd voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven samen met Annemieke Beekers, de pastoraal werker van Dichterbij. Aloys heette iedereen van harte welkom bij deze viering maar in het bijzonder de gasten van Dichterbij en na-



Drumband VKB van Dichterbij

tuurlijk hun eigen drumband VKB. De gasten van Dichterbij kwamen uit de hele omgeving, van Velp tot Gennep. Annemiek opende met een gebed dat heel bekend was bij de gasten van Dichterbij. Samen met Aloys hield Annemiek de overweging. Ze gingen in op de hedendaagse gebeurtenissen waaronder een bezoek van Annemieke aan Rome en de crisis in Syrië met het oog op de komende vredesweek. De dienst werd naast de drumband VKB opgeluisterd door samenzang met ondersteuning van drie medewerksters van Dichterbij op gitaar. Na de viering bedankte Aloys de leden van de drumband voor hun optreden en de gasten van Dichterbij voor hun aanwezigheid en werd iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie met een koekje. Er werd druk nagepraat over de viering. Men was er over eens dat het een hele mooie en gezellige viering was geweest die zeker voor herhaling vatbaar is.

Jack van Casteren



Willy de Goey, een van de bewoners van Dichterbij, assisteerde Pastor Aloys van Velthoven bij de viering

KERSTCONCERT IN OVERASSELT!

Op zondagmiddag 22 december om 14.30 uur zal het ensemble INTERVALLI onder leiding van Marsja Mudde optreden in de Antonius-Abtkerk in Overasselt met een programma van kerstmuziek uit de zestiende eeuw.

'O magnum mysterium' is de titel van een prachtig kerstmotet van Tomas Luis de Victoria, een beroemde Spaanse componist uit de renaissance. Het grote mysterie van Jezus' menswording is dan ook het thema van dit concert, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het fonds voor de restauratie van de kapel op de Overasseltse begraafplaats.

Volgende maand meer hierover in uw Apostelbode. Maar noteer alvast de datum van het concert in uw agenda.

HERFST

De noten vallen van de bomen. Ik leg de walnoten in de radiatoren van de verwarming om ze te drogen. Buiten regent het. Bladeren beginnen te verkleuren. Het is herfst. Ik hou van de herfst, vooral dat verkoelende van de herfst doet me goed. Ik weet nog vanuit mijn botanielessen dat zo'n blad afvalt doordat er een laagje kurk wordt aangelegd tussen steel en twijg. De boom beschermt zich tegen de vorst van de winter door zich af te sluiten met kurk. De bladeren worden niet meer gevoed en vallen naar beneden. Het lijkt wel crisistijd. Het zijn er vast meer dan zes miljard. Ik ben benieuwd hoe het met de Griekse bomen gaat. Gelukkig bestaan er winterharde olijfbomen die groen blijven.

Jacqueline Pompe



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

Op zondag 15 september werd de kerk van de Heilige Antonius Abt te Nederassel opengesteld ten behoeve van de Nationale Monumentendag. Voor veel mensen uit Nederassel, maar zeker ook daarbuiten, was dit een mooie gelegenheid om de prachtige kerk, die meer dan 120 jaar geleden is gebouwd, te bezichtigen.

Speciale aandacht was er voor het uurwerk in de klokkentoren, dat enkele jaren terug geheel is gerenoveerd. De kranten hebben dit ook uitgebreid belicht.

De openstelling van de kerk was zeker de moeite waard. Vele belangstellenden kwamen kijken naar het uurwerk maar ook werd er aandachtig gekeken naar de andere oudheden van de kerk. De organisatie had diverse handgemaakte kazuïfels, een gouden monstrans en diverse andere relikwieën tentoongesteld.

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde Monumentendag.

contactraad Nederassel



H. ANNA - BERGHAREN

JARIGE JAN TEL (70!) VERRAST DOOR KOORLEDEN NEO NATA MET LIED

Melodie: Hier is een stad gebouwd

*Hier staat een koor dat bestaat vijftiengig jaar
Al die tijd lief en leed delen we met elkaar 2x*

Jan komt altijd met de fiets naar Bergharen toe

Na vijftiengig jaar is hij het nog niet moe. 2x

Tijdens de inzing is Jan in zijn element,

Komt het eruit wat hij in zijn hoofd had gepland. 2x

Menig liedje is de revue gepasseerd

Jan heeft de meiden in die tijd veel bijgeleerd. 2x

*Soms is er meer kwebbel dan zingen, dat stoort hem dan
soms door de dames, maar Jan kan er ook wat van...*

Een canon gaan zingen dat vindt Jan een goed idee

hij luistert zorgvuldig en zingt dan ook zelf mee 2x

Dagen van vasten, voor Jan is dat ieder jaar

drinkt dan geen borrel, de waterkan staat dan klaar 2x

Ieder jaar fietst hij in binnen- en buitenland

maar na het koor loopt hij met zijn fiets aan de hand 2x

Op zondag kwam er voor Jan weer een jaartje bij

Zeventig is hij geworden dat maakt ons blij 2x

Wij wensen hem nog veel meer gezonde jaren toe

want "ons dirigentje" dat zijn wij nog lang niet moe! 2x



VRIJWILLIGERSFEEST

Het jaarlijks vrijwilligersfeest op donderdag 19 september was een zeer geslaagde avond. Voor het eerst in jaren liep het feest met ruim een uur uit. Zo gezellig was het, maar zo druk hadden we het ook! Want naast het gezellig buurten met elkaar en genieten van het heerlijke tapasbuffet van slagerij Hendriks was men ook druk met de quiz. Een interactief gebeuren met vele vragen over ons dorp, onze kerk en Kapelberg onder leiding van The Pekel en ondergetekende. Bij een aantal vragen werden ook foto's getoond, waarbij sommige mensen zelfs de moeite namen om even naar voren te komen om het plaatje wat beter te bekijken. Ja, het ging er fanatiek aan toe. De groep 'de heilige familie' heeft uiteindelijk gewonnen en wat waren ze blij met deze eer (de pen van de Kapelberg was natuurlijk ook leuk). Toen was er nog een loterij met maar één hoofdprijs: de paaskaars van 2012. Menig een vroeg zich later af hoe het toch mogelijk was, dat ik lotje nummer 1 uit het mandje haalde en velen ervoeren toch bemoediging van boven, want de hoofdprijs ging naar Mien Basten. Een mooi mo-



gewonnen en wat waren ze blij met deze eer (de pen van de Kapelberg was natuurlijk ook leuk). Toen was er nog een loterij met maar één hoofdprijs: de paaskaars van 2012. Menig een vroeg zich later af hoe het toch mogelijk was, dat ik lotje nummer 1 uit het mandje haalde en velen ervoeren toch bemoediging van boven, want de hoofdprijs ging naar Mien Basten. Een mooi mo-

gewonnen en wat waren ze blij met deze eer (de pen van de Kapelberg was natuurlijk ook leuk). Toen was er nog een loterij met maar één hoofdprijs: de paaskaars van 2012. Menig een vroeg zich later af hoe het toch mogelijk was, dat ik lotje nummer 1 uit het mandje haalde en velen ervoeren toch bemoediging van boven, want de hoofdprijs ging naar Mien Basten. Een mooi mo-

ment was dat. Zeker omdat het jaar 2012 in het teken heeft gestaan van zevenhonderd jaar Kapelberg en Mien en Piet zoveel gedaan hebben voor die bijzondere plek in ons dorp.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

VANUIT DE CONTACTRAAD

ENKELE BESPROKEN PUNTEN TIJDENS DE VERGADERINGEN VAN DE CONTACTRAAD D.D. 03-04-2013, 15-05-2013, 20-06-2013, 11-09-2013

WERKGROEPBESPREKINGEN IN MAART 2013

De contactraad vertegenwoordigt geloofsgemeenschap H. Jozef Alverna in parochie 'De Twaalf Apostelen'.

Om de 2,5 jaar worden gesprekken gehouden met de werkgroepen, om op de hoogte blijven van wat er leeft. Deze gesprekken hebben in maart plaatsgevonden.

KERKGEBOUW EN OMGEVING

* Schilderwerk.

Schildersbedrijf Van de Berg heeft het gebouw zowel van binnen als van buiten voorzien van een nieuwe schilderlaag. Het kan er weer een aantal jaren tegen.

* Bewegwijzeringbordjes

Er zijn bewegwijzeringbordjes 'Mariakapel' geplaatst.

AFSCHEID CEES JANSSEN

Op 2 juni 2013 nam Cees Janssen na 5 jaar afscheid als eerstaanspreekbare pastor van Alverna. Hoewel het na Bert en Rudy weer even wennen was aan een nieuwe pastor, vindt de contactraad het jammer dat Cees afscheid heeft genomen.

NIEUWE FUNCTIONARISSEN

* eerstaanspreekbare pastor.

Bas van Dijk volgt Cees Janssen op als eerstaanspreekbare pastor. De contactraad heeft alle vertrouwen in Bas en wenst hem veel succes en werkplezier toe in Alverna. Naast Alverna is Bas ook eerstaanspreekbare pastor in Woezik.

* dirigent dames- en herenchoor.

Na vertrek van dirigent Martin Hoenselaar heeft het dames- en herenchoor Laudate Dominum een nieuwe dirigent aangetrokken namelijk: Ilja van Luijk. Met veel voldoening begeleidt Ilja het koor. Ook de koorleden zijn enthousiast over hun nieuwe dirigent.

VACANT

Momenteel zijn verschillende functies vacant:

* voorzitter contactraad

* secretaris contactraad

* vrijwilligers avondwakegroep. De avondwakegroep wordt erg klein. Om de avondwaken te kunnen blijven verzorgen vragen wij vrijwilligers.

Vrijwilligersfeest 2013: Het was geweldig! Bedankt aan alle vrijwilligers en zet 'um op het komende jaar!

Pastor Annemarie Gooiker

* werkgroep communievoorbereiding (WEC). Wellicht hebben enthousiaste ouders interesse. Als iemand interesse heeft voor één van deze functies, dan vernemen wij dat graag.

DOPEN

Bas van Dijk en Ben Frie hebben besloten om individueel te dopen. Zo wordt een doopviering toch persoonlijker. Hoewel het aantal dopen terugloopt zijn er momenteel veel verzoeken. Het doopcadeau, het doopkoffertje, wordt vervangen door de kleuterbijbel.

BELANGRIJKE DATA VOOR ALVERNA.

- 16 maart: Vormsel.

- 22 maart: Sint Jozefviering.

- 22 maart: vrijwilligersfeest.

- 20 april: Eerste Paasdag.

- 25 mei: Eerste communie in Alverna.

Met vriendelijke groeten,
contactraad Alverna

CECILIAFEEST MET JUBILARISSEN

Op 17 november a.s. viert het Dames- en Herenchoor van Alverna het jaarlijks Caeciliafeest, het feest van de patroonheilige van de kerkkoren. Ook hebben we die dag twee jubilarissen in ons midden, te weten Lambert Janssen en Piet Arts. Beiden zijn dan 25 jaar lid van ons koor.



Tevens bestaat het Dames- en Herenchoor dit jaar 75 jaar. Het koor werd in 1938 opgericht en ook dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij van onze kant verzorgen de H. Mis met een feestelijk tintje en nodigen hierbij de parochianen uit om met ons na afloop gezamenlijk een kopje koffie te drinken in de kerk. Wij hopen nog lang als zangchoor door te mogen gaan en stellen uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs.

Dames- en Herenchoor Alverna.

Joke van Uuden

DOPEN

12 september
Emma Wijtmans

22 september
Melle Kersten
Teun van der Put





De avonden lengen, de blaadjes dalen neer.

Een en twee november;

veel herinneringen keren weer.

In ons binnenste groeien de mijmeringen

Met zoveel lieve herinneringen;

We willen ze niet missen,

ze komen terug, elke keer.

Toon van Duifhuizen

NOVEMBER ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN

Ik vind november zo'n maand waar je liever niet aan denkt. Het roept storm op, gure dagen, veel nat, bomen kaal en zwart, krassende kraaien. Maar als ik dan aan Allerheiligen, Allerzielen denk, krijgt november toch weer een heel andere betekenis. Feestelijk al die heiligen, die getekend staan op de glas-in-loodramen, die je op zondagmorgen kunt zien als het licht er doorheen schijnt. Zij laten je een mooie kant van het leven zien. Een leven van vreugde en vrede, van liefde en zorg voor elkaar. Je zou maar eens naar hun levensverhalen moeten luisteren. Allerzielen zet daar een andere toon tegenover, want als je over het kerkhof loopt, langs de grafmonumenten met de namen van geliefden, lees je het verdriet, het gemis in de bloemen die er staan. Maar ook kun je het geloof lezen, dat zij in vrede zullen leven. Zij laten je een diepere kant van het leven zien. Zo kijk je door de gure, natte maand november heen naar de vredige en vreugdevolle momenten van ons bestaan, naar de hoopvolle kant van ons leven.

Jos van Minderhout

DE ALLERHEILIGEN-ALLERZIELENVIERING

Op zaterdag 2 november gedenken we in één viering de heiligen en onze eigen geliefde overledenen. Na de viering een rondgang over het kerkhof om door de zegening van de graven onze overledenen de vrede van God toe te wensen. Annemarie Gooiker is de voorganger.

OUDERENBIJENKOMST

Dinsdag 5 november, de maandelijkse ouderenbijeenkomst. Zoals we weten komen we samen in De Mijlpaal om tien uur. Jos van Minderhout zal er bij zijn. Kom en welkom!

Omdat de volgende Apostelbode later uitkomt, vermelden we hier ook al de ouderenbijeenkomst van 3 december om 10 uur in De Mijlpaal. Dat wordt met Annemarie Gooiker zeker een Sinterklaas bijeenkomst! Dus kom met velen.

BIJENKOMST CONTACTPERSONEN VAN DE WERKGROEPEN.

Dinsdag 19 november om 20.00 uur in de Mijlpaal.

EN DAN ALWEER ADVENT

Als we op 24 november Christus Koning gevierd hebben, begint, met het weekend van 31 november - 1 december, de advent.

ZIJ HOUDEN ONZE LITURGISCHE VIERINGEN IN DE GATEN

Het hele jaar door is er een grote variatie aan vieringen in onze kerk. Van Kerstmis en Maria Lichtmis naar Carnaval en de veertigdagentijd als de voorbereiding op Pasen, al gauw komt Pinksteren en bijzondere gebeurtenissen door het jaar. Het is onze werkgroep Liturgisch Overleg, met Annemarie Gooiker, Toon van Duifhuizen, Petra Hopman, Jeanne Hendriks, Harry van Schadewijk en Marieke de Man, die deze liturgische gang van zaken nauwlettend in het oog houdt. Zij kijken kritisch naar wat er gebeurt, zorgen dat er geen feest en kerkelijk feit wordt overgeslagen, zijn attent op speciale vieringen zoals gezinsvieringen en schenken aandacht aan de bijkomende elementen, zoals het geluid, de versiering, de inrichting van kerk en altaar. Geen wonder, dat onze liturgische vieringen altijd goed verzorgd zijn. Kijk, dat is nou samen de geloofsgemeenschap opbouwen en vasthouden.

MISINTENTIES

ZATERDAG 2 NOVEMBER, ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN: overleden ouders Remmers-Grim, overleden familie Weeren-Jansen en Peperkamp-Jansen, Ben Weeren, Jo Derks-van Casteren, overleden familie van de Aa-van Casteren, Teun en Jeanny Kremers-Lamers, Gerda van Heumen-Loeffen, Jan en Bert de Kleijn, Gerrit en Marie van Wees, overleden familie van de Aa-Broekman, Thé en Marie Hendriks-Uijen en zonen Piet, Ben en Henk, Aggie van Heumen van de Wielen, overleden ouders Wim en Fien Hendriks-van Zwambagt en Ton, Jan en Door van de Wielen-Janssen, overleden ouders Steeg-Roelofs, Piet Kersten, Thé Reuvers, Gerrit Reuvers, Wim Vergeest, overleden ouders Hijmans-De Wildt, Truus van Woezik-Jansen en overleden weldoeners uit onze kerkgemeenschap.

Zondag 10 november: Wim en Gon Hebing, Leo van Lubeek, overleden familie Schreven-Loeffen
Zaterdag 16 november: Jo Derks-van Casteren, Jan en Bert de Kleijn, Wim Nass, overleden familie Perquin-Steeg.

Zondag 24 november: Johan en Nellie de Wildt-Peters, Jan van Heumen, Teun en Jeanny Kremers.
Zaterdag 30 november: Wim en Gon Hebing.
Zondag 8 december: geen intenties.
Opgave misintenties tot en met 2 februari opgeven voor maandag 18 november bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, of telefonisch 0487-560540.

HEILIGE JUDOCUS

Op het vrijwilligersfeest was het nog een quizvraag: Wanneer is de feestdag van onze patroonheilige Judocus? Het antwoord is: op 13 december. Dit jaar willen we meer aandacht gaan schenken aan deze nogal onbekende heilige. Daarom vieren we zijn feestdag op zaterdag 14 december in de kerkdienst van 19.00 uur. Hieronder alvast wat meer informatie en een legende over onze patroonheilige:

De heilige Judocus (± 600 - 13 december 669) was een Britse koningszoon. Judoc werd opgevoed in het klooster van de H. Maelmon. Na afstand van zijn broer Judicael van Dumnonia rond 636, beklom Judoc de troon van Dumnonia, maar na acht dagen bedenktijd, kwam hij tot het besluit dat een religieus leven hem beter zou liggen. Na zijn overlijden in 669 werden zijn gebeenten bewaard in Saint-Josse, vooreer in 902 door vluchtende monniken naar Winchester overgebracht te worden. Zijn feestdag is op 13 december. Van zijn naam is de Nederlandse voornaam Joost afgeleid. In 977 werden relieken van hem overgebracht van Noord-Frankrijk naar Vlaanderen. Sindsdien staat Sint-Joost in de zuidelijke Nederlanden in hoge ere, getuige het plaatsje van die naam zo'n tien km ten zuiden van Roermond. Daarnaast vinden we St-Joost-kerken of -kapellen te Breda, Brussel en in ons eigen Hernen.

Judocus is patroon van de pelgrims, schippers, bakkers, blinden en pesthuizen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen allerlei ziekten, waaronder de koorts en de pest; daarnaast tegen onweer en brand vooral in de oogst op het veld;



LEGENDE

Juist toen Judocus en zijn gezelschap Vulmar nog maar een heel klein stukje brood hadden voor het eten, kwam de Heer Jezus langs in de gedaante van een arme man, die om een aalmoes vroeg. Judocus brak het stuk brood in vieren en gaf de bedelaar een kwart. Maar even later verscheen Jezus weer, nu als een andere arme man; Hij kreeg ook een kwart. Maar meteen daarna kwam Hij terug als weer een arme man. Weer kreeg Hij een kwart. Tenslotte klopte Hij voor de vierde keer aan als een arme bedelaar. En ook deze keer kreeg Hij een kwart van het brood. Nu zei zijn dienaar Vulmar: "Maar vader, moeten we niet iets voor onszelf behouden?" Waarop Judocus antwoordde: "Het enige wat ik wil is dat de armen te eten hebben. God de Heer is in staat ons voedsel te geven in overvloed." Judocus was nog bezig zijn leerling hierover te onderhouden, toen zij door de vensters van hun hut vier schepen over zee naar hen toe zagen varen. Ze waren volkomen onbemand: geen kapitein, geen stuurman of varensgezel te zien. Ze bleken alle vier een scheepslading aan voedsel te bevatten. Niemand heeft ooit geweten waar ze vandaan kwamen, ook niet waar ze gebleven zijn.

pastor Annemarie Gooiker

GEDOOPT

6 oktober 2013
Fleur Velthuizen



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

SPREEKUR VERVALT

Het spreekuur van pastor Bas van Dijk 's woensdags van 08.45 uur tot 09.45 uur bij de Paschaliskerk komt vervallen, gezien het geringe gebruik ervan. Wenst u een pastor te spreken, dan kunt u de

telefoonwacht bellen (0246413232) op maandagochtend van 09.00 uur tot 11.00 uur en donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur om een afspraak te maken.

pastor Bas van Dijk

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Els leest als opening het gedicht: Herfst, een geschenk van Hemel en Aarde.
- Vooralsnog is de Eerste H. Communieviering gepland op 18 mei 2014.
- De vieringen rondom de kersttijd zijn dit jaar op:
 - *adventviering, 22 december met zang van alle drie de koren.
 - *kerstavond, 24 december kerstspel voor de kleintjes 17.00 uur kinderkoor.
 - *kerstavond, 24 december gezinsviering 19.00 uur kinderkoor.
 - *kerstavond, 24 december kerstviering 21.30 uur 2Gether.
 - *eerste Kerstdag, 25 december viering Dames- en Heren koor.
 - *tweede Kerstdag 26 december viering Niessingkoor.
- Er wordt een stola aangekocht passend bij de kleding tijdens de uitvaartdiensten.
- Het pastoresteam is bij elkaar geweest om met elkaar te spreken/gedachten uit te wisselen over de vitaliteit van onze parochie. Wij worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

- De website van parochie De Twaalf Apostelen is weer in de lucht.
- Er is geëvalueerd over de verbouwing/priesterkoor, men is het erover eens dat het een verfraaiing is van ons kerkgebouw. Binnenkort worden de nieuwe stoelen geleverd. Tijdens de viering van 27 oktober zal er verder aandacht aan worden besteed. Ook is men vol lof over het aantal vrijwilligers, die meegeholpen hebben om dit te realiseren, dank hiervoor.
- Er worden werkgroepjes gevormd voor het organiseren van de vrijwilligersmorgen en voor de adventviering.
- Om 22.45 uur nemen we afscheid van elkaar, volgende vergadering is op 30 oktober gepland.

Namens de contactraad, Els Bergman

GEDOOPT

Fabion van Hulstentop
Victoria Kawalkowska
Bryan Kawalkowski
en Wietske Wessels.



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

PARNASSUSKOOR BESTAAT DERTIG JAAR

Het Parnassuskoor uit Wijchen bestaat dertig jaar. Tijdens de viering van 11.00 uur op 1 december a.s. in de kerk van de H. Antonius Abt te Wijchen, staat het koor stil bij dit jubileum. Na de dienst worden

er nog enkele liederen ten gehore gebracht en aansluitend is er gelegenheid om gezamenlijk een kop koffie of thee te drinken. Graag nodigen wij u uit om deze speciale viering met ons te delen.



15 september
Fajen van der Zanden
Luke Stevan Bressers

22 september
Levi-Dean van Alphen
Tim van Dijk en Selina Croonen

GEDOOPT



6 oktober
Stijn Voncken
Devlinn Eichelsheim

LEZINGENCYCLUS

God als persoon. Een dilemma?

Er zijn mensen die vast geloven in hoe de Bijbel God uitbeeldt: als iemand die ingrijpt in de geschiedenis van de wereld (eindtijd) en in het leven van individuele mensen (genezingswonderen). Er zijn ook altijd denkers geweest die het zijn van God in niet-persoonlijke of minder exclusief persoonsgebonden bewoordingen hebben geprobeerd te preciseren. Toch blijven we bij breuken en grenzen van het leven, in gebed en/of liturgie, God bijna vanzelfsprekend als persoon aanspreken.



Op 13 september overleed **zuster Benedicta van Dijk**. Zij werd 96 jaar en woonde op La Verna in Alverna. 19 september was haar uitvaart waarna zij begraven is op het kloosterkerkhof Alverna.

Op 18 september 2013 was te Alverna de uitvaartdienst voor **Corrie Janssen-Wessels**. Zij werd op 24 februari 1925 te Alverna geboren. Zij kwam uit een gezin van negen kinderen. In 1948 trouwde zij met Jan Janssen uit Overasselt. Samen met hem droeg zij zorg voor hun gezin en voor hun stuka-doorsbedrijf. Corrie genoot van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Daar was zij echt trots op. Het overlijden van haar man Jan in 2009 was voor Corrie een grote slag, die zij niet meer echt te boven kwam. Haar gezondheid ging steeds meer achteruit. Op 12 september 2013 stond er een dubbele regenboog aan de hemel. Het was ook het moment waarop zij vredig is ingeslapen.

Wilma Peters-Oberkönig woonde de laatste jaren in verzorgingshuis St.-Jozef en genoot daar van de goede verzorging en van haar kamer. Ze overleed op 22 september en werd 91 jaar. Oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, woonde ze gedurende lange tijd met haar echtgenoot Tonny in Plasmolten, maar verhuisde naar Wijchen omdat ze meer verzorging nodig had. Ze behield tot op het laatste voor haar kenmerkende gevoel voor humor. De uitvaart voor Wilma vond plaats op 26 september in de Antonius Abtkerk, waarna crematie in Beuningen.

Een sterke en bijzondere vrouw, **Truus van Woezik-Jansen**, is niet meer. Na een kort ziekbed is ze op 23 september in haar eigen huisje te Hernen in de leeftijd van 88 jaar overleden. Ze was getrouwd

7 november 2013: 'God als persoon'

4 november 2013: 'God als wonderdoener en eindtijdelijke voltooiër'

21 november 2013: 'Whitehead over God'

28 november 2013: 'Het dilemma blijft'

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 5 euro per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus)

en 024-3228285 (Ans Metz).

www.albertinumgenootschap.nl

WIJ GEDENKEN

met Antoon van Woezik en samen kregen ze twee dochters, Anja en Gerlien. Truus en Antoon waren dertig jaar getrouwd toen Antoon overleed. Truus werd oma van Joost, Niels, Demi, Anoeek en Wes. Typisch Truus: humor, graag thuis, tuin, altijd bezig, ongecompliceerd, gewoon doorgaan, nooit klagen, zelfstandig, altijd moeder en oma. We hebben in de kerk van Hernen afscheid genomen van Truus en haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof.

Nelleke Jansen-van den Berg werd geboren op 20 juni 1927 op een van de mooiste plekken in Wijchen: de Kuil. In de vijftiger jaren leerde zij Piet Jansen kennen en trouwde met hem. Zij heeft gezorgd voor haar man, haar ouders, haar gehandicapte zus en later ook voor het gezin van haar broer. Tengevolge van een ernstig ongeluk van Piet zijn zij samen in de Elsthof gaan wonen. Vorig jaar zijn ze verhuisd naar de Weegbree, waar ze van een goede verzorging konden genieten. Op 15 september 2013 is zij overleden. Na een afscheidsviering in de H. Jozefkerk op Alverna hebben wij haar op 20 september te ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats.



Het leven van **Freddy Gelsing** kende hoogtepunten en dieptepunten. Freddy werd geboren op 24 maart 1945 en hij trouwde met Elly van Run. Zij kregen twee kinderen. Elly werd ziek en uit het leven weggenomen. Vervolgens trouwde hij na enige tijd met Monique Janssen. Ruim 21 jaar kenden zij samen het grote geluk. Twee jaar geleden werd hij ziek en heeft met al zijn krachten een strijd gestreden, maar uiteindelijk moest hij hen op 20 september loslaten. Na de afscheidsviering op 27 september 2013 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen is hij begraven op de begraafplaats bij de kerk.

WERELD WINKEL

van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

PROEF AZIË MET DE ORGANIC SHOPPER

De wereldwinkel heeft diverse originele cadeau-artikelen in haar assortiment opgenomen. Zo hebben wij sinds kort een bijzonder vogelvoederhuisje, van waaruit de vogels in uw tuin uit een speciale pot pinda kaas kunnen eten tijdens de wintermaanden. Daarnaast hebben we zoals altijd veel leuke shawls en sieraden en liggen er uiteraard ook weer fairtrade chocoladeletters bij ons in de winkel, waarbij je op de doosjes een leuke persoonlijke boodschap kunt schrijven.



Nieuw in ons assortiment is de Organic Shopper. Deze shopper is gevuld met zes gevarieerde Aziatische producten, die ook uitstekend met elkaar te combineren zijn. De

romige kokosmelk is rijk van smaak en in combinatie met de curry vormt het de basis voor een Aziatisch gerecht. Eet het met Pandanrijst of noedels.

De producten zijn allemaal door lokale leveranciers uit de derde wereld gemaakt. Het zijn stuk voor stuk creatieve en innovatieve familiebedrijven met veel ideeën voor de toekomst. Deze bedrijven richten zich op scholing van de medewerkers in de fabrieken, toeleveranciers en de boeren, zodat zij zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers
Hermien Goltstein-Duighuisen (controle)



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

VERTROUWEN

*Op wie anders
is ons vertrouwen gebouwd
dan op mensen
die we mogen ontmoeten en
met wie we het leven delen.*

*Op wat anders
is ons vertrouwen gebouwd
dan op de aarde
waar we zijn geboren en getogen
en we onze wegen gaan.*

*Op wie anders
moeten we uiteindelijk
bouwen en vertrouwen dan op U,
Hart van leven, Kiem van hoop.*

Ingezonden door Jan Bloo



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

.....

TIJD

Wij discussiëerden over het verschijnsel tijd, en na twee uur wisten we nog niets. Terwijl ik dit schrijf besef ik dat ik morgen zesenzestig word. Heel veel dagen zijn uit mijn geheugen verdwenen. Sommige gebeurtenissen waren een fikse breuk in mijn leven. Er zijn momenten van heel lang geleden die haarscherp in mijn herinnering vastgelegd zijn, zij blijven mijn leven beïnvloeden. Zo kom ik bij wat ik wil vertellen. In de maand november worden wereldwijd in vele kerken de doden herdacht. Achtendertig jaar geleden stierf mijn eerste geliefde, zevenentwintig jaar oud. Het is wonderbaarlijk dat hij na al die jaren nog steeds dagelijks mijn leven deelt, hij zit verankerd in mijn hart. Ik zie hem nog altijd als mijn echtgenoot terwijl ik nu in leeftijd zijn moeder zou kunnen zijn. Wat is tijd? Er wordt zo dikwijls gezegd dat je vooral in het nu moet leven, maar mijn nu is een mengeling van verleden, heden en toekomst. Ik wil in dit stukje een speciale groep doden herdenken, de zeer jong



gestorven partners. Toentertijd was ik een eenling in mijn familie- en vriendenkring, daar kon niemand iets aan doen. Ik kende geen lotgenoten, ik wist niet hoe anderen zich staande hielden in zo'n situatie. Er waren geen internetcontacten of praatgroepen. Hoe zou het nu gaan met de jonge bedroefden uit die tijd? Het leven gaat onherroepelijk door. Is de tijd barmhartig geweest voor hen? Hebben zij net als ik nieuwe kansen gekregen en een nieuw leven op kunnen bouwen? Als ik uit het raam kijk overvalt mij de schoonheid van de herfst, het sterven waarin een nieuw begin aanwezig is. Ik hou van het prachtige avondrood in dit seizoen, maar ik ben een ochtendmens. Ik ben geboren om half acht 's morgens, ik sta altijd op rond die tijd. Ik kijk graag naar buiten als de nacht en de dageraad elkaar nog raken en de

aarde fluistert. Ik zal op twee november de jonge doden herdenken, zij zullen niet vergeten worden. Ik vroeg aan een man uit de discussiegroep of hij dacht dat hij een toevallige gebeurtenis in de tijd was of onderdeel van een groot plan. Hij dacht het laatste. Komt hier misschien God om de hoek kijken? Wanneer zullen wij het weten? De tijd zal het leren.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team		
Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

- | | |
|--|---|
| H. Antonius Abt Oosterweg 4
6602 HD Wijchen Tel: 024-6412627 | H. Anna Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen Tel: 0487-531265 |
| H. Johannes de Doper Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij Tel: 024-6412462 | H. Georgius Dorpstraat 32
6582 AN Heumen Tel: 024-3580707 |
| H. Judocus Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen Tel: 024-6412627 | H. Antonius Abt Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt Tel: 024-6221215 |
| Emmanuel Homberg 25-37
6601 XW Wijchen Tel: 024-6420437 | H. Antonius Abt Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt Tel: 024-6221276 |
| H. Paschalis Baylon Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232 | H. Victor Molendijk 3
6634 KE Batenburg Tel: 06-20541732 |
| H. Jozef Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna Tel: 024-6411171 | H. Damianus Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik Tel: 06-20541732 |

GEHEIMVOLLE VOORUITGANG



In een tijd waarin snelheid en efficiency de vooruitgang moeten blijven waarborgen door middel van rondvliegende mega- en gigabites, geeft de actualiteit een meer verfijnd beeld van de werkelijkheid. Bezuinigingen stimuleren om alles nog doeltreffender te organiseren, terwijl de wereldvrede geregeld opgeschrikt wordt door tenenkrommende stenen des aanstoots. Politici verbreken en smeden overeenkomsten om er het beste van te maken, in naam van het grote belang, maar soms ook niet zonder spoor van eigenbelang.

Vooruitgang lijkt onlosmakelijk verbonden te zijn met spanningen en tegenstellingen. Zonder tegenstelling geen spanning, en zonder spanning geen vooruitgang. Aan velen gaat het lijden onder deze spanningen niet voorbij. Mensen hebben soms korte lontjes, haasten zich door het verkeer, frustreren elkaar soms nodeloos door te snel getrokken conclusies, verwoord in haastige woorden en verstuurd in te snel verzonden e-mails of persberichten.

Toch gaat ondanks alles, de tijd vooruit, tikt de klok door en draait onze wereld nog altijd rondom de zon. Er lijkt een geheim schuil te gaan in deze ogenschijnlijke tegenstelling. Want on-

danks het feit dat voor ons op het eerste gezicht de zin van alle leed en alle conflicten ondoordringend is, neemt het wonder van het leven mensen mee op zijn weg en geeft kracht aan wie er gebrek aan hebben. Steeds weer staan er immers mensen op tegen onrecht en spreken woorden van bemoediging aan mensen die hopeloos ten onder dreigen te gaan. Er moet dus wel een bijzonder geheim schuil gaan achter de werkelijkheid zoals wij die dag in dag uit waarnemen.

De overlevering van onze geloofstraditie benoemt dat geheim met de woorden voorzienigheid en genade. Het zijn grote woorden die afstandelijk klinken, maar eigenlijk de geheime vooruitgang dichterbij ons willen brengen. Dichters en musici kunnen in een andere taal de essentie van de geheimen aan ons overbrengen. Gewone mensen trouwens ook, door gewoon te doen waar zij over denken. Maar allen hebben zij gemeen dat ze niet overhaasten, er de tijd voor nemen. Gunnen wij ons dan ook de tijd om het tot ons door te laten dringen.

Gij die mij voert
Gij die ik heb gekozen buiten deze
tijden, waarin ik lig verscholen,
enkel maar op u aangewezen,
houdt u voor mij verholen zonder vrezen.
Ik heb van u niet meer vernomen
dan tekenen, misschien vergeefs gelezen,
maar in mijn wezen vastgesnoerd
voordat ik dit kon overwegen;
een blinde richting voert
mij in geheim langs aarzelloze wegen.

(Gerrit Achterberg, Ongebundelde gedichten)



Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in decemer 2013.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 21 november 2013 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.