

# DE APOSTELBODE

De Twaalf  
Apostelen



Jaargang 3 | nummer 10  
december 2013-januari 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**EEN NIEUW LEVENSJAAR VOOR KERK EN WERELD**

## HIJ DIE KOMT

. . . Er zij licht . . . en zie,  
de hemel opent zich.  
Het wonder van het Woord  
en de belofte  
besprenkelt de koude aarde  
met haar gouden gloed.  
Sporen van levens  
en talloze namen  
zetten zich vast  
in de dorheid van het aards bestaan,  
waar de mens reikhalzend uitzielt  
naar de boodschap van het licht.  
Nu de avond is verstreken,  
zingt de stilte zacht  
een wiegelied,  
gedragen op de wind.  
Troostrijke stralen  
van hoop en zoet verlangen,  
kom naderbij,  
verlaat de wereld niet.  
Beschijn de mens die U zoekt  
als een baken in het nachtelijk duister.  
Zegen hen die rouwen in een barre wintertijd.  
Wenk de verdwaalden,  
leid hen naar grazige weiden,  
waar een heilige vrucht,  
sluimerend in een moederschoot,  
geduldig wacht.  
Omarm de moedelozen bij Uw bron,  
en laaf hen met levenskracht.  
Gedoofde vlammen zullen weer branden  
in de palm van Uw vertrouwde Vaderhand.  
Er zij licht . . . geboren uit U,  
die hemel en aarde schiep.  
Een vredevorst wordt ons geschonken,  
geschapen naar Uw beeld.

Joke Plamont - Mees

## OM TE NOTEREN



**13 t/m 15 DECEMBER**  
Mariaweekende O.L.V.-abdij in Oosterhout **17 DECEMBER VANAF 10.00 UUR INLOOPCAFÉ**  
parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen  
**22 DECEMBER 11.00 UUR**  
Reünie Jongerenkoor Jos Verbeeten  
Antonius Abtkerk Wijchen  
**22 DECEMBER 14.30 UUR**  
Kerstconcert ensemble INTERVALLI  
Antonius Abtkerk Overasselt  
**25 DECEMBER 10.30-16.00 H. ANTONIUS ABT NEDERASSELT**  
nieuwe kerststal kijken  
**25 DECEMBER 15.00-16.00 BATENBURG**  
kerk open voor bezichtiging kerststal  
**25 EN 26 DECEMBER 12.00 – 16.00 UUR**  
Ant Abtkerk Wijchen open voor bezichtiging kerststal  
**25 EN 26 DECEMBER 14.00 – 16.00 UUR**  
H. Judocuskerk open voor bezichtiging kerststal-  
len Hernen en Leur  
**26 DECEMBER 12.00-16.00**  
Kerstbrunch in parochiecentrum  
**28 DECEMBER 19.30 UUR**  
ZLTO Kerst/ontmoetingsviering  
Paschaliskerk Woezik

## 2014

**4 JANUARI 10.00 UUR**  
De Wandeling start parochiecentrum Oosterweg  
4 Wijchen  
**14 JANUARI VANAF 10.00 UUR INLOOPCAFÉ**  
parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen  
**18 JANUARI 13.30 – 16.30 UUR**  
Vrijwilligersbijeenkomst "Rouwen"  
Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen  
**28 JANUARI VANAF 10.00 UUR INLOOPCAFÉ**  
parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen  
**29 MAART**  
H. Vormsel in de St. Victorkerk te Batenburg

## BAROMETER ACTIE KERKBALANS



**REKENING: 13.54.63.459**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2012	opgeteld	2013	opgeteld	verschil
juli	6.344	168.250	6.018	165.405	-2.845
augustus	2.749	170.999	3.719	169.124	-1875
september	1.848	172.847	2.541	171.665	-1182
oktober	3.910	176.756	4.137	175.665	-954



## STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.



**COMMUNICATIE CONTACTRADEN**

Er komt geregeld kritiek vanuit de geloofsgemeenschappen en de contactraden op het bestuur over de communicatie onderling. Tijdens de laatste Apostelvergadering half oktober is over dit thema uitgebreid gesproken. Als een eerste verbeterstap heeft het bestuur besloten om per geloofsgemeenschap een contactpersoon vanuit het bestuur aan te wijzen. Deze kan door de geloofsgemeenschap rechtstreeks benaderd worden bij vragen en zal minimaal twee keer per jaar een vergadering van de contactraad bijwonen. Hierdoor gaan bestuur en contactraad elkaar beter kennen en is het makkelijker om met elkaar contact op te nemen.

De verdeling is als volgt:

- Liza Matijssen-Geerts: H. Georgius, Heumen/ H. Antonius Abt, Nederasselt
- Herman Sterenburg: H. Antonius Abt, Wijchen/ H. Antonius Abt, Overasselt
- Pierre Duijkers: H. Paschalis Baylon, Wijchen/ H. Joh. de Doper, Balgoij
- Piet Hendriks: H. Judocus, Hernen/H. Victor, Batenburg
- Wijnand Eling: Emmanuel, Wijchen/H. Damianus, Niftrik
- Bea Schouten: H. Anna, Bergharen
- Hans Helmonds: H. Jozef, Alverna



**VERVOLGTRAJECT ONDERZOEK VITALITEIT**

Nadat de eerste oriëntatiefase van het vitaliteitsonderzoek afgerond is zullen er vervolgesprekken gaan plaatsvinden met de contactraden van de geloofsgemeenschappen over zo veel mogelijk aspecten van vitaliteit.

Daarvoor zullen door het bestuur de inmiddels verzamelde gegevens aan de contactraad worden doorgegeven. Daarnaast zal een aantal vragen worden opgesteld die in het gesprek aan de orde komen en die ook vooraf aan de contactraad worden toegestuurd. Vanuit het bestuur zal aan het gesprek met de contactraad deelgenomen worden door Martin Claes, een bestuurslid en vanuit het pastoresteam de eerstaanspreekbare pastor. In deze bespreking komen alle gegevens aan de orde en zal ook besproken worden of het nodig is een gesprek te plannen met de hele geloofsgemeenschap om iedereen op de hoogte te brengen van de besproken vitaliteit.

Zoals eerder vastgesteld zullen de vervolgesprekken als eerste gaan plaatsvinden met de contactraden van de H. Victor in Batenburg, de H. Johannes de Doper in Balgoij, de H. Damianus in Niftrik en de H. Georgius in Heumen. Uiteindelijk worden deze vervolgesprekken met alle contactraden gepland, maar daar is meer tijd voor nodig.

Bea Schouten

# KERKBALANS 2014

**IN DE MAAND JANUARI DOEN WIJ ALS PAROCHIE WEER MEE AAN DE JAARLIJKE ACTIE KERKBALANS ONDER HETZELFDE MOTTO ALS VORIG JAAR: WAT IS DE KERK U WAARD?**

Het bieden van een goede pastorale zorg en deze in stand houden is het belangrijkste doel in onze parochie. Naast de pastorale zorg is het van belang om de gebouwen goed te blijven onderhouden en te zorgen voor een gezonde financiële situatie. Samen met de vele actieve vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen willen het pastoresteam en het parochiebestuur ook in 2014 hieraan blijven werken.

Omdat een belangrijk deel van de parochie-inkomsten moet komen uit de Actie Kerkbalans is de financiële bijdrage van de parochianen van groot belang. Daarom vragen we u om in 2014 weer ruimhartig mee te doen.

**BEGROTING**

In de Apostelbode van februari 2014 wordt u geïnformeerd waaraan het geld is besteed in onze parochie. Ook geven we u dan inzicht in de begroting van 2014.

In de "Barometer actie kerkbalans" kunt u de opbrengst t/m oktober van het lopende jaar zien. We hopen dat we aan het einde

van het jaar mogen uitkomen op hetzelfde bedrag als afgelopen jaar. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd bedanken wij dan ook van harte. Het rekeningnummer van parochie De Twaalf Apostelen is NL65RABO0135463459 o.v.v. Actie Kerkbalans.



KERKBALANS 2014

Namens het team en bestuur,  
werkgroep Kerkbalans,  
Piet Hendriks en Liza Matijssen

**KERSTBRUNCH**

Tweede kerstdag is er zoals eerdere jaren na de viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen een kerstbrunch in het parochiecentrum. Er is gelegenheid tot ontmoeten, er is koffie of thee en er zijn broodjes en muziek. Mensen die belangstelling hebben kunnen zich opgeven via de telefoonwacht van het parochiecentrum 024-6412627.



**KERSTMIS 2013**

Wilt u met Kerstmis graag de communie thuis? Of kent u iemand die graag de communie thuis wil ontvangen? Dat kan.

Over enige weken is het Kerstmis. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar en in uw privéleven. Daarom willen wij ook dit jaar als ziekenpastoraatsgroepen ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de communie ontvangen, deze bij u thuis te brengen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen geef dit dan door aan een van de onderstaande adressen.

De boodschap zal zo snel mogelijk aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Telefonische opgave:

H. Jozef-Alverna	
Werkdagen 9-12 uur	024-6411171
Emmanuel-Achterlo	
Mevrouw Hermien van Eldonk	024-6414829
H. Joh. de Doper-Balgoij	
Mevrouw Ans van Erp-Jans	024-6412746
Paschalis – de Woezik	
Mevrouw Conny Laurensen	024-6416912
Antonius Abt- Wijchen	
Werkdagen 9-12 uur	024-6412627
Heumen	024-6221276
Overasselt	024-6221276
Nederasselt	024-6221276

Bergharen:	
Mevrouw Wilma Hermans	0487-532021
Hernen/Leur	
Mevrouw Ushi Kolks	0487-531470
Batenburg	
De heer Bert van Boxtel	0487-540806
Niftrik	
Mevrouw Rieki Derks	0487-412374

Schriftelijke opgave:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie  
Alle vrijwilligers van de gezamenlijke ziekenpastoraatsgroepen wensen u mooie kerstdagen.



*Hagia-Sophia  
Istanbul*

**GROEPSREIS "LANGS FRANCISCUS EN ANDERE PAUSEN"**



Na onze bijzonder geslaagde en mooie groepsreis vanuit Wijchen naar Israël in het afgelopen voorjaar, staat er voor 2014 weer een nieuwe groepsreis op stapel: de plannen zijn dat we op woensdag 4 juni 2014 richting Italië vertrekken voor een twaalfdaagse groepsreis. Evenals

alle voorgaande keren geen bedevaart, maar een religieus-culturele reis. We verblijven o.a. een aantal dagen in Assisi, in Toscane, bezoeken steden als Trente, Perugia, Siena en Milaan.

Maaskant-Reizen uit Lith is onze touroperator,



Coos van Ras wederom onze chauffeur. De reisleiding is in handen van Bert Oosterveer. Naar schatting zal de prijs van deze reis (halfpension) rond de 1200 euro komen te liggen.

In de maand januari zal er een bijeenkomst worden belegd waarop er meer informatie gegeven zal worden en waarop u zich voor deze reis kunt aanmelden. Alle informatie over de reis en over deze informatie-avond kunt u (vanaf half december) vinden op de website [www.bertoosterveerzpp.nl](http://www.bertoosterveerzpp.nl) Daar vindt u ook de contactgegevens van de reisleader.

Bert Oosterveer

**KERST/ONTMOETINGSVIJERING ZLTO**

Zaterdag 28 december 2013 begint om 19.30 uur de jaarlijkse Kerst / Ontmoetingsviering van de ZLTO in de Paschaliskerk in de Woezik. Tijdens deze viering zijn alle leden van de ZLTO Rijk van Nijmegen (boeren en tuinders) van harte welkom, maar ook voor niet-leden staan de deuren open. Het thema van deze viering zal zijn "OMZIEEN NAAR ELKAAR" Het kinderkoor "Dinge Dong" uit Winssen o.l.v. Erna Steeg zal deze viering muzikaal opluisteren. Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie, thee of chocolademelk, met natuurlijk iets lekkers erbij, elkaar te ontmoeten. Deze bijeenkomst is voorbereid door de leden van de commissie Landbouw en Samenleving. **TOT 28 DECEMBER !!**

Commissie Landbouw en Samenleving  
ZLTO Rijk van Nijmegen



## IN GESPREK MET ...

Bas van Dijk die begin december vierde dat hij 12½ jaar priester was.

### **WAAROM BEN JE THEOLOGIE GAAN STUDEREN?**

"In 1981 ben ik op 22-jarige leeftijd in Tilburg theologie gaan studeren. Ik wilde vooral studeren en mezelf ontwikkelen. Bij aanvang was het nog niet duidelijk of ik priester zou kunnen worden, daar heb ik echt in moeten groeien. Ik ben afgestudeerd op liturgie als hoofdvak met als bijvakken bijbelwetenschap en kerkelijk recht. Aan het eind van die opleiding heb ik mijn aantekening als pastoraal werker gehaald. De theorie beheerste ik wel, maar de praktijk nog niet."

### **HOE DAN VERDER?**

"Ik ben toen naar het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch gestapt om priester te kunnen worden. Dat was een hele overstap, daar heerste een andere sfeer waar ik aan moest wennen. In 1996 ben ik tijdens de stage in Hapert diaken gewijd. Na een jaar in Hapert kwam ik terug in Tilburg voor de centrumparochie 't Heike bij pastoor Harry van Doorn. Die trainde op dat moment een groepje mannen van 25 tot 40 jaar om priester te worden. Ieder volgde daarin zijn eigen weg. Ik ben drie jaar aan de slag geweest bij pastoor van Doorn. In 2000 werd ik benoemd in een andere parochie in Tilburg, met daarin de volkswijken Broekhoeven en Koningshoeven. Van daaruit ben ik in 2001, ongeveer 12½ jaar geleden, priester gewijd."

### **JE HEBT OOK IN EINDHOVEN GEWERKT?**

"Klopt, kort na mijn priesterwijding werd ik geroepen voor Eindhoven, een stad waar de secularisering zich snel ontwikkelde. Ik kwam bij oud-deken Frans Verhoeven te werken in Strijp en Gestel. Dat was een stadsparochie met meerdere kerken, waarin de moederkerk haar kinderen zagezegd weer terug zag komen. Ik heb er acht jaar gewerkt, met plezier mag ik zeggen."

### **EN NU IN WIJCHEN.**

"In 2012 kwam Wijchen in beeld en de kenismaking was goed. Het motto "samen het verhaal van God en mensen ontdekken" sprak me zeer aan. Het is best een overgang geweest, er wordt hier veel meer beroep op je gedaan. In de dorpsgemeenschappen hier hebben de parochianen een grotere band met de parochie dan in de stad. Dorpspastoraat is toch anders, in de goede zin van het woord. In de Woezik voel ik me thuis en op Alverna ontdek ik ook een hechte gemeenschap. Het gaat mij er om mensen te ontmoeten, beter



gezegd betekenisvol te ontmoeten. Je probeert mensen te helpen bij hun ontdekking van het verhaal van God en de mensen. Dan kom je in mijn ogen op de betekenis van sacramenten die fungeren als knooppunten in het leven."

### **HOE ZIE JE JE ROL ALS**

#### **PASTOR?**

"Een pastor moet midden tussen de mensen staan, maar in pastoraat en liturgie wel spreken en handelen volgens de intentie die de Kerk bedoelt. Je moet je richten op het verhaal van Jezus en dat vertellen binnen de kaders van de Kerk. Dat betekent niet dat je moet dwepen met alles wat de paus zegt. Je moet met je eigen verantwoordelijkheid, met je eigen woorden de vertaalslag maken. Ik hoop het wel op een goede manier te doen, ook naar tevredenheid van de parochianen. Zo probeer ik als gewoon mens van goede wil christengelovig te zijn."

#### **DRAAIT HET DAN OM ONTDEKKEN EN GELOVEN?**

"Geloven wil zeggen dat je wezenlijk uitgaat boven hetgeen je kunt zien. Ik kan ook niet zeggen dat de hemel bestaat op basis van wat ik zie. Er is een oud gezegde: Christus latens Deitas. Hij is verborgen aanwezig in de mensen om je heen. Het is echt een probleem dat het denken tegenwoordig is versmald tot hetgeen waargenomen kan worden. In ons vormselproject proberen we dat bespreekbaar te maken met de vraag 'Geloof je dat Mars bestaat?'"

#### **HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIE?**

"We zullen de komende tijd als parochie de nieuwe uitdaging 'samen het verhaal van God en de mensen ontdekken' gestalte moeten geven. We zijn geen grote volkskerk meer. Onze Lieve Heer stuurde 72 leerlingen twee aan twee er op uit, wij zijn met ons twaalfen (dat is een symbolisch getal) en zullen het samen moeten redden. Wij hebben door de bank genomen best een goede parochie. Het kan altijd beter, maar we proberen er echt samen uit te komen."

Bas, hopelijk kun je je nog heel lang en intensief inzetten voor de parochianen en kun je jouw enthousiasme en energie op hen overdragen. Bedankt!

Theo van der Weegen

## TERUGBLIK GAMBIAWEEKEINDE

Een geslaagd Gambiaweekend  
op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013 !



Het Afrika Engakoor begon al vroeg met inzingen zodat de 'vroeg vogels' in de kerk al direct in een Afrikaanse sfeer kwamen. Ook deze keer wist pastor Aloys een intense betrokkenheid op te roepen bij het thema 'met het OOG op GROEI' en het project van Stichting-OOG in Gambia. Zijn woorden tijdens de viering en de preek waren inspirerend en



om, ook in moeilijker tijden, bij te blijven dragen aan groei in onze wereld. Tiny Geelen, vrouw van de voorzitter Frans Geelen, gaf een genuanceerd beeld van de ontwikkelingen in de tuin van Kiang Central. Zij benadrukte dat groei mogelijk wordt gemaakt door te investeren in begeleiding op het land en in de klas. Velen van u hebben zich na afloop de koffie met cake in het verenigingsgebouw goed laten smaken. Het was gezellig en ook de Afrikawinkel, informatiehoek en kaarten- en boekenmarkt werden goed bezocht.

### MARKT

Deze mooie zondag werd voorafgegaan door een drukke sinterklaas- en kerstmarkt in het verenigingsgebouw op de zaterdag. Het was een gezellige drukte en de kramen met tweedehands speelgoed, kerstspullen, cadeautjes, boeken, kaarten en cd's werden heel goed bezocht. De soep en de domeda (Afrikaans kipgerecht met pindasaus) was al gauw uitverkocht en de zelfgemaakte limonade van uit Gambia meegebrachte wonjo was heerlijk. De weg naar de workshops werd gaandeweg geplaveid en er zijn heel wat mensen met een prachtig herfststukje of een zelf getimmerd vogelnestkastje naar huis gegaan. Elk uur was een loterijtrekking en de gelukkige winnaars konden naar huis met een van de prijsjes die door winkeliers uit Overasselt en omgeving waren geschonken. De accordeonmuziek van Gerrit Kokken en tussendoor Afrikaanse muziek verhoogden de sfeer. De bezoekers van deze dag hebben in het kader van OOG op GROEI hun geld laten rollen, met in het achterhoofd de gedachte dat dit geld in Overasselt de mensen in Kiang Central helpt in



hun vooruitgang!  
Stichting-OOG kijkt terug op een sfeervol Gambiaweekend met een grote opbrengst. Iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen: Hartelijk dank en tot volgend jaar!!!

namens Stichting-OOG, Madeleine Starmans

## CURSUS LECTOREN DE TWAALF APOSTELEN

De lectoren van De Twaalf Apostelen hebben in september en oktober 2013 drie bijeenkomsten mogen volgen die op verzoek vanuit de lectoren en met de inzet van het catechetisch beraad, tot stand waren gekomen.

Pastor Jos van Minderhout heeft zich ingezet om de lectoren te leren hoe om te gaan met de verschillende teksten die je als lector gaat lezen.

Er zijn namelijk verschillende teksten zoals een gedicht, een verhaal, een lezing etc. Elke tekst moet op zijn eigen manier gelezen / voorgedragen worden.

We kregen allemaal verschillende teksten die we moesten lezen. Het kritisch luisteren naar elkaar is dan ook heel belangrijk.

Nadat iedereen zijn stukje tekst gelezen had, gingen we in de kerk oefenen en kregen we aanwijzingen van pastor Jos van Minderhout over hoe de ambo te benaderen, je houding achter de ambo, het duidelijk overbrengen van de tekst door vooral rustig en duidelijk te lezen en alle woorden in zijn geheel uit te spreken.

We hebben deze drie avonden als zeer goed en leerzaam ervaren. Zo nu en dan heb je wel weer wat sturing nodig om het werk als lector goed te kunnen doen. In totaal hebben achttien lectoren aan deze cursus deelgenomen. Dat was zeker een goede opkomst. Jammer dat er toch ook een groot aantal lectoren geen gehoor gegeven heeft aan deze kans.

Jos, wij willen je heel hartelijk danken voor jouw inzet en voor de goede adviezen die wij als lectoren tijdens deze cursus weer hebben meegekregen. Hopelijk mogen wij in de toekomst nog eens een beroep op jou doen.

Deze dank is namens alle deelnemende lectoren.

Marijke en Truus, lectoren





Met dit woord kunnen we vele kanten op. Er worden verschillende betekenissen aan gegeven, zoals gewoon, bescheiden, simpel, simpelweg, ongeletterd, niet hoogdravend, ongekunsteld. De ene betekenis klinkt positief; de andere wat meer negatief. Ook kennen we uitdrukkingen waarin het woord eenvoud centraal staat: 'eenvoud siert de mens' en 'eenvoud is kenmerk van het ware'. In deze bijdrage wil ik nader ingaan op de spirituele kanten van eenvoud. Eenvoud kunnen we kenmerken als een deugd, te omschrijven als een blijvend streven naar het goede. De theologie onderscheidt de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde en daarnaast de natuurlijke, zedelijke deugden waartoe ook eenvoud behoort. Streven naar eenvoud betekent vanuit dit perspectief je leven richten op wat wezenlijk is, wat er werkelijk toe doet, onbevangen, onbevooroordeeld, met een open blik. Geld en bezit, macht en rijkdom komen dan in een ander daglicht te staan. Zij dragen maar beperkt bij aan een gelukkig leven. Door eenvoudig te leven scheppen we ruimte voor God als einddoel van ons leven.



Bij Franciscus van Assisi en ook in de franciscaanse traditie is eenvoud een sleutelwoord. De Franciscaanse Beweging in Nederland heeft voor 2013 EENVOUD als jaarthema gekozen en daar op ruime schaal aandacht aan besteed. De huidige paus heeft niet voor niets de naam Franciscus gekozen. Hij straalt eenvoud uit en heeft dit mijns inziens ook tot één van zijn programmapunten gemaakt. Behalve uit zijn levenswijze blijkt ook uit de geschriften van Franciscus van Assisi zijn intense aandacht voor de eenvoud. "De begroeting van de deugden" begint met het volgende vers:

*Wees gegroet, koningin wijsheid:  
de Heer moge u behouden*

*met uw heilige zuster, zuivere eenvoud.*

Het is veelbetekenend, dat Franciscus wijsheid en eenvoud ziet als zusters. Dit wijst op verwantschap. Wie eenvoud nastreeft, handelt wijs, zou je kunnen zeggen. In zijn Testament komt het woord eenvoud maar liefst vijf keer voor. Ik citeer hier vers 39:

"Maar zoals de Heer mij gegeven heeft de regel en deze woorden eenvoudig te zeggen en te schrijven, zo moeten jullie ze eenvoudig en zonder interpreteren verstaan en met heilige daden tot het einde toe onderhouden."

Het gaat hier over de Leefregel van de Minderbroeders, die de Heer hem na stille meditatie en langdurige ervaringen heeft ingegeven. Franciscus

hoopt, dat hier geen discussie over komt en dat de broeders de Regel met heilige daden hun leven lang zullen onderhouden. Dat wil zeggen, dat eenvoud niet gaat over mooie woorden, maar over daden. Zo'n leven van eenvoud is geen geringe opgave. Het is een leerproces met vallen en opstaan, met het vermogen om te relativiseren, maar er uiteindelijk ook diepe vreugde aan te beleven.

In onze tijd met de gevolgen van een economische crisis is dit thema actueel. Vaak hebben we het over bezuinigen, inleveren. Bedrijven moeten sluiten; de werkloosheid neemt dramatisch toe. Al vormt deze situatie een aanleiding om ons te bezinnen op onze levensstijl van welvaart en luxe, we mogen onze ogen niet sluiten voor allerlei maatschappelijke problemen. Mensen kunnen hun financiële verplichtingen niet meer nakomen, het aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de voedselbanken neemt toe en velen hebben nauwelijks geld voor hun dagelijks brood. De tegenstellingen tussen arm en rijk nemen toe. Hier krijgt eenvoud wel een zeer negatieve klank. Eenvoud mag natuurlijk nooit leiden tot gebrek, tot gedwongen armoede. Voor allerlei groepen aan de onderkant van

de samenleving moet de overheid opkomen, maar ook wij mogen al deze mensen in onze naaste omgeving niet in de steek laten. We kunnen zeggen, dat dienstbaarheid hoort bij een eenvoudige manier van leven, evenals materiële eenvoud.

We naderen Kerstmis, het herdenkingsfeest van de geboorte van Jezus van Nazareth. In het evangelie van Lucas wordt na een lange proloog over de aankondiging en de geboorte van Johannes en de ontmoeting van Maria en Elisabet, de geboorte van Jezus beschreven. Jozef en Maria gingen op weg van Nazaret naar Betlehem om zich te laten inschrijven vanwege de verplichte volkstelling. In hoofdstuk 2, vers 6 en 7 staat:

"Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad." Deze zinnen hebben in de geschiedenis altijd tot de verbeelding gesproken. De traditie van de kerststal vind hier zijn oorsprong. Eenvoudiger kan het leven van een mens haast niet beginnen. Het hele leven van Jezus is trouwens een toonbeeld van eenvoud, dat zeker navolging verdient. Vanuit die gedachte wens ik u een Zalig Kerstmis.

Koos Leemker

# KERSTMIS BLOKJESPUZZEL



De vierkantjes van negen blokjes uit onderstaand schema passen ergens in bovenstaand schema. Als u de letters van de vierkantjes van negen blokjes goed in de bovenstaande blokpuzzel plaatst kunt u op elke horizontale regel een woord lezen, dat iets met onze parochie of met Kerstmis te maken heeft. (op regel 2 en 9 leest u twee woorden).

Leo Bijmans, Balgoij







**IMPULSDAG, 16 NOVEMBER 2013.**  
**"GERAAKT DOOR JEZUS". EEN TERUGBLIK...**

Impulsdag. Een dag om spiritualiteit te ervaren. Om bezig te zijn met je geloof om daarvoor ook nieuwe impulsen te krijgen.

En, gelooft u mij, dat lukt wel als je met je neus op bijbelteksten gedrukt wordt om die zelf te gaan overwegen. De eerste tekst die we vandaag bekijken is Matteüs 14, 22- 36: De storm op het meer. Met vragen zoals: wat doet deze tekst met mij? wat betekent dit in onze tijd? en een paar prikkelende opmerkingen van de inleider... kun je heel goed aan de slag.

**EERST ALLEEN.**

Daarna, in kleine groepjes voor een contemplatieve discussie, waarbij het vooral gaat om goed te luisteren naar elkaars beleving.

Verrassend en verhelderend om de persoonlijke interpretaties te aanhoren, te merken hoe verschillend deze kunnen zijn. Niets is eenvoudig of eenduidig. Je leert elkaar wat beter kennen, verschillende schapen in een grote kudde.

De een komt niet los van de letterlijke tekst, een ander vertaalt die naar regelgeving in de kerk en wil eigenlijk alleen maar op zoek naar een uitgestoken hand binnen de geloofsgemeenschap om zijn geloof te versterken. Weer anderen zien in deze tekst voornamelijk de uitgestoken hand van Jezus die laat weten dat God er is voor ons. In goede en slechte tijden.

Als we dat maar willen zien. Als we vertrouwen hebben in Hem maar ook in onszelf! Als we af en toe tijd nemen om stil te worden in ons zelf en niet alleen maar doorhollen, kunnen we ervaren dat God met ons is, ook al helpt Hij ons niet altijd op de door ons gewenste manier...

Na een lekkere en gezellige lunch was Matteüs 19, 16-30 aan de beurt: De rijke jongeling.

Bij deze tekst, werd dezelfde werkwijze als in de ochtend gevolgd. Hij was duidelijk lastiger dan de eerste. Hij werd door een van de deelnemers zelfs "asociaal" genoemd, o.a. omdat je huis en haard, ouders en kinderen in de steek zou moeten laten om eeuwig leven te verkrijgen. Althans, zo is de eerste indruk.



Maar bij nadere beschouwing is deze beeldspraak bedoeld om jezelf "vrij" te maken, niet geobsedeerd te zijn door bezit, jezelf helemaal los te laten, in alle mogelijke opzichten, om open te kunnen staan voor God en de samenleving.

Je vrij maken. Ook zelfs, als dat nodig mocht zijn, van ons eigen instituut, de Kerk...

Niet het instituut, niet het gebouw is belangrijk want God is aanwezig in de gemeenschap.

In een hartverwarmende plenaire discussie werd dat wel duidelijk. Hartverwarmend omdat iedereen uit het hart sprak vanuit de eigen beleving... Wij allen waren vandaag op een of andere wijze wel geraakt door Jezus. In deze slotdiscussie kwamen nog meer zaken aan de orde. Een paar daarvan wil ik u niet onthouden en geef die hier dus maar simpel als vraag of stelling weer:

Jammer dat niet meer mensen aan deze inspirerende dag meededen.

Als de mensen niet meer naar de kerk komen moet de kerk meer

naar de mensen toe gaan.

Hoe kunnen we naar buiten treden?

Geloof en vertrouwen stellen ons in staat om grote dingen te verrichten.

**TOT SLOT:**

Ik vond het inspirerend om de bezinning, achter op het kerkboekje van zondag 17 november, te lezen. Hoe onze paus Franciscus hierover spreekt: "... maar ik denk aan de keren dat Jezus klopt van binnenuit opdat we Hem naar buiten zouden laten gaan. Een kerk die naar zichzelf verwijst houdt Jezus binnen zichzelf en laat Hem niet naar buiten".

Marion Eling-Huls



Op dinsdagmorgen 17 december, 14 januari en 28 januari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee.

Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda





Op de drempel van 2014 is het goed stil te staan bij het aflopende jaar en een motto te kiezen. Zo'n kreet die blijft hangen en recht doet aan een voornemen.

**NIE KNEIZE .....**

Tijdens de vierdaagse hoor je met regelmaat een lied dat begint met 'Nie knieze, nie zeure ...' (Ja, zo heet en schrijf je dat!)

De rest is zeker zo belangrijk en zullen we tijdens de inleiding op 4 januari laten

horen. Als notoire kniesoor mag ik dat dan doen. Het is aan jullie om er in 2014 al dan niet aan terug te denken.

**OVERTREFFEN**

De wandeling van Hernen overtreffen is absoluut onmogelijk. Ideale omstandigheden en een uitmuntende route maakten die dag tot iets unieks. Het paradijselijke in onze omgeving is door ons geproefd en smaakvol gevonden.

**STONEHENGE**

Ook deze keer gaan we voor iets bijzonders. Het Wijchense heeft heel wat meer te bieden dan we op het eerste gezicht zien. Kennelijk is er tijd

nodig om de blik op oneindig weg te nemen en oog te krijgen voor het mooie. Deze keer zijn we er in geslaagd een variant op Stonehenge te vinden.

Wij combineren natuur en 'cultuur' en ook u zult versteld staan.

**VERWONDERD**

Beleef Wijchen als een toerist op loopafstand. Geen bus, boot of vliegtuig komt er aan te pas! U hoeft alleen maar mee te gaan wandelen en verwonderd te raken op 4 januari.

**RUSTPLAATS\***

De contouren van De Wandeling worden langzaam zichtbaar. Ook deze keer lukt het ons u en onszelf te verrassen. De bedoeling is o.a. van een aangename rust te genieten met zicht op het water.

Op dit moment is de locatie nog niet 100% zeker, maar we garanderen u een verrassend uitzicht. Met de vlag in top hopen we op een bijzondere tocht.

Als er geen 'KINK'\* in de kabel komt mogen we hier lunchen.

\*Cryptisch voor onze mogelijke rustplaats.

**JANUARI 2013**

Vorig jaar januari mochten we een rondje Wijchen doen met als thema 'Ken je plaats.' Toen hadden we een absoluut record van 48 deelnemers. Ja, 48 mensen hadden januari 2013 de moeite genomen met ons mee te gaan.

Nie knieze, nie zeure ... da's hartstikke fout ..., ook in 2014.

De totale afstand is als vanouds ruim 14 km. Lang genoeg om een begin te maken met ons motto.

Op 4 januari ben je in het parochiecentrum welkom vanaf 10.00 uur! Koffie en thee en iets lekkers staan op je te wachten.

Opgeven tot uiterlijk 3 januari: 024-6414946 of [petervangils1944@gmail.com](mailto:petervangils1944@gmail.com)



Namens werkgroep De Wandeling,  
Peter van Gils

**OECUMENISCH BERAAD MAAS EN WAAL**

Na rijp beraad heeft het bestuur van het Oecumenisch Beraad Maas en Waal besloten tot opheffing van het Oecumenisch Beraad Maas en Waal.

Eenzijds ontbreekt het ons aan voldoende leden om het Beraad op een goede wijze te kunnen voortzetten, anderzijds stellen wij vast dat heel veel zaken waarvoor het Oecumenisch Beraad zich altijd sterk heeft gemaakt in parochies en gemeenten prima lopen.

Vijfentwintig jaar lang hebben wij, dankzij de inzet van een vaste kern van mensen – én met veel genoeg, het Beraad in stand kunnen houden. We hebben een mooie historie in het land van Maas en Waal opgebouwd, en het doet goed daarop terug te kijken. Vorig jaar hebben we dit nog in uw aanwezigheid uitbundig gevierd.

Voor alle duidelijkheid: de Open Leurdiensten zullen we, vooralsnog met onze afgeslankte groep, blijven organiseren.

Wij danken u voor uw medewerking in de afgelopen vijftien jaar en hopen u in de Leurvieringen te kunnen blijven ontmoeten.

De Open Leurgroep:

Jeltje Tange, Ruud Roefs, Riet Kalkers- van Rossum.



## DE KERSTSTAL

Wist je dat .... Franciscus in 1223 als eerste een levende kerststal heeft opgezet?



“Men was een kribbe aan het maken en deed er stro in; ook werden er een os en een ezel bij gezet. Hier werd de eenvoud geëerd,

werd de armoede tot iets verhevens gemaakt en de nederigheid aangeprezen. Greccio was als een nieuw Bethlehem. De nacht was helder als de dag, een verrukking voor mensen en dieren. En ze kwamen, mannen en vrouwen, opgetogen van een ongekende vreugde bij het zien van de geheel nieuwe manier, waarop het geheim werd gevierd.” Franciscus was hiermee uitvinder van het gebruik om met kerstmis een kerststal neer te zetten.

Zoals eens de herders in Bethlehem, komen de gelovige ‘pelgrims’ naar de kribbe. Al gauw kwamen er kribben in vele kerken en kloosters, later ook in scholen en huiskamers. Er ontstonden gebruiken van kerstgroepen gevormd door mensen en dieren, een ezel, schapen, enz.... op een plein in een stad of op belangrijke plaatsen. In deze tijd ontwikkelden zich ook de talrijke kerstspelen, die het kerstverhaal van Jezus uitbeelden.

## KERSTVERHAAL



Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen, toen zij plotseling een licht zagen. Dat licht kwam van een engel. Een engel, die een boodschap kwam brengen van God. Wees maar niet bang, zei de engel, Ik kom jullie iets heels fijns vertellen, luister maar. In Bethlehem is een kindje geboren, dat Jezus

heet en dat alle mensen gelukkig maken zal. Ga maar kijken, het is in doeken gewonden en het ligt in een kribbe. Toen de engel dat gezegd had, kwam er nog een engel en daarna nog een en nog een, net zolang totdat de lucht vol was met engelen. En allemaal samen zongen zij een lied. Ere zij God, zongen zij, ere zij God in den hoge en vrede op aarde. Toen het lied uit was, verdwenen de engelen weer. En herders zeiden: Laten wij gauw naar Bethlehem gaan, dan kunnen we zien wat de engel ons verteld heeft. En zij gingen weg. Nadat ze een tijdje gelopen hadden, kwamen ze bij een stal. Laten we maar naar binnen gaan, zeiden de herders. En ze vonden een kindje, dat in doeken gewonden was en dat in een kribbe lag, net zoals de engel gezegd had. Naast de kribbe stonden Maria en Jozef. En aan Maria en Jozef vertelden ze van de boodschap, die de engel hun gebracht had. Daarna gingen de herders weg. En zij vertelden aan alle mensen, die zij tegenkwamen, dat Jezus geboren was. En al die mensen vertelden het weer aan andere mensen, net zolang totdat iedereen het wist.

Alle mensen waren blij en zij spraken met elkaar af, dat elke verjaardag van Jezus een feestdag zou zijn.

## EEN SLECHT OF EEN GOED JAAR



Binnenkort is het weer 2014. We kijken terug na een jaar waarin veel gebeurd is. Eens ontmoeten op de laatste dag van het jaar twee mensen elkaar. ‘Ik ben blij dat het jaar bijna voorbij is’, zei de ene meneer. ‘Wat een jaar!! Hoe dikwijls ben ik niet nat geworden, wanneer het regende. En hoe hard waaide het niet, toen ik in de herfst naar mijn werk fietste. En hoe heet was het niet in juli, weet je nog? Tjonge wat een jaar. Ik ben blij dat het om is!’

Maar de andere meneer zei: “Och, ik vond het eigenlijk best ‘n aardig jaar. Ik was blij met die regen voor mijn tuin, zie je. Maar ook met de zon en het goede weer op heel veel, heel veel ander dagen. En hoe fijn was het niet om op een warme zomeravond ergens zomaar onder een of andere boom te zitten. En op de fiets? Ja, ‘s morgens de wind tegen, maar ‘s avonds had ik hem dan mooi in de rug. En dan waren er nog de vele mensen die in het afgelopen jaar lief en vriendelijk voor me waren!’”

Een en hetzelfde jaar. Wie van deze twee zou jij willen zijn?



## KERSTCONCERT IN OVERASSELT

Op zondagmiddag 22 december om 14.30 uur zal het ensemble INTERVALLI onder leiding van



Marsja Mudde optreden in de Antonius Abt kerk in Overasselt met een programma van Spaanse kerstmuziek uit de 16<sup>e</sup> eeuw.

Het kerstfeest en alle kerkelijke feestdagen ter ere van de Heilige Maagd en moeder Gods Maria werden in die tijd op het Iberisch schiereiland groots gevierd. De Spanjaarden waren diep gelovige en godvrezende mensen. Keizer Karel, geboren in de Lage Landen, verhuisde naar Madrid om vandaaruit zijn rijk 'waarin de zon nooit onderging' te besturen. Hij was een godvruchtige katholieke vorst en stond in een eeuwenoude traditie zoals alle Spaanse koningen voor hem (Los Reyes Católicos).

De belangrijkste Spaanse componist uit de renaissance is Tomás Luis de Victoria (1549-1611). 'O magnum mysterium' is de titel van een prachtig kerstmotet van hem. Het grote mysterie van Jezus' menswording is dan ook het thema van dit concert, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het fonds voor de restauratie van de kapel op de Overasseltse begraafplaats.

De Victoria gebruikte het notenmateriaal van dat motet als motief voor een meerstemmige mis die volmaakt past in de mooie tijd van de donkere dagen voor Kerstmis.

Francisco Guerrero (1528-1599), een tijdgenoot van Victoria, componeerde veel Mariamotetten en o.a. een indrukwekkend Magnificat. Het Magnificat is de tekst die Maria uitsprak bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth nadat ze van de engel Gabriël had gehoord dat zij door God was uitverkoren om het kind Jezus ter wereld te brengen. Stralende muziek vol van de vreugde die Maria bij die boodschap ervaarde.

Het ensemble Intervalli trad in wisselende samenstellingen op in Nijmegen en in Frankrijk. Voor elk project wordt gezocht naar ervaren zangers die zich gespecialiseerd hebben in Oude Muziek. Ook wordt voor ieder project een gast-dirigent gevraagd om de groep voor te bereiden en muzikaal te leiden. In Overasselt zal Marsja Mudde het concert leiden. Marsja Mudde studeerde zang en oude muziek aan het Tilburgse conservatorium bij Rebecca Stewart. Zij is lid van het ensemble Trigon en dirigeert het ensemble Cantavit Versicolor.

Paul Smit speelt renaissance-trombone. Hij participeerde aan zeer vele concerten onder de bekendste specialisten oude muziek in binnen- en buitenland.

De Intervalli-projecten worden geïnitieerd door Erik Dyckhoff.

Het concert wordt door het ensemble gratis aangeboden aan de parochie en andere belangstellenden. Wel zal er bij de uitgang van de kerk na het concert aan het publiek een mandje worden aangereikt waarin een bijdrage mag worden geschonken voor de restauratie van de kapel op het Overasseltse kerkhof. Niet vergeten!

Erik Dyckhoff

## REÛNIE JONGERENKOOR

Jongerenkoor  
Antonius Abt  
o.l.v. Jos Verbeeten

Ben je een "oud" lid van het  
Jongerenkoor Antonius Abt Wijchen  
o.l.v. Jos Verbeeten?

Daar vind je het missieboek leek om op  
**22 december 2013**  
mee te zingen en/of te meespelen tijdens de viering om  
22 uur in de kerk.

Er zijn 4 repetities in de kerk gepland:

- Za. 9 november 10-12 u
- Vr. 22 november 20-22 u
- Di. 17 december 20-22 u
- Zo. 22 december 9-10.30 u

Aanmelden kan via:  
jongerenkoorantoniusabtwijchen@gmail.com  
of via  
www.facebook.com/jongerenkoorantoniusabtwijchen

Deelnemersprijs (in afwachting)

Op zondag 22 december zingt het oude Jongerenkoor onder leiding van Jos Verbeeten in de Antonius Abtkerk in Wijchen om 11 uur.

Het koor is opgericht in 1966. Rond 1994 is het oorspronkelijke koor ter ziele gegaan. Maar eens in de paar jaar komt het koor samen. De laatste keer was in 2010. Nu in 2013 hebben weer een leuke club oud-leden, waaronder veel muzikanten, zich aangemeld en heeft Jos Verbeeten het dirigentstokje weer ter hand genomen.

Enthousiast repeteert het koor vier keer alvorens het op 22 december de Heilige Mis gaat zingen. Prachtige nummers zijn uit de mottenballen gehaald en worden opgepoetst. Het koor zingt vierstemmig en er zijn enkele solo's bij. Kortom; zeer de moeite waard voor iedereen die in de jaren tachtig gewend was om op zondag om 11 uur in de Antonius Abtkerk te genieten van de muzikale omlijsting van de mis. Maar ook voor iedereen die van deze unieke reünie getuige wil zijn.

Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn op zondag 22 december om 11 uur.

## KERSTACTIE



In de vorige Apostelbode stond een artikel over onze jaarlijkse kerstpakkettenactie voor mensen met een minimaal inkomen. Momenteel worden de aanmeldingen verwerkt. Elk jaar worden het er meer, dit jaar komen we uit op rond de 250. Het aantal mensen bijvoorbeeld dat ondersteund moet worden door de Voedselbank blijft almaar groeien. De voortdurende financiële crisis wordt voor een groter wordende groep steeds duidelijker voelbaar. Een kerstpakket is voor hen meer dan welkom!



Daarnaast wordt sinds enige jaren een klein bloemstukje bezorgd bij mensen voor wie een warm gebaar van de parochie een steuntje in de rug kan zijn. Het stukje wordt persoonlijk bezorgd door mensen van het ziekenpastoraat.

Voor allen die onze acties een warm hart toedragen en iets kunnen missen: financiële steun is zeer welkom. U kunt uw bijdrage op de volgende manieren doneren:

- Storting op bankrekening NL70RA-BO0135464048 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. kerstactie,
- een envelop afgeven aan de deur van een parochieel centrum of daar in de brievenbus doen met vermelding 'kerstactie',
- in het offerblok Antoniusbrood achter in de Antonius Abt- en Paschaliskerk in Wijchen, in december zijn alle giften hierin bestemd voor de kerstactie.

Anna Verlouw, werkgroep kerstactie

## VRIJWILLIGERSBIJeenKOMST "ROUWEN"

Voor alle vrijwilligers in onze parochie werkzaam binnen het pastorale taakveld (zieken-, nabestaandenbezoek en avondwake) is er op zaterdagmiddag 18 januari een bijeenkomst over 'rouwen' in het parochiecentrum. Het begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Deze middag nodigt uit te spreken met elkaar over verschillende manieren van rouwen en fases van rouwverwerking. Met name wat men concreet zelf tegenkomt in het pastorale werk kan gedeeld worden. Het boek 'Rouwen in de tijd' van Marinus van den Berg en de film 'Departures' zullen de middag inhoud geven.

Pastor Annemarie zal de middag leiden. U bent van harte welkom!

Om alvast een indicatie te hebben van het aantal deelnemers zou het fijn zijn als u zich even aanmeldt: [annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl](mailto:annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl)

## BEDEVAART LOURDES

De informatiebijeenkomst voor de bedevaart naar Lourdes is door vele personen bezocht. Er is duidelijke informatie verstrekt en iedereen ging voldaan naar huis. In alle kerken liggen informatiefolders, die u mee kunt nemen en thuis lezen. Daarin zijn ook de kosten voor deze bedevaart opgenomen. Voor deze bedevaart kunt u zich tot 1 januari 2014 aanmelden. In elke geloofsgemeenschap is een contactpersoon, waar u nog informatie kunt krijgen. Verder kunt u ook daar het inschrijfformulier krijgen. Het inschrijfformulier dient ook bij de contactpersoon ingeleverd te worden en niet naar de VNB opgestuurd te worden.

De contactpersonen zijn:

### **BATENBURG**

Bert en Riet van Boxtel, 't Heufke 14.

### **BERGHAREN**

Clemie Wouters Schuurmans, Aaldert 14

### **HERNEN**

Nelly Hendriks-Welten, Neerveld 8.

### **NIFTRIK**

Annie van As-de Kleijn, Kerkstraat 1.

### **BALGOIJ**

Ans en Piet van Erp, Hoeveweg 20.

### **NEDERASSELT**

Truus Broekman, Broekstraat 3A.

### **OVERASSELT**

Thea Dinnissen-Westereind, Boterbosstraat 14.

### **HEUMEN**

Mathieu Jenniskens, Looistraat 26.

### **ALVERNA**

Hennie Witsiers, Stadswal 24 Batenburg.

### **WOEZIK**

Henk van de Wielen, Woeziksestraat 85

### **EMMANUELKERK WIJCHEN**

Gerard Broekhuijsen, Heilige Stoel 5115.

### **H. ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**

Diny van de Zande, Zevendreef 30-01.

Deze bedevaart is een mooi geschenk aan uw ouders bij gelegenheid van de feestdagen. Opa's en oma's, ook voor uw kinderen en kleinkinderen is deze bedevaart een mooi geschenk. Het programma is de moeite waard.

Pastor Hennie Witsiers







### DE 'BOEKELSE' KLOK IN DE SINT-ANNAKERK IN BERGHAREN

In 1732 sloeg in Boekel (Noord-Brabant) de bliksem in de kerktoren. Dat noodzaakte tot reparatie en waarschijnlijk was bij deze bliksemingslag ook het uurwerk verloren gegaan. Er kwam in elk geval een nieuw horloge dat in 1743 nog niet was afbetaald. Ook de luidklok liep blijkbaar schade op, want in 1741 kwam er een nieuwe. Deze klok, met een diameter van ruim vijftig centimeter en een gewicht van tachtig kilogram, werd gegoten door Jean Petit en droeg het volgende opschrift in vijf regels (de sterretjes zijn op de klok kleine bloemen met elk zes blaadjes):

HEER VVOLTERVS VVINANTS PASTOR \* IAN VAN  
KESSEL \* \* \*  
IAN VAN DER AA \* TONI LAENEN \* HEBBEN  
THOOREN EN MY GESTELT \* \*  
MATTHYS VAN DER BURGHT RIGHTERBODE \* ME  
FECIT JEAN PETIT \* \* 1741 \*  
H \* ANTONI BIDT VOOR ONS \*  
\* \* \* \*



We kunnen dit lezen als 'Heer Walter Wijnants, pastoor; Jan van Kessel, Jan van de(r) Aa (en) Toni Laenen hebben (de) toren en mij (de klok) hersteld (in) 1741. Mattijs van der Burght, richterbode. Jean Petit maakte mij. Heilige Antonius, bid voor ons.' Dat kerkklokken worden gewijd en de naam van een heilige krijgen, is nog steeds gebruikelijk. Hieruit blijkt dat de genoemde personen niet alleen deze klok betaalden, maar ook bijdroegen aan het herstel van de kerktoren zelf. Bij de

bouw van de nieuwe kerk, die gereedkwam in 1832, kreeg Boekel begin negentiende eeuw ook nieuwe kerkklokken. De klok uit 1741 werd toen overgedaan aan de Sint-Annaparochie Bergharen waar zij in 1832 een plek kreeg in de toren van de toen eveneens nieuwe Waterstaatskerk. Tegenwoordig bevindt deze van oorsprong Boekelse klok zich in de in 1893 gebouwde neogotische kruisbasiliek in Bergharen. Ze vervult daar de functie van altaarschel die klinkt bij de consecratie.

In Boekel was deze klok tot voor kort totaal vergeten. Naspeuringen ten behoeve van een boek over de geschiedenis van die plaats (Boekel viert in 2013 zijn zevenhonderdjarig bestaan) brachten het bestaan ervan bijna bij toeval weer aan het licht. Graag dank ik mevrouw Van de Wielen en de heer Pekel dat zij mij de gelegenheid boden de klok in de Sint Annakerk te bekijken en te fotograferen.

Lauran Toorians

### DOPEN

29 december  
Yvon Coppens



### KERK OPEN MET KERSTMIS

Op eerste en tweede kerstdag is de kerk open van 10.15 uur tot 12.30 uur. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur is de kerkdienst.

Mensen, jong en oud, die graag de kerststal willen komen bezichtigen, krijgen daar dus voor en na de dienst de gelegenheid voor.

### DOOPDANKVIERING



Op zondag 5 januari (Driekoningen) worden alle dopelingen van 2013 uitgenodigd om de doopschelp op te halen. De gezinnen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Het betreft dus de kinderen die in Bergharen gedoopt zijn in de kerk of op de Kapelberg. De viering begint zoals altijd om 11.00 uur en in de dienst wordt speciaal aandacht geschonken aan deze gezinnen en kinderen. Van harte welkom!





### VANUIT DE CONTACTRAAD

\* Er wordt nagedacht om de organisatie van de contactraad (en daarmee de communicatiestructuur tussen de werkgroepen) te herzien. De huidige omvang en samenstelling van de contactraad maakt het namelijk niet mogelijk slagvaardig te fungeren als centraal aanspreekpunt voor onze grote geloofsgemeenschap. Vandaar de oproep voor nieuwe leden! Als men nu instapt kan men meepraten over de nieuwe opzet en bij de verdeling van taken de eigen kwaliteiten inbrengen. Meld u aan en denk mee!

\* Op dinsdag 24 december wordt er om 16.00 uur een kerstspel opgevoerd in onze kerk. Van het kerstspel van vorig jaar is op youtube een filmpje te zien: <http://www.youtube.com/watch?v=AsxorYeDxhA>

\* Op beide kerstdagen zal de kerk van 12 tot 16 uur open zijn om de kerststal te bekijken ("kindje wiegen"). Elk jaar opnieuw wordt daar veel gebruik van gemaakt.

Theo van der Weegen, tel. 6414814

### KINDEREN VOOR HET KERSTSPEL GEZOCHT!

Ook dit jaar organiseert de werkgroep familieverenigingen van de H. Antonius AbtKerk weer een kerstspel op 24 december. Net als vorige jaren wordt dit gespeeld door basisschoolkinderen. We zoeken kinderen vanaf 6 jaar die het leuk vinden om het kerstverhaal na te spelen. Het kerstspel wordt gespeeld op 24 december om 16.00 uur. Om dat net als andere keren weer goed te kunnen doen, zijn er drie repetities gepland:



Woensdag 11 december van 14.30 tot 15.30 uur  
Woensdag 18 december van 14.30 tot 15.30 uur  
Maandag 23 december van 11.00 tot 12.00 uur

Verder worden er kerstliedjes gespeeld door het DOV jeugdorkest. Al met al wordt het vast weer erg leuk; dus kom allemaal kijken en doe mee! We sluiten de kerstavond af met een gezinsviering om 18.00 uur waarbij ook iedereen van harte welkom is en waar tevens kinderopvang

voor de kleinsten (0 – 6 jaar) aanwezig is. Om dit alles goed te kunnen doen hebben we kinderen nodig die mee willen doen: klein, vanaf 6 jaar (bijvoorbeeld om schapje te spelen) en groter tot ongeveer 12 – 13 jaar.

Opgeven voor het kerstspel kan bij Francis Iepstra ([francis.iepstra@gmail.com](mailto:francis.iepstra@gmail.com) of 024-6425130)



### SDG-JUBILARISSEN

Op 24 november werden twee leden van het gemengd koor Soli Deo Gloria in het zonnetje gezet. De huldigen waren voor Theo Willemsen omdat hij 50 jaar koorlid is en Coby Primus die 25 jaar koorlid is. Theo ontving de gouden medaille met insigne van 50 jaar en oorkonde en Coby de zilveren medaille met draagspeld en oorkonde. Reden dus voor een feestje dat na de huldiging in de kerk werd voortgezet in samenzijn met alle koorleden.

Wilma van Horen-Willems

### GEDOOPT

20 oktober  
Senna van Rossum

3 november  
Jens van de Ven

17 november  
Liza Fortier





**GEZOCHT**

Wij zijn op zoek naar kinderen die op kerstavond (24 december) om 17.00 uur mee willen spelen in het kerstspel in de Paschaliskerk.

Wij gaan voor het kerstspel oefenen op: vrijdag 20 december van 15.00 uur tot 16.00 uur. En op maandag 23 december van 14.30 uur tot 15.30 uur in de Paschaliskerk, ingang aan de Woeziksestraat. Oefenen gebeurt onder leiding van pastor Bas van Dijk. Op kerstavond verwachten wij jullie om 16.15 uur in de pastorie. Voor passende kleding wordt gezorgd.

Als je mee wilt/mag doen kun je je opgeven bij:  
Gera Roelofs telefoon: 024-6418690

**KERSTKINDERKOOR**

Wil je graag mee zingen in het kinderkoor op kerstavond (24 december) geef je dan op bij Els Bergman telefoon 024- 6411841.

Het kinderkoor zingt om 17.00 uur, tijdens het kerstspel, en om 19.00 uur tijdens de kerstgezinsviering.

Het kinderkoor repeteert elke dinsdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 19.45 uur in de Paschaliskerk. Als je mee wilt/mag zingen zien we je graag op de repetities.

Werkgroep gezinsliturgie,  
Paschaliskerk.

**VRIJWILLIGERSMIDDAG 2013**

Na de gebruikelijke zondagsviering met zoveel mogelijk koorleden hebben we als Paschalis-geloofsgemeenschap het jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd. Dit gebeurde wederom direct aansluitend aan de viering bij Zaal Verploegen. Uiteraard werd begonnen met een kop koffie met daarna op vertoon van de verstrekte consumptiebonnen een tweede bakkie of een borreltje. Ook hier heeft men, door bezuiniging genoodzaakt, moeten trachten een financieel beheersbaar feestje te geven. Nadat ook onze eerst aanspreekbare pastor Bas van Dijk was gearriveerd (hij moest nog een viering in Hernen verzorgen) kon eenieder genieten van de tomatensoep en daarna van het buffet. Al met al een smakelijke voortzetting en onder dankzegging voor de gedane arbeid keerden alle vrijwilligers voldaan naar huis.

**EEN NIEUW PRIESTERKOOR**

In een plechtige viering op 27 oktober werd stilgestaan bij de ingebruikname van het vernieuwde priesterkoor. In 1995 waren de lezaar en een houten altaar op een aanbouw neergezet om het vieren wat dichterbij de mensen te brengen. Ook had het koor een plaats gekregen op het priesterkoor. De hele opstelling van koor, orgel, twee altaren en een lezaar op het priesterkoor maakte toch een wat rommelige indruk bij de mensen. Verplaatsing of verwijdering van het oude marmeren altaar was ondoenlijk. Gestreefd werd naar een schikking die een rustig en mooi beeld zou geven. Dankzij een legaat van Koosje Jacobs, de alom gerespecteerde huisvrouw, kon gewerkt worden aan de verbouwing. De houten aanbouw is weggehaald en het marmeren altaar is verkleind en naar voren geplaatst. Van het weggenomen marmer is een nieuwe lezaar gemaakt. Met als achterliggende gedachte: Gods woord dat gelezen wordt vanaf de lezaar en het brood en de wijn op het altaar waarover gebeden wordt, zijn even belangrijk.

Liturgie is iets dat een beroep doet op heel de mens. Je hoort niet alleen de preek of de gebeden in de kerk, maar ook wat gezongen wordt. Verklanking brengt een heel eigen verdieping aan in wat tijdens de viering aan betekenis wordt verwoord en verbeeld. De wierook ruik je. Een mens wordt aangesproken op al z'n zintuigen. Zoiets komt het best toch z'n recht in een mooie ruimte waarin mensen zich thuis voelen. En dat is wat overal in de Paschaligeloofsgemeenschap wordt gevoeld.

Pastor Bas van Dijk



**HUWELIJK**

19 oktober

Mark van Haeren & Cindy Cobussen



	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✦ Eerste lezing: Jes. 11,1-10 ✦ Tweede lezing: Rom. 15,4-9 ✦ Evangelie: Mt. 3,1-12	lezingen ✦ Eerste lezing: Jes. 35,1-6a.10 ✦ Tweede lezing: Jak. 5,7-10 ✦ Evangelie: Mt. 11,2-11	lezingen ✦ Eerste lezing: Jes. 7,10-14 ✦ Tweede lezing: Rom. 1,1-7 ✦ Evangelie: Mt. 1,18-24
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Oud Jongerenkoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk/Martin Claes <i>Na afloop koffie ☕</i>	zaterdag <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> met Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering met Kindernevendienst Alle koren Bas van Dijk
	<b>H. Jozef Alverna</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Between Bas van Dijk	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Martin Claes	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Koor onbekend Martin Claes
	<b>H. Georgius Heumen</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes
	<b>H. Victor Batenburg</b>	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>H. Anna Bergharen</b>	zaterdag <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Neo Nata Ben Frie	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	<b>Het Kompas</b>  <b>St. Jozef</b>	zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes  zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen  zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk  zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Bas van Dijk

**Vieringenschema**  
24 dec. t/m 26 dec.

**dinsdag 24 december**  
• Kerstavond

**woensdag 25 december**  
• Eerste Kerstdag

**donderdag 26 december**  
• Tweede Kerstdag  
• Heilige Stefanus

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6  
✧ Tweede lezing: Titus 2,11-14  
✧ Evangelie: Lc. 2,1-14

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10  
✧ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6  
✧ Evangelie: Joh. 1,1-18

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60  
✧ Evangelie: Mt. 10,17-22

**16.00** Kerstspel  
Familiekoor  
Ben Frie

**18.00** *Gezins*kerstviering  
Familiekoor  
Ben Frie  
Kinderopvang (0-6 jaar)

**20.00** Kerstavondviering  
Parnassuskoor  
Martin Claes

**23.30** Kerstnachtviering  
Soli Deo Gloria (Gemengd)  
Ben Frie

**11.00** Eucharistieviering  
Elkerlyckoor  
Ben Frie  
Kinderopvang (0-6 jaar)

**11.00** Eucharistieviering  
Jongerenkoor Alverna  
Martin Claes



**H. Antonius**  
**Abt**  
**Wijchen**

**20.00** Kerstavondviering  
2Gether  
Hennie Witsiers

**09.30** Eucharistieviering  
Emmanuelkoor  
Herman Mulder

*Geén viering*



**Emmanuel**  
**Wijchen**

**17.00** Kerstspel  
Kinderkoor  
Bas van Dijk

**19.00** *Gezins*kerstviering  
Kinderkoor  
Cees Janssen

**21.30** Kerstavondviering  
2Gether  
Bas van Dijk

**09.30** Eucharistieviering  
Gemengd Koor  
Martin Claes

**09.30** Eucharistieviering  
Niessing-Familiekoor  
Bas van Dijk



**H. Paschalis**  
**Baylon**  
**Woezik**

**19.00** *Gezins*kerstviering  
Jongerenkoor  
Bas van Dijk

**21.30** Kerstavondviering  
Between  
Cees Janssen

**09.30** Eucharistieviering  
Dames- & Herenkoor  
Bas van Dijk

*Geén viering*



**H. Jozef**  
**Alverna**

**18.30** Kindvriendelijke  
kerstviering  
Mazing Joy  
Martin Claes

**11.00** Eucharistieviering  
Dames- & Herenkoor  
Aloys van Velthoven

*Geén viering*



**H. Johannes**  
**de Doper**  
**Balgoij**

**17.30** Kerstavondviering  
Herman Mulder

**10.30** Woord en Communie  
Cees Janssen



**Het Kompas**  
**St. Jozef**

**Vieringschema**  
24 dec. t/m 26 dec.

**dinsdag 24 december**  
• Kerstavond

**woensdag 25 december**  
• Eerste Kerstdag

**donderdag 26 december**  
• Tweede Kerstdag  
• Heilige Stefanus

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6  
✧ Tweede lezing: Titus 2,11-14  
✧ Evangelie: Lc. 2,1-14

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10  
✧ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6  
✧ Evangelie: Joh. 1,1-18

**lezingen**  
✧ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60  
✧ Evangelie: Mt. 10,17-22



**H. Antonius  
Abt  
Nederasselt**

**18.30 Gezinskerstviering**  
Kinderkoor  
Werkgroep WoCoviering

**20.30 Kerstavondviering**  
Mazing Joy  
Aloys van Velthoven

**09.30 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Aloys van Velthoven

*Géén viering*



**H. Antonius  
Abt  
Overasselt**

**19.15 Gezinskerstviering**  
Muzikale begeleiding van  
klarinet ensemble  
Aloys van Velthoven

**22.00 Kerstavondviering**  
Joy4all  
Aloys van Velthoven

**11.00 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Martin Claes

**11.00 Eucharistieviering**  
Samenzang  
Aloys van Velthoven



**H. Georgius  
Heumen**

**18.00 Gezinskerstviering**  
New Challenge  
Aloys van Velthoven

**20.00 Kerstavondviering**  
Gemengd koor  
Herman Mulder

*Géén viering*

**09.30 Eucharistieviering**  
Gemengd Koor  
Aloys van Velthoven



**H. Victor  
Batenburg**

**20.00 Kerstavondviering**  
Gemengd Koor  
Jack Leo

**09.30 Woord en Communie**  
Gemengd Koor  
Hennie Witsiers

*Géén viering*



**H. Anna  
Bergharen**

**18.00 Gezinskerstviering**  
Kinderkoor & Annekeband  
Annemarie Gooiker

**22.00 Kerstavondviering**  
Neo Nata  
Annemarie Gooiker/  
Jos van Minderhout

**11.00 Woord en Communie**  
Gemengd Koor  
Annemarie Gooiker

**11.00 Woord en Communie**  
Muziekvereniging St. Anna  
Hennie Witsiers



**H. Judocus  
Hernen/Leur**

**18.00 Gezinskerstviering**  
Voice  
Hennie Witsiers

**20.00 Kerstavondviering**  
Parochieel Zangkoor  
Annemarie Gooiker/  
Jos van Minderhout

**11.00 Doopdankviering**  
Parochieel Zangkoor  
Jos van Minderhout

**11.00 Eucharistieviering**  
Samenzang  
Bas van Dijk



**H. Damianus  
Niftrik**

**21.30 Eucharistieviering**  
Parochieel Zangkoor  
Jack Leo/Hennie Witsiers

**11.00 Gezinsviering**  
Parochieel Zangkoor  
Hennie Witsiers

*Géén viering*

**Vieringschema**  
28 dec. t/m 05 jan.

**28 december / 29 december**  
• Feest van de Heilige Familie

**31 december / 01 januari**  
• Oudjaar/Nieuwjaar  
• Moederschap van Maria

**04 januari / 05 januari**  
• Driekoningen  
• Openbaring des Heren

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Sir. 3,2-6.12-14 ✧ Tweede lezing: Kol. 3,12-21 ✧ Evangelie: Mt. 2,13-15.19-23	lezingen ✧ Eerste lezing: Num. 6,22-27 ✧ Tweede lezing: Gal. 4,4-7 ✧ Evangelie: Lc. 2,16-21	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 60,1-6 ✧ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6 ✧ Evangelie: Mt. 2,1-12
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	dinsdag <b>19.00</b> Oudejaarsviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Between Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	zondag <b>09.30</b> Oudejaarsviering Alle koren Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i>	woensdag <b>11.00</b> Nieuwjaarsviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers/Ben Frie <i>Na afloop koffie ☕</i>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Ben Frie
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering met Kindernevendienst 2Gether Herman Mulder
	<b>H. Jozef Alverna</b>	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Werkgroep Gebedsviering	dinsdag <b>19.00</b> Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<i>Géén viering</i>	dinsdag <b>19.00</b> Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Herman Mulder
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	zondag <b>09.30</b> Oudejaarsviering Mazing Joy Aloys van Velthoven <i>Na afloop koffie ☕</i>	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering	woensdag <b>11.00</b> Nieuwjaarsviering Samenzang Bas van Dijk/ Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven
	<b>H. Georgius Heumen</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	dinsdag <b>19.00</b> Oudejaarsviering Gemengd Koor Martin Claes	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	<b>H. Victor Batenburg</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk	dinsdag <b>19.00</b> Oudejaarsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	<b>H. Anna Bergharen</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	dinsdag <b>19.00</b> Oudejaarsviering Neo Nata Jos van Minderhout	zondag <b>11.00</b> Doopdankviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	dinsdag <b>19.00</b> Oudejaarsviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	woensdag <b>11.00</b> Nieuwjaarsviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	<b>Het Kompas voorheen Elsthoef</b>	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Annemarie Gooiker	<i>Géén viering</i>	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen
	<b>St. Jozef</b>	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Annemarie Gooiker	<i>Géén viering</i>	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen



**Vieringschema**  
11 jan. t/m 26 jan.

**11 januari / 12 januari**  
• Doop van de Heer

**18 januari / 19 januari**  
• 2e zondag door het jaar  
• Bidweek voor de eenheid

**25 januari / 26 januari**  
• 3e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 42,1-4.6-7</li> <li>✧ Tweede lezing: Hand. 10,34-38</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 3,13-17</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 49,3.5-6</li> <li>✧ Tweede lezing: 1 Kor. 1,1-3</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 1,29-34</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 8,23b-9,3</li> <li>✧ Tweede lezing: 1 Kor. 1,10-13.17</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 4,12-23</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zaterdag <b>Geén viering</b> i.v.m. Oecumenische viering in 'De Schakel' om 11.00 uur Bas van Dijk/Ds. Marco Luijk</p>	<p>zondag <b>11.00 Familieviering</b> Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag <b>19.00 Gezinsviering</b> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30 Gezinsviering</b> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag <b>11.00 Gezinsviering</b> Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.00 Gezinsviering</b> New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Voice Hennie Witsiers/Jack Leo</p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>	<p>zondag <b>Geén viering</b> i.v.m. Oecumenische viering in Ned. Herv. kerk om 11.00 uur Annemarie Gooiker/Ds. Annika</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Neo Nata Annemarie Gooiker/Jos van Minderhout</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Voice Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk/ Annemarie Gooiker</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Kennismakingsviering Communicanten Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p><b>Het Kompas voorheen Elsthoef</b></p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p><b>St. Jozef</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

**Vieringschema**  
01 feb. t/m 02 feb.

**01 februari / 02 februari**  
• 4e zondag door het jaar  
• Maria Lichtmis

	<b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	<b>lezingen</b> ✦ Eerste lezing: Mal. 3,1-4 ✦ Tweede lezing: Hebr. 2,14-18 ✦ Evangelie: Lc. 2,22-40
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering met Kindernevendienst 2Gether Herman Mulder
	<b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- & Herenchoor Hennie Witsiers
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Herman Mulder
	<b>H. Georgius Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	<b>H. Victor Batenburg</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo
	<b>H. Anna Bergharen</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	<b>Het Kompas voorheen Elsthof</b>	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen
	<b>St. Jozef</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen

**KERSTCONCERT**

Vrijdag 20 december 20.00 uur in  
de H. Antonius Abtkerk Malden  
Koor van solisten van de Philharmonie van  
St. Petersburg o.l.v. Ola Stupneva  
Toegangsprijs € 15,- . Reserveren:  
per mail [parochie.malden@planet.nl](mailto:parochie.malden@planet.nl) of  
per telefoon 024-3580476 tussen 10-12 uur

Het koor heeft een unieke uitstraling en de twaalf zangers en zangeressen zijn alle zeer talentvolle zelfstandige solisten, die op vele plaatsen in de wereld gevraagd worden. Het is Olga Stupneva gelukt deze individuele talenten samen te voegen tot een koor waarvan uitdrukingskracht, zuiverheid en schoonheid van de stemmen en de virtuoze stemtechniek de toehoorders doen verbijsteren.

Na zeventig jaar communisme mocht de geweldige rijkdom van geestelijke Russische muziek weer ten gehore worden gebracht. Door het geven van concerten in het buitenland, werkt het koor bewust mee aan de verspreiding van deze muziek. Het repertoire omvat ook veel profane muziek vanaf de zestiende tot en met de twintigste eeuw, veelal geraffineerde arrangementen van Russische volksmuziek.



**PROF. OLGA STUPNEVA**

Olga Stupneva werd geboren in 1962 in Pjrm (Oeral). Na de middelbare school ging zij koördirectie studeren aan het beroemde conservatorium van St. Petersburg. In 1988 studeerde zij met lof af als koördirigente. Op amper 20 jarige leeftijd was zij dirigent van het koor van de beroemde Alexander Newski Kathedraal te St. Petersburg en werkte daarnaast verscheidene jaren met amateurkoren. In 1992 werd door haar het koor van "Solisten van de Philharmonie" gesticht. Ze vormde een koor uit getalenteerde stemmen van de solisten van de Philharmonie van St. Petersburg. Vanaf de eerste optredens raakte het publiek onder de indruk van de uitdrukingskracht, de schoonheid en de perfectie van de muziek door dit ensemble. Sinds de oprichting van dit koor werden vele concertreizen gemaakt in Rusland, Europa en Japan. Sinds 1997 verzorgt People to People jaarlijks met veel succes een concertreis met dit koor in de maand december.

## BIJZONDERE VIERINGEN

### Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

### Boetevieringen

maandag 16 december	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
maandag 16 december	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### Ontmoetingsvieringen

zaterdag 04 januari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 01 februari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

### Oecumenische Open Leurviering

zondag 26 januari	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> .
-------------------	-----------	---

### Overige vieringen

vrijdag 06 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 06 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
maandag 09 december	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 10 december	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 13 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 20 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 23 december	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 27 december	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 30 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 03 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 03 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 06 januari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 07 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 10 januari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
dinsdag 14 januari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 17 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 20 januari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 24 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 27 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 03 februari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 07 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.



## ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

### VRIJWILLIGERSFEEST

Op zaterdag 23 november werd er voor de vrijwilligers van de kerk uit Nederasselt een dienst gehouden met daarna een gezellig samenzijn in Gemeenschapshuis "Ons Huis". Er waren drie jubilarissen, te weten: Leo Roelofs 12,5 jaar, Trudy Janssen 25 jaar en Miets Ariëns 40 jaar. Alle drie zijn ze lid van het dames- en herenkoor van Nederasselt. Zij werden



van links naar rechts; Miets Ariëns, Trudy Janssen, Leo Roelofs

door pastor Aloys van Velthoven in de kerk gehuldigd en voorzien van een toepasselijk woordje en felicitatie.

Het feestje werd

vervolgd in "Ons Huis" met een hapje en een drankje.

### VANUIT DE CONTACTRAAD

- De contactraad biedt u de mogelijkheid om de mooie grote kerststal en kerstgroep te komen bezichtigen op 1<sup>e</sup> kerstdag van 10.30 tot 13.30 uur. De pas aangekochte kerststal zal dan te zien zijn in een gezellige kerstsfeer.
- De eerste heilige communie in Nederasselt zal plaatsvinden op zondag 11 mei 2014 in de Antonius Abt kerk van Nederasselt.
- Het vormsel zal met Heumen, Overasselt en Nederasselt gezamenlijk gevierd worden op vrijdag 25 april 2014. De locatie moet nog bepaald worden.

### GEDOOPT

1 december  
Jelmer Eerligh  
Bart Janssen





### KERSTFEEST

De nachtmis is op kerstavond om 20.00 uur met medewerking van het gemengd koor. Op eerste kerstdag is de viering om 09.30 uur, waarbij ook het gemengd koor zal zingen. De kerk is geopend van 15.00 uur tot 16.00 uur voor het bezichtigen van de kerststal. In de viering van dinsdag 31 december 2013 (Oudjaar) om zeven 's avonds uur sluiten wij het jaar 2013 af en op Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur in de H. Damianuskerk te Niftrik een eucharistieviering waarin we om Gods zegen vragen voor het nieuwe jaar.

### EERSTE COMMUNIE / VORMSEL

In het jaar 2014 gaan acht kinderen op zondag 1 juni om 11.00 uur hun eerste communie doen. Na de kerstvakantie gaan zij beginnen met de voorbereidingen. Dit doen zij door het bijwonen van een vijftal middagen, waarin een aantal thema's over de eerste communie en het leven van Jezus behandeld worden. Wij wensen deze kinderen een goede voorbereidingstijd.

Op zaterdag 29 maart 2014 zal in de St.-Victorkerk te Batenburg aan zeventien kinderen het sacrament van het vormsel worden toegediend door Mgr. J. Schröder. Er komen zeven kinderen uit Bergharen, vijf kinderen uit Hernen en vijf kinderen uit Batenburg. De viering begint om 18.00 uur en het koor VOICE uit Hernen zal de viering opluisteren. Na de kerstvakantie gaan ook zij beginnen met de voorbereidingen voor het vormsel. Dit doen zij door het bijwonen van een vijftal bijeenkomsten, waarin een aantal thema's, die betrekking hebben op het vormsel en het leven van Jezus, behandeld worden. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de eigen dorpen. Wij wensen deze kinderen een goede voorbereidingstijd toe.

Zowel voor de eerste communicanten als de vormelingen worden een aantal vieringen gehouden. De eerste viering (de kennismakings- of voorbereidingsviering) vindt plaats op zondag 26 januari 2014 om 09.30 uur. Dit is een gezamenlijke viering van de eerste communicanten en de vormelingen. Wij hopen dat vele mensen uit Batenburg hierbij aanwezig zullen zijn.

### UIT DE CONTACTRAAD

In de laatste vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- De analyse opgemaakt door het bestuur naar aanleiding van de gesprekken tussen het bestuur en afzonderlijke contactraden. Over deze analyse

kunt u elders bij de berichten van het bestuur verder lezen.

- De agenda voor de Apostelvergadering van 24 oktober 2013. De Apostelvergadering wordt tweemaal per jaar gehouden en op toerbeurt in de verschillende geloofsgemeenschappen. Deze keer was de bijeenkomst in Niftrik.
- Het onderhoudsrapport van de Monumentenwacht betreffende de pastorie. Uit het rapport blijkt dat er veel gedaan moet worden aan onderhoudswerkzaamheden en het aanpassen van de woning aan deze tijd.
- Kerkhofzaken: Het ruimen van de graven kan nog niet beginnen omdat de gemeentelijke monumentencommissie nog geen beslissingen heeft genomen over welke graven als monument aangemerkt worden. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. Het onderhoud en het herstel van de Calvarieberg vraagt veel aandacht. Vertegenwoordigers van de gemeentelijke monumentencommissie hebben er al naar gekeken. Er wordt een advies gevraagd aan de Monumentenwacht.
- Verder zijn besproken de vieringen van de komende weken.
- Ook is aandacht geweest voor de samenstelling van de contactraad. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Er is nog niemand bereid gevonden om mee te gaan doen.
- De Mariakapel in Lienden bestaat in het jaar 2014 60 jaar. Bekeken gaat worden hoe wij hieraan aandacht kunnen geven.

### OVERLEDEN VRIJWILLIGER

Op 16 maart 1930 is Wim van Gent geboren, een geboren en getogen Batenburger. Hij was getrouwd met Nellie Verploegen. Samen kregen zij drie kinderen. Wim heeft heel zijn arbeidzaam leven bij Nooteboom in Wijchen doorgebracht. Wim heeft zich aangemeld bij de kerkhofmensen, die regelmatig op het kerkhof zijn voor onderhoud van de paden, heggen, e.d. Hij heeft de toegangspoorten geheel opgeknapt en bijgewerkt. Een grote klus, die hij heeft weten te klaren. Bij Wim was het altijd "Dat kan ik wel effe maken".

Wij zijn hem zeer erkentelijk en dankbaar dat hij met veel inzet heeft gewerkt op onze begraafplaats. Je mocht aan Wim niet vragen of hij al een plaats gereserveerd had op het kerkhof. Het antwoord was altijd hetzelfde: "Daar moet je niet over praten". Een paar maanden geleden was hij nog steeds aanwezig om te helpen. In een korte tijd ging zijn gezondheid zeer snel achteruit. Op 2 november 2013 is hij in alle rust heengegaan. Op 6 november is zijn lichaam op het kerkhof te ruste gelegd. Moge Wim in vrede rusten



## ST.-CECILIAFEEST

**GEMENGD KOOR OVERASSELT ZONDAG 24 NOVEMBER 2013**

Met een eucharistieviering in de H. Antonius Abt te Overasselt begint vanzelfsprekend ons jaarlijks Ceciliafeest.

Liederen, speciaal afgestemd op deze dienst door onze dirigent Guus Kuijs, gelegenheidslectoren Narda en Herman uit ons koor die voorlezen en pastor Aloys die voorgaat en het koor bedankt voor onze trouw door het jaar heen, de kerkgangers die ons na afloop complimenteren; dit alles draagt eraan bij dat wij met een vrolijk

gezicht naar zaal De Zon lopen om de inwendige mens te gaan versterken en vooral bij te praten.

Na de lunch een workshop van Klanklichaam, die naast een inspirerende middag vol verbinding, plezier en energie, ook een bijdrage levert aan het niveau van de koorcultuur. Elementen zoals ritme, klankkleuren, improvisatie en creativiteit komen ook aan bod. Het levert een paar gezellige uurtjes op, waarbij de partners van de koorleden zich zeker niet onbetuigd laten.

De inmiddels tot heinde en ver bekende quiz (de Apostelbode zegt het voort tot in de verste uithoeken van parochie De Twaalf Apostelen) is altijd weer een leuk opvlugmoment.

De koorleden kunnen dit jaar opgelucht ademhalen en rustig op hun stoel blijven zitten. De ene helft van het cabaretduo M&L is bezig met allerlei medische onderzoeken en de andere helft is solidair en wil niet alleen optreden. Volgend jaar krijgen ze extra spreektijd.

En dan het moment suprême! De huldiging van twee dames, allebei 12,5 jaar bij ons koor.

Koosje van Melis-Kuppen (alt) stond vorig jaar ook al op de foto in de Apostelbode te stralen naast haar man Wim, die toen zijn 40-jarig jubileum vierde.

Voor het huidige Ceciliafeest heeft Koosje zichzelf overtroffen en ze straalt als een zonnetje. Dit jaar is ze zelf aan de beurt om in de welverdiende bloemetjes te worden gezet.

Wil Sas (sopraan) had als kind de droom om later actrice of operazangeres te worden. Een droom die gedeeltelijk is uitgekomen. Zij werd tijdens haar zangopleiding aan de Lindenberg al snel Maria Callas genoemd. Boffen wij even dat Wil toetrad tot ons koor. De aria's galmen ons regelmatig tegemoet. Houd dit vol, Wil!

Beiden dus 12,5 jaar trouwe dienst, het lijkt voor de diehards binnen ons koor misschien niet lang maar



ik heb uitgerekend dat het hier wel om ca. 2200 uren gaat die besteed zijn aan repetities en het op-luisteren van diensten.

Het hoogtepunt van de middag nadert. De bronzen onderscheidingen van de Gregoriusvereniging worden door pastor Aloys opgespeld onder een spraakwerval van lovende woorden. Groot applaus voor beide jubilarissen en natuurlijk daarna de bloemen, oorkondes, cadeaubonnen, felicitaties en gezang.

Na een heerlijk buffet gaan we richting huiswaarts om daar bij het voetbal uit te buiken.

Wat een opluchting is voor onze organist Cappy; past hij gelukkig de eerste de beste keer dat hij speelt weer tussen het bankje en het orgel!

Trudy Derksen – Hendriks,  
Voorzitter St.-Ceciliakoor te Overasselt

## MIJLPAALVIERING

Dinsdag 14 januari 2014.

De dienst begint om 10.15 uur in de Mijlpaal met pastor Aloys van Veldhoven als voorganger. Dit is een dienst voor de oudere mensen die met rollators of scootmobiels in goede stoelen een dienst bijwonen. We doen dit al meer dan twaalf jaar elke tweede dinsdag van de maand. Het is een zeer intieme viering met daarna koffie drinken. In de loop van de jaren zijn er al veel oudere mensen gekomen.

## GEDOOPT

1 december  
Rowen de Wilt

## DOOP

5 januari  
Sven Poos



## RENOVATIE KERKHOFKAPEL

De eerste bedragen voor de renovatie van de kerkhofkapel zijn inmiddels ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Bijdragen blijven welkom op bankrekeningnummer NL22 RABO 0141 3023 72.

Contactraad H. Antonius Abt te Overasselt

## OPENINGSTIJDEN KERK OP DE KERSTDAGEN

Op beide kerstdagen blijft de kerk van Overasselt vanaf de eucharistieviering tot 16 uur in de middag geopend voor bezoekers die de kerststal willen bezichtigen.

Contactraad H. Antonius Abt te Overasselt





### LEDEN VAN HET GEMENGD ZANGKOOR IN BALGOIJ GEHULDIGD



links Joke Wintjes-Spaan en rechts Riet Gerrits-de Valk

Op zondag 17 november zijn de koorleden Joke Wintjes-Spaan en Riet Gerrits-de Valk in de Johannes de Doperkerk gehuldigd door pastor Van Velthoven, tijdens de viering van het jaarlijks Ceciliafeest.

Joke en Riek kregen van hem, onder toezienend oog van de overige koorleden, de gouden eremedaille van de St.-Gregoriusvereniging opgespeld, ter ere van hun 40-jarig jubileum, met daarbij een prachtige oorkonde, bloemen van de contactraad en felicitaties van de aanwezige familie en parochianen.

Na de eucharistieviering was er een feestelijke bijeenkomst in dorps huis het "Ballegoyke", waar de jubilarissen nogmaals zijn gehuldigd en in de bloemetjes gezet door vice-voorzitter Ries van Haren. De feestelijkheden hadden die middag als thema "De Kerk vroeger". Hetgeen door de feestcommissie op een ludieke manier werd weergegeven. Na een borreltje, een dansje en een feestelijk diner keerde iedereen tevreden huiswaarts. Een zeer geslaagd en feestelijk Ceciliafeest!

Het bestuur van  
Het Gemengd Zangkoor van Balgoij.

#### GEDOOPT

17 november 2013  
Thomas Bouwman



### VRIJWILLIGERSFEEST

#### KERSTFEEST

De nachtmis is op kerstavond om half tien met medewerking van het Parochieel Zangkoor. Op eerste kerstdag is de viering om elf uur ook met medewerking van het Parochieel Zangkoor. Na deze viering is er tot half een gelegenheid om de kerststal te bezichtigen.

In de viering van zaterdag 28 december 2013 om zeven 's avonds uur sluiten wij het jaar 2013 af en op Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een eucharistieviering waarin we om Gods zegen vragen voor het nieuwe jaar.

#### EERSTE COMMUNIE

In het jaar 2014 gaan zeven kinderen op zondag 18 mei om 11.00 uur hun eerste communie doen.

Na de kerstvakantie gaan zij beginnen met de voorbereidingen. Dit doen zij door het bijwonen van een vijftal middagen, waarin een aantal thema's over de eerste communie en het leven van Jezus behandeld worden. Wij wensen deze kinderen een goede voorbereidingstijd.

Voor deze kinderen wordt ook een aantal vieringen gehouden. De eerste viering (de kennis- makings- of voorbereidingsviering) vindt plaats op zondag 26 januari 2014 om 09.30 uur. Wij hopen dat vele mensen uit Niftrik hierbij aanwezig zullen zijn.

Op zondag 27 oktober 2013 zijn de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap bij elkaar geweest. Zij begonnen met een eucharistieviering om 10.30 uur in de kerk en daarna een ontmoeting in het verenigingsgebouw "De Waaijershof". Dit was een moment om onze vrijwilligers en vrijwilligsters weer eens dank te zeggen voor hun grote inzet voor de kerk van Niftrik. Het was ook een gezellig moment onder het genot van een eenvoudige maaltijd. Allen zijn voldaan naar huis gegaan.

#### UIT DE CONTACTRAAD

In de laatste vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:

De analyse opgemaakt door het bestuur naar aanleiding van de gesprekken tussen het bestuur en afzonderlijke contactraden. Over deze analyse kunt u elders bij de berichten van het bestuur verder lezen.

De agenda voor de Apostelvergadering van 24 oktober 2013. De Apostelvergadering wordt tweemaal per jaar gehouden en op toerbeurt in de verschillende geloofsgemeenschappen. Deze keer was deze bijeenkomst in Niftrik.

In verband met het vertrek van de heer Otten is er een nieuwe penningmeester in het bestuur gekomen. De heer H. Helmonds uit Alverna gaat deze



taak op zich nemen.

De onderhoudsbegroting voor het jaar 2014 moet voor 15 oktober 2013 ingediend worden. Er zijn zaken die in het jaar 2014 moeten gebeuren en die zullen opgegeven gaan worden. Daarnaast wordt besproken welke zaken uit de begroting 2013 nog afgewerkt moeten worden. Dit blijft de aandacht

houden.

Gekeken wordt ook naar de vieringen van de komende maanden, zoals de Allerzielenviering, de opening van de advent, de kersttijd, oud- en nieuwjaar.



## H. GEORGIUS - HEUMEN

### VRIJWILLIGERSFEEST

Op 19 oktober is de vrijwilligersavond voor de geloofsgemeenschap van Heumen geweest.

De avond werd begonnen met een eucharistieviering met medewerking van het parochieel zangkoor o.l.v Ans van Kruijsbergen. Na afloop van de viering gingen de genodigde vrijwilligers en een afvaardiging van het parochiebestuur naar dorps huis "de Terp" waar ze werden verwelkomd met koffie of thee en vlaai.

Pastor Aloys van Velthoven sprak de vrijwilligers toe en bedankte alle mensen voor hun inzet in het afgelopen jaar, want zonder deze medewerking wordt het moeilijk om een geloofsgemeenschap levendig te houden. Dit jaar waren er geen jubilarissen, maar werd de werkgroep interieurverzorgsters in het zonnetje gezet. De dames van deze groep zorgen er voor dat het kerkgebouw er altijd keurig uitziet. Een keer in de vier weken wordt er gepoetst en als het nodig is, zoals bij bijzondere gelegenheden, wordt nog extra werk gedaan. De dames kregen een stofdoek overhandigd met opdruk "schoon schip, waarachtig het is weer prachtig". We hopen dat ze dit werk nog lang en met veel plezier zullen doen.



Er was ook nog een optreden van het duo Toos en Stien. Dit werkte op de lachspieren van de aanwezigen.

Met wat achtergrondmuziek, een drankje en een hapje was het een gezellig samenzijn.

De avond vloog voorbij en we mogen terugzien op een geslaagd feest.

Contactraad H. Georgius



### HET KOOR NEW CHALLENGE UIT HEUMEN

Wij zijn erg blij dat het ons gelukt is om een snelle doorstart te kunnen maken met ons koor, want we hebben een nieuwe dirigent/ toetsenist gevonden. Erik Fortier is zijn naam en hij woont in Malden. Hij heeft meerdere koren onder zijn hoede onder andere het koor Joy4all uit Overasselt. Er was gelijk een klik tussen de leden van ons koor en hem en we zijn ervan overtuigd dat ons koor weer vele mooie liederen ten gehore gaat brengen.

Onze eerste viering onder leiding van Erik is op zaterdag 30 november en uiteraard zingen wij ook de kinderkerstviering op 24 december om 18.00 uur.

Wij hopen op veel belangstelling van jullie kant. Rest ons nog om Hans Elbers nogmaals te bedanken voor de hele fijne tijd die we samen met hem hebben gehad.

Groetjes van de leden van New Challenge

### GEDOOPT

1 december  
Mirthe Paau  
Sven Paau





Zo vlak voor de Advent  
Waren de luidklokken absent  
De zolder van de klokkentoren was verrot  
Door kever, muis, duivenafval of een soort mot;  
Alle trillingen moesten worden afgewend

De zolder vroeg om een forse restauratie  
Dat gaf in onze dorpen nogal wat frustratie.  
Het was zo stil zonder  
het luiden van de klokken.  
Sommigen begonnen al te mokken,  
We misten plotseling een goede relatie

Kerstmis komt er snel weer aan  
Onze klokken zullen helder slaan  
We vieren de geboorte van het Vredeskind  
We vergeten alle tegenwind  
En gaan samen om de kribbe staan

We bidden om geluk en zeggen dank  
Ieder met eigen woord en klank.  
Terwijl de herders hun liederen fluiten  
Gaan we het oude jaar afsluiten  
en beginnen 2014 gekleurd of blank  
Toon van Duifhuizen

### **KERSTMIS, EEN PLEK OM OP VERHAAL TE KOMEN**

Er is een verhaal, er is een plek, - en wie weet is het de enige plek - waar mensen op verhaal kunnen komen en waardig kunnen leven. Het is het verhaal van het kerstfeest en de plek is een stal. En het kind liggend in een kribbe is het teken van de vreugdevolle boodschap, dat God zelf, Hij die om mensen geeft, onder ons komt als redder en bevrijder, als trooster.

Ga de geboorte maar vieren van Hem, die verkoos zozeer in Gods licht te staan, die zo duidelijk en ingrijpend zijn schouders heeft gezet onder het visioen van Gods liefde voor mensen, van menswaardig leven, dat Hij er het absolute voorbeeld van is geworden. Jezus, weg ten leven, waarheid over het leven, woord van puur licht voor allen die willen luisteren.

Kerstmis: geboorte van Jezus van Nazareth, plek waar mensen tot leven komen omdat God-met-ons is, visioen van menswaardigheid, waar recht wordt gedaan aan armen, waar niemand nog woorden van haat in de mond neemt, waar mensen met vrede strooien als met confetti. Kerstmis, een Gods plek om te leven, een droom door geen andere droom te vervangen, waar alle schuld wordt weggewassen, waar kinderen voorrang krijgen en waar mensen elkaar opvangen en de ergste pijn van het leven

verlicht wordt. Kerstmis is een feestverhaal over het leven, omdat mensen er leren als mensen van God te leven. Dat ook jij die mens zult zijn, dat jij voor mensen op je weg, die plek om te leven zult zijn, die zegen kome over ons.

Wij wensen al onze parochianen van harte gezegende kerstdagen, een feestelijk oudjaar en zalig nieuwjaar!

Jos van Minderhout

### **EERSTE KERSTDAG VAN 14.00 TOT 16.00 UUR**

Er staan in onze kerk een paar hele mooie kerststallen met veel kijkplezier. De oude, ruim honderdjarige kerststal, ieder jaar weer met de grootste zorg neergezet. En een tweede kerststal, met vele figuurtjes uit het landelijke boerendorpsleven. Kom, kijk, geniet, en wordt er stil van...

### **OUD EN NIEUW**

Oudejaarsavond vieren we op dinsdag 31 december om 19.00 uur. Het Gemengd Koor zal de zang verzorgen. Een dankdienst voor het oude jaar. Het zijn de vreugde en het verdriet, het geluk en het ongeluk, het leven en de dood, de wisselvalligheden van ons leven, die ons hart op zo'n laatste avond van het jaar raken.

### **DE EERSTE VIERING IN HET NIEUWE JAAR**

Zondag 5 januari 2014 om 11.00 uur nieuwjaarsviering. Na afloop van de viering is er achterin de kerk met koffie een mooi moment om elkaar alle goeds toe te wensen. Een jaar, waarin velen - en hopelijk ook weer nieuwe gezichten - de verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap zullen dragen.

### **OUDERENONTMOETING**

De eerste dinsdag van het nieuwe jaar 7 januari de ouderenbijeenkomst om 10.00 uur. We ontmoeten elkaar en hopen voor elkaar op een gezegend 2014. Gewoon elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie. Kom ook! Weet je waarom? Voor ons ouderen is het heel belangrijk om de ontmoeting en de relatie met andere ouderen in stand te houden, want ouder wordend kom je steeds meer alleen te staan. Het is belangrijk om iedere gelegenheid aan te grijpen voor ontmoeting met elkaar.

### **50-JARIG BESTAAN VAN HET GEMENGD PAROCHEEL ZANGKOOR HERNEN – LEUR**

50 jaar geleden bestond het zangkoor uit veertien vrouwen en acht mannen. Bij speciale gebeurtenissen zongen zij samen. Het koor stond onder leiding

van dhr. W. Verbruggen. Hij was dirigent, organist en hoofd van de school in Hernen. Tien jaar later kwam er een bestuur en werd het zangkoor officieel een 'vereniging'. Na het overlijden van dhr. Verbruggen werd dhr. M. van Kouwen in 1975 door het kerkbestuur benoemd als dirigent van het koor en dhr. P. van Est organist. Het was voor Hernen een schot in de roos. Het zangkoor kreeg een nieuw repetitielokaal en de repetities werden aantrekkelijker gemaakt.

Het zangkoor groeide al snel uit naar ruim vijftig leden. Er werden veel vierstemmige liederen gezongen in de kerk, concerten gegeven en op de vrije zondagen verzorgde het koor de eucharistievieringen in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Een prachtige en vooral dankbare tijd.

Na het overlijden van Dhr. van Kouwen werd dhr. van Est in 2003 dirigent en tevens organist. Hij kan van weinig iets goeds maken. Wij als zangkoor, maar ook de gehele parochiegemeenschap, zijn hiermee zeer vereerd en hopen nog lang de wekelijkse mis te mogen verzorgen in de mooie H. Judocus parochiekerk te Hernen.

De laatste jaren zijn verschillende koorleden veel te vroeg overleden. Daardoor hebben wij een flinke veer moeten laten. Wij zouden graag nieuwe leden willen begroeten. Geïnteresseerden kunnen altijd een keer komen luisteren tijdens één van de repetities op maandagavond van 19.30-21.00 uur in ontmoetingscentrum De Mijlpaal, waar het altijd gezellig is.

Het bestuur wil iedereen graag op zondag 26 januari 2014 uitnodigen om het zangkoor na de speciale H. Mis van 11.00 uur onder het genot van een kopje koffie en thee in de kerk, te feliciteren met hun 50-jarig jubileum.

Namens het parochieel zangkoor Hernen – Leur,  
Harry van Schadewijk, voorzitter

### DOOPDANKVIERING

Op 26 december (tweede kerstdag) worden alle dopelingen van 2013 uitgenodigd om de doopschelp op te halen. Deze gezinnen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Het betreft dus de kinderen die in de kerk van Hernen gedoopt zijn. De viering begint zoals altijd om 11.00 uur en in de dienst wordt speciaal aandacht geschonken aan deze gezinnen en kinderen. Van harte welkom!

### URNENVELDJE AANGELEGD

Met het opknappen van het kerkhof in 2009 is er bij de ingang van de sacristie een terreintje gepland als urnenveldje. Door de kerkhofgroep is ter afscheiding een taxushaag in de vorm van een halve cirkel aangelegd, passend bij de vormgeving van de kerk en het kerkhof. Omdat op het huidige urnenveldje alle plekken bijna zijn bezet, zijn in oktober de ur-

nenkeldertjes aangeschaft en geplaatst. Het is een mooi geheel geworden. De contactraad dankt de vrijwilligers voor de verrichte werkzaamheden.



### MISINTENTIES DECEMBER/JANUARI

Zondag 8 december: Wim en Gon Hebing

Zaterdag 14 december: Ben Weeren, overleden familie Weeren-Jansen en Peperkamp-Jansen

Zondag 22 december: Gerda van Heumen-Loeffen, Jan en Betsy Hendriks-Huberts, Piet en Lien Hendriks-Huberts

Kerstmis: 24 en 25 december: overleden familie van de Aa-Broekman, Teun en Jeanny Kremers-Lammers, overleden ouders Remmers-Grim, Leo van Lubeek, Jan van Heumen, Annie Kersten-Schamp, Geert Wouters, Wim Vergeest, Ben Hendriks, David Strik, Frans van de Wielen, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, overleden ouders Wim en Fien Hendriks-Van Zwambagt en Ton, overleden familie Van Duifhuizen-van de Wielen, overleden ouders Reijnen-Pruijs, overleden ouders Zondag-van de Sluijs, Ben Weeren, overleden familie Weeren-Jansen en Peperkamp-Jansen, Jo Derks-van Casteren, Jan en Bert de Kleijn, Johan en Nelly de Wildt-Peters, overleden familie van de Aa-Van Casteren, Wim en Gon Hebing, Gerrit en Marie van Wees, overleden familie Perquin-Steeg, overleden ouders Adriaan en Nellie Jacobs-Van Gerwen, overleden ouders van Hoogstraten-Steeg

Donderdag 26 december: Jo Derks-van Casteren, overleden weldoeners van onze kerkgemeenschap

Zaterdag 31 december: Jan en Bert de Kleijn

Zaterdag 4 januari: Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Wim en Gon Hebing

Zondag 12 januari: Gerrit Reuvers

Zondag 26 januari: Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overleden familie, Jo Derks-van Casteren

Zaterdag 1 februari: Gerrit en Marie van Wees

Misintenties voor februari opgeven vóór 6 januari bij  
Jeanne Hendriks  
Eikenweg 1 Hernen tel. 0487-560540



## VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

• Op 2 november is Marijke van Uden overleden. Marijke heeft vele jaren als vrijwilligster voor onze kerk gewerkt. Dat deed zij op een bescheiden en gezellige manier en daar kijken wij met veel plezier op terug. Zowel Marijke als wij hadden nog jaren willen doorgaan, maar dat is niet mogelijk gebleken. Wij wensen Jacques, de kinderen, de kleinkinderen en de moeder van Marijke sterkte toe.

• Op 21 oktober trad Geert Fierens op met zijn voorstelling 'David tegendraads'. Het was geweldig om te zien hoe hij het verhaal van David neerzette. Hiernaast vindt u hierover meer.

• Op vrijdag 20 december zal in de Emmanuelkerk door het Huttenkampkoor Amicitia het Weihnachtsoratorium van Heinrich Fidelis Müller worden uitgevoerd. De uitvoering begint om 19.30 uur en de toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Na afloop drinken we samen warme chocolademelk en glühwein in het wijkcentrum 't Achterom.

• Met Kerstmis en oud en nieuw is er in de Emmanuel veel te doen:

• dinsdag 17 december om 14.00 uur is de ouderenviering voor Kerstmis; Pastor Hennie Witsiers is de voorganger en na afloop is er koffie.

• woensdag 18 december houdt de KBO haar kerstviering; deze is om 10.30 uur; voorganger is pastor Hennie Witsiers.

De vieringen met Kerstmis zijn op de gebruikelijke tijden. Op kerstavond om 20.00 uur en op eerste kerstdag om 09.30 uur.

• We vieren ons oudejaar op zondag 29 december. De viering is op de gebruikelijke tijd van 09.30 uur. Na afloop drinken we samen thee en koffie. Waarschijnlijk komt daar nog iets lekkers bij.

Op 1 januari is een van de nieuwjaarsvieringen in onze parochie in onze Emmanuelkerk. De viering begint om 11.00 uur en na afloop drinken we thee en koffie.

• In januari vragen wij weer aandacht voor de actie Kerkbalans. Hierover krijgt u op diverse plaatsen meer informatie.

Voor de bedevaart naar Lourdes in het voorjaar van 2014 is in onze kerk Gerard Broekhuijsen de contactpersoon. Voor informatie kunt u bij hem terecht.

• De eerstvolgende ontmoetingsvieringen zijn

op 4 januari met als thema 'bewustwording' en 1 februari met als thema 'feesten en vasten', zoals altijd om 19.00 uur.

• De contactraad komt weer bij elkaar op 11 februari om 20.00 uur.

Tini Poos

## KERSTVIERING

Kerstviering 55+ in 't Achterom dinsdag 17 december. We beginnen de viering om 14.00 uur in de Emmanuelkerk.

Daarna zetten wij de viering voort in 't Achterom. U bent allen van harte welkom ! Tot zens!

Werkgroep ouderen  
en het ziekenpastoraat

## 'DAVID TEGENDRAADS'

een verrassende kennismaking in de Emmanuelkerk

*Als ik de hemel zie,  
het werk van Uw handen,  
wat is dan de mens  
dat U naar hem omziet?*



Wat kun je verwachten van een vertelkunstenaar die in je parochie koning David komt spelen, een bijbelverhaal waarmee je sinds lang vertrouwd bent? Op 21 oktober 2013 gaf de Vlaming Geert Fierens aan De Twaalf Apostelen de primeur in Nederland van zijn vertelevisie David Tegendraads. Het Catechetisch Beraad Wijchen en het Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen hadden de avond georganiseerd. - Een leuk tussendoortje in het najaarsaanbod.

Fierens heeft naast godsdienstwetenschappen lichamelijke opvoeding en dans gestudeerd. Bij Up with People in de VS deed hij zijn eerste ervaring op en mensen als ds. Nico ter Linden, Benoît Standaert osv, Katrien de Waele en vele anderen inspireerden en vormden hem. Zo is een bevlogen godsdienstleraar nu een acteur met een boodschap voor jong en oud. Na David Tegendraads en Petrus Overhoop presenteert hij binnenkort Franciscus. Fierens wil bijbel en geloof op een andere manier ter sprake brengen. Hij speelt bij voorkeur in kerken, met enthousiaste, zoekende mensen als klankbord. Vertellen is verbeelden, dansen en spelen.

Een herdersjongen in Bethlehem hoedt de kudde van zijn vader. Zo begint het verhaal. Bekende na-



men als Saul en Jonathan, Uria, Bathseba, en Natan komen voorbij. Al is Davids levenswandel geen schoolvoorbeeld van heiligheid, toch kiest jhwh hem tot zijn gezalfde en koning... Het zijn niet louter feiten uit diens leven die ons in de ban houden. Het zijn menselijke momenten van kleinheid en grootmoedigheid, van

goed en kwaad. Daarin herkennen wij onszelf en voelen wij ons geraakt. Dankzij de schakeringen van het licht – kunstig gedoseerd door Fierens' helper op de achtergrond – doorleef je beter de symboliek van morgen en avond, van leven, handelen en bezinnen. Als het duister invalt, 'speelt' Fierens op de gefingeerde citer psalmfragmenten waarin wij David horen klagen, bidden, loven en danken. Een climax in deze evocatie is de dans van de koning bij de Ark, vóór het Gelaat van jhwh. Op de achtergrond klinkt prachtige zang. Rachem, Rachem, Rachem, erbarm U! Zorg voor ons! Wie van ons heeft die avond op weg naar huis niet naar de hemel gekeken? 'Wie is dan de mens dat U naar hem omziet?'

Na afloop was er nog even tijd voor een glaasje en wat napraten. Overal blije gezichten en positieve re-

acties! De voorstelling heeft iets nostalgisch maar is in wezen een eigentijdse vorm van parochiecatechese. De vele citaten uit de psalmen, de bijbelse namen en verhalen zijn een soort snelweg van catechisatie en spiritualiteit, geschikt om het parochieleven te verfrissen, zonder aanzien van leeftijd en opleiding. Voor wie dit alles heeft moeten missen: er komt in onze streken zeker een herkansing!

Annie Coppens

Catechetisch Beraad De Twaalf Apostelen  
Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen



## WIJ GEDENKEN

Op 22 september overleed **Frans Lepoutre** (80) plotseling. Hij was heel betrokken bij het Niftrikse voetbal, bestuurslid, erelid; hij heeft meer dan 40 jaar oud papier opgehaald voor zijn club. Toen hij een eigen gezin stichtte werd Frans keurmeester. Samen met zijn vrouw Mies, drie kinderen en vijf kleinkinderen had hij een gelukkig leven. Frans was graag overal bij, voetbal, gilde, familie, kermis, vrienden en Mies bood hem daarvoor alle kansen. Toen zij niet zo goed meer kon, heeft hij alle zorg voor haar op zich genomen. Ook daarom is Frans Lepoutre te bewonderen.

**Ton Wennekes-Verheyen** overleed op 17 oktober 2013 en werd 92 jaar. Zij trouwde met August Wennekes en ze kregen samen drie kinderen. Ton was een eenvoudige vrouw. Zij was gelukkig als iedereen tevreden en gelukkig was. Zij hield veel van vrijheid en die vrijheid vond ze in haar hobby vissen. Ze was dan graag in een boot op het water. Zij woonde de laatste jaren in verzorgingshuis St.-Jozef en heeft daar genoten van de goede ver-

zorging. De uitvaart vond plaats op 22 oktober 2013 in de aula van de begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.



Een heel bijzonder ventje is op 18 oktober overleden: **Levin Xhofleer** uit Bergharen. Hij was nog maar 6 jaar oud. Heel zijn leventje heeft hij te kampen gehad met zijn gezondheid, altijd zorgen en onderzoeken. Levin zelf heeft van die zes jaar genoten en er alles uitgehaald wat erin zat. Daarbij was het soms net of hij al

wijzer was dan menig volwassene. Levin was altijd vrolijk, klaagde nooit en was heel lief, juist voor anderen. Bijvoorbeeld voor al die kinderen, die bij hem op de afdeling lagen in het ziekenhuis. Zijn grote hobby was muziek luisteren op de radio of gitaar en drum op de Wii. Levin geloofde in de hemel en wees naar zijn kruisje aan de ketting als hij het over zijn 'Vader' had. We hebben Levin na de afscheidsdienst in de H. Annakerk een mooi rustplekje gegeven op het kerkhof. Toen hij begraven werd verscheen er een regenboog aan de hemel.

Op 24 oktober overleed na een kort ziekbed vrij plotseling in het CWZ **Willem Tas**. Willem werd geboren in Utrecht op 29 augustus 1928 en was gehuwd met Cis Tas. Zij overleed twee jaar geleden. Zij kregen vier kinderen en twee kleinkinderen, waar Willem een sterke band mee onderhield. Na zijn pensionering als psycholoog verbonden aan het



blindeninstituut Grave, verhuisden zij van Nijmegen naar Overasselt. Begin van dit jaar ontmoette hij een nieuwe partner, waar hij ruim een half jaar zeer gelukkig mee was. De gemeenschap van Overasselt en ook van de kerk heeft hem leren

kennen als een warm, sociaal en bewogen mens die zich inzette voor zijn medemens. Wij zullen hem levend houden in onze herinnering door alles wat hij ons heeft gegeven, voor alles wat hij is geweest. Op 31 oktober hebben wij afscheid genomen van Willem tijdens een eucharistieviering in de kerk van Overasselt. Dat hij ruste in vrede.

Op 28 oktober hebben we tijdens een avondwake in de Paschaliskerk afscheid genomen van **Riet Willems-Smits**, 68 jaar. Samen met haar echtgenoot Ben Willems had ze aan de Zesweg een tuincentrum. Als haar man er niet was, kon je bij Riet altijd terecht. Na de zaak overgedaan te hebben aan hun zoon Julio, hebben ze een nieuw huis gebouwd en samen met haar man Ben wilde ze gaan genieten van de vrijheid. Riet mocht hier jammer genoeg niet lang van genieten. Boven de rouwkaart stond bedroefd maar dankbaar, dat ze na een kort ziekbed vredig is ingeslapen. Riet was een stille kracht waar ze altijd op konden rekenen. Ze had een vaste dag waarop ze op haar kleinkinderen paste, maar als het nodig was, Riet stond klaar.

Het leven van **Gerard Beker** (1933) is vooral getekend door de hersenbloeding, die hem tien jaar geleden trof en halfzijdig verlamde. Acht jaar werd hij thuis verzorgd door zijn vrouw Lenie, gesteund door zijn kinderen. Het afscheid van vrouw en kinderen ging hem aan het hart. Zijn lichaam was op; hij is op 27 oktober rustig ingeslapen. Gerard was 50 jaar getrouwd met Lenie Borneman. Hij was huisschilder, maar kon het penseel ook goed hanteren in kleine landschappen. Hij was een begaafd knutselaar. Zijn uitvaart moest plaatsvinden in de Abt in Wijchen, want dat was zijn kerk, van deze kant van het spoor. Op 1 november namen we daar

afschied van hem, waarna hij in Beuningen werd gecremeerd.

In de overgang van Allerheiligen op Allerzielen is **Wim van Gent** te Batenburg overleden. Hij was een geboren en getogen Batenburger. Hij mocht 83 jaar worden. Hij was gehuwd en vader van drie kinderen. Hij was een man, die nooit klaagde. Zijn motto was: "Dat kan ik wel effe maken". Hij vroeg weinig en genoot van de eenvoud en schoonheid van het leven. Zijn lichaam is na de uitvaartdienst in de H. Victorkerk op 6 november 2013 te ruste gelegd op het kerkhof aan de Kasteelse Allee te Batenburg.

**Bertha Tijssen-Brands** werd geboren op 23 maart 1917 in Grave. Zij is getrouwd geweest met Marinus Tijssen. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren. Zij blijft voortleven in het beeld van een bezige moeder en een lieve oma, die altijd voor iedereen klaar stond. In de laatste tijd gaf zij aan, dat zij een goed leven had gehad. Na een voltooid leven ging zij op weg naar haar Schepper. Na de uitvaartdienst op 4 november 2013 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen is haar lichaam te ruste gelegd op het nabij gelegen kerkhof.

Plotseling en in zijn slaap is op 7 november **Wim Lamers** overleden. Hij werd 93 jaar oud. Samen met zijn vrouw Joke kreeg hij negen dochters en een zoon. Wim had een boerenbedrijf in de Woezik en werkte graag buiten en in de natuur. Later, toen hij de overgang maakte naar de varkensfokkerij, had hij er eer in kwaliteitsvarkens te fokken voor de vleesindustrie. Samen met Joke verhuisde hij na beëindiging van zijn bedrijf naar St.-Jozef en weer later naar Kompas en beleefde er een rustige en harmonieuze oude dag. De uitvaart voor Wim vond op 14 november plaats in de Paschaliskerk en we hebben hem begraven op het kerkhof bij de Antonius Abtkerk te Wijchen.

Na het ontvangen van het sacrament der zieken is op 10 november 2013 **Theo Dahm** overleden. Hij is op 30 oktober 1939 in Lunen geboren. Samen met zijn broer heeft hij jaren in het ouderlijk huis gewoond. Ondanks zijn beperking heeft hij meer dan veertig jaar bij WNO gewerkt. Regelmatig ging hij fietsen en hoopte iemand tegen te komen voor een praatje. In de kerk van Overasselt was op 16 november 2013 de uitvaartviering. Daarna hebben we hem begeleid naar het crematorium.

**Truus Peters-Festen** werd geboren op 5 december 1930 te Wijchen aan het Startven als oudste dochter van een gezin met twaalf kinderen. Toen haar moeder op haar 48<sup>e</sup> stierf nam zij de zorg van het gezin over. Zij trouwde met Henk Peters en sa-



men kregen zij vier zonen en twee dochters. Later kregen zij nog elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Truus kon genieten van mensen om haar heen, de bloementuin, handwerken en koken. In 2010 overleed haar man, dat was een grote klap voor haar. Vanaf die tijd ging haar gezondheid achteruit. In september 2012 is zij verhuisd naar de Weegbree. In de week van 10 november 2013 heeft Truus dit aardse leven verwisseld met het eeuwige. Wij vierden haar afscheid op 15 november in Balgoij. Dat zij moge rusten in vrede.

Op 14 november 2013 is op 85-jarige leeftijd **Thé van Zuijlen** overleden. Hij is ruim 55 jaar getrouwd geweest met Annie van Zuijlen-Janssen. Hij was trots op zijn vier kinderen. Aan de vijf kleinkinderen vroeg hij vaak hoe het op school ging en wat ze later met hun toekomst gingen doen. Thé genoot van kleine dingen en sport liep als een rode draad door zijn leven. Op 20 november hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en hem begraven op het kerkhof aldaar.



Op vrijdag 15 november is **Piet van Nuland** op 65-jarige leeftijd overleden. Piet was zeventien jaar getrouwd met Ria van Nuland-van Montfoort. Samen woonden ze eerst in de Nachtegaalstraat, maar Piet zijn hart lag toch echt wel in de Woezik. Samen bouwden ze hun eigen huis aan de Zesweg. Hij zorgde niet alleen voor zijn moeder, iedereen kon een beroep op Piet doen. In 2010 kreeg Piet een ziekte waarbij herstel uitgesloten was. Hij kon

dit maar moeilijk aanvaarden, zijn zelfstandigheid en handigheid verdwenen in één klap. Een maand geleden kreeg Piet opnieuw een herseninfarct, die hij niet meer te boven is gekomen. Donderdagavond hebben wij, in een avondwake afscheid van Piet, een man geliefd door velen en niet alleen om hetgeen hij voor iedereen deed, een echte familie-man, genomen.

**Netty Hageraats-Willems** groeide op in het agrarische Brabantse Escharen. Zij verhuisde na de oorlog naar grootstedelijk Den Haag waar zij haar man Wim Hageraats leerde kennen. Zij hebben ruim vijfenvijftig jaar lief en leed gedeeld en zorg gedragen voor hun zoon Wim. Later was Netty een betrokken oma voor haar kleinzoon Wies. Zij wist in alle zachtheid en bescheidenheid haar weg door het leven gelovig te gaan, soms in moeilijke tijden. Op 15 november 2013 overleed Netty te Wijchen in de leeftijd van 89 jaar en op vrijdag 20 november was haar uitvaartdienst in de Jozefkerk te Alverna. Moge zij rusten in vrede!

Op 19 november overleed **zuster Germana Everstein** op 98-jarige leeftijd in Huize La Verna Alverna. Na haar uitvaart op 22 november volgde haar begrafenis op het kloosterkerkhof te Alverna.

Op 21 november 2013 was in de Paschaliskerk de uitvaart van **Cor Thijssse Claase-van Wezel**. Zij werd in december 1928 te Nijmegen geboren. Na de verloving in 1956 is zij op 7 augustus 1957 met Martien Thijssse Claase getrouwd. Samen met hem droeg ze de zorg voor haar twee dochters. Ze was bijzonder trots op haar vier kleinkinderen. Na een liefdevolle verzorging is zij in het verpleeghuis De Weegbree op 16 november 2013 overleden. Haar laatste woorden waren "Dank je wel".

Voor zijn vrouw Diets was **Jan van Raaij** een goede man en voor zijn drie kinderen een goede vader. Hij is op 18 juni 1926 te Nijmegen geboren en op 20 november 2013 is hij in het verpleeghuis Waelwick te Ewijk overleden. Hij was een goed mens die voor iedereen klaar stond. Hij had ook humor in zich en kon soms rake 'uitspraken' doen. Over het verlies van zijn zoon na een noodlottig ongeluk kon hij moeilijk heen komen. Hij heeft dit altijd bij zich gedragen. Na de uitvaartdienst op 26 november 2013 in de H. Antonius Abtkerk heeft de crematie in Beuningen plaatsgevonden.

☆	☆	L	E	M	E	H	N	E	R	R	E	T	☆	☆
A	D	A	T	M	S	H	E	L	H	T	E	B	☆	☆
E	J	T	N	E	O	K	A	L	K	A	S	T	☆	☆
☆	S	T	A	V	L	P	E	T	O	R	O	B	E	G
G	N	I	N	K	E	K	E	R	T	E	D	E	K	☆
K	E	R	K	E	R	K	E	R	T	O	N	I	A	N
☆	N	E	G	N	I	N	O	K	E	R	I	D	E	D
E	H	I	E	O	C	A	R	O	P	O	O	G	☆	☆
☆	☆	S	E	G	A	L	A	T	E	T	E	R	S	K
T	H	C	A	R	A	K	R	S	F	O	O	E	L	G
N	E	R	E	D	E	L	I	E	T	S	R	S	K	☆
☆	E	I	E	A	N	T	I	E	A	K	A	V	A	☆
T	A	R	T	A	K	A	R	S	A	V	A	J	W	U
E	N	K	E	R	O	K	E	R	E	W	E	B	☆	K
☆	E	D	O	B	E	L	E	T	S	O	P	A	☆	☆

KERSTPUZZEL 2013

## AFRONDING VASTENAKTIE 2012

Het Vastenactie-project ENDELEA—TANZANIA van huisarts Rob Dijkstra is afgerond. In augustus van dit jaar is met succes de tweede waterput gegraven en de bijbehorende pomp geplaatst in Bukumbi.

De eerste pomp was reeds in augustus 2012 in Buganda geplaatst. Door het uitvallen van de elektriciteit en e-mailverkeer is de berichtgeving erg traag. Beide pompen voldoen volledig aan de eisen die door de lokale overheid gesteld zijn. Dat betekent dat ze hygiënisch zijn en vrij van bacteriën en dat is voor de gezondheid van de bevolking erg belangrijk.

Beide pompen worden door ongeveer 50 gezin-



nen, dus zo'n 200 tot 300 mensen gebruikt voor drinkwater en voor de moestuin.

Het bouwen van de putten en het installeren van de beide pompen was duurder dan begroot. Deels door hogere prijzen van cement en deels door het claimen van gelden door een tussenorganisatie.

Vanuit het Endelea-project heeft Rob Dijkstra dit aangevuld met geld van de Zilverbergschool in Overasselt.

Het financieel en inhoudelijk verslag is inmiddels naar de Vastenactie verstuurd.

Reeds in 2010 werd door Rob Dijkstra een pomp



geplaatst in het dorp Sanjo.

Er zijn dus nu in drie dorpen pompen geplaatst. De mensen in Sanjo, Bukumbi en Buganda kunnen nu veel gezonder leven en werken dankzij de inzet van velen in parochie De Twaalf Apostelen.

De moeder- en kindzorg is nog niet afgerond en blijft onder de voortdurende aandacht van de Tanzaniaanse verpleegkundigen.

Er vinden nog steeds maandelijks bijeenkomsten plaats over gezondheidsvoorlichting en voeding, want deze zijn van groot belang voor de inwoners van de drie dorpen.

Op [www.endelea.nl](http://www.endelea.nl) kunt u de voortgang van het project volgen en meerdere foto's bekijken.

Namens de werkgroep Vastenactie van De Twaalf Apostelen Leo van Oss

**WERELD WINKEL**  
van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Ben Frie  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
[apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats .....



## KERSTMIS 2013

Hoeveel tranen worden er dagelijks vergeten? Ik zag een reportage over een ziekenhuis in een oorlogsgebied. Er werden kinderen binnengebracht. Ze waren overdekt met brandwonden, door chemische wapens veroorzaakt. Velen van hen zouden het niet redden. Een vrouwelijke arts deed wanhopige pogingen het leed van de kinderen te verzachten. Hoe kan zij dit werk volhouden? Wie troost haar als zij 's avonds thuiskomt? Geloofst zij in een God bij wie zij steun kan zoeken? Ik kon het gezicht van de vrouw niet vergeten, Is er nog ergens een lichtpuntje voor de tranen van de mensen? Ik heb er dagenlang over nagedacht. En toen kwam ik onverwacht de volgende woorden tegen in een prachtig boek over Jopie Huisman. Men heeft hem ooit de schilder van het mededogen genoemd. Hij zei: "Het bestaan is een raadsel, je mag niets weten, je mag alleen geloven. Ik heb geen stem gehad in mijn geboorte en ik kan niet verhinderen dat ik straks ogenschijnlijk in het niets verdwijnt. Daar tussenin gebeurt het, dat brengt me in verwarring, daar ben ik door ontroerd." Jaren geleden heb ik het naar hem genoemde museum bezocht. Al zijn schilderijen laten haarscherp zijn liefde voor zijn medemensen zien en zijn grote eerbied voor de schepping. Was zijn moeder zijn houvast? Van haar zei hij dat zij boordevol natuurlijke liefde zat. Hij zelf was er van overtuigd dat de liefde

het laatste woord zal hebben. En ik? Durf ik nog te hopen op een betere wereld? Kan ik het kerstfeest vieren in deze tijd? Ik mag de moed niet verliezen zolang er overal kinderen geboren worden. Ik wil het beeld uit mijn kinderjaren niet vergeten, Maria en haar pasgeboren zoon. Heel veel mensen hebben de afgelopen eeuwen gebeden tot Maria. Duizenden kaarsen branden wereldwijd bij haar beeld. De moedige arts is mijn lichtpuntje in deze donkere dagen. In gedachten zet ik haar naast Maria in de kerststal. Zo kunnen zij elkaars tranen drogen om al het leed dat kinderen wordt aangedaan. Jopie Huisman zegt nog dat er misschien een stukje hemel schittert achter de duisternis van de dood. Ik hoop dat hij gelijk heeft.

## KRISTAL

*De kerstgedachte dreigde te sterven  
voordat zij op papier stond.  
Ik beurde haar op  
en legde haar voorzichtig  
in mijn achterhoofd  
waar zij geduldig wachtte.  
Zij kwam tot leven in mijn pen  
en werd een sneeuwkrystal  
dat, breekbaar,  
één seconde lang  
de wereld om mij heen verzachtte.*

Ik wens iedereen goede kerstdagen! Fieke

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank 13.54.64.048

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## EEN NIEUW LEVENSJAAR VOOR KERK EN WERELD



Wij leven in tijd: we markeren telkens periodes. Een verjaardag vieren we, een jubileum, een jaar. De wisseling van de ene periode in de andere, zeker als het om ronde getallen gaat, is telkens aanleiding tot iets feestelijks: we vieren een nieuw getal alsof het gaat om iets wat we verworven hebben, gepresteerd. Er wordt iets aan ons leven toegevoegd. Wij zijn gegroeid, ouder en wijzer geworden, tot meer in staat enz.

Wat in het kerkelijk leven gemeengoed is geworden: we krimpen en moeten daar hoe langer hoe meer naar gaan handelen. Oude structuren vervreemden ons van wat we nu als noodzaak zien en tot voor kort nog niet. Naarmate lokale gemeenschappen hun kerkelijke ankers in de veranderende tijd zien verdwijnen, slaat de schrik hen om het hart. Wie zal ons nog bijeen houden? Wat bindt ons werkelijk? Wordt alles los zand en is er geen eenheid meer? Wat hebben we nog aan elkaar?

De burgerlijke samenleving suggereert samengang in de 'sociale media'. Smartphones zijn gemeengoed geworden, je valt op als je er geen standby hebt op straat of in bus en trein. Zelden zal het via die media gaan over eenzaamheid, die in tegenstelling tot dat intensieve mediagebruik ook zichtbaar wordt. Communicatief zijn we niet zo sterk als de media suggereren. Het gesprek van mens tot mens blijft nodig, het zou wat langer mogen duren en meer betrokkenheid mogen tonen dan de oneliners en tweets.

### **2014 NADERT**

Ik neem een nieuwe (papieren) agenda in gebruik. Ik denk na over mijn bijdrage aan de kilo's kaartjes die we rondsturen met het woord 'feestdagen' erop. Tegelijk tonen de kranten, via brievenbus

of pad, ons grafieken en statistieken die geen greep kunnen krijgen op de fragmentering van de samenleving. Het kost het individu steeds meer moeite om alle stukjes en beetjes bij elkaar te houden. Vanuit isolement tot gemeenschap komen lijkt moeilijker dan in een vorige generatie, toen je nog in dezelfde ruimte was als de ander als je contact zocht.

Een nieuw jaar is even twijfelachtig als wijzelf. Zal dit jaar wèl gebeuren waar we naar streven? We weten het niet en we hebben ook weinig in handen als het om toekomst gaat. Veel spreekt tegen een veilig bestaan, tegen 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' die ons in het boek der Openbaring wordt getoond. We hebben nog met zoveel onvolmaaktheid te maken, dat we de voltooiing bepaald niet onder handbereik hebben. Relaties zijn steeds kortstondiger en vol voorbehoud.

Toch blijft het zich herhalen: de enorme energie die vrij komt bij de geboorte van een kind lijkt het tij te keren van de wanhoop of er nog nieuw leven mogelijk zal zijn, leven in gemeenschap en verbondenheid. Geboren worden, het kan nog, telkens opnieuw. Het kerkelijk Nieuwjaar begint met de geboorte die ons blijvend zal aanspreken: die van God zelf in mensengestalte. Dat is een onweersaanbaar sterke binnenkomer als de geschiedenis zich herneemt: we hebben er onze jaartelling aan verbonden. Het mag ons ontroeren en aanspreken in ons verlangen naar de nieuwe geboorte van onszelf.

Zullen we onze teleurstellingen weten te overwinnen, in kerk en in wereld? Misschien is de fase van de geschiedenis waarin wij leven niet gemakkelijk. Maar zou er ooit voor mens, kerk en wereld een gemakkelijke fase geweest zijn? We moeten elkaar maar overeind houden en leven geven – dat hebben mensen, kerken en werelden lang gekund. Dat zal ook in het nieuwe jaar blijken. We kunnen hoop koesteren, optimisme en de naargeestigheid die zich daarin binnendringt wegknallen met ons vuurwerk, dat ook onze eigen wedergeboorte begeleidt. Misschien twijfelen we soms aan de medewerking van God daarbij. Maar of wij het willen of niet, Hij was en Hij is en Hij komt.

Ben Frie SJ

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in februari 2014.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 januari 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.