

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen



Jaargang 4 | nummer 1
februari 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



HOE VITAAL IS ONZE PAROCHIE?

Mensen gevraagd die hun hart tegenover wie of wat dan ook eerlijk, openlijk durven luchten. Mensen die zeggen wat hun echt aan het hart gaat.

Mensen gevraagd die, geletterd of ongeletterd, zelf hun koers bepalen, tegen stroom op durven. Mensen die hun geweten niet uit handen geven.

Mensen gevraagd die niet slaafs gehoorzamen of "wijselijk" hun mond houden, niet alles op z'n beloop laten. Mensen van hoog tot laag die voluit zichzelf durven zijn.

Ingezonden door Jan Bloo

INLOOPCAFÉ



Op dinsdagmorgen 11 en 25 februari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

BAROMETER ACTIE KERKBALANS

DOET U AL MEE?

REKENING: 13.54.63.459

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2012	opgeteld	2013	opgeteld	verschil
augustus	2.749	170.999	3.719	169.124	-1875
september	1.848	172.847	2.541	171.665	-1182
oktober	3.910	176.756	4.187	175.802	-954
november	6.110	182.866	3.857	179.659	-3207
december	6.737	189.603	6.588	186.247	-3.356



Parochie De Twaalf Apostelen | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen | kerkbalans@detwaalfapostelen.nl | Rabo 13.54.63.459

OM TE NOTEREN



30 JANUARI 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: Sociale cohesie in Nederland: de vis en het water door prof. dr. Paul Schnabel
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

4 FEBRUARI 10.00 UUR

Ouderenbijeenkomst Hernen
De Mijlpaal Hernen

6 FEBRUARI 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: Architectuur: ontwerpen voor plekken van verbondenheid door ir. Huub van Laarhoven
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

11 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

13 FEBRUARI 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Teykens tot beheuf der armen" door Hubert Hendriks
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

19 FEBRUARI 20.00 UUR

Voorjaarsprogramma Catechetisch Beraad "Iedereen gaat dood. Over de onzekerheid van ons bestaan"

parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

20 FEBRUARI 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie door dr. Aart Pool
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

25 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

12 MAART 19.30 UUR

Voorjaarsprogramma Catechetisch Beraad
Film: "Amour"

parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

26 MAART 20.00 UUR

Voorjaarsprogramma Catechetisch Beraad
"Aan alles komt een eind!?"

parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

6 APRIL OCHTEND/MIDDAG

Vrijwilligersfeest Emmanuelkerk

26 APRIL T/M 3 MEI

Lourdesbedevaart

Bedevaartcoördinator Hennie Witsiers
tel. 06-20541732



VANUIT HET BESTUUR

VERVOLGTRAJECT ONDERZOEK VITALITEIT

Inmiddels is gestart met het vervolg van het vitaliteitsonderzoek en gaan er vervolgesprekken plaatsvinden met de contactraden van de geloofsgemeenschappen.

De portefeuillehouder in het bestuur voor de geloofsgemeenschap zal een afspraak maken met de contactraad en de beschikbare gegevens naar de contactraad opsturen. In deze bespreking komen alle gegevens aan de orde en zal ook bekeken worden of het nodig is een gesprek te plannen met de hele geloofsgemeenschap.

Eind 2014 wil het bestuur conclusies over de vitaliteit trekken.

Bea Schouten



DUIZENDMAAL DANK

Dank, dank, duizendmaal dank namens de aanwezige alleenstaanden. De brunch van tweede kerstdag in het parochiecentrum was uit de kunst. Het tijdstip was ideaal, de bediening uitzonderlijk. Er zijn zoveel superlatieven te pomen: de wijn, de soep, de kroketten en gehaktballetjes, de overheerlijke toetjes. Een viersterrenrestaurant kan het niet verbeteren. Nogmaals dank aan de leveranciers!

Samen met Huub (zo werd hij aangekondigd) zongen we de sterren van de hemel. Zo, eensgezind en saamhorig Kerstmis vieren geeft veel voldoening en dan kun je de dagelijkse beslommingen daarna weer het hoofd bieden.

Met nadruk wil ik nog vermelden dat pastoor Claes en pastor Van Dijk ook aanwezig waren, wat ten zeerste op prijs werd gesteld.

Graag wil ik allen een hoopvol 2014 wensen!

Bets Bardeel

VAN DE REDACTIE

De Apostelbode zal vanaf dit nummer gedrukt worden.

In 2014 zullen nog negen nummers verschijnen.

Nummer:	periode:	kopij inleveren vóór:
2	1/3 – 6/4	6 februari
3	5/4 – 4/5	13 maart
4	3/5 – 1/6	8 april
5	31/5 – 13/7	8 mei
6	12/7 – 7/9	19 juni
7	6/9 – 5/10	14 augustus
8	4/10 – 2/11	11 september
9	1/11 – 14/12	9 oktober
10	13/12 – 25/1	20 november

DANK JE WEL

KERSTPAKKETTENACTIE

Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding of uitvoering van onze jaarlijkse kerstactie hartelijk dankzeggen: mensen van organisaties die adressen opgaven, die de inhoud van de pakketten hebben medebepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes hebben bezorgd. Al deze vrijwilligers: hartelijk dank, zonder jullie hulp is het niet mogelijk een dergelijke actie te organiseren.

Dit jaar ging het om 250 pakketten en 185 attenties in de vorm van een bloemstukje. We hebben dit jaar slechts voor één nagekomen adres een beroep moeten doen op Bert Oosterveer van de actie 'Geef Frans een kans'. Ook hiervoor onze dank. Het is prettig te weten dat mensen die voor onze actie te laat zijn aangemeld toch nog een kerstpakket ontvangen.



Daarnaast eveneens onze hartelijke dank aan allen die onze actie financieel gesteund hebben, via collectes, Antoniusbrood, enveloppen met inhoud en onze bankrekening (en daar waren flinke bedragen bij!). Zonder hun bijdragen is het evenmin mogelijk zo iets te organiseren! Het is hartverwarmend dat zovelen zich hebben willen inzetten voor onze actie.

Anna Verlouw, werkgroep kerstactie

LEZINGENCYCLUS

WAT VERBINDT ONS?

In de huidige Nederlandse verzorgingsstaat lijkt de sociale cohesie te zijn verminderd. Een van de oorzaken zou het goeddeels verdwijnen van de vroegere verbindende functies van de kerken en politieke partijen kunnen zijn. Er is weinig wat ons bindt. Zijn dit uitwassen van de liberale samenleving? Of is dit een te pessimistische visie? Moeten we misschien op een andere wijze leren kijken naar onze samenleving?

30 januari 2014:

'Sociale cohesie in Nederland: de vis en het water', door prof. dr. Paul Schnabel, van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.

6 februari 2014:

'Architectuur: ontwerpen voor plekken van verbondenheid' door ir. Huub van Laarhoven, architect en directeur van Van Laarhoven Combinatie Architecten.

13 februari 2014:

"Teyckens tot beheuf der armen: van agapè tot voedselbank" door Hubert Hendriks, bedrijfsethicus en musicus, tevens directeur van Hendriks & van Doornewaard Cultuurmanagement

20 februari 2014:

Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie door dr. Aart Pool, psycholoog, eerste mannelijke wijkverpleegkundige, en Lies Rutten, coördinerend wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Nederland.

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree € 7,- per lezing

Informatie: Margot Niekus 024-3580175

Ans Metz 024-3228285

info@albertinumgenootschap.nl;

www.albertinumgenootschap.nl

SCHAKELLEZINGEN

SPANNENDE SCHAKELLEZINGEN: DE ZEVEN HOOFDZONDEN

In het kader van het Bijbels Leerhuis geeft ds. Marco Luijk regelmatig lezingen op de woensdagmorgen. Deze lezingen, die gehouden worden in De Schakel, zijn meer gedachtewisselingen dan eenzijdige monologen door een predikant.

Hierbij worden er fragmenten uit de Bijbel gelezen, met de ogen van deze tijd.

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor iedereen die meer wil weten en begrijpen over de inhoud van de Bijbel.

Inmiddels mogen wij een groeiend aantal belang-

stellenden verwelkomen, zeker ook van buiten onze kerkelijke gemeenschap. In januari en februari gaan de lezingen over de zeven hoofdzonden: Hoogmoed, jaloezie, woede, hebzucht, luiheid, gulzigheid en wellust.

Zeven zonden die tot de verbeelding spreken.

Zeven zonden op een verrassende manier benaderd. Niet moralistisch, maar als hulp om onszelf te verstaan en met inzet en overgave te kunnen leven, wetend dat we niet alles kunnen en dat veel mislukt en stukloopt. Bij het bespreken van deze thema's gebruiken we Bijbelse verhalen naast onze eigen verhalen.

In de zondagse vieringen in januari en februari komen deze thema's terug.

De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen

Wo. 29 januari, 5 en 12 februari.

Tijd :10.00-11.30 uur

Info: ds. Marco Luijk,

telefoon: 06-245 683 99, mjluijk@upcmail.nl

CATECHETISCH BERAAD

VOORJAARSPROGRAMMA 2014

In het komend voorjaar organiseert het Catechetisch Beraad drie woensdagavonden over een indringend onderwerp waar we allemaal eens mee te maken krijgen: "Eindigheid van het leven"

19 februari: 'Iedereen gaat dood. Over de onzekerheid van ons bestaan'.

Inleider: Leonie van Straaten, theologe met specialisatie dans. Website: www.hetwoordinbeweging.nl

Tijd en plaats: om 20.00 uur in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen

12 maart: de film 'Amour'

In het gezicht van de dood kennen we het leven pas echt, wordt wel gezegd. 'Amour' gaat over sterven, over zorg en een menswaardig bestaan.

Gespreksleider: Ben Frie s.j.

Tijd en plaats: om 19.30 uur in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen

26 maart: 'Aan alles komt een eind !?'

Als insteek wordt gekozen: continuïteit van het bewustzijn.

Inleider: Bernard van Drenth, huisarts te Wijchen

Tijd en plaats: om 20.00 uur in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen

Er verschijnt binnenkort een folder over dit actuele programma. Noteer alvast de data in uw agenda. Iedereen is van harte welkom!

IN GESPREK MET ...

Det Bakx – van Egeraat van het secretariaat op het parochiecentrum.

HOE BEN JE HIER VERZEILD GERAAKT?

"Ik ben in 1983 mee gaan doen met de ledenadministratie. Samen met o.a. Truus Wintjes en Annie Klaassen zat ik een halve dag in de week gegevens van parochianen op kleine kaartjes bij te houden. Dat kwam voor mij goed uit want mijn beide kinderen waren inmiddels het huis uit. Nadat Sjaak Wintjes de computer introduceerde hebben we het ledenbestand daar op gezet."



MAAR NU DOE JE HEEL ANDERE DINGEN!

"Gaandeweg is het steeds meer geworden. In 1986 ben ik door pastoor Frans Verheijen gevraagd voor het parochiebestuur Antonius Abt. Daar ben ik lid van geweest tot aan de oprichting van de "Hoeksteen" in 1988. Vanuit het parochiebestuur ben ik begonnen aan de administratie van de begraafplaats naast de Abt. Die administratie stond op kaarten. Op een gegeven moment kregen we een geweldig computerprogramma voor de kerkhofadministratie en dat gebruiken we nog steeds. Volgens mij kwam het van Rien Smits uit Alverna. De laatste jaren beheerde ik ook de begraafplaatsen van Paschalis en Balgoij. Balgoij is inmiddels overgenomen door Tonny van der Weegen en voor de Paschalis zal Gerda Beckers dit over nemen."

WAT HOUDT HET KERKHOFBEHEER IN?

"Alle dagen kan er iemand overlijden. Dan neemt de uitvaartverzorger contact op met de koster, die gaat kijken of de kerk vrij is en de pastor tijd heeft. Als er sprake is van een begraafing of urnenplaatsing op ons kerkhof dan belt de uitvaartonderneming mij op. Voor een begraafing moet snel beslist worden waar het graf moet komen. De nabestaanden mogen hun voorkeur aangeven en ik moet nagaan of die plaats vrij is en niet gereserveerd. Dan geef ik opdracht om het graf te delven. Daarna breng ik de gegevens van de rouwkaart over in de administratie. Later moet er een nota opgemaakt worden. Na betaling moet er een grafakte worden opgemaakt in tweevoud waarvan een is bestemd voor de nabestaanden en de ander voor onze administratie. Als een graf is omgewaaid of scheefgezakt, of als er klachten zijn over het onderhoud van het kerkhof, dan komen ze ook bij mij."

HOE WEET JE OF EEN GRAF GERUIMD KAN WORDEN?

"Tegen de tijd dat het grafrecht vervalt stuur ik de nabestaanden de vraag wat ze met het graf willen.

Als ik geen antwoord krijg stuur ik een herinnering. En dan nog eens. Heb ik dan nog geen antwoord, dan komt er een briefje op het graf met het verzoek te reageren. Als er dan nog niet gereageerd wordt, dan komt het minimaal drie maanden op het publicatie bord bij de ingang van het kerkhof te staan. En als dan na een paar maanden nog steeds geen antwoord is gekomen dan wordt samen met iemand van het parochiebestuur besloten het graf te ruimen. Al met al kan er met het hele traject wel anderhalf jaar gemoeid zijn, altijd meer dan een jaar. Het is heel vervelend als nabestaanden pas contact opnemen nadat het graf geruimd is! Als een graf geruimd wordt, dan wordt overigens alleen de opstand verwijderd. Over de steen kunnen de nabestaanden beschikken, maar als we niets gehoord hebben wordt die kapot gemaakt. De steen mag niet gaan rondzwerven."

GA JE STOPPEN MET HET BEGRAAFPLAATSBEHEER?

"Klopt, ik heb onlangs die beslissing genomen, maar de precieze datum ligt nog niet vast en het parochiebestuur moet nog van alles regelen. Ik heb twee dames ingewerkt in de begraafplaatsen van Balgoij en Paschalis, maar zij willen er niet zo intensief mee bezig zijn als ik. Zij hebben meteen gezegd 'Wij zijn geen Det, wij willen gewoon op vakantie'. Bij mij is het zo gegroeid, ik vond het leuk om het te doen."

JE DOET OOK SECRETARIAATSWERK?

"In de Hoeksteenperiode ben ik secretariaatswerk voor de parochie gaan doen, zowel voor het bestuur als de pastores. De laatste jaren is dat veel minder geworden. Pierre Duijkers doet als secretaris van de parochie veel correspondentie zelf en Jeannette van Reijmersdal is aangesteld als secretaresse voor de pastores. Ik doe nauwelijks meer dan het registreren van ingekomen en uitgaande post en het opbergen van de documenten. Inmiddels is afgesproken dat Jeannette al het secretariaatswerk gaat doen."

BLIJF JE NOG WAT DOEN VOOR DE PAROCHIE?

"Ja, voor de financiële administratie. Ik beheer een kas voor kleine uitgaven en ik tel elke week de collecteopbrengsten van de Abt, Paschalis, Alverna, Hernen, Emmanuel, St. Jozef en de Elsthof of liever gezegd "Het Kompas". Alle gelden worden door mij apart per geloofsgemeenschap bijgehouden. Het gaat daarna in een keer naar de bank omdat de bank voor iedere aparte storting kosten in rekening brengt."

Det, bedankt voor het vele werk dat je gedurende heel veel jaren hebt verricht!

Theo van der Weegen

FEEST MARIA LICHTMIS

Het feest van Maria Lichtmis wordt veertig dagen na Jezus' geboorte gevierd. Gegeven het feit dat deze dag vanaf halverwege de vierde eeuw is geplaatst op 25 december, vindt Maria Lichtmis dus plaats veertig dagen later, op 2 februari.

De nadruk lag niet op Maria, maar op Jezus. Het ging om de ontmoeting van Jezus met zijn volk in de personen van Simeon en Anna; als sluitstuk van een drietal ontmoetingen: met de herders, met de drie wijzen uit het oosten en met Simeon en Anna.

'Ontmoeting' kon ook nog slaan op Jezus' ontmoeting met de God van zijn volk; immers Hij wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen in de tempel; als eerstgeborene behoorde Hij op bijzondere wijze aan God toe, zoals het evangelieverhaal van Lukas vertelt.

De kerkelijke viering ging gepaard met een lichtprocessie, waarschijnlijk in aansluiting op de woorden van de oude Simeon: "Een licht dat voor de heidenen straalt" (Lukas 2,32).

Tot op de dag van vandaag heet het feest in de oosterse kerk Ypapanti ('Ontmoeting').

In het westen is het feest pas later doorgedrongen; in Rome en Milaan viert men het al in de zevende eeuw; in Frankrijk, Duitsland en Engeland in de achtste eeuw, maar in Spanje pas in de elfde eeuw. De wijding van de kaarsen - 'ietwat bijkomstig in de viering van dit geheim' aldus het Liturgisch Woordenboek' - duikt pas op in de tiende eeuw: in Frankrijk en Duitsland, en bereikt Rome eerst in de twaalfde eeuw.

Tegelijk komt de nadruk hier meer op Maria te liggen: het feest gaat dan ook heten Purificatio (= 'reiniging' en wel 'van Maria').

In de Joodse cultuur was de reiniging van de moeder na de geboorte van een baby een religieuze verplichting, zoals Lukas in zijn vertelling aangeeft. In het Oudtestamentische boek Leviticus (hoofdstuk 12) wordt deze reiniging voorgeschreven. De gevoelswaarde die tot dit gebruik heeft geleid is diep religieus.

De gelovige Jood uit het Oude Testament beschouwde iedere geboorte als een groot wonder; je had ermee deel aan de scheppingskracht van God zelf. Dat werd concreet beleefd in het bloed. Bloed was het leven van de mens; het hield op geheimzinnige wijze de mens in leven, en behoorde dus aan God, omdat alle leven aan God toebehoort.

Maria's tempelgang om zich te reinigen na de geboorte van haar eerste kind doet in onze streken haast onmiddellijk denken aan de zogenoemde kerkgang. Wanneer een moeder na de geboorte van haar kind voor het eerst weer naar de kerk



ging, werd zij bij de ingang door de priester welkom geheten met een zegen, zij nam de stola van de priester vast en zo liepen ze getweeën naar voren tot bij het altaar; daar ontving zij een kaars en nogmaals een zegen met een gebed van dank voor het goede verloop van de geboorte.

Hoewel het dus een dankritueel was, hebben vele moeders dit gebruik als onaangenaam ervaren; in sommige streken heette het ook 'reiniging', en dacht men daarbij dus aan het gebruik zoals dat bij Lukas over Maria wordt verteld; maar omdat men in een andere religieuze cultuur leefde, voelde men de inhoud er niet meer van aan; elders dachten moeders dat zij op die manier hun kerkverzuim van de afgelopen tijd goedmaakten. Het was echter bedoeld als dankritueel.

Diaken Hennie Witsiers

LOURDESBEDEVAART 26 APRIL T/M 3 MEI

De bedevaart naar Lourdes komt naderbij. Er hebben zich nu al vijfendertig personen aangemeld voor deze bedevaart. De bus is nog niet vol. Er kunnen nog mensen bij. Meldt u zich nog snel aan, want binnenkort gaat de VNB over tot het plaatsen van mensen van andere parochies in de Wijchense bus. Het zou jammer zijn, als u niet meer mee kunt. Heeft u nog niet voldoende informatie over de reis, neem dan contact op met de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap. Zijn de kosten soms te hoog voor u en u zou toch heel graag mee willen, neem dan contact op met de bedevaartcoördinator, Hennie Witsiers (telefoonnummer 06-20541732).

Op 12 april a.s. wordt de bedevaart geopend met een viering. De pelgrims krijgen hiervoor tijdig een uitnodiging.

Wij blijven u op de hoogte houden.

Diaken Hennie Witsiers

OPROEP VOOR DRIE KOREN!!

Na een onverhoopt abrupt einde aan de verbintenis van onze parochie met dirigent en organist Hans Spierings zijn drie koren geconfronteerd met het verder ontbreken van zijn bezielende muzikale leiding.

De koren Soli Deo Gloria (SDG), gemengd koor Paschalis en het koor 2Gether zitten met de handen in het haar en weten niet hoe een nieuwe dirigent/organist te vinden. Wellicht is een van u de persoon die ons uit de brand kan helpen of weet u zo iemand. Graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met hun contactpersonen. De koren zijn op dit moment nog bezig om te bekijken of en hoe er vooralsnog gezorgd kan worden voor blijvend gezongen vieringen.

KERK IN DE WERELD VAN NU

Een bekend gezegde in de franciscaanse traditie luidt: het klooster van de minderbroeders is de hele wereld. De levenspraktijk van Franciscus is hier een bevestiging van. In onze tijd zou dit gezegde ook voor de kerk moeten gelden. Onze geïnstitutionaliseerde kerk is teveel naar binnen gekeerd, houdt zich bezig met de interne organisatie, met regels en voorschriften. Ook door de plaatselijke geloofsgemeenschappen wordt het geloof vooral beleden binnen de kerkmuren. Natuurlijk moet er aandacht besteed worden aan liturgie en catechese, aan bezinning en gebed. Deze binnenkant van het geloof is heel belangrijk als inspiratiebron voor ons leven, en ook als basis voor ons optreden in de wereld, want als christenen hebben we een taak in deze wereld. Paus Johannes XXIII (1958-1963) introduceerde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de term 'aggiornamento': de kerk bij de tijd brengen, aanpassen aan de moderne wereld. Dat proces is nog steeds gaande, maar de groep die dit proces moeten dragen en uitvoeren is in West-Europa de afgelopen vijftig jaar steeds kleiner geworden. Dit in tegenstelling tot andere delen van de wereld waar godsdiensten een belangrijke rol spelen. De diversiteit aan religies is helaas vaak aanleiding tot conflicten. In onze wereld, die wel eens wordt getypeerd als een dorp, omdat we zo nauw op elkaar betrokken zijn en van elkaar afhankelijk, is het nodig dat we elkaar beter leren kennen als leden van een wereldgemeenschap. We zullen de dialoog moeten aangaan met andere godsdiensten, niet uit bekeringsdrang, maar voor wederzijds begrip.

De vrijheid van het individu is een groot goed. Wij hechten groot belang aan authenticiteit en persoonlijke geloofwaardigheid. Religieuze dogma's zijn niet meer bepalend. Enerzijds is er behoefte aan saamhorigheid, anderzijds is er de neiging tot individualisme. De betrokkenheid op de kerk is sterk afgenomen. Bij veel mensen ontbreekt kennis van de kerk en van de religieuze taal. Velen hebben geen tijd voor bezinning en het gevaar van opkomend fundamentalisme ligt op de loer. Traditionele normen en waarden staan ter discussie. Al deze aspecten wijzen op een culturele omwenteling in onze eigen samenleving, maar ook op wereldniveau. Heeft de kerk een antwoord op deze problematiek?

In het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens onder de titel "Wees niet bang" (2004) wordt een aantal vragen gesteld aan de kerk, maar met de opmerking dat wij ons niet moeten laten ontmoedigen en vertrouwen moeten hebben in Gods Geest. Ik noem enkele onderwerpen die in

dit boek worden aangesneden zonder er in dit artikel uitgebreid op in te gaan.

Er zou meer ruimte moeten komen voor de lokale kerken, o.a. wat betreft de liturgie. In een wereldkerk met zoveel verschillende culturen is dit noodzakelijk. In Afrika legt men andere accenten, dan hier. Vrijwilligers verdienen niet alleen meer waardering maar kunnen breder ingezet worden vanwege hun deelgenootschap aan de priesterlijke en profetische taak van de kerk. Met name vrouwen kunnen een grotere rol spelen. Het priestertekort kan door de inzet van leken worden gecompenseerd.

Er zou een ander perspectief op het celibaat moeten komen. In de anglicaanse kerk en de oud-katholieke kerk kent men gehuwde priesters, evenals in sommige Oosterse kerken. Sinds het concilie van Lateranen II (1139) is het celibaat verplicht voor priesters en kloosterlingen, al was het vanaf de vierde eeuw wel een gebruikelijke levensstaat. De kerk moet de voorwaarden voor de wijdingen veranderen, zodat waardevolle gehuwde mannen die er sterk naar verlangen om een grotere verantwoordelijkheid binnen de kerk te dragen, ook binnen de kerk kunnen werken. Het celibaat blijft van grote waarde, maar het zou facultatief moeten worden.

Naast de wens tot dergelijke veranderingen in de kerk, hebben wij christenen een boodschap te verkondigen: het evangelie als de blijde boodschap. De christelijke waarden die daarin naar voren komen zijn universeel en van blijvende waarde. Wij hebben in deze wereld een opdracht te vervullen, wij moeten het zout der aarde zijn. Geen geringe opgave, maar Jezus van Nazareth ging ons hierin voor. Hij trok predikend rond, had aandacht voor zieken, armen en verdrukten. De mensen aan de onderkant van de samenleving hadden zijn volle aandacht. Daarmee benadrukte hij dat ieder mens er toe doet, ook gevangenen en vreemdelingen.

Waar de kerk wel het meeste raakt aan de wereld waarin wij leven, is in de uitoefening van haar diaconale taak. Al gebeurt er vanuit de kerken al veel aan de leniging van noden in de wereld, deze opdracht kan nog breder door ons als gelovigen gedragen worden. Ieder kan vanuit eigen situatie zijn steentje bijdragen en aan de wereld laten zien waar wij voor staan. Niet als mensen die het beter weten, maar als kwetsbare en zondige mensen van goede wil, die zich nederig maar overtuigd willen inzetten voor een betere wereld. Hiermee brengen we de werken van barmhartigheid, waarover Jezus in het evangelie spreekt (Mt. 25, 35-36), in praktijk. Kansen genoeg in dit nieuwe jaar.

Koos Leemker

FAIRMINDS BAKING KIT

Om 2014 lekker in te gaan, hebben wij iets nieuws: de Baking Kit van Fairminds. Fairminds is een co-creatie platform voor jongeren. Jaarlijks organiseert Fairminds verschillende acties voor en met jongeren om ze uit te dagen om met fairtrade bezig te zijn. Hun nieuwste product is deze fairtrade baking kit! Deze is vanaf nu te koop bij Wereldwinkel Wijchen.



Alle producten die in de tas zitten zijn fairtrade. Voor het gemak hebben wij er nog vijf recepten bij gedaan, onder andere een recept voor chocoladetaart, worteltaart en een easy cake met gedroogde mango. U kunt zo meteen aan de slag.

Contactpersoon:
Mevr. W. Schipper 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl

DANK

DE SYRISCHE BEVOLKING DROOMT VAN VREDE. EN HET LIJKT NOG ZO VER WEG...

Parochie De Twaalf Apostelen en de protestantse Streekgemeente Maas en Waal hebben ons de gelegenheid gegeven om tijdens de Vredesweek een presentatie te geven over onze hulpacties in Syrië. Wij hebben deze oecumenische dienst als zeer warm en bijzonder ervaren! Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor de geweldige collecteopbrengst die door de diaconie als grote verrassing zelfs verdubbeld is!! De steun en betrokkenheid doen ons erg goed.

We zijn druk bezig om de derde hulpactie voor te bereiden en houden jullie op de hoogte.

Wij wensen iedereen een voorspoedig 2014.
Chris en Jenita



ACTIE KERKBALANS 2014

WAT IS DE KERK U WAARD? HET MOTTO VAN DE ACTIE KERKBALANS VOOR 2014.

Wij blijven streven naar de opbouw van een kerk van blijvende waarde in onze parochie De Twaalf Apostelen. Ondersteund door veel vrijwilligers zet ons pastoraat zich in voor liturgische vieringen in onze kerken, catechetische bijeenkomsten voor kinderen en volwassenen, pastorale en diaconale inzet voor hen die onze aandacht en zorg behoeven. We willen als parochie werken aan vragen die ons bezighouden als: hoe geven we inhoud aan ons leven en dat van onze kinderen? Wat doet God in ons leven? Ervaren we diepte in ons leven?

De parochie is voor haar waardevast functioneren en voortbestaan afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van haar parochianen, want óók een kerk maakt kosten.

In 2013 is een belangrijk deel van de inkomsten besteed aan kosten voor de pastorale zorg, zoals personeelskosten voor onze pastores, huishoudelijke hulpen en administratieve ondersteuning. In onze parochie zijn ongeveer vijftientig koren en zij hebben een dirigent en organist nodig om mooie liederen ten gehore te kunnen brengen en dat is ook een behoorlijke kostenpost. Daarnaast zijn er de kosten van de erediensten, altaarbenodigdheden, misboekjes en kaarsen. De onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen waren in het afgelopen jaar niet van zo'n grote omvang, behalve aan de Antonius Abtkerk in Wijchen. Deze reparaties die aan het dak van de Abtkerk zijn uitgevoerd worden voor de helft bekostigd met een BROM-subsidie. Ook het priesterkoor van de Paschalis Baylonkerk in de Woezik heeft een vernieuwing ondergaan, betaald uit een daarvoor bestemde nalatenschap. Dan zijn er verder nog de vaste lasten van gas, licht en water, de onderhoudsabonnementen. Ook sommige werkgroepen van vrijwilligers hebben financiële ondersteuning nodig om hun werk goed te kunnen doen.

In de Apostelbode van maart zullen we een beknopt financieel overzicht presenteren van 2013. De Kerkbalansbijdrage van 2013 laat slechts een klein verschil van ongeveer -1,5 % zien ten opzichte van 2012. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Wij doen het daarmee veel beter dan het landelijke gemiddelde. Dat willen we graag zo houden; blijf daarom naar vermogen meedoen.

wat is de
kerk u
waard?



Ook in 2014 zijn voor het functioneren van het parochiewerk en het voortbestaan van de parochie uw vrijwillige bijdragen aan de Actie Kerkbalans van groot belang. Het pastoresteam en het parochiebestuur vragen u daarom ruimhartig mee te doen aan de actie Kerkbalans. Ongeveer half januari hebt u een brief ontvangen met een acceptgirokaart om mee te doen aan Kerkbalans. U kunt de acceptgirokaart gebruiken om een bedrag over te maken, maar als het voor u mogelijk is gaat onze voorkeur uit naar internetbankieren. Ook kunt u gebruik maken van een doorlopende machtiging. Het nummer waarop u een bijdrage kunt overmaken is NL65RABO0135463459 van de parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Actie Kerkbalans 2014.

Laat de fiscus meebetalen aan uw donatie:

Als u uw kerk structureel wilt blijven steunen kunt u dit op een zodanige manier doen dat uw schenking volledig aftrekbaar is van de belasting. De fiscus stelt voorwaarden waaraan uw periodieke schenking moet voldoen:

- U geeft aan via een onderhandse akte jaarlijks te schenken.

(Voorheen moest dit notarieel vastgelegd worden, dit is vanaf 2014 niet meer nodig).

- Jaarlijks schenkt u (ongeveer) hetzelfde bedrag. Wenst u hierover inlichtingen, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie, telefoon 024-6412627 of per e-mail: boekhouding@detwaalfapostelen.nl

De Twaalf
Apostelen

DOORLOPENDE MACTIGING

Naam incassant: Parochie De Twaalf Apostelen
Adres incassant: Oosterweg 4
Postcode incassant: 6602HD
Woonplaats incassant: Wijchen

Land incassant: Nederland
Incassant ID: NL48ZZZ302696441116
Kenmerk machtiging: MAND-40100.....
(na inzending door parochie in te vullen)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de parochie De Twaalf Apostelen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag groot:

€per maand / kwartaal / jaar
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

van uw rekening af te schrijven wegens bijdrage aan de Actie Kerkbalans en uw bank om doorlopend dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht.

Naam :

Adres:.....

Postcode:.....

Woonplaats:.....

Rekeningnummer [IBAN]:.....

Plaats en datum :

Handtekening

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De incasso zal worden uitgevoerd:

Bij maandbijdrage: rond de 15^e van de maand.

Bij kwartaalbijdrage: rond de 15^e van de eerste maand in het kwartaal

Bij halfjaarbijdrage: rond 15 januari en 15 juli

Bij jaarbijdrage: rond 15 januari

PAROCHIE DE TWAALF APOSTELEN
OOSTERWEG 4
6602 HD WIJCHEN
TEL: (024) 6412627
WWW.DETWAALFAPOSTELEN.NL

FAMILIEVIERING IN DE ABT-WIJCHEN

HEEFT U HET AL GEMERKT?

EEN ANDERE OPZET VAN DE FAMILIEVIERINGEN?

Elke vierde zondag van de maand vindt er in de Antonius Abt kerk te Wijchen om 11.00 uur een familieviering plaats. Sinds najaar 2013 zijn deze vieringen anders van opzet geworden. Heeft u het al gemerkt?

Het doel is om kinderen nog meer te betrekken bij de vieringen. Waar de kinderen voorheen de kindernevendienst in het parochiecentrum bijwoonden, blijven de kinderen tijdens de familieviering tegenwoordig 'gewoon' in de kerk. In de kerk zelf tekenen, plakken, rebussen of woordpuzzels oplossen en ondertussen kunnen ze luisteren naar de lezingen en het evangelie die worden voorgelezen. Allicht dat dit iets meer rumoer geeft dan voorheen.

Deze levendigheid in de kerk maakt het toch ook wel gezellig? Bij het klaar maken van de tafel worden de kinderen uitgenodigd om bij het altaar te komen. Met verwonderde ogen en vol bewondering kijken de kinderen hoe de voorgangers, acolieten en/of misdienaars het brood en de wijn klaar zetten en wat er gebeurt tijdens de consecratie. Die blikken van de kinderen zeggen toch al meer dan genoeg?

Bovendien worden zowel kinderen, ouders, grootouders of andere kerkgangers gevraagd om een gebed, een lezing of een voorbede te lezen. Ten slotte wordt aan het einde van de dienst aan de kinderen gevraagd wat het onderwerp was van wat zij tijdens de viering hebben geknutseld en hebben gemaakt. Vaak siert het familiekoor de viering op met vrolijk gezang. Vanzelfsprekend kunnen ook andere koren een bijdrage leveren.

De werkgroep familievieringen – onder leiding van pastor Ben Frie s.j. – heeft de afgelopen maanden van kinderen, ouders en andere kerkgangers positieve reacties ontvangen over deze nieuwe opzet van de familievieringen. Toch is het ook een leerproces waarbij er vast nog verbeterpunten te benoemen zijn. Wat ons betreft... de jeugd heeft de toekomst. Wij willen graag dat de kerk een plek is waar de kinderen gehoord en gezien mogen worden. En de familieviering biedt die mogelijkheid. Samen – jong en oud – de eucharistie vieren; daar gaat het wat ons betreft om.

Mocht u suggesties hebben dan horen wij die graag. U kunt ze via het e-mailadres van pastor Ben Frie mailen. (ben.frie@detwaalfapostelen.nl)



Familieviering

De werkgroep familieviering bestaat uit de volgende leden:

Pastor Ben Frie s.j.
Lency Bartels- Graveth
Lincy Bartels
Karin Berning- Pijnappels
Merit Derks
Francis Iepstra- van Santen
Margreet Jacobs- Blaauwendraad
Marianne Uijt de Haag
Ineke Wintjes- v.d. Burgt

HET KRUISBEELDJE

Eens, lang geleden, toen de avondzon haar gouden stralen brak op de witgekalkte muren in de eenvoudige kamer van het verzorgingshuis, sierden vele dierbare herinneringen het kleine kruisbeeldje. Een huisvriend overhandigde het tere geschenk met liefde uit het fijnste hout gesneden aan mijn oude moeder. Zij was zojuist weduwe geworden. God schiep het leven. Hij schonk vele jaren waarin geluk en verdriet samengingen, hand in hand. Hij was het die een innig geliefde echtgenoot en vader tot zich had genomen. Dankbaar streelden twee oude moederhanden het broze beeldje. Het droeg haar door vele gebroken en bewogen jaren die volgden. Het vormde haar naar Zijn beeld. Vele zomers gingen heen, evenals mijn oude moeder.

Nu geeft de herfst zich aangekondigd in mijn eigen leven. De avondzon breekt haar gouden stralen op de witgekalkte muren in de kamer van mijn huis, waar het kleine kruisbeeldje getuige is van een groot verdriet nu mijn innig geliefde echtgenoot onverwacht is heengegaan. Dierbare herinneringen komen tot leven. God droeg ons samen door de tijd die ons in liefde werd geschonken.

Dankbaar en bewogen streel ik nu in stilte het houten kruisbeeldje van mijn oude moeder. Het zal mij troosten en dragen door de tijd die voor mij ligt. Het vormt een dochter naar Zijn beeld.

Joke Plamont - Mees



Jeugd & Jongeren



FEBRUARI MAAND VAN DE LIEFDE

Op 14 februari vieren wij Valentijnsdag, een dag die de naam draagt van Sint Valentinus. Deze heilige werd gedood op 14 februari 269 vanwege zijn geloof. Valentinus heeft, naar men zegt, jonge paartjes volgens christelijke ritus gedoopt en de blinde dochter van een gevangenisbewaarder weer doen zien. Het rode hart, algemeen geldende symbool van de liefde, blijft ook vandaag het symbool van Valentijnsdag.

WAT IS LIEFDE???

Wat is liefde? Dat is soms moeilijk om op te antwoorden. Zeker als mensen een negatieve ervaring hebben gehad. Je zou kunnen zeggen liefde is je helemaal geven aan iets of iemand. Iemand kan veel van voetballen houden en dag en nacht voor de club en de voetballers klaar staan. Iemand kan veel liefde hebben voor muziek en er alles voor over hebben. In elke vriendschap zit ook liefde. Maar je helemaal geven aan de medemens, de natuur en de aarde, dat is echte liefde. Zoals Jezus werkte voor de armen, zieken, de mensen die verloren lopen!!! Of heb jij andere ideeën over liefde???



masseren. Dan zou ze van haar ergernis bevrijd worden. Blij met dit vooruitzicht keerde de jonge vrouw naar huis terug. Vanaf die dag deed ze wat de medicijnman haar had gezegd. Naarmate de dagen verstreken begon de oude vrouw steeds minder te klagen en af en toe glimlachte ze zelfs. De schoondochter dacht dat het vergif begon te werken en ging opgewekt verder met de uitvoering van haar plan. Na twee maanden leek de oude vrouw echter een complete gedaantewisseling te hebben ondergaan. Ze had altijd goede zin en het was fijn om bij haar te zijn. De jonge vrouw merkte zelfs dat ze van haar schoonmoeder ging houden en kreeg spijt van wat ze aan het doen was. Vol wroeging ging ze terug naar de medicijnman en vroeg hem een middel dat de werking van het vergif ongedaan kon maken. Maar deze glimlachte en zei dat de kruiden die hij had meegegeven helemaal geen giftige stoffen bevatten. 'Dat je schoonmoeder zo ongelofelijk is veranderd komt doordat jij haar zo liefdevol hebt aangeraakt.'

Verhaal uit India

LIEFDEVOLLE AANRAKING

Een jonge vrouw bood onderdak aan haar schoonmoeder. Maar het geklaag en geruzie van de oude vrouw bracht de schoondochter tot wanhoop. In het geheim bezocht ze een medicijnman en vroeg hem een drankje waaraan haar schoonmoeder langzaam maar zeker zou sterven. Deze gaf haar een kruidenmengsel, waarmee ze elke avond de voeten van haar schoonmoeder moest

DOORDENKERTJES

- De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan zij ontvangen.
- Een woord dat zacht gesproken wordt dringt dieper door dan wanneer het hard gezegd wordt.
- Tederheid is het woordeloos uitspreken van: Ik heb je lief!!



H. VICTOR - BATENBURG

TERUGBLIK OP DE KERSTTIJD

Tijdens de kerstvieringen zijn er meer bezoekers geweest bij onze vieringen. De opluistering van de zang door ons Gemengd Koor was goed en eigenlijk niet weg te denken. Ons Gemengd Koor was dit jaar kleiner in verband met ziekte en vakantie van koorleden. Wij zijn toch gelukkig geweest met het resultaat. Het zou ook goed zijn dat er nieuwe leden bijkwamen en wij hopen dat er nieuwe mensen bijkomen.

vuurwerk hoort er nu eenmaal op deze dag bij. De aanwezigen hebben met het koor gezongen en samen hebben wij dank gebracht voor de ontvangen weldaden en voor de mindere dingen, die ons zijn toebedeeld. Tot slot hebben we Gods zegen gevraagd voor het jaar 2014.

Diaken Hennie Witsiers

Op oudejaarsavond was de belangstelling niet zo groot. Een oorzaak hiervan is het feit dat de ouderen niet meer zo goed over de straat durven vanwege het vuurwerk. Dat is jammer, maar het

GEDOOPT
28 december 2013
Noree Witsiers





VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op 3 januari is mevrouw Tini Ots overleden. Zij heeft vanaf het begin van het bestaan van de Emmanuelkerk veel administratief werk voor onze kerk gedaan. Ook aan de actie Kerkbalans heeft zij veel tijd besteed evenals aan de verwelcoming van nieuwe parochianen. Totdat zij en haar man Frans naar St.-Jozef verhuisden, waren zij zeer trouwe bezoekers van de Emmanuelkerk. Wij mogen terugkijken op iemand die we er graag bij hadden in onze gemeenschap. Ook in de uitvaartviering bleek dat zij een warme persoonlijkheid was voor velen en dat geeft nu en straks steun aan Frans, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
- Op vrijdag 20 december voerde het Huttenkampkoor Amicitia het Weihnachtsoratorium van Heinrich Fidelis Müller uit in de Emmanuelkerk. De belangstelling was overweldigend. De hulde voor Uschi Krawczik, haar koor en solisten was volledig terecht. Na afloop dronken we samen warme chocolademelk en glühwein in het wijkcentrum 't Achterom en dat was een gezellige afsluiting van een fantastische avond.
- De terugblik op de kerstdagen leverde twee bijzonderheden op. Het gewijzigde aanvangstijdstip van de viering op kerstavond zorgde voor de nodige irritatie; hierover leest u verderop deze pagina meer. Op eerste kerstdag viel tijdens de viering (in de Homberg en H. Stoel) het licht uit. Er was voldoende kaarslicht en dat gaf een bijzondere sfeer, waarin pater Mulder Kerstmis een extra tintje gaf.
- In de periode die achter ons ligt, is er door velen veel werk verzet. Pastor Hennie Witsiers heeft



daarvoor uitgebreid bedankt, maar dat mag hier nog wel een keer geschreven worden.

- Dit jaar hebben we weer een vrijwilligersfeest. De datum ligt vast: zondag 6 april. Het programma zal zich in de ochtend/middag afspelen. Wat er verder gebeurt is nog in nevelen gehuld. Een verzoek aan alle werkgroepen is om na te gaan of er in hun groep zilveren jubilarissen zitten. Omdat we geen administratie hebben waaruit dit op te maken is, zijn we afhankelijk van een ieder om dit te horen. En het is gewoon jammer als we hierbij iemand missen.
- De eerstvolgende Ontmoetingsvieringen zijn op 1 februari met als thema 'feesten en vasten' en op 1 maart met thema 'ontluikend leven'; de aanvang is zoals altijd 19.00 uur.
- De contactraad komt weer bij elkaar op 11 februari om 20.00 uur. De daarop volgende keer is op 8 april.

Tini Poos

EXCUSES

Wij hoorden dat een aantal kerkgangers dat op kerstavond 24 december de viering in de Emmanuelkerk wilde bijwonen, om 19.45 uur pas merkte dat de viering al om 19.30 uur was begonnen en daardoor weer huiswaarts is gegaan. Dat spijt ons verschrikkelijk. Want hoewel het wel past bij het eeuwenoude kerstverhaal dat de herberg vol is, past dit voorval niet bij Emmanuel. Wij waren ook niet vol, u had er best bij gekund, graag zelfs. Door een misverstand in de communicatie met het koor is abusievelijk de tijd van 20.00 uur in de Apostelbode terechtgekomen. Ondanks de aankondiging op de kerkdeur die daar meerdere weken hing en de veranderde tijd in de Wegwijs is dit niet voldoende gebleken voor alle parochianen. Wij zijn van mening dat in een voorkomend geval de laatste viering wat opgeschoven moet worden, zodat er nooit mensen te laat maar alleen wat te vroeg kunnen zijn. Nog beter zou het zijn als de pastores voor alle vieringen in alle kerken van "De Twaalf Apostelen" in het vervolg met Kerstmis vaste tijden zouden hanteren: bv 18.00 uur, 20.00 uur en 22.00 uur. Helaas hebben wij er niet aan gedacht om zelf in de hal te wachten om de laatkomers dit uit te leggen. Daarom deze excuses. Wij beloven dat dit niet meer voor zal komen en hopen u toch nog vaak te mogen begroeten in onze "Herberg Emmanuel". Als u dit leest is de eerste maand van het nieuwe jaar alweer voorbij. Voor de rest van 2014 wens ik u, mede namens de stuurgroep en de contactraad, een heel gezond en spiritueel jaar toe.

Marion Eling-Huls



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

De contactraad van Nederassel heeft een extra luidspreker laten plaatsen op het altaar.

Dit om de koren en andere mensen op het priesterkoor beter de pastor / voorganger te laten verstaan. Er hing al één luidspreker maar nu hangt er aan beide kanten één.

In het kader van de bezuinigingen heeft de contactraad in samenwerking met de koren twee "terrasverwarmers" geplaatst op het priesterkoor. De verwarming in de kerk heeft, zeker in koude periodes, een lange tijd nodig om de kerk te verwarmen terwijl alleen op het priesterkoor verwarming nodig is. De beide kachels (links en rechts) verwarmen veel directer en kunnen uitste-

kend geregeld worden. Daardoor hoeft de grote kachel alleen met vieringen gestookt te worden en worden nu tijdens de repetities van de koren de kleine kachels gebruikt.

Op kerstavond was er in Nederassel een zeer druk bezochte kinderviering. De gebedscommuniedienst was speciaal gemaakt voor de kinderen. Natuurlijk waren Maria, Jozef, een engel, de herders en de drie koningen ook in de kerk. Deze werden gespeeld door kinderen van de basisschool. Een baby (Chiel van Haren) was het kindje Jezus. Tijdens en na de viering konden de kinderen met de ouders die in de kerk waren het kindje komen bewonderen. De contactraad van Nederassel wenst iedereen een gelukkig en gezond 2014 toe.

Corné Schaap



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE STUURGROEP PASTORAAT

OUDJAARSVIERING IN TEKEN VAN 100 JAAR "NIEUWE" JOHANNES DE DOPERKERK EN DE TOEKOMST.

Ook in 2013 vond er traditioneel een oudjaarsviering plaats. Waar bij eerdere vieringen meestal werd teruggeblikt op het jaar ervoor of een nog langer verleden, was het deze keer een uitgestoken hand, die wensen oppakte voor de toekomst, 2014 en verder. De hand die niet alleen symbool staat voor een uitgestoken hand, maar ook staat voor de handen uit de mouwen steken, de handen ineen slaan, samen aan de geloofsgemeenschap bouwen en samen gemeenschap zijn, werd passend gekozen om aandacht te geven aan het 100 jarig bestaan van de J. de Doperkerk aan de Boomsestraat en tegelijkertijd niet stil te staan, maar

ook vooruit te kijken. Het was een hele mooie viering, die zoals we gewend zijn gezellig werd afgesloten met koffie, glühwein en oliebollen.

Ans van Erp



Vieringschema
25 jan. t/m 09 febr.

25 januari / 26 januari
• 3e zondag door het jaar

01 februari / 02 februari
• 4e zondag door het jaar
• Maria Lichtmis

08 februari / 09 februari
• 5e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✦ Eerste lezing: Jes. 8,23b-9,3 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 1,10-13.17 ✦ Evangelie: Mt. 4,12-23	lezingen ✦ Eerste lezing: Mal. 3,1-4 ✦ Tweede lezing: Hebr. 2,14-18 ✦ Evangelie: Lc. 2,22-40	lezingen ✦ Eerste lezing: Jes. 58,7-10 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 2,1-5 ✦ Evangelie: Mt. 5,13-16
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering met Kindernevendienst 2Gether Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Koor onbekend Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Herman Mulder	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Voice Hennie Witsiers/Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Neo Nata Annemarie Gooiker/Jos van Minderhout	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk/ Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Kennismakingsviering Communicanten Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema
15 febr. t/m 02 mrt.

15 februari / 16 februari
• 6e zondag door het jaar

22 februari / 23 februari
• 7e zondag door het jaar

01 maart / 02 maart
• 8e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Sir. 15,15-20 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 2,6-10 ✧ Evangelie: Mt. 5,17-37	lezingen ✧ Eerste lezing: Lev. 19,1-2.17-18 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 3,16-23 ✧ Evangelie: Mt. 5,38-48	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 49,14-15 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 4,1-5 ✧ Evangelie: Mt. 6,24-34
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether (onder voorbehoud) Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Koor onbekend Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Koor onbekend Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Koor onbekend Herman Mulder
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Herman Mulder
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes	zaterdag 19.00 <i>Carnavalsviering</i> Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Koor onbekend Martin Claes	zondag 11.00 <i>Carnavalsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 10.00 <i>Carnavalsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 11.00 <i>Carnavalsviering</i> Gemengd Koor Hennie Witsiers
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 <i>Carnavalsviering</i> Neo Nata Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes

Samenstelling & Layout: Alexander de Haas.

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Carnavalsviering

zaterdag 01 maart	18.00 uur	Carnavalsviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Cees Janssen/Hennie Witsiers.
-------------------	-----------	---

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 01 februari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 01 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

Oecumenische Open Leurviering

zondag 26 januari	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "Dit is mijn lichaam".
zondag 23 februari	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "Liegen".

Overige vieringen

maandag 27 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 03 februari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 07 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 11 februari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 14 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 17 februari	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 21 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 24 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 28 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 03 maart	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 07 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

VEERTIGDAGENTIJD-VASTENTIJD

Vanaf woensdag 5 maart begint de Veertigdagentijd – vroeger zeiden we 'de vastentijd'. Daar waren regels om te vasten aan verbonden: geen vlees, en soms zelfs ook geen zuivelproducten. Inmiddels zijn die strenge regels vereenvoudigd. Er bestaat alleen nog een voorschrift om op de eerste dag van de vastentijd, de Aswoensdag je te onthouden van vlees. Niet alleen op Goede Vrijdag, de dag die herinnert aan de kruisiging, maar op elke vrijdag, zou je je moeten matigen in eten en drinken, roken of andere genoegens. In de loop van de eeuwen ontstaan er verschillende redenen om als christen te vasten: om met je zelf in het reine komen, dus als een vorm van boete en verzoening, of als een vorm van bezinning en bewustwording, uit solidariteit, of als een manier om tot zelfverlichting en zo dichterbij God te komen.

Vasten betekent in de christelijke betekenis niet alleen minder eten of bepaald voedsel niet eten zoals vlees, maar vasten is altijd verbonden met bezinning en gebed. Die combinatie schept ruimte voor een vernieuwde, actieve betrokkenheid op anderen en de wereld.

Je kunt spreken van een drieslag: ruimte in je hoofd, je hart en je lichaam scheppen voor een



hernieuwde relatie met God, de ander en als derde de relatie tot jezelf en tot de aarde. In alle christelijke kerken is de Veertigdagentijd voor Pasen de belangrijkste vastentijd.

Vasten kun je zien als eten in solidariteit met de armen en met de kwetsbare aarde. Geen

MODERN VASTEN

**40 DAGEN
ZONDER
AFSTANDS-
BEDIENING**

Loesje

WWW.LOESJE.NL

POSTBUS 1045
6001 BA ARNHEM

vlees eten betekent ook: solidair zijn met allen die geen vlees kunnen betalen en solidair met de dieren die zo behandeld worden dat de vleesprijs zo laag mogelijk kan blijven.

Door bezinning en door te vasten, richten we ons op God en onze naaste. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte verandering mogelijk maakt.

Dichtbij en ver weg bidden mensen om verandering in hun persoonlijke leven of in de situatie in hun land. Wij kunnen elkaar hierbij tot steun zijn.

Ben Frie s.j.



DANKWOORDJE VOOR EDUARD CRONENBERG

Naar aanleiding van het evangelie van eerste kerstdag (Johannes: 'In het begin was het Woord...') begon mijn dankwoordje voor Eduard Cronenberg, die afscheid heeft genomen van het gemengd koor als volgt:

"Het woord van God, Ik ben met je, kan op vele manieren uitgedragen worden. Mensen getuigen ervan door hun handelen naar andere mensen toe, met liefde en aandacht een licht zijn voor anderen. Je kunt er ook van getuigen door het uit te zingen. Het weekend nadat Eduard terug was uit Lourdes afgelopen september kwam het Gloria in Excelsis Deo recht uit zijn hart.

Eduard, vandaag heb je voor het laatst gezongen in ons gemengd koor. Jij en Bea staan voor een nieuw begin. Jullie gaan verhuizen naar Wijchen en daar wil je dan ook graag in het koor van de Antonius Abtkerk gaan zingen. Een nieuw begin, een volgende fase in jullie leven gunnen we je van harte. Maar we vinden het natuurlijk ook erg jammer dat je gaat. Je bent een steun en toeverlaat voor de dames van het koor. En je solo's hebben de vieringen in de kerk altijd wat extra schwung gegeven.

Ik wil even in herinnering roepen wat je voor onze geloofsgemeenschap betekend hebt, want

je hebt niet voor niets een pauselijke onderscheiding gekregen. Je hebt als penningmeester in het kerkbestuur goed werk verricht. Mede door jouw doortastendheid in samenwerking met andere bestuursleden, kon de restauratie van de toren van de kerk gerealiseerd worden. Daarbij heb je je als vrijwilliger ingezet voor het onderhoud van het kerkhof en de staties van de Kapelberg van planten en bloemen voorzien.

21 jaar heb je bij het koor gezongen. Ook dat is niet niks. Onlangs was de laatste repetitie en ik heb me laten vertellen dat het koor toen al aandacht geschonken heeft aan je vertrek. Vandaag op deze mooie feestdag willen we je bedanken voor je inzet, voor je mooie, herkenbare geluid in het koor. We zullen het gaan missen. Ik weet dat je liever niet op de voorgrond staat en nu sta je zelfs hier beneden op het priesterkoor, ik durf het bijna niet te vragen: maar zou je niet voor ons allemaal nog eenmaal een Ave Maria willen zingen?"

En dat deed Eduard! Iedereen was er stil van.

Eduard, het ga je goed in Wijchen! Je bent de parochie niet uit, dus we zullen vast nog wel wat van je horen.

Pastor Annemarie



Eduard en Bea Cronenberg



OPTREDEN INTERVALLI

Genieten was het voor de liefhebbers van oude muziek tijdens het optreden van het ensemble Intervalli op zondagmiddag 22 december. Na een openingswoord van Erik Dijckhoff begon het programma 'O magnum mysterium' onder leiding



van Marsja Mudde, met vele prachtige liederen en motetten, dat werd begonnen met het Rorate caeli (vierstemmig motet) van Francisco Guerrero

ACTIVITEITEN RENOVATIE KERKHOFKAPEL

Zoals u eerder gelezen heeft willen wij de kapel op ons kerkhof weer in goede staat brengen. Het dak is aan vernieuwing toe, leien moeten vervangen worden, tegels ontbreken, er moet geveerd worden, enz. Kortom er is geld nodig, veel geld. Door middel van diverse acties hopen wij de benodigde gelden bijeen te brengen. Doordat er bekendheid is gegeven aan onze plannen zijn de eerste bedragen al gestort. Onze dank hiervoor! Een van onze acties is een loterij met geldprijzen. In de komende maanden wordt u in de gelegenheid gesteld om loten te kopen. Op Palmzondag 13 april zullen wij in zaal de Zon een soort van fancy-fair organiseren met diverse kraampjes en activiteiten. Dan zal ook de trekking van de loterij plaatsvinden.

Uiteraard kunt u te allen tijde een donatie overmaken op bankrekeningnummer NL22RABO0141 3023 72 t.n.v. R.K. Parochie De Twaalf Apostelen. Dit nummer is speciaal gereserveerd voor de renovatie van de kerkhofkapel.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

DOPEN

2 februari 2014
Ellemijn Theunissen



(1528-1599) en afgesloten door het Ave Maria (achtstemmig) van dezelfde componist. Rode draad in het programma was de mis 'o magnum mysterium' van Tomás Luis de Victoria (1548-1611).

Onze kerk was een prachtige plek om de Spaanse kerstmuziek uit de zestiende eeuw ter ere van de Heilige Maagd en moeder Gods Maria ten gehore te brengen. De vele belangstellenden genoten in stilte van de door het vijftienkoppige ensemble gemaakte muziek.

Na afloop dankte pastor Aloys van Velthoven het koor voor de prachtige uitvoering. Bij de uitgang van de kerk konden de belangstellenden een bijdrage voor de restauratie van de kerkhofkapel geven.

De opbrengst bedroeg ongeveer € 550. Wij danken de gulle gevers voor hun bijdrage. Geweldig!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

BEDANKT ANTOON

Antoon Theunissen, (ere)lid van ons St.-Caeciliakoor is per 1 januari 2014 gestopt als correspondent van de Regiodiek.

Deze tenor heeft door de jaren heen gezorgd dat er stevast een ludiek stuk over jubilerende koorleden in deze plaatselijke krant werd afgedrukt.

Als er nieuwe leden geworven moesten worden, sleep hij zijn pen en schreef een uitnodigend artikel. In eerste instantie uit zijn kroontjespen, maar later uit zijn vulpen rolde, op onnavolgbare wijze, veel aparte woorden, waar je al lezend vrolijk van werd. Zijn woordenschat en kennis van onze moedertaal ligt ver boven het gemiddelde. Hij heeft liederen geschreven voor leden die een jubileum vierden. Voor het inhuldigingsfeest van pastor Aloys als priester schreef hij een fantastische medley die wij in het Verenigingsgebouw ten tonele brachten.

Antoon, wij bedanken je voor je geweldige inzet maar vragen ons tevens af wie er bij jouw zestigjarig koorjubileum dat je samen met Herman en Jan hoopt te gaan vieren in november a.s. aan jouw pennenvruchten kan tippen?

Namens ons voltallig St.-Caeciliakoor Overasselt,
Trudy Derksen - Hendriks, voorzitter



H. DAMIANUS - NIFTRIK

KERSTTIJD 2013

Terugziend op de kersttijd kunnen wij vaststellen dat onze geloofsgemeenschap nog vitaal is. De vrijwilligers hebben zich uitgesloofd om de kerk mooi te versieren voor de kersttijd. Vele mensen hebben de viering op kerstavond bezocht. Na deze viering hebben we elkaar een zalig kerstfeest toegewenst onder het genot van een glas glühwein of een kop warme chocolade. Dit was voorbereid door een aantal jongeren.

Op de eerste kerstdag zat de kerk bijna vol met kinderen, ouders en grootouders. De kinderen hebben een mooi en sprekend kerstverhaal uitgebeeld. Dit is heel spontaan gegaan. De kinderen vonden het jammer dat ze dit kerstspel maar één keer op de school konden doen. Zij wilden het best nog een keer doen en hebben dat op de eerste kerstdag in de kerk gedaan. Hartelijk dank aan de kinderen en hun ouders, die dit mogelijk hebben gemaakt.



Op nieuwjaarsdag hebben wij Gods zegen gevraagd voor het nieuwe jaar. Deze viering is door meer mensen bezocht dan op een gewone zondagochtend. Ook dit was een mooie viering. De genoemde vieringen werden opgeluisterd door het parochieel zangkoor. Het is fijn dat we dit koor nog mogen hebben. Dank voor jullie zang, enthousiasme en inzet.

Diaken Hennie Witsiers

AFSCHEID

ANNY VAN DER WIELEN-VAN DEN BROEK

Anny van den Broek werd op 24 oktober 1932 te Wijchen geboren. Zij is met Thé van der Wielen getrouwd en zij hebben samen twee kinderen gekregen, een zoon en een dochter en vier kleinkinderen, waar zij de trotse oma van was.

Anny was een gemeenschapsmens. Zij heeft ons parochieel zangkoor mee opgericht. Vanwege haar gezondheid moest zij verhuizen en zij ging wonen in Wijchen, waardoor zij de veertig jaar in het koor niet vol kon maken. Zij was een trouw lid en genoot van het zingen. Zij was ook graag aanwezig op de maandelijkse ontmoetingsmorgen van de kerk. Anny was duidelijk aanwezig met haar eigen verhalen en haar lach. Zij was ook lid van de volksdansgroep. Zij kwam vanuit Wijchen nog elke week mee naar Niftrik om op donderdagmiddag te kaarten. Bij het prijsrikken heeft zij vele prijzen gewonnen. Dit heeft ze bijna tot aan het einde van haar leven gedaan. Haar kinderen hebben haar een kaartspel meegegeven. In het gemeenschapshuis de Waaijershof heeft zij gewerkt en zo haar steentje bijgedragen aan het in standhouden van dit belangrijke gebouw voor Niftrik.

Ook heeft zij moeilijke perioden in haar leven gekend. Wij noemen hierbij: het ongeluk dat haarzelf is overkomen, de ziekte en het overlijden van haar man Thé en haar eigen ziekte van de laatste maanden. Op 26 november 2013 is zij in het ziekenhuis te Nijmegen overleden en op 30 november 2013 hebben wij na een gedenkwaardige uitvaartdienst afscheid van haar genomen en haar lichaam te ruste gelegd op ons kerkhof. Moge zij rusten in vrede.

Diaken Hennie Witsiers



H. JOZEFKERK - ALVERNA

JUBILARISSEN IN ALVERNA

In 2013 waren er twee jubilarissen bij het Alvernese Dames- en Heren kerkkoor.

De twee koorleden, Lambert Janssen en Piet Arts, kregen hun zilveren medaille opgespeld voor hun 25 jaar trouwe zang in ons kerkkoor. Wij hopen nog lang op hun steun te mogen rekenen.





FEBRUARI

O Stille Nacht O Heilige Nacht
Wat kwam die boodschap onverwacht
Gij ligt volkomen uit de gratie
Al beroert dit ook de hele natie
Heel geleerde mensen hebben dit bedacht.

O Stille Nacht O Heilige nacht
De herders houden niet meer de wacht.
Gij staat dus niet helemaal alleen
Immers ook Huub Oosterhuis verdween
Jezus; ik denk dat ik die geleerden niet hoogacht.

Het is een nare gedachte
Wie houdt dan wel de wachte?
Ik vraag me af of Gij zijt nog wel wellekomen
Als ze zo iets bedenken, die hoge bomen.
Nu tel ik maar de schapenwolkjes bij nachte.

Toon van Duifhuizen

OUDERENBIJEENKOMST 4 FEBRUARI

Ook deze keer zal het nog wel koud zijn in de kerk. Daarom houden we onze ouderenbijeenkomst in De Mijlpaal. We beginnen met een viering met pastor Annemarie Gooiker en gaan daarna over tot koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we mee maakten. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk hebben en geen tijd hebben om bij ons te komen. Dat is toch jammer, je mist dan wel veel contact met elkaar. Dus kom toch eens een keer! Tot dinsdag!

MISINTENTIES FEBRUARI-MAART 2014

Zaterdag 1 februari:
Wim en Gon Hebing, Henk Smits

Zondag 9 februari:
Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Gerda van Heumen-Loeffen, overleden ouders en familie Van Duifhuizen-Hoeks, Henk Smits

Zaterdag 15 februari:
Ben Weeren, overleden familie Perquin-Steeg, Henk Smits

Zondag 23 februari:
Wim en Gon Hebing, Henk Smits

Zaterdag 1 maart:
Jan de Kleijn en overleden familie, Henk Smits
Opgave misintenties: Graag voor 4 februari, bij
Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen.
Bij voorkeur telefonisch na 17.00 uur,
tel.: 0487-560540

De dagen gaan lengen, 's morgens eerder en 's avonds langer licht. Daarom is het zo'n mooi feest waar we februari mee beginnen: Maria Lichtmis. Het feest gedenkt, dat Maria en Jozef het Kind Jezus in de Tempel opdragen aan God. Bij die gelegenheid roept de oude profeet Simeon uit: Dit Kind is het licht der wereld. Het is de laatste feestdag, die nog verbonden is met Kerstmis. Deze feestdag die valt veertig dagen daarna. Nog niet zolang geleden werden met Maria Lichtmis de kerkkaarsen gewijd en werd er voor de Mis een lichtprocessie gehouden. Vandaar de naam "Lichtmis". Met die gewijde kaarsen beschermdde de H. Blasius ons tegen keelziekten. In veel talen verwijst de naam van dit feest naar kaarsen. In het Zweeds bv. "Kyndelmisse", in het Frans "Chandeleur". Het was in verschillende streken van ons land traditie om met Maria Lichtmis pannenkoeken te eten. Vandaar het gezegde: er is geen vrouwtje zo arm, of ze maakt haar pannetje warm. We hopen, dat voor al onze lezers het licht zal opgaan en het leven zal blijven verlichten.

Jos van Minderhout

IS DE KERK VAN HERNEN-LEUR VAN DE PAUS?

Is de kerk van Niftrik, de kerk van Batenburg, de kerk van Overasselt van de bisschop, zijn ze eigendom van het bisdom? Nee toch! De kerk van Hernen-Leur is de eeuwen door gebouwd en betaald door de gelovigen. De huidige kerk is 121 jaar geleden betaald uit bezittingen geschonken aan de parochie. De kerk van Batenburg is door een rijke familie gebouwd voor de parochie. De kerk van Niftrik is betaald door het Rijk, nadat het leger op 10 mei 1940 de mooie neo-gotische kerk in brand had gestoken. Zo zal dat op een of andere wijze bijna altijd gelden voor alle parochiekerken. De kerk is eigendom van de parochiële geloofsgemeenschap. Is dan soms de geloofsgemeenschap St.-Judocus Hernen-Leur, Antonius Abt Wijchen, St.-Jozef Alverna, e.a., eigendom van de paus, van de bisschop? Is zo'n geloofsgemeenschap eigendom van het bestuur, van de pastoor, zoals een directeur, een eigenaar, kan beslissen over het voortbestaan van het bedrijf? Nee, natuurlijk niet.

Het bisdom is met de bisschop verantwoordelijk voor de geloofsontwikkeling en de organisatie van de kerk in zijn gebied, maar kan een bisschop zo maar zeggen, jij geloofsgemeenschap mag niet meer bestaan, ik hef jou op, ik sluit jouw kerk. Het is een vraag, die mij en vele anderen al lang kwelt. Van de andere kant weten we ook wel, dat zoals het

er nu voor staat, het zo niet kan doorgaan. Wat ik wel weet is dat gelovigen, parochianen, zelf een grote verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen geloofsgemeenschap. Een verantwoordelijkheid die vaak van hen afgenomen is, maar dat doet niets af aan het feit dat zij zelf verantwoordelijk blijven voor de organisatie van hun kerk en geloofsbeleving in hun geloofsgemeenschap. Dat alles vanzelfsprekend samen met (democratisch) gekozen bestuurders, met vele vrijwilligsters en vrijwilligers, gesteund, geholpen en sacramenteel bediend door pastores en in verbinding met de bisschop, als inspirator in de naam van Jesus en zijn evangelie,

organisator en bewaker van de geloofs- en kerktraditie, en als geestelijk leider die ons samenbrengt met de vele andere geloofsgemeenschappen, met wie wij onder leiding van paus Franciscus samen de wereldkerk vormen.

Het betekent wel, dat de toekomst van de geloofsgemeenschap mede afhangt van parochianen zelf. Blijft de kerk en de geloofsgemeenschap in jouw dorp bestaan, ook al is dat op een totaal andere manier dan nu het geval is?

Het zal zijn, dat anderen hier anders over denken. Laat dat dan maar horen!

Jos van Minderhout



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

Marijke leest het gedicht voor dat tijdens de eerste vrijdagviering, samen met een leuke sinterklaas-surprise, is voorgedragen. Het gedicht is gemaakt door Nel Janssen-Brink.

- We heten de kerkhof/tuingroep van harte welkom. Zij komt het een en ander vertellen over de werkzaamheden van de werkgroep. De heer G. Schamp geeft, samen met de familie, de urn een plaatsje in de urnentuin. Soms is er een beloning in de vorm van cake of speculaas van de mensen die de graven bezoeken.
- Er is een aanvraag van de Wijchense Omroep binnengekomen om de viering van 21.30 uur kerstavond op te mogen nemen, om de mensen thuis/verzorgingshuizen ook een goede kerst te geven. Er zal contact opgenomen worden met de W.O. om dit te kunnen realiseren.
- De verwarming vraagt aandacht. Offertes opvragen voor eventuele reparatie.
- Op zondagmorgen 24 november zijn we na een mooie viering, naar zaal Verploegen gegaan, waar het een gezellig samenzijn onder genot van een lekker hapje en drankje, was.
- De adventsviering op zondag 22 december 2013 was weer geslaagd.

Het was een viering met goede teksten, gedichten en mooie liederen, gezongen door het Gemengd Koor, 2Gether en het kinderkoor.

Om 22.30 uur nemen we afscheid van elkaar en wensen elkaar een goede voorbereiding voor kerst toe.

Namens de contactraad, Marijke de Groot

EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Elke eerste vrijdag van de maand is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de Paschaliskerk. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn onder genot van een kopje koffie of thee. Misschien wilt u ook graag naar deze viering

komen, maar heeft u geen vervoer. Dat is geen probleem. Want als u mevrouw Nellie Toonen tel. 024 6419577 belt (of het antwoordapparaat inspreekt), wordt het geregeld, dat u door iemand van de 1^e vrijdag werkgroep opgehaald en thuis wordt gebracht.

De werkgroep

GEDOOPT

Senna van Rossum
Liam Hofwijks
Veerle Zwartjes
Jaimy Willemse
Evie Christ
Bo Anne Visscher
Jayson van Benthum
Leslie van Ingen
Jasper van Ingen



SAMEN HET VERHAAL VAN GOD EN DE MENSEN ONTDEKKEN

Als ik terugblik op zondag 8 december, dan was dat voor mij een mooie dag. Ik heb er met spanning naar uitgezien om samen met parochianen, familie, vrienden en collega's stil te staan bij 12^{1/2} jarig priesterschap. "Deelt in mijn vreugde" zeggen in het Lucas-evangelie de man en de vrouw die respectievelijk een schaap en een waardevol geldstuk terugvonden en zij roepen dan ook hun vrienden bij elkaar om dat heugelijk feit samen te vieren. Zo iets had ik ook, maar dan een beetje anders. Ik wilde graag met anderen het jubileum van mijn 12^{1/2} jarig priesterschap vieren, maar eigenlijk meer nog aan wat in mij leeft aan gelovige en pastorale intentie. Heel deftig gesproken heet ik pastor Bas van Dijk, maar is het de mens Bas





die het pastoraat doet met alle (on)deugden die daar- mee verbonden zijn en waarmee mensen van de parochiële praktijk van alledag mee te maken hebben.

Het motto van onze parochie is "samen het verhaal van God en mensen ontdekken". Dat is mij uit het hart gegrepen. Mensen betrekken bij het evangelie en samen proberen te beleven. Als ik merk dat ik daaraan kan bijdragen, dan maakt mij dat blij en dankbaar. Dankbaar stemmen



mij ook de immateriële en materiële blijken van waardering die ik 8 december mocht ontvangen. Daarvoor hartelijk dank!

Met een diner in de intieme kring van familie en vrienden kwam een dag met goed gevoel tot afsluiting. Met dat gevoel kan ik als mens en pastor fijn verder gaan.

Bas van Dijk, pastor



DOOPDANKDIENST DOPELINGEN

Zondag 12 januari 2014 was er om 15.00 uur een dankdienst voor de dopelingen, die in 2013 gedoopt zijn. Er waren veel ouders met hun kinderen en opa's en oma's naar de kerk gekomen.



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

CONCERTGROEP: EEN OPROEP!

Jaarlijks komen er van koren verzoeken binnen om in onze Antonius Abtkerk een concert te mogen geven. Voor de parochie is het belangrijk dat de aard van het concert past bij het karakter van ons gebouw, maar in de praktijk blijkt de beslissing of het concert wel of niet doorgang kan vinden vooral af te hangen van de vraag of er een of meerdere vrijwilligers aanwezig kunnen zijn om toe te zien op het gebruik van de kerk. Een persoon die weet waar de lichtsakelaars

zitten, wat er wel of niet met de geluidsinstallatie mag gebeuren, hoe de centrale verwarming werkt, wat er op het priesterkoor wel of niet mag, etc.

Wie wil deel gaan uitmaken van een nieuw op te richten werkgroep? Het is de bedoeling om de werkgroep uit meerdere mensen te laten bestaan, zodat men elkaar kan ondersteunen en het werk kan verdelen. Die mensen zullen goed ingewerkt worden maar dienen bereid te zijn een of enkele keren per jaar hun taak te verrichten. Dat is altijd in het weekend. Voor aanvang

van het concert moet het koor alles klaarzetten en na afloop moet het koor opruimen. Vaak wil het koor in de voorafgaande week ook repeteren in de kerk. Voor mensen die van muziek en muziekevenementen houden is het een mooie tijdbesteding, je kunt meeluisteren en meebelevan. En ... het wordt zeer gewaardeerd!

Al met al geen heel groot tijdsbeslag, maar voor de huidige kernvrijwilligers toch een te zware belasting. Om die reden moeten we soms concertverzoeken afslaan. Wie wil ons komen helpen?

Theo van der Weegen,
T.vanderWeegen@maw.ru.nl, 024-6414814

KERSTSPEL OP 24 DECEMBER 2013

Op 24 december tegen 16.00 uur stonden de kinderen en de benodigde materialen allemaal klaar voor dat waar we enkele keren voor geoefend hadden in de kerk en mogelijk ook thuis: het uitbeelden van het kerstverhaal! Op de achtergrond zaten ook de mensen van DOV in de startblokken om samen met een aantal leden van het familiekoor het geheel muzikaal te ondersteunen.

Ze hebben allemaal de "sterren van de hemel" gespeeld, hiervoor kregen ze na afloop een luid applaus. Ook nu is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog naar kindje Jezus te kijken. Dank voor jullie inzet.



Anne, Arwen, Bas, Bas, Eline, Eva, Femke, Guila, Jasmijn, Jill, Jort, Karlijn, Kyra, Levi, Lisa, Maud, Nick, Owen, pastor Ben, Robin, Roos, Sacha, Sophie, Sophie, Sophie, Stan en Terra.

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 10-12-2013 en 7-1-2014 is o.a. gesproken over de volgende punten.

- Helaas hebben Ineke Wintjes en Martin van Soest besloten uit de contactraad te stappen. Ineke is bijna 26 jaar lid geweest, waarvan heel veel jaren als voorzitter en secretaris. Martin was langer dan tien jaren lid. De overgebleven leden van de contactraad hebben op een passende manier afscheid van hen genomen. Gelukkig blijven beide personen gewoon actief als vrijwilliger!
- Het secretariaat van de contactraad wordt voorlopig verzorgd door Marium Lahm. Stuur een e-mail naar mw.lahm@xmsnet.nl of leg een briefje in het postvakje van de contactraad in het parochiecentrum.

- Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de contactraad vanaf 2014 meer administratief en bestuurlijk te werk zal moeten gaan. Wij zijn de komende tijd vooral bezig om de nieuwe structuur duidelijk te krijgen. Daarvoor is uitbreiding van de contactraad noodzakelijk!

Daarom herhalen wij de oproep: wie wil meewerken om het beleid van de Antonius Abt verder gestalte te geven? We zoeken ook mensen met bestuurlijke interesse en ervaring. Wie gaat de uitdaging aan? U kunt zich opgeven bij onderstaand adres. Stel het niet uit, hoe eerder we op sterkte zijn, hoe beter het is.

- De hoogte van de vrijwilligersbijdrage 2014 is bekend, het bedrag dat gebruikt mag worden voor het "dank je wel" feest. De contactraad moet nog een besluit nemen over de besteding

van de gelden van 2013 en 2014.

* Op 22 december hebben Ineke Wintjes en Ben Frie een bijeenkomst voor onze jonge vrijwilligers gehouden in het parochiecentrum. Dat is heel goed verlopen.

• Dankzij de inzet van heel veel mensen zijn de vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling goed verlopen. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Heel hartelijk dank! Natuurlijk zijn er punten die volgend jaar beter moeten gaan, maar dat zullen we altijd houden.

Theo van der Weegen

T.vanderWeegen@maw.ru.nl, 024-6414814



GEDOOPT 2013

27 oktober

Fabienne en Broyanne de Ruijter

24 november
Finn Verhaaren

8 december
Jet Hendriks
15 december
Bo Visscher

2014

5 januari
Kay Piris



WIJ GEDENKEN

Op 24 november 2013 overleed **Marian Arts-Phoelick** in de leeftijd van 59 jaar. Marian was een zorgzame vrouw voor haar man Martin en dierbare moeder voor haar zoon Johan. Marian genoot altijd van een "kumke koffie". Dat was voor haar altijd een moment van rust en verbondenheid. Liefde voor de mensen en de dieren in haar thuisomgeving waren voor haar belangrijk. Haar plek in hun midden is nu leeg en dat doet pijn. Op vrijdag 29 november 2013 hebben wij afscheid van haar genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Moge God Marian laten rusten in vrede en zich ontfermen over haar dierbaren.

Op 28 november overleed **Zuster Patricio Jans**. Zij werd 98 jaar. Zuster Jans leefde in Huize Portiuncula Alverna. 4 december werd haar uitvaart gehouden waarna de begrafenis op het kloosterkerkhof Alverna volgde. Moge zij rusten in vrede.

Annie Goedvriend overleed op 9 december 2013. Annie was de weduwe van Hendrik Toonen en werd 91 jaar. Zij woonde in verzorgingscentrum St.-Jozef Wijchen. Na de avondwake op 12 december volgde op 13 december haar crematie in Beuningen.

Op 30 november 2013 vond in de H. Damianuskerk te Niftrik de uitvaart plaats van **Anny van der Wielen-van den Broek**. Zij werd op 24 oktober 1932 te Wijchen geboren. Zij is gehuwd geweest met Thé van der Wielen. Samen met hem droeg ze de zorg voor haar twee kinderen. Ze was bijzonder trots op haar vier kleinkinderen. Onlangs heeft zij het afstudeerfeest van haar kleinzoon mogen beleven. Na een kort ziekbed is zij overleden. Haar lichaam hebben wij op het kerkhof te Niftrik begraven. Moge zij rusten in vrede.

Op 28 november 2013 is **An Nillesen-Zegers** op 84-jarige leeftijd overleden. Ze was 51 jaar getrouwd met Piet. An groeide op in Alverna. Als eerste getrouwde juf kwam ze aan de Paulusschool te staan. Ze was juf in hart en nieren en genoot erg van de kinderen om haar heen. Na haar vervroegde pensioen kon ze meer tijd besteden aan de hobbyclub, het koor, het schilderen, tekenen en boetsen. Ook verzorgde ze de boekhouding van het bedrijf van Piet. Wat heeft ze nog genoten van haar 50-jarig huwelijksfeest en haar laatste verjaardag! Daarna werd ze ernstig ziek en heeft ze in Hospice Bethlehem haar laatste maanden rustig kunnen doorbrengen. We hebben An uitgeleide gedaan in de Antonius Abtkerk Wijchen.

Op 9 december 2013 overleed **Rouline Grijpink**. Zij was gehuwd met Leo van der Velden. Rouline werd 70 jaar. Na de uitvaart op 13 december hebben we afscheid van Rouline genomen in het crematorium van Beuningen.

Op 10 december 2013 overleed **Piet Bardoel** in de leeftijd van 76 jaar. Piet was een fijne man voor zijn vrouw Diny en een zorgzame vader en opa. Ook was hij sterk betrokken bij de dorps- en kerkgemeenschap van Alverna. Het kerkhof en de goede zorg daarvoor was iets waarnaar zijn aandacht en inzet tot op het laatst uitgingen. Zijn overlijden laat een grote leegte achter bij familie en vrienden. Op zaterdag 14 december 2013 was zijn uitvaartdienst te Alverna en we hebben hem te ruste gelegd op het kerkhof nabij de kerk.

Op 11 december 2013 is **Theo Arts** op 50-jarige leeftijd te Nederasselt overleden. Hij is geboren en opgegroeid in Overasselt met twee broers en drie zussen. Al snel was duidelijk dat zijn voorkeur bij werken lag in plaats van leren. In 1988 trouwde hij met Elsebé en ze kwamen in Nederasselt wonen. Samen kregen zij een dochter en een zoon. Zijn grote passie lag bij de vrachtwagen, die hij deelde met zijn zoon Thomas. Op 17 december 2013 hebben we afscheid van Theo genomen in het crematorium.

Op 22 mei 1947 is **Louis Arts** in Overasselt geboren en hij is zijn hele leven in zijn ouderlijk huis blijven wonen. Hij nam het boerenbedrijf ongeveer 41 jaar geleden van zijn vader over samen met zijn vrouw Riky. Zij kregen twee zonen en hij was de trotse opa van vier kleinkinderen. Toen hij wegens zijn gezondheid zijn werk niet meer kon doen, beleefde hij veel plezier aan zijn paarden. Na een periode van afnemende gezondheid, later bleek dat hij ongeneeslijk ziek was, is hij op 25 december 2013 overleden. In de kerk van Overasselt hebben we op 30 december afscheid van hem genomen en te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Nelly de Man-Potjens (Elst, 1912) wist wat hard werken is, net als haar man Gerrit met wie ze 55 jaar getrouwd was. Nooit stonden haar handen stil, altijd was ze zorgzaam. Wat haar steeds hielp bij wat zij moest verwerken, zoals het verlies van haar zoon Hans, was de rozenkrans. En het zingen in het kerkkoor heeft haar steun gegeven.

Toen ze 100 jaar werd, kreeg zij de titel 'dame van de eeuw'. Toen ze op 22 december stierf in de Meander, was ze ruim 101. In haar Antonius Abtkerk in Wijchen namen we op 27 december afscheid van haar; ze werd in Beuningen gecremeerd.

Op eerste kerstdag overleed **Henk Aarts**. In zijn werkzame leven en ook daarna was Henk actief in de bouw: eerst als timmerman en later bij het vervaardigen van tekeningen en maken van berekeningen. Na zijn pensionering werd zijn werk zijn hobby. Hij maakte zich het werken met computers eigen en bleef actief. Henk stond ondanks het vroegtijdig overlijden van zijn vrouw positief in het leven. De laatste jaren nam zijn behoefte aan verzorging toe en kon hij helaas niet thuis blijven wonen. Henk werd 86 jaar oud: we hebben hem op 31 december uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen en hij werd begraven op het kerkhof aldaar.

Jan Cloosterman is overleden op 21 december 2013 op 60-jarige leeftijd. Jan was 35 jaar getrouwd met Bernadet en samen hadden zij een zoon, Pascal. Jan was geboren op boerderij het Startven en ging al jong bij het voetballen. De Woezik is hij heel zijn leven trouw gebleven, eerst als voetballer, later als vrijwilliger. Jan was 42 jaar kraanmachinist en werkte bij Bouwman, later Remmits. Hij hield van dansen, muziek luisteren, NEC, de motorclub, het carnaval. Jan was een positief ingestelde man, had doorzettingsvermogen en was heel zorgzaam. Die zorgzaamheid hebben zij hem terug kunnen geven, in de periode dat Jan ziek thuis was en ook daar overleed. We hebben afscheid van Jan genomen in de Paschaliskerk.

Op 21 december 2013 kwam het bericht binnen van het overlijden van **Louis van Haren**. Louis werd geboren in Nederasselt op 3 januari 1932 als vijfde in de rij van twaalf kinderen. Zijn jeugd bracht hij door in de omgeving van "De Molen" vlakbij de Maas. Later ontmoette hij Lieneke en samen kregen zij twee dochters, Bianca en Yvon. Toen Yvon trouwde kwamen er kleinkinderen waar Louis erg trots op was. Hij heeft jaren op melktransport gezeten. Maar het liefst was hij thuis in zijn vertrouwde omgeving waar hij tot het einde van zijn leven, door de goede zorg van zijn vrouw, kon blijven wonen. Op 27 december



hebben wij zijn afscheid gevierd in de Paschalis-kerk van de Woezik. Dat hij moge ruste bij God.

Op 27 december herdachten wij in een bijzonder sfeervolle dienst **Jan Keijzer**, die niet langer de tijd heeft gekregen om te kunnen genieten van het leven. Hij, de grote sterke man, was er altijd voor zijn José, voor Koen, Kim en Erik en voor zijn kleinkinderen. Een liefdevolle man, op wie je kon rekenen en altijd kon bouwen. Een sociale vent, een gezelschapsmens. Jan werd slechts 64 jaar oud. Wij zullen zijn optimisme, lach, plagerijen en trouwe steun missen. Maar ook zijn woorden: "Huil niet omdat ik er niet meer ben. Glimlach omdat ik er was!"



Wil Peters overleed op 3 januari. Hij woonde samen met zijn vrouw Greet tientallen jaren op de Korte Pas. Wil werd geboren in een boerenfamilie, maar werd automonteur. Samen met Greet kreeg hij drie dochters en genoot hij van het familieleven. Hij hield van zijn tuin, genoot van de natuur en van zijn hobby vissen in en om Wijchen. Wil overleed rustig en werd 73 jaar oud. De uitvaart voor Wil vond plaats op 8 januari in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Hij werd begraven op het kerkhof naast deze kerk.

Op 11 januari j.l. namen we in de Antonius Abtkerk in Wijchen bewogen afscheid van **Paul Janssen**, bevlogen leerkracht in het Wijchense basisonderwijs, partner van Miranda Straten, die na elf jaar en na drie jaar wonen in hun nieuwe huis aan de Zesweg voortijdig een einde zag komen aan haar mooie relatie met Paul. De kinderen uit zijn klas laat hij overrompeld achter, geheel tegen zijn wens in om tot zijn 67^e in het onderwijs werkzaam te blijven. In zijn 57^e levensjaar werd een virus op de hartspier hem fataal. Na de kerkdienst lieten de kinderen van zijn klas ballonnen

op met wensen, die meester Paul zouden begeleiden. Hij werd aansluitend gecremeerd.

Op 5 januari is op 80-jarige leeftijd **Henk Smits** te Hernen overleden. Henk vierde afgelopen jaar vol vreugde nog zijn 50-jarig huwelijk met Annie en zijn (klein) kinderen. 62 jaar zong hij bij een koor, waarvan het grootste deel bij het Parochieel Zangkoor te Hernen. Trots was hij dan ook op zijn pauselijke onderscheiding. Henk was een levensgenieter, hield van een pilsje, biljartte en zong graag. Hij hield van wandelen, liep zeven keer de vierdaagse van Nijmegen.

33 jaar lang was Henk constructiebankwerker bij Derks. Het laatste wat hij nog maakte was de metalen standaard voor de paaskaars, die hij een paar maanden geleden nog kreeg. Zijn wens was thuis te sterven en die wens is uitgekomen. We hebben afscheid genomen van Henk in de H. Jodocuskerk.



**STILTECENTRUM
ZUIDERDREEF WIJCHEN**

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl
drukwerk:Drukkerij Wijchen

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats

Wij moesten zilverpapier sparen voor de arme kinderen in Afrika. We hadden een doel, elk schoolkind deed enthousiast mee. Wat er met dat zilverpapier precies gebeurde wisten we niet. Afrika was een geheimzinnig werelddeel waar heldhaftige paters en zusters naar toe gingen om mensen te redden. De tijden zijn veranderd. Nu haal ik de zoveelste brief met acceptgiro uit de brievenbus. Kinderen en moeders uit de hele wereld kijken me aan. Ze hebben dringende hulp en dus een heleboel geld nodig. Waar doe ik goed aan? Wie moet ik helpen? Welke acceptgiro vul ik in en wat gooi ik weg? Zijn al die menslievende instanties betrouwbaar? Ik voel me bezwaard als ik niets doe. Ik ben opgevoed met de gedachte dat je moet kunnen delen. Mijn hart breekt bij de tv-beelden uit Syrië waar mensen gras eten om niet te verhongeren. Mijn hart zal nog vaker breken in de toekomst omdat de ellende in de wereld voorlopig nog zal voortduren en misschien wel nooit zal verdwijnen. Is dit een te pessimistische gedachte? Ook in 2014 blijf ik koppig zoeken naar lichtpuntjes. Ik zie gelukkig dat heel veel mensen nog steeds bereid



zijn te helpen in geval van nood. Vrijwilligers gaan dikwijls maanden in arme streken werken om de levensomstandigheden daar te verbeteren. En ik? Ik kan geen grote daden verrichten. Ik kan stukjes schrijven over wat ik om me heen zie gebeuren. Ik kan vertellen over mensen die ik onderweg tegenkom. Over straatmuzikanten en krantjesverkopers bij de supermarkten. Ik weet helemaal niets van hun leven. Ik weet niet hoe ze heten of waar ze wonen. Ik wil in elk geval niet met afgewend hoofd voorbijlopen. Ik voel me nog steeds ongemakkelijk als ik een paar muntjes geef terwijl mijn karretje vol boodschappen ligt. Maar ik kijk naar hun ogen, en dan groeten we elkaar. Een aardige jonge vrouw zwaait soms vanuit de verte. Een sombere meneer met droevige ogen knikt bijna onmerkbaar. En niet zo lang geleden werd ik verrast door een man die op zijn accordeon zat te spelen. Nadat ik hem een muntje had gegeven haalde hij een doos tevoorschijn, gevuld met bonbons in zilverpapier. Hij bood mij er een aan, hij was jarig die dag. Het was geen opzienbarende gebeurtenis, ik denk er echter nog vaak aan terug. Ik wens die jongeman en alle andere straatmuzikanten en krantjesverkopers een goed 2014. Laten we elkaar niet negeren.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

HOE VITAAAL IS ONZE PAROCHIE?

Tegenwoordig kent men vele testen. Als iemand niet weet welk beroep hij of zij moet kiezen kan men een beroepskeuzetest doen. Binnen zo'n test zit vaak ook een onderdeel waarin zwakke en sterke kanten duidelijk worden. Zo'n test kan spannend zijn, want je wordt geconfronteerd met jezelf. Zo'n test is bedoeld als een hulpmiddel om zicht te krijgen op je talenten. Het beoordeelt je niet als mens.

Het afgelopen jaar 2013 hebben wij als parochie "De Twaalf Apostelen" ook een test ondergaan. Via actieve parochianen of dit blad bent u deelgenoot geweest van een of meer onderdelen van deze test. Het was een vitaliteitsonderzoek. Wij wilden duidelijkheid krijgen over: "Hoe vitaal is onze parochie?". Daarbij worden metingen verricht zoals: Hoeveel kerkbezoekers zijn er bij de zondagsvieringen? Hoeveel sacramenten worden bediend? Hoeveel in- en uitgaven zijn er? Hoeveel gelovigen werken mee? En nog velen andere vragen. Om een goed beeld te krijgen werden pastores en contactraden gehoord. Uit dit alles komt een totaalbeeld naar voren van onze parochie, waarin zwakke en sterke kanten duidelijk uitgelicht worden. Zo'n onderzoek is, vind ik, altijd spannend. Ik wil eigenlijk dat de parochie er goed uitspringt. En ik denk dat u ook wilt, dat het goed gaat met uw geloofsgemeenschap. Samen hebben wij onze beste krachten gegeven om elkaars geloof te voeden. De realiteit laat ons echter zien dat wij er niet in geslaagd zijn om het geloof over te dragen aan velen van onze nieuwe generatie. Cijfers wijzen het uit en wij zien het om ons heen. Het is niet goed elkaar de schuld te blijven geven, of door macht en middelen het gelijk te halen, maar vooral de boodschap van Jezus te zoeken naar waar het omgaat, Zijn boodschap te beleven en over te dragen.

In de huidige situatie wordt mij wel eens de vraag gesteld: Is het niet moeilijk om pastor te zijn als de belangstelling minder wordt en de tegenstellingen zo groot zijn? Ik kijk daar niet zo zwaar tegen aan.



Ik denk, als u het mij toestaat, aan een vader of moeder, waarvan de kinderen een hele andere kijk op het leven hebben, of andere levenswegen zijn gegaan. Dat doet een vader en moeder altijd pijn. Bij de ene meer dan bij de ander. En toch blijf je een vader of moeder. De meeste vaders en moeders weten dat moeilijk doen niet de beste weg is. Maar altijd alles goed vinden bevordert niet de mentaliteitsverbetering. Ieder mens heeft, om te groeien, een eigen mening nodig. Van de andere kant zit er in ieder mens het goede en wil hij of zij een bevestiging. In dat spanningsveld opereren vele vaders en moeders, die zien dat hun kind een andere weg

neemt, waar zij vele vragen bij hebben. Deze ouders zullen ook niet dag en nacht zeggen dat het moeilijk is, maar dragen hun leven en zoals wij dat zeggen: "Wij geven het een plaatsje".

In die geest voel ik mij als pastor werken. Ik zoek naar woorden, waardoor de eeuwenoude boodschap van Jezus eenvoudig is te volgen, of ik probeer met medeparochianen en collega's te zoeken naar vormen van vieringen, catechese, activiteiten of middelen, om samen met u gelovig in het leven te staan. Soms heb ik het er moeilijk mee dat een vorm of woorden niet goed vallen. Of niet het juiste doel bereiken. De afgelopen tien jaar dat ik mij, als pastor, in deze omgeving hebt mogen inzetten, zijn er goede en slechte tijden geweest. Soms denk ik: "Heb ik het wel goed gedaan?" en soms was het echt fout. Nu wij een nieuwjaar zijn begonnen maak ik mij geen illusie dat in het komende jaar alles goed zal gaan. Ik ben mij er steeds van bewust dat wij moeten leven van vergeven en opnieuw beginnen, maar dan moet een mens zich wel bewust zijn van zijn zwakke en sterke kanten, want dan weet men welke weg te gaan.

Mogen wij samen sterk worden en goed zicht krijgen op onszelf als gemeenschap.

Met broederlijke groeten,
Pastor Aloys van Velthoven

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in maart 2014.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 6 februari 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.