

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen



Jaargang 4 | nummer 2
maart 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



GELOOFSGEMEENSCHAP VORMEN

Wanneer ik het gekibbel over regels en wetten voor liturgie hoor, welt onweerstaanbaar de wens in me op: geef me een gebed dat iets zegt, een lezing die overkomt, een viering die aanspreekt.

*Bid om mensen
die hoop geven
vertrouwen wekken;
ontmoedigen opbeuren
onmachtigen bij de hand nemen.*

*Bid om mensen
die iemands leed al zien
voor de nood is geklaagd;
het verhaal al kennen
voordat het is verteld.*

*Bid om mensen
die durven vóórgaan
het voortouw nemen;
die blakend van vertrouwen
de toekomst intrekken.*

(Ingezonden door Jan Bloo)

ACTIE KERKBALANS

WAT IS DE KERK U WAARD?

De werkgroep Kerkbalans van de parochie wil langs deze weg even uw aandacht vragen. Het is het afgelopen jaar weer gelukt om, met financiële hulp van vele parochianen, samen parochie te kunnen zijn. Door die hulp hebben de pastors en vrijwilligers ontzettend veel en belangrijk werk voor onze geloofsgemeenschappen kunnen verrichten.

Mede door uw bijdrage aan Kerkbalans hebben zij dit kunnen doen. De kerken krijgen geen subsidie voor hun belangrijke werk. Het thema van 2014 is: Wat is de kerk ons waard? Wat is hierop uw antwoord? Om dit werk ook in 2014 mogelijk te blijven maken durven wij u te vragen om eens na te gaan of u al heeft meegedaan aan de Actie Kerkbalans, bijvoorbeeld door het machtigingsformulier in te vullen dat is afgedrukt in de Apostelbode van februari. U kunt het formulier ook verkrijgen bij de administratie op het parochiecentrum, telefoon: 024-6412627 of door een e-mail te sturen naar boekhouding@detwaalfapostelen.nl.

In het volgend nummer van de Apostelbode meer informatie over de jaarcijfers.

Liza Matijssen en Piet Hendriks
Portefeuillehouders Actie Kerkbalans

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65RABO013.54.63.459**

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

OM TE NOTEREN



6 MAART 13.30 – 16.30 UUR

Bezinningsbijeenkomst "Franciscus' liefde voor de armen" Tuinzaal Klooster Brakkenstein Nijmegen

9 MAART 11.00 UUR H. ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
tijdens de eucharistieviering vijftigjarig priester jubileum Jos van Minderhout

12 MAART 19.30 UUR

Voorjaarsprogramma Catechetisch Beraad
Film: "Amour" parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

13 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Waar woorden stil vallen" door dr. Harm Boukema
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

20 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Stilte als bron van religieuze ervaring" door dr. Tjeu van den Berk.
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

26 MAART 20.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Voorjaarsprogramma Catechetisch Beraad
"Aan alles komt een eind!?" Oosterweg 4 Wijchen

27 MAART 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Meer dan wat er staat" door prof. dr. Johan Goud
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

30 MAART 10.00 – 15.30 UUR PAROCHIECENTRUM

Impulsdag voor vrijwilligers die meewerken in het pastoraat van de parochie. Oosterweg 4 Wijchen

3 APRIL 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Stilte als poort" door drs. Maurice Knegtel
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

6 APRIL OCHTEND/MIDDAG

Vrijwilligersfeest Emmanuelkerk

26 APRIL T/M 3 MEI LOURDESBEDEVAART

Bedevaartcoördinator Hennie Witsiers tel. 06-20541732



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

VASTENPROJECT 2013

VERSLAG VAN HET VASTENAKTIEPROJECT TUMIA PAMOJA 2013.

Hierbij een update uit Kenia. Vorig jaar was de Vastenactie in de parochie De Twaalf Apostelen voor het project Tumia Pamoja. Het ingezamelde geld was bestemd voor de renovatie van een school.

De afgelopen maanden zijn we zeer druk geweest met het uitvoeren van het project. En het is uiteindelijk allemaal gelukt. In Afrika en dus ook in Kenia gaan dingen meestal niet helemaal volgens plan en moet je altijd rekening houden met onverwachte situaties, belemmeringen en wijzigingen. Ik had ook nog nooit zo'n groot project gedaan en wist niet wat me te wachten stond. Bouwen in een sloppenwijk is helemaal anders dan bouwen op een stuk land en er zijn ontelbaar veel dingen om rekening mee te houden. Een voorbeeld: vrachtwagens met bouwmaterialen konden door de regen opeens niet meer over de weg en alles moest door jeugdgroepen uit de buurt naar de school gebracht worden. De budgetten zijn in sommige opzichten wat anders besteed door de nodige tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen, maar we hebben ook meevallers gehad. Zo heeft een architect volledig vrijwillig het hele nieuwe plan uitgetekend en heeft ze toiletten geschonken aan de school. Het harde werk van de lokale partner en het enthousiasme van de gemeenschap hebben er voor gezorgd dat de school nu staat. En dat de leerlingen nu al allemaal les in de nieuwe school hebben. Afgelopen week werden de nieuwe watertanks geplaatst en werd de keuken afgemaakt. Nog wat puntjes op de i de komende weken en dan is het helemaal klaar. Door dit project heeft de school een groot aantal nieuwe leerlingen en kunnen er elk jaar 25 kinderen helemaal koste-



Leerlingen bij hun nieuwe school van het Vastenactieproject Tumia Pamoja (2013).

loos naar school. De school betekent heel veel voor de buurt en iedereen wil er naartoe. (We moeten nu zelfs uitkijken dat het niet weer te vol wordt). We blijven de school de komende jaren begeleiden, controleren en volgen.

Teachers4Teachers is in oktober 2013 langs geweest om de docenten bijscholing te bieden en komt deze maand terug voor een update-training. Deze Nederlandse organisatie is via onze lokale partner bij de school terecht gekomen. World Food programme heeft een grote nieuwe voorraad eten gestuurd naar de school. Nu ziet alles er goed uit en de keuken voldoet weer helemaal aan de eisen. We komen zo spoedig mogelijk met een volledig verslag van dit project.

Nogmaals hartelijk dank voor al uw giften en grote inzet in het kader van de Vastenactie van 2013!

Veel groeten, mede namens de Nazarene Ujamaa school en de lokale partner Ghetto Potential,
Suzie Geenen

OVERZICHT VAN DE IN 2013 GEHOUDEN COLLECTES IN ONZE PAROCHIE.

Vastenactie	€ 24.269,00
Pinkstercollecte	
(Week Nederlandse Missionarissen)	€ 1.619,77
MIVA (augustus)	€ 533,74
Wereldmissiedag (oktober)	€ 1.468,44
Kerstpakkettenactie (november)	€ 1.633,23
Adventsactie (december)	€ 859,13

Namens alle instellingen willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw royale giften in het voorbije jaar. Met uw ondersteuning kunnen wij deze instellingen helpen. Voor dit jaar vragen wij wederom uw medewerking. Dit zal steeds vooraf in de Apostelbode worden aangekondigd.

De werkgroep MOV van parochie De Twaalf Apostelen.

INLOOPCAFÉ



Op dinsdagmorgen 11 en 25 maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

SAMEN DE LAMP BRANDEND HOUDEN

Onder deze titel heeft de voormalige pastorale commissie in 2003 op verzoek van het parochiebestuur de stand van zaken betreffende beraden, commissies en werkgroepen van de parochie De Hoeksteen in kaart gebracht. Deze nota volgde op het Parochieel Pastoraal Beleidsplan uit 1993 (bijgesteld in 1998). Hierin staat een hoofdstuk over 'Gemeenschapsopbouw', waarin behartigenswaardige zaken staan voor de toekomst van de parochie. Als parochianen staan wij voor de taak vorm te geven aan de eigen geloofsgemeenschap binnen het geheel van de parochie De Twaalf Apostelen. Dat is niet alleen een taak van parochiebestuur en pastores, maar van allen die zich als gelovige mensen bij de parochie betrokken voelen.

Twaalf verschillende geloofsgemeenschappen met ieder (nog) een eigen kerkgebouw, een eigen identiteit, een eigen geschiedenis en een eigen sfeer. In die eigen gemeenschap ervaar en beleef je de nabijheid en herkenbaarheid van de geloofsgemeenschap in Christus. Dit is een kostbaar bezit waar we zuinig op moeten zijn en dat we moeten koesteren. Zij vormt de basis van ons samen-kerk-zijn. Naast de gezamenlijkheid van de parochie als geheel zal de eigenheid van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen beschermd moeten worden. Dat is in een periode van grootschalige parochiefusies geen gemakkelijke opgave. Voor dit landelijke fusieproces zijn zeker goede argumenten aan te voeren, maar die zijn overwegend van organisatorische, administratieve en financiële aard. Ook de inzetbaarheid van de beschikbare pastores speelt hierbij een rol. Geloofsbeleving echter ondergaan we kleinschalig in de eigen gemeenschap.

Bij de vormgeving aan de eigen geloofsgemeenschap is het begrip ontmoeting van grote betekenis. In de ontmoeting zijn wij elkaar nabij ter bemoediging en inspiratie, ter ondersteuning en tot troost. Als gelovigen ontmoeten wij elkaar in vieringen. Allereerst in de eucharistieviering, waarin we Christus ontmoeten. Tijdens deze viering bidden we voor de noden in de wereld, maar ook voor noden van medegelovigen; we wensen elkaar de vrede van Christus en krijgen de opdracht mee het dagelijks brood te delen. Ook in andersoortige vieringen, zoals gebedsdiensten, doopvieringen, huwelijksvieringen en uitvaarten zijn we als geloofsgemeenschap elkaar nabij.

Daarnaast kent onze parochie een groot aantal werkgroepen: pastorale werkgroepen op het terrein van liturgie en catechese, maar ook ter voorbereiding van de sacramenten, en vele



werkgroepen, die zich bezighouden met administratie, beheer en onderhoud van de parochie.

Ook zijn vele koren actief. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een geweldig kader aan vrijwilligers, dat zich met enthousiasme en trouw inzet voor de gemeenschap. Natuurlijk zijn de sociale contacten en de gezelligheid ook van belang. Velen gaan met dit werk door tot op hoge leeftijd zodat wel eens ironisch wordt opgemerkt, dat ze doorgaan tot hun eigen bidprentje! Elkaar ontmoeten in de eigen groep stimuleert en inspireert. Wij mogen trots zijn op al deze vrijwilligers, die voor een groot deel de parochie dragen, maar we moeten er ook zorgvuldig mee omgaan en op tijd waardering uitspreken.

Denkend aan de toekomst van de parochie zal grote aandacht besteed moeten worden aan de jongeren. Zij moeten de continuïteit van de geloofsgemeenschap bewaren als de ouderen er niet meer zijn. Maar hoe bereik je ze? Dat is in eerste instantie via de ouders, de gezinnen. Activiteiten rondom het ontvangen van de sacramenten doopsel en vormsel zijn een goede opstap, maar hoe houd je jongeren bij de kerk betrokken?

In dit verband is het goed iets te zeggen over familievieringen, zoals die in de geloofsgemeenschap van de Antonius Abtkerk in Wijchen vorm hebben gekregen, muzikaal begeleid door een stevig familiekoor. Tijdens de viering op zondag 26 januari j.l. werd een kind van acht jaar gedoopt. Voor deze gelegenheid waren alle in 2013 gedoopte kinderen met hun ouders en familie uitgenodigd. Het kerkgebouw was goed gevuld met vele nieuwe gezichten. De meegebrachte doopkaarsen werden ontstoken, alle gedoopte kinderen kregen apart de zegen en ouders ontvingen een schelp. Een zinvol, maar ook ontroerend ritueel. Hier was sprake van ontmoeting, van verbondenheid. Er was niet altijd aandacht of stilte, maar ouders zijn wel vertrouwd met af en toe een huilend of schreeuwend kind! Is met deze familievieringen misschien sprake van een gouden greep?

Als leden van een geloofsgemeenschap dragen we medeverantwoordelijkheid voor de bloei en het behoud van deze gemeenschap. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen naar eigen mogelijkheden: beschikbare tijd, interesse of deskundigheid. Op die manier ondersteunen we elkaar en kunnen we blij en dankbaar zijn voor de gave van ons geloof. Zo houden we samen de lamp brandend...

Koos Leemker

IN GESPREK MET ...

Jos van Minderhout o.f.m., die vijftig jaar geleden op 11 maart priester werd gewijd.

WANNEER BEN JE HIER KOMEN WERKEN?

"In 1987 kwam ik als vormings- en opbouwwerker bij Frans Verheijen. De eerste taak was mee te werken aan een samenwerkingsverband tussen de Wijchense parochies met een gezamenlijk parochiecentrum. In 1988 werd De Hoeksteen opgericht."

WELKE TAKEN HAD JE DAN NOG MEER?

"Met velen heb ik gewerkt om de parochie niet alleen liturgisch, maar vooral ook een diaconaal gezicht te geven. Met hulp van o.a. To Blankendaal is toen de werkgroep ouderen ontstaan. We gingen bij 75-plussers op de koffie en vroegen hen dan terug. Daar is het huidige inloopcafé uit voortgekomen. We hadden een sterke werkgroep missie en ontwikkeling en we zijn gestart met groepen voor rouwverwerking en gescheiden alleenstaande vrouwen. Al die groepen brachten we samen in een overkoepelend diaconaal beraad."

KREEG DE HOEKSTEEN ZO HAAR DIACONAAL GEZICHT?

"Van het een kwam het ander. Anna Verlouw werd gevraagd voor de cliëntenraad van de bijstand van de gemeente. Henk van Zwam schreef elke maand een diaconaal verhaal in het parochieblad en werd door de gemeente om advies gevraagd. Zo'n diaconale organisatie is alleen maar mogelijk in een groot verband, afzonderlijke kerkdorpen zijn daarvoor te klein."

ZOALS DE TWAALF APOSTELN?

"De Hoeksteen, Maaskant en Kruispunt waren niet van bovenaf opgelegd, het gebeurde door uitnodiging en overleg. Zo heb ik als deken destijds Alverna uitgenodigd om met de Hoeksteen mee te gaan doen. Na verloop van tijd zeiden ze 'je hebt groot gelijk'. De Hoeksteen heeft best goed gefunctioneerd. Zo is de sluiting van de Everarduskerk goed opgevangen. Natuurlijk zijn er mensen weggebleven, maar over het algemeen was de samenwerking goed. Toen ik pastoor van Niftrik en Hernen-Leur werd en mee kon werken aan een verband met Bergharen en Batenburg zag ik dat net zo gebeuren. Ook in De Maaskant was er geen weerstand tegen samengaan."

HOE BEN JE VIJFTIG JAAR GELEDEN BEGONNEN?

"Ik ben begonnen in Lichtenvoorde met als voornaamste taak catechese geven in het basis-

onderwijs. In de jaren 70 verdween die taak, de secularisering nam toe, mensen gingen minder naar de kerk en er kwamen minder priesters. Bovendien waren onderwijzers beter in staat dat vak te geven dan de eerste de beste kapelaan. De onderwijzers werden daarbij ondersteund door een districtscatecheet. Dat is een goede tijd geweest, er werd goed materiaal gemaakt. Maar op een gegeven moment was er geen geld meer voor de districtscatecheet en verdween de kerk uit de school."

KAN DE KERK WEER CONTACT MET JONGE GEZINNEN KRIJGEN?

"Dat weet ik niet. Het is belangrijk dat er af en toe een sterke bijeenkomst is, waar parochianen vanzelfsprekend aan willen deelnemen. Een paar weken geleden bestond het gemengd koor van Hernen vijftig jaar en dat was me een feest! De kerk zat vol. De koren van Niftrik, Bergharen en Batenburg waren gekomen, dat doet een parochie goed. Bij vormsel en communievieringen komen jonge gezinnen naar de kerk, dat zijn mooie gelegenheden om met hen contact te krijgen. Dergelijke gelegenheden moet je zoeken, creëren, aangrijpen."

JE BENT NOG HEEL ACTIEF IN MUSEUM DE KIJKZOLDER.

"Sommigen denken dat het mijn hobby is, maar dat is niet waar! Ik voelde me als pastoor verantwoordelijk voor het verleden. Er lagen op zolder kostbare spullen als oud vuil te vergaan. Ik weet nog dat ik met Tien Straten op zolder twee grote schilderijen vond. Nu staan ze te pronken in ons museum, net als een heel oude monstrans van Niftrik. Van alle kanten kwamen mensen met spullen, waarvan ze niet wisten wat ze er mee moesten. We hebben een kostbare collectie en interessante exposities, jammer dat we niet meer ruimte hebben!"

HOE GA JE JE PRIESTERJUBILEUM VIERN?

"Martin Claes heeft me gevraagd of ik op 9 maart in de Abt in de viering wil voorgaan, dat wil ik wel. Sinds 1987 zijn er goede dingen gebeurd, voor mensen persoonlijk en voor de parochie. Ik ben blij en dankbaar dat ik daar een goede rol in heb kunnen spelen. Dat geldt voor mijn werk in De Hoeksteen, als deken van Wijchen en als pastoor in Batenburg, Bergharen, Hernen-Leur en Niftrik."

Jos, ik wil je graag feliciteren met je gouden jubileum en ben onder de indruk van het vele werk dat je jarenlang hebt verzet!

Theo van der Weegen



FRANCISCUS' LIEFDE VOOR DE ARMEN

Donderdag 6 maart 2014
Lekeninstituut Servitium Christi
Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen

De nieuwe Franciscus doet in zijn optreden vaak aan de oude Franciscus denken met zijn eenvoudige woorden en welsprekende daden.



Eerder dan om een politieke boodschap lijkt het bij de oude en de nieuwe Franciscus om liefde voor mensen te gaan die vergeten dreigen te worden. Wat kunnen wij daarvan leren, wat kunnen wij doen?

Aan de hand van een aantal verhalen over de oude en nieuwe Franciscus staat de inleider stil bij deze vragen.

Gerard Pieter Freeman is hoogleraar franciscaanse spiritualiteit aan de Universiteit van Tilburg en directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Hij publiceerde onder meer een reisgids naar Umbrië in de voetsporen van Franciscus en tekende voor uitgaven als De Fioretti van Franciscus en diens Geschriften.

FRANCISCUS' LIEFDE VOOR DE ARMEN

Het Lekeninstituut Servitium Christi en het Centrum voor Parochiespiritualiteit nodigen u van harte uit voor de bezinningsbijeenkomst op donderdag 6 maart 2014.

Locatie: Tuinzaal van het Klooster Brakkenstein
Heijendaalseweg 300, te (6525 SM) Nijmegen

Programma

13.30 - 14.00 uur: ontvangst met koffie en thee
14.00 - 15.00 uur: eerste inleiding en tijd voor vragen en reacties

15.00 - 15.30 uur: koffiepauze

15.30 - 16.30 uur: tweede inleiding en tijd voor vragen en reacties.

Afsluiting met stil moment.

Wij stellen het zeer op prijs als u zich, in verband met de organisatie, vóór 1 maart 2014 aanmeldt telefonisch:

Servitium Christi (Han Bollen): tel 024-3566254

CPS/Klooster Brakkenstein: tel 024-3558029

Kosten

Voor deelname aan de bezinningsbijeenkomsten (inclusief materiaal) vragen wij een vergoeding van € 5,- graag ter plaatse te voldoen.

MUSEUM DE KIJKZOLDER

SPECIAL: DE KERK EN DE SCHOOL

Naast de tentoonstelling "De rijkdom van de liturgie" en "De Kerk van geboorte tot dood", vertellen we in kleine exposities, "Specials", over bijzondere aspecten uit de tijd toen de Kerk in grote mate het leven van gelovigen en gezinnen bepaalde. Nadat we de kleine expositie "Het kerstverhaal in oude prentjes" hebben afgesloten, willen we vanaf de laatste zondag van februari laten zien hoe de Kerk ook zeer bepalend was voor de gang van zaken, de organisatie, het lesprogramma en de opvoeding op de lagere school.

De kerk was zeer nauw verbonden met de katholieke school. Vaak was het kerkbestuur ook schoolbestuur. De leerkrachten werden door het kerkbestuur aangesteld. Het gebeurde, dat een leerkracht slechts een aanstelling kreeg als hij tevens koördirigent of organist kon zijn. Iedere dag waren er godsdienstlessen, de kapelaan gaf catechismusles, de onderwijzer deed de bijbelverhalen. De eerste communie, het vormsel, de hernieuwing van de doopbeloften, was helemaal in handen van de onderwijzer of onderwijzeres.

De leesboekjes voor alle klassen gingen over Jezus, over een bijbelverhaal, een heilige, of over zeer vrome gebeurtenissen uit het leven van een kind. De onderwijzer zat 's morgens met de kinderen in de kerk en op het rapport werd het aantal keren kerkbezoek aangetekend. De school leerde de kinderen over zonde, schuld, boete, vergeving, en bracht hen naar de kerk voor de biecht.

Met een keur aan materialen brengen wij voor u die jaren op de lagere school in beeld. Het verhaal van de Kerk op School wordt verteld met veel mooie objecten, zoals kleine "les"-altaartjes, stempels, een kinderkazuifeltje, een flanelbord met kleurrijke knipsels, catechismussen, leesboekjes, bijbelboekjes, bijbelse platen, prentjes, biecht- en communieboekjes.

Ouderen zien zich vast weer in die klas zitten waar de les begon met gebed, jongeren kunnen zien wat opa's en oma's beleefden en meemaakten op school. Dus kom kijken!

Het museum bevindt zich in het parochiecentrum naast de Antonius Abtkerk Oosterweg 4 Wijchen. We zijn geopend de laatste zondag van de maand van twaalf uur tot half twee. Groepen kunnen met ons een eigen afspraak maken.

Jos van Minderhout

IMPULSDAG

De eerstvolgende Impulsdag, een dag om inspiratie te geven aan vrijwilligers die meewerken in het pastoraat van de parochie, zullen we houden op zondag 30 maart 2014, zondag Laetare (verheugt u).

Dat is nieuw: we proberen deze keer een ander model en wel om de zondag, zo midden in de veertigdagentijd, bewuster te beleven. We bieden meditaties aan, begeleid zodat u niet nodeloos lange stiltes hoeft uit te zitten.

U kunt de opzet aflezen aan het programma:

10.00 uur	kennismaking, koffie, thee
10.15 uur	inleiding op de dag; over meditatie
10.30 uur	eerste (geleide) meditatie (15'): de zalving van David
10.45 uur	korte uitwisseling
11.00 uur	eucharistieviering in de Antonius Abtkerk
12.15 uur	tweede (geleide) meditatie (15): genezing van de blindgeborene
12.30 uur	korte uitwisseling
12.45 uur	lunch
13.30 uur	inleiding: Jezus Christus, levengevende gave
14.00 uur	persoonlijke meditatie aan de hand van een opdracht (30')
14.30 uur	uitwisseling in subgroepen
15.00 uur	plenaire sessie
15.30 uur	evaluatie en slot

Deze impulsdag wordt aangeboden door Koos Leemker en Ben Frie s.j.; hij vindt plaats in het parochiecentrum Oosterweg 4.

Aanmelden via de gastvrouwen van het parochiecentrum telefoon 024-6412627.

We ruimen de grote zaal uit zodat we er samen kunnen mediteren.

Ben Frie s.j.

CATECHETISCH BERAAD

Drie avonden over:

“De eindigheid van het leven”

Op drie woensdagavonden wordt dit indringende onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Er wordt aandacht besteed aan eigentijdse ontwikkelingen, waarbinnen ieder van ons keuzes moet maken. Vroeg of laat krijgen we te maken met vragen rond de eindigheid van het leven. De eerste woensdagavond is reeds geweest maar laat dit geen beletsel zijn, u bent van harte welkom om op de resterende twee avonden aan te sluiten.

2E BIJENKOMST OP WOENSDAG 12 MAART 19.30: DE FILM 'AMOUR' (LIEFDE)

In het gezicht van de dood kennen wij het leven pas echt, wordt wel gezegd. 'Amour' gaat over sterven, over zorg en een menswaardig bestaan. begeleider: Ben Frie s.j., pastor in parochie De Twaalf Apostelen.

3E BIJENKOMST OP WOENSDAG 26 MAART 20.00: "AAN ALLES KOMT EEN EIND.....!?"

Uitgegaan wordt van de visie dat ons bewustzijn op een of andere wijze na de dood zal voortbestaan (continuïteit van bewustzijn). Deze visie komt tot uiting in verschillende religieuze stromingen, en wordt ook door ervaringen van patiënten bevestigd. In Nederland heeft deze opvatting bredere bekendheid gekregen door o.a. het werk van cardioloog Pim van Lommel.

Inleider: Bernard van Drenth, huisarts in Wijchen en omstreken

Plaats: parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen.

Achter in alle kerken liggen folders met aanmeldingsformulier.

ALBERTINUMLEZINGEN

ALS DE STILTE GAAT SPREKEN

In filosofische en religieuze tradities is er altijd aandacht geweest voor stilte als voorwaarde voor overdenking, rituelen en gebed. Een tijdelijke terugtrekking uit de wereld werd noodzakelijk geacht voor intellectuele verdieping en inkeer tot zichzelf. Ook in de poëzie wordt vaak iets aangeboden wat woorden overstijgt: het onuitsprekelijke waarover men toch moest of wilde spreken.

Datum: 13 maart 2014 "Waar woorden stil vallen" door dr. Harm Boukema, oud-docent moderne wijsbegeerte, Radboud Universiteit Nijmegen.

Datum: 20 maart 2014 "Stilte als bron van religieuze ervaring" door dr. Tjeu van den Berk, oud-docent theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

Datum: 27 maart 2014 "Meer dan wat er staat", door prof. dr. Johan Goud, hoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst, Universiteit Utrecht.

Datum: 3 april 2014 "Stilte als poort", door drs. Maurice Knegt, Soto-Zen leraar en filosoof.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 7 euro per lezing

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en
024-3228285 (Ans Metz).

info@albertinumgenootschap.nl
www.albertinumgenootschap.nl



MAART, MAAND VAN DE VASTEN

Maart begint dit jaar met carnaval, maar wordt al gauw gevolgd door de vastentijd. In de vastentijd wordt er door mensen die Jezus willen volgen in zijn doen en laten, meer dan anders gebeden, nagedacht over het leven en men doet aan vasten.

Bidden is praten met God. Hem vragen om iets of iemand. Bijvoorbeeld: Dat iemand beter wordt, dat iemand verstandig mag zijn enz.. Maar je kan ook danken, bijvoorbeeld voor jouw leven, dat van je ouders of dat God er is, enz....

Het nadenken over het leven is vooral denken over wat je allemaal gedaan hebt met het leven. Wat heb je goed of fout gedaan? Wat wil je met je leven? Hoe zou God over jou doordenken? (Dat is erg moeilijk). Wat zegt Jezus daar over?

Vasten dat doe je eenvoudig door geen snoep te kopen en het geld dat je daarmee bespaart te geven aan een goed doel. Bijvoorbeeld: de Vastenactie.

Deze vastentijd is niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Door de mensen om je heen meer aandacht te geven is de vastentijd een geheel.

ZOMAAR EEN GEBED

*Goede God,
maak mij een beetje stil om
even met U te praten.*

*Jezus heeft dat ook dikwijls gedaan.
U weet wel wat ik graag zou willen:
dat alle mensen vrienden van elkaar worden.
Help mij om daaraan mee te werken.
Amen*

*Lieve God, wij mogen uw kinderen heten.
Wij zijn op weg naar U toe.
Wij danken U dat U ons Jezus heeft gegeven
Hij is bij ons en trekt met ons mee.
Door de verhalen laat Hij ons horen
Dat wij niet alleen de weg hoeven te gaan.
In het breken en delen,
Wijst Hij ons een weg naar elkaar.
Geef ons moed en kracht om die weg te gaan.
Amen*

EEN WEGWIJZER

Een mens kan in het leven veel kanten op. Kijk naar wegwijzers. Je kunt naar de grote stad of naar een dorp, naar 'n ver land of gewoon thuis blijven. In het leven kan je ook een keuze maken.

Je kunt kiezen voor hebben...of voor delen.

Voor ikke ikke...of voor samen,
voor lawaai...of soms ook stilte,
voor ruzie...of voor vrede.

Je kunt kiezen voor toekijken...of voor helpen,
voor zeuren...of voor dankbaar zijn,
voor blaba...of voor luisteren.

Het is goed te weten wat je wilt. Daar zijn de veertig vastendagen voor. Zoals Jezus, willen wij nadenken over wat we eigenlijk willen. Samen nadenken geeft meestal wel ideeën om verder te gaan in het leven.



DE VASTENTIJD HEEL GEWOON

Sober leven

-Doe eens iets vrijwilligs en natuurlijk gratis.
-Zeg niet dat anderen moeten vasten maar begin zelf.

- Houd je omgeving netjes.
- Minder snoepen.
- Doe eens een avond zonder radio, muziek of televisie en help iemand.
- Geeft wat je uitspaart bij het vasten via een spaarpot aan een goed doel.
- Doe niet alles zelf, een ander kan ook iets.
- Wees hartelijk tegenover de mensen.
- Neem de tijd voor elkaar.

Er is nog meer te bedenken.....

EEN BEETJE ALS DE VOGEL EN DE BLOEM?

Kijk eens naar de vogels!!! Iedere dag trekken ze erop uit. Zij vertrouwen erop dat ze voedsel zullen vinden en dat er genoeg is voor zichzelf en voor hun jongen. Ze delen het met elkaar. Maar ze verzamelen het voedsel niet in schuren. Kijk eens naar de bloemen!!! Zij staan daar frank en vrij en hebben geen zorgen voor morgen. Geen zorgen over wat zal ik aantrekken. Zij hebben geen zorgen over wat ze aan zullen trekken. Geen zorgenover wat de mode voorschrijft. Kijk nu eens naar de mensen. Wat maken die zich toch zorgen over alles en nog wat. Tot op zekere hoogte is dat ook goed maar soms zou het goed zijn als zij zo eenvoudig zouden zijn als een vogel in de lucht en een bloem in de wei. Maar dan zegt de buurman; "Weet je, daar is geen brood mee te verdienen". En dat zet ons ook aan het denken.

VANUIT HET BESTUUR

TERUGTREDEN VAN ROB HOLTHUIZEN ALS BOUWKUNDIG ADVISEUR VAN DE PAROCHIE DE TWAALF APOSTELN.

Rob Holthuisen heeft het parochiebestuur laten weten dat hij vanwege ernstige gezondheidsklachten moet terugtreden als bouwkundig adviseur van onze parochie.

Rob is vlak na de oprichting van de parochie als bouwkundig adviseur benoemd voor de geloofsgemeenschappen H. Antonius Abt, Overasselt; H. Antonius Abt, Nederasselt; H. Georgius, Heumen; H. Victor, Batenburg; H. Anna, Bergharen; H. Paschalis Baylon, Woezik.

Hij heeft deze taak met grote inzet vervuld. Het parochiebestuur bedankt Rob voor zijn inbreng en wenst hem veel sterkte en kracht bij zijn ziekte.

Pierre Duijkers

JOS VAN MINDERHOUT 50 JAAR PRIESTER

Op 11 maart 1964 werd pastor Jos van Minderhout o.f.m. tot priester gewijd. Elders in dit blad wordt een interview met hem weergegeven en vindt u meer details over hem. Dit betekent dat hij op 11 maart 2014 vijftig jaar priester is en dat dit feit wel gevierd mag worden. Na overleg met Jos hebben wij besloten dit jubileum te vieren op zondag 9 maart 2014 om 11.00 uur tijdens een plechtige eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. In deze viering zal de jubilaris voorgaan, alsmede pastoor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers. De gezangen in deze viering worden verzorgd door het koor Soli Deo Gloria. Na de viering is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren en kunt u nog een kopje koffie of thee drinken.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn en hem te danken voor al het werk, dat hij in die vele jaren dat hij in Wijchen was, verzet heeft.

Het pastoresteam



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

COMMUNICANTEN VAN NEDERASSELT EN BALGOIJ

In december zijn we gestart met de ouders van de communicanten. Inmiddels zijn de kinderen al volop aan het werk in de communiemap. Iedere bijeenkomst zijn we nog verwend met zelfgebakken cake door een van de kinderen. Het is gezellig druk aan tafel en alle kinderen doen goed mee. Er wordt geknutseld, gepraat, gelachen en je staat er van te kijken wat kinderen allemaal al weten.

De voorbereidingen doen we allemaal samen (kinderen uit Nederasselt en Balgoij) in de kerk van Balgoij.

De Eerste H. Communie zelf wordt apart gevierd en de kinderen hebben allemaal taakjes in de kerk in hun eigen dorp.

De communicanten hebben al veel mogen doen. Zo zijn er die hulpjes zijn geweest van de koster bij de viering van Maria Lichtmis:

- klokken luiden,
- kaarsen aanmaken en
- lichtjes uitdelen.

Ook hebben verschillende kinderen al voorgelezen in de kerk. Heel knap allemaal.

We kunnen zeggen dat alles naar wens verloopt en iedereen er bij betrokken is. Er zit nog een uitstapje aan te komen naar het Bijbels Openlucht museum. Tegen die tijd horen jullie hoe dat geweest is.

Namens de ouders, Karin Josemanders





GELDWERFING RENOVATIE KERKHOFKAPEL

De contactraad is erg blij met de medewerking van Theo Dinnissen, drijvende kracht achter de loterij en de fancyfair die op Palmzondag 13 april zal worden gehouden. De lotenverkoop is intussen in volle gang. We hopen dat er huis aan huis heel veel loten verkocht zullen worden, maar als u de verkoper heeft gemist: na de gezinsviering van zondag 16 maart worden achterin de kerk ook nog loten verkocht.

De opbrengst is uiteraard nog niet bekend. Wel kunnen we vermelden dat er eind januari, voordat we met de loterij begonnen, € 5227 op rekening NL22 RABO 0141 3023 72 bijeengebracht was. Hier van is ruim € 1000 afkomstig van de collectes die zijn gehouden bij de uitvoering van Jesus Christ Superstar op Goede Vrijdag 2013 en bij het kerstconcert door Intervalli op 21 december 2013. Van het Coöperatiefonds van de Rabobank is € 1000 ontvangen voor de werkzaamheden onder het dak (hiervoor kunt u zich nog altijd als vrijwilliger aanmelden bij Jo Kuppen, tel. 6221859!). De rest van wat er op de rekening staat is afkomstig van giften van de Stichting Overasselt Promotion, van verschillende ondernemers en van parochianen, waarvoor onze hartelijke dank. Maar we zijn er hiermee nog lang niet. Voor de renovatie van alleen al het dak is minstens een verdubbeling van dit bedrag nodig.

Contactraad

EERSTE LUSTRUM

VASTENMAALTIJD IN OVERASSELT

Alweer voor de vijfde keer organiseert de werkgroep MOV van Heumen, Overasselt en Nederasselt de bekende vastenmaaltijden.

Deze worden gehouden op de vrijdagavond, te beginnen op 7 maart 2014, om 18.00 uur op de pastorie van Overasselt.

Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen. Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het project van de Vastenactie van dit jaar.

Inschrijven kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via mevrouw Loes Bloo.

De coördinatie is in handen van mevrouw Loes Bloo, tel. 024-6222884.

Inlichtingen bij Leo van Oss, tel. 024-3582811.



DOPEN

9 maart 2014
Saar Theunissen

RESTAURATIE GLAS-IN-LOODVENSTERS

Onlangs zijn in het kader van de toegekende Brimsubsidie enkele glas-in-loodvensters van onze kerk



raam in de
Mariakapel

door glazenier Hans Janssen gerestaureerd. Het betreft het meest oostelijke van de vier vensters in de zijbeuk aan de kerkhofzijde, een van de vensters in de Mariakapel en het venster boven de hoofdingang. Kapotte glasdelen zijn gerepareerd, meerdere glaasjes zijn met de hand gereinigd en opnieuw verlood, etcetera. Omdat onze vrijwilligers Jo Kuppen en Jan Dinnissen veel voor- en

nawerk zelf hebben uitgevoerd (zoals onder meer het verwijderen van de banken en het reinigen en uitkrabben van de raamharnassen), is er behoorlijk wat geld uitgespaard. Het eerstvolgende raam dat moet worden hersteld is het raam boven de deur van het portaal naar de kerk, voorstellende de Goede Herder. Overigens staan er nog meer vensters in het instandhoudingsplan waarop de Brimsubsidie is toegekend. Omdat de kosten voor het herstel ervan, ondanks de besparing door Jo en Jan, fors hoger uit zijn gevallen dan in dit plan was begroot, moeten wij nog even afwachten of en wanneer de andere ramen aan de beurt komen.

AFSCHIED VAN ENKELE VRIJWILLIGERS

In het afgelopen jaar zijn enkele van onze vrijwilligers, Jan van Delst en Harry Duijghuisen gestopt. Jan was sinds 1990 lid van het kerkcomité, dat verantwoordelijk was voor de ledenadministratie. Hij had de wijk Craeyenbergh en omgeving onder zijn hoede. Tot de Maaskantparochie zich in 2003 bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) aansloot, hield hij zo goed mogelijk bij welke parochianen er uit die wijk vertrokken en bijkwamen. Ook bezorgde hij daar tot afgelopen jaar de acceptgiro's van Kerkbalans en collecteerde hij er voor de Vastenactie. Vanaf de negentiger jaren was hij een van de kosteren in onze kerk, de laatste jaren alleen nog invallend koster en collectant.

Harry Duijghuisen was sinds 2004 als lid van de werkgroep hoveniers regelmatig op het kerkhof te vinden. Deze werkgroep zorgt ervoor dat onze begraafplaats er altijd netjes uitziet.

Een jaar eerder al, in 2012, is Harry Derks gestopt als hovenier. Hij was lange tijd tevens "voorman" en contactpersoon van deze werkgroep, een taak die na zijn afscheid is overgenomen door Wim Jetten. Vanaf deze plaats wil de contactraad namens de hele geloofsgemeenschap de drie heren nogmaals hartelijk danken voor al het werk dat zij hebben verricht.

Contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

Tijdens de laatste vergadering van de contactraad is er een brief van de Dorpsraad van Nederassel binnengekomen met daarin vermeld de officiële overdracht van de nieuwe penanten voor de ingang van de kerk. Zie hieronder de overdracht namens de dorpsraad van voorzitter Harold Swinkels.

“De dorpsraad heeft na het slopen van de penantensubsidie bij de gemeente Heumen aangevraagd om de karakteristieke penanten in originele staat te herstellen. Dit kon de dorpsraad doen omdat zij daarvoor het beschikbare initiatievenbudget aansprak. Met het initiatievenbudget wil de gemeente ideeën van de gemeenschap stimuleren en financieel ondersteunen. Vooraf zijn er tekeningen van de penanten gemaakt en heeft de gemeente toestemming gegeven om hier een budget voor te geven. Nadat de dorpsraad het initiatief heeft genomen om de penanten te herstellen, draagt de dorpsraad de penanten over aan de contactraad van Nederassel.”

We zijn natuurlijk erg blij dat ook een dorpsraad meedenkt met de uitstraling van onze kerk.

Verder is er in Nederassel hard gewerkt aan de uitstraling van de sacristie. Deze heeft een complete metamorfose gekregen.

Alles is weer netjes geveerd zodat het nu weer een frisse en heldere uitstraling heeft.

Er is een nieuwe kast gekomen voor de kleding van de pastor en de misdienaars. Het plafond is vernieuwd volgens de nieuwe normen. Met dank

aan de vrijwilligers die hier een steentje aan bijgedragen hebben.

Er is besloten dat voortaan op de laatste zondag van het jaar de eindejaarsviering van Nederassel zal plaatsvinden. Deze viering wordt dan afgesloten met een kopje koffie/thee en wat lekkers erbij.

Corné Schaap



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op Aswoensdag (5 maart) is er geen viering in onze kerk. Op de daaropvolgende zondag 9 maart zal alsnog het askruisje worden uitgedeeld.
- Op zondag 6 april hebben we ons tweejaarlijks feest voor de vrijwilligers. Op deze zondag is de viering niet om 09.30 uur, maar om 11.00 uur. De uitnodiging volgt nog. Wat er na de viering gaat gebeuren in 't Achterom, is nog in nevelen gehuld.
- Ons koor 2Gether heeft op dit moment geen dirigent. 2Gether zingt normaal op de derde

zondag van de maand. Het koor heeft aangegeven zonder dirigent niet te kunnen zingen. Zo lang deze situatie zo blijft, hebben we op deze zondag samenzang.

- De eerstvolgende Ontmoetingsvieringen zijn op 1 maart met thema 'ontluikend leven' en op 5 april met thema 'het geheim van het leven'; de aanvang is steeds om 19.00 uur. In februari vierden we de 150^e Ontmoetingsviering!
- De contactraad vergadert op 8 april.

Tini Poos

Vieringschema
01 mrt. t/m 16 mrt.

01 maart / 02 maart
• 8e zondag door het jaar

08 maart / 09 maart
• 1e zondag veertigdagentijd
✠ Vastenaktie

15 maart / 16 maart
• 2e zondag veertigdagentijd
✠ Vastenaktie

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✠ Eerste lezing: Jes. 49,14-15 ✠ Tweede lezing: 1 Kor. 4,1-5 ✠ Evangelie: Mt. 6,24-34	lezingen ✠ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7 ✠ Tweede lezing: Rom. 5,12-19 ✠ Evangelie: Mt. 4,1-11	lezingen ✠ Eerste lezing: Gen. 12,1-4a ✠ Tweede lezing: 2 Tim. 1,8b-10 ✠ Evangelie: Mt. 17,1-9
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering t.g.v. 50-jarig priesterjubileum JvM Soli Deo Gloria (Gemengd) Jos van M./Martin C./Hennie W.	zondag 11.00 Vormselviering Jongerenkoor Alverna Mgr. Schröder/Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether (onder voorbehoud) Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering met Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk
 H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering H. Jozeffeest Dames- & Herenkoor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Herman Mulder	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers
 H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Carnavalsviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 <i>Gezins</i> viering, presentatie Communicanten/Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Carnavalsviering Joy4all Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zondag 11.00 <i>Gezins</i> viering, presentatie Communicanten/Vormelingen Joy4all Aloys van Velthoven
 H. Georgius Heumen	zondag 10.00 Carnavalsviering New Challenge/Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering, presentatie Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven
 H. Victor Batenburg	zondag 11.00 Carnavalsviering Gemengd Koor/ Dweilorkest 't Kum Goed Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Carnavalsviering Neo Nata Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie	zondag 11.00 <i>Gezins</i> viering Gastkoor Annemarie Gooiker
 H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ben Frie	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers
St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema
22 mrt. t/m 06 apr.

22 maart / 23 maart
• 3e zondag veertigdagentijd
• Vastenaktie

29 maart / 30 maart
• 4e zondag veertigdagentijd
• Zondag laetare

05 april / 06 april
• 5e zondag veertigdagentijd
• Vastenaktie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ✦ Eerste lezing: Ex. 17,3-7 ✦ Tweede lezing: Rom. 5,1-2.5-8 ✦ Evangelie: Joh. 4,5-42</p>	<p>lezingen ✦ Eerste lezing: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a ✦ Tweede lezing: Ef. 5,8-14 ✦ Evangelie: Joh. 9,1-41</p>	<p>lezingen ✦ Eerste lezing: Ez. 37,12-14 ✦ Tweede lezing: Rom. 8,8-11 ✦ Evangelie: Joh. 11,1-45</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Vrijwilligersfeest Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Herman Mulder</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Between Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Werkgroep Gebedsviering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering</p>	<p>zondag 11.00 Carnavalsviering Gemengd Koor Herman Mulder</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 18.00 Vormselviering Voice Mgr. Schröder/Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Voice Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Carnavalsviering

zaterdag 01 maart	18.00 uur	Carnavalsviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Cees Janssen/Hennie Witsiers.
-------------------	-----------	---

Aswoensdag

woensdag 05 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Soli deo Gloria (Heren). Ben Frie.
woensdag 05 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
woensdag 05 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven.
woensdag 05 maart	16.00 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
woensdag 05 maart	14.00 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Georgiuskerk Heumen</i> . Aloys van Velthoven.
woensdag 05 maart	18.30 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Gemengd Koor. Hennie Witsiers.
woensdag 05 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Gemengd Koor. Annemarie Gooiker.
woensdag 05 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Martin Claes.
woensdag 05 maart	19.30 uur	Aswoensdagviering in de <i>H. Damianuskerk Niftrik</i> . Parochieel Zangkoor. Hennie Witsiers.

Ontmoetingsvieringen

zaterdag 01 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 05 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

Overige vieringen

maandag 03 maart	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 07 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 11 maart	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 14 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 17 maart	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 21 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 28 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 31 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 31 maart	14.00 uur	Eucharistieviering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 01 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 04 april	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 04 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 08 april	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
vrijdag 11 april	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

In het begin van dit jaar is een groep van zeven kinderen gestart met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De kinderen gebruiken het project "Ik ben er voor jou". Zij hebben inmiddels twee stappen gezet. Daarnaast hebben zij zich aan de geloofsgemeenschap van de H. Damianus te Niftrik voorgesteld op zondag 26 januari 2014. Uit de reacties van mensen die bij de viering geweest zijn, hoor ik dat het een heel mooie viering met mooie begrijpbare teksten voor de kinderen is geweest. Zij vonden het jammer dat de vertegenwoordiging uit de geloofsgemeenschap niet zo groot was.

Deze viering is samengesteld met de ouders van eerste communicanten en vormelingen van Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur en Niftrik.

De Eerste Communie vindt in Niftrik plaats op zondag 18 mei 2014 om elf uur en wij hopen dat er dan vele Niftrikse mensen aanwezig zijn om samen dit geloofsfeest te vieren. Door aanwezig te zijn getuigen wij van het feit dat het geloof een belangrijke plaats heeft in ons leven en dat het geloof ons ook iets te zeggen heeft. Laten wij voor deze kinderen een voorbeeld zijn en hen ondersteunen en begeleiden bij het zoeken naar het geloof.



Diaken H. Witsiers



SAMEN DELEN SAMEN ETEN

Om steun te verlenen aan het doel van twee dappere mensen uit Wijchen, Jenita Gerrits en Chris Wiggers, willen we het liefst met een groot aantal mensen samen een eenvoudige maaltijd gaan gebruiken. Het doel is dat we door zo samen te eten ook samen iets kunnen delen. Van diverse kanten wordt dit idee ondersteund. Op die manier kunnen we een beetje hulp bieden aan vluchtelingen in Syrië. Naast een gezamenlijke inspanning voor het goede doel kan het ook een gezellige bijeenkomst zijn voor jong en oud. Op drie dagen in de vastentijd willen we tussen 17.30 uur en 19.30 uur bijvoorbeeld een stampottenbuffet aanbieden. Daardoor kunnen mensen ook vroeg of later aanschuiven.

Voor elke maaltijd wordt een minimale bijdrage van 5 euro per persoon gevraagd, voor kinderen tot en met de basisschool minimaal 3 euro. Graag houden we wat meer geld over voor het goede doel zodat alles wat er meer wordt gegeven van harte welkom is.

Natuurlijk hebben we de medewerking van vrijwilligers nodig om eten te koken, een locatie te organiseren en voor andere dingen.

Het goede doel is Stichting Hulpgoederen Syrië, een initiatief van Jenita en Chris, die er ook alles voor over hebben om zelf goederen naar een vluchtelingenkamp daar te brengen. Nadere informatie kunt u ook vinden op hun site: www.hulpsyrie.com.

1^e maaltijd donderdag 13 maart

2^e maaltijd donderdag 27 maart (halfvasten)

3^e maaltijd donderdag 10 april

Vrijwilligers en deelnemers aan de geplande maaltijden kunnen zich nu alvast aanmelden; telefonisch 0487-532450 of per e-mail naar harm.peter.tonnie@gmail.com.

De maaltijdgroep,
Peter, Hermien, Henk en Sjaak

DOOP

24 januari

Nanet van Leeuwen



VORMSEL

Een groep van negen kinderen is in de tweede week van januari gestart met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Daarnaast is er een groep van vier meisjes en een jongen begonnen aan de voorbereiding op het sacrament van het vormsel. Voorlopig doen de kinderen uit de groepen vier en vijf de eerste communie. De vormelingen komen alleen uit groep acht. Daarom zal dus elk jaar het vormsel worden toegediend. De communicanten gebruiken het project "Ik ben er voor jou", en de vormelingen hebben het project van de gehele parochie "Het spoor zoeken".

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen de voorbereidende viering van de communicanten en vormelingen gezamenlijk in één viering te doen. Deze viering is door de ouders van de communicanten en vormelingen van Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur en Niftrik samengesteld. In goed overleg is het gelukt een mooie viering te maken. Deze viering hebben we gehad op zondag 26 januari 2014. Het Koor VOICE heeft de viering opgeluisterd en mede daardoor is het ook een mooie viering geworden. De kerk was mooi bezet en wij zijn blij dat vele mensen van onze geloofsgemeenschap dit geloofsfeest hebben bijgewoond.



De toediening van het vormsel vindt plaats op zaterdag 29 maart 2014 om 18.00 uur in onze kerk van de Heilige Victor. De kinderen van Bergharen en Hernen/Leur komen dit jaar naar Batenburg om samen gevormd te worden. Het koor Voice zal wederom de gezangen verzorgen.

In deze viering gaan voor Mgr. J. Schröder (vormheer) en diaken Hennie Witsiers. Wij nodigen iedereen van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn. Wij hopen dat u deze kinderen bij blijft staan en weet te ondersteunen in het leven en ook in het geloof. Het is belangrijk dat zij met hun vragen bij mensen terecht kunnen om hen te helpen. De eerste communie vindt plaats op zondag 1 juni 2014 om 11.00 uur. Later komen wij hierop uitgebreid terug.

Diaken H. Witsiers



VANUIT DE CONTACTRAAD

Enkele besproken punten tijdens de vergaderingen van de contactraad d.d. 23 oktober en 4 december 2013.

- Jubileum dames- en heren koor Laudate Dominum. Het koor Laudate Dominum vierde tijdens het Ceciliafeest op 17 november 2013 haar 75-jarig bestaan. Van harte gefeliciteerd!!! Wij hopen dat het koor nog heel lang met veel passie en plezier blijft zingen.
- Kerstattenties. Jaarlijks worden kerstattenties uitgedeeld aan een beperkt aantal parochianen. Dit jaar zijn die attenties gemaakt door de communicanten van 2014. Degenen die ze ontvingen hebben dit zeer gewaardeerd, men vond de attenties erg mooi.
- Bas van Dijk 12,5 jaar priester. Op 9 december 2013 was Bas van Dijk, eerst aanspreekbare pastor op Alverna, 12,5 jaar priester. In de viering van 7 december is in Alverna aandacht besteed aan dit heuglijke feit.
- Vacatures. Momenteel zijn verschillende functies vacant:

- voorzitter contactraad
- secretaris contactraad
- vrijwilligers avondwakegroep. De avondwakegroep wordt erg klein. Om avondwaken te verzorgen vragen wij vrijwilligers.
- vrijwilliger(s) voor de werkgroep communievoorbereiding (WEC). Wellicht hebben enthousiaste ouders, opa's of oma's interesse.
- koster.

Als iemand interesse heeft voor één van deze functies, dan vernemen wij dat graag. Indien er interesse is om aan te sluiten bij één van de andere werkgroepen, meldt uzelf dan gerust aan. Het is ook altijd mogelijk om een keer te kijken bij een van de werkgroepen.

Met vriendelijke groeten,
contactraad Alverna



VANUIT DE CONTACTRAAD

De vergadering wordt geopend door Truus; Bethlehem, "Opnieuw beginnen".

Een toepasselijk gedicht bij het begin van het nieuwe jaar.

- Er is een brief van de gemeente binnengekomen dat in het najaar van 2015, bij het kerkhof tien lari-

AFSCHEID VAN TWEE VRIJWILLIGERS

Twee vrijwilligers, Bertus van Haren en Gonnie van Thiel, besloten in het najaar van 2013 te stoppen als vrijwilliger bij geloofsgemeenschap H.Jozef op Alverna. Op zondag 19 januari namen wij na de viering van 9.30 uur afscheid van hen, onder het genot van een kop koffie met versnapering. Bertus is 35 jaar lang actief geweest als vrijwilliger en Gonnie 25 jaar.

Bertus heeft veel taken op zich genomen, zoals het verzorgen van de Mariakapel. Zijn belangrijkste taak was toch wel de functie van koster. Altijd kon de geloofsgemeenschap een beroep doen op Bertus. Bertus stond altijd klaar.

Gonnie heeft jarenlang avondwaken verzorgd. In overleg met nabestaanden stelde ze met passende teksten, gebeden en lezingen een dienst samen, waarbij liefdevol uiting werd gegeven aan de nagedachtenis van de overledene en aan het meeleven met de nabestaanden.

Bertus en Gonnie, jullie hebben het vrijwilligerswerk met veel toewijding en enthousiasme verricht. Hartelijk dank voor de enorme inzet, het was fijn om jullie als vrijwilliger bij onze geloofsgemeenschap te hebben gehad.

Namens alle vrijwilligers
van geloofsgemeenschap H.Jozef
De contactraad Alverna



sen zullen worden verwijderd. Zij zorgen voor veel overlast voor de tuingroep bij het onderhoud van ons kerkhof.

- Henk van de Wielen en Els Bergman zijn als afgevaardigden van onze C.R. naar de uitvaart geweest van de vader van Bert Oosterveer.
- De adventsviering was zowel door de koren als door kerkgangers goed bezet. Het was een sfeervol-

le dienst. Ook de kerstvieringen, kerstavond, eerste kerstdag en ook tweede kerstdag zijn naar tevredenheid verlopen. De bezetting van alle vieringen was goed. De opname bij de viering van 21.30 uur voor de Wijchense omroep, is goed overgekomen.

- Het Niessingkoor is evenals dit jaar op tweede kerstdag, weer vastgelegd voor tweede kerstdag 2014. Openstelling van de kerk voor een bezoek aan de kerststal was goed bezocht. Voor de nieuwe kerststal achter in de kerk, alle lof. Deze was gemaakt door Hans van Dijk.

- Het pastoresteam heeft weer stilgestaan bij de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. Er volgt een tweede ronde over de vitaliteit van iedere geloofsgemeenschap. In 2015 moet het plan van aanpak bij het bisdom liggen.

- Mevrouw Bakx legt haar taak als eerst-verantwoordelijke voor de kerkhoven neer. Voor ons kerkhof zal waarschijnlijk Tonny van der Weegen haar taak overnemen. De begraafplaatsen van Alverna, Niftrik en de Woezik staan als monument bij de gemeente te boek. Dit houdt in dat als er graven geruimd moeten worden, dit eerst bij de gemeente aangevraagd moet worden. Voordat er tot ruimen wordt overgegaan, worden er eerst foto's gemaakt. Dit om narisigheid achteraf te voorkomen.

- Binnenkort zal de glasvezel worden aangesloten. Hopelijk kan er dan weer ongestoord met de computer gewerkt worden.

- De prijzen van de misintenties zijn aangepast, voor een intentie, 10,00 euro, voor twee of meerdere intenties, 15,00 euro.

- Vanaf januari hebben onze koren 2Gether en het gemengd koor geen dirigent meer. Hiermee valt een grote leegte, zowel voor de koren als voor onze kerkgemeenschap. Hopelijk kunnen deze problemen snel worden opgelost. Voorgesteld wordt dat Ans van de Wielen wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering van de contactraad. Zij begeleidt de ouders en communicanten van onze Paschalischgemeenschap.

Namens de contactraad, Truus Laurant

GEHUWD

7-2-2014

Els Pelgrim en Stef Roskam



GEDOOPT

29-12-2013

Jayson van Bethem

12-1-2014

Leslie en Jasper van Ingen Schenau

9-2-2014

Nikki Lamers en Dewi Cuppers



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

COLLECTANTEN GEZOCHT

De collectanten van de Abtkerk zoeken aanvulling van hun werkgroep.

Van collectanten wordt gevraagd gemiddeld eenmaal per maand, tijdens de eucharistieviering van zondag 11.00 uur, te collecteren in de kerk.

Een enkele keer wordt van dit gemiddelde afgeweken; bijvoorbeeld bij feestdagen en bij bijzondere vieringen, zoals Allerzielen, carnavalsviering en Aswoensdag.

Een keer per jaar organiseren de collectanten een gezellige middag en een keer per jaar is er een bijeenkomst waarin het rooster voor het komende jaar wordt besproken en vastgelegd. In een enkele viering wordt aan de collectant(e) gevraagd de H. Communie mee uit te reiken.

Ook dames zijn van harte welkom als collectante.

Bent u geïnteresseerd, neem dan s.v.p. contact op met Harry van Aalten. Tel: 024-6412887.

DOOPVONT

Helaas is onze doopvont afgelopen maand omgevallen en onherstelbaar beschadigd!

De contactraad betreurt dit weliswaar maar weet dat het een ongeluk is en dat iedereen er uiterst voorzichtig en respectvol mee is omgegaan.

We zijn in overleg met het parochiebestuur om een andere doopvont te verkrijgen. Ondertussen gaan de dopen uiteraard gewoon door.

Contactraad

GEDOOPT

26 januari Noa de Louw

9 februari

Ryan van Wichen

Rik van Nieuwamerongen





*Het is januari maar ik moet schrijven voor maart
Die maand roert vaak duchtig haar staart
Toch even terug naar het gouden feest van ons koor,
Wat was er een groot aandachtig gehoor.
Dank en lof, en ga door onvervaard*

*Maart, carnaval en start van de vasten.
We gaan ons gemoed weer ontlasten
en rijkelijk geven van onze overvloed
het redt levens en voelt heel goed;
en voorkomen we daarmee contrasten.*

Toon van Duifhuizen

MAART - ST-JOZEF (19 MAART)

Van de maand maart zeggen we: "Maart roert zijn staart". Dat wil zoiets zeggen als: tot het einde van de maand kan het weer flink tekeer gaan, storm, regen, kou. Wie zich in deze maand eigenlijk nooit roert is de heilige Jozef. Man van Maria, die in stilte wilde scheiden, omdat ze in verwachting was, waar hij niets van wist. Maar hij gaat wel met Maria naar Bethlehem om zich daar met zijn verloofde, te laten inschrijven. Jozef is ook degene, die een droom krijgt om te vluchten naar Egypte, omdat Herodus op het Kind jaagt. Bij de opdracht in de tempel, schrijft Lucas: zijn vader en moeder waren verbaasd. De laatste keer dat je van Jozef hoort is in het verhaal van Jezus als twaalfjarige, waar Maria zegt: jouw vader en ik hebben met pijn naar je gezocht. Sint-Jozef is de patroonheilige van timmerlieden, van de arbeid, patroonheilige van België, patroon van maagden, religieuze gemeenschappen, van het huisgezin en van stervenden. Pius IX heeft hem uitgeroepen tot beschermer van de kerk (1870), en Johannes XXIII heeft hem aangeroepen als beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie. Maar bij dat alles hoor je nooit iets van Jozef zelf. Maria verschijnt overal, heiligen doen vele wonderen. Jozef zelf roert zich niet. De naam Jozef betekent zoiets als: God kan zijn werk doen. Velen zijn naar hem genoemd: Jos, Jochjo, Jodi, Joep, Joey, Joline, Joos, Joseppe, José, Josefa, Josefina, Josje, Josephine, Joesef, Joeth, Josey, Josian. Sint-Jozef roert zich niet, vervult zonder poespas zijn taak. God kan door hem zijn werk doen.

Jos van Minderhout

OUDERENBIJENKOMST

Dinsdag 4 maart komen we bij elkaar in de Mijlpaal, voor een eucharistieviering en voor lekkere warme koffie en thee, Met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Misschien ben je hele dagen alleen en dan is zo'n ochtendbijeenkomst gewoon fijn om mee te maken. Dus, kom!

EEN ECHTE JUDOCUS-GEBEURTENIS

Zondag 26 januari vierden we met Bas van Dijk, Annemarie Gooiker en mijzelf als voorgangers dat we geloofsgemeenschap waren. In de viering ging het ook over ons Gemengd Koor, dat vijftig jaar geleden ontstond. Bas met een speciale preek en Annemarie met sympathieke en betrokken woorden en het koor met, zoals we gewend zijn, mooie zang en muziek. Buitengewoon fijn was het, dat leden van de koren van



Batenburg, Bergharen en Niftrik aanwezig waren. (Kijk, zover was de samenwerking in het Kruispunt al gekomen.) Maar heel bijzonder was de actie en aanwezigheid van het Hernense koor "Voice". Ze waren er, spelden corsages op en begeleidden met volledig koor en instrumentarium de geanimeerde koffie-ontmoeting na afloop van de viering. Dat alles was voor iedereen een complete verrassing. Wat ik al vaak gezegd heb, kan ik nu weer zeggen: Kijk dat is nou echt samen gemeenschap zijn in Hernen-Leur.

Jos van Minderhout



5 MAART ASWOENSDAG

Veertigdagentijd tot Pasen 20 april. De veertigdagentijd gaat weer beginnen. We openen deze periode van bezinning en inkeer woensdag 's avonds om 19.00 uur met koor en

met het askruisje. Om te beseffen, we weten het wel, dat een nieuwe oriëntering best wel bij ons past.

De vastentijd van veertig dagen is een tijd in de liturgie, waarin we als gelovige mensen nadenken over de gang in ons leven en samenleven. Een tijd waarin we kwaad en slechtheid, maar ook lijden, ellende en dood proberen te verstaan in het licht van God, en vooral uitzien naar de bevrijding uit alles wat mensen benauwt. In deze tijd spreekt God ons aan, Hij houdt de droom in ons levend naar het beloofde land, een land waarin mensen beschermd zijn, geluk vinden, eerbied en erkenning. Daartoe geeft God ons Jezus, die ons met zijn evangelie aanspoort tot wegen van bevrijding. Natuurlijk gaat het over ons eigen leven. Veertig dagen kijken, oefenen, bidden om ons eigen leven en ons samenleven te bevrijden van het kwalijke, van alles wat het minder mooi en minder goed maakt om daarmee het leven te vernieuwen in liefde en goedheid. Dan mag je ook denken aan bevrijding uit de chaos in het politieke klimaat, aan de gevolgen van de geldgraaierij, vooral ook aan bevrijding voor het volk van Syrië uit de razernij waarin zij verzeild zijn geraakt. We hopen en bidden, dat er veranderingen kunnen ontstaan. Zo mag je hopen, dat mensen, zeker de minderbedeelden, tot hun recht zullen komen; dat er eerlijker wordt omgegaan met geld. We hopen, dat politieke ontwikkelingen een groter respect brengen voor elkaar, voor het welzijn van ons mensen. Het zijn heel grote wensen, en u heeft er vast nog wel

meer. Het is belangrijk om die wensen uit te spreken en levend te houden. Dat willen we doen in deze veertigdagentijd om samen betere wegen te gaan.

Wel, ik wens ieder een paar goede weken van vernieuwing en het geloof van Pasen, dat kwaad, ellende en dood niet het laatste woord hebben. Het laatste woord is aan God, die staat voor liefde, vrede en leven, God die ons met Jezus tot verrijzenis, tot nieuw leven brengt.

Jos van Minderhout

GEBEDSINTENTIES MAART

Zaterdag 1 maart:

Jan de Kleijn en overleden familie, Henk Smits, Wim en Gon Hebing, Thé en Dora van Oss-Van Duifhuizen, Jan Steeg

Zondag 9 maart:

Henk Smits

Zaterdag 15 maart:

Henk Smits, Ben Weeren, overleden familie Perquin-Steeg

Zondag 23 maart:

Henk Smits, Wim en Gon Hebing

Zaterdag 29 maart:

Jan de Kleijn en overleden familie

Opgave misintenties: Graag voor 10 maart, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen. Bij voorkeur telefonisch na 17.00 uur, tel. 0487-560540



H. GEORGIUS - HEUMEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

DOOPKAPEL

De herinrichting van de doopkapel is inmiddels afgerond. Er zijn banken rondom geplaatst, er is verwarming gemonteerd en er zijn gordijnen opgehangen, zodat de warmte beter in de doopkapel blijft. De hele doopviering is nu in de doopkapel. Omdat het een kleine ruimte is geeft het een intiem gevoel. De eerste doop heeft er al plaatsgevonden.

KNIELBANKEN

De knielbanken zijn deels verwijderd. Voor de schermen aan de rechterzijde zijn de knielbanken blijven staan. Sommige parochianen hebben aangegeven dat ze de banken willen behouden en de kinderen, die in de kerk zijn kunnen er op gaan staan, zodat ze beter kunnen zien.

De contactraad



JAARGETIJD

Schoorvoetend nam ik afscheid van de zomer, de laatste zomer samen met jou.

Zeventien juli 2013 staat voor altijd gegroefd in mijn denken, mijn doen en mijn laten.

De zomer ging heen, gelijk het levenslicht van een beminde.

Met gesloten ogen beleef ik vele momenten. Bewogen momenten.

Nu is het winter. Een jaargetijde van hoogten en diepten, waar geen einde aan lijkt te komen.

Het is een ogenblik van ongekende leegte en toch,...heel voorzichtig, een vleugje levensgeluk, nu een klein roodborstje brutaal een stukje appel steelt van de voederplank in de tuin, door jou nog zo liefdevol vervaardigd in die veelbesproken zomer.

Het ontroert een gebroken mensenhart, waar

een traan zijn eigen eenzame weg moet gaan. Behoedzaam brengt het dat laatste sprankje hoop weer tot leven.

In mijn gedachten laat ik je vrij.

Ook deze winter zal straks plaats maken voor een nieuw jaargetijde, wetende dat het prille leven in al haar schoonheid zal ontluiken, gebouwd op Gods eeuwige liefde en trouw.

Joke Plamont - Mees



WIJ GEDENKEN

Op 12 december hebben we met een avondwake in de H. Jozef op Alverna afscheid genomen van **Annie Toonen - Goedvriend** (geb. 1922). Haar zoon Theo heeft een in memoriam uitgesproken waarin de veelzijdigheid van haar tot uitdrukking kwam en haar dochter Gerrie las een gedicht voor. Annie was een gelovige vrouw met een grenzeloos vertrouwen in moeder Maria. De volgende dag heeft de crematie plaatsgevonden.

Martha Schamp overleed op 11 januari j.l. Zij was weduwe van Bart Schamp en bereikte de leeftijd van 82 jaar. Martha verbleef op "La Verna" in Alverna. Na de uitvaart op 18 januari volgde de crematie in Beuningen.

Op 13 januari 2014 is **Koosje Arts** overleden. Zij is op 10 juni 1921 te Overasselt geboren als oudste uit een gezin van vier kinderen. Na het overlijden van haar moeder nam ze de zorg voor het gezin enige tijd op zich. Later is zij een opleiding tot verpleegster begonnen. Dit beroep heeft ze tot haar pensioen uitgeoefend. Ze was een verpleegster in hart en nieren. Toen ze meer hulpbehoevend werd is ze in de Mijlpaal gaan wonen. Bijna twee jaar geleden kwam de ouderdom met nog meer gebreken en is zij liefdevol in het Zorghotel in Velp opgevangen en verzorgd. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.



Op vrijdag 15 januari overleed te midden van zijn familie **Gerrit Lenders**. Zijn laatste levensjaren kenmerkten zich door pijn en benauwdheid. Voor Gerrit was het moeilijk om daar goed mee te kunnen omgaan. Hij was trots op zijn vrouw Leny Lenders-Kamsma, zijn kinderen en kleinkinderen. Gerrit werkte in zijn vak als schilder secuur en nauwgezet. Ook had hij humor: de grap en de lach hoorde voor Gerrit bij het leven. Maandag 20 januari 2014 was zijn uitvaartmis in de kerk van de H. Jozef op Alverna. Moge hij rusten in vrede!

Wim van Deelen (30 december 1928) groeide op in Millingen. Hij was vijftien toen hij in Nijmegen het bombardement meemaakte. De timmerman groeide uit tot een handige bouwer, die op veel plaatsen in Wijchen sporen naliet. Met Riet Eerden was hij 38 jaar getrouwd: ze waren maatjes door dik en dun. Hulp vragen lag hem niet: hij was gewend alles zelf te regelen. Kort na zijn 85^e verjaardag stierf hij op 16 januari nadat hij gezegd had: "Ik heb bereikt wat ik wilde, heb gedaan wat ik kon, 't is goed zo". Hij werd bij zijn vrouw begraven op 25 januari na het afscheid in de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Op maandag 20 januari 2014 overleed **Catrien Theunissen - van Hinthem**. Door haar onverwacht overlijden verloren haar man Henk en haar kinderen en kleinkinderen een lieve en toegewijde echtgenote, moeder en oma. Voor Catrien waren verbondenheid en gezelligheid be-

langrijk: een “kumke koffie met iets lekkers” gaf daar gestalte aan. Ook het kaarten hoorde daarbij. Catrien ging graag naar Renesse aan de zee. Daar kon zij op verhaal komen; de frisse lucht van de zee schonk haar weer nieuwe levenskracht. Op zaterdag 25 januari 2014 was haar uitvaartdienst in de Paschalis Baylon te Wijchen-Woezik. Moge zij rusten in vrede!

Op dinsdag 21 januari 2014 hebben wij afscheid genomen van **Louis Grevelink**, vader, schoonvader en opa. Zijn heengaan was heel onverwacht en hij mocht 87 jaren worden. Louis is getrouwd geweest met letje en was vader van vier zonen. Louis was een charismatische man, die geliefd was bij familie, vrienden en kennissen. Zijn wijze woorden en zijn verhalen over het Indo-zijn vertelde hij maar wat graag. De crematiedienst heeft in Beuningen plaatsgevonden.

Op 23 januari 2014 overleed **Geert Elbers**. Hij was gehuwd met Rie Stevens. Geert werd 83 jaar. Op 30 januari namen we afscheid van Geert in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.



Op 23 januari 2014 is **Herman Maas** overleden. Hij was nog net geen 80 jaar. Hij was getrouwd met Truus en vader van drie zonen. Een sociaal bewogen en bovenal een bevlogen man is heen-gegaan. Een man die mensen wist te verbinden en zelf nooit op de voorgrond trad. In Wijchen heeft hij 33 jaar gewerkt, waarvan de laatste 9 jaar als gemeentesecretaris. Hij is ook vrijwilliger geweest bij de parochie de Hoeksteen. De laatste jaren veranderde zijn leven ten gevolge van de ziekte dementie heel drastisch. Na de uitvaartdienst op 31 januari 2014 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op rustige wijze is op 23 januari in haar eigen huis overleden **Tilly Jungst- Jacobs**. Ze werd 90 jaar en woonde de laatste periode van haar leven in De Muts. Ze was 21 jaar lang weduwe na het overlijden van haar man Jo. Een sterke vrouw die na het overlijden van haar man de draad van haar leven weer kon oppakken en haar energie en creativiteit uitte door te schilderen en veel sociale activiteiten. We hebben Tilly uitgeleide gedaan op 29 januari vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie in Beuningen.

Op 25 januari 2014 is **Babs Beerends** overleden. Zij is in Indonesië geboren en is 63 jaar geworden. Zij had graag willen studeren, maar vanwege per-

soonlijke omstandigheden kon dat niet. Zij heeft op latere leeftijd de opleiding voor verpleegkundige gedaan. Zij werkte vervolgens in de ouderenzorg, palliatieve en terminale zorg. Zij had een goede band met de patiënten en kreeg veel waardering voor haar werk. Zij wilde nog naar Frankrijk verhuizen om daar te kunnen sterven, maar dit kon helaas niet meer. De uitvaartdienst heeft op 31 januari 2014 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen plaatsgevonden en daarna de crematie.

Betsie Groenen-Peters (30 maart 1930) was de oudste dochter in een groot gezin in Groot-Linden. Bets was een knappe meid die bij veel jongens aandacht trok. Haar keus viel op Jo Groenen, met wie ze 1 mei 1956 trouwde. Jo zag aankomen dat het boerenbedrijf niet meer zou lonen en zocht met haar naar alternatieven. Toen Jo in 1983 overleed, lukte het haar om alles goed gaande te houden. Ze werd 83 jaar en na haar toch nog onverwachte dood op 24 januari namen we op 30 januari afscheid in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waarna ze bij haar man werd begraven op het parochiekerkhof.

Op maandag 27 januari 2014 overleed **Piet van der Aa** in de hoge leeftijd van 92 jaar. Zestig jaar lang was hij in lief en leed verbonden met zijn vrouw Toos van der Aa-Jansen. Samen met haar droeg Piet zorg voor zijn kinderen en voelde hij zich verbonden met zijn kleinkinderen. Piet voelde zich thuis in de boerderij aan de Wezelsedijk. Daar hebben zijn handen gewerkt voor de zijnen, in de hem vertrouwde wereld van paard en zeis. Vrijdag 31 januari 2014 was zijn uitvaartmis in de kerk van de H. Paschalis Baylon te Wijchen-Woezik. Moge hij rusten in vrede!

Riet Gerrits overleed op 28 januari in Portiuncula te Alverna. Riet werd 80 jaar. Haar uitvaart werd op 3 februari gehouden in de kapel van Portiuncula waarna begrafenis volgde op het kerkhof aldaar.

28 januari is **Betty van der Leek** overleden. Zij was de echtgenote van Jan Spijkman. Betty werd 72 jaar. De uitvaart voor Betty werd gehouden in de Kerk van de Nazarener te Nijmegen op 4 februari. Na de uitvaart volgde haar begrafenis op het kerkhof van Alverna.

Annie Janssen-van de Gein is op 5 februari 2014 overleden. Zij is geboren in Ubbergen en is daar opgegroeid in een groot gezin. Het verlies van haar broer op jonge leeftijd heeft veel indruk op haar

gemaakt. Zij is getrouwd geweest met Cor, die in 1977 is overleden. Zij bleef achter met twee kinderen. Zij verhuisde van de boerderij op 't Heiveld naar de woning in de Leostraat. De uitvaartdienst vond plaats op 10 februari 2014 in de H. Jozefkerk op Alverna. Daarna hebben wij haar lichaam in het graf van haar man bijgezet.

Ludie Groothausen werd geboren in Maastricht op 13 mei 1960. Hij was loodgieter, maar kon eigenlijk alles met zijn handen. Een alert, beweeglijk en gedreven mens, die iets al uitvoerde nog voor de opdracht verstrekt was. In 2003 trouwde hij met Lianne van der Burgt. Hij was op diverse terreinen actief, koorlid, acoliet, maar ook als medewerker bij Breed in de Wijchense plantsoendienst. Hij stierf onverwacht op 5 februari. We deden hem uitgeleide in de kerk waar hij zong en assisteerde, de Antonius Abt in Wijchen, op 10 februari, waarna hij werd gecremeerd.

WERELD WINKEL

van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen



**(H)EERLIJKE THEE VOOR
IEDER MOMENT**

Thee van Fairtrade Original is niet alleen lekker, maar ook eerlijk. Zó wordt de biologische zwarte thee verbouwd in Tanzania. Op grote hoogte groeit de thee extra langzaam, maar hierdoor krijgt de thee een heerlijk volle, aromatische smaak zonder toevoegingen. Van Fairtrade ontwikkelingspremie is in Tanzania een nieuwe watertank voor schoon drinkwater aangelegd. Alle thee van Fairtrade Original is ook nog eens 100% biologisch!

Contactpersoon:
Mevr. W. Schipper, 024-6414972
info@wereldwinkelwijchen.nl

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Ben Frie
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

BEDANKT



De overdracht van de ontvangen gelden in het weekend 25/26 januari 2014 voor het 2e Casey Home.

In het weekend van 25/26 januari 2014 is er in de kerken van de parochie "De Twaalf Apostelen" voor het 2e Casey Home bij het uitgaan van de vieringen een deurcollecte gehouden en konden mensen spullen meebrengen. Deze collecte heeft € 600,- opgebracht en een aantal dozen met spullen die meegaan naar Kameroen.

De Stichting Casey Troy Foundation was verrast met de spullen en daarnaast het prachtige bedrag van € 600,- . Men is ontzettend blij dat men deze spullen mee kan nemen. Het geld wordt besteed aan o.a. medicatie, klamboes voor de kinderen en solarlampen.

De Stichting hoopt verder dat de aandacht voor haar project en daarmee ook het feit dat in onze wereld niet alles even goed is verdeeld, bijdraagt aan de bewustwording dat het geen keuze is om geboren te worden met een handicap, laat staan geboren te worden met een handicap in een derde wereldland als Kameroen. Het bestuur dankt het parochiebestuur en alle goede gevers.

Namens de Stichting
Caroline Visser- van Dijck, secretaris

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats

.....

VOGELS

Ik kan het niet, mij verplaatsen in iemand die nooit heeft kunnen zien. Mijn hoofd zit vol beelden uit de buitenwereld, zelfs als ik mijn ogen sluit. Soms, zoals vandaag, wil ik iets moois beschrijven dat zich vlak voor mijn ogen afspeelde. Dan hoop ik dat mijn gevoelens uit de letters tevoorschijn komen. Wij, mijn partner en ik, maakten een omweggetje met onze auto. Wij reden richting Niftrik over de dijk waar een prachtige zonsongang in volle gang was, zo mooi dat wij de auto stilzetten om niets te hoeven missen. En toen begon een schouwspel dat ik van zo dichtbij nog nooit had meegemaakt. Tientallen, nee honderden vogels verzamelden zich in de lucht en begonnen een rondans in dat overweldigende licht van de dalende zon. Ze zwierden in spiralen en cirkels, gingen uiteen en vormden opnieuw sierlijke slingers boven het glinsterende water. Het was een muziekstuk in vogelvlucht vol spontane improvisaties. Ik draaide het raampje aan mijn kant open en hoorde het zachte applaus van al die vleugels. Waarom doen vogels dit? Wij hebben zeker een



half uur van iets genoten dat ons onverwacht overkwam. Hoe beschrijf je de wisselende kleuren van een winternamiddag? De hemel had in elkaar overvloeiende zachte tinten zoals bescheiden muziekinstrumenten samenspelen in een orkest. De zon schitterde nog even als een solist op een trompet. Avondkoelte drong de auto binnen en wij vroegen ons af hoe en wanneer het zou eindigen. Was er misschien één vogel die de leiding had, één dirigent die zou besluiten dat het afgelopen moest zijn? De vogels scheerden nu lager boven het wateroppervlak, de zon was bijna verdwenen. En ineens, alsof er een bevel werd gegeven vlogen alle vogels tegelijk naar rechts, doken de struiken in en lieten ons alleen onder een stille januarihemel. Hoe zou ik dit beleefd hebben als ik nooit had kunnen zien? Misschien ontgaan mij heel veel dingen juist doordat ik twee goede ogen heb. Misschien ben ik soms ziende blind. Ik ben bevriend met iemand die nooit heeft kunnen zien. Zij neemt zeer scherp waar en ik heb veel geleerd van haar. Wij beleven de wereld elk op onze eigen manier, maar het

is wel dezelfde wereld. Dezelfde zon komt op voor ons allebei, en dezelfde nacht dekt ons toe. Vaak gaan wij dezelfde weg. Ik schreef dit stukje voor haar.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

GELOOFSGEMEENSCHAP VORMEN

DE ANDER EN IK, IK EN ANDEREN.

Geef mij een zuiver hart – dat ik u mag zien,
een ootmoedig hart – dat ik u mag horen,
een hart vol liefde – dat ik u mag dienen,
een hart vol geloof, dat ik in u mag verblijven.

Dit gedeelte van een gepubliceerd gebed van Dag Hammarskjöld (Zweden 1905-1961, oud secretaris-generaal VN, Nobelprijs Vrede) getuigt van het verlangen van een gelovig man naar een relatie met God. Hij verlangt ernaar 'in God te verblijven' door te zien, te horen en te dienen met heel zijn hart. Hier kun je spreken van een geloofsgemeenschap in de meest intieme zin van het woord. Een gemeenschap, relatie, in de intimiteit van je eigen lichaam en ziel, daar waar Hammarskjöld de Ander ontmoet. De geloofsgemeenschap is niet enkel de kerk, de parochie en de gemeenschappen, die zich verzamelen rondom een kerkgebouw. Geloofsgemeenschap is ook dat heel persoonlijke tussen mij en God, tussen u en de Ander.

Een gemeenschap, een relatie, vraagt er om onderhouden te worden, anders houdt het geen stand. Een goed gesprek op z'n tijd doet mensen nader tot elkaar komen. En we weten ook dat de mens niet gemaakt is om alleen te leven. Relaties zijn noodzakelijk voor ons welzijn. De mens groeit door de liefde en aandacht van de ander. We zijn iemand doordat de ander ons bij onze naam noemt en daarmee zegt: 'Jij mag er zijn zoals je bent'.

De geloofsgemeenschap tussen God en mij dient natuurlijk net zo goed onderhouden te worden. Persoonlijk heeft eenieder daar zijn of haar eigen manier voor. Een gebed, een kaarsje aansteken, de stilte opzoeken, de natuur ingaan, meditatie, muziek luisteren, gedichten lezen, naar de kerk gaan. En bij dat laatste kun je je persoonlijke relatie met God vieren temidden van andere mensen, die ook in relatie staan tot de Ander. Samen vier je die gemeenschap (communio)

rondom het Woord uit de Bijbel, het gebed, het delen van Brood en Wijn. In de gemeenschap van gelovigen ontmoeten we elkaar en mogen we God in ons midden weten. God in je innerlijk leven kennen is een rijkdom. Maar je voelt je nog rijker als je dit kan delen met andere mensen. Op deze manier wordt de basis van waaruit je leeft sterker en steviger om in je leven en werken uiting te geven aan je relatie met God. Want vorm geven aan je geloofsgemeenschap (zowel in de intieme als in de ruime zin van het woord) vraagt om daden.



Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is Dietrich Bonhoeffer (Duitsland 1906-1945, theoloog, docent en predikant), die in de Tweede Wereldoorlog zijn trouw aan de gemeenschap en aan God moest bekopen met de dood. Volgens Bonhoeffer bestaat de onderlinge dienst in de christelijke gemeenschap uit drie onderdelen: 1. Luisteren:

Wie geen tijd neemt om naar de ander/Ander te luisteren zal alleen maar tijd hebben voor zichzelf. 2. Helpen: Bezorgdheid om verlies van tijd, betekent alleen maar dat je je eigen werk belangrijker vindt. 3. Verdragen: Daar waar we maar al te vaak zien, dat mensen elkaar uit de weg gaan, omdat ze de ander tot last vinden, is een christen in Jezus' naam geroepen om het kruis van de naaste mee te dragen. Zo wordt volgens Bonhoeffer de brug gelegd van ik en de Ander naar ik en anderen, waarin God door ons spreken aanwezig is.

TIP: Misschien kan in de komende veertigdaagstijd het gebed van Hammarskjöld met de gedachte van Bonhoeffer een manier zijn voor mij en voor u om ons te bezinnen op de relatie van de Ander en ik en van ik en de anderen. En daar waar in het gebed 'u' staat, denk ik niet aan God, maar aan mijn medemens. Dan verblijft God niet alleen in mij en ik in Hem, maar God in ons en wij in Hem. Het een staat niet los van het ander.

Pastor Annemarie Gooiker

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in april 2014.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 maart 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.