

# DE APOSTELBODE

De Twaalf  
Apostelen



Jaargang 4 | nummer 3  
april 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**WAT WIJ GELOVEN**

## ZO GEAARD, ZO GEZEGD

*Onze taal spreekt boekdelen.  
Ooit noemden mensen hun talenten "gaven" –  
van wie of wat dan ook ontvangen,  
maar niet aan henzelf te danken,  
niet zelf gefabriceerd.*

*Beide woorden lijken wat vergeten.  
Alsof het over motoren gaat,  
hebben wij het over "capaciteiten",  
waarmee mensen alsof ze machines zijn  
in de maatschappij "functioneren".*

*Het gratuite, om-niet-gekregen  
- van wie of wat ook –  
is uit ons spreken weg geraakt.  
En dit zegt veel over  
hoe wij in het leven staan.*

*Bij al ons willen en wensen  
beseffen we niet meer of nog nauwelijks  
te staan in een gegeven werkelijkheid,  
die zich alom om ons heen demonstreert.*

*En waar dit vergeten wordt,  
krijgt "nemen" de overhand boven "geven",  
overwoekert het "beroep" de roeping  
en gaat dienen aan verdienen ten onder.  
"Val niet over een woord", maar toch...*

Ingezonden door Jan Bloo



## STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65RABO013.54.63.459**

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS**  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

## OM TE NOTEREN



**30 MAART 10.00 – 15.30 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Impulsdag voor vrijwilligers die meewerken in het  
pastoraat van de parochie. Oosterweg 4 Wijchen

**3 APRIL 20.00 – 22.00 UUR**  
Lezing Albertinumgenootschap: "Stilte als  
poort" door drs. Maurice Knegtel.  
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

**3 APRIL 19.30 UUR**  
Informatieavond Vastenactie  
parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen  
**5 APRIL 10.00 UUR** De Wandeling (Stiltewandeling)  
start parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**6 APRIL OCHTEND/MIDDAG**  
Vrijwilligersfeest Emmanuelkerk

**8 APRIL VANAF 10.00 UUR**  
Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen  
**12 APRIL 14.30 UUR**

Kennismakingsbijeenkomst Lourdesbedevaart  
parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**13 APRIL 12.00 – 16.30 UUR DE ZON, OVERASSELT**  
Paasfair voor de kerkhofkapel

**22 APRIL VANAF 10.00 UUR**  
Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen  
**23 APRIL 20.00 UUR**

Apostelvergadering voor contactraden en belang-  
stellenden In de Terp, Dorpstraat 21 te Heumen

**23 APRIL**  
Feestdag van de H. Georgius, Heumen

**25 APRIL 19.00 UUR**  
Viering H. Vormsel in H.Johannes de Doperkerk  
Balgoij

**26 APRIL TÍM 3 MEI LOURDESBEDEVAART**  
Bedevaartcoördinator Hennie Witsiers  
tel. 06-20541732

**27 APRIL**  
Gildedag Heumen

**10 MEI**  
Bedevaart naar Wittem



## INLOOPCAFÉ



Op dinsdagmorgen 8 en 22 april  
staat het parochiecentrum van  
10.00 tot ongeveer 11.30 uur  
open voor alle ouderen uit onze  
parochie. Dan is er de mogelijk-  
heid voor onderlinge contacten  
in een gezellige sfeer met een kopje koffie of  
thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de  
Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

## VACATURES



De geloofsgemeenschap Antonius Abt in Wijchen aan de Oosterweg maakt deel uit van de fusieparochie "De Twaalf Apostelen", bestaande uit twaalf geloofsgemeenschappen verspreid over de regio.

De geloofsgemeenschappen hebben alle een eigen kerkgebouw waar ieder weekend een viering is.

De Antonius Abtkerk in Wijchen is na de fusie in 2010 door de bisschop aangewezen als centrale kerk van de parochie. De parochie De Twaalf Apostelen heeft een parochiebestuur en een pastoraal team, beide werkend voor alle twaalf geloofsgemeenschappen.

Iedere geloofsgemeenschap kent een eigen bestuur. Dit wordt contactraad genoemd. De contactraad is het aanspreekbare orgaan voor zaken die de eigen geloofsgemeenschap betreffen en ze bestaat geheel uit vrijwilligers.

De geloofsgemeenschap Antonius Abt zoekt voor de contactraad (mede met het oog op te verwachten nieuwe taken door de aanwijzing als centrale kerk) een nieuw dagelijks bestuur. De contactraad bestaat naast dit dagelijks bestuur uit vier leden waaronder de eerstaanspreekbare pastor voor deze geloofsgemeenschap. De taken van het dagelijks bestuur in hoofdlijnen:

### VOORZITTER

- Leiden contactraadvergadering, mede ontwikkelen beleid op basis van visie op de organisatie van de geloofsgemeenschap.
- Meedenken en adviseren over stappen die de komende tijd gezet worden om te komen tot een "optimale centrale kerk functie".
- Waar nodig inhoudelijk overleg voeren met het parochiebestuur.

### SECRETARIS

- Eerste aanspreekpunt voor parochiebestuur en werkgroepen.
- Verzorgt correspondentie naar bestuur en werkgroepen.
- Levert bijdragen voor het parochieblad.
- Is contactpersoon voor groepen die de kerk willen huren voor concerten e.d.
- Samen met voorzitter, vergaderingen voorbereiden, uitschrijven en notuleren.

### PENNINGMEESTER

- Beheer kleine kas.
- Bijhouden inkomsten en uitgaven van de geloofsgemeenschap.

- Fiatteren en verwerken van declaraties.
- Opstellen begroting niet-bouwkundige deel.

Indien uw interesse is gewekt in een of meerdere van deze functies dan kunt u tot 14 april a.s. uw schriftelijke sollicitatie richten aan het parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen t.a.v. Ben Frie s.j. U kunt bij hem ook terecht met vragen over de vacatures, tel. 024-6412627 op werkdagen van 9-12 uur.

## VANUIT HET BESTUUR

Op 23 april is de volgende Apostelvergadering. Contactraden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Ook deze keer proberen we er een interactief programma van te maken waarbij u volop mee kunt praten. De Apostelvergadering is in Heumen. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in 'de Terp' Dorpstraat 21. We starten om 20.00 uur en na afloop is er nog gelegenheid voor een gezamenlijk drankje.

Het vervolgonderzoek Vitaliteit is inmiddels gestart. In Batenburg is het gesprek met de contactraad afgerond en worden zorgen over de vitaliteit gezamenlijk gedeeld. Er is besloten om breder met de dorpsgemeenschap in gesprek te gaan. Doel is om te bekijken hoe in Batenburg de betrokkenheid van de stad bij de geloofsgemeenschap bestaat.

De gesprekken met Heumen zijn gepland en Niftrik en Balgoij volgen op korte termijn.

Bea Schouten

## DODEN HERDENKEN & VRIJHEID VIERN

Oorlogen trekken diepe sporen in de levens van velen. We zien het actueel gebeuren in Syrië en zien de dreiging ervan elders in de wereld. Maar zelfs als een oorlog ten einde is en er een tijd aanbreekt van vrede, gaat de oorlog nog jaren door in de levens van hen die er getuige van waren.

Denken aan onze oorlog en de sporen ervan in onze levens, maakt ons solidair met allen die vergelijkbare ervaringen hebben en nog altijd voelen in hun hart.

We leven mee met soldaten die uitgezonden waren, artsen en verplegers die nog steeds de wonden zien die zij verzorgden.

Oorlog brengt vele verliezen met zich mee en daarom veel pijn en (vaak verborgen) leed. We moeten blijven proberen begrip op te brengen voor tallozen die altijd gewond zullen blijven.

Ben Frie

## FINANCIËLE ZAKEN

### OVERZICHT VAN RESULTATEN VAN BELANGRIJKE POSTEN IN DE EXPLOITATIE VAN 2012 EN 2013 VAN ONZE PAROCHIE DE TWAALF APOSTELN

Resultaat 2012 | Lasten | € 961.710



Resultaat 2012 | Baten | € 1.093.987



Voorlopig resultaat 2013 | Lasten | € 939.484



Voorlopig resultaat 2013 | Baten | € 775.675



Het valt meteen op dat er in 2012 een overschot was, maar in 2013 juist een tekort. Een belangrijke reden is de opbrengst van beleggingen die in 2012 afliepen of verkocht moesten worden. Bovendien brachten die beleggingen beduidend meer op dan de herbeleggingen. Nu halen we een rente van 2% niet eens op onze spaartegoeden

en beleggen levert ook al niet meer op. De crisis wordt zichtbaar in de getallen.

Een tekort in 2013 wordt ook veroorzaakt door de reserveringen die wij moeten maken om alle gebouwen van onze parochie in prima conditie te houden voor de toekomst (vallen onder kosten onroerend goed). Dat was ook al zo in 2012, maar werd door de goede opbrengsten niet zichtbaar in een negatief resultaat.

De teruggang in de bijdragen van de parochianen is iets meer dan 4%. Daarmee steken we zeer positief af tegenover wat er landelijk te zien is. Bedankt daarvoor en blijf alstublieft mee doen. Het overzicht laat tevens zien dat wij veel geld steken in de pastorale zorg (personeel, pastoraal en erediensten) en dat willen we graag zo houden.

Werkgroep Kerkbalans

## VASTENPROJECT DIOMPLOR

### HET DIOMPLOR-PROGRAMMA IN KOIDU, SIERRA LEONE.

Een van de projecten van de zusters van Cluny staat centraal tijdens de Vasten 2014: het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone. Samen met een groot team van mensen uit Sierra Leone zelf, zorgen de zusters onder meer voor onderwijs voor de kinderen en helpen ze de ouders een eigen inkomen te verwerven. In het schoolmateriaal over Diomplor maken we bijvoorbeeld kennis met een jong meisje, Yumba. Ze vertelt ons over haar ouders en over de invloed van de oorlog, maar ook over school en de hulp en steun die ze van de zusters krijgt.

Het Diomplor-programma begint als een spontaan initiatief in een vluchtelingenkamp in Guinee. De inwoners van Koidu zijn hierheen gevlucht tijdens de bloedige burgeroorlog. Zuster Teresa, een van de zusters van St-Jozef van Cluny, woont tijdens de oorlog in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Ze hoort over de verschrikkingen in de vluchtelingenkampen en weet onmiddellijk: "Daar zijn mensen die mij nodig hebben." Samen met zr. Mary Anthony bezoekt ze de vluchtelingen. De zusters ondersteunen de vluchtelingen in de kampen en vangen de kinderen op. Na afloop van de oorlog keren de vluchtelingen terug naar huis. In 2003 vragen de mensen uit Koidu of de zusters zich bij hen willen vestigen om te helpen bij de wederopbouw. De zusters starten in 2004 hun eerste missieschool. Veel kinderen hangen op straat: er is geen geld voor school en vaak is er niets te eten. De zusters ontwerpen een simpel uniform en houden het schoolgeld laag. Met hulp van andere missieposten en van mensen uit Europa kunnen ze alle kinderen opnemen die ze ook in het vluchtelingenkamp hebben opgevan-

gen. Er melden zich meer kinderen aan. Door de oorlog hebben ze geen onderwijs kunnen volgen. Ze zijn bovendien zwaar getraumatiseerd. De zusters en docenten volgen trainingen om te leren deze kwetsbare kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Een aantal leerkrachten is net als de kinderen in de vluchtelingenkampen geweest. Zij begrijpen de kinderen dus goed en mede daardoor heeft de groep al snel een goede, stevige basis. Om het niveau van het onderwijs te verbeteren, gaan ook de leerkrachten terug naar de schoolbanken. Sommigen starten met leren op afstand, anderen gaan naar school in Makeni.

#### **TIENERMOEDERS**



Tienermoeders kunnen binnen het Diomplor-programma een vak leren: bij de nijverheidsschool is een crèche waar de meisjes regelmatig naar binnen kunnen lopen om voor hun baby te zorgen. Omdat deze jonge moeders vaak zwaar getraumatiseerd zijn, zijn ze niet in staat gewoon onderwijs te volgen. Er is daarom meer flexibiliteit en geestelijke zorg op de school. De meisjes leren er koken en bedienen, haarverzorging en textiele werkvormen, zodat ze zelf hun brood kunnen verdienen. De leergang duurt vier jaar. Dan zijn hun kinderen oud genoeg om zelf naar school te gaan en kunnen de meisjes gaan werken als kok, kapster of naaister.

#### **FINANCIËLE STEUN**

De zusters vragen onze financiële steun om alles wat ze de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd binnen het Diomplor-programma te bestendigen en te versterken.

Werkgroep Vastenaktie "De Twaalf Apostelen"

#### **COLLECTANTEN VASTENZAKJES**

In de periode van 7 tot en met 19 april 2014 worden in de geloofsgemeenschappen voor zover dat mogelijk is de vastenzakjes opgehaald. Voor het ophalen van deze vastenzakjes komen wij mensen tekort. Voor het belangrijke werk van de Vastenaktie is het noodzakelijk dat deze

zakjes opgehaald worden. Hoe meer hoe beter. Daarom willen wij u vragen om u als vrijwilliger aan te melden en mee te doen aan de Vastenaktie.

U kunt zich hiervoor opgeven bij een van de onderstaande personen:

Bergharen: Peter van de Loop 06 -12479205;

Hernen: Annie van Uden-van Nuland  
0487 – 531680;

Woezik: Marijke de Groot Seelen 024–6452540;

Alverna: Annie Rosmalen 024–6414873;

Heumen – Overasselt – Nederasselt:

Leo van Oss 024–3582811;

Balgoij: Ans van Erp 024–6412746;

Wijchen – H. Ant. Abtkerk:

Alexander de Haas en Tonny Scholten  
06–51587858;

Niftrik: Annie van As 0486–413382;

Annie van Eldijk 0486–414526;

Batenburg: Bert en Riet van Boxtel 0487–540806.

Mocht er toch niemand bij u aan huis komen, neem uw vastenzakje tijdens de paasdagen dan mee naar de kerk en deponeer het in het daarvoor bestemde busje of op de collecteschaal. Dan komt het altijd goed.

Wij wachten op de vrijwilligers, maar graag vóór 5 april a.s.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Werkgroep Vastenaktie "De Twaalf Apostelen"

#### **INFORMATIEAVOND VASTENAKTIE**

Zoals gebruikelijk is in onze parochie "De Twaalf Apostelen" wordt elk jaar een informatieavond over het Vastenaktieproject gehouden voor de vrijwilligers en alle andere belangstellenden voor de Vastenaktie.

Voor dit jaar willen wij deze informatieavond houden op donderdag 3 april 2014 om 19.30 uur in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen. Deze avond wordt begonnen door Suzie van Geenen met een verantwoording van het project uit 2013, de aankoop, verbouwing en inrichting van een schoolgebouw in de sloppenwijk van Kibera in Kenia. De heer Guus Prevoo van de Bischoppelijke Vastenaktie geeft een toelichting op het project 2014 Sierra Leone. Zie ook pagina 4. Wij nodigen iedereen uit, die hiervoor belangstelling heeft. U bent van harte welkom in het voornoemde parochiecentrum.

Werkgroep Vastenaktie "De Twaalf Apostelen"

## JOS VAN MINDERHOUT 50 JAAR PRIESTER

Al vijftig jaar in dit vak.

Priester zijn met de opdracht om geloofsverkondiger te zijn, vormingswerker, catecheet, voorganger in liturgievieringen, bedienaar van sacramenten, uitvaarten, huwelijken, dopen, bedieningen, pastoor van parochies om leiding te geven aan de ontwikkeling van de geloofsgemeenschap, deken om parochies samen te brengen. De aandacht voor mensen: hoe gaat het met je. En, vooral de laatste jaren, de zorg hoe houd je de kerk in beeld.

De grote vraag, die me de laatste weken bezighoudt is, waarom ben je daar aan begonnen, wat vond je zo belangrijk. Van begin af aan trok mij de gemeenschap, die door geloof en kerk ontstond. Ik zag hoe kerk, geloof, parochie, mensen bij elkaar bracht. Het was een feest elke zondag met zoveel bekenden en onbekenden bij elkaar, allemaal mensen, die gemeenschap vormden door hetzelfde gebonden. Die gemeenschap door kerk en geloof zag je in de verkennerij, in allerlei parochiële bijeenkomsten, misdienaars, godsdienstige verenigingen, missiebijeenkomsten, bedevaarten, de grote feesten thuis; Pasen, Kerstmis. Het was fijn daar bij te horen. Daarom kon je misstanden, die er ook waren, als incidenten verdragen.

Ik heb in die vijftig jaar veel geluk gehad. Als er iemand dankbaar moet zijn, dan ben ik het, want ik besef maar al te goed, dat alles alleen maar kon gebeuren, samen met collega's, die mij corrigeerden en accepteerden. Samen met veel vrijwilligers, die ik bewonder om de verantwoordelijkheid die zij droegen voor hun gemeenschap.

Daarom zeg ik dank aan mijn medebroeders van al die jaren; aan collega pastores en pastorale medewerkers, velen maar van de laatste jaren wil ik met name noemen Jo Verbruggen, te vroeg overleden, Harry Vogels, Henk van Zwam, die in mijn tijd in de Hoeksteen zoveel mogelijk maakten. Aan de besturen, de beheer/contactgroepen van de kerken. Dank je wel. Aan de vrijwilligers, teveel om te noemen, maar toch met name de gastvrouwen en de tuingroep, die zorgden voor een goede uitstraling van het parochiecentrum, dat ik kon vormgeven. En natuurlijk de medewerkers van ons museum De Kijkzolder. Dank je wel.

Dank aan de vele koren met wie ik echt feestelijke



vieringen kon maken. Dank je wel.

Tot slot, dan k aan het parochiebestuur van De

Twaalf Apostelen en pastoor Martin Claes voor deze viering. Dank je wel. En als er lof mag zijn, dan is het vooral voor hen, die mij vijftig jaar werken mogelijk hebben gemaakt.

Jos van Minderhout

## BEDEVAART WITTEM 10 MEI 2014

Op zaterdag 10 mei 2014 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 74<sup>e</sup> keer op bedevaart naar het heiligdom van St.-Gerardus Majella in Wittem. Het thema van de komende bedevaart is VERBONDENHEID (met God, met Gerardus, met onze medepelgrims, met Wittem). Wij maken deze bedevaart met de bus. In Wittem beginnen we om half twaalf met een plechtige eucharistieviering, waarin pastor Jan de Waal voorgaat. Na de middag wordt het lof, de processie in de kloostertuin gehouden. Daarna worden de devotionalia gezegend en gaan we huiswaarts. De kosten bedragen € 19,50 per persoon (volwassenen) en € 10,00 voor jongeren tot en met 15 jaar, te voldoen bij aanmelding. De laatste dag van aanmelding is vrijdag 11 april 2014.

Aanmelden bij:

Diaken Hennie Witsiers  
Stadswal 24 te Batenburg (0487 – 507945)  
Mevrouw Truus Broekman,  
Broekstraat 3A te Nederasselt (024 – 6221973);  
De heer Hans Willems,  
Hoeksestraat 11A te Balgoij (024 – 6422210);  
Mevrouw Nellie Arts Albers,  
Pioniershof 6 te Alverna (024 – 6418221);  
Mevrouw Nel Janssen-Brink,  
Homberg 2560 te Wijchen (024 -6412375).

## BEDEVAART NAAR LOURDES

Zoals u weet heeft het bisdom een bedevaart naar Lourdes georganiseerd in de periode van 26 april 2014 tot en met 3 mei 2014. Er zijn tot nu toe eenenveertig aanmeldingen gedaan. Voordat we aan de bedevaart beginnen is het misschien wel wenselijk om met elkaar samen te komen. Wij kunnen dan met elkaar kennismaken, voor zover dat nodig is reisgegevens en tijden verstrekken. Het bisdom geeft in overweging om dit op zaterdag 12 april te doen.

In parochie "De Twaalf Apostelen" willen wij dit ook gaan doen op zaterdag 12 april 2014 om 14.30 uur in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen. Alle pelgrims zijn hiervoor uitgenodigd.

Mochten er nog mensen zijn die mee willen, neem dan contact op met diaken Hennie Witsiers, telefoonnummer 06-20541732.

Voor eventuele vragen kunt u ook bij hem terecht.

Hennie Witsiers,  
bedevaartcoördinator van de parochie.  
Wilma Heerkens Roelofs,  
hotelleider aangewezen door de VNB

## COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

### PASEN 2014

Wilt u met Pasen graag de communie thuis? Of kent u iemand die graag de communie thuis wil ontvangen? Dat kan.



Over enige weken is het Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar en in uw privéleven. Daarom willen wij ook dit jaar als ziekenpastoraatsgroepen ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de H. Communie ontvangen, deze bij u thuis te brengen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, geef dit dan door aan een van de volgende adressen.

De boodschap zal zo snel mogelijk aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.



#### TELEFONISCHE OPGAVE:

H. Jozef-Alverna

Werkdagen 9-12 uur

024-6411171

Emmanuel-Achterlo

Mevrouw Hermien van Eldonk

024-6414829

H. Johannes de Doper-Balgoij

Mevrouw Ans v Erp-Jans

024-6412746

Paschalis – de Woezik

Mevrouw Conny Laurensen

024-6416912

Antonius Abt- Wijchen

Werkdagen 9-12 uur

024-6412627

Heumen

024-6221276

Overasselt

024-6221276

Nederasselt

024-6221276

Bergharen:

Mevrouw Wilma Hermans

0487-532021

Hernen/Leur

Mevrouw Ushi Kolks

0487-531470

Batenburg

De heer Bert van Boxtel

0487-540806

Niftrik

Mevrouw Rieki Derks

0487-412374

#### SCHRIFTELIJKE OPGAVE:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie. Alle vrijwilligers van de gezamenlijke ziekenpastoraatsgroepen wensen u goede paasdagen toe.

## ONZE VORMELINGEN 2014

### VORMELINGEN VAN HEUMEN, OVERASSELT, NEDERASSELT EN BALGOIJ

Dit jaar zijn we samen de voorbereiding van het vormsel aan het doen. Het loopt heel erg fijn met de kinderen en de helpende ouders.

We hebben ervoor gekozen om dit jaar de toediening van het vormsel in de kerk van Balgoij te vieren. De kerk van Balgoij, de H. Johannes de Doper, bestaat dit jaar 100 jaar en daarom is het mooi om dit feest ook in deze kerk te laten gebeuren. Vormheer vicaris-generaal Ron van den Houst komt het vormsel toedienen. Hij zal op 15 april eerst kennis komen maken met de vormelingen. We zijn op 12 maart naar de paters franciscanen in Megen geweest (zie de verslagjes van de kinderen zelf hieronder). De kinderen hebben een mooie en interessante middag gehad en we hebben allen genoten.

Nog een paar stappen en dan is het zover. Op 25 april om 19.00 uur zullen de kinderen in de kerk van Balgoij het sacrament van het vormsel ontvangen.

Marianne vd Boogaard

### KLOOSTER VAN MEGEN

Wij zijn voor het vormsel naar het Heilige Franciscus klooster van Megen geweest. We zijn met de auto naar het plaatsje Appeltern gereden en daar met het pontje overgestoken naar het plaatsje Megen. Daar zijn we met een lichtje in onze hand

naar het klooster gelopen. In het klooster werden we rondgeleid door broeder Theo. Hij vertelde ons van alles over het leven in een klooster en liet ook dingen zien. In dit klooster zitten alleen maar broeders, iets verderop zit ook een klooster waar zusters zitten. Broeder Theo woont nu een half



jaar in dit klooster en ze zijn met tien broeders. Daarna zijn we naar de kapel gegaan van 't Heilig Bruurke van Megen. Het Heilig Bruurke was broeder Everardus die aan de deur van het klooster stond. Hij bad met en voor iedereen die zijn verhaal kwam doen. Na zijn dood bleven er mensen speciaal voor hem komen. Er is toen een kapel gebouwd en zijn lichaam is toen daar begraven. Op zijn graf staat zijn beeld waarin je een briefje kunt doen met je gebeden erop. De broeders lezen die dan in de mis op. Nadat iedereen zijn briefje had afgegeven hebben we afscheid ge-

nomen van broeder Theo en zijn we weer terug gelopen naar het pontje. Onderweg hebben we nog iets gedronken en een krentenbol gegeten. Ik vond het een hele leuke en leerzame dag.

Groetjes Romy



### **HET VERSLAG UIT HEUMEN**

We hebben een uitstapje gemaakt naar het minderbroedersklooster. Daar wonen franciscanen. We zijn met de veerpont naar Megen gegaan en liepen met waxinelichtjes naar het klooster. We werden ontvangen door pater Theo. Hij gaf ons meer informatie over ons geloof en hij gaf ons ook een rondleiding. Eerst liet hij ons de kerk zien, daar legde hij dingen uit. Hij vertelde ons veel over Jezus en de Heilige Geest. Na de uitleg gingen we helemaal naar boven in de kerk, daar bidden ze in de zomer. We hebben de bibliotheek gezien, we hebben wat gedronken, terwijl hij wat uitlegde over Franciscus. We zijn naar de tuin gegaan. Pater Theo liet ons verschillende dingen zien in de tuin. Daarna gingen we naar 'het Heilig Bruurke van Megen' en daar mocht je een offer doen en een wens achterlaten. We vonden het een leuk en leerzaam uitstapje!

Groeten uit Heumen (Alissa, Naomi, Steffie en Bart)

### **HALLO ALLEMAAL**

Wij, de vormelingen uit Overasselt, hebben woensdag 12 maart een uitstapje gehad naar het klooster in Megen. We begonnen bij de pont. Van daaruit liepen we met een waxinelichtje naar het klooster. Toen we eenmaal in het klooster waren hebben we veel geleerd. Zoals: waar de lessenaar voor is. Vervolgens kregen we een rondleiding in het oude en het nieuwe gedeelte van het klooster. We hebben de bibliotheek gezien, heel mooi met wanden vol boeken. Oh ja, de tuin was ook supermooi in bloei. Aan het einde gingen we met de hele groep naar het Heilig Bruurke een wens neerleggen en wat geld neerleggen. Het was een leuke dag en we hebben veel geleerd.

Groetjes van de vormelingen uit Overasselt !!!

Ilse, Wiebe, Fabienne, Anne, Marieke

### **NAAR HET KLOOSTER**

Wij zijn op 12 maart naar het klooster in Megen geweest. Wij zijn daar vriendelijk ontvangen door een broeder genaamd Theo. We zijn in de Heilige Antoniuskerk geweest en hebben een kaarsje aangestoken voor op het altaar. Broeder Theo heeft ons een rondleiding gegeven door het klooster en veel verteld over Franciscus van Assisi. We zijn ook naar het bruurke van Megen geweest. We hebben een wens op een briefje geschreven en dat aan hem gegeven. We hebben daar ook nog gebeden om vergeving.

Van Niek, Guus en Luca



### **WIJCHEN**

Het vormsel in de Antonius Abtkerk in Wijchen was op zondag 16 maart. Pastor Bas van Dijk ging in de viering voor samen met vormheer Mgr. Schröder. Een van de vormelingen schrijft:

Zondag 16 maart hebben we het vormsel ontvangen. We waren met twintig kinderen, negentien



van allerlei scholen in Wijchen en een uit Malden. Onze begeleiders waren pastor Bas van Dijk, Lincy Bartels, Tjimen Wintjes en zes

hulpmoeders. We hebben kaarsen versierd ter herinnering aan het vormsel. Eerder in februari zijn we op bezoek gegaan bij een klooster in Megen. Daar hebben we allerlei dingen geleerd over de franciscanen.

Simona Scarpa







## APRIL MAAND VAN DE PAASDAGEN

### WITTE DONDERDAG

Pasen begint eigenlijk op de donderdag voor Pasen. Deze dag noemen wij Witte Donderdag. Vanaf die dag laat Jezus zien wat Pasen betekent. Hij gaat met zijn leerlingen het Joodse Pasen vieren. De Joden gedenken dan ieder jaar dat zij ooit als slaven uit Egypte zijn vertrokken naar het beloofde land dat wij nu kennen als Israël. Dit gedenken zij met een plechtige tafeldienst. Jezus laat in deze dienst zien wat hij belangrijk vindt. Hij wast de voeten van de leerlingen en hij breekt het brood en deelt de wijn en zegt: 'Dit ben ik voor jullie'.



### GOEDE VRIJDAG

In de avond van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen. Door een kus werd Jezus verraden door een van

zijn leerlingen. Soldaten hebben hem meegenomen en brachten Jezus bij de koning en keizer van het land. Zij hebben Jezus gedood door Hem aan een kruis te hangen waardoor hij moest sterven aan een kruis. In de middag rond drie uur is hij gestorven. Later hebben zijn vrienden en vriendinnen Jezus in een graf gelegd.

### STILLE ZATERDAG

De leerlingen, vrienden, vriendinnen, familie, iedereen die geloofde in Jezus was bang, verdrietig, boos of teleurgesteld. Zaterdag was en is voor Joden een dag zoals bij ons de zondag. Het was stil geworden. Jezus was dood. Het is een dag van stilte en waken.



### PAASZONDAG

In de morgen van de eerste dag van de week, voor ons de zondag, is Jezus uit de dood opgestaan. Hij is niet dood maar leeft. De dood heeft niet het laatste woord, maar het leven. Dat is het geheim van ons geloof en dat vieren wij met Pasen. Pasen is belangrijker dan Kerstmis.

### JEZUS IS ALS EEN HERDER

Wie door de deur van de schaapskooi binnen gaat is de herder van de schapen. Maar wie dat niet doet, wie langs een andere weg binnenkomt, is

een verdacht persoon. Hij kan een dief zijn of een rover. De schapen weten meteen wie er binnenkomt en voelen of het hun eigen herder is. Misschien rui-ken ze het wel. In ieder geval luisteren ze naar zijn stem. De herder roept zijn schapen bij de naam. Ieder schaap kent hij en hij leidt de schapen naar buiten. De herder loopt met zijn staf voorop en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.

Maar als het een vreemde stem is die hen roept, dan zullen ze vluchten. Omdat het moeilijk was voor de mensen om dit verhaal meteen te begrijpen, vertelde de apostel Johannes een verhaal over Jezus. En hij liet Jezus zelf zeggen: Ik ben de deur van de schapen. Als iemand door mij binnengaat, dan zal hij groene weiden vinden. Ik ben gekomen voor alle mensen. Als ze mij volgen, kunnen ze echt goed leven en kunnen ze ook gelukkig worden.



### PAASEIEREN

Het populairste en meest verbreide gebruik met Pasen is het kleuren, geven of verstoppertje van paaseieren. Het ei is in alle culturen het symbool van het leven. In het christendom wordt het paasei het symbool van de verrijzenis. Sinds de zestiende eeuw brengt de paashaas de eieren naar de kinderen. Of het nu daaraan ligt dat hij voor een zeer vruchtbaar dier doorgaat, dat hij eigenlijk een mislukt gebraden paaslam was, dat hij niet mag slapen en daarom een symbool van de opstanding moet zijn....- in elk geval ontstond het verhaal: de paashaas brengt de eieren.

Paaseieren hoeven niet alleen met kleuren geverfd te worden. Wij kunnen erop schilderen: paaswens, paasspreuken, het alleluja, het jaartal, een paaskaars, een kruis, een Christusteken... In de geest van de kinderen kunnen wij in het gezin zinvolle spreuken vinden en op de eieren schilderen. Het gebruik van het verven van eieren bestaat hoogstwaarschijnlijk heel lang. Er zijn zelfs al gekleurde eieren gevonden bij graven van driehonderd jaar vóór onze jaartelling.



## DE WANDELING

Stiltewandeling op 5 april 2014

De afgelopen jaren hebben we diverse keren aangegeven hoe speciaal de Stiltewandeling is en niet geschikt voor iedereen. Vorig jaar werd het meedoen zelfs 'afgeraden' onder de kop 'IK ZOU HET NIET DOEN'. En toch blijken er elke keer meer dan dertig deelnemers te zijn.

### STONEHENGE



De eerste wandeling van 2014 blijkt opnieuw een schot in de roos. In Saltshof staat aan de 28<sup>e</sup> straat een schitterend monument met de naam 'Zonneveld.'

Een cirkel laat de continuïteit van de tijd zien. Je ziet er de weerbarstige, haast tijdloze stenen. Een cirkel omringt je; je staat er in of je staat er

buiten. Hoe sta jij in de tijd van alledag?

### DE BATAVIER

Ook hebben we mogen genieten van een bijzonder gastvrije ontvangst in 'DE BATAVIER' aan het haven-tje van Niftrik. De ontvangst was van een ongeken-de hartelijkheid en vraagt om herhaling. Geen wonder dat iedereen zich die dag eenvoudig kon houden aan het motto 'NIE KNIEZE, NIE ZEURE'.

### KOM OP NOU

Durf je de uitdaging aan? Heb je het lef om op zaterdag 5 april de stilte in jou binnen te halen? Wie de stilte aandurft, vindt zichzelf. En wie kun je beter zijn dan jezelf?

### VENNEN

Het vennengebied tussen Wijchen en Overasselt is voor velen dierbaar, maar helaas ernstig verdroogd. Zonder ingrijpen gaat de kwaliteit van de oorspronkelijke natuur verloren. Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer werken samen om de verdroging aan te pakken. Het resultaat daarvan krijg je op 5 april onder ogen.

### GESCHENK

Een cadeautje waarbij ik nu al weet dat je de stilte in je niet vasthoudt. Pak het geschenk in de vennen met alle ogen aan en geniet! Bij de testwandeling bleef ik ah's en oh's zeggen van al dat moois!



### RUITERPAD

Als het verantwoord is, nemen we je mee naar een onbekend maar apart stuk natuur. Het traject is spannend en waarschijnlijk voor iedereen nieuw. Durf je dat ook aan?

### GAST

Deel met ons op 5 april de magie van de stilte en de glimlach en zie hoe de wereld je toelacht. Daarvoor hebben we een speciale gast uitgenodigd. Hij wacht op jullie!

### PAUZE

Ook nu is de afstand ongeveer 14 km. De pauze vindt plaats in St.-Walrick. We beginnen zaterdag 5 april om 10.00 uur in het parochiecentrum in Wijchen met de gebruikelijke kop koffie/thee.

Namens werkgroep DE WANDELING,

Peter van Gils

Graag een bevestiging van je deelname vóór 5 april

naar [petervangils1944@gmail.com](mailto:petervangils1944@gmail.com)

Telefoon: 024-6414946

## ASSISTENTIE GEVRAAGD

**WIE WIL ER OP MAANDAGMORGEN HULP BIJ DE OECUMENISCHE VIERINGEN IN DE WEEGBREE?**

Iedere maandagmorgen vindt er een oecumenische viering plaats in de ontmoetingsruimte het Rozenblad in verpleeghuis de Weegbree. Een moment in de week van bezinning en ontmoeting voor alle bewoners in huis die daar prijs op stellen. In de Weegbree wonen mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen omdat zij getroffen zijn door een vorm van dementie en onder andere ondersteuning nodig hebben bij het structureren van hun dagelijkse bezigheden. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op maandagmorgen van 9.45 tot 12.00 uur beschikbaar zijn en de bestaande groep van tien vrijwilligers kunnen versterken. Ondersteuning is nodig bij het ophalen van de bewoners van de huiskamer waar zij wonen, het zo nodig hulp bieden tijdens de viering, bij het koffiedrinken en het vervolgens weer terugbrengen naar ieders eigen (huis)kamer. Na het opruimen van het Rozenblad drinken we samen nog een kopje koffie en kijken we terug op hoe een en ander verlopen is. Heeft u interesse en bent u in de gelegenheid om ons te helpen dan kunt u voor vragen of een kennismakingsgesprek terecht bij één van de volgende personen:

Wendy Lodder, activiteitenbegeleider

Marieke Meek, geestelijk verzorger

Tel. 024 - 6492700

## CATHOLICA EN OECUMENE

Het is al weer enige jaren geleden, dat wij met onze gregoriaanse schola 'Karolus Magnus' deelnamen aan het Internationaal Gregoriaans Festival te Wautou in Vlaanderen. Koren uit de hele wereld treden om de drie jaar op gedurende een vijfdaags programma. Zeer vele liefhebbers genieten dan van gregoriaans op topniveau. Op zondagmorgen is de parochiekerk stampvol voor de pontificale hoogmis. Tijdens de viering wordt het bekende gregoriaanse Credo III gezongen. Als je dan staat tussen zangers uit Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Japan, Korea, Letland, Noorwegen en Brazilië, besef je heel intens lid te zijn van een wereldkerk en zingend hetzelfde geloof te belijden. Een indrukwekkende gebeurtenis.

### **SCHIEDING**

Toch gaat het gevoel van verbondenheid verder dan deze samenkomst vanuit de katholieke traditie. Hoe staat het met de problematiek van de eenheid van alle christelijke kerken, in Nederland en wereldwijd? Hier raken we aan het vraagstuk van de oecumene. Wij zijn christenen, maar er loopt nog steeds een scheiding door de christelijke kerken, voornamelijk om redenen van leerstellige aard. De Wereldraad van Kerken (sinds 1948) en de Raad van Kerken in Nederland (sinds 1968) spannen zich in om de verdeelde christelijke kerken tot eenheid te brengen.

### **CONTINUÏTEIT**

In het Credo wordt van de Kerk gezegd: "...één, heilig, katholiek en apostolisch". Jezus bad heel intens voor de eenheid van Zijn volgelingen. Ook beloofde Hij dat de H. Geest de Ecclesia in alle waarheid zal leiden. Eén van de kernvragen is, of er een breuk is tussen de apostolische Kerk van de beginperiode van het christendom en de patristische Kerk (de periode van de Kerkvaders). Of is er sprake van continuïteit? Hier verschillen theologen diepgaand van mening. John Henry Newman koos voor de continuïteit en ging over van de Anglicaanse Kerk naar de Katholieke Kerk. Hij werd een beroemde kardinaal. In Nederland ging de bekende hoogleraar Cornelia Vogel in 1944 over van de Reformatorische naar de Katholieke Kerk. Zij schreef over haar worsteling met het geloof een indrukwekkend boek: "Ecclesia Catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze". Eén van haar conclusies is, dat alleen in de Katholieke Kerk het Petrusambt aanwezig is, waarvan kerkvader Ambrosius (333-397) al stelde: "Ubi Petrus, ibi Ecclesia": "Waar Petrus is, daar is de Kerk."



In 1950 verscheen "Herderlijk Schrijven" van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk over de Rooms-Katholieke Kerk. Alle traditionele verschillen werden nog eens uiteengezet. 'Rome' was afgeweken van het Evangelie, zoals dat door de Reformatie werd verstaan.

In datzelfde jaar verscheen vanuit de kring van predikanten, die zich 'Het Hilversums Convent' noemden, de verklaring "Hervorming en Catholiciteit". Zij vragen aandacht voor de ongedeelde Kerk van de eerste eeuwen, voor de Kerk als Lichaam van Christus, Zijn werkelijke en waarachtige tegenwoordigheid onder de gedaanten van brood en wijn, voor het offerkarakter van het Sacrament van het Avondmaal, voor de Incarnatie van het Woord, voor de waarde van de Traditie en voor de apostolische successie van het ambt. Dit is een oproep tot een gemeenschappelijke en diepgaande bezinning, een oproep die van kracht blijft tot in onze dagen.

### **MARIA**

Wat betreft het Sacrament van de boete, de biecht, zijn de tegenstellingen tussen katholiek en protestant nog steeds aanwezig. Ook hier kunnen we een beroep doen op Jezus, die tegen Zijn apostelen gezegd heeft: "Ontvangt de H. Geest. Wiens zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wiens zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden". (Joh. 2, 21-23)

Een verschil in opvatting is er ook altijd geweest over de Mariaverering. Vanuit de Reformatie werd deze vaak als te uitbundig beoordeeld. Toch komen we hier dichter bij elkaar en zie je ook in protestantse kringen vormen van verering van Maria als moeder van Jezus Christus. De opleving van en de belangstelling voor de H. Schrift is in de Katholieke Kerk de laatste decennia sterk toegenomen, niet alleen in de liturgie, in lezingen en liederen, maar ook door Bijbellesing en -studie.

### **WIJCHEN**

Ook binnen de Wijchense gemeenschap zijn er goede contacten tussen de katholieke en protestantse kerk en wordt er op bepaalde momenten constructief samengewerkt. Genoemd kunnen worden gezamenlijke vieringen, zoals tijdens de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, elk jaar in januari, en daarnaast aandacht voor elkaars catechetisch programma. Het is een groeiproces.

Wie bijzondere interesse heeft in vragen rond de oecumene zou het boek van Cees Luttik 'Mijn weg naar de Catholica' (2012) kunnen lezen. Hij beschrijft zijn levenslange theologische zoektocht, die hem uiteindelijk deed besluiten over te gaan van de Hervormde naar de Katholieke Kerk.

Koos Leemker

## DE EINDIGHEID VAN HET LEVEN

19 februari 2014 bezinningsavond door Leonie van Straaten

Het was de eerste van drie bijeenkomsten georganiseerd door het Catechetisch Beraad Wijchen

Met haar rustige en onbevengene aanpak wekte theologe Leonie van Straaten nieuwsgierigheid en vertrouwen. Geen makkelijke opgave, maar de moeite waard om samen bij het wezenlijke stil te staan. Haar vraag aan de deelnemers hoe en op welke leeftijd ieder van ons met het sterven van een dierbaar iemand in aanraking was gekomen, bracht de benadering van de dood naar het niveau van de ervaring en de herinnering. Een perfect uitgangspunt voor de dood als 'de meest persoonlijke van onze mogelijkheden'.

Het werd een rijk gevulde bezinningsavond, met

een veelheid van invalshoeken, die op hun beurt nieuwe vragen oproepen. Met de dood zijn wij mensen ons hele leven bezig en niemand heeft het laatste antwoord op alle vragen er omheen. Hoeveel je er ook over zegt of hoe lang en diep je er ook over nadenkt, de laatste (levens-)ervaring is de meest persoonlijke en het laatste afscheid (van anderen en van onszelf) ook de grootste onbekende. Tót dat onvermijdelijke einde moeten wij het stellen met enkel vragen, met gevoelens van angst, twijfel en hoop. En zonder de ervaring die het diepere weten voorafgaat. Dat de christelijke traditie in leer en praktijk al het mogelijke biedt om ons over de dood heen te tillen, is gelukkig voor velen een vorm van troost.

Annie Coppens-Baeten

Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen

Catechetisch Beraad Wijchen



## H. GEORGIUS - HEUMEN



### CARNAVALSVIERING

Zondag, 2 maart was in onze geloofsgemeenschap de carnavalsviering.

Pastor Aloys was voorganger in deze viering. Hij verwelkomde prins Fons en jeugdprins Denny van carnavalsvereniging De Roare Schutters en prins Hans en jeugdprins Arthur van carnavalsvereniging de Dwarsliggers, die met hun gevolg aanwezig waren, de parochianen en carnavalsvierders. Het was een bonte mengeling van kerkbezoekers. Er waren aangepaste lezingen en voorbeden, die verzorgd werden door de prinsen. In de overweging gebruikte pastor Aloys spreekwoorden, gezegden en teksten van carnavalsliederen die betrekking hadden op de lezing en het evangelie. Het koor New Challenge en het Parochieel Zangkoor zongen aangepaste liederen. Het was een sfeervolle viering.

Tot slot nodigde pastor Aloys de carnavalisten uit om ook aanwezig te zijn in de Aswoensdagviering, waaraan gehoor werd gegeven.

Willemien Broens



### GILDEDAG

23 april is de feestdag van de H. Georgius. De patroonheilige van onze kerk en van het Gilde van Heumen.

Zondag, 27 april is de jaarlijkse Gildedag. Deze dag wordt geopend met een eucharistieviering om 9.30 uur in de kerk. In de namiddag is dan het koningschieten.

De koning met de Gildebreders en de parochianen zijn hierbij van harte uitgenodigd.



### VORMSEL HEUMEN

Dit jaar zullen vijf kinderen uit Heumen het sacrament van het vormsel ontvangen.

De kinderen werken aan het vormselproject, tezamen met de vormelingen uit Overasselt, Nederasselt en Balgoij. Pastor Aloys en Marianne van den Boogaard begeleiden het project. Er is in het kader van het project ook een bezoek gebracht aan het klooster van de franciscanen in Megen.

Op zaterdag 15 maart hebben de vormelingen en de kinderen die de eerste communie gaan doen dit jaar zich in een gezamenlijke presentatieviering in de kerk van Heumen voorgesteld aan de geloofsgemeenschap.

Op vrijdag 25 april om 19.00 uur is de vormselviering in de kerk van Balgoij, die dit jaar honderd jaar bestaat. De kinderen worden gevormd door vicaris Van den Hout. De vicaris zal samen met pastor Aloys van Velthoven voorgaan in deze viering.

**Vieringschema**  
05 apr. t/m 17 apr.

**05 april / 06 april**  
• 5e zondag veertigdagentijd  
• Vastenaktie

**12 april / 13 april**  
• Palmzondag  
• Vastenaktie

**17 april**  
• Witte Donderdag  
• Vastenaktie



|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>      | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Ez. 37,12-14</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 8,8-11</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 11,1-45</li> </ul> | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 50,4-7</li> <li>✧ Tweede lezing: Filip. 2,6-11</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 26,14-27,66</li> </ul> | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Ex. 12,1-8:11-14</li> <li>✧ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 13,1-15</li> </ul> |
|--|--|--|--|
|  <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>       | <p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>   | <p><b>zondag 11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>  | <p><b>donderdag 19.00</b> Witte Donderdagviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie/Bas van Dijk</p>   |
|  <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>              | <p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Vrijwilligersfeest Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>   | <p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>   |  |
|  <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>    | <p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>   | <p><b>zondag 09.30</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Bas van Dijk</p>  |  |
|  <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>              | <p><b>zondag 09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Cees Janssen</p>   | <p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>  |  |
|  <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>  | <p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>   | <p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Martin Claes</p>  |  |
|  <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>  | <p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>   | <p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>   |  |
|  <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>  | <p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>   | <p><b>zondag 11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>  |  |
|  <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>          | <p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Alverna Aloys van Velthoven</p>   | <p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>   | <p><b>donderdag 19.00</b> Witte Donderdagviering Kinderkoor Aloys van Velthoven/ Hennie Witsiers</p>   |
|  <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>         | <p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>   | <p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>  |  |
|  <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>           | <p><b>zondag 11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>  | <p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie</p>  | <p><b>donderdag 19.00</b> Witte Donderdagviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>  |
|  <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>      | <p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>  | <p><b>zondag 11.00</b> <i>Gezinsviering</i> Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>   |  |
|  <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>         | <p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>   | <p><b>zondag 09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>   |  |
|  <p><b>Het Kompas voorheen Elsthof</b></p> | <p><b>zaterdag 17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>  | <p><b>zaterdag 17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>   |  |
| <p><b>St. Jozef</b></p>  | <p><b>zaterdag 19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>  | <p><b>zaterdag 19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>   |  |



|  <p><b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b></p> | <p><b>lezingen</b><br/>                     ✨ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12<br/>                     ✨ Tweede lezing: Hebr. 4,14-16; 5,7-9<br/>                     ✨ Evangelie: Joh. 18,1-19,42</p> | <p><b>lezingen</b><br/>                     ✨ Eerste lezing: Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55<br/>                     ✨ Tweede lezing: Rom. 6,3-11<br/>                     ✨ Evangelie: Mt. 28,1-10</p> | <p><b>lezingen</b><br/>                     ✨ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43<br/>                     ✨ Tweede lezing: Kol. 3,1-4<br/>                     ✨ Evangelie: Joh. 20,1-9</p> |
|---|--|--|--|
|  <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>          | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>15.00</b> Kruisweg<br/>                     Familiekoor   Ben Frie<br/> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Soli Deo Gloria (Heren)   Ben Frie</p>    | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>21.00</b> Paaswake<br/>                     Elckerlyckoor<br/>                     Ben Frie</p>   | <p><b>zondag</b><br/> <b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>                     Parnassuskoor<br/>                     Ben Frie<br/>                     Kinderopvang (0-6 jaar)</p>        |
|  <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>                 | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>15.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Emmanuelkoor<br/>                     Hennie Witsiers</p>  | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>19.00</b> Paaswake<br/>                     Emmanuelkoor<br/>                     Hennie Witsiers</p>   | <p><b>zondag</b><br/> <b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>                     2Gether<br/>                     Martin Claes</p>   |
|  <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>       | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Bas van Dijk</p>   | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>19.00</b> <i>Gezins</i>viering<br/>                     Kinderkoor<br/>                     Bas van Dijk</p>  | <p><b>zondag</b><br/> <b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Bas van Dijk</p>  |
|  <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>                 | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Dames- &amp; Herenkoor<br/>                     Cees Janssen</p>   | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>20.00</b> Paaswake<br/>                     Between<br/>                     Cees Janssen</p>   | <p><b>zondag</b><br/> <b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>                     Dames- &amp; Herenkoor<br/>                     Ben Frie</p>  |
|  <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>     |  | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>18.30</b> <i>Kindvriendelijke</i> viering<br/>                     Mazing Joy<br/>                     Aloys van Velthoven</p>  | <p><b>zondag</b><br/> <b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>                     Dames- &amp; Herenkoor<br/>                     Bas van Dijk</p>  |
|  <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>     | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>15.00</b> Kruisweg<br/>                     Werkgroep Avondwake<br/> <b>19.30</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Gemengd Koor   Werkgr. Avondwake</p>         | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>21.00</b> Paaswake<br/>                     Mazing Joy<br/>                     Bas van Dijk</p>  | <p><b>zondag</b><br/> <b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Aloys van Velthoven</p>   |
|  <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>     | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>15.00</b> Kruisweg<br/>                     Aloys van Velthoven<br/> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Joy4all   Werkgroep Avondwake</p>            | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>21.00</b> Paaswake<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Aloys van Velthoven</p>   | <p><b>zondag</b><br/> <b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>                     Joy4all<br/>                     Aloys van Velthoven</p>  |
|  <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>             | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Aloys van Velthoven</p>  | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>19.00</b> Paaswake<br/>                     New Challenge<br/>                     Ben Frie</p>   |  |
|  <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>            | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Hennie Witsiers</p>  | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>19.00</b> Paaswake<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Jack Leo</p>  | <p><b>zondag</b><br/> <b>09.30</b> Woord en Communie<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Hennie Witsiers</p>  |
|  <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>              | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>14.00</b> Kruisweg voor gezinnen<br/>                     Annemarie Gooiker<br/> <b>15.00</b> Kruisweg <i>op de Kapelberg</i><br/>                     Sjaak Arntz</p>       | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>19.00</b> Paaswake<br/>                     Neo Nata<br/>                     Annemarie Gooiker</p>   | <p><b>zondag</b><br/> <b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>                     Gemengd Koor<br/>                     Jos van Minderhout</p>  |
|  <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>         | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering<br/>                     Parochieel Zangkoor<br/>                     Annemarie Gooiker</p>   | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>19.00</b> Paaswake<br/>                     Parochieel Zangkoor<br/>                     Jos van Minderhout</p>   | <p><b>zondag</b><br/> <b>11.00</b> Woord en Communie<br/>                     Parochieel Zangkoor<br/>                     Annemarie Gooiker</p>   |
|  <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>            | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>15.00</b> Kruisweg<br/>                     Parochieel Zangkoor<br/>                     Bas van Dijk</p>  | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>21.00</b> Paaswake<br/>                     Parochieel Zangkoor<br/>                     Hennie Witsiers/Jack Leo</p>   | <p><b>zondag</b><br/> <b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>                     Parochieel Zangkoor<br/>                     Martin Claes</p>   |
|  <p><b>Het Kompas voorheen Elsthof</b></p>    | <p><b>vrijdag</b><br/> <b>15.00</b> Kruisweg<br/>                     Martin Claes</p>   | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>17.30</b> Eucharistieviering<br/>                     Martin Claes</p>  |  |
| <p><b>St. Jozef</b></p>   |  | <p><b>zaterdag</b><br/> <b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>                     Martin Claes</p>  |  |

**Vieringschema**  
21 apr. t/m 04 mei.

**21 april**  
• Tweede Paasdag

**26 april / 27 april**  
• 2e zondag van Pasen  
• Beloken Pasen

**03 mei / 04 mei**  
• 3e zondag van Pasen  
• Zondag van de arbeid

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|    | Lezingen<br>uit de<br>Heilige Schrift       | lezingen<br>✧ Eerste lezing: Hand. 2,14,22-32<br>✧ Evangelie: Mt. 28,8-15                              | lezingen<br>✧ Eerste lezing: Hand. 2,42-47<br>✧ Tweede lezing: 1 Petr. 1,3-9<br>✧ Evangelie: Joh. 20,19-31 | lezingen<br>✧ Eerste lezing: Hand. 2,14,22-32<br>✧ Tweede lezing: 1 Petr. 1,17-21<br>✧ Evangelie: Lc. 24,13-35    |
|    | <b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Wijchen</b>      | maandag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Elckerlyckoor<br>Martin Claes<br>Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag<br><b>11.00</b> <i>Familieviering</i><br>Familiekoor<br>Martin Claes<br>Kinderopvang (0-6 jaar)     | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Soli Deo Gloria (Gemengd)<br>Martin Claes<br>Kinderopvang (0-6 jaar) |
|    | <b>Emmanuel<br/>Wijchen</b>                 |  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Martin Claes                                     | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Emmanuelkoor<br>Martin Claes   |
|    | <b>H. Paschalis<br/>Baylon<br/>Woezik</b>   |  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Bas van Dijk                                  | zondag<br><b>09.30</b> Woord en Communie<br>2Gether<br>Hennie Witsiers  |
|    | <b>H. Jozef<br/>Alverna</b>                 |  | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Dames- & Herenkoor<br>Aloys van Velthoven                   | zondag<br><b>09.30</b> Woord en Communie<br>Jongerenkoor<br>Cees Janssen  |
|    | <b>H. Johannes<br/>de Doper<br/>Balgoij</b> |  | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Dames- & Herenkoor<br>Jos van Minderhout                      | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Mazing Joy<br>Aloys van Velthoven                                    |
|   | <b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Nederasselt</b>  |  | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Martin Claes                                | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Aloys van Velthoven                                  |
|  | <b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Overasselt</b>   | maandag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Aloys van Velthoven                         | zondag<br><b>11.00</b> <i>Eerste Communieviering</i><br>Joy4all<br>Aloys van Velthoven                     | zondag<br><b>11.00</b> Woord en Communie<br>Gemengd Koor<br>Cees Janssen  |
|  | <b>H. Georgius<br/>Heumen</b>               | maandag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Aloys van Velthoven                      | zondag<br><b>09.30</b> <i>Gildeviering</i><br>Gemengd Koor<br>Aloys van Velthoven                          | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Aloys van Velthoven                                   |
|  | <b>H. Victor<br/>Batenburg</b>              | maandag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Martin Claes/Hennie Witsiers             | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Jack Leo                                      | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Jack Leo  |
|  | <b>H. Anna<br/>Bergharen</b>                |  | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Jos van Minderhout                          | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Gemengd Koor<br>Annemarie Gooiker/<br>Martin Claes                 |
|  | <b>H. Judocus<br/>Hernen/Leur</b>           | maandag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Bas van Dijk                                | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Parochieel Zangkoor<br>Bas van Dijk                           | zondag<br><b>11.00</b> Woord en Communie<br>Parochieel Zangkoor<br>Annemarie Gooiker                              |
|  | <b>H. Damianus<br/>Niftrik</b>              |  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Parochieel Zangkoor<br>Jos van Minderhout                     | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Parochieel Zangkoor<br>Jack Leo                                    |
|  | <b>Het Kompas<br/>voorheen Elsthoef</b>     |  | zaterdag<br><b>17.30</b> Eucharistieviering<br>Bas van Dijk  | zaterdag<br><b>17.30</b> Woord en Communie<br>Cees Janssen  |
|  | <b>St. Jozef</b>                            |  | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Bas van Dijk  | zaterdag<br><b>19.00</b> Woord en Communie<br>Cees Janssen  |

## BIJZONDERE VIERINGEN

### Doordeweekse vieringen

|                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| iedere maandag   | 19.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. |
| iedere dinsdag   | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. |
| iedere woensdag  | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.     |
| iedere donderdag | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk. |
| iedere donderdag | 19.00 uur | Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .                    |

### Boetevieringen

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| maandag 14 april | 19.00 uur | Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Samenhang. Martin Claes. |
| maandag 14 april | 19.00 uur | Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven. |

### Vormselviering

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| vrijdag 25 april | 19.00 uur | Vormselviering in de <i>H. Johannes de Doperkerk Balgoij</i> m.m.v. Mazing Joy. Vicaris-generaal Ron van den Hout/Aloys van Velthoven. |
|------------------|-----------|--|

### Ontmoetingsviering

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| zaterdag 05 april | 19.00 uur | Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering. |
|-------------------|-----------|--|

### Overige vieringen

|                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| dinsdag 01 april | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.                            |
| vrijdag 04 april | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 04 april | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.                            |
| dinsdag 08 april | 10.15 uur | Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.                        |
| vrijdag 11 april | 14.00 uur | Ziekendag in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Emmanuelkoor. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.    |
| maandag 14 april | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.         |
| dinsdag 15 april | 14.00 uur | Ouderenviering Pasen in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Emmanuelkoor. Hennie Witsiers.           |
| vrijdag 25 april | 09.30 uur | Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.                 |
| maandag 28 april | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.                            |
| maandag 28 april | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.         |
| donderdag 01 mei | 19.00 uur | Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .   |
| vrijdag 02 mei   | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 02 mei   | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.                           |
| dinsdag 06 mei   | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.                           |
| donderdag 08 mei | 19.00 uur | Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .   |
| vrijdag 09 mei   | 09.30 uur | Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.   |



## H. DAMIANUS - NIFTRIK



### VANUIT DE CONTACTRAAD

Enkele besproken punten tijdens de vergadering van de contactraad d.d. 12 december 2013 en 5 februari 2014.

- De kersttijd en de oud/nieuwjaarsviering. De tijden van de vieringen zijn bekeken. Het opzetten van de kerststal. Kaarsen bestellen.
- Een tijdelijke repetitieruimte voor het koor.
- De Actie Kerkbalans in de periode van 11 t/m 26 januari 2014.
- Vervanging van een opbergkast in de sacristie.
- Het vervolg van het vitaliteitsonderzoek blijft een aanhoudende zorg.
- Carnaval en Aswoensdagviering.
- De komende Vastenactie.

### HET 50-JARIG PRIESTERJUBILEUM VAN PASTOR JOS VAN MINDERHOUT.

Op zondag 9 maart zijn vele mensen vanuit Niftrik aanwezig geweest bij de viering van het vijftigjarig priesterjubiläum van pastor Jos van Minderhout. Zowel de jubilaris als vele aan-

wezigen hebben genoten van de opluistering van dit feest door het gilde, de vendeliers en de muzikale begeleiding van het Lyracorps. Een groot bezit voor de geloofsgemeenschap St.-Damianus. Dank aan hen allen voor hun inzet en bijdrage aan dit feest.

Pastor Hennie Witsiers







## CARNAVAL 2014



Op zaterdag 1 maart was er in Nederassel een volle kerk. De carnavalsviering werd bezocht door de grote en kleine prins van "de Wielewa-oiers" met hun hele gevolg. Ook vele mensen uit het dorp, én van daarbuiten, komen deze viering bijwonen vanwege de unieke wijze waarop pastor Aloys van Velthoven deze dienst voorgeeft. Hij zorgt voor een ludieke sfeer in de kerk en geeft met zijn preek een duidelijk standpunt mee voor de carnaval maar ook voor de veertig dagen daarna. Het koor Mazing Joy had een aangepast repertoire met toepasselijke liederen. Pastor Aloys riep de mensen op om ook op Aswoensdag naar de kerk te komen en zo de carnaval goed af te sluiten. Vele mensen van de carnavalsvereniging en natuurlijk ook de beide prinsen waren dan ook in deze dienst van Aswoensdag aanwezig om het askruisje te ontvangen.

## VORMELINGEN EN COMMUNICANTJES



Op zondag 16 maart was er de presentatieviering van de communicanten en vormelingen. Zes communicanten en drie vormelingen uit Nederassel en één communicant uit Balgoij stelden zich voor tijdens deze viering. Met als thema "Je telt mee" was er een mooie viering samengesteld, zowel in de tekst als de liederen. Deze liederen werden gezongen door het kinderkoor "Wij tellen mee" van Nederassel. Op een groot telraam werden de gezichten van de kinderen

omgedraaid nadat zij zich voorgesteld hadden aan de mensen in de kerk. Wij wensen de vormelingen en communicanten een fijne voorbereiding toe.

Corné Schaap



## PAASPUZZEL 2014

Hieronder zie je een aantal tekeningen, waarvan de naam rijmt op paas, ei, verrijzenis of palmtak. Kun jij ontdekken, welke?

Als het woord rijmt op paas, dan kleur je die tekening paars. Rijmt het woord op ei, dan kleur je die tekening geel. Rijmt een woord op verrijzenis, dan maak je de tekening rood en de woordjes die rijmen op palmtak maak je mooi groen.

Wat je zelf niet weet, mag je gerust aan (o)pa of (o)ma vragen, hoor.

Leo Bijmans



### H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK



#### IN MEMORIAM ROB HOLTUIZEN

Op dinsdag 11 maart hebben we in een volle Paschaliskerk afscheid genomen van Rob Holthuizen. Rob was 71 jaar oud.



In 2005 is Rob door het bestuur van parochie De Hoeksteen gevraagd om als architect de verbouwing van de pastorie bij de Paschaliskerk te verzorgen. In dat jaar is Rob ook als bouwkundige voor

de Paschalis-geloofsgemeenschap in de bouwcommissie van parochie De Hoeksteen benoemd.

Nadat de aanbouw van het zaaltje aan de Paschaliskerk was gerealiseerd is met de verbouwing van de pastorie begonnen. In 2007 is deze in gebruik genomen.

Rob heeft daarna gewerkt aan de herinrichting van het kerkhof en de urnentuin bij de Paschaliskerk.

Na de vorming van parochie De Twaalf Apostelen in 2010 was er behoefte aan bouwkundigen voor alle gebouwen. In 2011 is Rob benoemd in de commissie gebouwen van het parochiebestuur.

Rob had de gebouwen van de H. Georgius te Heumen, de Antonius Abt te Overasselt, de Antonius Abt van Nederasselt, de H. Anna van Bergharen, de H. Victor van Batenburg en de Paschaliskerk onder zijn beheer. Voor de overige gebouwen is zijn collega Piet Oosterhout verantwoordelijk.

Rob heeft de restauratie van delen van de Ant. Abt kerk in Overasselt, Nederasselt en de H. Anna in Bergharen begeleid. Hij heeft het ontwerp gemaakt voor de plaatsing van het Franciscusbeeld met de duiven in de tuin bij het parochiecentrum. Voor de Paschaliskerk heeft Rob het ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het priesterkoor. Hij heeft hergebruik in praktijk gebracht door bij de verkleining van het marmeren altaar, gewenst vanwege de nieuwe plek, de overblijvende delen te gebruiken voor het ontwerp van een marmeren lezenaar (ambo) en de credenstafel.

Als laatste was Rob betrokken bij de plannen voor de verbetering van de pastorie van Batenburg. Dit heeft hij niet kunnen afmaken.

Na maanden van planning begon Rob vorig jaar met een grondige verbouwing van zijn eigen woning met kantoorgebouw. Met het oog op de toekomst werd het nieuwe woongedeelte geheel

op de begane grond ingericht. Hij heeft nog vlak voor zijn overlijden aanwijzingen gegeven voor de herinrichting van de woonkamer.

In februari ontvingen we het bericht dat Rob vanwege een ernstige ziekte moest besluiten zijn werkzaamheden voor de parochie te stoppen. Een gepland bezoekje namens het parochiebestuur in begin maart moest worden afgezegd vanwege de snelle voortschrijding van de ziekte. Een kaars met de spreuk 'Als de Heer het huis niet bouwt...' is namens het parochiebestuur en pastoresteam door pastor Bas van Dijk overhandigd bij de toediening van het sacrament van de zieken.

Bij zijn uitvaart werd Rob herinnerd vanwege zijn wijnkennis en wijnkelder. Hij was een persoon met een stevig voorkomen, daarbij beantwoordend aan de kenmerken van een echte Bourgondiër. Hij nam als architect ook graag zelf hamer, zaag en troffel in de hand.

De parochie verliest met Rob een vrijwilliger met grote inzet voor de gemeenschappen. We wensen zijn vrouw Maria, kinderen en verdere familie veel sterkte in de komende tijd.

Pierre Duijkers  
namens het parochiebestuur en pastoresteam



## EMMANUELKERK - WIJCHEN

### VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- De telefonische bereikbaarheid van onze kerk is aangepast. Tot nu toe werd de telefoon doorgeschakeld naar het parochiecentrum. Omdat in onze kerk vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van de telefoon, is deze weggehaald. Zoekt u contact, dan kunt u rechtstreeks bellen naar het parochiecentrum met nummer 024-6412627.
- Als u pastor Hennie Witsiers wilt spreken kan dat na de viering op de derde zondag van de maand en na de viering op de tweede vrijdag van de maand. Uiteraard is de pastor ook telefonisch bereikbaar en dat is op nummer 06-20541732.
- In de contactraad is gesproken over het vervoer naar vieringen voor mensen voor wie dit vervoer een probleem is. Wij willen u in dat geval met alle plezier met een auto ophalen en weer thuisbrengen. Bel een van de hiervoor genoemde nummers en wij gaan het regelen.
- Op **zondag 6 april** hebben we ons tweejaarlijks feest voor de vrijwilligers. Op deze zondag is de viering **niet om 09.30 uur, maar om 11.00 uur**. Na de viering gaat het gebeuren verder in 't Achterom.
- Op vrijdag 11 april vieren we de ziekendag. We beginnen met een viering om 14.00 uur, waarna het programma wordt voortgezet in 't

Achterom. Op deze dag vervalt de viering van de tweede vrijdag van de maand.

- Op dinsdag 15 april is er om 14.00 uur een paasviering voor ouderen.
  - Op Goede Vrijdag 18 april is de viering om 15.00 uur. Het leek ons voor veel van onze bezoekers een prettigere begintijd.
  - Op Eerste Paasdag (20 april) zingt ons koor 2Gether weer en daar zijn we blij mee.
  - In de maand mei bidden we weer het Rozenkransgebed. Op donderdag bent u welkom om 19.00 uur. Het gaat om 1, 8, 15 en 22 mei; 29 mei doen we dat niet vanwege Hemelvaartsdag.
  - In april is de Ontmoetingsviering op de 5<sup>e</sup> om 19.00 uur met als thema 'het geheim van het leven'. In mei is er geen Ontmoetingsviering.
- De contactraad vergadert op 8 april en 1 juli.



Tini Poos

### PAASVIERING 55+

#### OP DINSDAG 15 APRIL IN 'T ACHTEROM

We beginnen de viering om 14.00 uur in de Emmanuelkerk. Daarna zetten wij de viering voort in 't Achterom.

U bent allen van harte welkom. Tot ziens !

Werkgroep ouderen en het ziekenpastoraat



### VANUIT DE CONTACTRAAD

Enkele besproken punten vanuit de vergadering van de contactraad d.d. 2 december 2013 en 27 januari 2014.

- De communicatie tussen het bestuur en de contactraad. Het bestuur heeft een afgevaardigde aangewezen, die een aantal vergaderingen van de contactraad bijwoont.
- Het toezicht op de pastorie tijdens de wintermaanden, zoals het afsluiten van de waterleiding en eventueel aanmaken van de verwarming, e.d.
- Voorbereiding van Kerstmis. De tijden van de vieringen zijn nader bekeken en vastgelegd. Het opbouwen van de kerststal. Het plaatsen van een kerstboom buiten.
- De aanvulling van leden voor de contactraad. Door het vertrek van twee leden is het gewenst dat deze vacatures weer opgevuld worden, maar helaas is dit nog niet gebeurd. Gezien de toekomst is het heel belangrijk dat deze vacatures opgevuld gaan worden.
- Evaluatie van de halfjaarlijkse Apostelvergadering. Dit is een bijeenkomst van het bestuur en alle contactraden, waarbij zaken aan de orde komen die belangrijk zijn voor iedereen. Belangstellenden kunnen ook deelnemen aan deze bijeenkomst.
- De pastorie is bezocht door de Gelderse Monumentenwacht, het bouw bureau van het bisdom en de verantwoordelijke van de parochie betreffende gebouwen. Hiermede is een inventaris gemaakt welke zaken aangepakt moeten worden om het gebouw voor deze tijd bewoonbaar te maken.
- De deelname aan de Batenburgse Dag 2014.
- Het onderhoud van de calvarieberg op het kerkhof en stand van zaken met betrekking tot de ruiming van graven. Het wachten is nog

steeds op de gemeente Wijchen met betrekking tot de aanwijzing van graven als monument.

- Het vervolg van het vitaliteitsonderzoek blijft een aanhoudende zorg.

### AFSCHEID VAN VRIJWILLIGER HENK JANSSEN

De geloofsgemeenschap St.-Victor heeft op maandag 17 maart 2014 definitief afscheid moeten nemen van Henk Janssen. Vanaf zijn huwelijk 23 november 1960 is hij in Batenburg komen wonen en is hij betrokken geweest als vrijwilliger van de voormalige parochie St. Victor tot heden. Hij is begonnen als koorzanger. Op zondag 9 maart heeft hij nog meegezongen, niet wetende dat hij zo kort bij de dood stond.

Daarnaast heeft hij zich ingezet als klusjesman voor de kerk en de pastorie: het onderhoud van de elektrische installatie, het uurwerk van de torenklok, het vervangen van lampen, het bijhouden van beelden en het opschilderen van beelden, het maken van een kroon voor de sjerpen, die bij hoogfeestdagen en eventuele andere kerkelijke feesten opgehangen werden. Hij was de man met de gouden handjes.

Diverse jaren heeft hij zitting gehad in het parochiebestuur. Hij zat in de commissie gebouwen en beheer. In de vergaderingen was hij geen prater, maar elke vergadering legde hij wel verantwoording af van wat hij in de tussentijd weer gedaan had.

Binnen de dorpsgemeenschap heeft hij zich ook verdienstelijk gedragen. Hij is lid geweest van de toneelvereniging, van de EHBO-vereniging, van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging "De Stads-pompers", verder was hij lid en penningmeester van KBO-afdeling Batenburg. Hij heeft zich volledig gegeven aan de Batenburgse gemeenschap. Wij zijn hem daarvoor heel dankbaar en wij zullen hem zeker missen.

Diaken Hennie Witsiers



### PAASFAIR

**OP PALMZONDAG 13 APRIL VAN 12.00-16.30 UUR IN ZALENCESTRUM DE ZON TE OVERASSELT, ENTREE GRATIS**

In de afgelopen twee maanden hebben vele vrijwilligers in Overasselt loten verkocht ten behoeve van de restauratie van de kerkhofkapel. Op 13 april a.s. vindt eindelijk de trekking van deze loterij plaats door pastor Aloys van Velthoven

tijdens een grandioze Paasfair in Zalen-centrum De Zon te Overasselt ten behoeve van de restauratie van de kerkhofkapel. De Paasfair start nadat de eucharistieviering is afgelopen en de kinderen met hun versierde palmpasestokken in optocht naar de Paasfair zijn gelopen. Op de Paasfair is van alles te doen. Het koor Joy4all zingt een aantal liederen, er is een rad van fortuin met prachtige prijzen, er zijn kramen met paasstukjes, paasspulletjes, zelfgemaakte kaar-

ten, tweedehandsspulletjes, een boekenkraam met wel duizend boeken voor € 1,- per stuk, en ook voor kinderen zijn er diverse activiteiten. Stichting OOG, de KBO en de OVO zijn deze dag ook aanwezig. Hierbij nodigen wij iedereen uit om deze gezellige Paasfair te bezoeken en alvast de sfeer van Pasen te proeven. De entree is gratis.

**DOPEN**  
6 april 2014  
Koos Kauwen



### GEZOCHT

#### TWEDEHANDSBOEKEN

Romans, detectives, reisboeken, etc.  
Verkoop tijdens de Paasfair op 13 april in De Zon ten behoeve van de restauratie van de kerkhofkapel te Overasselt

#### INLEVEREN BOEKEN:

Zondag 30 maart achter in de kerk na de eucharistieviering.

Zondag 6 april achter in de kerk na de eucharistieviering.

Zaterdagmiddag 12 april van 15.00-17.00 uur bij De Zon.



### STAND RENOVATIE KERKHOFKAPEL

rekeningnummer NL22 RABO 0141302372

De inkomsten ten behoeve van de renovatie van de kerkhofkapel van pastoor Van Riel bedroegen eind februari (afgerond) € 5500. De opbrengst van de lotenverkoop zit hier nog niet bij. Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



### ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het goede nieuws is dat er meer duidelijkheid is gekomen over de samenstelling en werkwijze van de nieuwe contactraad. Het slechte nieuws is dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant zijn! We hebben het parochiebestuur gevraagd daarvoor een advertentie in de Wegwijs te mogen plaatsen.
- Piet Oosterhout heeft ons bijgepraat over bouwkundige zaken van onze kerk, welk onderhoud er aan zit te komen en of daar subsidiemogelijkheden voor zijn.

### DANK AAN ONZE VRIJWILLIGERS

Het parochiebestuur trekt per vrijwilliger per jaar een bepaald bedrag uit voor een "dank-jewel-feestje" en laat aan de contactraden over hoe dat geld besteed of verdeeld gaat worden. Bij ons gaat het om 329 personen. Hoe kun je voor zoveel personen iets passends organiseren? Daarbij komt nog dat er werkgroepen zijn (met

name de koren) die dat geld liever in een eigen feestje willen steken.

Hoe kunnen we onze vrijwilligers het zo goed mogelijk naar hun zin maken? Aan hen allemaal persoonlijk die vraag voorleggen heeft geen zin, want we kunnen niet voor iedereen aangeven waaruit men kan kiezen.

De contactraad heeft besloten werkgroepen dit jaar te laten kiezen voor het algemene vrijwilligersfeestje of voor een eigen activiteit. Probleem is dan wel dat de meeste werkgroepen een lager bedrag krijgen dan ze op grond van hun aantal leden verwacht zouden hebben! Er zijn namelijk leden waarvoor onze contactraad helemaal geen vrijwilligersbijdrage ontvangt, omdat ze ook in een andere geloofsgemeenschap actief zijn. En voor personen die in meerdere werkgroepen actief zijn ontvangt de contactraad maar éénmaal een bijdrage. Bovendien wil de contactraad voor jongeren een apart programma aanbieden.

In eerste instantie hebben we de werkgroepen van de Abt aangeschreven die op minstens €50,- zouden kunnen rekenen. Later hebben we werkgroepen van het parochiecentrum op dezelfde wijze behandeld.

Hoe de contactraad volgend jaar beslist over de inzet van de vrijwilligersbijdragen ligt nu nog niet vast, dan zullen de ervaringen van dit jaar zeker worden meegenomen.

Theo van der Weegen

### **DOPEN**

9 maart

Luuk Hofmans en Jenó Leestemaker

16 maart

Hannah Christ



### **VORMSEL 2014**

Afgelopen zondag 16 maart hebben de vormelingen na een intensieve voorbereiding het vormsel gedaan. De vormselwerkgroep wil alle vormelingen feliciteren met het ontvangen van dit sacrament. Daarnaast willen wij jullie welkom heten in onze geloofsgemeenschap!

Lincy Bartels

### **PROFICIAT**

Gosia van Boekel, Merel Buijs, Sanne Derks, Eva Gijsbers, Lucas van de Heijden, Karsten Holl, Jordy Kaal, Jasper van Kempen, Bryan van Laanen, Britte Moser, Lotte Pauwels, Floor Rekers, Tishainy Roos, Edine Remmers, Elvira Rovers, Celine Sanders, Simona Scarpa, Janine Schook, Janna Verwaaijen, Olivia Yousef



### **H. JUDOCUS - HERNEN**

*De hoofdredactie van De Apostelbode  
ziet mijn limericks soms node.*

*Ze mogen niet te kritisch klinken,  
in hun ogen gaan dan tranen blinken.*

*Dat is toch zonde in deze lente-periode.*

Toon van Duifhuizen

### **19/20 APRIL PASEN**

Voorjaar, lente en Pasen, dat past heel goed bij elkaar. Die verrukkelijke lentetijd is weer aangebroken, de tijd dat zelfs het meest vermoeide hart toch wat sneller slaat, en vermoeide ogen weer gaan stralen bij het zien van zoveel nieuw leven, van zoveel feestelijk groen en kleur. Heel dat voorjaar is eigenlijk een prachtige afbeelding van wat we in het feest van Pasen vieren. Namelijk het nieuwe leven, dat we ontvangen in de opstanding

van Jezus. We vieren met hem, dat niet de dood het laatste woord heeft, maar het leven. Leven, liefde, opstanding boven kwaad en haat, boven zinloosheid en alles wat het leven van mensen dood maakt. In het paasfeest vieren we dat God voor mensen het leven wil, goed leven, gelukkig leven, samenleven.

Wij krijgen ons leven maar een aantal jaren. En er is zoveel dat het leven bezwaart, zorgen en verdriet, leegte, miskenning, kwaad. Je wilt toch alles doen om je leven feestelijk en kleurrijk te laten zijn als de lente. Je verlangt bescherming, geborgenheid te vinden, geluk en vriendschap te maken. Daar hopen we op! Wel, die opstanding tot leven vieren we in het Paasfeest.

Het zijn bijzondere kerkelijke feesten die we de komende tijd vieren. Palmzondag waarbij we de palmtakjes uitreiken om gezegend te zijn. Witte

Donderdag, de dag dat Jezus de tafelgemeenschap van brood en wijn instelde om te weten dat we in liefde bij elkaar en bij God horen. Goede Vrijdag, toen Jezus mens van God, mens van mensen tot het uiterste is gegaan omwille van het nieuwe leven. De paaswake waarin we met oude verhalen, met water en licht, met brood en wijn, vertellen en vieren, dat er voor ons nieuw leven is. Tot slot het feest van Pasen zelf: dat ons vertelt over het leven dat het wint van de dood. Daarom Zalig Pasen!

Jos van Minderhout

#### **OUDERENBIJEENKOMST 1 APRIL**

Dinsdag 1 april zien we u graag verschijnen voor onze maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst. We gaan weer naar de kerk om 10 uur voor een korte viering met pastor Annemarie Gooiker, daarna koffie in De Toekomst. Als je niet komt mis je gewoon een goede en gezellige ochtend. Rond de gezelschapstafel zijn nog enkele open plaatsen, die graag opgevuld willen worden. Er zijn nog heel wat ouderen, die we nog nooit gezien hebben. Dus kom toch maar eens!

#### **APRIL. SINT-JORIS EN DE DRAAK**

Het gezegde "April doet wat ie wil" kennen we wel. Het geeft aan dat er wat het weer betreft van alles kan gebeuren. Regen en wind, storm, onweer, maar ook zon en lente.

Iemand met een heel sterke wil was Sint-Joris, een van de heiligen die we deze maand vieren.

Velen van ons kennen Sint-Joris van de verkennerij, waarvan hij de patroon is. Op Sint-Jorisdag liepen de verkenners en welpen de hele dag in uniform, en waren er allerlei bijeenkomsten, spelmiddagen, speurtochten, afgesloten met een groot kampvuur. Van Sint-Joris gaat het volgende verhaal. Een stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden. Toen de laatste schapen op waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Joris liet dat niet gebeuren. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondiep zou doden als iedereen zich door hem zou laten doppen. Toen doodde hij de draak en op die dag lieten vijftienduizend mensen zich doppen. De draak staat hierbij symbool voor het kwaad dat mensen wordt

aangedaan, als symbool ook voor het heidendom. Sint-Joris was voor ons verkenners het grote voorbeeld van de strijd tegen het kwaad, die ieder moest voeren. Daarbij paste de verkennersopdracht: doe iedere dag een goede daad.

Zo'n inspiratie kunnen wij best wel gebruiken, dat ieder een kleine Sint-Joris zal zijn: het kwaad in eigen omgeving bestrijden en elke dag een goede daad.

Jos van Minderhout

#### **DE GOEDE WEEK**

Witte Donderdag vieren we samen in de kerk van St.-Anna in Bergharen om 19.00 uur.

Op Goede Vrijdag gedenken we lijden en dood van Jezus in een Goede-Vrijdagmeditatie om 19.00 uur in onze kerk.

De paaswake houden we paaszaterdag om 19.00 uur. Met vuur en het licht van de paaskaars, met de wijding van het nieuwe doopwater en Brood en Wijn gedenken we de Verrijzenis van Jezus de Christus.

De eerste paasdag is er om 11.00 uur plechtige viering van het paasfeest. Tweede paasdag om 11.00 uur eucharistieviering.

#### **GEBEDSINTENTIES**

Zaterdag 5 april: overleden familie van de Aa-Broekman, Wim en Gon Hebing

Zondag 13 april: Henk Smits, Piet en Lien Hendriks-Huberts

Zaterdag 19 april: Jan de Kleijn en overleden familie, ouders Reijnen-Pruijs, ouders Zondag-van de Sluijs

Zondag 20 april: Henk Smits, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Gerrit en Marie van Wees, overleden familie Perquin-Steeg

Maandag 21 april: voor onze overleden weldoeners

Zondag 27 april: Leo van Lubeek, Ben Weeren, Wim en Gon Hebing, Henk Smits (Namens de KBO), uit dankbaarheid

Zondag 4 mei: Jan de Kleijn en overleden familie.

Opgave misintenties: Graag voor 6 april, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen.

Bij voorkeur telefonisch na 17.00 uur,

tel.: 0487-560540



#### **H. ANNA - BERGHAREN**

#### **KERKELIJK HUWELIJK**

4 april

Hilco van den Bogaart en Linda Arntz



#### **AANKONDIGING DOOP**

19 april om 19.00 uur in de paaswake

Teuntje Driessen



## OP WEG

Het kind beleeft het prille leven als een groot avontuur. Het valt en staat weer op, zonder zich al bewust te realiseren dat God de Vader, bij elke traan en elke lach, ja, door alles heen, hartstochtelijk van hem houdt. Elke dag opnieuw.

De tiener beleeft de eerste zorgen. Wat lijkt de toekomst vaag en ver. Maar de vragen "wat zal ik dragen, waar ontmoet ik mijn vrienden?" zijn dichtbij. Evenals God de Vader die hem niet verlaat.



Dan ziet de jongen het meisje van zijn dromen. Zijn dromen zijn goud waard, zo ook de ring die hij haar zal schenken op die gedenkwaardige dag. Gods liefde overvleugelt het jonge leven.

Het meisje beleeft het nieuwe begin zonder zich te realiseren dat tussen de bloeiende rozen distels groeien die haar in haar onoplettendheid kunnen verwonden. God zorgt voor elk mens-kind.

Vele herinneringen van de oude man en de oude vrouw rusten zacht in het schemerlicht nu de wintertijd is aangebroken. Geloof, hoop en liefde gaan nog altijd hand in hand, en bieden uitkomst naar een nieuwe morgen, wachtend op de roep van God de Vader die hen zal leiden naar elkaar en naar Zijn koninkrijk.

Joke Plamont - Mees

## AFSCHEID



Per 30 maart verhuist Herman Mulder een emeritus-priester in onze parochie naar Deventer.

Herman ging regelmatig voor in onze parochie in de diverse geloofsgemeenschappen waaronder de Woezik.

Herman kwam in 2008 in onze parochie wonen vanuit Geldrop. Herman ken ik nog uit mijn tijd als pastor van de parochie Gestel.

Daar leerde ik Herman kennen als een man die niet achter de geraniums wilde gaan zitten, maar actief wilde zijn ten behoeve van de kerkgemeenschap en woonomgeving waarmee hij zich verbonden voelde. Herman is een mens die er op uit gaat, mensen opzoekt en verband probeert te leggen tussen het evangelie en de dagelijkse praktijk waarin wij leven. Zodoende bood hij in Gestel zijn diensten als emeritus-priester aan en was hij pastoraal actief in de KBO van Gestel. Toen hij naar Alverna verhuisde, pakte Herman dezelfde lijn weer op en klopte aan bij onze parochie.

Als voorganger werd Herman door de mensen gewaardeerd, vooral om zijn heldere manier van preken en zijn pastorale nabijheid aan mensen. Herman wil nu rustiger aan gaan doen en met het regelmatig voorgaan in vieringen stoppen.

Bas van Dijk



## WIJ GEDENKEN

Op 3 januari overleed **Tini Ots-Hollants**. Zij is ruim 90 jaar geworden. Echter aan het eind telt niet leeftijd, maar de vraag, wat was het leven waard. Dan gaat het om de liefde en de zorg voor het leven, of een mens het leven waarachtig heeft geleefd en bijgedragen heeft aan het geluk voor mensen. Tini heeft zichzelf met al haar kunde, met heel haar persoonlijkheid, gegeven aan de taak als vrouw van haar man Frans, met wie zij bijna 63 jaar getrouwd is geweest. Als moeder van het gezin met zes kinderen, waarvan de oudste heel vroeg overleed, als oma van tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Naast haar gezin heeft Tini in de Emmanuelkerk jarenlang de parochie-administratie verzorgd, de kerkbalans, de verwelkoming van nieuwe parochianen. Toen



de leeftijd een rol ging spelen, vond zij met haar man een plek in het verzorgingshuis St.-Jozef. Gelukkig samen, genietend van de nadagen van een gelukkig leven.

Op 9 februari overleed **Miep Manuel - van der Meulen**. Zij zou op 8 maart 100 jaar geworden zijn. Na haar huwelijk woonde ze eerst in Wijk bij Duurstede, waar haar man een huisartsenpraktijk had. Vele jaren heeft ze daarna in Wijchen gewoond en zij was tot voor kort nog zelfstandig, zij het met wat hulp. Miep Manuel was een wilskrachtige vrouw die zeer dienstbaar was in het vrijwilligerswerk. Op 14 februari hebben wij na een afscheidsviering in de Antonius Abtkerk haar lichaam te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof aan de Elckerlycweg.



In de leeftijd van 91 jaar is in St.-Jozef overleden **Grada Robben-Arts**. Een goedlachse vrouw die maar weinig over haar leven sprak. Een leven met ups en downs, maar ondanks dat wist zij steeds weer voor anderen een gedicht te vinden om hen op te beuren zoals deze altijd in "Hartentroef" te lezen waren. Zo lang als mogelijk probeerde ze zich voor anderen in te zetten en genoot daar zichtbaar van. De afhankelijkheid die de afnemende gezondheid met zich meebracht heeft ze moeilijk kunnen accepteren. Ze wilde graag de regie in eigen hand houden. Haar kinderen en kleinkinderen en de bewoners van St.-Jozef zullen haar missen. Op 12 februari hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius Abt te Wijchen, waarna we haar hebben begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Op 13 februari 2014 is **Rein Roelofs** in het verpleeghuis Dekkerswald op 90-jarige leeftijd overleden. Hij is in Heumen geboren op de boerderij en hielp al op jonge leeftijd mee. Rein werkte ook graag met paarden en heeft lang roomkar gereden. Hij trouwde met Truus Jansen-Bouwmeester en zij kregen drie zonen. Toen zijn jongste zoon de boerderij overnam genoot hij van zijn schapjes, de hond en van zijn zes kleinkinderen. De laatste tweeënhalf jaar werd hij liefdevol verzorgd in Dekkerswald. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 18 februari 2014 is **Eis Bos** te Wijchen overleden. Hij is op 5 juli 1935 te Kloosterburen geboren. Hij was vader van een dochter en twee zonen en de geweldige opa van zeven kleinkinderen. Na het overlijden van zijn vrouw Wil is hij zich gaan inzetten voor het verpleeghuis De Weegbree. Zijn laatste werk was de bouw van een volière. Hij had een regeling met de vogelclub in Beuningen getroffen voor de verzorging van de vogels. Hij was trots dat hij dit nog heeft kunnen doen. Hij werd bij zijn vrouw begraven op 24 februari 2014 na het afscheid in de Antonius Abtkerk te Wijchen.

Op woensdag 19 februari overleed **Riet Bruins-van Gisteren** in het CWZ. Ze is 69 jaar geworden. Riet was altijd goedlachs en ging graag uit, even 'n kopje koffie drinken. De laatste jaren stonden in het teken van veel pijn: artrose, alvleesklier, aders die dicht zaten. Haar lichaam was op, ze mocht haar kleinzoon maar vijf jaar kennen. We zijn heel erg verdrietig en zullen haar nooit vergeten.

Na een kortstondig ziekbed is op 22 februari 2014 **Annie Ariëns-Straten** in het CWZ overleden. Zij groeide op in een gezin van negen kinderen en moest al vroeg meewerken in de huishouding. Haar leven heeft in het teken gestaan van zorgen voor haar ouders, haar man Henk en haar twee kinderen, haar kleinkinderen, waar ze apentrots op was. Ze was altijd vrolijk en opgewekt. Na de uitvaartdienst op 28 februari 2014 in de Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

**Stien van Hezewijk** is op 14 augustus 1921 in Nederasselt geboren en op 24 februari 2014 te Nijmegen overleden. Een groot deel van haar leven heeft zij in Nederasselt gewoond en werkte zij in de ambtenarij. Later is zij met haar zus in Nijmegen gaan wonen. Zij waren samen de gastvrije spil van de familie voor broers en zussen en de neven en nichten die graag kwamen logeren. In 2004 moest ze alleen verder na het overlijden van Zus. Op 28 februari 2014 was de uitvaartviering in de kerk van Nederasselt en hebben we haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Na een kort ziekbed is op 6 maart 2014 **Mieke Arts-Theunissen** op 70-jarige leeftijd overleden. Zij is geboren in Overasselt op de Valenberg in een gezin van zeven kinderen. Na het middelbaar onderwijs volgde ze de hogere leraressenopleiding afdeling huishoudkunde en ging lesgeven in voedingsleer. In 1968 trouwde zij met Hennie Arts. Mieke betekende veel voor mensen in haar omgeving, haar man en haar broers en zus. Op 11 maart 2014 hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van haar genomen en haar begeleid naar het crematorium in Beuningen.

Een moeilijke jeugd legde een zware druk op het leven van **Riek Pennings** (1928). Maar er was ook creativiteit: Riek had in een textiel fabriek gewerkt en kon met stoffen omgaan, en met kleuren. Ze volgde, toen dat eindelijk kon, een opleiding voor maatschappelijk werk en werd therapeute. Toen zij zelf hulp nodig had meed ze de afhankelijkheid maar verloor toch, beetje bij beetje, de controle op haar omgeving. Een ziekenhuisopname werd onvermijdelijk, en na aanvankelijk herstel volgde haar vredige dood op 10 maart van dit jaar. Ze werd 17 maart op het parochiekerkhof te ruste gelegd, bij haar oude kerk, de Antonius Abt in Wijchen, na het afscheid aldaar.



**Wilhelmien Wackers-Teuwisse** is op 28 maart 1921 geboren en zij overleed op 19 februari 2014. Zij was een bijzondere en sterke vrouw, bij wie zeker de woorden levenslustig, moedig, origineel, positief en volhardend pasten, maar ook eigenwijs, tegendraads en achterdochtig. Zij was tot op het laatst de spil van haar gezin. Zij was de weduwe van Herman Wackers en de moeder van twee zonen en twee dochters. De uitvaartdienst werd gehouden op 24 februari 2014 in de Antonius Abtkerk, waarna ze bij haar man werd begraven op het parochiekerkhof.

Op donderdag 6 maart 2014 overleed **Rob Holthuizen** te Wijchen in de leeftijd van 71 jaar. Hij was ruim 46 jaar getrouwd met Maria Holthuizen-van Roessel. Hij was een betrokken echtgenoot, vader en opa. Rob is heel zijn leven met hart en ziel architect geweest. Het bouwen zat hem als het ware in het bloed. Rob had als architect en bouwkundige de zorg voor verschillende kerkgebouwen in onze parochie. Ook heeft hij nog meegewerkt aan de verbouwing van het priesterkoor in de Paschaliskerk en daarvoor een nieuwe marmeren lezenaar ontworpen. Op dinsdag 11 maart 2014 hebben wij afscheid genomen van deze markante mens in een uitvaartdienst vanuit de Paschaliskerk in Wijchen-Woezik.



Op 12 maart 2014 overleed onverwachts **Henk Janssen** in de leeftijd van 84 jaar. Henk was een fijne man voor zijn vrouw Joke. Zij vormden samen een twee-eenheid.

Het samenzijn was voor hen heel belangrijk in hun leven. Hij was een zorgzame vader en trotse opa. Ook was hij sterk betrokken bij de dorps- en kerkgemeenschap van Batenburg. Zijn overlijden laat een grote leegte achter bij familie en vrienden. De uitvaartdienst, waarin we hem herdachten, was op 17 maart 2014 in de St.-Victorkerk. Zijn lichaam hebben we te ruste gelegd op het kerkhof.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Ben Frie  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?  
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

**WERELD WINKEL**  
van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

**(H)EERLIJK BROODBELEG**



Bij de Wereldwinkel hebben we veel lekkers om de dag mee te beginnen: broodbeleg!

Onze honing komt van de imkers uit Guatemala. De pindakaas is gemaakt met pinda's uit Nicaragua. Hagelslag, vlokken en chocoladepasta worden allemaal verrijkt met cacao uit Afrika en Latijns-Amerika. Jam hebben wij in twee smaken: aardbei en abrikoos. De jam is gemaakt van fruit en rietsuiker uit Malawi en dat proef je!

Via eerlijke handel met handelspartners over de hele wereld wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede. Samen met de handelspartners bouwen wij aan een rendabele en duurzame handelsrelatie. Met elk product dat je koopt doe je iets moois voor jezelf en voor een ander.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper  
(coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972  
www.wereldwinkelwijchen.nl  
info@wereldwinkelwijchen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats .....

## HEIMWEE

Ja, ik geef het toe, ik werd een beetje droevig toen ik fragmenten zag van de film "Alleman" van Bert Haanstra. Ik realiseerde me dat ik vijftig jaar geleden op de middelbare school zat. Wat zagen wij er verschrikkelijk ouderwets uit! Even wilde ik terughollen naar toen. Waarom? Ben ik al zo oud dat ik heimwee heb naar vroeger? Straks zal ik mijzelf kritisch bekijken in de spiegel. Ik weet niet hoe lang ik nog zal leven, ik zal me hoe dan ook staande moeten houden in deze drukke tijd. Waar heb ik moeite mee? Is het gek dat ik het lawaai van de wereld om me heen vaak nauwelijks kan verdragen? Het verkeer raast voorbij en wordt alsmaar drukker. Koopzondagen, festivals, klussen op zondagavond wat lang niet altijd geluidloos gebeurt. Nee, ik ga niet zeuren, ik stel alleen maar dingen vast. Bijvoorbeeld dat heel veel mensen schreeuwen en snel, veel te snel praten. Wat dat laatste betreft: het was een verademing dat de schrijver Adriaan van Dis even terug was op de televisie. Ik heb genoten van zijn foutloze en langzaam uitgesproken zinnen. Het was een waar genoegen om te horen hoe hij andere schrijvers interviewde. Hij luisterde aandachtig, keek de mensen aan en stelde precies de goede vragen. Hij had doodeenvoudig geen haast. Ik ga even terug naar de film "Alleman". In de jaren zestig

waarin ik puber was begon de grote versnelling van het leven om mij heen. Maar toch waren er in die tijd nog rustige en min of meer geluidarme dagen in de stad waar ik woonde. Nu moeten we altijd en overal vermaakt worden en kun je ook op zondag een vergeten flesje drank in de supermarkt gaan halen. Hoe zal het over tien jaar zijn in Nederland en in ons eigen dorp? Nu woon ik nog in een kleine en rustige straat. Ik kan in de omgeving nog redelijk rustig wandelen. Ik ben heel erg benieuwd hoe de hele maatschappij zich verder zal ontwikkelen. Ik weet dat ik de tijd niet kan terugdraaien. Ik wil absoluut geen diepe generatiekloof graven tussen mijzelf en de jongere generaties. Er moet ergens een gulden middenweg zijn tussen jong en oud, tussen hard en zacht en tussen langzaam en snel. Ik heb op de warmste dag in maart op een groot terras ergens in Limburg zitten genieten van alles om mij heen. Jong en oud zat door elkaar, geen storende muziek op de achtergrond, een perfecte lentedag. Het kan dus nog. De wereld van nu is net als toen nog steeds de wereld van "Alleman".



Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

## Pastoraal team

|                     |                  |             |
|---------------------|------------------|-------------|
| Martin Claes        | pastoor          | 024-6412627 |
| Ben Frie            | priester         | 024-6412627 |
| Aloys van Velthoven | priester         | 024-6221276 |
| Bas van Dijk        | priester         | 024-6412627 |
| Hennie Witsiers     | diaken           | 06-20541732 |
| Annemarie Gooiker   | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## WAT WIJ GELOVEN

Voor christenen is de bron van waarheid de Bijbel. We geloven dat de Bijbel door God zelf is geïnspireerd. De Bijbel leert ons wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. Belangrijker nog: de Bijbel leert ons hoe we God persoonlijk kunnen leren kennen en contact met Hem kunnen hebben.

Christenen geloven dat er maar één God is die de hemel en de aarde gemaakt heeft. God is heilig, dat wil zeggen: anders, groter en hoger dan al wat Hij geschapen heeft. God is liefde en houdt ontzettend veel van al zijn schepselen. Als kroon op zijn schepping schiep God de mens. Het is Gods bedoeling dat de mens Hem leert kennen en in een relatie met Hem zal leven.

De relatie tussen God en de mens is echter kapotgegaan toen de mens tegen God in opstand kwam, door God de rug toe te keren en zijn eigen onafhankelijke weg te gaan. Door deze keuze

van de mens liet God de mens zelf over de aarde regeren, zonder nog langer in contact te staan met de bron van Liefde. Het resultaat daarvan zien we nog elke dag: mensen zijn uiteindelijk gericht op zichzelf en verliezen God uit het oog. We maken fouten waarmee we onze medemensen pijn doen en de wereld waarop we leven vernietigen. De Bijbel noemt dit zonde. Er is een kloof ontstaan tussen God en de mens.

God verlangt echter nog elk moment van de dag naar de mensen die Hij vanuit zijn Liefde schiep en nam het initiatief om hen terug naar zijn hart te brengen. Om de ontstane kloof

tussen God en mensen te overbruggen, stuurde God zijn Zoon: Jezus Christus. Door Jezus kunnen mensen weer terugkomen bij God.

Tijdens zijn leven hier op aarde heeft Jezus veel onderwijs gegeven over de liefde en het hart van God. maar Jezus is meer dan een leraar! Hij is de Redder in Gods reddingsplan om het contact tussen God en mensen weer te herstellen.

Hoe redde Hij ons? Door in onze plaats zijn leven te geven en de straf die wij verdienen voor onze zonden op zich te nemen. Dat deed Hij door te sterven aan een kruis. Zo maakte Hij voor ons de weg vrij tot God. Hij overbrugde de kloof en maakte eeuwig leven mogelijk, door weer uit de dood op te staan.



God ontvangt alle mensen die terug willen komen met open armen. Hij verlangt er naar dat wij ons aan zijn Liefde toevertrouwen en Jezus accepteren als onze Redder. Hij leert ons wat

echt Leven is en geeft ons leven in overvloed. De Bijbel noemt dit 'eeuwig leven': leven vanuit de relatie met God, die met ons spreekt en ons op talloze manier liefheeft.

Iedereen is welkom bij God! Ook u. Liefdevol nodigt God u uit met Hem te leven. Wat is uw antwoord op zijn uitnodiging?

God heeft mensen aan elkaar gegeven, om elkaar te helpen bij de ontdekkingstocht van het geloof. We hebben elkaar nodig en daarom is het goed om andere gelovige mensen op te zoeken, waarmee u de ontdekkingstocht kunt maken.

Diaken Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2014.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 april 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.