

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen



Jaargang 4 | nummer 4
mei 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



HART VAN DE KERK

OCHTENDGLOREN

Gedoofd was eens het morgenlicht
verwond, het stille wezen.
Van vrijheid en de zon verstoken
toen de hemel had gesproken
tot mijn Heer van dood en leven.

In milde onschuld, schuld gedragen,
als zoete pijn en pril verdriet.
Door God en mens zo zeer verlaten,
een doornenkroon verliet Hem niet.

Verdwaalde woorden vertolkten
een gevleugeld echolied.
Weerklank van liefdevolle zinnen,
Hem grenzeloos en teer beminnen,
doch de tijd verstond het niet.

En zie . . . voorbij de gouden dageraad,
ver van hoon en wereldhaat
bloeit een bloem voor eeuwig na.
Een roos, uit liefde reeds ontloken
heeft een kruis voorgoed gebroken
in een uitzichtloze nacht.

Abba, Vader, het is volbracht
door Uw zoon op Golgotha,
waar vanuit een diepe stilte
door U het wonder is geschied.

Joke Plamont – Mees

INLOOPCAFÉ



Op dinsdagmorgen 6 en 20 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65RABO013.54.63.459**

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2013	opgeteld	2014	opgeteld	verschil
januari	78.686			65.986	-12.700
februari	59.140	137.826	54.496	120.482	-17.344
maart	7.629	145.455	13.589	134.071	-11.384

Eind maart was de opbrengst ruim 11.000 euro lager dan een jaar eerder het geval was.

OM TE NOTEREN



25 APRIL 19.00 UUR

Viering H. Vormsel in H. Johannes de Doperkerk Balgoij

26 APRIL T/M 3 MEI LOURDESBEDEVAART

Bedevaartcoördinator Hennie Witsiers tel. 06-20541732

27 APRIL GILDEDAG HEUMEN

3 MEI 19.00 UUR OPENLUCHTVIERING

Opening Kapelbergseizoen Bergharen

6 MEI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

7 MEI 10.00 – 11.30 UUR

Koffie-ontmoetingsochtend in de Emmanuelkerk te Wijchen

10 MEI BEDEVAART NAAR WITTEM

15 MEI 20.00 – 22.00 UUR

Jaarlijkse Eckhart-lezing Albertinumgenootschap Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

18 MEI

Eerste H. Communie in Hernen/Leur, Abt-Wijchen, Woezik en Niftrik

20 MEI VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

25 MEI 11.00 UUR

Eerste H. Communie in Alverna

29 MEI 11.00 UUR

Eerste H. Communie in Heumen

29 MEI 9.30 GILDEDAG NEDERASSELT

1 JUNI 11.00 UUR

Eerste H. Communie in Balgoij en Batenburg

7 JUNI 10.00 UUR DE WANDELING

14 JUNI 20.00 UUR

Muziektheaterkoor Carmina Ludens: "Het Lied van de Bomen"

Antonius Abtkerk Wijchen, toegang 15 euro



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

HOOFD EN HART VAN DE KERK

Wanneer we tegen iemand zeggen, dat hij zijn hoofd erbij moet houden, doen we een appel op zijn verstandelijke vermogens. Vragen we iemand om zijn hart te laten spreken, dan verwijst dat naar emotie, naar gevoel, naar een gebaar van liefde. Het verstand localiseren we in ons hoofd, terwijl we bij al onze gevoelens naar het hart verwijzen.

We hebben hier te maken met symbolentaal. Een symbool of zinnetekening verwijst naar iets onstoffelijks, naar iets wat niet met onze zintuigen is waar te nemen. Wij maken veel gebruik van symboliek, ook in de liturgie. Ik noem een paar voorbeelden: de paaskaars, het kruis, water, maar ook handelingen als handoplegging en zegening. Symbolen hebben een rijke, vaak diepzinnige inhoud. Dat geldt ook voor de symbolen hoofd en hart, waarover het in deze bijdrage gaat.

In ons geloof spelen zowel hoofd als hart een belangrijke rol. We kunnen nadenken over het geloof en erover discussiëren. We kunnen ons verdiepen in het geloof door kennis en informatie. Ook ons gevoel is van belang. We kunnen geroerd worden door de liturgie, door het woord en de muziek, door religieuze kunst. Soms worden we geraakt door een religieuze ervaring. Kun je nu ook spreken van hoofd en hart van de Kerk?

In de brieven van de apostel Paulus komen we het beeld van Christus als hoofd van de Kerk tegen, met name in 1 Korintiërs 12, 12 - 28 gaat het over het Mystieke Lichaam van Christus en de Kerk. In de brief aan de Efesiërs komt Paulus op deze beeldspraak terug. Hij wil met deze symboliek aangeven hoe alle christenen met Christus en ook onderling met elkaar verbonden zijn. Christus, aldus Paulus, "is het hoofd, waaruit het hele lichaam kracht put. Als een goedsluitend geheel, bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten en bouwt het zichzelf op in liefde" (Ef.4,15-16).

In de belangrijke encycliek *Mystici Corporis Christi* van 29 juni 1943 heeft paus Pius XII de diepe betekenis van het Mystieke Lichaam uiteengezet. Volgens de paus viel het mystieke lichaam van Christus volledig samen met de zichtbare gestalte van de Rooms-Katholieke kerk.

Op de vraag aan paus Paulus VI wat de Kerk eigenlijk is, antwoordde hij in aansluiting op de apostel Paulus: "Het mysterieus lichaam van

Christus". Hij omschreef de Kerk als Christus' blijvende aanwezigheid onder ons, het levende organisme van Christus. De apostel zag de Kerk niet als institutie, niet als organisatie, maar als levend organisme waarin allen samenwerken en door Christus verenigd worden. In een interview in 2011 heeft paus Benedictus XVI er de volgende gedachten aan toegevoegd. "Dit is een diepzinnig beeld met een hoog werkelijkheidskarakter, want wij geloven dat wij in de eucharistie werkelijk de verrezen Heer ontvangen. Wanneer ieder van ons dezelfde Christus ontvangt, zijn wij werkelijk allen in

dit nieuwe, verrezen lichaam samengebracht, als de wijde ruimte waarin de nieuwe mensheid leeft. Wel, wij zijn geen productiebedrijf, geen onderneming met winst-oogmerk, wij zijn Kerk.

Dat wil zeggen een gemeenschap van gelovige mensen. Wij hoeven niet een bepaald product te maken of handelswinst te realiseren. Onze taak is het geloof voor te leven en te verkondigen, en tegelijk die hele vrijwilligersgemeenschap, die alle culturen, volkeren en tijden verenigt en die niet berust op materiële belangen, innerlijke verbonden te houden met Christus, en dus met God zelf."

Al komt het beeld van Christus als het hart van de Kerk niet letterlijk in het Nieuwe Testament voor, in Johannes 7, 37-38 staat, dat Jezus zijn hart bron van levend water noemt. Uit zijn op het kruis doorboorde hart vloeiden water en bloed (Joh. 19,34).

De kerkvaders zagen hierin een symbool voor het vereren en aanbidden van Christus, evenals een symbool van de Kerk en van de sacramenten van de doop en de eucharistie. In de zeventiende eeuw nam vooral in Frankrijk de verering van het Heilig Hart van Jezus toe als concreet symbool van Jezus' liefde tot Zijn Vader en tot de mensen. De verering kreeg een ruimere verspreiding na de instelling van het feest van het Heilig Hart in 1765. In 1856 werd het feest voor de gehele Katholieke Kerk voorgeschreven. Het wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren. Het Allelujavers van deze feestdag komt uit Matteüs (11,29): "Neem mijn juk op uw schouders, en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van Hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen".

Zoals bij het menselijk lichaam hoofd en hart wezenlijk zijn voor ons leven, zo kunnen zij eveneens rijke beelden zijn van het Mystieke Lichaam van Christus en de Kerk, beelden die ons kunnen inspireren in ons dagelijks geloof.

Koos Leemker



HET LIED VAN DE BOMEN

BIJZONDER CONCERT IN DE ANTONIUS ABTKERK: HET LIED VAN DE BOMEN



Muziektheaterkoor Carmina Ludens komt op zaterdagavond 14 juni met het nieuwe programma 'Het Lied van de Bomen' naar de Antonius Abtkerk te Wijchen.

Bomen zijn verbazingwekkende metaforen voor wie wij mensen zijn. In het concert worden diverse aspecten daarvan bezongen. Het gaat over de schoonheid en de geneeskracht van bomen, over de liefde en de dood, over onderdrukking en vrijheid, sterven en vrucht dragen.

Het repertoire omvat stukken uit verschillende landen en tijden. Een Fins slaapliedje, een vrolijk Tsjechisch stuk uit een opera, een prachtige Hebraeuwse versie van psalm 92, een pelgrimslied van de Russische Oudgelovigen, een zang van de Sioux-indianen, een indringend op muziek gezet gedicht van Poesjkin, een weemoedig Jiddisch liedje, een stuk van Mikis Theodorakis. De rode draad, door het programma heen geweven, wordt gevormd door het verhaal van 'De gulle boom' van schrijver Shel Silverstein.

Carmina Ludens is een zestienkoppig gemengd kamerkoor uit Nijmegen opgericht door Hein Vrijdag, sinds kort onder leiding van Monique Verhoeven. Om de intentie van de muziek te versterken wordt gespeeld met de ruimte en worden andere theatrale middelen zoals mise-en-scène, decor, licht en kleding ingezet. Er is plaats voor innerlijke beleving, voor genieten van prachtige muziek én voor een knipoog en een lach. Carmina Ludens wordt in 'Het Lied van de Bomen' begeleid door viool, cello, accordeon, fluiten en trom.

Locatie: Antonius Abtkerk te Wijchen. Wanneer: zaterdag 14 juni. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 15 euro (incl. prachtig geïllustreerd programmaboekje met alle teksten en vertalingen); jongeren t/m 16 jaar gratis toegang. Meer info: www.carminaludens.nl, reserveren is mogelijk via info@carminaludens.nl

AAN ALLES KOMT EEN EIND ...

26 MAART 2014

Na de drukbezochte filmavond Amour (door pastor Ben Frie op 12 maart j.l.) werd de derde en laatste bijeenkomst over de eindigheid van het leven geleid door Bernard van Drenth. Als huisarts te Wijchen heeft deze man bijzondere aandacht voor de geestelijke dimensie van ziek zijn en sterven. Toch sprak hij niet als arts maar als mens met een christelijke overtuiging en een veelzijdige belangstelling voor oosterse filosofie en ayurvedische geneeskunst.

Net als de geboorte is de dood een overgangsfase, zei Van Drenth. Gesteld dat ons bewustzijn continu is, dan kan de bijna-doodervaring een goede informatiebron zijn. Mensen die in de overgangszone tussen leven en dood hebben vertoefd, leggen daarover zeer specifieke verklaringen af. Hun verhalen zijn grondig bestudeerd door de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel. Diens boek 'Eindeloos Bewustzijn' werd een bestseller waaruit ook dokter van Drenth zijn inspiratie put. Belangrijker dan de verhalen zijn evenwel de gevolgen van de bijna-doodervaring. Van Drenth noemde als belangrijkste: de afwezigheid van angst voor de dood én een duidelijke toename van het geloof in het leven-na-de-dood. Ook is er een meer positieve waardering voor gebed en meditatie en een verminderde waardering voor kerkbezoek en georganiseerde godsdienst. Een vergelijking met de mystieke ervaring ligt voor de hand, maar daarvoor was de avond veel te kort...

Martin Claes dankte de spreker voor een hoopvol verhaal maar wees ook op een gevoel van onvoorspelbaarheid dat achterblijft in de omgang met onze eigen concrete situatie. In die zin had het verhaal net als de titel een open einde.

Annie Coppens-Baeten
Centrum voor Parochiespiritualiteit
Catechetisch Beraad Wijchen

TAIZÉVIERINGEN

Elke vrijdag wordt er om 19.15 uur een Taizéviering gehouden in de kapel van het klooster Portiuncula, Graafseweg 629, 6603 CD Alverna. Men dient echt voor 19.15 uur aanwezig te zijn in verband met het sluiten van de deuren. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Annie van der Neut-Loeffen

WIJCHEN WERELD WIJD

Het is al weer bijna vijf jaar geleden dat ik bij mijn eerste bezoek aan Ghana met de vraag terugkwam of wij als stichting Wijchen Wereld Wijd ons niet in zouden kunnen zetten voor de bouw van een familieverblijf bij het Elisabeth ziekenhuis in Hwidiem.



De foto laat zien dat een nieuw verblijf geen overbodige luxe was. Het was echter een hele opgave om als beginnende stichting hiermee aan de

slag te gaan. Toch hebben we het aangedurfd en hebben we met de geslaagde Vastenactie in 2010 en 2011 het grootste gedeelte van het geld bij elkaar kunnen brengen. De ruwbouw was in 2011 klaar, maar zoals dat gaat in die landen liet de afwerking op zich wachten.

Ieder jaar zagen we met foto's van bevriende stichtingen dat er voortgang was en een aantal weken geleden bereikte ons het heuglijke bericht dat het familieverblijf is geopend: "I am very happy to inform you that at long last the relatives hostel is completed. It was blessed and handed



over to the hospital today. May God bless you. Sr. Rosina" De foto laat een kleurrijk verblijf zien wat deels bestaat uit slaapzalen en een keuken

voor familieleden van de in het ziekenhuis verblijvende patiënten, maar ook onderdak biedt aan gasten van het ziekenhuis, zoals doktoren en gastdocenten. Zoals Sr. Rosina, de directrice van ziekenhuis schreef: "It is really a dream come true for the people of the area, the staff and management." Namens het ziekenhuis in Hwidiem willen we u - drie jaar na dato - dan ook nogmaals van harte danken voor uw gift. Zonder uw hulp hadden de mensen waarschijnlijk nog steeds in het oude gebouw gezeten, met alle gevolgen van dien. Het heeft ons in ieder geval weer enthousiast gemaakt om opnieuw een project aan te gaan pakken, weliswaar kleiner en goed te behappen. U hoort er een volgende keer meer over.

Rudy de Kruijf,
namens de Stichting Wijchen Wereld Wijd,

VANUIT HET BESTUUR

APRIL 2014

VITALITEIT

De gesprekken met Batenburg, Balgoij, Heumen hebben inmiddels plaatsgevonden.

De portefeuillehouder in het bestuur voor de geloofsgemeenschap samen met pastoor Martin Claes spraken met de contactraad over:

- het pastoraat,
- alle beschikbare gegevens,
- de organisatie binnen de geloofsgemeenschap, de vrijwilligers en daardoor ontstaat er dan een beeld van de vitaliteit.

Als vervolg hierop wordt er een gesprek georganiseerd breed met de geloofsgemeenschap. Deze gesprekken zullen net voor of net na de zomer plaatsvinden.

Het gesprek met de contactraad in Niftrik is op 22 april.

De gegevens van de andere acht geloofsgemeenschappen zijn binnenkort beschikbaar.

Gesprekken met de contactraden van Bergharen, Hernen, Paschalis, Emmanuel, Antonius Abt Wijchen, Alverna, Nederasselt en Overasselt worden vervolgens ook gepland door de portefeuillehouder van het bestuur.

Eind 2014 wil het bestuur conclusies over de vitaliteit trekken.

Bea Schouten



ZOMERVAKANTIEROOSTER

Vanwege de vakanties van pastores en koren gaan we met ingang van dit jaar tijdens de grote vakantie voor basisscholen over op een zomervakantierooster wat de weekendvieringen betreft. Dat betekent, dat er om het weekend gevierd gaat worden in de kerken van onze parochie (dus drie weekenden in de zomervakantie niet). In de Antonius Abtkerk te Wijchen, te Overasselt en op de Kapelberg te Bergharen zal wel elk weekend een viering zijn. Dit zomervakantierooster loopt van 12 juli tot en met 17 augustus.

IN MEMORIAM



Sjaak Wintjes (1926-2014)

was meer dan vijftig jaar een zeer betrokken vrijwilliger in onze parochie en zong meer dan vijftig jaar in het Everarduskoor, het Paschaliskoer en Amicitia. Als lid van het parochiebestuur van de Everardusparochie startte Sjaak in 1970 met de Actie Kerkbalans, die op dat moment landelijk werd

opgezet. In 1985 nam Sjaak ook de organisatie van de Actie Kerkbalans van de Antonius Abt Wijchen voor zijn rekening. In 1988 vond de fusie tot de parochie De Hoeksteen plaats, waardoor de Actie Kerkbalans en de ledenadministratie veel omvangrijker werden. Tot dan toe had iedereen handmatig met kaartenbakken gewerkt. In 1989 werd de computer ingevoerd en kwam het programma Kerkhulp beschikbaar, waarin zowel de ledenadministratie als de gegevens van de Actie Kerkbalans moesten worden ingevoerd. Sjaak kreeg daarbij veel hulp van andere vrijwilligers.

Nadat de wet op de privacy in 1998 het onmogelijk maakte om bevolkingsgegevens van de gemeente te krijgen, zorgde Sjaak er voor dat de parochie voortaan verhuisgegevens kreeg van SILA en het RK Bureau voor ledenadministratie.

De Actie Kerkbalans was telkens complex. Er moesten duizenden kaarten worden rondgebracht, duizenden brieven met een acceptgiro worden verstuurd en alles moest geadmistreerd worden. Sjaak besteedde daar regelmatig vier ochtenden per week aan.

Zijn lidmaatschap van de Focolare-beweging gaf hem de inspiratie om dit werk te blijven doen. Op de dag van zijn gouden bruiloft in 2004 kreeg Sjaak de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" opgespeld. In een interview met Henk van Zwam gaf Sjaak op 75-jarige leeftijd aan dat er nog geen opvolger voor zijn werk gevonden was. En dus ging Sjaak door tot zijn 82^e jaar. Toen was het welletjes geweest.

Als iemand de lijst zou zien van wat Sjaak allemaal gedaan heeft dan zal die zich niet kunnen voorstellen dat Sjaak zo rustig, beminnelijk en blijmoedig was.

Namens parochiebestuur en pastoresteam,
Wijnand Eling

**WERELD
WINKEL**
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

SAMEN ETEN, SAMEN DELEN

Door Peter van der Loop, lid van de werkgroep missie, ontwikkelingssamenwerking en vredesvraagstukken, kortweg MOV, van onze parochie is in de vastentijd een bewonderenswaardig initiatief genomen. Hij kreeg een aantal personen (Hermien van der Aa, Henk de Vaan, Lies Zoetekouw en Sjaak Arntz) met zich mee en een grote groep kooksters waardoor het in Bergharen en Hernen mogelijk werd een drietal maaltijden te organiseren voor een goed doel. De bedoeling was om iedereen die zich tijdig had aangemeld een bedrag van minimaal vijf euro te laten betalen (kinderen tot en met de basisschool € 3,00) en de uiteindelijke opbrengst ten goede te laten komen aan de Stichting Hulpgoederen Syrië, waarvoor Jenita Gerrits en Chris Wiggers uit Wijchen zich persoonlijk inzetten.

De eerste maaltijd werd een stampottenbuffet, aangeboden in de kantine van U.H.C. op Schaarweide. Deze bijeenkomst werd bezocht door 56 deelnemers. Het leverde een kleine € 400,00 op. Twee weken later stonden een pastabuffet en een toetje op het menu in Kulturhus de Zandloper. Ruim 60 personen kwamen er eten en brachten ongeveer € 480,00 bijeen.



Op zondag 6 april was Ontmoetingscentrum De Mijlpaal de plaats van handeling. Daar schoven 130 personen aan de dissen aan, waarbij ook opvallend veel jeugd deelnam. Zij brachten zo'n € 970,00 bij elkaar.

In totaal kon zo een bedrag van € 1.850,00 voor de vluchtelingen in Syrië worden overhandigd, werden 240 personen van een maaltijd voorzien en ontstond er een bijzondere saamhorigheid, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Hulde aan de initiatiefnemers en de kooksters die voor zoveel eten hebben gezorgd, dat hier in ieder geval niemand iets te kort kwam. Hopelijk kan er met het geld in Syrië ook weer wat nood gelenigd worden.

Sjaak Arntz

IN GESPREK MET

ZONDAG, NA DE FAMILIEVIERING NOG EVEN IN GESPREK MET LINCY BARTELS EN TIJMEN WINTJES, DE BEGELEIDERS VAN HET VORMSELPROJECT.

WAARIN BESTAAT HET PROJECT?

Lincy: We proberen de kinderen voor te bereiden op hun eigen keuzes in het leven. We zijn begonnen met vertellen dat er ook op jonge leeftijd soms lastige keuzes gemaakt moeten worden. Het project is dan gereedschap om daarbij te helpen.

Tijmen: Jezus heeft dat gereedschap: gewoon met liefde.

Jezus heeft veel verhalen verteld, die ons zijn zienswijze geven van keuzes en problemen. We koppelen dat terug naar de kinderen: na het basisonderwijs volgt voor hen de overgang naar het middelbaar onderwijs, en we hopen dan dat ze zichzelf daar niet verliezen en daar ook proberen goede keuzes te maken.

Lincy: Er zijn vijf stappen. De eerste gaat over 'jij met anderen': kijken naar jouw plek in de gemeenschap. De tweede gaat over Jezus; ze vinden het best wel gaaf dat hij blinden laat zien, en in de tempel, dat hij boos werd en zo.

Tijmen: Iedereen gelijk behandelen, dat vinden ze indrukwekkend. Ze zien het om hen heen dat het niet zo vanzelfsprekend is, dat er veel verschil gemaakt wordt.

Lincy: Stap drie is 'geloven met anderen': we proberen hen bewust te maken dat zij niet de enige jongeren zijn die geloven, en kijken met hen naar de wereldjongerendagen in Rio.

Tijmen: Uiteindelijk geef je ze gewoon onder-richt: niet alles hoeft alleen maar leuk te zijn. Het plantje zaaien, dat is wat we doen, en hen mettertijd leren gebruiken wat we ze aanreiken.

Lincy: Stap vier gaat over de sacramenten: hun 1^e communie, hun doopsel. Het huwelijk dat weten ze wel, maar de ziekenzalving is weer even wat moeilijker. Stap vijf gaat over het vormsel zelf: dat is lastig: de heilige Geest ontvangen, dat is zo ontastbaar als het maar zijn kan.

Tijmen: Sommige dingen in ons geloof zijn een beetje mystiek, een gebied dat je niet meer kan zien, wel voelen maar lastig om uit te leggen. Dan komt het aan op je geloof. Je mag van kin-

deren verwachten dat ze aannemen dat ze de Heilige Geest krijgen.

Lincy: Ze zijn echt overtuigd, zo van 'OK, dan krijg ik de Heilige Geest.' En ze worden gezalfd, al beseffen ze daarvan de waarde nog niet.

WAAROM DOEN JULLIE DIT?

Lincy: Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de kerk, en dan het liefst bij jongeren, opdat zij weten dat ze niet de enige jonge kinderen in de kerk zijn en dat het niet iets heel raars is. We willen voor de kinderen een beetje voorbeeld zijn, hun een positiever beeld geven.

HOE ERVAREN JULLIE HET

GEGEVEN DAT ER WEINIG JONGEREN ZIJN IN DE KERK?

Tijmen: Weinig jongeren? Mij maakt het niet zoveel uit. Ik ben liever met overtuigde mensen bij elkaar dan met mensen die er eigenlijk niet willen zitten. We zijn niet met weinig jongeren. In de kerk misschien, maar bij het familiekoor zijn jongeren goed vertegenwoordigd. Het is maar net in welke kring je beweegt.

HOE ZIE JE JE EIGEN ROL IN HET KERKELIJK LEVEN?

Lincy: Ik zie mezelf als een vertaler, en zorg dat wat ik oppik, ook overkomt bij kinderen.

Tijmen: Je deelt de gift van Jezus' leven en je probeert dat voort te zetten. Dat is het allersterkste, het meest absurde verhaal van het hele leven van die man: hij werd gepakt, is niet gevluht, en zegt: voor jullie ga ik dood.

Lincy: Als iemand zo bereid is om alles te geven, dan kunnen wij dat weinige wat wij geven makkelijk geven! Hij is daar gaan hangen om het slechte weg te nemen, alles wat wij hebben gedaan meegenomen om het nieuw te maken.

Tijmen: Dat is een stukje bewustwording: wat je ook hebt aangericht zoals je nu leeft, ik vergeef het je, je kunt het opnieuw proberen. Mensen, kinderen bewust maken dat we moeten vergeven. Het is een prachtig verhaal.

Ben Frie s.j.





WERKGROEP 1^E HEILIGE COMMUNIE

In deze tijd waarin het getuigen van ons geloof er zeker niet eenvoudiger op wordt, is het belangrijk vooral deze jonge gelovigen optimaal te begeleiden met enthousiaste ouders en een vaste groep vrijwilligers die hen op weg helpt. Helaas is het zo dat net nu er al steeds gezocht wordt naar aanvulling van deze vaste kern een vrijwilliger zich genoodzaakt ziet om er mee te stoppen. Mocht u zich willen aansluiten bij de overgebleven groep dan kan dit door even contact te zoeken met Ans van der Wielen. Alle hulp is welkom en eigenlijk ook noodzakelijk!

VANUIT DE CONTACTRAAD

26 FEBRUARI 2014

Na een openingswoord door Henk werd de delegatie van het parochiebestuur (=PB) welkom geheten. Ze waren in de vergadering genodigd om ze de gelegenheid te bieden te reageren op onze brief na het ontslag van de dirigent Hans Spierings.

De verschillende vragen en opmerkingen die door ons zijn geopperd werden puntsgewijs doorgenomen om wederzijds duidelijkheid te krijgen over de gevolgde procedures. Nadien is aangegeven door beide partijen, de contactraad en het PB, dat men verder kan met elkaar. Pluspunt is dat er een nieuwe dirigent is gevonden, Frans Vodegel, die in ieder geval voorlopig het gemengd koor van de Paschalis en 2Gether onder zijn hoede neemt. Na Pasen is het de bedoeling om het gebruikelijke schema van het verzorgen van vieringen weer op te pakken.

Vanuit het pastoresteam kwam het bericht dat Herman Mulder vrij snel zal gaan stoppen met voorgaan en zal gaan verhuizen. Op 2 maart is inmiddels zijn laatste viering geweest.

Ook is al voorbereidend gesproken over de viering van het 75-jarig bestaan van de Paschalis-

kerk dit jaar. Deze respectabele leeftijd verdient natuurlijk een passend feest.

SAM'S KLEDINGACTIE

Bij onze kerk is wederom een aantal malen de kledingcontainer gelegeerd en daarbij zijn de volgende hoeveelheden opgehaald:

12 maart	260 kg;
5 maart	130 kg;
26 februari	175 kg;
9 februari	110 kg.

Met deze kleding steunen we het goede werk dat wordt verricht door Sam's kledingactie. Het is een actie waarmee op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage geleverd wordt aan noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood, en wordt dus warm aanbevolen.

CADEAU

Bij gelegenheid van mijn 12½-jarig priesterjubileum op 9 december 2013 kreeg ik van de contactraad en van het gemengd koor van de Paschalis kerk bonnen van het bedrijf voor kerkelijke liturgie en kunst "Slabbinck". Mijn keuze viel op een kruis waarop kleine iconen van de Goede Week staan. Wat ik mooi vind aan dit kruis, is dat het niet alleen stilstaat bij het lijden en sterven van Jezus, maar ook bij de intocht in Jeruzalem, bij het Laatste Avondmaal en bij zijn opstanding. Ook het motief "van nederdaling ter helle" zoals het credo dat zegt is aanwezig.



Dat laatste wil zeggen dat Jezus het eeuwige gunt aan alle mensen van goede wil en van daaruit ook solidair was in het laatste lot dat alle mensen treft: de dood. En die mysterieus overwon.

Bas van Dijk



VANUIT DE CONTACTRAAD

Enkele besproken punten tijdens de vergadering van de contactraad d.d. 10 april 2014.

- De Vastenactie, die in deze periode gehouden wordt.
- Het onderhoud van het kerkhof, in het bijzonder het ruimen van het afval.
- Het onderhoud van de kerk en de pastorie mede lettend op de gemeentelijke subsidie-mogelijkheden.

- De vieringen van de Goede Week en Pasen
- De Apostelvergadering op 23 april 2014.
- Het vervolg van het vitaliteitsonderzoek: het overleg met het parochiebestuur.
- Het aantal vieringen in de komende zomervakantie.
- Doopvieringen / doopcadeau / nieuw doopboekje.
- Het eerste-communieproject.



VASTENMAALTIJD 2014

Het eerste lustrum van de Vastenmaaltijd is dankzij de ijverige kooksters weer een groot succes geworden.

Gedurende vijf achtereenvolgende vrijdagen was de pastorie bij pastor Aloys gevuld met de heerlijkste geuren en enthousiaste mensen, die zich de maaltijd goed lieten smaken.

Ongeveer veertig personen hebben in deze vastentijd kunnen genieten van de gastvrijheid op de pastorie van pastor Aloys en van de meest uiteenlopende maaltijden.

Ook werd tijdens de maaltijd aandacht geschonken aan het Vastenproject voor Sierra Leone.

Maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod en oude herinneringen werden opgehaald. Dat het enthousiasme werkt blijkt wel uit het feit, dat een nieuwe kookster zich aangemeld heeft voor volgend jaar, zodat we het komend jaar hopelijk weer op zes vrijdagen kunnen genieten van de maaltijden en de discussie.

Een bijkomstig mooi resultaat is dat deze maaltijden € 285,- opgebracht hebben voor het Vastenproject voor Sierra Leone.

Iedereen die aan het welslagen van deze maaltijden heeft bijgedragen wil ik namens de Vastenactie hartelijk bedanken.

Leo van Oss



PAASFAIR

De lang van tevoren aangekondigde Paasfair, waarvan de opbrengst ten bate komt van de renovatie van de kerkhofkapel, is op grandioze wijze verlopen. Na de mis van Palmzondag kwamen de kinderen met hun zelfgemaakte palmpaasstokken en de andere kerkgangers, achter pastor Aloys van Velthoven aan naar zaal de Zon gelopen, waar zij werden verwelkomd met koffie, thee of ranja met cake.

In de zaal was van alles te doen en te koop: men kon blikken gooien, raden naar het aantal paaseitjes in een glazen pot en naar het gewicht van een groot beeld van de heilige Petrus Canisius, etcetera. Te koop waren onder meer zo'n drieduizend tweedehandsboeken waartussen de bezoekers konden rondneuzen, poppenkleertjes, prachtige zelfgemaakte kaarten en andere artikelen en schitterende paasstukjes. Verder

was er een stand van de Stichting OOG waar ook van alles te koop was. Tussen de bedrijven door waren er meerdere mooie optredens van het koor Joy4all.

Maar de klapper was toch wel het Rad van Fortuin, dat de hele middag draaiende werd gehouden door Theo Dinnissen. Er was veel te winnen, zoals taarten, krentenmikken, paasstukjes, flessen wijn, zakken met fruit en kaasplankjes. Veel bezoekers vertrokken dan ook met hun handen vol. Om half vijf werden de winnaars van de verschillende prijsvragen bekend gemaakt.

Gonny Duijghuisen-Gommers had het aantal paaseitjes (bijna) goed geraden. Het gewicht van de heilige Petrus Canisius werd geraden door, hoe kan het ook anders, pastor Aloys van Velthoven, de tweede prijs was voor Thea Dinnissen-ten Westeneind.

Daarna volgde de langverwachte trekking van



de loterij waarvoor vele vrijwilligers de afgelopen maanden huis aan huis loten hebben verkocht. Onder toezicht van alle aanwezigen trok pastor Aloys zes keer achter elkaar een lot. Dit zijn de gelukkige winnaars: eerste prijs (454 euro): P. van Casteren; tweede prijs (354 euro): A. Benders; derde prijs (254 euro): B. Arts; vierde prijs (154 euro): T. van Boe-

kel; vijfde prijs (54 euro): familie Dinnissen (Bergharen); zesde prijs (4 euro): P. Janssen.

De contactraad dankt allen die deze middag mogelijk hebben gemaakt, met name: Theo Dinnissen, voor de organisatie van deze middag, samen met enkele leden van de contactraad; Willy Janssen uit Weurt, voor haar adviezen en spontane medewerking; de dames van de OVO, voor de prachtige paastukjes en de verkoop ervan; de leden van de KBO, voor hun stand met poppenkleding; Rode-Kruisafdeling Malden, voor het ter beschikking stellen

van heel veel boeken, de kerk van Nederasselt voor het uitlenen van het Rad van Fortuin, André Arts, voor het schilderen van de paashaas; de vrijwilligers die huis aan huis loten hebben verkocht; de sponsors van prijzen voor het Rad van Fortuin, de medewerkers van zaal de Zon en natuurlijk de vele aanwezigen die deze middag zo gezellig hebben gemaakt. Door de inzet van al deze mensen zijn we inmiddels de €10.000 aan opbrengsten voor de renovatie van onze kerkhofkapel gepasseerd.

Contactraad H. Antonius Abt



H. JOZEFKERK - ALVERNA

WIJ DOEN DIT JAAR DE COMMUNIE!!!

Sinds november 2013 zijn wij met z'n allen ons aan het voorbereiden op de communie. Eerst hadden wij de presentatieviering in de kerk, waar wij ons allemaal voorgesteld hebben met dieren van de ark van Noach. Dit was wel spannend, maar heel leuk om te doen. Daarna kwam de kerstmaand. Hier hebben we veel geknutseld voor de zieken en eenzamen uit Alverna. Wij hebben hele mooie engeltjes ge-

maakt met klei en geplakt met papier. Deze hebben we samen met papa of mama afgegeven bij de mensen. Dit was heel fijn om te mogen doen. Ook de reacties die wij kregen waren heel lief.



Wij hebben met Kerstmis ook een hele bijzondere viering meegemaakt, waarin wij allemaal als engeltjes verkleed waren.



Omdat wij over van alles wat met de kerk te maken heeft leren, hoorde daar ook de doop bij. Jacco, een communicant, was nog niet gedoopt en omdat dat moet voordat je de communie doet, is hij op woensdag 19 maart samen met zijn zusjes Noa en Dionne

door pastor Cees gedoopt. Dit gebeurde in een aparte viering, waar wij allemaal bij mochten zijn. Dit vonden wij heel leuk. Verder gaan wij nog met de hele klas naar bakker Jos Veltmaat, om onze eigen broodjes te bakken en dan mogen we die tussen de middag samen opeten in de kerk, daar staat dan een lange gedekte tafel met onze eigen gemaakte placemats.

Zoals ieder jaar, is er ook een goed doel, waar wij centjes voor sparen.

Dit jaar is dat Dream4kids. Dream4kids zorgt ervoor dat kinderen die een hele moeilijke tijd hebben gehad, de dag van hun leven kunnen beleven. Voor zo'n dag is veel geld nodig is, daarom sparen wij hier samen met onze klasgenootjes van groep 4 voor. Wij hebben allemaal een mooi spaarhuisje gekregen, om thuis onze

spaarcentjes in te doen.

In gezinsvieringen wordt altijd een kindercollecte gehouden en de opbrengst hiervan is in onze voorbereidingstijd ook voor Dream4kids.

Als u ons ook nog graag een handje wil helpen met sparen, kunt u tot aan de communie altijd nog een bijdrage afgeven bij de pastorie van de kerk op Alverna.

Het is nog heel even wachten, maar zondag 25 mei 2014 om 11.00 uur is het zover, dan doen wij de communie. Wij vinden het leuk als u ook komt.

Groetjes,
Anke, Benthe,
Emma, Jacco,
Leon, Lorenzo,
Maartje, Marciano,
Ninke, Rajco,
Rens, Romy,
Teun, Wouter



Kerstmis 2013

FEEST H. JOZEF 16 MAART

Als geloofsgemeenschap H. Jozef hebben we op 16 maart het feest van de patroonheilige van onze kerk gevierd. Hierbij worden ook altijd de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit jaar waren er vijf die twaalfenhalf jaar hun bijdrage aan de



gemeenschap hebben geleverd. Helaas konden er door omstandigheden maar twee aanwezig zijn.

Er werd begonnen met een mooie eucharistieviering, voorgegaan door pastor Bas van Dijk en pastor Cees Janssen, het dames en herenkoor zorgde voor de mooie muziek. Bas vertelde met de hulding hoe belangrijk de vrijwilligers zijn en dat we er nog steeds te kort komen. De aanwezige jubilarissen waren Cindy Diels en Piet Beelen. Ze kregen een lelie en cadeaubon. Dit werd met een goed applaus beloond. Daarna was er koffie en thee met iets lekkers. Vele parochianen maakten hier gebruik van, het was dan ook erg gezellig. De andere jubilarissen hebben inmiddels ook hun lelie en cadeaubon ontvangen

DOPEN

19 maart

Jacco, Noa en Dionne Arts

30 maart

Mats Bakker



Vieringschema
03 mei t/m 18 mei

03 mei / 04 mei
• 3e zondag van Pasen
• Zondag van de arbeid

10 mei / 11 mei
• 4e zondag van Pasen
• Roepingenzondag

17 mei / 18 mei
• 5e zondag van Pasen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 1,17-21 ✧ Evangelie: Lc. 24,13-35</p>	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14a.36-41 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 2,20b-25 ✧ Evangelie: Joh. 10,1-10</p>	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 6,1-7 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 2,4-9 ✧ Evangelie: Joh. 14,1-12</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 09.30 <i>Eerste Communie</i>viering Familiekoor Ben Frie 12.00 <i>Eerste Communie</i>viering Familiekoor Ben Frie</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Tevens Kindernevendienst 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Cees Janssen</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Alverna Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Voice Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Martin Claes</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

Vieringschema
24 mei t/m 01 juni

24 mei / 25 mei
• 6e zondag van Pasen

29 mei
• Hemelvaart van de Heer

31 mei / 01 juni
• 7e zondag van Pasen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 8,5-8.14-17 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 3,15-18 ✧ Evangelie: Joh. 14,15-21 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✧ Tweede lezing: Ef. 1,17-23 ✧ Evangelie: Mt. 28,16-20 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 1.12-14 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 4,13-16 ✧ Evangelie: Joh. 17,1-11a
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering Elckerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>	<p>donderdag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Tevens Kindernevendienst 2 Gether Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ben Frie</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Gildedag Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie Kantors Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>donderdag 11.00 Eerste Communieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Voice Hennie Witsiers/Martin Claes</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Martin Claes</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .

Dodenherdenking

zondag 04 mei	18.30 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven / Ds. Derk Jan Deunk. Aansluitend herdenking bij het monument in Overasselt.
zondag 04 mei	19.00 uur	Dodenherdenking in de <i>Ned. Hervormde Kerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker / Marike Meek.
zondag 04 mei	19.15 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes / Ds. Marco Luijk. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen.

Eerste Communieviering

zondag 11 mei	11.00 uur	Eerste Communieviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
---------------	-----------	---

Ontmoetingsviering

zaterdag 07 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
------------------	-----------	--

Oecumenische Open Leurviering

zondag 27 april	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "Dorst".
zondag 25 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "De tuin".

Overige vieringen

maandag 28 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
donderdag 01 mei	19.00 uur	Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 02 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 02 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 06 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
donderdag 08 mei	19.00 uur	Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 09 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 12 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 13 mei	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
donderdag 15 mei	19.00 uur	Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 16 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
donderdag 22 mei	19.00 uur	Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 23 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 26 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 26 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 03 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 06 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 06 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.



H. GEORGIUS - HEUMEN

EERSTE COMMUNIE 2014

Op 29 mei zullen zeven kinderen uit Heumen de eerste heilige communie ontvangen door pastor Aloys van Velthoven.

Alle kinderen uit Heumen en Overasselt zijn al enige tijd bezig om tijdens de bijeenkomsten in parochiecentrum Overasselt, te werken aan hun opdrachten uit de communieklaappers.

Dit doen zij onder begeleiding van pastor Aloys en de hulpouders uit beide dorpen.

Op zaterdag 15 maart hebben de communicanten zich voorgesteld aan de geloofsgemeenschap tij-

dens een kerkdienst. Na afloop van deze viering kregen zij allemaal hun eerste bijbel uitgereikt. Er staat nog een leuk uitje gepland op vrijdag 11 april naar Orientalis.

Werkgroep eerste communie



GEDOOPT
4 mei 2014
Merle Zwartjes



RECTIFICATIE

In de Apostelbode van april 2014 werd vermeld dat het kinderkoor van Nederasselt de naam "Wij tellen mee" zou hebben. Dit is niet correct. Dit was het thema van de presentatieviering van 16 maart. Het kinderkoor heeft wel in deze viering gezongen.

Kinderkoor Nederasselt (dit is de echte naam) is nog wel op zoek naar nieuwe koorleden.

Zit je op de basisschool en vind je zingen in een koor leuk, dan ben je van harte welkom om op vrijdag om 16.45 uur naar de kerk in Nederasselt te komen. De dirigente Jeanne Schaap zal je dan ontvangen en laten zien hoe leuk het is om in een koor te zingen.

Voor meer informatie kun je bellen: 024-6221290

GEDOOPT



29 maart 2014
Jonas Cohen
Jacob Cohen
David Cohen
Eveline van Velthoven

ORIENTALIS

Op vrijdag 11 april jl. was het zover. Na een zevental bijeenkomsten waarbij we gezamenlijk met pastor Aloys van Velthoven, Marianne van de Boogaard, een aantal hulpmoeders en de communicanten van Balgoij en Nederasselt in onze communiemappen hebben gewerkt, gingen we naar Museumpark Orientalis. Ook de communi-



SPECIALE VIERINGEN

Op zaterdag 29 maart werden er in onze kerk vier kinderen uit één familie gedoopt. Deze kinderen zijn niet woonachtig in onze kerkgemeenschap maar de opa en oma wonen wel in Nederasselt. Deze speciale doopviering werd op verzoek van deze grootouders in Nederasselt gehouden.

Op zondag 30 maart was er een speciale viering ter gelegenheid van de 95^e verjaardag van mevrouw Rie Bruijsten in de kerk van Nederasselt. Deze viering werd verzorgd door familieleden van de jarige en voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven.



canten van Overasselt en Heumen gingen mee. Bij aankomst werd uiteraard eerst de entree geregeld. Daarna liepen we naar het hoofdgebouw, waar van alles te zien was over verschillende geloven. Verder in het park zagen we verschillende dorpen, een tentenkamp, tuinen en vooral veel natuur. Er was voor wat drinken met iets lekkers

gezorgd, dus konden we even pauzeren. Ook hebben we een speurtocht gedaan, waarbij allerlei vragen ingevuld moesten worden en uiteindelijk de oplossing tevoorschijn kwam. Aan het einde konden we nog even bij de Ark van Noach spelen. Het was een leuke en leerzame middag. Bedankt aan Marianne en de hulpouders die hebben gereden!

Groetjes vanuit Nederasselt van;
Bram, Eva, Mick, Jurre,
Sjors en Merel.



EEN NIEUW INITIATIEF

Deze brief hebben we, om te beginnen, bij tachtig mensen uit de omgeving van onze kerk, in de bus gedaan.....

Wellicht kijkt u op van deze brief.

Dit is een uitnodiging en we vertellen waarom.

Er zijn grote veranderingen aan de gang in de samenleving. Als je alle politiek gepraat beluistert dan hoor je dat wij als burgers steeds meer voor onszelf moeten zorgen.

Er gaat nogal wat veranderen in de verzorging die wij ontvingen. Als we niet zo goed meer konden was er het verzorgingshuis, het verpleeghuis, de zorg aan huis, de rollator en de rolstoel, en nog meer.

We horen nu over verzorgingshuizen die gesloten gaan worden en je moet zolang mogelijk thuis blijven. Als je hulp nodig hebt, dan moet dat in eerste instantie van je kinderen komen, of van de burens.

Maar er is nog meer. In de samenleving zijn mensen steeds meer op zichzelf komen te staan; we zijn terecht gekomen in een individualistische samenleving, zo van ieder voor zich.

En als je ouder wordt, kom je daardoor ook al meer alleen te staan.

Bovenstaande heeft ons aan het denken gezet, hoe we kunnen helpen om meer voor elkaar op te komen, meer voor elkaar te kunnen betekenen. Daar kunnen we allerlei activiteiten bij bedenken maar we willen eerst eenvoudig beginnen.

Wij hebben in de Emmanuelkerk ruimte en we

hebben koffie. We dachten, als we nu eens beginnen om in de eigen omgeving met oudere mensen en zij die alleen zijn komen te staan, een keer per veertien dagen een koffie-ontmoetingsochtend houden.

Wel dat is de uitnodiging.

Nu de vraag: zou u daar aan mee willen doen, zou u regelmatig willen komen, alleen, samen met uw partner, vriend, vriendin, buurvrouw? Als u ja zegt, kunt u onderstaande strook in de brievenbus doen op Homberg 25-37.

Wij proberen u in de komende periode te bellen voor eventueel meer informatie en de datum van de eerste inloopmorgen. Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers,
Marion Eling-Huls tel: 6415629
Tini Poos tel: 6411174

Naam: _____

Telefoon: _____

Adres: _____

Er zijn al vijftien deelnemers en wij komen op 7 mei van 10.00-11.30 uur voor de eerste keer bij elkaar.

Komt u ook? U bent van harte welkom!

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Het Reumafonds afdeling Wijchen gebruikt al jaren ons zaaltje voor het terugbrengen van de collectebussen; daar zijn de medewerkers erg blij mee.
- Op zondag 18 mei zal 2Gether te zien en te horen zijn onder de bezielende leiding van de nieuwe dirigent. Pastor Hennie Witsiers zal hem voorstellen.
- Op de donderdagen 1, 8, 15 en 22 mei bidden we om 19.00 uur het Rozenkransgebed. De laatste Ontmoetingsviering tijdens dit seizoen is op zaterdag 7 juni om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert dit seizoen nog op 1 juli.

Tini Poos

VRIJWILLIGERSFEEST OP 6 APRIL

Op zondag 6 april hadden we ons tweejaarlijks feest voor de vrijwilligers en dat is weer een geweldige dag geworden.

We zijn begonnen met de zondagse viering in de eigen kerk. We mochten wel uitslapen, want het aanvangstijdstip was 11.00 uur i.p.v. de gebruikelijke tijd van 09.30 uur.

Als we nog niet wakker waren, dan zorgde onze pastor Hennie Witsiers daar wel voor. Hij sprak zijn zorgen uit over de vergrijzing en de gevolgen voor de kerk in het algemeen. Anderzijds was er ook sprake van bemoediging, omdat er weer nieuwe plannen worden ontwikkeld in de Emmanuelkerk. En dat geeft de burger weer moed. Elders in deze editie leest u hierover meer. Vier van ons (Anet, Joke, Nelly en Lambert) hadden in 't Achterom voor een leuk en gevarieerd programma gezorgd. En ook het inwendige van de mens had geen reden tot klagen. Uiter-



Naast de paaskaars was er een Mariakaars (van de hand van Ben Frie!) en die hebben we mogen verloten. Nel de Jong was de gelukkige en dat ze er blij mee was, was van haar gezicht af te lezen. Zoals al gezegd, wordt het aantal vrijwilligers kleiner en het gehalte grijs groter. Maar het is en blijft een hechte en zorgzame club. Marion Eling benadrukte dit in haar toespraak. Ook Hennie Witsiers is en blijft verheugd over al het werk dat door vrijwilligers wordt verzet. Kortom, ook al wordt de kwantiteit minder, de kwaliteit blijft hoog. En mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt, loop gewoon eens binnen. Dan bent u over twee jaar ook gast op ons feest.

Tini Poos

aard werd een aantal zilveren jubilarissen in de bloemen gezet door de voorzitter van onze contactraad. Maria de Jong, Nol Arts en Jo Beckers draaien elk al vijftwintig jaar mee en dat deden ze alle drie op verschillende fronten. Ook Henk Folmer hoort in dit rijtje thuis, maar daar kwamen we later achter; hij kreeg zijn bloemetje nadien thuisgebracht. En dan was er Uschi Krawczik nog. Zij is eigenlijk geen vrijwilliger, maar vijftwintig jaar achter de piano bij het Emmanuelkoor dat is ook een hulde waard. Zij kreeg een minimaal kaarsje, welke ze na Pasen mag omruilen voor de paaskaars van 2013.



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

NIEUWE DOOPVONT

Door een vergissing is de oude doopvont kapot gevallen.

We hebben rondvraag gedaan naar mogelijke vervanging, o.m. via het bisdom, maar we boekten geen succes. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om met bestaand materiaal en enkele aanpassingen tot een niet al te kostbare oplossing te komen. We zagen tegelijk een mogelijkheid om de kapel wat meer structuur te geven. Mocht er ooit een vont beschikbaar komen die beter past bij het interieur van de kerk, dan komen we opnieuw in actie.



GEDOOPT

6 april
Noud Keyser





OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN

We repeteren op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren op een repetitie.

Voor meer informatie zie onze website www.parnassuskoor.nl of via ons mailadres: info@par-nassuskoor.nl



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

Enkele besproken punten vanuit de vergadering van de contactraad d.d. 15 april 2014.

- Voortgang vitaliteitsonderzoek.
- Het onderhoud van het kerkhof.
- Stand van zaken pastorie.
- Vieringen goede week en de paasdagen.
- Evaluatie van de opbaring in de pastorie.
- De uitreiking van de pauselijke onderscheiding.

ARCHIEFLADES VOOR HET FAMILIEKOOR

Om de muziek van het Familiekoor van de Antonius Abt Wijchen op te bergen zijn we op zoek naar een archiefkast met twee of drie lades en archiefmappen. Het Familiekoor is een generatiekoor waarvan de leeftijd van de koorleden ligt tussen de 4 en 88 jaar. De koorleden hebben geen eigen klapper, maar krijgen voor elke viering een op volgorde gevulde liedmap, zodat oud en jong niet hoeft te zoeken. Dat betekent wel dat we handige opbergruimte nodig hebben om onze zangmuziek op te bergen. Heeft u misschien een archiefkast staan die u kunt missen of kent u iemand die dit heeft en niet gebruikt? Of heeft u misschien nog archiefmappen ergens op zolder liggen? Wij zijn er heel blij mee.

U kunt mailen naar familiekoor@detwaalfapostelen.nl of bellen naar 024-6419624.

Bedankt, Lincy Bartels en Ineke Wintjes

- Het aantal vieringen in de komende zomervakantie.
- Doop cadeau/doopboekje.
- Het eerste-communieproject.
- Evaluatie vormselviering.
- Vervanging van de vloerbedekking in de tussenruimte.

Vormselviering op zaterdag 29 maart 2014.

Voor de vormselviering verwijzen wij u naar het vieringschema in het midden van dit blad.



H. JUDOCUS - HERNEN

Een zachte winter, een warme maand maart.

Niks: van maart roert zijn staart.

Nu moeten we nog de IJsheiligen duchten;

Krijgen we veel of weinig vruchten?

Bidden we, als vanouds, voor de vruchten der aard?

Zo'n zeventig jaar geleden zongen we in de vroege morgen Gods Lof

In processie trokken we langs onze dierbaren op het kerkhof.

De "Litanie van Alle Heiligen" werd luid gezongen, Zodat die wisten dat we naar hun gunsten dongen, In de hoop dat het goede lot ons trof.

Toon van Duifhuizen

MEIMAAND ... MARIAMAAND

De meimaand heeft voor velen van ons altijd een extra kleur, een aparte betekenis, want het is Maria-maand. Het Mariabeeld met een kaarsje en uit het veld fris geplukte bloemen is bij velen uit de huiskamer verdwenen, maar de Mariakapelletjes hebben niet geleden. Dagelijks lopen mensen zo'n Mariakapel binnen om er even stil te staan, een kaars op te steken voor hun zorgen, of uit dankbaarheid. Als je daarbij nadenkt en de Maria-geschiedenis kent, dan raak je vol bewondering en verbazing over wat Maria in de loop der eeuwen voor mensen betekend heeft. In zo'n Mariakapel, is er veel verlangen in stil geloof, veel hoop in stil verdriet, veel liefde in stille eenzaamheid, veel gebed in stille onmacht. Maria brengt op een of andere wijze blijkbaar meer geloof, meer warmte, meer liefde in onze soms zo koude wereld. Laat je raken, geniet maar van die bijzondere meimaand!

Jos van Minderhout

DE MAAND MEI EN DE IJSHEILIGEN

Bij mei denken we al gauw aan Maria, een herinnering gekoppeld aan de rozenkrans. Elke avond op de knieën voor de stoel, en ook familie of buur, die toevallig binnenkwam moest er aan geloven. Maar voor fruittelers, kwekers, tuinlieden, akkerbouwers, die afhankelijk waren van het weer, hadden vooral de Ijsheiligen een grote betekenis. Ijsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze "koude/warme heren" dateren van rond het jaar 1000. De Ijsheiligen zijn St.-Mamertus, St.-Pankratius, St.-Servatius en St.-Bonifatius. Zij vierden hun naamdag op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. De Ijsheiligen markeren de overgang van nachtvorst en koud voorjaarsweer. Het gewas staat in volle bloei. Een late nachtvorst kan nu veel schade aanrichten. Na half mei neemt de kans op vorst sterk af. Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na Ijsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond. Er zijn daarover heel wat weerspreuken. Misschien ken je deze wel: "Panraas, Servaas, en Bonifaas, brengen sneeuw en ijs, helaas!"; "vóór Ijsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten"; "het kan vriezen tot in mei, tot de Ijsheiligen zijn voorbij".

Ik hoop maar, dat de vorst geen schade zal berokkenen aan alles wat groeit en bloeit, vooral als mensen daarvan moeten leven. Maar ik hoop nog iets meer, nl. dat de Ijsheiligen, het zijn van die warme personen in de heiligenboom, mensen opwarmen, die een beetje "ijzig" zijn geworden van de zorgen en problemen in hun leven, en de kou uit hun leven verdrijven.

Jos van Minderhout.

VORMSEL 2014

Op zaterdag 29 maart hebben zeventien kinderen uit Batenburg, Bergharen en Hernen het H. Vormsel ontvangen. In de afgelopen drie maanden hebben de kinderen zich in hun eigen dorp voorbereid op deze viering. Samen hebben zij aandacht besteed aan thema's als:

Wie ben ik?

Geloven hoe doe je dat en met wie doe je dat?

Wat is het spoor van Jezus?

Wat betekent het sacrament van het vormsel en welke sacramenten zijn er nog meer?

Hoe vind ik mijn eigen spoor?

Tijdens de viering, die werd voorgegaan door Mgr. Schröder en diaken Hennie Witsiers, hebben we geluisterd naar verhalen over het volgen van je hart. Hoe kun je je hart volgen, zonder mensen van je af te duwen. Hoe kun je je hart volgen, als iedereen een andere kant op wil. Waarom is het belangrijk om je eigen hart te volgen? Wat betekent dat eigenlijk je hart volgen en hoe doe je

dat? Na een druk bezochte en inspirerende viering gingen alle vormelingen naar huis, om daar ieder op zijn eigen wijze invulling te geven aan deze heuglijke gebeurtenis.

OUDERENVIERING 6 MEI

Om 10 uur een korte viering in de kerk, voorganger Jos van Minderhout. Daarna ontmoeting in de Toekomst. En iedere keer valt er weer veel uit te wisselen. Van harte welkom.

BIJENKOMST CONTACTPERSONEN VAN DE WERKGROEPEN

Deze halfjaarlijkse bijeenkomst vindt plaats op 13 mei om 20.00 uur in de Mijlpaal. We kijken samen naar de ontwikkelingen, de problemen en de wensen. Wees er bij!

WEBSITE

Kijk zo af en toe naar onze eigen website: www.judocuskerkhernenleur.nl Vol met foto's van kerk, vrijwilligers, dorp, met nieuws en mededelingen, de preek om na te lezen en nog veel meer.

De web-redactie

EERSTE COMMUNIE HERNEN/LEUR

Op zondag 18 mei gaan twaalf kinderen uit onze geloofsgemeenschap hun eerste communie ontvangen. Zij hebben zich hierop voorbereid op vijf kindermiddagen begeleid door hun ouders. Thema's die aan bod zijn gekomen: God, schepping en doop, Jezus en bidden, eucharistie en de kerk. Wat een feest dat er twaalf gezinnen in ons dorp zijn, die in het voetspoor van Jezus willen gaan. Zij delen brood met elkaar ten teken, dat zij mee willen werken aan meer vrede en vriendschap in de wereld. Laten we er als geloofsgemeenschap een mooi feest van maken.

GEBEDSINTENTIES

Zondag 4 mei: Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing, Jan Schreven

Zaterdag 10 mei: Ben Weeren, overleden ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Leo van Lubeek (namens de buurt), Jo Derks-van Casteren, Johan en Nellie de Wildt-Peters

Zondag 18 mei: Jan van Heumen (Opa van Merle), Gerrit en Marie van Wees

Zaterdag 24 mei: Wim en Gon Hebing, Willem van de Wielen, overleden familie de Kleijn-Hendriks

Zondag 1 juni: Jan de Kleijn en overleden familie, Gerda van Heumen-Loeffen

Opgave misintenties juni t/m 13 juli

graag voor 4 mei,

bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen.

Bij voorkeur telefonisch na 17.00 uur,

tel.: 0487-560540



KAPELBERGSEIZOEN

Op zaterdag 3 mei gaan 's avonds om 19.00 uur op de Kapelberg in Bergharen de vaandels uit. Het originele beeld van O.L.V. ter Nood Gods, de piëta van Bergharen, zal voor de kapel zetelen en pastoor Martin Claes komt hoogstpersoonlijk om samen met pastoor Annemarie Gooiker voor te gaan in de eerste openluchtviering van 2014.



Een nieuw Kapelbergseizoen gaat van start. Deze periode begint elk jaar op de eerste zaterdag van mei en eindigt met de grote Mariabedevaart ofwel de Maas en Waalse Bedevaart op de zondag na het feest van Maria Tenhemelopneming, dit jaar op 17 augustus.

De natuur zelf is ontloken en vers groen komt er weer aan de oude eiken en de zeer oude lindenboom, beter bekend als het heilig bumke. De laatste weken is er hard gewerkt om rond de toegangspoort een verharding aan te brengen. Dat zal de toegang voor rolstoel- en rollatorgebruikers verbeteren en in de toekomst voorkomen dat er bij hevige regenbuien diepe geulen ontstaan en veel zand wordt verplaatst naar de lagere delen. De klussengroep van de geloofsgemeenschap H. Anna heeft de banken rond de uit 1948 daterende kapel behandeld en de omgeving aangeharkt. De kapel ligt er dan ook weer fraai bij zodat iedereen zich er thuis mag voelen.

Vanwege de ligging trekken de vieringen op de Kapelberg in de zomerse maanden steeds veel mensen vanuit de omliggende dorpen. Op de za-



terdagavond hebben zij er graag een fietstochtje voor over om samen met anderen even bij Maria te vertoeven. Daarmee wordt ook meteen aan de noodzakelijke beweging gedaan.

Verder staat ons op de avond van 3 mei nog een verrassing te wachten, wat op dit moment nog niet onthuld kan worden. U bent allen van harte welkom net als bij de andere vieringen in het seizoen. Voor nadere informatie: www.mariakapelbergharen.nl.

J. Arntz



GEDOOPT
19 april
Teuntje Driessen



HUWELIJK
2 mei
Kim van der Wielen en Henry Verploegen.

VORMSEL

De weg van je leven gaan in de goede geest van Jezus: dat is waar wij het met de vormelingen over gehad hebben in de voorbereidingen op hun vormsel. Vaak heeft dat te maken met 'je hart volgen'. Niet alleen naar mensen kijken met je ogen, maar ook met de ogen van je hart. Zeven kinderen uit onze geloofsgemeenschap zijn op 29 maart gevormd. Dat deden zij samen met vijf kinderen uit Hernen/Leur en vijf kinderen uit Batenburg in de kerk van Batenburg. Het was

een druk bezochte, sfeervolle viering, waar het koor Voice mede aan bijgedragen heeft. Mede dankzij de samenwerking van de ouders uit

de drie kerkdorpen heeft dit allemaal kunnen plaatsvinden. Daar zijn we erg blij mee!

Annemarie Gooiker



De namen van de vormelingen van Bergharen zijn: Ilsa Leegstraten, Tom Gooiker, Stijn Leegstraten, Hanne Postma, Luck Hermans, Cas van Summeren Koen Verploegen. De namen van de vormelingen van Hernen zijn: Max van Kasteren, Jasper van der Aa, Lars van de Geijn, Han Janssen en Emma Strik. De namen van de vormelingen uit Batenburg zijn: Jay Grandjean, Manon Banken, Nienke Banken; RomyDerks en Samantha Remmerde.
fotografie: Karin Hendriks-Horssen



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ



GEDOOPT

6 april
Teuntje de Kruijf
Armin van den Boogaard
Stella Arts



WIJ GEDENKEN

Op 15 maart is overleden **Zuster Gerardo Verbrugge**. Zij werd 93 jaar en leefde in Portiuncula op Alverna. Zuster Gerardo is begraven na haar uitvaart op 20 maart op het kloosterkerkhof in Alverna.

Tilly van Dreumel is op 26 april 1923 in Wijchen geboren en op 20 maart 2014 te Wijchen overleden. Haar kwaliteiten kunnen met de volgende woorden omschreven worden: oprecht, humor, dankbaar, zorgzaam, trouw (aan haar geloof), chique, geïnteresseerd. Zij was de gastvrije spil van de familie. Op 24 maart 2014 was de bijzondere uitvaartviering in de kerk van de Heilige Antonius Abt te Wijchen en hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

Op de eerste dag van de lente overleed **Harrie Moors**. Hij werd op 5 april 1942 te Bergharen geboren in een geslacht van smeden. Het vak zat in zijn genen en hij nam samen met een broer het bedrijf over van zijn vader. Zij legden weer de basis voor het constructiebedrijf MCB. Op 20 augustus 1968 trouwde hij met Riekje Linders en zij kregen drie kinderen: Antoinet, Frans en Emiel, en vier kleinkinderen. Op de vooravond van zijn afscheid werd een drukbezochte avondwake gehouden in de Sint-Annakerk en 28 maart 2014 was hij voor het laatst het middelpunt in crematorium "Rijk van Nijmegen" te Beuningen. Moge hij rusten in vrede.

Op 28 maart 2014 is **Hélène van Tuijn-Tammes** op 75-jarige leeftijd in de Weegbree overleden. In 1957 trouwde zij met Paul van Tuijn. Zij was altijd

op de achtergrond aanwezig en zorgde voor haar man en kinderen. Later kwam daarbij ook de zorg voor haar kleinkinderen. Zij is jaren ziek geweest en had de spierziekte MS. In de Weegbree heeft zij een goede verzorging gehad en ze voelde zich daar thuis. Op 4 april 2014 hebben wij in de H. Jozefkerk op Alverna afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

Op 29 maart 2014 is **Flo Hendriks** in het ziekenhuis te Nijmegen geboren en overleden. Zij is op 2 april 2014 is het bijzijn van haar ouders en broertje, opa's en oma's en overige familieleden op het kerkhof aan de Kasteelse Allee te Batenburg te ruste gelegd.



Op 29 maart 2014 overleed **Truus Albers-Rutten** in de leeftijd van 96 jaar. Ongeveer 33 jaren was zij getrouwd met Piet Albers. Truus was een zorgzame echtgenote, moeder, oma en overgrootmoeder. Haar goede zorgen droegen in het gezin bij aan een sfeer van gezelligheid, liefde en humor. Truus stond op haar manier vooruitstrevend in het leven, maar was ook een diepgelovig mens. Op vrijdag 4 april 2014 was haar uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen en daarna is zij bij haar man te ruste gelegd op de begraafplaats bij de kerk aan de Dennenstaat te Nijmegen-Neerbosch. Moge zij rusten in vrede!

Sjaak Wintjes (1926), als ventje van 12 al bezig met timmeren leren, heeft van de grond af zijn vakbekwaamheid opgebouwd. LTS, MTS, HTS en zo door naar de stedenbouwkunde, tot bij de ruimtelijke ordening van de gemeente. Van kindsaf zit hij bij het kerkkoor, wordt cantor, leert zelf orgel spelen. Enthousiast is hij betrokken bij de Focolare, en leeft mee in de vernieuwing van de jaren '60. Actief in de parochie, voorzitter van het kerkbestuur van de Everardus. Churchaid invoeren, en met collega's uit het werk blijven samenwerken na hun pensioenering. "Ga ik nu dood?" was voor hem een open

vraag, zonder angst. Het kaarsje ging op 6 april uit na 88 prachtige jaren. We namen afscheid van Sjaak in de kerk van Antonius Abt in Wijchen op 11 april 2014, waarna hij bij zijn vrouw Truus te ruste werd gelegd op het parochiekerkhof.

Op woensdag 9 april 2014 overleed **tante Co Sluitman-Uijen**(1923) in de leeftijd van bijna 91 jaar. Zij groeide op in de buurt van de Antonius Abtkerk. In 1951 is Co getrouwd met Wim Sluitman en ze waren gelukkig met elkaar. De pijn van het overlijden van Wim in 1970 is er voor Co altijd gebleven. Iedereen kon bij Co een open oor en gastvrij huis aantreffen, wanneer dat nodig was. Het woord tante waarmee zij werd aangesproken was een uitdrukking hiervan. Co was ook een heel gelovige vrouw die open stond voor haar tijd. In dit geloof geschiedde ook op dinsdag 15 april 2014 haar uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk en Co is daarna te ruste gelegd op de begraafplaats nabij de kerk.

SIJT FIER TE MINNE EN DE COENE



In samenwerking met de Efataparochiegemeenschap organiseert het Albertinumgenootschap op 15 mei 2014 om 20.00 uur in de Dominicuskerk (Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen) de jaarlijkse Eckhart-lezing. Ditmaal zal dr. Annette van Dijk spreken over de teksten van de Vlaamse mystica Hadewijch. Pas in de negentiende eeuw werden de manuscripten ontdekt en het zou nog decennia duren eer de teksten geplaatst werden in de traditie waarin zij thuishoren.

Datum: 15 mei 2014

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 7 euro

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).www.albertinumgenootschap.nl

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats

UIT HET DAGBOEK VAN EEN DUIF

Elke dag beleef ik nieuwe avonturen. Vanuit mijn boom kijk ik neer op de mensen, die merkwaardige wezens die mij vaak ontroeren als ik hun strijd om het bestaan zie. Wat bezielt hen? Ze komen dagelijks voorbij in alle soorten en maten. Het is hier bijna altijd druk, ik woon op een plein midden in een oude stad. Een poosje terug was ik een zwerfduif, mijn oude vertrouwde boom werd plotseling omgezaagd, een naar gevoel. Maar ik heb mij zo goed mogelijk aangepast aan mijn nieuwe omgeving. Ach, kijk, ik schiet altijd vol als een moedermens met haar kind even komt uitrusten op het bankje onder mij. Zij barst van liefde en stopt wat voedsel in het kleine ronde mondje. Wij vogels doen precies hetzelfde bij onze pasgeborenen. Mensen leven veel langer dan wij. Hun uiterlijk verandert voortdurend, dat vind ik zo boeiend. Ook al begrijp je niets van het leven, dan kun je nog volop genieten van alles wat om je heen gebeurt. Mensen met haren die de kleur hebben van mijn veren worden voortgeduwd in stoelen op wielletjes. Zijn zij op weg naar het einde van hun leven, net als ik,



een oude duif? Misschien ontmoeten wij elkaar ooit weer, voorbij de wolken, dat vind ik een mooie gedachte. Ik voel het, dit wordt een dag met alle kleuren van de regenboog. Tegenover mij strooit een roze bloesemboom geuren uit over het plein. Die blijven hangen rond de ranke gestalte van een zeer jong meisje met sterren in haar blauwe ogen. Mijn liefje, mijn duifje, ik wens je veel geluk. Twee oude dames in keurige rokken kijken vertederd naar een verliefd paar-tje dat de wereld vergeet. Wat is het leven mooi vandaag, ik zou nog vele uren door kunnen gaan met mijn verhaal. Maar dan valt mijn oog op een tamelijk jonge man met droevige donkere ogen. Ik heb horen vertellen dat hij zelfs geen dak boven zijn hoofd heeft. 's Nachts gaat hij slapen op een van de oude bankjes. Ik heb hem nog nooit zien lachen. Wat kan ik, een grijze stadsduif, doen voor een diepbedroefde man? Ik vlieg voorzichtig naar beneden en landt heel zachtjes op zijn knie. Zijn ogen lichten op, en waarachtig, er verschijnt een kleine glimlach om zijn lippen. Ik begrijp hem, ook ik was even thuisloos. Hij aait over mijn veren wat ik heel prettig vind. Is dit wat mensen geluk noemen? Zo'n eenvoudig klein gebaar? Wat een dag! Ik heb zomaar een vriend gevonden.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Tel: 024-6412627	H. Anna Dorpsstraat 48 6617 AE Bergharen Tel: 0487-531265
H. Johannes de Doper Boomsestraat 2 6613 AH Balgoij Tel: 024-6412462	H. Georgius Dorpsstraat 32 6582 AN Heumen Tel: 024-3580707
H. Judocus Dorpsstraat 35 6616 AE Hernen Tel: 024-6412627	H. Antonius Abt Kerklaantje 8 6612 BB Nederasselt Tel: 024-6221215
Emmanuel Homberg 25-37 6601 XW Wijchen Tel: 024-6412627	H. Antonius Abt Hoogstraat 5 6611 BT Overasselt Tel: 024-6221276
H. Paschalis Baylon Woeziksestraat 324 6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232	H. Victor Molendijk 3 6634 KE Batenburg Tel: 06-20541732
H. Jozef Heumenseweg 32 6603 CZ Alverna Tel: 024-6411171	H. Damianus Kerkstraat 11 6606 AJ Niftrik Tel: 06-20541732

HART VAN DE KERK

Het hart stellen we ons doorgaans voor als de motor van het lichaam. Het mag niet stilvallen of uit zijn ritme raken: de gevolgen kunnen op korte termijn tamelijk dramatisch zijn. Daarnaast gebruiken we het woord 'hart' ook vaak in overdrachtelijke zin om het centrum van een organisatie aan te duiden of om ongrijpbare emoties en gevoelens een aanwijsbare plaats te geven in ons lichaam.

Paulus vergeleek in zijn brief aan de Korintiërs de kerk met een menselijk lichaam: 'Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo is het ook met Christus. Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.'

Als wij als Kerk één lichaam vormen, dan is het ook niet vreemd om na te denken over 'hart van de Kerk'. We zouden dan kunnen denken aan bestuurlijke of organisatorische centra, zoals de plaatsen waar paus en bisschoppen hun impulsen aan de Kerk doorgeven. Enkele decennia geleden zou het volstrekt vanzelfsprekend zijn geweest, deze plaatsen 'hart van de Kerk' te noemen. Hoewel onze tijd doorgaans veel achtting en aanzien heeft voor publieke en minder publieke organisatoren en managers, lijkt de focus van onze aandacht als het om de Kerk gaat anders gericht te zijn.

Velen waarderen de oprechtheid en de openheid van paus Franciscus en het elan waarmee hij de moderne tijd tegemoet treedt. Maar velen zullen op de vraag wie of waar het hart van de Kerk is, hun antwoord eerder zoeken in de manier waarop de verschillende functies van de verschillende organen en ledematen elkaar aan-

vullen. Het hart kan immers maar levengevend impulsen aan het lichaam geven, wanneer het deel uitmaakt van een groter geheel. Dit voegt zich op zijn beurt weer naar het grotere doel dat de levensbestemming van het lichaam is.

Denken en spreken over levensbestemming en doel van de Kerk valt ons moeilijk, omdat het ons denkvermogen overstijgt. We kunnen er alleen maar bescheiden en kleinschalig over spreken en denken.

Toch blijkt soms dat in de lotgevallen van één enkele mens en zijn reacties erop, het grotere doel zichtbaar kan worden. Enkele dagen geleden bereikte ons het bericht van de schokkende dood van pater Frans van

der Lugt. Hij probeerde te midden van oorlog en geweld in de Syrische stad Homs als christen te leven met de mensen met wie hij vergroeid was geraakt.

Jaren geleden trof ik hem in een jezuïetenhuis, waar hij tijdelijk als logé verbleef. Hij vertelde bezielend en enthousiast over zijn werk en leven in Syrië, maar verder was er niets dat erop wees dat zijn leven en werk op deze wijze betekenis zou krijgen.

Het geldt voor ieder van ons: hoewel we het ons veelal niet realiseren kunnen de kleinste dingen in ons leven in een grotere context zin en betekenis krijgen. Wat we vaak beschouwen als kleinigheden van ons dagelijks leven, kan vanuit een groter perspectief beschouwd juist het hart van ons leven blijken te vormen. Hetzelfde lijkt voor de Kerk te gelden: het leven van een enkeling kan het verschil maken en ons in één klap de kern van het Paasmysterie duidelijk maken: samen het gelaat van Christus zichtbaar maken in onze wereld.

pastoor Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juni 2014.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 mei 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.