

# DE APOSTELBODE

## De Twaalf Apostelen

Jaargang 4 | nummer 5  
juni 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**ZET DE RAMEN EENS OPEN**

## ALS DE GEEST IN BEELDEN TE VANGEN IS?!!

*Een hevige wind: Zij verfrist ons doen en laten.*

*Een zachte bries: Zij heeft eenvoud en rust.*

*Een verre horizon: Zij geeft ruimte aan de mens  
zijn denken.*

*Een vurig hart: Zij heeft een overtuiging met  
liefde.*

*Een helder licht: Zij geeft aan duistere gedachten  
weer levenslicht.*

*Een aandachtig oor: Zij is geduldig en hoort alles*

*Een open oog: Zij ziet alles..*

Aloys van Velthoven



## INLOOPCAFÉ

Op dinsdagmorgen 3 juni, 17 juni en 1 juli staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65RAB0013.54.63.459**  
**O.V.V. ACTIE KERKBALANS**  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2013	opgeteld	2014	opgeteld	verschil
januari	78.686			65.986	-12.700
februari	59.140	137.826	54.496	120.482	-17.344
maart	7.629	145.455	13.589	134.071	-11.384
april	6.950	152.405	6.341	140.412	-11.993

Eind april was de opbrengst bijna 12.000 euro lager dan een jaar eerder het geval was.

## OM TE NOTEREN



**25 MEI 11.00 UUR**

Eerste H. Communie in H. Jozefkerk te Alverna

**29 MEI 11.00 UUR**

Eerste H. Communie in H. Georgiuskerk te Heumen

**29 MEI VANAF 9.30 UUR GILDEDAG NEDERASSELT**

**1 JUNI 11.00 UUR**

Eerste H. Communie in Balgoij en Batenburg

**3 JUNI VANAF 10.00 UUR**

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**3 JUNI 10.00 UUR OUDERENBIJEENKOMST**

H. Judocus en de Toekomst Hernen

**4 JUNI KOFFIE-ONTMOETINGSMORGEN**

kerkzaal van de Emmanuelkerk

**7 JUNI 10.00 UUR DE WANDELING**

**9 JUNI**

Achtste Kapellentocht naar de Kapelberg in Bergharen (11.00 uur viering)

**14 JUNI 20.00 UUR**

Muziektheaterkoor Carmina Ludens: "Het Lied van de Bomen" Antonius-Abtkerk Wijchen, toegang 15 euro

**15 JUNI** Hernense Stratenmarkt

**17 JUNI VANAF 10.00 UUR**

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**18 JUNI KOFFIE-ONTMOETINGSMORGEN**

kerkzaal van de Emmanuelkerk

**1 JULI VANAF 10.00 UUR**

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**1 JULI OUDERENBIJEENKOMST**

H. Judocus en de Toekomst Hernen

**2 JULI KOFFIE-ONTMOETINGSMORGEN**

kerkzaal van de Emmanuelkerk

**6 JULI VIERING ZLTO OVERASSELT**

**16 - 23 AUGUSTUS ZEILKAMP**

Kampterrein op het Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen. Informatie of aanmelding: zeilkamp@detwaalfapostelen.nl

## ZOMERVAKANTIEROOSTER

Vanwege de vakanties van pastores en koren gaan we met ingang van dit jaar tijdens de grote vakantie voor basisscholen over op een zomervakantierooster wat de weekendvieringen betreft. Dat betekent dat er om het weekend gevierd gaat worden in de kerken van onze parochie (dus drie weekenden in de zomervakantie niet). In de Antonius Abtkerk te Wijchen, te Overasselt en op de Kapelberg te Bergharen zal wel elk weekend een viering zijn. Dit zomervakantierooster loopt van 12 juli tot en met 17 augustus.



## OPEN KERK

Het woord 'open' wordt in het dagelijks leven nogal eens gebruikt. Soms in letterlijke betekenis, zoals in het voorbeeld: een deur openmaken; soms in overdrachtelijke zin, wanneer we iemand bijvoorbeeld betitelen als een open boek. Zo kan de koster letterlijk de kerk openmaken. Dat gebeurt vóór een viering en bij bijzondere gelegenheden. Kerkgebouwen zijn meestal overdag niet meer geopend. Dat kan helaas niet meer vanwege vernieling of diefstal van vaak kostbare kunstschaten. Gelukkig zijn er nog wel een aantal kerken van grote historische of architectonische waarde open, zowel in het binnenland als in het buitenland, maar die gebouwen zijn dan ook goed beveiligd.

Mariakapellen zijn op grote schaal wel open en soms kan men van achter een stalen hek het interieur van de kerk bekijken. Hieronder wil ik enkele aspecten van de tweede betekenis van 'open' nader belichten. De pas heilig verklaarde paus Johannes XXIII betoogde, dat de kerk open moest staan voor de wereld van nu en het pessimisme van vorige periodes van zich af moest schudden. Het werkt belemmerend als wij steeds maar spreken over de boze wereld. Hij noemde dat veranderingsproces: *aggiornamento*: de kerk bij de tijd brengen. Om die reden kondigde hij het Tweede Vaticaans Concilie aan, dat gehouden werd van 1962 tot 1965. De vernieuwde visie op de functie van de kerk in de huidige wereld is beschreven in de constitutie (een pauselijk besluit dat voor de hele kerk geldt) *Gaudium et Spes* (Vreugde en Hoop).

Kernthema van het Evangelie is de boodschap van Jezus, dat wij ons het lot van armen en verdrukten moeten aantrekken. De kerk moet openstaan voor de zwakken in de samenleving, met name voor onze geloofsgenoten in nood. In Matteüs 25: 35 - 37 worden de werken van barmhartigheid beschreven: de hongerigen te eten geven, aan hen die dorst hebben te drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen gastvrijheid verlenen, zieken bezoeken en gevangenen verlossen. Aan deze zes werken van barmhartigheid is in de middeleeuwen een zevende toegevoegd: de doden begraven. Achtergrond hiervan is de situatie dat zeer veel mensen in de middeleeuwen stierven aan de pest.

In de 19e en 20e eeuw zijn vele congregaties van zusters en broeders gesticht, die zich tot doel stelden handen en voeten te geven aan één van deze

werken van barmhartigheid. Met grote toewijding hebben vele zusters en broeders hun beste krachten gegeven aan armenzorg, ziekenzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs e.a., in eigen land maar ook in vele missiegebieden. Door vergrijzing en gebrek aan nieuwe leden hebben vele van deze religieuze lekenorganisaties hun werkzaamheden moeten staken. Intussen zijn vele taken door professionele organisaties overgenomen, al dan niet door de overheid gesubsidiëerd. Hoe het ook zij, de opdracht van het Evangelie blijft voor ieder van ons van kracht, op welke plek in de samenleving we ook werkzaam zijn. Daarom zijn vanuit de kerken vaak voedselbanken en kringloopwinkels opgericht. Parochies hebben speciale groepen voor ziekenbezoek en rouwverwerking.



Paus Johannes Paulus II, die samen met zijn voorganger Johannes XXIII op zondag Beloken Pasen heilig is verklaard, heeft deze tweede zondag van Pasen tijdens zijn pontificaat verheven tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Hiermee wilde hij benadrukken, dat wij als christenen open moeten staan en zorg moeten dragen voor de zwakkeren in de samenleving, zowel voor de

sociaal zwakkeren, als voor de mensen die het materiëel slecht gaat.

In dit verband verwijs ik naar de beroemde Bergrede in Matteüs (5: 3-13) met de Zaligsprekingen. Franciscus van Assisi was doordrongen van deze boodschap en schrijft in één van zijn Wijsheidspreken (nr.17): "Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen wil worden, als hij in een soortgelijke situatie verkeert."

In navolging van Jezus moet de kerk openstaan voor ieder mens van goede wil. Dit geldt zowel voor de kerk als instituut, maar zeker ook voor de kerk als geloofsgemeenschap van christenen. Wij hebben een goede boodschap ontvangen en die moeten we met overtuiging uitdragen. Christenen hebben een missie, een zending, maar zonder een sterke bekeringsdrang, zoals in het verleden. Want openheid houdt ook in dat we respect hebben voor andere geloofsopvattingen, voor mensen van andere godsdiensten. Zonder waardering en begrip voor andermans overtuiging kan nooit een dialoog op gang komen die verrijkend werkt voor iedereen.

Koos Leemker

## BELANGRIJKE MEDEDELING



Pastor Annemarie Gooiker wil u laten weten dat zij voor enige maanden niet beschikbaar zal zijn voor de parochie.

Annemarie heeft gekozen voor een periode van bezinning betreffende haar werk als pastor in combinatie met het gezinsleven. De contactraden van Bergharen en Hernen/Leur alsook het parochiecentrum te Wijchen zijn bereikbaar voor vragen omtrent pastorale zaken. De collega's van Annemarie zullen haar werkzaamheden tijdelijk overnemen.

## OPEN LEURVIERINGEN

### WAT IS EEN "OPEN LEUR VIERING" ?

Elke laatste zondag van de maand, al ruim 25 jaar, is er in de kerk in Leur een oecumenische viering. Deze vieringen worden "Open Leur" vieringen genoemd, omdat de thema's uit "De Open Deur" komen. Dit is een oecumenisch maandblad, dat de thema's aanreikt, met daarbij uitleg en lezingen uit de bijbel en mooie gedichten. Deze vieringen worden afwisselend voorgedaan door een pastoor, een pater, een dominee, een pastor van een ziekenhuis, een geestelijk verzorger van het leger etc.

De vieringen zijn alternatief in die zin, dat er wel een vaste orde van dienst is, maar hoe die verder wordt ingevuld, is aan de voorganger. Er zijn al hele diverse diensten geweest met bijvoorbeeld een dominee die binnenkwam met een groot Heilig Hartbeeld, een pater die al pelgrimerend van Nijmegen af kwam lopen en een pastoor die filmbeelden vertoonde van het lijdensverhaal. Meestal is er een koor of zanggroep bij, maar de kerkgangers zingen ook graag zelf mee. Ook de kinderkoren uit de omgeving zijn een graag geziene gast in de "Open Leur" viering. Muziekensembles zoals bijvoorbeeld het klarinet-ensemble van Harmonie Wilhelmina uit Wamel luisteren de diensten een paar keer per jaar op. De mensen die de vieringen bezoeken zijn altijd heel enthousiast en vinden het vooral een fijne dienst omdat ze er zo direct bij betrokken worden. Na afloop is er tijd voor een praatje met koffie of thee en limonade voor de kinderen. Meer informatie op onze gastpagina bij: [www.parochiesmaasenwaal.nl](http://www.parochiesmaasenwaal.nl) klik op Wamel en daarna op Oecumene.

Elke laatste zondag van de maand is er om 19.00 uur een oecumenische Open Leurviering in Leur. De thema's van dit jaar zijn

- 25 mei de Tuin
- 29 juni Wie ben ik?
- 28 september bijbelnummer David
- 26 oktober Ons dagelijks brood
- 30 november Grijs.

Details zijn nog niet bekend

## TAIZÉVIERINGEN

Rectificatie:

In ons vorige nummer stond dat er elke vrijdag om 19.15 een Taizéviering gehouden wordt in de kapel van Portiuncula. Mw. Siennie Kolvoort meldt dat er een klein foutje in dat bericht zit. Tot 19.00 uur let zij op of er iemand voor de deur staat en die laat ze dan binnen.

### HOE HET ER ZO VAN KWAM

In 1999 zijn we met een groepje naar Taizé geweest, waaronder zr. Marije. Na een week Taizéritme is de overgang naar het gewone leven erg groot. Onze reünie was op Tienakker en we kwamen tot de conclusie dat de kapel daar een prima plaats was voor een gebed. Sindsdien hebben we bijna iedere week een Taizégebed. De medeorganisatoren, zr. Marije en zr. Anne Marie verhuisden naar Portiuncula en ook daar mochten we ons wekelijks gebed houden.



We gebruiken een cd voor de liederen. Je kunt meezingen of luisteren. Er is een sfeervolle opstelling op het altaar gemaakt. We beginnen met een Halleluia (in de lijdenstijd met een Kyrie) gevolgd door een lied, een korte lezing, een of twee liederen, een stilte van ongeveer tien minuten, een gebed met de mogelijkheid tot voorbeden. Nog een of twee liederen. Dan worden de kaarsjes uitgeblazen en worden er nog een of twee liederen gedraaid. We drinken geen koffie.

Wij ervaren dit moment van rust als erg prettig en gunnen dat iedereen.

Siennie Kolvoort

**INZET PASTORES KOMENDE PERIODE**

Helaas zijn er recent problemen ontstaan binnen de pastorale bezetting.

- Annemarie Gooiker is ziek en zal de komende periode niet beschikbaar zijn. Het pastoresteam ziet helaas geen mogelijkheid om een van de overige pastors aan te wijzen als eerst aanspreekbare pastor voor Bergharen en Hernen/Leur. De komende periode zal er per situatie bekeken worden wat er nodig is.

- Ben Frie zal eveneens minder beschikbaar zijn in onze parochie. Hij is weer meer nodig op zijn werk in Nijmegen en dat betekent voor ons dat hij geen eerst aanspreekbare pastor in de Abt meer kan zijn. Wel zal hij gelukkig nog beschikbaar zijn voor vieringen in onze parochie. Hij blijft verder de werkgroep familievieringen begeleiden en meewerken aan de Apostelbode en de commissie communicatie.

- Cees Janssen (na zijn afscheid vorig jaar nog actief als invaller) is helaas langdurig ziek vanwege een ernstige ziekte en is daardoor minder beschikbaar voor inval.

**DET BAKX**

Na vele jaren van grote inzet in de parochie stopt Det Bakx per 2 juli met haar werkzaamheden. Det heeft jarenlang op het secretariaat de kerkhofadministratie verzorgd en het bestuur ondersteund. Wij danken Det voor haar grote inzet al die jaren! Det neemt op 2 juli om 10.00 uur afscheid in de grote zaal van het parochiecentrum. Iedereen die Det dan gedag wil zeggen is welkom. De taken van Det zijn overgenomen door Gerda Beckers, Ger van den Bogaard en Tonny van der Weegen.

**COLLECTES**

Na een discussie in de Apostelvergadering (zie elders in dit blad) hebben pastoresteam en bestuur besloten om in het vervolg de speciale collectes voor goede doelen apart van de collecte voor de eigen parochie te houden. Deze collectes zullen bij de uitgang van de kerk aan het einde van de viering gehouden worden. Fijn als u hier allemaal rekening mee houdt! Er zal speciale aandacht worden gevraagd voor deze collectes bij de berichten in de week voorafgaand aan de collecte en op de dag zelf.

Bea Schouten

Dit keer was de Apostelvergadering (vergadering met alle contactraden, pastores en bestuur) in Heumen, in het dorps huis, mooi gelegen tegenover de kerk.

Als altijd zijn er een aantal algemene zaken besproken vanuit het bestuur, dit keer o.a. is de jaarrekening toegelicht. De jaarrekening over 2013 sluit met een (beperkt) tekort. Groot aandachtspunt in de jaarrekening is, naast kostenreductie, vooral hoe we de verminderde inkomsten van de parochianen (wij allen!) kunnen opvangen. Uit



een analyse van het bisdom een week later blijkt namelijk dat vanaf 2009 de inkomsten van parochianen met rond de 20% zijn teruggelopen. Hierover zullen we in de toekomst vast nog nader met elkaar spreken.

Het thema van de avond was het vieringschema. In kleine groepen is hierover met elkaar van gedachten gewisseld. Een

aantal vragen is de revue gepasseerd. Hoe denken de mensen over minder vieringen in de kerken, bv niet meer elke week, maar om de week, of eens per maand en dan vooral in de zomervakantie. En wat als er in toekomst niet meer genoeg pastors zijn? Duidelijk werd vooral dat regelmatig met elkaar vieren erg belangrijk wordt gevonden door alle aanwezigen, dat is echt nodig om een betrokken gemeenschap te kunnen zijn. Deze zomer is er voor het eerst een aangepast vieringschema. Als tweede thema is (kort) gesproken over de kerkcollectes. Vraag daarbij was: Hoe kunnen we de gewone collecte op peil houden? Welke ideeën bestaan daarover? En de collecte voor goede doelen, Daarvan is al jaren de afspraak dat de hele opbrengst voor het goede doel is en niets voor de parochie. Kan dat anders en zo ja hoe dan? Een deel van de collecte naar het goede doel? Een extra collecte na de gewone collectie voor het goede doel? Achter in de kerk na afloop een schaal? Dit thema is maar kort besproken en gaf nog geen eenduidig beeld van de meningen. Inmiddels hebben de pastores en het bestuur een besluit hierover genomen, zie hiervoor de mededelingen vanuit het bestuur.

Al met al weer een goede interactieve vergadering met veel inbreng van iedereen. De volgende vergadering is dit najaar.

Bea Schouten

## PINKSTEREN 2014

Volgens allerlei onderzoeken weten de meeste mensen niet waar Pinksteren over gaat. Het zijn voor hen gewoon twee bijzondere vrije dagen. Laat me proberen dat pinksterfeest wat bekender te maken. Het pinksterfeest vertelt ons het verhaal van de nederdaling van de heilige Geest.



Wat is dat, die Geest? De apostelen, leerlingen van Jezus, zijn verweesd achtergebleven na zijn dood. Alles waarop ze hoopten, een nieuwe manier van leven, waarin iedere mens tot recht zou komen, is met de dood van Jezus de grond ingeboord. Maar dan gebeurt er iets ongelooflijks. Op die eerste pinkstermorgen steekt er als het ware een storm op in hun samenzijn, een storm in hun hoofden, in hun harten. En wie of wat het dan ook is, er begint een vuur in hen te branden, ze raken helemaal enthousiast. Op datzelfde moment beseffen ze, dat alles wat Jezus met hen begonnen was, springlevend in hen aanwezig is. Ze gooien ramen en deuren open, net als Paus Johannes XXIII deed, en met ongekende zekerheid, moed en vuur, vertellen ze over de nieuwe weg van Jezus in dit leven. Als je de geschiedenis daarvan bekijkt, dan hoor je het enorme gevolg in de samenleving van mensen. Het is het begin, waarvan we de gevolgen nog steeds zien en kunnen meemaken. Overal ontstaan groepen mensen, eerst kleine, dan steeds grotere, gemeenschappen van mensen die de weg van Jezus willen volgen. Overal parochies, gemeenschappen van geloof, waar mensen heel veel steun, levensinspiratie, troost en moed vinden. We vieren Pinksteren daarom ook als het begin van de Kerk. Over heel de wereld geloofsgemeenschappen, parochies, groot en klein, mensen samen, allemaal geraakt door de Geest van Jezus. Allemaal dragen ze bij aan een leefbare samenleving. Zo'n feest moet toch gevierd worden en dat doen we met twee pinksterdagen.

Jos van Minderhout

## GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

### ZIEKENZALVING IN ST.-JOZEF EN MEANDER

Zoals eerder is aangekondigd, heeft het pastoresteam van de parochie De Twaalf Apostelen besloten om een gezamenlijke ziekenzalving in de verzorgingshuizen aan te bieden. Dit uiteraard naast de gebruikelijke individuele mogelijkheid. We hebben een start gemaakt in St.-Jozef. Na een informatieavond waarvoor alle bewoners en de wooneenheden rond St.-Jozef waren uitgenodigd en waar uitleg werd gegeven over de gezamenlijke ziekenzalving en de wijze waarop die zou gaan verlopen, konden de bewoners zich opgeven.

De informatieavond was heel sfeervol en ook persoonlijk soms.

Op de avond van de ziekenzalving waren er negentien mensen die dat graag wilden, al dan niet met familie om zich heen. Er was een boekje gemaakt, met daarin liederen die door een koortje werden gezongen, hetgeen de sfeer zeker ten goede kwam. Na de handoplegging door de diaken, diende pastoor Martin Claes het sacrament van de zieken toe. Na afloop ontving ieder een kaartje met daarop een bemoedigende tekst, hetgeen door betrokkenen zeer werd gewaardeerd. Bij een kop koffie of thee en een koekje werd er nagepraat over het gebeuren.

Zo verliep het ook in Meander/Kompas. Weliswaar met wat minder mensen (elf), maar daarom niet minder waardevol en zinvol. Al met al waren de beide bijeenkomsten zeer geslaagd en betrokkenen en familieleden zeer enthousiast.

Een van de vragen die in beide huizen naar voren kwam was: 'Gaat dit vaker gebeuren?'

Deze vraag zal worden besproken in het pastoresteam en de uitkomst ervan zal zeker in de Apostelbode worden beantwoord.

diaken Cees Janssen

## STRATENMARKT HERNEN

Zondag 15 juni 2014 ouwerwetse Herrese Krintemik op de Hernense Stratenmarkt!

Bakkerij Geert Vonk uit Druten stelt al enkele jaren één keer per jaar de bakkerij belangeloos aan Jacques Maas ter beschikking, zodat hij daar de Herrese krintemik naar het voorbeeld en geheim recept van vader Piet Maas kan bakken. Dit ter ondersteuning van het goede doel van het Missiethuisfront Hier en Ginder.

Per krintemik van € 5,00 gaat er € 3,00 naar de missionarissen. Mocht u niet naar de Hernense Stratenmarkt kunnen, dan bezorgen wij graag de krintemik(ken) op zaterdagmiddag 14 juni bij u thuis. Dan even een telefoontje aan Marjan: 06-13154244, of per e-mail bestellen kan ook: marjanmaas@novi.net. Vermeld duidelijk uw naam, adres en het aantal krintemikken.

Marjan van Gelder-Maas, coördinator Hier en Ginder

## WERELD WINKEL



van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

### OUD IJZER, NIEUW LEVEN

Gibson Makarutse blaast het oude ijzer uit Zimbabwe nieuw leven in.



contactpersoon:

Mevr. W. Schipper 024-6414972

www.wereldwinkelwijchen.nl

## IN GESPREK MET ....

Ricky Ariëns-Langenhuijzen en Tonny Loeffen-Schoorlemmer uit Overasselt, resp. coördinator en contactpersoon van de werkgroep Pastoraat van Nabijheid.

### **WAAR STAAT PASTORAAT VAN NABIJHEID VOOR?**

Met die naam willen we aangeven dat we de zieken, ouderen en nabestaanden in onze dorpen nabij willen zijn. Onze werkgroep bestaat uit zeven vrijwilligers voor Overasselt, twee voor Nederasselt en twee voor Heumen en we werken nauw samen met onze pastor Aloys van Velthoven, ook lid van onze werkgroep. Van oudsher hadden Overasselt en Nederasselt ieder een Rode-Kruisvereniging die zieke mensen bezocht. De werkgroep is vanuit de kerk ontstaan. Later kwam er het bezoeken van oudere parochianen bij. Daarna zijn twee mensen van Heumen bij onze groep gekomen. Vanaf dat moment, in 2009, zijn we ons Pastoraat van Nabijheid gaan noemen.

### **WERKEN JULLIE IN DE DRIE DORPEN EEN-DEER?**

In Overasselt en Nederasselt bezoeken onze leden ouderen en zieken. In Heumen bezoeken de leden alleen nabestaanden van dorpsgenoten, omdat in Heumen "de Zonnebloem" de zieken en ouderen bezoekt. De leden van Heumen bezorgen ook een kaart van medeleven, één jaar na het overlijden. Pastor Aloys van Velthoven neemt de ernstig zieken en nabestaanden in Overasselt, Nederasselt en Heumen voor zijn rekening.

### **HOE KOMEN JULLIE AAN DE ADRESSEN?**

De zieken in de dorpen worden gemeld door de mensen zelf, familie, burens etc. De adressen van nabestaanden uit Heumen komen van pastor Aloys. In Overasselt krijgen we elk jaar van de contactraad een lijst van nieuwe 80-jarigen. Die vragen we of ze belangstelling hebben voor bezoek van iemand van de groep. En dan zijn er die zeggen, 'oh dat vind ik fijn', maar ook die zeggen: 'Nee, dat hoeft nog niet'. In dat laatste geval verwachten we dat ze zelf een seintje geven als ze er aan toe zijn. We hebben een grote groep mensen die bezocht worden. Hoe vaak we op bezoek gaan is helemaal afhankelijk van de behoefte. (Tonny) "Ik heb er bij waar ik maar vier tot zes keer per jaar kom en ik heb er bij die elke week wel bezoek zouden willen. Dan ga ik vaker."

### **DOEN JULLIE NOG MEER?**

\*Elke tweede dinsdag van de maand hebben we 's morgens om 10 uur een viering in de Mijlpaal. Marijke Vertogen zorgt voor een thema en pastor Aloys doet de dienst. Na de dienst drinken we samen-

lijk koffie of thee. Even een praatje maken. Naar die vieringen komen mensen van de Mijlpaal zelf en uit de omgeving, nu zo'n 20-25 mensen. Daar zouden we wel wat aanwas willen, want door diverse redenen vallen er steeds af.

\*Eens per jaar verzorgt onze groep een ontmoetingsmiddag in het kader van de jaarlijkse ziekendag. Wij noemen dat een ontmoetingsmiddag om de drempel tussen zieken en ouderen te verlagen. Iedereen is welkom. Eerst een eucharistieviering en koffie, daarna tijd voor een borreltje om gezellig een praatje te maken. De ontmoetingsmiddagen zijn afwisselend in het verenigingsgebouw van Overasselt en in het dorps huis van Nederasselt. Het speciaal gemaakte boekje wordt, met enige aanpassing, ook door "de Zonnebloem" van Heumen gebruikt. In de week voor Pasen maken we attenties die op Witte Donderdag na de viering door eerste communicanten naar mensen die een steuntje in de rug nodig hebben gebracht.

\*Bij sommige mensen wordt door leden van onze werkgroep de communie gebracht.

### **HOE VAAK KOMEN JULLIE ALS WERKGROEP BIJ ELKAAR?**

Als groep komen we vier keer per jaar samen.

\*In mei hebben we een vergadering om de ontmoetingsmiddag in september voor te bereiden. Dan wordt meteen de datum voor het jaarlijkse etentje bij pastor Aloys afgesproken.

\*In juni ons jaarlijks etentje bij pastor Aloys.

\*In oktober evalueren we de ontmoetingsmiddag en prikken we de datum voor een bezinningsmorgen. Dan komt een onderwerp aan de orde dat ons als werkgroep helpt bij onze bezoeken aan ouderen en zieken, zoals angst, het sacrament van de zieken en stervenden, euthanasie, dementie.

\*in februari: Bezinningsmorgen en de nieuwe 80-jarigen worden verdeeld om contact mee op te nemen. Tijdens alle vergaderingen is er uiteraard tijd voor het uitwisselen van ervaringen en vragen, welke strikt binnen de groep blijven.

### **HOE KOMEN JULLIE AAN DE VRIJWILLIGERS?**

Op een dorp ken je de meeste mensen. We benaderen vooral degenen die net gepensioneerd zijn. Het valt niet mee om leden te krijgen. De mensen hebben het allemaal druk en niet iedereen heeft er zin in om met ouderen en zieken om te gaan. Ze hoeven eigenlijk niet eens veel te zeggen, ze moeten vooral goed luisteren. Als we achteraf horen 'wat hebben we gezellig gepraat', dan is het goed.

Rieky en Tonny, bedankt voor dit fijne gesprek en alle goeds voor de hele werkgroep!

Theo van der Weegen



Ricky Ariëns-Langenhuijzen en  
Tonny Loeffen-Schoorlemmer



## ONTMOETINGEN IN ISRAËL DEEL I

Bij zijn afscheid op 9 juni kreeg Cees Janssen van de parochie en vele parochianen bijdragen voor een reis naar Israël. In een tweetal artikelen blikt Cees terug op die reis.



### IN DE VOETSPOREN VAN JEZUS (1)

Door de droevige gebeurtenis in ons gezin hebben we pas op het laatste moment besloten om toch de groepsreis naar Israël te maken waar ik zo lang naar heb uitgekeken.

Op woensdag 13 november landden we 's middags in Tel Aviv. Daar stond onze gids Aeheb al te wachten. Het bleek een Nederlands sprekende Arabier te zijn. Per bus werden we naar ons hotel gebracht, konden wij gaan dineren en daarna ons installeren.

### NAZARETH, KANA, MEER VAN GALILEA

Donderdagmorgen gingen we onder een stralende hemel naar de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth. Op de plaats waar de basiliek gebouwd is kreeg Maria de boodschap van de engel Gabriël. Bij aankomst werd eerst een stukje voorgelezen (Lucas 1:26-31). Daarna brachten we een bezoek aan de naastgelegen St.-Jozefkerk. Deze kerk is gebouwd op de plaats waar, volgens de overlevering, de timmermanswerkplaats van Jozef is geweest. Onder de kerk kun je de grot bezoeken waar Jozef, Maria en Jezus gewoond en gewerkt hebben. De berg aflopend kwamen we in de benedikerk van de basiliek. Daar hebben we een korte viering gehouden als start van de rondreis. Na de lunch bracht de bus ons naar Kana, naar de kerk van het wijnwonder. Op deze plaats verrichtte Jezus zijn eerste wonder: het veranderen van water in wijn op het bruiloftsfeest. In deze kerk werd Johannes 2: 1-12 voorgelezen. Dan weer per bus naar de volgende bezienswaardigheid. Ik betrapte mezelf er op dat het bedevaartsgevoel dat ik verwacht had nog ontbrak. Maar we genoten volop en keken uit naar de volgende belevenissen.

Op het meer van Galilea gingen we een boottocht maken. Op het stille water, in de avondschemering voelde ik rust over mij heen komen. Iemand speelde een lied op zijn dwarsfluit, de muziek bezorgde mij kippenvel. Dan las pastoor Martin het verhaal over de storm en wees hij op de stormen die wij in ons eigen leven mee maken, dat wij ons dan ook in Gods handen gedragen mogen voelen (Marcus 4: 35-41).



### BERGREDE, KAFARNAÛM

De volgende dag bezochten we de Berg van de Zaligsprekingen waar Jezus de Bergrede uitgesproken heeft (Matteüs 5:1-12). Na een mooie viering zijn we afgedaald naar het meer. De natuur volop in bloei, heel mooi. Daar bezochten we de Kerk van de Broodvermenigvuldiging, de plaats waar Jezus van vijf broden en twee vissen voedsel maakte voor vijfduizend mensen (Marcus 6: 35-44). Na dit bezoek zijn we naar kibboets Ein Gev gereden voor het avondeten. 's Avonds ging het naar Kafarnaüm, waar Petrus gewoond heeft en Jezus predikte in de Synagoge (Marcus 1:21-34). Hier konden we genieten van een zonsopgang boven het meer van Galilea. Daarna brachten we ook nog een bezoek aan de kerk van het Primaatschap van Petrus. In die kerk staat de rots waarop Jezus voor de derde keer na zijn dood is verschenen. Hier at hij samen met zijn leerlingen en wees Hij Petrus aan als zijn opvolger/primaat. Dus eigenlijk was hier het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Dat verraste ons, wij wisten niet beter dan dat het laatste avondmaal in Jeruzalem was geweest. Pastor Martin Los deed een korte overweging en las voor uit de bijbel waarin deze verschijning en avondmaal beschreven worden (Johannes 21: 4-19).

Terug in het hotel moesten we in een ander restaurant dineren vanwege de sabbat. Die duurt van zonsopgang op vrijdagavond tot zonsopgang op zaterdagavond. Tijdens de sabbat mag men helemaal geen arbeid verrichten. Het eten wordt dan van tevoren klaar gemaakt en ... zelfs het aan- of uitdoen van een licht- of liftknop mag dan niet! Het was onze laatste avond in dit hotel, de volgende dag zouden we vertrekken naar Jeruzalem. Daarover de volgende keer meer.

Het waren heel bijzondere plekken, het raakte mij en deed iets diep binnenin mij. Ik vond het toch heel bijzonder om zo in de voetsporen van Jezus door het Heilig Land te trekken en op deze bijzondere plaatsen te komen. Mij voor te stellen en soms te voelen hoe het geweest moest zijn toen Jezus op deze plaatsen kwam, hier rondtrok en predikte en zoveel mensen naar Hem kwamen luisteren en Hem volgden. En nu 2013 jaar later volgde ik en vele anderen Hem. Heel bijzonder en soms nog niet te bevatten. Er gebeurt zoveel, we zien heel veel, horen veel en doen heel veel indrukken op.  
(wordt vervolgd)

Cees Janssen



## DAG VAN DE ZIEKEN

Naar aanleiding van de jaarlijkse dag van de zieken is er op 11 april in de Emmanuelkerk te Wijchen een mooie dienst geweest met als thema "Bron van vertrouwen". De dienst stond geheel in het teken van Maria. Zes gemeenschappen waren vertegenwoordigd en de opkomst van de deelnemers neemt steeds meer toe. Hieronder een fotocompilatie van de dag.

fotografie: Marium Lahm



Bron van vertrouwen



vrijwilligers van o.a. de opstapbus brachten de deelnemers naar de kerk en naar hun zitplaatsen



Er kunnen nooit teveel kaarsjes branden bij Maria



Velen waren gekomen voor een dag waarin vertrouwen voorop stond



## BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES

De pastoor zwaait ons uit voor onze reis.  
Het is nog vroeg en we gaan met goede moed,  
met allemaal een sjaal van ons bisdom om.  
Zo gaan we samen met bus en trein naar Maria  
toe. We nemen onze intenties mee en zingen Ave.

We vormen samen een fijne groep,  
zo kunnen wij samen onze lasten dragen.  
Voor velen was het wel een beetje zwaar,  
voor de anderen was dat geen bezwaar.  
De regen voelde als een zegen.

Op zondag gaan we naar de grot  
en lopen bij Bernadette binnen,  
die onze voorspraak bij Maria zal zijn.  
We zijn er heel stil en het gaat met veel respect,  
om dan onze kaarsjes aan te maken.

Met tranen in het hart of in de ogen,  
staan we voor Maria diep bewogen om te bidden  
en te vragen,  
om te ervaren hoe ieder zijn kruis moet dragen.  
De welkomstviering in de Bernadettekerk  
gaf ons kracht  
en maakt ons  
sterk.

Maandag heb-  
ben wij de mis  
in de grot.  
Bisschop  
Hurkmans als  
voorganger  
en Theo van  
Osch met de  
preek "Wij  
verzuipen"  
Niet van de re-  
gen maar in de bron,  
we zijn gedoopt en ondergedompeld.

De lichtprocessie een groot gebeuren,  
met heel veel mensen uit heel veel landen.  
Allemaal met een brandende kaars in de hand,  
verschillende talen en toch allemaal,  
Ave Ave Ave Maria.

Dan komt de kruisweg,  
schenk ons kracht ons kruis op te nemen.  
Worden we nog geaccepteerd?  
Of aan de kant gezet....  
Ieder huis heeft zijn kruisje, wordt wel eens gezegd,  
als iemand naast je staat om je verdriet te delen.  
De teksten waren echt emotioneel, bijzonder.  
Dinsdag de uitleg in de Bernadettekerk:  
Gebeuren er nog wonderen?

De dokter wacht op mensen die komen,  
ik ben genezen.  
De eucharistieviering met onze bisschop als  
celebrant en onze hotelpastor Hennie, de mede-  
celebrant.  
We konden weer bidden voor noden groot of klein.

In de middag gingen wij met Wilma op stap.  
Met bezoek aan het kerkhof met het familiegraf  
van Soubirous.  
De beeldenfabriek en de parochiekerk van Berna-  
dette,  
met voor de kerk het beeld van de pastoor Abbé  
Peyramale  
de doopvont is nog origineel aanwezig.

Woensdag in de Pius X, Internationaal met veel  
pracht en praal.  
De mis met 25.000 mensen, wat doet het toch met  
mensen zoals wij,  
het was een hoogtepunt voor iedereen.  
De Avond van Barmhartigheid met het verhaal van  
de verloren zoon,



met het sa-  
crament van  
vergeving en  
een kaarsje om  
ons hart te ver-  
lichten.

Donderdag de  
dag van de ex-  
cursies.  
Een groep gaat  
op tijd naar de  
Pyreneeën en  
een groep naar  
Bartrés.

In Bartrés de boerderij bezocht van de voedster van  
Bernadette.  
Om gezondheidsredenen verbleef Bernadette hier  
enkele keren een aantal maanden.  
Met onze groep hebben we in het kerkje van Jo-  
hannes de Doper de H. Mis bijgewoond,  
een aantal van ons ging te voet terug naar Lourdes.

Zangavond in de Bernadettekerk ontspannend.  
Daar bij die molen, daar was laatst een meisje loos,  
het koor uit Uden was van de partij  
en Anneke met de blokfluit.  
Het bisdom was ook hier op zijn best.

Vrijdag de afsluitingsviering met Hennie die de bis-  
chop assisteerde.  
Wij allen die gedoopt zijn blijven in ons geloof vol-  
harden,





het zaad wat eens gezaaid is, zal eens ontkiemen.  
Cité Secours Saint-Pierre opgericht voor de armsten was een ware kruistocht.  
De handoplegging in de schaapskooi voor velen een emotionele beleving.

Devotionalia als herinnering zijn van iedereen gezegend,

wij waren als twaalf apostelen echt aanwezig.  
We trotseerden regen en wind daar waar Bernadette begon,  
te Lourdes op de bergen verscheen in een grot de moeder van God.  
Zo nemen wij onze herinneringen aan Bernadette en Maria mee en zingen Ave.

Tekst van Bert van Boxtel

### **KAPELLETOCHT, PINKSTEREN, LAAT JE MEESLEPEN!**

Op tweede pinksterdag wordt voor de achtste keer de Kapellentocht gehouden. Parochianen van parochies uit de hele streek vieren met deze tocht dat zij door de Geest van Jezus geroepen zijn om de christelijke geloofsgemeenschap te vormen. Geloofsgemeenschappen, die alle tijden, alle zorgen en problemen hebben overleefd. Parochies, die vanaf hun ontstaan tot nu toe van grote betekenis waren en zijn voor mensen, gezinnen en voor de gehele samenleving. Het meest wonderlijke is, dat sinds die pinkstergebeurtenis, hoe je deze ook wilt verstaan, mensen zich steeds weer hebben laten meeslepen door die Geest om te leven volgens het evangelie van Jezus. De parochies in onze streek zijn daar het getuigenis van.

In de Kapellentocht trekken we langs de vele Mariakapellen naar de Kapelberg in Bergharen.

Daar vieren we dat we geloofsgemeenschap zijn. De tocht, de viering, het samenzijn zal de deelnemers goed doen, zeker in deze tijd,

waarin we zo'n grote behoefte hebben aan gemeenschap. De gemeenschap, die veel te lijden heeft onder de valse druk van het individualisme.

Dus doe mee, kom, waag het er op, wandel, fiets, rij, laat je rijden, laat je meeslepen!

Verzamelpunten om met anderen deze tocht te gaan: in Nederasselt om 6.45 uur bij Truus Broekman; in Wijchen om 7.30 uur op het kerkplein Antonius Abt; in Hernen bij de kerk om 9.00 uur. Voor parochianen in Druten om 8.50 uur een startpunt bij de kerk, om 9.00 uur bij de kerk van Puiflijk. Vanuit Bergharen om 5.45 vanaf het kerkplein, via een flinke omweg naar de Kapelberg. Vóór de viering kunt u een misintentie opgeven. Eventueel kan een zelf meegenomen stoel goed van pas komen. Na de viering is er koffie en thee. Tot 16.00 uur zijn de kapellen open om er langs te gaan. In de Mariakapel van Hernen/Leur en van Batenburg staat er koffie klaar en frisdrank voor de kinderen. Natuurlijk bent u van de partij!

Jos van Minderhout



## **ZEILKAMP 16-23 AUGUSTUS 2014**

Vanuit onze parochie wordt ook dit jaar weer een zeilkamp georganiseerd voor jongens van 12-17 jaar. Het zeilkamp vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie van zaterdag 16 tot en met 23 augustus 2014.

Het kampterrein is op het Holtuseiland, een 'onbewoond' eiland in de Loosdrechtse plassen. De cursisten slapen in De ome Jan, een ark die aan het eiland ligt. Er wordt gezeild met prachtige polyester Valken en voor het eten wordt gezorgd. Wel moet er worden afgewassen...



Wat kun je allemaal verwachten?

- v een week lol en gezelligheid
- v leren zeilen van ervaren instructeurs
- v elke avond kampvuur
- v een eigen eiland
- v leuke (sportieve) activiteiten
- v bezoek van een bisschop
- v geloofsverdieping

Dit alles voor € 220,-

Even alles op een rijtje:

Voor wie? Jongens van 12-17 jaar

Wanneer? van 16 t/m 23 augustus 2014

Kosten? € 220,-

Meer informatie of aanmelding?

zeilkamp@detwaalfapostelen.nl of

Mark en Ineke Wintjes 024-6419624

Aanmelden kan tot 1 juli 2014 en vol is vol!

## **PINKSTEREN**

Bij het volk van God, de Joodse gemeenschap, was Pinksteren een dankfeest. Men dankt God voor de oogst die binnen was gehaald. Later werd dit feest gevierd omdat God aan Mozes de tien geboden had gegeven. Dat was een verbond tussen Godsvolk en God. En het eerste pinksterfeest na de verrijzenis van Jezus vertelt het verhaal dat de heilige Geest werd uitgestort over de apostelen en mensen in Jeruzalem. Met Pinksteren vertelt de kerk altijd dat verhaal.

### **HET VERHAAL VAN PINKSTEREN**

Het was druk in Jeruzalem want het was Pinksteren. Dat was voor de joden een groot feest. Zeven weken na het paasfeest werd dit feest gevierd. De stad was dan ook vol vreemdelingen. Die waren gekomen om het feest in de Tempel te vieren. De leerlingen zaten somber bij elkaar in de bovenzaal bij het tempelplein. Zij waren nog niet flink en dapper genoeg om het verhaal van Jezus te vertellen. Tot het moment dat het opeens hard begon te waaien!! Alle deuren in het gebouw sloegen open. Ze keken elkaar verbaasd aan. Iedereen zag boven het hoofd van de ander een soort vlammetje. Er gebeurde iets met hen!! De kracht die Jezus beloofd had was in hen neergedaald. Nu durfden de apostelen wel over Jezus te vertellen. De apostelen waren allemaal vurig aan het praten over Jezus. Zij waren voor niemand bang. Maar ook de mensen op de straat hadden het geluid van de windvlaag gehoord. Er kwamen vele mensen naar het huis van de apostelen. En allen, welke taal zij ook spraken, hoorden het verhaal van de apostelen in hun eigen taal. Petrus was de man die vooral het woord voerde. Hij vertelde dat Jezus gestorven was en nu leeft!



### **DRIEVULDIGHEIDSZONDAG**

Op de eerste zondag na Pinksteren viert de kerk het geheim van Vader, Zoon en heilige Geest. God de Vader zond zijn Zoon en die zond de heilige Geest. Deze namen spreken wij altijd bij een kruisteken uit.

### **SACRAMENTS DAG**

De tweede donderdag of zondag na Pinksteren staan wij stil bij het geheim van Eucharistie. Op Witte Donderdag gedenken wij dat Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen aan tafel zat. Jezus zei dat hij altijd dicht bij ons wilde blijven in teken van brood en wijn. Op Sacramentsdag schenken wij daar extra aandacht aan.

**Vieringschema**  
29 mei t/m 08 juni

**29 mei**  
• Hemelvaart van de Heer

**31 mei / 01 juni**  
• 7e zondag van Pasen

**07 juni / 08 juni**  
• Pinksteren  
• Ned. Missionarissen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Hand. 1,1-11</li> <li>✧ Tweede lezing: Ef. 1,17-23</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 28,16-20</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Hand. 1.12-14</li> <li>✧ Tweede lezing: 1 Petr. 4,13-16</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 17,1-11a</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Hand. 2,1-11</li> <li>✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,3b-7.12-13</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 20,19-23</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Tevens Kindernevendienst 2 Gether Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenchoor Ben Frie</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Jongerenchoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenchoor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgooij</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag <b>11.00</b> <i>Eerste Communie</i>viering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenchoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gildedag Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Woord en Communie Kantors Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> <i>Eerste Communie</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag <b>11.00</b> <i>Eerste Communie</i>viering Voice Hennie Witsiers/Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>
 <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>donderdag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>donderdag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p><b>Het Kompas voorheen Elsthoef</b></p> <p><b>St. Jozef</b></p>		<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p> <p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p> <p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>



	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 19,1b-6a ✧ Evangelie: Joh. 14,15-17	lezingen ✧ Eerste lezing: Ex. 34,4b-6.8-9 ✧ Tweede lezing: 2 Kor. 13,11-13 ✧ Evangelie: Joh. 3,16-18	lezingen ✧ Eerste lezing: Deut. 8,2-3.14b-16a ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 10,16-17 ✧ Evangelie: Joh. 6,51-58
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>		<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>		<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	<b>H. Jozef Alverna</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Between Bas van Dijk	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>		<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Start jubileumjaar 100 jaar kerk Mazing Joy/Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven/Martin Claes
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Gezinsviering/Dankdienst</i> Communicanten/Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>		<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Gezinsviering/Dankdienst</i> Communicanten/Vormelingen Joy4all Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers
	<b>H. Georgius Heumen</b>		<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering/Dankdienst</i> Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes
	<b>H. Victor Batenburg</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>Kapelberg Bergharen</b>	<b>maandag</b> <b>10.00</b> Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes/Aloys van Velth./ Jan van de Akker	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Dankdienst Communicanten/Vormelingen Voice Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Neo Nata Hennie Witsiers
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>		<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Cees Janssen	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	<b>H. Damianus Niftrik</b>		<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	<b>Het Kompas voorheen Elsthof</b>		<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk
	<b>St. Jozef</b>		<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Bas van Dijk

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Hand. 12,1-11</li> <li>✦ Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.17-18</li> <li>✦ Evangelie: Mt. 16,13-19</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Zach. 9,9-10</li> <li>✦ Tweede lezing: Rom. 8,9,11-13</li> <li>✦ Evangelie: Mt. 11,25-30</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Jes. 55,10-11</li> <li>✦ Tweede lezing: Rom. 8,18-23</li> <li>✦ Evangelie: Mt. 13,1-23</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Tevens Kindernevendienst 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>Geén viering</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Jongerenkoor Werkgroep Gebedsviering</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>Geén viering</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>Geén viering</p>
 <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>Geén viering</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>
 <p><b>Het Kompas voorheen Elsthof</b></p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p><b>St. Jozef</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>



## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

### Emmanuel | Wijchen

zaterdag 07 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 13 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 04 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 18 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

### De Muts | Wijchen

vrijdag 27 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
-----------------	-----------	---

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 26 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 09 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 23 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 07 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 juni	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 08 juli	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### H. Victor | Batenburg

maandag 26 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 30 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 04 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

### H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Bas van Dijk.
dinsdag 01 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.

### Kerkje | Leur

zondag 25 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "De tuin".
zondag 29 juni	19.00 uur	Oecumenische viering in het <i>Kerkje te Leur</i> . Thema: "Wie ben ik?".



## H. DAMIANUS - NIFTRIK

### GEDOOPT

17 mei 2014

Beau Nina Lin Rutten

Beau is de tweede dochter van Roy Rutten en Jacqueline Willems.





## PALMPASEN

### VOOR ALLE KINDEREN IN BALGOIJ

Palmpasen is de herinnering aan hoe Jezus werd binnengehaald in Jeruzalem.

Hij werd geëerd als een koning die goed voor alle mensen was.

Op de palmpasenstok staat een haantje van brood. Deze laat als eerste horen dat er een nieuwe dag begint. Het laat de mensen weten dat als het nu niet zo goed gaat, er weer een betere tijd aan komt. Het geeft de mensen hoop!



Kinderen uit Balgoij hebben op school een palmpasenstok gemaakt en op zondag 13 april een palmpasenoftocht gehouden in de palmpasemis van 11.00 uur in de kerk in Balgoij. Na de mis werd de palmpasenstok weggegeven aan iemand waarvan de kinderen dachten dat hij wat hoop en liefde kan gebruiken.



De animo was groot. Uiteindelijk deden er 22 kinderen mee. Het was erg gezellig. Niek had een lekkere cake gebakken, er was limonade en er waren chipjes om te rijgen en van te snoepen natuurlijk. Het resultaat was super.



En toen was het zondag. Nog even een broodhaantje op de palmpasenstokken maken en daar ging de stoet door de kerk.

Namens de communiegroep. Leuk dat er zoveel kinderen waren.





### GILDEVIERING

Zondag 27 april werd het feest gevierd van St.-Joris, de patroonheilige van onze kerk en van het gilde in Heumen. De koning, jeugdkoning, venders en gildebroeders van het St.-Georgiusgilde kwamen weer in vol ornaat met tromgeroffel naar de kerk. Pastor Aloys haalde hen achter in de kerk af en kreeg de relikwie overhandigd, die tijdens de viering op het altaar staat. Het verhaal van Sint-Joris en de draak staat centraal in deze viering. Aan het einde van de viering nodigde pastor Aloys gildebroeder Rob Danen uit

om naar voren te komen. Rob kreeg afgelopen vrijdag een koninklijke onderscheiding. Hij werd geridderd als lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor het gilde. Rob onderhoudt ook het zilver- en koperwerk in onze kerk, waarvoor pastor Aloys hem bedankte. De inzet van zo'n vrijwilliger is onmisbaar voor onze samenleving. Voor de jarige koning Willem Alexander en Rob werd het Wilhelmus gezongen. De viering werd opgeluisterd door het Parochieel Zangkoor. Pastor Aloys wenste het gilde veel succes met het koningschieten, dat die middag plaats zou vinden.



### EERSTE COMMUNIE

Op zondag 11 mei 2014 deden zes kinderen de 1<sup>e</sup> Heilige Communie in de kerk van Nederasselt. De namen van deze kinderen zijn: Bram Peters, Eva Morlog, Mick van Uden, Jurre van de Stappen, Sjors Willems en Merel Fransen.



Samen met Marianne van de Boogaard en pastor Aloys hebben deze kinderen zich voorbereid op deze heugelijke dag. In een volle en mooi versierde kerk was er een mooie viering samen met de ouders, broers, zusjes, opa's, oma's en alle andere familieleden, vrienden en bekenden. Het Kinderkoor Nederasselt verzorgde de zang en de communicanten werden na de viering muzikaal gefeliciteerd door Fanfare Wilhelmina. Dit gebeurde door de regen nu binnen in de kerk.



### EERSTE COMMUNIE

Op zondag 27 april jl. deden wij onze 1<sup>e</sup> Heilige Communie. Na een periode van voorbereiding verzorgd door pastor Aloys, de begeleidingsgroep en onze ouders was het eindelijk zover.

Helaas begon de dag met regen, waardoor we de fotosessie met onze papa's, mama's en broertjes en zusjes in de kerk moesten doen. Deze was mooi versierd met gele linten, ballonnen en bloemen. Wij mochten de hele mis op het priesterkoor zitten en actief meedoen met de viering: wij heetten iedereen van harte welkom, lazen de voorbede voor, brandden onze doopkaarsen, zongen met de liederen mee en mochten met pastor Aloys de tafel mee helpen klaar maken. En toen gingen wij voor het eerst te communie met een echte hostie.

Het was een hele mooie dag waarbij 's middags ook de zon nog ging schijnen.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag en natuurlijk in het bijzonder pastor Aloys die ons veel geleerd heeft en alle andere begeleiders.

Chiel, Anouk, Levi, Amber, Siem, Marleen, Simon



Vanaf links boven:  
Marleen Arts, Anouk Arts, Amber van Raaij, Siem Jilesen  
Chiel Theunissen, Levi Selten en Simon Gepperth



### VANUIT DE CONTACTRAAD

9 april 2014.

Omdat Henk van der Wielen verhinderd is, zit José Aalbers de vergadering voor.

Bert Arnts doet de opening met een verhaal voor Pasen "geniet van het leven" en een kort gedicht over Pasen.

- Ans van de Wielen is uitgenodigd om haar werkzaamheden en ervaringen van de eerste-communiewerkgroep met de contactraad te bespreken. De werkgroep is op zoek naar versterking omdat een van de leidsters stopt. Er zijn gelukkig ieder jaar nog genoeg ouders om bij de voorbereidingen te helpen. Omdat het altaar is vernieuwd, moet er voor de communicantjes een nieuwe opstelling worden gecreëerd.

- De open punten op de actielijst worden doorgenomen.

- De voorbereidingen van de Goede Week en Pasen worden besproken.

- Het gemengd koor zingt op Witte Donderdag in de Weegbree, op Goede Vrijdag om 19.00 uur en 1<sup>e</sup> Paasdag om 9.30 uur in de kerk in de Woëzik. 2Gether zingt 1<sup>e</sup> paasdag voor het eerst weer in de Emmanuelkerk, deze keer nog zonder dirigent want die is bij het gemengd koor in de Paschaliskerk. Na het paasweekend gaan de koren weer

gewoon in het schema zingen. Het gemengd koor zingt dan weer het tweede en vierde weekend en ook het vijfde als dat er is. De eerste zondag zingt 2Gether, zij zingen de derde zondag in de Emmanuel. Het kinderkoor zingt op zaterdagavond van het derde weekend in de Paschalis.

- Bij het ziekenpastoraat heeft zich een aantal personen opgegeven die met Pasen de communie thuis willen ontvangen.

- Vanuit het pastoresteam wordt meegedeeld dat het vakantierooster is ingevuld.

- Het 75-jarig bestaan van onze Paschaliskerk is aanstaande en er is een werkgroep samengesteld.

- Omdat Rob Holthuizen (architect) ons is ontvallen wordt er gezocht naar iemand die zijn werkzaamheden kan overnemen.

- Op 6 juli wordt in Overasselt door ZLTO de jaarlijkse dienst verzorgd, dit jaar in samenwerking met Plurijn, met als thema de zorg.

- Volgende vergadering is op 21 mei 2014.

Verslag van Bert Arnts

### GEDOOPT

13 april 2014  
Pepijn Jansen  
Saar Koop



11 mei 2014  
Fiene van Raaij  
Lars Berlo  
Daniël Zwartjes





## VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT



We kunnen terugkijken op een mooie periode in april. Op 11 april was de kerk nagenoeg volledig gevuld met zieken en ouderen voor de ziekendag van zes kerkgemeenschappen uit onze parochie; aan het einde kreeg iedereen de handoplegging en dat was indrukwekkend.

- Op 15 april de paasviering voor ouderen.

Vervolgens bleek het een goede zaak om de viering op Goede Vrijdag om 15.00 uur te houden en niet in de avond. Ook op de Paaswake en de Eerste Paasdag kijken we met genoegen terug. Als je dan ook nog ziet dat de kerk geweldig gepoetst en versierd was en dat de koren weer voor een prima ondersteuning hebben gezorgd, dan stemt dat tot tevredenheid. En dan niet te vergeten al die kleine dingen die zogenaamd geen naam hebben.

- In de komende zomerperiode zal in een groot aantal kerken van onze parochie niet elk weekend een viering zijn. We willen nog kijken hoe we hiermee omgaan, maar we moeten er rekening mee houden dat er op de zondagen 13 en 27 juli en 10 augustus geen viering zal zijn. Hierover volgt nog nader bericht.
- Het is ons te laat gebleken, dat bij de jubilarissen van Emmanuel ook Jacques van Uden behoorde die op het vrijwilligersfeest daardoor niet in de bloemetjes is gezet. Inmiddels is dat wel gebeurd. We willen hier laten weten dat we hem heel dankbaar zijn voor zijn medewerking in onze geloofsgemeenschap. Het zijn de vele kleine dingen die het doen.
- Dit jaar zal er geen Burendag in het Achterlo worden georganiseerd in september. De organisatie richt zich wel op 2015.
- Op zaterdag 7 juni om 19.00 uur is de laatste Ontmoetingsviering van dit seizoen. In oktober wordt het nieuwe seizoen gestart.
- De contactraad sluit dit seizoen af op 1 juli. De ietwat grijze mensen die hun vakantie al vroeg vieren, wensen wij een mooie tijd. En ieder ander natuurlijk ook.

Tini Poos

## EERSTE KOFFIE-ONTMOETINGSMORGEN

Woensdag 7 mei waren er maar liefst twintig gasten afgekomen op dit nieuwe initiatief; het blijkt dus aan te slaan... Met daarbij nog zes personen uit de contactraad, de brainstormgroep en de koffieschenkers was het zaaltje meer dan vol. Letterlijk, want ofschoon er nog vier vrije stoelen waren, was het geluid van al die stemmen teveel om elkaar hier goed te kunnen verstaan.

Jammer genoeg ben ik vergeten een foto te maken van deze bijeenkomst; anders had u een heel geanimeerd gezelschap kunnen zien. We gaan daarom door en gaan dan de kerkzaal gebruiken. De voorkeur van de aanwezigen gaat daarbij uit naar een hoefijzeropstelling i.p.v. meerdere tafels met kleine groepen. Ter plekke werd ook besloten om tijdens de maanden juli en augustus wel door te gaan. Dit, in tegenstelling tot eerdere berichten, omdat er dan al veel activiteiten stopgezet worden en kinderen ook vaak weggaan op vakantie. Opgeven hiervoor is niet nodig. Het is een vrije inloop voor iedereen die daar zin in heeft! De komende data zijn dus 4 en 18 juni, 2 en 16 juli en 6 en 20 augustus.

We moeten dan wel nog meer vrijwilligers vinden om die ochtenden aanwezig te zijn en ook om koffie te schenken. Is dit iets voor u, wilt



u zich dan opgeven bij Tini Poos (6411174) of Marion Eling (6415629)?

Verder denken we erover om een "kleine klusjesdienst" op te gaan zetten. Voor kleine klusjes die je niet van familie, vrienden of buurt voor elkaar krijgt of, omdat je al zo vaak een beroep op hen doet, dat je dat niet meer durft te vragen. Daarvoor hebben we nog wel wat tijd nodig en, natuurlijk ook vrijwilligers. Om de klusjes te doen of om te coördineren. We kunnen dit niet zonder u!!! Denkt u hieraan een bijdrage te kunnen leveren, geef u dan op bij een van de al boven genoemde adressen.

Marion Eling-Huls





### H. JOZEFFEEST

Elk jaar zet de contactraad op Alverna haar jubilerende vrijwilligers in het zonnetje. Dit gebeurt tijdens de viering van de patroondag van de H. Jozef; dit jaar op 16 maart.

Onderstaande personen zijn dit jaar 12 ½ jaar actief als vrijwilliger:

Piet Beelen	Piet van den Broek
Cindy Diels	Francis Jansen
Marianne Smeets	

Riet Theunissen en Jeanne Toonen zijn dit jaar 12 ½ jaar lid van het dames- en herenkoor. Met het koor ligt al jarenlang de afspraak vast dat het koorbestuur namens de parochie haar jubilerende leden jaarlijks huldigt in november tijdens het Ceciliafeest.

De eucharistieviering werd voorgegaan door pastor Bas v. Dijk en diaken Cees Janssen en opgeluisterd door ons dames- en herenkoor. Pastor Bas vertelde dat vrijwilligerswerk uiterst belangrijk is voor de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. De jubilarissen ontvingen een lelie en cadeaubon. Na de viering was er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee en iets lekkers, de jubilarissen te feliciteren. Dat was erg gezellig. We kunnen weer terug zien op een geslaagd H. Jozef feest.

Niet alle jubilarissen konden aanwezig zijn, maar inmiddels is ook aan hen de cadeaubon en lelie overhandigd door een vrijwilliger die dit voor de parochie graag deed. Heel hartelijk dank hiervoor.

De contactraad



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- We hebben twee nieuwe leden mogen begroeten die de gelederen komen versterken.
- Er is teruggekeken op de vieringen in de Goede Week en Pasen.
- Vanwege de brandverzekering moest er een pedaalemmer komen voor de Mariakapel die helemaal van metaal is (zonder plastic binnenemmer) met een goed afsluitbare deksel. Na lang zoeken is dat gelukt.
- De vleugel is toe aan groot onderhoud en dat gaat in de maand juli gebeuren.
- Er is aandacht besteed aan een uitje voor de vrijwilligers die kozen voor een algemeen feestje.
- De Kapellentocht (tweede pinksterdag) kreeg

### VRIJWILLIGERSFEEST OP ALVERNA

Zaterdag 22 maart zag je na de viering in de H. Jozef veel vrijwilligers rond 20.00 uur met of zonder partner binnenkomen in de Oase, het Dorpshuis, voor de tweejaarlijkse vrijwilligersavond van geloofsgemeenschap van Alverna.

Ieder zo met eigen verwachtingen en vooral goedgegemust. Wat zou het gaan worden??

Na de koffie met een klein gebakje, werd al snel een drankje geschonken en heette pastor Bas ieder welkom.

Er volgde een leuke voordracht van Elly Kersten, die op ludieke manier de Zangeres zonder Naam uitbeeldde. Daarna was het de beurt aan Albert Barsch. Onder begeleiding van zijn accordeon kon iedereen meedoen met de Liederentafel en dat gebeurde dan ook uit volle borst.

Het was een gezellig en geanimeerd samenzijn. Later op de avond werd een koud en warm buffet geserveerd. Dit was samengesteld en verzorgd door Mieke en Herma. Het was weer als vanouds: goed verzorgd en smakelijk, waarvoor beiden dan ook extra in het zonnetje werden gezet. Wie doet het de volgende keer, want zij stoppen er mee? Rond 12.00 uur vertrokken we, zoals dat heet "moe maar voldaan". Tot over twee jaar.

Namens de vrijwilligers, dank aan de voortreffelijke organisatie.

diaken Cees Janssen



### GEDOOPT

27 april  
Kenji Coolen  
Don Smits

aandacht alsook de Open-Monumentendagen op 13 en 14 september.

- De Apostelvergadering van 23-4-14 passeerde de revue.
- Er was aandacht voor de begrotingsaanvraag van 2015, want het is zo september.
- We zijn bijgepraat door Pascale van Lubeek over het protocol en draaiboek rondom huwelijken in onze kerk.
- De volgende vergadering is op 26 juni.

Annie Kloosterman



### GEDOOPT

27 april  
Ferre Laurant  
Daisy Koets



**PAUSELIJKE ONDERSCHIEDING  
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE**

Op 9 december 1937 is de heer Jan Derks in Nederasselt geboren. Zijn ouders woonden in Nederasselt en zijn vader was lid van het toenmalige "mannenkoor". Jan was vanaf zijn tienerjaren actief koorlid als organist. Op 1 september 1969 werd hij in Batenburg de gemeentesecretaris en kwam hier ook wonen. Vrij spoedig na zijn aankomst werd hij ook in Batenburg lid van het koor en nam zijn plaats weer in achter het orgel.

Deze plaats heeft hij nog steeds in bezit. Dus bijna vijfenveertig jaar is hij de organist van Batenburg.

Jan heeft zich niet alleen als organist verdienstelijk gemaakt. Hij is de laatste vijftien jaren ook de dirigent van het Gemengd Koor van de H.-Victor te Batenburg. Hij heeft deze taak na de laatste dirigent tijdelijk op zich genomen om een eventuele opvolger te kunnen regelen. Gezien de financiële positie van deze kerk was het niet mogelijk om een opvolger aan te trekken, want deze kon niet betaald worden.

Jan was bereid om zijn capaciteiten ook hier in te zetten. De tijdelijkheid werd ingetrokken en werd een vaste baan zonder salaris. De koorleden waren blij met deze oplossing en zijn er nog steeds blij mee.

Wanneer je nieuw bent in Batenburg word je na enige tijd aangetrokken voor een bestuursfunctie. Jan werd gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de toenmalige parochie "H. Victor". Hem werd de taak van secretaris toe-

bedeeld. Dit zou zijn voor een termijn van vier jaren en volgens het kerkelijk recht kon deze termijn maar één keer verlengd worden. Bij hoge uitzondering gaf de bisschop dan nog een keer verlenging. Maar van die hoge uitzondering werd nog een keer gebruik gemaakt.

In 1976 bestond de St.-Victorkerk honderd jaar. Jan werd de voorzitter van het feestcomité. Dit comité heeft een groots feest voor Batenburg opgezet. Bij die gelegenheid werd er ook een boekje met de titel "St.-Victor Batenburg 1876 - 1976" uitgegeven. Aan de totstandkoming van dit boekje, wat gaat over de geschiedenis van de kerk en de parochie, heeft hij ook een grote bijdrage geleverd.

Verder heeft hij in het verenigingsleven ook zijn bijdrage geleverd. Diverse bestuursfuncties heeft hij bekleed en hij was medeoprichter van enkele verenigingen. Hij is jarenlang reis leider geweest bij de jaarlijkse reis voor de leden van de Katholieke Bond voor Ouderen.

Deze activiteiten waren voor de contactraad redenen genoeg om hem voor te dragen voor een pauselijke onderscheiding.

De contactraad wil Jan, zijn vrouw en kinderen danken voor de grote inzet die zij allen hebben getoond voor de Batenburgse St.-Victorkerk. Wij hopen dat zij nog vele jaren van deze onderscheiding kunnen genieten.

Namens de contactraad,  
diaken Hennie Witsiers (voorzitter)



Na geweldig mooie lentedagen  
gaat zomermaand juni onze aandacht vragen  
We rennen om het hardst in de stratenloop  
En stellen op de stratenmarkt van alles te koop  
En dat alles om de leefbaarheid te schragen.

Ons mooie kerkgebouw gaat breder functioneren  
Zo'n monument laten we niet verweren.  
Kapellentocht en muziek op streek

Naast de weekendvieringenpreek  
Zo kunnen we samen donkere tijden keren

Maar ook de kerk viert feest  
Maakt ruimte voor de pinkstergeest,  
Feest van het Heilig Hart en Altaarsacrament  
En van Antonius wiens vindingrijkheid wordt erkend

Zo is het al eeuwenlang geweest.  
Toon van Duifhuizen



## DE MAAND JUNI EN SINT ANTONIUS VAN PADUA 13 JUNI

Een zeer belangrijke mens in de geschiedenis van de kerk en de franciscaanse orde, die wij in de maand juni vieren, is Sint Antonius van Padua. Hij is wereldberoemd en wordt nog steeds overal vereerd en aangeroepen.

Hij werd geboren in Lissabon, 15 augustus 1195. Daar zijn ze nog steeds jaloers, omdat hij naar de Italiaanse stad Padua genoemd wordt. Als 15-jarige begonnen bij de Augustijnen, sloot hij zich in 1220 aan bij Franciscus. Hij groeide uit tot een groot theoloog en beroemd predikant. Hij stierf vroeg, op 36-jarige leeftijd. Binnen het jaar al, werd hij door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij tot 'leraar van het evangelie' uitgeroepen. Van begin af aan werd Antonius om allerlei redenen aangeroepen. Als de patroonheilige van franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en als patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts, is hij tot een wel heel veelzijdige heilige geworden. Er is volgens mij geen heilige die hem dat nadoet.

Zie maar wat er allemaal door hem gebeurt. We roepen Antonius aan om kwijtgeraakte zaken terug te vinden: "Heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik m'n ... vind". Als het voorwerp is teruggevonden bedank je de heilige Antonius met een gift in het offerblok "Antoniusbrood". De "Teunisbloem" is naar hem vernoemd, omdat die rond zijn feestdag bloeit. In Achel, België, wordt Antonius sedert 1493 vereerd met een processie en een dorpsfeest. Hij is een geliefde heilige in de Portugese hoofdstad en sinds 1934 is Antonius een beschermheilige van Portugal en 13 juni is er een officiële feestdag.



Een van Gustav Mahlers liederen: "De preek van Antonius van Padua tot de vissen", is een komische verhandeling over Antonius die tot de vissen preekt als de kerk leeg is. De Limburgse band Rowwen Hèze zingt een lied over Antonius van Padua. Hierin zegt de heilige: "Soms is 't baeter iets moëis te verliezen; baeter verleeze dan daat ge 't noëit het gehad."

En voor de boer verklaart Antonius het weer.

Een paar van die weerspreuken:

Als Sint-Antoon de zon doet schijnen, ziet de boer zijn zorgen verdwijnen.

Is Sint-Antonius nat, dan drinkt de boer zich zat. Sint-Antonius schoon en helder, vult 't vat en ook de kelder.

Geen wonder, dat je zo'n mens in ere houdt.

Jos van Minderhout

## OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 3 JUNI EN 1 JULI

Dinsdag 3 juni is het alweer onze bijeenkomst voor ouderen, met een korte viering in de kerk. Dan koffie en thee met een lekkere koek in de Toekomst. We komen bij elkaar voor een vriendelijke ontmoeting in het leven van alledag! Ja, toch! We hebben koffie en stoelen genoeg. We vinden het zo fijn als je er bij bent. Dus waarom kom jij ook niet eens keer?

Alvast de mededeling, dat op dinsdagmorgen 1 juli de volgende samenkomst is.

## OPEN KERK-KAPELLETOCHT-STRATEN- MARKT-MUZIEK OP STREEK

Tijdens de Kapellentocht op tweede pinksterdag is onze Mariakapel en de kerk van 8.30 tot 17.00 uur geopend. Gelijkertijd vindt vanaf 11.00 uur "Muziek op streek" plaats. Dat is toch een mooie combinatie: geloofsgemeenschap, kunst, cultuur, ontmoeting, viering, muziek. Ook tijdens de stratenmarkt 15 juni is onze kerk open. Onze kerk behoort tot de mooiste van Gelderland. In de kerk staan prachtige monumenten, zoals de doopvont, de preekstoel, het altaar. We hebben een bijzonder gedenkboek over de H. Judocuskerk in de aanbieding. Van harte welkom.

## GEBEDSINTENTIES

Zondag 1 juni: Gerda van Heumen-Loeffen, Wim en Gon Hebing

Zondag 8 juni: Ben Weeren, overleden ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, overleden ouders Remmers-Grim, overleden familie van de Aa-Broekman, Jan de Kleijn en overleden familie, ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk, Jan en Annie Hendriks

Zaterdag 14 juni: Jo Derks-van Casteren

Zaterdag 21 juni: Mevrouw Guelen-van Riet, Wim en Gon Hebing

Zondag 29 juni: Leo van Lubeek, Jan de Kleijn en overleden familie Gemmy Peters, Tom van Lieshout, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp

Opgave misintenties 12 juli t/m 7 september  
graag voor 15 juni, bij

Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen. Bij voorkeur  
telefonisch na 17.00 uur, tel.: 0487-560540



### GEDENKPLAAT KAPELBERG 700 JAAR ONTHULD



Tijdens de openingsviering van het Kapelbergseizoen 2014 op zaterdag 3 mei jl. werd een gedenkplaat onthuld en gezegend. Dit gebeurde in het bijzijn van pastoor Martin Claes en pastor Annemarie Gooiker die in de viering voorgingen ten overstaan van ruim honderd aanwezigen. Het kunstwerk is door het bestuur van de Katholieke Stichting Beheer Kapelberg Bergharen geplaatst als een blijvende herinnering en uit dankbaarheid voor de hulp van vele handen bij de festiviteiten rond de viering van het 700-jarig bestaan van de Kapelberg in 2012. Binnen het bestuur waren er al een paar ideeën en suggesties. In haar ontwerp heeft Christel Schraven die meegenomen en verder uitgewerkt. Het geheel is door MCB (Moors Constructie en Machinebouw Bergharen) uitgevoerd in cortenstaal. Dit materiaal krijgt in de buitenlucht automatisch een roestlaag, die zo dicht is dat het onderliggende materiaal niet wegroest.



Centraal zichtbaar zijn twee handen. Veel mensen hebben die toen samen uit de mouwen gestoken en die vele handen maakten licht werk. Deze handen zijn geopend als teken van hulp, vriendschap, van

schenken en ontvangen.

De Kapelberg is voor velen een plek om te bezinnen en te bidden voor kracht, hoop en troost, en ook om dankbaarheid te tonen. Daarom zijn er vlammetjes zichtbaar als teken van de heilige Geest en verwijzend naar de vele kaarsjes die er bij Maria worden gebrand. De handen worden omsloten door lelietjes van dalen, ook wel meiklokjes genoemd, een bloem van eenvoud en verwijzend naar de moeder van Jezus. Het geheel

is met een lijnenspel doortrokken wat aangeeft dat alle leven met elkaar verbonden is. Zo kan er een kiemplant, waaruit nieuw leven ontstaat, in worden gezien en vormen die lijnen ook een hart, verwijzend naar liefde. Voelbaar op deze plek en voelbaar in die saamhorigheid van toen.

Sjaak Arntz

### GEDOOPT

Op 11 mei 2014

Wim Steef Gerard Banken.

### VRIJWILLIGER IN BEELD



Thé Pekel is geboren en getogen in Bergharen. The heeft een goed werkzaam leven gehad en heeft daarbij ook veel verenigingswerk gedaan.

Thé was en is een echte verenigingsman. In zijn woonkamer hangt bijvoorbeeld een oorkonde voor zijn 40-jarig lidmaatschap

van en vrijwilligerswerk bij de voormalige voetbalclub Uni van Bergharen. Via het verenigingsleven is hij ook in de politiek terechtgekomen. Jaren heeft hij zich ook daarvoor ingespannen. Vanaf 1999 is Thé betrokken bij onze geloofsgemeenschap en vervult hij verschillende taken onder meer als penningmeester, als lid van het Kapelbergbestuur en van de contactraad en bij het reilen en zeilen op de begraafplaats.

Dit alles doet Thé met enorm veel plezier en enthousiasme. Hij vindt niets te veel, het is een invulling voor zijn vrije tijd en het is nuttig voor ons dorp/onze geloofsgemeenschap. Het kerkgebouw is erg belangrijk voor Thé. Citaat: "Een dorp zonder kerk is geen dorp. Onze ouders en voorouders hebben ervoor gezorgd dat de kerk er kwam en het is aan ons deze te behouden".

Thé vindt dat na de fusie van De Twaalf Apostelen te veel haperingen en misverstanden de vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen geen goed heeft gedaan, maar dat het bestuur nu langzaam inziet dat ook zij de vrijwilligers hard nodig hebben. Om onze geloofsgemeenschap levend te houden vindt Thé dat we wat ruimdenkender moeten worden, onder andere iets meer oecumenisch denken.

Thé geeft aan best wel bezorgd te zijn voor de naaste toekomst. Blijven er vrijwilligers voor de diverse taken over? Dat is toch een eerste vereiste voor onze geloofsgemeenschap.

Thé: dank voor je woorden en we hopen nog vele jaren van jouw diensten gebruik te kunnen maken.

Tiny Bruisten



De namen van de kinderen:

Tim Hermans, Marlon Loeffen, Anne Eissen, Matthijs Pekel, Esmee Theunisse, Renske Schel, Lies Tromp, Bram Berben, Ari-  
anne Gooiker, Teuntje Driessen, Dries Kocken, Siem van Oorsouw, Mats Ariaens, Niels Buijs, Sander Buijs, Juul van Haren,  
Suus van Haaren, Dylan Moors, Bryan Moors, Rachel van Heumen, Tijn Postma



## WIJ GEDENKEN

**Wouter Uijen** overleed op 5 april. Hij werd maar 36 jaar oud. Wouter hield van muziek en speelde gitaar en drum. Lange tijd worstelde hij met zijn psychische kwalen die zijn leven tot een strijd maakten. Desondanks wist hij mensen aan zich te binden door hoe hij was: gevoelig, liefdevol, perfectionistisch. We hebben Wouter uitgeleide gedaan met de mensen en de muziek die belangrijk voor hem waren vanuit de Antonius-Abtkerk op 12 april. Wouter is begraven op de begraafplaats achter deze kerk.

Op 6 april overleed in Huize Sint-Jozef op 84-jarige leeftijd **Carolien Kellendonk-Jansen**. Clien was een hardwerkende vrouw, een zorgzame moeder en lieve, betrokken oma. Al vroeg overleed haar man Wim en kwam ze er alleen voor te staan met twee jonge dochters. Clien poetste en streek de was bij mensen thuis en bezorgde medicijnen voor de apotheek. Voor het warme gezinsleven zijn de dochters haar heel dankbaar. Het was genieten met de gezamenlijke vakanties en etentjes, met schoonzoon Marcel en de kleinkinderen Sanne en Beau. Omgeven door haar meest dierbaren is



Clien rustig ingeslapen. We hebben in de H. Antonius-Abtkerk afscheid genomen van haar en haar te ruste gelegd op het kerkhof bij haar man Wim.

Op 9 april is in Huize Laverna op 92-jarige leeftijd **Anna van Horsen-van IJk** overleden. Anna was een sterke vrouw ondanks haar zwakheden en tegenslagen in het leven. Ze was trots op haar dochter, haar twee zoons en de twee kleinzons, maar ook intens verdrietig om het veel te vroege heengaan van haar man Wim, broer Jan, dochter Diny en zoon Jan. Anna hield van mensen om zich heen, stond nooit op de voorgrond, was tevreden met wat ze had en kon genieten van de kleine dingen. Gedreven was ze in handwerken en vooral in het breien van dekentjes voor de missie. We hebben van Anna afscheid genomen in de H. Annakerk te Bergharen en haar te ruste gelegd op het kerkhof bij haar man Wim.

Op 10 april 2014 overleed **Annie Artz - Verbeeten** (1935) in de leeftijd van 79 jaar. Zij groeide op in een gezin van acht kinderen te Alverna. In 1962 is Annie getrouwd met Piet Artz. Zij kregen een

dochter en een zoon. Onmiskenbaar hoort bij haar haar bezorgdheid voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen. Vanaf 2004 is zij veel ziek geweest en zij leverde na iedere ziekenhuisopname in. De laatste opname mocht niet meer baten en na drie dagen vechten is zij rustig ingeslapen. Verbijsterd en verslagen, maar ook dankbaar, denkt haar gezin liefdevol terug aan haar. Op woensdag 16 april was haar uitvaartdienst in de Emmanuelkerk en heeft de crematie plaatsgevonden in het crematorium te Beuningen.

In café de Tolbrug te Bergharen is op 3 september 1925 **Bets de Swart-Derksen** geboren en zij is op 14 april 2014 te Sevenum overleden. Zij was de weduwe van Piet de Swart en de moeder van een dochter en een zoon. Zij was ook de trotse oma van vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Als alle mensen zouden zijn als zij, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Wij namen afscheid van Bets in de kerk van de H. Anna te Bergharen op 19 april 2014, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in het crematorium te Beuningen.

Op 20 april is overleden **zuster Johanna Maria Ypma**, in de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde op Portiuncula in Alverna. We hebben haar uitvaart gehouden op 25 april waarna we haar begraven hebben op het kloosterkerkhof aldaar.

Op 22 april overleed **Francien de Leest**. Ze werd 74 jaar oud. Haar leven stond in het teken van zorgzaamheid: voor haar ouders en later voor haar broer en zus. Francien was een geregelde bezoeker van de Antonius-Abtkerk: ze putte kracht uit haar geloof. Francien was een echt familiemens en zorgde ervoor geen gelegenheid te missen om iemand een kaartje te sturen of anderszins haar goede wensen kenbaar te maken. We hebben Francien uitgeleide gedaan vanuit de Antonius-Abtkerk te Wijchen op 28 april, waarna crematie in Beuningen.

**Zuster Theresia van Zuijlen (22-12-1921)** overleed op 22 april in "Rivo Torto" waar ze haar welverdiende

rust genoot tussen haar medezusters van de congregatie 'Dochters der Wijsheid'. Zij beleefde daar gelukkige jaren. Haar familie kon altijd rekenen op haar warme belangstelling. Deze herinnering blijven zij koesteren. Na haar afscheidsviering op 28 april is zij te ruste gelegd op het kloosterkerkhof

Ruim 47 jaar was **Ries de Groot** gelukkig getrouwd met Pieta Hendriks. Hij was een handige man die hard werkte voor zijn vrouw en hun zoon Niek. Graag trok Ries met zijn kleinkinderen op en hij voelde zich verbonden met de overige familie. Ries hield van een stukje humor op z'n tijd en was graag behulpzaam in de buurt. Na het overlijden van zijn vrouw Pieta verloor Ries steeds meer de zin in het leven. Op 21 april 2014 overleed hij in de leeftijd van 84 jaar en op 25 april was zijn uitvaartdienst in de Paschaliskerk waarna Ries begraven is op het kerkhof naast de kerk. Moge hij rusten in vrede!

Op donderdag 8 mei 2014 overleed te Alverna **Thé Polman** in de leeftijd van bijna 87 jaar. Thé was een gelovige mens die zich als vrijwilliger inzettede voor de kerkgemeenschap. Die harde inzet toonde hij ook als kostwinner voor zijn gezin in tijden dat de welvaart in Nederland bij velen niet groot was. Op woensdag 14 mei 2014 was zijn uitvaartdienst in de H.Jozefkerk en hij is daarna te ruste gelegd op de begraafplaats bij de kerk.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Ben Frie  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats .....



## VEILIGHEID

Hij stond tussen de warme armen van zijn oma op de trein te wachten, een lief mannetje van een jaar of zes. In de ogen van zijn oma las ik liefde, bezorgdheid, trots, alles wat je kunt voelen als je verschrikkelijk veel van je kleinzoon houdt, het kind van jouw kind. In de trein praatte het jongetje honderduit. De hele wereld was opwindend, spannend, maar hij voelde zich veilig, er kon hem niets overkomen omdat zijn oma hem beschermde. Ook ik had mooie kinderjaren, maar toch konden mijn vader en moeder niet verhinderen dat ik erge dingen om mij heen zag gebeuren die ik niet begreep. Na meer dan vijftig jaar weet ik nog goed dat de vader van een klasgenootje was gestorven en dat een ander kind haar daarmee pestte. Een nog grotere schok was het toen een meisje van onze school in het verkeer verongelukte. Hoe geef je kinderen een gevoel van veiligheid terug? Door de eeuwen heen willen vaders en moeders het beste voor hun zonen en dochters. Maar de aarde is niet altijd een paradijs, en dikwijls staan ouders met lege handen. Wat doet een moeder die in deze tijd afhankelijk is van liefdadigheid? Ik



zag een verbijsterende reportage over armoede in Berlijn, de stad die de muur overwon en nog steeds bezig is op te krabbelen uit de verdeeldheid. Zes jaar geleden ben ik er geweest, en ik was onder de indruk van alle vernieuwingen. Nu stond een vrijwilliger te vertellen dat in zijn stad honderdvijftigduizend mensen gebruik maken van de voedselbank. Hoe moet je je kinderen vertellen dat je geen geld hebt voor een warme maaltijd of een gezellige verjaardag met vriendjes en vriendinnetjes? Wat gaat er om in kinderen die alles moeten achterlaten en in een vluchtelingenkamp terecht komen? Televisiebeelden laten kinderen zien uit wie alle levenslust is verdwenen. Ik denk aan mijn tante die vier zoonnetjes tegelijk verloor bij een van de laatste bombardementen in Limburg. Hoe machteloos moet zij zich gevoeld hebben. Ik heb geen kinderen, maar het lijkt me ontzettend moeilijk om voor hen een evenwicht te scheppen tussen een gevoel van veiligheid en alle risico's van het leven. Voor het jongetje bij de trein was alles nog een groot avontuur. Ik

hoop dat hij zich later de beschermende armen van zijn oma nog kan herinneren, en dat hij dit gevoel van veiligheid door kan geven aan zijn eigen kinderen en kleinkinderen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Ben Frie	priester	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## ZET DE RAMEN EENS OPEN

De onlangs heilig verklaarde paus Johannes XXIII zag dat het noodzakelijk was geworden om een frisse wind in de kerk te laten waaien, en het beeld dat hij gebruikte was: het is tijd om de ramen eens goed open te zetten. Dat inzicht kreeg de naam *aggiornamento*, het bij de tijd (bij de dag) brengen van de kerk van zijn dagen. De heilige die vlak naast hem zit in de hemel kon er ook wat van: er is een foto van Johannes Paulus II waarop hij met zijn handen een brilletje maakt voor zijn ogen, duidelijk een gebaar naar de fotografenmassa die hem dag na dag (*aggiornamento*) volgde bij al zijn bewegingen. Hij schuwde niet om hen in de ogen te kijken, met zijn eigen bril weliswaar, maar toch: hij was een man van zijn tijd. De huidige paus (die geen enkele ambitie heeft om ooit heilig te worden) volgt hun voetspoor door een open mens te zijn in een wereld die met graagte inspiratie opzuigt van iemand die dat ook volop

kan geven. De mediabelangstelling voor zijn optredens is enorm.

De combinatie 'kerk' en 'media' doet mij helaas ook denken aan de manier waarop de kerk zonder al te veel poespas of nuance wordt verbonden met 'misbruik'. In de publieke opinie is het zelfs andersom: 'misbruik' wordt geassocieerd met 'kerk'. En telkens opnieuw worden daar bewijzen voor aangebracht zodra daar maar enige kans op is. Wij zijn zondaars – om met de huidige paus te spreken – maar waar ik voor pleit is een genuanceerde, eerlijke berichtgeving. Het zou niet waar mogen zijn dat berichten over misbruik buiten de kerkelijke sferen nauwelijks aandacht krijgt.

Veel van wat waardevol is voor de kerk en haar ook kwetsbaar maakt, kan een prooi worden voor de haar omringende wereld. Wie claimt ethisch op hoog niveau te staan, moet dat bewijzen aan wie op minder hoog niveau staat – als dat al zo is. Ethiek is een kwetsbaar vak, want weinig waarden die een instituut als de kerk nastreeft, kunnen bewezen worden als terecht of correct. En de werkelijke basis van onze overtuigingen is iets om eigenlijk helemaal niet open over te zijn: de intieme ont-

moeting met God zelf. Intimiteit verdraagt geen schijnwerpers.

Open kerk: uiten waar het hart vol van is, eerlijk, kwetsbaar maar niet minder overtuigd. Jezelf tonen als gelovige: overtuigd van de zaak van het evangelie zonder betweterig te zijn. Critici van repliek dienen door te tonen dat jouw levensbeschouwing waarde heeft voor een leven met diepgang en echtheid. Als wij voorgangers willen zijn, toonaangevend in liefde en godsbesef, dan moeten we de mensen op onze weg ervan kunnen overtuigen dat het evangelie een niet te onderschatten fundament is onder onze samenleving – ook als je je dat niet bewust bent.

Het *aggiornamento* dat ik af en toe mag uitoefenen is werken met jongeren aan een film, die hun innerlijk leven moet tonen – dat is de opdracht die ik hun dan geef. Ik deed dat onlangs met leerlingen van een college in Aalst (B.). Er is een prachtige

film uitgekomen over kameraadschap, een hoogstaande moraal van verbondenheid en trouw. Wat mij teleurstelde bij dit laatste project – en het overkomt me niet voor het eerst – is, dat jongeren van 17 zelden nog een religieus of godsdienstig fundament kennen voor de waarden en normen die zij huldigen. Zij zijn goede mensen, laat dat voorop staan, maar zij voelen doorgaans geen fundament of bestaanszekerheid voor hun levensinrichting in wat wij kennen als kerk, al zijn veel waarden dezelfde: trouw, verbondenheid, kameraadschap.

Daar zie ik een noodzaak voor de kerk van vandaag om open te zijn: religieus besef, een levensovertuiging die over de dood heen zijn kracht behoudt, dat is waar mensen behoefte aan hebben. Velen raken het contact met hun religieuze innerlijke leven kwijt, en worden radeloos als het leven hen op de proef stelt. Dan is het van belang dat er een open kerk bestaat, want als het erop aankomt is dat toch de plek die velen zoeken als zij grenservaringen opdoen. Dan mogen wij hen niet teleurstellen. En we mogen het niet alleen aan de paus overlaten om inspiratie te geven.

Ben Frie SJ



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juli 2014.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 juni 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.