

# DE APOSTELBODE

Jaargang 4 | nummer 6  
juli/augustus 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**AANDACHT VOOR HET KLEINE**

Heel even heb ik God gezien.  
Op een avond toen ik buiten zat  
streek Hij met de wind mijn haren glad  
en door de sterren kon ik in zijn ogen zien.

Heel even heb ik God gezien.  
Hij zong mij toe vanuit de bomen.  
Gezeten in het groene gras  
zag ik pas dat Hij het was  
die daar zo rustig lag te dromen.

Joke Plamout – Mees



### INLOOPCAFÉ

Op dinsdagmorgen 15 juli, 29 juli, 12 augustus en 26 augustus staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Waldi, Annie, Nel en Gerda

**DOET U AL MEE? REKENING:**  
**NL65RABO013.54.63.459**  
**O.V.V. ACTIE KERKBALANS**  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

|          | 2013   | opgeteld | 2014   | opgeteld | verschil |
|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| februari | 59.140 | 137.826  | 54.496 | 120.482  | -17.344  |
| maart    | 7.629  | 145.455  | 13.589 | 134.071  | -11.384  |
| april    | 6.950  | 152.405  | 6.341  | 140.412  | -11.993  |
| mei      | 4.179  | 156.584  | 4.134  | 144.546  | -12.038  |

Eind mei was de opbrengst meer dan 12.000 euro lager dan een jaar eerder het geval was.

### OM TE NOTEREN



**6 JULI VIERING ZLTO 10.30 UUR, BUURDERIJ OVERASSELLT**

**15 JULI VANAF 10.00 UUR**

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**16 JULI**

Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal van de Emmanuelkerk

**29 JULI VANAF 10.00 UUR**

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**6 AUGUSTUS**

Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal van de Emmanuelkerk

**7 AUGUSTUS OM 15.00 UUR**

40-jarig huwelijksfeest Hennie Witsiers en Jo Witsiers – van de Weem in H. Victor Batenburg

**12 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR**

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**15 AUGUSTUS**

Processies in Bergharen en Wijchen.

Voorafgaand aan vieringen op Kapelberg in Bergharen en Molenberg in Wijchen. De vieringen beginnen om 19.00 uur.

**16 – 23 AUGUSTUS ZEILKAMP**

Kampterrein op het Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen. Informatie of aanmelding: [zeilkamp@detwaalfapostelen.nl](mailto:zeilkamp@detwaalfapostelen.nl)

**17 AUGUSTUS**

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods in Bergharen

**20 AUGUSTUS**

Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal van de Emmanuelkerk

**26 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR**

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

**14 SEPTEMBER**

Paschaliskerk Woezik 75 jaar

**13 SEPTEMBER VAN 14.30 - 16.30 UUR**

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor oudere en zieke parochianen in "Ons Huis" Nederasselt

### ZOMERVAKANTIEROOSTER

Vanwege de vakanties van pastores en koren gaan we met ingang van dit jaar tijdens de grote vakantie voor basisscholen over op een zomervakantierooster wat de weekendvieringen betreft. Dat betekent dat er om het weekend gevierd gaat worden in de kerken van onze parochie (dus drie weekenden in de zomervakantie niet). In de Antonius Abtkerk te Wijchen, te Overasselt en op de Kapelberg te Bergharen zal wel elk weekend een viering zijn. Dit zomervakantierooster loopt van 12 juli tot en met 17 augustus.



## AANDACHT VOOR HET KLEINE

Zo'n thema lijkt niet meer van deze tijd. Wij leven in een maatschappij, waarin alleen het grote nog schijnt te tellen. Grote villa's, grote bankgebouwen, kantoren en bedrijfspanden, steeds grotere vliegtuigen en containerschepen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ook de moderne mentaliteit is sterk gericht op alles wat grootheid uitstraalt: een goed betaalde baan, een dik salaris, vette bonussen, een hoge positie, dure auto's, verre vakanties, rijkdom en bezit, macht en aanzien.

Zijn dit de zaken die een mens gelukkig maken? Natuurlijk moeten we een dak boven ons hoofd hebben, moeten we te eten hebben, ons behoorlijk kunnen kleden en middels werk een inkomen kunnen verwerven. Maar waar liggen de grenzen? Die liggen voor ieder weer anders, al naar gelang ieders behoeften en mogelijkheden.

Toch gelden voor christenen evangelische waarden, die het leven richting geven en soms beperkingen opleggen. Eerbied voor Gods schepping is zo'n waarde, die van ons vraagt om zorgvuldig met het milieu om te gaan. In plaats van vervuiling en uitbuiting is een vorm van zuinigheid, soberheid op z'n plaats. Hergebruik van dingen die mogelijk zijn.

Wie meer dan genoeg heeft, zowel wat betreft geld als goederen, zal zijn overvloed moeten delen met hen die gebrek lijden. Zeker in onze tijd zijn de verschillen tussen rijk en arm vaak schrijnend, zowel in eigen land, als wereldwijd. Oorlogsgeweld is vaak de oorzaak dat onschuldige mensen huis en have kwijtraken en aangewezen zijn op noodhulp. Gruwelijke televisiebeelden staan ons allemaal op het netvlies. Als eenling kun je de wereld niet veranderen, maar ieder mensleven telt en dus betekent onze hulp ook, dat we aandacht hebben voor het kleine.

Voor een dergelijke levenshouding kunnen we inspiratie opdoen bij Franciscus van Assisi. Hij was met weinig tevreden. In de Regel van de Minderbroeders staat: "Laten alle broeders met ijver de nederigheid en de armoede van Onze Heer Jezus Christus volgen en ter harte nemen dat wij niets anders van de hele wereld hoeven te hebben dan, zoals de apostel zegt: 'Voedsel en iets om ons mee te bedekken en daarmee zijn wij tevreden.' "(1 Tim 6,8) En op een andere plaats staat: "Als je onverdeeld goed wilt zijn, ga alles verkopen wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat in de



hemel hebben." Hier zit bij Franciscus de overtuiging achter, dat we de hemel moeten verdienen door ons hier en nu in te zetten voor de wereld. Een inspirerende gedachte. Deze sluit helemaal aan bij uitspraken van Jezus. "Als gij niet wordt als kinderen, kunt gij het Rijk der Hemelen niet binnengaan." Maar ook: "Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan."

Aandacht voor het kleine houdt voor Franciscus ook in, dat wij zorg moeten hebben voor alle schepselen: zowel voor de mensen als voor de dieren, maar ook voor de bloemen en de planten. Alle leven verdient hulp en verzorging. In het boek van Thomas van Celano, een medebroeder en tijdgenoot, getiteld: "De oudste verhalen over Franciscus van Assisi", staan hierover hele boeiende verhalen.

"Ook wormen waren hem erg lief omdat hij gelezen had dat over de Verlosser is gezegd: 'Ik ben een worm en geen mens meer'. Daarom raapte hij ze op als hij ze over de weg zag kruipen en zette hij ze op een veilige plek weer neer, om te voorkomen dat de voetstappen van voorbijgangers hen aan het schrikken zouden maken.

Wat moet ik over nietige diersoorten nog meer vertellen, wanneer je bedenkt dat hij 's winters honing en wijn van uitstekende kwaliteit bij de bijen liet brengen om ze niet aan de vinnige kou te laten bezwijken? Hij hemelde hun efficiënte werkwijze en hun vernuftig instinct ter meerdere eer en glorie van de Heer zo hoog op dat hij vaak een hele dag besteedde aan het prijzen van bijen en andere diersoorten. Deze man, die vervuld was van de Geest Gods, hield niet op in alle elementen en schepselen de Schepper en Leidsman van alles te verheerlijken, te prijzen en te loven.

Het is haast niet voor te stellen hoe groot de verrukking was die de schoonheid van bloemen bij hem teweegbracht, als hij zijn aandacht richtte op hun delicate vorm en hun zoete geur opsnoof." Genieten van het schone op deze aarde, kost niets. Tevreden zijn met alles wat je vaak gratis hebt ontvangen en waar je dankbaar gebruik van mag maken, een eenvoudige leefwijze met aandacht voor het kleine, dat alles maakt een mens gelukkiger dan het streven naar meer en groter. Hier oog voor krijgen, je levenshouding erop aanpassen, dat vraagt veel oefening, moed en geduld.

Koos Leemker

## KAPELLENTOCHT 2014

Startend vanuit Wijchen 's morgens vroeg  
Hadden we heel wat kilometertjes voor de boeg  
De weergoden waren ons goed gezind  
Het was warm en geen zuchtje wind  
Met veel wandelaars in een rij  
Voelde ik me wel een beetje blij  
"Pluk deze dag" ging het door me heen  
Wij zijn hier allemaal goed ter been  
In de kapel in Hernen hadden vrijwilligers  
de koffie klaar  
Het was hier ook fijn zo bij elkaar  
Daarna liepen we naar Bergharen  
Het werd erg warm, we kregen zelfs natte haren  
Op de Kapelberg zaten al heel veel mensen  
Allemaal met hun eigen wensen  
Pastoor Claes ging de mooie dienst voor  
De zang werd verzorgd door het Elckerlykkoor  
"Laat je meeslepen" was het thema  
Met pastor Aloys dachten we hier diep over na  
Op zijn wandelschoenen liep hij te preken  
De gelovigen mochten ook wat spreken  
Een kaarsje branden voor een dierbaar persoon  
Dit gebeurde spontaan en heel gewoon  
Voor het einde van de dienst voor velen een  
mooie roos  
Dat voelde ook wel heel erg  
"close"  
Aloys zei tot slot: "Geef de  
liefde door aan elkaar"  
En hopelijk weer tot volgend jaar!!



Bea Cronenberg

## ONTMOETINGSMIDDAG

Op zaterdag 13 september 2014 is er weer de jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor oudere en zieke parochianen uit Heumen, Nederasselt en Overasselt.



Dit jaar is het in Nederasselt in "Ons Huis" van 14.30 tot 16.30 uur en daar is ook voldoende ruimte voor rolstoelen, scootmobiel e.d.

De voorganger is pastor Aloys van Velthoven s.s.s. en het "Gemengd Koor" uit Nederasselt verzorgt de gezangen.

Het thema is: "Pluk de dag en zorg dat er wat te plukken is".

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij 'n gratis kopje koffie / thee en ....'n borreltje....

Geen vervoer?

Bel Albert Gijsbers van de Vrijwillige Thuishulp (024) 622.2278

Het "Pastoraat van Nabijheid"

## MARIA TEN HEMELOPNEMING

Het feest werpt altijd een bijzonder licht op de gewone dingen van het menselijk bestaan. Wanneer we op 15 augustus vieren dat Maria ten hemel is opgenomen op haar sterfdag, vieren we dat zij als mens is opgenomen in de glorie van haar zoon Jezus in de hemel. Maria heeft zo deel aan de verrijzenis en het Pasen van Jezus. Ze wordt toegezongen als koningin van de hemel en van de vrede. Voor velen is Maria een moeder bij wie we het hart kunnen luchten: het blijkt uit de vele kaarsjes die er worden opgestoken en uit de vele gebedsintenties.

We zullen dat op twee verschillende plaatsen in onze parochie op bijzondere wijze in de open-



Molenberg 2013

lucht vieren: op de Kapelberg in Bergharen en op de Molenberg in Wijchen. Beide vieringen worden voorafgegaan door een processie. De vieringen op de Kapelberg en Molenberg beginnen om 19.00 uur. In andere kerken zal het feest in het weekend erna worden gevierd.

Martin Claes

## SENSOOR-AANDACHT VOOR THUISBLIJVERS

### SENSOOR HEEFT AANDACHT VOOR THUISBLIJVERS

De zomer staat voor veel mensen gelijk aan genieten. Gezellige dingen doen met vrienden of familie, uitrusten en er even lekker tussenuit gaan. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Daarom zijn de vrijwilligers van Sensor Gelderland ook tijdens de zomermaanden dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek via telefoon, chat of e-mail.

### LUISTERENDE MEDEMENSEN

De vrijwilligers lopen even met iemand mee op zijn of haar levenspad, geven echte aandacht en denken en voelen mee. Onbevooroordeeld, anoniem en vertrouwelijk. Zij bieden niet alleen een luisterend oor, maar ook een goed gesprek. Een gesprek dat verlichting kan geven.

Sensor Gelderland is er voor iedereen. Onze vrijwilligers zijn dag en nacht, 7 dagen per week te bereiken via telefoon 0900-0767 chat of e-mail. Meer informatie over Sensor Gelderland is te vinden op [www.sensor.nl/gelderland](http://www.sensor.nl/gelderland)

## VANUIT HET BESTUUR

### **VITALITEIT**

De besprekingen met alle contactraden vorderen gestaag. Aan het eind van dit jaar zal met elke contactraad gesproken zijn. Dit najaar, in september, zijn er gesprekken met de parochianen van Heumen, Niftrik en Batenburg om de mensen te informeren over de vitaliteit van hun geloofsgemeenschap. Dit is een volgende stap nadat eerder met de contactraden gesproken is. Eind van het jaar wil het bestuur conclusies trekken.

### **APOSTELVIERING**

Op 21 september om 10.00 uur is weer de jaarlijkse Apostelviering in de Antonius Abt in Wijchen. Wij vieren een keer per jaar gezamenlijk dat we samen parochie De Twaalf Apostelen zijn. Net als andere jaren wordt de viering opgeluisterd door een samengesteld koor met leden uit verschillende koren uit onze parochie en wordt ze voorgegaan door alle pastors. "Het thema van de viering is: God ontmoeten."

Na afloop van de viering is er koffie met iets lekkers op het kerkplein. Dit is tevens de gelegenheid waarbij het parochiebestuur de Apostelspeld uitreikt aan een van onze vrijwilligers. Wij hopen dat er veel mensen komen.

### **VERTREK LIANNE VAN DER BURGT**

Lianne van der Burgt, lector en dirigent van het familiekoor van de Antonius Abt Wijchen, gaat vanaf september een aantal jaren werken in het internationale centrum van de Focolarebeweging in Italië. Wij danken haar hartelijk voor haar grote inzet voor de parochie en wensen haar heel veel goeds! Hettie van der Wee, op dit moment koorlid van het familiekoor, is bereid gevonden het stokje over te nemen. Wij wensen het familiekoor veel succes met zijn nieuwe dirigent.

### **MARTIN CLAES 50 GEWORDEN**

Het bestuur feliciteert Martin Claes van harte met zijn vijftigste verjaardag!

Namens het parochiebestuur Bea Schouten



### **NIEUWS VAN DE AFDELING BOUWZAKEN**

Het zal u bekend zijn dat het bestuur twee bouwadviseurs heeft die het bestuur adviseren over de uitvoering van werkzaamheden aan onze kerkgebouwen en de contactraden ondersteunen bij het opstellen van de jaarlijkse begroting. Zij zijn tevens klankbord door het jaar heen bij het in gang zetten van de goedgekeurde begrotingsaanvragen.

Helaas is bouwadviseur Rob Holthuizen begin dit jaar overleden en heeft Piet Oosterhout (de andere adviseur) het bestuur laten weten uiterlijk eind 2014 zijn werkzaamheden te willen beëindigen na vele jaren trouwe dienst.



Piet Oosterhout heeft het bestuur aangeboden in zijn netwerk uit te zien naar mogelijke opvolgers die deze lastige maar zeer boeiende taak deskundig kunnen overnemen. En dat is gelukt: hij heeft twee deskundige mensen gevonden die het een uitdaging vinden om deze taak op te pakken: Frans de Groot en Henk Jansen. Het zijn mensen die hun sporen hebben verdiend in de bouwwereld en ook goed bekend zijn in onze regio.

Frans is de opvolger van Rob Holthuizen en heeft de zes kerken van Rob overgenomen. Hij is al gestart met zijn werkzaamheden en heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met de meeste contactraden of met de bouwkundige adviseurs van contactraden. Henk Jansen treedt in de voetsporen van Piet Oosterhout en zal de komende maanden worden ingewerkt door Piet waardoor de overdracht en het voorstellen in de verschillende gemeenschappen zorgvuldig kan gebeuren. Helaas was dit voor Frans niet mogelijk: hij heeft zich de materie eigen moeten maken door het doornemen van het archief van Rob en informatie vanuit het bestuur.

In een van de komende Apostelbodes zullen Frans en Henk zich aan u voorstellen. Het bestuur wenst Henk en Frans veel succes toe in hun belangrijke werk!

Herman Sterenburg, portefeuillehouder bouwzaken

## PASCHALIS-BAYLONKERK 75 JAAR

**"EN TOCH KWAM ER EEN KERK: EN NOG STAAT ER EEN KERK, DE PASCHALISKERK AL 75 JAAR"**

"En toch kwam er een kerk" luidde de titel van een boek uit 1989 dat geschreven werd door de journalist Theo Peters Sengers. Dit boek kwam uit bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kerkgemeenschap Sint-Paschalis. De nieuwe, overkoepelende parochie Hoeksteen in Wijchen was net een jaar eerder opgericht. Nu in 2014 is er nog steeds een kerk, de Paschaliskerk, al 75 jaar. En in die 25 tussenliggende jaren is er veel gebeurd. Maar misschien is het goed om de gedachten eerst te laten uitgaan naar de dagen van het ontstaan van de Paschaliskerk.

In 1939 kwam er tegen alle verdrinking in dan toch dat kerkgebouw. Eigenlijk eerst gerealiseerd als noodkerkje. Er was een gemeenschap ten noorden van Wijchen, verspreide huizen zou iemand misschien nu zeggen, die deel uitmaakte van de Antoniusparochie maar die toch ook op een uur lopen van de kerk lag. Toen was dat een hele afstand om te overbruggen, niet alleen in tijd, maar ook in betrokkenheid. Men besloot tot de bouw van een hulpkerk, een rectoraatskerk, zoals ook de paterskerk in Alverna dat formeel was.

De gemeenschap kreeg ook een eigen pastor, maar voor dopen en huwelijken bijvoorbeeld moest men nog in Wijchen zijn. De pastor en de gemeenschap stonden toch onder de pastoor en de parochie van de Abt. In 1950 verandert dat. De Paschaliskerk wordt de kerk van een zelfstandige parochiegemeenschap. In 1950 zijn er de eerste doop en het eerste huwelijk.

Onder de rook van de kerk ontstaan uit de dorpsgemeenschap allerlei verenigingen en groepen. Allereerst is er de Paschalisschool. Zij ontstaat voor het kerkgebouw, omdat een inspecteur van het onderwijs dat echt nodig vindt. Maar ook de scouting, de Sportvereniging Woezik, de wandelvereniging Paschalis en de toneelvereniging worden opgericht vanuit de parochiegemeenschap. De Woezik is zo een klein kerkdorp met haar eigen dorpskerk.

Nu was de kerk, die in 1939 een beetje als noodkerk gebouwd werd, te klein geworden voor de geloofsgemeenschap. Het was nog de tijd van een echt "rijk Rooms Leven". Daarom wordt in 1956 de kerk fors uitgebreid. Er komen twee vleugels bij plus een echte sacristie. Het aantal zitplaatsen gaat van ongeveer 300 naar 600.

Na 1965 komen er in de samenleving en in de kerk veel veranderingen. Geloof en kerk worden voor mensen stilaan minder. Minder het uitgangspunt voor leven en denken. Als de kerk wordt

gebouwd, wordt zij ingericht voor de liturgie en de geloofsbeleving van die tijd. Het altaar staat tegen de muur onder het tabernakel. Beide zijn het middelpunt van de kerkruimte waarnaar alle gelovige eerbied en aandacht uitgaat. De communiebank schermt het priesterkoor af van de rest van de ruimte. Achter is de zangzolder waar het orgel staat en vanwaar ook het koor de mis met de traditionele misgezangen opluistert. Na 1965 verandert dit allemaal en worden gebouw en orde van de mis anders ingericht.

Het altaar komt los te staan van de muur en de priester gaat de dienst voor met zijn gezicht naar de mensen. Later komen er nog meer veranderingen. Het priesterkoor wordt groter gemaakt en er komt een mobiel altaar van hout omdat de pastores en de lectors dichterbij de mensen moet staan. Ook komt het koor van de zangzolder achter naar beneden. Het koor krijgt een plek op het priesterkoor om het volk voor te gaan in de zang. Intussen blijft het zware, oude altaar van marmer staan en wordt een beetje een loos object dat zelden of nooit meer gebruikt wordt. Op de achtergrond staat het gegeven dat men de ruimte wilde inrichten naar richtlijnen van na het Tweede Vaticaans Concilie, die in 1970 hun uitwerking kregen. Dit moest echter gebeuren in een ruimte die gebouwd was voor de liturgie zoals die volgens de richtlijnen van het concilie van Trente in 1570 haar gestalte kreeg.

In september vierden wij de ingebruikname van het nieuwe priesterkoor. In de Apostelbode van september 2013 stonden daarvan enige foto's met een korte toelichting. Het houten altaar is wegge-



haald en het oude altaar is kleiner gemaakt en naar voren geplaatst. Van het marmer dat daarvan overbleef, is ook een nieuwe lezenaar gemaakt. Zo willen we in de geest van deze tijd materialen duurzaam hergebruiken.

Ook willen we aan het priesterkoor een uitstraling geven van rustige en robuuste eenvoud.

Nu, in 2014 kijken wij met dankbaarheid en gepaste trots naar onze Paschaliskerk. Op zondag 14 september willen we vieren dat zij een driekwart eeuw bestaat met een bewogen geschiedenis. De mis begint om 09.30 uur en daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Wij zien u graag tegemoet.

Namens de contactraad, Bas van Dijk, pastor

## ONTMOETINGEN IN ISRAËL DEEL II

### **VAN NAZARETH NAAR JERUZALEM**

Op zaterdag 16 november 2013 vertrokken we met de bus naar Quasr El Yahud, de doopplaats in de rivier Jordaan. Helaas maakte een steile weg met veel trappen het voor de rolstoelers niet mogelijk om bij het water te komen. In Jericho stonden we even stil bij een hele oude vijgenboom, zo eentje waar Zaccheüs in klom om Jezus te kunnen zien (Lucas 19:1-10). Daarna naar de Berg der Verzoeking, waar Jezus veertig dagen zou hebben gevestigd (Matteüs 4: 1-11).

Na de lunch ging onze reis verder naar Qumran, waar in 1947 de Dode-Zeerollen zijn gevonden. De zon was al onder aan het gaan toen wij bij de Dode Zee kwamen. Ook hier konden de rolstoelers vanwege een steile helling niet bij het water komen. Van de gids hoorden we dat het water in de Dode Zee elk jaar één meter zakt. Als dat zo doorgaat is er over vijftig jaar geen Dode Zee meer!

Na een busrit van een dik uurtje reden we Jeruzalem binnen. Bij een uitkijkpunt zijn we even gestopt en hebben we onder muzikale begeleiding het lied Jeruzalem gezongen. Heel bijzonder was dat.

### **BETHLEHEM**

Dwars door deze Palestijnse stad heeft Israël een hoge betonnen muur geplaatst als bescherming tegen de Palestijnen. Daardoor zitten veel mensen in Bethlehem gevangen in hun eigen stad! We begonnen bij de Herdersvelden, waar de herders de boodschap over de geboorte van Jezus kregen (Lucas 2: 1-13). In de herdersgrot hebben wij een speciale viering gehad, waar ik het voorrecht had om mee voor te gaan. Daarna gingen we naar de boven de grot gelegen Herderskerk. Daar hoorde ik ineens onze dwarsfluit en begon onze groep "nu zijt wellekome" te zingen. Echt een kippenvelmoment, prachtig. De bezoekers luisterden ademloos naar ons gezang en fluitspel! Het was heel bijzonder om in Bethlehem het kerstverhaal te herleven. Omdat het bij de Geboortekerk in Bethlehem te druk was, gingen we eerst lunchen in het franciscaanse klooster Casa Nova naast de kerk. In een grot onder deze kerk markeert een ster de geboorteplaats van Jezus.

### **OLIJFBERG, GETSEMANE, TEMPELBERG, VIA DOLOROSA**

's maandags reden we naar de Olijfberg, vanwaar we een prachtig uitzicht over Jeruzalem hadden. De joden geloven dat de Messias via de Gouden Poort

Jeruzalem zal binnen gaan, maar de moslims hebben de Gouden Poort dichtgemetseld! Jezus kwam via deze poort, op een ezel, Jeruzalem binnen.

Verder gingen we, per bus naar de Hof van Olijven – Getsemane, waar Jezus door een kus van Judas is verraden en gevangen genomen. De gids vertelde dat een van de olijfbomen er al stond in Jezus' tijd.



We worstelden ons door het drukke verkeer naar de bus en reden naar de oude stad voor een bezoek aan de Tempelberg. Van de tempel lieten de Romeinen alleen de westelijke muur overeind staan. De joden kwamen hier om te treuren en te bidden vandaar de naam Klaagmuur. Nu staat op het Tempelplein aan de ene kant de Rotskoepel met zijn gouden dak

en aan de andere kant de Al-Aqsa moskee. In beide gebouwen mogen alleen moslims komen.

Daarna de Via Dolorosa, de route van de Kruisweg die Jezus is gegaan. Die was met rolstoelen in onze groep een hele onderneming. Smalle steegjes en overal auto's en scooters die wilden dat wij voor hen opzij gingen. Ik had niet het gevoel van een kruisweg. Na verloop van tijd bereikten we de 1<sup>e</sup> statie waar Jezus door Pontius Pilatus is veroordeeld (Marcus 15:1-15) en in een rustiger tempo konden we wandelen tot bij de 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> statie (Lucas 23:26). Vanaf hier is de Via Dolorosa nog steeds heel smal maar tevens een drukke winkelstraat.

We eindigden bij de Heilig-Grafkerk. Onze groep ging meteen naar een zijkapel voor een eigen viering. Nadat wij gisteren kerst hebben gevierd, volgde vandaag het paasfeest! Pastoor Martin Los spiegelde ons voor dat de straat waar we ons net doorgewurmd hebben, in de tijd van Jezus ook druk was, dat er een hoop mensen waren komen kijken hoe Jezus zijn laatste weg zou afleggen, vernederd, uitgejouwd, gegeseld en met een zwaar kruis. Ja, toen voelde ik dat het een ware kruisweg moest zijn geweest. Dat was het al voor ons. We hadden een mooie paasviering. Raar hoor om de ene dag

kerst en de andere dag Pasen te vieren!

Na de viering zijn we de kerk in gegaan en kwamen we in een rij terecht voor een kerkje in de kerk. Daarbinnen was het graf van Jezus, de heiligste plaats van het christendom. Wel lastig bereikbaar via een ongelijke stenen vloer en smalle, hele lage deuren. Een heel integer en ontroerend moment.

Over de Via Dolorosa wandelden we naar de bus terug. Het was nu rustiger. Onze bus stond te wachten om ons terug naar het hotel te brengen.





## NAAR HUIS

Op woensdag 20 november moesten we al om 2.00 uur bij de bus zijn. De verdere reis verliep voorspoedig. Om 10.15 uur stonden we veilig op het koude Schiphol.

Wat wij die week allemaal hebben gezien en meegemaakt heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt; het leek wel een droom, maar het is toch echt allemaal gebeurd. Tranen van dankbaarheid dat ik dankzij de inzet van zoveel lieve mensen, dit mocht mee maken! Dank u wel daarvoor.

Cees Janssen

## VOEDSELBANK INZAMELING

Binnenkort gaan velen van ons op vakantie. Anderen blijven liever thuis, of zijn niet in de gelegenheid om op vakantie te gaan, of hebben geen geld en soms zelfs ook niet te eten. Deze laatste groep men-



sen kan een beroep doen op de Voedselbank Wijchen.

De Voedselbank heeft een dringend beroep op het Diaconaal Beraad gedaan

om op korte termijn een inzameling van levensmiddelen te houden. Het Diaconaal Beraad heeft ervoor gekozen om de inzameling te houden in de weekenden van 2 en 3 augustus 2014 in de kerken van de H. Antonius Abt te Wijchen, Emmanuel te Wijchen, Paschalis te Woezik, H. Antonius Abt te Nederasselt, H. Antonius te Overasselt, H. Victor te Batenburg, H. Anna te Bergharen (Kapelberg), H. Judocus te Herenen, en in het weekend van 9 en 10 augustus 2014 in de kerken van de H. Antonius Abt te Wijchen; H. Jozef te Alverna, H. Johannes de Doper te Balgoij, H. Antonius Abt te Overasselt, H. Georgius te Heumen, H. Anna te Bergharen (Kapelberg), H. Damianus te Niftrik. De opgehaalde levensmiddelen in de dorpen Heumen, Overasselt en Nederasselt zullen ter beschikking gesteld worden aan de Voedselbank van de gemeente Heumen.

Artikelen waaraan met name behoefte is: pasta, rijst, maaltijdsauzen en mixen; harde groenten (koolsoorten), soepen, bouillon (blik, pot), groenteconserven en pureepoeder, vlees en vleeswaren, eieren en houdbare zuivelproducten (zoals literpakken –halfvolle melk, sojamelk, verpakte kaas), oliën en vetten, koffie, thee, zoet broodbeleg. Denkt u wel aan de houdbaarheidsdatum? Heel hartelijk dank voor alle bijdragen tot nog toe! Alle hulp blijft echter welkom – en is nog altijd heel hard nodig. Zetten ook wij onze deuren open, zoals de heilige Paus Johannes XXIII eertijds bedoelde? Er kunnen nog veel mensen geholpen worden.

Namens het Diaconaal Beraad van  
"De Twaalf Apostelen",  
Diaken Hennie Witsiers

## MIVA COLLECTE 2014



miva®

giro NL4214560000002950

brengt mensen in beweging

• MIVA ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen  
In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen

Op 30 en 31 augustus is de MIVA-Collecte. Met dit jaar aandacht voor twee heel bijzondere mensen, echte pioniers: Henry en Fabère. Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde handicap als zij. Pionier Fabère is albino en kent de problemen. 'Albino's' hebben enorm te lijden onder vooroordelen en discriminatie. In Burkina Faso worden zij zelfs ontvoerd en vermoord omdat ze albino zijn. Hun huid is gevoelig en moet goed worden beschermd tegen de brandende zon. Ook is hun zicht slecht. Fabère heeft een auto nodig om deze mensen veilig en beschut te kunnen opzoeken en helpen.

Pionier Henry zit sinds zijn twaalfde levensjaar in een rolstoel. In Oeganda worden gehandicapte kinderen vaak verstoten door de gemeenschap, zelfs door hun eigen familie. 'Die toestand is mensonterend voor deze jongeren. Ze worden zelfs door hun ouders opgesloten in een hut achter het huis. De familie en gemeenschap schamen zich voor hen. Ze worden niet toegelaten tot scholen of krijgen geen baan, alleen maar omdat ze in een rolstoel zitten.'

Henry laat zien dat je als gehandicapte wel degelijk het verschil kunt maken in de maatschappij en je er net als ieder ander ook toe doet. Om zijn werk te kunnen doen, vraagt Henry communicatie-apparatuur.

Wat kunnen wij doen? Help de pioniers het verschil te maken voor deze mensen in Burkina Faso en Oeganda. De bijdrage van iedereen is hard nodig. Op de website [www.miva.nl](http://www.miva.nl) leest u hierover meer.

Voor dit doel zal er in de kerken van De Twaalf Apostelen in het weekend van 30 en 31 augustus 2014 een tweede collecte worden gehouden. Deze collecte wordt na de viering bij de uitgangsdeuren gehouden. Loop de collectanten niet voorbij.

Uw hulp maakt het verschil!! Vorig jaar deden ruim 900 kerkelijke instellingen mee aan de MIVA-collecte. Door alle inspanningen van de parochiemedewerkers bracht dit een totaalbedrag op van bijna 160.000 euro. MIVA is u daarvoor heel erkentelijk. Met dit geld heeft MIVA vele pioniers kunnen helpen aan transport- en communicatiemiddelen.

Namens hen hartelijk dank daarvoor!

Diaken Hennie Witsiers



## VASTENAKTIE 2014

In de periode van 7 april 2014 tot en met 19 april 2014 zijn de vastenzakjes van de Vastenaktie 2014 op diverse plaatsen opgehaald of hebben mensen dit vastenzakje meegebracht naar de kerk. Voor dit jaar was er een verzoek voor een eigen project vanuit de parochie "De Twaalf Apostelen" ingediend bij de Bisschoppelijke Vastenaktie om dit project als een eigen doel te mogen gebruiken. De Bisschoppelijke Vastenaktie heeft deze aanvraag afgewezen, omdat de veiligheid van de mensen die naar Syrië gaan, niet gegarandeerd kan/kon worden. In die tijd werd er ook een pater, die al jaren werkzaam was in het missiegebied, doodgeschoten. Dit was een vreselijke gebeurtenis en heeft velen aan het denken gezet.

De afwijzing heeft er toe geleid dat wij geen eigen doelproject hadden en wij dit jaar meedoen aan het project van de Bisschoppelijke Vastenaktie. Met dit project was niets mis. Hieronder treft u de opbrengst aan en daarnaast de opbrengst van het vorige jaar. Toen hebben wij meegedaan aan het project in Kenia van Suzie Geenen.

| Geloofsgemeenschap               | 2013       | 2014       |
|----------------------------------|------------|------------|
| H. Antonius Abt   Wijchen        | € 7.829,37 | € 6.442,45 |
| H. Paschalis Baylon   Woezik     | € 2.258,04 | € 1.282,54 |
| H. Jozef   Alverna               | € 743,33   | € 944,00   |
| ] H. Johannes de Doper   Balgoij | € 118,95   | € -        |
| Emmanuel   Wijchen               | € 192,20   | € 161,30   |
| H. Victor   Batenburg            | € 526,00   | € 298,76   |
| H. Anna   Bergharen              | € 1.107,41 | € 1.110,22 |
| H. Judocus   Hernen              | € 426,61   | € 457,00   |
| H. Damianus   Niftrik            | € 711,42   | € 617,05   |
| H. Antonius Abt   Nederasselt    | € 909,64   | € 851,47   |
| H. Antonius Abt   Overasselt     | € 2.729,46 | € 2.203,90 |
| H. Georgius   Heumen             | € 933,28   | € 1.137,61 |
| TOTAAL                           | €18.485,71 | €15.506,30 |

Wij zijn heel blij dat nog een groot aantal personen bereid is om de vastenzakjes op te halen. Wij moeten wel vaststellen dat het steeds moeilijker wordt. Dit is een reden van de terugloop van de opbrengst. Wij hopen dat dit zich niet doorzet en het mensen aan het denken zet om volgende jaren wel mee te gaan doen.

Wij willen de vrijwilligers, die dit jaar meegedaan hebben, heel hartelijk danken. Want zonder jullie inzet was het voor ons niet mogelijk geweest om dit resultaat te boeken. Heel hartelijk dank daarvoor.

Wij blijven er op vertrouwen en hopen dat er volgend jaar weer nieuwe vrijwilligers zullen bij komen om de Vastenaktie een succes te laten worden.

Namens de Werkgroep Vastenaktie  
van de parochie "De Twaalf Apostelen";  
Diaken Hennie Witsiers

## VASTENAKTIE 2015

**AANKONDIGING MET BETREKKING TOT HET AANMELDEN VAN "UW EIGEN DOEL" VOOR DE VASTENAKTIE 2015.**

Overweegt u als instelling, woonachtig in de parochie "De Twaalf Apostelen" en werkzaam of in verbinding staande met een derde Wereldland, voor een eigen project actie te voeren?

Dat kan. De Bisschoppelijke Vastenaktie biedt aan de parochiële werkgroepen de mogelijkheid actie te voeren voor een zogenoemd "Eigen Doel".

Per parochie mag slechts één project ingediend worden en de parochiële werkgroep kan zo'n project aanmelden tot uiterlijk 15 oktober 2014. Daar de verwachting bestaat dat er meerdere projecten te vinden zijn, dient de vragende instelling de aanvraag uiterlijk 31 augustus 2014 ingediend te hebben bij de voorzitter van de Parochiële Werkgroep Vastenaktie, diaken Hennie Witsiers, e-mail adres: hwitsiers@witsiers.com of per post op te sturen aan de Parochiële Werkgroep Vastenaktie t.a.v. diaken H. Witsiers, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Alle projectaanvragers worden uitgenodigd hun ingediende project mondeling toe te lichten. Dat zal gebeuren op donderdag 11 september 2014. Hierover wordt de aanvrager door de werkgroep benaderd. Na deze bijeenkomst bespreekt de werkgroep de aanvragen en kiest vervolgens een project uit. Het project wordt dan zo spoedig mogelijk naar de Bisschoppelijke Vastenaktie gezonden, zodat het project tijdig wordt ingediend.

Als het project goedgekeurd is, kan er voor dat project actie gevoerd worden en ontvangt de aanvrager de subsidie. Deze subsidie bestaat uit 50% van de eigen opbrengst tot maximaal € 25.000,00.

De aanvragen moeten op het daarvoor bestemd formulier ingediend worden. Voor de algemene voorwaarden, de handleiding en het aanvraagformulier kunt u terecht op de site van de parochie, [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl).

Namens de Parochiële Werkgroep Vastenaktie,  
Diaken Hennie Witsiers.





Juli hooimaand en augustus oogstmaand  
Kun je thuis vakantie houden? Ja, natuurlijk!!

Tips:

- Gewoon spelen in het zand en zwemmen in het water
- Samen een pretpark bezoeken.
- Een museum bezoeken of boeken lezen.
- Ontdek je streek. Wat is er in je omgeving te zien?
- Maak een wandeling in je eigen streek.

Of zomaar iets anders doen zoals;

De nacht buiten doorbrengen - de zonsopgang eens meemaken - een kampvuur houden - stokbrood bakken - een bos bloemen plukken - op blote voeten lopen - een nachtwandeling maken - in de regen wandelen - een bijzonder boek lezen- schilderen, knutselen, spelen - een dag alleen eten van wat de natuur biedt - iemand opzoeken - een bron zoeken - een dag de auto niet gebruiken - heel intens luisteren, ruiken, proeven.

## EEN BEESTACHTIGE VAKANTIE

"Zeg, weet jij wat vakantie is?" vroeg de vis aan de neushoorn.

"Ik niet" antwoordde de neushoorn, "Ik ga altijd mijn neus achterna".

"Ik wel" riep de uil die vanuit een boom de neushoorn nieuwsgierig volgde. "Vakantie is vrijheid."

"weet je dat wel zeker?" vroeg de eendagsvlieg. "Ik moet het wel op tijd weten, want anders ben ik nergens meer."

"Wat zou jij doen met vakantie, met je vrijheid?" vroeg de uil. "Vliegen natuurlijk" antwoordde de eendagsvlieg en weg was ze.

"Ik ga gewoon zwemmen" zei de vis, die nu een baantje had afgelegd. "Ik heb wel eens gehoord, dat je in het buitenland op je rug moet liggen of op je buik en dat het strand erg vol is en dat je dan moet bruinbakken" kukeluurde de haan. "Bruinbakken!! dan ga ik liever dood" schrok de vis.

"Lekker eten is ook een bezigheid" sprak een leeuwenbekje vanaf het gazon en hield haar mond open voor de bij. "Jij moet je bek houden, jij hoort niet eens bij ons!" sprak de bij stekelig. "Wij bijen, wij blijven bijeen. Wij bezige bijen gaan lekkere lezen, dan blijven we bij."

"Hé neus, nu moet je niet wegwezen" hapte de vis op zijn beurt. "Het wordt interessant. Ik vroeg je zo tussen neus en lippen door: "Weet jij wat

vakantie is? En wat zegt iedereen? Ik ga berg beklimmen, zei de geit. Ik ga naar de varkensbaai, zei het zwijn. Ik ga ijsberen, zei de ijsbeer." "Aha" kwaakte de kikker", daar krijg ik nu een kick van. Ijsbeer gaat ijsberen!! Gaat vlo soms vlooien? Gaat vis vissen? Gaat spin spinnen? Gaat kat katten en bok bokken?"

"Stop!! Wacht eens even!" onderbrak de uil. "Misschien is het nog niet zo gek wat ijsbeer zegt. Ijsbeer zegt: Ik ga ijsberen."

Dat is een mooi schoolvoorbeeld. Vakantie is jezelf zijn!! Je moet gewoon jezelf zijn!!

Zo is ijsbeer aan het ijsberen en is..."Dan heb ik nog heel wat te doen" snurkte neushoorn en zakte met zijn kolossale lijf in de modder weg.

## TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

Op 15 augustus vieren wij in de katholieke kerk dat Maria, de moeder van Jezus, volledig is opgenomen in de hemel. Wij vieren op die dag ons geloof dat Maria voor ons ten beste spreekt in de hemel. Overal in de wereld wordt Maria vereerd, in Bergharen, Den Bosch enz... Vele katholieken hebben een beeld van Maria en steken er regelmatig een kaars aan als een symbool van de gebeden die zij haar toevertrouwen.



## Gebed voor kleuters en hun ouders

God, onze Vader,

Wij dromen van een heerlijke vakantie, die ons staat te wachten.

Wij hopen op zon, die alles blij en feestelijk maakt. wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart, zodat we met volle teugen kunnen genieten van alles wat U geschapen hebt.

Help ons net zoals U een zon te zijn voor elkaar. Amen

## WAT IS ONZE ZORG

Met dit thema organiseert de regionale 'Commissie Landbouw en Samenleving' van de ZLTO (Zuid-Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie) op zondag 6 juli weer haar jaarlijkse ontmoetingsviering. Deze oecumenische viering vindt plaats op het terrein van 'De Buurderij' te Overasselt.

Op het terrein van de Buurderij is een agrarisch museum gevestigd (De Lage Hof), maar ook zijn er twaalf woonplekken voor ouderen met dementie (Zorgcentrum Malderburch) en twaalf woonplekken voor ouderen met een verstandelijke handicap die 24-uurszorg nodig hebben (Stichting Dichterbij).

Deze mensen wonen op het terrein, hebben daar hun privé-ruimte en kunnen, als zij dat willen, genieten van alles wat de Buurderij te bieden heeft, bijvoorbeeld van de tuin, de dieren op de boerderij enzovoort. Een uniek samenwerkingsproject dus, en een unieke plek!

De Buurderij, die nog maar kort geleden officieel is gestart en geopend, vindt u aan de Kasteelsestraat 5, 6611KA te Overasselt. De viering vindt in de openlucht plaats; bij slecht weer wijken we uit naar de r.k. parochiekerk van Overasselt. De viering begint om 10.30 uur.

Medewerking verlenen o.a. de drumband VKB van Maria Roepaan en het zangkoor Mazing Joy uit Balgoij-Nederasselt. Voorgangers bij deze ontmoetingsviering zijn: Annemiek Beekers (geestelijk verzorger Dichterbij), Aloys van Velthoven (pastor van Overasselt) en geestelijk verzorger Bert Oosterveer (ZLTO).

De opbrengst van de collecte zal dit jaar worden besteed aan het inrichten van een stilte- en gedachtenisplek voor de bewoners en bezoekers op het terrein van de Buurderij.



## H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ



*vlnr.: Joni Hammen,  
Bente Overman, Roos Rossen,  
Jasper van Haren,  
Maartje van Heck,  
Sam Nouwens, Milan Ariëns en  
Niek van den Bogaard.*

### COMMUNIE BALGOIJ 1 JUNI 2014

Toen we 's morgens uit het raam keken scheen de zon. Nog wel een paar wolkjes aan de lucht, maar het zag er veelbelovend uit. Nog wat communiestress omdat er nog een vlek in de jurk was gekomen en het haar nog snel, snel opgestoken moest worden. Uiteindelijk was iedereen op tijd bij de kerk om foto's te maken. Natuurlijk een groepsfoto van alle communicanten.

#### **WAT ZIJN ZE ALLEMAAL PRACHTIG.**

Met de doopkaars in de hand liepen de kinderen naar voren en namen plaats naast het altaar. Het was een supermooie mis, waar ieder kind

zijn eigen taak had. Er was goed geoefend met lezen en dat konden we wel horen. De kinderen straalden en zo ook de ouders, broers en zussen, en opa's en oma's. En uiteindelijk kreeg iedere communicant voor het eerst de heilige communie uitgereikt. Niet zo lekker, smaakt niet echt ergens naar, hij plakt in mijn keel, waren een aantal reacties.

Maar nu weten ze wel hoe zo'n hostie nou eigenlijk smaakt, want dat was toch wel de grote vraag tijdens de voorbereidingen.

Na de mis met erg leuke liedjes en nadat iedereen was bedankt die meegewerkt heeft om deze communie tot een feest te maken, werden bui-

ten de ballonnen opgelaten. En daarna ging iedereen naar huis om op zijn eigen manier een feestje te vieren. Het was een superleuke dag kan ik zelf zeggen. Ook van de andere ouders en kinderen heb ik alleen maar leuke reacties gehad. Dus dat zit er op. Op 31 augustus zal er nog een dankviering plaatsvinden. Voor nu zit het er even op en hopen we alles wat we geleerd hebben zoals goed voor elkaar te zijn, ook mee te nemen.

Groeten Karin Josemanders



*Als aandenken aan de eerste communie een telraam gemaakt door Ans van Erp en de kinderen.*

## VIERING 100 JAAR BESTAAN VAN DE KERK IN BALGOIJ

Zondag 22 juni j.l. werd in Balgoij het 100-jarig bestaan van de parochie H. Johannes de Doper gevierd. Het was een feestelijke viering die werd voorgedaan door pastoor Martin Claes en pastor Aloys van Velthoven. Het thema van de viering was "Het Goede Doorgeven".



De dienst begon met het aansteken van een kaars aan het vuur wat buiten brandde.

Daarna werd de beeltenis van de H. Johannes de Doper naar voren gedragen en samen met de kaars bij het grote beeld van Johannes de Doper geplaatst.

De overweging werd door pastor Aloys vanaf de preekstoel gehouden, zoals dat 100 jaar geleden ook gebeurde.

Tijdens de offerande werden vanuit de vier windrichtingen in de kerk allerlei offergaven door de Balgoijse verenigingen naar voren gebracht, zoals een oorkonde ter ere van het 100-jarig bestaan, brood, wijn en water, een mandje met Balgoijs fruit en een boompje dat de volgende dag geplant zou worden op de plaats waar de gemeenschap een kapelletje gaat bouwen.

De kinderen hadden in de nevendienst geknutseld, een versierd plaatje met een led-



*Pastor Aloys van Velthoven op de preekstoel zoals pastoor Martens daar 100 jaar geleden gestaan moet hebben.*

lampje erop en kwamen hun gaven brengen. Aan het einde van de viering bedankte Marianne van den Boogaard namens de contactraad, iedereen die aanwezig was en vooral diegenen die hadden meegewerkt aan de totstandkoming van deze viering.

Ze vroeg pastoor Martin Claes om onder de toren de tekeningen van het te bouwen kapelletje te onthullen door de vlag die er overheen hing te verwijderen.

Aan alle aanwezigen werd na afloop nog een waxinelichtje uitgedeeld met de tekst "Het Goede Doorgeven".

Mede door de medewerking van beide koren en de vele vrijwilligers was het een mooie en sfeervolle viering.

Na afloop gingen alle vrijwilligers naar het dorps huis om het jaarlijkse "vrijwilligersfeest" te vieren.

Namens de oude gebedsdienstengroep, Thea van Haren



*Pastoor Martin Claes en pastor Aloys van Velthoven gaan voor in de plechtige H. Mis ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.*



*Op de plek waar de nieuwe kapel komt, aangeboden door de Balgoijse geloofsgemeenschap ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, planten Balgoijse schoolkinderen een boom als aandenken*



**Vieringschema**  
12 juli t/m 27 juli

**12 juli / 13 juli**  
• 15e zondag door het jaar

**19 juli / 20 juli**  
• 16e zondag door het jaar

**26 juli / 27 juli**  
• 17e zondag door het jaar

|    | Lezingen<br>uit de<br>Heilige Schrift       | lezingen<br>✧ Eerste lezing: Jes. 55,10-11<br>✧ Tweede lezing: Rom. 8,18-23<br>✧ Evangelie: Mt. 13,1-23 | lezingen<br>✧ Eerste lezing: Wijsh. 12,13.16-19<br>✧ Tweede lezing: Rom. 8,26-27<br>✧ Evangelie: Mt. 13,24-43 | lezingen<br>✧ Eerste lezing: 1 Kon. 3,5.7-12<br>✧ Tweede lezing: Rom. 8,28-30<br>✧ Evangelie: Mt. 13,44-52 |
|--|---|---|---|--|
|    | <b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Wijchen</b>      | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Parnassuskoor<br>Ben Frie                                  | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Soli Deo Gloria (Heren)<br>Bas van Dijk                          | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Gelegenheidskoor<br>Ben Frie                                  |
|    | <b>Emmanuel<br/>Wijchen</b>                 | Geén viering  | zondag<br><b>09.30</b> Woord en Communie<br>Samenzang<br>Hennie Witsiers                                      | Geén viering   |
|    | <b>H. Paschalis<br/>Baylon<br/>Woezik</b>   | Geén viering  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Bas van Dijk  | Geén viering   |
|    | <b>H. Jozef<br/>Alverna</b>                 | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Bas van Dijk                                | Geén viering  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Bas van Dijk                                     |
|    | <b>H. Johannes<br/>de Doper<br/>Balgoij</b> | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Martin Claes                                  | Geén viering  | zondag<br><b>11.00</b> Woord en Communie<br>Samenzang<br>Hennie Witsiers                                   |
|   | <b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Nederasselt</b>  | Geén viering  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Jos van Minderhout                                  | Geén viering   |
|  | <b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Overasselt</b>   | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Bas van Dijk                                  | zondag<br><b>11.00</b> Woord en Communie<br>Samenzang<br>Hennie Witsiers                                      | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Martin Claes                                     |
|  | <b>H. Georgius<br/>Heumen</b>               | zondag<br><b>09.30</b> Woord en Communie<br>Samenzang<br>Hennie Witsiers                                | Geén viering  | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Ben Frie   |
|  | <b>H. Victor<br/>Batenburg</b>              | Geén viering  | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Jack Leo  | Geén viering   |
|  | <b>Kapelberg<br/>Bergharen</b>              | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Neo Nata<br>Ben Frie                                     | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Bas van Dijk                                      | zaterdag<br><b>19.00</b> Woord en Communie<br>Samenzang<br>Hennie Witsiers                                 |
|  | <b>H. Judocus<br/>Hernen/Leur</b>           | Geén viering  | zondag<br><b>11.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Jos van Minderhout                                  | Geén viering   |
|  | <b>H. Damianus<br/>Niftrik</b>              | zondag<br><b>09.30</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Jos van Minderhout                            | Geén viering  | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Samenzang<br>Jos van Minderhout                             |
|  | <b>Het Kompas<br/>voorheen Elsthof</b>      | zaterdag<br><b>17.30</b> Eucharistieviering<br>Martin Claes   | zaterdag<br><b>17.30</b> Woord en Communie<br>Hennie Witsiers   | zaterdag<br><b>17.30</b> Eucharistieviering<br>Bas van Dijk  |
|  | <b>St. Jozef</b>                            | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Martin Claes   | zaterdag<br><b>19.00</b> Woord en Communie<br>Hennie Witsiers   | zaterdag<br><b>19.00</b> Eucharistieviering<br>Bas van Dijk  |

**Vieringschema**  
02 aug. t/m 17 aug.

**02 augustus / 03 augustus**  
• 18e zondag door het jaar

**09 augustus / 10 augustus**  
• 19e zondag door het jaar

**16 augustus / 17 augustus**  
• 20e zondag door het jaar

|  <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>     | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 55,1-3</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 8,35.37-39</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 14,13-21</li> </ul> | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: 1 Kon. 19,9a.11-13a</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 9,1-5</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 14,22-33</li> </ul> | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 56,1.6-7</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 11,13-15.29-32</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 15,21-28</li> </ul> |
|--|---|--|---|
|  <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>       | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Gelegenheidskoor<br/>Martin Claes</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Gelegenheidskoor<br/>Ben Frie</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Parnassuskoor<br/>Ben Frie</p>  |
|  <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>              | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Martin Claes</p>  | <p>Geén viering</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Hennie Witsiers</p>  |
|  <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>    | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>Geén viering</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Ben Frie</p>   |
|  <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>              | <p>Geén viering</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Aloys van Velthoven</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Ben Frie</p>   |
|  <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>  | <p>Geén viering</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Aloys van Velthoven</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Hennie Witsiers</p>  |
|  <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Aloys van Velthoven</p>   | <p>Geén viering</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Aloys van Velthoven</p>  |
|  <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p> | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Aloys van Velthoven</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Joy4all<br/>Martin Claes</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Aloys van Velthoven</p>  |
|  <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>          | <p>Geén viering</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Aloys van Velthoven</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Aloys van Velthoven</p>  |
|  <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>         | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Jack Leo</p>  | <p>Geén viering</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Jack Leo</p>   |
|  <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>         | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Jos van Minderhout</p>   | <p>zondag<br/><b>16.00</b> Eucharistieviering<br/>Maas en Waalse bedevaart<br/>Samenzang<br/>Vic.Gen. vd Hout/Hennie Witsiers</p>   |
|  <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>      | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Samenzang<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>Geén viering</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Jack Leo</p>  |
|  <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>        | <p>Geén viering</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Jos van Minderhout</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Jack Leo</p>  |
|  <p><b>Het Kompas voorheen Elsthof</b></p> | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Woord en Communie<br/>Cees Janssen</p>   | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Eucharistieviering<br/>Martin Claes</p>   | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Woord en Communie<br/>Hennie Witsiers</p>  |
|  <p><b>St. Jozef</b></p>                   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Cees Janssen</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Martin Claes</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Hennie Witsiers</p>  |

**Vieringschema**  
23 aug. t/m 07 sept.

**23 augustus / 24 augustus**  
• 21e zondag door het jaar  
MIVA

**30 augustus / 31 augustus**  
• 22e zondag door het jaar

**06 september / 07 september**  
• 23e zondag door het jaar

|  <p>Lezingen<br/>uit de<br/>Heilige Schrift</p>     | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 22,19-23</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 11,33-36</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 16,13-20</li> </ul> | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jer. 20,7-9</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 12,1-2</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 16,21-27</li> </ul> | <p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Ez. 33,7-9</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 13,8-10</li> <li>✧ Evangelie: Mt. 18,15-20</li> </ul> |
|---|---|---|---|
|  <p><b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Wijchen</b></p>      | <p>zondag<br/><b>11.00</b> <i>Familieviering</i><br/>Familiekoor<br/>Ben Frie<br/>Kinderopvang (0-6 jaar)</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Elckerlyckoor<br/>Martin Claes<br/>Kinderopvang (0-6 jaar)</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Parnassuskoor<br/>Martin Claes<br/>Kinderopvang (0-6 jaar)</p>  |
|  <p><b>Emmanuel<br/>Wijchen</b></p>                 | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Emmanuelkoor<br/>Ben Frie</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Bas van Dijk</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Martin Claes</p>  |
|  <p><b>H. Paschalis<br/>Baylon<br/>Woezik</b></p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Bas van Dijk</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Martin Claes</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>2Gether<br/>Hennie Witsiers</p>  |
|  <p><b>H. Jozef<br/>Alverna</b></p>                 | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Ben Frie</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Werkgroep Gebedsviering</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Cees Janssen</p>  |
|  <p><b>H. Johannes<br/>de Doper<br/>Balgoij</b></p> | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Bas van Dijk</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Mazing Joy<br/>Aloys van Velthoven</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Dames- &amp; Herenkoor<br/>Aloys van Velthoven</p>  |
|  <p><b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Nederasselt</b></p> | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Mazing Joy<br/>Martin Claes</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Aloys van Velthoven</p>  | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Aloys van Velthoven</p>  |
|  <p><b>H. Antonius<br/>Abt<br/>Overasselt</b></p> | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Joy4all<br/>Martin Claes</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Herenkoor<br/>Werkgroep WoCoviering</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Gemengd Koor<br/>Hennie Witsiers</p>   |
|  <p><b>H. Georgius<br/>Heumen</b></p>             | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Martin Claes</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Aloys van Velthoven</p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Aloys van Velthoven</p>  |
|  <p><b>H. Victor<br/>Batenburg</b></p>            | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Gemengd Koor<br/>Hennie Witsiers</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Woord en Communie<br/>Gemengd Koor<br/>Hennie Witsiers</p>   | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Samenzang<br/>Jack Leo</p>  |
|  <p><b>H. Anna<br/>Bergharen</b></p>              | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistie Kapelberg<br/>Gemengd Koor<br/>Hennie Witsiers/<br/>Jos van Minderhout</p>   | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Eucharistieviering<br/>Gemengd Koor<br/>Annemarie Gooiker/<br/>Bas van Dijk</p>  | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Gemengd Koor<br/>Annemarie Gooiker</p>   |
|  <p><b>H. Judocus<br/>Hernen/Leur</b></p>         | <p>zondag<br/><b>11.00</b> Woord en Communie<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Bas van Dijk</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Annemarie Gooiker</p>  |
|  <p><b>H. Damianus<br/>Niftrik</b></p>            | <p>zondag<br/><b>09.30</b> Eucharistieviering<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Jos van Minderhout</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Hennie Witsiers</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Parochieel Zangkoor<br/>Hennie Witsiers</p>  |
|  <p><b>Het Kompas<br/>voorheen Elsthoef</b></p>   | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Eucharistieviering<br/>Bas van Dijk</p>  | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Woord en Communie<br/>Annemarie Gooiker</p>  | <p>zaterdag<br/><b>17.30</b> Woord en Communie<br/>Cees Janssen</p>   |
| <p><b>St. Jozef</b></p>   | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Eucharistieviering<br/>Bas van Dijk</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Annemarie Gooiker</p>  | <p>zaterdag<br/><b>19.00</b> Woord en Communie<br/>Cees Janssen</p>   |



## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

|                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| iedere maandag   | 19.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. |
| iedere dinsdag   | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes. |
| iedere woensdag  | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.     |
| iedere donderdag | 09.00 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk. |

### Molenberg | Wijchen

|                     |           |  |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 15 augustus | 19.00 uur | Eucharistieviering i.v.m. Maria ten Hemel opneming op de <i>Molenberg Wijchen</i> . Martin Claes. Processie vanaf de H. Antonius Abtkerk om 18.30 uur. |
|---------------------|-----------|--|

### Emmanuel | Wijchen

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 11 juli      | 09.30 uur | Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 08 augustus  | 09.30 uur | Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |
| vrijdag 12 september | 09.30 uur | Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers. |

### H. Paschalis Baylon | Woezik

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 04 juli      | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 01 augustus  | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 05 september | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |

### H. Jozef | Alverna

|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| vrijdag 18 juli      | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 15 augustus  | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 19 september | 09.30 uur | Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk. |

### De Muts | Wijchen

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| vrijdag 25 juli     | 09.30 uur | Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk. |
| vrijdag 22 augustus | 09.30 uur | Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk. |

### H. Antonius Abt | Overasselt

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| iedere donderdag     | 19.00 uur | Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .                                  |
| maandag 07 juli      | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| maandag 21 juli      | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| maandag 04 augustus  | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| maandag 18 augustus  | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| maandag 01 september | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| maandag 15 september | 14.00 uur | Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |

### De Mijlpaal | Overasselt

|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| dinsdag 08 juli      | 10.15 uur | Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| dinsdag 12 augustus  | 10.15 uur | Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |
| dinsdag 09 september | 10.15 uur | Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven. |

### H. Victor | Batenburg

|                     |           |  |
|---------------------|-----------|--|
| maandag 28 juli     | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers. |
| maandag 25 augustus | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers. |

### Kapelberg | Bergharen

|                     |           |  |
|---------------------|-----------|--|
| vrijdag 15 augustus | 19.00 uur | Eucharistieviering i.v.m. Maria ten Hemel opneming op de <i>Kapelberg Bergharen</i> . Aloys van Velthoven/Hennie Witsiers. |
|---------------------|-----------|--|

### H. Anna | Bergharen

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| vrijdag 01 augustus  | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Hennie Witsiers.    |
| vrijdag 05 september | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout. |

### H. Judocus | Hernen

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| dinsdag 05 augustus  | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Hennie Witsiers.    |
| dinsdag 02 september | 10.00 uur | Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout. |

### Kerkje | Leur

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| zondag 27 juli     |  | Geen viering i.v.m. vakantie |
| zondag 31 augustus |  | Geen viering i.v.m. vakantie |



### COMMUNIE IN NIFTRIK

OP 18 mei deden wij de communie in Niftrik. Dat was erg leuk. Er waren veel mensen in de kerk en er hingen ballonnen en bloemen. We moesten wachten totdat alle mensen er waren en toen kwam de pastoor ons halen. We hadden een kaars vast en moesten heel langzaam lopen. Toen we de kaars hadden aangestoken, mochten we gaan zitten. Iedereen moest iets lezen in de kerk bij de microfoon. We moesten ook mee helpen met de tafel dekken. En daarna kregen wij voor de eerste keer de hostie. Mick vond hem niet zo lekker. Toen het afgelopen was, gingen de mensen in de kerk voor ons zingen. En buiten stond het lyrakorps te spelen. We lieten ook nog allemaal een ballon los, maar die van Han wou niet omhoog. Het was een mooie communie en een leuk feest.

van Peer en Han de Kleijn



*Van links naar rechts: Mick Janssen, Sjuul Lemmers, Han de Kleijn, Wendy van Wichem, Peer de Kleijn, Erik van Wichem, Jacky Hendriks.*

### UIT DE CONTACTRAAD

In de vergadering van de contactraad van 18 juni 2014 is aan de orde geweest:

- De aanwezigheid van een bestuurslid.
- Urnenputjes.
- Overleg met het parochiebestuur met betrekking tot zorgelijke situatie van deze geloofsgemeenschap.
- Apostelvergadering van 23 april 2014 te Heumen.
- Misintenties overledenen uit de opbrengst van de collecte.
- Mededelingen betreffende gemeentelijke subsidie voor het onderhoud monumenten (kerkgebouw en pastorie).
- Nog te verrichten onderhoudswerkzaamheden:  
bouwkundige werkzaamheden pastorie;  
aanschaf heggenschaar en bladblazer;  
spotje Mariabeeld;  
grint aanvullen pad langs de sacristie;  
het vervangen van twee glas-in-loodramen.
- De kast in de sacristie is geplaatst.
- Het vakantierooster met betrekking tot de vieringen.
- Het dopen van reeds aangemelde kinderen.
- Het meedoen aan de Open Monumentendag op 14 september 2014.
- Uitnodiging voor het 100-jarig bestaan van de kerk van de H. Johannes de Doper te Balgoij op 22 juni 2014.
- Evaluatie van de eerste communie.
- Het kiezen van een datum voor een bijeenkomst van het parochiebestuur en de gehele gemeenschap van Niftrik in september.



### "BEN JIJ OOK 'VOLGER' VAN MARIA?"

Op zondag 17 augustus a.s. vindt weer de jaarlijkse grote bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods in Bergharen plaats. Om 16.00 uur wordt op de Kapelberg eucharistie gevierd, waarin voorgaat de vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch, dr. C.F.M. van den Hout. De muzikale inhoud wordt verzorgd door de gemengde koren van Alverna en Balgoij en de muziekvereniging Sint-Anna. Aansluitend is er gelegenheid om de kruisweg te bidden en andere bedevaartgangers te ontmoeten.

Als thema voor deze bedevaart is gekozen voor het motto "Ben jij ook 'volger' van Maria?" In onze maatschappij worden we overspoeld met informatie via televisie, radio en internet. Via de sociale media zijn we elk moment met elkaar verbonden en kunnen we elkaar snel berichtjes sturen. We worden uitgenodigd om mensen en gebeurtenissen te volgen en te 'liken'. Maar kunnen we het echt nog wel nog volgen? Wat doet er nog echt toe?

'Volgen' is niet alleen je op de hoogte houden, maar vooral elkaar echt willen begrijpen. Als we elkaars gedachten en gevoelens niet meer begrijpen dan volgen we elkaar niet meer.

Samen gaan we vanuit Maas en Waal of zo u wilt Tweestromenland weer met elkaar op bedevaart naar 'Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods'. Toch is een bedevaart naar de Kapelberg meer dan daar alleen een bezoek aan brengen. We treden in



de voetsporen van Maria. Zij staat al eeuwen voor geloof, hoop en liefde, voor waarden die er echt toe doen. Zo inspireert Maria ons tegenwoordig nog steeds. Goed voorbeeld doet volgen.

Sjaak Arntz

## DOOP

8 juni 2014

Swen van Boekel



## ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

Op zondag 15 juni 2014 werd de dankviering van de communicanten en vormelingen gehouden met als thema: "Je telt mee". Alle communicanten en vormelingen deden mee in deze viering. De kerk was weer vol met ouders, opa's en oma's, familieleden en andere belangstellenden. Het kinderkoor van Nederasselst zorgde voor de muzikale omlijsting.

Pastor Aloys gaf in zijn preek duidelijk mee dat iedereen meetelt. Of je nu voetballer van het Nederlands elftal bent of een parochiaan van De Twaalf Apostelen. Of je nu jong of oud bent, rijk of arm, iedereen kan wat, maar je moet ontdekken wat je goed kan en waar je voorheen geen oog voor hebt gehad. Men heeft veel meer in huis dan je denkt. Vindt dit en ontwikkel dit en maak dit tot je kracht.

De communicanten en vormelingen willen iedereen bedanken die aan deze viering hebben meegewerkt. (Bram Peters – Eva Morlog – Sjors Willems – Merel Fransen – Mick van Uden – Jurje van der Stappen – Guus van Haren – Luca Theunissen – Niek van der Stappen)



## GILDEDAG

Op Hemelvaartsdag was er in Nederasselst weer de traditionele Gildedag. Het gilde Salvator Mundi begon deze dag met een viering in de Heilige Antonius Abt van Nederasselst.

De viering werd voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven. Enkele gildebreders, zoals de vaandeldrager en de tamboer zorgden voor een traditioneel tintje tijdens deze viering.

De viering werd geheel in stijl afgesloten met het overvendelen van de pastor.

Doordat het regende op dat moment werd dit helaas een kortere ceremonie dan andere jaren. Fanfare Wilhelmina zorgde voor een muzikale hulde aan de gildekoning en -koningin.



## GEDOOPT

1 juni 2014

Sam en Bibi Strik

Foto: Pascal Verspaget Fotografie



**GEDOOPT**

25 mei  
Lotte Lucassen  
1 juni  
Renier Fleuren



**HUWELIJK**

30 mei M. de Wildt met M. Jansen  
6 juni Harm Gijsbers met Tirza Zegers

**EERSTE COMMUNIE 2014**



*Eerste rij: Rik, Jochem, Melle, Lars en Bjørn  
Op het bankje: Sofie, Daan, Fabiënne, Noa, Toin, Joey, Levi, Joep, Boaz, Simon en Sebastian  
Staan: Bregje, Sophie, Amy, Julia, Kick, Stijn, Tan, Marit, Guus, Chris, Antoni, Cas, Kylie en Lieke  
Achterste Rij: Marja, Karin, Pastor Ben en Merit*



*Eerste rij: Lucas, Cas, Floris, Bart, Tyler, Jenó en Drago  
Op het bankje: Nora, Liv S, Liv A, Senne, Linde, Mila, Annelot, Lieke en Nena  
Staan: Roos, Jill, Eimi, Daphne, Janell, Sem, Thomas, Simon, Chiel, Luca, Jesse, Max, Rens, Isayah, Yara en Amber  
Achterste rij: Karin, Marja, Pastor Ben en Merit*



### EERSTE COMMUNIE 2014

Op de eerste zondag van juni – zoals in Batenburg al jaren gebruikelijk is – en dit jaar dus op 1 juni, hebben acht kinderen de eerste heilige communie in de St.-Victorkerk gedaan.

Samen met de gastouders en pastor Hennie Witsiers hebben deze kinderen zich voorbereid op deze heuglijke dag. Het was voor de kinderen een lange en mooie weg.

In een bijna volle en mooi versierde kerk was er een mooie viering samen met de ouders, broers en zusjes, opa's en oma's, peetooms en peettantes en alle andere familieleden, vrienden, bekenden en medeparochianen.

Het koor Voice uit Hernen, waar ook een aantal parochianen uit Batenburg deel van uit maken, verzorgde de zang. Twee liederen heeft het koor samen met de communicanten gezongen.

Na de viering hebben de kinderen nog een ballon opgelaten. Het was een mooie stralende dag met veel zon. Iedereen heeft hiervan genoten.

Door persoonlijke omstandigheden heeft het negende kind haar eerste heilige communie tijdens de dankviering op de Kapelberg te Bergharen gedaan.

Wij feliciteren alle kinderen en hun ouders met deze mooie stap op de weg van Jezus.



*Van links naar rechts staand bovenste rij: Claudia van Heumen; Rob Kuiper; Daisy Janssen; Annemijn Banken; Robin van Lieshout. Middelste rij: Sem Hermens; Milou Geurts. Voorste rij: Teun van den Dobbelsesteen en Eiv Kocken.*

### VANUIT DE CONTACTRAAD

Op dinsdag 17 juni heeft de contactraad vergaderd en in deze vergadering zijn de onderstaande onderwerpen aan de orde geweest.

- De Kapellentocht.
- Het muzikfestijn op tweede pinksterdag in de St.-Victorkerk en op andere plaatsen in Batenburg en Hernen (Muziek op streek).
- Het 100-jarig bestaan van de H.-Johannes de Doperkerk te Balgoij.
- De deelname aan de Open Monumentendag in september.
- De voorbereidingen voor de Batenburgse Dag.
- De voortzetting van het vitaliteitsonderzoek en de toekomst in Batenburg betreffende geloof, gemeenschap, kerkgebouw.
- Voorbereiding van het gesprek met een aantal vrijwilligers betreffende de eerder genoemde toekomst. In september organiseert het parochiebestuur voor de gehele gemeenschap van Batenburg een informatieavond. U wordt hier-

voor tijdig uitgenodigd.

- Het ruimen van graven
- Restauratie Calvarieberg op het kerkhof.
- Het dagelijks onderhoud van het kerkhof.
- Het aanbrengen van een waterpomp op het kerkhof.
- Het vrijmaken van de tuinmuren pastorie door de klimop e.d. te verwijderen.
- De verhuizing van een lid van de contactraad en lector.

### VIERING 40-JARIG HUWELIJKSFEEST.

Op donderdag 7 augustus 2014 zijn Jo Witsiers-van de Weem en Hennie Witsiers 40 jaar getrouwd.

Zij vieren dit met een eucharistieviering uit dankbaarheid op deze dag om 15.00 uur in de St. Victorkerk. De koren van de St.-Victorkerk en de St.-Damianuskerk verzorgen de gezangen.

Voorganger zijn pastor Aloys van Velthoven en pastor Jos van Minderhout.



## ANTONIUS ABT - OVERASSELT

### RENOVATIE KERKHOFKAPEL

Na de fantastische Paasfair zijn onze bouwkundige vrijwilligers Jo Kuppen en Jan Dinnissen, in samenwerking met de nieuwe bouwkundig adviseur van het bestuur, Frans de Groot, druk bezig met de voorbereidingen van de kapelrenovatie. Het is de bedoeling dat er op korte termijn wordt begonnen met het leggen van nieuwe leien. Zodra het dak is gerenoveerd willen we met vrijwilligers aan het achterstallig onderhoud onder het dak beginnen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Jo Kuppen (tel. 024-6221859).

Omdat er alleen al voor het dak meer geld nodig is dan tot nu toe is bijeengebracht, is een bijdrage op rekeningnummer NL22RABO0141302372 nog steeds meer dan welkom.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

### AFSCHEID VRIJWILLIGER

Enige tijd geleden is Nellie Jetten-Theunissen gestopt als vrijwilliger in de werkgroep interieurverzorging. Nellie is er al bij sinds de start van deze werkgroep (april 1998), waarvan de leden om beurten in groepjes van twee onze kerk schoonhouden.

Vanaf deze plaats wil de contactraad namens de hele geloofsgemeenschap Nellie hartelijk bedanken voor al het werk dat zij de afgelopen zestien jaren heeft verricht.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



#### DOPEN

6 juli 2014  
Jolijn van Lin

3 augustus 2014  
Demi Vink  
Bjorn Jacobs



## EMMANUELKERK - WIJCHEN

### VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- In de vakantieperiode gaat het koffie-uurtje op woensdag gewoon door. Het betreft de volgende woensdagen, steeds om 10.00 uur: 2 en 16 juli en 6 en 20 augustus. Na de vakantieperiode gaat het om 3 en 17 september.
- Bij de opstart van ons koffie-uurtje hebben we in de directe omgeving van de kerk 70-plussers via een brief uitgenodigd. We breiden nu graag uit. Heeft u er belangstelling voor, loop dan gewoon binnen. U bent van harte uitgenodigd.
- Mede vanwege het koffie-uurtje hebben we onze kerk anders ingericht. Met behulp van een aantal schermen is de kerkruimte opgesplitst. Het voorste gedeelte blijft gewoon in gebruik voor de vieringen. Het achterste gedeelte is ingericht als ontmoetingsruimte. Tijdens feestdagen en op andere momenten dat de volledige ruimte voor

vieringen nodig is, wordt de oude inrichting teruggezet.

- Graag zouden we de werkgroep ziekenpastoraat versterken. Als u in de gelegenheid bent af en toe een zieke te bezoeken, zou dat heel fijn zijn. Wilt u dan even bellen naar Marion Eling (024-6415629) of Tini Poos (024-6411174) of een briefje in de bus van de kerk deponeren. Bij voorbaat dank je wel.
- Zoals eerder al gemeld is, zijn er in zomerperiode op de zondagen 13 en 27 juli en 10 augustus geen vieringen in onze kerk.
- Op zaterdag 4 oktober om 19.00 uur opent de werkgroep ontmoetingsvieringen haar nieuwe seizoen.
- De contactraad komt op dinsdag 7 oktober weer bij elkaar.
- Uiteraard wensen wij eenieder een fijne periode toe tijdens en rondom vakantie

Tini Poos

### TAIZÉVIERINGEN

Elke vrijdag om 19.15 wordt in de kapel van Portiuncula te Alverna een Taizéviering gehouden. Mw. Siennie Kolvoort let tot 19.00 uur op of er iemand voor de deur staat en die laat ze dan binnen.

4 juli is het laatste gebed voor de vakantie. 5 september beginnen we weer.



## H. JOZEFKERK - ALVERNA



#### GEDOOPT

27 april  
Kenji Coolen  
Don Smits





### EERSTE COMMUNIE

Na een voorbereiding van november tot en met mei was het dan zover, op 18 mei 2014 hebben 38 kinderen hun eerste communie gedaan in de Paschaliskerk.

Het thema van de viering was "van zaadje tot bloem".

Het was een mooie viering met als voorganger pastor Bas. Het kinderkoor heeft de muziek verzorgd.

Langs deze weg wil ik alle ouders en iedereen die geholpen heeft bedanken voor het werk dat ze verzet hebben om er een mooie viering van te maken.

De kinderen die de communie gedaan hebben zijn: Benthe en Thijs Arts, Jan van Beek, Janneke Beenen, Ninthe van den Berg, Anouk in den Bosch, Erin Boschman, Roos van Dorst, Kiki Draaijers, Senna van Dreumel, Stijn van Dreumel, Jens Gies, Daan Goossink, Ryan Hendriks, Floor-tje Hermens, Maik Herms, Guusje van Heumen, Isis van Heumen, Yasmin Jacobs, Gijs Janssen, Ly-sanne Kaal, Lieke Kosterman, Nikki Lamers, Julia en Lianne Linders, Nina van Megen, Anne Moolenaar, Sebas Pelser, Hanne Peters, Roosmarijn Peters, Job Smulders, Bram van Stip-pent, Floris Sutmuller, Jarik Timmerman, Gijs Vogels, Jeroen Wennekes, Eva Wessels en Tijn van Wijk.

Henk van der Wielen



### VANUIT DE CONTACTRAAD

Na een opening door Gerard met een gebeds-tekst over een beantwoord gebed volgt een extra welkom voor Nel Janssen die er voor de laatste keer bij zal zijn omdat ze aan heeft gegeven te stoppen in verband met haar leeftijd. Vanuit het pastoresteam worden we geïnformeerd over nogal vervelende berichten met name voor de bezetting. Door ziekte van Annemarie Gooijker en ook van Cees Jansen en een beperktere inzet van Ben Frie na het bereiken van zijn 65<sup>e</sup> levensjaar is de slagvaardigheid van het pastoresteam danig aangetast. Getracht wordt dit zo goed mogelijk op te vangen en de vele diensten naar behoren te verzorgen. Het parochiebestuur heeft laten weten dat de jaarrekening voor 2013 een tekort laat zien van € 152.000,00. Dit met name door verplichte reserveringen voor toekomstig onderhoud. Ook aangegeven wordt de zorg door het

afnemen van inkomsten; denk aan Kerkbalans en collectes. Tevreden wordt teruggekeken op de gehouden eerste-heilige-communievieringen. Nel wordt met een bos bloemen bedankt voor bewezen diensten. Ze blijft verder gewoon actief binnen de geloofsgemeenschap. Het 75-jarig jubileum van de Paschaliskerk is in volle gang!

Namens de contactraad  
Gerard Arts





## EERSTE VRIJDAGVIERING

Iedere eerste vrijdag van de maand is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de Paschaliskerk in de Woezik. Een mooie viering met erna een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook u bent van harte welkom!! Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen dan halen we u graag op en brengen u na de koffie weer thuis. Even een telefoontje naar de pastorie (6413232)

of een briefje met naam en telefoonnummer is voldoende.

Wij zien u graag bij de eerstvolgende eerste vrijdag op 4 juli aanstaande!

Van harte welkom!!



**GEDOOPT**  
8 juni  
Christina Engels



## H. GEORGIUS - HEUMEN

### EERSTECOMMUNIE

Op Hemelvaartsdag, 29 mei 2014, is de eerste-heilige-communieviering in Heumen geweest. Aloys van Velthoven leidde de dienst met als thema "Je telt mee!". Het was een koude regenachtige ochtend maar alle communicanten kwamen met een brede glimlach de kerk binnen. Een klein beetje nerveus maar dat hoort erbij. Papa's en mama's, opa's en oma's, familie en vrienden, ze waren er allemaal bij aanwezig. Ook zij tellen mee!!! Iedereen kan terugkijken op een mooie viering en een leuke, gezellige dag!



*Communicanten Heumen 2014 samen met Marianne van den Boogaard. Van links naar rechts: Ilse de Best, Matthijs de Best, Yord Kerkhoff, Matthijs Bouman, Jesper Laurant, Luuk Winkelhorst, Finn Koppers.*



*Communicanten Heumen 2014 samen met pastor Aloys van Velthoven. Van links naar rechts: Matthijs de Best, Ilse de Best, Luuk Winkelhorst, Jesper Laurant, Matthijs Bouman, Finn Koppers, Yord Kerkhoff.*

### OVERLEG OVER TOEKOMST VAN ONZE GELOFSGEMEENSCHAP

Op maandag, 15 september om 20.00 uur is er in de Terp een bijeenkomst gepland om met de inwoners van Heumen te praten over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Hoe kunnen we onze geloofsgemeenschap vitaal houden?

In de volgende uitgave van de Apostelbode zal meer informatie gegeven worden over de invulling van

deze avond en er zal een uitnodiging worden rondgestuurd. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Contactraad Heumen



**GEDOOPT**  
9 juni 2014  
Isabel van Hal



Als de maand juli begint te naderen  
Wordt het minder met vergaderen,  
Maar de geest blijft wel zeuren  
Er moet immers nog zoveel gebeuren  
En in mijn kop draaien dan alweer de raderen

Met Pinksteren volgde ik 's morgens De Pinkstergeest  
En 's avonds zag ik het Pinkpopfeest  
Ik begon al wat te gapen  
En wilde al gaan slapen  
Maar Pinkpop trok me toch het meest.

We gaan vakantie vieren en dat is prachtig,  
De tijd gaat zo snel, allemachtig.  
We kijken vooruit, naar kerk en dorp en leefbaarheid.  
En beseffen alles heeft zijn tijd  
En we werken samen eendrachtig.  
Toon Duifhuizen

### MAANDELIJKE BIJENKOMST OUDEREN

Als je dit leest hebben we onze bijeenkomst van 2 juli net gehad. De eerste dinsdag van augustus is er vanwege de vakantie geen bijeenkomst! Maar we herinneren je alvast aan de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen op 2 september. We zouden je niet graag missen!

### GEBEDSINTENTIES

Zondag 6 juli: Wim en Gon Hebing  
Zondag 20 juli: Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, overleden familie Perquin-Steeg, Jan de Kleijn en overleden familie

Zondag 3 augustus: Wim en Gon Hebing, Bertha van der Wielen-De Haan, Riet van Duifhuizen-Rutten,  
Zondag 17 augustus: overleden familie van de Aa-Broekman  
Zaterdag 23 augustus: Jo Derks-Van Casteren, Wim en Gon Hebing  
Zondag 31 augustus: Leo van Lubeek, Jan de Kleijn en overleden familie

Zaterdag 6 september

Opgave misintenties van 6 september tot en met 5 oktober graag voor 10 augustus, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen. Bij voorkeur telefonisch na 17.00 uur, tel.: 0487-560540

### EERSTE HEILIGE COMMUNIE HERNEN

Na de voorbereiding tijdens de vijf kindermiddagen, was het zondag 18 mei eindelijk zover. Een stralende zon, een mooi versierde kerk, pastor Jos van Minderhout en pastor Annemarie Gooiker, het koor Voice, familie, vrienden en tien communicanten ... de ingrediënten voor een hele bijzondere en warme communieviering. Na het aansteken van onze doopkaarsen, werden we welkom geheten, daarna hebben we samen gebeden en gezongen, de tafel klaargemaakt, en onze eerste heilige communie ontvangen. Aan het eind van de viering hebben we een hulde aan Maria gebracht, in de vorm van mooie bloemen. Tijdens de viering stond het volgende centraal: Net zoals Jezus willen wij meewerken aan meer vrede en vriendschap in de wereld. Op 14 juni hebben we ook nog een dankdienst gevierd op de Kapelberg in Bergharen. Wij willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze speciale periode in ons leven, en in het bijzonder pastor Jos van Minderhout, pastor Annemarie Gooiker en de andere vrijwilligers van onze kerk. Sill, Merle, Liv, Joost, Jasmijn, Guus, Dylani, Danai, Daan en Amber.



foto: Karin Hendriks fotografie

### DE VAKANTIE VAN ONS GEMENGD KOOR

In de vakantieweekenden van 12 juli t/m 17 augustus heeft ons koor vrij. Zo'n periode is zeker verdiend. Ga er maar aanstaan. Iedere week repetitie en met Peter van Est als organist-dirigent zingen in de weekenden, bij feestelijke gelegenheden en bij de uitvaarten. We weten wel, dat ze graag zingen en plezier beleven aan hun koor. Maar ze doen het ook voor onze eigen geloofsgemeenschap. Zulke vrijwilligers en vrijwilligsters zijn van grote waarde. We wensen de koorzangers een goede tijd. Maar als zij in de kerk zijn, dan zullen ze de samenzang ondersteunen, het zijn immers de goede zangers en zangeressen in onze kerk.

## VAKANTIE. VAKANTIE. IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIETIJD!

Het is toch ieder jaar weer een bijzondere tijd, die vakantiemaand. Ik weet ook wel, dat sommigen meerdere keren op vakantie gaan, of met pensioen altijd vakantie hebben. Maar toch, het zal ook wel met ons klimaat te maken hebben, die zomermaanden geven een aparte kleur en sfeer aan ons leven. Kinderen, jongeren, harde en gewone werkers, ouders, ouderen, beleven die vakantieperiode ieder op eigen manier, maar allemaal wel met hetzelfde gevoel van vrijheid en vrij zijn. Zo'n vrije zomerse vakantietijd willen wij, als correspondenten van de Judocuspagina, toewensen aan zoveel mensen om ons heen. We wensen hen dat toe uit dankbaarheid voor alles wat ze voor de geloofsgemeenschap doen. Aan pastores, Annemarie Gooiker met haar dubbele baan, pastor en moeder, Martin Claes, pastoor en wetenschapper, Hennie Witsiers, diaken die altijd en overal voor klaar staat, Aloys van Velthoven, altijd enthousiast, Ben Frie, kritisch kijkend naar wat er gebeurt, Bas van Dijk, voor wie geloof en kerk zwaar weegt. We wensen dat ook toe aan onze contactraad en natuurlijk alle contactraden, maar vooral wensen wij dat toe aan al die vrijwilligsters en vrijwilligers, die de geloofsgemeenschap weer een jaar lang over-

eind hielden. En eerlijk, het was zorgelijk en lang niet altijd gemakkelijk.

Vakantietijd is een materiële rijkdom, die ook een geestelijke rijkdom kan zijn. Een tijd om naar de binnenkant van je leven te kijken, je relatie op te poetsen, je pastorale houding te vernieuwen, je taak als vrijwillig(st)er opnieuw op te pakken. En spelend in de natuur kun je in alle rust naar de hemel kijken.

We wensen allen een goede vakantietijd, alle goeds en Gods zegen.

Namens de correspondenten van Hernen,

Jos van Minderhout



*een hele bijzondere kerkbezoeker tijdens de stratenmarkt*



## WIJ GEDENKEN

Op 10 mei is **Wim Elsen** op 78-jarige leeftijd overleden. Wim en Riet zouden dit jaar 50 jaar getrouwd zijn. Wim groeide op in Bergharen op De Horst, waar hij de boerderij van zijn vader overnam. Riet en Wim werkten veel samen en konden er altijd voor de twee dochters zijn. In 1994 gingen ze 'in het dorp' wonen. Wim was actief bij korfbalclub Fortuna, waar hij erelid van was. Verder hielp hij op het kerkhof en de Kapelberg, bracht de Apostelbode rond en hielp ouderen in de buurt waar nodig. En Wim was een geweldige opa. Ondanks zijn hartfalen heeft Wim nog jaren kunnen doen wat hij wilde vanwege zijn rustige karakter. Helaas kwam Wim een heupoperatie acht maanden geleden niet meer te boven. We hebben afscheid van Wim genomen in de kerk van Bergharen op 15 mei en hem te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Op 13 mei 2014 is thuis op 86-jarige leeftijd **Nellie Herms-Steeg** overleden. Nellie was een zorgzame vrouw, lieve moeder en superlieve oma. Zij was gehuwd met Wim Herms en moeder van zes kinderen. Ondanks haar pijn genoot Nellie met heel veel liefde en plezier van de bezoeken, verhalen en kleine dingen. Dankzij haar positieve

en opgewekte karakter was zij altijd het stralend middelpunt van de familie. Wij hebben op 20 mei afscheid genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en haar te ruste gelegd op het kerkhof naast deze kerk.

**Jo Berends** (1942) was nog maar 18 jaar toen hij werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Het heeft hem heel zijn leven vergezeld en maakte hem tot een overtuigd oud-strijder. Hij was een man die wist van aanpakken, een harde werker. Hij trouwde in 1966 met Maria Degen; uit hun huwelijk zouden zeven kinderen geboren worden. Hij bracht het met haar tot prins en prinses Carnaval! Hij hield van muziek en van sport, vooral snooker. Een zware ziekte beëindigde zijn leven na eenenzeventig jaren. Hij stierf op 13 mei 2014; op 19 mei namen we afscheid van hem in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waarna hij werd gecremeerd in Beuningen.

**Doortje Veltman-van Kuppeveld** overleed op 14 mei 2014 in het verpleeghuis De Weegbree. Zij is 92 jaar oud geworden. Zij was de moeder van acht kinderen en de weduwe van Gerard Veltman. In dit gezin stonden normen en waarden hoog in het vaandel. Zij was een erg beschaafde

vrouw, fijntjes, altijd netjes gekleed. Een stille kracht zonder veel woorden in het gezin en in de zaak. De familie heeft op eigen wijze van haar afscheid genomen op 20 mei in de H. Jozefkerk op Alverna. Doortje is begraven op de begraafplaats achter deze kerk

**Marie Kling-Valks (1927)** was een lieve vrouw – ze riep met haar verschijning en aanwezigheid allerlei koosnaampjes op. Maar zij was ook de sterke vrouw: als kind heeft ze het verlies beleefd van huis en haard toen de boerderij afbrandde. Haar dochter verliezen, haar schoonzoon – je kon goed met haar praten over verlies. Na het overlijden van haar man in 1985 – ze was toen 59 – wist ze haar gezin met drie kinderen goed bij elkaar te houden. Dankbaar namen wij afscheid van haar op 23 mei in de kerk van Antonius Abt in Wijchen en legden haar daarna te ruste bij haar man op het parochiekerkhof.

Op Hemelvaartsdag (29 mei 2014) is **Bets Jansen** in het hospice te Zevenaar op 94-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Bets is een zorgzame en eenvoudige vrouw geweest en nooit gehuwd. Zij heeft voor haar ouders gezorgd en was een "tweede moeder" voor de kinderen van broers en zussen en hun kleinkinderen. Zij genoot heel erg van hen en iedereen kwam ook graag bij haar. Zij heeft ook nog naailessen gegeven op school. Zij hield ook van autorijden en reizen. Haar laatste reis is gemaakt. Wij hebben op 5 juni van haar afscheid genomen tijdens de viering in de H. Antonius Abtkerk en haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk

Op 6 juni 2014 is **Louis Derks** in de leeftijd van bijna 77 jaar te Overasselt overleden. Louis had de gave om bij elke fase in zijn leven een nieuwe uitdaging te zoeken waarbij hij altijd betrokken was bij het verenigingsleven binnen en buiten het dorp. Hij had een optimistisch karakter en benaderde alles met een lach en was een sportman in hart en nieren. Woensdag 11 juni 2014

hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en begeleid naar het crematorium.

# WERELD WINKEL

van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

## (H)EERLIJK BUITENLEVEN



De lente is in volle gang en de zomer staat voor de deur. In deze seizoenen is het heerlijk buiten te vertoeven in je tuin of op je balkon. Wat in een tuin of op een balkon natuurlijk niet kan ontbreken zijn bloempotten waarin je bloemen een mooi plekje geeft. Ook het kweken van groenten en kruiden kan overal. Kweek je eigen munt in je minimoestuin en drink heerlijke muntthee waar je lekker van ontspant.

De makers van al deze mooie buitenproducten hebben een eerlijk loon ontvangen, dat zit dus wel goed.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972  
www.wereldwinkelwijchen.nl  
info@wereldwinkelwijchen.nl

## STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Ben Frie  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats .....

## GROEPSREISJE

Hij was zes weken oud en ik mocht hem even vasthouden. Hij keek mij doordringend aan alsof



hij precies wist wat zich allemaal afspeelde in de wereld om hem heen. Wie is hij? Zijn moeder is geboren en opgegroeid in Nederland, zijn vader in Turkije. Hij zal tweetalig grootgebracht worden in Limburg. Hoe zal hij zich ontplooiën? Wat voor man zal hij zijn over twintig, dertig jaar? Bij welke groepen zal hij zich thuis voelen? Zal hij als hij oud en versleten is ook nog omarmd en gewaardeerd worden in onze maatschappij? Ik ga even terug naar eenentwintig mei jongstleden. Een groep van bijna honderd mensen stond te wachten op twee bussen. Mannen en vrouwen, met of zonder partner, uit heel Nederland. Gepensioneerden van een groot bedrijf. Ook wij maakten deel uit van dit gezelschap grijs-harigen, brildragers, pillenslikkers en dragers van hoortoestellen. Nee, dit is niet spottend bedoeld, het is gewoon de dagelijkse realiteit. Ooit

waren wij zes weken oud, nu horen we bij de grote groep senioren in Nederland. Elk jaar organiseren twee mensen met veel zorg een gratis dagje uit voor al die ouderen die jarenlang het bedrijf draaiend hebben gehouden. Zonder de gewone werknemer houdt immers geen enkele firma zich staande. Het is altijd even schrikken als je elkaar na een jaar terugziet. Na een zekere leeftijd slaat de veroudering sneller toe. Rimpels groeien, mensen krimpen en hoofden worden kaler. Dat is nu eenmaal het lot van de mensheid. Maar het dagje uit kan het groepsgevoel weer even aanwakkeren. Wij hebben met z'n allen zeer genoten van een bijzonder museum in het Brabantse land. Ik kende het niet, het kermis- en draaiorgelmuseum niet ver van Tilburg. Waar staat ook weer geschreven: "als je niet wordt als de kinderen?" Tijdens de gezamenlijke lunch werden de overleden werknemers herdacht. Ik vind dit een mooi gebaar, niemand wordt vergeeten. Vind ik het erg om ouder te worden? Tot nu toe niet. Ik kan nog heel veel, ik doe nog mee in groepen, ik voel me niet alleen. Hoe zal het zijn over twintig jaar? Ik vraag me wel eens af hoe straks een grote groep kwetsbare ouderen nog bij de samenleving betrokken zal zijn. Toch blijf ik optimistisch. Misschien zal een kind dat nu zes weken is over twintig jaar over mijn bol aaien en mij meenemen voor een wandelingetje in mijn rolstoel. Kunnen toekomst en verleden samen van dezelfde zon genieten.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

## Pastoraal team

|                     |                  |             |
|---------------------|------------------|-------------|
| Martin Claes        | pastoor          | 024-6412627 |
| Ben Frie            | priester         | 024-6412627 |
| Aloys van Velthoven | priester         | 024-6221276 |
| Bas van Dijk        | priester         | 024-6412627 |
| Hennie Witsiers     | diaken           | 06-20541732 |
| Annemarie Gooiker   | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## AANDACHT HEBBEN VOOR HET KLEINE

*"Thuis heb ik nog een ansichtkaart  
Waarop een kerk, een kar met paard  
Een slagerij J. van der Ven  
Een kroeg, een juffrouw op de fiets  
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets  
Maar het is waar ik geboren ben  
(....)*



*En langs het tuinpad van  
mijn vader  
Zag ik de hoge bomen staan  
Ik was een kind en wist niet  
beter  
Dan dat het nooit voorbij  
zou gaan"*

Het zijn woorden uit het lied "Langs het tuinpad van mijn vader" van Wim Sonneveld. Hij kon daarmee het ideaal vertolken van het kleine dorp waarin je je geborgen kon voelen. Huis, (basis) school, bedrijf, bank, gemeentelijke overheid en kerk stonden in een overzichtelijk geheel bij elkaar. Die bebouwde kom kon te voet of met de fiets bereisd worden. Zo'n leefgemeenschap vormde ook meteen de geloofs- en kerkgemeenschap.

Hoe anders is dit alles nu. Je inkopen of bankzaken kun je via internet doen, je geld haal je eventueel buiten het dorp uit de muur. Naar Wijchen of Malden ga je voor boodschappen in de supermarkt of het winkelcentrum. Daar gebeuren ook alle overheidszaken. De tijden van de gemeenten Bergharen, Batenburg of Overasselt liggen al weer jaren achter ons. Zelfs Wijchen of Malden (eigenlijk Heumen) moet nu uitkijken om niet in een nog groter geheel te moeten opgaan. Maar ook de kerk in onze streken kan het niet laten om de parochies telkens weer grootschaliger te maken.

Soms kan het ook niet anders. De kwaliteit van het product of de voorziening vraagt om een grote(re) omvang, bijvoorbeeld de politiezorg, de brandweer of sommige openbare nutsbedrijven. En sommigen denken dat dat ook geldt voor de pastorale zorg in parochieverband. Voor dat standpunt valt inderdaad iets te zeggen, maar toch....



Ik las ergens op internet: "Het lichaam reist te paard. De ziel reist te voet". Met de auto kunnen we snel hele afstanden afleggen. Per vliegtuig wordt de hele wereld bij wijze van spreken een klein dorp. Maar voor de zaken van onze ziel willen we niet van die hele afstanden hoeven afleggen: op de één of andere manier gaat dat te ver.

In onze kerk kent men van oudsher nog een goed uitgangspunt: het zogeheten subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen: hogere organen moet niet doen wat lagere organen beter kunnen. Anders gezegd: je moet niet grootschalig doen wat je beter op een kleinschalig(er) niveau kunt aanpakken.

Dit uitgangspunt wil oog hebben voor de legitimiteit van het kleine. Het Tweede Vaticaanse concilie wilde graag dat in het bisdom parochianen ter plekke de liturgie rondom de bisschop in de kathedraal goed in het oog en het hart zouden houden, maar het concilie besefte ook dat kerk zichtbaar gestalte krijgt in de gemeenschappen waar mensen bij elkaar komen. Toen het concilie in 1963 dit uitsprak, kon men in Nederland de parochiekerken meestal op loopafstand bereiken. Gelovig praktiseren gebeurde in kleinschalig parochieverband, denk ik dan. Ook in 2014 ligt voor ons hier beslist een punt van aandacht.

Bas van Dijk

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in september 2014.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 14 augustus 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.