

# DE APOSTELBODE

Jaargang 4 | nummer 7  
september 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt,  
H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**GELOVEN IN ONTMOETEN**

## OM TE NOTEREN



### 3 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoeting in kerkzaal Emmanuelkerk

### 6-7 SEPTEMBER NA AFLOOP VAN DE DIENSTEN

Opgeven voor jaarlijkse bedevaart Kevelaar

### 9 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

### 10 SEPTEMBER VANAF 10.30

Zonnebloemdag Heumen in de Terp

### 13 SEPTEMBER VAN 14.30 - 16.30 UUR

Ontmoetingsmiddag voor oudere en zieke parochianen in "Ons Huis" Nederasselt

### 14 SEPTEMBER VANAF 09.30 UUR

Paschaliskerk Woezik 75 jaar

### 15 SEPTEMBER, 20.00 UUR

Informatieavond over Heumen in de Terp

### 17 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoeting in kerkzaal Emmanuelkerk

### 20-28 SEPTEMBER

Vredesweek 2014

### 21 SEPTEMBER 10.00 UUR

Apostelviering, Antonius Abtkerk Wijchen

### 22 SEPTEMBER, 20.00 UUR

Informatieavond over Niftrik in de Waaijershof

### 23 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

### 24 SEPTEMBER, 20.00 UUR

Informatieavond over Batenburg in de Hostert

### 28 SEPTEMBER 09.30 UUR

H. Mis met het gilde St. Damianus in Niftrik

### 1 OKTOBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoeting in kerkzaal Emmanuelkerk

### 2 OKTOBER 13.30-16.30 UUR

Franciscus' mededogen, klooster Brakkenstein

### 4 OKTOBER 10.00 UUR

De Wandeling vanuit Overasselt

### 4 OKTOBER 19.00 UUR

Vrijwilligersavond Heumen in kerk en Terp

## STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.



## Danklied

Waar de bomen zachtjes zingen  
van Gods goedertierenheid,  
bloeit reeds uit de fijnste dingen  
een samenklank van schone tonen.  
waar de vogels willen wonen  
Klinkt hun lied van dankbaarheid.

Joke Plamont – Mees, juli 2014



## INLOOPCAFÉ

Op dinsdagmorgen 9 en 23 september staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Waldi, Annie, Nel en Gerda

## DOET U AL MEE? REKENING: NL65RABO013.54.63.459

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2013	opgeteld	2014	opgeteld	verschil
februari	59.140	137.826	54.496	120.482	-17.344
maart	7.629	145.455	13.589	134.071	-11.384
april	6.950	152.405	6.341	140.412	-11.993
mei	4.179	156.584	4.134	144.546	-12.038
juni	2.803	159.387	6.203	150.749	-8.638
juli	6.018	165.405	6.667	157.416	-7.989

Zoals de laatste kolom laat zien gaat de opbrengst van de Kerkbalans de goede kant op, maar we zijn er nog niet!

## ANTONIUS ABT

ONSTERFELIJKE ICOON VAN DE MONNIK

Onder deze titel is vorig jaar "Het leven van Antonius" in een mooi vormgegeven boek in het Nederlands uitgegeven. Het gaat hier over Antonius Abt, de patroonheilige van verschillende kerken in onze regio. Hij werd geboren omstreeks 251 in Koma (tegenwoordig Qiman al-Arjas), dat lag in Midden-Egypte in het Nijldal. Hij is gestorven als kluizenaar, 105 jaar oud, in de woestijn.

Het boek is een vertaling van "Vita Antonii" van Athanasius van Alexandrië (295 - 373), bisschop, kerkleermeester en patriarch van Alexandrië. Hij bracht in zijn jeugdjaren door in de woestijn en was leerling van Antonius. Athanasius heeft een icoon getekend van de heilige Antonius, een icoon uit de byzantijnse traditie. De centrale figuur is de heilige en daaromheen worden belangrijke episodes uit zijn leven geschilderd. Langs deze weg hebben wij een helder beeld gekregen van Antonius Abt, want voor de vele kluizenaars in zijn omgeving was hij inderdaad hun abt, hun geestelijke vader.

Na de dood van zijn ouders ging hij, Antonius, tussen de 18 en 20 jaar oud, na een radicale bekeering een ascetisch leven leiden in de buurt van zijn geboortedorp. Twee jaar later trok hij zich terug in een graf, waar hij ongeveer dertien jaar verbleef. Hij bood weerstand aan de voortdurende aanvallen van demonen, die hem aan het wankelen wilden brengen, misleiden en bedriegen en moedeloos maken, en verzwaarde daartegenover zijn ascetische training.

Op ongeveer 35-jarige leeftijd sloot hij zich op in een verlaten fort. Een periode van volledige afzondering volgde, die twintig jaar duurde. Gelouterd kwam hij daaruit te voorschijn. Daarna verliet hij deze plek en kreeg leerlingen. Geleidelijk werd hij de 'vader van de woestijnmonniken', waaraan hij zijn naam Antonius Abt heeft ontleend.

In 311, ongeveer 60 jaar oud, tijdens de vervolging van keizer Maximinus, reisde Antonius naar de hoofdstad Alexandrië om - niet zonder gevaar voor eigen leven - voor de rechtbank gedaagde christenen moreel te steunen. Enige tijd later vond hij zijn definitieve plek. Hij wilde eigenlijk naar Thebaïs in Boven-Egypte gaan, maar een stem uit de hemel stuurde hem naar de woestijn in oostelijke richting.

Daar vestigde hij zich bij de berg Kolziem, drie dagen lopen van de Nijl.

Deze plek wordt door Athanasius het 'binnenste gebergte' genoemd. Vanaf deze vertrouwde en geliefde kluizenaar begaf Antonius zich van tijd tot tijd naar het 'buitenste gebergte' dichter bij de Nijl, waar vele christenen, waaronder ook monniken, hem bezochten en om raad vroegen. Hoe dieper hij het gebergte inging, hoe eenzamer hij was. Vandaar het verschil tussen binnenste en buitenste gebergte.

Nog eenmaal kwam de hoogbejaarde Antonius naar de hoofdstad Alexandrië. Op uitnodiging van de bisschoppen ging hij daar in discussie met arianen. Het arianisme is de benaming van de leer van de Alexandrijnse priester Arius (250 - 336), die de godheid van Christus ontkende. Op het concilie van Nicea in 325, waaraan ook Athanasius deelnam, werd deze dwaalleer veroordeeld.

Toen Antonius omtrent 341 de leeftijd van 90 jaar bereikt had, verzorgden twee leerlingen hem naar het buitenste gebergte waar ze hem

verzorgden tot zijn dood.

Zij wilden ook bij zijn sterven aanwezig zijn, maar dat vond Antonius niet goed. Hij was bang dat ze het Egyptisch gebruik zouden overnemen om het lichaam van asceten en martelaren te balsemen en bij zich thuis op een rustbed te houden om de overledene te eren en op hun voorspraak kracht te ontvangen. Volgens Antonius paste deze heidense traditie niet bij de christelijke opvattingen. Daarom wilde hij in alle rust eenzaam sterven en werd de plek in de woestijn waar hij begraven is op zijn verzoek geheim gehouden. Athanasius schrijft:

"Hij was zoals gewoonlijk de monniken in het buitenste gebergte aan het bezoeken, toen hij van de Voorzienigheid kreeg ingegeven dat zijn einde nabij was. Toen sprak hij de broeders als volgt toe: 'Dit is mijn laatste bezoek aan jullie en het zou me verbazen als wij elkaar in dit leven nog terugzien. Het is inmiddels tijd voor mij om heen te gaan: ik ben al bijna 105'.

Toen de broeders dit hoorden, sprongen hun de tranen in de ogen. Ze pakten de oude man stevig vast en omhelsden hem."

wordt vervolgd  
Koos Leemker



## BEDEVAART KEVELAER

Bedevaart Wijchen/Beuningen naar Kevelaer op zaterdag 20 september 2014.

Ook dit jaar gaan pelgrims uit Wijchen en Beuningen met omliggende parochies gezamenlijk naar Kevelaer. Steeds meer pelgrims bezoeken Kevelaer.

Dankzij onze grote deelname in de afgelopen jaren kunnen we beschikken over de mooie basiliek voor de viering van de plechtige hoogmis. Pelgrims mogen een korte persoonlijke intentie opgeven. Deze worden onder de hoogmis voorgelezen.

Kosten van deelname volwassene € 20,-.

Dagindeling:

- 09.15 uur Aankomst in Kevelaer (opstellen van processie)
- 09.45 uur Ontvangst en welkomstwoord in Pax Christi kapel
- 11.30 uur Plechtige hoogmis in de basiliek

- 14.30 uur Grote kruisweg in het kruiswegpark
- 15.00 uur Kleine kruisweg in de Pax Christi kapel
- 16.30 uur Afsluitende viering in de Pax Christi kapel
- 17.30 uur Vertrek uit Kevelaer

Aanmelding:

Zaterdag 6 september en zondag 7 september na de diensten in:

- Bergharen bij Hennie Witsiers;
- Batenburg bij Hennie Witsiers;
- Hernen bij Piet van Heumen;
- Niftrik bij Hennie Witsiers;
- Balgoij bij Annie de Valk;
- Alverna bij Wichta Loeffen;
- Nederasselt bij Bep Derks-Derksen;
- Overasselt & Heumen bij Riet Dinnissen;
- Emmanuel bij Tonnie Scholten;
- Woezik bij Nel Jansen-Brink;
- Parochiecentrum, Oosterweg 4;

Opgave minder-validen alléén bij Diny Scholten, tel: (06) 31 32 13 28.



## DE WANDELING

**OVERASSELT, WE KOMEN ER AAN!**



Het is al twee jaar een goede gewoonte om de eerste wandeling van het nieuwe seizoen te starten vanuit een andere geloofsgemeenschap. Twee jaar geleden hebben we een druilerige, waardevolle tocht beleefd vanaf H. Jozef in Alverna. En in 2013 zijn we gestart voor een buitengewone wandeling

vanaf H. Judocus in Hernen. En dan dit jaar Overasselt. Twee fervente deelnemers in de personen van Harriette Romviel en Thea Dinnissen willen ons op 4 oktober de mooiste plekjes van hun omgeving laten zien. U bent die zaterdag vanaf 10 uur van harte welkom in het parochiecentrum van H. Antonius Abt in Overasselt. In de volgende Apostelbode vindt u nadere informatie.

vanaf H. Judocus in Hernen. En dan dit jaar Overasselt. Twee fervente deelnemers in de personen van Harriette Romviel en Thea Dinnissen willen ons op 4 oktober de mooiste plekjes van hun omgeving laten zien.

U bent die zaterdag vanaf 10 uur van harte welkom in het parochiecentrum van H. Antonius Abt in Overasselt.

In de volgende Apostelbode vindt u nadere informatie.

Namens de werkgroep De Wandeling,  
Peter van Gils



## IN GESPREK MET ...

### **TWEE BOUWERS GAAN ERTEGENAAN!**

Op een mooie maandagavond, daags voor de Vierdaagse, met vrolijke muziek op de markt, interview ik Frans de Groot en Henk Jansen: de nieuwe bouwadviseurs van de parochie.

### **TER INTRODUCTIE**

Henk: 68 jaar, woont samen met zijn vrouw aan de Koeweg, heeft dik veertig jaar gewerkt bij bouwbedrijf Jansen Bolk, eerst als medewerker, later als mede-eigenaar en is vijf jaar geleden gestopt. Heeft in zijn leven enorme aantallen huizen gebouwd, ook voor zichzelf, zijn broers en zijn zonen. Vertelt vrolijk dat een huis bouwen een jaar kost, en wel dag en nacht!

Frans: 57 jaar, woont in de Woezik op de Veenhof, is getrouwd met Marijke (ook heel actief vrijwilligster bij de parochie), is eigenaar van een eigen bouwadviesbureau en weet ook van wanten wat betreft het bouwen van huizen!

Twee deskundige heren dus.

### **JULLIE ZIJN ALLEBEI BENADERD OM DE TAAK BOUWADVISEUR OP JE TE NEMEN BINNEN DE TWAALF APOSTELN. WIE HEeft JULLIE BENADERD EN WAT MAAKT DAT JE JA HEBT GEZEGD?**

Henk vertelt dat Piet Oosterhout hem twee maanden geleden heeft gevraagd. Hij heeft ja gezegd omdat hij momenteel tijd heeft voor vrijwilligerswerk en deze baan als bouwkundige ziet zitten.

Ook Frans is door Piet gebeld. Frans heeft altijd veel vrijwilligerswerk naast zijn baan gedaan: hij heeft in de politiek gezeten, is jarenlang heel actief in sportclub Woezik geweest en had nu even niets omhanden. Frans geniet van vrijwilligerswerk. Met vrolijke glimogen vertelt hij wel vijf keer dat hij erg kan genieten van mensen die hij door dit werk ontmoet.

### **HOE IS DE VERDELING VAN KERKEN OOK WEER?**

Henk verzorgt de Antonius Abt Wijchen, Alverna, Balgoij, Emmanuel Achterloo, Niftrik en Hernen.

Frans verzorgt Bergharen, Paschalis Woezik, Heumen, Overasselt, Nederasselt en Batenburg.

### **HOE GAAN JULLIE ONDERLING SAMENWERKEN?**

Vrijdagmiddag eens in de drie à vier weken overleggen beide heren met Herman Sterenburg (de

portefeuillehouder bouwzaken vanuit het bestuur) om onderling alles goed af te stemmen.

### **HOE GAAT HET ALS JULLIE EEN VRAAG KRIJGEN, OP WELKE MANIER GA JE TE WERK?**

Frans is voor transparantie. Hij gaat kijken, praten en wil de contactraad goed informeren, inzicht geven in alle informatie. Hij wil echt samen optrekken met de mensen van de kerken.

Henk gaat met Piet Oosterhout zijn kerken bezoeken om ingewerkt te raken. Verder is goed overleg met iedereen nodig. De bouwadviseur zoekt alles uit en maakt een begroting. Herman

is de portefeuillehouder en het bestuur besluit. Frans vult daarop aan: 'Daarom zijn transparante informatie en een goede begroting heel belangrijk'.

### **DE FINANCIËLE MIDDELEN VAN DE PAROCHIE ZIJN SCHAARS; WAT ALS ADVIEZEN VAN JULLIE KANT NIET OPGEVOLGD KUNNEN WORDEN?**

Frans: 'Er moet soms veel gebeuren, tegen hoge kosten. Het is belangrijk om te bekijken of er aanvullende financiële bronnen beschikbaar zijn. En je moet zuinig zijn'. Hij wil in de stukken die aangeleverd worden voor het bestuur alles goed op een rij zetten. Frans: 'Nee is ook een antwoord'.

Henk: 'Als het niet kan, dan houdt het op'. Maar noodzakelijk onderhoud is wel wenselijk. Direct volgt er al een tip voor het parochiebestuur: er zijn twaalf kerken, met allemaal verschillende grote verwarmingsketels en vijf installatiebedrijven die betrokken zijn. Dat kan efficiënter!

Henk: 'Als het niet kan, dan houdt het op'. Maar noodzakelijk onderhoud is wel wenselijk.

Direct volgt er al een tip voor het parochiebestuur: er zijn twaalf kerken, met allemaal verschillende grote verwarmingsketels en vijf installatiebedrijven die betrokken zijn. Dat kan efficiënter!

### **HET ZIJN VEEL KERKEN, HOEVEEL TIJD HEBBEN JULLIE TE BESTEDEN?**

Frans: 'Een dag in de week zei men van tevoren. Inmiddels leert de praktijk dat het wel twee dagen zijn, zeker nu in het begin. Je moet elkaar leren kennen en de samenwerking opbouwen'.

### **WAAR ZIE JE NAAR UIT EN WAAR ZIE JE TEGEN OP?**

Frans: 'Het leukste zijn de vrijwilligers. Je komt mooie mensen tegen'.

Henk: 'Dingen goed kunnen regelen in goede samenwerking'. Hij ziet nergens tegen op.

En dan geeft Frans nog aan: 'Weinig vergaderen, en goed met die mooie mensen overal samenwerken. Het is alleen maar leuk!' Deze twee bouwers zijn echt van het type mouwen opstroppen en ertegenaan!

Bea Schouten



Links Henk Jansen en rechts Frans de Groot

## CHAMPIGNONACTIE VOOR GHANA

Al jaren zet Wijchen Wereld Wijd (een stichting vanuit de Wijchense kerken) zich actief in voor de derde wereld, specifiek voor Ghana omgeving Whidiem, en daarbij streeft WWW naar betrokkenheid van de Wijchense inwoners.

In 2011 is een afvaardiging van WWW (Manon Linders, Rudy de Kruijf, Bea Schouten, Bas en Riet Voordendag en Pim Vissers) naar Ghana geweest en om daar te kijken naar de projecten die WWW steunt. U las eerder hierover in dit blad.

Het bestuur (Hennie Witsiers (voorzitter), Rudy de Kruijf (secretaris), Jan van de Zande, Bea Schouten, Riet Voordendag, Jaap Schoenmakers, en John van Dinteren) heeft zich als doel gesteld om jaarlijks een actie te organiseren voor Ghana, waarbij we actief het Wijchense publiek betrekken.

In juni was er zo'n actie, dit keer voor een kleinschalig project, waarbij een coöperatie van vrouwen gezamenlijk champignons kweekt: oesterzwammen. Deze vrouwen hebben geld nodig voor de verbetering van een waterput en voor draagbare sproeiers voor de zwammenteelt. De totale benodigde kosten zijn rond de €950,-.

Op 7 juni verkochten we champignonhapjes in een kraam op de markt in Wijchen. Rudy had met zijn vrouw Ilya een enorme hoeveelheid bladerdeegbakjes gebakken en slagerij-catering Tom Hormes heeft voor ons champignonragout gesponsord, waarvoor dank! Het idee was goed (champignonverkoop voor champignon dames), maar het was die dag erg warm waardoor de mensen heel weinig behoefte hadden aan een warm hapje.

Toch hebben we alleen al door er te zijn weer veel mensen gesproken en gelukkig ook wel wat verkocht. Maandag 9 juni, tweede pinksterdag, is er op de Kapelberg nogmaals ragout verkocht en is er uiteindelijk rond de €200,- opgebracht. Nog niet genoeg, dus als u ons nog wilt helpen kan dat op rekeningnr: NL45RABO0150796706.

Begin juli was er bezoek uit Ghana waar wij erg blij mee waren. Sister Comfort, de directrice van het ziekenhuis in Hwidiem dat wij al jaren ondersteunen middels de bouw van een familieverblijf



en verstrekking van materialen, bezocht Nederland en ook WWW. Het was een fijne bijeenkomst waarin de onderlinge banden versterkt zijn.

Prettig om elkaar ook echt te leren kennen in een informele setting. Ook in de toekomst willen we het ziekenhuis waar mogelijk ondersteunen. Het eerstvolgende project gaat om beter internet.

Namens WWW  
Bea Schouten

## ERVARING OPDOEN IN GHANA

Ervaring van je leven kun je opdoen in Ghana!

In de zomer van 2015 willen wij samen met een tiental jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar naar Ghana gaan. We zullen gaan in de periode juni/juli, rekening houdende met school/werk.

De bedoeling van deze reis is: jongeren kennis te laten maken met het leven en wonen in een derdewereldland met een andere cultuur als de onze; werken in een project, en de schoonheid van het land ervaren.

De reis zal daarom drie weken duren en het programma zal als volgt zijn:

Één week woon je samen met een reisgenoot bij mensen in een dorpje in het binnenland van Ghana.

Één week zullen we in twee groepen daadwerkelijk gaan werken in een project, naar alle waarschijnlijk in een ziekenhuis.

Één week zullen we rondtrekken door Ghana en enkele bezienswaardigheden bezoeken alsmede allerlei projecten bezoeken.

Voor de voorbereiding van de reis en om te komen tot een hechte groep zullen er enkele voorbereidingsbijeenkomsten zijn.

De totale kosten die voor eigen rekening komen zullen globaal tussen €1500,- en €2000,- liggen. Dit bedrag is voor het vliegticket, reiskosten in Ghana en verblijfkosten. Dat is niet weinig, maar je doet een ervaring op voor je hele leven.

Als begeleiding van de groep zal tevens een verpleegkundige meegaan die ervaring heeft in Ghana.

Voor nadere informatie en opgave voor deelname kun je contact opnemen met diaken Ton Schepens 0615690059.

Stichting Wijchen Wereld Wijd

## APOSTELVIERING

Op zondag 21 september 2014 wordt om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk de vijfde Apostelviering gehouden. Alle pastores van de parochie gaan in deze viering gezamenlijk voor. Het thema van deze viering is "GOD ONTMOETEN". Pastor Bas van Dijk verzorgt de verkondiging en zal ons op weg zetten hoe wij God kunnen ontmoeten.

Een gelegenheidskoor van leden van alle koren zal deze viering opluisteren. Dit koor staat onder leiding van Ilja van Luijk.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd.

## BERICHTJE VAN PASTOR ANNEMARIE

Als ik dit schrijf ben ik precies drie maanden thuis. Een periode van tot rust komen, verwerken, opruimen in zowel letterlijke als figuurlijke zin, bezinning, aandacht voor thuis en op die manier proberen beter zicht te krijgen op de combinatie van mijn werk in de parochie en privé.

Ik ben dankbaar, dat deze tijd me gegund wordt. Graag wil ik als pastor blijven werken in de parochie en ik heb deze tijd nodig om, meer in balans, straks weer aan de slag te kunnen gaan. Wanneer dat is weet ik op dit moment nog niet, maar ik zit niet stil. Gesprekken met pastoor Martin, met een coach



en de bedrijfsarts helpen me verder. Daarbij doe ik dingen die me zowel lichamelijk als geestelijk energie geven.

Ook wil ik aangeven, dat ik me gesteund voel door het bisdom en bisschop Hurkmans. Tijdens een lunch die ik een paar maanden geleden had met de bisschop en een paar pastoraal werkers uit het bisdom, heb ik hem ervaren als een herder, die bezorgd is om de toekomst van de kerk, die nabij wil zijn bij parochianen en alle werken binnen die kerk. Dus ook bezorgd om mij en nabij. Aangegeven is dat de deur open staat voor gesprek en begeleiding.

Ik wil iedereen bedanken voor de lieve kaartjes, bloemen en mailtjes die ik mocht ontvangen. Dat doet me erg goed! Tot ziens!

Annemarie Gooiker

## VANUIT HET BESTUUR

### VITALITEIT

Wat is dat ook weer, vitaliteit? Sinds 2013 is het bestuur bezig met een analyse van de vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen. Daarbij gaat het over de relatie tussen het pastoraat, de organisatie, de vrijwilligers, de parochianen en de financiën. Gezamenlijk geeft dat een beeld van de vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen. In september gaan bestuur, pastores en contactraad in gesprek met parochianen en geïnteresseerde bewoners van Heumen, Niftrik, Batenburg en Balgoij. De avonden hebben als doel om gezamenlijk te spreken over de zorgen over de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen. We hopen dat er uit de avonden aanknopingspunten ontstaan voor oplossingen, dan wel gedeelde analyse van de problemen.

We starten op maandag 15 september om 20.00 uur in de Terp in Heumen; daarna op maandag 22 september in de Waaijershof in Niftrik en op 24 september in de Hostert in Batenburg, beide ook om 20.00 uur. De avond in Balgoij wordt in oktober gepland.

Bij alle andere geloofsgemeenschappen vindt dit najaar een gesprek plaats met de contactpersoon van het bestuur, Martin Claes en de contactraad met als doel een eerste analyse te maken.

Het bestuur wil eind 2014 conclusies trekken en een advies voorbereiden voor het bisdom.

### APOSTELVIERING

Op 21 september om 10.00 uur is weer de jaarlijkse Apostelviering in de Antonius Abt in Wijchen. Wij vieren dit jaar voor de vijfde keer dat we samen parochie De Twaalf Apostelen zijn. Na afloop van de viering is er koffie met iets lekkers op het kerkplein. De Apostelviering is tevens de gelegenheid waarbij het parochiebestuur de Apostelspeld uitreikt aan een van onze vrijwilligers die al jarenlang bijzondere prestaties heeft geleverd.

De viering is elk jaar in Wijchen. Die dag zijn er in andere kerken geen vieringen. Ook al moet u er een eindje voor rijden, het is de moeite waard om mee te vieren! Wij hopen dat er veel mensen komen.

### VERLENGING BENOEMING BESTUURSLEDEN

Vanwege het aflopen van de benoemingsperiode van vier jaar in september heeft de bisschop de volgende bestuursleden een verlenging van hun benoeming verleend:

Wijnand Eling (vicevoorzitter),

Pierre Duijkers (secretaris),

Liza Matijssen (koren en administratie),

Piet Hendriks (kerkbalans en grondbeheer) en

Bea Schouten (personeelsbeleid en communicatie). Alle vijf hebben ze weer zin in een nieuwe periode.

#### **APOSTELVERGADERING**

De eerstvolgende Apostelvergadering voor de contactraden is op 22 oktober om 20.00 uur in de Hostert in Batenburg.

Namens het parochiebestuur Bea Schouten

## **2 OKTOBER FRANCISCUS' MEDEDOGEN**



Het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen organiseert, samen met het Lekeninstituut van de paters sacramentijnen, (waartoe ook pastor Aloys van Velthoven behoort) een inspirerende middag over Franciscus. U bent van harte welkom!

Tijdens de bijeenkomst zal spreker Henk Janssen, franciscaan, laten zien welke rol mededogen/barmhartigheid speelt in het leven van Franciscus van Assisi (1181-1226) en in dat van paus Franciscus. 'Uit barmhartigheid is God mens geworden in Jezus Christus', zegt Franciscus van Assisi. Van hieruit kun je zeggen dat hij een spiritualiteit van barmhartige omhelzing heeft voorgeleefd, die niemand uitsluit, maar iedereen insluit.

Henk Janssen o.f.m. (1944) is vijftig jaar franciscaan. Hij was studentenpastor en deken en is docent bijbelse vorming, hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging en rector van de clarissen in klooster Megen. Hij woont in de Jonas-gemeente te Arnhem.

Locatie: Tuinzaal van het Klooster Brakkenstein Heijendaalseweg 300, te 6525 SM Nijmegen

#### **PROGRAMMA**

13.30-14.00 uur: ontvangst met koffie en thee

14.00-16.30 uur: voordracht, vragen, reacties; gesprek met elkaar;

afsluiting met het (zingen van het) Zonnelied



#### **AANMELDING / INFO**

Wij stellen het zeer op prijs als u zich, in verband met de organisatie, vóór 29 september 2014 aanmeldt: via mail: [cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl)

of telefonisch: 024 355 80 29 (CPS/Receptie Klooster Brakkenstein)

of telefonisch: 024 622 20 11 (A.C. Coppens)

#### **KOSTEN**

Voor deelname aan de bezinningsbijeenkomst (inclusief materiaal) vragen wij een vergoeding van €5,- graag ter plaatse te voldoen.

*Illustratie: Rik Van Schil o.f.m., Franciscus kust een melaatse, Museum De Mindere, Sint-Truiden (B)*

## **HARTELIJK DANK**

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het overweldigende afscheid dat mij is overkomen. Als ik er één woord aan moet geven dan is het HARTVERWARMEND geweest. De toespraken, de kado's t.w. Ipad, bloemen, boeken, bonbons, beeldjes, wijn, puzzel, gebak en de vele kaarten met lieve woorden. Teveel om op te noemen.

Vooraf het bij elkaar zijn in de tuin en te mogen horen dat het goed is geweest zoals het is gegaan heeft me veel goed gedaan. Nogmaals, mede namens Piet, hartelijk dank voor alles. Ik zal dit niet gauw vergeten.

Det Bakx



## **WERELD WINKEL**

van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen



#### **AFVAL BESPAREN**

Dopper is mooi vormgegeven en heeft ongeveer hetzelfde formaat als een Spaflesje. Handig om mee te nemen dus. En nog handiger, je kunt de bovenkant van de fles schroeven en gebruiken als glas.

#### **DOPPER STEUNT WATERPROJECTEN IN NEPAL**

Schoon en veilig drinkwater is lang niet altijd zo vanzelfsprekend als bij ons thuis. Daarom gaat een deel van de opbrengst naar waterprojecten in ontwikkelingsland Nepal. Er worden waterputten geslagen en schone wc's en rioleringen aangelegd dankzij jouw Dopper. De Dopper Foundation werkt hiervoor samen met Simavi en lokale partners.

Wereldwinkel Wijchen, Touwslagersbaan 8;  
telf. 024 6454069

[info@wereldwinkelwijchen.nl](mailto:info@wereldwinkelwijchen.nl)  
[www.wereldwinkelwijchen.nl](http://www.wereldwinkelwijchen.nl)



## VREDESWEEK

### INLEIDING

PAX organiseert van 20 tot en met 28 september de Vredesweek. Een jaarlijkse week van bezinning en actie. Dit gebeurt al sinds 1967. Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van ontwapening. Meer dan zestig lokale initiatieven die als Ambassade van Vrede aangesloten zijn bij PAX, organiseren onder het motto 'wapen je met vrede' honderden verschillende activiteiten in hun buurt.

Op 24 september organiseert PAX de Nacht van de Vrede in de Balie in Amsterdam met o.a. de Amerikaanse dronepiloot Brandon Bryant, emeritus hoogleraar filosofie Hans Achterhuis en een optreden van Ambassadeur van Vrede Tim Akkerman. Daarnaast vieren duizenden kerkgangers de vrede op zondag 21 september.

In onze parochie doen we dit vanwege de jaarlijkse Apostelviering op zaterdag 27 en zondag 28 september in alle kerken. Dan worden er twee oecumenische vieringen gehouden, die geheel in het teken van de Vredesweek staan. Dit zal zijn om half tien te Batenburg in de H. Victorkerk aan de Molendijk. Voorgangers zijn dominee Marco Luijk en diaken Hennie Witsiers. De tweede viering wordt gehouden in H. Antonius Abtkerk te Wijchen om elf uur. Voorgangers zijn dominee Marco Luijk en pastor Bas van Dijk.

### THEMA ONTwapENING

Wereldwijd woeden er meer dan veertig oorlogen en gewapende conflicten en de verwachting is zelfs dat dit aantal verder toeneemt. Deze conflicten veroorzaken honderdduizenden burgerslachtoffers en miljoenen vluchtelingen. Door oorlog raken samenlevingen ontwricht en krijgen de economieën van deze landen een flinke terugslag te verduren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen wanneer de kostwinner van een gezin wegvalt, wanneer medische behandelingen niet mogelijk zijn, wanneer de infrastructuur overhoop ligt en wanneer onderwijs niet meer gegeven kan worden.

Conflicten escaleren sneller en hebben rampzalige gevolgen voor burgers wanneer wapens op grote schaal beschikbaar zijn, zeker in landen waar de schending van mensenrechten aan de orde van de dag zijn. Elke minuut sterft er ergens ter wereld iemand als gevolg van een gewapend conflict. Dat zijn 1.500 mensen per dag en een half miljoen mensen per jaar.

Een samenleving met wapens is niet de juiste weg naar vrede, zeker niet wanneer het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat onschuldige

burgers omkomen. Hier moeten we ons tegen blijven uitspreken. Daarom vragen wij in de Vredesweek, van 20 t/m 28 september 2014, extra aandacht voor het thema 'ontwapening' onder het motto: wapen je met vrede!

Wapen je met vrede, teken tegen kernwapens! Vlak voor de Vredesweek start PAX een grote campagne voor een verbod op kernwapens. Wereldwijd zijn er 16.300 kernwapens. Slechts één zo'n wapen is voldoende om een grote ramp te veroorzaken. Deze wapens liggen ook in Nederland. Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer zich uitspreekt voor een nationaal verbod op kernwapens. We hebben 40.000 handtekeningen nodig om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Dit kunnen wij echter niet alleen. Help je mee?

Mail ons dan op [info@tekentegenkernwapens.nl](mailto:info@tekentegenkernwapens.nl).

## INZAMELING VOEDSELBANK



In de weekenden van 2 en 3 augustus 2014 en 9 en 10 augustus 2014 hebben wij in de kerken van de parochie "De Twaalf Apostelen" een inzameling gehouden ten behoeve van de Voedselbank. Na de aankondiging van deze inzameling kwam de opmerking dat dit niet de juiste tijd is voor een inzameling. Zowel vorig jaar als dit jaar is gebleken dat het nog best meevalt.

Er zijn weer veel levensmiddelen binnengebracht en ook de financiële bijdragen hebben wederom een steuntje in de rug gegeven.

Ondanks dat de economie vooruitgaat, blijft het nog steeds nodig dat wij onze medemens in nood niet vergeten. Dit is wat Jezus ons steeds heeft voorgeleefd in zijn aardse bestaan op deze wereld. Dit wordt ons steeds voorgehouden in de evangelieteksten van de vieringen. De bekendste en ook belangrijkste tekst is: "Wat gij voor één van de minsten gedaan hebt, hebt Gij voor Mij gedaan", aldus Jezus' woorden. Hiervoor zullen wij t.z.t. rekening en verantwoording moeten afleggen.

Het doet ons goed om u deze keer weer hartelijk dank te kunnen zeggen voor de enthousiaste steun aan deze regelmatig terugkerende actie. Wij hopen dat de Voedselbank hiermede weer een tijdje vooruit kan om mensen een maaltijd te kunnen geven.

Wij hopen dat u de Voedselbank steeds blijft steunen als er een beroep op u gedaan wordt.

Namens het Diaconaal Beraad van parochie "De Twaalf Apostelen",  
Diaken Hennie Witsiers

## OP REIS NAAR FRANCISCUS EN CLARA

In juni heb ik met een groep mensen uit Wijchen een reis mogen maken naar Italië. Deze reis was georganiseerd door Bert Oosterveer (voormalig pastoraal werker in de parochie Wijchen). Hij heeft zich bij deze reis laten inspireren door onze nieuwe paus Franciscus. Als thema heeft hij de reis dan ook meegegeven: "Langs Franciscus en andere pausen". Met zijn vaste chauffeur (Bert organiseert regelmatig reizen) stapten wij woensdag 4 juni bij de kerk in Wijchen in de bus om richting Regensburg in Zuid-Duitsland te rijden.

Na een overnachting in deze omgeving brachten we de volgende dag een bezoek aan de Mariabede-vaartplaats Alltötting. Daarna reden wij via Innsbruck in Oostenrijk naar Trento (bekend van het concilie) in Noord-Italië. De volgende dag deden we Ravenna aan, de stad van de mozaïeken. Tegen de avond kwamen we in Umbrië en arriveerden we in ons hotel bij Perugia, dat niet ver van Assisi ligt. Heel het pinksterweekend zouden we hier verblijven.

Assisi was echt het hoogtepunt van deze reis. Elke dag werd begonnen met een opening in de bus door Bert. Tijdens deze opening werden we met woord en muziek geestelijk voorbereid op hetgeen we die dag zouden beleven. Ik vond deze dagopeningen geweldig, je werd helemaal in de sfeer van de dag gebracht. Ook het landschap, dat aan je voorbijgleed, speelde hierbij een rol. Eerst bezochten we aan de voet van de heuvel de moederkerk van de franciscanen, de Santa Maria degli Angeli, gebouwd op de plek waar Franciscus woonde en waar hij gestorven is. Daarna gingen we naar de hoger gelegen stad Assisi, waar we werden rondgeleid in de Basilica di San Francesco, die uit een boven- en onderkerk bestaat. In de bovenkerk geven prachtige fresco's het leven van Franciscus weer. De stoffelijke resten van Franciscus bevinden zich in de crypte. Niet ver van deze kerk staat de kerk van de H. Clara (Santa Chiara), waar Clara ligt begraven en waar het houten kruis van San Damiano hangt. Dit is het beroemde kruis dat Franciscus de opdracht gaf om "zijn kerk te herstellen".

Assisi ligt schitterend in de heuvels van Umbrië en is een mooie middeleeuwse stad. Het is er wel druk, maar er gaat een zekere rust van uit. Op zondag hebben we in de omgeving van Assisi Pink-

steren gevierd met een heel bijzondere viering in een klein kapelletje op het erf van een boerderij. Daar hebben we alleen met onze groep een viering gehouden, een heel bijzondere beleving. Bij de voorbede was ieder vrij om een waxinelichtje aan te steken en hardop of in gedachte een voorbede uit te spreken. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. In deze viering was echt de geest van vuur en liefde aanwezig. Het was daarom een van de hoogtepunten van deze reis.

Op pinkstermaandag hebben we een prachtige tocht door Umbrië gemaakt, een schitterend bergachtig landschap met groene akkers en olijfbomen en slanke cipressen. We hebben het middeleeuwse Perugia bezocht, de hoofdstad van deze streek en van oudsher al een belangrijke stad in Umbrië en ook verbonden met Franciscus. 's Middags zijn we omhoog gereden naar Gubbio, ook een beroemde middeleeuwse stad, waar Franciscus volgens de overlevering een wolf getemd heeft. Op dinsdag verlieten we Umbrië en de omgeving van Franciscus en Clara en vervolgden de reis naar een andere streek: Toscane. we maakten een excursie naar Siena, waar de H. Catharina vandaan komt. In San Domenico (H. Dominicuskerk), is een kapel gewijd



aan de H. Catharina met wandschilderingen met scènes uit haar leven. In de Duomo (dom) bezochten we de beroemde Piccolomini-bibliotheek, die werd gebouwd voor het onderbrengen van de bibliotheek van Paus Pius II.

Op vrijdag begonnen we aan de terugreis en brachten we een kort bezoek aan de dom van Milaan, de stad waar paus Paulus de VI bisschop is geweest. De volgende dag volgden we een prachtige route door Zwitserland met een bezoek aan Einsiedeln, waar een klooster staat van de benedictijnen en de Zwarte Madonna wordt vereerd. Na de laatste overnachting in Zuid-Duitsland maakten we nog een stop in Speyer (stad van Edith Stein), waar we in de Kaiserdom nog net het staartje meemaakten van een viering en waar op het plein met muziek, Kaffee und Kuchen een jubileum van de Kolping vereniging werd gevierd. Tijdens ons afscheidsdiner in Cuijk blikten we terug op een heel geslaagde reis met een uitstekende reisleader en een prima chauffeur, die goed op elkaar waren ingespeeld en die met de hechte groep een eenheid vormden.

Hannie Hazelaar, Horssen



God onze Vader,

bij het begin van het nieuwe schooljaar  
weet niemand van ons wat er ons te wachten staat.  
Zoals altijd zal er wel een deel vreugde  
en een deel pijn bij zijn.

Geef ons de kracht om ons steentje bij te dragen  
dat het voor iedereen een boeiend jaar mag worden.  
Amen

## DE PROFESSOR EN DE TIJD

Een professor gaf eens les aan economiestudenten. Op zijn bureau zette hij een glazen pot en een aantal kiezelstenen. Een voor een deed hij de stenen in de pot, totdat er geen steen meer bij kon. "Is de pot vol?", vroeg hij aan de klas? "Ja, deze pot lijkt vol, maar we kunnen hem nog verder vullen, met kiezelsteentjes.

De kiezelsteentjes vallen tussen de stenen tot op de bodem van de pot. Is deze pot vol? Ja, deze pot lijkt vol, maar we kunnen hem nog verder vullen, met zand. Het zand vult de plaats tussen de grote stenen en de kiezelsteentjes. Is de pot nu



vol? Ja, de pot lijkt nu vol, maar toch kunnen je hem nog verder vullen, met water. Het water vult de pot aan de rand. Nu pas is de pot echt vol.

Wat laat dit proefje ons zien?

Het kan zijn dat het ons laat zien dat onze agenda nooit zo gevuld is als we wel denken. Dat er, als

we het echt willen, altijd nog wel wat tijd is voor meer afspraken en meer activiteiten.

Maar het belangrijkste dat ons proefje laat zien is dat onze familie, onze vrienden, onze gezondheid en onze dromen de grote stenen van ons leven zijn. Als we ons meer bezig houden met kleine en minder belangrijke dingen zoals het zand en de kiezelsteentje, zullen zij alle plaats innemen. Er blijft dan geen tijd over voor de grote stenen, de belangrijke dingen in het leven. Daarom mag je nooit vergeten jezelf de vraag te stellen



welke de grote stenen van je leven zijn, om ze vervolgens voorrang te geven en ze als eerste in de pot te leggen.

## VREDESWEEK 2014

### WAPEN JE MET VREDE

### PAX: VREDE WIE DURFT?

Iedereen die in vrede gelooft, kan iets doen. Doe ook mee en kijk na: [Paxvoorvrede.nl](http://Paxvoorvrede.nl)

Vredesliederen zingen en spelen.

Stuur een vredesbericht

Spreek je uit voor vrede en schrijf!!!

Maar maak vooral werk van Vrede!!!

## ONDERWIJSPROJECT VOOR 4-8 JARIGEN

### "EEN BRUG NAAR MORGEN."

"Een brug naar morgen" is een project voor jonge kinderen over vrede en vrijheid. Centraal staat het verhaal van Roodland en Geelland. Kinderen in deze landen kennen elkaar niet omdat ze door een rivier gescheiden zijn. Ze hebben over elkaar de gekste ideeën. Op een dag lukt het hun om over de stenen die hun ouders naar elkaar gegooid hebben bij elkaar te komen. Dan blijken ze met elkaar meer overeen te hebben dan ze dachten. Vooroordelen blijken niet waar te zijn. Vijanden worden vrienden. Letterlijk en figuurlijk wordt een brug geslagen voor een betere toekomst: Een brug naar morgen.

## DOORDENKERTJES

Vriend en vijand beginnen en eindigen met dezelfde letter. (Gerard de Ley)

De minderheid heeft gelijk, maar zij vergist zich. (Piet Thys)

Een gast, hoe schamel ook, is heilig. (Hugo Claus)

Eer de gast. De gast is de sleutel tot het paradijs. (Mohammed)

Je kunt iemand wegrukken uit een land, maar je kunt het land niet wegrukken uit zijn hart. (James Baldwin)



### OECUMENISCHE VIERING



Aan het einde van de Vredesweek, zondag 28 september 2014, wordt in Batenburg een oecumenische viering gehouden. Deze viering staat in het teken van de Vredesweek. Gezien de vele oorlogen die thans gevoerd worden is het goed om extra aandacht aan vrede te besteden. Wij hopen dat u met ons hierover wilt nadenken en bidden om vrede.

In deze viering gaan dominee Marco Luijk en diaken Hennie Witsiers voor.

U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.



### OVERLEG OVER TOEKOMST VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Zoals u wellicht weet is er voor woensdag 24 september 2014 om 20.00 uur in het dorps huis de Hostert een bijeenkomst gepland om met de inwoners van Batenburg te praten over de toekomst van deze geloofsgemeenschap. Hoe kunnen we onze geloofsgemeenschap vitaal houden? Op deze vraag zullen we proberen een antwoord te vinden.

Het parochiebestuur zal alle inwoners voor deze bijeenkomst uitnodigen. Daarbij zal ook aangegeven worden hoe deze avond wordt ingevuld. Houd deze avond alvast vrij om deze bijeenkomst bij te wonen. Het bestuur vindt het belangrijk om te horen wat er in deze geloofsgemeenschap leeft.



### GROTE MAAS EN WAALSE MARIABEDEVAART IN BERGHAREN

Een van de hoogtepunten voor Bergharen op kerkelijk gebied is de jaarlijkse grote Maas en Waalse bedevaart op de zondag na Maria Tenhemelopneming.

Dit keer lieten de weersomstandigheden het echt niet toe om op de Kapelberg eucharistie te vieren. In de geheel gevulde dorpskerk was het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods prominent voor het altaar opgesteld.



gekomen om samen met diaken Hennie Witsiers voor te gaan in de viering.

Het werd een mooie viering. In zijn preek ging pastoor Van den Hout dieper in op een van de lezingen, het Magnificat van Maria, en de manier waarop Maarten Luther daarmee omging en er zijn uitleg aan gaf ten tijde van de reformatie. Twee

woorden sprongen er specifiek uit: nederigheid en rechtvaardigheid. Daar kunnen wij vandaag de dag meer aandacht aan besteden om in haar voetsporen te treden. En aan het slot van de viering werd terloops het thema van deze bedevaart "Ben jij ook 'volger' van Maria" aangeroerd.

De fanfare Sint-Anna blies bekende gedragen klanken en het gelegenheidskoor vanuit Balgoij en Alverna bracht de juiste stemming bij de bedevaartgangers, waaronder een zevental Witte Paters uit Heythuysen. Een van hen was Jan van Haandel, afkomstig uit Bergharen, en in zijn gezelschap bevond zich ook pater Harrie Franssen, broer van de voormalige burgemeester van Wijchen.

Vicaris-generaal Ron van den Hout, pastoor in de Bommelerwaard en tevens waarnemend deken van het dekenaat Druten-Wijchen, was speciaal

De gebruikelijke kruisweg na afloop kwam te vervallen en van de gelegenheid om elkaar te ontmoeten werd helaas ook minimaal gebruik gemaakt. Het kapelbergseizoen is ten einde. Velen zien alweer uit naar het volgende jaar.

Sjaak Arntz



## 50 JAAR BASISCHOOL RONCALLI 1 MAART 1964-2014

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze school op 1 maart jl. hebben we eind juni het jubileum gevierd en we zijn begonnen met een viering in de kerk die dit jaar 100 jaar bestaat. De naam van onze school Roncalli is afgeleid van Paus Johannes XXIII, geboren als Angelo Giuseppe Roncalli in Italië.

Samen met leerlingen, juffen en ouders zijn we op woensdagochtend om 8.30 uur vanuit school met z'n allen naar de kerk gelopen. Het koor (samengesteld uit het dames- en herenchoor en Mazing Joy) opende samen met de basisschoolkinderen de viering met het lied "Hallo wereld". Voorganger Aloys van Velthoven heette iedereen van harte welkom. De eerste lezing ging over het scheppingsverhaal hoe God de wereld schiep. Na



elke scheppingsdag werd er door een kind een voorwerp uit de grote kist gehaald, dat met de betreffende dag te maken had. Eerste dag licht/donker, tweede dag lucht/wolken, derde dag het strand, vierde dag zon/maan etc.

Het slotgebed ging over mensen die hun steentje bijdragen aan de scholengemeenschap in het



dorp. We blijven bouwen aan onze school waar het goed toeven is. Een levende school waar iedereen zich goed voelt en waar waardering is voor elke bouwsteen.

Deze viering was een mooi begin van onze feestweek. Samen met ouders, kinderen, leerkrachten en het dorp Balgoij hebben we er een fantastische feestweek van gemaakt met als afsluiting een drukbezochte reünie en een gezellige feestavond. Tijdens de reünie zijn de mozaïekbankjes (door de kinderen zelf ontworpen mozaïek) onthuld door de oudste leerling van vijftig jaar geleden en de jongste leerling van nu onder muzikale begeleiding van Harmonie K&V. De bankjes zijn het symbool van de verbondenheid van de school met het dorp. Dit is waar een klein dorp als Balgoij heel groot in kan zijn.

Ingrid van Heck

### GEDOOPT

4 mei 2014  
Harm Peters

9 juni 2014  
Niek Mol

10 augustus 2014  
Senne en Jesse van Stippen



## OVERLEG OVER TOEKOMST VAN ONZE GEOLOFSGEMEENSCHAP

Op maandag 22 september om 20.00 uur is er in de Waaijershof een bijeenkomst om met de inwoners van Niftrik te praten over de toekomst van de Niftrikse geloofsgemeenschap. Hoe kunnen we onze geloofsgemeenschap vitaal houden?

Het parochiebestuur bereidt deze bijeenkomst voor en zal alle inwoners uitnodigen.

Noteert u deze datum reeds in uw agenda en houdt deze avond voor deze bijeenkomst vrij.

## GILDEFEST

Het jaarlijkse gildefeest wordt gehouden van 27 september tot en met 30 september 2014.

Op zondag 28 september 2014 wordt het feest van de H. Damianus in de kerk gevierd. Het gilde zal daarbij aanwezig zijn. Het is de moeite waard om bij deze viering aanwezig te zijn en u wordt van harte uitgenodigd.



GEDOOPT  
13 juli 2014  
Niels Janssen

**Vieringschema**  
30 aug. t/m 14 sept.

**30 augustus / 31 augustus**  
• 22e zondag door het jaar

**06 september / 07 september**  
• 23e zondag door het jaar

**13 september / 14 september**  
• Kruisverheffing  
• Ziekenzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Jer. 20,7-9 ✧ Tweede lezing: Rom. 12,1-2 ✧ Evangelie: Mt. 16,21-27	lezingen ✧ Eerste lezing: Ez. 33,7-9 ✧ Tweede lezing: Rom. 13,8-10 ✧ Evangelie: Mt. 18,15-20	lezingen ✧ Eerste lezing: Num. 21,4-9 ✧ Tweede lezing: Filip. 2,6-11 ✧ Evangelie: Joh. 3,13-17
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering 2Gether Martin Claes	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Ben Frie
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Feest i.v.m. 75 jaar bestaan kerk Kindernevendienst/Alle koren Bas van Dijk/Martin Claes
	<b>H. Jozef Alverna</b>	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Dames- & Herenkoor Werkgroep Gebedsviering	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Between Bas van Dijk
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag <b>09.30</b> <i>Gezins</i> viering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Elkerlyckoor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering	zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag <b>11.00</b> Speciale <i>Gezins</i> viering met Dichterbij Aloys van Velthoven
	<b>H. Georgius Heumen</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	<b>H. Victor Batenburg</b>	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>Kapelberg Bergharen</b>	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Bas van Dijk	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	<b>Het Kompas voorheen Elsthof</b>	zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes
	<b>St. Jozef</b>	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes

**Vieringschema**  
20 sept. t/m 05 okt.

**20 september / 21 september**  
• 25e zondag door het jaar  
• Vredeszondag

**27 september / 28 september**  
• 26e zondag door het jaar

**04 oktober / 05 oktober**  
• 27e zondag door het jaar  
• Wereldmissie Kinderen

	<b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	<b>lezingen</b> ✧ Eerste lezing: Jes. 55,6-9 ✧ Tweede lezing: Filip. 1,20c-24.27a ✧ Evangelie: Mt. 20,1-16a	<b>lezingen</b> ✧ Eerste lezing: Ez. 18,25-28 ✧ Tweede lezing: Filip. 2,1-11 ✧ Evangelie: Mt. 21,28-32	<b>lezingen</b> ✧ Eerste lezing: Jes. 5,1-7 ✧ Tweede lezing: Filip. 4,6-9 ✧ Evangelie: Mt. 21,33-43
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>10.00</b> <i>Apostelviering</i> Apostelkoor Gehele Pastoresteam Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Oecumenische Familieviering</i> Familielkoor Bas van Dijk/Ds. Marco Luijk Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Emmanuelkoor Jos van Minderhout	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Samenzang Bas van Dijk
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Tevens kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Gemengd Koor Bas van Dijk	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Woord en Communie</i> Tevens kindernevendienst 2Gether Hennie Witsiers
	<b>H. Jozef Alverna</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Jongerenkoor Martin Claes	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Viering</i> Dames- & Herenkoor Voorganger onbekend
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Viering</i> Mazing Joy Voorganger onbekend	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Woord en Communie</i> Mazing Joy Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Joy4all Martin Claes	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Woord en Communie</i> Gemengd Koor Hennie Witsiers
	<b>H. Georgius Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Gemengd Koor Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven
	<b>H. Victor Batenburg</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Oecumenische viering</i> Gemengd Koor Hennie Witsiers/Ds. Marco Luijk	<b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Samenzang Jack Leo
	<b>H. Anna Bergharen</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Gemengd Koor Jos van Minderhout	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Woord en Communie</i> Gemengd Koor Annemarie Gooiker
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Woord en Communie</i> Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	<b>zondag</b> <b>11.30</b> <i>Gildeviering</i> Parochieel Zangkoor Voorganger onbekend	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Parochieel Zangkoor Jack Leo
	<b>Het Kompas voorheen Elsthoef</b>	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Bas van Dijk	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> <i>Eucharistieviering</i> Bas van Dijk	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> <i>Woord en Communie</i> Hennie Witsiers
	<b>St. Jozef</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Woord en Communie</i> Annie van der Neut	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Eucharistieviering</i> Bas van Dijk	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Woord en Communie</i> Hennie Witsiers

## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

### Emmanuel | Wijchen

vrijdag 12 september	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 04 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 10 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 03 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 19 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------

### De Muts | Wijchen

vrijdag 26 september	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Ons Huis | Nederasselt

zaterdag 13 september	14.30 uur	Eucharistieviering in " <i>Ons Huis Nederasselt</i> " i.v.m. Ziekendag. Aloys van Velthoven. Thema: " Pluk de dag, zorg dat er iets te plukken is ". M.m.v. Gemengd Koor.
-----------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 01 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 15 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 29 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 09 september	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
----------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------

### De Terp | Heumen

woensdag 10 september	10.30 uur	Eucharistieviering in " <i>De Terp Heumen</i> " i.v.m. Zonnebloemdag. Aloys van Velthoven. Thema: " Pluk de dag, zorg dat er iets te plukken is ". M.m.v. Gemengd Koor.
-----------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### H. Victor | Batenburg

maandag 29 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 03 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Hennie Witsiers.

### H. Judocus | Hernen

dinsdag 02 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 07 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Hennie Witsiers.

### Kerkje | Leur

zondag 31 augustus		Geen viering i.v.m. vakantie
zondag 28 september	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. Thema: "David".



*nieuw gereedschap voor de tuingroep Nederasselt  
Zie volgende pagina*







**ENKELE BESPROKEN PUNTEN TIJDENS DE VERGADERINGEN VAN JANUARI TOT JULI 2014**

- In januari 2014 hebben de contactraad en de stuurgroep pastoraat besloten om voortaan samen te vergaderen vanwege de efficiency. Veel onderwerpen overlappen elkaar. Met twaalf geloofsgemeenschappen is parochie 'De Twaalf Apostelen' een grote parochie. Om een optimalere communicatie te bewerkstelligen heeft het parochiebestuur besloten dat elke bestuurslid de communicatielijnen met een contactraad onderhoudt. Zogenaamde 'linking pin' voor Alverna is Hans Helmonds. Hij zal zo'n drie keer per jaar een vergadering van de contactraad Alverna bijwonen.
- Angelique Haas stopt als vrijwillig coördinator van de voorbereiding eerste communie Alverna. Indien iemand interesse heeft om deze taak van Angelique over te nemen, dan kan daarover contact worden opgenomen via telefoonnummer 024-6411171.
- De kerkhofgroep zorgt ervoor dat ons kerkhof er altijd op en top uitziet. Elke maandagochtend is een groep van twaalf personen bezig om dit te bewerkstelligen. Zij doen dit met veel toewijding en plezier en zijn met recht trots op het resultaat. Geconstateerd is dat er vuil van buitenaf gedeponeerd wordt op het kerkhof.

- Verschillende keren is ingebroken in auto's op het kerkterrein. Er zijn waarschuwingbordjes geplaatst op het kerkterrein. Wees op uw hoede en laat geen spullen in de auto liggen.
- Per 1 juli 2014 is Mieke Loeffen gestopt als voorzitter van de contactraad en Herma van Nuland als secretaris. Mieke wordt opgevolgd door Joke van Uuden en Herma door Cor Janssen. Joke en Cor, veel succes !

Met vriendelijke groeten,

Contactraad Alverna

**KERKHOF**

Ons kerkhof is erg mooi. Er wordt door de kerkhofgroep dan ook iedere week heel hard aan gewerkt. Helaas wordt er steeds meer afval achtergelaten, ook in de containers wordt van alles gegooid. Wilt u achter de graven geen spullen achterlaten? Laten we met z'n allen er aan werken dat het kerkhof mooi blijft als eer aan onze overledenen. Dank u.

**COÖRDINATOR EERSTE COMMUNIE**

Graag opgeven via telefoonnummer 024-6411171.



**VANUIT DE CONTACTRAAD**

De tuinwerkgroep heeft de beschikking gekregen over nieuw gereedschap om makkelijker en efficiënter de heg rond het kerkhof te kunnen knippen. (zie ook foto's pagina 15)

Deze werkgroep werkt twee keer in de maand rondom de kerk, om de tuin en het kerkhof netjes te houden. De contactraad van Nederasselst vond het daarom een goede investering om deze werkgroep van goed gereedschap te voorzien.

Corné Schaaap

**ONTMOETINGSMIDDAG**

Zaterdag 13 september 2014 is in het dorpshuis "Ons Huis" te Nederasselst een eucharistieviering voor ouderen en zieken van Overasselst en Nederasselst i.v.m. ziekendag. Het is heel toegankelijk voor rolstoelers en rollators. De viering begint om 14.30 uur en na de viering is een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee tot ongeveer 16.30 uur. We hopen veel ouderen op deze middag te mogen begroeten.

Wergroep van Nabijheid



**GEDOOPT**

1 juni 2014  
Sam Strik  
Bibi Strik



**GEHUWD**

25 juli 2014  
Edwin Hendriks en Linda Span





### **VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT**

- Voor de familie Witsiers was de vakantieperiode een feestelijke tijd. Hennie en Jo werden respectievelijk 70 en 75 jaar en samen waren ze veertig jaar getrouwd. Bij deze laatste gelegenheid was er op 7 augustus een heel mooie viering in een volle kerk in Batenburg. Op 8 augustus was Hennie jarig en daar werd in en na de tweede vrijdagviering in de Emmanuel uitgebreid aandacht aan besteed. Het waren momenten dat je verbondenheid ervaart en dat is een groot goed.
- Een heel ander jubileum is het veertigjarig bestaan van de Emmanuelkerk. De eerste viering vond plaats op 11 april 1976 en met die datum in gedachte hebben we in 2016 feest. Wordt vervolgd.
- In de vakantieperiode was er niet elk weekend een viering in onze kerk. In de weekenden zonder viering was er de mogelijkheid om vervoerd te worden naar een andere kerk. Opvallend is dat hiervan geen enkele keer gebruik is gemaakt.
- In de afgelopen maanden hebben Joke van den Dobbelsteen en Marion Eling uitgebreid opgeruimd in onze kerk. Hulde daarvoor. In menig kast is weer bergruimte.
- Graag nodigen we u weer uit voor het koffie-



uurtje op de eerste en derde woensdag van de maand. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur wijd open. De komende data zijn 3 en 17 september, 1 en 15 oktober. Op de foto ziet u hoe gezellig het is.

- De werkgroep Ontmoetingsvieringen gaat op 4 oktober weer van start. De viering begint om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert op dinsdag 7 oktober voor de eerste keer in het nieuwe seizoen. Wilt u daar bij zijn: van harte welkom om 20.00 uur. De volgende vergadering is dan op 9 december.

Tini Poos



### **VANUIT DE CONTACTRAAD**

#### **MEERIJDEN NAAR DE APOSTELVIERING**

Op zondag 21 september wordt in de kerk van de H. Antonius Abt in Wijchen de jaarlijkse Apostelviering gehouden. Er is dat weekend in Overasselt geen viering. Wilt u de Apostelviering graag bijwonen, maar heeft u geen vervoer? De leden van de contactraad die naar de viering gaan hebben nog plaats over in hun auto's. En misschien zijn er ook andere parochianen die met de auto gaan en plaats over hebben. De viering begint om 10.00 uur. Wie mee wil rijden, of wie zelf rijdt en plaats in zijn of haar auto heeft, kan zich tot en met 18 september opgeven via telefoonnummer 024-6221276. Graag op het antwoordapparaat inspreken. U kunt zich ook tot en met donderdag 18 september inschrijven op het intekenformulier achterin de kerk.

#### **LUNCH VOOR VRIJWILLIGERS OVERASSELT**

Ook dit jaar wordt er weer een vrijwilligers-

lunch gehouden in Zaal de Zon, en wel na de eucharistieviering van zondag 12 oktober (vanaf ongeveer 12.15 uur). Alle bij ons bekende vrijwilligers zullen een uitnodiging ontvangen. Omdat de koren zelf al iets voor hun zangers organiseren en daarvoor de vrijwilligersbijdrage krijgen, zullen alleen koorleden die ook deel uitmaken van een andere werkgroep een uitnodiging krijgen. Fouten maken is uiteraard menselijk en de contactraad kan per ongeluk een vrijwilliger vergeten. Bent u kerkelijk vrijwilliger, maar ontvangt u in september geen uitnodiging, dan kunt u ons dit laten weten door in oktober op Hoogstraat 5 een briefje in de groene brievenbus te doen of door te bellen met 6221276 en op het antwoordapparaat een bericht in te spreken als er niemand aanwezig is.

#### **RENOVATIE KAPELDAK**

In de eerste helft van juli heeft het Wijchens bedrijf UP, in opdracht van het parochiebestuur, de leien van het dak van de kerkhofkapel vervan-



gen. Dit was mogelijk dankzij de opbrengsten uit diverse geldwervingsacties, te weten de collectes bij twee bijzondere kooroptredens, de loterij, de Paasfair en donaties van inwoners van Overasselt en bedrijven. Op deze pagina een foto van de renovatie.

#### **GLAS-IN-LOODVENSTERS**

In maart hebben we u bericht dat er, behalve de reeds gerestaureerde vensters, nog meer vensters in het instandhoudingsplan staan, waarop de Brimsubsidie voor de kerk in 2009 is toegekend. Intussen heeft het bestuur besloten om er hiervan nog vier op korte termijn te laten restaureren. Ook zal het raam boven de deur van het portaal naar de kerk ("de Goede Herder"), worden hersteld.

Contactraad H. Antonius Abt te Overasselt



#### **WAT EEN MEERWAARDE!**

Lisan Schel en Jan Willem van Dijk lieten hun huwelijk vrijdag 15 augustus 2014, op het jaarlijks hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, kerkelijk bezegelen in een eucharistieviering, opgedragen door pastor Aloys van Velthoven in de H. Antonius Abt te Overasselt. Naast deze meerwaarde had de mis nog een bijzonder karakter.

Vier generaties in de vrouwelijke lijn waren aanwezig tijdens deze plechtigheid, die wij als koor mochten opluisteren. Overgrootmoeke Lieske Derksen- Pruijn uit Oosterhout (zingt in het Oosterhoutse kerkkoor). Oma Marijke Schel-Derksen die als sopraan al 34 jaar bij ons St.-Caeciliakoor zingt en op deze speciale oogstmaanddag exact 35 jaar geleden trouwde met haar Geert. Moeder Lisan van Dijk-Schel die stralend, ten overstaan van God en de gemeenschap, haar trouwbelofte uitsprak en hun pasgeboren dochter Marieke

van Dijk die deze middag als bijzondere handeling het sacrament van het doopsel ontving. Namens ons koor feliciteren wij de gehele familie en wensen Lisan en Jan Willem veel gelukkige jaren samen met hun gezinnetje. Als ze het voorbeeld volgen van een aantal van onze koorleden komt dat wel goed. Maar liefst achttien zangers en/of zangeressen van ons gemengd kerkkoor zijn inmiddels al vijftig jaar of langer gehuwd.

Trudy Derksen – Hendriks,  
voorzitter St.-Caeciliakoor te Overasselt



#### **DONDERDAG- AVONDGEBED**

Sinds negen jaar wordt in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt op donderdagavond een

gebedsdienst gehouden onder leiding van pastor Aloys van Velthoven sss. Op dit moment komen tien tot twaalf parochianen regelmatig naar deze gebedsdienst om samen te komen, om stil te zijn, te bidden, te bezinnen en om verder te gaan...

Deze gebedsdienst heeft de vorm van een eenvoudige vesperdienst, waarbij de dienst wordt begonnen met een lied, er twee psalmen en het evangelie worden gelezen met een korte overweging door de pastor. Tenslotte wordt de dienst weer afgesloten met een lied. Tijdens de dienst zijn korte stiltes waarin de aanwezigen stil kunnen staan bij de dag, zich even kunnen bezinnen op wat ze hebben meegemaakt en wat er in hun leven te gebeuren staat. Door de aanwezigen wordt deze dienst als rustig en prettig ervaren, even een moment voor jezelf.



Graag nodigen wij u allen uit om op donderdagavond van 19.00-19.30 uur een gebedsdienst bij te wonen om even stil te zijn en tot bezinning te komen in deze drukke maatschappij.

U bent allen van harte welkom.



**VANUIT DE CONTACTRAAD 02-07-2014**

- Openingswoord door Els, "Kom uit de versnelling" uit "Menslief ik wens je vrede en alle goeds" van Phil Bosmans.
- Wat mededelingen: Op 6 juli is er een ZLTO-viering in Overasselt.
- \* Op 21-07-2014 zingt het Dames-Herenkoor in de Weegbree.
- Er wordt een kleine werkgroep samengesteld om zich te verdiepen naar aanleiding van het inspectierapport van de Monumentenwacht.
- De werkgroep voor het 75-jarig jubileum van onze kerk is druk doende met de voorbereidingen en loopt prima.
- De vitaliteit van onze kerk blijft een belangrijk aandachtspunt!



- Bij mooi weer wordt de eerste-vrijdag-viering buiten gehouden op de plek bij het Maria-beeld in de tuin.
- Er heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met de dirigent van het Dames-Heren koor en Together en met de besturen.

- Er is al even gesproken over de invulling van Kerstmis, een en ander hangt samen met de beschikbaarheid van de voorgangers en de koren. Dit wordt nog bekeken.

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een door ieder meegebracht hapje en drankje. Sluiten we dit werkjaar af en wensen elkaar een goede vakantie toe!

Els Bergman, namens de contactraad

**EERSTE-VRIJDAG-VAN-DE-MAAND-VIERING**

Op vrijdag 4 juli 2014 hebben we gezamenlijk de eerste-vrijdag viering in de open lucht bij het Mariabeeld gevierd. Diaken Hennie Witsiers was de voorganger. Na afloop van de viering was er koffie. Het was gezellig.

Werkgroep de eerste vrijdag



**UITNODIGING**

1939-2014

75 jaar

RK Paschaliskerk

Woezik -Wijchen

14-9-2014

9.30 eucharistieviering



1939 - 2014

75 JAAR

RK PASCHALISKERK

Plaats: Woezik - Wijchen

Datum: 14-9-2014

9.30 uur: Eucharistieviering

10.30 uur: Feestelijke ontmoeting

11.30 uur: Start Fotopresentatie

12.30 uur: Afsluiting



**VANUIT DE CONTACTRAAD**

- Op 12 augustus hebben we het werkjaar geopend en daarbij afscheid genomen van Ben Frie als eerst-aanspreekbare pastor. Per 1 september draagt hij het vaandel over aan Martin Claes.
- We hebben nagedacht over wie de Apostelspeld zou verdienen, maar dat zijn er zoveel dat we de beslissing graag overlaten aan de commissie.
- Niet alleen hoge bomen vangen veel wind, maar ook hoge torens. Torens worden ook wel bezocht door vleermuizen. Op 19 september wordt hier weer onderzoek naar gedaan door de landelijke zoogdierenvereniging.
- \* Stichting Wijchen Allround wil in 2015 tweemaal een podium plaatsen op het kerkplein voor muzikale activiteiten. Wat ons betreft (het standpunt van het parochiebestuur is ons nog niet bekend) is dat goed, mits zij zich houden aan de spelregels die wij daarvoor hebben afgesproken.
- \* Het vrijwilligersuitstapje (van de overblijvers) op 27 juli is als zeer geslaagd ervaren. Met 60 mensen varen op de pannenkoekenboot. Na de mis van 11 uur was er koffie met een broodje en huldiging van twee jubilarissen. Een volle touringcar bracht ons uit en thuis.
- \* Wie wat bewaart heeft wat, maar soms wordt er teveel bewaard. Om die reden wordt er opruiming gehouden op de zolder van de sacristie. (Om vervolgens weer dapper door te gaan met bewaren!)
- \* De penningmeester had een keurig overzicht gemaakt van inkomsten en uitgaven over het afgelopen halfjaar.
- \* Op 13 en 14 september zijn de Open Monumentendagen en daar doet onze kerk aan mee. We hebben sinds kort een werkgroep die zich daarmee bezighoudt en bezoekers graag ontvangt.
- \* Onze volgende vergadering is op 16 september.

Annie Kloosterman



**DOOP**

6 juli  
Clarisse Helmeijer  
Saar Thijsen

13 juli  
Fabian Klomp  
Luca Klomp  
Boet Cremers

20 juli  
Guus van de Hooge

**GEHUWD**



4 juli  
Coen Willems met Audrey van Venrooij  
25 juli  
Frank van Laarhoven met Diana Dinnessen

**TUINGROEP**



Op 21 juni hebben wij, de tuinmannen en enkele losse vrijwilligers van de Antonius Abt te Wijchen, onze vrijwilligersmiddag gehouden. Om iedereen dicht op zijn/haar werkgebied te houden, was besloten om dit in het parochiecentrum te doen. Omdat het weer ons erg gunstig gezind was, ontvingen de organisatoren Christine en Tine ons buiten met muziek en koffie/thee met gebak. Toen bijna iedereen weer bijgepraat was werden we twee aan twee ingedeeld en op pad gestuurd de kerk in met opdrachten van verschillende aard. Foto's van voorwerpen in de kerk die een plaats moesten krijgen op de bijgeleverde plattegrond en foto's van details van de kruiswegstations die voorzien moesten worden van een letter. Alles bij elkaar was het een tocht van herkenning en: "waar heb ik dat wel eens in de kerk gezien". Na een intensieve speurtocht kon toch



geconstateerd worden dat met het zoeken en vinden van de details in de kerk de deelnemers geen vreemde eenden in de bijt waren. Hier en daar werd er natuurlijk wel

enige informatie gewisseld. De papieren werden verzameld en onder het genot van een drankje werden de moeilijkste details nog eens besproken. Ondertussen werd er een heerlijke barbecue voorbereid. Deze viel bij iedereen in de smaak. Dit werd nog eens verwoord door een van de aanwezigen in een dankwoord naar Christine en Tine. Tine kwam enige tijd daarna met de uitslag van de speurtocht en de winnaars (twee tweetallen) mochten een surprise in ontvangst nemen. Met een voldaan en uiterst tevreden gevoel kan teruggekeken worden op een hele fijne geslaagde middag.

een van de tuinmannen

### EERSTAANSPREEKBARE PASTOR ANTONIUS ABT WIJCHEN

Vanwege de beëindiging van de benoeming van Ben Frie als lid van ons pastoresteam, zal Martin Claes vanaf 1 september de eerstaanspreekbare pastor van de Antonius Abtkerk te Wijchen zijn. Ben blijft beschikbaar voor weekendvieringen en enkele andere werkzaamheden voor onze parochie. We zijn dankbaar dat hij ons op een deskundige en inspirerende wijze heeft geholpen. We wensen hem alle goeds bij zijn verdere taken.

Martin Claes

### VRIJWILLIGERSFEEST

Dit jaar heeft de contactraad het geld dat het parochiebestuur beschikbaar stelt voor de vrijwilligers anders ingezet dan voorgaande jaren. In het begin van het jaar is aan verschillende werkgroepen en koren gevraagd of ze een eigen feestje wilden of dat ze wilden aansluiten bij het algemene feestje. Het resultaat was dat twaalf groepen een eigen activiteit wilden organiseren en dat de overige vrijwilligers voor de algemene activiteit van 27 juli j.l. werden uitgenodigd. We begonnen om 11 uur met een eucharistieviering. Ben Frie trok in zijn preek de Bijbellesing



Riek Peters-van der Lee

door naar het vrijwilligersgebeuren. Dankzij een gelegenheidskoor kon iedereen meezingen. Na afloop stond er voor allen in de pastorietaun koffie/thee en een broodje klaar.

Daar werden twee vrijwilligers gehuldigd: Riek



An Arts-Gilling

Peters-van der Lee voor 25 jaar ziekenpastoraat en An Arts-Gilling voor 40 jaar lectorschap!

Daarna gingen we per bus naar de Waalkade, waar we ons tegen half twee inscheep-

ten voor de pannenkoekenboot. Gedurende de tocht naar Millingen en weer terug naar Nijmegen via Beuningen konden we smullen van pannenkoeken en in alle rust samen praten. We hadden geluk met het weer, van begin tot eind straalde de zon. Dat werden we vooral gewaar toen in de touringcar naar Wijchen de airco niet werkte. Al met al was het een prima uitstapje, waar zo te zien iedereen van genoten heeft.

Theo van der Weegen



Liesbeth, Truus en Dory zorgden voor de catering



een gezellig samenzijn op de pannekoekenboot



*Wij kijken terug op een zonovergoten vakantie,  
maar er was lokaal ook een overmatige waterleverantie.*

*Onze dorpen bleven droog,  
we zagen zelfs geen regenboog.  
Hebben we toch met Sint-Donatus  
nog een goeie alliantie?*

*Door een tekort aan pastores  
veranderen ook onze mores.*

*In onze geloofsgemeenschap  
werd het aantal vieringen gehalveerd;  
wat zijn de tijden toch enorm gekeerd.  
September brengt ons Maria Geboorte of  
wordt het Maria Dolores?*

Toon van Duifhuizen



### GEDOOPT

29 juni 2014

Stijn van Dorland

### DIAMANTEN PAAR VAN HEUMEN

“Met een hart van goud word je gelukkig oud”  
Deze spreuk zag ik in de woonkamer van Gerda en Piet van Heumen-Lukassen toen ik hen bezocht in het kader van de aanstaande viering van hun 60-jarig huwelijksfeest. Voor zo’n lange verbintenis zijn ongetwijfeld twee gouden harten nodig. In hun jeugd was einde lagere school ook einde kindertijd. Gerda ging als dienstbode in diverse gezinnen werken en Piet ging als boerenknecht aan de slag. Beiden kunnen zich nog heel veel uit hun jeugd herinneren. Voor Piet werd zijn jeugd abrupt afgesloten met de vervulling van zijn dienstplicht tijdens de politionele acties in het toenmalige Nederlands Oost-Indië van 1947-1950. Een ingrijpende levenservaring.

De twee gouden harten hebben elkaar gevonden op de Nederasseltse kermis in de dubbele Wijchense Danssalon in 1951. In 1954 trouwden zij in de Sint-Machutuskerk in Escharen, de woonplaats van Gerda. In de voorafgaande verkeringstijd ging Piet één keer in de week op de fiets naar Escharen en het moest wel echt noodweer zijn als hij in huize Lukassen mocht overnachten.

Woonruimte was zeer schaars maar op Broekstraat 2 in Hernen wisten ze toch enige kamers te bemachtigen en toen de gemeente in de Broekstraat huurwoningen ging bouwen, waren zij bij de eerste bewoners.

Acht kinderen werden er geboren, die allemaal in de regio woonachtig zijn en voor het nodige be-

zoek aan hun ouders zorgen. Dat geldt ook voor de kleinkinderen en inmiddels vier achterkleinkinderen. Het is natuurlijk een grote opgave geweest om zo’n gezin op te voeden. In de loop van de jaren hebben Piet en Gerda in de snel veranderende tijd heel veel meegemaakt maar ze kijken toch zeer tevreden terug op hun leven.

“God verloren alles verloren”; geloof en kerk lopen als een sterke draad door hun leven. Dat uitte zich niet alleen in de traditionele wekelijkse kerkbezoeken maar ook in activiteiten van vervulling van het kosterschap tot lidmaatschap van Piet van het zangkoor. Gerda vond tussen de drukke gezinsbezigheden door tijd om gedichten te schrijven die ze dan b.v. op KVO-avonden voordroeg. In deze gedichten getuigde ze ook menigmaal van haar geloof. Kevelaer en Lourdes werden vaak bezocht; in dit jubileumjaar zijn ze samen weer naar Lourdes geweest. Ook nu nog zien we beiden bijna altijd in de weekendvieringen. Gerda (90) komt weliswaar niet meer helemaal op eigen kracht maar de sterke armen van Piet (88) brengen haar in de rolstoel op hun vertrouwde plaats in de kerk.



Zondag 21 september om 11.00 uur zullen ze in de Heilige Judocuskerk, hun kerk, zeker een prominente plaats innemen in de jubileumviering die dan wordt gehouden. Geweldig toch dat onze geloofsgemeenschap dit feest mag meebelevan.

Toon van Duifhuizen

### GEBEDSINTENTIES

Zaterdag 6 september: Thé en Dora van Oss-van Duifhuizen, Jan van Heumen, Ben Peters (Namens KBO)

Zondag 14 september: mevrouw Guelen-van Riet, overleden familie Van de Aa-Broekman, Wim en Gon Hebing

Zondag 28 september: Ben Peters, Leo van Lubeek, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing, overleden familie Perquin-Steeg

Opgaven gebedsintenties maand oktober, voor 8 september opgeven bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 te Hernen, tel: 0487-560540

### MONUMENTENWEEKEND

Op 13 en 14 september is het weer nationale monumentenweekend. Het thema is dit jaar: Op reis. Onze Judocuskathedraal, zo noemde pastoor Loof onze kerk, zal ter bezichtiging open zijn op zaterdag 13 september van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag 14 september van 12.00 uur tot 16.00 uur.



### VIERING NATIONALE ZIEKENDAG

Deze viering is in Nederland altijd op de tweede zondag in september.

De Zonnebloem, afdeling Heumen-Malden, viert deze dag op woensdag 10 september na de landelijke ziekendag (8 september). Wij noemen hem dan "De Zonnebloemdag". Deze dag is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor eenzame, minder valide en oudere personen. Het thema van deze dag is: "Pluk de dag, zorg dat er iets te plukken is".

De dag begint met een eucharistieviering in 'de Terp' in Heumen. Deze wordt opgeluisterd door het gemengd koor uit Heumen en geleid door pastor Aloys van Velthoven s.s.s. De gasten uit Malden worden door vrijwilligers naar Heumen gebracht. Na



deze dienst is er een gezellig samenzijn.

Er worden dan heel wat nieuwtjes uitgewisseld, want veel van onze gasten zien en spreken el-

kaar maar een paar maal per jaar. Het geheel wordt afgesloten met een heerlijke lunch. Na afloop zie je de gasten tevreden naar huis gaan.

In Overasselt en Nederasselt wordt voor de Nationale Ziekendag een ontmoetingmiddag gehouden op 13 september in Nederasselt in Ons Huis. De middag begint daar ook met een eucharistieviering. De viering wordt afgesloten met een gezellig samenzijn.

Albert Gijsbers

### VRIJWILLIGERSAVOND

Graag willen wij allen die zich inzetten voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap, uitnodigen voor de vrijwilligersavond op zaterdag, 4 oktober a.s.

Deze avond zal om 19.00 uur beginnen met een



Maandag 7 oktober 2013 overleed **Tien van Dijk** geheel onverwachts. Hij werd op 17 februari 1927 geboren in Grave. In 1954 trouwde Tien met Annie van den Heuvel en gingen wonen in Nederasselt bij De Wiel. Hier werden de eerste kinderen geboren. Tien was een hardwerkende, eenvoudige, zorgzame en goede echtgenoot en

viering uit dankbaarheid in de kerk en worden voortgezet in Verenigingsgebouw 'de Terp'.

Iedereen die deel uitmaakt van de diverse werkgroepen en koren zal nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar wij vragen alvast deze avond op uw kalender te zetten, zodat we er met velen een gezellig samenzijn van kunnen maken.

De contactraad

### OPEN MONUMENTENDAG 2014

In het weekend van 13 en 14 september a.s. is de Open Monumentendag. Het thema dit jaar is: "Op reis". Onze kerk is op zondag, 14 september geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Het St.-Georgiusgilde uit Heumen zal tijdens de openstelling van de kerk zijn bezittingen tentoonstellen.

### NIEUW TELEFOONNUMMER KERK

Ons kerkgebouw heeft sinds kort een mobiel telefoonnummer gekregen.

Het nummer is 06 – 13659042.

Als de telefoon in Heumen niet aangenomen wordt, zal het gesprek doorgeschakeld worden naar het parochiecentrum in Wijchen.

### INFORMATIEAVOND VITALITEIT GELOFSGEMEENSCHAP

Op maandag 15 september is er om 20.00 uur in de Terp een bijeenkomst voor de inwoners van Heumen om met elkaar te praten over de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. Hoe kunnen we onze geloofsgemeenschap levendig houden. In een eerder stadium zijn hierover al gesprekken geweest met pastoren, bestuur en contactraad. In deze bijeenkomst willen we graag de parochianen informeren over onze bevindingen en samen kijken naar de toekomst.

Het gesprek zal gaan over het pastoraat, de zorgen in het pastoraat, over de invulling van het pastoraat in de toekomst, bestuurlijke zaken en over de inzet van vrijwilligers.

De contactraad hoopt dat veel parochianen en inwoners van Heumen op deze avond aanwezig zullen zijn.

De contactraad

### WIJ GEDENKEN

vader voor Annie en hun vijf kinderen, een trotse opa van de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een man zonder poespas maar met ieder half jaar een andere hobby. Met de jaren nam de zorg voor Annie toe en werd vanzelfsprekend de tijd voor hobby's minder. Tien werd een echte mantelzorger. Hierdoor, maar ook door de liefdevolle hulp



van kinderen, kleinkinderen en de thuiszorg, konden ze samen in hun eigen huis blijven wonen. Samen keken ze uit naar hun 60-jarig huwelijksjubileum, waarvoor het feest al gepland was. Helaas mocht het niet zo zijn. De crematieplechtigheid vond plaats in Beuningen.

**Jannie van Uuden- van Dreumel** werd geboren op 30 april 1941 te Overasselt en overleed op 13 mei 2014 te Wijchen. Jannie was een zorgzame vrouw voor haar familie. Ze was getrouwd met Gerrit van Uuden, met wie ze vorig jaar augustus nog haar 50-jarige trouwdag vierde. Jannie was trots op haar kinderen en kleinkinderen waarmee ze graag spelletjes deed. Een dieptepunt in haar leven was het overlijden van haar dochter Jacqueline in 2007, waarna haar leven een beetje zijn glans verloor. Haar gezin hield haar nog enigszins op de been en samen met Gerrit probeerde ze er nog het beste van te maken. De laatste drie weken waren zwaar voor Jannie door haar sterk afnemende gezondheid. Op 13 mei is ze in het bijzijn van haar gezin ingeslapen.

**Ben Peters** geboren 24 augustus 1933 in Leur en vanaf zijn twaalfde aan het werk, vooral in de bouw, tot hij met 57 jaar in de WAO geraakte. Gelukkig kon Ben daarna meewerken op een boerenbedrijf. Ben was wars van macht, prestatiezucht, hechtte weinig belang aan hebben en houden, voor hem was het leven: gewoon van mekaar houden en genieten van het leven van alledag. Ben heeft in alle eenvoud, liefdevol en behulpzaam geleefd, voor zijn gezin, zijn werk, de gemeenschap waarin hij woonde. Zijn grote hobby was het voetballen. Toen hij zelf niet meer speelde, bleef hij als grensrechter en leider van een elftal. Sinds zijn overlijden op 26 mei 2014 wordt Ben gemist, vooral als het trouwe maatje van Nelly met wie hij ruim 53 jaar getrouwd was.



**Bart van Thiel** is op 11 juli overleden en werd 89 jaar oud. Bart was bij velen bekend vanwege zijn werk in de horeca in Alverna en later Hernen. Samen met zijn vrouw Toos en later zoon Ferry vormde hij een gezin. In 1988 besloten zij het café van de hand te doen en gingen in de Pauwstraat in Wijchen wonen. Daar volgden goede jaren van rust en plezier. De ziekte en het overlijden van Toos waren een grote schok voor Bart. Na een verhuizing naar De Waay, bleek meer verzorging noodzakelijk. Bart was de laatste jaren in La Verna, vond troost in verzorging en geloof. We hebben Bart vanuit de Antonius Abt kerk te Wijchen uitgeleide gedaan op 17 juli. Bart werd gecremeerd in crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen.

Op 10 september 1927 zag **Cecilia Remers-Vranken** haar levenslicht in Brakkenstein. Dit licht is op 15 juli 2014 gedoofd. Na de oorlogsjaren ontmoette zij opnieuw haar jeugdliefde en kwam haar droom uit, dat zij met Frans Remers trouwde. Zij wijdde haar tijd aan haar werk en haar hobby 'wandelmarsen'. Na het overlijden van haar man zorgden diverse ongemakken ervoor dat haar wereld kleiner werd. Tijdens de uitvaartdienst op 21 juli 2014 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we haar leven herdacht en haar lichaam daarna op het kerkhof te ruste gelegd.

Op 22 juli 2014 overleed **Wim Willems** in de leeftijd van 80 jaar te Nijmegen. Wim was een man van weinig woorden. Hij kon goed luisteren, maar gaf zelden een oordeel terwijl hij wel degelijk een eigen mening had. In die eenvoud van leven hebben wij hem herdacht tijdens de uitvaartdienst op 26 juli 2014 in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt als een wijze en liefhebbende mens. Na deze dienst heeft de crematie te Beuningen plaats gevonden.

Op 23 juli 2014 is **Nel van Stippent- van Haren** in Woezik op 90-jarige leeftijd overleden. Ze is op 10 februari 1924 in Keent geboren als jongste in een gezin van elf kinderen. In verband met de maaskanalise was het gezin verhuisd naar Wijchen. Hier heeft ze Lin van Stippent ontmoet, met wie ze in 1950 is getrouwd. Samen kregen ze vier kinderen, later zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Nel was zorgend van aard, maar was daarnaast erg creatief bezig met naaien, breien, haken en borduren. Ook het maken van kaarten werd een van haar bezigheden. De laatste jaren nam haar gezondheid af. Met behulp van mantelzorg en thuiszorg is ze thuis kunnen blijven. We hebben 28 juli afscheid van haar genomen in een plechtige dienst in het crematorium in Beuningen.

**Cisca van Heumen-Gerrits** mocht 101 jaar en vijf maanden worden. Zij overleed op 30 juli 2014. Zij was een sterke vrouw die in de tijd dat haar kinderen klein waren meerdere keren door ziektes getroffen is. Zij kwam er steeds weer bovenop. Zo ook na het overlijden van haar man Antoon. Zij zocht afleiding door enkele hobby's te gaan doen. Op 91-jarige leeftijd verhuisde ze naar woonzorgcentrum St.-Jozef. Hier is zij met liefde en toewijding verzorgd. Maandag 4 augustus 2014 hebben we in de kerk van de H. Damianus van Niftrik afscheid van haar genomen. Haar lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof tegenover de kerk.

**Theo Albers** overleed op 2 augustus in zijn eigen vertrouwde omgeving. Hij werd 76 jaar. Hoewel hij al langer ziek was, koos hij er voor om zo lang mogelijk zijn gewone dagelijkse ritme te volgen. In zijn werkzame leven was Theo aanvankelijk als timmerman werkzaam, later was hij op allerlei wijzen betrokken bij de bouw en restauratie van vele gebouwen in de omgeving. Samen met zijn vrouw Pieta kreeg hij drie dochters. Na zijn pensioen had hij de tijd om zijn passie, filmen, de ruimte te geven bij de Wijchense Omroep. Hij was tot voor kort werkzaam bij het maken van programma's in en rond Wijchen. De uitvaart voor Theo was op 9 augustus in de H. Jozefkerk te Alverna. We hebben hem bij zijn vrouw Pieta begraven op het kerkhof aldaar.

**Riek Tijssen-Siebers** (1928) groeide op in een groot gezin. Al jong werkte ze in de huishouding op verschillende plekken, ook in het café aan de Kasteellaan waar ze haar man Hemmie ontmoette. Ze trouwden in 1952. Drie dochters kregen ze, negen kleinkinderen en een achterkleinkind. Haar betrokkenheid uitte ze met haar niet aflatende zorg. Groots werd het 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Ze wist het verlies van haar man te boven te komen, maar de kwalen van de ouderdom tekenden haar laatste jaren. We namen afscheid van haar op 8 augustus in de Antonius Abtkerk in Wijchen en legden haar aansluitend te ruste bij haar man op het parochiekerkhof.

Op 14 augustus 2014 is **Riet van der Putten-van Gerwen** te Nijmegen op 68-jarige leeftijd overleden. Zij was opgegroeid in een groot gezin, waar zij het zevende kind was, in Zeeland. Riet was gehuwd met Piet van der Putten, moeder van twee dochters en was de liefste oma van haar drie kleinkinderen. Riet had een passie voor koken en maakte voor de familie heerlijke maaltijden klaar. Zij was ook handig met naald en draad en heeft veel kleding gemaakt en verkocht in haar eigen zaak. Een zware ziekte beëindigde haar leven te vroeg. Op 19 augustus 2014 namen we afscheid van haar in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna zij gecremeerd is in Beuningen.

## HET KNIELKUSSEN

Elf doffe slagen van een eeuwenoude kerktoeren zoeken hun weg boven de straatgeluiden en het rumoer van de grote stad waar het dagelijkse leven met al haar vreugde en pijn intens wordt geleefd. Op deze plek woont het recht naast het onrecht, de innige liefde naast de brute haat. Juist hier regeert het uur van de waarheid boven Gods huis. Ginds, in de drukke winkelstraat knielt een man op een versleten kussen. Hij wacht ... Hier zit hij dagelijks. Aan zijn linkerkant rust een groot portret van Jezus Christus die elk winkelend mensenkind herinnert aan het eenzame lijden en de bittere nood op deze verdorven aarde doch waar een zee van fel gekleurde reclameborden en rijk gevulde etalages het haastige, kooplustige publiek listig lokt. Een enkeling staat nieuwsgierig stil. Sommigen deponeren aarzelend wat geld in het rieten mandje bij het portret van de Goede Herder. Men wordt blijkbaar geraakt door het bord in de eeltige hand van de man waarop met grove letters staat geschreven, 'Ik heb honger'. Aan de overkant van de straat staat Gods huis te dromen in de ochtendzon. De Heer overziet de mensheid in heel zijn doen en laten. De man zit nog altijd gekniel op het kussen. Twee gebroken ogen staren onafgebroken, gretig naar de inhoud in het rieten mandje. Slechts een kort moment tikt de torenklok de wanhoop weg. Het maakt plaats voor een sprankje hoop en stilt een knagende honger. Gekroond is het mensenkind dat Gods goede gaven in dankbaarheid ontvangt om het vol overgave te delen met hen die in duisternis door dit bewogen leven gaan, zoals de man op het knielkussen. Hij wacht ... Hij wacht op jou en mij. En de goede herder? Hij kijkt vol erbarmen toe.



Joke Plamont –  
Mees, 6 juli 2014

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Ben Frie  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

.....

Postcode+Woonplaats .....

### ODE AAN EEN PRACHTIGE ZOMER

Ik wil er heel bewust niet uitgebreid over schrijven, en dan bedoel ik de verschrikkelijke gebeurtenissen waar de kranten dagelijks vol van staan. Niet dat het nieuws mij niet raakt, integendeel, maar de andere kant van het leven is er ook nog, en die wil ik niet uit het oog verliezen.

Ik kijk naar buiten en zie de mooiste wolken voorbij drijven. De zomer is nog in volle gang. Ik kan, en dat is niet overdreven, zeer genieten van een enkele regendruppel die schittert tegen mijn raam. Ik krijg kippenvel van een veld vol zon-



nebloemen. En als ik langs lavendelstruiken loop strijk ik voorzichtig over de tere bloempjes om de geur te vangen. Dan denk ik wel eens terug aan de oude abdij in het zuiden van Frankrijk, gelegen tussen lavendelvelden waar geen einde aan leek te komen. Maar ik kan mij ook nog steeds ver-

bazen over de schoonheid van Nederland. Ik heb onlangs voor het eerst voet aan wal gezet op een van onze eilanden. Ik heb genoten van de ruimte om mij heen. Ik wist niet dat je vanaf Texel het eiland Vlieland kunt zien liggen. Vijf dagen lang was ik in het noordelijk deel van ons kleine land. Wat een verschil met de heuvels in mijn geboortestreek!

Nee, ik vergeet echt niet wat er in de wereld gebeurt, maar mijn schouders kunnen niet alle lasten voortdurend dragen. Gelukkig zijn er van die zonnige middagen waarop je met vrienden in de tuin kunt zitten. Wij, vier volwassenen, keken toe hoe een sierlijke lijster op jacht ging. Het was een klein elegant vrouwtje. Ze trippelde op hoge pootjes over het grasveld. Ze klopte aan bij een piepklein slakkenhuisje en haalde de bewoner er zonder pardon uit. Is dit wreed? Ook mensen worden uit hun huis gesleurd. Wie iets begrijpt van het leven mag het mij komen uitleggen.

Die middag scheen de zon, de lucht was blauw met een paar fotogenieke wolken. Vrienden, zomer, wat wil een mens nog meer? Waar blijven echter alle dromen van mensen die plotseling uit het leven weggerukt worden? Ik verzamel goede momenten om de tegenstellingen van het leven aan te kunnen.

Nu, in deze seconde, zie ik de wind spelen met de takken van onze boom. Het huis maakt kleine geluiden. Mijn geliefde is onderweg naar huis. Wij zullen samen koffiedrinken en brood eten. Dit wil ik vastleggen om niet te vergeten.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

#### Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## "GELOVEN IN ONTMOETEN"

De afgelopen vakantieperiode werden wij geconfronteerd met het vliegtuigongeluk dat plaats vond boven Oekraïne. Wij zagen hoe mensen steun zochten bij elkaar. Lange rijen rouwauto's met een erehaag. Mensen hebben mensen nodig, zeker in uren van verdriet. Zo zullen gelovigen hun dierbare op een andere manier uitgeleide doen dan zij die geen geloof aanhangen. Het is maar net hoe je je levensbeschouwing vorm geeft.

Zo had ik tijdens mijn vakantie een ontmoeting met jongeren in een van onze dorpen waarbij geloof ter sprake kwam. Zij vroegen of ik zin had in een biertje en daar zei ik geen nee tegen.

Terwijl wij daar gezellig zaten te drinken zei een van de jongens: 'Dat mensen geloven in God vind ik prima, als zij daar maar kracht uit putten. Zij moeten de mensen, die niet geloven, blijven respecteren en niet alsmaar willen bekeren'. Voor zichzelf had hij een duidelijke mening over God en de godsdiensten. Dat er 'iets' was kon hij wel min of meer geloven, maar de wetenschap had hem meer argumenten gegeven om het bestaan van God te ontkennen dan te erkennen. Voor hem winnen de godsdienstige argumenten het niet van de wetenschap. Daarbij heeft de kerk door de eeuwen heen te vaak terug moeten komen op theorieën die zij verkondigd had (de aarde bijvoorbeeld die eerst plat was en uiteindelijk rond bleek te zijn). Het was een ontmoeting met nieuwe inzichten, bijvoorbeeld dat geloven geen wetenschap is. Zomaar een ontmoeting op een zomerse maandagavond rond half elf. Het werd wel laat maar het was een verrijking om de openheid van de jongeren te aanhoren en samen te delen.

Zo'n ontmoetingsfeest is ieder jaar weer de Nijmeegse Vierdaagse. Een van vele gasten van dit jaarlijkse evenement was een mevrouw uit West-Brabant, die het moeilijk had met haar R.-K. kerk, zoals zij dat zelf zei. Het is vooral een kerk die

bezig is met wetten en voorschriften in plaats van met de kern van het leven. Zij voelde niet meer de warmte en de hartelijkheid die eens onze roomse kerk zo eigen was in deze streken. Pratend over haar teleurstellingen zijn wij van Nijmegen tot Mook gelopen op de derde dag van de Vierdaagse. Wij bespraken het probleem van de vaste kaders die een kerkgemeenschap moet hebben om haar boodschap verder te kunnen uitdragen en gelijktijdig het werkelijk geleefd geloof! Het is een kunst om die twee invalshoeken van het samen gelovig zijn in juiste verhouding te kunnen beleven als persoon en als gemeenschap.

De goede verhouding tussen deze twee was volgens mij goed voelbaar op zondag 6 juli bij de viering op 'De Buurderij' in Overasselt. Dit was een ontmoeting van gelovigen in een oecumenische viering waarin het thema luidde: "Wat is onze zorg?" Is dat om beleidslijnen en bezuinigingen door te voeren in de instellingen, de gemeente en de parochie, of is eerste zorg de menselijke maat hanteren zoals Jezus in zijn ontmoetingen altijd voor ogen had? Zieken de handen opleggen, nieuwe kansen bieden aan mensen die vastgelopen zijn, openstaan voor de medemensen?

Geloven in ontmoeten is als gelovige allereerst vertrouwen hebben in de God die jou nooit los laat en die de ander altijd nabij wil zijn. Dat betekent soms over je eigen schaduw heen stappen. Dat betekent soms wankelen in je geloof maar toch steeds weer blijven zoeken naar de Bron van Leven. Geloven in ontmoeting is steeds weer zoeken naar verbindingen met mensen, die het goede nastreven. Ontmoeten is de levensadem voor iedere mens. Dat zien wij bij een vliegtuigramp, een wandeltocht of viering. Mogen wij blijven geloven in ontmoetingen, het houdt jou en mij "op de been".

Met broederlijke groeten,  
pastor Aloys van Velthoven

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in oktober 2014.

**Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 september 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.