

DE APOSTELBODE

De Twaalf
Apostelen

Jaargang 4 | nummer 8
oktober 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



**DE KERK VAN DE TOEKOMST IS
EENVOUDIG, FLEXIBEL EN
VEELKEURIG**

BOEKENTIP VOOR DE FEESTDAGEN

'Het zwaard van opa Tio'

Het verhaal van 700 jaar Kapelberg Bergharen verteld door pastor Annemarie Gooiker voor jong en oud met gekleurde illustraties en oude foto's!

€7,50 (t.b.v. het behoud van deze bedevaartsplaats)



Verkoopplaatsen:

- De kijkzolder in het parochiecentrum Wijchen
- De Heerlijkheid Leur
- Buurtsuper Pekel Bergharen
- Kaasboerderij De Diervoort Wijchen



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



DOET U AL MEE? REKENING: NL65RAB0013.54.63.459

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2013	opgeteld	2014	opgeteld	verschil
juni	2.803	159.387	6.203	150.749	-8.638
juli	6.018	165.405	6.667	157.416	-7.989
augustus	3.719	169.124	2.052	159.468	-9.656

Om de kerkdeuren open te houden moeten veel kosten worden gemaakt. Voor het behoud en de ontwikkeling van de parochie is uw deelname aan Kerkbalans 2014 van groot belang. Doet u al mee?

OM TE NOTEREN



1 OKTOBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoeting in kerkzaal Emmanuelkerk

1, 8 EN 15 OKTOBER 10.00 UUR

Schakellezingen, De Schakel Wijchen

2 OKTOBER 13.30-16.30 UUR

Franciscus' mededogen, klooster Brakkenstein

2 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: 'It's all in the family: recht en religie in Syrië' Dominicuskerk Nijmegen, entree €7

4 OKTOBER 10.00 UUR

De Wandeling vanuit Overasselt

4 OKTOBER 14.00 – 17.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN

1e Lustrum Casey Troy Foundation

4 OKTOBER 19.00 UUR

Vrijwilligersavond Heumen in kerk en Terp

5 OKTOBER

Vrijwilligersdag H. Victor Batenburg

8 OKTOBER 19.30 UUR H. JOZEFKERK ALVERNA

Informatieavond Vormsel 2015

9 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: 'Politiek debat en geloof' Dominicuskerk Nijmegen, entree €7

10 OKTOBER 10.00 – 13.30 UUR

Inzameling voor de kledingbank parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

11 OKTOBER 10.00 – 13.30 UUR

Inzameling voor de kledingbank protestantse kerk "de Schakel" Pius XII straat Wijchen

12 OKTOBER

Feest van de H. Victor in Batenburg

12 OKTOBER VANAF 9.30 UUR

Ouderendag 55+ in Emmanuelkerk en 't Achterom

13 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Catechetisch Beraad: "Het vrouwelijk gelaat van de kerk" 1^e bijeenkomst, parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

27 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Catechetisch Beraad: "Het vrouwelijk gelaat van de kerk" 2^e bijeenkomst, parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

10 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Catechetisch Beraad: "Het vrouwelijk gelaat van de kerk" 3^e bijeenkomst, parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

INLOOPCAFÉ

Op dinsdagmorgen 7 en 21 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Waldi, Annie, Nel en Gerda

VANUIT HET BESTUUR

VITALITEIT

Op 15 september zijn het bestuur, pastores en contactraad in gesprek gegaan met parochianen en geïnteresseerde bewoners van Heumen. De avond had als doel om gezamenlijk te spreken over de zorgen over de vitaliteit van de geloofsgemeenschap Heumen.



In een door 36 mensen bezochte avond is eerst stil gestaan bij de financiële situatie van voor de start van De Twaalf Apostelen. Daarna is met name gesproken over de kerk als gebouw, kan er volstaan worden met minder vieringen en kan eventueel samen gebruik gemaakt worden van de protestantse kerk? Slechts weinigen zijn daarvoor. Daarnaast kwam de vraag op tafel: zijn er nog genoeg vrijwilligers? De vergrijzing van de vrijwilligers is een groot probleem. Oplossingen zijn lastig, liggen vooral in zelf gericht mensen benaderen.

Op maandag 22 september is de bijeenkomst in de Waaijershof in Niftrik en op 24 september in de Hostert in Batenburg, beide ook om 20.00 uur. De avond in Balgoij wordt in oktober gepland. We hopen dat er uit de avonden aanknopingspunten ontstaan voor oplossingen, dan wel gedeelde analyse van de problemen. Met de andere geloofsgemeenschappen vinden gesprekken met de contactraden plaats eind 2014.

APOSTELVERGADERING

De eerstvolgende Apostelvergadering voor de contactraden is op 22 oktober om 20.00 uur in de Hostert in Batenburg. Het thema van de avond is dit keer nadenken over welke kernwaarden onze parochie bindt. Ter voorbereiding wordt er nader informatie toegestuurd.

BEZOEK BISSCHOP HURKMANS

Op 24, 25, 27, 28 februari en 1 maart 2015 komt bisschop Hurkmans naar Wijchen. De bisschop is bezig met een rondgang langs de dekenaten van het bisdom en zijn doel is echt in gesprek gaan en een beeld krijgen van wat er speelt. Hij neemt rustig de tijd in zijn bezoek om van verschillende facetten van onze parochie een beeld te krijgen. Het programma is in voorbereiding.

Namens het parochiebestuur Bea Schouten

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN



De eerste dagen van november zijn gewijd aan gedenken en herinneren.

We eren met het feest van Allerheiligen op 1 november de personen in onze geloofstraditie die op een bijzondere wijze de heilheid waartoe

mensen zijn voorbestemd zichtbaar hebben gemaakt in hun leven. De heiligen zijn bijzondere gelovigen die ons op die weg zijn voorgedaan. Ze verbinden ons over de grenzen van tijd en ruimte heen met de mensen die in ons persoonlijke leven gidsen zijn geweest, de overledenen die wij in onze eigen kring uitgeleide hebben gedaan: Allerzielen

Dat zijn in de eerste plaats de mensen uit onze geloofsgemeenschappen die in het afgelopen jaar zijn overleden, maar ook de vele mensen uit het verleden die sporen in onze levens hebben achtergelaten. Zij hebben ons leven gevormd. Zij verbinden ons door de herinneringen die er zijn met de werkelijkheid die zich aan onze ogen onttrekt en die de grenzen van de dood overstijgt. Het is een feest van gemis en verdriet, maar vooral ook een feest van dankbaarheid voor alles wat mensen samenhoudt en blijvend is: de nagedachtenis van zovelen, bekend en onbekend, gekend en ongekend.

Martin Claes

BERICHTJE VAN PASTOR ANNEMARIE

Goed nieuws! Vanaf de Apostelviering ben ik weer aan het werk gegaan in de parochie. Weliswaar in fases opbouwend naar 24 uur per week. Dus langzaam ga ik weer meer en meer beschikbaar zijn. Ik zal naar het pastoresteam en de contactraden Hernen/Leur en Bergharen duidelijk maken wat ik al weer wel en wat ik nog niet ga doen. Op het moment, dat ik dit schrijf ben ik daar nog niet helemaal uit. Mijn manier van werken, afspraken maken, gaat wel wat veranderen om werk en privé in balans te houden. Maar ik heb er zin in! Ik hoop samen met het team, de vrijwilligers en andere parochianen weer goed aan de slag te gaan, met respect voor elkaars keuzes en grenzen.

Pastor Annemarie



ONTMOETINGSVIERINGEN 20 JAAR



In het vorige nummer van de Apostelbode (nummer 7 van september) stond op de allerlaatste pagina een mooi artikel van pastor Aloys van Velthoven over "GELOVEN IN ONTMOETEN". Een klein stukje uit dit artikel wil ik graag even aanhalen:

"Geloven in ontmoeting is steeds weer zoeken naar verbindingen met mensen, die het goede nastreven. Ontmoeten is de levensadem voor iedere mens. Dat zagen we bij het grote vliegtuigongeluk boven Oekraïne toen mensen steun vonden bij elkaar, bij het lopen van de Vierdaagse waar steeds zoveel spontane ontmoetingen plaatsvinden of bij vieringen, waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten".

Mogen wij blijven geloven in ontmoetingen, het houdt ons "op de been".

Wij - als werkgroepleden Ontmoetingsvieringen - zijn tot nu toe blijven geloven in ontmoetingen en dat zien wij alleen al aan het begin van dit komende jaar: op 4 oktober starten wij met ons twintigste jaar samenstellen en samen vieren van onze Ontmoetingsvieringen.

Vieringen waarin we onszelf willen ontmoeten, de ander en de Ander met een hoofdletter.

Toen wij in oktober 1995 begonnen, hadden wij nooit kunnen denken dat wij het zo lang zouden volhouden, maar wij zijn "op de been" gebleven. Wij zijn al weer vol enthousiasme bezig met de vieringen op het moment dat u dit artikel leest. Voor dit komende jaar hebben we als jaarthema gekozen: "KRUISPUNTEN IN ONS LEVEN". Alle acht de vieringen zullen hiermee te maken hebben.

Vanaf het begin heeft er een reactieboek bij de uitgang gelegen, waarin mensen op de vieringen konden reageren: hoe men de viering vond, wat goed was en wat minder. Ook kon men wensen of ideeën daarin kwijt.

Een greep uit wat reacties wil ik u laten horen: "Een mooie viering met sterke teksten en mooie gebeden", "Het was weer fijn om hier te zijn. Houd het nog maar lang vol!", "De viering heeft mij geraakt!", "De viering heeft mij heel goed gedaan", "Mooie verhalen, gekoppeld aan eigen verhalen. Heel herkenbaar! Dank je wel!"

Reacties die ons moed gaven om door te gaan.

De vieringen zijn altijd op de eerste zaterdag van de maand in de Emmanuelkerk steeds om 19.00 uur met twee uitzonderingen vanwege bepaalde feesten.

Hier vindt u de data: In 2014:

4 oktober - 1 november - 13 december (vanwege Sinterklaas opgeschoven)

en in 2015:

3 januari - 7 februari - 7 maart - 11 april (vanwege Paaszaterdag opgeschoven), niet in de maand mei en tot slot op 6 juni.

Wij nodigen u van harte uit eens een viering mee te maken: een viering met stiltes, samen bidden, veel samen zingen en een meditatie.

Namens de werkgroepleden, Ton van Rossum

WERELD WINKEL

van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

MOZAÏEKSCHALEN UIT INDONESIË

De schalen worden gemaakt van tenah lempung, roodbruine aarde uit de tweede en derde aardlaag. Nadat de schalen gebakken zijn worden ze versierd met een patroon van gekleurde stukjes glas. Ze zijn te koop in diverse kleuren en maten.



De schalen worden gemaakt in Bantul in Indonesië. De basis van de schaal wordt gemaakt op Java door het bedrijf Benya Art Craft. Adnan Isdianto,

de eigenaar, heeft een opleiding gevolgd aan de Academy of Arts in Yogyakarta. Hij ontwerpt per jaar vier verschillende collecties. Door het succes van zijn ontwerpen heeft hij inmiddels 18 mensen in dienst. De prachtige afwerking wordt door het bedrijf Putri Duyung gedaan op Bali. De patronen van de schalen weerspiegelen de hindoeïstische cultuur van Bali. De twee bedrijven werken al 20 jaar samen.

info@wereldwinkelwijchen.nl
www.wereldwinkelwijchen.nl



Elk kind een kans in Kameroen

1E LUSTRUM CASEY TROY FOUNDATION

Op 4 oktober 2014 vieren we feest! Feest omdat we vijf jaar als stichting bestaan en er in de afgelopen 5 jaar al zoveel van de grond is gekomen. Daar zijn we samen met onze partnerstichting in Kameroen best wel trots op.

Met veel plezier nodigen we je dan ook uit om dit feest op 4 oktober a.s. van 14.00 - 17.00 uur met ons mee te vieren in de Schakel.

DE WANDELING

Op zaterdag 4 oktober a.s. staat de eerste wandeling van het seizoen gepland.

We streven ernaar om éénmaal per jaar te starten vanuit een van de andere kerken van De Twaalf Apostelen. We hebben al een keer vanuit Alverna gewandeld en vorig jaar vanuit Hernen. Dit jaar boden Henriette en Thea uit Overasselt aan om een route vanuit de Antonius Abt kerk uit Overasselt uit te zetten.

Dat is gelukt, zodat we op 4 oktober om 10.00 uur op de pastorie in Overasselt (adres: Hoogstraat 5, 6611 BT) worden verwelkomd met koffie en thee. Rond 10.30 uur starten we met de Wandeling, die ons leidt door Overasselt e.o.

De route is ongeveer veertien km lang en de rust is gepland bij Natuur Stichting Kadans in Nederasselt, waar we ook een rondleiding zullen krijgen.



Natuur Stichting Kadans (zie bovenstaande foto) heeft een afwisselend terrein aan de rand van Nederasselt met een oppervlakte van ongeveer negen hectare in beheer. Het gebied is eigendom van de gemeente Heumen. Natuur Stichting Kadans is een jonge vrijwilligersorganisatie die naast het beheren en onderhouden van enkele natuurgebieden van en in de gemeente Heumen ook educatie aanbiedt tijdens werkdagen, excursies, wandelingen en aan scholen.

Kortom: een zeer interessant en prachtig stukje natuur, waar het zeker mooi wandelen is!

Als de agenda van pastor Aloys van Velthoven het toelaat zal ook hij die dag meelopen. Op 4 oktober is het Werelddierendag en in dat kader is het uiteraard een mooi idee dat de Herder die dag zijn schaapjes vergezelt!

Als u die dag mee wilt lopen kunt u zich, liefst, vóór 1 oktober opgeven, bij Cor en Ricy Loeffen via email: corenricy@xmsnet.nl of telefonisch 024 – 6423204.



Met vriendelijk groet,
namens Peter van Gils,
* Cor en Ricy Loeffen*

VRIJWILLIGERSMIDDAG GASTVROUWEN

Op 29 augustus verzamelden zich 19 gastvrouwen van het parochiecentrum bij de voormalige pastorie voor hun uitje.

In colonne vertrokken we met Theo Rothuis voorop en Tine van de Heuvel-Olde Junick met de rest er ras achteraan naar een voor de meesten nog onbekende bestemming. Na een toeristisch ritje belandden we bij de Eikenhorst (niet in Wassenaar, maar in de Horst), waar een enthousiaste gastvrouw ons stond op te wachten.

Het zonnetje stond hoog aan de hemel en het mooi aangelegde terras met uitbundig bloeiende bloemen en uitzicht op het ven nodigde uit om plaats te nemen voor koffie met 'boeren'gebak.



Voorafgaand had Tine nog een leuke anekdote: Vroeger was het verboden om te zwemmen in het stukje ven waarop wij uitzicht hadden, omdat de paters van het klooster van Alverna daar recreëerden. Theo, nieuwsgierig geworden, ging eens kijken en dacht waarachtig nog een stukje pij te zien hangen.

Na de koffie werden we uitgenodigd voor een 'boerenbowling'. In de open boerenschuur lagen stobalen, waartussen aan het einde zich de kegels bevonden. Dit waren uitgesneden klompen op een standaard. Met een echte kegelbal, loodzwaar, werden de kegels omgekegeld. Na een hilarische wedstrijd kwam Ria als beste uit de bus en Truus kreeg de poedelprijs.

Het terras lokte ons weer, er stond een fantastische barbecue klaar. Iedereen nam plaats onder de prachtige houten overkapping. We lieten het ons goed smaken. Na nog een lekker bakkie koffie/thee werd het tijd om op te breken. Helaas, er kwam een einde aan een enorm geslaagde middag. Tine en de maandaggroep, het was prima voor elkaar.

WERELDMISSIEMAAND 2014

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke kerk in Myanmar (Burma). De katholieke kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

OP WEG NAAR DEMOCRATIE

Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking.

VLUCHTELINGEN

Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur milities opgericht en strijden tot op heden voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen.

KATHOLIEKE KERK IN OPBOUW

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en buitenlandse missionarissen werden het land uitgezet.



Het was verboden kerken te bouwen en het christelijke geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven.

Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

GROTE BEHOEFTE AAN ONDERWIJS

Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staatsschool liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op de matige staatsscholen nemen ook de door de Kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte in onze kerken op Missiezondag, 19 oktober 2014. Mocht u niet naar de kerk gaan op deze Missiezondag stort dan uw bijdrage op rekening NL65INGB0000001566 Missio.

Namens de MOV Werkgroep van de parochie,
Diaken Hennie Witsiers

INZAMELING VOOR KLEDINGBANK

Sinds het najaar van 2013 mogen mensen uit Wijchen die hiervoor in aanmerking komen twee maal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij de Kledingbank in Nijmegen.

Wie komen hiervoor in aanmerking? Mensen met een heel krappe beurs die via de Vraagwijzer van de gemeente een verwijzing hebben gekregen naar de Wijchense Voedselbank.

De Kledingbeurs in Nijmegen heeft aangegeven wel heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding. Er is heel in het bijzonder behoefte aan:

- Kinderkleding in alle maten
- Jongens/herenkleding

In overleg met de Kledingbank in Nijmegen wordt dit najaar op vrijdag 10 oktober en zaterdag 11 oktober a.s. voor hen kleding ingezameld.

Vrijdag 10 oktober van 10.00 – 13.30 uur in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen.

Zaterdag 11 oktober van 10.00 -13.30 uur in de protestantse kerk de Schakel, Pius XII Straat in Wijchen.

De kleding gaat in de week erop naar de Kledingbank in Nijmegen. Het diaconaal beraad van de parochie ondersteunt deze actie.

Eventuele vragen hierover kunt u per e-mail stellen aan: stefeilander@hotmail.com

Het Diaconaal Beraad

ANTONIUS ABT, DEEL II

Vanaf ongeveer zijn twintigste levensjaar ging Antonius een streng ascetisch leven leiden in de woestijn. Hij deed afstand van al zijn bezittingen door ze uit te delen aan zijn dorpsgenoten. Hij ging in armoede leven in het voetspoor van Jezus. Ook koos hij voor een leven als kluizenaar. Ascese betekent letterlijk oefening. Bij Antonius was de centrale gedachte, dat de ziel moet heersen over het lichaam. Dat is mogelijk door het lichaam af te matten door vasten en onthouding van lichamelijk genot. Een moeilijke en lange weg. Iedere dag moet de monnik een nieuwe start maken en niet achterom kijken, zoals de Bijbel ons voorhoudt. Telkens kruisen duivels en demonen ons pad. Ze vertonen zich in allerlei gedaantes: slangen, wilde dieren, boze geesten. Juist monniken die eenzaam in de woestijn leven zijn hun doelwit.

Ascese is echter geen doel op zich. Het is een middel om dichter bij God te komen. Deze levenshouding, deze levensweg is voor iedere christen bedoeld, maar specifiek voor de monnik, de woestijnmonnik en de kluizenaar.

In de woestijn werden de praktijken van Antonius steeds zwaarder. Hele nachten waakte en bad hij. Hij at eenmaal per dag na zonsondergang, vooral water en brood; geen vlees en wijn. Geestelijk werd hij steeds sterker. Hij kende geen angst en vertrouwde volledig op God. Een stem van boven sprak een keer tot hem: "Ik was er wel, Antonius, maar Ik wachtte om jouw gevecht te zien. Je hebt volgehouden en bent niet verslagen. Daarom zal Ik voortaan altijd je helper zijn en zorgen dat je overal beroemd wordt."

Gaandeweg werd Antonius steeds strenger voor zichzelf. Hij trok dieper de bergen in en verbleef maanden eenzaam in een kluis. Vele monniken bezochten hem voor raad en inspiratie en beschouwden hem als vader (abt). Ook ontmoette hij af en toe grote groepen mensen die hij toesprak, troostte en bemoedigde. Hij was geheel met zichzelf in balans en beheersd in zijn optreden.

Antonius was een overtuigde Christus-navolger. Nederigheid en soberheid waren zijn belangrijkste deugden. Toch werd hij Antonius de Grote genoemd. De Bijbel was voor hem een vertrouwd boek. Men ging er van uit dat monniken het boek Psalmen uit het hoofd kenden en het

Nieuwe Testament geheel of gedeeltelijk. Het geheugen was in die tijd een belangrijke functie. Alles wat men bereikt in het leven, bereikt men door Gods genade. De monnik zet zich volledig in, maar God zorgt voor het resultaat. Later kon Antonius ook bepaalde gebeurtenissen voorspellen. Hij werd helderziend. Maar hij kon dit, omdat God het hem had geopenbaard. Met deze voorspellingen wordt de heiligheid van de kluizenaar aangetoond. Dit geldt ook voor genezingen van zieken, gehandicapten en mensen in geestelijke nood. Ook wilde dieren, groot en klein, deden hem geen kwaad. Op zijn teken vertrokken ze uit zijn buurt. Zo leefde hij in harmonie met heel de schepping in een paradijselijke toestand.

Het leven van woestijnmonniken wordt wel vergeleken met het martelaarschap, een geestelijk martelaarschap. Paulus zegt: "Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij."

De kluizenaar heeft een hoge staat van volmaaktheid bereikt met zuiverheid van hart en innerlijke rust. Regelmatig doen ze aan gewetensonderzoek, wekelijks, soms dagelijks. Ze zijn trouw aan de Kerk, hebben respect voor de geestelijkheid, maar nemen vanwege hun teruggetrokken leven bijna nooit deel aan de kerkelijke liturgie. Wonderen en visioenen zijn een be-

wijs van hun innerlijke groei en volmaaktheid. Kluizenaars kregen veel bewondering. Ongelovigen bekeerden zich. Tot op zeer hoge leeftijd bleef Antonius gezond: goede ogen, krachtige handen en voeten, alleen zijn tanden waren behoorlijk afgesleten. Hij stierf op 105-jarige leeftijd.

Zijn volgelingen hebben een volksheilige van hem gemaakt. In de middeleeuwen was hij de belangrijkste heilige van West-Europa. Zijn lichaam zou in 561 teruggevonden zijn en in eerste instantie overgebracht naar de basiliek van Johannes de Doper in Alexandrië.

Antonius is de beschermer geworden tegen allerlei ziekten, zoals het St. Antoniusvuur. In de kunstgeschiedenis is hij heel vaak afgebeeld. Bekend zijn de afbeeldingen van Antonius met het varken, omdat de duivel hem in de gedaante van een varken menigmaal bekoorde.

De levensbeschrijving van Athanasius van Alexandrië heeft aan zijn bekendheid bijgedragen. Zijn faam is vooral verspreid door een lange christelijke traditie. Zijn feestdag wordt in de kerk gevierd op 17 januari.

Koos Leemker



*Paulus, Antonius en Hilarion.
Pierre Francesco Sacchi 1516*



WAT IS WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN???

In heel veel landen wordt elk jaar een wereldmissiedag voor de kinderen gevierd. Op die dag denken en praten kinderen op scholen en in parochies over kinderen die ergens anders op de wereld wonen en die geen kansen hebben als wij hen niet helpen. Het zijn kinderen, precies zoals jij en ik, die alleen anders leven, anders wonen, anders eten en drinken, andere dingen leren en soms anders geloven. Maar met praten alleen kunnen deze kinderen natuurlijk niet geholpen worden. Daarom proberen wij iets te doen, waarmee we geld bijeen kunnen brengen. Geld dat nodig is om kinderen in de arme landen een eerlijke kans te geven, zodat ze ergens kunnen wonen, genoeg te eten hebben, zich kunnen kleden en les kunnen krijgen.

Om te kunnen begrijpen hoe belangrijk ook jullie hulp is, moet je je eigen leven eens vergelijken met het leven van kinderen bijvoorbeeld in India. Dan merk je vanzelf hoe goed je het in Nederland hebt. Je hebt een gezin, waarin je je thuis voelt, of je woont in een groep waar je bij hoort, je hebt een huis waar het warm is en gezellig, je hebt drie keer per dag eten, je hebt kleren om uit te kiezen en speelgoed in overvloed. Jij hoeft je geen zorgen te maken, want voor jou wordt gezorgd!! Of heb je toch zorgen?? Onze medemensen in de arme landen hebben altijd zorgen. Vaak hebben ze geen dak boven hun hoofd en zwerven dagenlang op straat. Eten is er lang niet elke dag en als ze ziek worden zijn er veel te weinig medicijnen of bijna geen dokters, die hen beter kunnen maken. Deze maand wordt er overal in de wereld aandacht gevraagd voor de arme landen. Ook willen wij in onze kerken hier aandacht aan schenken.

WAT ZIJN MISSIONARISSEN??

Missionarissen zijn mensen die een belangrijke opdracht hebben. Zij gaan aan mensen vertellen dat God hen graag ziet, dat Jezus een vriend van de mensen is en dat door te leven in Zijn Geest wij deze wereld kunnen veranderen tot een mooie en goede wereld. Dus: Eigenlijk kunnen wij allemaal missionarissen zijn: want, als wij geloven in Jezus, dan vertellen wij toch graag aan andere mensen dat God goed is en altijd bij ons is...., niet soms!



GEBED VOOR DE WERELDMISSIEMAAND

God Vader,
alle mensen mogen U leren kennen,
want Gij zijt met ons allemaal bezig
op elk moment van de dag.
Gij zorgt voor ons
ook als wij het moeilijk hebben.
Maak van ons goede missionarissen en helpers,
die de ogen open houden
voor de zorgen van anderen,
die durven vertellen over u
en meer blijdschap brengen onder de mensen.
Amen

DE VOORBEREIDING OP DE EERSTE COMMUNIE KOMT ER AAN!

De eerste communie, van een kind is de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Voortaan kan het kind tijdens de communie zijn hand uitstrekken en de heilige hostie ontvangen en "amen" zeggen, zoals zijn ouders of grootouders. Het kind voelt zich dan ook groter worden. Als het van tevoren naar de kerk ging ontving zij of hij tijdens de eucharistie misschien een kruis, een hand of niets. Binnenkort gaan parochies weer beginnen met de voorbereiding zodat het kind dat in groep acht zit zich kan voorbereiden op de eerste communie. Het kind leert het kerkgebouw kennen, de gebeden van de kerk, de verhalen uit de bijbel. Maar het kind leert ook over de sacramenten, de belangrijke feestdagen en vooral oog te hebben voor de zieken en de armen. Kortom het kind leert veel over onze kerk, maar niet alles, want dat zou te veel zijn en als het goed is komen er nog meer jaren om verder te leren.

DE VOORBEREIDING OP HET VORMSEL KOMT ER AAN!

Het vormsel kan op elke leeftijd gevierd worden. Over het algemeen worden mensen in onze streken gevormd rond hun twaalfde jaar. "Vormen" is ontleend aan het Latijnse werkwoord firmare dat 'bevestigen' betekent. En in 'vormsel' vinden we het Latijnse woord firmus terug, met de betekenis van 'stevig', 'vast'. Firmus herkennen we ook in het Nederlandse woord 'ferm', dat is stevig, standvastig, flink. Door het vormsel te ontvangen worden meisjes of jongens een 'ferme jongen' of een 'ferme meisje'. Om te groeien naar de dag van het vormsel kijken wij naar onszelf, de wereld om ons heen en de grote wereld. Hoe geloof ik, wat zegt de wereld van geloof en wat zegt de kerk? Hoe kan ik handen en voeten geven aan mijn geloof? De moeite waard, zou ik zeggen, zelfs als je niet het vormsel kunt ontvangen.

VORMSEL 2015



Uitnodiging aan alle ouders en kinderen uit groep 8, wonende in Wijchen en Alverna.

In november 2014 starten de voorbereidingen voor het vormsel in 2015.

Op woensdag 8 oktober a.s. is er voor alle ouders en kinderen uit groep 8, wonende in Alverna en Wijchen een informatieavond. Op deze avond krijgt u, krijgen jullie informatie over het vormsel, de voorbereidende bijeenkomsten en natuurlijk de vormselviering. Op deze avond kunnen jullie ook het aanmeldingsformulier invullen.

Datum: woensdag 8 oktober 2014

Tijd: 19.30 uur

Plaats: H. Jozefkerk te Alverna

De vormselvoorbereiding doen wij niet alleen en daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die dit jaar willen assisteren en samen met een andere ouder een groepje vormelingen willen begeleiden.

Meer informatie hierover en aanmelding kan via Jeannette van Reijmersdal

tel: 024-6412627 (ma - do: 9.00-12.00 uur)

via email: secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl

We zien u / jullie graag op de informatieavond!

Werkgroep vormsel

Parochie De Twaalf Apostelen



DE GERARDUSKALENDER IS ER WEER!!!

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem (zie ook www.kloosterwittem.nl).

De kalender kost €6,60 en is verkrijgbaar bij:

• Han en Marijke van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, 0487-531708,

• Martha Rouw, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, 024-6414500.

U kunt de kalender ook bestellen op de website www.gerarduskalender.nl

ZEILKAMP DE TWAALF APOSTELEN 2014

Aan het eind van de zomervakantie stond weer het zeilkamp van onze parochie gepland.

Vier jaar geleden is het bisdom Den Bosch gestopt met de zomerkampen voor de kinderen en jongeren. De organisatoren van het zeilkamp van het bisdom hebben ons in 2010 benaderd met de vraag of wij een doorstart ondersteunden. Na overleg met de parochie zijn we gestart om dit zeilkamp vanuit onze parochie te organiseren.

Zo'n 20 jongens van 12-17 jaar waren dit jaar aangemeld om mee te gaan. Een aantal uit onze parochie, een aantal uit Nijmegen, maar ook stonden Valkenburg en Apeldoorn als woonplaats in de lijst. Ook bij de instructeurs en het kookteam zitten veel Wijchenaren en Nijmegenaren.

De week voor het zeilkamp is ons huis al in de ban van het naderende kamp:

De menulijst wordt met zorg samengesteld en de eerste inkopen worden gedaan: Een dag vis, een dag vegetarisch, op vrijdag nasi (want daar kunnen de restjes in verwerkt worden) en natuurlijk ook een zeemansrecept. Dit jaar was dat 'Gebakken marinier' met bietensalade, voor het recept zie onderaan.

Verder krijgt het theoriehandboek weer een update. De examens voor fokkenmaat, stuurman en schipper worden bekeken en opnieuw geschreven (met antwoordformulier en nakijk-exemplaar).

Alle kampspullen worden van zolder gehaald en op de gang gezet zoals leiding-shirts, schoonmaakmaterialen, zangbundels voor de missen en het kampvuur, de gevonden voorwerpen van voorgaande jaren, de vleessnijmachine, de waterpistolen, etc. En natuurlijk moet iedereen die meegaat als cursist, instructeur of kookstaf alles inpakken. Er staan op vrijdagmiddag heel wat spullen klaar om richting de Loosdrechtse plas-sen te vertrekken.



Op de dag van vertrek is er ieder jaar in Loosdrecht weer een enthousiaste groep jongens met ouders aanwezig bij Jachthaven De Uitkijk. Sommige jongelui zijn blij elkaar na lange tijd weer te zien, andere zijn voor het eerst en kijken nog even de kat uit de boom. Maar als de boten zijn ingedeeld, duidelijk is dat de telefoon echt met vader of moeder terug naar huis moet, de zwemvesten aangetrokken zijn en na een laatste knuffel voor de ouders, gaat het gebeuren. Vijf boten worden ter plekke opgetuigd en vertrek-



ken met instructeur en vier cursisten het water op.

Kijkend naar de foto's en luisterend naar de verhalen lijkt het een geweldige week te zijn geweest. Het weer was niet mooi, veel regen, weinig zon, maar wel wind. Een goede sfeer, iedereen hoort erbij, geen mogelijkheid om je af te zonderen of kleine groepjes te maken. Op het zeilkamp op het onbewoonde Holtus-eiland mag je zijn wie je bent en kun je worden wie je wilt zijn.

In 2015 is het zeilkamp van 22-29 augustus, de laatste week van de zomervakantie. Jongens van 12-17 jaar zijn uitgenodigd om deel te nemen. Meer informatie via zeilkamp@detwaalfapostelen.nl

Ineke Wintjes

GEBAKKEN MARINIER VOOR VIER PERSONEN

BENODIGDHEDEN:

Een groot blik cornedbeef of boterhamworst van 500 gram.

2 á 3 grote uien niet al te fijn snipperen.

4 tenen knoflook.

Een blokje trassi (garnalenpasta) ter grootte van een voormalig kwartje.

Ketjap manis.

Zonnebloemolie.

Sambal (Liefst Badjak of een andere ZOETE sambal)



BEREIDING:

Neem een braadpan en doe daar 5 eetlepels zonnebloemolie in.

De cornedbeef (of in blokjes gesneden boterhamworst) in de olie opbakken.

Het in de cornedbeef aanwezige vet gaat smelten en vermengt zich met de olie, de rest van het vlees even bakken en op een vergietje in een kom laten uitlekken.

Vervolgens de ui tezamen met de fijngehakte knoflook bakken in het uitlekvocht van de cornedbeef.

Voeg tegelijkertijd de trassi en de sambal toe en bak deze even mee.

Nu de cornedbeef erbij doen en afmaken met ketjap en een paar druppels citroensap.

Goed door elkaar scheppen en klaar!

Een geweldige gebakken 'Marinier der eerste klasse' is er om gegeten te worden met een hapje witte rijst. Als boterhambeleg is het ook erg lekker.

Eet smakelijk!



RUIMTE VOOR RELIGIE

Welke ruimte heeft religie in het publieke domein? Een antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk te geven. Binnen de kortste keren buitelen de beginselen van godsdienstvrijheid, democratie, neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat over elkaar. Daar komt nog bij dat er vanaf het midden van de vorige eeuw op dit terrein veel in verandering is.

Wie zich in deze beginselen verdiept, beseft al gauw hoezeer hier vitale maatschappelijke processen in het geding zijn. Een zorgvuldige benadering is daarom geboden. In enkele lezingen wordt vanuit verschillende invalshoeken gezocht naar uitdieping van de vraag: welke publieke ruimte mag, kan of moet religie hebben, en welke niet?

2 oktober 2014: 'It's all in the family: recht en religie in Syrië' door dr. Esther van Eijk, faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht.

9 oktober 2014: 'Politiek debat en geloof' door prof. dr. Jean-Pierre Wils, hoogleraar politieke en cultuurfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree € 7 per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en
024-3228285 (Ans Metz)
www.albertinumgenootschap.nl

NIEUWE SERIE SCHAKELLEZINGEN



Op 16 september j.l. gaf rabbijn Tzvi Marx een lezing over de rol van aartsvader Abraham in het jodendom, de islam en het christendom. Dit was een boeiende avond, waarbij een

heftige discussie niet geschuwd werd. In het verlengde hiervan zal ds. Marco Luijk dieper ingaan op de verhalen over aartsvader Abraham. Abraham voelde zich geroepen om uit zijn vertrouwde omgeving te vertrekken, om zijn bestemming in het leven te zoeken. De reis die hij en zijn vrouw Sara maakten, staat symbool voor het leven van ieder mens. En ook zij maakten zich zorgen over hun toekomst.

In deze serie lezingen ontdekken wij hoe dicht deze verhalen tegen ons eigen leven aan liggen. De Schakellezingen vinden plaats op 1, 8 en 15 oktober, in De Schakel te Wijchen.

Aanvang 10.00 uur. Iedereen is welkom.

CATECHETISCH BERAAD

"HET VROUWELIJK GELAAT VAN DE KERK"

Terwijl meer dan de helft van de kerkbezoekers en vrijwilligers vrouw is, is een meerderheid van de beleidsmakers van de kerk mannelijk. Het Latijnse woord voor kerk, ecclesia, is vrouwelijk. Kunnen we daarom zeggen dat de kerk vrouwelijk is? In de Bijbel en in het vroege christendom komen we daarentegen krachtige en markante vrouwen tegen, die naast de mannelijke gestalte een vrouwelijk gelaat van de kerk kunnen laten oplichten. In een drietal avonden maken we kennis met hen.

1^e bijeenkomst 13 oktober: 'Tamar'

inleider: Bärbel de Groot, theologe

2^e bijeenkomst 27 oktober: 'Bathseba'

inleider: Marco Luijk, dominee

3^e bijeenkomst 10 november: 'Monica, moeder van Augustinus'

inleider: Martin Claes, pastoor

De avonden hebben plaats in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen.

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur.

Aanmelding: via inschrijfformulier van de folder, die achter in de kerken ligt,

via email: info@detwaalfapostelen.nl

telefonisch: 024-6412627

Catechetisch Beraad

APOSTELVIERING 21 SEPTEMBER 2014

*Eenmaal per jaar met velen samen zijn
in de Apostelviering, dat was weer heel fijn
Wij horen toch allemaal bij elkaar
Annemarie zei dit met een mooi gebaar
"Kijk eens naar de mensen om je heen,
sta er voor open, dan ken je elkaar meteen."
In een goed gevulde kerk
gingen we met z'n allen aan het werk.
Zingend, biddend en er helemaal zijn,
wij zijn als mens toch maar heel klein.
Met een groot 4-stemmig gelegenheidskoor,
pianiste, fluitiste en Ilja als dirigente er voor.
Zij zongen de Missa Brevis van Jacob Haan,
het was een geweldig koor wat je zag staan.*

Bas van Dijk zei in zijn overweging:

*"Geloven in een God die je niet kunt zien,
is in deze tijd voor velen moeilijk misschien."*

Wij kregen nog een mooie spreuk uitgereikt:

"Zoekt de Heer waar hij zich laat vinden:

IN DE MENSEN!!!!

*Na de viering was het gezellig op het kerkplein,
fijn, dat er zoveel mochten zijn.*

*De koffie met krentenbrood ging er gretig in,
en . . . zo te zien, had eenieder het naar de zin.*

Bea Cronenberg

De apostelviering 2014 had als thema 'God ontmoeten'. Het was weer een prachtige viering bezocht door veel mensen uit onze parochie De Twaalf apostelen.

Martin Claes, Bas van Dijk, Aloys van Velthoven, Hennie Witsiers en Annemarie Gooiker gaan samen voor. Annemarie opent de viering met de vraag om eens echt naar elkaar te kijken, wie zit er naast je? En dat maakt gelijk dat er verbondenheid met elkaar ontstaat.

Een groot koor, samengesteld uit zangers uit verschillende koren, begeleid door Ilja van Luijk zingt mooie Nederlandstalige en Latijnse liederen onder andere uit Missa Brevis.



Bas van Dijk vertelt in zijn overweging over het waarnemen van God. Kan dat met je zintuigen, of is het iets anders, is het vertrouwen op iets wat je niet direct kunt zien, maar wel kunt ervaren?

De viering eindigt met het uitreiken van de vierde Apostelspeld.



Het doel van de Apostelspeld is om jaarlijks een vrijwilliger die zich bijzonder voor de parochie heeft ingezet te kunnen belonen. Deze ene vrijwilliger staat dan ook symbool voor alle andere betrokken vrijwilligers bij de Twaalf Apostelen.

Dit jaar krijgt Riet Beelen-Dahm uit Heumen de apostelspeld.

Mevrouw Beelen doet al vele jaren vrijwilligerswerk voor de kerk. Vooral op bestuurlijk gebied

is zij erg actief geweest. Zij is van 1989 – 1999 secretaresse geweest van het kerkbestuur van de H. Georgius in Heumen.

Vanuit het kerkbestuur van Heumen heeft Riet van 1998 tot 2001 zitting gehad in de stuurgroep om mee vorm te geven aan een pastorale eenheid voor Overasselt, Nederasselt en Heumen.

In 2001 kwam de Maaskantparochie tot stand en Riet Beelen nam als secretaresse zitting in het bestuur, totdat de Maaskant in 2010 opging in de grote parochie De Twaalf Apostelen. Vanuit de Maaskant heeft zij meegewerkt aan de vorming van de nieuwe parochie. Behalve haar bestuurlijke werkzaamheden, heeft Riet zich ook op andere wijzen ingezet voor de parochie. Zij heeft mede het archief tot 1985 van Heumen geordend. Ze heeft deel uitgemaakt van de telefoonwacht op het parochiecentrum in Overasselt, zit in de werkgroep oecumenische vieringen, waaronder ook de jaarlijkse dodenherdenking valt op 4 mei in Overasselt. Zij is verder actief in het Pastoraat van Nabijheid en bezoekt nabestaanden. Riet is erg verbaasd, ze had geen idee! Martin Claes spreekt haar warm toe en de hele kerk applaudisseert voor Riet.

Na de viering drinken we samen koffie, thee en krentenwegge en wordt er nog even nagepraat. Het was weer een mooie viering.



"zie ook pagina 16"

INZEGENING MARIAGROT TIENAKKERPARK



Tijdens de Open Monumentendag op 13 en 14 september was de Lourdesgrot in het park van Tienakker weer voorzien van een Mariabeeld en bidstoel. Pastor Annemarie Gooiker nam de inzegening voor haar rekening.

De twee dames zijn zr. Silvestra van Vliet (links) en zr. AnneMarie Jorna (rechts) die nog op Tienakker hebben gewoond en de deuren daar hebben gesloten.

Marium Lahm



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

van 26 augustus 2014

- De verslagen van het parochiebestuur.
- Kerkhofzaken zoals het ruimen van de graven en het herstel van de Calvarieberg.
- Het onderhoud van de pastorietaan.
- Evaluatie Batenburgse Dag.
- De agenda voor de informatieavond van het parochiebestuur met de inwoners van Batenburg op woensdag 24 september 2014. De verzorging en bezorging van de uitnodiging.
- Het dankjewel voor de vrijwilliger(sters).
- De komende kostersbijeenkomst op 21 september 2014.
- De collectes voor de goede doelen.
- Datum voor de vormselviering.
- Het herderlijk bezoek van de bisschop aan de parochie.
- Herziening van de parochiegids.
- De viering van Allerheiligen/Allerzielen.

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN

De Allerheiligen/Allerzielenviering wordt gehouden op zondag 2 november 2014 om 09.30 uur. Na de viering vindt de gravenzegening plaats. De nabestaanden van de overledenen van het laatste jaar worden hiervoor uitgenodigd.

VRIJWILLIGERSDAG

Op zondag 5 oktober a.s. zeggen wij dankjewel tegen onze vrijwilligers/vrijwilligsters. Om kwart voor elf is de eucharistieviering met medewerking van het Gemengd Koor. Daarna is er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

De contactraad

VIERING VAN HET FEEST VAN DE H. VICTOR

Van 11 tot en met 14 oktober 2014 wordt de jaarlijkse kermis gehouden. Op zondag 12 oktober 2014 vieren we het feest van de H. Victor met een plechtige eucharistieviering en met medewerking van het Gemengd Koor.

Tijdens deze viering wordt de St. Victor/Kermis-collecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor de extra kosten van de komende wintermaanden. Die collecte wordt van harte aanbevolen.

De contactraad



GEDOOPT

31 augustus 2014
Sammy Wouters

Vieringschema
04 okt. t/m 19 okt.

04 oktober / 05 oktober
• 27e zondag door het jaar
• Wereldmissie Kinderen

11 oktober / 12 oktober
• 28e zondag door het jaar

18 oktober / 19 oktober
• 29e zondag door het jaar
• Wereldmissiedag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 5,1-7 ✧ Tweede lezing: Filip. 4,6-9 ✧ Evangelie: Mt. 21,33-43 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 25,6-10a ✧ Tweede lezing: Filip. 4,12-14.19-20 ✧ Evangelie: Mt. 22,1-14 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 45,1.4-6 ✧ Tweede lezing: 1 Tes. 1,1-5b ✧ Evangelie: Mt. 22,15-21
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering <i>Ouderendag</i> Emmanuelkoor Hennie Witsiers/Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Tevens kindernevendienst 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Jan Kortstee</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 10.45 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Beuningen Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Ricy Loeffen</p>

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✦ Eerste lezing: Ex. 22,20-26 ✦ Tweede lezing: 1 Tes. 1,5c-10 ✦ Evangelie: Mt. 22,34-40	lezingen ✦ Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 ✦ Evangelie: Mt. 5,1-12a	lezingen ✦ Eerste lezing: Job 19,1. 23-27a ✦ Tweede lezing: Rom. 14,7-9.10b-12 ✦ Evangelie: Joh. 17,24-26
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)		zondag 11.00 Allerzielenviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zaterdag 19.00 Ontmoetingsviering Werkgroep Ontmoetingsviering	zondag 09.30 Allerzielenviering Samenzang Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk		zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie		zondag 09.30 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes		zondag 11.00 Allerzielenviering Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes		zondag 19.00 Allerzielenviering Mazing Joy Werkgroep Avondwake
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Koor Hennie Witsiers		zondag 11.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven/ Werkgroep Avondwake
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers		zondag 09.30 Allerzielenviering Gemengd Koor Jack Leo
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout		zondag 11.00 Allerzielenviering Neo Nata Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes	
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout		zondag 09.30 Allerzielenviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthoef	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Ben Frie.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 04 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 10 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 01 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 03 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
--------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 24 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
--------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 13 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 27 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 14 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
--------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

maandag 27 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 03 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Hennie Witsiers.
vrijdag 07 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 07 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Hennie Witsiers.
dinsdag 04 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.

Kerkje | Leur

zondag 26 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-------------------	-----------	---



Theun Thomeer en Lot Arts tijdens het klaarmaken van de tafel

APOSTELVIERING 21 SEPTEMBER 2014





VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Vorige keer hebben we voor de eerste keer melding gemaakt van het 40-jarig bestaan van de Emmanuelkerk. Nu is gebleken dat de eerste viering niet plaats heeft gevonden op 11 april 1976, maar een week eerder. Verder zijn we met enkele mensen o.l.v. Frans van Tuil gaan snuffelen in de archieven in het parochiecentrum. Dat leverde allerlei wetenswaardigheden op. We gaan daarmee aan de slag in de voorbereiding van de feestelijkheden in 2016. Wordt vervolgd. Wat wel even vermeld mag worden is dat in dit archief veel te vinden is en dat hier prachtig werk wordt geleverd door een groep enthousiaste vrijwilligers.
- Op zondag 12 oktober vindt de jaarlijkse Ouderendag plaats. De start wordt gemaakt met de viering om 09.30 uur. Na de viering wordt het programma voortgezet in 't Achterom.
- Op 4 november is er een vergadering van de contactraad samen met de werkgroepen om weer eens bij te praten. Deze vergadering begint om 20.30 uur. De contactpersonen van de werkgroepen hebben vooraf een uitnodiging hiervoor ontvangen.
- De werkgroep Ontmoetingsvieringen gaat op 4 oktober weer van start. De volgende vieringen zijn op 1 november en 13 december. De viering begint steeds om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert dit kalenderjaar op de dinsdagen 7 oktober en 9 december.

Tini Poos

EEN NIEUW SEIZOEN

De zomervakantie zit er op en wij, stuurgroep en contactraad, zijn weer met frisse moed van start gegaan. Dat geldt ook voor alle werkgroepen die altijd maar weer heel trouw en zonder ophef gewoon hun werkzaamheden verrichten. Dankjewel allemaal. Maar omdat we allemaal wat ouder worden kunnen we soms wel wat meer hulp ge-



bruiken. Nu zoeken we iemand, man of vrouw, die af en toe mee wil helpen om de kerk schoon te houden. Geen zwaar werk, maar wel gezellig samen, ook bij de koffie!

Zoals een tijd geleden aangekondigd proberen we in Emmanuel meer herberg, meer een open ontmoetingsplek te zijn voor iedereen. Hier een kort verslagje daarvan.

Het koffie-uurtje op de 1^e en de 3^e woensdag van de maand wordt erg gewaardeerd. Het bezoekersaantal schommelt, tot nu toe, rond de vijftien. Naast de vaste gasten komen er langzaam aan ook nieuwe gezichten bij. We hopen dat door mond-tot-mondreclame de belangstelling nog wat groter wordt. Ook gaan we nog verder met uitnodigen, nu in de wijk Homberg, de andere wijken komen op een later tijdstip aan de beurt. Op 1 en 15 oktober en daarna op 5 en 19 november, is iedereen weer van harte welkom.

De aangeschafte schermen bieden ons een gezellige plek achter in de kerkzaal. De daardoor verkleinde kerkruimte werkt positief; het is wat intiemer dan voorheen.

In de kerkhal komen folders te liggen, elk met een eigen kleur, van de verschillende activiteiten in Emmanuel, zoals Ontmoetingsviering, ouderenviering, koffieuurtje en een klusjesdienst die binnenkort van start gaat. Voor dit laatste willen we graag wat meer mensen vinden die, in geval van nood, iets willen doen.

Ook in onze eigen Emmanuelkerk zijn er vaak werkzaamheden die tot nu toe meestal door Henk van den Dobbelssteen gedaan worden. Af en toe krijgt hij wat hulp van stuurgroep, contactraad of medegelovigen, maar het komt vaak op hem neer. Als er iemand is op wie we in voorkomende gevallen een beroep mogen doen is hij zeer geholpen. Vanaf deze plaats wil ik hem graag nogmaals bedanken voor het vele werk dat hij verricht!!

Verder denken we over het oprichten van een "bezoekgroep". Er zijn veel eenzame mensen die, hoewel niet ziek, misschien wel blij zijn met een bezoektje af en toe. Als u daar een steentje aan bij wilt dragen, willen we dat graag van u horen. En als u ook een activiteit weet die kan bijdragen aan onze open herberg, laat het ons weten.

Marion Eling Huls
Tel 024-6415629



**ALLERZIELENVIERING
ZONDAG 9 NOVEMBER 2014**

De Allerzielenviering in Balgoij zal niet op zondag 2, maar op zondag 9 november zijn.

In deze Allerzielenviering, die om 11.00 uur aanvangt, zullen we in gedachten en in woord en in handeling dicht bij de overledenen van het afgelopen jaar zijn. Misschien betreft het uw zuster, uw broer, uw moeder, uw vader, uw oom, tante, oma, opa, of misschien een buur of vriend of iemand die u goed heeft gekend. Of is het zelfs uw eigen geliefde, wederhelft. Uw maatje. Degene waarmee u lief en leed heeft gedeeld.

Wij zijn op die dag bij elkaar omdat die bijzondere mens ons tijdens zijn leven heeft geraakt. Wij willen de herinnering aan die mens koesteren, vasthouden, herinneren, vieren. We willen nog even dichtbij komen, hoewel we weten dat dat misschien ook wel pijn zal doen. Het zal opnieuw een confrontatie zijn met de harde werkelijkheid van de dood. Tegelijkertijd kan het samenzijn met anderen - met name het samenzijn van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt - ook een troost zijn.

Wij willen in onze geloofsgemeenschap de namen van onze dierbare overledenen levend houden. Als symbool daarvan willen wij een van



de familieleden verzoe- ken naar voren te komen om bij het noemen van de namen van hen die gestorven zijn, een kaars te ontsteken aan de paaskaars. De paaskaars is het symbool van de verrezen Christus. Tevens zullen na afloop de viering de graven gezegend worden.

Avondwake groep



VIERING ZONNEBLOEMDAG

In de Apostelbode van september heb ik uitgelegd waarom de Zonnebloem afdeling Heumen-Malden de nationale ziekendag Zonnebloemdag noemt.

10 september hebben wij als afdeling in Terp te Heumen gevierd. De mensen die onder de doelgroep van de Zonnebloem vallen, noemen wij gasten. In het totaal waren circa 75 gasten en

vrijwilligers aanwezig. De gasten werden tussen 9.30 en 10.00 uur ontvangen met een kopje koffie of thee, waarna de eucharistieviering volgde. Deze werd verzorgd door pastor Aloys van Velthoven s.s.s. en het gemengd koor uit Heumen. Tijdens de eucharistieviering werd bij alle gezangen uit volle borst mee gezongen. Na deze dienst volgde er een gezellig samenzijn en een heerlijke lunch.

Het jaarthema van 2014 was "Pluk de dag, zorg dat er iets te plukken is". En geplukt is er.

Het thema van de Apostelbode van september was "Geloven in ontmoetingen". Velen hebben zeker geloofd in ontmoeten bij deze viering. Allen hebben erg genoten van deze dag.

Albert Gijsbers (Zonnebloem)

DOPEN
5 oktober 2014
Jesse Noy





ONTMOETINGSMIDDAG

Op zaterdag 13 september was er in gemeenschapshuis "Ons Huis" te Nederasselst een ontmoetingsmiddag voor zieken en ouderen. Deze middag wordt jaarlijks verzorgd door de Werkgroep van Nabijheid van Nederasselst en Overasselst.

Het thema van deze middag was:
Pluk de dag, zorg dat er iets te plukken is.

Pastor Aloys van Velthoven zorgde op zijn eigen ludieke wijze ervoor dat dit thema op vele manieren uitgelegd werd. Het Gemengd Koor van Nederasselst zorgde voor de muzikale omlijsting. Na de viering was er een gezellig samenzijn.



*Pluk de dag
Geniet van het leven
Morgen lijkt dichtbij
Morgen is nog ver
Morgen is misschien voorbij.*

*Pluk de dag
Geniet van het leven
Gisteren was een cadeau
Gisteren was een herinnering*

*Pluk de dag
Geniet van het leven
Vandaag moet het gebeuren
Geef die zoen, maak dat compliment
Geniet met volle teugen
Zorg dat je gelukkig bent
Geniet van alles wat het leven biedt
Want al denk je dat morgen
Je wordt gegeven.
Zeker weten doe je het niet.*



DOPEN

7 september
Tom Beelen

HUWELIJK

29 augustus
Bart Verweij en Kelly de Vries

KERKHOF

Ons kerkhof is erg mooi. Er wordt door de kerkhofgroep dan ook iedere week heel hard aan gewerkt. Helaas wordt er steeds meer afval achtergelaten, ook in de containers wordt van alles gegooid. Wilt u achter de graven geen spullen achterlaten? Laten we met z'n allen er aan werken dat het kerkhof mooi blijft als eer aan onze overledenen. Dank u.



ALLERZIELENVIERING IN OVERASSELT

Omdat Allerzielen dit jaar op zondag 2 november valt verzorgt de Avondwakegroep, samen met pastor Aloys van Velthoven s.s.s., deze viering.

Tijdens de eucharistieviering worden door de werkgroep een aantal rituelen uitgevoerd die ook tijdens een Allerzielenviering worden gedaan wanneer deze niet op zondag valt.

Voor het altaar staan twee grote schalen gevuld met waxinelichtjes.

Voor het noemen van de namen van de overledenen van het afgelopen jaar (1 november 2013 tot 1 november 2014) worden de nabestaanden uitgenodigd naar voren te komen om een waxinelichtje aan te steken.

Sinds 2000 worden er ieder jaar gedachtenisprentjes uitgedeeld met alle namen van de overledenen van dat jaar. Ontwerp en tekst A.G.



De tekst aan de binnenkant van het prentje luidt als volgt:

*Het is een lange eenzame weg.
Je weet nooit waar het einde is.
De leegte die achter blijft kan groot zijn.
Laat je niet door deze leegte overheersen.
Soms is er een rustpunt.
Maak er dankbaar gebruik van.
Het verdere leven kan dan nog zinvol zijn.*

Bij het einde van de viering worden de bezoekers uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het kerkhof. Bij de uitgang worden brandende kaarsen uitgereikt om deze op het graf van hun dierbaren te plaatsen.

Albert Gijsbers
Coördinator Avondwakegroep



KAPELRENOVATIE VOLTOOID

Nadat in juli nieuwe leien op het dak zijn gelegd en de kapel in augustus is schoongemaakt en opnieuw geschilderd, zijn er in september nog enkele laatste werkzaamheden verricht waarmee de renovatie is voltooid. Jan Dinnissen en Jo Kuppen hebben, in samenwerking met Frans de Groot, gedurende het gehele project toezicht uitgeoefend en onder meer met schilder- en schuurwerk en met het vervangen van gebroken tegels ook zelf hun handen stevig uit de mouwen gestoken.

Omdat de opbrengst van alle acties ten behoeve van de kapel helaas niet voldoende was voor de gehele renovatie heeft de parochie haar reserves moeten aanspreken. Daarom zijn giften op rekening NL22RABO0141302372 nog steeds meer dan welkom!

Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze begraafplaats en het resultaat van de renovatie te bekijken!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



PARNASSUS KOOR



Al meer dan 35 jaar verzorgt het Parnassus koor, een van de kerkkoren van de Antonius Abtkerk te Wijchen, mede de diensten in deze parochie. Het koor heeft op dit moment 51 leden. Onze dirigent is Rob Engels en het koor wordt muzikaal ondersteund door Ineke van Hoogstraten op piano en Annemarie van der Heijden op dwarsfluit.

Het koor is opgericht door onder andere een aantal oud leden van het jongerenkoor en is in al die jaren uitgegroeid naar een vierstemmig koor dat naast de missen in de Abt ook een aantal malen "uit" zingt in onder andere de Weegbree, La Verna, Radboud ziekenhuis, St. Maartenskliniek en de Meander. Verder heeft ons koor al een aantal malen de Vierdaagsemis in de Stevenskerk in Nijmegen verzorgd. Voor het honderdjarige bestaan is het koor wederom genodigd. Het repertoire bestaat uit religieuze liederen, waarvan een groot deel Nederlandstalig is. Ook zingen wij Engelse, Franse, Italiaanse en Duitse liederen. Naast psalmen worden er ook klassieke stukken ten gehore gebracht zoals het Halleluja van Händel, het Requiem van Fauré, Messe de Minuit van Charpentier en niet te vergeten "The Armed Man" van Karl Jenkins.

Kwaliteit en gezelligheid staan voorop bij ons koor en dat stralen we nog steeds uit. Dit jaar hebben we weer een jubilaris. Ferry van Thiel viert zijn 25-jarig lidmaatschap. Het koor repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Antonius Abtkerk. Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren op een repetitie. Voor meer informatie zie onze website www.parnassuskoor.nl of via ons mailadres: info@parnassuskoor.nl

AFSCHEID VAN LIANNE VAN DER BURGT EN 'BEDANK-ACTIVITEIT' MET FAMILIEKOOR EN WERKGROEP FAMILIEVIERING

Op zondag 24 augustus heeft het Familiekoor en de werkgroep Familieviering van de Antonius Abt Wijchen de vrijwilligersbijdrage, die door het parochiebestuur beschikbaar wordt gesteld, gebruikt voor een gezellige middag.

In de ochtend hebben we met het Familiekoor gezongen, waarbij Lianne voor het laatst dirigerde.

In de viering heeft pastor Ben Frie haar bedankt voor haar inzet tijdens de Familievieringen van afgelopen jaren. 's Middags was er een barbecue



met ruim 50 personen in de tuin van het parochiecentrum. Jong en oud (van 5-88 jaar) was hierbij aanwezig.

Voor Lianne was door enkele koorleden een lied gemaakt op de melodie van 'Jij mag er zijn'. Ook heeft zij een keukenschort gekregen met alle namen en een foto van het koor. We hopen dat ze in Italië op deze manier nog vaak aan ons terugdenkt.

Na de barbecue, toen het buiten wat kouder werd, hebben we binnen een soort van quiz gedaan. De groepjes werden gemaakt naar de



maand waarin je jarig was. Vragen als 'wat is het goedkoopste muziekinstrument', 'wat is de Sprokkelmaand', 'waar komt Goodbye vandaan' of 'wie zijn de vijf vrienden van kabouter Plop' kwamen in de quiz voor. Na de quiz was er nog een kleurplaat waarbij zo'n 30 spreekwoorden gezocht konden worden. Een uitdaging voor iedere groep. Na afloop was er natuurlijk nog een ijsje.

Het was een heel gezellige dag en we willen het parochiebestuur daarom ook van harte bedanken voor de gekregen mogelijkheid.

Ineke Wintjes



GEDOOPT

17 augustus
Finn Baltussen

7 september
Matteo Kersten
Daan IJzerdoorn

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 16 september hebben we kennis gemaakt met de nieuwe bouwkundige adviseur Henk Jansen. Hij deelde ons mee dat er inmiddels opdrachten zijn verstrekt om de glas-in-lood ramen in de beide zijkapellen opnieuw te monteren. Verder gaf hij ons een specificatie van de vanzelfsprekende kosten in 2015 voor ons kerkgebouw en de kosten voor twee speciale wensen van de contactraad die hij samen met Piet Oosterhout had uitgewerkt:

- De contactraad vindt het gewenst dat kerkgangers eenvoudig gebruik kunnen gaan maken van de toilet aan de voorzijde van het parochiecentrum. Als de deur tussen kerk en parochiecentrum (linksachter in de kerk) tijdens de vieringen open blijft, dan is het voldoende om de toegang tot de rest van het parochiecentrum af te kunnen sluiten.

- De contactraad zou graag zien dat er een smeedijzeren hekwerk tussen de hoofdingang (Mariakapel) en de kerk komt zodat iedereen tijdens de openingstijden van de Mariakapel niet alleen een kaarsje kan opsteken maar ook een blik in de kerk kan werpen. In dat hekwerk kunnen delen van de originele communiebank worden verwerkt.

Beide wensen zullen in het kader van de begrotingsronde met argumenten worden voorgelegd aan het parochiebestuur, die uiteraard beslist of deze wensen betaalbaar zijn.

Verder hebben we gebrainstormd hoe we de contacten tussen werkgroepen en contactraad zouden kunnen versterken en hebben we o.a. gesproken over de gang van zaken van de processie naar de Molenberg op 15 augustus.

Theo van der Weegen



H. DAMIANUS - NIFTRIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

28 augustus 2014.

- De agenda voor de informatieavond van het parochiebestuur met de inwoners van Niftrik op maandag 22 september 2014.
- De verzorging en bezorging van de uitnodiging.
- Het herstel van de glas-in-lood ramen.
- De organisatie aan de deelname aan de Monumentendag.
- De inzameling van de Voedselbank.
- De komende kosterbijeenkomst op 4 oktober 2014.
- De Apostelviering op 21 september 2014.
- De collectes voor de goede doelen.

- Het herderlijk bezoek van de bisschop aan de parochie.
- De datum van de vormselviering.
- De aanvangstijd van de gildemis.
- De viering van Allerheiligen/Allerzielen.
- De kerstavond.

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

De Allerheiligen/Allerzielenviering wordt dit jaar gehouden op zondag 2 november 2014 om 09.30 uur. Na de viering vindt de gravenzegening plaats. De nabestaanden van de overledenen van de laatste 2 jaren worden hiervoor uitgenodigd.





Oktober,
bekend als stormachtige herfstmaand,
de bladeren zijn al flink getaand,
ze waren in de lente ook vroeg gekomen
en kleurden lang onze mooie bomen
ze gaan hun eigen gang, heel verwaand.

Oktober
geeft opnieuw Maria een maand lang aandacht,
allerlei goeds wordt haar toebedacht.
Moederschap, Zuiverheid en Maagdelijkheid
worden geroemd,
op basis van het Nieuwe Testament zo genoemd
Mijn oude missaal heeft me op deze gedachten
gebracht.

Toon van Duifhuizen

OUDERENBIJEENKOMST

Dinsdag 7 oktober zien we elkaar weer voor onze maandelijksse ouderenbijeenkomst. Maar let op er is een grote verandering! Café De Toekomst is vanaf 1 oktober gesloten, daarom wijken we uit naar De Mijlpaal. En omdat de afstand van onze kerk naar De Mijlpaal teveel is, houden we de viering ook daar! Gewoon een uurtje uitwisselen en bijpraten. Pastor Hennie Witsiers is de voorganger. Van harte welkom, ook aan nieuwe gezichten!

EEN BIJZONDERE MAAND

Oktober is: Rozenkransmaand, Mariamaand, Wereldmissiemaand, Herfstvakantie, bomen die van kleur verschieten. Het was ook Wereldmissiedag voor kinderen, waarop we het gespaarde zilverpapier en de melkflesdoppen konden inleveren. Wat me het meest bij gebleven is, was dat we iedere avond naar het lof moesten. Het Marialof, waar de rozenkrans werd gebeden. De rozenkrans was in die jaren in katholieke gezinnen het belangrijkste gebed. Thuis ging iedereen, elke avond, ook de toevallig aanwezige gasten, op de knieën. Het rozenkransgebed, dat zoveel betekende in het godsdienstig leven, heeft in onze tijd, zijn glans verloren. Een enkeling nog, af en toe. Och, tijden veranderen, mensen veranderen, godsdienstige beleving verandert. Dat is het probleem niet. De vraag is, of wij onze verbondenheid met God ook nu vorm kunnen geven, zoals dat gebeurde in het gebed met de rozenkrans.

De rozenkrans vindt haar oorsprong in de vroege middeleeuwen. In de kloosters baden de monniken de 150 psalmen. Voor gewone gelovigen, die het latijn niet verstonden, kwamen daar 150 Onze

Vaders voor in de plaats. In de 14e eeuw werd in het Westen het Weesgegroet het voornaamste gebed. Het werd al snel gebruik om de reeks van 150 Weesgegroeten op vaste plaatsen te onderbreken voor Onze Vaders en het overwegen van geloofsgeheimen. Zo ontstond het rozenkransgebed zoals wij dat kennen. Voor het volledig rozenkransgebed werd de rozenkrans driemaal gebeden. Ieder Weesgegroet werd beschouwd als een roos voor Maria. Vandaar de naam "rozenkrans". Wij baden de rozenkrans maar één keer, het zogenoemde rozenhoedje. De naam rozenhoedje is ontleend aan de afbeeldingen van Maria, die de krans van rozen als een "hoedje" draagt.

Voor iedereen een goede oktobermaand toegewenst!

Jos van Minderhout

ONZE JAARLIJKSE VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Op 28 september j.l. hielden wij onze ontmoetings- en dankmiddag samen met onze vrijwilligsters en vrijwilligers. We willen deze bijeenkomst hier memoreren om te beseffen, dat onze geloofsgemeenschap, en natuurlijk al die anderen ook, gedragen wordt en in stand gehouden wordt door parochianen zelf. We zijn blij met onze pastores en voor ons Annemarie Gooiker als eerst aanspreekbare in het bijzonder. Maar vooral zijn we blij met de vele parochianen, die op een of andere manier helpen om onze geloofsgemeenschap in deze moeilijke tijden levend te houden. Zo'n ontmoetings- en dankmiddag is daarom van groot belang, waar wij veel werk van moeten maken, en waarop niet op bezuinigd mag worden, want zonder hen valt er niets meer te bezuinigen.

GEBEDSINTENTIES OKTOBER

Zaterdag 4 oktober: overleden familie van der Aa-van Casteren, Leo van Lubeek, Wim en Gon Hebing.

Zondag 12 oktober: Jo Derks-van Casteren, Riek van Duifhuizen-Hoeks (namens de buurt) overleden familie Schreven-Loeffen.

Zaterdag 18 oktober: Mevrouw Guelen-van Riet, overleden familie Perquin-Steeg.

Zondag 26 oktober: Riet van Duifhuizen-Rutten, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing, Riek van Duifhuizen-Hoeks (namens de buurt), Piet en Lien Hendriks-Huberts.

Opgaven gebedsintenties maand november, voor 5 oktober opgeven bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 te Hernen, tel: 0487-560540



VANUIT DE CONTACTRAAD

Afgelopen week heeft de contactraad weer de vergaderingen hervat na de vakantie.

In een overvolle agenda was er onder andere plaats voor de mededelingen vanuit de stuurgroep en pastoresteam met positieve berichten over het aanstaande hervatten van de werkzaamheden door Annemarie en het als mooi ervaren afscheid van Nel Janssen-Brink. De laatste had aangekondigd op 1 september te willen stoppen in verband met haar leeftijd. Precies op die datum werd samen met de tuingroep en de stuurgroep koffie en gebak genoten en lovende woorden werden uitgesproken voor het vele werk dat Nel heeft verricht.

In de voorbereiding op het 75-jarig bestaan werd ook dit punt door de speciale werkgroep nog even doorgenomen en kon worden gesteld dat alles op de rit staat en de basis er is voor een goede jubileumviering.

Voor de volgende vergadering is iedereen gevraagd te denken over punten waarop de vitaliteit kan worden verbeterd zodat dit met elkaar kan worden besproken in voorbereiding op een gesprek daarover met een gedeelte van het parochiebestuur. Ook de begroting 2015 die moet worden ingeleverd zal iedereen voorbereiden.

Namens de CR, Gerard Arts, secretaris



75 JAAR PASCHALISKERK

Op zondag 14 september vierden wij als geloofsgemeenschap H.Paschalis Baylon in de Woezik dat ons kerkgebouw 75 jaar geleden als hulpkerk in gebruik genomen werd. Om 09.30 uur was er een eucharistieviering met alle koren. Voorgangers waren pastoor Martin Claes en pastor Bas van Dijk. Het thema van de dienst was: in eenvoud verbonden. In de viering lag de nadruk op betrokkenheid van mensen. Je kon dat bijvoorbeeld zien aan de mooie versiering verzorgd door de werkgroep kerkversiering, aan de zang van de koren, aan de komst van velen naar de

kerk, ook van de oud-pastores Bert Oosterveer, Thérèse Brinkmann, Frans Verheijen en Herman Mulder. Ook in de overweging werd stilgestaan bij de verbondenheid van mensen met elkaar en met God. Hoe mensen dit met vreugde beleven en met plezier hun inzet schenken aan de gemeenschap zoals dit bijvoorbeeld in de werkgroepen tot uitdrukking komt. De eerste lezing gebruikte daarvoor het beeld "wijn die het verheugt". Na de viering was er een gezellige bijeenkomst waarin mensen herinneringen met elkaar konden delen. Om 11.30 uur startte een fotopresentatie met historische foto's uit de afgelopen 75 jaar met foto's voor de gelegenheid beschikbaar gesteld door onder andere Piet van Casteren en Cor Toonen. Zo'n 25 jaar geleden kwam er bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de kerk een boek uit met als titel "En toch kwam er een kerk". Je zou nu kunnen zeggen: En nog steeds is er een kerk met een geloofsgemeenschap. Misschien kleiner dan voorheen, maar nog steeds met betrokken mensen, waar ieder zich op een eigen manier met haar verbonden voelt om zo samen in deze tijd het verhaal van God en mensen te ontdekken.





Riet van der Putten-van Gerwen werd geboren op 4 februari 1946 te Zeeland (NB) en is overleden op 14 augustus 2014 te Nijmegen. Riet was een zorgzame vrouw voor haar familie. Ze was getrouwd met Piet van der Putten. Riet was trots op haar twee kinderen en kleinkinderen. Ze was een ondernemende vrouw, die een naaiatelier opzette en ook beschikte over een eigen winkel. Zij hield van koken voor de gehele familie, wat zij heel erg goed kon. Vele buffetten zijn van haar hand gekomen. Tijdens de uitvaartdienst op 19 augustus 2014 hebben wij van Riet afscheid genomen. Na deze dienst heeft de crematie te Beuningen plaatsgevonden.

Plotseling, 16 augustus, was zij dood, **Riek van Duifhuizen-Hoeks** (5-2-1935). Terwijl zij heel gewoon heeft geleefd was de kerk twee keer meer dan overvol om afscheid van haar te nemen. Riek heeft grotelijks carrière gemaakt in het moeder zijn. Zij heeft haar leven in dienst gesteld van haar gezin, daarnaast stond ze ook altijd klaar voor familie. Zo heeft zij haar leven vervuld, waardig, in grote trouw en zorg. Het zijn de grote kenmerken van haar leven, die we kunnen samenvatten in haar moeder zijn, een sterke vrouw, die helemaal leefde en alles overhad voor de mensen om haar heen. Dat is de grote rijkdom die Riek aan het leven heeft geven. Wie zo leeft, leeft zoals een mens door God bedoeld is. Haar uitvaart is gehouden op 21 augustus in Hernen.

Op 20 augustus 2014 is in nabijheid van zijn vrouw en kinderen **Frans Arts** overleden. Hij is op 14 augustus 1927 in Overasselt geboren op de boerderij. Op de boerderij is hij blijven wonen en trouwde met Gon Jacobs en zij kregen acht kinderen en veertien kleinkinderen. Vanwege ernstige rugklachten moest hij stoppen met de boerderij en later ook met zijn andere werk. In 1997 gingen ze kleiner wonen in een appartement in Heumen. In mei van dit jaar hebben ze hun zestigste trouwdag nog gevierd. In de kerk van Heumen hebben we op 23 augustus afscheid van hem genomen en begeleid naar het crematorium.

Niel Rutten-Schamp werd geboren op 7 oktober 1932 in Hernen. Ze leerde Gerard Rutten kennen waarmee ze in 1957 trouwde en in Wijchen kwam wonen. Daar gingen ze samen de boer-

derij en het latere loonwerkbedrijf runnen. Ze kregen drie kinderen en zeven kleinkinderen. Haar handen waren altijd bezig. Was het niet met werken dan wel met handwerken. Ze was het liefste thuis, de deur stond voor iedereen open. Hierdoor kreeg ze veelvuldig bezoek waar ze erg van heeft genoten. Toen Gerrit in 2001 overleed, bleef er een grote leegte achter. Ze brak haar heup in 2013, waarna ze helaas niet meer terug naar huis kon. Na een liefdevolle verzorging in St Jozef overleed ze daar op 21 augustus 2014.

Op 23 augustus 2014 overleed **Piet van Lokven** in de leeftijd van 74 jaar te Wijchen. Piet wordt door zijn gezin herinnerd zoals hij was: een fijne, lieve man wiens leven werd gekenmerkt door eenvoud en toewijding. Hij genoot met veel trots, vreugde en plezier van zijn kleinkinderen. Hij stond voor iedereen klaar. Ondanks zijn schrijnende ziekte overleed hij toch zeer onverwachts. We hebben Piet vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, uitgeleide gedaan op 28 augustus. Hij werd gecremeerd in Beuningen.

Bert van Kraaij was in zijn werkzame leven werkzaam in en rond de bakkerij en de winkel. Hij overleed op 27 augustus in zijn eigen huis door een ziekte die hem en zijn omgeving te snel af is geweest. Hij werd 68 jaar oud. Nadat hij in 1987 zijn werkzame leven had beëindigd, zocht hij met zijn vrouw Annie en de kinderen een nieuwe invulling van zijn leven. Hij was erg blij met zijn kleinkind Vanessa. Bert was geregeld te vinden op de Markt om met mensen een praatje te maken. We hebben Bert op 3 september uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen. Hij is daar op het kerkhof begraven.

Riek Tonies-van Boekel is overleden op 9 september. Ze werd 74 jaar oud. Riek woonde een groot deel van haar leven samen met haar man Piet in Gassel. Riek was werkzaam in haar textielwinkel. Samen kregen ze kinderen en later kleinkinderen. Nadat ze beide hun werkzaamheden hadden beëindigd, verhuisden ze naar Wijchen waar ze veel nieuwe mensen leerden kennen. Riek kwam graag in het inloopcafé en in de vieringen van de Antonius Abtkerk. We hebben dan ook op 13 september in deze kerk afscheid genomen en haar uitgeleide gedaan naar het crematorium te Beuningen.



Op 6 maart 1932 werd te Wijchen **Gerrit Bloo** geboren in een hecht katholiek gezin. Zijn vader overleed vroeg en Gerrit ging dichtbij huis werken om zijn moeder bij te staan. Later trouwde hij met Gerrie Rosmalen en kregen zij vier kinderen. Toen deze weer partners kregen kwamen er kleinkinderen. Door Gerrit's werk verhuisde het gezin vaak maar steeds was daar dat warme nest waar Gerrit en Gerrie samen voor zorgden. Gerrit studeerde af als pedagoog en werd uiteindelijk benoemd tot onderwijsinspecteur. Maar naast zijn werk was hij ook een echte vader en grootvader. Gerrit was handig en knutselde veel. Daarnaast was hij als vrijwilliger onder andere lid van het parochiebestuur te Wijchen. Ondanks ziekte en het ouder worden bleef hij betrokken op zijn omgeving. Op 23 augustus is Gerrit gestorven. Op vrijdag 29 augustus namen wij afscheid van hem in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Dat hij moge rusten in vrede.

Toos de Bruijn-Romviel werd geboren op 26 augustus 1921 als zevende kind uit een gezin van acht kinderen. Het overlijden van haar moeder heeft haar als kind heel veel gedaan. Zij trouwde in 1955 met Jan de Bruijn en samen kregen zij vijf kinderen. Eerst hebben zij in Balgoij een fijn gezinsleven gehad en later in de Den Bogerd. In 2002 overleed haar man Jan, wat haar veel pijn heeft gedaan. Naast het zorgen voor haar kinderen en kleinkinderen had Toos haar hobby's en was zij tot het laatste toe betrokken bij het wel en wee van Balgoij. Met haar scootmobiel reed zijn door onze straten, ook toen zij ernstig ziek was. Toos was een wijze en optimistische vrouw. Op haar verjaardag hebben wij haar uitvaart gevierd in de kerk 'Johannes de Doper' waar zij iedere zondag kwam. Op deze dag zou zij 93 jaar zijn geworden. Nu, zo mogen wij geloven, werd



het een viering van het geloof in een geboorte tot nieuw en eeuwig leven.

Miets Berns-Senten is op 28 augustus 2014 overleden en werd 86 jaar oud. Miets was een zorgzame moeder voor haar gezin. Ze was getrouwd met Ben Berns. Een dieptepunt in haar leven was het overlijden van haar oudste zoon Jan ten gevolge van een verkeersongeluk. Dit grote verdriet liep als een rode draad door haar leven. De acht kleinkinderen maakten veel goed en zij waren haar trots. Voor hen nam ze het altijd op. Maandag 2 september 2014 hebben we in de kerk van de H. Damianus van Niftrik afscheid van haar genomen. Haar lichaam is in het graf van haar man bijgezet op het begraafplaats tegenover de kerk.

Op 29 augustus 2014 overleed **Annie Peters-van Anandel** in de leeftijd van 86 jaar. Ongeveer 28 jaren was Annie gelukkig getrouwd met Toon Peters en droegen zij samen zorg voor hun gezin. Ondanks het plotse overlijden van haar man Toon vond zij, als 48-jarige weduwe, de kracht om verder te gaan en werd zij actief in de wijk- en de geloofsgemeenschap van Wijchen-Achterlo

door het oprichten van een ouderencontactgroep en een sterke inzet in het ziekenbezoekwerk. Annie was een zeer gelovig mens die in de stilte van haar hart het leed wist te dragen dat haar in haar leven overkwam. Op 4 september 2014 was haar uitvaart in de H. Paschalis Baylon en is zij daarna te ruste gelegd op de begraafplaats bij de kerk. Moge zij rusten in vrede!

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

BUITENBEENTJES

Moet ik kijken of negeren? Ik voel mij altijd zeer ongemakkelijk in zo'n situatie.

Wij zaten in een overvolle ruimte. Er waren minstens tweehonderd mensen. Lange tafels en harde stoelen en heel veel lawaai. Mannen, vrouwen en kinderen, iedereen had dorst en trek in iets eetbaars. Het was een leerzame middag in een groot openluchtmuseum over het boerenleven in Brabant. Ik was moe van het slenteren en keek op mijn gemak om mij heen naar al die mensen. Toen viel mijn blik op een wel heel merkwaardige figuur aan onze tafel.

Grijze, stijve krulletjes die langs de oren hingen.



Een bleek, groot gezicht en lichte ogen.

Sieraden die kleurloze kleding probeerden op te fleuren, maar dit lukte niet echt. Toen deze persoon even later opstond werd het mij duidelijk. Hier stond een man in vrouwenkleden.

Ik kan er niets aan doen dat ik op zo'n moment schrik. En te-

gelijktijd bewonder ik de mens die zichzelf zo laat zien aan zijn medemensen. Ik probeer me de gevoelens voor te stellen van iemand die in het verkeerde lichaam geboren is, maar dat kan ik helemaal niet.

Niet zo lang geleden waren er in een televisieprogramma jongeren aan het woord die na jaren van twijfel de stap genomen hadden om als iemand van het andere geslacht door het leven te gaan. Hoe ingrijpend is dit voor hun ouders, hun broers of zussen en hun vrienden?

In mijn jonge jaren was dit alles niet bespreekbaar, ik wist doodeenvoudig niet dat mensen met dergelijke problemen worstelden. Hoe gewoon vinden we het dat we man of vrouw zijn. Pas als we iemand ontmoeten die duidelijk een buitenbeentje van de natuur is gaan we beseffen dat ons eigen leven niet zo vanzelfsprekend is.

De moedige man in vrouwenkleden liep langs alle mensen rechttop naar buiten. Hij was zeker zestig jaar of ouder. Ik had graag met hem willen praten over zijn kinderjaren, over zijn toekomstdromen. Aan zijn gezichtsuitdrukking viel niets af te lezen. Was hij een gelukkige mens? Hij heeft mij aan het denken gezet, ik moet nog veel leren in allerlei opzichten. Misschien lukt het me nooit om elk mens onbevungen tegemoet te treden, maar ik doe mijn best. Deze man liet mij in verwarring achter, en dat is niet verkeerd.

Groeten van Fieke

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

ANDERE VORMEN VAN KERK ZIJN

De kloof tussen de kerk en de wereld die haar omringt, wordt steeds groter. En op een gegeven moment wordt die kloof zelfs zo groot dat alleen spirituele atleten er nog overheen kunnen springen. Anderen haken af, zij laten de kerk voor wat zij is, de wereld is hen genoeg. Of zij zweren juist de wereld af en verschansen zich in de kerk als een veilige burcht. Religie is niet meer het cement dat de werkelijkheid bij elkaar houdt, het is hooguit zelf een stukje van onze werkelijkheid. Geloof is daar steeds minder een verbindend element. Wij zijn in staat op sommige momenten religieus te zijn - bijvoorbeeld op zondagmorgen - en op andere momenten helemaal niet.

Ons leven wordt in een steeds hoger tempo geleefd. Wij leven versneld en dat is voelbaar. Menselijke relaties zijn broos, kwetsbaar en vergankelijk geworden. Zij zijn vaak van korte duur. Ze komen snel tot stand, maar gaan ook snel voorbij.

Die snelheid wordt in hoge mate mogelijk gemaakt door nieuwe, vooral digitale media. De razendsnelle verbreiding via digitale media heeft de wijze van communiceren, informeren en amuseren van mensen over de hele wereld binnen twee decennia ingrijpend veranderd. Hierdoor is er een veelheid van virtuele gemeenschappen (netwerken) ontstaan. Die netwerken nemen voor een deel de plaats in van de klassieke instanties, zoals de kerk. Soms proberen kerken op die ontwikkelingen in te spelen door in de digitale wereld aanwezig te zijn. Een goed initiatief, want de kerk moet in elk geval niet afwezig zijn in de digitale wereld. De behoefte aan echte fysieke ontmoetingen tussen mensen blijft bestaan.

Die behoefte wordt kennelijk onvoldoende vervuld door de huidige kerkvormen. Er is behoefte aan meer dynamiek, aan meer beweging, aan meer flexibiliteit in kerkvormen. Er is al een aanzet gegeven om over een 'vloeibare' kerk te spreken. Die vloeibare kerk bestaat uit een netwerk van initiatieven en activiteiten die geïnspireerd zijn door

het visioen van een betere, humanere wereld. Zij is een keten van plekken van bezieling, een 'bezield verband'. Zij is niet uit op zelfbehoud, maar op dienstbaarheid aan een menselijke wereld. Zij kan niet zonder bepaalde structuren en organisatievormen, maar die zijn licht van aard en vooral flexibel en veranderlijk.

De kerk moet als netwerk fungeren en voluit participatief zijn. Iedereen mag meedoen en zijn/haar ideeën, kwaliteiten, creativiteit en leerervaringen inbrengen om de missie van de kerk mee vorm te geven. Nieuwe gemeenschappen worden "bottom-up" gestart, niet langer "top-down". Deze



nieuwe groepen verspreiden zich via vriendschappelijke relaties in allerlei sociale netwerken en zijn dus ook flexibel en mobiel. In het bedrijfsleven heet deze omslag 'het nieuwe werken'; in het godsdienstige leven kunnen we dit noemen 'het nieuwe kerken'.

Door het 'nieuwe kerken' wordt het geestelijk leven eenvoudiger, flexibeler en veelkleuriger. Eenvoudiger in de zin dat er toegankelijke vormen worden gekozen waar gewone mensen in het dagelijks leven zelfstandig mee uit de voeten kunnen. Flexibeler in de zin dat de kerk dáár wordt vormgegeven waar de mensen zijn. Mensen komen niet naar de kerk; de kerk gaat naar de mensen. Veelkleuriger in de zin dat de kerk heel verschillende vormen kan aannemen en steeds meer christenen deel zullen nemen in meerdere geloofsgroepen tegelijk.

Een van de vormen van het "nieuwe kerken" zijn de *simple churches*, kleine groepen die aan huis, op school, op het werk of in een buurthuis bijeenkomen, met zes ingrediënten: Jezus, vriendschap, gebed, samen eten, andere mensen praktisch dienen en het evangelie delen.

De kerk van morgen komt samen in allerlei gebouwen op de meest uiteenlopende plaatsen.

Diaken Hennie Witsiers

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in november 2014.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 oktober 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.