

DE APOSTELBODE

De Twaalf Apostelen

Jaargang 4 | nummer 9
november 2014

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



DIENSTBARE KERK

KRINGLOOP

Bladeren zoeken dwarrelend hun weg in de stilte.

Vrijgelaten en gestorven buitelen zij naar de grond om over enige tijd in al hun schoonheid plaats te maken voor nieuw leven aan de bomen.

Seizoenen geven stof en kleur tot nadenken. Telkens bloeit daar het besef in en om ons heen dat Gods aanwezigheid het verleden draagt naar het heden, het hier, het nu en de toekomst.

De werken van zijn Vaderhand besturen de bodem van dit bestaan voor hen die het oude loslaten, vooruitzien en thuiskomen bij Hem, om de cirkelgang van het leven opnieuw te ondergaan.

Joke Plamont - Mees

STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



INLOOPCAFÉ

Op dinsdagmorgen 4 november, 18 november en 2 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

OM TE NOTEREN



27 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Catechetisch Beraad: "Het vrouwelijk gelaat van de kerk" 2^e bijeenkomst, parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

3 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Catechetisch Beraad: "Het vrouwelijk gelaat van de kerk" 3^e bijeenkomst, parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

4 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

4 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Ouderenbijeenkomst in de Mijlpaal Hernen

5 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal van de Emmanuelkerk

6 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Samen op eigen kracht" door prof. dr. Jan Bransen, Radboud Universiteit Nijmegen. Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

13 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Elk naar eigen gave en mogelijkheden" door drs. Paul Oosterhoff, diaconaal predikant Nijmegen. Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

18 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

18 NOVEMBER 20.00 UUR

Bijeenkomst contactpersonen van de werkgroepen H. Judocus in de Mijlpaal Hernen

19 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal van de Emmanuelkerk

20 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Macht van de onmacht" door drs. Birgit van Putten en drs. Peter Ybeles Smit. Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

27 NOVEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap: "Somber niet zo over de ouderdom" door drs. Emmy Janssen-Sengers, bestuurder Waalboog Nijmegen. Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

2 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

2 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Ouderenbijeenkomst in de Mijlpaal Hernen

3 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal van de Emmanuelkerk

17 DECEMBER VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal van de Emmanuelkerk



VANUIT HET BESTUUR

ACTIE KERKBALANS

Het vierde kwartaal is begonnen, een goed moment om een tussenbalans op te maken van de Actie Kerkbalans in onze parochie.

In januari hebben wij alle parochianen gevraagd om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Van velen van u hebben we een bijdrage mogen ontvangen. Maar nog niet van iedereen. Ten opzichte van de eerste 3 kwartalen van vorig jaar lopen we ongeveer 9.000 euro achter.

De inkomsten van Actie Kerkbalans zijn belangrijk voor het voortbestaan van onze parochie. Wij hebben dus alle steun nodig. Het belangrijkste in onze parochie is de pastorale zorg voor iedereen. Er zijn tegenslagen geweest door ziekte, maar ook door vertrek van pastores. Wij hebben het bisdom daarom gevraagd om ons toe te staan om pastorale kracht aan te trekken. Het bisdom geeft daar toestemming voor en daar zijn we erg blij mee.

Ook langs deze weg vragen wij aan alle parochianen die nog niet meegedaan hebben met de Actie Kerkbalans alsnog hun bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer: NL65RABO 0135463459 ten name van Actie Kerkbalans, parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen.

HET HUISHOUDBOEKJE VAN PAROCHIE DE TWAALF APOSTELN. DE JAARREKENING 2013

De jaarrekening 2013 is klaar. We weten wat er in 2013 is binnengekomen en aan allerlei posten is uitgeven. Het administratiesysteem Navision is op peil en kan ons steeds sneller informatie geven over de stand van zaken. De inzet van onze vrijwilligers op de afdeling boekhouding, J. Brouns en Sj. Arntz, in samenwerking met de econoom van het bisdom W. van de Molengraft, zorgden en zorgen daar voor. Onze welgemeende dank.

Langzaam maar zeker krijgen we uit Navision een betrouwbare vergelijking met de voorgaande jaren, omdat posten op de juiste plaats geboekt worden. Het maakt het mogelijk om te bekijken of bezuinigingen effect hebben, of samenwerking en centralisatie tot besparingen leiden en of een gezamenlijk contract goedkoper is dan twaalf individuele contracten. Wij blijven uitkijken naar mogelijkheden voor kostenbesparing en roepen iedereen op daar met ons aan mee te werken.

Dat is hard nodig, want in 2013 heeft onze parochie een tekort van 15% in de exploitatie in tegenstelling tot 2012, toen er nog een overschot van 12% was.

De teruggang van 42% in de opbrengst van de bezittingen en beleggingen is de grootste factor. De daling van koersen en uitkeringen op beleggingen, oftewel de financiële crisis heeft grote invloed. Waar beleggingen eerst 5% opbrachten is dat nu 1-2% of nog minder en hetzelfde geldt voor de rente op spaargeld. Om onze Twaalf Apostelen bij elkaar te houden, zowel pastoraal als de gebouwen, is de opbrengst van de parochianen niet voldoende, we hebben de inkomsten van onze bezittingen daarbij nodig. De opbrengst van de parochianen dekt ongeveer 43% van alle kosten van de parochie en de rest moet uit de opbrengst van ons bezit komen of gaat ten koste van ons bezit.

Bekijken we nog een paar posten die in het oog springen. Wij krijgen een beter beeld van de kosten voor de eredienst, zoals altaarbenodigdheden, misboekjes en koren. Daar besteden we 10% van onze exploitatie aan, maar daarvan hebben we 63% nodig voor de koren en musici. Waar daar vroeger veel vrijwilligers met een beperkte bijdrage actief waren, kan vervanging alleen gevonden worden onder professionele krachten met de daarbij behorende tarieven.

Een belangrijke kostenpost zijn de gebouwen.



Daar is de energievoorziening van de gebouwen, het lopend onderhoud en de vervangingen, maar een hele grote post vormen ook de dotaties. Dotaties zijn de bedragen die we onttrekken aan de exploitatie en bestemd zijn voor toekomstig onderhoud van alle gebouwen. Hierdoor blijven de gebouwen in de toekomst

behouden en in goede staat. De verplichte dotatie beslaat de helft van de kosten van onze gebouwen en een kwart van de exploitatie.

Jaarlijkse tekorten zijn een grote bedreiging voor de continuïteit van onze parochie als geheel. Er ontstaat een vicieuze cirkel waarin het tekort leidt tot minder bezit, dat dan weer minder opbrengt, waardoor het tekort weer verder oploopt. Het zijn duivelse dilemma's waarvoor

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65RABO013.54.63.459**

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2013	opgeteld	2014	opgeteld	verschil
juni	2.803	159.387	6.203	150.749	-8.638
juli	6.018	165.405	6.667	157.416	-7.989
augustus	3.719	169.124	2.052	159.468	-9.656
september	2.541	171.665	2.724	162.192	-9.473

wij ons geplaats zien. Er is werk aan de winkel! De eerste prioriteit in onze parochie is het pastoraat. Dat willen we zo sterk mogelijk en zo nabij mogelijk hebben en houden. Wij roepen dan ook alle parochianen op daaraan mee te werken. Dit kan financieel door deelname aan de Actie Kerkbalans en door uw bijdrage in de de vieringen, zoals collecte en misintenties. Wij vragen u om nog eens te kijken naar de hoogte van uw bijdrage bij de Actie Kerkbalans en die, indien mogelijk te verhogen. U doet het niet voor het bestuur maar voor de totale geloofs-gemeenschap.

KUNNEN WE OP U REKENEN?

Wanneer deze verantwoording vragen oproept dan kunt u een bericht sturen naar: secretariaat@detwaalfapostelen.nl en er zal contact met u worden opgenomen. Ook kunt u via dat e-mailadres mogelijke suggesties kwijt die onze inkomsten verder kunnen verhogen.

Namens de parochie De Twaalf Apostelen
M. Claes, pastoor



COMMISSIE COMMUNICATIE DE ZONDAGOGHTENDVIERING 11.00 UR OP WIJCHEN TV

Sinds enkele jaren zendt Wijchen TV de viering van 11.00 uur vanuit de Antonius Abt Wijchen uit. Vooral veel oudere Wijchenaren genieten zo, vanuit hun eigen huiskamer, toch mee van de eucharistieviering. De uitzending is ook te zien via de website van Wijchen TV. Helaas is momenteel de camera kapot waardoor de uitzendingen tijdelijk niet mogelijk zijn. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Bea Schouten

VERLOREN



Op vrijdag 5 september 2014 heb ik mijn gouden armband op het kerkhof bij de Paschaliskerk (tussen 11.00 - 12.00 uur) verloren. Het is een massieve, gouden armband 2,5 cm breed, met incryptie. Daar deze armband voor mij van zeer emotionele waarde is, wil ik vragen of de eerlijke vinder contact wil opnemen met; dhr. Jansen tel. 024-6418747 of M. de Groot tel. 024-3503344. Ik hoop, dat mijn armband weer terecht komt.

KAARSLICHT UIT AFRIKA VOOR SFEERVOLLE AVONDEN IN DE HERFST

Als buiten de eerste herfststorm over raast en regen tegen de ruiten tikt, is het fijn om binnen je huis gezellig en knus te maken. Tijd om dan een sfeervol kaarsje aan te steken! In de wereldwinkel zijn diverse mooie kaarsen te koop, zoals kaarsen uit Swaziland.



"MILLEFIORE" TECHNIEK

De kaarsen zijn bijzonder omdat ze op een aparte manier zijn gemaakt. De binnenkant van de kaars is van kneedbare en brandbare was, en daaromheen is gekleurde harde was in repen op de

zachte was aangebracht. Deze repen zijn al voorzien van prints, zoals dierenprints, geometrische figuren, vlinders of authentieke symbolen. 'Millefiore' heet de techniek waarmee de patronen in de kaarsen worden gemaakt. De oorsprong ervan ligt in Venetië. Hier komen de veelkleurige kralen vandaan waar men vroeger mee handelde.

FAIRTRADE KAARSEN UIT SWAZILAND

Tony Marshak maakt al meer dan dertig jaar deze speciale kaarsen. In de Malkern's vallei in Swaziland te midden van grote ananasplantages, bouwde hij in 1981 de stal van zijn boerderij uit tot een fabriek die aan alle fairtrade normen voldoet. Zeventig mannen en vrouwen hebben er nu werk. U kunt de werkwijze en het proces van het maken van de kaarsen zien op YouTube als u zoekt op "Swazi Candles".

Om extra lang plezier van de kaars te hebben kunt u er een waxinelichtje in zetten. Omdat de zachte was aan de binnenkant eerst opbrandt, blijft de buitenkant van harde was intact, zodat deze met een waxinelichtje erin nog steeds sfeervol licht verspreidt: Light from Africa.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl

DIENSTBARE KERK

Al vanaf de tijd van de apostelen (tot ongeveer het jaar 70) was de armenzorg een belangrijk kenmerk van de Kerk. De leiding van de Kerk was in handen van de apostelen, onder wie Petrus de voorrang bezat. Zij werden geholpen door de diakens, die vooral de armenzorg van de Kerk behartigden. De eerste martelaar, Stefanus, was diaken. De vroege Kerk kende een sterk gemeenschapsleven. Het hart ervan klopte in de dagelijkse bijeenkomsten voor gebed en de heilige maaltijd, de eucharistie.

Het bijzondere van deze christengemeenschappen was, dat niet iedereen na een samenkomst als individu naar huis ging, maar dat men met elkaar verbonden bleef. Men leefde in gemeenschap van goederen, wat veel verder ging dan armenzorg. Materieel bezit was ondergeschikt aan de geest van geloof en onderlinge liefde. Deze leefwijze van de eerste christenen viel op, zodat mensen in hun omgeving zeiden: "Zie eens, hoe zij elkander liefhebben!" Uit het feit dat diakens gewijd moesten zijn, blijkt hoe fundamenteel de Kerk de praktische liefde tot de medemens beschouwde.

Intussen zijn we vele eeuwen later. Er zijn vele congregaties van zusters en broeders gesticht, die naar allerlei missiegebieden zijn getrokken om het evangelie te verkondigen. Maar voordat deze missionarissen aan het geloof toekwamen, hebben zij zich primair toegelegd op gezondheidszorg en hygiëne, onderwijs, land- en tuinbouw. Dit zijn allemaal concrete invullingen van een dienstbare Kerk. Maar hoe staat het ermee in onze tijd? Volgen wij wel de oproep van Jezus om aan armen de blijde boodschap te brengen? Vormen wij als geloofsgemeenschap nog steeds een dienstbare Kerk?

Arme, broze mensen in onze samenleving - dichtbij en veraf - komen we in onze tijd steeds weer tegen. Diaconie wordt gezien als één van de hoofdtaken van de parochie. Christenen hebben de opdracht op te komen voor mensen die door maatschappelijke oorzaken in nood zijn geraakt. Zij moeten proberen die nood op te heffen en proberen de oorzaken van die nood weg te nemen. Barmhartigheid moet centraal staan in onze Kerk, zoals paus Franciscus steeds benadrukt.

Naast de Vincentiusvereniging, een internationale charitatieve vereniging, kent Wijchen een Interparochiële Caritasinstelling. Beide instanties verlenen hulp, meestal financiële hulp waar door de overheid, gemeente of andere instanties geen of onvoldoen-

de hulp geboden wordt. Vanuit de luwte staan zij kwetsbare mensen bij.

Maar er gebeurt gelukkig meer in onze parochie. Onze parochie kent een Diaconaal Beraad, dat diaconie in de breedste zin gestalte probeert te geven. Het is goed om een aantal (werk)groepen te noemen die actief zijn.

We kennen de werkgroep Ouderen, die ook regelmatig het Inloopcafé organiseert, een ontmoetingspunt voor vaak alleenstaande ouderen. Het steunpunt Alleenstaande Vrouwen biedt vrouwen ondersteuning tijdens of na afloop van een scheiding en alleen (al dan niet met kinderen) verder moeten leven. Verder heeft de parochie een bezoekgroep Nabestaanden, die desgewenst mensen bezoekt die hun partner hebben verloren en



hen probeert te ondersteunen. Al sinds jaar en dag kent de parochie een ziekenbezoekgroep. De werkgroep Missie en Ontwikkeling geeft steun aan ontwikkelingswerkers, die vanuit organisaties worden uitgestuurd. De werkgroep wil ook scholen motiveren voor ontwikkelingsprojecten. Leerlingen, die vanuit scholen in verschillende landen projecten gaan opzetten,

worden financieel ondersteund. Wijchen-Wereldwijd heeft sinds enige jaren een project in Ghana. De plaatselijke bevolking is voorzien van waterpompen. Scholing en zelfvoorziening voor vrouwen is daarbij zeer belangrijk. Verder wordt aandacht besteed aan training en bewustwording op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne. We herinneren ons nog het palmolie-project, dat heel goed liep. Ook genoemd moeten worden de vastenactie, die ook ontwikkelingsprojecten financieel ondersteunt, de voedselbank, de kledingbank en de kringloopwinkel Vraag en Aanbod. De laatste is een zelfstandige organisatie, maar ooit wel vanuit de parochie opgericht.

Buiten alle werkgroepen en organisaties om zijn er in onze parochie heel veel mensen actief als vrijwilliger of vrijwilligster, vaak in groepsverband, maar ook wel individueel. Ook al dat vrijwilligerswerk laat zien, dat wij als parochie een stukje dienstbare Kerk zijn. We kunnen er trots op zijn en we mogen er dankbaar voor zijn.

Maar daarmee zijn we naar de toekomst toe niet uit de zorgen, want onze geloofsgemeenschappen vergrijzen. We zullen ons moeten inspannen om jongeren te motiveren en te inspireren voor ons christelijk geloof en tegelijkertijd nieuwe wegen inslaan naar een bloeiende toekomst van een dienstbare Kerk in een kwetsbare samenleving. Geen geringe opgave, maar de moeite waard.

Koos Leemker

KERSTPAKKETTENACTIE 2014

In 1996 werd de kerstpakkettenactie van de parochie voor het eerst georganiseerd.

Het idee ontstond in de diaconale werkgroep Steunpunt alleenstaande vrouwen (alleenstaande vrouwen, vaak moeders, die van de bijstand of een andere minimale uitkering moesten leven).

Ze wilden hun gezin zo graag laten delen in de feestvreugde van de kersttijd.

Met toestemming van toenmalig pastoor Jos van Minderhout werd een levensmiddelenpakket samengesteld, goed bruikbare artikelen om in de toch al dure decembermaand de kerstdagen een feestelijk karakter te kunnen geven.

Jaar na jaar groeide de actie, eerst kwamen er meer aanvragen binnen van pastores, leden van het diaconaal beraad en het ziekenpastoraat. Vervolgens vroegen ook organisaties waarmee de parochiale diaconie samenwerkte (Vincentiusvereniging, Interparochiële Caritas, Kringloopwinkel Vraag & Aanbod, Voedselbank, Vluchtelingenwerk), of ze óók adressen mochten opgeven. En zo is het eenvoudige initiatief uitgegroeid tot een breed opgezette actie die reikt tot buiten de grenzen van de inmiddels sterk vergrote parochie.

De uitgangspunten bleven gehandhaafd: een levensmiddelenpakket dat wordt samengesteld door vrouwen die uit eigen ervaring weten hoe het is om in armoede te moeten leven, bestemd voor mensen die het écht nodig hebben. Dat



is dié groep mensen, waarvan het NIBUD berekend heeft, dat zij maandelijks € 40,- tekort komen. Zeker als het om een gezin met kinderen gaat of als het ook nog met ziekte en/of handicap te maken heeft; alleen al de jaarlijkse stijging van het eigen risico van de zorgverzekering is voor deze gezinnen nauwelijks of niet meer op te brengen.

Aanmeldingen voor een pakket komen nog altijd van de eerder genoemde personen en instanties. Ook de uitvoering is hetzelfde gebleven: de bezorging vindt minimaal een week voor kerst plaats, zodat de ontvangers een goede planning kunnen maken voor de overige boodschappen.

De afgelopen paar jaren hebben we ook gezorgd voor een klein bloemstukje voor mensen voor wie dit warme gebaar van de parochie een steuntje in de rug kan betekenen. Het wordt persoonlijk bezorgd door mensen van het Ziekenpastoraat.

De actie wordt ook nog steeds van harte ondersteund door pastores en parochiebestuur.

Maar er is wel geld voor nodig: het aantal pakketten groeit (vorig jaar 250) en dus stijgt het totale aankoopbedrag.

Voor allen die onze actie een warm hart toedragen en zelf iets kunnen missen: financiële steun is zeer welkom. U kunt uw bijdrage op de volgende manieren doneren:

in de collectebus/mand tijdens het laatste weekend van het kerkelijk jaar (22/23 nov.), feest van Christus Koning, storten op bankrekening NL70RABO0135464048 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Kerstactie, in een envelop afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de kerken van onze parochie, o.v.v. Kerstactie, in het offerblok Antoniusbrood, achter in de Antonius Abtkerk (Wijchen) of de Paschaliskerk; alle giften in december zijn bestemd voor de kerstactie.

Bedrijven die ons de afgelopen jaren gesteund hebben (en nieuwe!): uw bijdrage blijft erg welkom.

Anna Verlouw
Werkroep Kerstactie

ADVENTSVIERING 28 NOVEMBER

Een mooie jaarlijks terugkerende traditie in onze parochie is de gezamenlijke adventsopening. Vorig jaar waren we met velen te gast in Hernen. Met een ladder als symbool werd de dialoog tussen hemel en aarde verbeeld. Er was zang, er was dans, stilte en gebed. En ontmoeting na afloop. Door middel van een adventsviering maken we een gezamenlijke start op weg naar Kerstmis toe.



Wij zijn mensen, levend tussen hemel en aarde, in de zwaartekracht van deze tijd. Soms met een last op de schouders, soms met vreugde in ons hart, zijn wij voortdurend op zoek naar licht, naar een mens die óplicht in de donkerte van deze dagen. Advent is kijken naar wat komt, advent is durven dromen, is licht zien in de duisternis en geloven, dat God met ons is. Het thema van dit jaar zal daarom zijn: "Houd moed en bewaar de vreugde!"

Wij nodigen u uit voor de Adventsviering op vrijdag 28 november om 19.00 uur in de kerk van Nederasselt.



IN GESPREK MET ...

"JE GUNT IEDEREEN EEN MOOI AFSCHEID."



Piet van Erp

Gerrie Valks en Piet van Erp vormen samen de avondwakegroep van Balgoij. Ze begonnen zo'n 15 jaar geleden, toen er twee ingrijpende gebeurtenissen plaats vonden in het dorp.

Gerrie: Er stierven twee relatief jonge mensen. Daar raakten we bij betrokken en daarna was het vanzelfsprekend in het dorp dat het zo gebeurde.

Piet: Het fenomeen avondwake is wel een stuk minder geworden. De alleroudste generatie raakt langzaam weg. Nu zijn het er in Balgoij vier tot acht per jaar. Er waren dit jaar vier uitvaarten, bij twee daarvan werden avondwakes gehouden.

Gerrie: We zijn begonnen met kijken in Nederaselt, daar is een avondwakegroep en daar deden we inspiratie op voor onze eigen manier van doen. De avondwake is bedoeld als troost voor de mensen die achterblijven, zoals vroeger de buurt, de gemeenschap bijeenkwam thuis bij de overledene, een echte wake

Piet: Het eerste wat je doet is de overledene aanwezig laten zijn met een soort levensverhaal. Er kan daarbij inbreng zijn van de familie. De lezingen hoeven niet bijbels te zijn. We gebruiken ook symbolen als kaarsen voor het begin en het einde van het leven, of een kruisje, een psalm. We schrijven de naam van de overledene in het boek van de overledenen en hangen een kruisje op met de naam en de overlijdensdatum.

Gerrie: We willen herinneren aan het leven van die mens, met een symbool: dat kan een type-machine zijn, een kaars, een foto, een beeldje, een lied, een bloemetje bij Maria, een Amsterdammertje... Of iemands pet, een spel kaarten. Na het bidden van een Onze Vader en een Wees gegroet gaan we in stilte de kerk uit.

Piet: Vaak zijn er veel mensen, soms is het zo druk dat de kerk te klein is. We kiezen niet bewust voor de kerk, maar het is gewoon een goede plek om samen te komen. De avondwake is voor ons gevoel een viering van mensen – dat zou je overal kunnen doen, ook thuis bijvoorbeeld.

TIJD MAKEN

Gerrie: Je moet er tijd in willen stoppen – je moet gewoon tijd maken. Je moet bereid zijn om te luisteren; het gesprek voorafgaand aan een viering is misschien net zo belangrijk als de viering zelf. We spreken altijd af 'we komen een uurtje', maar vaak zijn ze na drie uur nog niet uitverteld. We willen mensen begeleiden naar die uitvaart toe, en hen helpen het verlies te verwerken. En graag zo persoonlijk mogelijk: je kunt het niet afraffelen.



Gerrie Valks

Piet: Je moet je aanpassen aan de mensen die met al die ellende zitten. Als je dan de dienst gedaan hebt is het fijn als je achteraf kunt zeggen: het was goed. Mooi vind ik altijd de stilte na het slotgebed. Even zoeken naar de stilte, samen stil zijn. Later zeggen ze: het was mooi, er kwam rust over me.

ALLERZIELEN

Gerrie: De Allerzielenviering is bij ons op 9 november. We noemen dan de overledenen van de afgelopen vijf jaar. De nabestaanden van het afgelopen jaar worden uitgenodigd. Iedereen wordt gememoreerd en er wordt een kaars opgestoken. Van alle diensten laten we iets terugkomen, een lezing, een gebedje. Aan het eind van de dienst gaan we de graven zegenen, en krijgen mensen een kandelaar om op het graf te zetten. We maken een gedachtenisprentje voor iedereen met een spreukje, een tekstje, zodat iedereen herinnerd blijft.

Piet: Het gaat erom dat niemand verloren gaat, dat het levend blijft. Het is altijd een lange lijst met intenties, je ziet dan het beeld van een levende gemeenschap. De saamhorigheid van het dorp, dat maakt het mooi om te doen. Het is geen straf om dit te mogen doen.

Gerrie: Sommigen zijn heel gelovig, en dan is het religieuze deel belangrijker, voor anderen gaat het meer om de groep. Wij zullen niet aandringen op het geloof. Alleen als de mensen er zelf over beginnen.

Ben Frie



November maand van: Allerheiligen, Allerzielen, Sint Maarten en het begin van de Advent

ALLERHEILIGEN OP 1 NOVEMBER

In november vallen de bladeren van de bomen, het is koud en mistig, het is snel donker 's avonds. De grote mensen denken aan de mensen die overleden zijn waarvan sommige "Heilig" zijn verklaard en andere gewoon "Heilig" zijn.

Op 1 november denkt de kerk aan alle mensen die goed geleefd hebben voor hun medemens. Wij noemen deze dag: Allerheiligen. Vaak zijn kerkgebouwen genoemd naar een heilige zoals je die in onze parochie tegen komt in de verschillende gemeenschappen. Daarnaast kom je in onze parochie ook de naam Emmanuel tegen. Zoek eens samen met je ouders deze namen op, dan zie je gelijk waar deze kerken staan.

(tip :op de voorkant van dit blad staan de namen)

ALLERZIELEN OP 2 NOVEMBER

Op Allerzielen vieren wij alle overledenen. Wij denken aan mensen die nog niet lang geleden overleden zijn. Er is vaak een viering waarin de namen genoemd worden van de mensen die overleden zijn. Als gelovigen mogen wij vertrouwen hebben dat wij nog met hen verbonden zijn. Wij denken aan deze mensen in alles wat wij doen. Maar geloven ook dat zij bij God zijn. Op deze dag gaan mensen naar het kerkhof. Mensen plaatsen er een bloemetje en/of een kaars. Mensen bezoeken iemand die een mens verloren heeft door de dood.

SINT MAARTEN OP 11 NOVEMBER



Het verhaal van Sint Maarten en de arme man is een oud verhaal. Sint Maarten is door zijn goede daden door de katholieke kerk heilig verklaard. Hij is dus

een heilig mens. Daarom staat er voor zijn naam "Sint". Net als de heilige Sint Nicolaas. Nog altijd vieren we het feest van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november of rond 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen...vrolijk te maken.

Sint Maarten was een zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Sint Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Sint Maarten had zijn

lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. De soldaten hadden haast want zij wilde voor het donker binnen de stadsmuren zijn. Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Men kon aan de arme man zien dat hij het koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Sint Maarten aan de arme man. "Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger." Sint Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde tot hun kleding. Wat moest Sint Maarten nu doen?? Hij kon die arme daar toch niet zo maar laten staan. Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef de arme man de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Sint Maarten deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en scheurde de mantel in twee stukken. Een stuk gaf Sint Maarten aan de arme man. En een stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Sint Maarten en vertrok. En Sint Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

11^{DE} VAN DE 11^{DE} BEGIN VAN HET CARNAVAL

Rond 11 november begint het Carnaval. Prinsen of prinsessen worden gekozen en men begint met het maken van wagens en het bedenken wat men met Carnaval aan doet. 11 is het gekke getal van ouds her. November is de 11^{de} maand en dan de 11^{de} dag, dat maakt het tot een gekke dag.

ADVENT BEGINT OP ZONDAG 30 NOVEMBER

Koop een adventskalender; als het goed is begint deze kalender op 30 november. Dat is de eerste zondag van de advent. Met een adventskalender leef je iedere dag naar Kerstmis toe en bereid je je voor op het feest van de geboorte van Jezus. Of maak een adventskrans. Een groene krans met vier kaarsen. Vanaf zondag 30 november, maak je iedere zondag een kaars aan tot en met Kerstmis. Advent is een mooie tijd om samen verhalen te vertellen uit de Bijbel met een kaars van de adventskrans aan.

ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL

De Protestantse Streekgemeente Maas en Waal organiseert verschillende activiteiten waar iedereen welkom is.

- Film: 'Ida'

Ida is een tot de verbeelding sprekende film. Over de Poolse novice Anna die plots een tante en een ijzingwekkende geschiedenis blijkt te hebben.



Het levert een indringende zoektocht door het Poolse - schuldige - platteland op, waarbij dingen in beweging gebracht worden die nooit bewogen hebben. Gaandeweg ontstaat er moeizaam enige toenadering, tussen Anna - die Ida blijkt te heten - en haar tante Wanda. Een heel gelaagde film die je onder de huid kruipt.

Donderdag 13 november, 19.30-22.00 uur, De Schakel, Wijchen

- 'Hoe Jezus hindoes bezielde' door ds. Gerrit Ruitkamp

De persoon van Jezus bleek inspirerend te zijn voor hindoes, in het bijzonder voor de dalits of kastenlozen. Er ontstonden hindoe-organisaties geïnspireerd door Jezus. Jezus werd soms gezien als een avatar (incarnatie van de goden) en ook ontstond er religieuze kunst, waarin Jezus samen met hindoe-goden werd afgebeeld. Voor ons is het interessant en leerzaam om te zien welke aspecten van Jezus hindoes aanspreken, en hoe hij over land- en kerkgrenzen heen mensen bezielen kan. Donderdag 20 november, 20.00 uur, De Schakel, Wijchen

- 'Hoe ons brein omgaat met het onverwacht mogelijke' door prof. dr. Chris Hermans, Bezieling over grenzen heen: Hoe meer we beginnen te snappen van ons brein, hoe meer we ook inzicht krijgen in de mechanismen waar spiritualiteit en religie op berusten. Onze (westerse) cultuur tast de plausibiliteit van religie aan. Toch lijken mensen een natuurlijke aanleg te hebben voor wat wij spiritualiteit en religie noemen. Er ontstaan allerlei nieuwe vormen en gestalten van religie. In zijn werk als hoogleraar is Chris Hermans op zoek naar de mechanismen van het 'culturele brein' waarmee we ons leven betekenis geven en omgaan met het 'onverwacht mogelijke' in het leven. Mechanismen die we allemaal kennen, zo zal blijken. Donderdag 27 november, 20.00-22.00 uur, De Schakel, Wijchen

Bron: Activiteitengids "Bezieling"
www.pkn-wijchen.nl

(Activiteiten -> Vorming en Toerusting)

CHRISTUS KONING



Laat-middeleeuws kruis, Berchmanianum, Nijmegen

Geen mens denkt aan een koning bij het zien van een gekruisigde. Toch is dat het triomfteken geworden voor christenen: dit is onze koning! Waarom? Hij is tot het uiterste gegaan in zijn dienstbaarheid, en spant de kroon door zijn leven te geven. Zijn menselijke waardigheid is niet verloren gegaan, integendeel. In Hem hebben wij God zelf herkend.

Ben Frie



JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

TOEKOMSTPLANNEN VAN BALGOIJ



Staat hier straks de Mariakapel echt?



VANUIT DE CONTACTRAAD

10-09-2014

Na een openingstekst door Bas van Dijk over het tegemoet treden door 'goede' mensen in tijden van tegenslag via welke God goed doet, wordt besloten de agenda iets te wijzigen. Marijke zal een stukje aanleveren over het afscheid van Nel. Gesproken is over het eventueel hernieuwd aanblijven van de leden van het PB (parochiebestuur). Ook de manier waarop dit gaat is nog eens doorgenomen alsook het verlengen van een alom gangbare termijn van 2x 4 jaar hierdoor. Verder is een begin gemaakt met de discussie of een contactraadslid alles kan zeggen als er leden van bijvoorbeeld een pastoresteam of PB aanwezig zijn. Hoe kunnen we deze vrijheid garanderen en wat zou daarvoor moeten worden afgesproken? Doordat de agenda niet volledig afgewerkt is zal een extra datum worden geprikt om dit wel mogelijk te maken.

Gerard Arts, namens de CR

AFSCHEID VAN NEL JANSSEN-BRINK



Nel wordt verrast bij binnenkomst afscheidsmorgen.

Nel is 27 jaar kosteres geweest in de R.K. Paschalis Baylon Geloofsgemeenschap. Zij heeft dit kosterschap altijd met veel zorg en toewijding uitgevoerd.

Op maandag 1 september hebben we samen met de tuingroep, versiergroep, de interieur verzorgsters, de eerste vrijdag-groep en de stuurgroep, koffie gedronken en van een lekker stukje taart genoten. Pastor Bas van Dijk heeft lovende woorden uitgesproken voor het vele werk dat Nel heeft verricht.



pastor Bas van Dijk spreekt lovende woorden



De tuingroep bedankt Nel.

Wij willen mevrouw Nel Janssen-Brink hartelijk danken en haar nog vele mooie gezonde jaren toewensen.

Nel, je hoeft nu niet meer, maar je bent nog steeds van harte welkom om gezellig een kopje koffie te komen drinken.

Met een beeldje van het Erwtmanneltje (zie foto onderaan) van de St. Jan Basiliek uit Den Bosch en een goed gevulde mand, zeggen we: Nel bedankt.



BLOEMETJE VOOR DE ZIEKEN

op zondag 14 september vierden wij het 75-jarig bestaan van onze Paschaliskerk.

De versiergroep had bij deze gelegenheid voor alle zieken en ouderen van onze Paschalisgemeenschap mooie bloemstukjes gemaakt, die door de werkgroep ziekenpastoraat naar de betreffende mensen zijn gebracht. De mensen waren zeer verrast en hebben deze attentie heel erg gewaardeerd.



H. GEORGIUS - HEUMEN

VRIJWILLIGERSAVOND

Zaterdag 4 oktober was de jaarlijkse vrijwilligersavond van de geloofsgemeenschap Heumen.

De avond begon met een eucharistieviering die werd opgeluisterd door het Parochieel Zangkoor Heumen. Pastor Aloys benadrukte dat de inzet van de vrijwilligers zo belangrijk is om de geloofsgemeenschap instand te houden. Na de eucharistieviering werd de avond voortgezet in dorps huis "de Terp". Er werd koffie en thee met vlaai geserveerd.

Dit jaar was er een jubilaris. Mevrouw Riet Beelen – Dahm heeft 25 jaar vrijwilligerswerk voor onze geloofsgemeenschap gedaan. Vooral op bestuurlijk gebied is zij erg actief geweest.

Zij was 10 jaar secretaresse van het kerkbestuur van Heumen, zat in de stuurgroep voor de vorming van de pastorale eenheid Overasselt, Nederasselt, Heumen en werd in 2001 secretaresse van de Maaskantparochie totdat de parochie in 2010 opging in de grote parochie "De Twaalf Apostelen". Ze was ook jarenlang afgevaardigde in de Dekenale Raad. Behalve bestuurlijke werkzaamheden, heeft Riet zich ook op andere wijzen ingezet voor de parochie.



Ze heeft het archief tot 1985 van de geloofsgemeenschap van Heumen mee geordend.

Zij zit in de werkgroep die oecumenische vieringen voorbereidt, waaronder de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Overasselt.

Zij is ook actief in het Pastoraat van Nabijheid en in



die hoedanigheid bezoekt ze nabestaanden.

Pastor Aloys bedankte Riet voor het vele werk dat zij voor de kerk in Heumen gedaan heeft en nog steeds doet.

Zij kreeg een pen met inscriptie "Geloofsgemeenschap Heumen" aangeboden en een bos bloemen. Ieder jaar wordt in de Apostelviering aan een vrijwilliger de Apostelspeld uitgereikt. Voor al het werk dat Riet heeft gedaan was de Apostelspeld dit jaar voor haar.

De werkgroep "Onderhoud kerkhof en plantsoen" werd dit jaar ook bijzonder bedankt voor het vele werk dat er verricht wordt op het kerkhof en rond de kerk. Zij kregen een plantje met een label "bloemen en groen zijn bij jullie in goede handen".

Enkele dames hadden een quiz in elkaar gezet en dat gaf weer stof om over te praten.

Onder het genot van een hapje en drankje werd het een gezellige avond.

Contactraad

GEDOOPT
18 oktober
Lucas Borm
2-11
Ivar Talitisch



Vieringschema
08 nov. t/m 23 nov.

08 november / 09 november
• Sint Jan van Lateranen

15 november / 16 november
• 33e zondag door het jaar
• Radboudzondag

22 november / 23 november
• Christus Koning v/h heelal

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Ez. 47,1-2.8-9.12 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 3,9b-11.16-17 ✧ Evangelie: Joh. 2,13-22	lezingen ✧ Eerste lezing: Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31 ✧ Tweede lezing: 1 Tes. 5,1-6 ✧ Evangelie: Mt. 25,14-30	lezingen ✧ Eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-17 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26.28 ✧ Evangelie: Mt. 25,31-46
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Familielckoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelckoor Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Tevens kindernevendienst 2Gether Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens kindernevendienst Kinderckoor Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenckoor Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Between Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenckoor Martin Claes
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Gedachtenisviering overledenen Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Ceciliafeest Dames- & Herenckoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenckoor Hennie Witsiers
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Kinderckoor Ben Frie	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ceciliafeest/Vrijwilligersfeest Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Ben Frie	zondag 11.00 Eucharistieviering Ceciliafeest Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenckoor uit Alverna Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Ceciliafeest Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jos van Minderhout
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangckoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangckoor Jos van Minderhout	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangckoor Bas van Dijk
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangckoor Jack Leo	zondag 11.00 Eucharistieviering Ceciliafeest Parochieel Zangckoor Jos van Minderhout
	Het Kompas voorheen Elsthof	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 63, 16b-17,19b;64,3b-8 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9 ✦ Evangelie: Mc. 13,33-37 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 ✦ Tweede lezing: 2 Petr. 3,8-14 ✦ Evangelie: Mc. 1,1-8 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 61,1-2a.10-11 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 5,16-24 ✦ Evangelie: Joh. 1,6-8.19-28
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Presentatie Vormelingen Parnassuskoor / Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Tevens kindernevendienst 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Werkgroep Gebedsviering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCo-viering</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 14 november	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 13 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 12 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 07 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 05 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 21 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 28 november	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 10 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 24 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 08 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 11 november	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 december	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 24 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 07 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 05 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 04 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 02 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 30 november	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
--------------------	-----------	---

DE GERARDUSKALENDER IS ER WEER!!!

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem (zie ook www.kloosterwittem.nl).

De kalender kost €6,60 en is verkrijgbaar bij:

- Han en Marijke van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, 0487-531708,
- Martha Rouw, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, 024-6414500.

U kunt de kalender ook bestellen op de website www.gerarduskalender.nl





VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Met Allerzielen staan we extra stil bij degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit doen we in de viering op 2 november. Maar we willen ook meeleven met hen die een dierbare los moesten laten.
- Als we dit schrijven in oktober is het opvallend op hoeveel plaatsen men al bezig is met Kerstmis. Regeren is dus vooruit zien, maar je kunt ook zeggen dat de tijd vliegt.
- Op 4 november om 20.30 uur komen de leden van de contactraad en de stuurgroep en vertegenwoordigers van alle werkgroepen bij elkaar om bij te praten, koffie te drinken en misschien nog iets meer. De contactpersonen van de werkgroepen hebben de uitnodiging ontvangen.
- Aan de overkapping voor onze kerk zijn enkele verbeteringen aangebracht. Het is voor de jeugd ook moeilijker geworden om op het dak te klauteren.
- De komende Ontmoetingsvieringen zijn op 1 november en 6 december. De viering begint steeds om 19.00 uur.
- De contactraad vergadert dit kalenderjaar nog op dinsdag 9 december.



burendag in jarig Achterlo

Tini Poos

WERKGROEP OUDEREN ACHTERLO VEERTIG JAAR JONG

Op 12 oktober was er een speciale viering in de Emmanuelkerk op de jaarlijkse Ouderendag die deze keer in het teken stond van de veertigste verjaardag van de Werkgroep Ouderen Achterlo. De pastores Ben Frie en Hennie Witsiers gingen voor in een mooie dienst. Het Emmanuelkoor verzorgde de zang en ondersteunde de samenzang, want er werd uit volle borst meegezongen met de liederen. Ons intieme kerkje zat vol en dat op zich gaf al een heel goed gevoel van saamhorigheid. Ik hoop dat de aanwezigen dat ook zo hebben ervaren. Het doet je goed om met zoveel mensen samen te bidden en te zingen (en te feesten, want daarna ging het verder in 't Achterom). En dan denk ik: wat ons niet zo goed lukt, lukt deze werkgroep wel. De kerk zien als een onderdeel van je leven, dat moet toch ook kunnen zonder dat daar dan een feestje op volgt??

Als u dit ook zo heeft ervaren, nodigen wij u van harte uit om vaker te komen, ook bij andere activiteiten die onze kerkherberg te bieden heeft. Wij willen de Werkgroep Ouderen Achterlo hier nogmaals bedanken voor alles wat zij steeds organiseert en hopen dat zij hiermee nog lang door kan gaan.

Namens de contactraad en de stuurgroep,
Marion Eling-Huls



IN ONZE HERBERG



Wij nodigen u weer uit voor het koffie-uurtje op de eerste en derde woensdag van de maand. Tussen 10.00 en 11.30

uur staat de deur open. De komende data zijn 5 en 19 november en 3 en 17 december. Er komen steeds meer bezoekers en het is erg gezellig!



OPROEPJE VOOR MENSEN MET GROENE VINGERS!!!

In de geloofsgemeenschap Bergharen zouden we heel graag een aantal mensen vinden die het leuk vinden om te helpen met het verzorgen en schikken van bloemen.



Je hoeft echt geen professional te zijn, alleen plezier te hebben in het groen en bloem gebeuren. Als u belangstelling hebt kunt u zich opgeven bij Tiny Bruisten tel: 0487-532007. Zij verwijst u verder.

Wij hopen op uw aanmelding!
Vriendelijke groeten, Tiny Bruisten



VERDWENEN OORLOGSGRAF VAN KERKHOF OVERASSELT

Vanuit mijn jeugd weet ik dat er op het RK kerkhof in Overasselt een oorlogsgraf lag, gelegen in de nabijheid van het graf van Ria Renkens. Enkele jaren geleden wilde ik dat graf bezoeken maar kon het niet vinden. Enkele maanden geleden heb ik samen met een vriendin het gehele kerkhof nagelopen op zoek naar het desbetreffende graf maar kon maar een conclusie trekken: "Het is er niet meer."

Navraag bij zowel kerk als gemeente leverde niets op, wel leerde het me dat er meer bewoners van de gemeente Overasselt op de hoogte zijn van het bestaan van dit graf. Ik heb echter nog niemand kunnen vinden die mij kan vertellen wat er met dit graf gebeurd is en waar het gebleven is. Ik heb geen naam van de overledene of gesneuvelde. Iemand wist me namelijk te vertellen dat het hier om een RAF-militair zou gaan. Via deze weg hoop ik meer duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van het "verdwenen oorlogsgraf."

U kunt mij uw informatie mailen via mijn e-mailadres: jmmvdrneut@hotmail.com of via telefoonnummer: 06-13945817

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Annie van der Neut-Loeffen

AFSCHEID VAN ENKELE VRIJWILLIGERS

In het afgelopen jaar is een aantal van onze vrijwilligers gestopt, te weten Greet Donkers-Terwindt, Jenny Duijghuisen, Lenie Graat-Trommelen, Guido van der Sluiszen, Marijke Vertogen-van den Wijngaart en Astrid Theunissen-Wenger.

Greet heeft enkele jaren de Apostelbode bezorgd in de straten rondom onze begraafplaats. Jenny was jarenlang onze enige misdienette. Lenie, Guido en Marijke bezochten als lid van het Pastoraat van Nabijheid op regelmatige basis zieken en ouderen in onze geloofsgemeenschap. (Marijke en Guido zijn overigens niet helemaal gestopt: zij blijven nog enkele zieken bezoeken, maar zij zijn geen lid meer van de werkgroep.) Astrid tenslotte was lid van de werkgroep eerste communie. Nu haar kinderen groter zijn, heeft zij het stokje doorgegeven aan Nicole Albers. Vanaf deze plaats wil de contactraad namens de hele geloofsgemeenschap deze vrijwilligers hartelijk danken voor al het werk dat zij hebben verricht.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

ONTELBARE VOETSTAPPEN

We kunnen er alleen maar naar raden.

Naar het aantal voetstappen die onze vijf jubilarissen van het St. Ceciliakoor in totaal al die jaren in de hun zo vertrouwde kerk hebben gezet.



Jan Duighuizen, Herman Gerrits en Antoon Theunissen - zittend van links naar rechts - vieren op zondag 23 november a.s. hun diamanten koorjubileum. Leo Grimbergen en Ben Hachmang - staand van links naar rechts - zingen respectievelijk 25 en 12,5 jaar bij ons koor. Bij elkaar opgeteld bijna 218 jaren van kerkzang, zowel in het heren- als gemengd koor.

De huldiging vindt, zoals gebruikelijk, plaats op ons jaarlijkse, besloten St. Ceciliafeest.

Uit dankbaarheid beginnen wij deze feestelijke dag met een eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Antonius Abt te Overasselt met als voorganger pastor Aloys van Velthoven.

Wij, als medekoorleden, zouden het zeer op prijs stellen als u, vaste kerkgangers en overige belangstellenden, deze dienst komt bijwonen.

Na afloop van de mis presenteren wij achter in de kerk een kopje koffie of thee met krentenbrood, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld onze jubilerende heren te feliciteren, alvorens ons koor zich naar zaal "De Zon" begeeft.

Trudy Derksen – Hendriks,
voorzitter St. Ceciliakoor te Overasselt

VRIJWILLIGERSLUNCH 12 OKTOBER 2014

Op zondag 12 oktober jl. kwamen de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Overasselt na de H. Mis bij elkaar voor een gezamenlijke lunch in zaal De Zon.

Voorafgaand aan de lunch bedankte voorzitter Jolanda Massaar in een welkomstwoord alle

vrijwilligers hartelijk voor hun inzet. Voor een levende en vitale geloofsgemeenschap is de inzet van vrijwilligers met hun diverse talenten heel hard nodig, zei zij.

Het afgelopen jaar hebben vele vrijwilligers zich extra ingezet voor de totstandkoming van de restauratie van de kerkhofkapel. Ieder met zijn eigen talenten. Speciaal Jo Kuppen en Jan Dinnissen hebben veel vrije tijd gestoken in de begeleiding van de renovatie. Hiervoor werd hen als dank een attentie aangeboden. Omdat de opbrengst voor de kerkhofkapel nog niet voldoende is en de parochie voor de renovatie haar reserves heeft moeten aanspreken, presenteerde de contactraad tijdens de lunch een mooie verjaardagskalender, gemaakt met foto's van binnen en buiten de kerk van Overasselt. De



kalender kost € 5. Een inblikexemplaar ligt achter in de kerk. Daar ligt ook een bestellijst die u kunt invullen.

Na het welkomstwoord genoot iedereen van een kop zondagse soep en van diverse broodjes met beleg. Maar het belangrijkste was toch het elkaar ontmoeten en het met elkaar praten, waarvoor volop gelegenheid was.

Bij hun uitnodiging voor deze lunch konden alle vrijwilligers, ook degenen die niet bij de lunch aanwezig waren, aangeven of zij voor de toekomst de voorkeur geven aan een lunch of aan een andere vrijwilligersbijeenkomst. Verreweg de meeste vrijwilligers die hierop reageerden bleken een lunch prima te vinden. De contactraad ziet vooralsnog dan ook geen reden om het roer om te gooien en volgend jaar voor iets anders te kiezen.

Contactraad Overasselt



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

GLAS-IN-LOOD RAMEN

Begin oktober zijn de glas-in-lood ramen in de beide zijbeuken (dag- en doopkapel) verwijderd om nieuwe loodstrippen aan te brengen. Voor de helft van de kosten kon gelukkig nog subsidie worden verkregen. Helaas bleken de werkzaamheden veel meer stof te veroorzaken dan was voorzien en moesten op 10 oktober het priesterkoor en



alle kerkbanken in de kerk schoongemaakt worden. Dankzij het schoonmaakbedrijf en de grote inzet van onze vrijwilligers Ria Jansen en Annie Kloosterman konden de vieringen en doopafspraken op 12 oktober gewoon doorgaan!

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Nadat we vorige maand de bouwkundige begrotingsaanvraag hebben besproken, hebben we nu de overige aanvragen voor 2015 voorbereid. Het is duidelijk dat al onze werkgroepen heel kostenbewust zijn en geen speciale dingen hoeven, ze willen gewoon hun werk kunnen blijven doen.
- Het verzoek van Wijchen Schaatst voor het gebruik van ons kerkplein gedurende drie weken rond Kerstmis voor kerstboom en fietsenstalling hebben we maar deels kunnen honoreren. Er kunnen namelijk geen extra fietsen worden gestald omdat het kerkplein voor uitvaarten e.d. vrij moet blijven.
- Binnenkort komt het parochiebestuur ons vertellen wat ze van de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap vindt. Als voorbereiding op dat gesprek hebben we cijfers ontvangen die

hopelijk toegelicht gaan worden. Maar in grote lijnen is het voor iedereen duidelijk dat ook in onze geloofsgemeenschap de ontkerkelijking merkbaar groter wordt. Dat vinden we zorgelijk.

Theo van der Weegen

GEDOOPT

Mats van Alphen
Kaylee Groenhout



EEN TUINBANK

Als tuinteam van het parochiecentrum was het onze bedoeling om meer mensen in de gelegenheid te stellen om in alle rust te genieten van een deel van de tuin rond het parochiecentrum. Daartoe plaatsten we in het voorjaar een tuinbank zodat ouderen konden gaan genieten van o.a. het Franciscus reliëf en de Lourdesgrot in de verte. Helaas was onze bank binnen de kortste keren verdwenen. Een oproep om de "geleende" bank terug te brengen heeft geen resultaat opgeleverd. Het zou mogelijk moeten zijn om zonder allerlei voorzieningen te moeten treffen, verfraaiingen aan te brengen in de eigen omgeving. Als eenieder een oogje mee in het zeil houdt, wordt dit misschien wel mogelijk!

Tuinteam A.Abt



H. VICTOR - BATENBURG

VRIJWILLIGERSFEEST

Dit jaar werd het vrijwilligersfeest gehouden op zondag 5 oktober 2014. Dit feest begon met een plechtige eucharistieviering, waarin het koor de gezangen verzorgde. Deze viering werd als een goede en mooie viering beoordeeld. Pastor J. Leo hield in deze viering een preek over de H. Franciscus, wiens feest we eigenlijk op 4 oktober vieren.

Na de viering gingen de vrijwilligers naar de pastorie naast de kerk, waar de koffie klaar stond, waarmee het feest geopend werd. Na de kof-

fie kwam de borrel en opende diaken Hennie Witsiers het feest met een dankwoord aan alle vrijwilligers voor hun inzet en het vele werk dat door hen was verricht in de voorbije twee jaar. Zonder vrijwilligers zou de kerk nergens zijn. Een drietal vrijwilligers was 25 jaar en drietal vrijwilligers was 40 jaar werkzaam geweest. Zij kregen allemaal een bos bloemen en een waarderend woord.

Het feest werd met een lunch afgesloten.

Diaken Hennie Witsiers



Van links naar rechts Grada Derks-van Geenen; Cor Hermsen-Kooijmans; Wim van Geenen; Riny Derks-Bull; Truus de Vree-van Geenen. De zesde persoon, Aad Burgers-Zweers, ontbrak.



Novembermaand, maand van herdenken.
Mijmeren en terugdenken aan onze levensgeschenken.
Geschenken die ons ontvielen,
We dachten er aan op Allerzielen.
Eens zal ook ons het levenseinde wenken.

Toon van Duifhuizen

NOVEMBER ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN

Ik vind november zo'n maand waar je liever niet aan denkt. Het roept storm op, gure dagen, veel nat, bomen kaal en zwart, krassende kraaien. Maar als ik dan aan Allerheiligen, Allerzielen denk, krijgt november toch weer een heel andere betekenis. Feestelijk al die heiligen, die getekend staan op de glas-in-loodramen, die je op zondagmorgen kunt zien als het licht er doorheen schijnt. Zij laten je een mooie kant van het leven zien. Een leven van vreugde en vrede, van liefde en zorg voor elkaar. Je zou maar eens naar hun levensverhalen moeten luisteren. Allerzielen zet daar een andere toon tegenover, want als je over het kerkhof loopt, langs de grafmonumenten met de namen van geliefden, lees je het verdriet, het gemis in de bloemen die er staan. Maar ook kun je het geloof lezen, dat zij in vrede zullen leven. Zij laten je een diepere kant van het leven zien. Zo kijk je door de gure, natte maand november heen naar de vredige en vreugdevolle momenten van ons bestaan, naar de hoopvolle kant van ons leven.

Jos van Minderhout

DE ALLERZIELENVIERING

Op zaterdag 1 november gedenken we in één viering de heiligen en onze eigen geliefde overledenen. Na de viering rondgang over het kerkhof om door de zegening van de graven onze overledenen de vrede van God toe te wensen. Pastor Annemarie Gooiker en pastor Martin Claes zijn de voorgangers.

OUDERENBIJEENKOMST

Dinsdag 4 november, de maandelijkse ouderenbijeenkomst. Zoals u weet komen we samen in De Mijlpaal om tien uur. Pastor Jos van Minderhout zal er bij zijn. Kom en welkom!
Omdat het volgende nummer van de Apostelbode pas 13 december verschijnt vermelden we hier alvast de ouderenbijeenkomst van 2 december om 10 uur in De Mijlpaal. Dat wordt met Annemarie Gooiker zeker een Sinterklaasbijeenkomst! Dus kom met velen.

EN DAN ALWEER ADVENT

Als we op 23 november Christus Koning gevierd hebben, begint met het weekend van 30 november de Advent en gaan we op weg naar Kerstmis. Het is zo'n periode om eens wat meer in jezelf te kruipen, naar je eigen levenswijze te kijken. Door de dagen heen kom je niet of nauwelijks toe aan bezinning op jezelf, aan levensoriëntatie. Het is een tijd om als het ware een nieuw begin te maken met jezelf, met je geliefden, op een nieuwe manier in het leven te gaan staan.

DE REDACTIE VAN DE JUDOCUSPAGINA IN DE APOSTELBODE

In de Apostelbode heeft iedere geloofsgemeenschap een ruimte om daar iets neer te zetten, waarmee de geloofsgemeenschap zich kan profileren. Voor onze geloofsgemeenschap Hernen-Leur was het een vervanging van wat eerder ons eigen kerkblad "Onder Ons" was. Zo'n pagina is voor ons van groot belang om te communiceren met onze parochianen. Het is goed beschouwd de enige communicatie, waarmee je velen kunt bereiken, immers in de weekendbijeenkomst treffen we een beperkt aantal parochianen. We vinden het belangrijk om elkaar te vertellen wat er zich afspeelt, elkaar te inspireren en parochianen uit te nodigen deel te nemen aan bijzondere bijeenkomsten, zoals dat eerder gebeurde in "Onder Ons". We vinden het jammer, dat er meerdere keren te weinig ruimte was voor stukjes op onze Judocuspagina. In onze gesprekken met de redactie van de Apostelbode en vervolggereken met verantwoordelijken was het antwoord, dat één pagina per kerkgemeenschap de enige mogelijkheid was en ook voldoende moest zijn. Maar we vragen ons af de talrijke algemene artikeltjes beperkt zouden kunnen worden ten voordele voor pagina's van de kerkgemeenschappen. De redactie Judocuspagina, gevormd door Marijke Reijnen, verantwoordelijke voor de communicatie in de contactraad, Toon van Duifhuizen, Ben van Nuland, Henk Beart, meekijkend lid, Jos van Minderhout, wil binnen de beperkte mogelijkheden onze doelstelling zo goed als mogelijk verzorgen. Tot slot is het goed om te beseffen, dat de verzorging van ons communicatieblad veel tijd en inzet kost. Daarvoor zijn we alle medewerksters en medewerkers van de Apostelbode dankbaar, ook dat moet gezegd worden.

Jos van Minderhout

BIJENKOMST CONTACTPERSONEN VAN DE WERKGROEPEN

Dinsdag 18 november om 20.00 uur in de Mijlpaal.

GEBEDSINTENTIES

Zaterdag 1 november: overleden ouders Remmers-Grim, overleden ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Ben Weeren, overleden familie van de Aa-van Casteren, overleden familie van de Aa-Broekman, Henk Smits, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Leo van Lubeek, Jan de Kleijn en overleden familie, Jo Derks-van Casteren, Gerda van Heumen-Loeffen, Gerrit en Marie van Wees, Riek van Duifhuizen-Hoeks, overleden familie van Heumen-van de Wielen, Geert Wouters, Wim Vergeest, Jan Janssen, Jan Schreven, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, overleden familie Hendriks-Uijen, overleden familie van Duifhuizen-van de Wielen, Ria Willems-van Heumen.

Zondag 9 november: Jo Derks-van Casteren, Wim en Gon Hebing, Ria Willems-van Heumen.

Zaterdag 15 november: Wim en Gon Hebing, Wim Nass, Ria Willems-van Heumen.

Zondag 23 november: (St. Ceciliafeest) voor de leden en overleden leden van ons zangkoor, Henk Smits, Jan de Kleijn en overleden familie, Ben Weeren, Jan van Heumen, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Ria Willems-van Heumen.

Zaterdag 6 december: Ria Willems-van Heumen.

Opgaven gebedsintenties vanaf 14 december en januari, voor 16 november opgeven bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 te Hernen, tel: 0487-560540



H. JOZEFKERK - ALVERNA

DOPEN
5 oktober
Koen Reijs



ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

ST. CECILIA

Elk jaar wordt er voor alle vrijwilligers van de kerk van Nederasselt rond de tijd van St. Cecilia een feestje georganiseerd.

Dat gaan we dit jaar vieren op zaterdag 22 november. We beginnen dan met een eucharistieviering in de Antonius Abt te Nederasselt.

Het dames - en herenkoor zorgt voor de passende liederen en pastor Aloys van Velthoven gaat in deze dienst voor.

Bij het dames - en herenkoor zijn 3 jubilarissen die iets te vieren hebben:

Wim Ariëns: 40 jaar koorlid

Wim van Dam: 40 jaar koorlid

en Jan Bonnet is maar liefst 70 jaar koorlid.

Al deze jubilarissen zullen worden gehuldigd tijdens deze viering en na de viering zal er in gemeenschapshuis "Ons Huis" onder genot van een kopje koffie en een borrel nog een gezellig feestje gevierd worden.

Alle belangstellenden en parochianen zijn van harte uitgenodigd voor de eucharistieviering in de kerk.

Het feestje in "Ons Huis" is voor genodigden.

Contactraad Nederasselt



H. DAMIANUS - NIFTRIK

HET FEEST VAN DE H. DAMIANUS, PATROON VAN DE KERK

Op zondag 28 september 2014 hebben wij in onze kerk het feest van de H. Damianus gevierd. Het voltallige gilde van St. Damianusgilde was aanwezig om deze viering op te luisteren. Daarnaast waren nog enkele andere gilden, o.a. het gilde van Nederasselt, aanwezig. Om half twaalf was de plechtige eucharistieviering, waarin pastor J. Leo voorging. Hij had aandacht voor het gilde.

Op maandagmorgen was het jaarlijks Koningsschieten. Onder het toezien van pastor J. Leo vond dit gebeuren plaats. Roy van der Linden mocht zich deze dag Koning van Niftrik laten noemen.

Het gildefeest is en blijft altijd iets bijzonders in Niftrik.

Diaken Hennie Witsiers



Fraukje Greven – Westerbeek overleed op 20 augustus 2014. Zij was pas 43 jaar oud.

Toen Fraukje enkele weken voor ze overleed wist dat ze niet meer beter zou worden, begon ze allerlei zaken heel dapper te regelen. Zo schreef ze o.a. zelf de tekst voor het gedachtenisprentje. Fraukje keek trots terug op haar leven waarin ze genoten had van en met familie, vrienden en collega's. In 2000 trouwde ze met Paul, haar grote liefde. Hij was haar steun en toeverlaat, haar maatje en grote vriend. Hun huwelijksgeluk werd bekroond met Renske en Stan, 'haar kanjers'. In een overvolle Antonius Abtkerk in Wijchen namen we tijdens een indrukwekkende avondwake afscheid van Fraukje.



hem naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof begeleid.

Nelke Stapper-Blankendaal is op 10 april 1937 te Nijmegen geboren en op 22 september 2014 overleden te Batenburg. Sociaal en betrokken zijn woorden die Nelke typeren. Zij was oprecht belangstellend en had een luisterend oor. Ruim 45 jaar heeft zij in het onderwijs gewerkt. Het Montessori gedachtegoed was voor haar meer een roeping dan een beroep. Ruim een jaar geleden is zij ziek geworden en zij kon deze strijd niet winnen. Op 26 september 2014 is haar lichaam bijgezet in het graf van haar man Henk Stapper.

Corry W.J. Ariëns-van de Akker werd geboren op 8 augustus 1929 en is overleden op 16 september 2014. Corry moest als 17-jarige de zorg van haar ouderlijk gezin op zich nemen vanwege het overlijden van haar moeder. Zij trouwde met Gerard Ariëns en zij kregen tien kinderen. Zij was dan ook een zorgzame moeder. Haar man overleed in juli 1988. Na ruim vijftien jaar ontmoette zij, haar jeugdvriend Harrie. Door hem kreeg haar leven opnieuw kleur. Vele jaren heeft zij met ups en downs geleefd en nog mooie momenten gehad. In april ging het bergafwaarts met haar. Zij is thuis kunnen blijven en daar ook gestorven. Tijdens de uitvaartdienst op 20 september hebben wij afscheid van haar genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof.

Op 18 september 2014 overleed **Hein Molenaar** (69) te Nijmegen. Hij is geboren te Volendam. Hein heeft met tegenzin zijn strijd gestreden. Op de rouwbrief staat de volgende tekst "- het eindsignaal heeft geklonken – we staan allemaal buitenspel – geen extra tijd - geen score – de wedstrijd is afgelopen". Hein was getrouwd met Ria van Hooft, vader van twee kinderen en de allerliefste opa van drie kanjers. Hein was bij zeer vele mensen bekend geworden door zijn inzet voor de voetbalvereniging A.W.C. en door het schoolvoetbal. Onder zeer grote belangstelling en medeleven is hij tijdens de uitvaartdienst op 25 september 2014 in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen herdacht. Zijn verdiensten werden door allen gewaardeerd. Met z'n allen hebben wij

Op 4 juni 1921 werd te Utrecht **Arnold van Zelst** geboren. Hij trouwde met Henderika Driessen. Zij kregen zeven kinderen. Toen deze weer partners kregen, kwamen er veertien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Door Arnolds werk, politieambtenaar, verhuisde het gezin een aantal keren. Het gezin heeft vele mooie momenten gekend en hij heeft zijn kinderen en (achter) kleinkinderen met veel liefde en zorg omringd. Hij was een echte vader en opa. Voor zijn vrouw heeft hij ook veel betekend, want zij is regelmatig ziek geweest en hij heeft geprobeerd haar alle zorg te geven, die zij nodig had. Na haar overlijden is zijn gezondheid bergafwaarts gegaan. Op 25 september heeft de uitvaartdienst in de Emmanuelkerk plaatsgevonden en aansluitend was de crematie in het crematorium te Beuningen.

Ans Leenders-Rikken is op 22 september 2014 overleden en werd 91 jaar. Ans was de weduwe van Piet Leenders, moeder van drie kinderen, trotse oma van acht kleinkinderen en omi van zeven achterkleinkinderen. Ans was een krachtige vrouw en had graag de controle over haar eigen leven. Zij had ook hoge verwachtingen van haar kinderen en had voor hen de lat hoog gelegd. Zij koos voor haar zelfstandigheid en dat heeft mede bepaald dat zij zelfstandig is kunnen blijven. Zij was een zeer gelovige vrouw en in haar geloof hebben wij op 29 september tijdens de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van haar genomen. Haar lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof aan de Dennenstraat te Nijmegen.

Op 29 september 2014 overleed **Annie Bosch-Busser** in de leeftijd van 86 jaar. Zij is getrouwd geweest met Sjaak Bosch en is niet gezegend met kinderen. Samen met Sjaak was het leven, naast werken, een groot feest en hebben zij samen op feesten muziek gemaakt. Zij zorgden voor veel gezelligheid. Vaak verstoorde haar kwakkelende gezondheid het knusse thuis zijn. Haar buurvrouwen hebben haar liefdevol tientallen jaren verzorgd, zodat zij in het ouderlijk huis kon blijven wonen. Zij wisten zich gesteund door de kanjers van de thuiszorg. Zij mocht sterven toen haar fragiele lijfje het niet meer trok. Zaterdag 4 oktober namen wij van haar afscheid tijdens de uitvaartdienst in de H. Jozefkerk en hebben we haar lichaam in het graf van haar man op het kerkhof naast de kerk bijgezet.

Op 2 oktober is overleden **Grada Bosch-Janssen** (91 en geboren te Winssen). Samen met haar



man Frans kreeg ze vier kinderen en uiteindelijk kwamen er nog tien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Toen Frans zesentwintig jaar geleden overleed is Grada vanuit Batenburg in Bergharen gaan wonen. Daar had ze een groot sociaal netwerk door het kaarten, fietsen, zwemmen en ze hield erg van tuinieren. De laatste jaren werd haar wereldje kleiner en de veranderingen die bij haar plaatsvonden accepteerde zij zoals 't was. Grada was een zorgzame moeder en oma, optimistisch en vriendelijk. Haar afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 6 oktober in het crematorium te Beuningen.

Fons Jilesen is op 3 oktober 2014 op 79-jarige leeftijd overleden. Hij is geboren en getogen op de boerderij aan de Kasteelsestraat in Overasselt. In 1963 trouwde hij met Marietje Lucassen en zij kregen 4 kinderen. Mooie jaren hebben zij gehad op de boerderij. Toen er geen opvolger was zijn zij gestopt met de boerderij en genoten

ze van zijn vrije tijd. Trots was hij op zijn kleinkinderen en hij heeft tot de laatste dag genoten van familie en de boerderij. Op 10 oktober hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

LEZINGEN ALBERTINUM

OP EIGEN KRACHT?

De maatschappelijke ontwikkeling en de daardoor ontstane verontrusting willen we grondig uitdiepen. Er zal nader worden ingegaan op de problemen waarmee de ouder wordende mens geconfronteerd wordt. Gaat het alleen om inleveren en loslaten of heeft de ouderdom ons meer te bieden?

Onder deze hele thematiek ligt de wezenlijke vraag of we het alleen moeten hebben van 'eigen' kracht of dat ons bestaan pas zinvol kan zijn als we onze eigen kracht met die van anderen kunnen en willen verbinden.

6 november 2014: 'Samen op eigen kracht', door prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

13 november 2014: 'Elk naar eigen gave en mogelijkheden', door drs. Paul Oosterhoff, diaconaal predikant, verantwoordelijk voor diverse sociale projecten in Nijmegen, o.a. Huis van Compassie.

20 november 2014: 'Macht van de onmacht', door drs. Birgit van Putten, secretaris zelfregiecentrum, en drs. Peter Ybeles Smit, theoloog en bestuurskundige.

27 november 2014: 'Somber niet zo over de ouderdom', door drs. Emmy Janssen-Sengers, bestuurder van de Waalboog in Nijmegen.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree € 7,- per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en
024-3228285 (Ans Metz).
www.albertinumgenootschap.nl

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

GIDS

Het blijft een boeiende stad. Ik schreef al eerder iets over Berlijn. Ik wil er nog een keer iets over vertellen omdat het in november vijftienvijftig jaar geleden is dat de beruchte muur viel.

Wij waren er lang geleden toen de stad nog bestond uit twee helften. Onze bus reed stapvoets langs de gesloten muur. De realiteit overdonderde me. We mochten even uitstappen, maar ik heb geen enkele foto gemaakt. Ik zag de kruisjes ter nagedachtenis

aan de mensen die tevergeefs een vlucht poging naar de vrijheid gedaan hadden. Nu ik zit te schrijven voel ik weer de droefheid die mij op die plek overviel.

In diezelfde week stond een rondrit door Oost-Berlijn op het programma. Na een strenge grenscontrole, er werd zelfs met spiegels onder de bus gekeken, wachtten wij gespannen op de gids. Even later stapte zij in, een bleke vrouw met een ouderwets kapsel. Haar leeftijd was moeilijk te schatten. Op een zakelijke manier vertelde zij allerlei wetenswaardigheden over de wereld waarin zij leefde. Ik herinner mij de kleurloze straten, de vreemde sfeer in de stad.



Wij mochten koffiedrinken in een zeer ongezelige ruimte. Er was nauwelijks iets eetbaars te krijgen. De koffie heb ik stiekem weggegooid in een plantenbak. De gids mocht absoluut niet met de busreizigers praten. Sinds een maand of twee was het haar wel toegestaan aan één tafeltje

met de chauffeur te zitten. Graag had ik een kwartiertje met haar gesproken, maar dat was totaal onmogelijk.

Ik was opgelucht toen wij na enkele uren weer de grens overgingen. De gids nam afscheid. Ik heb haar nagekeken toen zij de bus verliet. Wat ging er in haar om? Was ze gelukkig, had

ze een man en kinderen? Misschien woonde zij in een van de sombere wijken vol grauwe flatgebouwen die wij onderweg zagen. Wat weten wij weinig van elkaars leven.

Berlijn zonder de muur, ik ben er geweest, en weer bracht de stad mij in verwarring. Langzaam aan groeien mensen naar elkaar toe, tenminste, dat hoop ik van harte. Ik wil hier de mensen herdenken die de vrijheid niet gehaald hebben. Zou de gids van toen nog leven? Zij heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Ik had haar graag omhelsd in de bus, nu geef ik haar in gedachten een kus.

Fieke

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DIENSTBARE KERK: GEMEENSCHAP DOOR DEELNAME



De bewogen actualiteit van de laatste twintig jaren laat scherp zien dat het woord 'Kerk' bij hedendaagse mensen een variëteit van gevoelens en betekenissen oproept. Al naar gelang van eigen wortels en levensloop zullen sommigen tot een meer afstandelijke visie komen. Anderen zullen in gedachten sympathiek reageren op de kerkelijke boodschap van maatschappelijke betrokkenheid. En weer anderen blijven in meer of mindere mate actief betrokken bij de parochiegemeenschap: als kerkbezoeker of als vrijwilliger. Wanneer aan de laatste groep mensen wordt gevraagd naar de aard van hun betrokkenheid, klinken opvallend vaak de woorden 'gemeenschap', 'gezelligheid', 'er even uit zijn', 'anderen uit de brand helpen als dat nodig is'. Woorden waarin God niet opvallend aanwezig is, maar mogelijk wel werkzaam. De mensen die ze uitspreken, spreken ook het grootste deel van de dag niet over God. Soms, als het moment er ineens is, klinkt er wel eens een terloopse echo in een gesprek. Soms, naar aanleiding van een

krantenbericht of viering in de kerk, is er een betrokken discussie over het krachtenveld van Kerk en samenleving.

Als dit een min of meer juiste karakterschets is van de sfeer in het dagelijks leven van een parochie, zouden we hierin ook kunnen vernemen hoe doorklinkt dat de parochiekerk dienstbaar is en kan blijven. Want een Kerk is er niet voor zichzelf, maar voor anderen. Die anderen kom je tegen door gemeenschap te vormen, waarbij ieder door deelname het zijne of hare bijdraagt en ontvangt. De inspiratie om uit zichzelf te treden en deel uit te gaan maken van een (parochie)gemeenschap zal voor de een meer en voor de ander minder in woorden te vatten zijn. De kern ligt in het doen en beleven van die inspiratie. Het resultaat is 'gemeenschap' en 'Kerk'.

De dienstbaarheid van de (parochie)Kerk ligt daarom in de sfeer van de ontmoeting. Dat sluit een behoefte aan verinnerlijking niet uit: door de ontmoeting met anderen wordt de gemeenschap wat ze eigenlijk is: Christus zelf. In vieren, leren, ontmoeten en leren wordt concreet dat de Kerk geen abstracte geestelijke werkelijkheid is, maar het leven zelf. De dienstbaarheid van de Kerk is de mogelijkheid te bieden gezamenlijk het geheim van het leven te verdiepen en door deelname eraan, te beleven.

Martin Claes



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in december 2014.

Kopij voor dit nummer inleveren voor 20 november 2014 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.