

DE APOSTELBODE

De Twaalf
Apostelen

Jaargang 4 | nummer 10
december 2014 / januari 2015

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum, Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



HOUD MOED EN BEWAAR DE VREUGDE!

HEMEL DIE DE AARDE RAAKT

Waar engelen een loflied zongen
met zuivere en klare stem,
rustte voor Gods aangezicht
een koningszoon van vlees en bloed.
Badend in het sterrenlicht
heeft de wereld Hem ontmoet,
het Christuskind van Bethlehem.

De stilte sprak . . .
terwijl een prille lichtstraal brak,
vluchtten pasgeboren dromen
voorbij de gouden hemelboog,
vanwaar het wonder was gekomen.

Bezield moment door God omgeven,
verbonden met de levensbron,
waar langs onbegrensde wegen
de ademtocht naar Hem begon.

Joke Plamont - Mees



Op dinsdagmorgen 16 december, 30 december en 13 januari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

OM TE NOTEREN

- 16 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.
- 17 DECEMBER VANAF 10.00 UUR EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal.
- 20 DECEMBER VANAF 18.00 UUR WIJCHEN**
Levend kerstverhaal bij de Antonius Abtkerk.
- 20/21 DECEMBER DIVERSE KERKEN**
Wijchen WereldWijd verkoopt duifjes voor Ghana
- 21 DECEMBER 19.30 UUR HEUMEN**
Kerstconcert van muziekvereniging Vlijt en Volharding in de Georgiuskerk.
- 21 DECEMBER 19.30 UUR BATENBURG**
Kerstconcert van Zang en Vriendschap in de H. Victorkerk.
- 25 DECEMBER VAN 14.00 – 16.00 UUR HERNEN**
Kerststal kijken in de H. Judocus.
- 25/26 DECEMBER ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**
na de vieringen tot 16.00 uur kindje wiegen
- 28 DECEMBER VANAF 10.00 UUR EMMANUELKERK**
Feestelijke herbergkoffie in de kerkzaal.
- 30 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

2015

- 3 JANUARI 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
De Wandeling, start Oosterweg 4 Wijchen.
- 6 JANUARI 10.00 UUR HERNEN**
Ouderenontmoeting in de H. Judocus.
- 7 JANUARI VANAF 10.00 UUR EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal.
- 13 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.
- 21 JANUARI VANAF 10.00 UUR EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal.
- 31 JANUARI 20.00 UUR DE SCHAKEL TE WIJCHEN**
Thomastheater, de muzikale theatervoorstelling 'Paulus, in het oog van de storm'.
- 4 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal.
- 6 t/m 9 JUNI BEAURAING, BELGIË.**
Meerdaagse- en dagbedevaart.



DE REDACTIE WENST
U ALLEN
EEN ZALIG KERST-
FEEST EN
EEN GEZEGEND
NIEUWJAAR

ADVENTSACTIE 2014



GROOT DENKEN, KLEIN DOEN



Tijdens de advent hangt er een adventskrans met vier kaarsen zichtbaar voor iedereen in de kerken. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is en hoe dichtter Jezus, het Licht, ons nabij is.

Wereldwijd leven mensen in de marge van de samenleving. Door bij te dragen aan het verbeteren van hun levensomstandigheden, willen we licht laten schijnen op plekken waar hoop ver weg lijkt. Kerst is ook een tijd van ontmoeting en samenkomen. We leven in de verwachting van de vrede die komt. Om daaraan mee te werken, komen we als kerk in actie. Zo bevorderen we als Adventsactie dat mensen naar elkaar omzien en een levende gemeenschap worden.

De Adventsactie heeft voor dit jaar de onderstaande projecten gekozen.

Een economie van gemeenschap: oprichting van elf nieuwe bedrijfjes. € 25.000,00.

Zandmannetjes naar school: bouw van een school; bijdrage 2e jaar € 30.000,00.

Voedsel en onderwijs aanleg groentetuinen In Tukurú. € 25.000,00.

Een veilig thuis in de grote stad: straatkinderen in het Boliviaanse Cochabamba. € 30.000,00

Een stralend, gezond gebit: bijdrage aan gezonde, schone kindergebitten in Togo € 30.000,00

Wij willen naar school!: Romakinderen uit de achterstandswijk in Boekarest naar school en een warme lunch. Bijdrage € 25.000,00

Vreedzaam samenleven in Bethlehem: Onderwijsprogramma "Leven in het Heilig Land; verschillen respecteren". € 30.000,00.

Veilig op weg. Ondersteuning aan extreem arme gezinnen met verschillende fysieke en verstandelijke handicaps in Egypte. De hulp is voor een busje en chauffeur € 25.000,00.

Veilig naar school. Veilige en goede klaslokalen en voorzieningen voor schoon drinkwater en deugdelijk sanitair in het Keniaans dorpje Migumomiri. Bijdrage € 25.000,00.

Zorg en aandacht voor eenzame ouderen. Een verzorgingstehuis waar vrijwilligers zieke, alleenstaande ouderen kunnen verzorgen. € 20.000,00

Totaal € 265.000,00

Aan deze Adventsactie wil de parochie "De Twaalf Apostelen" dit jaar ook weer meedoen.

De MOV Werkgroep heeft geen keuze gemaakt, omdat alle projecten goed en noodzakelijk zijn. In het weekend van 13/14 december 2014 wordt in alle kerken van onze parochie aan het einde van de viering een kerkdeurcollecte gehouden. De projecten spreken voor zichzelf en wij ondersteunen deze van harte, en we doen daarvoor een beroep op u om een financiële bijdrage te geven. Ook in uw gebeden worden deze mensen aanbevolen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om in de kerk te zijn dan kunt u altijd nog uw bijdrage storten op bankrekening, nummer NL89INGB0653100000. Onze hartelijke dank voor uw aandacht en uw bijdrage aan de Adventsactie.

Werkgroep MOV

LEVEND KERSTVERHAAL
het echte kerstverhaal
met chocolademelk en iets lekkers!

ZATERDAG 20 DECEMBER
VANAF 18.00 UUR, RONDOM DE ANTONIUS ABT

Op zaterdag 20 december kun je komen kijken en luisteren naar het echte kerstverhaal rondom de H. Antonius Abt, Oosterweg 2 in Wijchen.

Als je het leuk vindt, kun je eerst meelopen met de lampionnenoptocht. De tocht start om 18.00 uur op het Europaplein en eindigt bij het kasteel, waar om 18.30 uur de feestelijke opening plaats zal vinden. De lampion voor de optocht kun je maken op een van de workshops in het dorp of natuurlijk zelf thuis.

Via een puzzeltocht rond de H. Antonius Abt maken jullie onder andere kennis met koning Herodes, de herbergier, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria. Er is chocolademelk met wat lekkers. Komen jullie ook?

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65RAB0013.54.63.459
O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2013	opgeteld	2014	opgeteld	verschil
augustus	3.719	169.124	2.052	159.468	-9.656
september	2.541	171.665	2.724	162.192	-9.473
oktober	4.137	175.802	5.394	167.586	-8.216

**3 JANUARI 2015****WANDELEN DOE JE MAAR ZO ...**

Als dat eens waar is ... Ofschoon, de investering in tijd betaalt zich absoluut uit!
 Vooraf aan De Wandeling van 3 januari fietsten we de route Berendonck tweemaal en keken we of het ook wandelend aantrekkelijk is.

RUSTEN OP DE EIKENHORST

Bij melkveehouderij DE EIKENHORST aan de Staddijk is in 2014 door de familie Sengers een prachtig theehuis geopend. Hier zijn we op 3 januari te gast.

GROEI

De behoefte om mee te gaan is – zo blijkt uit de cijfers – elk jaar nog groeiend! Het eerste seizoen doen er in totaal tweeënnegentig deelnemers mee. In het seizoen 2013-2014 zijn we uitgekomen op 132. Opvallend is dat de meeste mensen zin hebben in De Wandeling van januari. Dat belooft dus wat voor de derde.

ENQUÊTE

Tijdens de laatste wandeling hebben we gevraagd om suggesties en of opmerkingen. Het woord enquête klinkt wat zwaarwichtig, maar de reacties helpen ons in de spiegel te kijken. Geïnspireerd door bijgevoegde figuren – gezien tijdens de laatste wandeling - wordt ons duidelijk dat De Wandeling in een behoefte voorziet! Overduidelijk is dat we tijdens het lopen het gaspedaal thuis moeten laten.

**INSPIRATIE**

Wij wensen iedereen een inspirerend 2015 toe. De Wandeling van 3 januari is weer zo'n veertien km en kan daar een steentje aan bijdragen. Je bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in het parochiecentrum van Antonius Abtkerk Oosterweg 4 te Wijchen.



Opgeven kan tot vrijdag 2 januari bij:
 petervangils19442gmail.com (024-6414946)

Namens werkgroep De Wandeling,
 Peter van Gils

Data voor 2015: 4 april, 6 juni en 3 oktober



De wintermaanden en feestdagen staan voor veel mensen in het teken van gezelligheid en ontmoetingen met familie en vrienden. Maar het is ook een tijd waarin mensen extra worden gemist en waarin mensen meer worden geconfronteerd met eenzaamheid. Juist rond de feestdagen is er behoefte aan contact. Maar mensen die kampen met verlies, gezondheidsproblemen of een gevoel van eenzaamheid, hebben niet altijd iemand in de buurt om hun verhaal aan kwijt te kunnen. Daarom is Sensor vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens. Anoniem en vertrouwelijk. Voor iedereen.

Gemeenten zijn, in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), vanaf januari 2015 verplicht om anonieme hulp op afstand aan te bieden aan haar bewoners.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je interesse, neem dan contact met ons op. De nieuwe basistraining start op 7 februari 2014. Sensor biedt een luisterend oor aan iedereen die daar behoefte aan heeft. 24 uur per dag en 7 dagen per week via de telefoon 0900 – 0767 (5 ct per minuut) maar ook via chat of e-mail, kijk daarvoor op www.sensor.nl.

DE VERWONDERING IS OP ZOEK**VRIJWILLIGERS GEZOCHT**

Al ruim 20 jaar is "Stichting De Verwondering" een inloop- en koffiehuis voor dak- en thuislozen in het centrum van Nijmegen. Wij hopen een luisterend oor te zijn voor degenen die met een nood leven. Ondanks ons streven om er te zijn voor de minderbedeelden van onze stad loopt ons aantal vrijwilligers stevig terug, zelfs in zo'n mate dat het koffiehuis nu nog maar twee keer in de week open kan. Zoals het er nu uit ziet is er een kans dat wij onze huidige activiteiten voor de mensen met een nood in deze stad niet veel langer kunnen voortzetten. Voelt u wat voor onze doelgroep en wilt u door praktische daden iets laten zien van de liefde van Christus? Dan is dit uw kans. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ook hopen wij eind dit jaar toch weer een kerstmaaltijd te organiseren. Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons op de 1^e en 2^e kerstdag willen helpen, en naar mensen die voor dertig personen een voor-, hoofd- of gerechtig willen koken.

Namens "De Verwondering", Johan Wlochacz
 024-3607575 of E-mail:info@de-verwondering.nl



Vreugde speelt in het christendom een belangrijke rol. Ook in de H. Schrift komt het woord regelmatig voor. In het evangelie van Lucas (2,10-11) zegt een engel tegen de herders in het veld: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer." Hier staat niet dat het gaat om een pleziertje of om iets lolligs. Vreugde vervult je helemaal, het raakt je diep van binnen.

Toch gaat er aan die vreugde van de geboorte van Jezus het nodige vooraf. In verband met een volkstelling moest Jozef met Maria, die zwanger was, van Nazareth naar Betlehem gaan. Omdat er geen nachtverblijf was, legde Maria haar eerstgeborene in een voederbak, nadat ze hem in doeken gewikkeld had. Geen vreugdevolle omstandigheden.

De openingszang van de derde zondag van de advent, de voorbereidingstijd op het kerstfeest, begint met het woord 'Gaudete': Verheugt u in de Heer, te allen tijde. Deze zondag wordt ook wel zondag Gaudete genoemd. Zo hebben we halverwege de Veertigdagentijd de zondag Laetare. Ook dit woord betekent 'verheugen'.

Paus Paulus VI, die op 19 oktober dit jaar zalig verklaard werd, had als paus een zware last te torsen, maar toch stond hij bekend als iemand met een intense innerlijke vreugde. Tijdens zijn pontificaat publiceerde hij: "Gaudete in Domino", verheugt u in de Heer.

Ook paus Franciscus schreef een zogenoemde Exhortatio (aansporing), getiteld: "Evangelii Gaudium". De eerste zin luidt: "De vreugde van het evangelie vult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten."

Bovengenoemde voorbeelden maken duidelijk, dat vreugde een grote rol speelt in ons geloof, maar dat ze ons niet komt aanwaaien. In dit verband ga ik wat uitvoeriger in op het verhaal van Franciscus van Assisi over 'Echte vreugde', dat te vinden is in: De Geschriften van Franciscus van Assisi, Haarlem 2004, pag.123 e.v.

Franciscus legt aan broeder Leo een aantal denkbeeldige situaties voor en komt dan steeds met de vraag of daarin de echte vreugde te vinden is. Allereerst komt een bode melden, dat alle professoren (waaronder de latere H. Bonaventura) van de universiteit van Parijs tot de orde van de minderbroeders zijn toegetreten. Dat is geen echte vreugde, is de reactie van Franciscus. Ook

in het feit, dat ik, Franciscus, door Gods genade de macht heb gekregen om zieken te genezen en wonderen te verrichten, bestaat niet de echte vreugde.

Franciscus vervolgt:

Ik keer terug uit Perugia en kom hier midden in de nacht aan. Het is winter. Het is modderig en zo koud dat er onder aan mijn habijt ijspegels komen, die steeds tegen mijn benen slaan en er bloed uit die wonden komt.

Door en door koud, vol modder en ijs kom ik bij de poort aan. Na lang kloppen en roepen komt er een broeder die vraagt: "Wie is daar?" Ik antwoord: "Broeder Franciscus." Hij zegt: "Ga weg, dit is toch geen uur om aan te komen. Je komt er niet in." Ik dring aan en opnieuw antwoordt hij: "Ga weg, je bent maar simpel, je hebt niet geleerd. En laat je hier nooit meer zien! Wij zijn al met zoveel en van een ander niveau. We hebben je niet nodig."

Ik ga opnieuw voor de poort staan en zeg: "Ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht dan opnemen?" Maar hij antwoordt: "Ga maar naar de kruisdragers (deze religieuze orde had een hospitaal voor melaatsen vóór de poort van Assisi) en vraag het daar maar."

Ik zeg je, als ik dan mijn geduld bewaar en niet kwaad word, dat daarin de echte vreugde, de echte deugd en het heil van de ziel bestaat. (einde citaat)



Succes, macht en wonderen zijn voor Franciscus geen graadmeter voor vreugde en blijdschap. Vreugde is gelegen in het geduld, dat iemand opbrengt in tijden van tegenspoed en teleurstelling. Vreugde is iets anders dan plezier. Plezier is meestal van tijdelijke

aard en wordt opgeroepen naar aanleiding van uiterlijke, vaak oppervlakkige belevenissen of gebeurtenissen. Vreugde zit dieper, zit van binnen en heeft meer een blijvend karakter. Wel moet het verworven worden door moeilijkheden te overwinnen, door vol te houden als het tegenzit. Uiteindelijk wordt de strijd beloond en voelen we ons gelukkiger.

De belangrijkste inspiratiebron blijft voor ons de Blijde Boodschap. In deze adventstijd worden we in de liturgie door verwachtingsvolle teksten uit de Bijbel voorbereid op het feest van de geboorte van Jezus. Ik wens u alvast een vreugdevol Kerstmis.

Koos Leemker

LETTERSUDOKU KERSTZANG

Probeer de letters van het woord KERSTZANG zodanig in het linker diagram in te vullen, dat op elke horizontale regel, elke verticale kolom én in elk vierkantje van 3 x 3 hokjes iedere letter slechts één keer voorkomt. Hetzelfde kunt u doen in het rechter diagram, maar deze sudoku is wel iets moeilijker dan de linker.

Leo Bijmans



KERSTZANG 1

KERSTZANG 2

N			K	R	T		E	A		G	Z		E	R			
		G	A	E			R				R						Z
	R	A	S	N			K			T	A	K		N	S		E
		K	E	G				Z		K	E	G			T		R
	E	T		Z		S	A	N					R	A			K
R	N		T	A	S					A	R	K		E	T	S	
Z				K			S	R		R	Z	E	S				N
	G				A		Z	E						T		K	
S	A				R	K		G		N			G			A	

© apostelbode 2014



Het is weer kouder buiten en bijna tijd voor de mooiste tijd van het jaar: kerst. Tijd om samen te zijn met familie, vrienden en dierbaren. In huis heerst een warme sfeer.

Wij verkopen diverse kerstartikelen en decoratie met een verhaal en een bijzondere kerstgedachte. Van kerstversieringen voor in je boom, sfeervolle waxinelichtjes en (bescherm) engeltjes tot aan (h)eerlijke lekkernijen.



LOTUS WAXINELICHTJE HOUDERS

Een voorbeeld van een bijzondere waxinelichtjehouder is die in de vorm van een lotusbloem. Deze waxinelichtjehouders zijn gemaakt van Capiz, een zeeschelp uit de Filipijnen en zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. De blaadjes zijn afgezet met een sierlijke metalen rand. De lotus geeft een mooie sfeerverlichting. Dit past helemaal bij de donkere dagen voor kerst.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972.

www.wereldwinkelwijchen.nl

info@wereldwinkelwijchen.nl



Marium Lahm en Theo van der Weegen, contactraad Antonius Abt, Wijchen

IN HET KADER VAN HET VITALITEITSONDERZOEK VOLGT EEN SERIE IMPRESSIES VAN GESPREKKEN MET DE CONTACTRADEN.

STERKE PUNTEN

Marium: De Abt heeft veel vrijwilligers, als we de koren meetellen meer dan 300 personen. Ze zijn bereid om veel te doen, als ze daarvoor maar waardering krijgen.

Theo: De contactraad probeert het contact met de vrijwilligers te versterken. We hebben met de werkgroepen dit jaar overlegd hoe we de vrijwilligersbijdrage gingen verdelen en hen ook uitdrukkelijk betrokken bij de begroting van het volgend jaar.

Marium: We sturen de verslagen van de contactraad ook naar alle werkgroepen zodat die weten wat er speelt en waar ze rekening mee kunnen houden.

Theo: Een ander sterk punt zijn onze vieringen. We hebben een aantal geweldige koren die de vieringen opluisteren en met name de familievieringen zijn bijzonder en hoopgevend. De vieringen worden redelijk bezocht, daar werken veel van onze vrijwilligers aan mee.

Marium: In onze geloofsgemeenschap leeft nog, in de Franciscaanse traditie, het ziekenpastoraat, de kerstpakkettenactie, Vraag en Aanbod, de Vincen-tiusvereniging en de goed ontwikkelde caritas.

ZWAKKE PUNTEN

Theo: We bereiken maar een klein deel van onze 12.000 parochianen, dat heeft te maken met het verstedelijkt karakter. Onze geloofsgemeenschap strekt zich uit van de Nieuweweg naar de Sluis-kamp en van de Huurlingsedam tot de Blauwe Hof. Problemen zijn bij ons meteen groot, velen bemoeien zich ermee en uiteindelijk gebeurt er niet zoveel als je zou hopen. Het lukt bijvoorbeeld niet om groepen te vinden voor het schoonmaken van de kerk of het onderhoud van het kerkhof.

Marium: De werkgroepen hebben vooral een praktisch doel; de leden vormen een hechte club, maar blijven nogal bij hun eigen taak. Het is lastig nieuwe dingen van de grond te krijgen. Vroeger was er meer samenhang.

Theo: Als je ziet dat de actie Kerkbalans bij ons ruim 1000 bijdragenden heeft, dan zie je dat dat

in geen verhouding staat tot 12.000 parochianen. Landelijk gezien zijn onze cijfers niet slecht, maar het is duidelijk dat velen niet bijdragen.

BEDREIGINGEN



Marium: Een zorg is de vergrijzing van zowel de parochianen als de vrijwilligers en de professionals. We willen daar niet al te negatief over doen: de mensen die je nu overhoudt, zijn echt pareltjes, gemotiveerd, betrokken. Maar het geheel wordt wat consumptief, je zou willen dat de mensen meer gaan participeren.

Theo: Mensen vinden dat alles vanzelf moet gaan. Dat is een tijdsbeeld: je zet de TV aan, je drukt op een knop en het is er. Iedereen is consumptief. En als zaken niet meer goed lopen, is men al gauw kritisch. Of je zulk gedrag kunt aanpassen? Wij willen graag een impuls geven, mensen activeren, maar we kunnen natuurlijk niks opleggen of eisen.



KANSEN

Marium: We zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschapsopbouw. Daar proberen we vrijwilligers voor te motiveren. Het idee achter het familiekoor was nieuw, dat bracht een geweldig elan in de familievieringen. Alle leeftijden worden er op die manier bij betrokken.

Theo: Maar wat willen onze parochianen? Daar kunnen we moeilijk achter komen. De vraag naar sacramenten neemt zienderogen af, er zijn nog maar weinig huwelijken in onze kerk en ook uitvaarten zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat willen onze parochianen eigenlijk nog van ons? Zolang we op die vraag geen antwoord hebben, proberen we er het beste van te maken. We streven naar een kerk waar iedereen zich thuis kan voelen. Maar of dat gaat lukken?

Marium: De sfeer binnen de huidige contactraad is heel goed. We kunnen elkaar goed inspireren. Het is een stuk zingeving en levensvervulling waarvan je aanvoelt dat het goed is.

Theo: Religie zal de komende jaren steeds marginaler worden, ongeacht onze inzet. Maar "ze" zullen het niet helemaal kapot krijgen. Wij vinden dat je bij de kerk moet kunnen aankloppen als het nodig is. Daar heb je als geloofsgemeenschap een grote verantwoordelijkheid. De meeste vrijwilligers blijven juist om die reden actief in de kerk.

Piet van Erp & Ben Frie

**1^e BIJEENKOMST 14 OKTOBER 2014**

De spreker van deze avond, pastor Aloys van Veldhoven, was wat verlaat door bezigheden elders, zodat er ruim tijd was voor alle mede-kosters om na het genot van koffie of thee met een speculaasje een rondgang te maken door onze Paschaliskerk en de bezichtiging van het vernieuwde priesterkoor. Nadat ook Aloys van een kopje koffie was voorzien, opende hij de avond met het voorlezen van een gedicht uit de welbekende bundel 'Mensliefs Ik hou van je' geschreven door Phil Bosmans getiteld 'Parkeer in de zon'.

Het initiatief voor deze avond was genomen door de kosters van Heumen om de andere kosters van De Twaalf Apostelen te leren kennen en om te ervaren of er in andere geloofsgemeenschappen op een andere manier gewerkt wordt.

Van de meeste kerken waren er wel een of meerdere kosters aanwezig, behalve van Batenburg, Nederasselt en Bergharen.

Tijdens het voorstelrondje wordt duidelijk dat de meesten er ingerold zijn, nadat men een andere vrijwilligerstaak heeft verricht. En ook de kosterstaak wordt gecombineerd met diverse taken, zoals acoliet, lector, gastvrouw, koor, poetsploeg, was, kerkraad, etc. Ook komen er steeds meer taken bij, vooral nu de kleine geloofsgemeenschap niet meer zelfstandig werkt, maar opgegaan is in De Twaalf Apostelen. Zo moeten de hosties en kaarsen via het parochiecentrum bij de Antonius Abtkerk in Wijchen besteld worden en worden daar de collecte- en andere gelden afgedragen.

Enkele kosters doen het werk al meer dan 20 jaar en vanwege het vele werk en de leeftijd, willen er verscheidene ook mee stoppen. Het is heel moeilijk opvolgers te vinden, als men beseft dat kosterwerk meer inhoudt dan alleen maar de deuren openen en de kaarsen aansteken.

Dan volgt er een vragenronde. Aloys en de er inmiddels bij gekomen pastor Bas van Dijk, die een eerste communie bijeenkomst moest overnemen van pastor Martin Claes, willen interactie. Niet alleen een verhaaltje vertellen van hun kant, maar wat leeft er onder de kosters? Wat zijn de overeenkomsten tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en waarin verschilt de werkwijze?

Een van de punten is het luiden van de klok bij overlijden. Hoe laat is gebruikelijk? Wordt er bij elke overledene in de geloofsgemeenschap geluid of alleen indien de uitvaart en/of avondwake in de betreffende kerk plaatsvindt? Besloten wordt dat alleen op verzoek geluid wordt en de diverse tijden mogen blijven zoals men gewend is.

**RODE OF WITTE WIJN?**

Enkele kosters vinden dat men de rode wijnvlekken zo moeilijk uit de kelkdoekjes krijgt en dat men daarom weer overgestapt is op witte wijn. Bovendien is het laatste restje van de fles rode wijn troebel. In het pastoresteam is besloten om witte wijn te gebruiken, maar als Hernen rode wijn wil blijven gebruiken, is dat prima.

PAASKAARS.

Niet alle paaskaarsen worden besteld via pastor Ben Frie, die in het klooster van oude kaarsen de nieuwe paaskaarsen maakt. Met deze instelling is het niet iedereen eens. Een paaskaars behoort nieuw te zijn. Maar zoals bij veel zaken, is hier het kostenplaatje in het geding.

WANNEER MOET DE PAASKAARS BRANDEN?

Volgens de kostercurcus, die enkele kosters gevolgd hebben, alleen tijdens de paastijd, bij dopen en tijdens de avondwake en uitvaartvieringen. Ook hier zijn er verschillen en laten diverse geloofsgemeenschappen de paaskaars tijdens elke viering branden.

KOSTERSCURSUS??

Waarom hebben niet alle kosters deze cursus gevolgd? Moet men zich strikt aan deze regels houden? Pastor Bas komt met een 'Kostersboek' en het is zinvol één boek per geloofsgemeenschap aan te schaffen, zodat elke koster er inzage in heeft.

KERNVRAAG IS NU:

Moet in elke geloofsgemeenschap alle zaken op dezelfde manier gedaan worden? Nee, is de mening van dit gezelschap. Men moet wel streven naar een zekere eenheid door bewustwording van het waarom sommige dingen gedaan worden. De kosters moeten inspelen op de werkwijze en de gewoontes van de voorganger, die op hun beurt weer moeten wennen aan de gewoontes van de betreffende kerk. Een koster is op de eerste plaats gastvrouw/heer en het visitekaartje van de kerk, daarnaast moet men flexibel zijn, weten hoe het hoort, een vraagbaak zijn voor de pastor, van aanpakken weten, van vele markten thuis zijn, leiding kunnen geven aan de diverse werkgroepen, kortom een duizendpoot zijn.

Ten slotte wordt na ruim overleg besloten deze kosterbijeenkomst elk jaar in oktober te herhalen op een wisselende locatie, waarbij diverse thema's aan bod kunnen komen, zoals liturgische kleuren, speciale vieringen, uitvaartvieringen e.d.

Als de koster van Overasselt op zijn horloge kijkt, weet pastor Aloys dat hij een einde moet maken aan deze zinvolle bijeenkomst. Een laatste vraag is een lijst met namen van alle kosters. Taakje voor pastor Aloys. Daarna bedanken de voorgangers de kosters van de Paschaliskerk voor de gezellige ontvangst met een bloemetje op tafel, waarna nog even nagepraat wordt.

Hanny Lapré-Croes, koster Paschaliskerk

BEDEVAART BEAURAING



De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 6 t/m 9 juni 2015 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, viering De zeven smarten van Maria, Mariawake met handoplegging, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedrelik van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de Johannes Paulus II crypte (voorheen crypte St Jean) in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, winkelen, tentoonstelling. De bedevaart van 6 t/m 9 juni 2015 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond en Westerhoven.

Reissom € 265,- p.p. (gewone zitplaats bus).

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 7 juni. De dagbedevaart op zondag 7 juni 2015 heeft de opstapplaatsen; Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 30,- p.p.

Info bij mw Van Gemert,
Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen,
024-3557725, of
het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria:
mevrouw R. Senders, 0497-682296,
website <http://nbcpromaria.weebly.com/>
<http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/>



WIJCHEN WERELD WIJD

NIEUWE ACTIE VOOR HET ST. ELISABETH ZIEKENHUIS IN HWIDIEM

Na een tweetal kleinere acties ten behoeve van de palmnotenolieproductie en champignonteelt van een tweetal vrouwencoöperaties in Hwidiem willen we ons in deze adventstijd weer gaan inzetten voor het Sint-Elisabeth ziekenhuis, daar waar we in 2010 begonnen zijn met een grote lakenactie. Het familieverblijf heeft even op zich laten wachten, maar is nu ook in vol bedrijf. Dit keer heeft Sr. Comfort, de nieuwe directrice aldaar, gevraagd om geld voor een internetverbinding in het ziekenhuis. Internet is zeker voor afgelegen plaatsen zoals Hwidiem de snelste manier van communicatie. Het is ook daar de mogelijkheid om de wereld binnen te halen en bevordert de contacten met andere ziekenhuizen en instanties in zowel binnen- als buitenland. Ook is het bijna onmisbaar om de kennis op peil te houden. Het is de bedoeling om het gehele ziekenhuis toegang te geven tot het internet, zodat het ook gebruikt kan wor-



den voor het interne dataverkeer. Het ziekenhuis heeft ons verzekerd dat zij de jaarlijkse abonnementskosten voor hun rekening kunnen nemen. Bovendien verbindt het internet ons met de mensen daar. Hoewel de postduif al weer lang verleden tijd is, is het wel een mooi symbool van verbinding, zeker ook omdat diezelfde duif het symbool is voor de vrede. Vandaar dat wij in deze adventstijd-duifjes gaan verkopen die u in de kerstboom een plek kunt geven. Na de vieringen op de vierde zondag van de advent (20/21 december) worden ze in diverse kerken te koop aangeboden. Breng de wereld voor het ziekenhuis in Hwidiem dichterbij en help ons opnieuw met hen te verbinden. Bij voorbaat dank.

Namens de stichting Wijchen WereldWijd,
Rudy de Kruijf

VANUIT HET BESTUUR

In de vorige Apostelbode is er gemeld dat de opname van de viering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen tijdelijk stagneerde vanwege een kapotte camera. Gelukkig was dit snel opgelost en is de viering slechts kort uit de lucht geweest.

CATECHETISCH BERAAD

Theater: 'Paulus, in het oog van de storm'



In de muzikale theatervoorstelling 'Paulus, in het oog van de storm' wordt Paulus gepresenteerd als de apostel van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, verkondigt Paulus gepassioneerd de vrijheid voor ieder mens. Hij is de grootste reiziger uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die wereldberoemd zouden worden.

In onze traditie is Paulus een veelbesproken, zelfs omstreden figuur. Hij roept sterke gevoelens op. Geliefd om zijn prachtige woorden over de liefde. Gehaat om zijn woorden over de rol van vrouwen in de gemeente.

Met gevaar voor eigen leven opende Paulus de beweging rond de Joodse Jezus van Nazareth voor de hem bekende wereld. Hij keek ver over de grenzen van de eigen traditie heen zonder die traditie overboord te gooien.

'Paulus, in het oog van de storm' wordt gespeeld door Kees Posthumus (tekst, zang en spel) en Juul Beerda (techniek, muziek en spel). Regisseur is Heleen Hennink.

Locatie: De Schakel te Wijchen

Datum: zaterdag 31 januari 2015 om 20.00 uur

Het Catechetisch Beraad beveelt deze inspirerende voorstelling van harte aan.

COMMUNIE THUIS ONTVANGEN



KERSTMIS 2014

Wilt u met Kerstmis graag de communie thuisontvangen? Of kent u iemand die graag de communie thuis wil ontvangen?

Over enige weken is het Kerstmis. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar en in uw privéleven. Daarom willen wij ook dit jaar als ziekenpastoraatsgroepen ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de H. Communie ontvangen, deze bij u thuis te brengen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen geef dit dan door aan een van de onderstaande adressen. De boodschap zal zo snel mogelijk aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

TELEFONISCHE OPGAVE:

H. Jozef-Alverna	
Werkdagen 9-12 uur	024-6411171
Emmanuel-Achterlo	
Hermien van Eldonk	024-6414829
H. Joh. de Doper-Balgoij	
Ans v Erp-Jans	024-6412746
Paschalis – de Woezik	
Conny Laurensen	024-6416912
AntoniusAbt- Wijchen	
Werkdagen 9-12 uur	024-6412627
Heumen	024-6221276
Overasselt	024-6221276
Nederasselt	024-6221276
Bergharen:	
Wilma Hermans	0487-532021
Hernen/Leur	
Ushi Kolks	0487-531673
Batenburg	
Bert van Boxtel	0487-540806
Niftrik	
Rieki Derks	0487-412374

SCHRIFTELIJKE OPGAVE:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie. Alle vrijwilligers van de gezamenlijke ziekenpastoraatsgroepen wensen u mooie kerstdagen.



DROMEN VAN KERSTMIS



Er waren tijden, dat met de kerstdagen, geboorte van het Kind van Vrede, alle gevechten werden stilgelegd. Kerstmis kon blijkbaar een staakt het vuren afkondigen, waar iedereen zich aan hield. De strijdende partijen wisten heel goed hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Dat is Kerstmis: hoe het leven moet zijn. Kerstmis vertelt hoe mensen moeten zijn, wat de inhoud van gemeenschappen moet zijn. Kerstmis laat zien wat de droom over het leven van mensen, van landen en volkeren is. Kerstmis is al zolang een droom van vrede, van warmte en geluk voor mensen. Maar als je geen waarde toekent aan die droom, als je de droom verliest, wat moet je dan? Dan blijft er alleen maar eigen gelijk, winst over lijken, bittere strijd om jouw doel te bereiken. Dan weet je niet meer, hoe het leven eigenlijk moet zijn.

Kerstmis is het vieren van Gods droom over het leven, een nieuwe visie op ons bestaan, een uitdagende, prikkelende inspiratie om daar het leven van alledag op te oriënteren. Door Kerstmis weet je hoe het leven moet zijn; zou moeten zijn voor eenzamen, mensen die alleen zijn komen te staan, voor vluchtelingen alle kanten worden opgejaagd, voor families in onvoorstelbaar veel verdriet, voor kinderen die geen kansen hebben, voor mensen miskend en uitgebuit. Naast ons eigen goed levensbeeld, is dat ook een bizar beeld van onze mensenwereld. Als je de moed niet wilt verliezen moet je Kerstmis vieren om te weten welke richting je uit moet leven. En weet, zo'n droom wordt pas in onze handen tot levende werkelijkheid.



Kerstmis is Gods droom van mensen in vrede, met elkaars armen omgeven, mensen die elkaar van harte nabij zijn en attent zijn of er iemand hulp nodig heeft, automobilisten die afremmen voor een merel en geduld hebben met wild rijdende pubers op hun fiets, mensen die altijd zorg hebben voor de ander aan de tafel van hun leven. Kerstmis, het geboortefeest van Jesus, laat een mooi en hoopvol perspectief van leven zien, een bijzondere inspiratie voor onze tijd, iets wat we hard nodig hebben.

Jos van Minderhout

KLEDINGACTIE OKTOBER



INZAMELING VOOR KLEDINGBANK

Op 10 en 11 oktober 2014 heeft in de parochie "De Twaalf Apostelen" de eerste inzameling voor de Kledingbank in Nijmegen plaatsgevonden.

Er is ontzettend veel goede kleding door u, parochianen, binnen gebracht. Wij waren overdonderd door deze grote hoeveelheid. Maar ook de emotionele verhalen die erbij verteld werden hebben onze mensen diep geraakt. Wij mogen spreken van een goed resultaat.

Wij zijn u daarvoor heel erg dankbaar en wij hopen dat de betrokken mensen er heel veel plezier van kunnen hebben. Dat zij nu de kans krijgen om twee maal per jaar nieuwe/andere kleren te kunnen uitzoeken. Wij danken allen die hebben meegewerkt dat deze kleding op tijd in de kledingbank terecht kwam.

Als Diaconaal Beraad hebben wij besloten om eenmaal per jaar in de parochie een inzameling te houden. Als u dat wilt en kunt, mag u nu al beginnen met het sparen van de kleding, zodat deze toch een goede bestemming krijgt.

Het Diaconaal Beraad

DIACONAAL BERAAD - KERSTACTIE



In de vorige Apostelbode stond een artikel over onze jaarlijkse kerstactie voor mensen met een minimaal inkomen. Momenteel worden de aanmeldingen verwerkt. Waarschijnlijk komen we dit jaar wederom uit op rond 250 pakketten. Het aantal mensen dat ondersteund moet worden door de Voedselbank blijft nog steeds groeien. De voortdurende economische crisis blijft voor een grote groep mensen duidelijk voelbaar. Een kerstpakket is voor hen meer dan welkom!

Daarnaast wordt sinds enkele jaren een klein bloemstukje bezorgd bij mensen voor wie een warm gebaar van de parochie een steuntje in de rug kan zijn. Het stukje wordt persoonlijk bezorgd door mensen van het ziekenpastoraat.

Voor allen die onze acties een warm hart toedragen en iets kunnen missen: financiële steun is zeer welkom. U kunt uw bijdrage op de volgende manieren doneren:

- storting op bankrekening NL70RABO0135464048 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. kerstactie,
- een envelop afgeven aan de deur van een parochieel centrum of daar in de brievenbus doen met vermelding 'kerstactie',
- in het offerblok Antoniusbrood achter in de Antonius Abt- en Paschaliskerk in Wijchen; in december zijn alle giften hierin bestemd voor de kerstactie.

Anna Verlouw, coördinator kerstactie

OP ZOEK NAAR OUDE KERSTBEELDJES

Als aanvulling op onze collectie voor de doelstelling van ons museum, willen we een verzameling aanleggen van kerstbeeldjes in allerlei maten en soorten, zoals die vroeger in ieder katholiek gezin bij de kerstboom stonden. U zet geen kerststal meer op, u heeft een nieuwe aangeschaft, of u hebt kerstbeeldjes van overleden familieleden bewaard. Wellicht, dat u op zolder of in een kast, een doos hebt staan waarin u deze niet meer gebruikte beeldjes bewaard zijn. Wij zouden ze heel graag ontvangen. Uw kerstbeeldjes worden in ons museum bewaard in een verzameling om ze voor het verdwijnen te behoeden. Als dat zo is, wilt u ze dan in een doosje met uw naam en adres, bezorgen, of laten bezorgen, op het parochiecentrum naast de Antonius Abtkerk Wijchen. U kunt daar terecht van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur.

Jos van Minderhout

Kerstmis. In de kerken van De Twaalf Apostelen staan kerststallen om daarmee de geboorte van Jesus te herdenken. Het zijn prachtige taferelen. Ook bij menig gezin thuis staan vaak hele mooie kerststalletjes. We willen u vragen om daar een digitale foto van te maken. Een foto van de kerkkerststal of van de huis-kerststal, bv. ook met kind. Dat kan een mooie collectie worden van de kerststallen-cultuur in onze parochie. Mail de digitale foto naar info@museumdekijkzolder.nl. Op de laatste zondag van januari zullen we de deze foto's tentoonstellen in ons museum.

De mooiste foto's publiceren we op onze website: www.museumdekijkzolder.nl.



Jeugd & Jongeren



VOOR OUDERS, JEUGD EN JONGEREN.

ADVENT

Advent betekent: God komt naar ons toe. Advent is dit jaar begonnen op 30 november, de eerste van vier zondagen voor Kerstmis.

In de winter hebben veel bomen geen groene bladeren meer en zijn ze kaal en lijkt het net of ze dood zijn. Maar de mensen houden niet van kaal en dood, maar juist heel veel van leven en groen. En om dat te laten merken, halen ze het groen van de spar naar binnen om er een adventskrans van te maken.

'Groen is ook de kleur van de hoop'. In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, "het licht der wereld". Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen, hoe dichterbij Jezus, het licht, nabij is.

In de advent leven wij naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een houding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.

KERSTVERHAAL

HERDER JESSE

De herders zitten rondom het kampvuur. De schapen zijn veilig in de stal.

'Ruben, speel jij eens wat op je fluit' roept herder Peter. Ruben is een goezak. Hij wil zijn fluit pakken, maar waar is die nu gebleven? Hij zoekt en zoekt. De andere herders barsten in lachen uit. Peter heeft de fluit in zijn hand. 'Pak hem dan als je kan' roept hij, terwijl hij hard wegrent. 'Geef hier', roept Ruben. Hij holt achter Peter aan, maar dan steekt Simon snel zijn voet uit. Ruben valt op de grond. De anderen komen niet meer bij van het lachen. Jesse ziet het allemaal gebeuren. Hij is de jongste van het stel. Hij moet nog veel leren.

Zo gaat het nu altijd. Altijd moeten ze Ruben hebben. Tranen van woede springen in Jesses ogen. Hier wil hij niet bij horen. Zachtjes sluipt Jesse weg. Jesse loopt door het donker over de smalle paadjes door de heuvels rondom Betlehem.

Het is een heldere nacht. Hij is nog steeds boos en verdrietig. Ze vinden hem vast een aansteller. Ze hebben al zo vaak gezegd: 'Je moet je er niet zoveel van aantrekken. Daar moet je maar aan wennen' Maar Jesse kan er niet aan wennen. Elke keer is hij weer helemaal van streek. Hij ziet de lichtjes van Betlehem. Wat zullen zijn vader

en moeder zeggen wanneer hij zo voor hun neus staat?

Het is druk in het dorp. Zo druk is het anders nooit. Jesse ziet een man aankloppen bij de herberg. Zijn vrouw staat te wachten tegen de muur. Ze ziet er moe uit. De herbergier doet het raam open. Hij snauwt naar beneden: 'Maak dat je wegkomt. Ik heb geen plaats voor jullie!' 'Maar mijn vrouw kan elk moment een kindje krijgen, roept de man. In zijn stem klinkt paniek. 'Niets mee te maken' zegt de herbergier. Wegwezen!! Het raam wordt dichtgesmeten. Jesse krijgt tranen in zijn ogen.

Wat gemeen om die mensen zomaar buiten te laten staan. 'He, sta daar niet in de weg, vieze stinkerder', roept een boze man. 'Ik wil er langs. Opdonderen. Jesse springt opzij. Vieze stinkerder...! Verdrietig loopt hij verder. Dan ziet hij de man en de vrouw die een herberg zochten. Ze hebben nog steeds niets gevonden. Wacht eens even... Jesse holt de man en de vrouw achterna. 'Meneer', zegt hij buiten adem. 'Ik zag u daarnet bij de herberg. Ik weet een lege stal'. Hoor je dat, Maria? Zegt de man blij. 'Deze jongen weet een plekje voor ons. Kom mee!!

ZOEK DE VERSCHILLEN



De boom staat klaar, de pakjes zijn verdeeld, maar toch klopt er iets niet. Kun jij de 8 verschillen vinden in deze twee plaatjes? De oplossing staat elders in dit blad.

In het donker loopt Jesse terug. Wat waren die mensen blij, die Jozef en Maria. Jesse voelt een vreemd licht. Wat raar. Het is opeens alsof de zon schijnt, midden in de nacht. Hoort hij daar muziek? Wie komen daar aan? Ziet hij daar Ruben, spelend op zijn fluit? Wat komen die nu doen? 'Zit je hier?', roept Peter wanneer hij Jesse ziet. 'We waren je al kwijt. Kom mee. Deze nacht is heel bijzonder'. Nieuwsgierig loopt Jesse met de anderen mee. Ze komen bij de stal van Jesse. En daar vinden ze Maria, Jozef en het kind.



TERUG KIJKEN OP 2014

Als familie of vriendengroep kun je met behulp van deze lijst terug kijken naar 2014.

Wie was voor jou de belangrijkste politicus in ons land in het voorbije jaar? Waarom?

Welke was de beste muziekgroep of zanger van het voorbije jaar?

Wat vond je van de muziek en de inhoud?

Wat vond je van de televisieprogramma's? Wat heeft indruk gemaakt?

Wat heeft jou persoonlijk veel gedaan?

Ben je optimistisch of pessimistisch ten aanzien van het komende jaar?

Waarvoor heb je veel tijd gehad dit jaar?

Wat heb je geleerd dit jaar?

Wie heeft je het meeste doen lachen dit jaar?

Welke drie dingen zou je het komende jaar willen doen?



KERSTCONCERT

Op zondag 21 december geeft muziekvereniging Vlijt en Volharding een kerstconcert in de kerk te Heumen. Dit kerstconcert wordt samen georganiseerd met het Tiels Vocaal Ensemble uit Tiel. Onze nieuwe dirigent Theo Bindels kent dit koor vanuit zijn dirigentschap van Harmonie KTVM uit Tiel.

Dit koor is opgericht in 2005 toen dirigent Ben Middeldorp een aantal mensen op persoonlijke titel uitnodigde om mee te doen aan een kwaliteitskoor. De meeste zangeressen en zangers hebben korte of langere tijd muzikale scholing genoten en zingen naast TVE ook in andere verbanden. Je kunt niet zomaar lid worden van dit koor. Daarvoor moet je gevraagd worden door de dirigent. Kortom we mogen zangtechnisch wel wat verwachten van dit koor. Zie voor meer informatie over dit koor ook: www.tvetiel.nl Vlijt en Volharding kent u ongetwijfeld. Wie weet herinnert u zich nog de Hollandse spelen



Tiels vocaal ensemble

begin 2013! Deze muziekvereniging bestaat dit jaar 120 jaar en heeft in het verleden al eerder (hoewel niet vaak) een kerstconcert in de RK-kerk gehouden. Natuurlijk ook een mooie kans voor degenen die niet of niet zo vaak in dit mooie kerkgebouw komen om te genieten van de prachtige akoestiek. Aan ons de taak om daar met mooie muziek ook gebruik van te maken. Zie ook www.vlijtenvolharding.com

Het programma bestaat deze keer niet uit de bekende traditionele kerstliederen (hoewel die soms wel herkenbaar zijn in de muziek). Er zullen afwisselend door TVE en Vlijt en Volharding muziekstukken worden uitgevoerd. Ook zullen er twee stukken gezamenlijk worden uitgevoerd. Een hele uitdaging daar Tiel en Heumen ver uit elkaar liggen en gezamenlijk repeteren niet op de agenda staat. Het gaat in totaliteit om veertien werken die worden uitgevoerd. U bent van

harte welkom voor deze unieke samenwerking. Het kerstconcert vindt plaats op zondagavond 21 december en begint om 19.30 uur. U kunt vanaf 19.15 uur terecht in de kerk.

Het programma ziet er als volgt uit:

A christmas festival - L.Anderson

Pavane - G.Fauré

Weihnachten - F.Mendelssohn-Bartholdy

Bogoroditse Devo - S.Rachmaninov

Born on a new day Trimbeka - C.Wittrock

Fantasy on Christmas carols - J.Bosveld

The Ground - O.Gjeilo Shining night - M.Lauridsen

Serenade - Bourgeois

Joy! Sleep - E.Whitacre Come pure hearts - D. Catherwood

Gabriella's Sang - wschl. song

CECILIAFEEST MET JUBILARISSEN

Het is 50 jaar geleden dat de dames tot het koor werden toegelaten.

In het begin van de jaren zestig werd het voor de heren van het Parochieel Zangkoor steeds moeilijker, in verband met hun werkzaamheden, om tijd vrij te maken voor de rouw- en trouwdiensten. Onder leiding van Jan Wolters en Jos Jetten is in 1964 het koor uitgebreid met dames. Onze parochie kreeg een gemengd koor. De zang tijdens de rouw- en trouwdiensten was hiermede gewaarborgd. Bij die bijzondere vieringen werd het orgel bespeeld door Toon Jetten sr. Later ging Jos Jetten dat overnemen. In de beginjaren werd er iedere zondag gezongen nog boven op het koor. Pastoor Schellekens kwam en die wilde het koor voor in de kerk hebben. Eerst werd er gebruik gemaakt van een harmonium en later werd het orgel naar beneden verplaatst.

Na het overlijden van Jos Jetten in 2005 hebben we jammer genoeg geen vaste organist meer.



van links naar rechts: Ans van Kruijsbergen dirigent, Annie Remmits-Auwens, Dora van Duijnhoven-Diels, Nellie van Elferen-Beelen, Diny Roelofs-Lemmers, Willemien Broens-Gerrits, Coby Kessler-Voet.

Ans van Kruijsbergen heeft in 2004 het dirigeerstokje van Johan Wolters overgenomen. Tijdens de eucharistieviering ter gelegenheid van het Ceciliafeest werd de St. Aloysius-mis ten gehore gebracht.

Aan het eind van de viering werden 2 dames gehuldigd door pastor Aloys van Veldhoven: Nellie van Elferen-Beelen en Dora van Duijnhoven-Diels.



Dora van Duijnhoven-Diels en Nellie van Elferen-Beelen.

Zij kregen de versierselen van de Gregoriusvereniging opgespeld en een bos bloemen.

Nellie van Elferen-Beelen was 50 jaar lid van het koor. Zij was meteen enthousiast om te gaan zingen, toen daartoe in 1964 de mogelijkheid geboden werd. Zij zingt al die jaren de sopraanpartij. Nellie is een heel trouw lid, die bijna geen enkele repetitie verzuimt en iedere viering aanwezig is. Ze is de contactpersoon van ons koor en beheert de financiën.

Dora van Duijnhoven is 12,5 jaar koorlid. Toen Dora naar het dorp verhuisde, kreeg ze meer vrije tijd en kwam ze zingen in ons koor. Zij zingt de sopraanpartij. Zij is een enthousiast en trouw lid. Dora zorgde er vorig jaar voor dat ons koor nieuwe kleding kreeg.

Pastor Aloys bedankte het koor voor hun muzikale inzet al die jaren en sprak de hoop uit, dat dit nog lang door mag gaan. Na afloop van de viering was er gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. Onder het genot van een kopje koffie of thee met cake, die door onze dirigent was gebakken, was dit nog een gezellig samenzijn.

Willemien Broens

KNIELBANKEN KRIJGEN NIEUW LEVEN

Enige tijd geleden werd bekend dat de knielbanken uit de H. Georgiuskerk in Heumen zouden worden verwijderd. Het bestuur van Terp heeft toen contact opgenomen met de koster en hem gevraagd wat er met het hout gedaan zou wor-

den. Verenigingsgebouw Terp was net verbouwd en beschikte over een gloednieuwe bar waarvan de inrichting echter al enigszins gedateerd was. Het leek ons een goed idee het hout opnieuw te gebruiken binnen de gemeenschap van Heumen. Er werd ons verteld dat er nog geen beslissing was genomen over een bestemming voor het hout en dus zat er niet veel anders op dan even af te wachten.

Toen we het bericht kregen dat we het hout mochten hebben waren we er ook al uit wat we ermee wilden doen.

Een van onze vrijwilligers, Jan Jaspers, is een heel goede timmerman. Hij heeft er een paar maanden aan gewerkt en voor Terp een fantastische eikenhouten stamtafel en twee vaste hangtafels gemaakt. De twee vaste hangtafels zijn voorzien van het logo van ons huisbiermerk, het is in het blad gebrand.

Op 29 augustus 2014 hebben we de nieuwe meubelstukken, na een paar mooie woorden en zegening door onze pastoor Aloys van Velthoven, feestelijk in gebruik genomen.

Het doet ons erg goed dat het hout uit de kerk op deze manier voor de tweede keer een plek gekregen heeft in de gemeenschap van Heumen.

Het bestuur van Terp



© apostelbode 2014

S	A	E	Z	G	R	Z	A	E	S
K	G	R	N	S	A	T	Z	E	R
Z	T	N	G	K	E	A	S	R	Z
R	N	Z	T	A	S	E	G	K	A
G	E	T	R	Z	K	S	A	N	Z
A	S	K	E	G	N	R	T	Z	K
E	R	A	S	N	G	Z	K	T	T
T	K	G	A	E	Z	N	R	S	E
N	Z	S	K	R	T	G	E	A	G
Z	A	E	R	N	K	T	A	R	N

KERSTANG 1 KERSTANG 2

Oplossing lettersudoku KERSTANG Apostelbode

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 ✧ Tweede lezing: 2 Petr. 3,8-14 ✧ Evangelie: Mc. 1,1-8 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 61,1-2a.10-11 ✧ Tweede lezing: 1 Tess. 5,16-24 ✧ Evangelie: Joh. 1,6-8.19-28 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16 ✧ Tweede lezing: Rom. 16,25-27 ✧ Evangelie: Lc. 1,26-38
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Tevens kindernevendienst 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering met Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Orgelbegeleiding Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Alverna Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

Vieringschema
24 dec. t/m 26 dec.

	woensdag 24 december • Kerstavond	donderdag 25 december • Eerste Kerstdag	vrijdag 26 december • Tweede Kerstdag • Heilige Stefanus
	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 ✧ Tweede lezing: Titus 2,11-14 ✧ Evangelie: Lc. 2,1-14	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10 ✧ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6 ✧ Evangelie: Joh. 1,1-18	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60 ✧ Evangelie: Mt. 10,17-22
 H. Antonius Abt Wijchen	18.00 Gezinskerstviering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes
	20.00 Kerstavondviering Harmonie D.O.V. Martin Claes		
	23.00 Kerstavondviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie		
 Emmanuel Wijchen	19.30 Kerstavondviering 2Gether Hennie Witsiers	09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	<i>Geén viering</i>
 H. Paschalis Baylon Woezik	17.00 Kerstspel Kinderkoor Werkgroep Gezinsliturgie	09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	09.30 Eucharistieviering Niessing-Familiekoor Bas van Dijk
	19.00 Gezinskerstviering Kinderkoor Bas van Dijk		
	21.30 Kerstavondviering 2Gether Cees Janssen		
 H. Jozef Alverna	19.30 Kerstavondviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen	09.30 Eucharistieviering Between Bas van Dijk	<i>Geén viering</i>
<td> 21.30 Kerstavondviering Jongerenkoor Bas van Dijk </td>	21.30 Kerstavondviering Jongerenkoor Bas van Dijk		
 H. Johannes de Doper Balgoij	18.30 Kindvriendelijke kerstviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ben Frie	<i>Geén viering</i>
 Het Kompas	17.30 Kerstavondviering Bas van Dijk		
St. Jozef		10.30 Woord en Communie Cees Janssen	

Vieringschema 24 dec. t/m 26 dec.	woensdag 24 december • Kerstavond	donderdag 25 december • Eerste Kerstdag	vrijdag 26 december • Tweede Kerstdag • Heilige Stefanus
	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 ✨ Tweede lezing: Titus 2,11-14 ✨ Evangelie: Lc. 2,1-14	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 52,7-10 ✨ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6 ✨ Evangelie: Joh. 1,1-18	lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60 ✨ Evangelie: Mt. 10,17-22
 H. Antonius Abt Nederasselt	18.30 Kinderkerstviering Kinderkoor Werkgroep WoCoviering 20.30 Kerstavondviering Gemengd Koor Ben Frie	09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Hennie Witsiers/H. Kuijs	<i>Geén viering</i>
 H. Antonius Abt Overasselt	19.30 Kinderkerstviering Orgelbegeleiding Aloys van Velthoven 21.30 Kerstavondviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven	11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Aloys van Velthoven
 H. Georgius Heumen	19.00 Kindvriendelijke kerstviering New Challenge Jos van Minderhout	09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
 H. Victor Batenburg	20.00 Kerstavondviering Gemengd Koor Jack Leo	09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 H. Anna Bergharen	17.30 Gezinskerstviering Neo Nata & Annekeband Hennie Witsiers 22.00 Kerstavondviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout	11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker	11.00 Eucharistieviering Muziekvereniging Muzanna Bas van Dijk
 H. Judocus Hernen/Leur	18.00 Gezinskerstviering Voice Annemarie Gooiker 20.00 Kerstavondviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 H. Damianus Niftrik	21.30 Kerstavondviering Parochieel Zangkoor Jack Leo/Hennie Witsiers	11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>

Vieringschema
27 dec. t/m 04 jan.

27 december / 28 december
• Feest van de Heilige Familie

31 december / 01 januari
• Oudjaar/Nieuwjaar
• Moederschap van Maria

03 januari / 04 januari
• Driekoningen
• Openbaring des Heren

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <p>☼ Eerste lezing: Gen. 15,1-6;21,1-3 ☼ Tweede lezing: Hebr. 11,8.11-12.17-19 ☼ Evangelie: Lc. 2,22-40</p>	<p>lezingen</p> <p>☼ Eerste lezing: Num. 6,22-27 ☼ Tweede lezing: Gal. 4,4-7 ☼ Evangelie: Lc. 2,16-21</p>	<p>lezingen</p> <p>☼ Eerste lezing: Jes. 60,1-6 ☼ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6 ☼ Evangelie: Mt. 2,1-12</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag 11.00 Nieuwjaarsviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Hennie Witsiers/Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Jos van Minderhout Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>woensdag 18.00 Oudejaarsviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>woensdag 19.00 Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>woensdag 19.00 Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 10.00 Oudejaarsviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering</p>	<p>donderdag 11.00 Nieuwjaarsviering Orgelbegeleiding Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 19.00 Oudejaarsviering Elckerlyckoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>woensdag 19.30 Oudejaarsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>woensdag 19.00 Oudejaarsviering Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Doopdankviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>woensdag 19.00 Oudejaarsviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>donderdag 11.00 Nieuwjaarsviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Vieringschema
10 jan. t/m 25 jan.

10 januari / 11 januari
• Doop van de Heer

17 januari / 18 januari
• 2e zondag door het jaar

24 januari / 25 januari
• 3e zondag door het jaar
• Bidweek voor de eenheid

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 55,1-11 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-9 ✦ Evangelie: Mc. 1,7-11 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 1 Sam. 3,3b-10.19 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 6,13c-15a;17-20 ✦ Evangelie: Joh. 1,35-42 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jona 3,1-5.10 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31 ✦ Evangelie: Mc. 1,14-20
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Oecumenische viering Koor uit De Schakel Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familie</i>viering met doop Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgooij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Oecumenische viering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Ds. Marco Luijk</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>	<p>zondag 11.00 Oecumenische viering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Ds. Annika van Esschoten</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✦ Eerste lezing: Deut. 18,15-20 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 7,32-35 ✦ Evangelie: Mc. 1,21-28
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Neo Nata Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Voice Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthof	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

TWAALFDAAGSE REIS

ROME EN ASSISI



Na de geslaagde 'Pausreis' van afgelopen juni, zijn Bert Oosterveer (pastor reisleader) en Coos van Ras (chauffeur Maaskantreizen) van plan om ook in 2015 weer een groepsreis naar Italië te organiseren.

Het zal een twaalfdaagse reis worden, met vertrek op woensdag 6 mei 2015. De belangrijkste steden die dan zullen worden aangedaan, zijn Rome (inclusief Tivoli) en Assisi. Rome bereiken we op zaterdag 9 mei, en op zondag 10 mei zullen we dan in elk geval, naast het Vaticaan, de 'Kerk der Friezen' aandoen. Evenals voorgaande jaren zal de reis een

religieus-cultureel karakter dragen. Zowel op de heen- als op de terugreis bezoeken we dan ook een aantal andere historische en betekenisvolle plaatsen in Duitsland, Zwitserland, Italië en Oostenrijk.



Wie meer over deze reis wil weten, kan zich wenden tot Bert Oosterveer (mobiel 0655881511). Vanaf

Kerstmis vindt u meer informatie over deze reis op zijn website (www.bertoosterveerzpp.nl) en ook wordt er op zondagmiddag 11 januari 2015 in Wijchen een informatieve bijeenkomst gehouden, en wel in het 'Hof van Kaatje' aan de Gagelvenseweg.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. U kunt Bert en Coos ook een mailtje sturen om te laten weten dat u interesse heeft (bertoosterveerzpp@kpnmail.nl).



oplossing
pagina 13

BIJZONDERE VIERINGEN



H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
maandag 15 december	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
zaterdag 20 december	18.00 uur	Lichtjesticht vanaf de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> door Wijchen Centrum.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 12 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 13 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 03 januari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 09 januari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 02 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
zondag 11 januari	15.00 uur	Doopdankviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
vrijdag 06 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 19 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 16 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

De Muts | Wijchen

vrijdag 19 december	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 23 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 08 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 22 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 22 december	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 05 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 19 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 02 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 09 december	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 13 januari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 29 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 27 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 02 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 06 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 06 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 03 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 25 januari	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-------------------	-----------	---



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





LEVEND KERSTVERHAAL OP ZATERDAG 20 DECEMBER BIJ DE ANTONIUS ABTKERK IN WIJCHEN

In het weekend vóór kerst laten de gezamenlijke kerken van Wijchen het kerstverhaal tot leven komen! In overleg met de Werkgroep Evenementen Wijchen zal dit plaatsvinden tijdens de Candle Light Shopping op zaterdag 20 december 2014, vanaf 18.00 uur.

Na een sfeervolle lichtjesticht naar het kasteel en de feestelijke opening daar, gaat de tocht naar het plein voor de Antonius Abtkerk. Hier zullen verschillende situaties uit het kerstevangelie te zien zijn. Te denken valt aan: Romeinse soldaten, drie wijzen, herders, engelen, koning Herodes en natuurlijk Jozef en Maria....

De kinderen zullen op een speelse manier langs de figuren worden geleid en voor volwassenen zal het zeker een bijzondere ervaring zijn!

Voor chocomel met iets lekkers wordt ook gezorgd.

(Deze kerstactiviteit komt in plaats van het kerstspel op 24 december)

Ineke Wintjes

OP DE SCOUTINGARK MET DE JONGE VRIJWILLIGERS VAN DE ABT WIJCHEN

In het eerste weekend van de herfstvakantie was de vrijwilligersactiviteit voor de jonge vrijwilligers van de Abt Wijchen.



Zo'n 25 jongelui (van 6-25 jaar) zijn een kort weekend mee geweest naar de ScoutingArk in Niftrik.

Het programma was door jong en oud samen gesteld.

Kennismakings-

spelletjes, een speurtocht, boerengolf en samen eten (chinees en een uitgebreid ontbijt) waren de ingrediënten.

Ook hebben we op zaterdag film gekeken. De ouders hebben met pastor Ben Frie een door hem gemaakte documentaire bekeken en daar samen over nagepraat. De jongeren hebben de



film Spirit gekeken.

Hier enkele impressies van de jongelui:

"Een paar dagen geleden was het feest. En niet zomaar een feest, een slaapfeest op een boot. En daarbij moeten er dus ook wat slaapspulletjes mee, tandenborstel, pyjama, slaapzak, knuffel, luchtbed, kussen, noem maar op. Maar de organisatie had nog wat in petto, een giga leuke film namelijk Spirit en je kunt het al raden er werd niet echt geslapen. De jongens en meisjes sliepen allebei apart. Maar voor de wc geldt dat niet. 's Morgens vroeg was de zonsopgang prachtig. We (koor) sliepen onder in de boot. Als je in de kamer naar buiten kijkt zag je water en de kade".

Veronique en Elise

"Wij hebben met het logeren op ScoutingArk een film gekeken: 'Spirit'.

De film gaat over een paard dat opgroeit in het wild, gevangen wordt en dan een groot avontuur beleeft waarbij er veel emoties zijn: woede, verdriet, angst etc.

Als je de boodschap van de film probeert te begrijpen, ontdek je dat het gaat over vrijheid, vrij voelen en vrij zijn. Als je je vrij voelt heb je het meestal naar je zin en heb je niet het idee dat je continu dingen moet doen omdat iemand anders dat wil. Echt vrij ben je alleen als helemaal niemand jou laat doen wat hij/zij wil. Maar je kunt ook vrij zijn in je hoofd, zelfs als je gevangen bent.

De film was leuk voor iedereen. Voor de wat kleineren onder ons om ernaar te kijken en de emoties te ervaren.

En voor de wat ouderen om de boodschap te vinden en deze vervolgens te begrijpen".

Daniëlle en Femke Westerbeek (Familiekoor)

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Onze jongere vrijwilligers hebben in het weekend van 18 en 19 oktober hun "bedankfeestje" gekregen. 23 jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar hebben deelgenomen aan activiteiten in en om de scoutingark. De contactraad dankt de organisatoren van het geslaagde weekend.
- Nu we van het parochiebestuur een analyse hebben ontvangen van de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap kunnen we actiepunten gaan formuleren om de organisatie te verbeteren. We willen daarbij niet overhaast te werk gaan omdat we vooral ook oog moeten hebben voor alles wat goed gaat.
- De glas-in-lood ramen van de beide zijbeuken zijn inmiddels weer teruggeplaatst en de stuka-doors zijn bijna klaar met de afwerking.
- De komende periode is altijd erg druk (advent, Kerstmis en jaarwisseling). De eerstvolgende vergadering van de contactraad is daarom pas op 13 januari.

Theo van der Weegen



GEDOOPT
26 oktober
Matz van Nuland



H. DAMIANUS - NIFTRIK



VANUIT DE CONTACTRAAD

• Op 22 september 2014 is het parochiebestuur naar Niftrik gekomen om met de inwoners van Niftrik te praten over de stand van zaken betreffende de geloofsgemeenschap van de H. Damianus. Een redelijk aantal inwoners was aanwezig. Opvallend was dat er ook een aantal jongeren aanwezig was. Door pastor M. Claes werd gesproken over het pastoraat. Het pastoraat heeft zorgen voor de toekomst, maar voor de komende tijd is het nog mogelijk om zoveel mogelijk in alle kerken een viering te houden. De heer W. Eling, vice-voorzitter, gaf een uitzetting over de financiële positie van de parochie 'De Twaalf Apostelen'. Kijkend naar de parochie is er een tekort, wat zo snel mogelijk weggevoerd moet worden. De dotatie voor het groot onderhoud van de gebouwen legt een groot beslag op de begroting van de parochie. Hierover

wordt nog overleg met het bisdom gevoerd. Tevens is er gekeken naar de vitaliteit. Vastgesteld kan worden dat er voldoende werkers zijn, maar denkers en administratieve krachten zijn er te weinig. Deze laatsten zijn ook hard nodig.

• Aan de orde is geweest de begroting voor het jaar 2015, waarvoor wij als contactraad de wensen en de daarbij behorende cijfers moeten aanleveren. De voorgelegde lijst wordt besproken en zal aan het bestuur worden voorgelegd.

• De vieringen in de kersttijd worden aan de hand van het voorstel van de pastores bekeken. Deze worden overgenomen. Zie het vorenstaande overzicht.

De contactraad

KERSTVIERINGEN

Zie het schema in het midden van dit blad



40-JARIG BESTAAN GEMENGD KOOR

Op zondag 23 november 2014 mocht het Gemengd Koor van de H. Victor te Batenburg twee feesten vieren en wel: de gedachtenis van St. Cecilia, de patrones van koren en muziekgezelschappen en het veertigjarig bestaan van het koor.

Het verhaal van St. Cecilia, maagd en martelares, kent iedereen. Namens de geloofsgemeenschap dankte diaken Hennie Witsiers de leden van het koor voor hun inzet en inspanning bij de opluistering van de zondagse vieringen, bij uitvaarten en bij het kleine aantal huwelijken en jubileavieringen. Ondanks hun ouderdom en gezondheidsproblemen zijn zij het die toch steeds weer alle krachten gebruiken en inzetten om de kerkelijke vieringen tot iets moois maken. Zonder zang en muziek zijn de vieringen minder aansprekend.

De leden van het koor herdachten ook het feit dat zij dit jaar al 40 jaren de vieringen met hun zang opluisteren. Dat is een mijlpaal die gevierd mag worden. Er wordt weleens gezegd, dat in het leven alles gevierd moet worden.

In het voorjaar van 1974 heeft het toenmalige kerkbestuur vastgesteld dat het moeilijk werd om de uitvaartmissen alleen door de heren te laten



zingen. Er waren gewoon te weinig koorzangers. Niemand trad in die tijd tot een kerkkoor toe. Er moest een oplossing komen en die vonden men door vrouwen mee te laten doen. In die tijd kon dat al en was men bezig de deuren van de kerk iets meer open te zetten.

Pater Martien Brouwers was in Batenburg werkzaam als assistent en wilde wel helpen bij het opzetten van het gemengd koor. Hij begon met de repetities en een groot aantal dames meldde zich aan. Hij bleef dirigent tot zijn vertrek in 1986. Verder was hier mevrouw Cis van Lubeek en Jan Hermens, dirigent. Thans staat het koor onder

leiding van de organist / dirigent Jan Derks. Vanaf het begin zijn er nog vier dames, die gedurende die veertig jaren lid zijn geweest. Voor hen is het dus ook een mijlpaal. Zij hebben in deze veertig jaren het lief en leed van de medekoorleden meegemaakt. Zij hebben mooie tijden en minder mooie tijden meegemaakt. Mede door hun inzet is het koor door kunnen gaan. Daarnaast hebben zij alle vier nog veel meer vrijwilligerswerk gedaan in deze veertig jaren. Die werkzaamheden gaan we nu niet opnoemen.

Als dank voor het veertigjarig lidmaatschap zouden ze een medaille van de Gregoriusvereniging kunnen krijgen. Zij hebben aangegeven dat zij deze speld liever niet willen hebben, omdat zij alle vier al in het bezit zijn van een speld (bij het vijftienvigjarig lidmaatschap). Deze speld blijft toch maar in de kast liggen. Hun voorkeuring uit naar een tinnen roosje met inscriptie. Zo'n roosje kun je laten zien op een zichtbare plaats in de kamer. Verder kregen zij het ereditiploma van de Gregoriusvereniging en een grote bos bloemen.

Namens het koor hield Jan Derks een mooie toespraak en voor ieder afzonderlijk een woordje. Na de viering was er nog een druk bezochte receptie in de pastoriezaal.

Diaken Hennie Witsiers

KERSTCONCERT VAN ZANG EN VRIENDSCHAP

Op 21 december a.s. zal de Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap uit Batenburg, o.l.v. André van Dijk, een kerstconcert geven in de kerk van de H. Victor in Batenburg. Het is alweer ruim zevenenveertig jaar geleden dat Zang en Vriendschap in Batenburg is opgericht en er nog altijd op maandag haar wekelijkse repetitieavond heeft.

Tijdens het kerstconcert zal het koor de nodige kerstliederen ten gehore brengen. Op het orgel zal dit begeleid worden door Paul Keijzers. Hij zal ook enkele orgelwerken ten gehore brengen. Gerrie Kalisvaart, sopraan, zal een aantal solo's verzorgen. Tijdens dit kerstconcert zullen de aanwezigen samen met het koor een aantal bekende kerstliederen zingen. Kortom een kerstconcert met afwisseling waarbij u zeker in de kerststemming zult komen.

Op 21 december om 19.30 uur in de H. Victor in Batenburg.

Zet het alvast in uw agenda, op de kalender of geef via het volgende mailadres info@zangenvriendschapbatenburg.nl aan dat u al kaarten wilt reserveren.

KERSTVIERINGEN

Zie het schema in het midden van dit blad



VANUIT DE CONTACTRAAD

OPENINGSTIJDEN VAN DE KERK TIJDENS DE KERSTDAGEN

Op beide kerstdagen blijft de kerk van Overasselt vanaf de eucharistieviering tot 16 uur in de middag geopend voor bezoekers die de kerststal willen bezichtigen.

ALLERZIELEN



Na afloop van de Allerzielenviering op zondag 2 november gingen de kerkgangers samen met pastor Van Velthoven naar het kerkhof. Daar werden de graven van de overledenen van het afgelopen jaar gezegend. Op deze pagina vindt u hiervan een foto.



HUBERTUSJACHT

Op 2 november werd door slijpachtvereniging Midland Hunt uit Berg en Dal de traditionele Sint-Hubertusjacht gehouden.

Met deze slijpacht wordt het jachtseizoen officieel geopend.

Het verhaal gaat dat Hubertus, zoon van de hertog van Aquitanië, op Goede Vrijdag anno 683

op jacht ging, wat een zeer oneerbiedige activiteit was op deze heilige dag. Hubertus bespeurde een groot hert. Toen hij zijn pijl op het dier richtte verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei waardoor het dier een wisse dood bespaard bleef. Hubertus kwam hierdoor tot inkeer en leidde van toen af aan een heilig leven. Hij werd uiteindelijk zelfs bisschop van Maastricht en la-



ter van Luik. Hubertus is vooral bekend als de patroonheilige van de jacht. De Hubertusjacht, met ruiters te paard in hun rode rok en met een meute honden die vooruit snelt, wordt over het algemeen gehouden op zijn naamdag: 3 november. Tegenwoordig is jagen op vossen niet toegestaan en wordt er gejaagd op een zogeheten slip, een lap stof met een geurspoor dat door de honden gevonden dient te worden. Een slijptrekker rijdt ruim voor de meute uit om een spoor te leggen. De honden volgen dit spoor en de ruiters volgen de honden.

"Midland Hunt" organiseert al jaren een Hubertusjacht op de eerste zondag van november. De vereniging ging dit jaar op zoek naar een nieuwe locatie voor de verzamelplaats voor de jacht en vond die in Buurderij De Lage Hof. Om 12.15 uur werden de bloedhonden, de paarden en de ruiters en amazones gezegend door pastor Aloys van Velthoven bij de kerk van Overasselt, onder begeleiding van het "corps des sonneurs". Vervolgens werd de slijpacht van ruim twintig kilometer over het grondgebied van de gemeente Heumen ingezet.

Contactraad
H. Antonius Abt Overasselt

NIEUWE LEDEN GEZOCHT

Joy4all is een kerkkoor uit Overasselt onder leiding van Eric Fortier, dat met veel enthousiasme iedere dinsdagavond repeteert van 18.45 uur tot 20.15 uur en twee keer per maand een viering verzorgt in de Antonius-Abtkerk in Overasselt. Wij zingen vierstemmige Engels- en Nederlandstalige liederen.

Wij zoeken versterking; alle stemsoorten zijn welkom. Dus houd je van zingen (noten lezen niet vereist) neem dan contact op, kom eens luisteren en kom erbij want het is JOY 4 ALL!!!!!!

Contact:-mail: iwanensanne@ziggo.nl
Telefoon: 0486 750656

ST. - CAECILIAFEEST GEMENGD KOOR OVERASSELT 23 NOVEMBER 2014

Het is ruim drie weken erg spannend geweest voor ons koor.

Zou hij er wel of niet bij aanwezig zijn?

En jawel, tot ieders grote vreugde; tijdens de eucharistieviering die vooraf ging aan ons jaarlijks feest, voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven, kwam Herman Gerrits, die vorige week nog in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, gearmd met zijn Marietje, de kerk binnen en ging zoals hij dat al zestig jaar gewend is naast zijn boezemvriend Antoon zitten.

Niet in de kerkbanken, niet op een seniorenstoel maar tussen de koorleden, "want daar is mijn plaats" zoals Herman zelf verwoordde.

Antoon Theunissen en Jan Duijghuisen, de twee andere diamanten jubilarissen, zaten te stralen dat hun maatje van het eerste uur op zijn vaste plaats zat.

Dit jaar was het een echte herenaangelegenheid. Leo Grimbergen vierde zijn zilveren jubileum als tenor en Ben Hachmang zingt alweer twaalfen-half jaar met zijn verdienstelijke basstem.

Na de dienst werd hun, voor de eerste keer in de kerk op verzoek van pastor Aloys, de bijbehorende eretekenen van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging op het zondagse kostuum gespeld en natuurlijk hoorden daar ook de oorkondes bij.

De echtgenotes werden verrast met een bos bloemen. De koffie met krentenbrood daarna vond gretig aftrek terwijl ondertussen de vijf jubilarissen de felicitaties van de kerkgangers ontvingen. Dankzij de grote hulp van de koster en enkele vrijwilligers konden wij door naar ons feestadres. Onze oprechte waardering voor jullie geweldige inzet. Wij hebben met elkaar een gezellige middag doorgebracht waar vooral de heren het moesten ontgelden. Alle registers werden open-

getrokken op zang- en cabaretgebied. Een bonte middag waarop veel voorgedragen en gelachen is.

Antoon, Herman en Jan zetten hun beste beentje voor en zongen op de wijs van "Eens als de ba-zuinen klinken" een prachtig lied. Gelukkig niet alle 23 coupletten die ze in een ver verleden geschreven hebben. Marijke en Lettie waren zoals vanouds goed op dreef. De wandelclub kwam met vrolijke muziek van een mondharmonica de zaal binnen. Guus, de dirigent vertolkte samen met het koor en organist een Ländliche Konzertprobe voor de vijf jubilarissen.

Speeches; jubilarissen (tevens huidige of vroegere koor- en/of kerkvrijwilligers) in het zonnetje zetten. Ze verdienen het zo. De kippen gaven Jan de eer een prachtei uit te broeden en gelukkig hoefden wij daarop niet te wachten omdat Ronald ons een heerlijk buffet voorschotelde.

Kortom: een dag om van na te genieten.

Aanstaande donderdag zijn we weer een serieus kerkkoor. We zingen dan twee uitvaartdiensten op één dag. En zo proberen we als koor een goede balans te zoeken in uitersten.

Trudy Derksen - Hendriks,
Voorzitter St. - Caeciliakoor te Overasselt.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VITALITEITBESPREKING

Op maandag 8 december a.s. is er om 20.00 uur een vitaliteitbespreking gepland over de toekomst van onze kerk, Johannes de Doper. De locatie is onze basisschool Roncalli. Aanwezig



zijn o.a. Aloys van Velthoven en Martin Claes van het pastoresteam, alsook een gedelegeerde van het bestuur van De Twaalf Apostelen.

Vanzelfsprekend is ook de contactraad van Johannes de Doper aanwezig. Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd om te luisteren en mee te praten over de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap.

Namens de contactraad,
Antoon Marinussen



VANUIT DE CONTACTRAAD EN STUURGROEP

Door het vertrek van Mieke Loeffen en Herma van Nuland is er een nieuwe samenstelling van de gezamenlijke vergadering van de contactraad en de stuurgroep.

Uiteraard willen wij zowel Mieke als Herma nogmaals bedanken voor de grote inzet de afgelopen jaren. Naast de bestuurlijke taken hebben Mieke en Herma de afgelopen jaren er steeds voor gezorgd dat het vrijwilligersfeest een succes was.

Er is een bespreking geweest met de ouders van de communicanten en vanuit de ouders samen met Bas van Dijk zal de communieviering georganiseerd worden. Angelique de Haas die tien jaar de communicanten heeft begeleid kan wegens tijdgebrek niet langer meer het voortouw nemen maar wil nog wel haar ervaring delen met de ouders.

De agenda met de adventsviering en kerstvieringen wordt doorgenomen waarbij het puzzelen is met voorgangers, koren en dirigenten.

De begroting dient voor 1 november gereed te zijn. Aangezien we weten dat er in de parochie bezuinigd moet worden, wordt besloten om alleen het hoogstnoodzakelijke in te dienen bij het parochiebestuur, waarbij wij er van uit gaan dat dit ook goedgekeurd wordt.

Om het contact met het parochiebestuur te verbeteren is Hans Helmonds, de penningmeester van de parochie, aangewezen om een aantal malen per jaar onze vergadering bij te wonen.

De laatste vergadering hebben wij samen met Martin Claes uitvoerig gesproken over de vitaliteit van de geloofsgemeenschap Alverna.

Enkele belangrijke conclusies

- Weinig verloop vrijwilligers (positief), maar wel moeilijk om vervangers te vinden als er iemand vertrekt; voor eenmalige klussen zijn nog wel vrijwilligers te vinden.
- Deelname vieringen blijft constant (75 à 80). De viering eerste vrijdag van de maand grote deelname (30 personen). Veel uitvaarten rechtstreeks naar crematorium.
- Samen verder: dit blijft het doel zowel binnen de gemeenschap als binnen de parochie.
- Het probleem voor de toekomst: De gemiddelde leeftijd van kerkbezoek en vrijwilligers wordt steeds hoger.

- Contact met bestuur van De Twaalf Apostelen is niet optimaal; we hopen dat met de komst van Hans de relatie zal verbeteren.
- Werkgroepen: functioneren goed en de inzet van de vrijwilligers is groot.
- Wij doen alles zo veel mogelijk zelf, voor zo laag mogelijke kosten.
- De begraafplaats is zeer goed verzorgd.

Martin Claes geeft aan dat de problemen in veel gemeenschappen hetzelfde zijn maar positief is dat de betrokkenheid in de gemeenschappen groot is.

Cor Janssen

GEDOOPT
16 november
Gigi Awater



COMMUNICANTEN 2015 STELLEN ZICH VOOR

Op 21 november hebben Noud Pauwels, Joep van der Put, Julian Bardoel, Jayden Linders, Joni Dinissen, Roos Buijs, Joëlle Loeffen, met een speurtocht in de kerk van Alverna een begin gemaakt met hun voorbereiding op de eerste communie, die we vieren op 19 april 2015. Dertien december is de dag waarop zij zich voorstellen in de geloofsgemeenschapskerk van Alverna. We hopen dat de Noud, Joep, Julian, Jayden, Joni, Roos en Joëlle er veel plezier en met toewijding aan kunnen deelnemen en zo op hun manier samen met ons het verhaal van God en mensen kunnen ontdekken.

pastor Bas van Dijk



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- We kregen veel positieve reacties op de vieringen in het weekend van 1 en 2 november. Dat gold voor de ontmoetingsviering van 1 november en de Allerzielenviering van 2 november.
 - Op 4 november zijn vertegenwoordigers van alle werkgroepen bijeen geweest met de contactraad en de stuurgroep. Het was goed om te horen wat er allemaal gebeurt en gedaan wordt. En het was ook een geanimeerde bijeenkomst.
 - Op 30 oktober hebben we als contactraad en stuurgroep een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van het parochiebestuur (Martin Claes, voorzitter en Wijnand Eling, vicevoorzitter) in het kader van de vitaliteit van onze kerk en onze parochie. Ook op zo'n avond merk je dat er veel gebeurt, ook al zou er nog meer mogelijk zijn. Wij kijken met genoeg terug op een prettig gesprek.
 - In de week voor Kerstmis zijn er twee vieringen in onze kerk. Op dinsdag 16 december is om 14.00 uur de kerstviering voor onze ouderen.
 - Op woensdag 17 december is de KBO te gast bij ons. De kerkelijke viering begint om 10.30 uur. Na beide vieringen ontmoeten de aanwezigen elkaar nader in 't Achterom.
 - Graag wijzen we u op onze herbergkoffie; zie bijgevoegd speciaal bericht. Op 17 december gaat dit gewoon door. Vanwege de viering met de KBO wordt de koffie geschonken in het zaaltje.
 - Maria Eijkman heeft haar werkzaamheden in de werkgroep Missie & Ontwikkeling overgedragen aan Jan Nillesen. We hebben Maria in het zonnetje gezet en dat verdiende ze dubbel en dwars.
 - De komende ontmoetingsvieringen zijn op 3 januari en 7 februari. De viering begint steeds om 19.00 uur.
 - De contactraad vergadert dinsdag 24 februari voor de eerste keer in 2015.
- Tot slot wensen we iedereen goede feestdagen en een voorspoedig 2015.

Namens Stuurgroep en Contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE-UURTJE

Wij nodigen u weer uit voor het koffie-uurtje op de eerste en derde woensdag van de maand. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur open. De komende data zijn 17 december, 7 en 21 januari en 4 februari. Het is bijzonder gezellig!

KERSTVIERING 55+ IN 'T ACHTEROM OP DINSDAG 16 DECEMBER

We beginnen om 14.00 uur met de Kerstviering in de Emmanuelkerk.

Daarna zetten wij de viering voort in 't Achterom onder het genot van een kopje koffie of thee met kerstbrood.

U bent allen van harte welkom!

Tot ziens werkgroep Ouderen
en Het Ziekenpastoraat

FEESTELIJKE HERBERGKOFFIE

Tussen kerst en oud & nieuw elkaar even ontmoeten, dat doen we op 28 december.

Op deze zondag is er geen viering in onze kerk, maar we zetten de deuren wel open. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om terug te kijken op de kerstdagen, vooruit te blikken of gewoon even bij te praten. We zorgen voor iets lekkers bij de koffie en de thee en de rest is een verrassing. Mocht u geen vervoer hebben, laat het ons even weten (024-6415629 of 024-6411174).



ZIEKENPASTORAAT EMMANUEL

Wij, de dames van het ziekenpastoraat, gaan bij mensen op bezoek.

Zo ook in de ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

De bezoeken in de ziekenhuizen wordt steeds meer bemoeilijkt, doordat het ziekenpastoraat te laat het bericht krijgt dat er iemand is opgenomen in het ziekenhuis. Mede ook doordat de opnames in het ziekenhuis steeds korter worden. Daardoor zijn de mensen al thuis voor wij het weten. Nu willen wij hierbij een oproep doen als mensen wat langer in het ziekenhuis opgenomen worden en bezoek van ons willen ontvangen, dat door te geven bij het ziekenpastoraat.

Ook als u thuis bezoek wilt ontvangen kunt u dat bij ons doorgeven.

Het ziekenpastoraat
Hermien van Eldonk tel: 024-6414829



VRIJWILLIGERSFEEST

Zaterdag 22 november werd in onze geloofsgemeenschap het vrijwilligersfeest gevierd. Oorspronkelijk was dit het St. Ceciliafeest voor de koren, maar in Nederasselt is dit uitgebreid om alle vrijwilligers van de kerk hiervoor uit te nodigen. Tijdens de voorafgaande viering werden er drie koorleden gehuldigd. Wim van Dam en Wim Ariens zijn al 40 jaar koorlid. Pastor Aloys had een passend woordje bij deze heren en zij kregen een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging. We hadden in Nederasselt ook een primeur.



Jan Bonnet is maar liefst 70 jaar koorlid en nog zeer actief betrokken in de gemeenschap.



Hij kreeg een mooi beeld en lovende woorden van pastor Aloys. Na de viering werd het feestje voortgezet in Gemeenschapshuis "Ons Huis". De drie jubilarissen werden nog even in het zonnetje gezet, maar er waren ook drie vrijwilligers die genoemd en gehuldigd werden voor hun staat van diensten. Dit waren: Henk van Sonsbeek, Frans van Dam en Nol van Eldijk. Zij zijn al 25 jaar of langer vrijwilliger in onze gemeenschap en kregen hiervoor een dankwoord en een presentje

Corné Schaap

ALLERZIELEN



Op zondag 2 november werd er in de kerk van Nederasselt de jaarlijkse Allerzielenviering gehouden. De leden van de Avondwakegroep gingen deze viering voor. Tijdens deze viering werden onze overledenen herdacht. In het bijzonder zij die het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan. Met een lichtje bij het kruisje of bidprentje kregen deze mensen extra aandacht. De zang werd verzorgd door Mazing Joy. Het thema was herfst, en dit liep als een rode draad door de viering. Er werd ook onderstaand gedicht voorgelezen en uitgebeeld in de kerk. Een tak met daarin een web gesponnen, wat ook tekenend is voor de herfst. Na de viering gingen alle mensen vanuit de kerk naar het kerkhof, wat verlicht was door fakkels, om daar een licht te brengen bij hun dierbaren.



HET WEB

*De schepping een web,
met liefde geweven
gekoesterd door zonlicht.
Geen draadje teveel,
geen hechtsel te weinig.
Doelmatig en zinnig,
in ragfijn patroon,
verbonden en heel.*

*De draad van jouw leven,
met liefde geweven.
Zonder jou geen verband
van vóór jou en na jou,
Je leven niet zomaar
doch innig en verbonden.
Verleden en toekomst
met tranen van dauw.*

*De draad is gebroken,
maar liefde blijft weven.
Het leven houdt even de adem in.
Eindpunt... Eindpunt?
De draad wordt over
de dood heen getrokken.
De wever van het web
maakt een nieuw begin.*

(van Yvonne van Emmerik)



DOPEN

4 januari 2015
Niek Bergman



Hoge verwachtingen hadden we van de synode
We hoopten: Paus Franciscus brengt de kerk weer in
de mode.

Hij riep ons allen op tot nieuwe gedachten
maar van ons episcopaat behoeven we geen mede-
werking te verwachten.

In Utrecht houden ze helaas vast aan de oude code.

Ondanks deze domper op het vreugdevuur,
gaan we bidden in het kerstnachtuur.

We begroeten het jonge kerstkindleven,
dat het wijsheid en kracht zal geven.

En aan onze kerk schenkt een vernieuwingskuur.

Toon van Duifhuizen

Wij wensen al onze parochianen van harte geze-
gende kerstdagen, een feestelijk oudjaar en een
zalig nieuwjaar!

KERSTSTAL KIJKEN

Eerste kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Erstaan in onze kerken een paar hele mooie kerststal-
len met veel kijkplezier. De oude, honderdjarige
kerststal, ieder jaar weer met de grootste zorg
neergezet. En een tweede kerststal, met vele fi-
guurtjes uit het landelijke boerendorpsleven. Je
komt zeker wel even kijken met je kinderen of
je kleinkinderen. Kom, kijk, geniet, wordt er stil
van...

KERSTKAARTEN

Achter in de kerk liggen nog pakjes met kerst-
kaarten van onze mooie kerststal. Wilt u ze
meenemen graag een vrijwillige bijdrage!

OUD EN NIEUW

Oudejaarsavond vieren we op woensdag 31 de-
cember om 19.00 uur. Het Gemengd Koor zal de
zang verzorgen. Een dankdienst voor het oude
jaar. Het zijn de vreugde en het verdriet, het ge-
luk en het ongeluk, het leven en de dood, de
wisselvalligheden van ons leven, die ons hart op
zo'n laatste avond van het jaar raken.

ZATERDAG 3 JANUARI 2015

DE EERSTE VIERING IN HET NIEUWE JAAR

Om 19.00 uur Nieuwjaarsviering. Na afloop van
de viering is er achter in de kerk met koffie een
mooi moment om elkaar alle goeds toe te wen-
sen. Een jaar, waarin velen - en hopelijk ook weer
nieuwe gezichten, de verantwoordelijkheid voor
onze geloofsgemeenschap zullen dragen.

DINSDAG 6 JANUARI, OUDERENONTMOETING

De eerste dinsdag van het nieuwe jaar, onze ou-
derenbijeenkomst om 10.00 uur. Voorganger Jos
van Minderhout. We ontmoeten elkaar en ho-
pen voor elkaar op een gezegend 2015. Gewoon
elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie.
Kom ook! Weet je waarom? Voor ons ouderen
is het heel belangrijk om de ontmoeting en de
relatie met andere ouderen in stand te houden,
want ouder wordend kom je steeds meer alleen
te staan. Het is belangrijk om iedere gelegenheid
aan te grijpen voor ontmoeting met elkaar.

GEBEDSINTENTIES:

Zaterdag 6 december: Ria Willems-Van Heumen

Zondag 14 december: overleden ouders Peperkamp-
Jansen en Weeren-Jansen, Wim en Gon Hebing

Zaterdag 20 december: Gerda van Heumen-Loeffen,
Wim en Gon Hebing, Riek van Duifhuizen-Hoeks
(namens de buurt), Piet en Lien Hendriks-Huberts

Woensdag 24 december en donderdag 25 de-
cember: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Gerda van
Heumen-Lukassen, Ben Peters, overleden ouders
Remmers-Grim, overleden ouders Peperkamp-
Jansen en Weeren-Jansen, Ben Weeren, overleden
familie van de Aa-Broekman, overleden familie van
de Aa-Van Casteren, Henk Smits, Cor en Mien van
Kerkhof-Gradussen, Leo van Lubeek, Jan de Kleijn
en overleden familie, Johan en Nellie de Wildt-Pe-
ters, Gerrit en Marie van Wees, overleden familie
Perquin-Steeg, Nellie de Man-Potjens, Geert Wou-
ters, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Frans
van der Wielen, Adriaan en Nellie Jacobs-van Ger-
wen, Gerrit en Riet Nicolassen, overleden familie Van
Duifhuizen-van der Wielen, Jan Schreven, Wim Ver-
geest, ouders Reijnen-Prujjs en ouders Zondag van
der Sluijs.

Vrijdag 26 december: Jo Derks-van Casteren, overle-
den weldoeners van onze kerkgemeenschap

Woensdag 31 december: Leo van Lubeek, Gerda
van Heumen-Lukassen, Henk Smits, Jan de Kleijn en
overleden familie, overleden weldoeners van onze
kerkgemeenschap

Zaterdag 3 januari: Henk Smits

Zondag 11 januari: Piet en Lien Hendriks-Huberts,
Wim en Gon Hebing

Zaterdag 17 januari: Wim en Gon Hebing, Wim Ver-
geest

Zondag 25 januari: Ben Peters, Jo Derks-Van Caste-
ren

Opgaven gebedsintenties
vanaf 24 januari t/m februari voor 28 december opge-
ven bij Jeanne Hendriks,
Eikenweg 1 te Hernen, tel.: 0487-560540



VRIJWILLIGERSFEEST

Op 23 november was er weer een gezellige middag voor de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Paschalis Baylon. Tijdens de bijeenkomst onder het genot van een hapje en een drankje in Zaal Verploegen werden ook een aantal mensen gehuldigd voor 25 jaar en 40 jaar vrijwilliger in de kerkgemeenschap.

Eén iemand moesten wij missen: Riek van der Wielen-Janssen die zaterdag 22 november overleed. Haar hadden we willen huldigen voor 25 jaar vrijwilliger-zijn. Jammer genoeg ging dat niet meer en dat doet pijn. Als teken van medeleven en dankbaarheid hebben we de bloemen voor haar hulde gegeven aan haar familie. Na het gedenken van Riek van der Wielen-Jansen werden Rien en Lies Tax en Ben van Soest voor 25 jaar en Antoon Laurant voor 40 jaar vrijwilliger-zijn gehuldigd. Aan Nel Brink-Janssen werd een gedenkkaars overhandigd als teken van dank voor het vele werk dat zij in de Paschaliskerkgemeenschap heeft gedaan. Tevoren was er de eucharistieviering van Christus Koning van Heelal, waarin het gemengd koor en het koor



2Gether samen voor de gezangen zorg droegen. Een feest dat door Pius XI werd ingesteld in 1925 om het thema Koningschap van Christus en het Rijk Gods in de

harten van de mensen levend te houden. Hij was van mening dat zo iets het beste in vieringen kon, want wat je jaarlijks viert, spreekt meer dan één of meer keer een pauselijke rondzendbrief lezen. In deze mis werden ook Dina van Kaauwen, Hermien Arts voor 12½ jaar en Ben van Soest voor 25 jaar lidmaatschap van het gemengd koor onderscheiden met een oorkonde en een medaille van de Gregoriusvereniging. Riet Peters was zaterdag tevoren gehuldigd voor 12½ jaar lidmaatschap van het gemengd koor, omdat zij wegens ziekte niet aanwezig kon zijn in de viering.

Pastor Bas van Dijk



KERSTSPEL 2014

Op kerstavond (woensdag 24 dec) willen wij graag het verhaal van "De geboorte van Jezus" uitbeelden in een kerstspel. Daarvoor zijn wij op zoek naar kinderen van groep 4 t/m groep 8 die graag mee willen doen. Als je mee wilt doen overleg eerst even met je ouders/opvoeders, en dan kun je je aanmelden

bij Gera Roelofs : Tel 024-6418690.

Het kerstspel wordt geregisseerd en begeleid door de werkgroep Gezinsliturgie.

Wij oefenen voor het kerstspel op woensdag 17 december van 15.00 uur tot 16.00 uur, en op maandag 22 december ook van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Wij oefenen in de Paschaliskerk, ingang aan de Woeziksestraat 324.

Ook als je volgend jaar de Eerste Communie doet ben je van harte welkom, wij hopen dat er zich veel kinderen zullen aanmelden.

Werkgroep Gezinsvieringen,
Paschalis Baylon-Woezik

VIND JIJ ZINGEN LEUK?

Bij het kinderkoor DO-RE-MI-FA-SOL van de Paschaliskerk Woezik zijn kinderen die graag willen zingen van harte welkom. Repetitie dinsdag van 18.45-19.30 uur. Voor inlichtingen: Els Bergman. Tel. 024-6411841.

GEDOOPT

zondag 9 november
Indy Creczko



ONTMOETINGSVIERING Z.L.T.O.

Maandag 29 december 2014 organiseert de commissie Landbouw en Samenleving van de Z.L.T.O. haar jaarlijks terugkerende ontmoetingsbijeenkomst.

Dit alles in het teken van kerst en het nieuwe jaar 2015. De bijeenkomst vindt plaats in de Paschaliskerk in de Woezik. Aanvang van de viering is 19.30 uur. De deuren staan voor iedereen open. Het thema van deze viering zal zijn "Menslief ik hou van jou"

De zorg die zeker het komende jaar voor ieder van ons en onze medemens veel, heel veel aandacht, ook van ons zal vragen. De zang zal deze avond verzorgd worden door William Bangert. Er zullen o.l.v. William kerstliederen gezongen worden. Na afloop van deze viering wordt u allen, lid of geen lid, van harte uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie, thee of chocolademelk elkaar te ontmoeten. Uiteraard zult u getrakteerd worden op iets lekkers daarbij! U kunt na deze viering samen van gedachten wisselen/napraten over de zorg en de verantwoordelijkheid die wij hebben tegenover elkaar en onze medemens. Deze bijeenkomst is voorbereid door de leden van de commissie Landbouw en Samenleving van de Z.L.T.O.

Graag zien wij u op maandag 29 december om 19.30 uur in de Paschaliskerk in de Woezik.

Commissie Landbouw en Samenleving
Z.L.T.O. Rijk van Nijmegen



Ria Willems-van Heumen ging voor revalidatie naar Dekkerswald om te leren omgaan met haar ziekteverschijnselen, maar overleed al in de eerste nacht op 24 september. Ria groeide op in 't Veld tussen Ewijk en Winssen. Als Z-verpleegkundige werkte ze bij de gehandicapteninstelling Boldershof. Ria trouwde met Peter en samen woonden zij in de Dorpsstraat in Hernen met hun twee zonen. Ria was het middelpunt van hun gezin. Omdat de verpleging fysiek te zwaar werd, ging ze administratief werk doen bij de Federatie van Dorpshuizen. Ria werd maar 57 jaar en had nog vele plannen. Het gezin zal nu verder moeten zonder hun spil, maar ze kunnen terugkijken op een warme jeugd, een hecht gezin en een fantastische vrouw en moeder.

Alex van Kempen werd geboren als zesde kind van Dorus en Nellie van Kempen die met hun kinderen een hecht gezin vormden. Op 1 oktober 1965 trouwde hij met Nel Verweij. Samen kregen zij twee kinderen Erwin en Ingrid. Toen deze hun leven opbouwden werden de kleinkinderen geboren. Samen hadden Nel en Alex een mooi gezin. Alex was een timmerman en naast zijn werk had hij ook verschillende hobby's. Ongeveer twee jaar geleden overleed plotseling zijn vrouw Nel en op 24 september 2014 moesten wij hem los laten. Op dinsdag 30 september vierden wij in een volle Paschalis Baylonkerk zijn uitvaart. Dat hij moge rusten in vrede.

Piet van Susteren is op 13 oktober 2014 op 84-jarige leeftijd in Overasselt overleden en heeft daar ook bijna zijn hele leven gewoond. Hij groeide op als jongste in een gezin van negen kinderen. In 1962 trouwde hij met Marietje Willems en zij kregen twee kinderen. Na zijn werkzame leven wilde hij genieten van de mooie dingen in het leven samen met zijn vrouw, maar dat was van korte duur. Na haar overlijden ging hij regelmatig op vakantie en genoot van de natuur. Op 17 oktober hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 21 september vierden we in de kerk van Hernen haar 60-jarig huwelijk met Piet van Heumen. In de uitvaart op 18 oktober vier weken later moesten we afscheid van **Gerda van Heumen-Lukassen** nemen. De grote vreugde in haar leven was de geboorte

van haar acht kinderen en later hun gezinnen. Haar leven was niet gemakkelijk. Gerda heeft dat met ongelofelijk geduld en zonder klagen gedragen. Geloof in God en vertrouwen op Maria waren voor Gerda de kracht van haar leven. In de vreugde van God en Maria mag zij voortleven.

Annet Verhaaff-Peters werd geboren op 31 maart 1953 en is na een ziekteperiode van 21 maanden op 18 oktober 2014 overleden. Zij maakte deel uit van een gezin met nog twee zussen en drie broers. Op 29 augustus 1974 trouwde zij met John Verhaaff. Uit hun liefde werden twee zonen geboren. Vriendelijkheid, liefdadigheid, zorgzaamheid,

behelpzaamheid en gezonde voeding stonden bij Annet hoog in het vaandel. Tijdens de uitvaartdienst op 23 oktober 2014 in de H. Paschalis Baylon kerk hebben we van haar afscheid genomen en hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof in het centrum van Wijchen.

Op 19 oktober 2014 overleed **Riek Bijlaarts-Willems** in de leeftijd van 89 jaar. Zij is geboren te Ewijk. Sinds 11 september 1975 was zij de weduwe van Jo Bijlaart. Zij was de moeder van vier zonen. "Geniet van het leven, want het duurt maar even", was haar motto. Genoten heeft zij, in het bijzonder van de kleine dingen en vooral van het samenzijn, mensen om haar heen. Ze vond het niet makkelijk het leven los te laten, want ze was nog zo graag hier. Op 24 oktober 2014 heeft de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen plaatsgevonden en hebben we haar lichaam in het graf van haar man op het kerkhof bij de kerk bijgezet.

Toch nog onverwacht is op 28 oktober **Toon Peters** overleden. Hij werd 75 jaar. Toon was van jongs af aan een harde werker en was bij veel mensen bekend doordat hij de houthandel van zijn vader heeft voortgezet. Toon hield van gezelligheid en had altijd tijd voor een praatje. Sinds zijn zaak verkocht was had hij meer tijd voor zijn hobby: de dieren, de schapen, de fazanten en de hond. De uitvaart voor Toon werd gehouden op 3 november in de H. Jozefkerk te Alverna. Toon werd op het kerkhof aldaar begraven.

Op 23 juni 1934 werd te Wijchen **Tien Hendriks** geboren. Hij trouwde met Riet Dinnessen. Zij kregen twee dochters en twee kleinzonen. Voor zijn klein-





zonen zette hij alles opzij en zij waren z'n trots. Door een zeldzame ziekte moest hij steeds meer inleveren. Juist zijn handen waarmee hij zoveel moois had gemaakt lieten hem in de steek. Door eigen gemaakte oplossingen kon hij zelfstandig blijven wonen. Op 5 november 2014 is hij na het bekend worden van zijn ongeneeslijk ziek-zijn vrij plotseling overleden. In de uitvaartdienst op 10 november 2014 hebben wij in de H. Antonius Abtkerk afscheid van hem genomen. De crematie vond in Beuningen plaats.



In het verzorgingshuis in Grave is op 18 november 2014 **Nellie Fleuren-den Brok** overleden. Op 13 maart 1924 is zij in Overasselt geboren en zij heeft daar bijna haar hele leven gewoond. Zij was getrouwd met Fest Fleuren en samen kregen ze zeven kinderen. Ze was een lieve oma die altijd geïnteresseerd, aardig en zorgzaam was voor haar kinderen en kleinkinderen. Twee en half jaar geleden is zij naar het verzorgingshuis verhuisd. Op 22 november 2014 was de uitvaart in de kerk van Overasselt en aldaar werd ze op de begraafplaats te ruste gelegd.

Op 27 november namen we in de Antonius Abtkerk in Wijchen afscheid van **Herman Nollen**, die tijdens een ziekbed van enkele maanden moest doen wat hem zwaar viel: de controle opgeven over zijn leven. Hartstochtelijk was zijn beroep op Maria, de moeder van altijd durende bijstand. Vele oud-leerlingen herinneren zich zijn verdienstelijk leraarschap aan de slagersvakopleiding. Zijn huwelijk met Christine Tjhuis in 1959 werd gezegend met vier kinderen en tien kleinkinderen. Kort voor hij stierf op 21 november werd hij nog 84. Hij werd begraven op het parochiekerkhof.

Redactieleden Apostelbode:

- Jack van Casteren
- Piet van Erp
- Ben Frie
- Donny Merx
- Theo van der Weegen
- Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

'Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. In onze parochie zal er op een aantal plaatsen extra aandacht aan besteed worden. Deze plaatsen zijn:

- Zondag 18 januari 2015 om 11.00 uur: H. Anna te Bergharen, oecumenische viering.
- Zondag 18 januari 2015 om 11.00 uur: H. Antonius Abt te Wijchen, oecumenische viering; doopdankviering; Familieviering; en een doopviering.
- Zondag 25 januari 2015 om 09.30 uur: H. Victor te Batenburg, oecumenische viering.

Het thema voor deze Week van Gebed is aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs, omdat in grote delen, van Brazilië de temperatuur hoog is.

De Samaritaanse vrouw kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag, want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelden tegen te komen. Jezus knoopte een gesprek aan, niet met een preek maar met een verzoek. "Wil je me te drinken geven?"

Hij heeft zelf dorst. En Hij spreekt over de behoefte aan levend water,

Elk mens heeft dorst, dorst naar levend water, dat zijn twee facetten die in deze week van gebed terugkeren. En wellicht doen we, samen biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de bron.

diaken Hennie Witsiers

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:



EEN HARTGROET

Ik ben onmiddellijk bezweken voor dit mooie woord. Het stond onder een mailtje dat ons was toegestuurd. Het brengt mij meteen bij dat wat ik wil vertellen.

Ik heb op een bijzondere manier naar mezelf kunnen kijken, naar mijn kloppende hart op een scherm in het ziekenhuis. Het was fascinerend om te zien hoe mijn bloedstroom als een wilde rivier door mijn hartkleppen joeg en zijn weg zocht door alle bloedvaten in mijn lichaam. Mijn onrustige hart, het bewoog alle kanten uit, en ik kon het horen kloppen toen de laborante het geluid aanzette. Ik was mij er ineens heel erg van bewust dat ik leefde, ik zag het gebeuren. Mijn hart, wat heeft het allemaal meegemaakt in die zevenenzestig jaren dat het al in mijn lijf woont. Wie ben ik? Ben ik dat kloppende orgaan of zitten al mijn belevenissen alleen in mijn hersenen? Maar die kunnen niet functioneren zonder mijn hart, mijn motor.

Ik hou met hart en ziel van het leven ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. Mijn hart heeft veel menselijke emoties moeten doorstaan, en het heeft dapper standgehouden. Ik denk aan zeven miljard harten overal op aarde, ieder met

hun eigen ritme. Ik stel mij één groot hart voor, opgebouwd uit zeven miljard kleine, warme harten. Eén hartenklop om de aarde te verwarmen. Ik weet niet wat ik moet schrijven over de komende feestdagen. De etalages van de winkels in dorp en stad liggen vol glimmende glitterspullen. De kerstverlichting straalt me tegemoet terwijl het sinterklaasfeest nog gevierd moet worden. De zon schijnt volop en het is te warm voor de tijd van het jaar. Tijdens de repetitie met het ouderenkoor speel ik "Stille Nacht" op het orgel. Ik ben in verwarring. Waar vinden

mensen troost in barre tijden?

Gisteren zag ik een geboortekaartje van een tweeling, een jongen en een meisje. Twee pasgebonden hartjes waarin het leven volop woonde. Twee kleine mensjes met ontelbare mogelijkheden om de wereld te verwarmen. Ze zijn niet zomaar geboren. Ik mag niet wanhopen van mezelf. Ik wil nog steeds in het goede in de mens geloven.

Vanmorgen zag ik vanuit het zolderraam de zon opkomen in wondermooie oranjetinten.

Ik word nooit somber van de herfst, de lente zit er al in verborgen. En in de winter, als alles gestorven lijkt, vieren wij het feest van een pasgeboren kind. Zou het dan toch nog goed komen met ons allemaal?

Een warme hartgroet van Fieke

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

HOUD MOED EN BEWAAR DE VREUGDE!



*Geweldig is God! Hij maakte de aarde.
Hij maakte heel de aarde, en hij begon met het licht.
Geweldig is God! Hij maakte de mens.
Hij maakte man en vrouw. Hij maakte hen mooi en wijs.
Geweldig is God! Hij maakte de liefde.
De liefde die zegt: ik zorg voor jou,
ik zorg voor iedereen, altijd, overal.*

*Maar de mensen vergeten de liefde.
Ze zorgen niet, maar ze haten,
ze delen niet, maar ze stelen,
ze zingen niet, maar ze schelden.
En de wereld verbleekt.
Waar is de warmte? Waar is het licht?
Wat blijft is een donkere, koude nacht...*

*Geweldig is God! Hij stuurt de Messias,
redder van mensen,
koning van vrede, die ons leren zal wat liefde is.
Geweldig is God! We zullen blij zijn, we zullen zingen,
want Zijn licht zal ons verwarmen in de donkerste,
koudste nacht.*

Ik begin met een gedichtje, dat mooi past in deze advents- en kerstperiode. Een gedichtje, dat in gewone taal oudtestamentische verhalen met elkaar verbindt op een manier zoals in de psalmen levendsthema's bezongen worden. Er klinken woorden van dankbaarheid in door, woorden van hoop en vrees en woorden van verlangen naar wat mensen nodig hebben. Vooral dat laatste is wat zo kenmerkend is voor de adventsperiode. We zijn mensen, levend tussen hemel en aarde, in de zwaartekracht van deze tijd. Soms met een last op de schouders, soms met vreugde in ons hart, voortdurend op zoek naar licht in donkere dagen. Advent en Kerstmis vieren is durven dromen, is licht zien in de duisternis en geloven, dat God met ons is. En daar is moed voor nodig. Moed is nodig om te blijven dromen en geloven in beter, daar waar we in de wereld geconfron-



teerd worden met oorlogen, aanslagen, onrecht en vele onschuldige slachtoffers. Moed is nodig om licht te zien in de duisternis, daar waar we zelf geconfronteerd worden met ziekte, sterven, problemen thuis of op het werk. Moed is nodig om de vreugde ruimte te geven en te bewaren, de vreugde van het geloof dat God met ons is. Een mooi versierde kerstboom in het huis van iemand, die het moeilijk heeft, zie ik daarom als een moedig gebaar.

Moed wordt je nooit cadeau gedaan. Je moet het zoeken, in jezelf, en alle beetjes moed die je vindt tezamen rapen. Moed is geen voorrecht van heldhaftigen, want groter is de moed die ongezien bewezen wordt, door je –zelfs als de dagen donker zijn– met stille kracht te blijven wenden naar het licht. En op die grens van hoop en vrees, van licht en duisternis, liggen onze kansen. Juist in dat grensgebied kan de kans zich aandienen van de ontmoeting en vind je de ander, die net als jij verlangt naar betere tijden, naar geluk, naar vrede, met jou.

Met alle narigheid, waarmee we in de wereld, ook in Nederland, te kampen hebben, moeten we niet moedeloos en onverschillig worden. Daar helpen we niemand mee. Het is aan mensen om steeds weer opnieuw moed te vinden, om elkaar de hand te reiken. Daar kan de wereld zich aan warmen, dat kan de duisternis verjagen, al is het soms maar een beetje, en zo kunnen we de vreugde bewaren. Gelukkig zijn die mensen er volop. Maar in deze kersttijd denk ik toch vooral aan die ene moedige mens, die zijn hand uitstrekt naar heel de wereld: de hand van een kind in een eenvoudige stal. Vat moed en leg je hand in die van Hem. Want het is de Liefde die zegt: "Ik zorg voor jou, ik zorg voor iedereen, altijd en overal". En zo geweldig is God!

Ik wens u een vreugdevol en zalig kerstfeest!
Pastor Annemarie Gooiker

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit eind januari 2015 met het thema "Religieus Leven". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 3 januari 2015** op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.