

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 1
februari 2015



RELIGIEUS LEVEN

De Twaalf
Apostelen



H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

GOD EN MENS

*Hij kleepte mij met de warmte van Zijn hart
toen ik verkleumd was door bittere kou.
Hij sprak mij aan in tijden van eenzaamheid
toen er niemand was.
Ik strekte mijn handen naar Hem uit.
Bij Hem vond ik troost.
Hij bood mij zijn schouder om op te steunen.
In stilte wiste Hij mijn tranen van mijn gezicht.
Ik mocht in zijn huis schuilen voor de nacht.
Hij was er voor mij.
Een nieuwe dag is aangebroken.
Nu ben ik verbonden met Hem,
met Hem die mij zocht,
en die mij heeft gevonden.*

Joke Plamont – Mees

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65RABO013.54.63.459
o.v.v. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

RUIMSCHOOTS GEHAALD!

De herinneringsacties in het vierde kwartaal hebben geleid tot een flinke inhaalslag. Uiteindelijk is het totaalbedrag van 2014 zelfs hoger uitgekomen dan in 2013. Aan alle deelnemers hartelijk dank voor uw bijdrage in 2014!

	2013	opgeteld	2014	opgeteld	verschil
augustus	3.719	169.124	2.052	159.468	-9.656
september	2.541	171.665	2.724	162.192	-9.473
oktober	4.137	175.802	5.394	167.586	-8.216
november	3.857	179.659	10.496	178.082	-1577
december	6.588	186.247	9.303	187.385	+1138
Totaal		186.247		187.385	+1138



Op dinsdagmorgen 27 januari, 10 en 24 februari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

OM TE NOTEREN



27 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

31 JANUARI 20.00 UUR

muzikale theatervoorstelling 'Paulus, in het oog van de storm'. Locatie: De Schakel te Wijchen

4 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen de Emmanuelkerk

4 FEBRUARI

Ouderenontmoeting in de Mijlpaal te Hernen

10 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

11 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen de Emmanuelkerk

21 FEBRUARI 10.00 – 11.00 UUR

Meditatie in de veertigdagentijd. Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

24 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

25 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR

Bijbels verhaal als spiegel van de ziel: Genesis.

Hoe zijn we als mens in de wereld? Ds. Marco Luijk Locatie: De Schakel te Wijchen

28 FEBRUARI 10.00 – 11.00 UUR

Meditatie in de veertigdagentijd Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

4 MAART 10.00 – 11.30 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen in de Emmanuelkerk

7 MAART 10.00 – 11.00 UUR

Meditatie in de veertigdagentijd. Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

11 MAART 10.00 – 11.30 UUR

Koffie-ontmoetingsmorgen de Emmanuelkerk

14 MAART 10.00 – 11.00 UUR

Meditatie in de veertigdagentijd. Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

21 MAART 10.00 – 11.00 UUR

Meditatie in de veertigdagentijd. Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen



VOLGEND NUMMER

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "gemeenschapsleven" en is bedoeld voor de periode van 28 februari t/m 5 april. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 5 februari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT DE REDACTIE

Tijdens een ontmoeting met algemene oversten van religieuzen (paters, broeders, zusters) riep paus Franciscus het jaar 2015 uit tot Jaar van het Godgewijde Leven (Vita Consecrata). Hij deed dat om ook de religieuzen – net als alle gelovigen – in de Kerk op te roepen om ‘het nest te verlaten’ en zich naar de uithoeken van de wereld te laten sturen zonder het zich daar comfortabel te maken. De religieuze gemeenschappen in de Kerk zouden meer aan inculturatie moeten doen: mensen uit diverse culturen opnemen die verschillende belevingsvormen van de opdracht van religieuzen vorm kunnen geven, aldus de paus. Wij willen dit jaar de thema’s voor ons parochieblad ontleen aan enkele typische elementen van het religieuze leven zoals dat gestalte krijgt in kloosters maar ook door het werk van de zgn. ‘actieve’ religieuzen die bijvoorbeeld in onderwijs, zorg en pastoraat werkzaam zijn. Elementen van het religieuze leven in diverse culturen kunnen inspirerend zijn voor elke gelovige – ook in andere godsdiensten.

Hieronder staat voor elke Apostelbode van 2015 vermeld voor welke periode de inhoud bedoeld is, welk pastoraal thema aan de orde zal komen en wanneer de copij aangeleverd moet zijn.

nr + periode	Thema	inleveren
1 (24/1-1/3)	Religieus Leven	
2 (28/2-5/4)	Gemeenschapsleven	5-2-2015
3 (4/4-3/5)	Gebed	12-3-2015
4 (2/5-7/6)	Zending	9-4-2015
5 (6/6-5/7)	Volgzaamheid?	14-5-2015
6 (4/7-6/9)	Stilte	11-6-2015
7 (5/9-4/10)	Bid en Werk	13-8-2015
8 (3/10-1/11)	Rijkdom	10-9-2015
9 (31/10-13/12)	Zoeken	8-10-2015
10 (12/12-24/1)	Belofte en Geloofte	19-11-2015



VANUIT HET BESTUUR

De tarieven voor 2015 zijn vastgesteld en op de website geplaatst. Het bestuur volgt op hoofdlijnen de bisdomtarieven.

De begroting 2015 is in het bestuur besproken en vastgesteld. In de begroting zitten ook de gewenste uitgaven aan de kerken die de contactraden hebben doorgegeven. Gezien de financiële situatie van de parochie gaat het bestuur terughoudend om met het onderhoud. Het bestuur krijgt daarover advies van de bouwadviseurs Frans de Groot en Henk Jansen.

Het geplande bezoek van monseigneur Hurkmans in februari aan onze parochie gaat vanwege zijn ziekte helaas niet door.

Het vitaliteitsonderzoek heeft vertraging opgelopen; de conclusie zullen in februari bekend zijn. Het bisdom heeft uitstel verleend.



AFSCHEID BESTUURSLID

Tijdens de bestuursvergadering van december hebben we afscheid genomen van Piet Oosterhout.

Piet is vele jaren bouwadviseur van de parochie geweest. Met name in de Antonius Abt Wijchen, maar ook andere geloofsgemeenschappen heeft hij geadviseerd over de staat van de kerken en het noodzakelijke onderhoud. De wonderlijke wegen van subsidieregelingen binnen de kerk (Brim-subsidie) heeft hij regelmatig met succes doorlopen.

Daarnaast was hij actief betrokken bij de komst van het Franciscusreliëf. Mede dankzij Piet is dit mooie historische reliëf twee jaar geleden in de tuin van het parochiecentrum geplaatst.

Piet heeft zelf zijn opvolgers benaderd en ingewerkt: Frans de Groot en Henk Jansen.

Wij zijn Piet erg dankbaar voor zijn enorme inzet vele jaren lang.

Bea Schouten

ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL



De protestantse streekgemeente Maas en Waal organiseert activiteiten waar iedereen welkom is.

- 'Paulus, in het oog van de storm' Theatervoorstelling gespeeld door Kees Posthumus en Juul Beerda.



Deze voorstelling is een samenwerkingsproject van de rooms-katholieke parochie 'De Twaalf Apostelen' en onze protestantse gemeente Wijchen/Leur/Batenburg. Iedereen is van harte welkom; een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.

Locatie: De Schakel te Wijchen

Datum : zaterdag 31 januari 2015, aanvang 20.00 uur.

- Bijbels verhaal als spiegel van de ziel: Genesis. Hoe zijn we als mens in de wereld?

Ds. Marco Luijk, woensdag 25 februari, 10.00 – 11.30 uur, De Schakel, Wijchen.

Bron: Activiteitengids "Bezieling"

www.pkn-wijchen.nl

(Activiteiten -> Vorming en Toerusting)



KOKEN MET EERLIJKE KRUIDEN

De feestdagen zijn voorbij. Met de kruidenmolens van Fair Trade Original is koken altijd een feest. Ook na de feestdagen. Met de (h)eerlijke kruiden, voeg je iets unieks toe aan je gerechten. Probeer het zelf. We hebben diverse molentjes in ons assortiment waarmee je van iedere maaltijd iets lekkers maakt.

De peper in deze kruidenmolens groeit in India, maar de mix wordt samengesteld en verpakt in Zuid-Afrika. Dit biedt banen en kansen voor inwoners uit beide landen.

Met deze (h)eerlijke kruiden kan iedere kok smakelijke gerechten maken.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972.

www.wereldwinkelwijchen.nl

info@wereldwinkelwijchen.nl



KERSTPAKKETTENACTIE

DANKJEWEL

Als coördinator van de kerstactie wil ik allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding of uitvoering van onze jaarlijkse kerstactie hartelijk dankzeggen: mensen (organisaties) die adressen opgaven, die de inhoud van de pakketten hebben mede bepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes hebben bezorgd. Al deze vrijwilligers: hartelijk dank, zonder jullie hulp is het niet mogelijk een dergelijke actie te organiseren.

Dit jaar ging het om 240 pakketten en 186 bloemstukjes.

Daarnaast eveneens onze hartelijke dank aan allen die onze actie financieel gesteund hebben, via collectes, Antoniusbrood, enveloppen met inhoud en op de bankrekening van de parochie, zonder hun bijdragen is het evenmin mogelijk zo iets te organiseren!

Het is hartverwarmend dat zovelen zich wederom hebben willen inzetten voor onze actie.

Anna Verlouw

ONS RELIGIEUZE LEVEN

Er zijn heel veel mensen, mannen zowel als vrouwen, die bewust gekozen hebben voor het religieuze leven. Hier moeten we denken aan de geestelijkheid, zoals priesters en diakens, maar ook aan pastorale werkers en werksters. Daarnaast horen hierbij alle leden van religieuze ordes en congregaties, levend in kloosters of abdijen, maar ook levend en werkend op allerlei plekken in steden of dorpen. Het religieuze leven is voor hen een levensstaat. Hun leven is gericht op God. Vanuit dat perspectief bidden en werken ze. Hun hele leven staat expliciet in dat licht. Religieus leven is als het ware hun beroep, beter gezegd, hun roeping.

IN DIENST VAN GOD

Zo'n leven in dienst van God komen we in alle religies tegen: jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme. Zij gebruiken andere

namen: Jahwe, Allah, Boeddha, Shiva. We kennen allemaal de tv-beelden van boeddhistische monniken. Iedere religie heeft haar eigen vormen, rituelen en gebruiken. Ik ga hier verder niet op in, maar wil stilstaan bij het religieuze leven van ons 'gewone' christenen; wij, katholieken.

Waarin verschillen wij van een humanist of sterker van een atheïst? Onze levenswandel staat in het teken van onze eindbestemming. Daar halen wij onze inspiratie uit, onze innerlijke rust, onze troost, onze hoop. Vanuit die overtuiging leven en werken wij, zetten wij ons in voor onze medemens, dichtbij en veraf. Een humanist leeft en werkt vanuit het hier en nu. Hij is sociaal bewogen en zet zich in voor de naaste, maar doet dat vanuit humane waarden zonder daarbij verbondenheid met de Ander, de Heilige, de Absolute te voelen. Naast een horizontale lijn, geloven wij in een verticale lijn, die ons verbindt met de Eeuwige.

CHRISTELIJKE OVERTUIGING

Zo'n christelijke overtuiging vormt de grondtoon van ons leven. Zo'n overtuiging doordrenkt alles wat we doen. Om te beginnen ons gebed en deelname aan vieringen. Het leven vieren, mensen dicht bij God brengen en God dicht bij de mensen, is dat niet de bedoeling van liturgie? In de ontmoeting met de gemeenschap kunnen we pas reiken naar de Ander, naar de Allerhoogste.

SACRAMENTEN

De sacramenten zijn belangrijke elementen in ons religieuze leven: tekens van de levende Christus. Door de doop worden we christen, kind van God. Met de communie en het vormsel behoort het doopsel tot de sleutelmomenten in ons religieuze leven. Trouwen in de kerk is 'ja' zeggen tegen de Heeren vragen of Hij de gehuwden blijft verbinden. De liefde laten zegenen is een aspect van religieus leven. Het sacrament van boete en verzoening laat ons inkeren in de eigen levenssituatie. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als: hoe is mijn betrokkenheid op het evangelie, hoe is mijn relatie met mijn naaste en met de Barmhartige? Berouw hebben, barmhartigheid tonen en kunnen vergeven zijn hierbij waardevolle houdingen. De ziekenzalving heeft vaak een bemoedigend

en verzoenend karakter. Zij geeft troost, brengt rust en schenkt in vele gevallen blijheid. De ontvanger van dit sacrament kan hierdoor het ge-

voel krijgen klaar te zijn voor de Heer. Zo kan de kerk poort naar de hemel zijn.

Tot het religieuze leven behoort ook onze diaconale opdracht. Naar het voorbeeld van Jezus solidair zijn met mensen in verdrukking en onze stem laten horen bij alles wat er mis is in onze wereld. Daarnaast valt er veel te genieten in dit leven, in de natuur en in de cultuur. We mogen inspiratie opdoen in de natuur. Met eerbied mogen we dankbaar gebruik maken van wat de Schepper ons heeft geschonken. Dat alles verdiept ons religieuze leven en maakt het rijker.

ECHTHEID

Alles valt of staat echter met echtheid, overtuiging. Religie is geen opgeplakt etiket, maar het is een wezenlijk onderdeel van ons christelijk leven. Heel ons doen en laten wordt er door gekenmerkt. De relatie met God moet echter wel worden onderhouden. Dat valt niet mee in een cultuur van individualisering en secularisering. We moeten ons ervoor inspannen, het is een groeiproces, waar we ons hele leven aan zullen moeten werken. De vanzelfsprekende band tussen geloof en cultuur is weggefallen. Christenen moeten proberen de moderne cultuur om te vormen door de kracht van het evangelie. Tot slot, schuilt er in ieder van ons niet een diep verlangen naar de oerstroom van religie? Zijn we op een of andere manier niet allemaal Godzoekers?

Koos Leemker

VEERTIGDAGENTIJD



Samen met de adventstijd is de veertigdagentijd een van de meest kleurgevende perioden van het kerkelijk jaar. Beide hebben een zekere mate van ingetogenheid gemeenschappelijk die tot uitdrukking komt in de paarse liturgische kleur.

Die ingetogenheid mag ook in onze levenswijze tot uiting komen: door een extra betrokkenheid op mensen die hulp of aandacht nodig hebben, door extra aandacht voor gebed, of door zelf in zekere mate van soberheid te leven, waardoor we iets extra's kunnen geven aan bv. de vastenactie.

Dit jaar willen we extra aandacht aan ons eigen innerlijk schenken in de veertigdagentijd. Iedere zaterdag zal er in de Antonius Abtkerk te Wijchen gelegenheid zijn om onder leiding van pater Ben Frie te mediteren over de teksten die in de liturgie van de zondagen in de veertigdagentijd een rol spelen. Verder zal er een vastenactie zijn en zullen we ons in vieringen voorbereiden op Pasen. Moge het licht ook ons eigen innerlijk verlichten, moge de verrezen Heer ons kracht geven.

Martin Claes

(Redactie: zie voor de data en inhoud van de avonden onderstaand artikel)

CATECHETISCH BERAAD



**MEDITATIE IN DE
VEERTIGDAGENTIJD
ZEVEN BIJEENKOMSTEN
OP ZATERDAGMORGEN**

data: 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april (Stille Zaterdag) 2015

tijd: van 10.00 tot 11.00 uur

plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 te Wijchen

inhoud:

- het evangelie van betreffende zondag meditatief lezen en voorzien van impulsen voor meditatie
- geleide meditatie van ongeveer 30 minuten
- daarna koffie en korte uitwisseling van ervaringen

doel: de tekst meditatief dieper laten inwerken en laten vergezellen door de dag

deelnemers: iedereen is welkom; geen inschrijving, geen ervaring vereist

begeleider: Ben Frie sj

KERKBALANS



Beste parochianen,

De actie Kerkbalans 2015 is inmiddels al weer van start gegaan. De actie staat dit jaar in het teken van "Mijn kerk in balans". Allereerst willen we de parochianen die het afgelopen jaar 2014 meegedaan hebben met de actie Kerkbalans van harte bedanken.

Dit jaar gaan we extra aandacht en energie steken in het pastorale werk. Het pastoresteam gaat uitgebreid worden met een pastorale kracht, zodat er meer tijd en aandacht besteed kan worden aan de voorbereidingen van eerste communie en vormsel en aan het ondersteunen van parochianen in moeilijke momenten.

Samen met vele vrijwilligers zetten we ons in om onze parochie levend te houden en te zorgen voor een financieel gezonde huishouding. We willen proberen zoveel mogelijk onze kerken open te houden, maar daarvoor is veel geld nodig. Daarom doen we weer een beroep op u om ruimhartig mee te doen aan onze actie Kerkbalans. **De bijdragen van de parochianen zijn daarbij dus van erg groot belang.**

Kerkbalans 2015



Wij vinden dat alle mensen die deelnemen aan de actie Kerkbalans ook op de hoogte moeten blijven van het gebeuren in de parochie en dus de Apostelbode moeten kunnen krijgen. Aan de andere kant vragen wij ook aan alle mensen die de Apostelbode ontvangen en nog niet meedoen met de actie Kerkbalans dat wel te doen, om hun steentje bij te dragen in de kosten die wij maken om de Apostelbode uit te kunnen geven.

Dat kan door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL65RABO0135463459 t.n.v. parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Actie Kerkbalans 2015.

Piet Hendriks en Liza Matijssen.
Portefeuillehouders Kerkbalans



VASTENAKTIE: PROJECT 2015: Study Center bij het Casey's Home in Ikiliwindi.

De parochiële werkgroep Vastenactie heeft besloten voor het jaar 2015 het bovengenoemde project in te dienen bij de landelijke Vastenactie als eigen doel voor onze parochie. De landelijke Vastenactie heeft dit project goedgekeurd. In de komende veertigdagentijd willen wij ons als parochie hiervoor gaan inzetten.

In Kameroen worden veel gehandicapte kinderen omwille van hun handicap verstoten.

Gehandicapte kinderen hebben rechten. Vanuit het Casey's Home worden niet alleen deze kinderen geholpen, verzorgd en krijgen ze revalidatie en scholing, maar ook aan de omgeving wil men laten zien dat gehandicapte kinderen zich wel degelijk kunnen ontwikkelen door zorg en onderwijs.

Er gaan nu al kinderen naar school door de samenwerking met de basisschool naast het centrum. In het Casey's Home is geen aparte onderwijsruimte. De bedoeling is dat deze ruimte naast het Casey's Home gebouwd wordt en rolstoeltoegankelijk is. In dit Study Center kunnen de kinderen van het Casey's Home individueel onderwijs krijgen.

Door de naastgelegen school is gevraagd om computers, zeker voor de kinderen die door hun lichamelijke beperkingen niet zo makkelijk kunnen schrijven. Maar ook om het mogelijk te maken deze kinderen, die meestal een leerachterstand hebben door onvoldoende aandacht in de eerste jaren van hun leven, versneld een onderwijsprogramma te laten doorlopen. Om integratie van deze lichamelijke gehandicapte kinderen binnen school en dorpsgemeenschap te stimuleren is overlegd met de directeurs van de basisscholen om een toekomstig Study Center ook te laten gebruiken door de basisscholen.

Vervolgens kwam de vraag om hulp bij volwassenonderwijs als het Study Center er komt. Het centrum zou wellicht in de avonduren gebruikt kunnen worden voor volwassenonderwijs. Om de computers en naaimachines te kunnen gebruiken is elektriciteit nodig. In Kameroen is levering van elektriciteit een probleem. Om deze reden zullen er direct zonnepanelen worden geplaatst

op het dak van het Study Center. De bisschop heeft het project goedgekeurd en zal het mede ondersteunen. De totale kosten van dit project worden geraamd op een bedrag van € 21.253,00. Voor dit project willen wij ons gaan inzetten en uw hulp hiervoor is noodzakelijk.

In een volgende uitgave van de Apostelbode zullen wij hierop terugkomen. Wel willen wij u wijzen op de informatieavond op 11 of 18 maart 2015. Reserveer deze data.

De werkgroep Vastenactie

CARNAVAL EN DE VASTENTIJD

Nu het lawaai van nieuwjaarsnacht ondertussen is verstomd, de rook is opgetrokken en onze blikken gericht zijn op wat er ons in dit nieuwe jaar te wachten staat, ben ik bezig mijn gedachten uit te laten gaan naar het carnaval. Bij velen gaat de aandacht al weer uit naar het komende carnavalsgebeuren, en hopelijk ook naar de daaropvolgende vastentijd met het samen op weg gaan naar Pasen. Voor we daar echter aan beginnen mogen we met carnaval nog eventjes de bloemetjes buiten zetten. Carnaval: velen zien er naar uit, maar dat enthousiasme wordt ook weer niet door iedereen gedeeld.

Toch is carnaval een oude traditie, veel ouder dan je zou denken, en kan, goed beschouwd en goed benut, ook nog eens een heilzame werking hebben op ons leven, en vooral samen leven.

Over het ontstaan en de betekenis van carnaval is er al heel wat gezegd en geschreven. Wat zeker is dat het een heel oud gebruik is. De oorsprong ervan is waarschijnlijk terug te voeren tot de tiende eeuw of misschien nog wel eerder. Het gebruik om een keer per jaar de wereld op zijn kop te zetten zou wel eens begonnen kunnen zijn met Onnozele Kinderen. Net als de kinderen op die dag thuis de "baas mochten spelen", werden op de kloosterscholen (er waren toen nog geen andere) de rollen omgedraaid.

De onderwijzer die in vervlogen tijden met kwistige hand muilperen en oorvijgen uitdeelde om de orde te handhaven, kreeg die dag een koekje van eigen deeg: de roe!

Beetje bij beetje heeft deze gewoonte om de gevestigde orde op haar kop te zetten, al is het maar eventjes, zich door de jaren heen ook uitgebreid naar andere lagen van de bevolking.

Ook de kloosters, waar de monniken heel het jaar door onderdanig moesten zijn en slaafs gehoorzamen aan vader abt, konden deze invloed van buiten niet tegenhouden.

Op de dag der zotten mochten de brave monniken voor een keer uit de band springen en werd vader abt gekapitteld. Ook de gewone burgers, die het hele jaar door naar de pijpen van de we-

reldlijke en geestelijke overheid moesten dansen, namen deze gelegenheid met beide handen aan om eens fijntjes, maar ook onomwonden hun ongenoegen te uiten over de manier waarop zij hun onderdanen vaak behandelden.

Op vele plaatsen trok er op de 'dag der zotten' een stoet door de straten met de zogenaamde 'blauwe schuit' een bootje op wielen (car navalis) met aan boord de als koningen, prinses en heren verklede burgers, die de draak staken met autoriteiten, die zichzelf hoog verheven achtten boven het gepeupel en het moesten hebben van de schone schijn. Zo werd hun een spiegel voorgehouden, waarin zij hun eigen ijdelheid en onbeduidendheid konden zien.

Hier raken we een waardevol element van het carnavalsgebeuren. Niet alleen anderen, maar ook jezelf eens een spiegel voorhouden. Niet om tot de conclusie te komen dat er in de vasten wel een paar kilo's af mogen, maar eerder wat er onder de make-up zit. Of nog beter: wat er achter dat masker zit waarachter we ons veelal verschuilen.

En dan kom je toch ook weer bij vastenavond, of liever de vasten zelf uit. Een tijd van bezinning en vernieuwing. Een beetje meer aan de ander dan aan jezelf denken. Daar is vaak wat minder animo voor dan voor het vieren van carnaval.

Maar als je toch van plan bent echt iets van de vasten te maken, hoeft dat je carnavalspret toch echt niet te drukken.

Op hoop van zegen gaan we dus op weg naar Pasen!

Alaaf! Diaken Hennie Witsiers



Jeugd & Jongeren



Een van de werken in de vastentijd is meer aandacht besteden aan andere mensen. Hier een verhaal dat gaat over een bezoek aan mensen in een verzorgingshuis.

MENSEN ZIJN SOMS ANDERS DAN JE DENKT

Vera heeft het een beetje moeilijk, want vandaag mag ze niet de hele dag met haar vriendjes en vriendinnetjes op stap. Ze moet bij oma, die in het verzorgingshuis woont, op bezoek. Ze vertelt het maar meteen als de andere kinderen er zijn, want dan kunnen ze met het plannen maken daar rekening mee houden. Ze kijken trouwens allemaal een beetje sip. Bart zegt: "o, maar



Vera, je bent niet de enige die op bezoek moet. Ik moet naar mijn opa." "Ik moet dat ook," zegt Magda.

Het blijkt dat iedereen wel bij iemand op bezoek moet. Het is tenslotte zondag en dan hoort dat er nu eenmaal bij. Peter weet de oplossing: "Als we nu eens met z'n allen gaan! Dan hebben al die opa's en oma's gelijk véél meer bezoek en dat vinden ze vast heel gezellig! We nemen een spelletje mee en dan doen we met iedereen één potje!"

Bij de receptie in het verzorgingshuis kijken ze wél vreemd op als daar ineens zes kinderen binnenkomen. Eerst gaan de kinderen naar de oma

van Vera. Oma zit een beetje te dutten in haar stoel, maar is gelijk klaar wakker als ze zes kinderen binnen ziet komen. Ze weet even niet hoe ze het heeft. "Dag oma," zegt Vera en geeft haar oma een zoen, "dit zijn Peter, Jan, Bart, Magda en Marja. Dit zijn mijn vrienden en we gaan vanmiddag bij alle opa's en oma's op bezoek." "Dat vind ik heel gezellig," zegt oma, "kom maar gauw zitten. Hebben jullie soms zin in een glaasje limonade?" Dat slaan ze natuurlijk niet af.

Dan vertellen ze oma dat ze een spelletje met haar willen doen en halen de doos te voorschijn. Vlug is iedereen verdiept in het spel en veel te gauw hebben ze allemaal een beurt gehad. Marja kijkt op de klok en zegt: "We moeten nu wél naar de volgende oma of opa, anders komen we vanmiddag niet klaar". Ze beloven aan Vera's oma nog eens een keertje terug te zullen komen en gaan dan naar de opa van Bart. Ook daar zijn ze van harte welkom. Daarna naar Marja's oma. Die is een beetje kriegel. Ze zit te mopperen, want haar elastieken kousen zitten niet goed. Marja vraagt hoe dat komt.

Oma vertelt dat de verpleegster die er 's morgens was, erg veel haast had en nu zitten de kousen niet goed, maar ze heeft ook geen eau de cologne gehad voor op haar zakdoek en ze kan nergens het flesje vinden. Jan is intussen op zijn hurken gaan zitten om het kousenprobleem eens te bekijken en ziet dat er een paar rimpels in zitten. Hij zegt: "Mevrouw, mag ik eens pro-

beren om die kousen goed te doen?." Als oma knikt, friemelt en frunnikt hij net zo lang tot de rimpels eruit zijn. "Zo", zegt Jan, "dat is opgelost, hebben jullie intussen de eau de cologne gevonden?" Jawel hoor, Marja en Magda hadden de fles gevonden, boven op het toiletkastje, daar kon oma dus echt niet bij.



Het humeur van de oudere dame is intussen aanzienlijk opgeknapt en ze geniet van het spelletje, wat toch nog even gespeeld moet worden. Ze vindt het maar wat jammer dat de kinderen weer verder gaan. Nadat ze bij de laatste oma en opa zijn geweest, zijn de kinderen flink moe! Ze kunnen geen limonade en snoepjes meer zien en gaan gauw naar huis. Maar dit zullen ze zeker vaker doen, want zó ... is op bezoek gaan best gezellig!!



H. GEORGIUS - HEUMEN

KERKKLOKKEN

Net voor de jaarwisseling vielen de kerkklokken uit. Er was een defect aan de motor. We hebben het nieuwe jaar dan ook niet kunnen inluiden. De eerste overledene in het jaar 2015 in onze geloofsgemeenschap hebben we daarom niet op de gebruikelijke wijze kunnen overluiden.

IN MEMORIAM WIM BEELEN

Op 4 januari 2015 is Wim Beelen overleden. Wim was een bekend gezicht in onze geloofsgemeenschap. Als vrijwilliger heeft hij 45 jaar gecollecteerd in de kerk van Heumen. Ook heeft Wim verschillende jaren meegewerkt aan het onderhoud van de tuin rondom de kerk en op het kerkhof. Wim, bedankt voor je jarenlange inzet. Op zaterdag 10 januari is de uitvaart voor Wim geweest. Wij wensen Riet en haar gezin veel sterkte toe in de komende tijd.

Contactraad Heumen

NEW CHALLENGE ZOEKT NIEUWE LEDEN

Veertien enthousiaste dames zijn samen met hun dirigent op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn een koor dat zingt op diverse locaties. We hebben vieringen in de kerk van Heumen maar zin-



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VANUIT DE CONTACTRAAD

Een korte evaluatie van de bevindingen van de contactraad Johannes de Doper, aangaande de vitaliteitbespreking van 8 december jongstleden: In zijn algemeenheid zijn wij als contactraad positief, zeker waar het gaat om de diversiteit van vertegenwoordigers van verenigingen of vrijwilligersgroepen. Ook vinden wij dat er een open discussie plaatsvond tussen enerzijds de sprekers namens het parochiebestuur, namelijk Martin Claes en Wijnand Eling, en anderzijds de belangstellende parochianen. De aanwezigen waren overwegend positief gestemd over zowel de verkregen informatie alsook over de inspraak die men deze

gen ook op andere locaties. Gemiddeld hebben we ongeveer acht tot twaalf uitvoeringen in het jaar. Ons repertoire is heel divers. We repeteren op de woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de kerk van Heumen. De uitvoeringen in de kerk van Heumen zijn altijd op zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Vindt u het leuk om te zingen in een ontspannen en gezellige sfeer? Loop gerust een keer tijdens een repetitie binnen. U bent van harte welkom. Heeft u interesse, neem contact op met:

Jolanda Verhoeven

Tel. 024-3583152 of mail naar jolpetverh@caiway.nl



CARNAVALSVIERING

Zondag 15 februari is om 10.00 uur de carnavalsviering. Prins Reinier I en jeugdprins Stein I van carnavalsvereniging

De Roare Schutters uit Heumen en prins Ronnie d'n 1^e en jeugdprinses Isabella d'n 1^e van carnavalsvereniging De Dwarsliggers uit Malden zullen dan met hun gevolg aanwezig zijn. Pastor Aloys van Velthoven gaat voor in deze eucharistieviering. Het Parochieel Zangkoor en het koor New Challenge zullen de viering muzikaal opluisteren. Wij nodigen de parochianen uit hierbij aanwezig te zijn.

avond had. Er was duidelijk sprake van hoor en wederhoor oftewel respect voor elkaars standpunten.

Tenslotte nog onze complimenten naar de organisatie toe, alles was goed geregeld.

MEDEDELING

Op zondag 1 februari aanstaande is er om 11.00 uur, tijdens Maria Lichtmis een doopdankviering. De kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn worden hiervoor samen met hun familie van harte uitgenodigd in onze Johannes-de-Doper kerk. Pastor Aloys van Velthoven is hierbij de voorganger.

Namens de contactraad, Antoon Marinussen



JUBILARISSEN



Op 23 november hebben wij het jaarlijks Ceciliafeest gevierd met als hoogtepunt de hulding van twee jubilarissen, te weten mevrouw Riet Theunissen en mevrouw Jeanne Toonen.

Beide ontvingen zij een medaille en bloemen voor hun twaalfenhaljarige bijdrage aan het kerkkoor. Deze waardering was zeker terecht en wij hopen nog lang van hun steun te mogen genieten.

de contactraad



IN MEMORIAM RENÉ SMEETS

René (geboren 8 april 1925 te Weert) overleed op 29 november 2014.

René was een wijs man en sinds hij, na een intensief en werkzaam leven, op Alverna is gaan wonen heeft hij zijn wijsheid op bestuurlijk niveau ter beschikking gesteld van zijn parochie H. Jozef. Hij had voor veel mensen een luisterend oor en gaf hun goede raad. Het staat mooi verwoord op zijn gedachtenisprentje: 'Wijs zijn zij wier vermogen om te oordelen toeneemt, waarbij de behoefte om te oordelen afneemt.' Naarmate René ouder werd,

hoorden we steeds minder oordelen uit zijn mond. Hij aanvaardde de mensen om zich heen zoals zij waren en zoals zij deden. René heeft een druk leven gehad dat werd getekend door verdriet bij het overlijden van zijn vrouw Gerda en zijn dochter Bien. Een leven dat ook werd gekenmerkt door oprechtheid en eerlijkheid, getuige het In Memoriam tijdens de uitvaartdienst door zijn jongste broer Jos en zijn vriend Jules. Steeds krabbelde René, samen met Marianne, weer overeind gesteund door zijn diepe geloof en zijn grenzeloos vertrouwen in Maria.

Geleidelijk namen zijn fysieke krachten af. Het kostte hem steeds meer moeite om de wandeling naar zijn geliefde kerk te maken en koffie te drinken samen met de vrijwilligers van de kerkhofgroep en andere groepen vrijwilligers. Bijna dagelijks bracht hij een bezoekje aan Maria in het kapelletje en stak hij een kaarsje bij haar op.

Zijn mentale krachten bleven goed op peil. Hij vond veel voldoening in het lezen van tijdschriften, kranten en boeken. Hij had grote belangstelling voor theologische en filosofische boeken. Hij is waarschijnlijk een van de weinige parochianen geweest die het academisch proefschrift van Martin Claes volledig heeft gelezen. Een bewonderenswaardige prestatie.

Op 5 december hebben wij met velen afscheid genomen tijdens een prachtige uitvaartdienst en hem te ruste gelegd op het hem vertrouwd kerkhof. Mijn vrouw en ik hebben een goede vriend verloren. Een wijs man is heengegaan, een man wiens naam wij niet vergeten.

Rob Oostendorp



VANUIT DE CONTACTRAAD

10-12-14

Het openingswoord zijn twee gedichten van Toon Hermans: In duizend scherven en Liefde.

De verslagen van de contactraden van 10-9 en 16-10 worden na enkele aanpassingen goedgekeurd.

Informatie:

- dagelijkse zaken/stuurgroep: Met oudejaar 2014 en nieuwjaar 2015 geen viering.

11-1-15 doopdankviering

13-12-15 om 9.30 uur de adventsviering.

2de kerstdag is er gelegenheid om de kerststal te bekijken tot 12.00 uur.

Inkomende post: Verzoek van 2Gether om vrijwilligersbijdrage 2015 voor een apart feest te

gebruiken. Er is over gesproken. Liever niet. We willen graag met alle vrijwilligers samen een viering/feest geven.

Evaluatie jubileum 75 jaar Paschaliskerk: Alles is goed verlopen. Er was een goede opkomst. Ook waren er positieve reacties over dat o.a. Bert en Corrie Oosterveer ook aanwezig waren.

De voorbereiding voor de kerst is in volle gang en alles loopt op rolletjes.

De kerststal wordt op 15 december opgebouwd. 19 december komt groep 1/2 kijken.

Voor de gezinsvieringen van 17.00 uur en 19.00 uur is alles geregeld.

De volgende vergadering is 4-2-15. Deze vergadering wordt om 23.00 gesloten.



De paus sprak tot de curiekardinalen;
zonder omweg, zonder dralen.
Hij riep op tot soberheid en eenvoud,
dat laat ons toch ook niet koud.
Ieder van ons kan daaruit zijn waarde halen.
Toon van Duifhuizen

2015

We hebben in het jaar 2014 veel te verwerken gekregen. Het was een jaar vol ellende voor heel veel mensen op onze wereld. Het zijn allemaal van die problemen waar wij niets aan kunnen doen. In het jaar 2015 zullen die problemen, zoals het ernaar uitziet, nog lang niet opgelost worden. Het enige dat we hebben is elkaar. Om samen het leven zo goed mogelijk vorm te geven in de geest van het kerstkind Jesus en waar we kunnen mensen in nood hier en elders op de wereld steunen. In die zin wensen wij u allen een gezegend 2015.

OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 4 FEBRUARI

Ook deze keer zal het nog wel koud zijn in de kerk. Daarom houden we onze ouderenbijeenkomst lekker warm in De Mijlpaal. We beginnen met een korte viering met pastor Annemarie Gooiker en gaan daarna over tot koffie en thee met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk hebben en daarom geen tijd hebben om bij ons te komen. Dat is toch jammer, je mist dan wel veel contact met elkaar. Dus kom toch eens een keer! Tot dinsdag!

VAANDEL

Meer dan een eeuw geleden verenigden de Rooms Katholieke Werknemers zich in het R.K.Werkliedenverbond.



Ook de parochie van de H. Judocus haakte daarop in met een eigen afdeling. Zoals gebruikelijk in die tijd werd een mooi vaandel aangeschaft om te dienen als representatie bij rouw-, trouw-enfeestelijke gelegenheden als processies. Ook het R.K.Werkliedenverbond Afd. Hernen en Leur presenteerde zich met een vaandel. Omdat het werkliedenverbond de

Duitse bezetter niet voldoende steunde werd het verbond in 1941 verboden en opgeheven. In 1945

ontstond de K(atholieke)A(rbeiders)B(eweging). Het werkliedenverbond ging op in de KAB en dat gold ook voor de parochiële afdeling. Enige jaren later ging de KAB het hele werkgebied van de gemeente Bergharen bestrijken. Van lieverlee raakte het vaandel in vergetelheid. Maar degene die het in zijn bezit had heeft het met zorg bewaard en het onlangs beschikbaar gesteld aan de geloofsgemeenschap Hernen en Leur.

Het vaandel heeft een dieprode ondergrond. De bovenzijde bevat de naam van de afdeling; het middenstuk heeft een afbeelding van de H.Jozef aan de werkbank. Deze afbeelding wordt omgeven met fraaie lelies en daaronder "H. Jozef". De contactraad heeft het vaandel een plaats gegeven nabij het Maria-altaar. Een schitterende aanvulling op onze toch al heel mooie kerk en een stuk historie wordt op deze manier goed bewaard.

Voor zover bekend bestond bij de opheffing van de vereniging het bestuur uit Jan van Heumen, Hent Reijnen, Wim van Duifhuizen, Janus van Kaauwen, Piet Lowiesen en geestelijk adviseur kapelaan Guidus van Rooyen.

Toon van Duifhuizen

GEBEDSINTENTIES

Zondag 25 januari: Ben Peters, Jo Derks-van Casteren

Zaterdag 31 januari: Jan de Kleijn en overleden familie, Frans van de Wielen (opa van Stijn), Gerda van Heumen - Lukassen

Zondag 8 februari: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing

Zondag 22 februari: Wim en Gon Hebing

Opgave misintenties voor maart graag voor 7 februari, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen. Bij voorkeur telefonisch na 17.00 uur, tel: 0487-560540



CECILIAFEEST

Ons gemengd koor zorgde niet alleen voor een mooie eucharistieviering ter ere van haar patrones maar mocht ook weer een jubilaris toevoegen aan de lijst van gewaardeerde leden van de Gregoriusvereniging. Annie Hendriks-Jansen werd namelijk gehuldigd door pastor Annemarie Gooiker voor haar 40-jarig lidmaatschap. Zij is niet alleen koorlid maar ook secretaris van het koor. Dank en hulde namens heel de geloofsgemeenschap van de H. Judocus Hernen en Leur.

Toon van Duifhuizen

Vieringschema
24 jan. t/m 08 feb.

24 januari / 25 januari
• 3e zondag door het jaar
• Bidweek voor de eenheid

31 januari / 01 februari
• 4e zondag door het jaar

07 februari / 08 februari
• 5e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Jona 3,1-5.10 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31 ✧ Evangelie: Mc. 1,14-20	lezingen ✧ Eerste lezing: Deut. 18,15-20 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 7,32-35 ✧ Evangelie: Mc. 1,21-28	lezingen ✧ Eerste lezing: Job 7,1-4.6-7 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 9,16-19.22-23 ✧ Evangelie: Mc. 1,29-39
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Familieviering met doop Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	zondag 11.00 Doopdankviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Oecumenische viering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Ds. Marco Luijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Jos van Minderhout	zondag 11.00 Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Neo Nata Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Voice Annemarie Gooiker/Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	Het Kompas voorheen Elsthof	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema
14 feb. t/m 22 feb.

14 februari / 15 februari
• 6e zondag door het jaar

18 februari
• Aswoensdag
• Vastenaktie

21 februari / 22 februari
• 1e zondag veertigdagentijd
• Vastenaktie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Lev. 13,1-2.45-46 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 10,31-11,1 ✧ Evangelie: Mc. 1,40-45 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Joël 2,12-18 ✧ Tweede lezing: 2 Kor. 5,20-6,2 ✧ Evangelie: Mt. 6,1-6.16-18 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Gen. 9,8-15 ✧ Tweede lezing: 1 Petr. 3, 18-22 ✧ Evangelie: Mc. 1,12-15
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>		<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Jos van Minderhout</p>		<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Carnavalsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Carnavalsviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 16.00 Aswoensdagviering Orgelbegeleiding Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 10.00 <i>Carnavalsviering</i> New Challenge/Par. Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 14.00 Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 11.00 <i>Carnavalsviering</i> Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Carnavalsviering</i> Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>		<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>		<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
zaterdag 14 februari	18.00 uur	Carnavals viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Cees Janssen.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 07 februari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 13 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	---

H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 23 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 27 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 02 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 16 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 februari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
---------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

maandag 27 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 23 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
---------------------	-----------	---

H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
---------------------	-----------	--

Kerkje | Leur

zondag 25 januari	19.00 uur	Oecumenische viering in Wamel.
zondag 28 februari	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



WAT EEN GEZELLIG VRIJWILLIGERSFEEST !

Op 30 oktober was het zover, de geloofsgemeenschap Bergharen had haar jaarlijkse vrijwilligersavond. We werden ontvangen met koffie en cake. We hadden gezellige groepjes aan de tafels gemaakt, er werd al lekker gepraat en de sfeer zat er al goed in. Pastor Annemarie nam het woord en heette iedereen welkom. Ze benadrukte dat we vrijwilligers hard nodig hebben om onze geloofsgemeenschap levend te houden. En natuurlijk werd iedereen bedankt voor zijn en haar inzet van het afgelopen jaar. Daarna was het tijd voor een drankje en werden er hapjes geserveerd. Annemarie en The Pekel hadden voor ons een aantal quizjes in elkaar gezet. Bij de eerste quiz moesten we logo's raden van Bergharensse bedrijven. Dat was een hele klus. De organisatie had niet bedacht dat er hele slimme mensen in de zaal zaten, oeps ... die telefoontjes met internet. Vervolgens had Annemarie een leuke zangactiviteit in elkaar gedraaid met foto's en meezingers. Er werd lekker meegedaan. Het volgende quizje bestond uit vragen over de bijbel. Er werd veel over gediscussieerd voor men de antwoorden opschreef. Na het strenge nakijken door onze jury kregen de winnende groepjes een kleine attentie. Ook was er een loterij, de paaskaars werd verloot. Ad Romijnders, de rechterhand van Henk Hendriks in bouwzaken, was de gelukkige en ging met deze kaars naar huis. Henk en Ad zullen binnenkort aan de bak moeten, er worden een aantal hoognodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kerk. En misschien al opgevallen? Zie de verlichting achter het ronde gebrandschilderde raam boven de ingang van de kerk. Iedereen mag meedenken over dit idee.

We besluiten deze geslaagde avond met een broodje kroket en een kopje koffie. Dank voor jullie aanwezigheid en voor jullie gezelligheid.

Tiny Bruisten

VANUIT DE CONTACTRAADVERGADERING

De contactraad (The Pekel, Henk Hendriks en ondergetekende) is op 09-12-2014 bij elkaar geweest. Dit doen we zo om de 6 à 7 weken. Als het nodig is komen we natuurlijk eerder bij elkaar. Pastor Annemarie is altijd aanwezig tijdens deze bijeenkomsten. Met ons vieren bespreken we dan de lopende zaken.

Vandaag hebben we het onder andere over de maand december. We lopen de vieringen even door en kijken of alles geregeld is. We hebben vaste agendapunten en een ervan is pastorale zaken. Hierin bespreken we hoe het loopt in de

werkgroepen en wat voor ondersteuning er kan worden ingezet. Andere punten zijn de vieringen en koren en de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. Ook een vast punt op de agenda is bouwzaken. Henk houdt ons op de hoogte van wat er op dat gebied gebeurt. Ook wordt er over de communie - en vormselgroepen gepraat. Hoe gaat het in die groepen en loopt het goed.

Ik besluit dit stukje tekst met een oproepje: zijn er misschien mensen die het leuk vinden om voor Bergharen verslag te doen in Apostelbode? Wij zouden daar erg mee geholpen zijn. Het kijkt zo kaal als er telkens van ons niets in de Apostelbode staat.

Tiny Bruisten

KERSTMIS MET DE KINDEREN

Op kerstavond kwamen de herders warme wol brengen bij kindje Jezus, want Piet Paulusma had aangekondigd, dat het erg koud was in Betlehem. Het bleek wonderwol te zijn, want met de wol gaven de herders en iedereen die het kindje bezocht goede wensen mee voor de hele wereld. Kindje Jezus werd gespeeld door Faja Pekel, een pasgeboren meisje uit Bergharen. En dat was wel bijzonder mooi, vonden ook Jozef en Maria! De engelen aangevoerd door aartsengel Gabriël waren ervan onder de indruk.

De muzikale bijdrage van het koor Neo Nata en de kinderen van de Annekeband maakten de viering zo mooi, leuk en warm, dat iedereen de kerst wel heel goed begonnen zal zijn!



GEDOOPT

4 januari 2015
Millie van Heck





HET ECHE KERSTVERHAAL BIJ HET SPROOKJESFESTIJN

In oktober werden we benaderd door iemand van de protestantse kerk of we als katholieke kerk wilden meewerken aan een lichtjestocht in het weekend van 20 en 21 december. Het idee was om dit als gezamenlijke Wijchense kerken te organiseren. Dus ook de Parousia-gemeente, die wekelijks kerkt in het Maas-Waalcollege was als derde kerk hierbij betrokken. Het eerste overleg op 16 oktober was al een mijlpaal.

Op de Facebook pagina van de Schakel stond: "Hier wordt geschiedenis geschreven in Wijchen. Mensen van de RK kerk Antonius Abt, Parousia-gemeente en de protestantse kerk de Schakel aan één tafel ter voorbereiding van de lichtjestocht met Kerstmis. Soms ontstaat het initiatief zomaar van onderaf."

Al snel werd duidelijk dat een lichtjestocht, zoals die in diverse steden plaatsvindt, niet helemaal zou lukken. Het sprookjesfestijn dat Wijchenls organiseerde had al een lampionnenoptocht en daar zouden we dan een passende activiteit bij moeten zoeken. Toen kwam het idee om rondom de Antonius Abtkerk het Echte Kerstverhaal uit te beelden. Want voor ons allemaal was één ding duidelijk: De geboorte van Jezus is geen sprookje! Wat een enthousiasme was er bij de verschillende kerken: de Parousia-gemeente schudde een flink aantal figuranten uit de

mouw. Ook bij de protestantse kerk waren er velen die een handje hielpen met de kleding en het opbouwen. Er werden teksten geschreven voor de figuranten, er werd een puzzeltocht bedacht, cadeautjes ingepakt, glazen potten werden verzameld, soep gekookt.

En wat een bedrijvigheid was er op zaterdag 20 december bij de kerk. Talloze mensen hebben zich ingezet om het



LEVEND KERSTVERHAAL
het echte kerstverhaal met chocolademelk en witte lekkers!

ZATERDAG 20 DECEMBER
VANAF 18.00 UUR, RONDOM DE ANTONIUS ABT

Op zaterdag 20 december kun je komen kijken en luisteren naar het echte kerstverhaal rondom de H. Antonius Abt, Oosterweg 2 in Wijchen.

Als je het leuk vindt, kun je eerst meelopen met de lampionnenoptocht. De tocht start om 18.00 uur op het Maas-Waalcollege en eindigt bij het kerkste, waar om 18.30 uur de feestelijke opening plaats

zal vinden. De lampion voor de tocht kun je maken op een van de workshops in het dorp of natuurlijk zelf thuis.

Via een puzzeltocht rond de H. Antonius Abt maken jullie onder andere kennis met Boereng Hendrick, de herbergier, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria. Er is chocolademelk met witte lekkers. Komten jullie ook?

Echte Kerstverhaal aan groot en klein door te geven. Na het inschrijven, zoals ook Jozef en Maria gedaan hebben, werd men met een spoor van licht langs de verschillende kerstaferelen geleid. Het engelenkoor zong uit volle borst, de 'herdershond' stal de show, er was een echt kindje Jezus in een stal met dieren en bij drie keer kloppen wilde de herbergier de deur wel open doen (om te vertellen dat de



herberg vol zat). Geweldig zoals iedereen zijn of haar rol serieus nam en telkens opnieuw het eigen verhaal rondom de geboorte van Jezus vertelde aan de langskomende mensen. Alle mensen kregen na afloop chocolademelk en een koekje met muisjes, er was tenslotte een kindje geboren. Verder kreeg men een flyer waarop alle kindvriendelijke kerstvieringen van de Wijchense kerken vermeld waren.



Wat is het toch fijn dat we als parochie in het centrum van Wijchen een kerk en een parochiecentrum hebben waar we zulke activiteiten kunnen organiseren. Deze kerstactiviteit was een geweldig oecumenisch initiatief en een prachtige mogelijkheid om een gastvrije kerk te zijn.

Karin en Ineke van de werkgroep Familieviering



GEDOOPT

7 december 2014
Eline Nikkelen



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

Tot nu toe vergaderden de stuurgroep pastoraat en de contactraad afzonderlijk. Enkele onderwerpen kwamen daardoor twee maal aan de orde. Om deze doublures te voorkomen, worden de beide vergaderingen voortaan gecombineerd. De onderwerpen die met name voor de contactraad bestemd zijn, komen op het einde van de agenda te staan, zodat degenen die alleen in de stuurgroep zitten iets eerder thuis kunnen zijn. Voorlopig is een frequentie van acht vergaderingen per jaar afgesproken. Op deze manier proberen we de efficiëntie te verhogen. De planning na onze vergadering van 27 januari moet nog gemaakt worden.

We kijken terug op een prima periode op het einde van 2014. Voor Kerstmis waren er mooie en goedbezochte vieringen voor de ouderen in onze wijk en voor de KBO-leden. Ook de vieringen op kerstavond en eerste kerstdag waren goed verzorgd; op eerste kerstdag viel de belangstelling enigszins tegen. De viering met oudjaar was weer sfeervol als altijd. Op zondag 28 december was onze herberg open om eerst thee en koffie te drinken en daarna glühwein of chocolademelk. Ondanks de sneeuw en slecht begaanbare wegen was het druk. We hebben enkele mensen opgehaald. Het was reuzegezellig!

Van veel kanten is er hard gewerkt in deze periode. De kerk was piekfijn schoon en prachtig versierd. Voorgangers en koren hebben hun beste beentje voorgezet. Met velen kun je er iets moois van maken. Dank is op zijn plaats!

Onze werkgroep kosters/lectoren heeft in de persoon van Joke Plamont versterking gekregen en daar zijn we blij mee.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand nodigen wij iedereen van harte uit voor ons koffie-uurtje. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur open. De komende data zijn 4 en 11 februari en 4 en 11 maart. Het is zeer de moeite waard!

Tini Poos

DE ONTMOETINGSVIERING EN HET NIEUWE JAAR

In de Ontmoetingsviering op 3 januari werd de kaars voor het nieuwe jaar 2015 ontstoken. Tijdens elke viering in dit jaar brandt deze kaars.

Het nieuwe jaar werd ingezongen met een lied op de melodie van "Nu zijt welkome": Jezus Christus welkom, welkom met Uw licht.

Geef deze oude aarde een nieuw gezicht. Welkom bij ons mensen, die zich warmen aan elkaar, zich met U verbinden, ook in dit nieuwe jaar, Kyrieleis.

De volgende vieringen zijn op de zaterdagen 7 februari en 7 maart, steeds om 19.00 uur.

Tini Poos





GEBEDSRUIMTE VOOR DE WINTER

Naar aanleiding van de oproep van het bestuur om uit te kijken naar mogelijkheden van kostenbesparing, heeft een aantal bezoekers van het donderdagavondgebed besloten een andere gebedsruimte voor de winter te zoeken. Het verwarmen van de kerk kost in de winter namelijk al snel een flinke som. Na enig overleg werd besloten om de kleine spreekkamer op de begane grond in het parochiecentrum van Overasselt als gebedsruimte in te richten. Hier stonden echter een grote tafel, stoelen en diverse archief- en andere kasten. Twee leden van de contactraad, Tien Theunissen en Peter Sanders, hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk meubelstukken te verhuizen naar het secretariaat. Daarna moest de gebedsruimte nog worden ingericht om een mooie rustige sfeer te creëren. Aan de muren hangen nu een Maria-icoon, een crucifix en een vredesicoon. Het glas-in-loodraam met voorstelling van de heilige Juliana van Luik (afkomstig uit de sacristie) in de toegangsdeur geeft een kerkelijke sfeer. Een marmeren standaard uit het voormalig klooster van de Sacramentijnen te Brakkenstein maakt de gebedsruimte compleet. Op 4 december 2014 was het laatste donderdagavondgebed van deze winter in de kerk. Na afloop trokken de kerkgangers in processie, met pastor Aloys van Velthoven voor-



op, naar de nieuwe gebedsruimte waar het lekker warm was. Allen namen plaats op de gereedstaande stoelen om de gebedsruimte eens rustig te bekijken. Vol bewondering keek men naar het werk dat was verricht en men liet de sfeer over zich heen komen. Tot slot werd de gebedsruimte door de pastor ingezegend. Vanaf heden wordt het donderdagavondgebed van 1 november tot Pasen van 19.00-19.30 uur in deze nieuwe ruimte gehouden. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.



VERJAARDAGSKALENDERS

Inmiddels zijn er vierentachtig verjaardagskalenders ten behoeve van de financiering van de restauratie van de kerkhofkapel verkocht. Onze hartelijke dank hiervoor. Er zijn nog verjaardagskalenders over. Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u de bestellijst die achter in de kerk ligt invullen of contact opnemen met Jolanda Massaar (06-365 933 58).

ZESDE VASTENMAALTIJD IN OVERASSELT

Voor de zesde keer organiseert de werkgroep MOV van Heumen, Overasselt en Nederasselt de vastenmaaltijden op de pastorie van Overasselt. Deze worden gehouden op de vrijdagavond, te beginnen op 20 februari 2015, om 18.00 uur. Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen.

Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het vastenproject van dit jaar. Maar wij hopen dat u toch minstens € 5,- doneert.

Parochie De Twaalf Apostelen heeft dit jaar weer een eigen project en wel voor Casey's Home in Ikiliwindi in Kameroen. Meer informatie over dit project leest u op pagina 6.

Inschrijven kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via mw. Loes Bloo.

De coördinatie is in handen van mw. Loes Bloo tel. 024-6222884.

Inlichtingen bij Leo van Oss, tel. 024-3582811



vastenmaaltijd 2011



NABESCHOUWING KERSTMIS EN OUDJAAR

Traditiegetrouw werd er op kerstavond een kinderviering gehouden in de kerk van Nederasselt. In een volle kerk werd het verhaal van de geboorte van Jezus verteld en met een echt "kerstkindje" in ons midden was dit wederom een bijzondere ervaring. Maria en Jozef zaten keurig naast het kindje dat lag in een kribbe. De herders en een schaapje hielden de wacht. Na de viering werd het kindje veelvuldig gefotografeerd door de ouders maar ook door vele andere aanwezigen. De contactraad wil iedereen hartelijk bedanken die op enige wijze een bijdrage heeft geleverd aan het succesvol slagen van Kerstmis 2015 te Nederasselt.

Op zondag 28 december was er in Nederasselt de laatste viering van het jaar. Pastor Aloys keek terug op het jaar maar keek ook vooruit naar het komende jaar.

Na afloop werd de uitnodiging van Aloys door vele mensen geaccepteerd om gratis een kopje koffie / thee te drinken met een lekker stuk kerstbrood erbij.

contactraad



WIJ GEDENKEN

Op 18 oktober 2014 is te Wijchen **Ben Hermans** overleden in de leeftijd van 79 jaar. Hij was een zorgzame vader en opa om van te houden, maar ook om zorg voor te hebben. Vierentwintig jaar was hij gehuwd met Ans Hermans-Rouw en droegen zij samen zorg voor hun gezin. Het vroegtijdige overlijden van Ans was voor hem moeilijk. Samen met Rikie deelde hij lief en leed en kon vreugde beleven aan kinderen en kleinkinderen. Ben hield van zijn vak: met hart en ziel zette hij zich in voor zijn aannemersbedrijf. Na de uitvaartmis op 24 oktober in de H. Antonius Abt kerk te Wijchen hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te Wijchen.

Op 21 november overleed zuster **Toos Rijnhout** op 89-jarige leeftijd. Zuster Toos leefde haar laatste jaren in Portiuncula te Alverna. Op 27 november 2014 was haar uitvaart waarna de begrafenis op het kloosterkerkhof te Alverna volgde.

Riek van der Wielen-Jansen werd op 29 mei 1929 geboren in Wijchen-Woezik. Ruim 48 jaar was zij getrouwd met Toon van der Wielen. Riek was een zorgzame echtgenote, moeder en oma en voelde zich als zus en tante betrokken bij haar overige fa-

milie. Riek was een echte Woezikse. Zij zette zich met hart en ziel in voor anderen. Op zondag 23 november zouden we haar huldigen voor 25 jaar vrijwilligerschap in de parochie. Helaas werd Riek een week tevoren plotseling onwel en is ze na een spoedopname in het ziekenhuis op 22 november overleden. Op 28 november 2014 was voor haar de uitvaartmis in de Paschaliskerk en hebben wij haar begraven op de begraafplaats naast de kerk. Moge zij rusten in vrede!

Zuster **Nel Tenniglo** is overleden op 25 november 2014. Zij werd 78 jaar en leefde in de gemeenschap van Portiuncula te Alverna. Wij hebben afscheid van haar genomen op 1 december met daarna de begrafenis op het kloosterkerkhof.

Zuster **Mechtildis Verbakel** overleed 4 december 2014 in de leeftijd van 93 jaar. Zij leefde in La Ver-na op Alverna. Haar uitvaart was op 11 december waarna zij begraven is op het kloosterkerkhof Alverna.

Stien Marinussen-Jansen is geboren op 19 december 1928 in een gezin van negen dochters. Zij is getrouwd met Piet Marinussen die in 2006 is overleden. Stien was een gezellige vrouw en de koffie

stond altijd klaar. Tot op hoge leeftijd heeft zij altijd zelfstandig gewoond en zorgde zij voor zichzelf. Zij verhuisde naar het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Wijchen, slechts voor korte tijd want op 16 november werd zij ernstig ziek. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis, alwaar zij op 20 november is overleden.

Op 21 november 2014 is **Anna Janssen-Uijen** in het verpleeghuis in Schaijk op 94-jarige leeftijd overleden. Zij is in Wijchen geboren. In 1946 trouwde zij met Gerrit Janssen en ging met hem in Overasselt wonen. Omdat ze niet meer zelfstandig kon blijven wonen is ze zes jaar geleden eerst naar Grave en daarna naar de Nieuwe Hoeven verhuisd. In de Antonius-Abtkerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Tessie Crooij is op 22 november 2014 te Overasselt overleden in de leeftijd van 74 jaar. Op 27 november was de uitvaartviering en hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van haar genomen.

Koos van den Berg-van de Kamp is op 19 december 1937 in Ravenstein geboren. Zij groeide op in een gezin van vier kinderen. Het huwelijk met Frans heeft precies 53 jaren mogen duren. Zij kregen samen twee kinderen en vier kleinkinderen. Op haar kleinkinderen was ze ontzettend trots en zij betekenden alles voor haar. Zij heeft allerlei kwalen te verduren gehad. Op 25 november overleed zij in het CWZ te Nijmegen. Tijdens de crematiedienst op 1 december 2014 hebben wij van haar afscheid genomen.

Toos Duif-Verbakel overleed enkele dagen na haar 86^e verjaardag in Portiuncula. Toos was heel zorgzaam voor haar man André en voor hun drie kinderen. Met inzet van al haar creatieve vaardigheden zorgde ze ervoor dat niemand iets tekort kwam en dat haar gezin er altijd goed uitzag. Talloze uren bracht ze achter de naaimachine door. Na de uitvaartmis op 27 november in de H. Jozefkerk in Alverna werd ze daar op het kerkhof bijgezet in het graf van haar André die drie jaar eerder overleed.

In de Buurderij "de Lage Hof" is **Annie Hofmans-van den Heuvel** op 28 november 2014 overleden. Zij heeft haar jeugd doorgebracht in Wijchen en toen zij trouwde met Piet Hofmans kwam zij in Overasselt wonen. Samen kregen ze negen kinderen en eenentwintig kleinkinderen. Ze leefde voor haar kinderen en was ook erg trots op haar drie achterkleinkinderen. Annie is 85 jaar geworden.

In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen. Zij is daarna gecremeerd.

René Smeets (8 april 1925) is op 29 november 2014 overleden. René was een wijs man en sinds hij, na een intensief en werkzaam leven, op Alverna is gaan wonen heeft hij zijn wijsheid op bestuurlijk niveau ter beschikking gesteld van zijn parochie H. Jozef. Zijn drukke leven werd getekend door verdriet van het overlijden van zijn vrouw Gerda en zijn dochter Bien. Op 5 december hebben wij met velen afscheid genomen tijdens een prachtige uitvaartdienst en hem te ruste gelegd op het hem vertrouwde kerkhof. Een wijs man is heengegaan, een man wiens naam wij niet vergeten.

Met diepe bewondering voor zijn overgave om ziekte te aanvaarden en een steun voor zijn omgeving te zijn hebben wij afscheid genomen van **Jan van Haren**. Hij was 52 jaar getrouwd met Jet van der Wielen. Aan hen werden vier kinderen en negen kleinkinderen geschonken. Jan hield van reizen en daardoor is hij in Australië, Nieuw-Zeeland en Lourdes geweest. Op 4 december 2014 is hij aan zijn laatste reis begonnen. Zijn uitvaart was op 11 december in



de St. Victorkerk te Batenburg waarna wij hem te ruste gelegd hebben op de begraafplaats aldaar.

Op 4 december 2014 is **Antoon Duighuisen** uit Overasselt op 84-jarige leeftijd overleden. Hij groeide op als jongste van een groot gezin. In mei 1957 trouwde hij met Marietje van de Groes en bleef met haar in de ouderlijke woning in de Vogelzang wonen op de boerderij. Zij kregen twee kinderen. Na zijn arbeidzame leven gingen ze er samen op uit om te kaarten en werden er vele bezoeken afgelegd bij familie en kennissen. In de Antonius Abtkerk van Overasselt was de uitvaart en we hebben hem begraven op de begraafplaats aldaar.

Triny Leemans-Bruns overleed op 9 december en werd 92 jaar oud. De laatste jaren van haar leven woonde ze in zorgcentrum Malderburch in Malden. Triny was een mensen-mens en had altijd belangstelling voor het wel en wee van de mensen waarmee ze zich omringde. Lange tijd woonde ze met haar echtgenoot Ben en gezin in Overasselt in de nabijheid van de vennen. Ook door de wisselende omstandigheden van haar leven heen, wist ze zich goed aan te passen en kon daardoor van het leven genieten. Toch nog plotseling kwam haar overlijden. De uitvaart voor Triny vond plaats in de Antonius Abtkerk te Overasselt op haar 93^e

verjaardag, op 13 december. We hebben haar op het kerkhof aldaar begraven

Nellie Dorussen-van Zuijlen is op 88-jarige leeftijd in Wijchen overleden. Zij is in Ewijk geboren en is vanaf haar huwelijk met Wout Dorussen woonachtig geweest in de Woezik. Haar kinderen zijn ook hier geboren. Ze ging niet altijd mee met het nieuwste van het nieuwste, ze hield zich aan haar eigen tradities. Ze was trots op haar kleinkinderen en volgde hen allemaal op hun vakantiebestemmingen door te luisteren naar hun verhalen. Op 13 december 2014 hebben we afscheid van haar genomen in de Paschaliskerk te Woezik. Hierna hebben we haar te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Miep Theunissen-Thiemann overleed op 12 december in de haar vertrouwde omgeving. Ze werd 91 jaar oud. Miep woonde tijdens haar leven veelal in Limburg (Venlo, Maastricht, Roermond), en verhuisde uiteindelijk naar de Elsthoef en later Meander. Het overlijden van haar echtgenoot Toine was een slag die ze moeilijk te boven kon komen. Miep was zorgzaam en sprak met haar handen door haar gastvrijheid en in haar onuitputtelijke bereidheid om anderen te helpen. De uitvaart voor Miep vond plaats op 18 december in de Antonius Abtkerk te Wijchen. De crematie vond plaats in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Na een kortstondige ziekte is op 12 december 2014 **Frans Thijsse-Claase** overleden. Hij had op 30 oktober zijn 80^e verjaardag gevierd en het feit dat hij 55 jaar met Lies Duijf getrouwd was. Samen kregen zij twee zonen en vijf kleinzonen. Voor zijn kleinzonen had hij alles over. Hij hield van fietsen en bij elk Mariakapelleke moest er afgestapt worden om een kaarsje aan te maken. Hij was een groot Maria-vereerder. Tijdens de uitvaartdienst op 17 december 2014 hebben wij in de Paschaliskerk van hem afscheid genomen. Daarna heeft de crematie in Beuningen plaatsgevonden.

Op 15 december is **Gerard Jeurissen** gestorven in de leeftijd van 92 jaar. Rustig, tot het eind toe tevreden en helder van geest. Hij had innerlijk vrede gevonden en citeerde graag Mat. 6: 'Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?' Bekend in Wijchen bekend als wethouder. Geliefd. Wars van bureaucratie. Liberaal denkend en sociaal bewogen. Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden. Op 20 december hebben we afscheid van hem genomen in de St. Jozefkerk op Alverna.

Mien Hofmans-Siebers is op 21 december 2014 in Ewijk overleden en werd 84 jaar. Mien was de weduwe van Piet Hofmans, moeder van twee kinderen, trotse oma van vier kleinkinderen en overgrootmoeder van twee achterkleinkinderen. Vanaf 2011 is zij in het verpleeghuis "Waelwick" verpleegd geweest. Zij was getroffen door de ziekte dementie. Haar gezondheid ging langzaam achteruit en er moest afscheid genomen worden. De uitvaartdienst heeft op 27 december 2014 in de H. Damianuskerk te Niftrik plaatsgevonden. Haar lichaam is te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Tot op het laatste moment betrokken bij alles wat hem dierbaar was, is na een kortstondig ziekbed **Gerard Banken** op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was de echtgenoot van Riet van Hoogstraten, de vader van vier kinderen en de opa van tien kleinkinderen. Hij is raadslid en wethouder van de gemeente Batenburg geweest. Hij was een gemeenschapsman en een buitenmens. Wij hebben hem te ruste gelegd na de uitvaartdienst, gehouden op 29 december 2014 in de St.-Victorkerk, op het R.K. kerkhof te Batenburg, aan de Kasteelse Allee.

Op 10 mei 1943 werd op Alverna **Tonnie Kosterman** geboren. Hij trouwde met Gerrie van der Leest. Zij kregen drie kinderen. Toen deze partners kregen, kwamen er vijf kleinkinderen, waarvoor hij veel aandacht had, Hij besteedde veel tijd aan zijn hobby's zoals fietsen, tennissen en de volkstuin. De levenslustige sterke man die nog vol plannen zat, gaf op 25 december 2014 de strijd op. Het voelde voor hem als een onacceptabele nederlaag. Op 30 december 2014 is de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen gehouden. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op het daarnaast gelegen kerkhof.

Op 25 december 2014, overleed **Lies de Wildt-Suppers**. Zij werd op 26 juni 1927 geboren in Herpen. Zevenenvijftig jaar was Lies getrouwd met Sjaak de Wildt en zij hadden samen acht kinderen. Het leven was voor Lies als een roos. De bloem met de aangename geur, maar ook de steel met doornen. De jongste dochter, Noëlle overleed op 28-jarige leeftijd. Naast haar inzet voor haar gezin was Lies ook actief in het vrijwilligerswerk. Ze gaf naailes en was met plezier lid van het gemengd koor van de Paschaliskerk. Op 31 december 2014 was voor haar de uitvaartmis in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen en hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats nabij de kerk. Moge zij rusten in vrede!

Na een intensief werkzaam leven overleed **Thijs Giesbers** op 26 december in zijn eigen omgeving



in Alverna. Hij werd 82 jaar oud. Thijs was afkomstig uit een groot gezin en nam al als jonge man de leiding van het bouwbedrijf over. Hij zou er zijn werkzame leven mee verbinden en heeft op veel gebouwen in Alverna, Wijchen en omgeving zijn stempel gedrukt. Thijs had aandacht voor mensen en zette zich royaal in voor de gemeenschap van Alverna en Wijchen. In zijn vrije tijd reisde hij graag met Zus, was altijd buiten bezig met zijn paarden en genoot van zijn familie. Na een periode van ziekte is hij in alle rust overleden. De uitvaart voor Thijs vond plaats in de H. Jozefkerk te Alverna op 31 december. Hij werd op het kerkhof aldaar begraven.

Jo Heinen is op 86-jarige leeftijd in Nijmegen overleden. Hij is in Gorinchem geboren. Hij kwam in 1942 met zijn ouders in Wijchen wonen. In 1952 vestigde hij zich in een vervallen boerderijtje op "het Achterlo". Hij is vader van vijf kinderen en opa van tien kleinkinderen en overgrootvader van zes achterkleinkinderen. Met tegenzin is hij in het ziekenhuis opgenomen en op 30 december 2014 is hij overleden. Wij hebben zijn leven gevierd in de uitvaartdienst in de H. Antonius-Abtkerk en zijn lichaam vervolgens te ruste gelegd op het kerkhof.

Clarinus van Veen is geboren op 22 februari 1971 te Echteld in een gezin met drie zonen. Hij is vader van twee zonen. Stilletjes heeft hij zijn strijd gestreden. Dag na dag heeft hij afscheid genomen en meer en meer leefde hij in vreemde dromen. Deze dromen zijn geëindigd op 31 december 2014. Op het feest van Driekoningen was de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Zijn lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof.

Op nieuwjaarsdag is **Truus Hermans-Borman** op 86-jarige leeftijd na een liefdevolle verzorging in de Hagert overleden. Zij was de weduwe van Geert Hermans. Zij was moeder van vijf kinderen, oma en overgrootmoeder. Haar leven stond in het teken van de zorg voor haar gezin. Zij stond altijd voor

haar kinderen klaar. Zesentwintig jaar is zij opgenomen geweest in de Hagert. Hier heeft zij een goede verzorging gehad en ze voelde zich hier thuis. Tijdens een uitvaartdienst in de Emmanuelkerk op 8 januari hebben wij van haar afscheid genomen. De crematie heeft plaatsgevonden in het crematorium te Beuningen.

Na een kort ziekbed is op 2 januari 2015 **Jac Arts** thuis op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is op de boerderij aan de Valkstraat in Overasselt geboren. In 1962 trouwde hij met Francien en zij kregen zes kinderen. Maar hij was ook supertrots op zijn kleinkinderen. Op 8 januari hebben we in de kerk van Overasselt afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid is op 2 januari 2015 **Sraar Litjens** in het verpleeghuis "De Weegbree" overleden. Hij is geboren te Grubbenvorst en mocht 82 jaar worden. Hij was de partner van Greet Toonen. Hij was ook vader en opa. Hij hield van gezelligheid. Op 9 januari 2015 heeft de uitvaartdienst onder grote belangstelling in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen plaatsgevonden. De crematie was in het crematorium "Jonkerbos" te Nijmegen.

Na een kortstondige, heftige ziekte is op 5 januari **Gerard Hurenkamp** thuis in Bergharen overleden. Hij is 56 jaar geworden. Hij fietste graag of toerde met de motor door de dorpen rond, samen met Hannie, zijn vrouw met wie hij ruim 31 jaar getrouwd was. Ze verhuisden van Druten naar Bergharen, om bij het bos wonen. Gerard was ook een stukje minder gaan werken om meer tijd te krijgen voor zijn gezin. We hebben afscheid genomen van Gerard op 10 januari in de kerk van Bergharen en hem daarna begeleid naar het crematorium.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

OVERPEINZING

Daar is ze weer, mijn moeder. Ze komt altijd de laatste dag van het jaar op bezoek in mijn gedachtenwereld. Ze wil mij vast en zeker stevig omhelzen om vijf voor twaalf vannacht, op de drempel van het nieuwe jaar. Ze werd altijd een beetje sentimenteel, vroeger. Haar omarming ging stevast gepaard met tranen in haar bruine ogen. Ik koester deze herinnering aan haar. Na al die jaren sinds haar overlijden is dit beeld nog niet vervaagd. Maar het is nog geen avond. Ik zie de grijze winterochtend, de sneeuwlaag van gisteren is alweer verdwenen. De zon probeert door te breken en zal daar beslist in slagen later op de dag. Er liggen nog wat versleten grijswitte plekken op de daken en in de tuinen. Vogels vechten om een stukje brood. Ik denk aan enkele heftige gebeurtenissen van het afgelopen jaar en ik begrijp de tranen van mijn moeder. Toen ik jong was bestond mijn leven vooral uit toekomst. Mijn gedachten waren vol van alles wat er op mijn pad zou kunnen komen en terugkijken was niet aan de orde. Het leven leek eeuwig en de dood bestond nog niet. Totdat je met de neus op de feiten werd gedrukt. Je eigen leven werd hoe langer hoe meer verweven met dat van andere mensen. Ik zou nu een



lange lijst kunnen maken van mensen die gedurende mijn leven veel voor mij betekend hebben. Ik heb vanmorgen al vroeg de krant gelezen. Hartverscheurende verhalen en foto's van verdrietige mensen. Ik weet nog steeds niet hoe je iemand moet troosten. In mijn eigen kring zie ik veel moedige mensen die ondanks grote tegenslagen doorgaan met hun leven. Elk jaar zit vol gebeurtenissen die je niet zo gemakkelijk van je af kunt zetten. Maar ik heb het optimisme van mijn moeder geërfd en ik voel nog vaak haar energie om mij heen. Zij is niet heel oud geworden maar heeft veel sporen achtergelaten. Ik vraag me wel eens af hoe ze geweest



zou zijn als tachtigplusser. Ze zou beslist het hoogste lied gezongen hebben in een ouderenkoor en meegedaan hebben aan allerlei gezellige middagen. Ze had oog en oor voor anderen en ging verdrietige gebeurtenissen niet uit de weg, maar haar levenslust was onverwoestbaar. Vanavond om vijf voor twaalf zal ik haar in gedachten een knipoog geven, en misschien hoor ik haar wel zingen tussen alle knallen en vuurpijlen! Nog enkele uren en dan is het zo ver.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70RABO013.54.64.048 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

RELIGIEUS LEVEN

Waar is de tijd gebleven dat er in ieder rooms-katholiek gezin wel iemand naar het klooster ging? Die tijd ligt al ver achter ons. Toch zijn 'religieuzen' ons nog vertrouwd: in de omgeving van Wijchen en Grave waren vooral minderbroeders franciscanen en kapucijnen werkzaam. Maar in Nijmegen stond er bijna in iedere wijk wel een klooster. Ik noem er maar een paar: jezuïeten, passionisten, congregatie van het heilig Sacrament enz. Of denk aan het norbertijnenklooster in Heeswijk waar onze misboekjes worden gedrukt of de abdij van de benedictijnen in Vaals (Zuid-Limburg), een plaats waar men op bezinning kan gaan.

Wist u dat dit jaar 2015 uitgeroepen is in de wereldkerk als het jaar van het religieuze leven? Voor de pastores was het de aanleiding om dit jaar aandacht te besteden aan dit onderwerp, onder

andere via het parochieblad. Wat bedoelen wij met "het religieuze leven"? Een religieus leven leidt in principe ieder mens die zoekt naar samenhang met medemensen en God, of het geheim van het leven. Het religieuze leven is breed en heeft vele vormen. Toch heb je door alle tijden, ook buiten het christendom, mensen die met een bijzondere leefwijze samen zoeken naar de zin van het bestaan, verbonden met God of met het geheim van het leven.

Dit jaar willen wij aandacht besteden aan de verschillende aspecten van het religieuze leven van mensen die leven in gemeenschappen om samen te zoeken naar de samenhang tussen mensen en God – binnen onze katholieke kerk. De meesten van u zullen vooral denken aan kloosters, maar er zijn ook nieuwe bewegingen zoals bijvoorbeeld de Focolarebeweging, gebedskringen of de Emmanuelgemeenschap. Het religieuze leven in onze kerk is rijk aan verscheidenheid. Men kent kloosters en bewegingen die vooral bezinnend zijn, 'contemplatief'. Maar er zijn er ook die aan vormingswerk doen of aandacht besteden aan de armen en de zieken. Allemaal hebben zij een

eigen manier van leven met een specifieke samenhang, die zij vanuit de katholieke traditie beleven: zij willen allemaal radicaal in het voetspoor treden van Jezus en hun leven afstemmen op God en medemens. Of zoals wij dat in de kerk zeggen: 'een godgewijd leven leiden'.

In zo'n gemeenschap leven doe je niet zomaar. Immers je hebt elkaar niet uitgekozen op grond van menselijke voorkeur, maar je hebt gekozen voor de verwezenlijking van een ideaal. Dat vraagt in de gemeenschap bereidheid tot geven en nemen. Mensen die zich bij zo'n klooster of zo'n religieuze beweging willen aansluiten, krij-

gen begeleiding om echt lid te kunnen worden. Tijdens de vorming van religieuzen worden de verschillende aspecten van het religieus leven belicht, de geschiedenis, het doel en de eigen zending van de groep.

Dit jaar zullen wij in de Apostelbode vooral aandacht besteden aan aspecten die bij u herkenbaar zijn als elementen van het religieuze leven zoals: stilte, de geloften (armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid) enz. Misschien is het ook leuk om de religieuze gemeenschappen die gevestigd zijn in de Twaalf Apostelenparochie te vragen om iets te schrijven over hun leven. Ik hoop dat daardoor het religieuze leven niet iets van ver weg is, maar juist dichtbij. Dat het niet alleen, zoals wij dat zeggen, "iets vrooms" is, maar ook "gewoon" is. Wie iets weet van de geschiedenis van Nederland, weet ook hoeveel goeds er is ontstaan door kloosterlingen overal in het land. Verpleeghuizen, scholen, ziekenhuizen, armenzorg, geestelijke ondersteuning, enz. Oh, u en ik weten dat er ook fouten zijn gemaakt en dat moeten wij niet vergeten, religieuzen zijn net mensen. Toch in zijn totaliteit hebben zij hard gewerkt en blijft het klooster of het religieuze leven een bijzondere manier van leven, ook in 2015.

Met broederlijke groeten,
Aloys van Velthoven



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in maart 2015 met het thema "gemeenschapsleven". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 5 februari 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.