

# DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 2  
maart 2015



**RELIGIEUS GEMEENSCHAPSLEVEN**

**De Twaalf**  
*Apostelen*

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

## DE KAPEL

In de kleine kapel  
ervaar ik Uw nabijheid Heer.  
Dat ene moment,  
ja, telkens weer  
weet ik dat U bij mij bent  
en voel ik mij in U geborgen.  
Hier spreekt de stilte om mij heen  
ik weet, U laat Uw kinderen nooit alleen.  
Geef hun een toekomst Heer,  
een nieuwe dag,  
een nieuwe morgen.

In dit drukke, korte leven  
bidt hier een dankbaar mens,  
soms met leed,  
soms in nood.  
U zal voor mij zorgen.  
Bij kaarslicht zocht ik U.  
Reeds heb ik U gevonden.  
Wees de mens genadig Heer,  
vergeef hem alle zonden  
en schenk ons heden  
ons dagelijks brood.

In de kleine kapel  
waakt U die mij bij name kent,  
mij steunt  
en draagt mijn levenslot.  
Ik weet dat het Goddelijk kind  
mij als mens zo zeer bemint,  
gelijk Zijn hemelse vader,  
mijn levende God

Joke Plamont - Mees

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59  
O.V.V. ACTIE KERKBALANS  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

De werkgroep Kerkbalans heeft aan parochianen die niet meedoen via een automatische incasso uitnodigingen gestuurd om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans 2015. Het blijkt dat de post in Wijchen bij een voor ons onbekend aantal parochianen deze jaarlijkse uitnodiging om weer deel te nemen met een acceptgirokaart niet heeft bezorgd. Meldt u a.u.b. als u eerder wel deelnam aan de Actie Kerkbalans, niet deelneemt via een automatische incasso, maar de uitnodigingsbrief met acceptgiro ook niet ontvangen hebt. U kunt dit doen via [kerkbalans@detwaalfapostelen.nl](mailto:kerkbalans@detwaalfapostelen.nl) of via een telefoontje naar het parochiecentrum: 0246412627. Alvast bedankt voor uw medewerking.

## OM TE NOTEREN



**25 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR DE SCHAKEL**  
Bijbels verhaal als spiegel van de ziel: Genesis.  
Hoe zijn we als mens in de wereld? Ds. Marco Luijk.  
**28 FEBRUARI 10.00 – 11.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Meditatie in de veertigdagentijd  
Oosterweg 4 Wijchen

**3 MAART 10.00 UUR DE MIJLPAAL TE HERNEN**  
Ouderenontmoeting  
**4 MAART 10.00 – 11.30 UUR EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal  
**5 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Albertinumgenootschap: 'De stand van zaken en de toekomst van het godsgeloof', door prof. dr. André Droogers, entree 7 euro  
**7 MAART 10.00 – 11.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Meditatie in de veertigdagentijd  
Oosterweg 4 Wijchen  
**7 MAART 19.00 UUR H. ANTONIUS ABT WIJCHEN**  
H. Vormsel  
**10 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen  
**11 MAART 10.00 – 11.30 UUR EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal  
**11 MAART 20.00 EMMANUELKERK WIJCHEN**  
informatieavond vastenactie 2015  
**12 MAART 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM OOSTERWEG 4**  
Wijchen. Informatieavond over Lourdesbedevaart  
**12 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Albertinumgenootschap: 'Is er nog plaats voor God in een hoogtechnologische cultuur? Prof. dr. ing. René Munnik, entree 7 euro  
**14 MAART 19.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN**  
H. Vormsel  
**14 MAART 10.00 – 11.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Meditatie in de veertigdagentijd  
**18 MAART 10.00 – 11.30 UUR EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen in de kerkzaal  
**19 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Albertinumgenootschap: 'Aan de heidenen overgelerverd. Hoe theologie de 21<sup>e</sup> eeuw kan overleven', door prof. dr. Christa Anbeek, entree 7 euro  
**21 MAART 10.00 – 11.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Meditatie in de veertigdagentijd.  
Oosterweg 4 Wijchen  
**21 MAART 19.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT**  
Themaconcert Mazing Joy: "Onderweg"  
**26 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Albertinumgenootschap: 'Geloofsgemeenschap in de praktijk van de 21<sup>e</sup> eeuw' door drs. Mirjam Wolthuis, entree 7 euro  
**28 MAART 10.00 – 11.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Meditatie in de veertigdagentijd  
Oosterweg 4 Wijchen  
**29 MAART NA DE VIERING H. ANTONIUS ABT OVERASSELT**  
Inzegening gerestaureerde kerkhofkapel

## OPENING HOSPICE

Op 30 januari werd na een zeer succesvolle campagne van fondsen werven en samen bouwen de hospice Wijchen geopend. We zijn als parochie erg blij met zo'n gelegenheid voor mensen die niet thuis kunnen sterven. Het is een mooi gebouw



geworden, van buiten en van binnen. De kamers van de gasten zijn rustig en ruim ingedeeld met uitzicht op een tuin, waar de zon in schijnt en vogels en vlinders afkomen op de speciaal daarvoor uitgezochte beplanting. Wat ons deugd doet, is dat er naast de vele duurzame snuffjes, de mooie werkkamers voor de vrijwilligers en de zeer toegankelijke keuken en huiskamer er ook een

plek is voor stilte en gebed. Er staat een stoel, er ligt een (nog) onbeschreven boek met pen, er kan een kaars gebrand worden en er hangt een kunstwerk, dat ruimte geeft aan ieders verbeelding. Wij wensen alle vrijwilligers en het bestuur van de hospice veel succes en zegen toe in het zinvolle werk, dat zij gaan doen in dit hospice! We hopen op een prettige samenwerking met onze parochie!

Namens pastoresteam,  
pastor Annemarie Gooiker



## VANUIT DE REDACTIE

### **VOLGEND NUMMER**

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Gebed" en is bedoeld voor de periode van 4 maart t/m 3 mei. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 12 maart per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## MENSWAARDIG STERVEN

*Men zegt vaak: "als ik dood ga,  
wil ik geen lange lijdensweg:  
ik wil niet afhankelijk worden  
en helemaal verzorgd moeten worden:  
dat vind ik mensonwaardig".*

*Maar het stervensproces  
krijgt van mensen vaak niet  
de waardering die het verdient.  
Omdat men lijden en sterven  
niet aanvaardt als behorend bij het leven.*

*Men ziet dan de dood als een vijand  
die men moet bestrijden,  
wat dan betekent, dat we uiteindelijk  
allemaal verliezers zijn,  
want we gaan immers allemaal dood?!*

*Veel mensen verstaan de  
kunst van het lijden niet en krijgen er  
angst, verbittering, haat en wanhoop  
voor in de plaats. In dat geval is  
een mensonwaardige dood onvermijdelijk...*

*Maar hoe menswaardig is het,  
als een mens zich kan overgeven  
aan zijn afhankelijkheid. Dan komt er  
een kracht vrij dat hij dat - in zijn  
zwakte - toch toelaat.*

*Hoe menswaardig is het,  
als er dan dierbaren om de stervende heen zijn  
die dat ook willen accepteren  
en als deze dierbaren dan willen bijstaan  
en niet ontkennen of weggijken...  
zodat er nog een waardevolle tijd samen ontstaat.*

*Hoe menswaardig is het,  
als er in dit proces  
een opleving komt bij de stervende  
door de liefdevolle aandacht en verzorging  
te ontvangen  
en daardoor (pijn)grenzen verlegt  
door de kracht die dit geeft.*

*Hoe menswaardig is het,  
als er door aanvaarding van onze  
kwetsbaarheid een basis ontstaat  
van mooie dingen in ons leven,  
zoals Geloof, Hoop en Liefde!*

*Bij een menswaardig sterven  
is deze ontwikkeling van de Geest  
een nieuwe geboorte in het Licht van de Liefde:  
geen verlies maar overwinning!*

Astrid Grim-Simonse

## MAZING JOY GAAT OP REIS MET 'ONDERWEG'

Eén van de koren in parochie De Twaalf Apostelen is Mazing Joy. Dit meerstemmig koor voor jong en oud uit de regio Wijchen ondersteunt vrijwel wekelijks kerkdiensten in Balgoij en Nederasselt. Daarnaast leggen de ruim dertig koorleden zich toe op het produceren van (inter)culturele muzikale voorstellingen met een boodschap, vaak gekoppeld aan een goed doel. Enkele hoogtepunten uit het recente verleden:



de musical 'African Jigsaw', het concert 'Mazing Joy meets India' en diverse vredesconcerten in de kersttijd.

Dit jaar staat het project 'Onderweg' centraal. Het is een multimedial voorstelling die is ontstaan en geïnspireerd door het op weg gaan naar Santiago de Compostella. Met name bekend van de pelgrimsroute (ook wel Sint-Jacobsroute of Jacobsweg genoemd) naar het graf van de apostel Jacobus in deze stad in Noordwest-Spanje.

Op weg gaan naar Santiago de Compostella. Aanvankelijk als overgangsritueel tussen 'moeiten' en 'mogen' werken, gaandeweg als pelgrim, als zoeker naar het leven, als ontdekker van grenzen. Mazing Joy neemt het publiek dit jaar tijdens een aantal uitvoeringen mee in deze zoektocht. Niet om te beleren of het publiek een spiegel voor te houden. Wel om het publiek deelgenoot te maken van ervaringen van mensen van vlees en bloed. De toeschouwer kan die ervaringen benutten, gebruiken als bouwstenen om een eigen weg te gaan. Immers, ieder mens is onderweg. Ieder op zijn of haar eigen manier, met een eigen zinging, een individuele keuze. Soms alleen of eenzaam, soms samen met anderen.

Op zaterdag 21 maart 2015 wordt 'Onderweg' opgevoerd in het Verenigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1 in Overasselt. Vanaf 19.00 uur

neemt Mazing Joy u mee in pakkende verhalen, inspirerende liederen en treffende gedichten rond thema's als ontmoeting, schoonheid en beleving van natuur, bezinning, verliezen en winnen, jolijt en humor van het op weg zijn, dromen over de toekomst. Dat alles ondersteund door (bewegend) beeld en geluid.

De voorstelling nodigt u uit om vragen aan uzelf te stellen. Waar bent u naar op weg? Genieten kan ook, van de prachtige liederen die door Mazing Joy met passie ten gehore worden gebracht.

En u kunt ook informatie opdoen, heel concreet en praktisch, over wat het betekent onderweg te zijn, weg van huis en haard en de vertrouwde omgeving. Iedereen kan dus aan zijn trekken komen!

Mazing Joy nodigt u uit om mee op reis te gaan. Onderweg grenzen te verkennen, grenzen te overschrijden, genieten van cultuur en historie. Bestel daarom nu kaarten à € 10,- via mail [ronalaurant@gmail.com](mailto:ronalaurant@gmail.com), telefonisch 06-26808327 of 024-6416506.



Op dinsdagmorgen 24 februari, 10 maart en 24 maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

## VANUIT HET BESTUUR

Het eindrapport over de vitaliteit van onze parochie is in de afrondende fase. Het bestuur wacht nog op de actuele gegevens over 2014. Deze worden begin maart verwacht. Daarna wordt het plan aan het bisdom aangeboden.

Bea Schouten

## INTENTIES NA UITVAART/AVONDWAKE

### **HOEVEEL GEBEDSINTENTIES "KRIJGEN" ONZE OVERLEDENEN?**

Omdat die vraag vaker gesteld wordt, lijkt het goed om de regeling in ons parochieblad toe te lichten. In de eerste dagen na een overlijden moet er zoveel geregeld worden dat het regelen van de gebedsintenties er wel eens bij inschiet. We hebben het over misintenties (omdat lang niet alle vieringen meer H. Missen zijn, spreken we liever over gebedsintenties) waarbij tijdens vieringen in een van onze kerken gevraagd wordt te bidden voor overledenen. Tegen betaling kan iedereen uiteraard gebedsintenties opgeven. De onduidelijkheid gaat over de gebedsintenties die elke overledene na een uitvaart of avondwake in een van onze kerken krijgt.

In onze parochie is ervoor gekozen om dat aantal gebedsintenties voor iedereen op twintig te stellen, ongeacht de opbrengst van de collecte; in de dood is voor ons iedereen gelijk. In beginsel worden de eerste vier gebedsintenties gelezen in de kerk waar de uitvaart of avondwake is gehouden in de weekenden na de uitvaart, volgens het gangbare vieringschema. De overige zestien gebedsintenties kunnen de nabestaanden binnen een periode van twee jaar zelf op een formulier bepalen. Het is de bedoeling dat dit formulier binnen twee maanden na de uitvaart of avondwake wordt ingeleverd.

De regeling van twintig gebedsintenties gaat alleen over uitvaarten of avondwakes die in onze kerken (of in de kapellen van St. Jozef en Meander) gehouden zijn en geldt dus niet als er alleen een bijeenkomst in een crematorium of alleen een begraafing is geweest. Dat heeft te maken met de collecte. Als er geen collecte voor de kerk is gehouden, kan de kerk ook geen gebedsintenties toezeggen.

Pastoresteam

**WERELD  
WINKEL**  
van en voor wereldburgers  
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

## DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2015



In de nieuwe 40-dagenretraite krijgen de deelnemers elke dag een e-mail met gebedsmateriaal: een korte bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe te bidden. Hiermee kunnen zij dagelijks tijd uittrekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, wachtend op de tram enz. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als men zelf wil.

De website en de mails zijn zo gemaakt dat zij makkelijk leesbaar zijn op smartphone en tablet. Met één druk op de knop kun je de teksten van je keuze uitprinten.

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Ignatiaansbidden.org wil de digitale en fysieke geloofswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom worden de deelnemers uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dit kan via het gastenboek. Deelnemers kunnen zelf een groepje vormen in hun parochie, gemeente, gemeenschap, gebedsgroep, bijbelgroepje, thuis of ook op de werkvloer. De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze aan. Inschrijven (gratis) doe je door je e-mailadres op te geven via [www.ignatiaansbidden.org](http://www.ignatiaansbidden.org).

## CATECHETISCH BERAAD

Meditatie in de veertigdagentijd,  
zeven bijeenkomsten op zaterdagmorgen.  
Data: 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april (Stille Zaterdag) 2015  
Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur  
Plaats: parochiecentrum Oosterweg 4 te Wijchen

Inhoud:

- het evangelie van de betreffende zondag meditatief lezen en voorzien van impulsen voor meditatie
- geleide meditatie van ongeveer 30 minuten
- daarna koffie en korte uitwisseling van ervaringen

doel: de tekst meditatief dieper laten inwerken en laten vergezellen door de dagdeelnemers: iedereen is welkom; geen inschrijving, geen ervaring vereist; ook is het mogelijk één of twee keer te komen. Begeleider: Ben Frie sj.

## GEMEENSCHAPSLEVEN IN DRIEVOUD

Ieder mens is van nature gericht op de ander. Niemand kan zonder contacten, ook een kluizenaar niet. In hoofdstuk 2 van het boek Genesis staat in vers 18: "God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past." Na de schepping van de dierenwereld gaat het verhaal in vers 21 en 22 verder: "Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg: hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens." De conclusie luidt in vers 24: "Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt."

Het huwelijk kan beschouwd worden als een vorm van gemeenschapsleven. Als gehuwden intiem met elkaar verkeren, spreken we van 'gemeenschap hebben'.

Zo'n gemeenschap van twee mensen dient gebaseerd te zijn op liefde en trouw. Een huwelijksverbintenis is een vrije keuze, maar vraagt wel bestendigheid, gebondenheid en geduldig volhouden, ook in periodes van tegenslag, ziekte, crisis. De huwelijkspartners zijn bereid zich hun hele leven voor elkaar in te zetten tot elkaars geluk en tot geluk van hun eventuele kinderen. Ondanks deze inzet en toewijding kan de relatie stuklopen en tot scheiding leiden. Voor alle partijen een pijnlijke en verdrietige situatie. We zijn en blijven gebrekkige, kwetsbare mensen.

Mensen kunnen ook een andere keuze maken in hun leven. Ze kunnen kiezen voor de monastieke levensstaat. Een kloostergemeenschap is ook een vorm van samenleven en samenwerken. Kloosterlingen en monniken binden zich in vrijheid aan de gemeenschap, aan de gemeenschap. Sommige ordes, zoals de benedictijnen, hebben naast de drie geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid - die voor alle religieuzen gelden - , ook de gelofte van 'stabilitas loci' afgelegd, d.w.z dat de monniken beloven hun leven lang in dezelfde abdij te blijven wonen. Die plaatsgebondenheid heeft alles te maken met de opbouw van een volgehouden en bestendige gemeenschap. Op die manier kan de gemeenschap zich verdiepen en groeien, vol vertrouwen en geduld. Ook in tijden van geestelijke dorheid blijft men elkaar nabij. Ieder lid mag zijn of haar nood kenbaar maken en men draagt elkaars lasten.

Zoals ieder huwelijk verschilt, is ook iedere gemeenschap anders. Ondanks dat de leden tot dezelfde

religieuze familie behoren, is er een boeiende variëteit aan persoonlijkheden waar te nemen: de gemeenschap profiteert van ieders talenten. Dat is een grote rijkdom. Hoofddoel blijft steeds, dat de broeders of de zusters in eigen abdij of klooster samenleven in het voetspoor van Jezus: evangelisch samenleven.

Ook een parochie kan gezien worden als een vorm van gemeenschapsleven. Voor onze parochie De Twaalf Apostelen speelt dat gemeenschapsleven zich met name af in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Zij vormen de basis en de beschikbaarheid van twaalf kerkgebouwen is daarbij mooi meegenomen. Maar wie kan garanderen, dat die gebouwen in de naaste toekomst gehandhaafd kunnen worden? Het aantal kerkgangers loopt terug en de bezetting van de kerken tijdens de weekendvieringen is op sommige plaatsen minimaal. Is de exploitatie van al deze - vaak mooie en goed onderhouden - gebouwen dan nog wel te betalen?

Toch hangt het gemeenschapsleven gelukkig niet van een gebouw af, hoe praktisch de beschikbaarheid van een passende ruimte ook is. Belangrijk is de onderlinge band, er zijn voor elkaar, elkaar bemoedigen en stimuleren. Samen vieren, samen delen en ondersteunen. Aandacht geven aan zieken en eenzamen. Daarvoor is het wel nodig dat we elkaar kennen en op de hoogte zijn van elkaars noden. De eigen geloofsgemeenschap is daarvoor de goede omgeving. Men is elkaar nabij, er bestaan vriendschapsbanden en de drempels zijn laag.

Toch is de toekomst van onze parochie niet zonder zorgen. Hoelang kunnen onze twaalf kerken nog worden open gehouden? Bij het sluiten van kerken zullen gelovigen van de getroffen gemeenschappen letterlijk een afstand moeten overbruggen. De ervaring leert, dat dit maar moeizaam gebeurt. Dit proces roept allerlei vragen op. Hoe worden deze parochianen opgevangen? Wordt deze verandering goed begeleid? Voelt men zich in de nieuwe situatie thuis? Kortom, het zal nog veel inspanning vergen om het gemeenschapsleven van de parochie te bewaren. Laten we elkaar vasthouden, bemoedigen en blijven inspireren.

Koos Leemker



## VASTENAKTIE 2015

### **VASTENAKTIE 2015: PROJECT STUDY CENTER BIJ HET CASEY'S HOME IN IKILIWINDI IN KAMEROEN.**

In de Apostelbode van januari 2015 hebben wij u al uitvoerig geïnformeerd over het Vastenactieproject 2015. Thans willen wij u in het kort nogmaals wijzen op dit project.

#### **WAARVOOR?**

De stichting Casey Troy Foundation gaat naast het Casey's Home een Study Center bouwen. Dit Study Center wordt gebruikt door de kinderen van Casey's Home, de dorpscholen en in de avonden door het volwassenenonderwijs. Voor de inrichting van het Study Center zoals: tafels, stoelen, kasten, lampen, schoolborden en ventilatoren; aanschaf leermiddelen; aanleg verhard looppad; aanpassing beplanting; zonnepanelen; installeren besturings-systeem op de computers; Engelstalige software; transport van de computers naar Kameroen; het bouwen van het netwerk; interne-taansluiting; aanleg alarmsysteem; aanschaf van een auto voor het vervoer van kinderen.

#### **WAT KOST DIT?**

De totale kosten worden begroot op een bedrag van € 21.253,-. Voor deze projecten en voor dit bedrag wil de parochiële Vastenactie zich gaan inzetten.

#### **HOE GAAN WE DIT DOEN?**

Tijdens de veertigdagentijd wordt er een collecte gehouden in de periode van 23 maart 2015 tot en met 4 april 2015. In de kerken zullen posters en foto's van het project te zien zijn. Daarmee hopen wij uw aandacht te krijgen voor deze actie. Wij zijn dringend op zoek naar collectanten, want zonder de vrijwillige collectanten kunnen wij dit niet doen. Heeft u nog enige tijd over of vindt u dat u iets moet voor uw medemens elders in de wereld meld u aan bij de Vastenactiegroep van uw kerk of uw dorp. Kent u die personen niet, neem dan contact op met diaken Hennie Witsiers (tel. nr. 06-20541732). Hij verwijst u wel naar de desbetreffende persoon.

#### **INFORMATIEAVOND:**

Wij houden – zoals gebruikelijk is ieder jaar – een informatieavond. Deze informatieavond wordt gehouden op woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur in de Emmanuelkerk (naast het Achterom). Eenieder die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom. Twijfelt u nog kom dan zeker. U kunt zich op deze avond ook aanmelden als collectant. De koffie staat voor u klaar.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,  
Diaken Hennie Witsiers

## VASTENAKTIE : VERANTWOORDING 2012-2014

### **2012:**

Er werden voor het jaar 2012 twee aanvragen ingediend, te weten huisarts Rob Dijkstra uit Overasselt en de stichting Wijchen Wereld Wijd te Wijchen. Beide verzoeken hadden betrekking op de ondersteuning van de watervoorziening, de een in Tanzania (dorpen Isamilo en Buganda, dit project kreeg de naam van "Endelea") en de ander in Ghana (Hwidiem). In principe kan per jaar één eigen doel in aanmerking komen. In overleg met Cordaid hebben wij toch beide projecten mogen indienen en zijn ze beide goedgekeurd. De kosten werden goedgekeurd voor het project "Endelea" tot een bedrag van € 14.000,- en voor het project in Ghana tot een bedrag van € 10.250,-.

Beide projecten zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De bevolking kan nu profiteren van een goede watervoorziening. De genoemde bedragen zijn door Cordaid aan beide aanvragers uitgekeerd.

Zij hebben hun inhoudelijk verslag en financieel verslag bij Cordaid overlegd. Het "Endelea" project was vanwege grote prijsstijgingen fors overschreden, maar door de bijdrage van de basisschool te Overasselt konden de totale kosten gedekt worden. Het project in Ghana is in het vierde kwartaal van 2014 afgerond en is binnen de be-

grotting gebleven.

### **2013:**

De parochiële werkgroep Vastenactie had voor het jaar 2013 als eigen project gekozen het project van de Stichting Ghetto Exposed. Het doel van deze stichting was geld inzamelen voor een zeer arme basisschool in de sloppenwijk in Kiberia in het Afrikaanse land Kenia. Er moesten klaslokalen aangekocht worden, zodat de school geen huur meer hoefde te betalen. Tevens moest de school aan de kinderen een veilige plek bieden. Daarnaast was er geld nodig voor schoolmeubilair, lesmateriaal, toiletten, het plaatsen van hekken om het terrein, watertanks en een kleine keuken. Schoon drinkwater is belangrijk voor de school en de gehele gemeenschap. De landelijke Vastenactie heeft dit project goedgekeurd en een bedrag van maximaal € 28.600,- beschikbaar gesteld. Op 15 maart 2014 is het opgeleverd en afgesloten. De toegezegde gelden zijn aan de stichting Ghetto Exposed uitgekeerd. Er is geen overschrijding van het krediet geweest. De stichting laat ons weten dat het project goed loopt en de overheid een grote bijdrage levert in de jaarlijkse exploitatiekosten.

### **2014:**

Voor het jaar 2014 had de parochiële werkgroep Vas-



tenactie ervoor gekozen om zich in te zetten voor de stichting Hulpgoederen Syrië. De doelstelling van dit project was op korte termijn de vluchtelingen in dringende behoeften te voorzien: voedsel; medische goederen; kleding; de vluchtelingen de hoop geven dat de wereld hen niet vergeten is. Op lange termijn: wellicht kunnen tijdens de wederopbouw hier projecten uit voortvloeien. De landelijke Vastenactie heeft dit project niet goedgekeurd. De reden van deze afwijzing was het feit dat de Vastenactie in deze oorlogssituatie als ontwikkelingsorganisatie geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de veiligheid van de aanvragers. Als gevolg hiervan heeft de parochie meegedaan aan het landelijke project Sierre Leone. De opbrengst was € 15.506,-.

Wij hopen u hiermede een inzicht gegeven te hebben in de projecten, die door de parochiële werkgroep Vastenactie in samenwerking met de aanvragers georganiseerd zijn. Bij de informatieavond voor de Vastenactie 2015 op 11 maart 2015 in de Emmanuelkerk zijn foto's van deze projecten aanwezig, zodat u een beeld kunt krijgen van hoe het geworden is. Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,

Diaken Hennie Witsiers



## VRAAG EN AANBOD

Op 28 februari 2015 reikt stichting Vraag & Aanbod aan tweeënzeventig goede doelen een symbolische cheque uit, samen € 55.000,- waard.

Stichting Vraag & Aanbod is een kringloopwinkel die sinds 1999 in Wijchen bestaat. Er wordt alleen met vrijwilligers gewerkt en de doelstelling is "het zonder winst oogmerk, op grond van christelijke levensbeschouwing verlenen van diensten en materiële hulp, in de ruimste zin van het woord, aan eenieder die hulp behoeft en daarvoor in aanmerking komt".



Om dit te realiseren is een kringloopwinkel opgericht. Hierdoor zijn we ook ten gunste van het milieu bezig door allerlei goederen een tweede leven te geven. Een deel van de winst wordt ieder jaar uitbetaald aan allerlei goede doelen. Dit jaar worden zevenenveertig projecten in onze regio gehonoreerd met een donatie van € 34.000,- in totaal en vierentwintig projecten in het buitenland krijgen in totaal € 21.000,-. Alle organisaties die een bedrag krijgen worden op 18 februari 2015 uitgenodigd en krijgen een symbolische cheque. Er worden ook twee korte presentaties gegeven.

Dianne van Hoof

## GA OP WEG EN GROEI ...



Bij mij is bij de voordeur van de pastorie een afbeelding van een Sint-Jacobsschelp aangebracht. Deze schelp is een symbool dat verwijst naar de beleving naar Santiago de Compostella. Mensen die de tocht gaan, gaan echt op weg, op weg vanuit verschillende situaties. De Nederlandse justitie stuurde in het verleden nogal eens jeugdige delinquenten op pad naar Santiago: te voet lang op weg zijn doet iets met je.

Ik zag ooit een film "The Way" over een Amerikaanse oogarts, die hard werkte voor zijn patiënten. Hij was weduwnaar en had één kind, een zoon die hij niet vaak zag. Op een dag wordt hij gebeld door de Spaanse politie. Zijn zoon is als pelgrim op weg naar Santiago om het leven gekomen. Hij laat zijn zoon cremieren en gaat met diens as zelf de weg afleggen die zijn zoon bezig was te gaan. Onderweg komt de arts zichzelf tegen. De herinneringen aan zijn zoon vergezellen hem: was hij er altijd voor hem als vader? Zijn medepelgrims ontmoet hij met al zijn en hun hebbelikheden en onhebbelikheden. Op een bepaald moment onderweg krijgen ze ruzie en ontstaat er iets van een handgemeen. De politie komt tussenbeide en houdt de oogarts aan. Maar dan tonen zijn medepelgrims desondanks aan hem hun verbondenheid. Zij betalen zijn borgsom. Heel mooi is hoe de film het einde van de tocht verbeeldt: als hij als de oogarts bij de zee de as van zijn zoon uitstrooit, staat plotseling zijn zoon naast hem. De man heeft een veranderingsproces doorgemaakt: hij heeft toe mogen groeien naar verzoening met zijn zoon. En de hele groep groeide in verbondenheid met elkaar.

Nu zullen u en ik niet direct zomaar drie maanden op weg naar Santiago de Compostella gaan. Maar de komende veertigdagentijd nodigt ons wel uit om stappen te zetten naar een ommekeer. Dat is niet iets wat je stap voor stap kunt plannen, het is ook wat ons-net zoals de oogarts-overkomt. Ergens zegt de apostel Paulus: mensen kunnen iets planten en begieten, het is God die de groei schenkt. Met geloven is dat net zo: Groei daarin wordt als het ware gegeven aan een mens samen met en temidden van anderen: in de kerk.

De komende veertigdagentijd willen we aan die geloofsgroei op een bescheiden manier invulling gaan geven. Tot op Palmzondag is er elke zondag een thema, dat we aanreiken middels een soort inlegvel op A5 formaat met daarop een afbeelding en een gedicht. Zo hopen we dat ieder het thema op een voor zijn of haar rustige manier ter hand kan nemen en er zich gelovig op kan bezinnen.

Bas van Dijk



Wij leven in een spannende tijd. Dagelijks berichten de kranten over IS, Al Qaeda, Taliban, Boko Haram; over de radicale Islam en onthoofdingen. Met name de westerse wereld wordt bedreigd en er hebben terroristische aanvallen plaats met vele onschuldige slachtoffers, zoals onlangs in Parijs. Wat heeft dit allemaal te maken met de islam? We kennen de islam als een vredelievende godsdienst. Er wonen ongeveer 800.000 moslims in Nederland. We leven en werken met hen samen. Er zijn hier en daar problemen met de integratie, maar deze zijn beheersbaar.

Maar hoe valt het exorbitante geweld te verklaren, dat in verschillende landen de kop op steekt? Zitten er in de islam als wereldgodsdienst elementen, die al deze wrede aanslagen rechtvaardigen? Hieronder een poging tot verheldering.

De Bijbel kent een doorlopende verhaallijn. Met name de Evangelies vertellen verhalen over Jezus van Nazareth, hoe hij predikend rondging, hoe hij opkwam voor de onderdrukten en armen en opriep tot vrede en barmhartigheid. Voor christenen is de Bijbel een door God geïnspireerd boek, dat echter door mensenhanden (i.c. de evangelisten en enkele apostelen) is opgeschreven. Daardoor is exegese (studie en uitleg) van de Bijbel mogelijk, kunnen we er over discussiëren en leidt dit tot vernieuwingen. De Koran is heel anders ontstaan en heeft een andere status. Volgens de overlevering was het de engel Gabriël (de boodschapper van God) die Mohammed in 610 in een grot bezocht om hem de eerste openbaring te brengen en uit te roepen tot profeet. Omdat de Koran rechtstreeks van God afkomstig is, mag er geen letter aan veranderd worden, is de opvatting van de islam. Het is bij uitstek een heilig boek. Na de dood van Mohammed hebben rechtsgeleerden de Koran uitgelegd in vele regels en wetten. Dit noemt men de sharia. Ook deze heeft later een goddelijke, heilige en onveranderlijke status gekregen. De inhoud van de Koran is moeilijk samen te vatten. Er staan elementen in uit het Oude Testament en Jezus wordt met respect genoemd als profeet. Het geloof in één God (Allah) staat centraal en daarmee kan Jezus niet de Zoon van God zijn en ook het mysterie van de Drieëenheid wordt veroordeeld. Vele teksten gaan over vrede en verzoening, maar ook vele over strijd en oorlog. Op bijna iedere pagina vind je wel



enkele dreigende woorden zoals: ongelovigen, leugenaars, satan, hel, hellevuur, aanslagen, overgeven, onderwerpen, huichelaars, vernietiging, verdelging. Mohammed heeft met de Koran al zijn tegenstanders aan zichzelf onderworpen ('islam' betekent 'onderwerping') door zich als woordvoerder van God uit te roepen. Ongelovigen zijn dus tegenstanders.

Mohammed was behalve geestelijk leider ook politiek leider. Hij heeft vaak strijd gevoerd, vooral tussen Mekka en Medina. Ook na de dood van Mohammed zijn er onder zijn opvolgers (kaliefen) grote ruzies ontstaan; sommige opvolgers zijn vermoord. De joden en de christenen, waarmee Mohammed aanvankelijk op goede voet stond, hebben volgens hem verkeerd gehandeld met Gods Openbaring. Daarom verklaarde hij hun de oorlog. Dat werd de heilige oorlog: dji-hâd. Toch verdient het religieuze leven van de meeste moslims in onze tijd, ook in Nederland, groot respect.

Wij als christenen kunnen ons goed herkennen in de zogenoemde 'Vijf zuilen van de Islam'.

Al-  
lereerst de geloofsbelijdenis: het geloof in één God (Allah); het gebed, met name het vrijdagmiddaggebed, het geven van aalmoezen, het vasten (Ramadan) en ten slotte de bedevaart naar Mekka, exclusief voor moslims.

Toch is het probleem van de islam, dat het fundamentalisme

onlosmakelijk verbonden lijkt met geweld. Door de geweldplegers wordt dat niet gezien als terrorisme, maar als de vervulling van een goddelijke plicht. Ook het christendom heeft geen schoon verleden. Denk aan de kruistochten. Maar het christendom is in staat gebleken zich te hervormen. Ook de islam zal zich moeten hervormen, daar zijn vooraanstaande moslims het over eens. Met geweld een moslim-staat (IS), een kalifaat, creëren door onschuldige burgers als ongelovigen te bestempelen en ze vervolgens te doden, gaat volledig in tegen alle humane waarden als verdraagzaamheid, respect en vrijheid van denken en meningsuiting. Hoe kun je als martelaar sterven als je andersdenkenden eerst op een wrede manier ombrengt en vervolgens zelfmoord pleegt? Zullen de slachtoffers van dit brute geweld - mannen, vrouwen, kinderen - niet eerder het paradijs ingaan, dan de plegers van zulke gruweldaden? Wie is echter in staat het tij te keren?

Laten wij maar aandachtig de Bijbel lezen en ons verdiepen in het Evangelie.

Koos Leemker

## BEDEVAART LOURDES EN WITTEM

**ZESDAAGSE BEDEVAART PER VLIEGTUIG MET DE PAROCHIE DE TWAALF APOSTELN NAAR LOURDES VAN 8 T/M 13 OKTOBER 2015.**

Sinds 21 september 2010 bestaat de parochie "De Twaalf Apostelen". Voor iedereen was en is het nog steeds een beetje wennen. Onze parochie wil trachten om jaarlijks in samenwerking met de VNB een bedevaart te organiseren naar Lourdes. Vorig jaar zijn ongeveer veertig parochianen mee geweest. Voorlopig hebben we voor dit jaar vijftig plaatsen gereserveerd in het vliegtuig. Dat wil nog niet zeggen dat er niet meer mensen uit de parochie mee kunnen. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer kans u hebt dat u meekunt.

Tijdens de reis wordt dagelijks het heiligdom bezocht en kunt u deelnemen aan diverse plechtigheden zoals de Sacraments- en de Lichtprocessie. Naast een welkomsviering en zendingsviering is er tijdens de bedevaart een boeteviering, een viering met handoplegging en uiteraard een viering aan de Grot van de Verschijningen. Tijdens de bedevaart wordt onder leiding van de hotelleider, de mogelijkheid geboden om verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes te bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën te maken.

### DE KOSTEN VOOR DEZE BEDEVAART BEDRAGEN

€ 879,- per persoon in een driesterrenhotel. De toeslag voor 'n eenpersoonskamer bedraagt € 150,-. De kosten voor een zorgpelgrim bedragen € 1.160,-. In deze prijs zijn begrepen:

- Retourvlucht inclusief luchthavenbelasting en veiligheidstoelagen.
- Een versnapering en een drankje op de heenvlucht en een broodje en een drankje tijdens de terugvlucht.
- Bustransfer van het vliegveld naar het hotel in Lourdes v.v.
- Verblijf in 3-sterren hotel op basis van volpension.
- Pastorale, medische en reisbegeleiding gedurende de reis en het gehele verblijf in Lourdes.
- Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten, bijdrage aan het Heiligdom.

### NIET INBEGREPEN ZIJN:

- Reis- en annuleringsverzekering.
- Reiskosten van de woonplaats naar de luchthaven v.v.

Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstofkosten – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims.

Mensen, die belangstelling hebben voor deze

bedevaart, willen wij uitnodigen voor een informatieavond op donderdag 12 maart 2015 om 19.30 uur in het parochiecentrum aan de Oosterweg 4, te Wijchen.

Aanmelden voor 1 mei 2015 bij diaken Hennie Witsiers, telefoonnummer 06-20541732 of per e-mail: hwitsiers@witsiers.com. Ook voor verdere informatie bij diaken Hennie Witsiers, zie eerder genoemd telefoonnummer of e-mailadres.

Diaken Hennie Witsiers

### BEDEVAART NAAR WITTEM

Op zaterdag 2 mei 2015 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 75e keer op bedevaart naar het heiligdom van St. Gerardus in Wittem.

Met als thema: op elkaar aangewezen zijn.

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24,  
6634 AK Batenburg, tel. nr. 06-20541732;

Mevrouw Nellie-Arts, Pioniershof 6,  
6603 AV Alverna;

Mevrouw Nel Janssen-Brink,  
Homberg 25-60, 6601 XX Wijchen.

De deelnemersbijdrage bedraagt € 19,50 per volwassen persoon; en € 10,00 per jongere tot en met 15 jaar. De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 3 april 2015.

Diaken Hennie Witsiers

### EXCURSIE BIJBELHUIS ZEVENKERKEN(B)

#### TWEEDAAGSE EXCURSIE NAAR HET BIJBELHUIS VAN DE SINT-ANDRIESABDIJ IN ZEVENKERKEN (B)

Alles wat je in je leven kunt meemaken, staat in de Bijbel. Aldus Jean Bastiaens, directeur van het Bijbelhuis van de abdij van Zevenkerken.

Programmaonderdelen: rondleiding in bijbelmuseum; lezing door J. Bastiaens; kennismaking met nieuwe Bijbelvertalingen. Mogelijkheid van begeleid bezoek aan abdij of boswandeling; gezamenlijke maaltijden.

Tijd: woensdag 15 en donderdag 16 april 2015

Logies: gastenverblijf abdij. Vervoer: per eigen auto

Overnachting: € 54,- exclusief bedlinnen

Organisatie: Catechetisch Beraad

Contactpersonen info en opgave:

Koos Leemker, jfleemker@kpnmail.nl of  
telefoon: 024-6415707

Annie Coppens-Baeten, a.c.coppens@tele2.nl

Inschrijving staat vast na aanbetaling van € 14,- p.p.  
vóór 6 maart 2015 op rekening: NL70 RABO 0135 4640 48

t.n.v. parochie De Twaalf Apostelen  
te Wijchen onder vermelding van 'Brugge 2015'



## 40 DAGEN

De veertigdagentijd een bijzondere tijd om na te denken. Kijk maar en vul zelf maar aan:

- Doe niet alles zelf want anderen kunnen ook wat.
- Wees goed voor de vreemdeling
- Houd je omgeving netjes en gooi geen papier, blikjes enz.. zomaar weg
- Maak van waarin je niet goed bent, niet altijd een probleem
- Laat je niet overrompelen door reclame
- .....

## SAMEN DELEN OF HONGER HEBBEN

Er zijn mensen, die echt honger hebben. Ze lijden aan ondervoeding. Ze hopen op een paar boterhammen of een handje aardappelen. Er zijn ook mensen, die honger hebben naar iets anders. Naar een fijne vriendschap of een beetje meeleven of naar leuk spelen met een ander. In beide situaties praten we over "honger naar." En voor al dat hongeren moesten we eigenlijk zo gauw mogelijk een oplossing vinden! Maar waar en hoe?

In verschillende verhalen heeft Jezus op die moeilijke vraag een antwoord gegeven. Hij zegt telkens opnieuw: die honger houdt op, als mensen met elkaar delen. Thuis, in je klas, in je land en overal.

Een samen-delen-thuis, een samen-delen-klas, een samen-delen land! Maar is dat nou wel zo fijn? Lijkt me van niet. Want je moet dan weggeven. Het is toch veel fijner om die reep chocola alleen op te eten! Moet je horen. Iemand had een paleis van een huis met wel dertien kamers en twee kleurenteevees. Hij had ook nog drie heel dure auto's. En hij was nog steeds aan het sparen voor nog meer.

Daarom gaf hij aan de mensen, die bij hem thuis kwamen, geen glaasje fris of een kopje koffie of een koekje. Die meneer deelde helemaal niks meer. Gevolg? Op den duur kwam er niemand meer bij hem thuis. Ze vonden er niets aan om bij hem op visite te gaan. Een gelukkige meneer? Ik geloof er niks van!

Maar nou die mevrouw. Ze woonde in een gewoon huisje, leefde van een uitkering. En van het kleine beetje, dat ze bezat, gaf ze heel veel weg. Als de kinderen in de straat aan het spelen waren, tikte ze wel eens tegen het raam en riep hen naar binnen voor een snoepje of een koekje. Alle kinderen en grote mensen kwamen graag bij haar thuis. Zou zij gelukkig zijn? Ik weet zeker van wel! Wonen in het land van samen-delen. Dat maakt gelukkig. Je lachen delen, je spelen delen, je reep chocola en nog veel meer. Dan zie je anderen gelukkig worden en daardoor word je het zelf ook!

## HET EERSTE-COMMUNIEHOEKJE

### REGENBOOG

Als de zon schijnt en het regent, worden we met een regenboog gezegend. Aanschouw dan zijn kleuren, bewonder zijn pracht het lijkt haast een wonder, de hemel die lacht. De boog half rond, zijn kleuren heel fijntjes, een prachtig gezicht al die fleurige lijntjes. Hij wordt langzaam doorzichtig en als hij verdwijnt, wacht dan in de regen tot de zon weer schijnt. Want als de zon schijnt en het regent, worden we met een nieuwe boog gezegend.

## EEN HOEKJE VOOR DE VORMELINGEN

### DE RUGZAK



Stop wat humor in je rugzak.  
 Neem wat optimisme mee.  
 En wat reisgenoten zoeken, dat is ook geen gek idee!  
 Weten welke kant je op wilt en op weg gaan met een doel, ook al is dat doel maar simpel, het geeft toch een goed gevoel.

Durf eens naar de weg te vragen, stuur misschien een beetje bij.  
 Laat je af en toe verrassen door die gekke maatschappij.  
 Met wat wilskracht als bagage zit je bijna altijd goed.  
 Grote struikelblokken neem je met een beetje durf en moed.

Als je liefde weet te geven wordt het leven kinderspel.  
 Vul je rugzak dus met liefde.  
 Wie die uitdeelt, komt er wel!



## BIJENKOMSTEN COMMUNICANTEN HEUMEN EN OVERASSELT

Met de voorbereidingen van de eerste heilige communie zijn we begonnen. We hebben twee bijeenkomsten gehad met de kinderen. De eerste bijeenkomst ging over advent en kerst. We zijn in de kerk van Overasselt bij elkaar gekomen, we hebben een kaars aan gestoken, het Onze Vader gebeden, en zijn naar de pastorie gegaan. De kinderen hebben naar het verhaal van Ruben en het ezeltje Jochem geluisterd en hebben zelf het verhaal van kerst gespeeld.

Het tweede hoofdstuk ging over thuis en in de kerk. De kinderen hebben zelf een werkboek

waarin ze werken. Thuis hebben de kinderen al goed hun opdrachten gedaan, zelf hun huis tekenen of een foto ervan, een babyfoto en een foto van nu. De tweede bijeenkomst zijn we begonnen in de kerk. We hebben daar een speurtocht gedaan. Ze moesten letters zoeken, daaruit kwam een zin. De kinderen hebben geknipt en geplakt, zo weten ze hoe alles heet wat er in de kerk staat, o.a. de paaskaars, doopvont, de bijbel, het tabernakel en de godslamp. We hebben nog vier bijeenkomsten en een uitstapje naar Orientalis, we gaan nog een palmpasestok maken, en een generale repetitie houden, en dan uitkijken naar de dag van de eerste heilige communie.



## AFSCHEID VAN ENKELE VRIJWILLIGERS

In de afgelopen weken hebben wij afscheid genomen van drie vrijwilligers: Mien Theunissen-Klabbers, Jac Theunissen en Wim Jetten. Mien heeft van 2005 tot eind vorig jaar de Apostelbode bezorgd in een wijk ten zuiden van de kerk. Zij is hier om gezondheidsredenen mee gestopt. Wij zijn erg blij dat haar zus Wies spontaan heeft aangeboden haar taak over te nemen. Koster Jac Theunissen is al sinds april 1995 lid van de werkgroep hoveniers. Deze werkgroep zorgt ervoor dat onze begraafplaats er altijd netjes uitziet. Omdat de jaren gaan tellen gaat Jac het nu rustiger aan doen. Ook Wim heeft er al heel wat jaren als hovenier op zitten. In 2003 is hij in deze werkgroep begonnen. Vanaf 2012 was hij bovendien de "voorman" en contactpersoon. Om gezondheidsredenen gaat hij zijn taken nu overdragen aan een ander.

De contactraad wil deze drie vrijwilligers namens de hele geloofsgemeenschap heel hartelijk bedanken voor al het werk dat zij hebben verricht.

## INBRAAK PASTORIE

U heeft het misschien al gehoord: op maandag 15 december is er ingebroken in de pastorie in Overasselt, het woonhuis van pastor Aloys van Velthoven. De dieven hebben zich in de namiddag toegang verschaft door het keukenraam open te breken. Bij vertrek hebben zij wat kleingeld meegenomen en - helaas - ook het bedieningssetje en het communiedoosje dat de pastor heeft gekregen bij zijn priesterwijding. De pastor heeft aangifte gedaan bij de politie.

## OPROEP COLLECTANTEN VOOR VASTENAKTIE

Zoals u in de vorige Apostelbode heeft kunnen lezen is het doel van de Vastenactie dit jaar de bouw van een onderwijsruimte in Casey's Home in Ikiliwindi, Kameroen. Voor enkele wijken in Overasselt zijn wij nog op zoek naar collectanten. Wie in de Goede Week (29 maart tot 4 april) tijd heeft en dit goede doel ondersteunt wordt van harte uitgenodigd om zich te melden bij Peter Sanders, tel. 6222178.

## INZEGENING KERKHOFKAPEL PALMZONDAG

Op Palmzondag 29 maart zal pastor Aloys van Velthoven de kerkhofkapel, die vorig jaar is gerestaureerd, na de eucharistieviering opnieuw inzegenen. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop wordt er achter in de kerk koffie geschonken. Vanaf deze plaats willen wij nogmaals alle mensen die deze restauratie mogelijk hebben gemaakt van harte bedanken.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



### DOPEN

15 maart 2015

Vince van der Vaart

Feline Berndsens

Thomas Berndsens

Rosalie Berndsens



## H. DAMIANUS - NIFTRIK

### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Kritische geluiden c.q. reacties op de brief die onlangs is verzonden aan de parochianen met betrekking tot de actie Kerkbalans. Mensen willen in principe zelf de keuze bepalen voor de hoogte van de bijdrage. De opzet van het parochiebestuur is om de parochianen door deze brief aan het denken te zetten.
- Onderhoud gebouwen. De ingediende begroting voor het onderhoud van de kerk en de pastorie in het jaar 2015 is goedgekeurd. Het betreft het schilderwerk van de pastorie, de vervanging van twee kozijnen, de aanpassing van de verwarming in de sacristie, alsmede materialen voor het kerkhof en de tuin.
- Evaluatie van de vieringen rond Kerstmis. Deze evaluatie zal richtlijn zijn voor de vieringen rond Kerstmis in dit jaar.
- De redactie van de Apostelbode wil een interview met de contactraad in verband met de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen. Onze contactraad wil hieraan meewerken.
- De keuze van de paaskaarsen en eventuele altaarkaarsen. De reparatie van het missaal en de geluidsinstallatie.
- De toediening van het vormsel vindt op 14 maart 2015 te Hernen plaats. Vanuit Niftrik is er slechts een vormeling, Lieke Lepoutre.
- De vieringen van de Goede Week. Zie hiervoor het vieringschema.
- De vrijwilligersbijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2015.

De contactraad

### DE KERKHOFGROEP

Deze geloofsgemeenschap beschikt – zoals andere geloofsgemeenschappen – eveneens over een kerkhofgroep. Deze mensen zijn regelmatig op het kerkhof voor het dagelijks onderhoud van het kerkhof. Hierbij denken wij aan het knippen van de heg rondom het kerkhof, in de herfst het blad ruimen, het schoonhouden van de paden, het onkruidvrij maken van de plekken rond de graven, het verwijderen van vuil. Deze mensen dienen ook in de belangstelling te staan, omdat zij belangrijk werk voor de gehele gemeenschap doen. Het kerkhof is een plek, die in ere gehouden moet worden. Ons kerkhof is een lust voor de ogen en mag gerust gezien worden. Het is de moeite waard om hier een bezoek te brengen. Truus van Heumen zorgt dat de kerkhofwerkers op tijd hun natje (koffie) en koek (soms taart) krijgen.

Hen wil ik allen danken voor hun inzet en zorg voor ons kerkhof.

Diaken Hennie Witsiers

### IN MEMORIAM

Zoals in de vorige Apostelbode vermeld stond is Mien Hofmans-Siebers op 21 december 2014 in het verpleeghuis Ewijk overleden. Ze was een lieve, zorgzame moeder, met wie je niet ging lopen, want ze was recht door zee en voor haar waren de normen en principes die zij vond in haar geloof heilig. Voor onze Niftrikse kerk was ze een belangrijke parochiaan. Ze heeft ons koor mee opgericht en 40 jaar lang was Mien daar een gewaardeerd lid van. Mien, een mens waar velen graag mee te doen hadden.

Jos van Minderhout

**Vieringschema**  
21 feb. t/m 08 mrt.

**21 februari / 22 februari**  
• 1e zondag veertigdagentijd  
• Vastenaktie

**28 februari / 01 maart**  
• 2e zondag veertigdagentijd  
• Vastenaktie

**07 maart / 08 maart**  
• 3e zondag veertigdagentijd  
• Vastenaktie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Gen. 9,8-15 * Tweede lezing: 1 Petr. 3, 18-22 * Evangelie: Mc. 1,12-15</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 * Tweede lezing: Rom. 8,31b-34 * Evangelie: Mc. 9,2-10</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Ex. 20,1-17 * Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25 * Evangelie: Joh. 2, 13-25</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Familieviering Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering <i>25 jarig bestaan Elckerlyckoor</i> Elkerlyckoor Martin Claes</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Ben Frie</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Kennismakingsviering Communicanten Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Jos van Minderhout</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/Martin Claes</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>
 <p><b>Het Kompas voorheen Elsthof</b></p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>
 <p><b>St. Jozef</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>

**Vieringschema**  
14 mrt. t/m 29 mrt.

**14 maart / 15 maart**

- 4e zondag veertigdagentijd
- Vastenaktie

**21 maart / 22 maart**

- 5e zondag veertigdagentijd
- Vastenaktie

**28 maart / 29 maart**

- Palmzondag
- Vastenaktie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: 2 Kron. 36,14-16.19-23</li> <li>✧ Tweede lezing: Ef. 2,4-10</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 3,14-21</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jer. 31,31-34</li> <li>✧ Tweede lezing: Hebr. 5,7-9</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 12,20-33</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 50,4-7</li> <li>✧ Tweede lezing: Filip. 2,6-11</li> <li>✧ Evangelie: Mc. 14,1-15,47</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Alverna Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag <b>09.30</b> <i>Gezinsviering</i> met Kindernevendienst Kinderkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering <i>Herinzegening kerkhofkapel</i> Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Elckerlyckoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p>zondag <b>11.00</b> Woord en Communie Elckerlyckoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Neo Nata Annemarie Gooiker</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> <i>Vormselviering</i> Voice Vormheer Schepers/ Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Voice Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p><b>Het Kompas voorheen Elsthoof</b></p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p><b>St. Jozef</b></p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>

## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
zaterdag 7 maart	19.00 uur	<b>Vormsel</b> viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Mgr. Schröder/Bas van Dijk. Met medewerking van het Familiekoor.
maandag 30 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.

### Emmanuel | Wijchen

zaterdag 07 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 13 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in het verwarmde zijaaltje van de <i>H. Paschalis Baylonkerk Woezik</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	---

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	--

### De Muts | Wijchen

vrijdag 27 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 27 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

### H. Antonius Abt | Nederasselt

maandag 30 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 02 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 16 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 30 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 maart	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

### H. Victor | Batenburg

maandag 23 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 30 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
------------------	-----------	---

### H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
------------------	-----------	---

### Kerkje | Leur

zondag 22 februari	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 29 maart	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.

## ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL

In de aanloop naar Pasen verzorgt ds. Marco Luijk weer een aantal lezingen in De Schakel. Eigenlijk is hier niet echt sprake van lezingen, maar eerder zijn deze bijeenkomsten gedachtenwisselingen over een bepaald onderwerp. Bijbelverhalen helpen om jezelf beter te begrijpen. Waar en hoe raken ze aan ons eigen levensverhaal?

De titel van deze serie is dan ook:  
Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel.

25 februari: Genesis 2,8-3,24

- Hoe zijn we als mens in de wereld?

11 maart: Exodus 13,17-14,31 en 17,8-16

- Je eigen weg gaan.

25 maart: Jozua 5,13-6,27

- De levensweg naar het midden.

Deze lezingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk en kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Aanvang 10.00 uur tot plm. 11.30 uur.

De Schakel, Wijchen, Pius XII straat 85.

Info: ds. Marco Luijk,

tel: 06-245 683 99, mjluijk@upcmail.nl





## STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF **WIJCHEN**

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.



### H. VICTOR - BATENBURG

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

13 januari 2015.

- Evaluatie advent/kersttijd/oudjaariervingen. De openingsviering van de advent in Nederasselt was een mooie en indrukwekkende viering
  - De thema's tijdens de advent, de kerst en oudjaar zijn heel goed geweest en aanspreekbaar voor de gelovigen.
  - De opbouw van de kerststal is met te weinig mensen goed verlopen.
  - De vieringen van kerstavond en eerste kerstdag zijn goed geweest.
  - De kerststal is tijdens de openstelling door slechts drie personen bezocht.
  - De afsluiting van het jaar op oudjaarsavond is heel slecht bezocht. Een mooi boekje met een mooie tekening op de voorkant, goede teksten/lezingen en goede liederen. Voor volgend jaar zullen wij ons nader beraden op welk tijdstip de afsluiting van het oude jaar zal plaatsvinden.
- De brieven voor de actie Kerkbalans kunnen rondgebracht worden. Dit is inmiddels gebeurd. Ook hier hebben we kritische reacties gehoord over de opzet van de brief.
- De stand van zaken betreffende het ruimen van graven is niet veel veranderd. Er is inmiddels een onderzoek gedaan naar de eventuele monumentale graven. Het wachten is op het rapport.
- De restauratie van de Calvarieberg is dringend gewenst. De Gelderse Monumentenwacht heeft een onderhoudsrapport opgesteld. Dit rapport is voorgelegd aan de gemeentelijke Monumentencommissie.
- De redactie van de Apostelbode wil een interview met de contactraad in verband met de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen. Onze contactraad wil hieraan meewerken.

- De bijzondere vieringen voor de veertigdagentijd en de paastijd zijn besproken. Hiervoor wordt verwezen naar het vieringschema.
- De toediening van het vormsel vindt op 14 maart 2015 in de H. Judocus te Hernen plaats. Vanuit Batenburg is er slechts een vormeling, Stan Kuijpers.
- De deelname aan de Batenburgse Dag is aan de orde geweest. In overleg met onze mensen zal bekeken worden voor welk doel we dit jaar meedoen.

De contactraad



#### OPROEPJE VOOR MENSEN MET GROENE VINGERS

In onze geloofsgemeenschap van de H. Victor zouden wij heel graag een aantal mensen vinden die het leuk vinden om te helpen met het verzorgen en schikken van bloemen in het weekend op toerbeurt. Je hoeft echt geen professional te zijn, alleen plezier te hebben in het groen- en bloembeuren. Als u belangstelling hebt, kunt u zich opgeven bij Hennie Witsiers, tel. nr.: 0487 – 507945 of 06-20541732. Hij verwijst u verder. Wij hopen op uw aanmelding!

De contactraad



## H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

### VANUIT DE CONTACTRAAD

Na een opening door Marijke met een 'recept' met als ingrediënten: Werk, Humor, Optimisme, Tolerantie, Geduld en Tact, worden de notulen besproken en goed bevonden.

- Vanuit het pastoresteam worden we geïnformeerd, dat er hard wordt gewerkt aan het plan van aanpak betreffende de vitaliteit. Vitaliteit is een belangrijk punt, daarom komen we er elke vergadering op terug.

- Positie van koren en dirigent.

Pastor Bas van Dijk heeft hiervoor een praatpapier gemaakt. Na enig overleg is besloten, om de volgende vergadering hier op terug te komen, zodat iedereen het goed kan voorbereiden.

- Na enkele aanpassingen van de begroting 2015, wordt deze ter goedkeuring ingediend.

- Voor Pasen en de veertigdagentijd zijn de voorbereidingen in volle gang. Vanuit de werkgroep Vastenactie wordt verteld, dat het project voor dit jaar stichting Casey Troy Foundation een eigen project is.

- Bij de werkgroep gezinsliturgie heeft mevrouw Gera Roelofs afscheid genomen. Dit vinden we jammer, maar we respecteren haar keus. Gera, de contactraad bedankt je voor de vele jaren van inzet voor de Paschalis geloofsgemeenschap.

- Bij het kinderkoor do-re-mi-fa-sol hebben vijf nieuwe kinderen zich aangemeld, om samen met het kinderkoor te zingen.

- De volgende vergadering is op 25 maart 2015.

Namens de contactraad

Marijke de Groot

### GEDOOPT

8 februari

Cas Bitter



## ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

### ELCKERLYC 25 JAAR



We schrijven begin 1990. Pastoor Frans Verheijen van de Antonius Abt vond dat de bestaande koren overbelast waren en vroeg daarom enkele dames van één van de andere koren of zij mensen wilden werven voor een koor speciaal voor huwelijksmissen. Al gauw werd een koortje gevormd en begon dit enthousiast aan de voorbereidingen. De naam werd gekozen door de leden zelf. Daar deed men niet moeilijk over. De kerk grenst aan de Elckerlycweg, dus werd het Elckerlyc. Een mooie naam met een rijke kunstzinnige geschiedenis.

In het begin oefende het koor heel kort zonder dirigent, maar al snel vond men Max Crabbendam bereid het koor te leiden. In Max had Elckerlyc een dirigent met een conservatoriumopleiding, dus be-

gon het al aardig professioneel te worden.

In die tijd werd nog driftig getrouwd in de kerk, dus het Elckerlyckoor had genoeg te doen, zo'n achttien missen gemiddeld per jaar.

Later is dit behoorlijk teruggelopen, zodat het koor ook werd ingeschakeld voor het zingen van reguliere missen. Inmiddels zingt het Elckerlyckoor bijna geen trouwmissen meer, maar hoofdzakelijk gewone missen.

Max Crabbendam is tot eind 2003 dirigent geweest. Hij werd opgevolgd door Jan-Willem Bökkers, die naast dirigent van meerdere koren ook nog de molenaar van Wijchen werd.

Beide was hij vol overgave. Zo'n dikke acht jaar heeft Jan-Willem het koor geleid. Door uitbrei-

ding van zijn molenaarsactiviteiten – hij kreeg er steeds meer molens bij – had hij nog te weinig tijd voor zijn koren en is hij gestopt. Heel tragisch is dat hij een half jaar later plotseling is overleden, in zijn molen in Wijchen. Maar in herinnering blijft dat de dames en de heren van het koor heel fijn met Jan-Willem hebben gewerkt en vooral veel met hem hebben gelachen.

Het heeft daarna enige tijd geduurd eer een nieuwe dirigent werd gevonden. Maar gelukkig, na een drie maanden durende dirigentloze periode, vond men in Leo Driesenaar een waardige opvolger. Leo was in het verleden verschillende keren ingevallen voor Max Crabbendam, dus geheel onbekend was hij niet. Hij paste prima in de groep en dat doet hij nog steeds. Belangrijk is dat de onderlinge verstandhouding goed is. Daarom gaat het hele koor één keer per jaar naar de Chinees, het vaste adres in Wijchen. Drinken ze koffie na elke mis en wordt er gefietst in de vakantieperiode.

Momenteel bestaat het koor uit ongeveer 25 leden, genoeg om hun stem luid te laten klinken. Maar het koor kan best nog enkele nieuwe leden gebruiken. Vooral tenoren en bassen zijn van harte welkom. Repeteren doet het koor elke maandagmorgen, zingen ongeveer twee keer per maand, in verschillende kerken in de parochie. Naast optredens in de kerk zingt het Elckerlyckoor ook zo'n drie keer per jaar in het verpleeghuis De Weegbree. Heel bijzonder en iets dat door de bewoners zeer wordt gewaardeerd.

P.S. op de foto ontbreken Käthi, Ans en Jos.



### EMMANUELKERK - WIJCHEN

#### VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op Aswoensdag is er geen viering in onze kerk. Zoals al enkele jaren het geval is, wordt op de zondag na Aswoensdag alsnog het askruisje uitgereikt. Dat is dan 22 februari.
- Op 21 april vindt de vervolgbijeenkomst plaats met een vertegenwoordiging van elke werkgroep. Hierin komt vooral het 40-jarig jubileum van onze kerk aan de orde. Bij dit feest willen we enerzijds terugkijken op wat er allemaal is gebeurd, maar meer nog willen we vooruitkijken naar onze toekomst: wat kunnen we, wat willen we, wat gaan we doen?
- De Ontmoetingsvieringen zijn op 7 maart en 11 april; in april is het de tweede zaterdag, omdat het een week eerder Pasen is.

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Half januari hebben we eerst kennis gemaakt met Karin Berning van de pastorale werkgroep eerste communie en daarna hebben we de vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar besproken. Veel waardering had de contactraad met name voor de organisatie van het levend kerstverhaal op zaterdag 20 december.
- Alle begrotingsaanvragen van onze werkgroepen zijn door het parochiebestuur goedgekeurd, alleen onze eigen bouwkundige aanvraag was nog in behandeling.
- De contactraad komt dit jaar verder op elke eerste dinsdagavond van de maand bijeen, maar niet in augustus en december.
- In de vergadering van 3 februari hebben we kennis gemaakt met Conny Laurensen van de pastorale werkgroep nabestaanden.
- Daarna hebben we uitgebreid met het parochiebestuur gesproken over de bevoegdheden van onze contactraad, meer in het bijzonder over het besteden van de vrijwilligersbijdragen, het praktisch gebruik van het kerkplein en de bedrijfsvoering van onze kleine kas.
- Helaas kwamen we niet meer toe aan een verzoek van onze koster om duidelijke regels wat er wel of niet kan bij uitvaarten. Dat gaan we op 3 maart bespreken.

Theo van der Weegen

#### GEHUWD

23 januari  
Willeke en Theo Arts



#### GEDOOPT

18 januari  
Eliza van Kempen en Thijmen Janssen  
25 januari  
Iris ten Buren



- De gezamenlijke vergaderingen van de stuurgroep pastoraat en de contactraad staan gepland op 10 maart, 21 april, 19 mei en 7 juli. Tijdens de vergadering van 10 maart vindt er een interview plaats met een afvaardiging van de redactie van de Apostelbode, waarbij de vitaliteit van onze parochie in het algemeen en onze kerk in het bijzonder centraal zal staan.

Namens Stuurgroep en contactraad, Tini Poos

#### HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand hebben we in onze kerk ons koffie-uurtje. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur open. De komende data zijn 4 en 18 maart en 1 en 15 april. U bent van harte welkom en breng gerust nog iemand mee!

Tini Poos



In maart beleven we de veertigdagentijd,  
De lente volgt met Pasen, vol nieuwigheid.

Paus Franciscus zet de opstanding in,  
zeer gedreven.

Hij vraagt onze steun bij zijn streven.

Reactie van ons episcopaat heeft ons nog niet  
verblijd!!

Kan de maartse Sint Jozef ons helpen?

We kunnen hem met vragen overstelpen.

Het licht van Pasen moet toch doorwerken  
in onze harten, in onze kerken.

Vernieuwing mogen we niet laten overstelpen.

Toon van Duifhuizen

### 18 FEBRUARI ASWOENSDAG

#### VEERTIGDAGENTIJD: OP WEG NAAR PASEN OP 5 APRIL

In de symbolische viering van Aswoensdag wordt met as een kruisje getekend op ons hoofd. Daarbij wordt gezegd: Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult terugkeren. Dat is niet echt een verheugende boodschap. Je zou het als vernederend kunnen ervaren. Alsof je van geen waarde bent. Maar als gelovig mens ben je kind van God, licht van zijn Licht, bij leven en dood behoren we aan Hem toe. Dat is een waarde, die ons uittilt boven het stof.

De woorden: Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult terugkeren, willen ons er alleen maar aan herinneren, dat we eindig zijn, dat ons aardse leven op een dag zal ophouden. Het roept op om in de veertigdagentijd onszelf de vraag te stellen, waarvoor leef ik, waarom leef ik?

Het leven van mensen wat is het waard, waar draait het om? Het is een indringende vraag, die de veertigdagentijd op weg naar Pasen op ons bordje legt. Het antwoord kan alleen maar zijn, dat mensen geroepen zijn, om niet vanuit het stof, de materie te leven, niet te leven vanuit geld, bezit, macht, maar vanuit God te leven. Het is de Opstanding, waar het evangelie ons over spreekt. Dan word je een mens die leeft uit liefde, uit gerechtigheid, die leeft om je eigen leven en dat van elkaar in het Licht te zetten.

Wel, ik wens ieder een paar goede weken van vernieuwing en het geloof van Pasen, dat kwaad, ellende en dood niet het laatste woord hebben. Het laatste woord is aan God, die ons met Jezus tot verrijzenis, tot nieuw leven brengt.

Jos van Minderhout

### OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 3 MAART

Wie weet begint het dan al lente te worden, het voorjaar breekt aan. Dan komen we met extra plezier naar onze maandelijkse ouderenbijeen-

komst. Nog maar een keer in de Mijlpaal voor een korte viering en daarna met lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Als je niet komt mis je veel, en veel goede contacten met elkaar. Dus allen tot dinsdag!

### PAUS FRANCISCUS

Franciscus van Assisi is bij velen wel bekend. Hij koos helemaal en absoluut om te leven als Jezus. Voor hem was dat leven als een arme, leven net zo arm als arme mensen kunnen zijn. Jezus heeft de mens, arm op allerlei manieren, centraal gesteld in de liefde van God en dus in de liefde van de mensen. En dan is er een paus, de hoogste geestelijk leider van miljoenen christenen, die zich Franciscus noemt. Hij wil niet op een troon zitten, laat zich niet vereren, omgeeft zich niet met de cultuur van de machtigen, rijdt in een eenvoudige auto en betoont barmhartigheid liefde en steun aan mensen. Ik weet zeker, dat Franciscus daarom bewonderd wordt en een inspiratie is voor een vernieuwd christelijk leven en samen kerk zijn in deze tijd.

### VORMSEL EN COMMUNIE 2015 IN HERNEN

In januari zijn de kinderen van groep 4 en groep 8 weer begonnen aan de voorbereidingen voor communie en vormsel.

Het vormsel zal dit jaar worden toegediend op 14 maart 2015 in de H. Judocus kerk.

Pastor J. Schepers zal hierbij aanwezig zijn. Tijdens deze viering worden niet alleen de kinderen uit



Hernen, maar ook uit Niftrik, Batenburg en Bergharen gevormd. Ook in de voorbereiding wordt regelmatig samengewerkt.

De vormelingen uit Niftrik, Batenburg en Hernen vormen

samen een groep van zeven jongeren, die zich gezamenlijk voorbereiden op het vormsel. Op zaterdag 31 januari 2015 hebben zij zich voorgesteld aan de medeparochianen. Dit gebeurde in een sfeervolle viering, met als thema "Ik hou van mij & jou". Tijdens deze viering hebben ook de vier communicanten uit Hernen zich voorgesteld. Zij hadden als teken van verbondenheid



met elkaar en met God een mooie kralenketting gemaakt, waarbij iedere kraal stond voor één communicant. Deze kralen hebben zij met elkaar verbonden en in het midden van de ketting hebben ze de kraal van God geregen. De eerste communie zal plaatsvinden op 31 mei 2015 in de H. Judocuskerk.

De vormelingen die zich in Hernen voorstelden zijn: Jochem van Heumen, Stijn van de Wielen, Geke Janssen, Judith de Wildt, Lobke van Gruijthuizen, Lieke Lepoutre en Stan Kuijpers.

De communicanten die zich in Hernen voorstelden zijn: Thijs Beelen, Tijn Geurts, Victor Strik en Linda van der Aa.

Wij wensen alle kinderen een hele fijne voorbereiding toe.

Pastor Annemarie Gooiker

### GEBEDSINTENTIES MAART

Zondag 8 maart: mevrouw Guelen-van 't Riet, Ben Weeren, Gerda van Heumen-Lukassen, Wim en Gon Hebing, Thé en Dora van Oss-van Duifhuizen

Zaterdag 14 maart: Frans van de Wielen (Opa van Stijn), Jan van Heumen (Opa van Jochem), Herman Schreven (Opa van Geke), Thé van Gruijthuizen (Opa van Lobke), Antoon van Gruijthuizen, Oma Pekel (Oude Oma van Lobke)

Zondag 22 maart: Ben Peters, Riet van Duifhuizen-Rutten

Zaterdag 28 maart: Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing

Opgave misintenties voor de maand april, graag voor dinsdag 10 maart opgeven, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen. Bij voorkeur telefonisch na 17.00 uur, tel: 0487-560540



### H. ANNA - BERGHAREN

#### OECEUMENISCHE VIERING OP 18 JANUARI

We vierden in de H. Annakerk met pastor Annemarie en dominee Annika. Het thema was: Dorst?



Water van verschillende gezindten vermengde zich in één karaf als teken, dat protestant en katholiek hun verschillen hebben, maar hun eenheid vinden in dezelfde bron: het levende water, Jezus Christus. Het was een sfeervolle viering en de symboliek sprak voor zich. Na afloop werd er nog lang nagepraat bij de koffie en de thee.

#### SAMEN ETEN, SAMEN DELEN

Hulp bieden aan mensen die absoluut hulp nodig hebben, is een daad van naastenliefde. Wanneer je dat kunt doen op een manier waarbij het idee leeft dat je zelf niets tekort komt, is dat dubbel zo fijn. Na het succes van vorig jaar is de maaltijdgroep van toen weer bij elkaar gekomen om er dit jaar een vervolg aan te geven. Opnieuw is gekozen voor een goed doel dat aansluit op de Vastenactie. Natuurlijk zijn er ook in Nederland schrijnende gevallen bekend, maar er is in de

wereld - waarvan wij allen deel uitmaken - nog altijd veel meer leed dan in ons eigen land.

De steun aan gehandicapte kinderen in Kameroen verdient dit jaar onze aandacht. Op dit ogenblik hebben zij niets of sterker gezegd: er wordt vrijwel niet naar hen omgekeken en zij liggen vaak de hele dag als afgedankt in een hoek te kijken.

Wij kunnen niet machteloos blijven toezien en kunnen wel degelijk iets doen en voor hen wat betekenen. Met de opbrengst van onze maaltijden gaan we proberen aan die gehandicapten hulp te bieden. Zo kunnen wij samen een effectieve bijdrage leveren aan het werk dat enkele initiatiefnemers uit onze directe omgeving daar doen. Jij helpt daaraan toch zeker ook mee?

Er wordt van start gegaan op 27 februari in de kantine van sportpark Schaarweide. Wil je deelnemen aan de geplande maaltijden, meld je dan aan bij Peter van der Loop. Dat mag telefonisch: 0487-532450 of per e-mail naar: harm.peter.tonnie@gmail.com. Meld je uiterlijk een week van tevoren aan! Je kunt kiezen voor alle drie de maaltijden maar ook voor een of twee ervan. De andere data worden nog bekend gemaakt.

Wat is de opzet van deze maaltijden? Een aantal vrijwilligers kookt voor je. En als jij – alleen of

liefst samen met anderen - komt eten en iedereen wil voor zo'n maaltijd tenminste € 5,- betalen (meer mag ook en is meer dan welkom), dan kan er voor het goede doel wat geld ingezameld worden. Hopelijk kunnen we zo de gehandicapte kinderen een steun in de rug geven. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij iedereen vriendelijk om tussen half zes en half zeven aan te schuiven.

De maaltijdengroep,  
Peter van der Loop, Hermien van der Aa,  
Lies Zoetekouw, Henk de Vaan en Sjaak Arntz



### VOORAANKONDIGING!

700 jaar Kapelberg (2012) is vastgelegd op film. Van de opening tot en met de levende kerststal en alles wat we daar tussenin beleefd hebben. Deze film willen we laten zien aan iedereen, die meegedaan heeft aan activiteiten in dat jubileumjaar, maar ook aan andere geïnteresseerden.

U bent welkom op zondag 12 april om 14.00 of om 19.00 uur in de Zandloper te Bergharen. Kaartverkoop á € 2,- (entree incl. consumptie) start begin maart in Buurtsuper Attent en de Zandloper. [www.mariakapelbergharen.nl](http://www.mariakapelbergharen.nl)

### COMMUNIE- EN VORMSELVOORBEREIDINGEN ZIJN BEGONNEN!



Op 1 februari vierden we de start van de voorbereidingen op de eerste communie en het vormsel. Met dank aan Neo Nata dat weer mooi gezongen heeft! Thema van de viering was: 'Ik hou van mezelf en ik hou van jou!' De lezing van de barmhartige Samaritaan werd verteld. We hoorden, dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar samen met elkaar. Want we zijn geen selfies!! Een selfie is een foto, die je met je mobieltje van jezelf maakt. Pastor Annemarie deed haar best een mooie selfie te maken. Maar dat was nog niet zo gemakkelijk! Op zaterdag 14 maart om 19.00 uur is de vormselviering in de kerk van Hernen, waar de kinderen uit Bergharen, Batenburg, Niftrik en



Hernen/Leur samen gevormd worden. Op zondag 19 april om 11.00 uur is de eerste communieviering in de kerk van Bergharen.

Namen van de kinderen, die gevormd gaan worden: Bas Velings, Isabella de Waal, Dion de Kleijn, Silke Balvers, Fem van Coolwijk, Amy Steenhoven, Femke Hermans, Eline Schel, Merel van Summeren, Emma Gradussen, Jet Kocken, Meike de Vree.

Namen van de kinderen die de eerste communie gaan doen: Merel Cobussen, Aafke van der Akker, Bauke van der Akker, Daan Velings, Mirthe Eissen, Maud Buijs, Isa Burgers, Daan van den Boogaard, Nikki Rikken, Cas van Nuland (niet op foto).



### RENOVATIE

Het is zover, hier hebben we lang op gewacht. We hebben een tijdstip waarop de renovatie van de kerk Heilige Anna van start gaat. Eind februari, begin maart is het zover. Niet dat we er veel van kunnen zien. Eerst worden de spanten en liggers aangepakt. De rotte stukken worden behandeld met een soort kunststof. Ook de planken op de zolder worden vervangen. Daar gaan we dus niet veel van zien. Waar we wel naar kunnen kijken is het voegwerk aan de onderkant van de kerk. Tot op hoogte van de hardstenen rand wordt opnieuw gevoegd. De kosten zijn zo'n €70.000. Ook komt er een hoge kraan voor de zendmasten. Als deze er staat worden de lampen aan de wijzerplaat ook gerepareerd en vervangen. Het is niet veel, soms niet zichtbaar maar er is begonnen. Hopelijk is er gauw weer wat te melden over de renovatie van onze Heilige Anna.

Tiny Bruisten



## INFORMATIEBIJENKOMST OVER VITALITEIT

Op woensdag 4 maart 2015 wordt er in het dorpshuis "Ons Huis" een avond georganiseerd over de vitaliteit van de geloofsgemeenschap Nederassel. Pastor Martin Claes zal informatie geven over de pastorale vitaliteit en Wijnand Eling (vice-voorzitter) zal u informeren over de bestuurlijke zaken. De avond begint om 20.00 uur. Alle parochianen en andere belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

De contactraad



## DOPEN

8 maart 2015  
Giel van Haren



## BIJENKOMST INTERIEURVERZORGSTERS

In januari 2015 heeft de contactraad overleg gehad met de interieurverzorgsters van de kerk. Een groep van zestien dames houdt het hele jaar door de kerk in Nederassel, de bijbehorende sa-



crisie en zijkapel, de vergaderzaal en de entree schoon. Ze werken doorgaans in groepen van twee personen. Anja van Thiel maakt een jaarrooster, zodat iedereen weet wanneer men aan de beurt is om te poetsen. Het is zinvol om af en toe samen te overleggen of de organisatie rondom de werkzaamheden goed verloopt. Onder het genot van koffie of thee met eigen gebakken cake werden de werkzaamheden besproken en kon men eventuele wensen en vragen ventileren. De contactraad is erg blij met deze groep actieve dames die dit werk pro-Deo doen en we willen hen dan ook allen hiervoor van harte bedanken.

De contactraad



## WIJ GEDENKEN

**Frans Kepel**, ruim 81 jaar geworden, was de laatste maanden ernstig ziek. Hij overleed in de warmte van zijn liefdevol gezin, 27 december 2014. Zijn gezin was een feest voor hem. Frans heeft in het vaderschap grote carrière gemaakt. Een ongelooflijk speelse vader, die de rijkdom en de waarde van het leven heeft laten zien. Een zeer gastvrije familiemens, hij kon genieten van veel familieleden in een lang weekend bij elkaar. Geliefd bij velen, we konden dat zien in de overvolle kerk bij zijn uitvaart. Kerk en geloof waren voor Frans een kostbaar bezit. Hij was veertig jaar collectant in de Everarduskerk en daarna in de Abt. Keurig in het pak en met een glimlach straalde hij dankbaarheid uit voor iedereen die gaf. Met Deddy had hij het geluk van zijn leven gevonden. Een mens om trots op te zijn, Frans Kepel, die met grote trouw en zorg heeft geleefd.

Op oudjaarsavond 2014 ontving **Corrie de Groot-Dinnissen** de ziekenzalving. Corrie heeft een rijk leven gehad. Samen met haar man Wim kreeg zij zes kinderen en veertien kleinkinderen. Maar naast de waardevolle gebeurtenissen was er ook het verlies van haar man Wim en dochter Wilma. Lang heeft zij in Balgoij gewoond, maar de laatste jaren had zij meer zorg nodig en werd zij liefdevol verzorgd door het personeel van de "De Hagert" en haar kinderen. Toen de ziekenzalving ten einde was klonken de geluiden van Nieuwjaar 2015. Enkele uren later is Corrie overleden. Op Driekoningen 6 januari, hebben wij in de kerk van Balgoij haar uitvaart gevierd.

Op 1 januari, feestdag van Maria moeder van God, is **Thea Hendriks-van der Aa** overleden. Ze was 80 jaar oud. Thea groeide op in Brabant met haar broers en zussen op de boerderij. In 1966 trouwde ze met Piet. Ze gingen in Hernen op een boerderij wonen en

kregen drie kinderen. Thea's zorgzaamheid en liefde was groot en ze genoot van de kleine dingen en later ook zeer van de kleinkinderen. Haar geheugen nam af en steeds meer verzorging was nodig. Wat fijn, dat Thea thuis heeft kunnen blijven met hulp van kinderen en thuiszorg! We hebben afscheid van Thea genomen op 7 januari in de kerk van Hernen waarna zij te ruste is gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 4 januari 2015 is **Wim Beelen** te Heumen overleden. Hij is 80 jaar geworden. Wim is in een gezin van elf kinderen opgegroeid in Heumen aan de Vosseneindseweg en hij heeft daar gewoond en gewerkt tot september 2009. Wim was een boer in hart en nieren en heeft de boerderij van zijn vader overgenomen. In 1973 trouwde hij met Riet Dahm. Zij kregen een zoon en hij was de trotse opa van twee kleinkinderen. In 2009 zijn ze verhuisd naar een appartement. Op 4 januari is Wim rustig ingeslapen. In de kerk van Heumen hebben we op 10 januari afscheid van hem genomen en daarna begeleid naar het crematorium.

Na twee dagen ziekte overleed **Tien Straten** plotseling, geheel onverwacht, bijna 89 jaar, op 7 januari, zes jaar na de dood van zijn geliefde Ria. Een grote schok voor zijn kinderen en hun gezinnen, voor familie en de vele vrienden die hij gemaakt heeft. Voor onze parochie als medewerker bij de tuingroep, de repro-afdeling, bij ons museum. Mensen kunnen zo mooi leven, dat ze een voorbeeld zijn. Gewone mensen als Tien. Hij was geduldig en vol goedheid, zonder afgunst, kende geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid, was niet grof en niet zelfzuchtig, hij liet zich niet boos maken en rekende het kwaad niet aan, hij verheugde zich niet over onrecht maar vond vreugde in de waarheid. De liefde verdraagt alles. Gelooft en hoopt en houdt vol. Zo wordt Tien Straten gemist en bewaard door iedereen die hem kende.

**Rosa Contrucci-Cianelli** overleed op 7 januari in huize Nijevelt te Nijmegen. Ze werd 98 jaar oud. Rosa kwam met haar man Tobias naar Nederland en begon een ijssalon in Amsterdam. Na een leven van hard werken ging ze in Wijchen wonen. Wat opviel was haar grote belangstelling voor kunst, poëzie, muziek en alle andere dingen van het leven die mooi zijn. Rosa was een gekende bezoeker van de zondagsvieringen in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Daar werd op 14 januari de uitvaart voor haar gehouden. Ze werd begraven op het kerkhof aldaar.

**Helma de Groot-Schamp** overleed op 7 januari slechts 50 jaar oud. Na de avondwake op 13 januari

in de H.Jozefkerk op Alverna is zij op 14 januari gecremeerd in Beuningen.

**Tien Jetten** is op 8 januari 2015 op 81-jarige leeftijd overleden. Als oudste in een groot gezin is Tien geboren in Nederasselt. Al jong ging hij aan het werk. Tien werkte bij het Canisius College en op het Berchmanium in de tuin. Maar de tuin thuis zag er ook altijd keurig uit. In 1957 trouwde hij met Liesbeth van den Broek en lange tijd hebben zij in Malden gewoond. Zij kregen twee dochters en vijf kleinkinderen. Anderhalf jaar geleden werd hij ziek en sinds een jaar wist hij dat het ongeneeslijk was. Op 8 januari is hij zacht en kalm overleden. In de kerk van Nederasselt was op 15 januari de uitvaart en we hebben hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 8 januari overleed, in de leeftijd van 81 jaar, **Jo Poelmans-van Huisseling**. Geboren te Dieden als derde kind in een boerengezin van negen kinderen. In 1967 trouwde ze met Theo Poelmans en samen kregen ze drie dochters en vier kleinkinderen. In 2007 kwamen ze naar Wijchen. De eerst zo actieve en creatieve vrouw kreeg steeds meer gehoorproblemen en later gezichtsproblemen, hetgeen haar uiteindelijk haar baan, als hoofd-kleuterleidster kostte. Ze was de spil in het gezin, totdat haar gezondheid steeds verder achteruit ging en ze steeds meer afhankelijk werd van de zorg door anderen. In 2014 werd ze opgenomen in de Weegbree. Ondanks dit blijft het gevoel van een vrouw die alles regelde voor haar gezin. Op 15 januari hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen en aansluitend haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof.

Op 9 januari is **Tiny Dinnissen** thuis in nabijheid van zijn vrouw en twee dochters overleden. Hij werd 53 jaar geleden geboren in de Klapstraat te Wijchen. Tiny was een Woezik-man en bij zijn afscheid klonk het: 'Hand in hand, kameraden'. Tiny hield erg van wielrennen en deed dat graag met zijn vrienden. Verder werkte hij totdat hij ziek werd bij Timmerbedrijf Theunissen. Tiny was een familieman, hield van volk over de vloer. Hij was een gelovig mens en vele gebeden zijn naar boven gericht in de jaren, dat hij ziek was. Tiny was een heel sterke man tot het eind toe. We hebben op 16 januari met velen afscheid genomen van Tiny in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waarna hij begraven is op het naastgelegen kerkhof.

**Riet van der Pol** werd op 18 november 1936 in Herpen geboren. Haar gezondheid was al van jongs





af niet sterk, maar zij toonde zich desondanks een doorzetter. Riet was een warme, liefdevolle en behulpzame vrouw. Zij zette zich in voor haar gezin, maar Riet wist uit ervaring ook dat leven als gezin een mooie roos is die ook haar doornen kent. Eind 2014 ging haar gezondheid hard achteruit. In die periode werd ze liefdevol bijgestaan door allen die haar dierbaar waren. Het was een zeer zware en moeilijke periode. Een bijzonder dierbare vrouw is van ons heen gegaan. Riet overleed op vrijdag 9 januari 2015. Moge zij rusten in vrede!

Op 10 januari overleed **Theo Brands** in zijn vertrouwde omgeving. Amper een jaar geleden kreeg hij het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Toch heeft Theo, zoals daarvoor zich nog voor velen ingezet als klusjesman, of als vrijwilliger bij de kerkhofgroep van Alverna. Een man met gouden handen, die heel wat heeft meegebouwd aan huizen, zowel beroepsmatig als op vrijwillige basis. Een mensenmens, hij voelde zich het best als er mensen om hem heen waren, getuige de vele vrienden. Het gezin stond op de eerste plaats, daar was niets te veel voor Theo, hij stond altijd klaar. Groenten kweken in zijn volkstuintje, de honden uitlaten en vooral met de kleinkinderen spelen, daar genoot hij van. In alle rust is hij thuis ingeslapen in de leeftijd van 80 jaar. Vorig jaar vierde hij met zijn vrouw José en de familie hun 50-jarig huwelijk. Op 17 januari hebben we in zijn vertrouwde H. Jozef op Alverna, afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het kerkhof, dat hij zo vele jaren met zijn groep heeft verzorgd.



Op 10 januari 2015 is **Wim van Eldijk** te Wijchen overleden in de leeftijd van 88 jaar. Ruim 56 jaar was hij getrouwd met Mien de Kleijn. Samen waren zij met vreugde de vader en de moeder en opa en oma van kinderen en kleinkinderen. Wim was op zijn manier actief in de samenleving en in de kerk, waar hij enthousiast lid van het koor Soli Deo Gloria was. Wim hield van gezelligheid. Een potje kaarten met elkaar, een glaasje drinken na de koorrepetitie was daarvan de uitdrukking. De laatste jaren was Wim slechtziend en kon hij bijna niet meer horen en spreken. Dat maakte het leven zwaar, maar Wim droeg alles met een bewonderenswaardige kracht. Op 16 januari was zijn uitvaartdienst in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Moge hij rusten in vrede!

Op negentigjarige leeftijd kwam een grote wens van **Betsy Broeren-Beijer** uit en reisde zij nog een keer naar haar familie in Canada. Op 12 januari 2015 begon zij aan haar laatste reis naar haar Schepper. Zij mocht 93 jaar worden. Zij was gehuwd met Henk Broeren, moeder van vijf zonen en oma van vijf

kleinkinderen. Zorgzaamheid, geduld en plichtsbesef kenmerkten haar karakter. Na een kortstondig ziekbed is zij ingeslapen. Na de afscheidsdienst op 17 januari 2015 in de H. Antonius Abtkerk heeft de crematie plaatsgevonden in het crematorium te Beuningen.

Samen met de hulp van de artsen, de thuiszorg, de palliatievezorg en de familie, maar vooral door de enorme inzet van de medewerkers van de Driestroom en zijn medebewoners kon **Martien de Leest** tot 13 januari 2015 in zijn vertrouwde omgeving blijven. Zijn vrolijkheid, behulpzaamheid en nieuwsgierigheid zijn niet meer. Nooit meer de vragen: "Hoe is het? En hebde het druk?" Vele mensen waren bij zijn afscheidsviering op 19 januari 2015 in de H. Antonius Abtkerk aanwezig. De crematie vond plaats in het crematorium te Beuningen.

Een liefdevolle en zorgzame moeder en oma, **Truus Maas-Jeurissen**, is op 15 januari 2015 heengegaan. Op 12 maart zou zij 80 jaar worden. Zij is met Herman Maas getrouwd geweest en was de moeder van drie zonen. De vijf kleinkinderen werden door haar helemaal vertroeteld als zij bij haar waren. In het begin van dit jaar werd zij wederom getroffen door een herseninfarct, dit keer fataal. We hebben op de sterfdag van haar man afscheid genomen in de H. Antonius Abtkerk en haar lichaam daarna te ruste gelegd op het kerkhof nabij de kerk.

**Bert Kocken** is op 27 maart 1931 te Horsen geboren en op 16 januari 2015 in het verpleeghuis De Weegbree overleden. Hij was 46 jaar gelukkig getrouwd met Gerda Vissers en was vader van twee kinderen. Op het moment dat Gerda ziek werd, nam hij de zorg voor het huishouden op zich. De geleidelijke achteruitgang onder invloed van de ziekte van Alzheimer heeft een aantal jaren geduurd. Op 21 januari 2015 hebben we in de H. Jozefkerk op Alverna afscheid genomen. Daarna hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof.

Op 17 januari 2015 overleed in de kleine kring van zijn familie te Nijmegen **Piet de Groot** in de leeftijd van 89 jaar. Piet oefende zijn vak als metselaar consciëntieus en bekwaam uit. Zoals cement stenen verbindt, zo verbond hij mensen. Meer dan 56 jaar was Piet gelukkig getrouwd met Jo Janssen. Hij was een lieve vader en een betrokken schoonvader en opa. Piet zette zich in voor anderen, ook voor de kerkgemeenschap. Zo droeg Piet met raad en daad bij aan de bouw van de Mariakapel bij het kerkhof. Op zo'n manier drukte hij ook heel concreet zijn geloof uit. Ofschoon lichamelijk verzwakt, bleef Piet tot op het laatst sterk van geest. Op 23 januari was

zijn uitvaartdienst in de H. Jozefkerk te Alverna. Moge hij ruste in vrede!

Op 20 januari is thuis in Bergharen in nabijheid van zijn dierbaren, **Otto de Vaal** overleden. Hij was bijna 82 jaar. Otto werd geboren aan de Molenweg te Bergharen als zoon van d'n Mulder. Naast school en voetballen/keepen bij UNI werd er al van jongs af aan meegeholpen op de bedrijf. Otto was ruim 52 jaar getrouwd met Fien en ze kregen samen twee zoons. De oudste zoon nam vijftien jaar geleden het bedrijf over, maar Otto hielp nog geregeld mee. Zijn grootste hobby's waren biljarten en de moestuin aan de Molenweg, waar hij dan ook vaak zijn kleinkinderen kon zien. Otto kreeg in september te horen, dat hij ongeneeslijk ziek was. We hebben afscheid van hem genomen met een dienst in het crematorium te Beuningen op 26 januari.

Op 22 januari 2015 is plotseling overleden **Diny Peperkamp**. Zij is op 6 augustus 1944 in Nijmegen geboren. Diny was stil aanwezig in ons dorp Overasselt en ook in onze kerk. Iedere zondag- en donderdagavond was Diny aanwezig. Wij zullen haar gaan missen met haar vertrouwde wandelgang en bescheiden knikje. Veel contacten had zij niet maar zij wist over het algemeen wat zij wilde en door haar eenvoudige verschijning was zij toch duidelijk aanwezig. Ondanks dat zij bijna geen familie had, alleen een broer, waren er vele mensen uit de geloofsgemeenschap aanwezig bij haar uitvaart op 29 januari. Moge Diny rusten in vrede.

**Mien Vergeest** werd op 3 januari 1929 geboren in Alverna, als de oudste van vier kinderen. Liefdevol en zorgzaam was zij een steun en toeverlaat in het gezin en het bedrijf voor haar ouders en familie. Later, na het overlijden van haar ouders, was Mien voor haar broer en zussen, neven en nichten een punt waar de familie samenkwam. Zij legde ook een sterk interesse aan de dag voor de stambomen van familie uit het Wijchense en uit het Land van Maas en Waal. Zij wist er veel over te vertellen. Ook ging Mien regelmatig op ziekenbezoek. Op 22 januari

overleed Mien en op 27 januari was haar uitvaartdienst vanuit de H. Jozefkerk te Alverna. Moge zij ruste in vrede!

**Gerrit Vriend** overleed geheel onverwacht op 25 januari. Hij werd 72 jaar oud. Gerrit was een actieve en sportieve man die zijn talenten graag en veel inzette ten behoeve van de samenleving. Hij werkte als docent en later als bestuurder aan de Hogeschool in Den Bosch, maar was ook in Wijchen actief als bestuurder van verschillende organisaties. Samen met zijn vrouw en kinderen reisde hij veel en graag over de wereld. Zijn plotselinge overlijden heeft veel mensen geraakt. We hebben op vrijdag 30 januari in de uitvaartdienst afscheid van hem genomen in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Gerrit is begraven op het kerkhof aldaar.

Op 2 februari overleed, toch nog onverwacht **Fien Schraven-Vink**, in de leeftijd van 86 jaar. Door de goede verzorging van haar man Piet en de kinderen konden ze samen blijven. Ze waren bijna 64 jaar lang getrouwd. Fien was een gastvrije vrouw en genoot van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen om zich heen, maar ook van de goede band met de buren en de vele vrienden en bekenden. Vooral Maria was een grote steun voor Fien en is dat voor Piet. In 2014 hebben ze samen de bedevaartreis naar Lourdes gemaakt en genoten daar met volle teugen. Fiens grote passie was zingen, in het SDG-koor van de Antonius Abtkerk, waar zo vele stappen zijn gezet door hen beide, het koortje van St. Jozef en Amicitia, waar ze vele jaren lid van was. Op 7 februari was de dienst van afscheid in de Antonius Abt te Wijchen, een bij Fien passende viering, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof naast de kerk. Haar man en haar gezin, maar ook wij, zullen haar inspiratie en betrokkenheid missen.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Ben Frie  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl)

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

TOEKOMST

Ik zat geboeid te kijken naar een film over Thailand. Aan het strand was een aap op zoek naar schelpdieren. Hij pakte een steen en sloeg een schelp stuk waarna hij de inhoud met smaak opat. Hij wist precies wat hij deed. Bij een grotere schelp zocht hij een scherper stuk steen en beukte net zo lang heel geconcentreerd door totdat ook deze schelp losliet. Om hem heen doken jonge aapjes om de beurt met veel lawaai het water in, net een stel kleine kinderen. Ik dacht even aan het moment dat ik tegenover een gorilla stond in de dierentuin, zijn hoofd vlak bij het mijne. Gelukkig was er een stevige glaswand tussen ons. Het kolossale dier keek mij diep in de ogen. Het was alsof we elkaar begrepen. Ik was onder de indruk en voelde me erg klein. Ik blijf me verbazen als ik denk aan al het leven dat in de kosmos is ontstaan. En wat is mijn plaats in het geheel?



Ik kijk graag naar afbeeldingen van oermensen. Ik zou een poosje een Neanderthalervrouw willen zijn. Ik las op het internet dat deze vroege mensachtigen ongeveer vijfendertigduizend jaar geleden in Europa uitgestorven zijn. Hebben zij elkaar liefgehad? Maakten zij zich zorgen over de toekomst van hun kinderen? Ik las over begrafeniserituelen en erediensden. En wij? Waar zijn wij over

vijfendertigduizend jaar?

Zijn wij dan een studieobject geworden voor de mensen in die verre toekomst? Misschien zijn er al veel meer beschavingen verloren gegaan dan wij weten. Ik kan me voorstellen dat er van onze beschaving heel weinig overblijft. Wat zou ik willen bewaren voor later? Ik moet daar heel goed over nadenken. Dankzij allerlei technische snuffjes kan ik een comfortabel leven leiden, en het einde van de technische vooruitgang is nog lang niet in zicht.

Worden wij robotachtige mensen? Misschien moet ik het zoeken in de waardevolle woorden die ik gedurende mijn leven gehoord en gelezen heb. En dan bedoel ik woorden die spreken van eerbied voor alles wat leeft. Misschien is er na vijfendertigduizend jaar toch nog iets universeels overgebleven

voor de mensen die dan leven, als er dan nog mensen zijn. Zal men dan nog spreken over een goede man die heel lang geleden rondging over de aarde en vertelde dat je je naaste en je vijand moet liefhebben?

Zal er nog iets over zijn van alle heilige boeken die voor veel mensen van nu zo belangrijk zijn? Ik zal het nooit weten. Nu troost ik me met de gedachte dat de zon die ik vandaag zag over vijfendertigduizend jaar ook nog zal schijnen. Overigens, wat blijft er over van onze taal? Wat ik nu heb geschreven zal in die verre toekomst niemand meer begrijpen. Kunt u het nog volgen?

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## RELIGIEUS GEMEENSCHAPSLEVEN

Religieus gemeenschapsleven is meer dan samen wonen in een groep, zoals ook een gezin meer moet zijn dan een aantal individuen die samen een huis bewonen. In gemeenschappen wordt getracht op zo'n manier te leven, dat ze tot plekken worden waarin de Geest hen vormt en opbouwt. Dit betekent in het gewone leven van alledag dat ze tot plekken van gastvrijheid worden.

Deze plekken bieden een 'thuis', waar de dagelijkse ervaringen, vreugden en zorgen, worden gedeeld. De bewoners ontmoeten elkaar aan tafel, ontvangen samen de gasten, lezen samen de Schrift en hebben vieringen en het gezamenlijk gebed. Zij vullen elkaar aan, ondersteunen elkaar en houden elkaar scherp: thuis komen ze op verhaal en mogen ze zich 'gezien' weten.

Het leven en werken begint in de gemeenschap waarin ze leven. Daar krijgen de idealen van barmhartigheid en broederschap een concrete vorm en van daaruit vertrekken ze voor hun werk in de wereld rondom hen.

Leven in gemeenschap is een van de krachtigste aspecten van hun leven, maar ook een van de kwetsbaarste. Zij mogen zich gelukkig prijzen met de kostbare traditie van het gemeenschapsleven.

Er wordt werkelijk getracht om de mooiste dingen samen te delen; niet alleen het gebouw en het bezit, maar ook wat hen bezielt. Zo doen ze hun best om een oud Bijbelwoord "en zij hadden alles gemeenschappelijk" opnieuw werkelijkheid te laten worden.

Dat lukt niet altijd, want leven in een gemeenschap is echt een uitdaging. Zij lopen daarbij ook tegen persoonlijke beperkingen aan, net

als alle andere mensen die in familieverband of onder één dak leven. Het vormgeven van religieus gemeenschapsleven is niet eenvoudig, het vraagt tijd om het te leren.

Het is een feit dat het voor veel religieuzen op dit moment moeilijk is om gemeenschapsleven goed gestalte te geven: dit is een probleem dat wereldwijd wordt onderkend. Het is kennelijk moeilijk om te bouwen aan christelijk gemeenschapsleven in een maatschappelijke context die heel andere waarden en normen naar voren brengt. De wereld waarin zij en wij leven wordt gekenmerkt door een sterke individualisering en een gemeenschappelijk leven dat vaak te lijden heeft van een drukke werkcultuur en opdringerige media. Er bestaat een spanningsveld tussen het ideaal van gezamenlijk delen en de tijdgeest die meer vraagt om persoonlijke ontplooiing en eigen projecten dan leven in gemeenschap. Er zal meer aandacht moeten zijn om de kwaliteit van het religieuze leven te bewaken zodat de huizen een klimaat van broederschap en gastvrijheid ook voor elkaar mogen blijven uitstralen.

Er zal gestreefd moeten worden naar een goede balans tussen werk, studie, gebed en gemeenschapsleven. De roeping verplicht hen er toe dat zij laten zien wat het ideaal van christelijk gemeenschappelijk leven kan betekenen in een wereld die door andere waarden wordt geregeerd. Er zal een duidelijk signaal afgegeven moet worden van hoop, geloof en broederschap. Er wordt geprobeerd om vorm te geven aan christelijk leven, elke dag opnieuw !

Diaken Hennie Witsiers



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in april 2015 met het thema "gebed". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 maart 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.