

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 3
april 2015



GEBED: DOOR GOD GERAAKT WORDEN

De Twaalf
Apostelen

The logo consists of a large, light-colored cross positioned above a cluster of several smaller, light-colored spheres of varying sizes, some of which are partially overlapping.

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

OM WIE HIJ IS . . .

De stem die riep in de woestijn
Ik was . . .
Ik ben . . .
Ik zal er zijn . . .
klonk langs het pad dat Hij eens ging.
Ver weg, achter de wolken
tot in de kleinste kamer van de ziel
liet de liefde zich niet verdrijven.
In de nabijheid van de eeuwige
pluk je vruchten van de Geest
en van de pijn.
In Zijn wonden mag je schuilen
om wie Hij is . . .

De tijd van verwachting en verstillings
is reeds als een bloem ontloken.
Hoewel je in het duister tast
in de diepte van de nacht,
je in Zijn milde onschuld wast,
is Zijn taak voor jou volbracht.

Vraag niet waarom, mijn kind,
God kent het antwoord.

Joke Plamont - Mees

OM TE NOTEREN

28 MAART 10.00 – 11.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Meditatie in de veertigdagentijd
Oosterweg 4 Wijchen
29 MAART NA DE VIERING H. ANTONIUS ABT OVERASSELT
Inzegening gerestaureerde kerkhofkapel

1 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

1 APRIL 17.30 – 19.30 UUR BERGHAREN
Samen eten, samen delen op de Kapelberg

4 APRIL 10.00 – 11.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Meditatie in de veertigdagentijd
Oosterweg 4 Wijchen

4 APRIL 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Stiltewandeling start Oosterweg 4 Wijchen

7 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

7 APRIL 10.00 UUR HERNEN
Ouderenbijeenkomst in de kerk, daarna koffie in
De Toekomst

14 APRIL 20.00 UUR DORPSHUIS 'T BALGOYKE
Apostelvergadering voor de contactraden,
Boomsestraat 2b in Balgoij

15 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

18 APRIL 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN
De liefde in muziek en poëzie.

21 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

22+29 APRIL, 10.00 – 11.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN.
Leerhuis over het Hooglied. Ds. Marco Luijk

26 APRIL HEUMEN
Feestdag H. Georgius

2 MEI WITTEM

Bedevaart H. Gerardus Majella

5 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

5 MEI 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Parnassuskoor: "The Armed Man"

6 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

20 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

VANUIT DE REDACTIE



Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Zending" en is bedoeld voor de periode van 2 mei t/m 7 juni. Schrijft u mee? Graag uw naam vermelden onder uw bijdrage.

Kopij kan tot en met 9 april per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
o.v.v. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
januari	65.986	65.986	75.511	75.511	9.525
februari	54.496	120.482	54.520	130.031	9.549

We maken dit jaar een beduidend betere start dan vorig jaar! Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wellicht is het een stimulans voor degene die nog niet heeft gedoneerd.

Wilt u ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt geen brief ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een telefoontje naar het parochiecentrum 024-6412627.

PASEN

EEN MOEILIK TE BEAMEN VERHAAL

In de meeste agenda's kun je het nog vinden: Pasen als algemene christelijke feestdag. Maar wat wil het nou zeggen? Voor menigeen is dit lastig om aan te geven. De betekenis laat zich misschien heel toegankelijk ontdekken in de liturgie. Daar wordt gepoogd iets van het verhaal van God en Jezus te ontsluiëren ook voor mensen van onze tijd.

Op de zondag, de donderdag en de vrijdag voor Pasen wordt in de vieringen heel speciaal geluisterd naar verhalen die vertellen wat Jezus en zijn leerlingen in die dagen meemaakten. En dat was allemaal best heftig.

Eerst is er een intocht waarin hoge verwachtingen tot uitdrukking komen en dan na de liturgische maaltijd het verraad door een vriend en tenslotte het strafproces van Jezus en zijn executie aan het kruis. Op het eind van die vrijdag voor Pasen moeten ze hun vriend begraven en in rouw achterblijven.

Op de zaterdag daarna nemen ze naar de gewoonte van hun tijd de verplichte religieuze rust in acht. De (zon)dag daarna gaan mensen uit de kring van Jezus' nabestaanden naar het graf om de laatste religieuze eer te bewijzen.

Maar als ze daar komen, schrikken de mensen. Het graf is leeg. Het lichaam van Jezus is er niet. Ze weten niet wat zij er van moeten denken en halen de anderen erbij.

Ook die gaan kijken. Petrus ziet de zwachtels en de zweetdoek maar Jezus zelf ziet hij niet.

De apostel Johannes kijkt ook en denkt er het zijne van. Hij komt tot een gelovige conclusie: Jezus is verrezen. Johannes had zo zijn redenen voor die conclusie. Jezus had zijn lijden en dood aangekondigd. Ook zijn verrijzenis had hij aangekondigd. Maar de anderen zijn zover nog niet. Bij al hun verdriet om de dood van Jezus zijn de berichten omtrent een leeg graf en een verrijzenis even iets teveel om te verwerken.

Misschien kunnen we het ons wel een beetje voorstellen. Een gewelddadige dood van een familielid of een vriend ervaren ook wij als heel heftig. Zoiets hakt er in bij mensen. Het verhaal van Jezus' lijden en dood is ook in onze tijd nog heel goed herkenbaar.

Maar bijbelverhalen suggereren nog iets: ze vertellen dat Jezus terugkomt bij zijn mensen, dat hij met hen spreekt en hen bemoedigt. Dat zal bij ons vreemd overkomen, want in onze tijd zeggen we: dood is dood. Wiens lichaam ophoudt met ademen, bestaat niet meer. Komt in elk geval niet meer terug.

Wat kun je als mens van deze tijd nou in zulke verhalen over een leeg graf zoals de evangelisten die

vertellen, ontdekken over God en mensen dat voor jou zinvol is?

Misschien kan dit ons naar een goed begrip op weg helpen: Met ons blote oog zien wij het lichamelijke van een mens. Met onze oren horen we hem of haar spreken. Maar over wat we van mensen zien of horen, ontwikkelen we zo onze gedachten. En daarvan weet je, gedachten bestaan, ook al zijn ze op zichzelf niet zintuiglijk waarneembaar.

Het is een beetje kort door de bocht om te zeggen: wie denkt, die bestaat. "Wie denkt, bestaat" gaat verder dan het oog reiken kan. Het bestaan van mensen is in die zin een mysterie, een wonderlijk geheim. Dat is voor mij ook het geval met het leven dat over de grens van de dood heengaat. Het past, denk ik, goed bij God die er op uit is om mensen hier verbonden te laten zijn. Hier op aarde en over de grens van dood en leven heen. Want die eeuwigheid vindt Hij ze waardig. En als mensen daar vreugde in vinden en daar naar willen leven, dan kun je echt zeggen: Zalig Pasen!

Bas van Dijk

GEBED



Bidden is een breed begrip, is vaak heel persoonlijk, heeft vele vormen. Het gebed kan op vele plaatsen gebeuren en onder vele omstandigheden. De motivatie is persoonlijk van aard, vaak afhankelijk van de toestand waarin men zich bevindt. Om tot een vorm van gebed te komen, speelt niet alleen de gevoelstoestand een rol maar ook de plaats waar men zich bevindt. Zo trekken velen, vaak als pelgrim, naar Lourdes of Kevelaar en moeten ze grote afstanden overbruggen om in de juiste stemming te komen. Vanwaar deze causerie? Omdat in de naaste omgeving, heel dichtbij, de mogelijkheid aanwezig is om in alle rust een Lourdesgrot te bezoeken. Deze is nl. gelegen vlak naast het parochiecentrum bij de Antonius Abtkerk in Wijchen. Pijlen geven aan hoe men gemakkelijk bij de grot kan komen. Het is een prachtige groene omgeving, men kan er gebruik maken van aanwezige bankjes, een kaars aansteken en mogelijk tot bezinning komen. Het zij iedereen gegund om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Veel devotie toegewenst.

PAASCOMMUNIE THUIS



Wilt u met Pasen graag de communie thuis ontvangen? Of kent u iemand die graag de communie thuis wil ontvangen?

Vanuit het ziekenpastoraat vinden wij het een belangrijke taak om, in samenwerking met de pastores, aandacht en zorg te

besteden aan onze zieken thuis, in het verpleegtehuis en in een ziekenhuis.

Over enige weken is het Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar en in uw privéleven. Daarom willen wij als ziekenpastoraatsgroepen ons hiervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de H. Communie ontvangen, deze bij u thuis te brengen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, geef dit dan door aan een van de onderstaande adressen.

De boodschap zal zo snel mogelijk aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Telefonische opgave:

H. JOZEF-ALVERNA

Werkdagen 9-12 uur 024-6411171

EMMANUEL-ACHTERLO

Hermien van Eldonk 024-6414829

H. JOH. DE DOPER-BALGOIJ

Ans v Erp-Jans 024-6412746

PASCHALIS – DE WOEZIK

Conny Laurensen 024-6416912

ANTONIUSABT- WIJCHEN

Werkdagen 9-12 uur 024-6412627

HEUMEN 024-6221276

OVERASSELT 024-6221276

NEDERASSELT 024-6221276

BERGHAREN

Wilma Hermans 0487-532021

HERNEN/LEUR

Ushi Kolks 0487-531470

BATENBURG

Bert van Boxtel 0487-540806

NIFTRIK

Rieki Derks 0487-412374

Schriftelijke opgave:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie
Alle vrijwilligers van de gezamenlijke
ziekenpastoraatsgroepen wensen u
mooie paasdagen

VANUIT HET BESTUUR

APOSTELVERGADERING

De volgende Apostelvergadering voor de contactraden is op dinsdag 14 april 2015 om 20.00 uur in het dorps huis "Het Balgoyke", Boomsestraat 2b in Balgoij.



Op dinsdagmorgen 7 april, 21 april en 5 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi



EENVOUDIG TERUG NAAR DE NATUUR

Iedereen wil terug naar de natuur, maar dan wel met een beetje comfort. *Bag-to-nature* van natuurmonumenten, is een makkelijk organisch groeisysteem, waarmee je nu thuis groente en fruit kunt kweken. Dit is gezond en leuk om te doen. Je tuint zo met schone handen, maar wel zonder groene vingers.



ZELF GEKWEKTE GROENTEN EN FRUIT

Het kweken van groenten en fruit met *bag-to-nature* is zeer eenvoudig. Ze groeien in een zakje op je aanrecht of balkon. Het enige wat je hoeft te doen, is de zakjes water en een beetje liefde geven. Dit leidt tot het beste resultaat.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl

IN GESPREK MET ...

In het kader van het vitaliteitsonderzoek spreken we met de contactraad van Batenburg: Bert van Boxel, Nelly van Tilburg en Hennie Witsiers.

In de statige kamer van de Batenburgse pastorie steekt Bert van wal: 'Als wij de boel niet in gang houden, dan zwakt het af. Maar het valt niet mee. Komen we met z'n allen verder? Hennie wordt ook ouder...'

Piet van Erp: 'Wat houdt deze geloofsgemeenschap in stand, wat zijn de sterke kanten?'

Bert: 'Een goede groep vrijwilligers. Praktische zaken regelen, dat lukt wel. Maar eerste communie en vormsel, dat wordt moeilijker.'

Hennie: 'We zijn helemaal afhankelijk van de ouders.'

Piet: 'Er zijn blijkbaar nog kinderen die hun eerste communie of vormsel doen?'

Nelly: 'Er is maar één vormeling.'

Bert: 'Ze zien het vormsel als iets van de geloofsgemeenschap in Batenburg, niet iets persoonlijks. Ik zie dat graag in het grote verband van De Twaalf Apostelen: samen kunnen we veel meer voor elkaar krijgen, zoals bijvoorbeeld de ziekendag. Een viering samenstellen kan dan, en dat zou niet kunnen als het alleen in Batenburg zou zijn.'

Nelly: 'De avondwakegroep is nog in functie en tot nog toe zijn er zondagsvieringen. Dat is belangrijk, want de parochianen van hier zullen niet gemakkelijk naar Bergharen gaan, of naar Niftrik. Ze zullen de grens niet over willen. Velen rijden geen auto, of ze voelen zich niet thuis in de andere dorpen. Die vieringen zijn belangrijk, vooral in zo'n klein dorp, iedereen kent elkaar.'

Piet: 'Hoe moet dat straks dan?'

Hennie: 'Enkele koren overschrijden de grenzen: ze nemen hun mensen mee. Al die kleine gemeenschappen hebben een eigen cultuur.'

Hennie: 'Een aangepaste viering, daar komen ze wel voor, meer vanuit de eigen geloofsgemeenschap. Maar het is moeizaam: velen slapen alleen hier in Batenburg, je kunt niet echt over wonen spreken. Verenigingsleven is moeilijk.'

Bert: 'We gaan door tot we niet meer kunnen.'

Nelly: 'Ik zie er echt geen brood in. Kinderen gaan niet meer mee. Ik ga daar geen tijd meer in steken.'

Hennie: 'Er is maar één doop per jaar. Er komt niks meer bij van onderop.'

Bert: 'Het houdt op, ene keer. Wat Koos Leemker schrijft, zo is het. Als mensen het maar eens goed zouden lezen, die Apostelbode, en erover nadenken'.

Hennie: 'Op Aswoensdag was het maar een klein groepje, met oudjaar ook. Als er op Goede Vrijdag geen koor is, is er dus ook geen viering.'

Bert: 'Af en toe zinkt je de moed in de schoenen. Wie moeten we er nog bij vragen? In zo'n klein groepje durf je niet meer weg te blijven. En dan vragen ze nog: hoe kun je nog enthousiast blijven? Ja, omdat we er zelf inspiratie uit putten!'

Hennie: 'We waren allang failliet geweest als de fusie er niet geweest was. De

verbondenheid met De Twaalf Apostelen maakt nog iets mogelijk. Misschien kan de nieuwe pastoraal werker er iets aan doen.'

Nelly: 'Af en toe is er weer eentje die iets wil doen. Ik blijf altijd hopen. Maar we gaan de

afgrond tegemoet. Dat is een feit. Jongeren hebben het heel druk, dat speelt ook mee.'

Bert: 'De school - daar hebben we niks aan. Ik ben er in het begin nog heen gegaan maar dat werkt niet meer.'

Hennie: 'Met de ouderen: een keer in de maand, een ontmoetingsmorgen. Dat loopt wel. Een stuk of acht. Een viering hoeft dan niet van ze, maar het zijn best zinnige gesprekken.'

Piet: 'En op zondag koffie schenken na de mis?'

Nelly: 'Ze gaan dan liever naar huis om met hun kinderen en kleinkinderen samen te zijn.'

Piet: 'Er komt een moment dat je moet beslissen wat te doen met de kerk, het gebouw, toch?'

Bert: 'Dat doet het bestuur. Maar de parochie moet zorgen voor een goeie contactpersoon. Dan kun je het pastoraat zoveel mogelijk in stand houden. Er zijn nog steeds parochianen, en die moeten weten waar ze terecht kunnen.'

Hennie: 'Al zijn het maar enkele mensen die nog iets aan liturgie of pastoraat kunnen doen, het moet wel blijven. Laat het een natuurlijk proces zijn.'

Bert: 'Het zakt toch zoetjesaan weg.'

Nelly: 'Er komt van onderop niks meer bij.'

Hennie: 'We zoeken steeds: hoeveel vitaliteit is er nog? We moeten niet abrupt stoppen, liever geleidelijk, en in overleg.'

Hoe ze naar de toekomst zullen gaan, weten ze nog niet. Ze willen de realiteit wel onder ogen zien, maar hebben nog geen beeld van hoe het straks zal zijn.

Piet van Erp en Ben Frie



STILTEWANDELING 4 APRIL 2015



Zo erg als hiernaast hoeft het echt niet te worden. De kans dat je op deze manier bij de buitendeur wordt verwelkomd is groot.

IN GEDACHTEN

Om een beetje in de sfeer te komen is de entree deze keer anders dan anders. Bij de deur word je al tot stilte gemaand. En waarom daar al? Om de simpele reden dat op STILLE ZATERDAG een afsluitende bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal. De deelnemers verdienen onze stille binnenkomst.

STILTE A.U.B.

Op zaterdag 4 april gaan we weer in stilte aan de wandel. Niemand willen we verplichten zowel heen als terug ingetogen op pad te gaan. Dus ... na de pauze kun je zo nodig losgaan.

MUZIEK

We beginnen 4 april met de gebruikelijke kop koffie/thee. Vervolgens gaan we de kapel van Antonius Abt in om warm te lopen. Daarna gaan we heel rustig op pad richting Ravenstein. Door een verschil in tempo is het goed denkbaar dat er twee groepjes ontstaan. Op deze manier hoeft niemand zich te forceren.

UNIEK

Tijdens de pauze doen we in Ravenstein het Leerlooiershuisje aan, waar we kunnen genieten van



een rondleiding, een welverdiende kop koffie of thee (kosten: € 3,- inclusief) en een meer dan uniek uitzicht.

WELKOM

De deuren van het parochiecentrum staan op 4 april vanaf 10 uur wagenwijd open. Ga mee voor de fantastische ambiance in Ravenstein.

Wel graag voor 3 april een bevestiging van uw deelname naar petervangils1944@gmail.com of 024-6414946



Namens de werkgroep, Peter van Gils

Ps. De volgende wandeling is op zaterdag 6 juni.

HERINNERING BEDEVAARTEN

BEDEVAART H. GERARDUS MAJELLA TE WITTEM

Deze bedevaart wordt gehouden op zaterdag 2 mei 2015. Aanmelden voor deelname aan deze bedevaart kan tot en met Goede Vrijdag, 3 april 2015. Dit kan bij:

Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24,
6634 AK Batenburg, tel. nr. 06-20541732;

Mevrouw Nellie Arts, Pioniershof 6,
6603 AV Alverna;

Mevrouw Nel Janssen-Brink, Homberg 25-60,
6601 XX Wijchen.

De deelnemersbijdrage bedraagt € 19,50 per volwassen persoon; en € 10,00 per jongere tot en met 15 jaar.

BEDEVAART H. MARIA TE LOURDES

In de periode van 8 tot en met 13 oktober 2015 neemt de parochie "De Twaalf Apostelen" deel aan een zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes.

Zie voor verdere informatie de vorige uitgave van het parochieblad of de flyer, die achter in de kerken van de parochie ligt.

U kunt zich aanmelden tot 1 mei 2015 bij diaken Hennie Witsiers, telefoonnummer 06-20541732 of per e-mail: hwitsiers@witsiers.com.

Diaken Hennie Witsiers

DE GEZINSSYNODE 2015 IN ROME

In oktober wordt in Rome een bisschoppensynode gehouden over het gezin. Deze heeft als thema: 'De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld'. De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigen betrokken katholieken uit om mee te praten over kwesties waar ze in hun relationele leven mee te maken hebben en de rol die het geloof en de kerk daarbij hebben. Daartoe houden zij op 22 april 's middags in Utrecht een symposium. De aanbevelingen vanuit het symposium zullen worden gedeeld met de organisatoren van de bisschoppensynode. De beroepsvereniging van r.-k. pastores in Nederland ondersteunt dit initiatief. Zie www.vpwinfo.nl

Datum: 22 april 2015

Locatie: zalencentrum 'In de Driehoek', Willemsplantsoen 1c, vlakbij het Centraal Station Utrecht
Tijd: 13.00 – 16.45 uur

Kosten deelname: € 10,- (kosten mogen echter geen belemmering zijn)

U kunt zich opgeven via cmb@knr.nl of telefonisch 073-6921321.

BIDDEN NAAR HET VOORBEELD VAN JEZUS

Het gebed is de handeling van het in eerbied spreken tot God. Zo zou je dit ritueel kunnen omschrijven. Bidden komt in alle religies voor en ook in allerlei vormen.

Bidden raakt de binnenkant van ons leven. Soms ervaren we daarbij gelukkige momenten, maar bidden kan ook moeizaam en stroef verlopen.

In de evangelies komen we vele momenten tegen, waarop Jezus bidt tot zijn Vader. Hij beperkt zich niet tot één manier van bidden, maar hij gebruikt het hele scala: smeekgebed, lofgebed, dankgebed. In de synagoge stemde hij blij in met psalmen en gebeden, eenvoudig en ongekunsteld.

In Lucas 10 vers 21 staat: "Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze eenvoudige mensen hebt onthuld.'" Vaak bad Jezus in de nachtelijke eenzaamheid. "Op één van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde..." (Lucas 6, 12-16) Jezus bereidde zich voor op zijn opdracht, op zijn zending. Hij stond voor een zware beslissing en bad daarom tot zijn Vader. Ook wij vragen God vaak om hulp bij moeilijke beslissingen in ons leven of in droevige tijden.

Het bekendste gebed is het Gebed des Heren, het Onze Vader, zoals dat in de evangelies voorkomt. Het is het antwoord van Jezus op de vraag van zijn leerlingen: "Heer, leer ons bidden." (Lucas 11,1). Wij gebruiken in de liturgie en in ons persoonlijk gebed de tekst van Matteüs (zie Mt. 6, 9-15).

Tijdens het Laatste Avondmaal bad Jezus om eenheid onder zijn leerlingen en volgelingen (Joh. 17). Dit wordt het hogepriesterlijk gebed genoemd. Verder kennen we gebedsdiensten. Dat zijn liturgische samenkomsten van gebed, zang en bezinning, waarin aandacht geschonken wordt aan actuele thema's en noden. Bekend is ook de internationale gebedsweek in januari, waarin gebeden wordt voor de eenheid onder de christenen.

De woestijn was voor Jezus een geliefde plek om zich terug te trekken voor vasten en gebed, soms veertig dagen lang. Dat was een tijd van ontberingen en confrontatie met wilde dieren. Wij kennen de veertigdagentijd vóór Pasen. Ook dat is een periode van vasten, gebed en bezinning. Al verblijven wij niet in de woestijn, de woestijn kan wel symbool staan voor deze boete- en ont-houdingstijd, die ons loutert en reinigt.

Het meest aangrijpende gebed van Jezus is wel zijn kreet in de olijvenhof: "Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat U wilt." (Marcus 14,36)

Van Jezus kunnen wij ook leren, dat er altijd vergeving mogelijk is en dat wij vertrouwen moeten hebben. Als wij tot vergeving komen, zullen ook onze schulden vergeven worden. "Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen." (Matteüs 6,6)

Ook worden we gestimuleerd om te blijven vragen. "Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft." (Matteüs 21,22)



Kenmerkend voor onze christelijke traditie is ook dat wij bidden voor onze dierbare overledenen. Als mens heeft Jezus ook droefheid gekend bij het verlies van zijn dierbaren. Ons geloof in het eeuwig leven houdt ook in, dat de gestorvenen voorsprekers kunnen zijn bij God. Heiligen nemen hier een bijzondere plaats in. Vele gelovigen hebben verering voor bepaalde heiligen. Moeder Maria heeft een centrale plaats. Denk aan Maria-beelden, bedevaartplaatsen. Daarom bidden we in Het Wees Gegroet: "Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen."

Bidden is eerbiedig spreken met God, maar het is ook luisteren naar God, in stilte en meditatie. We hoeven niet altijd woorden te gebruiken of naar woorden te zoeken.

Natuurlijk zijn het eucharistisch gebed in onze kerken en het getijdengebed in kloostergemeenschappen van grote waarde, maar soms kunnen we dichter bij God komen tijdens onze persoonlijke, stille momenten, binnenshuis of in de natuur. Grote heiligen als Franciscus van Assisi en Johannes van het Kruis hebben met schroom over hun Godservaringen geschreven, daarbij woorden gebruikend als diepe duisternis of verblindend licht. Bidden vraagt aandacht, concentratie en levenslang volhouden. Ons dagelijks bidden blijft voorlopig 'mompelen', al hebben we naast Jezus nog vele inspirerende voorbeelden.

Koos Leemker

DOORLOPER PASEN 2015

©	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
2														
3				P										
4				A										
5				S										
6				E										
7				N										
8														
9														
10														
11														

Horizontaal:

1. De dag vóór eerste paasdag
2. Symbool voor het Bijbelboek Numeri, overwinningsteken (o.a. gebruikt, toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed), slee, schoolonderzoek (afk.)
3. Openbaar Ministerie (afk.), berouw, kosten koper (afk.), Turkse titel, pers. vnw. (vero.)
4. Ieder, voetbalclub uit Alkmaar, via, valse god
5. Met Pasen veel gezochte lekkernij, kenteken Koninklijk Huis, rivier in Friesland.
6. Daarna, plaats in Brabant, omroep, in werking, Romeinse cijfer vijf.
7. Eruitzien, Spaanse veldheer, onderdeel van de politie, dienst in de kerk, letter, die meestal i.c.m. katholiek bij afkortingen wordt gebruikt.
8. Heilige, Vastenavond, klooster.
9. Overdreven, afscheid van Jezus' leven op aarde (wordt gevierd 40 dagen na Pasen), krant.
10. Periode van zestig minuten, met deze dag begint de vastentijd, 1^e letter van het alfabet.
11. Op deze dag herdenken wij het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.

Verticaal:

1. In de vastentijd werd dit vroeger in een trommeltje bewaard, schoolvak, afsluiting in kanaal
2. Toeren per minuut (afk.), lager gelegen stuk land, bolgewas.

3. Dierengeluid, soort rolschaats, Zwitserland (op auto's), remedial teaching (afk.).
4. Laatstleden (afk.), valt dit jaar op 5 april, aartsbischop (afk. Latijn), administratieve troepen (afk.).
5. Eenheid van lichtsterkte, weinig ijzer bevattend, Son Excellence (afk.).
6. Film over een buitenaards wezentje, tegenover (afk.), dun, nieuw (Eng.), Romeinse cijfer voor vijfhonderd.
7. Baal, hoogteverschil in een rivier, onderofficier (afk.).
8. Daarover laat je Gods water lopen, vader, vice versa, voegwoord.
9. Verzuchting, hert, periode van 28, 29, 30 of 31 dagen.
10. echtgenoot, Kerstmis (Fr.) achtervoegsel bij zelfstandig naamwoord, dat enzymen aanduiden.
11. Vogel, wijnmaat, Duitse tv-zender, symbool voor straal.
12. Verdovend middel, rivier in Brabant, integraal beroepsvaardigheidstrainingscentrum voor de politie in Elst (afk.), jongensnaam.
13. Aanstaande (afk.), Nederlandse cabaretier, Nederlandse Spoorwegen (afk.), groet, aanduiding kwaliteitsklasse.
14. Dag waarop het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht.

Leo Bijmans Balgoij

WIJCHEN WERELDWIJD KIJKT TERUG

In de veertigdagentijd hebben we op uitnodiging van de werkgroep Vastenactie een overzicht gegeven van de acties, die we de afgelopen jaren met uw hulp tot een succes hebben weten te maken, zowel grote als kleine acties.

Sinds de oprichting van Wijchen WereldWijd in 2009 zijn we voor een drietal projecten in Hwidiem door de landelijke Vastenactie ondersteund te weten het familieverblijf bij het Sint-Elisabethziekenhuis, de renovatie van vloeren en een toiletgebouw bij een streekschool en als laatste een elektrische waterpomp bij het gehucht Apeniwadi. Dit laatste project, waarvoor het geld tijdens de vastenactie in 2012 ingezameld werd, is afgelopen januari gerealiseerd. Het is opnieuw een mooie samenwerking geworden tussen technici vanuit Nederland en mensen vanuit het dorp zelf, die voor de waterleiding een sleuf van 175 meter lang in de harde Ghanese grond hebben gegraven.



Ook heb ik in het overzicht diverse kleine projecten benoemd. Een aantal keren hebben we ons ingezet voor vrouwencoöperaties, een tweetal apparaten voor de productie van palmolie en een laatste project voor de renovatie van de teeltruimte voor oesterzwammen.

Alles bij elkaar is er in ruim vijf jaar tijd zo'n €120.000,- aan projecten gerealiseerd en daarnaast hebben we ook nog allerlei hulpmiddelen naar Ghana verscheept, van lakens tot potloden, van bedden tot laptops. Toch een mooi resultaat zo vinden we zelf en wat belangrijk is, we hebben gekeken naar vragen die daar leven en alles is ter plaatse gekomen en functioneert nog steeds.

De actie waar we ons nu voor inzetten is een goede internetvoorziening in het Elisabethziekenhuis in Hwidiem, een basisvoorziening om zowel intern als extern goede verbindingen en dus samenwerking tot stand te kunnen brengen. In de adventsperiode hebben we hiervoor duifjes verkocht. Ze vlogen letterlijk de deur uit.

Bij veel projecten worden we ondersteund door de stichting Tro-tro, die goede betrouwbare contacten

heeft in Hwidiem en regelmatig ook ter plaatse is. Op de site van de stichting (Trotro.nl) leest u dan ook meer over de door ons geadopteerde projecten. We houden u op de hoogte.

Namens Wijchen Wereldwijd,
Rudy de Kruijf

VORMSELVIERING 7 MAART 2015

Op zaterdag 7 maart zijn in de Antonius Abtkerk Wijchen veertien jongeren gevormd door Mgr. Schröder. De jongeren waren van de geloofsgemeenschappen Paschalis Baylon, St.-Jozef, Emmanuel en Antonius Abt Wijchen.

In zijn overweging vroeg Mgr. Schröder de jongelui of ze wel eens bij een BBQ of kampvuur een wegschietend vonkje gezien hadden. Meestal dooft zo'n vonkje uit, maar soms komt het op iets neer dat vlam vat. Als dat gebeurt kan het grote gevolgen hebben. Volgens Mgr. Schröder kunnen we zo'n vonkje vergelijken met het vlammetje of lichtje dat we met het doopsel gekregen hebben en dat, als het goede brandstof krijgt, grote veranderingen in de wereld kan brengen.

Proficiat Colin, Bjorn, Patrick, Lucas, Hugo, Joost, Sanne, Isabella, Femke, Sandrina, Lisa, Noor, Damon en Alex.

Wij hopen dat door jullie leven de wereld verandert en mooier wordt.

De vormselwerkgroep





DE GOEDE WEEK KOMT ERAAN

- Op Palmzondag vieren wij dat Jezus met grote vreugde wordt ontvangen in Jeruzalem.
- Op Witte Donderdag gedenken wij het Laatste Avondmaal dat Jezus vierde met zijn leerlingen.
- Op Goede Vrijdag staan wij stil bij de kruisdood van Jezus.
- Met Pasen (zaterdag en zondag) vieren wij dat Jezus leeft.

Kijk maar in het vieringschema en vier met ons mee!!! Er is veel te zien en te beleven.



GELOOF HET MAAR!!

Soms hebben we spijt.
Soms zijn we blij.
Soms hebben we vragen.
Maar bij wie kunnen we altijd terecht?
Bij die Ene die meer dan wie ook van mensen houdt
en die luistert naar hele en halve woorden.
Hij houdt geen spreekuur.
Zijn klok heeft geen wijzers.
Hij is er altijd voor jou en voor mij.
In de avond en in de nacht kunnen we met Hem praten.
En in de morgen begint Hij met ons aan een nieuwe dag.
Gewoon omdat Hij van ons houdt, meer dan je denkt.
Geloof het maar!!

GOD, WAAR WOONT U?

*Ik hoor veel over U spreken, God,
in de kerk, op school, bij vrienden,
soms ook wel eens thuis.*

Maar...

*ik heb U nog nooit gezien.
Wie bent U eigenlijk?
Waar woont U?*

*Als ik de mooie sterrenhemel zie,
denk ik wel eens,
dat U daar ergens woont.*

*Of woont U achter die hoge sneeuwtoppen
in Zwitserland?
Onlangs zag ik op tееvee
een prachtige film over de diepe zee,
met kleurrijke vissen en schitterende koralen.
Is dat Uw tuin?*

*In een doopviering van een kindje
zei de priester dat het water
het begin van alle leven is.*

*God, waar woont U?
Tussen de sterren?*

*In een paleis van sneeuw en ijs?
Of in het diepe water?
U zult dan wel niet veel thuis zijn.*

*Een pastor vertelde ooit,
dat ik U vooral kan vinden
bij zieke of eenzame mensen
of waar mensen het opnieuw goed maken met
elkaar.*

*U hebt wel een heel druk programma God.
Ik vraag U hierbij alleen dit:
vergeet ook mij niet!
Ik wil graag Uw vriend zijn!*

**Als Jezus uit
de dood is
opgestaan,
dan is Pasen
geen eitje!**

Visje



ZEILKAMP DE TWAALF APOSTELEN

Van 22 tot en met 29 augustus, de laatste week van de zomervakantie van onze regio, is het zeilkamp gepland. Evenals voorgaande jaren is dit zeilkamp voor jongens van 12-17 jaar op het eiland Holtus, een 'onbewoond' eiland in de Loosdrechtse plassen.

Er wordt gezeild met polyester Valken en ook de zeiltheorie komt aan bod. Aan het eind van de

week worden de examens afgenomen voor fokkenmaat, stuurman en schipper.

Er wordt geslapen in de ark 'de ome Jan' en voor het eten wordt gezorgd, maar er moet wel afgewassen worden... Wat kun je allemaal verwachten?

- een week lol en gezelligheid
- zeilles van ervaren instructeurs
- elke avond kampvuur
- een eigen eiland
- leuke (sportieve) activiteiten
- bezoek van een bisschop
- geloofsverdieping

Onkostenbestrijdingsbijdrage €220,-.

Jongens van 12-17 jaar zijn uitgenodigd om mee te gaan, wel of geen zeilervaring, wel of niet behorend tot parochie De Twaalf Apostelen.

Meer informatie bij zeilkamp@detwaalfapostelen.nl of telefonisch bij Mark en Ineke Wintjes 024-6419624

Mark en Ineke Wintjes

BEELDREBUS VOOR DE KINDEREN (maar als ze kunnen, mogen ze natuurlijk ook de doorloper maken)

Leo Bijmans uit Balgoij



WJD 2016: KRAKAU

De Wereldjongerendagen zullen in juli 2016 plaatsvinden in Krakau (Polen). Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de organisatie van een reis naar deze Wereldjongerendagen. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met jongeren@bisdomdenbosch.nl. Als u meer wilt weten kunt u kijken op de officiële website en Facebookpagina van de Wereldjongerendagen in Krakau. www.krakow2016.com/pl





VRIJWILLIGERSFEEST EN GILDEDAG



Op 23 april is de feestdag van de H. Georgius, de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap. Ieder jaar houdt het St.-Georgiusgilde op de eerste zondag na 23 april zijn gildedag.

Die dag begint altijd met een eucharistieviering in onze kerk.

Dit jaar willen we het vrijwilligersfeest voor de mensen die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap, organiseren op deze feestdag.

Om 10.00 uur zal dan de eucharistieviering plaatsvinden. Pastor Aloys van Velthoven zal voorgaan in deze viering.

Na de viering gaat het gilde zich voorbereiden op het koningschieten dat die middag zal plaatshebben. De vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap worden dan uitgenodigd in dorpshuis De Terp voor een kop koffie of thee, daarna zal hun een lunch aangeboden worden. Hiervoor wordt nog een persoonlijke uitnodiging verstuurd.

Wij nodigen al onze parochianen uit deze feestelijke eucharistieviering bij te wonen.

De contactraad



CARNAVALSVIERING



Dit jaar was er weer een carnavalsviering met als thema "samen bouwen".

Carnavalsvereniging de Roare Schutters met prins Reinier en jeugdprins Stein en carnavalsvereniging de Dwarsliggers met prins Ronnie en jeugdprinses Isabella met hun gevolg en de besturen waren in onze kerk voor deze viering.



Pastor Aloys van Velthoven heette alle carnavalsgasten en de parochianen van harte welkom. De eucharistieviering werd opgeluisterd door het Parochieel Zangkoor en koor New Challenge, die voor deze carnavalsviering aangepaste liederen ten gehore brachten.

De overweging van pastor Aloys ging over samen bouwen aan een mooie carnavalswagen en goede carnavalsdagen, maar we moeten ook samen bouwen aan onze geloofsgemeenschap om die levendig te houden. Het was een mooie viering. Met Aswoensdag waren de prinsen met hun gevolg weer in de kerk om de carnaval af te sluiten en het askruisje te halen.

De contactraad



AFSCHIED VAN HET KOSTERSECHTPAAR JAC EN AN THEUNISSEN 12 APRIL 2014

Komende Pasen zullen Jac Theunissen en An Theunissen-Arts voor het allerlaatst in onze kerk kosteren. Zij hebben er dan ruim twintig jaar kosterchap op zitten. Uiteraard laten wij dit afscheid niet zomaar voorbijgaan. In en na de eucharistieviering van de week erna, met Beloken Pasen op 12 april, zal er uitgebreid aandacht worden geschonken aan alles wat dit echtpaar voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend. U bent allen van harte welkom in de viering, en na afloop daarvan achter in de kerk waar u - met een kopje koffie erbij - Jac en An persoonlijk de hand kunt schudden.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



DOOP

12 april 15.00 uur
Sem Hijl



IN MEMORIAM JAN BLOO (1936-2015)

Op 28 februari 2015 heeft de geloofsgemeenschap van Overasselt afscheid genomen van Jan Bloo. Jan was jarenlang redactielid van de Maaskanter, het parochieblad van de voormalige streekparochie "Maaskant", dat u zich allemaal vast nog kunt herinneren. Sinds 2003 zorgde hij er samen met enkele anderen voor dat alle aangeleverde kopij elke maand keurig en zonder fouten op zijn plek



kwam. Maar ook het werk eromheen, zoals het ophalen van de Maaskanters bij de drukker en het afleveren ervan bij de bezorgers, schuwde hij niet. Vanaf 2004 stelde hij daarnaast ook nog de parochiegids voor de streekparochie samen. Toen de parochies van de Maaskant in 2010 fuseerden met die van Kruispunt en Hoeksteen kon Jan het rustiger aan doen. Het ging toen al enige tijd niet zo goed meer met zijn gezondheid. Op 23 februari 2015 is hij overleden. De contactraad wenst zijn vrouw Loes en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.



EERSTE-COMMUNICANT- JES STELLEN ZICH VOOR

Deze kinderen zullen op 19 april hun eerste communie doen. Zij hebben zich in de gezinsviering van zondag 15 maart aan de geloofsgemeenschap voorgesteld. Van links naar rechts: Tess Rossen, Eva Kersten, Feline Berndsens, Lise Püplichuisen, Femke Gerrits, Harjan Derks, Teun Dinnissen. In het volgend nummer belichten we hun activiteiten wat breder en laten wij u ook kennismaken met de vormelingen.

Vieringschema
02 april t/m 04 april

02 april
• Witte Donderdag
• Vastenaktie



03 april
• Goede Vrijdag



04 april
• Stille Zaterdag



 Lezingen uit de Heilige Schrift		lezingen ✨ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26 ✨ Evangelie: Joh. 13,1-15	lezingen ✨ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12 ✨ Tweede lezing: Hebr. 4,14-16; 5,7-9 ✨ Evangelie: Joh. 18,1-19,42	lezingen ✨ Eerste lezing: Gen. 1; Ex.14; Jes.55 ✨ Tweede lezing: Rom. 6,3-11 ✨ Evangelie: Mc. 16,1-8
 H. Antonius Abt Wijchen		donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Hennie Witsiers/Bas van Dijk	vrijdag 15.00 Kruisweg Familiekoor Martin Claes 19.00 Goede Vrijdagviering Soli Deo Gloria (G) Martin Claes	zaterdag 20.30 Paaswake Parnassuskoor Martin Claes
 Emmanuel Wijchen	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Goede Vrijdagviering Samenzang Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Paaswake 2Gether Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	Géén viering	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering Kinderkoor Bas van Dijk
 H. Jozef Alverna	Géén viering	Géén viering	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zaterdag 20.00 Paaswake Jongerenkoor Cees Janssen
 H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	Géén viering	Géén viering	zaterdag 18.30 <i>Kindvriendelijke</i> viering Mazing Joy Aloys van Velthoven
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Werkgroep Avondwake 19.30 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Werkgr. Avondwake	Géén viering
 H. Antonius Abt Overasselt		donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Joy4all Aloys van Velthoven	vrijdag 15.00 Kruisweg Aloys van Velthoven 19.00 Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Werkgr. Avondwake	zaterdag 21.00 Paaswake Joy4all Aloys van Velthoven
 H. Georgius Heumen	Géén viering	Géén viering	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Paaswake New Challenge Ben Frie
 H. Victor Batenburg	Géén viering	Géén viering	Géén viering	zaterdag 19.00 Paaswake Gemengd Koor Jack Leo
 H. Anna Bergharen	Géén viering	Géén viering	vrijdag 14.00 Kruisweg voor gezinnen Annemarie Gooiker 15.00 Kruisweg <i>op de Kapelberg</i> Sjaak Arntz	zaterdag 19.00 Paaswake Neo Nata Jos van Minderhout
 H. Judocus Hernen/Leur		donderdag 19.00 Witte Donderdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Martin Claes	vrijdag 19.00 Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Paaswake Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
 H. Damianus Niftrik	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	zaterdag 21.00 Paaswake Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Jack Leo
 Het Kompas voorheen Elsthof	Géén viering	Géén viering	Géén viering	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk
 St. Jozef	Géén viering	Géén viering	vrijdag 15.00 Kruisweg Cees Janssen/Annie v/d Neut	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema
05 april t/m 12 april

05 april
• *Eerste Paasdag*

06 april
• *Tweede Paasdag*

11 april / 12 april
• *2e zondag van Pasen*
• *Beloken Pasen*

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✦ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43 ✦ Tweede lezing: Kol. 3,1-4 ✦ Evangelie: Joh. 20,1-9	lezingen ✦ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✦ Evangelie: Mt. 28,8-15	lezingen ✦ Eerste lezing: Hand. 4,32-35 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6 ✦ Evangelie: Joh. 20,19-31
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Between Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)	maandag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i> viering Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Ben Frie
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether/Gemengd Koor Bas van Dijk	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	Géén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ben Frie
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	maandag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	Géén viering	maandag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout
	H. Anna Bergharen	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout	maandag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	H. Damianus Niftrik	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes
	Het Kompas voorheen Elsthof	Géén viering	Géén viering	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	St. Jozef	Géén viering	Géén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema
18 april t/m 03 mei

18 april / 19 april
• 3e zondag van Pasen

25 april / 26 april
• 4e zondag van Pasen
• Zondag van de roepingen

02 mei / 03 mei
• 5e zondag van Pasen
• Zondag van de arbeid

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 3,13-15,17-19 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5 ✦ Evangelie: Lc. 24,35-48 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 4,8-12 ✦ Tweede lezing: 1 Joh 3,1-2 ✦ Evangelie: Joh. 10,11-18 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Hand. 9,26-31 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 3,18-24 ✦ Evangelie: Joh. 15,1-8
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Elckerlyckoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communieviering</i> Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communieviering</i> Between Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communieviering</i> Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 10.00 <i>Gildeviering</i> Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communieviering</i> Neo Nata Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistie op de Kapelberg <i>Opening van het Kapelbergseizoen</i> Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
maandag 30 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 10 april	14.00 uur	Viering i.v.m. Ziekendag in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 11 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 03 april	09.30 uur	Eucharistieviering in het verwarmde zijzaaltje van de <i>H. Paschalis Baylonkerk Woezik</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	---

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 april	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 24 april	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Nederasselt

maandag 30 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 30 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 13 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 27 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 14 april	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

maandag 30 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 27 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 03 april		Géén ouderenviering i.v.m. Goede Vrijdag
vrijdag 01 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 07 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 05 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.

Kerkje | Leur

zondag 26 april	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	---

ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL

IN DE SCHAKEL IS EEN EXPOSITIE "OVER DE LIEFDE".

• De liefde in muziek en poëzie. Bariton Hans Meek en pianist Leo Driesenaar brengen gedichten en liederen over de liefde ten gehore.

Zaterdag 18 april, 20.00 uur, De Schakel, Wijchen.

• Leerhuis over het Hooglied. Ds. Marco Luijk bespreekt passages uit het Hooglied.

Woensdagen 22 en 29 april, 10.00 – 11.30 uur, De Schakel, Wijchen.

Bron: Activiteitengids "Bezieling"

www.pkn-wijchen.nl(Activiteiten->Vorming en ...)

G	V	D	R	E	D	N	O	D	E	T	T	I	W	11
A	G	A	D	S	N	E	O	W	S	A	R	U	U	10
D	A	T	R	A	V	L	E	M	E	H	E	T	9	
U	D	B	A	L	V	V	N	R	A	C	A	T	8	
R	S	I	M	E	M	V	A	L	V	N	E	G	7	
V	N	A	O	E	P	E	R	E	R	E	T	A	6	
E	E	A	N	E	R	E	E	I	E	S	A	V	5	
D	O	G	F	A	R	E	V	O	Z	A	K	L	4	
E	W	U	V	A	G	A	K	K	T	P	S	M	3	
O	S	R	A	E	J	K	A	T	M	A	L	P	2	
A	G	D	R	E	T	A	Z	E	L	L	I	T	1	
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	©

OPLOSSINGEN DOORLOPER PASSEN 2015

Na veertig dagen vastentijd werd vroeger met Pasen iedereen met eieren verblijd.

OPLOSSING BEELDRAADSEL:



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 3 maart hebben we met onze bouwkundig adviseur Henk Jansen gesproken over de werkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd. Allereerst komt er een ijzeren hek onder het zangkoor zodat geïnteresseerden via de Mariakapel voortaan ook een blik in de kerk kunnen werpen. We hopen dat delen van de vroegere communiebank in het hek verwerkt kunnen worden.

Vervolgens gaan we via de deur linksachter in de kerk één van de toiletten in het parochiecentrum toegankelijk maken voor kerkgangers. Tegen de buitenmuur van de kerk komt een QR-bordje waarmee gebruikers van een smartphone of tablet cultuurhistorische informatie over onze kerk kunnen opvragen. Tot slot deelde Henk ons mede dat onlangs bij de periodieke keuring door de Monumentenwacht was ontdekt dat een van de rozetten in het stucwerk boven het priesterkoor gescheurd was (zie foto). Die is inmiddels bij voorrang gerepareerd!



De parochie stelt per vrijwilliger een bepaald bedrag ter beschikking aan de contactraad voor het geven van een vrijwilligersfeestje. Afgelopen jaar heeft de contactraad bepaalde werkgroepen in staat gesteld een eigen feestje te houden, in de veronderstelling dat dat tot de bevoegdheid van de contactraad behoorde. Het parochiebestuur heeft de contactraad in dat opzicht teruggefloten en gevraagd met een voorstel te komen. De contactraad is bezig een werkbare clustering van werkgroepen uit te werken.

Theo van der Weegen

PALMPASENSTOKKEN MAKEN OP ZONDAG 29 MAART OM 10.00 UUR

Zondag 29 maart worden er in het parochiecentrum bij de Antonius Abtkerk in Wijchen weer Palmpasenstokken gemaakt. Vanaf 10.00 uur zijn de kinderen welkom voor deze activiteit.

Om 11.00 uur zullen we daarna in de kerk Palmpasen vieren. We lezen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en staan ook vast stil bij zijn kruisdood. Een viering die feestelijk begint met een Hosanna en eindigt met ingetogen muziek.

Tot ziens op zondag 29 maart om 10 uur!

Wergroep Familieviering

KRUISWEG VOOR JONG EN OUDER OP VRIJDAG 3 APRIL OM 15.00 UUR

Op vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Ook dit jaar zullen we in de Antonius Abtkerk om 15.00 uur een Kruisweg bidden, waarbij we letterlijk en figuurlijk stil staan bij de veertien afbeeldingen (staties) in onze kerk die de lijdensweg van Jezus laten zien. In deze viering staan we ook stil bij het lijden en verdriet van mensen in onze tijd. De teksten zijn voor jong en oud geschikt en het Familiekoor zal de zang en muziek verzorgen. Aan het eind van de viering is de kruisverering. Hierbij wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd om bij het kruis stil te staan en het kruis (met bloemen) te eren.

Ineke Wintjes

GEDOOPT

8 februari 2015
Eliano Hartogs



'THE ARMED MAN' DOOR HET PARNASSUSKOOR

Op dinsdag 5 mei zingt het Parnassuskoor als afsluiting van de festiviteiten rondom 70 jaar bevrijding in Nederland, het muziekstuk "The Armed Man" van de componist Karl Jenkins in de Antonius Abt Kerk te Wijchen. Het concert begint om 20.00 uur. Nadere informatie hierover volgt via De Wegwijs.

Willeke de Kleijn, Parnassuskoor



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- In onze kerkgemeenschap zijn de vastenzakjes niet verspreid, omdat we geen mensen hebben om ze op te halen. De bijdrage voor de Vastenactie kan gedeponereerd worden in de collectezuiltjes in de hal van onze kerk.
- Voor onze ouderen is er op dinsdag 31 maart een paasviering om 14.00 uur.
- Op 10 april wordt in onze kerk de ziekendag gehouden voor een groot deel van de parochie. De viering begint om 14.00 uur. Daarna gaat het programma verder in 't Achterom. Hierdoor vervalt op deze dag de viering van de tweede vrijdag.
- Op 21 april vindt de vervolgbijeenkomst plaats met een vertegenwoordiging van elke werkgroep. Hierin komt met name het 40-jarig jubileum van onze kerk aan de orde. Voor de werkgroepen zal er tijdens het jubileum gelegenheid zijn om zich te presenteren. Verder is de vraag om de namen van oud-leden te verzamelen en natuurlijk ook foto's. Maar op deze dag willen we ook vooruitkijken.
- We kijken niet zo vaak een jaar vooruit, maar nu wel. Het 40-jarig jubileum van onze kerk vieren we op zondag 3 april 2016.
- In mei bidden we donderdagavond om 19.00 uur weer de rozenkrans; op Hemelvaartsdag (14 mei) gaat het niet door.
- De Ontmoetingsviering is in april op de tweede zaterdag van de maand omdat de eerste zaterdag in het paasweekend valt; dus 11 april om 19.00 uur. In mei is er geen Ontmoetingsviering en in juni wel.
- De gezamenlijke vergaderingen van de stuurgroep pastoraat en de contactraad staan op de rol voor 21 april (met de vertegenwoordigingen van de werkgroepen), 26 mei (gewijzigde datum) en 7 juli.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos



DE GROTE SCHOONMAAK

Menigeen herinnert zich dit begrip uit lang vervlogen tijden. Vertrek na vertrek werd volledig uitgeruimd; alleen zware kasten e.d. bleven binnen. Er werd gepoetst, geveegd, gestoft, geboend, gesopt en nog veel meer.

In onze kerk doen we dit doorgaans een keer per jaar of anderhalf jaar. Op de avond van 6 maart en de ochtend van 7 maart hebben bijna twintig doorgaans grijze vrouwen en mannen zich het zweet op de rug gewerkt. Het werk begint altijd met het ragebollen van de plafonds. Vervolgens krijgen alle ramen, deuren en lampen een goede beurt en wordt de hele kerk inclusief alle bijruimtes tot in de kleinste hoeken gestofzuigd. De stoelen worden schoongemaakt en de vloeren worden gedweild. Ook de schuifwand krijgt een goede beurt.

Er wordt hard gewerkt, maar de gezelligheid wordt niet vergeten. Zowel 's avonds als in de ochtend was er iets lekkers bij de koffie en als afsluiting kwam iemand langs met warme gehaktballen. Als je na dit karwei naar huis gaat kun je twee keer met een goed gevoel omkijken: de kerk is schoon en de sfeer was geweldig.

Een schoonmaak als deze verlicht het werk van de poetsgroep enigszins. Maar het bijhouden is toch het werk van deze groep en het mag best even gezegd worden: hulde daarvoor!

Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand hebben we in onze kerk ons koffie-uurtje. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur open. De komende data zijn 1 en 15 april en 6 en 20 mei. Van harte welkom en iemand meebrengen verhoogt de vreugde!

Tini Poos



*We schudden de winter van ons af,
Immers Jezus overwon het graf.
Dat de lente ons tegemoet trede
In onze hunkering naar vrede
Die moet komen van onder af.*

Toon van Duifhuizen

ONDSCHIEDING

In de viering op 14 april ter gelegenheid van de opening van het carnavalsfeest 2015 van CV De Wurmensoppers uit Bergharen, Hernen en Leur kreeg Lenie Ebskamp-van het Westeinde een persoonlijke onderscheiding van jeugdprins Karel den Eerste. Het was de jeugdprins niet ontgaan hoe Lenie zich inzet voor de kerk van de H.Judocus. Dagelijks opent en sluit zij de Mariakapel, zorgt voor de bloemversiering, houdt de kapel schoon en vult de kaarsenvoorraad aan. Een daverend applaus en natuurlijk de carnavalstune onderschreepten de waardering voor haar inzet.

Toon van Duifhuizen



OUDERENBIJENKOMST 7 APRIL

Dinsdag 7 april zien we je graag verschijnen voor onze maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst. We gaan weer naar de kerk om 10 uur voor een korte viering met pastor Annemarie Gooiker, daarna koffie in De Toekomst. Als je niet komt mis je vriendschap en een fijne morgen. Annie, Piet, Theo, Tien, Gerrie, Jan, Hent, Truus, of hoe je ook heet, we missen je. Rond de gezelschapstafel zijn nog open plaatsen, die opgevuld moeten worden. Het wordt met jou nog vriendelijker en fijner dan het al is. Dus kom, we maken er samen een gezellige ochtend van.

Jos van Minderhout

5 APRIL PASEN

We gaan Pasen vieren. De kerkelijke feesten, die we het hele jaar vieren, lijken godsdienstige oefeningen, die je nu eenmaal meemaakt, en omdat er ook burgerlijke vrije dagen aan gekoppeld zijn met allerlei commerciële aspecten, kan het gebeuren, dat de werkelijke betekenis van dergelijke feesten nauwelijks tot je doordringt. Kerkelijke feesten zijn geen godsdienstige oefeningen, en een vrije dag is mooi meegenomen. Maar zij laten ten diepste iets zien over de werkelijke betekenis van het leven. Het leven is een geheim, een mysterie, waar vragen aan bod komen als; wat is mijn oorsprong, mijn doel, waarom leef ik, wat is de roeping en de verantwoordelijkheid van het leven, wat was er voor mijn geboorteleven, wat is er na mijn dood, wat moet je aan met kwaad en ziekte, zijn we alleen maar bedoeld voor de haat, de vernietiging. Vragen, waar we maar moeilijk een antwoord op krijgen. Elk christelijk feest echter probeert iets te laten zien van de ware betekenis van het leven. Het geeft richting aan je vraag en antwoord.

Neem nou Pasen. Het paasfeest, dat we vieren is voor ons gekoppeld aan het lentefeest. Ieder jaar is de lente een feest van nieuw leven, van licht en kleur, van opstanding. De paasliturgie speelt daarop in. Ons leven zweeft altijd tussen donker en licht. We hebben dromen van geluk, van geborgenheid en warmte. Vaak zijn we verkrampt, het geluk lijkt onbereikbaar, we moeten door zeeën van narigheid. Ook zijn er zeeën van licht, stranden van hoopvol land, uitgestoken handen. Pasen vertelt ons, dat ons leven ten diepste bedoeld is om boven alle kwaad en haat, ellende en dood tot nieuw leven te komen.

In de oude verhalen horen we van mensen, die het leven aangegaan zijn in vertrouwen op God. Ze zeggen dat zij door zijn geestkracht, uit zeeën van ellende zijn gered. Het paasverhaal van Jezus, die door het donker van de dood een zee van licht geworden is, vormt voor ons leven de leidende gedachte. Met Hem leren we vechten tegen de dood in ons leven; de dood van haat en vernietiging, van onverschilligheid en egoïsme, de dood van alleen nog geld en hebzucht. Met Jezus vieren we de overwinning op kwaad en dood, de overtuiging, dat wij bestemd zijn voor het leven. Ik beseft, dat dit geen gemakkelijk lenteverhaal is, maar het is het ultieme verhaal van de hoop, die ons leven doet. Niet de dood heeft het laatste woord, maar God door Jezus, die ons zegt dat wij bestemd zijn voor het leven. Wij wensen u in die zin een zalig Pasen, hou de hoop in jezelf levend, een vrolijk Pasen. Geniet van deze nieuwe lente.

Jos van Minderhout

GEBEDSINTENTIES:

Zondag 26 maart: Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, uit dankbaarheid voor een 40-Jarig huwelijk, overleden familie van Schadewijk-Loeffen.

Zaterdag 4 april: Jan de Kleijn en overleden familie.

Zondag 5 april: Gerda van Heumen-Lukassen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Johan en Nellie de Wildt-Peters, overleden familie van Lubeek-Fransen.

Maandag 6 april: voor de overleden weldoeners van onze geloofsgemeenschap.

Zondag 12 april: Wim en Gon Hebing, overleden familie Schreven-Loeffen.

Zaterdag 18 april: overleden familie Perquin-Steeg, Henk Smits.

Zondag 3 mei: Wim en Gon Hebing.

Gebedsintenties voor de maand mei, inleveren voor 9 april bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen.

Bij voorkeur telefonisch na 18.00 uur, tel. 024-560540



H. ANNA - BERGHAREN

SAMEN ETEN, SAMEN DELEN

Om steun te verlenen aan het doel van Vasten-aktie wordt in Bergharen en Hernen dit jaar opnieuw eten gekookt voor een grote groep mensen. De eerste twee maaltijden hebben inmiddels plaatsgevonden en de laatste zal zijn op woensdag 1 april a.s. op de Kapelberg, van 17.30 tot 19.30 uur. Mochten de weersomstandigheden dat noodzakelijk maken, dan wordt er uitgeweken naar de Zandloper.

Voor de maaltijd wordt minimaal € 5,- per persoon betaald, voor kinderen tot 12 jr. minimaal € 3,-. Meer mag natuurlijk ook en is zeker welkom. Graag houden we wat meer geld over voor het goede doel zodat alles wat er meer wordt gegeven van harte welkom is.



Natuurlijk hebben we de medewerking van vrijwilligers nodig om eten te koken, locatie te organiseren en andere dingen. Vrijwillige hulp en deelnemers aan de geplande

maaltijden kunnen zich nu alvast aanmelden; telefonisch 0487-532450 of per e-mail naar harm.peter.tonnie@gmail.com.

De maaltijdgroep,
Peter van der Loop, Hermien van der Aa, Marlien Joesse, Henk de Vaan en Sjaak Arntz

GEDOOPT

1 maart

Ties van der Bijl uit Wijchen



KRUISWEG OP KAPELBERG BERGHAREN



Goede Vrijdag is de dag waarop christenen herdenken dat Jezus stierf aan het kruis. Op vele manieren wordt daar aandacht aan besteed, zowel binnen als buiten de kerken. Op vele plaatsen en op vele manieren wordt het lijdensverhaal voor het voetlicht gebracht. Zo is de laatste jaren het grootse mediaspektakel

"The Passion" op Witte Donderdag op tv te zien. De Matthäus-Passion van Bach wordt ook al sinds jaar en dag in Naarden uitgevoerd en veel mensen vinden deze tijd geschikt om de musical Jesus Christ Superstar nog eens te bekijken om maar niet te spreken van de film "The Passion of the Christ" van regisseur Mel Gibson.

In Bergharen is het een goede gewoonte om op Goede Vrijdag om 15.00 uur een kruiswegmeditatie te houden op de Kapelberg. Daar trekt men dan langs de veertien staties in het kruiswegpark rond de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods. Elke statie bevat een tableau van de Heumense kunstenaar Jac Maris (1900-1996) over de laatste gang van Jezus naar Golgotha, vanaf de veroordeling door Pontius Pilatus tot aan het neerleggen van het lichaam in het graf. Vrijwilligers spannen zich het hele jaar door in om het park toegankelijk en schoon te houden. Iedereen is dan ook weer van harte welkom.

Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten, dan zal de kruisweg in de dorpskerk plaatsvinden. Daar zijn de afbeeldingen rond 1916 gemaakt door F. Knirsch uit Boxtel naar het voorbeeld van de kruisweg van de Antwerpse schilder Janssen in de parochiekerk van Veghel.



CARNAVALSVIERING

Op zaterdag 14 februari werd er in Nederasselt een carnavalsviering gehouden.

Met prins Erik en jeugdprins Joep als misdienaars en pastor Aloys als voorganger was het weer een zeer mooie viering aan het begin van de carnaval.



De carnavalsviering werd druk bezocht door de grote en kleine prins van de Wielewaoiers met hun hele gevolg.

Ook vele mensen uit het dorp, maar

ook daarbuiten, komen deze viering bijwonen vanwege de unieke wijze waarop pastor Aloys in deze dienst voorgaat. Hij zorgt voor een ludieke sfeer in de kerk en geeft met zijn preek een duidelijk standpunt mee voor de carnaval maar ook voor de veertigdagentijd daarna. Het kinderkoor van Nederasselt verzorgde de viering met toepasselijke liederen. Pastor Aloys riep de mensen op om ook op Aswoensdag naar de kerk te komen en zo de carnaval goed af te sluiten. Vele mensen van de carnavalsvereniging en natuurlijk ook de beide prinsen waren dan ook in de dienst van Aswoensdag aanwezig om het askruisje te ontvangen.

DOOP

12 april 14.00 uur
Giel van Haren



MEDEDELING

Op vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) is er in de kerk van Nederasselt 's middags om 15.00 uur een kruisweg. Kinderen zijn hierbij ook van harte welkom.

's Avonds om 19.30 is er een viering verzorgd door de werkgroep avondwake.

In deze viering wordt het lijdensverhaal gelezen en een bloemenhulde gebracht.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

TOEKOMSTVISIE

Op woensdag 4 maart werd er in gemeenschaps-huis "Ons Huis" een avond georganiseerd met als thema: Toekomst geloofsgemeenschap Nederasselt. Vele dorpsgenoten waren naar deze avond gekomen om te komen luisteren naar de stand van zaken van de geloofsgemeenschap van Nederasselt. De opkomst was zo groot dat er diverse tafels en stoelen bij gezet moesten worden om iedereen een plaatsje te geven.

Pastor Martin Claes gaf uitleg over het pastoraat en de zorgen die er zijn binnen dit pastoraat. Daarbij is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Dat dit wel in orde was in Nederasselt bleek uit de getoonde cijfers.

Dhr. Wijnand Eling (vicevoorzitter van het bestuur) gaf een duidelijke uiteenzetting van de bestuurlijke en financiële zaken binnen De Twaalf Apostelen.

De contactraad van Nederasselt bedankt alle mensen die gekomen zijn en belangstelling getoond hebben op deze avond.



GOEDE WEEK VIEREN IN DE PASCHALIS

Tijdens de gezinsviering van Palmzondag komen de kinderen met hun palmpasenstokken de kerk binnentrekken; na afloop gaan zij naar de Weegbree toe, om daar voor de bewoners te zingen en een aantal palmpasenstokken te brengen.

Onze kerk is op Goede Vrijdag 's middags rond de klok van drie uur open voor een stil gebed. Om zeven uur 's avonds is er een "viering rond het kruis". We vragen aan u om bloemen mee te brengen voor de bloemenhulde. Op Paaszaterdag houden we een Paaswake. Deze gezinsviering is rond de symbolen van het wa-



ter, licht en brood. Het kinderkoor verzorgt de muziek en de liederen. Paaszondag zingt het gemengd koor Paschalis in de paasmorgenviering. De exacte tijden en voorgangers vind u in het vieringschema in het midden van dit blad.



H. JOZEFKERK - ALVERNA

ST.-JOZEF DAG

Het feest van de heilige Sint Jozef wordt in de rooms-katholieke kerk gevierd op 19 maart. Jozef is het bewijs dat je niet noodzakelijk grootse dingen hoeft te verrichten om goed te zijn. Gewone menselijke, eenvoudige deugden voldoen.

Op Alverna vieren we de St.-Jozefdag in het weekend voor 19 maart en op deze dag eren wij ook de vrijwilligers die zich 12,5 jaar of 25 jaar ingezet hebben voor de geloofsgemeenschap St.-Jozef.

Dit jaar waren er drie dames die 12,5 jaar vrijwilliger waren.

Renate Dinnissen en Louise Verwaaijen zijn 12,5 jaar lid van het koor Between. Mieke Loeffen (zie foto) heeft meerdere functies vervuld, maar zoals voorganger Bas van Dijk aangaf in de viering, ligt haar grootste verdienste in de periode dat ze voorzitter was van de contactraad.

Tevens sprak pastor Bas van Dijk de hoop uit dat

we nog lang plezier mogen beleven aan de inzet van de dames.

De contactraad



H. VICTOR - BATENBURG

EEN KARAKTERISTIEK PERSOON VOOR BATENBURG IS OVERLEDEN.

Piet Arts was een echte Batenburger. Iedereen kende hem met zijn koffertje in zijn hand lopend van deur tot deur. Bij iedereen was er wel een elektrisch apparaat dat het begeven had en dat dan gerepareerd moest worden. Piet wist het apparaat telkens weer aan de praat te krijgen. De reparatie kostte bijna niets. Iedereen in Batenburg wist hem te vinden.

Zijn arbeidzaam leven begon bij een bakker in Batenburg. Eerst kwam hij met de broodkar langs de deur, maar al snel begon hij mee brood en andere lekkernijen te bakken. Hij had er feeling voor om in die tijd aparte dingen te maken. Vervolgens ging hij een heel andere richting op en werd hij uiteindelijk technisch laborant, volop bezig met elektrische apparatuur. Daarbij heeft hij zich helemaal opgewerkt totdat hij afdelingschef werd en meer dan dertig personen onder zich had. Hij was er zeer trots op dat hij aan deze mensen leiding mocht geven en dat hij hen ook op sociaal terrein mocht begeleiden.

Piet was ook vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap. Op het gebied van de elektrische apparatuur heeft hij diverse adviezen gegeven. Wij denken aan de geluidsinstallatie in de kerk, de luidinstallatie en andere kleine apparaten. Hij

heeft deze mee gekocht en onderhouden (reparaties). Voor de kerk deed hij alles voor niets. Wij zijn hem daarvoor heel dankbaar.

Hij begon zijn verhalen over vroeger en heden altijd met deze woorden: "Het is namelijk zo". Zo zullen wij hem in herinnering houden. Moge hij rusten in vrede.

De contactraad

VANUIT DE CONTACTRAAD.

24 februari 2015.

- In deze bijeenkomst is er een interview geweest met de redactie van De Apostelbode. Het resultaat kunt in deze uitgave van De Apostelbode lezen.
- De reacties op de brief van de actie kerkbalans zijn besproken.
- De controle van de brandblusmiddelen.
- De kerkklokken zijn tijdelijk uit de roulatie geweest vanwege een defecte motor.
- De organisatie van de Vastenactie in deze geloofsgemeenschap.
- De uitvoering van de in de begroting opgenomen onderhoudswerkzaamheden.
- Het beschikbaar stellen van het kerkgebouw op tweede pinksterdag voor Muziek op Streek.
- De volgende bijeenkomst is op 7 april 2015.

De contactraad



Op 71-jarige leeftijd is **Annie van Summeren-Weijers** op 8 februari thuis in Bergharen overleden. Annie en haar kinderen en kleinkinderen moesten vier jaar geleden afscheid nemen van Cor met wie Annie 41 jaar getrouwd was. Ze heeft altijd met veel toewijding voor haar gezin gezorgd. Later was ze een heel actieve vrijwilliger van dorps-huis de Zandloper en was ze druk bezig met haar hobby's, zoals kaarten maken en fietsen. Ze genoot van de uitjes met vriendinnen en met haar zussen. Annie is 2½ maand ziek geweest en toen moesten we voor ons gevoel te vroeg afscheid nemen van deze sterke vrouw. Op 13 februari was haar avondwake in een volle kerk in Bergharen. De crematie vond de volgende dag plaats in Beuningen.

Helena Velthuisen-Becks is op 7 februari 2015 in de leeftijd van 88 jaar te Heumen overleden. Zij groeide op in Nijmegen en is in 1953 getrouwd met Nico Velthuisen. Samen kregen zij drie zoons en een dochter. Naast haar werk in het gezin besteedde ze haar vrije tijd aan het dameskoor en huisvlijt, zoals borduren, breien en haken. Trots was ze op haar kinderen, acht kleindochters en achterkleinkind. In 2002 verhuisden ze naar het WOZOCO in Heumen. De laatste weken liet de gezondheid haar in de steek en uiteindelijk is ze rustig ingeslapen. Op 14 februari was de uitvaartviering in de kerk van Heumen en hebben haar begeleid naar het crematorium in Nijmegen.

Te Wijchen overleed **Aggie Redelijk -Willems** in de leeftijd van 85 jaar. Ongeveer 49 jaar was zij getrouwd met Hans Redelijk. Samen zorgden zij voor hun gezin. Als zij kon, schiep Aggie een gastvrije sfeer in huis waar mensen zich thuis voelden. Maar Aggie wist ook dat het leven zo z'n moeilijke kanten kon hebben. De laatste tijd werd haar gezondheid zwakker; zij is op 9 februari overleden. Op 14 februari was haar uitvaartdienst in de Paschalis Baylonkerk en Aggie Redelijk-Willems is aansluitend op de begraafplaats naast de kerk begraven. Moge zij rusten in vrede!

In het bijzijn van pastor Aloys is op 12 februari 2015 **Rie Bruijsten** op 95-jarige leeftijd overleden. Zij is geboren in Nederasselt als oudste in een gezin van zeven kinderen. Ze moest in haar jonge jaren helpen op de boerderij en is pas op latere leeftijd gaan studeren als lerares in naaldvakken. Ze is daarin ruim 25 jaar werkzaam geweest. Vele uitstapjes heeft zij gemaakt met haar neven en nichten en haar zus Johanna. De laatste vijf weken kon ze niet meer thuis zijn en ontving zij samen met Johanna de zieken-

zalving. Op 19 februari hebben we in de kerk van Nederasselt afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Tonny Moors, een man van staal: zo stond op zijn rouwkaart te lezen. De drijvende kracht achter het grote bedrijf MCB Bergharen is op 11 februari in de Weegbree overleden in de leeftijd van 74 jaar. Tonny was 22 jaar samen met zijn levenspartner Maria, bij wie hij de liefde terugvond na het overlijden van zijn vrouw Ans. Hij was een familieman en hij genoot ervan iedereen samen te hebben thuis of op vakanties. Tonny heeft veel voor de gemeenschap betekend. Zo was hij medeoprichter en eerste voorzitter van voetbalclub UHC en de eerste prins van CV de Wurmensoppers. Bijzonder daarom, dat Tonny tijdens de carnavalsdagen overleed. We hebben op 17 februari afscheid genomen van Tonny met een dienst in de hal op het bedrijf, waarna hij te ruste is gelegd bij Ans en Jelle, zijn jongste kleinzoon.



Op de Buurderij in Overasselt is **Piet van Eldonk** op 16 februari 2015 overleden. Hij groeide op in Nijmegen en is 80 jaar geworden. Zijn droom was boer worden. In 1959 trouwde hij met Nelly. Met liefde en hard werken werd een gezin gesticht en een eigen bedrijf opgebouwd. Het plotseling overlijden van zijn vrouw was een schok, maar hij moest verder. In Gerda vond hij een nieuwe partner en samen hebben ze nog mooie jaren gehad. De dementie maakte dat hij langzaam zijn vrijheid verloor. Op 23 februari was de afscheidsviering in de kerk van Overasselt, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium in Beuningen.

Na een jaar van langdurige behandeling van zijn ziekte is **Hans Janssen** op 19 februari 2015 in de leeftijd van 84 jaar te Nederasselt overleden. Hij groeide op in Druten in een gezin van vijf kinderen. Toen hij in oktober 1974 met Mieke Bergmans trouwde is hij in Nederasselt komen wonen. Hij was chauffeur op de touringcar en had zich altijd goed voorbereid op zijn rit. Na zijn pensionering had hij tijd voor zijn hobby's, zoals zijn volière vogels en biljarten. In de kerk van Nederasselt hebben we op 26 februari zijn uitvaart gevierd en hem daarna begeleid naar het crematorium.

Tiny van Well overleed op 19 februari en werd 84 jaar oud. Samen met haar echtgenoot Toon Tjisse Klases slaagde ze erin om ondanks haar gebrek-kige gezondheid haar leven te leiden zoals ze dat zelf graag wilde. Tiny was een familiemens en stond

voor veel mensen klaar om ze gastvrij te ontvangen. Vaak ging ze bij Maria kaarsjes opsteken: in de kapel van de Antonius Abt kerk, in Kevelaer en in Lourdes. Samen met Toon genoot ze van de vakanties in Wanroy. De uitvaart voor Tiny was op 24 februari in de Antonius Abtkerk te Wijchen waarna crematie.

Op 23 februari 2015 is **Jan Bloo** thuis in Overasselt overleden. Hij is 78 jaar geworden. Hij kwam uit een gezin van negen kinderen en trouwde in oktober 1964 met Loes. Zij kregen vier kinderen en twaalf kleinkinderen, waar zij met volle teugen van genoten. Via verschillende woonplaatsen zijn ze in Overasselt terechtgekomen. Naast zijn werk is Jan van jongs af aan bestuurlijk actief geweest voor meerdere verenigingen. Na zijn pensionering schreef hij voor het parochieblad "de Maaskanter" en stuurde hij gedichten in voor de Apostelbode. Op 28 februari was de afscheidsviering in de kerk van Overasselt en werd hij door zijn familie begeleid naar het crematorium.



Jos Kersten is op 18 september 1955 als jongste in een gezin van drie kinderen geboren. Hij groeide op in Wijchen en heeft altijd in Wijchen gewoond. Hij is op 23 februari 2015 te Nijmegen overleden. Hij is actief geweest in de gehandicaptenzorg. Zijn ouders waren zijn twee grote vrienden en hij heeft ze tot aan het einde van hun leven verzorgd. Na de afscheidsdienst op 28 februari 2015 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Frans de Wildt is op 24 februari op 92-jarige leeftijd 'uit de bocht gevlogen', zoals hij het zelf omschreef. In Hernen geboren en getogen werkte Frans hard voor zijn gezin, Anny en de zes zoons op de boerderij aan de Broekstraat en bij de gemeente Nijmegen. Twintig jaar geleden verhuisden ze naar de Passeweg in Wijchen. Frans hield enorm van kaarten, fietsen en mensen bezoeken. Hij heeft tot het eind toe willen leven en alles eruit willen halen wat erin zit. Frans kon ook met weinig woorden veel zeggen. Er zal nog vaak met een lach aan hem teruggedacht worden. Dankbaar en met een traan hebben we afscheid genomen van Frans met een avondwake en een uitvaart in de kerk van Hernen op 28 februari waarna hij te ruste is gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Cootje van der Beek –Lintel woonde in het buitengebied aan de Vendam en bleef daar tot op hoge leeftijd wonen. Uiteindelijk was meer zorg noodzakelijk en verhuisde ze naar de Elsthof en later het Kompas. Cootje overleed op 25 februari. Ze werd 97 jaar oud. Cootje werd geboren in Den Haag en was

actief in het familiebedrijf. Zo verbleef ze samen met haar man Chris enkele perioden in Zuid-Afrika en reisde veel over de wereld. Cootje was actief als vrijwilligster en genoot van familiebezoekjes en bridge. De uitvaart voor Cootje was op 5 maart in de H. Jozefkerk te Alverna waarna bijzetting in Den Haag.

Anita Groenen werd geboren in Wijchen in Woord.

Om te studeren verhuisde ze naar 's Hertogenbosch en nam haar intrek in een huis aan de Ploossche Hof. Daar overleed ze op 26 februari. Ze werd 53 jaar oud. Anita slaagde erin om ondanks haar beperkingen en haar zwakke gezondheid haar studies af te ronden. Ze beschikte dan ook over veel doorzettingsvermogen. Maar uiteindelijk werd ze ziek en moest ze afscheid nemen van de mensen die haar dierbaar waren. Samen met ds. Vliegenthart uit 's Hertogenbosch hebben we haar op 3 maart uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen. Anita werd begraven op de natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem.

Een liefdevolle en zorgzame echtgenote, moeder en oma, **Tonnie Festen–Hecht**, is op 28 februari 2015 heengegaan. Zij is op 14 juni 1938 te Nijmegen geboren en groeide op in een gezin van zeven dochters en een zoon. Zorgzaamheid, geduld en plichtsbesef voor haar gezin kenmerkten haar karakter. Zij stond voor haar man Henk, drie kinderen en zes kleinkinderen altijd klaar. Zij deden nooit tevergeefs een beroep op haar. De uitvaartdienst is gehouden op 6 maart 2015 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof.

Op 87-jarige leeftijd is **Piet Arts** na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis De Weegbree overleden. Hij groeide op in een gezin met vijf broers en drie zussen. Als is altijd vrijgezel geweest en leidde een zelfstandig leven in het ouderlijk huis met twee broers en een zus. Hij was een groot technicus. Hij is op 28 februari 2015 rustig ingeslapen. Op 7 maart 2015 hebben we afscheid van hem genomen in de H. Victorkerk te Batenburg. De crematie vond plaats in het crematorium te Beuningen.

Op 3 maart is op 59-jarige leeftijd **Clazine Cobussen** overleden. Zij was getrouwd met Jan en samen hadden zij twee zoons, Ruud en Niels. Clazine was een gevoelsmens, altijd geïnteresseerd in de ander en diens zorgen. Ze was een creatieve en sportieve vrouw, hield van een goed gesprek en uitjes organiseren met vrienden. In haar drukke bestaan was er ook ruimte voor wandelen met de hond, yoga en mandala's tekenen. Te vroeg en zo onverwacht heb-

ben we afscheid moeten nemen van Clazine, een trotse moeder en liefhebbende vrouw. Dat deden we met velen op 6 maart met een avondwake in de kerk van Hernen en de volgende dag in het crematorium.

In de leeftijd van 85 jaar is **Lies Fliervoet –Willems** rustig ingeslapen op 6 maart 2015 in het verzorgingshuis Malderburch. Zij was weduwe van Johan Fliervoet. Lies was erg trots op haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Veel steun had ze aan het geloof en ze bleef positief in het leven staan ondanks haar lichamelijke ongemakken. Ze genoot van de familiefeestjes met iedereen om haar heen. Op 12 maart was in de kerk van Heumen de uitvaartviering en hebben we haar begeleid naar het crematorium.

Op 7 maart 2015 is **Cor Kersten** op 83-jarige leeftijd in het Hospice te Wijchen overleden. In Overasselt groeide hij op in een gezin van acht kinderen. Hij trouwde met Marie Koenen. Zij kregen twee kinderen en waren trots op hun twee kleinkinderen. Na het overlijden van zijn vrouw was het overleven voor hem, maar hij ging desondanks toch gras maaien bij de oudere burens in zijn omgeving. Na enkele jaren kwam hij zijn vriendin Lies tegen en was daarmee erg in de wolken. Vorig jaar oktober werd hij ongeneeslijk ziek. In de kerk van Nederasselt hebben we op 13 maart afscheid van hem genomen en hem daarna begeleid naar het crematorium.

Tina Paau- Sanders was 36 jaar getrouwd met Bert Paau. Samen zorgden zij voor hun vier kinderen. Het vroegtijdige overlijden van haar man Bert deed haar veel pijn, maar zij wist - niet zonder moeite - de draad van het leven weer op te pakken. Tina was een zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder die haar geluk vond in de liefdevolle zorg voor de mensen om haar heen. Zij was ook actief in de Zonنبloem van Alverna. De laatste tijd namen haar krachten van lichaam en geest af en op zondag 8 maart kwam het ogenblik van haar sterven. Op 14 maart was haar uitvaartmis in de kerk van Sint-Jo-

zef te Alverna en hebben wij Tina begraven op het kerkhof nabij de kerk. Moge zij rusten in vrede!

Bauke Simonsma werd geboren op 16 maart 1925 in Bakhuizen (Friesland). Hij was de oudste zoon in een gezin met acht kinderen. Zijn jonge jaren werden bepaald door de bezetting tijdens de oorlog en de drie jaar diensttijd in het toenmalige Nederlands-Indië. Bauke was meer dan 60 jaar getrouwd met Cathrien Hylkema en samen zorgden zij voor hun dochter Lidy. Hij was een trotse grootvader voor Wies en Jelle. Hij was een politiemann met hart voor mensen, maar zijn ogen gingen op een bepaald moment zo achteruit dat hij eerder dan bedoeld moest stoppen met werken. De achteruitgang van zijn gezondheid werd voor Bauke een steeds zwaardere last. Twee weken voor zijn 90^e verjaardag gaf hij aan dat zijn krachten op waren. Te midden van zijn familie is Bauke heel rustig gestorven op 12 maart 2015. Op 19 maart was zijn uitvaartdienst in de Emmanuelkerk.



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN
Geopend iedere
werkdag en zaterdag
van:
09.30 - 17.00 uur.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

FOTO

Mijn vader had een collega die heel goed kon fotograferen. Soms kwam hij bij ons thuis. Dan moesten wij, mijn twee zusjes en ik, op de foto. Als ik nu door oude albums blader zie ik dat de man een kunstenaar was. Sfeervolle zwart-witfoto's maakte hij, precies op het goede moment. Zacht licht liet hij over onze kinderhoofdjes schijnen. Door de jaren heen zijn er veel foto's gemaakt waarin ik mijn leven terugzie. Ik heb er ook heel wat verscheurd om allerlei redenen. Soms uit ijdelheid omdat ik mezelf niet mooi vond. Vorige week hoorde ik een leuke vraag bij een groep ouderen. Met welk voorwerp wilden ze op de foto aan het eind van hun leven? De antwoorden waren verrassend. Een mevrouw wilde met een dienblad vol pilsjes afgebeeld worden omdat ze haar hele leven in een café gewerkt had. Haar buurvrouw zou een schort dragen, zo hadden haar kinderen haar altijd thuis gezien. Een grijze meneer vroeg om een kwast omdat hij teken- en schilderlessen had gegeven. De vraag werd ook aan mij gesteld, en ik zei dat ik met een blokfluit en een schrijfblokje gefotografeerd wilde worden. Naderhand ben ik gaan nadenken waarom ik juist deze voorwerpen gekozen had, ik had



ze spontaan genoemd. Ik ben elf jaar geleden begonnen met het schrijven van deze stukjes, in het begin met een bevend potlood. Als ik deze woorden over enkele dagen doorgemailed heb begin ik meteen naar een volgend onderwerp te zoeken. Al schrijvend word ik gedwongen heel goed over ieder woord na te denken en niet af te dwalen. Ik had nu ook enkele pagina's kunnen vullen met een lofzang op de lente en het feest van Pasen. Ik had uitvoerig kunnen vertellen hoe ik als kind geloofde dat de paasklokken uit Rome overvlogen, en dat ik ze in mijn verbeelding werkelijk zag. Maar ik wil nu alleen maar zeggen dat schrijven rust brengt in mijn hoofd. Daarom wil ik met een schrijfblokje op de foto. Maar waarom de blokfluit? Wat moet een mens met zo'n stukje hout of plastic waarin acht gaatjes zitten? Mijn fluit hoort bij mij. Er zit muziek in voor alle seizoenen, van vogelgezang in de lente tot zwaarmoedige muziek tijdens een sneeuwstorm in de winter. Als ik midden in de nacht wakker word zitten er vaak blokfluitmelodietjes in mijn hoofd. Ik kan niet zonder muziek, en ik ben blij dat ik een instrument kan bespelen. Om de foto helemaal compleet te maken kies ik als achtergrond een veld vol zonnebloemen. Ooit stond ik onder de Toscaanse zon tussen honderden gele schoonheden die zich allemaal omdraiden naar het licht van de zon. Dat was een volmaakt moment.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

GEBED

Religieus leven en gebed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo beschouwen veel mensen religieuzen als 'experts-in-bidden' ofwel beroepsbidders. Waarschijnlijk terecht, want hoe veelvormig het religieuze leven ook kan zijn, gebed neemt in alle vormen van religieus leven een prominente plaats in.

Zelf heb ik gedurende meerdere perioden in mijn leven in religieuze gemeenschappen mogen wonen en werken. Natuurlijk zijn er nogal wat verschillen tussen de situatie van een 21-jarige die zich als postulante in een beschouwende benedictijnerabdij oriënteert, en die van een veertiger die als priester enkele jaren in een jezuïetenhuis woont en werkt.

Wel is me van beide religieuze gemeenschappen bijgebleven dat de relatie tussen religieus leven en gebed vooral draait om het woord **leven**. Religieus leven is vooral een vorm van leven, waarin bidden en



leven niet gescheiden zijn. Als benedictijner postulante kwam dat uiterlijk vooral tot uitdrukking in het dagelijkse ritme van gezamenlijk gezongen getijdengebed. Verspreid over de uren van de dag (en nacht) wordt Gods lof gezongen door psalmen te bidden. Soms heel aandachtig, soms met meer aandacht voor de muziek dan voor de tekst. Soms slaperig in de vroege ochtend, soms midden tussen de activiteiten van studie en werk. Soms geraakt door de teksten, soms ook vermoeid uitzienend naar een spoedige en weldadige nachtrust. Maar het meest bijzondere avontuur voltrok zich in de crypte van de abdij. 'Gewoon er minimaal een half uur per dag stil gaan zitten', zo luidde de instructie van de novicenmeester.

Je kunt je afvragen of wat meer instructie niet passend zou zijn geweest in die situatie. Toch was het achteraf zeer wijs verder geen aanwijzingen mee te geven. Het gaat er immers niet om God

te vinden door allerlei bijzondere geestelijke capriolen uit te halen of mystieke helden uit het verleden te imiteren. Het blijkt erom te gaan God de kans te geven ons te raken daar waar we ons in het leven op dat specifieke moment bevinden. Dat gaat niet door iemand anders na te doen, of door een geestelijke acrobatiek in te studeren. Het gaat er vooral om er gewoon 'te zijn' en gewoon te leven. Zo raakt God ons in ons leven ... of niet. Want de dynamiek van gebed laat zich op geen enkele wijze voorspellen.

Dat leven en gebed samengaan en eigenlijk identiek zijn blijkt heel specifiek in het religieuze leven van mensen die zich richten op de uitoefening van een bijzondere vorm van pastoraat.

jezuïeten zijn werkzaam op zeer diverse terreinen en op zeer veel verschillende wijzen.

Als studerende priester mocht ik enkele jaren tussen jezuïeten in Delft wonen. Daar leerde ik

vooral dat studeren en bidden geen tegengestelden zijn. Over God nadenken en schrijven vraagt evenveel concentratie als je door Hem in de stilte laten raken. Het zijn twee verschillende wijzen waarop Hij zich aan je kan tonen. In ideeën en gedachten over Zijn werken en zijn, die hun weg vinden in woorden en taal. Maar ook de woordeloze aanwezigheid van Hem in het leven en werken.

Woorden en woordeloosheid: ze vullen elkaar aan in het gebed. Het zijn polen van het krachtenveld waarin iedere religieuze mens zich begeeft, als religieus of anders-levend. Religieuzen hebben hun eigen traditie in het omgaan met dit krachtenveld. Laten wij ons open blijven stellen voor deze schatten van ervaring!

Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in mei 2015 met het thema "zending". Schrijft u mee?

Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 april 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.