

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 4
mei 2015



ZENDING:

*Jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest
en daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen, en overal op aarde.
(Handelingen 1:8)*

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

PINKSTERGROET

In alle talen openbaarde zich op een dag
de Geest.

In het stille weten
niet alleen achter te blijven
op deze koude aarde
rust nu de eeuwige vlam van God,
die is, en er altijd zal zijn.

Wat een vreugde
zo vervuld te zijn met Hem,
door Hem.

Ontvang
en draag het uit
van mond tot mond
van volk tot volk.

Maak plaats voor de Geest
om de wereld te redden.

Vrede zij met U.
Halleluja.

Joke Plamont – Mees

OM TE NOTEREN



26 APRIL HEUMEN

Feestdag H. Georgius

29 APRIL, 10.00 – 11.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN.

Leerhuis over het Hooglied. Ds. Marco Luijk

2 MEI WITTEM

Bedevaart H. Gerardus Majella

2 MEI 19.00 UUR VORMSELVIERING IN OVERASSELT,
kinderen uit Heumen, Overasselt en Nederasselt.

3 MEI 11.00 UUR NEDERASSEL

eerste communie voor kinderen uit Heumen,
Overasselt, Nederasselt en Balgoij.

4 MEI 18.30 UUR ANTONIUS ABTKERK NEDERASSEL
Dodenherdenking

4 MEI 18.45 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN.
aansluitend dodenherdenking bij het monument
aan de Meerdreef.

4 MEI 19.00 UUR H. ANNAKERK BERGHAREN
Oecumenische herdenkingsdienst in kerk

4 MEI 19.00 UUR ST. VICTORKERK BATENBURG
Dodenherdenking met gedichten en muziek.

5 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

5 MEI 10.00 UUR HERNEN

Ouderenviering in H. Judocus.

5 MEI 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK TE WIJCHEN
Parnassuskoor: "The Armed Man".

6 MEI 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen.

16 t/m 24 MEI WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

19 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

20 MEI 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen.

25 MEI – 2E PINKSTERDAG KAPELBERG BERGHAREN
Kapellentocht met eindpunt Kapelberg

30 MEI 09.30 – 14.00 UUR

Spiritualiteitsdag Klooster Brakkenstein Nijmegen

31 MEI 11.00 UUR HERNEN

eerste communie H.-Judocus

2 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 JUNI 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen.

6 JUNI START PAROCHIECENTRUM

De Wandeling, Oosterweg 4 Wijchen

6 t/m 9 JUNI BEAURAING, BELGIË

Meerdaagse- en dagbedevaart

17 JUNI 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen.

22 t/m 29 AUGUSTUS

Zeilkamp de Twaalf Apostelen op eiland Holtus



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer
heeft als thema "Volgzaam-
heid?" en is bedoeld voor de
periode van 6 juni t/m 5 juli.
Schrijft u mee? Kopij kan

tot en met 14 mei per e-mail worden gezonden
naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl,
of ingeleverd worden op het parochiecentrum,
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

DOET U AL MEE? REKENING: NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
januari	65.986	65.986	75.511	75.511	9.525
februari	54.496	120.482	54.520	130.031	9.549
maart	13.589	134.071	10.773	140.804	6.733

Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wilt u
ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt
geen brief ontvangen, neem dan contact op met
kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een
telefoontje naar het parochiecentrum 024-
6412627.

SPIRITUALITEITSDAG 30 MEI 2015

Voor altijd gelukkig?! Ons geloof in de hemel. Terwijl we in het Credo van de katholieke Kerk ons geloof belijden in 'de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk', zijn wij in het dagelijks leven vooral begaan met de vraag naar een gelukkig leven hier en nu. Wat ons na de dood te wachten staat houdt ons bezig als een vraag, meer dan als een zeker weten. Over de hemel bestaan meer grapjes dan theologische of wetenschappelijke studies en ook de Bijbel is zuinig met informatie over dit grensoverschrijdende thema. De actuele cultuur heeft zo haar eigen kijk op het eeuwige geluk, het hierna maals, het paradijs en het hemels gastmaal. Moderne kunstenaars geven hun eigen interpretatie van de christelijke traditie. Wat doen we daarmee? Zijn dat zinloze vragen? In het volste besef dat wij ons op glad ijs begeven, willen wij toch samen bekijken wat wij uit de christelijke bronnen kunnen leren. Wat vertelt de Bijbel over verrijzenis en eeuwigheid? En hoe verwoordt de Kerk in leer en traditie het leven na de dood en het eeuwige geluk bij God? Van harte welkom!

Inleiders: Annie Coppens-Baeten en Tim Schilling

Locatie: Tuinzaal Klooster Brakkenstein,
Heijendaalseweg 300 6525 SM Nijmegen

Tijd: zaterdag 30 mei 09.30 - 14.00 uur

Kosten: € 20,- inclusief koffie, syllabus en lunch

Info en aanmelding:

cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

tel 024 355 80 29 (receptie klooster 9.00 - 13.00 uur)

(www.parochiespiritualiteit.org)

INZAMELEN VOOR CLINICLOWNS



Tijdens de voorstellingsvieringen van onze vormelingen en communicanten uit Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij hebben de kinderen een inzameling gedaan voor CliniClowns. Het idee

ontstond toen de vormelingen in hun project moesten vertellen welke mensen er belangrijk in hun leven waren. Buiten hun ouders en familie kwam daar ook de Stichting CliniClowns uit, zodat we spontaan met deze actie zijn gestart. De totale opbrengst was €203,00 en met een extra gift kon ik een bedrag van €225,00 overmaken. Jongens en meisjes, heel hartelijk bedankt hiervoor.

Marianne van den Boogaard

HEMELVAART

BIJBELSE GESCHIEDENIS

Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen van de Apostelen 1:1 – 12.

Het evangelie volgens Marcus plaatst de hemelvaart direct na de laatste verschijning van de opgestane Jezus, aan de elf apostelen. In het evangelie volgens Lucas vindt de hemelvaart plaats in Bethanië, ook direct na de laatste verschijning van Jezus.

Volgens het verhaal uit het boek Handelingen van de Apostelen voer Jezus pas veertig dagen na zijn opstanding op naar de hemel: "Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde, gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God." (Handelingen 1:3.)

Zijn apostelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hun dat binnen korte tijd de heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.



"Toen Hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel starden, stonden er opeens twee

mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handelingen 1: 9-11.)

Volgens dit Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren.

BETEKENIS

Volgens het christelijk geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus' hemelvaart de weg voor de uitstorting van de Heilige Geest – hetgeen herdacht wordt op Pinksteren – en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.

Diaken Hennie Witsiers

'T LEERLOOIERSHUISJE

Het plannen van onze wandeling is geen probleem. Zo hadden we in april een stiltewandeling naar Ravenstein. De heenweg in absolute stilte, op de terugweg ruimte voor gesprek.

De pauze was gepland in 't Leerlooiershuisje in Ravenstein! Wat een prachtige locatie. Op zo korte afstand zo iets moois en informatiefs! Opvallend dat er zo weinig van ons weet hebben van al het bijzondere dat daar te zien is. Een bezoek meer dan waard.

**KOPZORG**

Bovenstaande foto is illustratief voor de intieme sfeer die ons overkomt in Ravenstein. Gastvrij en uitermate kundig werden we bijgepraat.

Wanneer ik mijn hoofd verlies aan de geringe hoogte van de doorgang ben ik blij dat ik een pet op heb. Ik ben te groot voor die tijd, een kopzorg minder.

GEZONDHEIDSCENTRUM BAAT

Op 6 juni koppelen we diverse routes in Wijchen Noord aan elkaar en pauzeren we in gezondheidscentrum Baat. Een aanrader! Daarover meer in de Apostelbode van mei.

Namens werkgroep De Wandeling,
Peter van Gils



Op dinsdagmorgen 5 mei, 19 mei en 2 juni staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee.



Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

EMMANUELGEMEENSCHAP

In de serie gesprekken met contactraden in het kader van het vitaliteitsonderzoek in de parochie laten we een delegatie van de contactraad van de Emmanuelgemeenschap aan het woord: Marion Eling, Tini Poos, Maria de Jong en Lambert van Beusekom.

Wat ons sterk maakt is dat we een leuke club vormen. We zijn met elkaar vertrouwd, we doen niet moeilijk. We zeggen wat we vinden. Veel mensen doen mee als er schoongemaakt moet worden. Zo voelen we dat ook: het is ons gebouw. Het is een goeie club, een soort vereniging. Het gaat ons te zeer aan het hart om het te laten vallen.

Saamhorigheid typeert ons. Die saamhorigheid voelen we ook in de 'Ontmoetingsviering'. Dat is een echt mooie lekenviering. Er zijn dan allerlei medewerkers, prachtige liederen. Wij wilden ook een andere manier van vieren en de werkgroep is op deze vorm gekomen. We genieten hier al twintig jaar van. De zegening aan het eind spreekt ons heel erg aan: we zegenen elkaar als het ware. We willen elkaar echt iets meegeven en kunnen dat ook.

Belangrijk voor ons is, dat we regelmatig aanbieden om samen te komen bij een kop koffie. We hebben de kerk daarvoor aangepast. We willen echt een herberg zijn: gastvrijheid, openheid voor iedereen. We hebben hier bijvoorbeeld een avondwake gehad voor een Syrische mevrouw. We hebben hier toen samen een viering gehouden, waarbij iedereen bad in zijn eigen taal en het was goed daarvoor hier samen te zijn. Wie niet katholiek is, kan hier ook meedoen.

Wat we helaas niet meer hebben: de toediening van de sacramenten, zoals het doopsel, vormsel, trouwen, eerste communie. De aantallen wer-

den zo klein. Dat is hier echt een probleem: je bent de generatie kwijtgeraakt van jonge gezinnen. Velen hebben de kerk vaarwel gezegd. Als hier geen kinderen meer kunnen meedoen, dan houdt het langzaam op. Pastores wilden het niet meer, het moest economischer, voor kleine aantallen communicanten en vormelingen kon je het niet meer bij ons blijven doen. Wij wilden wel, maar het pastorale team niet.

Dat komt ook door de samenstelling van de wijk. Het is een wijk van nog maar veertig jaar oud. Oorspronkelijk was dit een wijkkerk voor Achterlo; toen de Hoeksteen kwam, waren wij een van de vier. We hebben gekozen voor de naam Emmanuel, God met ons – niet naar een heilige genoemd, maar net even anders. We zijn vrijzinnige mensen! Nou ja, dat is een groot woord. Maar binnen de kaders zijn we wel wat vrijer. We willen graag vieren in de tijdsgeest van nu. Wij waren af en toe ook wel lastig. Of liever strijdbaar, dat zijn we altijd geweest. Dat zijn we nog! En we gaan hier voorlopig graag mee door. Bij de dood van Jo Verbruggen en ook op andere momenten dacht men: de Emmanuel houdt op. Maar nee, we hebben goed overleefd. De werkgroepen van deze kerk doen gewoon wat ze moeten doen. Er is weinig sturing nodig. Die willen ze ook niet. We laten elkaar vrij, je moet de mensen hun eigen dingen laten doen. Het gaat hier goed.

De regelgeving van het parochiebestuur is soms lastig. We moeten tarieven handhaven, maar waarom zou je niet gewoon groepen hier toelaten zonder betaling? Wij zijn dan graag ondeugend. Wij leven niet altijd volgens de regels van de parochie. Wij zijn volgens ons zuinig, ons gebouw kost niet veel. Het is natuurlijk wel goed dat we in een groter geheel kunnen meedoen. Je kunt zaken beter samen regelen. De tijden van de vieringen zijn goed op elkaar afgestemd. Een vaste tijd is goed voor ons, je moet niet steeds wisselende tijden hebben. Wat we hier niet voor elkaar krijgen: een taxidienst naar andere kerken als we zelf geen dienst hebben, of als er een viering is voor de hele parochie. Dat lukt gewoon niet, het werkt niet. Niemand maakt er gebruik van. Mensen voelen zich niet lid van een grote parochie. Wel van de kerk waar ze altijd aan gewend zijn geweest.

We willen hier anders kerk zijn, niet alleen zondag, maar ook daarbuiten een gemeenschap worden die naar buiten toe goed werkt. Anders kerk zijn, naar buiten treden! We zitten teveel vast in stramien. We hadden afgelopen december op de zondag na de kerst geen



voorganger: we hebben toen een feestelijke koffie gehouden, gedichten gelezen, het was een mooie samenkomst. Een viering van mensen die dingen delen, die genoten van het samen zijn. Wij praten misschien niet zoveel over God, maar wel over samen zijn. We proberen daarmee toch meer mensen naar de kerk te halen. We zetten onze deuren open als katholieke gemeenschap naar buiten toe. Daarvoor hebben wij mensen in de wijk uitgenodigd voor een herbergkoffie (tweemaal per maand), katholiek en niet-katholiek. We willen voor allen iets betekenen.

Wat ons bedreigt: het is een enthousiaste club, maar er komt niets nieuws in. Als er mensen uitvallen, komen er geen andere. Dat maakt ons kwetsbaar. Mensen blijven zitten omdat anderen het niet overnemen en voortzetten. Dat moeten we onder ogen zien - we draaien al tien jaar om de hete brij heen. Het zijn altijd dezelfde. Een nieuw begin zit er niet in. Maar we hopen te kunnen blijven.

Piet van Erp
Ben Frie SJ

GEVONDEN VOORWERPEN

Na de Open Leurviering van 22 februari 2015 zijn in de kerk van Leur gevonden:

- 2 brillen
- 1 paar handschoenen

Wilt u zich even melden?

Riet Kalkers- van Rossum
secretariaat Open Leurgroep Maas en Waal
0487-501442



WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS



Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 16 t/m 24 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonder. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij 'luisteren' met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.

Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen (25), twee inspirerende vrouwen die dit jaar de boegbeelden zijn van de WNM 2015. Deze missionair werkers zijn beiden actief in de strijd tegen hiv en aids en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Rhodé doet dat in Zuid-Afrika, Jacinta in Kenia.

Ook de mensen rond missionair werker Rhodé zijn blij met de steun die zij van de WNM ontvangt. "Wij hadden het geld niet om iemand als Rhodé aan te nemen. Dankzij de WNM is zij nu onderdeel van ons team. Zij was de ontbrekende schakel". Aldus het Christian Aids Bureau for Southern Africa (CABSA) in Johannesburg.

Jacinta en Rhodé, twee vrouwen en nog vele anderen die met kracht, kunde en toewijding anderen helpen. Ver weg luisteren zij met hun hart en dienen zij met daden. Wilt ook u bijdragen aan het werk van de missionaire werkers. Dit kan in het pinksterweekend aan het einde van de viering in de kerkdeurcollecte of een gift op IBAN NL30RABO0171211111.

Namens al deze missionaire werkers danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage.

De parochiële werkgroep
missie, ontwikkeling en vrede.

APOSTELVERGADERING 14-4-2015

Op dinsdagavond 14 april was de halfjaarlijkse Apostelvergadering in het dorpshuis van Balgoij. Ongeveer vijftig leden van de diverse contactraden woonden de vergadering bij en werden door het pastoresteam en het parochiebestuur ingelicht over parochiebrede ontwikkelingen.

VACATURE IN PASTORESTEAM

Met het vertrek van Ben Frie is er een vacature voor een parttime (50%) pastoraal werker ontstaan. De nieuwe pastor krijgt jeugd, jongeren en katechese als aandachtsveld. Afgelopen maanden zijn er 14-16 sollicitaties ontvangen en is er gesproken met 6-8 kandidaten. Nogal wat geschikte kandidaten haakten af omdat ze het bezwaarlijk vonden te verhuizen voor een parttime functie op een jaarcontract. De kandidate die uiteindelijk geselecteerd was, heeft helaas op het laatste moment een fulltime aanstelling elders geaccepteerd. Het pastoresteam wil nu in het aanstaande overleg met het bisdom proberen de vacature te mogen uitbreiden.

VIERING IN ST.-JANSKATHEDRAAL

Onze parochie is gevraagd om op 28 juni om 11.45 uur de mis in de St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch te verzorgen. Het pastoresteam gaat een werkgroepje oprichten om die viering te organiseren. De vieringen in onze eigen kerken zullen op die dag gewoon doorgaan.



FINANCIËN

Onder dankzegging aan de vrijwilligers van onze financiële administratie toonde het parochiebestuur definitieve gegevens over 2014 die vergeleken kunnen worden met die van 2011-2013. Dan blijkt dat ondanks de financiële crisis (de rente-inkomsten van reserves zijn grotendeels weggevallen) en dalende inkomsten voor bijvoorbeeld huwelijken en uitvaarten, de financiële positie van de parochie behoorlijk stabiel is gebleven. Dat wil zeggen dan de inkomsten geen dalend verloop laten zien(!) en dat de uitgaven binnen de perken worden gehouden.

BELEIDSPLAN

Het bisdom heeft de parochie gevraagd om een beleidsplan. Met de gegevens van 2011-2014 in de hand kunnen parochiebestuur en pastoresteam de laatste hand gaan leggen aan het plan. De parochie wil met een driejarenplan komen met een jaarlijkse voortzetting. Zoals bekend

kiest de parochie ervoor om geen enkele kerk te sluiten. We hopen dat harde feiten het bisdom kunnen overtuigen van die aanpak. Zodra het overleg met het bisdom is afgerond (in mei a.s.?) zal de parochie de resultaten delen met contactraden, de gemeenten en het publieke domein.

JEUGD EN JONGEREN

Het was de bedoeling dat de aanwezigen na de pauze zouden gaan brainstormen over mogelijkheden om meer voor jeugd en jongeren te gaan betekenen, maar door het uitlopen van eerdere agendapunten, bleek daar geen tijd meer voor.

Theo van der Weegen

NIEUW VIERINGENSHEMA

Pastoor Martin Claes stelde in de laatste Apostelvergadering het "Nieuwe Vieringschema" aan de orde.

Bij de fusie van de voormalige parochies is de keuze gemaakt om in alle kerken te blijven vieren. Dit betekent dat er elk weekend in twaalf kerken en twee verzorgingshuizen gevierd wordt. Al enige tijd blijkt dat het steeds moeilijker wordt om het schema voor deze veertien vieringen te bemensen. Het pastoresteam heeft dit al diverse malen besproken en is tot de conclusie gekomen dat er minder vieringen verzorgd kunnen worden. De omvang van het pastoresteam wordt door het bisdom bepaald op basis van het aantal geregistreerde katholieken en kan niet spoedig veranderd worden, ook omdat er geen pastores beschikbaar zijn. Er zullen dus minder vieringen verzorgd kunnen worden.

Na onze conclusie kondigde pastor Ben Frie aan, dat hij per 1 september nog maar één weekend per maand in onze parochie kan voorgaan.

Bij de afweging in welke geloofsgemeenschappen minder vieringen gehouden gaan worden

heeft het pastoresteam aangesloten bij de uitkomsten van het vitaliteitsonderzoek. Daarin zijn vier geloofsgemeenschappen minder vitaal gebleken. Dit betreft Balgoij, Batenburg, Heumen en Niftrik. In deze geloofsgemeenschappen wil het pastoresteam maar om het andere weekend een viering gaan houden. Het huidige maandelijkse vieringschema wordt vervangen door een vierwekenschema. Dus het ene weekend wel en het andere weekend niet. Op hoogtijdagen als Kerstmis, Pasen, Allerheiligen/Allerzielen zal het pastoresteam in alle twaalf geloofsgemeenschappen een viering proberen te realiseren.

Naar aanleiding van deze mededeling kwam er een uitgebreide discussie op gang. Zo kwam de vraag naar voren waarom niet gekozen was voor een gelijke reductie van het aantal vieringen in alle geloofsgemeenschappen en waarom er geen rekening werd gehouden met de geografische spreiding van de kerken. Ook werd gevraagd of het pastoresteam het mogelijk gaat maken dat de geloofsgemeenschappen nu lekenvieringen gaan opzetten, zodat er in die geloofsgemeenschappen wel op een andere wijze gevierd kan worden. Het bisdom heeft geen probleem met gebedsvieringen, het bidden van de rozenkrans, het bidden van het zogenaamde getijdengebed. Het uitreiken van de communie wordt door het bisdom in deze vieringen niet toegestaan. Het pastoresteam heeft aan de geloofsgemeenschappen gevraagd voorstellen te doen voor het houden van lekenvieringen.

In de vakantietijd zal het zogeheten vakantie-schema zoals vorig jaar gehanteerd gaan worden. Met ingang van 1 september 2015 wordt voorgesteld het nieuwe vieringschema in werking te laten treden.

Het pastoresteam

WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

GENIETEN MET EEN GOED GEVOEL

Wist u dat u met eerlijk eten de wereld kunt veranderen? Dat kan dankzij fairtrade. Vorig jaar kocht meer dan de helft van alle Nederlandse huishoudens wel eens een fairtrade product. Van deze aankopen profiteren boeren en producenten overal ter wereld. Van uw smaakvolle maaltijd kunnen zij een leefbaar en onafhankelijk bestaan opbouwen. Helpt u hieraan mee? Dat kan bijvoorbeeld door met eerlijke producten te koken.

(H)EERLIJK ETEN

'Eerlijk eten'. Dit kookboek is ontwikkeld door Floortje Dessing in samenwerking met verschillende chefs en receptschrijvers. Kookt u graag? Dan mag dit kookboek niet in uw kast ontbreken.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972
www.wereldwinkelwijchen.nl



(H)eerlijk eten

VASTENAKTIE 2015

PROJECT STUDY CENTER

Zoals u weet heeft de parochiële werkgroep Vastenaktie in samenwerking met de Stichting Casey Troy Foundation zich ingezet voor de bouw en de inrichting van het Study Center bij het Casey's Home in Ikiliwindi in Kameroen. Hiervoor was een bedrag van € 21.253,00 nodig. Dit project is door de landelijke Vastenaktie erkend als project eigen doel voor de parochie "De Twaalf Apostelen".

Vele vrijwillig(st)ers hebben zich dit jaar enorm ingezet om te collecteren in de periode van 23 maart 2015 tot en met 4 april 2015. Niet in alle wijken kon de collecte huis aan huis gehouden worden, maar een aantal parochianen heeft het zakje mee naar de kerk genomen en het daar in de daarvoor bestemde bussen gedaan.

De collecteperiode is voorbij, nu wordt de opbrengst geteld. Het ziet er naar uit dat we het gevraagde bedrag ongeveer bijeen hebben. Er kunnen ook machtigingen rechtstreeks naar de landelijke Vastenaktie, alsmede bijdragen rechtstreeks overgemaakt zijn. In september krijgen wij daar een overzicht van. In een volgende Apostelbode zullen wij het definitieve bedrag, verdeeld over de verschillende geloofsgemeenschappen mededelen.

Wij danken eenieder, die heeft bijgedragen om dit bedrag bijeen te krijgen en zijn verheugd dat wij dit project financieel zo kunnen afsluiten.

Wij danken allen die in de wijken en de dorpen gelopen hebben om de vastenzakjes op te halen. Wij danken allen die andere initiatieven georganiseerd hebben om extra bijdragen bijeen te brengen. Hierbij denken wij aan de vastenmaaltijden en de basisschool van Bergharen.

INFORMATIEAVOND

De informatieavond, die op 11 maart 2015 gehouden is in de Emmanuelkerk, is slechts door ± 25 personen bezocht. Dit was een tegenvallende opkomst.

Het was een goede avond. De uitleg over het Project Study Center is door Caroline Visser goed verzorgd. Zij heeft een duidelijk beeld gegeven over de situatie ter plaatse. Dit heeft ons ook enthousiast gemaakt om voor dit doel te kunnen werken.

Het tweede deel van deze avond werd verzorgd door Rudy de Kruijf als voorzitter van de Stichting Wijchen WereldWijd. Er moest van een aantal projecten uit Ghana nog een verantwoording gedaan worden. Door diverse omstandigheden waren die projecten niet klaar. Begin dit jaar is het laatste project klaargekomen en konden nu alle projecten afgesloten worden. Rudy had

een mooi overzicht gemaakt van alle projecten. Daarnaast heeft hij nog verteld over de kleine projecten, die in de voorbije jaren gehouden zijn. Ook heeft hij iets verteld over de toekomst van de Stichting en waar men zich voor wil gaan inzetten. U ziet dat het echt de moeite waard geweest is om dit mee te maken.

VASTENAKTIE 2016

Wij verwachten de richtlijnen voor de eigen doelen voor de Vastenaktie 2016 in juni te ontvangen. Zodra wij die ontvangen hebben, zullen wij u via de Apostelbode op de hoogte stellen en aangeven hoe de procedure dan zal zijn.

De parochiële werkgroep vastenaktie



VASTENMAALTIJD 2015

Dankzij een goed team van kooksters en vele enthousiaste gasten kan de zesde vastenmaaltijd de boeken in als zeer geslaagd.

Vijf avonden hebben pastor Aloys en de gasten genoten van een gezellige sfeer en heerlijke maaltijd. De kooksters van dit jaar waren: Liesbeth Arts, Marna Lukkenaer, Fien Tax, Nellie Geerts en Riek Wientjes. En Loes Bloo zorgde ervoor dat iedereen op tijd geïnformeerd werd. Er werd ook gesproken over het project van dit jaar en over de vastentijd in het algemeen. Ook hadden een paar mensen een gedicht bij zich om voor te lezen. Financieel heeft deze vastenmaaltijd een flinke impuls gegeven aan het gezamenlijke project van parochie De Twaalf Apostelen voor Casey's Home in Kameroen.

De opbrengst van de maaltijden was dit jaar € 344.- een prachtig resultaat!

Voor het volgend jaar zullen we weer proberen om zes vrijdagavonden gasten uit de drie gemeenschappen te laten genieten van culinaire hoogstandjes van onze kooksters. Iedereen die aan deze vastenmaaltijd heeft meegewerkt wil ik namens de Vastenaktie hartelijk bedanken.

Leo van Oss



Na maanden van voorbereiding en twee keer goed oefenen, was het op zondag 12 april eindelijk zo ver: 39 kinderen deden hun eerste communie. Nadat er buiten, in de stralende zon, foto's waren gemaakt, kon de viering beginnen. Het thema was dit jaar 'Geluksvogels'. Dat was

ook goed te zien aan de mooie versieringen in de kerk. Het familiekoor was erbij om te zingen. Wat hebben we een hoop stralende koppies gezien die dag.

We willen jullie allemaal nogmaals van harte feliciteren en hopen jullie nog vaak te zien in de kerk.

Namens de werkgroep eerste communie,
Karin Berning



Voorste rij: Fu Xin, Andreas, Bas, Maurits, Milan, Tristan, Alex, Yannick
zittend: Demy, Noa W, Damian, Youri, Merle, Sem, Sam, Brent, Nout, Lukas
Staand: Shinoved, Roos, Lisa, Sophie, Nick, Joeri, Clemens, Madelief, Lina, Noa J, Isa, Norah, Kees, Dyvano, Levi, Celine, Ismee, Marissa, Perla, Megan, Evy. Achterste rij: Karin, Martin Claes, Merit

BEZOEK AAN ORIENTALIS



Ter voorbereiding op de eerste heilige communie, hebben wij op vrijdag 20 maart met alle communicanten een bezoek gebracht aan Museumpark Orientalis. Rond 13.45 uur stonden wij bij de ingang, klaar voor een educatieve middag.

De kinderen werden verdeeld in groepjes en kregen een soort speurtocht met vragen die ze mochten invullen. We zijn begonnen bij het binnenmuseum, waar we hebben kennism gemaakt met het jodendom, het christendom en de islam. Al gauw leidde de route naar buiten. Gelukkig was het droog en niet al te koud. Zo konden we op ons gemak rondlopen en de tijd nemen om het Joods en Arabisch dorp bekijken.

Bij Karavanseraï hebben we gepauzeerd. Een medewerkster van Orientalis liet de kinderen zien hoe vroeger brood werd gemaakt, waarvan de kinderen ook allemaal een stukje mochten proeven. Tevens deelden we krentenbollen en pakjes drin-



ken uit, waarna de tocht vervolgd werd richting de Romeinse Straat. Als laatste kwamen we bij het Bedoeïenenkamp: een zandvlakte met tenten zoals bij de Bedoeïenen.

De kinderen vonden het erg interessant, net als wij (begeleidende ouders). Leuk dat wij allemaal iets hebben opgestoken van deze middag!

Met dank aan pastor Aloys van Velthoven en Marianne van den Boogaard voor het regelen en begeleiden.

Communiegroep Heumen



EERSTE-COMMUNICANTEN IN ORIENTALIS

We zijn vandaag naar Orientalis geweest. Dat is het Bijbels Openluchtmuseum van Jezus. Ik vond het grappigste dat mama op de poepdoos ging zitten. En ik heb een heel mooi doopbad gezien en we moesten de muur gaan meten. En weet je waarmee? ... met onze armen. En ik heb hele mooie beelden gezien. Ik heb gezien hoe een mevrouw brood ging bakken en we kregen allemaal een stukje. Het smaakte naar pannenkoek. En ik zag een grafkamer en daar stonden plaatjes van mummies. En ik heb drie heilige boeken gezien en die waren van vroeger. En ik heb riet gezien die gevlochten was. Ik vond het een leuke dag en ik heb er veel van geleerd.

Eva Kersten

Ik heb een kerk gezien, een museum, de ark, dorpjes, tenten, moskee en een grafkamer. Ik heb geleerd hoe je in een moskee bidt en hoe er vroeger brood werd gebakken en over de Torarol. Ik vond het heel leuk en leerzaam!

Harjan Derks



Op 20 maart zijn we met de aanstaande communicanten van Heumen, Overasselt (19 april), Nederasselt en Balgoij, die op 3 mei hun eerste communie doen, naar Museumpark

Orientalis in Heilig Landstichting geweest. Een eigtijds educatief museum over het ontstaan, de achtergronden en tradities van jodendom, christendom en islam. Ondanks de kou hebben de kinderen en ouders genoten van dit uitstapje.

Van de kinderen zijn de volgende reacties:

Het was erg leuk in het museum. We hebben brood gebakken. Dit heet Joods brood. Wij noemen dit Matzes. Het is heel dun brood en het smaakt naar pannenkoek. We hebben ook een speurtocht gedaan, het was heel leuk. We moesten tenten zoeken. En ook nog een pakje drinken en een krentenbol op.

Groetjes Carlijn

We zijn naar Orientalis geweest op vrijdagmiddag. Het brood bakken was het leukst om te zien. Het was simpel brood, en snel gemaakt en klaar en je mocht een stukje proeven.

Groetjes Noor



We hebben een speurtocht gedaan. Ik heb er veel van geleerd. Je hebt de stad gezien en waar de Romeinen hebben gewoond. En dit wist ik niet, maar de baas van de Romeinen was de koning die Jezus wilde doden. We hebben nog lekker een krentenbol en drinken op. Het was erg gezellig.

Groetjes Silke

Op vrijdag 20 maart zijn we met de groep van de communie naar Orientalis geweest. Daar kregen wij een speurtocht en die was leuk. Een meneer die eerst onze naam van links naar rechts en toen in een andere taal van rechts naar links. Als ze naar de wc moesten zaten ze bij elkaar. Bij de tenten rechts de vrouwen in het midden de gasten en links de mannen. Het was een erg gezellige middag.

Groetjes Imke

Ik vond het leuk bij Orientalis. Ik vond het leukste het brood eten mmmmm! Ik vond het grappig dat de gebouwen anders waren.

Groetjes Ivan

- De stad van de Romeinen gezien
- De huizen gezien
- De stoep was ongelijk
- De bankjes waren van steen
- De Grot
- De tenten
- Hoe je brood doet bakken

Groetjes Stijn

Marianne van den Boogaard



KAPELLETOCHT 2015

2^E PINKSTERDAG "PINKSTEREN HET VUUR VAN DE LIEFDE ALS DE ZORG VOOR ELKAAR".

Voor de negende keer op weg voor de Kapellentocht. Je gaat langs allerlei Mariakapelletjes in onze streek, je steekt er een kaars op voor je geliefden, je drinkt er koffie, en je gaat samen met velen op weg naar de Kapelberg in Bergharen om bij O.L.V. ter Nood Gods het Pinksterverhaal te vieren.

Het Pinksterfeest van de H. Geest bracht een vuur van liefde. Een liefdesvuur, dat steeds weer wordt ontstoken. De eeuwen door zien we, door het christendom, die zorg voor elkaar telkens opbloeien in de vele facetten van die solidaire zorg, zoals voor zieken, ouderen, gehandicapten, onderwijs. In onze samenleving lijkt het er soms niet op. Door de afbraak van de solidaire zorg, waarbij ieder zichzelf maar moet zien te redden met spanningen bij velen, door de politieke onrust en de minimale aandacht voor waarden en normen, wordt dat liefdesbetoon nauwelijks zichtbaar. Maar wie goed kijkt, ziet dat er toch zo ontzettend veel zorg en onderlinge liefde is. Houdt dat vuur brandend. Laat zien wat we doen en waar we voor staan. Deze Kapellentocht moet een bezinning zijn voor onze geloofsgeenschappen om te zien hoe de christelijke zorg, het Pinkstervuur, vorm krijgt. Het moet een prikkel zijn, om er aandacht aan te geven en er meer werk van te maken. En vooral ook duidelijk zichtbaar maken wat er wel gebeurt. Dat alles willen we in de eucharistieviering uitzeggen en beleven en daarvoor steken we kaarsen op. Dus doe mee, kom, waag het er op, wandel, fiets, rij, laat je raken!

Verzamelpunten om met anderen deze tocht langs Mariakapellen naar de Kapelberg te gaan: in Nederasselt om 6.45 uur bij Truus Broekman; in Wijchen om 7.30 uur op het kerkplein Antonius Abt; in Hernen bij de kerk om 9.00 uur. Voor parochianen in Druten om 8.50 uur een startpunt bij de kerk, om 9.00 uur bij de kerk van Puiflijk. Vanuit Bergharen om 5.45 vanaf het kerkplein, via een flinke omweg naar de Kapelberg. Vóór de viering kunt u een misintentie opgeven. Na de viering is er koffie en thee. Tot 16.00 uur zijn de kapellen open om er langs te gaan. In de Mariakapel van Hernen-Leur staat voor de vroege lopers koffie klaar. U komt toch ook?

Jos van Minderhout

EXPOSITIE IN DE SCHAKEL

EXPOSITIE IN DE SCHAKEL 'OVER DE LIEFDE' 12 APRIL T/M 17 MEI 2015

Tijdens de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen de Wijchense kunstenaars Hilly Withaar en Margreet van der Meij hun werk tentoonstellen in De Schakel. Dit naar aanleiding van het bijbelboek Hooglied, waardoor Hilly Withaar zich in haar schilderijen heeft laten inspireren. Motieven voor haar werk komen voort uit haar directe omgeving en uit herinneringen. Sommige werken sloten goed aan bij het thema van de liefde, andere werken heeft zij speciaal voor deze expositie gemaakt. Margreet van der Meij geeft in beelden vorm aan wat haar bezighoudt en aanspreekt. Zij houdt ervan om te spelen met verschillende materialen zoals klei, was, hout en steen, maar ook brons, gaas, hars, gips of blik.



Ook heeft Margreet speciaal voor deze expositie nieuw werk gemaakt.

De opening van de expositie is zondag 12 april, 11.00 – 13.00 uur. Daarna is de expositie iedere zaterdag te bezichtigen van 12 april t/m 17 mei, tussen 14.00 en 16.00 uur. Ook dit jaar is de expositie opgenomen in de Atelierroute in Wijchen. Deze

zal worden gehouden op zaterdag 25 april van 11.00 – 17.00 uur en op zondag 26 april van 12.30 - 17.00 uur.

De Schakel, Pius XII-straat 85 te Wijchen
Info: Margreet van der Meij, t 024-645 05 63,
majomebe@hetnet.nl



Hilly Withaar

Vieringschema
02 mei t/m 14 mei

02 mei / 03 mei
• 5e zondag van Pasen
• Zondag van de arbeid

09 mei / 10 mei
• 6e zondag van Pasen
• Moederdag

14 mei
• Hemelvaart van de Heer

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 9,26-31 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 3,18-24 ✧ Evangelie: Joh. 15,1-8 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 10,25-26.34-35.44-48 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 4,7-10 ✧ Evangelie: Joh. 15,9-17 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✧ Tweede lezing: Ef. 4,1-13 ✧ Evangelie: Mc. 16,15-20
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>donderdag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkor Bas van Dijk</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkor Ben Frie</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ben Frie</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Kinderkor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering <i>Gildedag</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Werkgroep WoCoviering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistie op de Kapelberg <i>Opening van het Kapelbergseizoen</i> Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Jos van Minderhout</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Jack Leo</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Jos van Minderhout</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Jos van Minderhout</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>

Vieringschema
16 mei t/m 24 mei

16 mei / 17 mei
• 7e zondag van Pasen

23 mei
• Vigilie van Pinksteren

24 mei
• Eerste pinksterdag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 1,15-17.20a.20c-26 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 4,11-16 ✧ Evangelie: Joh. 17,11b-19	lezingen ✧ Eerste lezing: Gen. 11,1-9 ✧ Tweede lezing: Rom. 8,22-27 ✧ Evangelie: Joh. 7,37-39	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✧ Tweede lezing: Gal. 5,16-25 ✧ Evangelie: Joh. 15,26-27;16,12-15
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)		zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers		zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk		zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes	
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers		zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven		zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Martin Claes
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven		zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout		zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Ben Frie	
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker		zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout		zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk	
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk	

Vieringschema
25 mei t/m 07 juni

25 mei
• Tweede pinksterdag

30 mei / 31 mei
• 9e zondag door het jaar
• Feest van de H. Drie-eenheid

06 juni / 07 juni
• 10e zondag door het jaar
• Feest van het H. Sacrament

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Eerste lezing: Hand. 19,1b-6a ⊗ Evangelie: Joh. 14,15-17 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Eerste lezing: Deut. 4,32-34.39-40 ⊗ Tweede lezing: Rom. 8,14-17 ⊗ Evangelie: Mt. 28,16-20 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Eerste lezing: Ex. 24,3-8 ⊗ Tweede lezing: Hebr. 9,11-15 ⊗ Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>		<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>		<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>		<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>		<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>		<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>		<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>		<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>maandag 10.00 Eucharistieviering Tevens Kapellentocht Annemarie Gooiker/Hennie Witsiers/ Jos van Minderhout</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>		<p>zondag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering Voice Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>		<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>		<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
 <p>St. Jozef</p>		<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
maandag 04 mei	18.45 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes / Ds. Marco Luijk. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen.

Emmanuel | Wijchen

donderdag 07 mei	19.00 uur	Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 08 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
donderdag 21 mei	19.00 uur	Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
donderdag 28 mei	19.00 uur	Rozenkrans bidden in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
zaterdag 06 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 12 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 05 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 22 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Nederasselt

maandag 04 mei	18.30 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven / Ds. Derk Jan Deunk. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt.
----------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
zaterdag 02 mei	19.00 uur	Vormselviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> m.m.v. Joy4all. Vicaris Ron van den Hout/Aloys van Velthoven.
maandag 11 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 08 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 12 mei	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 juni	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 27 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
maandag 04 mei	19.00 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker / Ds. Annika van Esschoten. Aansluitend herdenking bij het monument voor burgemeester Luske.
vrijdag 05 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 02 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 31 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
---------------	-----------	---

Oplossing beeldpuzzel:
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren.
Het feest van de Heilige Geest.



HET EERSTE-COMMUNIE HOEKJE

Evangelie: Lucas 9

Er kwamen steeds meer mensen naar Jezus luisteren. Jezus sprak vaak urenlang, maar de mensen vergaten de tijd. Op een keer was Jezus aan het preken bij het meer van Genesareth. De zon ging al onder, maar nog steeds waren er veel mensen. Het was een lange dag geweest en iedereen had honger. "Stuur de mensen naar de dorpen en boerderijen om eten te gaan halen", zeiden de leerlingen. "Jullie moeten ze zelf iets te eten geven", antwoordde Jezus.

"Waar kunnen we naartoe om genoeg eten te kopen voor al deze mensen?" vroegen de leerlingen.

Toen zei Andreas: "Er is hier een jongetje dat vijf broden heeft en twee vissen. Maar dat is lang niet genoeg om al deze mensen te voeden".

"Laat de mensen op het gras gaan zitten," zei Jezus tegen zijn leerlingen. Hij nam het brood en de vis en dankte God ervoor.

Daarna gaf Jezus het voedsel aan de leerlingen, die er wat van af namen en het daarna aan de mensen gaven. Iedereen at zoveel als hij wilde. En toch bleven er nog twaalf manden met voedsel over. Die dag hadden vijfduizend mensen te eten gekregen.

EEN HOEKJE VOOR DE VORMELINGEN

Soms denk je: Ik sta overal alleen voor.

Soms denk je: Iedereen laat me vallen.

Soms denk je: Ik weet niet wat ik wil.

En dan ineens zijn er mensen, zijn er dingen die tegen je zeggen: "Wij wijzen je de weg."

Je staat stil, je denkt na.

En als je dan die weg opgaat, vind je ineens allemaal mensen om je heen.

Ze gaan dezelfde kant op als jij.

Jij hoort bij hen en zij horen bij jou.

Jij luistert naar hen en zij luisteren naar jou.



Omdat nogal wat jongeren niet meer zo heel precies de betekenis van alle kerkelijke feesten wisten heeft Martha Hoffenkamp een verklarende inleiding op het katholicisme geschreven onder de titel

"Mijn school is katholiek" (ISBN 9789491042034 uitgeverij Adveniat). Zeer bruikbaar, voor ouders/opvoeders! Veel plezier met de puzzel.

Leo Bijmans



INZEGENING GERESTAUREERDE KERKHOFKAPEL

Op Palmzondag 2015 is de grondig gerestaureerde kapel van pastoor Van Riel opnieuw ingezegend. Pastor van Velthoven had hiervoor speciaal Palmzondag gekozen omdat de paasfair, waarmee de geldinzameling voor de restauratie vorig jaar werd afgesloten, ook op Palmzondag werd gehouden. Na de eucharistieviering liepen de kinderen met hun zelfgemaakte palmpaasstokken samen met pastoor Aloys van Velthoven, het zingende herenkoor en vele andere aanwezigen naar de kapel. Daar werd in stormachtig weer de kapel opnieuw ingezegend en een bloemstuk op het altaar gelegd. Na het zingen van nog een lied gingen veel kerk-

gangers nog even de kerk in voor een kop koffie met een plak cake of ontbijtkoek.



AAN GODS ZEGEN IS 'T AL GELEGEN

Dit jaar viert de menvereniging Sint Waldrick in Overasselt haar 25-jarig bestaan. De meeste leden van de vereniging geloven niet dat ze later met hun paard zullen galopperen op de eeuwige jachtvelden. Maar een paardenzegening bij de kapelruïne van Sint-Walrick ...

Pinksteren is het feest waarbij je iedereen laat horen wat belangrijk is, en het is een start van een nieuwe periode. Daarom gaan we op eerste pinksterdag met ongeveer tien aanspanningen en twaalf ruiters



onze pastor ophalen (om 12.00 uur na de viering) om de zegen met heilig water bij de kapelruïne van hem te ontvangen.

Na de zegening zal Bram Schouten (die zich vanaf de oprichting heeft ingezet voor de vereniging), geassisteerd door de voorzitter van monumentenstichting Baet en Borgh, de heer J. Reijnen, een steen in de ruïne in metselen om ons jubileum te vereeuwigen. De steen is geschonken door de familie Bernard, die eigenaar is van de ruïne van de abdij van Saint-Valéry-sur-Somme in Frankrijk, waar Sint-Walrick gewoond heeft en gestorven is.

Daarna maken we een tocht door het mooie venengebied en de dag sluiten we af bij de rijhal met een hapje en drankje. Wij nodigen iedereen uit om dit met ons mee te maken. Komt u te paard of wilt u meedoen met koets, dan wel graag aanmelden. (marijepudon@gmail.com) Fietzers kunnen zich achter de paarden aansluiten. Voor autorijders is er voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein. De zegening zal om ongeveer 13.00 uur zijn. We hopen u te ontmoeten bij de ruïne om samen met ons even een stap terug te zetten in de geschiedenis en getuige te zijn van een historisch moment!

Erik van Bronswijk en Marije Prudon

WIE HELPT ONS UIT DE BRAND?

Helaas is onze vaste organist Cappy niet in staat ons koor momenteel te begeleiden op het orgel met onze missen en overige gezangen tijdens onze repetities op de donderdagavond en kerkdiensten op zondagochtend.

Wij zijn daarom per direct op zoek naar een tijdelijke vervang(st)er.

Ons koor verwelkomt u met open armen! Vergoeding volgens de vastgestelde regeling van de Twaalf Apostelenparochie.

Inlichtingen bij dhr. Guus Kuijs, dirigent St.-Caeciliakoor te Overasselt.

Tel. 024 6221534 of e-mail gujaku@caiway.nl

DONDERDAGAVONDGEBED

In de afgelopen vier maanden is de nieuwe gebedsruimte in het parochiecentrum te Overasselt naar volle tevredenheid door de bezoekers van het donderdagavondgebed gebruikt. De ruimte is warm, de sfeer bijzonder en er is genoeg ruimte om iedere bezoeker te ontvangen. Ook staan de stoelen altijd gereed, terwijl ze in de kerk elke donderdag in een cirkel werden gezet en na de dienst weer opgeruimd. Hoewel het de bedoeling was om na Pasen voor de gebedsdiensten weer terug te gaan naar de kerk, is door de bezoekers van het donderdagavondgebed besloten om deze diensten in het parochiecentrum te blijven houden. Mocht u behoefte hebben om het gebed ook eens bij te wonen, u bent elke donderdagavond van harte welkom om 19.30 uur in het parochiecentrum te Overasselt.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

AFSCHEID KOSTERSECHTPAAR JAC EN AN THEUNISSEN

Bij de aankondiging in de vorige Apostelbode schreven wij dat Jac en An Theunissen na twintig dienstjaren met Pasen 2015 voor de laatste keer zouden kosteren. Dat klopte niet helemaal, want zij hebben ook nog gekosterd bij hun eigen afscheid met beloken Pasen op 12 april.

Aan het eind van de eucharistieviering, die speciaal voor deze gelegenheid, behalve door pastor Aloys van Velthoven ook werd voorgegaan door diaken Hennie Witsiers, werd ruim aandacht besteed aan het afscheid. Eerst sprak de voorzitter



van de contactraad, Jolanda Massaar. Zij had op internet opgezocht welke taken een koster heeft en dat bleken er een heleboel. Aan het eind van haar toespraak bood zij het echtpaar namens parochie De Twaalf Apostelen én mensen van de geloofsgemeenschap van Overasselt een beeldje van de Heilige Familie aan. De contactraad had voor dit beeldje gekozen omdat de christelijke leer het gezin als de hoeksteen van de samenleving beschouwt en Jac en An de hoeksteen zijn van hun eigen gezin.

Hierna sprak pastor van Velthoven nog een aantal lovende woorden. Volgens hem is het vooral belangrijk dat kosteren er altijd zijn. Bij Jac en An kon hij daar verzekerd van zijn. Zij waren de steun en toeverlaat van de voorganger.

Toen kreeg Jac het woord. Hij bedankte iedereen voor de mooie woorden en de aanwezigheid. Namen wilde hij niet noemen omdat hij dan misschien iemand zou vergeten, maar wel sprak hij zijn waardering uit voor zijn vrouw An, vanwege de grote steun die zij al die jaren als medekoster voor hem is geweest.

Daarna werden de nieuwe kosteren aan de aanwezige parochianen voorgesteld: behalve Jacs broer Tien Theunissen, die nu tot hoofdkoster is gepromoveerd, zijn dit Theo Theunissen, Riet Dinnissen-van Eeuwijk en Tiens echtgenote Nelly Theunissen-Vink. Na de zegen was er voor alle aanwezigen gelegenheid om, voor of na het nuttigen van een kopje koffie of thee met een plak cake, het vertrekkende kosterpaar de hand te schudden. Naast veel parochianen en collega-kosteren uit andere geloofsgemeenschappen gaven hierbij ook onze oud-pastors Cees van den Muijsenberg en Jan van Mil acte de présence. Dit bood gelegenheid tot het ophalen van veel herinneringen.

De contactraad dankt Jac en An hierbij nogmaals voor hun jarenlange grote inzet en wenst de nieuwe kosteren veel succes en werkplezier.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



VORMSEL 2015

Op zaterdag 2 mei ontvangen de volgende kinderen samen het heilig vormsel. Uit Heumen: Maartje Kessler, Daniel Duijghuizen, Marit Koppers.

Uit Overasselt: Tessa Dinnessen, Demi Stevens, Laurijn Gijsbers, Iris Theunissen, Sem van Dijk, Isa van de Groes, Dries Jilesen, Vera de Grunt, Imke Gerrits, Luke Derks.

Uit Nederasselt: Tijmen Roelofs, Mandy Derks, Robine Derks, Luc van Kaauwen, Mees de Groot. De viering is in Overasselt om 19.00 uur.

In de volgende Apostelbode komen we met een foto en tekst van deze kinderen over een uitstapje naar het klooster in Megen, dat nog op de planning staat.

Angela van Beuningen
contactpersoon vormselvieringen

GEDOOPT
3 mei
Iris Eversen





Pinksteren was oorspronkelijk een lentefeest, maar inmiddels richten we ons nu meer op de Heilige Geest.

We vragen met een verontrust gemoed, hoe het in deze wereld verder moet, smeken we om Zijn hulp onbevreesd.

Toon van Duifhuizen

WERK AAN DE KERK

U hebt ongetwijfeld gezien dat de natuurstenen boog boven de hoofdingang van onze kerk houten ondersteuning heeft gekregen omdat deze boog een scheur vertoonde. Deze ondersteuning is tijdelijk en wordt vervangen door een metaalen ophangconstructie. Vergeest Metaaltechniek Wijchen zal deze klus klaren.

Ook is er flink wat materiaal naar boven getakeld ten behoeve van het zendmastopstelpunt. Tegelijkertijd is ook de wijzerplaat aan de noord-oostzijde gerepareerd. De aandrijving van de wijzers was aangetast door regeninslag. We kunnen nu allemaal weer weten hoe laat het is.

PINKSTEREN 2015

Het pinksterfeest is zo gewoon geworden, een jaarlijks terugkerend kerkelijk feest met vrije dagen. En toch! Ja, en toch is het een gebeurtenis met een grote impact. In het pinksterfeest vieren we het ontstaan van de Kerk, van de wereldwijde christelijke geloofsgemeenschap.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, de goede Geest, de Geest van vuur en liefde, de Geest die mensen inspireert tot een leven in de Geest van het evangelie van Jezus. De eeuwen door zien we dat vuur telkens weer oplaaien.

Na de dood van Jezus zijn de apostelen, mannen en vrouwen als de leerlingen van Jezus, verweesd achtergebleven. Alles wat ze ervaren hadden, gezien en gehoord hadden in de tijd dat zij met Jezus optrokken, een nieuwe manier van leven, waarin iedere mens tot recht zou komen, is met de dood van Jezus de grond ingeboord. Maar dan, zo vertellen de Handelingen der Apostelen, gebeurt er iets ongelooflijks. Op die eerste pinkstermorgen steekt er een storm op in hun samenzijn, een storm in hun hoofden, in hun harten. En wat het dan ook is, er begint een vuur in hen te branden. Op datzelfde moment beseffen ze, dat alles wat Jezus met hen begonnen was, springlevend in hen aanwezig is. Ze gooien ramen en deuren open en met ongekende zekerheid, moed en vuur, vertellen ze over de nieuwe weg van Jezus in dit leven.

En tot ieders verwondering en bewondering heeft

dat ongekende gevolgen. In zeer korte tijd ontstaan overal groepen mensen, eerst kleine, dan steeds grotere gemeenschappen van mensen die de weg van Jezus gaan volgen. Het is het begin, waarvan we de gevolgen nog steeds zien en kunnen meemaken. Over heel de wereld gemeenschappen van geloof, waar mensen heel veel steun, levensinspiratie, troost en moed vinden. Gemeenschappen, waar het vuur van de liefde mensen er toe aan zet elkaar bij te staan en van alles te doen voor een leefbare samenleving voor kinderen, gezinnen, mannen, vrouwen, zieken, gehandicapten, ouderen.

Ik weet ook wel, dat de gang van zaken in de Kerk de eeuwen door niet altijd gekenmerkt wordt door de vrijheid van Gods liefde, integendeel zelfs. Maar dat vlakt niet het vele, soms onvoorstelbare goede uit, dat in naam van Christus' liefde door mensen, vaak met grote zelfopoffering, tot stand is gebracht. Wie goed kijkt, verder kijkt dan de oppervlakkigheid van de dag, ziet dat het liefdesvuur van de Geest nog steeds overal brandt. Velen dragen bij om voor elkaar het leven goed te maken, dragen bij aan een leefbare samenleving. Zo'n feest moet toch gevierd worden en dat doen we met twee pinksterdagen.

Jos van Minderhout

MEIMAAND ... MARIAMAAND

Maria van Kevelaer, Maria van Banneux, Maria van Scherpenheuvel, Maria van Beauraing, Maria van Renkum, Maria van Roermond, Maria van Heiloo, Maria van Lourdes, Maria van Fatima, Maria van Guadeloupe, Maria ... altijd en overal heeft zij haar eigen plek, haar eigen verhaal. Een wonderdadig beeld, een beeldje dat met de rivier kwam mee gestroomd, een beeld dat bleef terugkeren naar de vindplaats. Maria die gezien werd door meisjes, door zieken, door een boerenknecht, door mannen en vrouwen, in een boom, in de wolken, in de sneeuw, och overal en altijd weer. In onze schrale wereld is Maria de plek waar het gaat om liefde, troost, verlangen, dankbaarheid, zorg, verdriet. Maria, de moeder van Jezus en zijn boodschap van de liefde van God, is het tegenbeeld van de wereld die geregeerd wordt door economie, geld en winst over lijken, een wereld waarin geloof, kerk, waarden en normen nauwelijks aan bod komen, waar er steeds meer regels komen om de problemen de baas te kunnen. Voor Maria, vanuit haar zoon Jezus, is er maar één regel: liefde, hou van elkaar, zorg voor elkaar.



OUDERENVIERING 5 MEI

Om 10 uur een viering in de kerk, voorganger pastor Jos van Minderhout. Daarna ontmoeting in de Toekomst. En iedere keer valt er weer veel uit te wisselen. Van harte welkom.

BIJeenKOMST CONTACTPERSONEN VAN DE WERKGROEPEN

Deze halfjaarlijkse bijeenkomst vindt plaats op 12 mei om 20.00 uur in de Mijlpaal. We kijken samen naar de ontwikkelingen, de problemen en de wensen. Wees er bij!

DE EERSTE COMMUNIE

In onze gemeenschap vindt dit plaats op zondag 31 mei.

24 EN 25 MEI PINKSTEREN EN KAPELLETOCHT

We vieren het pinkstervuur, het vuur van de liefde dat door de Heilige Geest over de apostelen kwam. Tweede pinksterdag met de Kapellentocht vieren we op de Kapelberg om 10 uur dat pinkstervuur als de solidaire, liefdevolle zorg voor elkaar. Je komt toch ook!

WEBSITE

Onze eigen website: www.judocuskerkhernenleur.nl
Vol met foto's van kerk, vrijwilligers, dorp, met nieuws en mededelingen, de preek om na te lezen en nog veel meer.

VORMSEL HERNEN, BATENBURG, NIFTRIK

Op 14 maart j.l. hebben negentien kinderen uit Bergharen, Niftrik, Batenburg en Hernen hun vormsel gedaan in de Heilige Judocuskerk in Hernen. Judith, Lobke, Geke, Stijn en Jochem (allen Hernen), Stan (Batenburg) en Lieke (Niftrik) hebben zich samen op het vormsel voorbereid. Met het thema 'het spoor volgen' als leidraad

hebben ze in vijf bijeenkomsten allerlei activiteiten gedaan en uitleg gekregen over het vormsel. Na het vormsel heeft de groep nog een afsluitend uitstapje gemaakt naar Den Bosch waar de Sint-Jan is bezichtigd en de toren van de Sint-Jan is beklommen.



vormselgroep 14 maart 2015

GEBEDSINTENTIES

Zondag 3 mei: Wim en Gon Hebing
Zaterdag 9 mei: Gerda van Heumen-Lukassen, Nelly en Johan de Wildt-Peters, Wim en Gon Hebing, Jo Derks-van Casteren
Donderdag 14 mei Hemelvaart: overleden familie de Kleijn-Hendriks
Zondag 17 mei: overleden ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, Jan en Betsy Hendriks-Huberts
Zondag 24 mei: Gerda van Heumen-Lukassen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Ben Peters, Tom van Lieshout, Jan de Kleijn en overleden familie
Zondag 31 mei: overleden familie van de Aa-Broekman, overleden familie van de Aa-van Casteren, Gerda Loeffen-Van Heumen
Zondag 7 juni: Riek van Duifhuizen-Hoeks

Gebedsintenties voor de maand juni, inleveren voor 12 mei, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 Hernen. Bij voorkeur telefonisch na 18.00 uur, tel. 560540



Tekst & tekeningen: S. Oppeneer



IN MEMORIAM



Zaterdag 11 april 2015 heeft de geloofsgemeenschap van Nederasselt afscheid genomen van Leo Jacobs. Leo heeft ongeveer vanaf 1996 deel uitgemaakt van het toenmalige kerkbestuur van Nederasselt als penningmeester.

In 2001 is Nederasselt, Overasselt samen met Heumen de pastorale

eenheid Maaskant geworden. Er kwam toen een overkoepelend bestuur, maar de geloofsgemeenschappen bleven financieel zelfstandig. Alle drie de kerkdorpen hadden een eigen beheerscommissie en Leo heeft tot 2007 de taak van penningmeester ingevuld. Met grote zorgvuldigheid heeft hij de financiën van de parochie beheerd. Naast het werk van penningmeester verzorgde hij ook de begraafplaatsadministratie. Ook voor Heumen maakte hij de jaarrekening op in de periode dat wij "Maaskant" waren. Naast dit vrijwilligerswerk was hij ook een aantal jaren penningmeester van de dekenale raad. Dit heeft hij gedaan totdat de dekenale raad is opgeheven. De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam achteruit en op zaterdag 4 april is hij op 72-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. De contactraad wenst zijn vrouw Thea heel veel sterkte met dit verlies.

EERSTE COMMUNIE

Op 20 maart zijn de aanstaande communicanten van Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij, die op 3 mei hun eerste communie doen, naar Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting geweest. Op de overzichtspagina's 10 en 11 kunt u hun verhalen lezen.

HET LICHT VAN PASEN

Vanwege het feit dat er op paaszaterdag geen viering was in Nederasselt werd op eerste paasdag de paaskaars door Aloys en "het licht" door de acolieten en misdienaar de kerk binnengedragen.

Het paasvuur kwam vanachter uit de kerk naar binnen en vandaar werden er kaarsjes bij de kerkgangers aangemaakt. Zo kwam er volop licht in de Antonius Abtkerk van Nederasselt.

Vanuit alle windstreken werd het water naar een grote kruik voor in de kerk gebracht. Daar werd het water door Aloys gewijd. Hierna werd iedereen besprenkeld met het "nieuwe" wijwater.

Ook werd de nieuwe paaskaars ingezegend. Deze kreeg een mooie plaats voor in de kerk. Aan de voet van de kandelaar was een mooie grot gebouwd door de versiergroep van Nederasselt. Aan deze kaars wordt het komend jaar het licht ontstoken.

Pastor Aloys gaf op gepaste wijze een verklaring voor al die handelingen en ging de dienst voor in samenwerking met het dames- en herenkorps van Nederasselt.



BEZOEK AAN ORIENTALIS DOOR AANSTAANDE COMMUNICANTEN

Op 20 maart zijn de aanstaande communicanten van Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij, die op 3 mei hun eerste communie doen, naar Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting geweest. Een eigentijds educatief museum over het ontstaan, de achtergronden en tradities van jodendom, christendom en islam. Ondanks de kou hebben de kinderen en ouders genoten van dit uitstapje. Op de overzichtspagina's 10 en 11 kunt u hun verhalen lezen.

DOOP
17 mei
Bram Kessler





ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 7 april hebben we gesproken met Harry van Aalten, de contactpersoon van ons college van collectanten. Die werkgroep blijkt uit voldoende (12) personen te bestaan, maar de meesten zijn wel wat ouder. De contactraad heeft haar waardering uitgesproken voor de trouwe inzet van deze vrijwilligers.

Verder heeft de contactraad de laatste details besproken inzake het voorstel voor de indeling in clusters voor de verdeling van de vrijwilligersbijdragen 2015-2016, zodat het parochiebestuur daar een besluit over kan gaan nemen.

Er zijn twee verzoeken voor een concert in onze

kerk ontvangen. Omdat er in september al verschillende activiteiten in of rond onze kerk staan gepland, gaan we contact met de aanvragers opnemen.

Theo van der Weegen

EERSTE COMMUNIE

Om alles over de Eerste Heilige Communie duidelijk te laten zien hebben we een overzicht gemaakt op pagina 10 en 11 van dit blad.

U kunt daar ook reacties van kinderen lezen die over de voorbereidingen gaan.

GEDOOPT

15 maart
Latisha Otten



H. PASCHALIS BAYLON - WOERIK

GEDOOPT

22 maart 2015
Isa Pauwels



GEDOOPT

29 maart 2015
Saar de Kleijn



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

7 april 2015.

- Evaluatie veertigdagentijd, Goede Week, paasdagen.

De pastores hebben aan het begin van de veertigdagentijd het thema "Ga op weg en groei" aangekondigd en nader toegelicht. Daarnaast was er voor de 1^e t/m 5^e zondag een thema voor de zondag. Dit werd als heel positief ervaren en er werd voldoende aandacht aan besteed. De bijbehorende gedichten werden als waardevol gezien.

Goede Week:

Op Palmzondag werd de palm gewijd en het korte passieverhaal gelezen.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag was er geen viering.

De vieringen van de paaswake en eerste paasdag waren mooie vieringen met goede teksten en mooie liederen gezongen door het koor. Wij zijn het kerkkoor dankbaar dat het met dit kleine aantal leden op deze wijze de vieringen kan verzorgen.

- De inspectierapporten van de Monumentenwacht zijn voor kennisgeving aangenomen en in overleg met het parochiebestuur zal hiernaar gekeken worden in hoeverre onderhoudswerkzaamheden gedaan moeten worden.

- De Apostelvergadering op 14 april 2014 zal door alle leden bijgewoond worden.

- Er was reeds besloten dit jaar ook weer deel te nemen aan de Batenburgse Dag. Het doel was nog niet vastgesteld. Gelet op de begroting voor het herstel van de sokkel en de trappen van het kruisbeeld langs de dijk is vastgesteld, dat de opbrengst van de Batenburgse Dag van vorig niet voldoende is geweest. We willen dit jaar het restant hiervoor bij elkaar zien te krijgen.

- De door ons ingediende onderhoudswerkzaamheden, die op de begroting voor 2015 vermeld zijn, zijn door het parochiebestuur goedgekeurd. In overleg met de gebouwencoördinator zullen deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

- De volgende vergadering wordt gehouden op 26 mei 2015.

De contactraad



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

BEZOEK AAN ORIENTALIS DOOR AANSTAANDE COMMUNICANTEN

Op 20 maart zijn de aanstaande communicanten van Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij, die op 3 mei hun eerste communie doen, naar Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting geweest. Een eigentijds educatief museum over het ontstaan, de achtergronden en tradities van jodendom, christendom en islam. Ondanks de kou hebben de kinderen en ouders genoten van

dit uitstapje. Op de overzichtspagina's 10 en 11 kunt u hun verhalen lezen.



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Vanuit de stuurgroep kijken we tevreden terug op de vieringen in de Goede Week en met Pasen. Het gaat dan om Palmzondag, de paasviering voor de ouderen, Goede Vrijdag, de paaswake en eerste paasdag. In het kielzog hiervan mogen we ook de viering noemen voor de zieken op 10 april.
- In maart hebben Ben Frie en Piet van Erp namens de redactie van de Apostelbode een interview gehouden met een delegatie van onze contactraad. Onderwerp van gesprek was de vitaliteit van onze parochie en onze kerk in het bijzonder. Het werd een geanimeerd gesprek, waarvan u elders in deze Apostelbode een verslag kunt vinden.
- Binnenkort zal boven de inloop van onze kerk een mooi bord verschijnen. Dit zal aansluiten op hetgeen bij 't Achterom te zien is.

- In mei bidden we o.l.v. Annie van der Neut en/of Gerard Broekhuijsen op donderdagavond om 19.00 uur de rozenkrans; het gaat om 7, 21 en 28 mei; op Hemelvaartsdag (14 mei) gaat het niet door.
- In mei is er geen Ontmoetingsviering; in juni wel en dat is dan op 6 juni (19.00 uur).
- De gezamenlijke vergaderingen van de stuurgroep pastoraat en de contactraad staan gepland op 26 mei en 7 juli.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos.

HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand hebben we in onze kerk ons koffie-uurtje. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u welkom. De komende data zijn 6 en 20 mei en 3 en 17 juni. Van harte welkom en bedenk dat gedeelde vreugd dubbele vreugd is!

Tini Poos



H. DAMIANUS - NIFTRIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

PAASGROEP

In de H.-Damianuskerk was de paasgroep weer opgesteld. Dit blijft een indrukwekkend gebeuren, dat ook tot de werkelijkheid of tot de verbeelding spreekt. Op deze wijze zou het op de paasmorgen in Jeruzalem gebeurd kunnen zijn. Dit is een plek om te overwegen hoe de verrijzenis van Jezus is geschied. Je kunt hier je eigen gedachten op laten komen. Misschien is dit een gelegenheid om dit volgend jaar te gaan bezichtigen.

DE PAASVIERINGEN

De viering op Paaszaterdag, de paaswake, is

een mooie viering geweest. De teksten bij deze viering waren mooi en het koor heeft de gezangen goed verzorgd. Gezien het tijdstip van deze paaswake was er toch een groot aantal mensen aanwezig. Op paasmorgen zijn er ook voor Niftrikse begrippen veel mensen geweest in de viering. Het koor heeft op deze dag nieuwe vaste gezangen ten gehore gebracht. Deze gezangen en de overige gezangen zijn goed verzorgd geweest. Dank aan het Parochieel Zangkoor, dat het toch weer gelukt is.

HUWELIJKSAANKONDIGING

1 mei 2015

13.30 uur H. Damianuskerk te Niftrik
Joost Derks & Hanneke Peters

Voorganger: pastor Aloys van Velthoven



Op 11 maart 2015 overleed in Boxmeer **Ria de Valk-Zegers** op 94-jarige leeftijd. Ria trouwde met Miemke de Valk in 1945. Zij gingen in Balgoij wonen in het café- en bakkerijbedrijf. Samen kregen zij vier dochters en een zoon. Toen in 1962 Miemke overleed brak er een zware tijd aan voor Ria. Maar met goede steun van haar kinderen, familie en vrienden heeft zij het bedrijf tot 1973 gerund. Ria bleef ondanks de verhuizingen naar Grave en Boxmeer verbonden met Balgoij. Haar gezondheid ging achteruit maar haar betrokkenheid met de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen bleef groot. Op dinsdag 17 maart hebben wij afscheid genomen van Ria de Valk met het vertrouwen dat zij nu rust in vrede bij God.

Op 14 maart is in de Weegbree overleden **Tonny van Rossum-Wich**. Ze was 89 jaar. Tonny was een zorgzame, attente, bescheiden en leergierige vrouw. Ze runde samen met haar man Frans de bakkerij in Alverna en daarbij zorgde ze voor haar twee kinderen. Toen Frans veel te vroeg overleed ging Tonny actief deelnemen aan het gemeenschapsleven. Voor kerkbestuur, Zonnebloem en kerkkoor zette ze zich helemaal in. Vriendschappen in Polen, Engeland en Canada, ontstaan tijdens de bezetting in WOII, onderhield ze met verve. Tonny was de laatste twaalf jaar heel gelukkig op de Waay. We hebben afscheid genomen van Tonny in de kerk van Alverna op 19 maart en haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats.

Op 22 maart is thuis op 66-jarige leeftijd **Mieke van den Boogaard-Verploegen** overleden. Geboren te Bergharen leerde ze al jong wat zorgen en hard werken was. Mieke trouwde met Piet en samen kregen ze vier kinderen. Het overlijden van haar oudste dochttertje deed haar veel verdriet. Mieke en Piet werkten lange dagen voor de winkel. Toen Piet door een ongeluk in een rolstoel kwam heeft Mieke hem 18 jaar lang verzorgd en terzijde gestaan tot zijn overlijden. Mieke werd trotse oma van vijf kleinzoons en op het kinderdagverblijf van haar dochter stond ze bekend als 'oma Mieke'. En bij Sil vond ze opnieuw geluk in de liefde. Helaas werd Mieke getroffen door een ernstige ziekte. Op 26 maart hebben we met velen afscheid van haar genomen in de kerk van Bergharen waarna zij te ruste gelegd is op de begraafplaats bij haar man en dochttertje.

Op 4 april 2015 is **Leo Jacobs** op 72-jarige leeftijd overleden. Leo is geboren en opgegroeid in Limburg als oudste in een gezin met vier kinderen. Na zijn dienstdienst is hij als boekhouder gaan werken. In 1977 trouwde hij met Thea Jordans en gingen zij wonen in het ouderlijk huis van Thea en is hij gaan werken als hoofdboekhouder bij een Amerikaans bedrijf. Vele jaren is Leo lid geweest van het kerkbestuur in Nederasselt. Zijn gezondheid ging de laatste jaren langzaam achteruit. Op 11 april hebben we afscheid genomen van Leo en hem begeleid naar het crematorium in Beuningen.

Op 5 april, in de ochtend van eerste paasdag, is **Max Coppes** thuis overleden. Hij is 81 jaar geworden. Max groeide op in Bergharen en wist al jong, dat hij automonteur wilde worden met een eigen bedrijf. Deze droom is uitgekomen. Aan de Dorpsstraat in het pand van de brandweerkazerne en het café startte Max zijn autobedrijf en het café bleef onder de leiding van Max en zijn vrouw Gon ook bestaan. De vijf kinderen groeiden op tussen de olie en het bier. Max werd Renaultdealer en zo werd het café uiteindelijk de showroom voor de auto's. Eind jaren '90 is het bedrijf overgegaan naar zijn kinderen en werd er een nieuw pand gebouwd aan de Grotestraat. Er kwam meer tijd voor de kleinkinderen en voor Max' grote passie: biljarten. Nog maar anderhalf jaar geleden overleed Gon. We hebben op 10 april met een indrukwekkend samenzijn in de showroom van het autobedrijf afscheid genomen van Max.

Sjaak van Boekel werd op 25 februari 1932 in Bergharen geboren in een gezin van tien kinderen. Ruim 41 jaar was hij getrouwd met Mien Toonen en hebben zij lief en leed gedeeld. Sjaak droeg samen met Mien zorg voor het gezin. Hij was een lieve opa, die zich betrokken voelde bij zijn kleinkinderen. Sjaak heeft veertig jaar bij Philips gewerkt. In 1988 kon hij met vervroegd pensioen en kreeg hij meer tijd voor zijn hobby's zoals lezen, voetballen, tuinieren, land en vee en later het rondbrengen van het weekblad De Wegwijs en de post. Zo was Sjaak op zijn manier onder de mensen. Hij kende iedereen en iedereen kende Sjaak. Hij was gastvrij, de deur stond altijd voor iedereen open. Na een kort ziekbed is hij zondag 12 april 2015 thuis in Wijchen overleden. Op 16 april was zijn uitvaartdienst vanuit de H. Antonius Abtkerk in Wijchen.

70 JAAR BEVRIJDING

Op 4 mei herdenken we in de gemeente Wijchen op drie plaatsen alle Nederlandse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar wij herdenken ook de Nederlandse slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.

WIJCHEN

U bent maandag 4 mei van harte welkom bij de 4 meiherdenking bij het monument aan de Meerdreef in Wijchen (achter de Antonius Abtkerk). Na de oecumenische viering in de Antonius Abtkerk die om 18.45 start. De herdenking begint om 19.30 uur. Burgemeester Verheijen is hierbij aanwezig en houdt een toespraak. De Stichting Samenwerkende Muziekverenigingen Wijchen verzorgt de muziek tijdens deze bijeenkomst.

BERGHAREN

In Bergharen begint om 19.00 uur een oecumenische herdenkingsdienst in de H. Annakerk. Daarna is er een stille tocht naar het monument voor burgemeester Luske aan de Dorpsstraat waar bloemen worden gelegd. De tocht wordt vervolgd naar de protestantse kerk. Na de twee minuten stilte worden er bloemen gelegd op het graf van de Britse piloot D.C. Horn. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in laatstgenoemde kerk. Loco-burgemeester Loermans is aanwezig bij deze herdenking.

BATENBURG

In Batenburg begint de herdenking om 19.00 uur in de oude St.-Victorkerk met gedichten en muziek.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Even na half acht gaan de aanwezigen naar het oorlogsmonument aan de dijk. Vervolgens gaan ze naar het graf van Conry Candler op de begraafplaats aan de Kasteelse Allee. Op beide plekken leggen mensen bloemen. De gemeente Wijchen is officieel vertegenwoordigd door wethouder Schaap.

LOURDES BEDEVAART 2015



In de periode van 8 tot en met 13 oktober 2015 neemt de parochie "De Twaalf Apostelen" deel aan een zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes.

Zie voor verdere informatie de eerdere uitgave van De Apostelbode of de flyer, die achter in de kerken van de parochie ligt.

U kunt zich aanmelden tot 1 juni 2015 bij diaken Hennie Witsiers, telefoonnummer 06-20541732 of per e-mail: hwitsiers@witsiers.com.



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN
Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

HART

Ze was mooi. Lange zwarte haren, hagelwitte tanden en een bezorgde blik in haar donkere ogen. Ze zou in een heleboel verhalen de hoofdrol kunnen spelen. Ik kwam haar tegen in een revalidatiekliniek waar ze stage liep. Ze wilde heel graag verpleegkundige worden en verheugde zich alweer op haar volgende werkplek. De zeventigjarige man in het hoge bed had jarenlang met zieke mensen gewerkt maar was nu zelf afhankelijk geworden van allerlei zorgverleners. Hij wist dat hij de rest van zijn leven hulp nodig zou hebben. Zijn leven en dat van zijn partner zou drastisch veranderen als hij na vier lange maanden thuis zou komen. Het jonge meisje vertelde hoe blij ze was geweest toen de man eindelijk weer een stukje kon lopen. Ik zag dat ze het oprecht meende. Ik hoopte in stilte dat ze het lang zou volhouden in haar zware beroep. Vorige week zat ik koffie te drinken in een van de universiteitsgebouwen in Nijmegen. Om mij heen was het een komen en gaan van studenten in sportkleding. Ik genoot van de sfeer en voelde me elke vijf minuten een jaar jonger. Waar droomden al die mensen van? Ik bedacht studierichtingen bij



ieder gezicht en stelde me voor hoe ze over tien jaar ergens aan het werk zouden zijn. Misschien hebben ze tegen die tijd de wereld een stukje beter gemaakt, ik blijf optimistisch.

Heb ik zelf vroeger de juiste keuze gemaakt? Ik zou onmiddellijk weer in een ziekenhuis gaan werken, het zit bij mij en mijn twee zussen in de genen. Mijn oudste zus deed tot haar vijftenzestigste nog zeer regelmatig nachtdiensten. Ik hoop dat de jongeren van nu hun hart kunnen volgen. In mijn jonge jaren was het een stuk gemakkelijker om een keuze te maken, er waren nog niet zo veel verschillende opleidingen als nu. Toen mijn kopje koffie leeg was liep ik naar het lokaal waar ik enkel voor mijn plezier een les ging volgen over

muziek. Ik hoef niet meer te werken, ik ben nog gezond, wat een luxe! Ik kan nog dromen over de toekomst, ik heb nog plannen. Ik realiseer me ook dat ik al stapjes terug heb moeten doen, en ik denk aan de man in de revalidatiekliniek. Zal ik in staat zijn om grote veranderingen in mijn leven te accepteren als het moet? Ik ben nog lang niet levensmoe, maar soms stel ik me mijn laatste minuut voor. Ik hoop dat ik dan gewoon dankbaar kan zijn omdat ik heb mogen leven. En wie weet, misschien staat er dan een jongere naast mijn bed met het hart op de goede plek.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

ZENDING

GA IN VREDE EN BEDENK: WAT ZOU JEZUS DOEN?

Ik ben gewoon aan het eind van een kerkdienst na de zegen nog te zeggen: "Gaat allen heen in vrede". Gekscherend wordt aan die formule in films en toneelstukken wel eens gezegd "en vermenigvuldigt u". Dit doet denken aan de katholieke emancipatie en de opkomst van het Rijke Roomsche leven. Door de grote katholieke gezinnen en de zo groter wordende katholieke zuil in de samenleving stond de katholieke kerk sterk in haar opdracht. Dat is in deze tijd wel wat anders. Stellen we ons daarom eens de vraag: wat is haar zending dan nog? Laat ik in plaats van een theologisch antwoord, maar verwijzen naar de tekst van een lied. Dat ligt vaak dichterbij en meestal is het nog duidelijkere taal ook.

WIJ HEBBEN VOOR U GEBEDEN

Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. Gaat uit over alle landen, tot zover als de wereld reikt, verkondigt het evangelie, dat het alles wat leeft, bereikt. En zegt: wie in Hem geloven zijn gered voor het koninkrijk. De wonderen, blijde tekens zijn dan binnen uw handbereik. Verdrijft in zijn Naam de duivels, dat het kwaad uit de wereld wijkt. Legt handen op aan wie lijden; dat het heil tot de hemel reikt.

Dit lied was een van de favoriete liederen van pater van Lindert, franciscaan, oud-pastoor van Alverna en oud-deken van Wijchen. En het klinkt misschien wat oubollig, maar soms is het helemaal niet zo gek om terug te grijpen naar oude liederen en verhalen. Het Bijbels verhaal is tenslotte ook eeuwenoud en Jezus leefde al zo lang geleden. Toch blijft de boodschap actueel. Als we zelf maar wel een vertaalslag maken naar deze tijd.

Pater Heuft, franciscaan en oud-pastoor van Deest, ging in 2012 op de Kapelberg in Bergharen voor

in de ziekenbedevaart. Hij sprak over het belang van heilige plekken, plaatsen van rust en gebed.



Bedevaart houden, pelgrimeren, kaarsjes aansteken. Het lijkt misschien wat oubollig. Maar het doet jezelf even uitstijgen boven het alledaagse bestaan. Personen als Jezus, als Maria, als Franciscus of welke heilige dan ook, staan dan even naast je en je kunt je verhaal doen. Pater Heuft refereerde aan Maria's uitspraak op de bruiloft te Kana: "Luistert naar Hem". Op z'n tijd

je oor te luisteren leggen kan helpen opnieuw te gaan inzien, waartoe je gezonden bent.

In maart vierden we de vormselviering in Hernen met vier geloofsgemeenschappen samen en 19 kinderen werden gevormd door pastor Schepers uit Rosmalen. Hij zei tegen de kinderen, dat ze alles mochten vergeten van alle moeilijke woorden en oude rituelen, behalve dan vier letters: "WZJD". De kinderen en allen die bij de vormselviering waren ontvingen van pastor Schepers de opdracht/zending om je in je leven geregeld af te vragen: "Wat Zou Jezus Doen?"



We vierden onlangs ook meerdere eerste-communievieringen. In het eucharistisch gebed stond te lezen: "Geef ons, Vader, uw Heilige Geest en maak ons door dit brood sterk en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan onze paus Franciscus, aan onze bisschop Antonius en aan alle andere bisschoppen. Help ons als vrienden van Jezus vrede en vreugde te brengen aan alle mensen." In een tijd, waarin er een heleboel onrust is omtrent het al dan niet op zorgvuldige wijze sluiten van kerken en de zorg om de toekomst van het pastoraat, is het wijs onze opdracht voor ogen te houden en niet te verzanden in beleid, regels en wetten. Met het pinksterfeest op handen bid ik voor alle 'vrienden van Jezus'. Dat wij blijven werken aan die vriendschap en wat vaker bedenken: "Wat zou Jezus doen?"

Pastor Annemarie Gooiker

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juni 2015 met het thema "volgzaamheid?". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 14 mei 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.