

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 5
juni 2015



VOLGZAAMHEID

De Twaalf
Apostelen



H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

OCHTENDBLAUW

Ik vang een vonk van God door jou.
Ik kom het dagelijks tegen,
bij zonnenschijn en milde regen,
in het nachtelijk duister
en in het prille ochtendblauw.

Ik deel het woord van God met jou.
De Mens die sprak,
'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'
slaat mij elke dag opnieuw weer gade.
Door jou proef ik Zijn genade.
Hij is het brood dat jij eens met mij brak.
Joke Plamont – Mees



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Stilte" en is bedoeld voor de periode van 4 juli t/m 6 september. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 11 juni per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
o.v.v. ACTIE KERKBALANS**
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

| | 2014 | opgeteld | 2015 | opgeteld | verschil |
|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| januari | 65.986 | 65.986 | 75.511 | 75.511 | 9.525 |
| februari | 54.496 | 120.482 | 54.520 | 130.031 | 9.549 |
| maart | 13.589 | 134.071 | 10.773 | 140.804 | 6.733 |
| april | 6.341 | 140.412 | 7.778 | 148.582 | 8.170 |

Wilt u ook meedoen aan actie Kerkbalans maar heeft u geen brief ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een telefoontje naar het parochiecentrum 024-6412627. In deze Apostelbode is op pagina 7 een artikel opgenomen over de actie Kerkbalans.

OM TE NOTEREN



30 MEI 09.30 – 14.00 UUR

Spiritualiteitsdag Klooster Brakkenstein Nijmegen

31 MEI 11.00 UUR HERNEN

eerste communie H.Judocus

2 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 JUNI 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen.

6 JUNI START PAROCHIECENTRUM

De Wandeling, Oosterweg 4 Wijchen

6 JUNI 19.00 EMMANUELKERK

Ontmoetingsviering

6 t/m 9 JUNI BEAURAING, BELGIË

Meerdaagse- en dagbedevaart

11 JUNI UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ

15 JUNI HERNEN

Open kerk H. Judocus tijdens de Stratenmarkt

16 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

17 JUNI 10.00–11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen.

17 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

28 JUNI 11.00 UUR BALGOIJ

Openlucht-Sint-Jansviering bij de Oude Toren

30 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

15 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

22 t/m 29 AUGUSTUS EILAND HOLTUS (LOOSDRECHTSE PLASSEN)

Zeilkamp De Twaalf Apostelen

27 SEPTEMBER NIFTRIK GILDEMISS

8 t/m 13 OKTOBER LOURDES

Zesdaagse vliegbedevaart



IN HET VOETSPoor VAN JEZUS

Onze tijd heeft niet zoveel met begrippen als volgzaamheid, navolging, gehoorzaamheid. Liever hebben we het over autonomie, privacy, zelfbeschikking.

Op de jeugd zijn van toepassing woorden als eigen wil en eigenzinnigheid. Toch is het goed om te luisteren naar waardevolle adviezen of wijze raad van andere mensen. Af en toe komen we in aanraking met leefwijzen of gewoontes, die de moeite waard zijn om na te volgen.

We hoeven niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden en bovendien kunnen we een beter mens worden door te luisteren of te kijken naar 'voorbeeldige' mensen. De geschiedenis van de laatste eeuw kent vele voorbeeldfiguren. Ik noem Gandhi, Anne Frank, ds. Martin Luther Kung, moeder Teresa, pater Pio, Nelson Mandela, heilige paus Johannes Paulus II. Voor ons christenen is Jezus het grote voorbeeld. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie

Hem navolgt leidt een goed leven en mag erop vertrouwen na zijn dood het eeuwig leven bij God te verkrijgen. Vele heiligen zijn ons in dat geloof voorgegaan. Allemaal hebben ze tijdens hun leven iets laten zien van Christus' liefde die hun ten deel viel. Door hun levenslange navolging van Jezus zijn ze gelaafd door hun geestelijke Bron en hebben ze heil gebracht in de wereld.

Eén van die heiligen is Franciscus van Assisi. Hij wilde na zijn bekering leven in het voetspoor van Jezus. Hij deed dat op een zeer radicale wijze. Zelfs zijn volgelingen konden dat hoge ideaal niet bereiken. Zijn levenswijze spreekt na acht eeuwen nog steeds vele mensen aan, ook mensen van andere religies dan alleen het christendom. Onze paus heeft de naam Franciscus aangenomen en straalt in woord en daad iets uit van die franciscaanse geest.

In de Regel van de minderbroeders uit 1221 staat hun levensprogram beschreven.

" Dit is de regel en de levenswijze van deze broeders: leven in gehoorzaamheid, in kuisheid en zonder eigendom, en de leer en de voetstappen van onze Heer Jezus Christus volgen die zegt:

'Als je onverdeeld goed wilt zijn: ga alles verkopen wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben. Kom dan om Mij te volgen.'

En: 'Als iemand naar Mij toe wil komen, moet hij nee zeggen tegen zichzelf, zijn kruis opnemen en Mij volgen.'



Het eerste deel van deze tekst beschrijft de drie geloften, waaraan alle religieuzen krachtens hun levensstaat gebonden zijn, maar ze zijn in feite ook een opdracht voor ons christenen, op welke plaats we ook staan in de samenleving. Dat het geen gemakkelijke boodschap is, wordt duidelijk in de uitdrukking 'je kruis opnemen'. Franciscus heeft dit niet zelf bedacht, maar hij ontleende deze woorden aan het Evangelie. Hier citeert hij zowel Matteüs 16:24 en 19:21 als Lucas 18:22. De Regel van de minderbroeders heeft dus een sterk

bijbels fundament.

Het kruis verwijst naar de kruisdood van Jezus en onze verlossing, maar ook naar de verrijzenis van Christus en onze verrijzenis.

Waar zo'n navolging van Jezus toe leidt, wordt ook gezegd: een schat in de hemel verwerven. Is dit niet het doel van ons aardse leven, dat soms een tranendal is en de andere keer straalt als een zonneliel? We mogen hopen en vertrouwen dat ons leven in het voetspoor van Jezus zal leiden tot het paradijs, onze uiteinde-

lijke bestemming.

Ook vele andere heiligen en spirituele personen hebben hun lange, vaak moeizame weg beschreven bij hun navolging van Jezus. Bekend is Thomas van Kempen, een mystiek schrijver uit de veertiende eeuw. Als augustijner koorheer leefde hij in de Agnietenberg bij Zwolle. Zijn beroemdste werk is 'De navolging van Christus' (Imitatio Christi). Het boek is in verschillende talen vertaald en op grote schaal verspreid. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het nog veel gelezen en bemediteerd. Als uiting van middeleeuwse vroomheid staan wij nu niet meer zo open voor zulke teksten, al hebben ze grote waarde gehad.

Dit jaar gedenken we zeventig jaar vrijheid. Hoe moeilijk kan de navolging van Jezus zijn voor mensen die omwille van hun geloof vervolgd worden? Hoeveel joden zijn omgekomen in de concentratiekampen? Vele christenen zijn onder erbarmelijke omstandigheden ter dood gebracht in Dachau, Bergen-Belsen en Theresienstadt. Bekend zijn met name ds. Dietrich Bonhoeffer en pater Titus Brandsma. Hoe wij onder zulke omstandigheden gehandeld zouden hebben weten we niet. Zij hebben ons in ieder geval een weg gewezen. Laten wij maar proberen het voetspoor van Jezus te volgen. Dan bevinden we ons op de goede weg.

Koos Leemker

HARTELIJK DANK

OVERLIJDEN VAN MIJN MOEDER.

Veel mensen hebben meegeleefd tijdens de ziekteperiode van mijn moeder en daarna, na het overlijden. Het was bijzonder om in deze omstandigheden met u allen de Goede Week en Pasen te vieren. Ze wordt gemist, maar er is vrede met de loop der gebeurtenissen. De enorme hoeveelheid kaarten en wensen waren hartverwarmend en een grote steun. Hartelijk dank voor alle wensen en steunbetuigingen!

Martin Claes



Op dinsdagmorgen 16 juni en 30 juni staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

IN HERINNERING



"Ik geef mij beter over".

Kees Wijnberg

* Leeuwarden, 13 januari 1955

† Wijchen, 11 mei 2015

Wij gaan hem verschrikkelijk missen.

Als dominee van de protestantse gemeenschap in de Schakel heeft Kees menig oecumenische dienst voorbereid en geleid met onze eigen pastores. Hij heeft veel indrukken achter gelaten. Dat hij rust moge vinden bij zijn Schepper.

IN GESPREK MET ...

... de contactraad van Niftrik: Annie van As, Jan Derks, Truus van Heumen, Willemien Lamers en Hennie Witsiers.

De contactraad komt samen in de kleine sacristie van de kerk. Een eiken tafel met een pluchen tafelkleed in het midden en enkele herinneringen aan vroegere tijden aan de muur. Het bediening-



spaneel voor licht, etc., links tegen de muur, is duidelijk van recentere datum. Ze vergaderen een keer per twee maanden, want 'alles loopt'. Als het nodig is, vergaderen ze vaker – of houden zelfs een ingelaste vergadering, 's avonds laat: paaszaterdag, voor het slechte nieuws.

Jan: We hebben sindsdien nog niet vergaderd. Het is afgelezen in de kerk. Als je de opsomming hoort in de Apostelvergadering komt het over alsof vier parochies niet vitaal zijn. Onze handicap is dat er vergrijzing optreedt en er minder bezoek is. Het koor vergrijsst ook. Maar procentueel gaat het hier niet slechter dan in de grote kerken. Het gaat geleidelijk aan, de belangstelling neemt af. **Willemien:** Het heeft ook z'n voordelen, een kleine kerk, die kun je makkelijker warm stoken dan een grote.

Jan: Argument was het personeelsgebrek, maar we zouden nog wel mensen bereid vinden om hier diensten te doen. Het is een kleine kerk – emeriti vinden dat hartstikke leuk. Maar het wordt minder, dat is gewoon zo.

Annie: De mensen die niet meer meedoen, bepalen of het in stand gehouden kan worden. Het is een kleine kern, we kennen elkaar allemaal. Bij een begrafenis puilt de kerk uit, want daar is iedereen in het dorp bij betrokken. Maar dat zegt weinig over het gewone kerkbezoek.

Jan: De Kerkbalans is best wel goed. Maar mensen nemen de moeite niet meer om nog naar de kerk te gaan. Er is in het dorp wel wat jonge aanwas gekomen, maar die gaat niet naar de kerk. Als er afvallen, komen er geen nieuwe bij. Het dorp raakt wel ontkerkelijk zo.

Willemien: Nou, dat kon wel eens meevallen. Er is om de week nog steeds een viering.

Jan: We hebben een behoorlijke vrijwilligersgroep, die houdt goed stand. Veel nieuwe leden. Het koor is steeds moeilijker. Onze organiste is 84 jaar en kan nog maar moeilijk de trap op. Er zal in de toekomst een moment komen, dat zij het besluit neemt, dat het niet meer kan. We zullen dit jammer vinden. Dan komt de vraag: hoe nu verder? We hopen dat zij nog een tijd bij ons blijft.

Annie: Financiën mogen in deze kerk geen rol spelen. Er is vroeger goed voor deze kerk gezorgd, dus daar ligt geen echt probleem. Het is alleen een capaciteitsprobleem, het kan niet meer bemenst worden.

Willemien: Het is positief dat niet gezegd wordt 'kerk sluiten', maar dat er gekozen wordt voor minder vieringen. De ouderen tref je het hardste. Die hechten aan hun kerkgebouw, zijn dat van vroeger uit gewend. Het gebouw is belangrijk. De kerk is het hart van Niftrik.

Truus: Het is hier een geloofsgemeenschap met een eigen identiteit.

Bij uitvaarten worden de overledenen door het gilde begraven.

Jan: Voor het vormsel hebben we te weinig kinderen. Bij de eerste communie hadden we altijd al kleine groepjes. Dus voor ons is dat niet bijzonder.

Annie: Wij, de vrijwilligers, kunnen niet om onze situatie heen, wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. In onze kleine gemeenschap zijn wel voldoende mensen voor de praktische zaken zoals de kerk te poetsen, het ophalen van de vastenzakjes, het bijhouden van het kerkhof, de opbouw van de kerststal en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Jan: Gezinsviering lukt hier niet meer. Met Kerstmis is de kerk ook niet meer vol. De mensen zijn te lang uit de kerk weggebleven, en dan op een gegeven moment komen ze helemaal niet meer.

Truus: Mijn dochter kreeg er een hekel aan, omdat op school gevraagd werd of ze naar de kerk geweest was. Vroeger was het een doodzonde om niet naar de kerk te gaan.

Willemien: Waarom stimuleren de ouders en de school het niet meer? Op zondag hebben

jongeren al veel te veel andere activiteiten. De school draagt het niet meer, daar moeten ze rekening houden met alle gezindten en mensen die niet meer naar de kerk gaan.

Jan: Mensen hebben het gevoel niet meer dat ze in de kerk iets meekrijgen, iets waar ze wat aan hebben. Het heeft geen sociale functie meer. Maar kerk is ook geloven, iets aannemen, en dat doet niemand meer.

Willemien: Mensen die niet naar de kerk gaan, zoeken hun heil ergens anders, bij andere groepen. Maar de jongeren krijgen niks meer mee.

Annie: In kerkelijk verband denken zij bij 'jongeren' aan de groep onder de vijftig. In het bedrijfsleven noemen ze dat zo niet.

Willemien: Het is een 24-uurseconomie, er is geen dag rust meer. Geen wonder dat mensen overspannen worden. We krijgen wel tien keer meer informatie per dag dan vroeger. Voor kerk is geen tijd meer.

Piet: Jullie blijven de ouderen trouw, daar blijf je voor zorgen. Maar moet je nieuwe generaties niet anders benaderen?

Truus: Ik zou niet meer weten, hoe je dat moet doen. Veel communicanten zie je niet meer terug na de eerste communie. Waarvoor doe je het dan?

Jan: Het bisdom had handvatten moeten geven hoe je hiermee om moet gaan als parochie.

Willemien: Het is nu echt een dieptepunt. De jeugd heeft veel geleerd, ze praten je onder de tafel.

Jan: Bij de bijeenkomsten van De Twaalf Apostelen zie je mensen uit andere dorpen, en daar heb je steun aan. We zitten niet op een eiland. Er zijn er nog heel wat die voor de kerk voelen en met dezelfde problemen zitten.

Annie: Ik voel heel erg: ik moet die anderen niet in de steek laten. Ik kan haast niet naar elders, want we moeten het

hier in stand houden. Plichtsbesef naar de gemeenschap toe.

Hennie: Er zijn verschillen tussen de gemeenschappen. De verschillende kerken hebben allemaal verschillende ideeën en manieren van doen. In de ene gemeenschap moet je meer doen dan in de andere. Vitaliteit is ook telkens iets anders.

Jan: We worden niet moedeloos, we nemen het gewoon als een gegeven.

Piet van Erp en Ben Frie SJ



BIJBELHUIS ZEVENKERKEN



Het Bijbelhuis ligt op het landgoed van de Benedictijnenabdij Sint-Andries te Zevenkerken.

Hieronder een korte impressie van onze tweedaagse trip op 15 en 16 april 2015

met dertien personen vanuit onze parochie.

Schitterend weer! We vertrokken rond 8.00 uur met onze auto's: Martin, Guus, Wijnard, Marion, zuster Anne-Marie, Zuster Marije, Koos, An, Maurice, Jan, Diny, Ria en ik, Bets. Al met al zo'n 250 kilometer via Breda en Gent, die de één voorspoedig en de ander met omwegen aflegde. De abdij was een prachtig gebouw, waar van de honderdzeventig monniken, die er eens leefden, nu nog een twintigtal resteert. We mochten hun ritme van de dag volgen, zoals het morgengebed, het diner (dat in de refter in stilte genuttigd werd), de mis, het avondmaal en het avondgebed. Maar het eigenlijke doel van onze reis was kennis opdoen over de Bijbel.

Indrukwekkend was de opzet van het Bijbelhuis. Dr. Jean Bastiaens, de directeur, gaf duidelijke uitleg en daarna konden we met de audiofoon de hele schakering van de reizen van Jezus en zijn discipelen volgen op borden en door middel van zuilen. Met liederen werd de tekst verluchtigd en met beelden werd de tekst onderstreept. De hele ontstaansgeschiedenis van de Bijbel



vanaf Abraham werd verteld. Er kwam zoveel informatie in je hoofd, dat je alleen nog kon zeggen: "Heftig!". Na het avondmaal was er nog even gelegenheid de boekhandel te bezoeken. Uit de prachtige collectie schaften sommigen één of meer boeken aan. Het slot van de eerste dag hebben we in het gastenverblijf gevierd met wijn, frisdrank en vele soorten kaas, die door enkele deelnemers waren meegebracht. Uiterst

gezellig. Voldaan doken we onder de wol op de frisse kamers van de abdij.

De volgende dag werden we gewekt door de bel voor het morgengebed (7.00 uur), dat stichtend verliep met psalmen en gezangen. Een unieke ervaring, al was niet de hele groep aanwezig. Na het ontbijt gaf de heer Bastiaens een inleiding rond de verrijzenisverhalen. Machtig interessant.



Hij leerde ons met andere ogen kijken naar de betekenis van de Verrijzenis van Christus.

Na de viering van de eucharistie volgde het diner. Het bestond uit kervelsoep, stampot van spinazie met een gehaktschijf en een peer als toetje. Eenvoudig, maar smakelijk. Van de korte middagpauze werd dankbaar gebruik gemaakt door de wandelaars onder ons. Ook broeder Guido, de pottenbakker, had over onze belangstelling niet te klagen. Iedereen wilde wel een souvenir meenemen. Om 14.00 uur waren we present bij de inleiding, die Jean Bastiaens hield over de vele, verschillende bijbelvertalingen, oude en nieuwe. Een oprecht compliment voor deze fantastische docent en verteller!

Het werd tijd om op te stappen. Een knuffel, een handdruk en we startten onze auto's voor de lange terugweg. Maar ik heb de koorrepetitie nog gehaald dankzij Martin.

We hebben genoten en zijn rijker thuis gekomen. Dank aan de organisatoren.

Bets Bardeel



VANUIT HET BESTUUR

De werkgroep Kerkbalans van onze parochie is in de tweede helft van 2014 erg actief geweest om u als parochianen te informeren over het noodzakelijk belang van uw financiële bijdrage aan de parochie. Om het pastorale werk en het onderhoud van de gebouwen in goede orde te kunnen blijven verzorgen is veel geld nodig. In het laatste kwartaal van 2014 zijn er een aantal herinneringsbrieven verstuurd, een oproep via de pastores in de kerk gedaan en een artikel in de Apostelbode geplaatst, omdat het er naar uitzag dat het eindresultaat beduidend lager zou zijn dan in 2013. Na deze actie mocht de parochie van veel gezinnen alsnog een bijdrage ontvangen, zodat het eindbedrag van 2014 nog ruim € 1000,00 hoger was dan 2013.

In januari 2015 was er de landelijke actie Kerkbalans en zijn de parochianen opnieuw benaderd met een brief om weer mee te doen. U hebt daar in de eerste maanden van 2015 dan ook zeer positief op gereageerd. Het parochiebestuur wil langs deze weg u allen bedanken die hieraan hebben bijgedragen. We mochten giften ontvangen van veel gezinnen die enkele jaren niet meer hadden meegedaan, maar ook giften van parochianen die hun jaarlijkse bijdrage hebben verhoogd. Onder u zijn er velen die een vaste jaarlijkse bijdragen overmaken via een incasso-opdracht of een automatische betaling. Op welke wijze er ook is gedoneerd, het pastores-team en het parochiebestuur wil iedereen hierbij van harte bedanken voor zijn of haar bijdrage om het werk in de parochie De Twaalf Apostelen levend te kunnen houden.

Ondanks de goede resultaten zijn er ook nog parochianen die eerder meededen en waarvan we tot op heden nog niets hebben mogen ontvangen.

Mocht u vergeten zijn een donatie over te maken of nog niet in de gelegenheid zijn geweest om te doneren, dan kunt u dit te allen tijde nog doen. Het rekeningnummer voor Kerkbalans is NL65RABO 0135463459 o.v.v. Kerkbalans 2015.

Om u te blijven informeren plaatsen we in de Apostelbode op pagina 2 de barometer waarop u kunt zien hoeveel er maandelijks gedoneerd wordt aan Kerkbalans.

Het parochiebestuur

BEA SCHOUTEN STOPT ALS BESTUURSLID

Beste parochianen.

Vanaf 2010 bij de start van parochie De Twaalf Apostelen heb ik met veel plezier mijn bestuurs-taak binnen het parochiebestuur ingevuld. Velen van u heb ik daarbij mogen ontmoeten, tijdens de Apostelvieringen, de Apostelvergaderingen en de

vitaliteitsbijeenkomsten. Mijn taken waren personeelsbeleid en communicatie.

Wellicht heeft u het vanuit de media vernomen, maar sinds kort ben ik weer politiek actief en sinds 29 april ben ik benoemd als gedeputeerde van de provincie Gelderland. Vanwege mijn drukke werkzaamheden voor de provincie en de vele avondactiviteiten heb ik besloten om met ingang van 1-8-2015 te stoppen met het bestuurswerk voor de parochie.

Daarom zoekt het parochiebestuur een nieuw bestuurslid. Het liefst iemand die affiniteit heeft met personeelsbeleid en communicatie, maar in overleg binnen het bestuur zijn ook andere taken mogelijk.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Wijnand Eling: 0622408602.

Ik dank u allen voor de mooie ontmoetingen en wens u veel saamenhorigheid binnen onze parochie. We komen elkaar vast nog wel eens tegen.

Bea Schouten

BEDEVAART NAAR DEN BOSCH

Om het contact met parochies in ons bisdom te stimuleren en gewoon omdat het leuk is nodigt de Sint-Janskathedraal iedere maand een parochie uit om met gelovigen, voorganger, koorleden en organist naar Den Bosch te komen om op een zondag samen te vieren.

Op zondag 28 juni gaan we met zoveel mogelijk parochianen naar Den Bosch om daar om 11.45 te vieren en te zingen. Het thema van de viering is: "In vertrouwen op weg gaan met God". Het gemengd koor van Overasselt zal de viering op-luisteren.

We reizen met een touringcar en zullen ca. 10.30 vertrekken en halverwege de middag weer naar Wijchen terugkeren. De kosten incl. vervoer bedragen € 10,- per persoon.

Opgave is mogelijk na de vieringen van 7 en 14 juni bij kosteren en contactpersonen.

Martin Claes



DE WANDELING

GROEN EN GEEL



Vorig jaar september heeft wethouder Loermans bij het Noorderlicht officieel een viertal wandelroutes door Wijchen Noord 'geopend'. De routes zijn fantastisch aangegeven in

de vier kleuren: groen, geel, rood en blauw. Van ergernis is geen sprake. Integendeel, een klein beetje je ogen gebruiken en je komt op plekjes waar de uitzetters goed over hebben nagedacht.

TWINKELING

Half mei heb ik ter gelegenheid van de opening van de bibliotheek een lezing bijgewoond van Thomas Verbogt. Deze schrijver en o.a. columnist van de Gelderlander maakt met zijn twinkelende oogjes duidelijk dat de basis van genieten ligt in een scherpe waarneming van mens en natuur. Die kans krijg je zaterdag 6 juni weer!

WEDDEN

Ik durf te wedden dat je op het eind van de wandeling op plaatsen bent geweest die je niet eerder hebt gezien. Je boft dat mijn moeder altijd zei: 'Niet wedden jongen, daar komt narigheid van.'

GEZONDHEIDSCENTRUM BAAT

Zo heeft Nicole van gezondheidscentrum Baat een broodje en koffie aangeboden. Nooit eerder was dat tijdens de wandelingen van ons het geval en daarom weet ik niet of ik dit aanbod mag aannemen. Koffie? Okay! Maar een broodje? Mag dat wel? Terwijl we ook nog een rondleiding krijgen!

BRLEDGEBIED



Ook lopen we in Wijchen Zuid langs een vogelrijk gebied. Het is zo prachtig aangelegd dat je eigenlijk de tijd moet nemen terug te gaan.

Tijdens onze tocht reiken we je iets aan. Het is aan jou om er later op terug te komen.

WELKOM

De deuren van 't parochiecentrum staan op 6 juni vanaf 10 uur open. Het zou leuk zijn als je met ons meegaat. Wel graag voor 4 juni een bevestiging van je deelname naar petervangils1944@gmail.com of 024-6414946



Namens de werkgroep,
Peter van Gils

MEDITATIEBIJENKOMSTEN

MEDITATIEBIJENKOMSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN 2015

Het catechetisch beraad stimuleert mensen tot verdieping en bezinning! Dit mochten wij ervaren in de meditatieve bijeenkomsten op zeven zaterdagochtenden voor Pasen.

Met een aantal van zo'n twintig parochianen kwamen we wekelijks bijeen, om onder begeleiding van pater Ben Frie s.j. het lijdensverhaal uit te diepen aan de hand van de evangelies van de betreffende zondagen en zo beter op weg te gaan naar Pasen. Het was een bijzondere ervaring hoe pastor Ben Frie vanuit het evangelie ons dichter bij onszelf en daarmee met elkaar bracht. Na een meditatieve inleiding praatten we bij elkaar over de inhoud van de teksten die ons bezighielden en stonden we stil bij ieders beleving. We hebben ervaren dat deze bijeenkomsten zeer waardevol zijn om je te doen groeien in geloof. We willen de leden van het catechetisch beraad bedanken dat ze dit voor ons hebben mogelijk gemaakt.

Diny van de Zande
Annie van Zwam



van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

(H)EERLIJKE SAPPEN, PUUR GENIETEN!

APPELSAP OF TROPISCHE SAP?



Van over de hele wereld brengt Fair Trade Original al dit fruit samen in deze pakken. De ananas en mango worden in Thailand door boeren

verwerkt en geëxporteerd. De boeren krijgen begeleiding bij hun productie. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd hun planning af te stemmen op de vraag, zodat hun oogst meer oplevert. De sinaasappelsap van Fairtrade is tot slot gemaakt van zoete, zongerijpte sinaasappels die geplukt zijn in bijvoorbeeld Ghana en Brazilië.

EERLIJKE GLAZEN

Een sapje smaakt natuurlijk extra lekker in een mooi en eerlijk glas zoals de glazen van gerecycled glas uit Vietnam. De tint, de groene, blauwe of bruine, ontstaat doordat er oude limonadeglazen en inktpotjes gebruikt worden als grondstof voor dit product.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972.
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl

ONTMOETINGS-DAG ZIEKENPASTORAAT

Op dinsdag 10 april waren in de intieme Emma-nuelkerk weer veel parochianen bijeen voor de viering.

Het Thema voor de dag was: „vrede kleurt je leven“. Een inspirerend motto.

Marium Lahm





HET EERSTE-COMMUNIEHOEKJE

Toen Jezus op de laatste avond van zijn leven met zijn vrienden aan tafel zat, heeft Hij zijn brood met hen gedeeld en heeft Hij met hen gesproken over wat ze na zijn dood moesten gaan doen. Maar er was nog iets: Hij heeft toen ook voor hen gebeden. Hij bad tot God dat ze elkaars goede vrienden zouden blijven. Op die avond bad Jezus ook voor alle mensen die later in Hem zouden gaan geloven, en die zijn volgelingen zouden worden. Ook voor hen vroeg Jezus aan God dat ze elkaars vrienden zouden worden, en dat ze dat zouden blijven. Bidden deden Jezus' vrienden later ook. Toen Jezus gestorven was, hebben ze om moed en durf gebeden om te kunnen doen wat Jezus gedaan had. Toen Jezus nog op aarde was, hebben ze Hem meer dan eens gevraagd hun te leren hoe ze tot God moesten bidden. Jezus had toen gezegd: "Veel woorden heb je daarbij niet nodig. Zeg maar tegen God wat je voelt en denkt dat je nodig hebt. En God zal naar je luisteren, zoals een goede vader naar zijn kinderen luistert". En wat hadden Jezus' vrienden nodig? Moed en durf om in de wereld te gaan doen waarmee Jezus begonnen was. En wat ze ook nodig hadden, was elkaars vriendschap. Misschien hebben wij die ook nodig. Net als Jezus' vrienden van toen mogen ook wij daar samen om bidden: om moed en durf en dat we elkaars vrienden zijn en blijven.

EELHOORN NEEMT AFSCHIED

'Als ik straks weg ben,' zei de mier tegen de eekhoorn, 'moet je niet verdrietig zijn. Dat is nergens voor nodig. Als je aan mij denkt, ben ik er gewoon weer.' 'Waar ga je heen?' vroeg de eekhoorn die het maar niets vond dat zijn beste vriend wegging.

De mier dacht na. 'Hoe zal ik het zeggen. Ik ga naar Overal en Nergens. Waar ik heenga, daar kan jij niet komen. Dus doe maar geen moeite.'

'Maar', stamelde de eekhoorn, 'met wie moet ik dan mijn beukenootjestaart delen en wie zal me troosten als ik verdrietig ben?' Hij staarde somber in de verte. 'Je moet niet zo dom kletsen,' zei de mier, 'wat denk je van de olifant en de slak en de mol en de...'. 'Ja, ja,' zuchtte de eekhoorn, 'alles goed en wel maar jij bent jij. Er gaat niets boven jou. Ik kan net zo goed ophouden met ademen als jij weg bent.' De mier kreeg tranen in zijn ogen. 'Echt,' zei hij zacht, 'het moet...Het kan niet anders. Ik moet gaan. Doe wat wij samen altijd deden. Ga wandelen met de slak, deel je taart met de mol, maak een dansje met de olifant. Vertel mijn verhalen maar door aan de mol. Het zal even wennen zijn, maar je zult zien dat het werkt.'

Stil zaten ze naast elkaar. Ieder met hun eigen gedachten. De maan kwam op. 'Weet je,' zei de mier, 'Liefde is als de maan. Als ze niet groter wordt, wordt ze kleiner.' 'Mooi,' zuchtte de eekhoorn, 'die zal ik onthouden.' 'Niet onthouden,' zei de mier, 'Doen!' De eekhoorn sukkelde in slaap en toen hij wakker werd, was de mier verdwenen.



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT ONZE CONTACTRAAD D.D. 6 MEI 2015

- Er is een werkgroep ingesteld om de adventviering voor de parochie in onze kerk voor te bereiden. Een nieuw vierwekenrooster voor de pastores is op dit moment in voorbereiding binnen onze parochie. Dit rooster gaat vanaf september in.
- De coördinatie inzake de distributie van de Apostelbode zal voor onze kerk vanaf heden worden overgenomen door Melchior Föllings. Vanwege zijn mindere vitaliteit is Rien Tax niet meer in staat om dit werk voor onze gemeenschap nog voort te zetten. Wij danken Rien en Lies Tax voor hun jarenlange inzet en hun goede verzorging van deze distributie.
- Vanuit de gemeente hebben wij een aankondiging ontvangen dat voor ons kerkgebouw een QR-code wordt aangemaakt zodat bezoekers

meer informatie kunnen verkrijgen over de historie van onze kerk en haar gemeenschap. Wij informeren nog naar de foto's en de teksten hiervoor.

- De bouwcommissie bespreekt het rapport van de Monumentenwacht en komt binnenkort met haar bevindingen. De verwarming is tevens onderdeel van dit gesprek.
- De contactraad is door haar afgevaardigden bijgepraat over zaken die in de Apostelvergadering aan de orde zijn geweest. In elke contactraadbijeenkomst maken wij tijd vrij om met elkaar de vitaliteit te bespreken. Wij bespreken ook een concept van het vieringenschema, hoe dit eruit komt te zien als het vierwekenrooster is ingesteld.
- De werkgroep eerste-heilige-communieviering komt nog bij elkaar voor haar evaluatie.

Henk van der Wielen

VROUWEN BIJ HET GRAF



Met paaszondag vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. Het graf wordt leeg aangetroffen, er liggen nog wat windsels en de steen die het graf afsloot, is weggerold. We zien de bedrukte gezichten van drie vrouwen op weg naar het graf. Het zijn Maria Magdalena, Maria de tante van Jezus en Salome de moeder van Jacobus en Johannes. Ze hebben geurige olie bij zich om Hem te balsemen. De gezichten geven duidelijk het leed aan dat ze dragen. Een van hen slaat van ontzetting de hand voor haar gezicht.

De beelden die we zien hebben jaren verborgen gelegen op de zolder van de Paschaliskerk. Ze zijn onlangs van zolder gehaald en schoongemaakt. Ze zijn jaren geleden gemaakt door de Winsense kunstenaar Huub Kortekaas.

EERSTE COMMUNIE PASCHALISKERK

Na een voorbereiding van zeven maanden hebben vijfendertig kinderen op 26 april 2015 hun eerste communie gedaan in de Paschaliskerk. Het thema van de mis was "wil jij mijn vriendje zijn?", met als voorganger pastor Bas van Dijk. Het was een mooie

viering voor, met en door de kinderen. Mede door de muzikale omlijsting van het kinderkoor met dirigent Els en de muzikale begeleiding van Gabriel en Maarten.



Eerste Heilige Communie, Wijchen 26 april 2015

Julia Aalbers, Finn Arts, Niels Bloemers, Ian van den Broek, Raymon Degen, Tim Degen, Maddie Elbers, Eva van Eldonk, Sascha Ermers, Martijn Fleuren, Ruben Gerrits, Stijn Gradussen, Fabio Hendriks, Wout Hendriks, Dylan Hofman, Leslie van Ingen Schenau, Bas Janssen, Maud Janssen, Nick Kanselaar, Luc Kerstens, Laura Klabbers, Diewertje Laurant, Daan van Mierle, Lotte Moolenaar, Luuk Muskens, Luuk Nijweide, Lieke Nillesen, Maud Poos, Kiki van Rosmalen, Renu Reichgelt, Jop van Rossum, Kirsten van der Sterren, Juliette Taken, Lizzy van Venrooij, Bas Westerbeek.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan deze viering.

Eerste-heilige-communiegroep Paschalis



MARIAHOEKJE

Vanaf 1 mei staat de kerkdeur weer open voor iedereen die een bezoekje wil brengen aan het Mariahoekje. Je staat versteld hoeveel mensen dan een bezoekje brengen aan onze kerk om een kaarsje te ontsteken en iets te schrijven in het boek dat daarvoor bestemd is. Er komen ook buitenlanders in de kerk en dat is toch heel mooi.

In de meimaand is het in Batenburg de gewoonte dat we op dinsdagavond om zeven uur de rozenkrans bidden. Een mooie oude gewoonte, die moet blijven bestaan. Het is wel een kleine groep die steeds meebiddt, maar de groep wordt nog niet kleiner. Dank aan deze mensen voor hun volhardendheid om mee te bidden.



EERSTE COMMUNIE

Op zondag 3 mei 2015 was er in de Antonius Abt in Nederasselt groot feest. Onder de muzikale klanken van fanfare Wilhelmina werden de communicanten en hun ouders naar de kerk gebracht. De communicanten waren met hun familie sa-

le hulding verzorgd voor de zes communicanten. Onder luid applaus werden er nog ballonnen opgelaten door de feestelingen om de feestvreugde compleet te maken.

DODENHERDENKING

Jaarlijks herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Heumen. Dit jaar was de herdenkingsviering in de kerk van Nederasselt. Pastor Aloys van Velthoven ging samen met dominee Gert-Jan Deunk voor in deze viering. Na de viering liepen we in optocht naar het bevrijdingsmonument, gelegen tussen Nederasselt en Overasselt, waar de ceremoniële herdenkingsvie-



mengekomen, vanuit Balgoij en Nederasselt, om de eerste heilige communie te ontvangen. Pastor Aloys van Velthoven is samen met Marianne van den Bogaard nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van deze viering.

Een volle kerk zorgde voor een feestelijke bijeenkomst met prachtige liederen gezongen door het kinderkoor van Nederasselt. Na de viering werd er door de fanfare, buiten in de zon, nog een muzika-



ring werd voortgezet. De optocht werd voorgedaan door het gilde van Nederasselt met daaraanvolgend de burgemeester met pastor Aloys en de dominee, gemeenteraadsleden en veel van de aanwezigen in de kerk. Bij het monument aangekomen was er een speech van burgemeester Mengde en werd er een oud gedicht voorgelezen. Na de Last Post en de twee minuten stilte werd er een krans en bloemen gelegd namens de gemeente en verschillende groepingen. Door dominee Deunk en pastor Aloys werd er een noveenkaars geplaatst en daarna nog een bloemenhulde door leden van de scoutingclub en de aanwezige kinderen. Tot slot het overvenden van het monument door de gilden van Heumen en Nederasselt.





GILDEFEEST EN VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag, 26 april heeft onze geloofs-gemeenschap het feest gevierd van Sint-Joris. De contactraad had besloten om het vrijwilligersfeest dit jaar ook op de feestdag van Sint-Joris te houden. De dag begon met een eucharistieviering, waarin pastor Aloys voorging. Het parochieel zangkoor verzorgde onder leiding van Erik Fortier de gezangen.



Pastor Aloys haalde het gilde af achter in de kerk. Daar werd de relikwie overhandigd aan de pastor. Het gilde komt

dan met de gildetrom, die het tempo aangeeft, de kerk binnen. De relikwie staat tijdens de eucharistieviering op het altaar. De aanwezigheid van het gilde met vendeliers en trom geeft toch altijd een apart tintje aan deze viering. Tijdens deze viering stond het verhaal van Sint Joris en de draak centraal. Tevens de inzet van de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap, want die vrijwilligers zijn onmisbaar. Aan het eind van de eucharistieviering wenste de pastor het gilde veel succes bij het koningschieten.



De vrijwilligers waren uitgenodigd in de Terp. Daar werden ze onthaald met een kop koffie of thee. Pastor Aloys bedankte alle vrijwilligers nog eens voor het werk, dat ze voor de kerk doen. Daarna werd er een lunch aangeboden en was er tijd om gezellig met elkaar te praten. De reacties waren positief en men vond dat dit voor herhaling vatbaar is.

DOOP

6 juni 2015
Lukas Krisper

7 juni 2015
Colin Brosens
Camiel Brosens
Cadel Brosens

Contactraad.



LIBERATION CONCERT

Zeventig jaar bevrijding in Nederland wilden wij van Vlijt en Volharding niet zomaar voorbij laten gaan. Dit stuk geschiedenis hoort ook bij onze vereniging. Destijds had de "fanfare" het zwaar, maar bloeide net als de rest van Nederland na de oorlog weer op als weleer. In een versierde kerk, met zelfs originele vlaggen uit de oorlog (waarvoor onze dank aan Rob Danen) hielden wij op 1 mei j.l. ons concert, dat omringd werd door originele radiogeluiden en beelden van 1945. De PowerPointpresentatie begon met de woorden: "Laten we vieren, herdenken en vooral niet vergeten....." De sirenes klonken en het welbekende "Soldaat van Oranje" werd ingezet. In gedachten gingen we met onze muziek terug naar Pearl Harbor, maar ook de gruweldaden die klonken uit het stuk "Schindlers List". Foto's van Heumen in 1945 of misschien wel 1944, toen bij ons de ophaalbrug op 17 september 1944 werd heroverd. Dan volgt "A bridge too far", waarna de Hongerwinter voor het westen van Nederland begint. Maar dan, na alle ellende, komt de capitulatie op 5 mei 1945 en is het tijd voor feestmuziek en uitbundig zingende en zwaaiende mensen, zo ook in de kerk waar met de Nederlandse vlaggetjes werd gezwaaid toen het orkest met eigen zangeressen Manon en Janou de liedjes zong van Liberation: Als op het Leidseplein, Trees heeft een Canadees, Eens zal de Betuwe en Appeltjes van Oranje.

Het legendarische nummer van Vera Lynn: "We'll meet again" was ons laatste nummer, met daaronder de vermelding dat wij op de eerste zin van het refrein wel het antwoord wisten.... immers op 5 juli a.s. hebben we ons zomer/vakantie concert op het plein voor Terp. Om 15.00 uur is iedereen weer welkom.

Onze dank aan de contactraad en kosters van geloofsgemeenschap H. Georgius voor hun medewerking aan dit concert en ook aan hen die een bijdrage aan dit concert hebben geleverd.

Bestuur Vlijt en Volharding

Vieringschema
30 mei t/m 14 juni

30 mei / 31 mei
• 9e zondag door het jaar
• Feest van de H. Drie-eenheid

06 juni / 07 juni
• 10e zondag door het jaar
• Feest van het H. Sacrament

13 juni / 14 juni
• 11e zondag door het jaar
• Vaderdag

|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen * Eerste lezing: Deut. 4,32-34.39-40 * Tweede lezing: Rom. 8,14-17 * Evangelie: Mt. 28,16-20 | lezingen * Eerste lezing: Ex. 24,3-8 * Tweede lezing: Hebr. 9,11-15 * Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26 | lezingen * Eerste lezing: Ez. 17,22-24 * Tweede lezing: 2 Kor. 5,6-10 * Evangelie: Mc. 4,26-34 |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
|  | H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar) |
|  | Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes | zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes | zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i> |
|  | H. Jozef Alverna | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Martin Claes | zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven | zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes |
|  | H. Antonius Abt Nederasselt | zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Dank viering Communicanten & Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven |
|  | H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering | zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen | zondag 11.00 Dank viering Communicanten & Vormelingen Joy4all Aloys van Velthoven |
|  | H. Georgius Heumen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes | zondag 09.30 Dank viering Communicanten & Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven |
|  | H. Victor Batenburg | zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo | zondag 09.30 Eucharistieviering Jos van Minderhout |
|  | Kapelberg Bergharen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk | zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie |
|  | H. Judocus Hernen/Leur | zondag 11.00 Eerste Communie viering Voice Annemarie Gooiker/ Jos van Minderhout | zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout |
|  | H. Damianus Niftrik | zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers | zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Martin Claes |
|  | Het Kompas | zaterdag 17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker | zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes |
|  | St. Jozef | zaterdag 19.00 Woord en Communie Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes |

|  | Lezingen uit de Heilige Schrift | lezingen ✦ Eerste lezing: Job 38,1.8-11 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 5,14-17 ✦ Evangelie: Mc. 4,35-41 | lezingen ✦ Eerste lezing: Wijsh. 1,13-15;2,23-24 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 8,7.9.13.15 ✦ Evangelie: Mc. 5,21-43 | lezingen ✦ Eerste lezing: Ez. 2,2-5 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 12,7-10 ✦ Evangelie: Mc. 6,1-6 |
|--|---------------------------------------|---|--|--|
|  | H. Antonius Abt Wijchen | zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiëkoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar) | zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar) |
|  | Emmanuel Wijchen | zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie | zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes |
|  | H. Paschalis Baylon Woezik | zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> met Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk | zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers |
|  | H. Jozef Alverna | zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Ben Frie | zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen |
|  | H. Johannes de Doper Balgoij | zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers | zondag 11.00 St. Jansviering bij de 'oude toren' Mazing Joy/ Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven | zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Cees Janssen |
|  | H. Antonius Abt Nederasselt | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes | zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven |
|  | H. Antonius Abt Overasselt | zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven | zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Bas van Dijk | zondag 11.00 ZLTO-viering op 'de Buurderij' Joy4all Aloys van Velthoven |
|  | H. Georgius Heumen | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven | zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven | zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Martin Claes |
|  | H. Victor Batenburg | zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo | zondag 09.30 Woord en Communie Hennie Witsiers | zondag 09.30 Eucharistieviering Jack Leo |
|  | Kapelberg Bergharen | zaterdag 19.00 Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Hennie Witsiers/Jack Leo | zaterdag 19.00 <i>Dank</i> viering Communicanten & Vormelingen Neo Nata Annemarie Gooiker |
|  | H. Judocus Hernen/Leur | zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout | zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers |
|  | H. Damianus Niftrik | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jack Leo | zondag 09.30 Eucharistieviering Jos van Minderhout | zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers |
|  | Het Kompas | zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers | zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk | zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen |
|  | St. Jozef | zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers | zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk | zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen |

BIJZONDERE VIERINGEN

Sint-Janskathedraal | 's-Hertogenbosch

zondag 28 juni 11.45 uur Eucharistieviering in de *Sint-Janskathedraal 's-Hertogenbosch*.
Dames- & Herenkoor Overasselt. Martin Claes.

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Eucharistieviering in de *H. Antonius Abtkerk Wijchen*. Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 06 juni 19.00 uur Ontmoetingsviering in de *Emmanuelkerk Wijchen*. Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 12 juni 09.30 uur Woord en Communieviering in de *Emmanuelkerk Wijchen*. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 10 juli 09.30 uur Woord en Communieviering in de *Emmanuelkerk Wijchen*. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de *H. Paschalis Baylonkerk Wijchen*. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 03 juli 09.30 uur Eucharistieviering in de *H. Paschalis Baylonkerk Wijchen*. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 19 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de *H. Jozefkerk Alverna*. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

De Muts | Wijchen

vrijdag 26 juni 09.30 uur Eucharistieviering in "*de Muts*" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*.
maandag 08 juni 14.00 uur Viering met Dichterbij in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*. Aloys van Velthoven.
maandag 22 juni 14.00 uur Viering met Dichterbij in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*. Aloys van Velthoven.
maandag 06 juli 14.00 uur Viering met Dichterbij in de *H. Antonius Abtkerk Overasselt*. Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 09 juni 10.15 uur Eucharistieviering in de *Mijlpaal Overasselt*. Aloys van Velthoven.
dinsdag 14 juli 10.15 uur Eucharistieviering in de *Mijlpaal Overasselt*. Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 29 juni 10.00 uur Ouderenviering in de *H. Victorkerk Batenburg*. Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 juni 10.00 uur Ouderenviering in de *H. Annakerk Bergharen*. Annemarie Gooiker.
vrijdag 03 juli 10.00 uur Ouderenviering in de *H. Annakerk Bergharen*. Jos van Minderhout.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 02 juni 10.00 uur Ouderenviering in de *H. Judocuskerk Hernen*. Annemarie Gooiker.
dinsdag 07 juli 10.00 uur Ouderenviering in de *H. Judocuskerk Hernen*. Jos van Minderhout.

Kerkje | Leur

zondag 28 juni 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.

KJD-FESTIVAL OP 6 EN 7 JUNI

Dit jaar vindt het Katholiek-Jongerendag-Festival plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni, wederom op de locatie Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk, vlakbij Den Bosch. Het KJD-Festival is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar (de zaterdagavond en -nacht alleen voor 16+). Hoewel het festival zich inhoudelijk vooral richt op ontmoeting met katholieke jongeren, is het toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging.

ROYAL TAYLOR

De Amerikaanse band Royal Taylor is de hoofdact op het podium in de Abdijtuin. Zijn nieuwste album werd

dit jaar genomineerd voor de Grammy Award for Best Contemporary Christian Music Album.

MASTERCLASSES

Er is verder een breed aanbod van sprekers, masterclasses en andere activiteiten. Ook is er gedurende de dag een informatiemarkt, waar verschillende interessante organisaties zich presenteren.

KARDINAAL EIJK

De zondagsmis begint om 12.00 uur. Hoofdcelebrant is kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht.



IN MEMORIAM HARRY VAN DER SANDEN (1949-2015) EN JAN PETERS (1927-2015)

In de afgelopen maanden zijn twee parochianen overleden die vrijwilligerswerk voor onze kerk hebben verricht: Harry van der Sanden en Jan Peters.

Harry van der Sanden zocht na zijn pensionering een nieuwe invulling van zijn leven, naast het oppassen op zijn kleinkinderen. Hij vond die nieuwe invulling onder meer in het vrijwilligerswerk op onze begraafplaats. Sinds 2012 was hij lid van de werkgroep hoveniers, die daar met grote regelmaat schoffel- en andere onderhoudswerkzaamheden verricht. Helaas heeft Harry dit werk niet erg lang kunnen doen. Na een kort ziekbed overleed hij op 8 maart van dit jaar.

Ruim een maand later, op 16 april, was de uitvaartdienst voor Jan Peters. Jan was van 1984 tot voorjaar 1997 lid van het kerkbestuur van Overasselt. Hij hield zich als bestuurslid vooral bezig met het onderhoud van de gebouwen en was betrokken bij de restauratie van onze kerk eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Jan was al geruime tijd ziek toen hij op 11 april overleed. Hij is op korte afstand van pastoor Van Thiel begraven, de pastoor die het grootste deel van Jans bestuursperiode pastoor van Overasselt was en met wie hij altijd goed bevriend is gebleven.

De contactraad wenst beide families heel veel sterkte met het dragen van het verlies.

EERSTE COMMUNIE 2015

Ik heb zondag 19 april 2015 de communie gedaan. En dat vond ik heel erg spannend. We moesten heel vroeg opstaan omdat ik mezelf heel mooi moest aankleden en mijn haren mooi moest doen. In de kerk was het mooi versierd en er waren veel mensen. We kwamen de kerk in met onze doopkaars en liepen samen met pastor Aloys naar voren. Samen met het koor zingen vond ik heel spannend maar ik kende het lied uit mijn hoofd. Het was erg leuk. Ook heb ik stukjes voorgelezen. Dat was spannend. Het was fijn om in de kerk onze communie samen te vieren. Thuis kreeg ik veel cadeaus en hebben we een heerlijke dag gehad. We hebben alles buiten kunnen doen omdat het zo'n mooi weer was. Ik heb genoten van deze dag!

Eva Kersten

Op zondag 19 april jl. deden Eva Kersten, Feline Berndsen, Lise Püplichuisen, Femke Gerrits, Harjan Derks, Tess Rossen en Teun Dinnissen hun Eerste Heilige Communie in Overasselt. In de aanloop



daarnaartoe zijn zij vijf vrijdagmiddagen bij elkaar gekomen en hebben zij onder begeleiding van pastor Aloys van Velthoven de voorbereidingen voor deze dag getroffen. Ook zijn ze een middag naar Orientalis, het Bijbels Openluchtmuseum geweest. Op de dag zelf hebben de communicantjes, hun gezinnen, verdere familie en vrienden mogen genieten van een prachtige zonnige dag met een mooie mis. Het thema waarvoor dit jaar gekozen was, was 'Samen onder de regenboog' en dat was goed terug te zien en te horen in de kerk, die prachtig versierd was met werk van de communicantjes en natuurlijk de silhouetten. Na afloop heeft elk kind thuis zijn of haar eigen feestje gevierd en iedereen heeft een heerlijke dag gehad. Gefeliciteerd aan de kinderen die hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben dit jaar!

Linda Giesen (moeder van Teun)

DOOP
7 juni 2015
Lisa Schel





EERSTE COMMUNIE 2015

Zondag 19 april hebben zeven kinderen uit Alverna hun eerste heilige communie ontvangen in de H. Jozefkerk. Zij hebben hieronder hun eigen ervaringen geschreven over de voorbereiding en de dag zelf:

Ik ben Jayden en hier wil ik wat vertellen over de voorbereiding van de communie en de dag van de communie zelf. Tijdens de voorbereidingen vond ik het oefenen erg leuk om te doen in de kerk. Ik heb hier veel geleerd over het ontstaan van Jezus.

Ik heb ook paastakken uitgedeeld wat ik erg leuk vond. Ik heb ook een bloem gemaakt met mijn foto erop.

De dag van de communie vond ik erg leuk. De kaars aansteken vond ik leuk en de hostie krijgen. Ook toen we naar de kerk gingen met de sambaband samen met mama vond ik leuk.

Ik vond de tekening die mijn broer Dylano heeft gemaakt erg leuk op de tas.

Verder vond ik het een toppie dag met feest en veel kadootjes en lekker eten. En natuurlijk goed weer gehad.

Groetjes, Jayden

Ik vond het spannend om de communie te doen. Ik dacht dat het saai zou zijn om iedere keer bij elkaar te komen, maar ik vond het wel gezellig. De communiedag was heel leuk. Op het altaar zitten was ook leuk. Daarna een mooi feest thuis.

Joni

Ik vond de communie-vorbereiding erg leuk en pastor Bas is een goede leraar.

Het allerleukste vond ik het maken van de palmpasen-stok. Omdat ik ziek was op de communieviering kreeg ik speciaal een klein stukje van de hostie die erg lekker was. Nu hoor ik helemaal bij de familie van Jezus.

Joëlle

Het was gewoon goed en later denk ik er nog over na hoe het verder gaat. Mijn mama las mooi voor en de sambaband was de beste.

Van Julian groetjes aan allemaal.



Ik vond de communie leuk. 's Morgens vroeg moesten we op de foto alleen, en met papa en mama en Teun. Er waren veel mensen in de kerk. Nu mogen we voortaan in de kerk een hostie halen bij de pastoor. Voor de kerk en na de kerk was de sambaband er ik vond het leuk. En daarna was het feest. En mijn papa en mijn oom rookten een grote sigaar en toen, dat was niet normaal, ze rookten drie sigaren.....:-)

Groetjes Joep

Ik vond de voorbereidingen leuk en leerzaam. De communie zelf vond ik best wel spannend, maar ik heb een superleuke dag gehad! Noud

Bij de kindermiddagen vond ik de film van de bidsprinkhaan leuk.

En het maken van de bloemblaadjes van de magnoliatak. Met mijn communie vond ik het leuk dat ik mocht lezen en dat ik een hostie kreeg.

Groetjes Roos

Fijn Roos, Jayden, Joni, Joep, Julian, Noud en Joëlle dat jullie hier vertellen hoe jullie de eerste-communie voorbereiding en -viering beleefd hebben.

Het was voor mij een nieuwe uitdaging om dit met jullie en je ouders voor te bereiden en te vieren. Wat mij betreft: 't was even werken, maar ik heb het graag gedaan!

Pastor Bas van Dijk

GEDOOPT
2 mei
Yfke Bergman





VANUIT DE CONTACTRAAD

VERGADERING VAN 22 APRIL 2015

Deze vergadering werd geopend met een interview voor de Apostelbode. Van de redactie waren aanwezig pastor Ben Frie en Piet van Erp. Het verslag van dit interview kunt u op een andere plaats in de Apostelbode lezen.

Verder is er gesproken over:

- De jaarlijkse actie Kerkbalans. De enveloppen zijn rondgebracht. Het resultaat over de gehele parochie blijkt positief te zijn. Er zijn wel reacties geweest op de brieven, die de mensen thuis ontvangen hebben.
- Het nieuwe vieringschema en het terugbrengen van het aantal vieringen in deze kerk.
- Onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie en het schilderwerk worden uitgevoerd.
- De geluidsinstallatie in de kerk en het missaal zijn gerepareerd.



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Eerder hebben we gemeld dat ons 40-jarig jubileum plaats zou vinden op zondag 3 april 2016. Uiteindelijk is toch gebleken dat de eerste viering in onze wijk is gehouden op zondag 11 april 1976; dat was nog niet in het huidige gebouw, maar in de basisschool de Piekenstulp. Op grond van de datum van de eerste viering past voor het jubileum de datum van zondag 10 april 2016 beter en die gaat het dan ook worden. In de voorbereiding op dit jubileum hebben we in april weer een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van onze werkgroepen. Van alle kanten wordt meegewerkt aan het feest. Dat belooft veel goeds.
- Begin mei hebben we ons nieuwe bord gekregen boven de ingang van onze kerk. Het is in lijn met het bord van 't Achterom. Uiteraard is het wel in onze eigen kleuren. Zeer de moeite waard!!! De illustratie ziet u hierbij.



- De stand van zaken met betrekking tot de vacature pastoraal werk(st)er.
- De viering in de St.-Jan op 28 juni 2015 om 11.45 uur.
- Dagelijks openen en sluiten van de kerk.
- De gildemis op zondag 27 september 2015.
- De peilbuis voor de waterstand, geplaatst in de tuin naast het bankje.
- In de volgende vergadering wordt een overzicht gemaakt van de boekjes die we hebben in de kerk.

GEHUWD

1 mei

Joost Derks & Hanneke Peters



Wij wensen hen proficiat en een heel goede toekomst in Niftrik

- Op zondag 10 mei waren er in onze kerk twee vieringen. Naast de gebruikelijke viering in de ochtend was er om 17.00 uur een viering van de Kroatische katholieke gemeenschap in Nederland. Deze gemeenschap maakte voorheen gebruik van een kerk in Arnhem, maar dat hield op. Nu komen ze elke tweede zondag van de maand (behalve in juli, augustus en november) bijeen in onze kerk. De pater die voorgaat komt daarvoor speciaal uit Rotterdam en de bezoekers komen overal vandaan. Er zijn mensen bij uit Wijchen, maar ook uit bijvoorbeeld Groesbeek en Apeldoorn. Wij hebben ze gastvrij onthaald en zij waren met deze oplossing erg blij. Kortom een prima ervaring in onze herberg.
- Op zaterdag 6 juni sluit de werkgroep Ontmoetingsvieringen haar twintigste seizoen af. En het enthousiasme is nog steeds onverminderd groot. Om 19.00 uur bent u weer van harte welkom.
- De laatste gezamenlijke vergadering van de stuurgroep pastoraat en de contactraad in het lopende seizoen staat gepland op dinsdag 7 juli om 20.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand hebben we in onze kerk ons koffie-uurtje. Tijdens de zomervakantie gaat dit gewoon door. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u welkom. De komende data zijn 3 en 17 juni en 1 en 15 juli. We ontmoeten u graag!

Tini Poos



De lente is al weer heengegaan
Insecten hebben hun best gedaan
Zij weerden zich geducht,
Elk bloemetje moest bevrucht.
Zo komt ons voedsel heel spontaan.

De paus geeft in de discussie over ecologie,
een plaats aan de theologie
Ban Ki-Moon was met hem in
overleg;
zo vindt hij bij de UNO zijn weg
en stuurt hij binnenkort een brief
over klimatologie



Toon van Duifhuizen

DE ZOMERMAAND JUNI "ALLE WEER IS GODS WEER".

We hadden een kwakkelwinter en ook een kwakkelente. Het zal toch niet gebeuren, dat we ook nog een kwakkelzomer krijgen. Als ik vroeger op het slechte weer kankerde riep iemand me toe: "Alle weer is Gods weer". Waarmee ze eigenlijk wilden zeggen, weet wel dat het leven een gave is. Je mag leven! En dat leven speelt zich af tussen de elementen van deze aarde, zon en regen, zand en water, wind en wolken, bossen en planten. Natuurlijk is het weer soms grillig en afschuwelijk, en daar mag je best over mopperen, zeker als het je net verkeerd uitkomt. We zongen als kinderen niet voor niets: "Lief Heertje, geef mooi weertje". Ik denk, dat je minder gauw neerslachtig wordt van dagen lang regen, wind en wolken, als je leeft vanuit de overtuiging, dat je het leven als een gave hebt gekregen met daarbij zoveel goeds en schoons in je leefomgeving. Zo'n levensopvatting helpt je zeker te werken aan een beter "Leefklimaat" met elkaar. Wel, zo'n fijne zomer wensen wij je toe.

Namens de redactie van de Judocuspagina,
Jos van Minderhout

DINSDAG 2 JUNI OUDERENVIERING

De ouderenviering begin mei was een ontzettend gezellige bijeenkomst. Er waren er velen op komen dagen. Jammer, dat we broer Peters moeten missen. Hij is opgenomen in La Verna. Dat is een groot verlies van een hele waardevolle vrijwilliger. Kom op 2 juni weer samen en breng iemand mee. Zeg maar, dat ze veel missen, als ze niet meekomen. Pastor Annemarie Gooiker zal er bij zijn.

OPEN KERK STRATENMARKT

Tijdens de Stratenmarkt 14 juni is onze kerk open. Onze kerk behoort tot de mooiste van Gelderland. In de kerk staan prachtige monumenten, zoals het

schitterende hoofdaltaar met de zilveren tabernakel, de doopvont, de beroemde franciscaanse preekstoel, het altaar. We hebben een bijzonder gedenkboek over de St.-Judocuskerk in de aanbieding. Van harte welkom.

WEBSITE

Kijk regelmatig naar de parochiële website: www.judocuskerkhernenleur.nl. U vindt er de laatste preek om nog eens na te lezen, veel foto's van kerk, gebeurtenissen en dorp.

GEBEDSINTENTIES

Zondag 7 juni: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing.

Zaterdag 13 juni: voor alle overleden weldoeners van onze geloofsgemeenschap.

Zondag 21 juni: overleden ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, mevrouw Guelen-van Riet, Gerda van Heumen-Lukassen, Ben Peters.

Zaterdag 27 juni: Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing.

Gelieve gebedsintenties voor de maand juli en augustus, voor 4 juni in te leveren, bij Jeanne Hendriks, Eikenweg 1 in Hernen. Bij voorkeur telefonisch na 18.00 uur, tel. 0487-560540

OUWERWETSE HERRESE KRINTEMIK OP DE HERNENSE STRATENMARKT!

Slecht één keer per jaar is er de mogelijkheid om de voortreffelijke echte ouwerwetse Herrese krintemik te kopen. Bakkerij Geert Vonk uit Druten stelt de bakkerij al jarenlang belangeloos aan Jacques Maas ter beschikking, zodat hij daar de Herrese krintemik naar het voorbeeld en geheim recept van vader Piet Maas kan bakken. U steunt het goede doel van het Missiethuisfront Hier en Ginder. Per krintemik van € 5,00 gaat er € 3,00 naar Zuster Marleen Burgers in Brazilië. Zuster Marleen is nog de enige missionaris vanuit Bergharen-Hernen-Leur. Zo lang zij nog werkzaam is in de missie, blijven wij de Herrese krintemik bakken en haar daarmee financieel steunen voor de projecten van biologische groententeelt. Mocht u niet naar de Hernense Stratenmarkt kunnen, dan bezorgen wij graag de krintemik(ken) op zaterdag 13 juni bij u thuis.

De krintemik kan prima in de diepvries!
Even een telefoontje aan Marjan: 06.13154244, of per e-mail bestellen: marjanmaas@novi.net. Vermeld duidelijk uw naam, adres en het aantal krintemikken.

Namens Hier en Ginder,
Marjan van Gelder-Maas, coördinator

KATHOLIEKE BOUWVAKARBEIDERSBOND



In de Apostelbode van februari 2015 hebt u kunnen lezen dat de geloofsgemeenschap van de H. Judocus in het bezit is gekomen van het vaandel van de Katholieke Werkliedenvereniging St-Joseph. Een mooie herinnering aan vroegere tijden; en dat roept weer meer herinneringen op. Zo kwam ik in de familiekring een contributieboekje tegen uit 1956 van

de Katholieke Bouwvakarbeidersbond St.-Joseph, opvolger van de Katholieke Werkliedenvereniging. Het contributieboekje diende allereerst voor het registreren van de maandelijkse contributie die werd opgehaald. Het boekje opent met; "Een goed lid van St.-Joseph toont belangstelling in het werk van zijn organisatie. Leest trouw zijn bondsorgaan. Bezoekt regelmatig de ledenvergaderingen. Stelt zich

bij eventueel geschil direct in verbinding met zijn afdelingsbestuur en tracht de werkzaamheden van zijn afdelingsbestuur zoveel mogelijk te verlichten door; op tijd zijn contributie te voldoen, mede te werken aan de propaganda, bij verhuizing zijn bestuur onmiddellijk kennis te geven. Zoals destijds te doen gebruikelijk had elke bond zijn strijdlid. Voor deze organisatie schreef de schrijver/dichter Bernard Verhoeven uit Arnhem de tekst. Drie coupletten van negen regels. De eerste vier regels luiden als volgt: *Christenstrijders, Broeder, makker, Bouwers van de maatschappij, Werkers die nog slaapt wordt wakker en strijd mee in onze rij.*

Zo hadden ook de landbouwers hun lied "Met kruis en ploeg".

Toon van Duifhuizen

GEDOOPT

3 mei
Tess Rozendaal



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

HET KLOOSTER VAN DE FRANCISCANEN EN HET HEILIG BRUURKE

We reden met de auto naar Megen totdat de Maas met de pont overgestoken moest worden. We probeerden de kaarsjes aan te steken, maar door de harde wind wilde dit niet lukken. Het zonnetje scheen heerlijk, dus de wandeltocht richting het klooster Sint-Antonius van Padua was erg gezellig. Toen we bij het klooster van de franciscanen wa-

muur gemetseld. Er stond een beeldje wat Franciscus van Assisi met een melaatse uitbeeldde.

Er was een huiskamer, een grote keuken en een eetkamer. Mensen die tot rust willen komen, kunnen voor een paar dagen komen logeren. Ze moeten zich dan houden aan de gebruiken het klooster, zoals vier keer per dag bidden. Het klooster heeft een hele mooie grote tuin, waar we even konden spelen. Op de eerste verdieping bevonden zich een grote bibliotheek, twee gebedsruimtes en de slaapkamers van de bewoners.

Als laatste gingen we naar de grafkapel van het heilige bruurke. Hij leefde zeer eenvoudig en was portier. Bij het monument kon je een wenskaartje neerleggen in zijn mouw of capuchon.

We vonden het een leerzame, gezellige middag en willen de broeder nogmaals bedanken.

Daniel, Marit & Maartje vormelingen



ren gearriveerd werden we verwelkomd door een broeder en we moesten op een van de stoelen in de kerk gaan zitten. De broeder vroeg ons wat 'het vormsel doen' betekende. Ook vroeg hij wat we in de kerk zagen, zoals het altaar, de preekstoel, een biechtstoel en duiven.

De rondleiding begon in de gang waar vroeger de bewoners onder de vloer begraven werden, nu hebben ze als aandenken gedenktekens in de



OPENLUCHTVIERING

zondag
28 juni 2015



PAUSELIJKE ONDERSCHIEDING VOOR PIET VONK



Tijdens de eucharistieviering in de H. Antonius Abt kerk te Wijchen op zondag 10 mei jl. werd de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" uitgereikt aan Piet Vonk.

Piet Vonk kreeg de onderscheiding opgespeld door de pastoor van de parochie "De Twaalf Apostelen", Martin Claes. Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn: Voor Kerk en Paus) wordt o.a. verleend voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk. Piet Vonk is dit jaar al 50 jaar actief als collectant in de wekelijkse eucharistieviering. Daarnaast collecteerde hij tot voor kort jaarlijks voor de actie Kerkbalans en voor de Vastenactie.



Verdere betrokkenheid betoonde hij door destijds enige jaren lid te

zijn van de kerkraad en het uitvoeren van mutaties in de parochieadministratie.

Ook was hij niet te beroerd om een aantal keren te helpen bij de grote schoonmaak van de kerk en het jaarlijkse parochiefeest mede te organiseren.

Na afloop van de eucharistieviering was er volop de gelegenheid om Piet Vonk te feliciteren.

Contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD



• Na ruim een jaar zoeken is het gelukt een nieuwe voorzitter voor de contactraad te vinden: Hein Kroft. Op 6 mei hebben we met hem kennis gemaakt en afspraken gemaakt voor de komende periode. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring, ook met vrijwilligersorganisaties.

• Met de koster is uitgebreid gesproken over de gang van zaken bij uitvaarten. Dan moet er binnen enkele dagen veel geregeld worden en soms lopen daarbij de emoties hoog op. Vooral zelfgebrande cd's kosten de koster veel tijd en ergernis. De mensen weten vaak niet eens dat het niet genoeg is om met een computer muziekbestanden naar een cd te kopiëren, men moet die cd echt "afsluiten" om hem geschikt te maken voor een gewone cd-speler. Geconstateerd werd dat de spelregels rondom uitvaarten beter uitgewerkt moeten worden en dat er een grote behoefte is aan nieuwe koster.

De contactraad komt pas op 7 juli weer bijeen, de afspraak voor 2 juni komt hiermee te vervallen.

Theo van der Weegen

KOSTERS NODIG!

Op dit moment zijn er in onze kerk eigenlijk te weinig koster om alle vieringen te kunnen verzorgen. Wie wil ons komen helpen?

Het maakt niet uit of u man of vrouw, jong of oud bent, het gaat er om dat u volgens de kerkelijke voorschriften de vieringen mogelijk maakt. Uiteraard mag u er op rekenen goed te worden ingewerkt.

Aanmelden bij Michèl Willemse, tel. 6416608 of bij een dienstdoende koster in de sacristie.

BEZOEK VAN DE WERKGROEP ZIEKENPASTORAAT IN HET ZIEKENHUIS

De leden van de werkgroep ziekenpastoraat bezoeken parochianen die ziek zijn en om een bezoek gevraagd hebben, thuis zowel als in het ziekenhuis. Wij merken echter dat het ziekenhuisbezoek moeilijker wordt. Heeft u graag bezoek dan kunt u dit doorgeven bij opname en dan krijgen wij daar enige dagen later bericht van. Om te voorkomen dat wij voor niets naar het ziekenhuis rijden, hadden wij de gewoonte eerst contact op te nemen met het ziekenhuis. In het kader van de wet op de privacy geven ziekenhuizen deze informatie niet meer. Daarom maken wij u attent op de volgende mogelijkheid.

Wilt u, of iemand waar u de zorg voor heeft, bezoek in het ziekenhuis van een lid van het ziekenpastoraat van onze geloofsgemeenschap, dan kunt u dit doorgeven. Dit kan per telefoon of per e-mail. U kunt ook een berichtje afgeven of in de brievenbus deponeren. Ook kunt u, wanneer u thuis bezoek wenst, dit doorgeven aan het parochiecentrum Oosterweg 4 6602HD Wijchen.
tel: 024-6412627/E-mail: info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: Ma t/m vr : 09.00-12.00 uur
Ma t/m do : 19.00uur- 20.00 uur
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze manier van werken. Alvast onze hartelijke dank.

De leden van het ziekenpastoraat

RECTIFICATIE:

In de vorige apostelbode stond vermeld dat Eliano Hartogs op 8 februari dit jaar gedoopt werd. De familie wil terecht heel graag dat de juiste naam genoemd wordt.

Onze excuses voor het onjuiste bericht.

GEDOOPT

8 februari 2015

Demian Hartogs (roepnaam Eliano-Luca)

GEDOOPT

19 april

Iza Carolina Arianna van Hout

3 mei

Ruben van Reeken



GEHUWD

1 mei

Jannie van Reeken & Maikel van Benthem



KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING



Op 24 april jl. is Theo de Kleijn koninklijk onderscheiden.

Theo was al in de voormalige geloofsgemeenschap Everardus een actieve vrijwilliger.

Na het sluiten van de Everarduskerk in 1994 heeft Theo het mogelijk gemaakt dat die geloofsgemeen-

schap maandelijks tot 2004 kon blijven vieren in het OZO-wijkgebouw. Van 1998 tot en met 2006 is Theo lid geweest van de kerkraad Abt. Vanaf 2000 zette hij zich in voor de ouderen van parochie De Hoeksteen om hen met elkaar in contact te brengen. Tot op heden is hij koster voor de pastorale diensten in de verzorgingstehuizen Elsthof en St.-Jozef (nu Meander). Vanaf 2007 is Theo collectant in onze kerk.

Theo de Kleijn is een voorbeeld van iemand die na de sluiting van zijn kerk niet de kerk de rug toekeert, maar op zoek gaat en openstaat voor wat de behoeften van de mensen van zijn geloofsgemeenschap zijn en zich daar met hart en ziel voor blijft inzetten. Hij heeft verder durven kijken dan zijn eigen verlies en heeft de handen uit de mouwen gestoken. Hij heeft andere vormen, andere kerken, andere taken durven omarmen en ook daar weer nieuwe inspiratie, nieuw elan in gevonden en uitgedragen. Zulke mensen mogen met recht in het zonnetje gezet worden.

de contactraad



H. ANNA - BERGHAREN

VORMSELUITJE BERGHAREN

Tijdens de beklimming van de Sint-Jan hebben we samen met een gids een kijkje genomen bij het carillon, het uurwerk en de tentoonstelling over de geschiedenis, de bouw en restauratie van de toren. De flinke klim over eeuwenoude trappen werd uiteindelijk, op drieënveertig meter hoogte, beloond met een prachtig uitzicht over de binnenstad. Jet en Dion hebben op het carillon mogen spelen! Het was erg leuk en interessant! En we hebben met de hele vormselgroep en de gastouders de echte Bossche bollen van Jan de Groot gegeten! Mmmmm, echt een traktatie!



GEDOOPT

17 mei

Fiene van den Bogaart





Annie van den Heuvel (20-11-25)

werd op Alverna geboren. Net na de oorlog leerde zij Tien van Dijk kennen. De eerste tijd was niet gemakkelijk, want Tien werd als militair uitgezonden naar Indië. De liefde hield stand en zij trouwden in 1954. In Nederasselt werden de eerste kinderen geboren. Ze verhuisden na een aantal jaren naar Balgoij. Annie moest alleen het gezin draaiende houden, want Tien was hele weken van huis om de kost te verdienen in Duitsland. Annie was het gelukkigst als iedereen thuis en bij elkaar was. Groot was het verdriet dan ook toen in 2013 Tien onverwacht overleed en Annie niet in Balgoij kon blijven wonen. Ze werd liefdevol verzorgd in woonzorgcentrum Nijvelt te Nijmegen en was er gelukkig. Begin maart ging het snel verder achteruit. Haar hart was op en dat voelde ze zelf ook. "Nou ga ik naar papa", waren bijna haar laatste woorden. Op donderdagavond 12 maart overleed Annie. De crematie vond plaats in Beuningen.

In de Lagenhof te Overasselt is **Jan Peters** op 87-jarige leeftijd overleden. Jan is in Overasselt geboren als oudste van een gezin van vier kinderen. Toen hij 18 jaar werd hij als marinier uitgezonden naar Nederlands-Indië. In 1956 trouwde Jan met Annie en zij kregen drie kinderen. Veel heeft hij voor het verenigingsgebouw gedaan en hij was ook een aantal jaren lid van het kerkbestuur. Tijdens de grote renovatie van de kerk van Overasselt heeft hij met zijn kennis als uitvoerder in de bouw de werkzaamheden begeleid. Op 16 april 2015 hebben we afscheid van hem genomen in de kerk van Overasselt en te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 18 april 2015 is **Dien Weeren-Rouw** op 81-jarige leeftijd in het verpleeghuis "De Weegbree" overleden. Zij werd als derde kind geboren in het gezin Rouw aan de Ringlaan in Wijchen. In haar jeugd had ze een grote passie: muziek maken. In 1957 leerde Dien haar man Piet kennen. In 1960 trouwden zij en gingen in Heumen wonen. Samen namen ze intensief deel aan het verenigingsleven. Later zijn ze in Overasselt gaan wonen maar na het overlijden van haar man kon ze niet meer zelfstandig blijven wonen. Op 24 april 2015 hebben we in het crematorium afscheid van haar genomen.

Op 21 april 2015 is **Grada Goossens-Arriaans** te Nijmegen in de leeftijd van bijna 87 jaar overleden. Hoewel zij in Malden woonde, was zij een vaste be-

zoekster van de vieringen in de kerk van Heumen. We kennen haar als een bescheiden rustige vrouw. Naast de zorg voor haar man en gezin was ze een ook een creatieve vrouw en kon ze lekker koken en bakken. Op haar verjaardag 25 april 2015 hebben we in de kerk van Heumen haar uitvaart gevierd en haar begeleid naar het crematorium.

Op 27 april overleed **Truce Loeffen-van Stippent** op 88-jarige leeftijd. Geboren te Leur, woonde ze bijna 58 jaar in de Woezik met haar man Bert. Truce was erg zorgzaam voor haar man, de kinderen en kleinkinderen. Ze was altijd bezig, hield van de tuin en de bloemen, naaide graag kleding en schilderde. Ze was een gelovige vrouw, die vele, vele kaarsjes bij Maria gebrand heeft. Tot een week voor haar sterven was ze nog thuis, liefdevol verzorgd door Bert.

Haar laatste roos kreeg ze van hem in het ziekenhuis, waar ze omringd door haar dierbaren gestorven is. We hebben afscheid genomen van Truce in de Paschaliskerk op 2 mei en haar daarna te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Precies drie weken na haar 90^e verjaardag is **Koosje Hermens-Kuppen** overleden. Zij is getrouwd geweest met Thé Hermens. Uit hun liefde werden vijf zonen geboren. Verder mocht zij oma en omi zijn. Zij was een eenvoudige, lieve, zorgzame en geduldige moeder en oma. Haar leven stond in het teken van zorgen voor haar gezin en proberen op de hoogte te blijven van de gezinnen van haar zonen. Zij heeft in het koor van de Paschaliskerk en in het koortje van het Zorgcentrum St.-Jozef gezongen. De laatste jaren waren voor haar zwaar, omdat zij regelmatig in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Op 1 mei 2014 hebben we afscheid genomen van Koosje en haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof nabij de H. Antonius Abtkerk te Wijchen.

Marie van Wezel-Aalbers overleed op de dag dat ze 96 jaren geleden geboren werd: 29 april. Gedurende haar hele leven was ze met Wijchen verbonden en woonde o.a. in de Woezik, de Schakelhof en St.-Jozef. Marie was een sterke vrouw en wist ondanks het feit dat ze tot tweemaal toe een echtgenoot verloor steeds opnieuw de draad van haar leven op te pakken. Niet teveel vragen en het leven nemen zoals het komt was de levenshouding die Marie kenmerkte. De uitvaart voor Marie vond plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 6 mei. Marie werd begraven op het kerkhof aldaar.



Piet Smits was 74 jaar en is op 29 april slachtoffer geworden van een verkeersongeval toen hij zijn favoriete hobby uitoefende: fietsen. Piet kwam uit de Woezik en trouwde negenenveertig jaar geleden met Annie de Wildt. Samen kregen ze een dochter: Renate. Piet was schilder en in z'n vrije tijd hield hij van carnaval, de voetbalclub, reizen, kaarten en biljarten. Piet was een trotse opa van twee kleindochters. Verder was hij een graag geziene vrijwilliger bij Vraag en Aanbod. We hebben afscheid genomen van Piet in de Paschaliskerk op 4 mei en daarna naar het crematorium begeleid.

Op 29 april 2015 is **Jan Jenniskens** thuis in Overasselt overleden. Jan werd op 21 september 1929 in Overasselt geboren en de boerderij was voor hem zijn lust en zijn leven. Hij genoot van de natuur en het vee in de wei en was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Na het verlaten van de boerderij hadden Jan en zijn vrouw Annie veel plezier in het tuinieren en van de uitstapjes die zij maakten. Het verlies van zijn vrouw viel hem zwaar. In de kerk van Overasselt was zijn uitvaartviering en we hebben hem begraven op het kerkhof aldaar.

Op 5 mei 2015 overleed **Ruud Holland** in de leeftijd van slechts 61 jaar. Ruud werd geboren in Haalderen en groeide op in Gendt met drie oudere zussen in een bedrijvig ondernemersgezin. Hij leerde ruim veertig jaar geleden Els Verhoeven kennen, zij trouwden en gingen op Alverna wonen. Els en Ruud kregen samen twee zoons en een dochter en inmiddels is het gezin gegroeid met een aanstaande schoondochter en drie kleinkinderen. 26 jaar geleden moest Ruud noodgedwongen voor zichzelf beginnen. Maar Holland Montage groeide tot een mooi bedrijf, dat hij runde met zijn oudste zoon en hij was de steun van zijn gezin, familie en vrienden. Hij genoot van een veelbewogen sociaal leven met o.a. de toneelvereniging, de vogelvereniging, de voedselbank en de kerk. Op 9 mei j.l. is in een grote kring afscheid genomen van Ruud en is hij ten ruste gelegd op de begraafplaats te Alverna.

In de leeftijd van 87 jaar is **Theo Jilesen** op 6 mei 2015 in het ziekenhuis te Nijmegen overleden. Theo werd geboren in Overasselt als derde kind in een gezin van tien kinderen. Theo bleef op de boerderij wonen waar hij meewerkte op het land. Theo werkte, door ziekte, in de sociale werkplaats in Nijmegen met veel plezier en vol overgave tot aan zijn pensioen. In zijn nieuwe vrije tijd was hij een uitstekende tuinman. Vorige maand heeft hij zijn 87^e verjaardag nog groots gevierd. Maandag 12 mei 2015 hebben wij in de kerk van Overasselt zijn afscheidsviering gehouden en hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.



Jan Welling (1932) is op veel foto's zichtbaar als een stralende man, die graag mensen om zich heen heeft. In zijn jonge jaren was het niet gemakkelijk voor hem om een goed sociaal leven te leren leiden. Dat kwam pas echt op gang in zijn gezin, waar het uitgroeit tot een intense band die tenslotte nog versterkt werd doordat Jan in de laatste fase ook zijn kwetsbaarheid kon laten zien. Enkele maanden geleden ontving hij welbewust de ziekenzalving. Het is gegaan zoals hij hoopte: hij is op 8 mei in vrede gestorven in de schoot van zijn gezin. We deden hem uitgeleide in de Antonius Abtkerk in Wijchen op 13 mei, waarna hij in Beuningen werd gecremeerd.

Dinie van der Zande-Bosch is op 9 mei in de hospice overleden in de leeftijd van 93 jaar. Dinie werd geboren te Nijmegen en ging op haar 17^e het klooster in. Daar werd ze opgeleid tot verpleegkundige en is ze werkzaam geweest in verschillende ziekenhuizen. Na vijftientig jaar trad ze uit. Ze trouwde met Egidius uit Wijchen, weduwnaar en vader van zes kinderen. Na negen jaar overleed Egidius en ging Dinie in de Blauwe Hof wonen. Naast bridge en de natuur had zij belangstelling voor ouderen en zieken met wiens lot ze begaan was. We hebben afscheid genomen van Dinie met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in het crematorium te Beuningen op 16 mei.

Op 13 mei 2015 is op 52-jarige leeftijd **Johan van Haren** overleden. Johan weet al vanaf zijn jonge jaren dat hij met zijn handen wil werken en wordt lasser. Hij is getrouwd met Janneke en zij hebben twee zonen. De verenigingen in Overasselt draagt hij een warm hart toe en hij wordt door iedereen graag gezien. Nooit doe je tevergeefs een beroep op Johan en hij is van vele markten thuis. Ook als Johan voelt dat zijn gezondheid hem in de steek laat behoudt hij zijn humor. In de kerk van Overasselt hebben we op 19 mei 2015 afscheid van hem genomen en daarna begeleid naar het crematorium

SACRAMENTS DAG

FEESTDAG MET EEN ONVERWACHTE OORSPRONG

Voor ons is de tweede donderdag na Pinksteren een dag als alle andere donderdagen. Maar duizenden Duitse automobilisten op de snelwegen richting de Nederlandse kust geven aan dat er op die dag toch iets bijzonders aan de hand is. Inderdaad: in Duistland viert men dan "Fronleichnam" oftewel Sacramentsdag. Bij onze oosterburen is Sacramentsdag nog steeds een officiële feestdag, in Nederland al heel lang niet meer. Wij vieren het in de kerk op de tweede zondag na Pinksteren: het hoogfeest van het heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Anders gezegd, de tegenwoordigheid van Christus in (en na) de eucharistie.



De oorsprong van dit hoogfeest is in zekere zin wonderbaarlijk en het initiatief komt niet zo ver van ons vandaan. Een zeer gelovige zuster-Augustines uit het bisdom Luik, Juliana van Cornillion (1192–1258), kreeg een groot aantal visioenen en ze gaf aan dat Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen zich in te spannen voor de verering

van het heilige Sacrament. Samen met twee medezusters zette ze zich hiervoor in. En met succes, want de bisschop van Luik stelde reeds in 1248 het Hoogfeest van Sacramentsdag voor het eerst voor zijn bisdom in.

Dat de loop van de geschiedenis soms van toevalligheden aan elkaar hangt blijkt uit het vervolg. Want een hoogfeest in een bisdom is nog geen hoogfeest voor de gehele kerk. Juliana had contact met de aartsdiaken van Luik, een zekere Jacobus Pantaléon. Toeval of niet: deze Jacobus werd in 1261 tot paus Urbanus IV gekozen en het was deze paus die in 1264 het feest van Sacramentsdag instelde als feestdag voor de gehele kerk.

Hij vroeg aan de beroemde dominicaanse theoloog Thomas van Aquino om voor dit grote feest nieuwe

liturgische teksten te maken. Die behoren nu nog steeds tot de theologische meesterwerken, zoals de hymne 'Pange lingua' en het 'Lauda Sion'.

Sacramentsdag was vroeger in vele parochies ook buiten het kerkgebouw zichtbaar via Sacramentsprocessies. Tegenwoordig gebeurt dit voornamelijk nog in Limburg. De Heilige Hostie wordt dan in een monstrans door de priester rondgedragen, vergezeld van misdienaars, de fanfare en biddende gelovigen. Ook in bedevaartplaatsen gebeurt dit tijdens de bedevaarten, zoals in Wittem en Lourdes dagelijks. In Rome is het traditie dat de pauselijke Sacramentsprocessie plaatsvindt tussen de kathedraal San Giovanni en de basiliek Santa Maria Maggiore. Daarbij bevindt de paus zich op een open wagen, neergeknield voor een monstrans met daarin het Allerheiligste.

Diaken Hennie Witsiers



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF **WIJCHEN**
Geopend iedere
werkdag en zaterdag
van:
09.30 - 17.00 uur.



Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

EEN ZATERDAG

Ze fluiten niet speciaal voor mij, dat weet ik heus wel. Maar ik vind een merelconcert in de vroege morgen een cadeautje. De dag begon goed. Ik haalde de krant uit de brievenbus, zette koffie en maakte broodjes warm in de oven. Dit is voor ons een normaal begin van de zaterdagmorgen, voor heel veel mensen helaas niet. Je hoeft maar één blik in de krant te werpen en je verdrinkt in de ellende. Toch liet ik mij het ontbijt smaken, en ik ging verder met de dag die voor me lag.

Wij, mijn partner en ik, hadden kaartjes gekregen voor een kunst- en antiekbeurs ergens in Brabant. Rond de klok van elf uur stonden wij in een ruime hal vol schilderijen en andere creatieve uitingen van kunstenaars. Ik vergat alle krantenberichten en maakte bijna een vreugdesprongetje bij het zien van al dat moois. Als ik heel veel geld had gehad dan was ik misschien bezweken voor een landschap vol lentebloemen van een schilder uit Rusland, maar nu ben ik zeer blij als ik gewoon mag rondkijken en bewonderen. Ik begrijp niets van de kunsthandel. Ik denk dat de meeste schilders en beeldhouwers zich in hun graf zouden omdraaien als ze wisten hoeveel geld hun werken tegenwoordig opbrengen. Je kunt er heel wat hongerende mensen mee



voeden. Ik gaf mijn ogen goed de kost en genoot van de fraaie vormen en kleuren. Tussendoor dronken wij nog een kopje koffie met een te groot gebakje als extraatje. Wij gingen na enkele uren zeer voldaan naar huis. Met dank aan de gulle gever van de vrijkaartjes en aan de kunstenaars die al dat moois gemaakt hadden. Na het avondeten wilden we toch het journaal bekijken. We waren onmiddellijk terug in de wereld van alledag. Ik hoef hier niet te beschrijven wat iedereen weet. We leven in een wereld vol tegenstrijdigheden, het is niet anders. Ik wil één lichtpuntje vermelden uit een reportage later op de avond vanuit een vluchtelingenkamp. Temidden van alle ellende was een prachtige baby geboren met heldere oogjes en pikzwart haar. De moeder hield het kind dat nog van niets wist stevig vast. Ik vond het een aangrijpend einde van de dag. Onze zaterdag was bijna voorbij. Ik wilde nog even naar buiten. In de lente luister ik graag naar

het avondconcert van de merels en alle andere vogels in en rond ons tuintje. Ik dacht nog even aan de moeder en haar pasgeboren baby. Zouden ze de volgende lente mogen beleven in een veiligere omgeving? Vreemd eigenlijk, ze weten helemaal niet wie ik ben. Ze zullen nooit weten dat ik aan

ze dacht op een gewone zaterdagavond in Wijchen, een klein dorp in een ver land.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

| | | |
|---------------------|------------------|-------------|
| Martin Claes | pastoor | 024-6412627 |
| Aloys van Velthoven | priester | 024-6221276 |
| Bas van Dijk | priester | 024-6412627 |
| Hennie Witsiers | diaken | 06-20541732 |
| Annemarie Gooiker | pastoraal werker | 024-6412627 |

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

VOLGZAAMHEID

Wat is volgzzaamheid? Achter dit woord wordt in onze tijd een vraagteken gezet. Maar misschien valt toch ook een goed woord voor te zeggen. Laat ik beginnen bij een spreekwoord: een goed voorbeeld doet goed volgen. Van een goed voorbeeld verwacht je dat aantrekkelijk en daarmee de moeite waard om na te volgen. Iets daarvan zie je misschien gebeuren bij het volger-zijn bij Twitter of Facebook. Volger-zijn noopt daar tot oplettendheid, want het leeft van de actualiteit. Het geeft ook hectiek. Je moet er als de kippen bij zijn. Maar dat is wellicht ook een nadeel. Er zit iets onrustigs in, iets gespannens, iets haastigs. "Haastige spoed is zelden goed," zou je mogen zeggen. Echter goed werk heeft tijd nodig, een goed voorbeeld en een goede navolging ook. Zoiets ontstaat niet van de ene dag op de andere. Grote regelschrijvers als Benedictus, Augustinus of Franciscus moesten toegroeien naar hun regel. Ze kwamen er pas toe na een persoonlijke zoektocht.

In die zoektocht van deze mannen stond God centraal. Vandaar keken zij naar het religieuze leven en kwamen tot de kern ervan: mensen die alleen of samen in de tijd waarin je leeft proberen het verhaal van God en de mensen te ontdekken.

Aan het begin van zijn Regel gaat Sint-Benedictus nader in op de zoektocht naar God. Hij duidt de persoon van de overste aan als één van de plekken waar de monnik God zoekt: "Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van de meester. Neig het oor van uw hart: aanvaard gewillig de vermaningen van uw liefdevolle vader en breng ze metterdaad ten uitvoer".

De mens die God zoekt doet er goed aan te luisteren naar mensen die gezagvol kunnen spreken over God en diens wegen kunnen wijzen. En hij moet naar die richtlijnen handelen. Ze zijn het goede voorbeeld dat gevolgd moet worden. Als mens van deze tijd zou je toch een bedenking

kunnen krijgen tegen het model van volgzzaamheid die Sint-Benedictus hier aanstipt. Gaat hij niet te snel voorbij aan de eigen inbreng en de eigen verantwoordelijkheid van een religieus?

Ik denk het niet. Want al ging Benedictus uit van de onderdanigheid van de monnik aan de abt, hij wist ook dat een abt niet alwetend is. Daarom is het ook zo, dat als er in het klooster iets belangrijks gebeuren moet, aldus Benedictus, de gehele gemeenschap bijeen geroepen moet worden omdat "de Heer vaak aan een jongere openbaart wat het beste is".

Elke monnik is dan een beetje "als de jongste". Hij moet een advies geven in een geest van bescheidenheid en realiteitsbesef, maar zijn oordeel heeft – misschien ondanks geringe kennis en ervaring- waarde omdat zich in zijn inzicht misschien dat van de Heer zich weerspiegelt. Dit aspect maakt een monnik niet alleen een navolger, maar ook een beetje een voorbeeld.



leders inbreng kan dus van belang zijn. In het religieuze leven is zoeken naar Gods wil een zaak van samen zoeken. De goede volgzzaamheid komt alleen in tot stand wanneer alle betrokken religieuzen met open geest voor deze tijd en voor elkaar goed overleggen. Oud-abt Ton Baeten zei het ooit heel treffend: "gehoorzaam" en "saamhorig" horen bij elkaar. En dat gaat niet alleen op voor religieuzen, denk ik, maar voor alle mensen in de kerk.

Laat ik hiermee afsluiten:

"Volgzzaamheid? Waar liefde en saamhorigheid voorgaan, daar volgt men God!".

Bas van Dijk

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in juli 2015 met het thema "Stilte". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 juni 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.