

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 6
juli/augustus 2015



STILTE

De Twaalf
Apostelen

A graphic consisting of a cross with a vertical bar and a horizontal bar, positioned above a cluster of twelve spheres of varying sizes. The spheres are arranged in a way that suggests they are rolling or have just rolled.

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

EEN REISGIDS EN EEN BIJBEL

Een reisgids kwam op de weg een bijbel tegen, ze zaten beiden in een weekend tas. De reisgids was een tikkeltje beduimd, de bijbel of hij pas gebonden was.

"Zeg", sprak de reisgids aarz'lend tot de bijbel en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt: "Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen terwijl ik bijna zienderogen slijt...."

"Ze moeten mij natuurlijk vaak gebruiken, op mijn gegevens kun je altijd aan. De mens zegt waar hij heen wil reizen, ik geef vertrek- en halteplaatsen aan."

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even, "Ik ben de mensen niet zo naar de zin. 'k Wijs wel de weg, maar wat ze lastig vinden, bij mij staan er geen aankomsttijden in!"

Edwin van Duinhoven



VANUIT DE REDACTIE

VOLGEND NUMMER

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Bid en Werk" en is bedoeld voor de periode van 5 september t/m 4 oktober. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 13 augustus per e-mail worden gezonden naar: apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
januari	65.986	65.986	75.511	75.511	9.525
februari	54.496	120.482	54.520	130.031	9.549
maart	13.589	134.071	10.773	140.804	6.733
april	6.341	140.412	7.778	148.582	8.170
mei	4.134	144.645	3.614	152.196	7.650

Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wilt u ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt geen brief ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een telefoontje naar het parochiecentrum 024-6412627.

OM TE NOTEREN



28 JUNI 11.00 UUR BALGOIJ

Openlucht-Sint-Jansviering bij de Oude Toren

30 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

5 JULI 11.00 UUR OVERASSEL "DE BUURDERIJ"

Jaarlijkse ZLTO-ontmoetingsviering,

15 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

26 JULI VERTREK 05.00 H. ANNA BERGHAREN

65^e Maas en Waalse Fietsbedevaart naar Kevelaer

5 AUGUSTUS 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

16 AUGUSTUS 16.00 UUR KAPELBERG BERGHAREN

Maas en Waalse Bedevaart

19 AUGUSTUS 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

22 t/m 29 AUGUSTUS EILAND HOLTUS

Loosdrechtse plassen-Zeilkamp De Twaalf Apostelen

30 AUGUSTUS NA VIERING VAN 11.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN

Jaarlijkse ontmoetings- en feestbijeenkomst voor en met vrijwilligers

2 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

16 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

19 SEPTEMBER BEDEVAART NAAR KEVELAER

20 SEPTEMBER 10.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN

Apostelviering

27 SEPTEMBER NIFTRIK GILDEMIS

8 t/m 13 OKTOBER

ZESDAAGSE Vliegbedevaart naar Lourdes

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

STILTE IN VELE GEDAANTES

**OGEN GESLOTEN
DE ADEM INGEHOUDEN
STILTE IS HOORBAAR**

(haiku van Ada van den Bos)

Wij leven in een jachtige wereld. Het lijkt wel of iedereen altijd haast heeft en bovendien 'moet' er altijd en overal lawaai zijn. Op de kermis en tijdens carnaval hoort dat er uiteraard bij, evenals in de disco. Maar waarom muziek in de winkelcentra? Waarom zoveel lawaai op campings? Waarom die harde muziek uit het open raampje van een auto? Zelfs in het openbaar vervoer en op de fiets zit de jeugd met oordoppen in. Is al dat lawaai misschien de reden van de invoering van stiltecoupés in treinen? Zijn wij door de ontwikkeling van de tijd gewend geraakt aan die wereld van geluiden en kunnen wij niet meer tegen stilte?

Toch is er mijns inziens bij veel mensen een toenemende behoefte aan rust en stilte in onze complexe en drukke wereld.



Velen trekken in weekends en vakanties de bossen in om te genieten van de stille natuur met af en toe prachtige vogelgeluiden; anderen gaan naar het strand om de klotsende golven te horen en innerlijk stil te worden van die onmetelijke zee. In onze parochie worden regelmatig wandelingen georganiseerd met een spiritueel tintje. In april j.l. is er een stiltewandeling gehouden naar Ravenstein. Door deze stilte komt je weer tot je zelf, ze geeft nieuwe kracht en energie, je hoofd wordt even leeg van alle (in)spanningen.

In alle godsdiensten speelt stilte een belangrijke rol. We kennen allerlei vormen van meditatie in de hindoeïstische en boeddhistische traditie. Vele westerse mensen beoefenen regelmatig deze technieken. Het dagelijks leven en werk wordt overdacht, men maakt even pas op de plaats, alles wordt weer eens op een rijtje gezet. Dat brengt het leven weer in balans. Soms leidt zo'n bezinningsperiode ook tot nieuwe, frisse ideeën.

Toch komt er binnen de religies nog een dimensie bij. Meditatieve stiltes hebben tot doel mensen te helpen in hun zoektocht naar God. In kloosters en abdijen, met name bij beschouwendes ordes, zijn dagelijks meerdere momenten van



stilte en bezinning en niet alleen in de kapel. In de besloten gangen heerst voortdurend 'silentium' (stilte), maar ook in de refter tijdens het eten. Dit dagritme kan heel weldadig aandoen en leiden tot een rijk innerlijk leven.

In onze tijd blijkt er bij leken een groeiende behoefte te bestaan aan een kort verblijf in een klooster of abdij voor een retraite of een paar bezinningsdagen. Van de gastenverblijven, zowel bij mannelijke als vrouwelijke religieuzen, wordt veel gebruik gemaakt, ook door jongerengroepen. Naast het afnemend kerkbezoek is dit een positieve ontwikkeling.

In onze kerken kennen we tijdens vieringen ook stiltemomenten. Opvallend is, dat we daar nog niet zo goed mee kunnen omgaan. Een bezinningsmoment na de preek duurt al gauw te lang. Tijdens boetevieringen bijvoorbeeld mogen de stiltes niet te lang duren. Kennelijk weten we nog te weinig raad met die stilte. Stilte moet je leren!

Onlangs las ik, dat paus Franciscus al 25 jaar geen televisie meer kijkt. Hij heeft dat indertijd aan Maria beloofd. Probeert hij zo te ontkomen aan de kakofonie van geluiden en de overvloed aan beelden, die ons via het beeldscherm bereiken? Uiteraard houdt hij zich via andere media op de hoogte van het wereldgebeuren.

Maar kennelijk werd het hem teveel en zocht hij meer de stilte van zijn hart. Misschien is het voor ons ook goed om de overvloed aan prikkels van buiten wat te beperken en ons in alle rust en stilte te bezinnen op datgene wat werkelijk van waarde is in ons leven.



*langs de stille weg
de stille zonnige weg
bloeien de rozen
ze geuren voor elk mens
wie hij ook moge zijn!
(P.A. van Mulkom)*

Koos Leemker

KAPELLETOCHT

Tweede Pinksterdag ... 's morgens vroeg keek ik naar buiten. Het weer leek niet zo mooi, maar ik had het voornemen om de jaarlijkse kapellentocht te gaan lopen. Om 7.30 liep vanuit Wijchen een groep mensen gezamenlijk naar de Kapelberg in Bergharen, met een tussenstop in Hernen met koffie en iets lekkers. De weergoden lieten ons toch niet in de steek, het was fijn om te wandelen.



Om 10.00 uur begon de eucharistieviering, voorgangers: pastor Jos van Minderhout, pastor Annemarie Gooiker en diaken Hennie Witsiers.

Jos van Minderhout verwelkomde de mensen en sprak blijdschap uit over de grote opkomst. Annemarie Gooiker nam daarna het woord en zei: Pinksteren, kerkelijk heet dat: de neerdaling van de H.Geest. Kunnen wij daar iets van zien, is die Geest zichtbaar en hoe kijken wij hiernaar? Ze gaf wat voorbeelden: het is Geest als mensen elkaar dienen en niet alleen voor zichzelf kiezen; het is Geest als mensen in vrede en rust voor elkaar aanwezig zijn en als mensen als vrienden leven. Ook als mensen kwaad worden wanneer er een ander gekwetst wordt. Van de geest word je warm en zacht, het is een cadeautje. Waar zoveel onderlinge zorg en liefde is, daar is zeker het Pinkstervuur van de liefde de inspiratiebron.

In haar verkondiging zei ze "All you need is Love". Pinksterfeest: Vuur van de Liefde. Gebondenheid en Liefde hebben geen woorden nodig. Wees samen en houd elkaar vast. Hoe waait in ons de Geest? Als voorbeeld noemde Annemarie de vele vrijwilligers in de parochies, de Voedselbank, Vraag en Aanbod, Missionarissen en de religieuzen die bidden voor de wereld. Het vuur van God brandt nog altijd.

Voor de communie nodigde Annemarie mensen van verschillende parochies uit om een symbool van hun zorg voor elkaar bij Maria ter Nood Gods te brengen. Bloemen, kaarsen, een hart, een kleine replica van O.L.Vrouw ter Nood Gods waren een mooi gebaar als dank aan Maria.

De dienst werd met mooie toepasselijke eigentijdse liederen opgeluisterd door de zanggroep uit Puiflijk o.l.v. Hans Eijgenraam.

Dit alles was een warme viering en Jos van Minderhout eindigde de dienst met zijn woorden: "Neemt



allen het Vuur van de Geest mee naar huis, dan zal God met je zijn".

En ... na afloop werd iedereen uitgenodigd om met elkaar wat na te praten onder het genot van een kopje koffie met een plakje cake. Zo was het weer een mooie jaarlijkse ontmoeting.

Bea Cronenberg

BEDEVAART BERGHAREN

Op zondag 16 augustus wordt de traditionele Maas en Waalse Bedevaart naar de Kapelberg van Bergharen gehouden. Om 16.00 uur wordt daar een eucharistie gevierd. Dat lijkt nu nog ver weg, maar met de komende vakantie in het vooruitzicht is het noodzakelijk al vroeg met deze melding in de Apostelbode te komen. Zet het maar vast in uw agenda want iedereen is van harte welkom om mee te vieren. Vooraf zal er weer gelegenheid zijn om uw eigen intenties op papier te zetten en in een bokaal te doen die tijdens de viering op het altaar wordt geplaatst.

"Geborgenheid vinden bij Maria" is voor deze bedevaart als thema gekozen. Maria wordt gezien als middelares tussen mens en God. Zij is het die als moeder een goed woordje voor je doet bij haar Zoon. Daarom, waar ter wereld je komt, als er in een kerk kaarsen worden gebrand, worden de meeste voor een beeltenis van Maria opgestoken.



In ons menselijk hart is er een diep weten dat ons roepen tot haar wordt gehoord, in liefde en mededogen. Vanuit dat weten mogen we haar van tijd tot tijd ook wel eens onze dankbaarheid tonen. Dat vergeten we vaak te snel.

Voorganger en predikant in de viering is pastor Ton van Balveren. Deze van oorsprong Drutenaar kent "De Berg" nog vanuit zijn jeugdijaren. Tot 1 april 2014 was hij pastoor van de Mariaparochie in Etten-Leur. Diaken Hennie Witsiers, geboren te Maasbommel, zal hij aan zijn zijde vinden. Twee echte Maas en Walers dus.

Muzikaal wordt de viering opgeluisterd door het Drutens kerkkoor St. Caecilia, onder leiding van Peter van Est. Het blaasorkest MuzAnna van Bergharen, onder leiding van Bert Noordam, zal extra cachet aan het geheel geven. Na afloop bestaat er nog gelegenheid om de Kruisweg te lopen en stil te staan bij de lijdensweg die Jezus voor ons gegaan is. Deze wordt afgebeeld in veertien staties die zijn vervaardigd door de Heumense kunstenaar Jac. Maris en zijn leerling Els ter Voort. Uiteraard is er die middag gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie, thee of wat fris.

Hopelijk laten de weersomstandigheden het toe dat de bedevaartgangers allemaal een plaats kunnen vinden dicht bij de kapel met het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods, waarbij al eeuwenlang mensen geborgenheid hebben gezocht en gevonden.

Sjaak Arntz

MAAS EN WAALSE FIETSBEDEVAART



Op zondag 26 juli a.s zal de 65^e Maas en Waalse Fietsbedevaart naar het Mariaoord Kevelaer plaatsvinden.

De fietsbedevaart staat nog steeds volop in de belangstelling.

Het verzamelpunt is weer s'morgens om 5.30 uur bij de rotonde op de van Heemstraweg in Ewijk. Vertrek Bergharen om 5.00 uur bij de kerk.

De totale afstand van de fietstocht heen en terug is 120 km.

We hebben dit jaar ook weer een stalling voor fietsen met electro ondersteuning.

Halverwege is er een korte pauze voor koffie en een broodje en een kort gebed.

Waarna we tussen 9.15-9.30 uur in Kevelaer aankomen.

Het verdere dagprogramma is als volgt:

10.00 uur H.Mis in de Kathedraal van Kevelaer,
13.00 uur kruisweg bidden in het mooie kruiswegpark, hierin zal Pastoor Visschendijk voorgaan.
Rond 19.00 uur zijn we weer terug, waar we dan met voldoening op terug kunnen kijken.

Voor meer informatie
tel. 0487-531708
0487-532286

BEDEVAART NAAR KEVELAER

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

Ook dit jaar gaan pelgrims uit Wijchen en Beuningen met omliggende parochies gezamenlijk naar Kevelaer. Steeds meer pelgrims bezoeken Kevelaer.

Dankzij onze grote deelname kunnen we beschikken over de mooie basiliek voor de viering van de plechtige Hoogmis. Pelgrims mogen een korte persoonlijke intentie opgeven. Deze worden onder de Hoogmis voorgelezen.

Kosten van deelname per volwassene € 20,-.

Dagindeling:

- 09.15 uur Aankomst in Kevelaer (opstellen van processie)
- 09.45 uur Ontvangst en welkomstwoord in Pax Christi kapel
- 11.30 uur Plechtige Hoogmis in de Basiliek
- 14.30 uur Grote kruisweg in het kruiswegpark
- 15.00 uur Kleine kruisweg in de Pax Christi kapel
- 16.30 uur Afsluitende viering in de Pax Christi kapel
- 17.30 uur Vertrek uit Kevelaer

Aanmelding:

Zaterdag 5 september en zondag 6 september na de diensten in:

Bergharen bij Hennie Witsiers;
Batenburg bij Hennie Witsiers;
Hernen bij Toon van Duifhuizen;
Niftrik bij Hennie Witsiers;
Balgoij bij Annie de Valk;
Alverna bij Wichta Loeffen;
Nederasselt bij Bep Derks-Derksen;
Overasselt & Heumen bij Riet Dinnissen;
Emmanuel bij Tonnie Scholten;
Woezik bij Henk van der Wielen;
Parochiecentrum, Oosterweg 4.



bedevaart 2014

TEAMDAG EN UITJE PASTORESTEAM

Op 24 juni hadden we als pastoresteam de jaarlijkse teamdag. Daarbij spreken we met elkaar onder begeleiding van gespreksleider Jos van Genughten over het afgelopen jaar en blikken we vooruit. Het is geen vergadering, maar een moment van evalueren. Ieders takenpakket komt aan bod, we kijken naar wat goed gaat en wat minder.

We stellen vragen zoals:

- Kan er wat bij of moet er wat vanaf?
- Waar liggen verbeterpunten?
- Hoe gaan we om met noodzakelijke veranderingen in de parochie?
- Hoe is het gesteld met de teamspirit?

En vanwege juist die teamspirit is het goed niet elkaar alleen te zien en te spreken met vergaderingen, maar ook er eens op uit te gaan. Daarom gaan we op 1 juli naar het Catharijneconvent te Utrecht en zullen we met elkaar lekker gaan lunchen.

Annemarie Gooiker



WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen



GENIETEN VAN (H)EERLIJK BROODBELEG

Of het nu 's morgens, 's middags of 's avonds is, het broodbeleg van Fair Trade Original is altijd eerlijk. Zo geniet u dubbel van uw beschuitje met jam en creëert u iets moois voor uzelf en voor een ander zoals een suikerboer in Malawi of een pindaboer in Nicaragua. De lekkerste manier om iets goeds te doen!

De fairtrade suikerboeren kunnen dankzij fairtrade rekenen op een eerlijk inkomen, waarvan het effect in de regio is terug te zien. Zo plukken de boeren ook zelf de vruchten van deze lekkere jam!

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper, 024-6414972.

www.wereldwinkelwijchen.nl

info@wereldwinkelwijchen.nl

MARIA TENHEMELOPNEMING



Hoewel we gewend zijn om bij de viering van dit feest vooral naar Maria te kijken, draait de kern van dit zomerfeest om Jezus. Maria zien we immers vooral als moeder van Jezus. Juist omdat zij moeder van Jezus is, is ze een bijzondere vrouw. Daar lezen we over aan het begin van het Lucas-evangelie, wanneer Maria na de aankondiging van

de geboorte van Jezus uitbarst in een jubelzang. Die lofzang van Maria (Magnificat) maakt veel duidelijk over het bijzondere leven dat het kind dat in haar schoot gaat groeien zal gaan leiden. Maria bezingt hoe Hij machtigen van troon zal stoten en hoe Hij armen en verdrukten een ereplaats zal geven.

Iemand die zo'n kind ter wereld gaat brengen moet zelf ook wel een bijzonder mens zijn. Dat Maria een bijzondere moeder was kunnen we ook afleiden uit het feit dat er nog steeds veel mensen zijn die hun zorgen bij Maria neerleggen. Als Moeder van Smarten wist ze wat het kan betekenen om zorg te dragen voor een kind en wat daar bij komt kijken. Als Koningin van de Vrede wordt Maria nog altijd vereerd omdat het nodig is dat er op kleine en grote schaal scheidingen tussen mensen worden geslecht en harten worden geheeld.

Al die elementen komen samen in het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming: we gedenken dat Maria als mens bij haar dood is ontslapen, maar tevens in de hemel haar bestemming heeft bereikt. Ook wij zijn voorbestemd om eens te ontslapen en rust te vinden. Maria wijst ons, met haar zoon Jezus, de weg en stelt ons gerust wanneer zorgen ons dreigen te overspoelen. Het is daarom een mooi gebruik dat in onze parochie op meerdere plaatsen op plechtige wijze Maria ten Hemelopneming gevierd kan worden.

Martin Claes





MISDIENAARS GEZOCHT ...

Misschien is het al wel opgevallen tijdens een van de vieringen: de jongens en meisjes, die de pastor helpen. Jongens en meisjes, die de eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen misdienaar worden. Lijkt het je leuk om af en toe mee te helpen tijdens een viering? Om er voor te zorgen, dat een viering ook een feestelijke viering wordt ... het is niet moeilijk. Bovendien zorgen wij er wel voor dat je eerst voldoende wordt opgeleid.



En mocht je vader of moeder het leuk vinden om ook mee te doen: Dan vragen we je vader of moeder om in de viering lector te zijn. Dan leest hij of zij een bijbelverhaal en de voorbeden.

WAT DOET EEN MISDIENAAR EIGENLIJK?

De misdienaren (er zijn er twee in een kerkdienst) helpen de pastor tijdens de dienst. Er zijn een heleboel leuke dingen die je mag doen zoals het luiden van de bel als de pastor binnenkomt en de tafel dekken met de mandjes brood en de bekers wijn.

IS HET LEUK, MISDIENAAR ZIJN?

Ja, misdienaar zijn is leuk; je bent tijdens de dienst lekker bezig (geen tijd om je te vervelen), je hebt altijd een zitplaats als het druk is in de kerk en je helpt de pastor en dat vindt hij/zij erg fijn. Daarnaast gaan we met de misdienaren één keer per jaar samen iets leuks doen als bedankje voor jullie hulp.

MOET IK DAN ELKE ZONDAG NAAR DE KERK?

Nee hoor, dat hoeft niet. Niet bij elke dienst zijn misdienaren nodig. Verder zijn er natuurlijk meer misdienaren, die om de beurt worden ingedeeld om te komen helpen. Natuurlijk geldt ook: hoe meer misdienaren er zijn, des te minder dat je aan de beurt bent. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe misdienaren om een nog grotere en leukere groep te krijgen. Er wordt een rooster gemaakt, wanneer je aan de beurt bent: je mag altijd ruilen, als je een keer niet kan.

IK WIL MISDIENAAR WORDEN: WAT MOET IK DOEN?

Als je je Eerste Communie hebt gedaan kun je misdienaar worden. We vinden het heel leuk, dat je erbij wil komen en de pastor een handje wilt helpen tijdens de dienst. Neem snel contact op met Annemarie Gooiker, pastor of Hermien van der Aa, coördinator misdienaren Hernen-Leur. Stuur een email: annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl of bel tel: 024-6412627 of descheerskamp@gmail.com tel 0487-532226. We oefenen dan een aantal keer in de kerk als die leeg is, zodat je goed voorbereid aan je eerste dienst begint.

HET SCHEPPINGSVERHAAL GENESIS 1

DE EERSTE ZEVEN DAGEN

Heel lang geleden was er geen hemel en geen aarde en geen duisternis en geen licht en daarom zei God: "Laat er licht zijn," en het wás er! En Hij noemde het licht: dag ... en de duisternis: nacht. Dat was de eerste dag.

Maar toen het licht werd op de tweede dag, zag God dat zijn werk niet klaar was en daarom zei Hij: "Laat er een uitspansel zijn," en daar was de blauwe lucht!

Op de derde dag zag God dat Hij nog meer werk moest doen en daarom schiep Hij het droge land, dat Hij aarde noemde, en het water dat Hij de zee noemde, waarna het gras begon te groeien en de planten en de bomen met hun heerlijke vruchten.

Op de vierde dag zette God de zon aan de hemel en de sterren, zodat er áltijd licht zou zijn.

En God zag dat dit alles mooi was, maar Hij miste nog de levende wezens. Deze schiep Hij op de vijfde dag; alles werd daar nog mooier door. Hij schiep de grote walvissen en de kleine vissen en de vogels, die konden vliegen boven de groene bomen en de prachtige aarde en de diepe, blauwe zeeën.

God zag dat dit alles goed was en mooi en dus maakte Hij op de zesde dag al de andere dieren – en toen schiep Hij de mens!

Maar op de zevende dag rustte God uit van al dit werk. En Hij zegende de zevende dag en maakte deze tot een rustdag voor al wat leeft.

Toen God lang genoeg gerust had, plantte Hij een tuin in Eden, in het Oosten en daar mocht de mens, die Hij gemaakt had, wonen.



IN GESPREK MET ...

...contactraad van Heumen:

Geert Haex, Edwin van Duijnhoven, Willemien Broens, Aloys van Velthoven.

Auto geparkeerd op de ruime parkeerplaats voor de kerk en aangebeld bij het parochiezaaltje op nr 32. De deur bleek al open te staan. De inrichting van de vergaderruimte is wat gedateerd, met velours gordijnen voor de ramen en een Perzisch tafelkleed, vergelijkbaar met andere geloofsgemeenschappen zoals Niftrik of Batenburg. Het is verder netjes, schoon en de geur van koffie komt je tegemoet.

De contactraad legt uit: wij beleven toch de nodige afstand tot Wijchen, er is geen echt verband. Heumen is periferie, het ligt aan de rand van de parochie. Mensen doen hun boodschappen voornamelijk elders; komen niet vaak in Wijchen. We krijgen hier ook geen Wegwijs. De Kapellentocht spreekt weinig mensen aan. Een bedevaart naar Katwijk zou hier waarschijnlijk meer belangstelling krijgen dan een activiteit in de gemeente Wijchen. Dat is ook een breder probleem van de gemeente Heumen. Organisatorisch is het hier anders georiënteerd dan economisch.



Als je terugkijkt: destijds waren het allemaal zelfstandige parochies. Het bisdom vroeg om meer samenwerking tussen parochies. Van alles werd geprobeerd, maar het werkte niet goed. Binnen de Maaskant hebben wij ons goed gevoeld. Toen heeft het bisdom weer nieuwe vormen van parochie opgelegd. De Maaskant ging mee in de nieuwe parochie, deels veroorzaakt door de ligging. Maar als we bij Malden waren gekomen – Malden, Berg en Dal, Groesbeek – dan had je nog meer aan de rand gezeten. In de huidige combinatie is het voordeel dat je nog in dorpsgebied zit, met Overasselt, Nederasselt en Balgoij. Samengaan moest wel, want alleen hadden we het ook niet gered.

Je hoort wel: ik betaal niet meer, want 'het gaat allemaal naar Wijchen' (ook al is dit niet geheel waar). Het aantal vieringen wordt gehalveerd, en dan zal het alleen maar teruglopen, terwijl in het centrale deel veel wordt gevierd. Waarom in de

randgemeenschappen nog maar om de week? Het gevoel zegt: het is niet eerlijk. We zouden hier ook drie vieringen in de maand kunnen krijgen. Als je het aantal gemeenschappen vergelijkt, is het niet eerlijk verdeeld.

Met het kerkbezoek gaat het niet goed. Nu wordt er nog wekelijks gevierd, er zijn communicanten en toch heel wat dopelingen. De medewerking in werkgroepen baart wel zorgen. Sommige zijn helemaal niet bemenst. Dat



wordt een probleem – dat is het al. Hoeveel interieurverzorgers/sters zijn er nog? Velen zijn op leeftijd. Er is nog een goede onderhoudsgroep. We hebben

nog een gezinsviering, een eerste communiekongroep, input voor het vormsel (drie vormelingen). En dopelingen, door de nieuwe wijk. Er is een gilde, met een

gildedag, en de verzorging van het zilverwerk.

We kunnen het niet mooier maken dan het is. Met carnaval hebben we nog wel een volle kerk, geweldigepreek. Aloys laat

zien, maar het kerkelijk leven trekt de mensen toch steeds minder. De veranderingen maken het niet gemakkelijker, maar het zou zonde zijn om nu weg te lopen.

Door de schaalvergroting kunnen we nu langer doorgaan. Als we nog de vroegere Maaskantparochie

waren, hadden we nu echt in de problemen gezeten. Het grotere verband maakt meer mogelijk op pastoraal en bestuurlijk gebied.

Hier in Heumen is men kritisch kerkelijk, zeker de jongeren. Of beter: de medioren. De dooppraktijk is echt in leven, uitvaarten zijn druk bezocht. God hoort nog bij het leven, maar dat wil niet zeggen dat je er elke zondag voor naar de kerk zou moeten.

Er is toekomst, hoe dan ook. Als de ouderen wegval- len en de jeugd komt niet meer, dan sterft het uit. Maar als de deur hier dichtgaat, dan gaan er wel weer andere open. Misschien hier tegenover, het protestantse kerkgebouw delen. Om onze eigen



vieringen te houden en misschien eens een keer een oecumenische dienst?

Uitsterven? We willen het liefst dat het blijft. Misschien moeten we creatiever zijn in het uitdragen van het geloof. Mensen toch proberen te betrekken bij de geloofsgemeenschap. Dat is best wel moeilijk. We willen nu in september heel het dorp laten weten dat er een nieuw vieringschema is. Kunnen we een alternatieve viering gaan opzetten in de weekends dat er geen gebruikelijke viering is? Je moet iets bedenken om als gemeenschap te blijven functioneren. Mensen zoeken die dat mee willen doen.

Blijft het dorp vitaal? Er is een carnavalsvereniging, een gilde met lage gemiddelde leeftijd, de fanfare. De school zal nog blijven, voetbalclub, korfbal, judo, een skeelerclub. Een tennisvereniging. Het is geen vergrijzende gemeenschap. Een goed draaiende horreca. Winkels zijn er niet meer, dat wel.

Je ziet het aan het onderhoud: het is allemaal keurig in orde, goed bijgehouden. Als je iets wil doen, kun je nog mensen vinden. Er is aandacht voor het gebouw. Dat zit hier wel goed. Er is een goede verstandhouding met de protestanten. Het oecumenische gevoel is hier groot. De protestanten hebben dan ook nog een eigen kerk.

Er is in ons dorp veel gebeurd in de afgelopen jaren. De vervreemding van onze God heeft wel te maken met zware beproevingen, waardoor mensen afhaakten. Of ze hebben de draad juist weer opgepakt, dat gebeurt ook. Maar juist als er iets ergs gebeurt, dan is er veel verbondenheid. Pijn wordt gedeeld. Dat is weer het voordeel van het leven in een dorp en dat proberen we zolang we kunnen wel te behouden.

Piet van Erp
Ben Frie SJ

APOSTELVIERING



Op zondag 20 september om 10.00 uur zal de jaarlijkse Apostelviering plaatsvinden in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Op dit moment zijn de voorbereidingen net van start gegaan. We kunnen u wel alvast laten weten, dat we dit jaar aandacht schenken aan het eerste lustrum van onze parochie. De Twaalf Apostelen wordt vijf jaar en dat mag gevierd worden! In de volgende Apostelbode meer informatie over deze gezamenlijke viering. We hopen in ieder geval, dat velen zich aangesproken zullen voelen om mee te vieren en andere parochianen te ontmoeten!

Pastor Annemarie,
namens de werkgroep Apostelviering

VAKANTIE RUST OP DE PLAATS



Wanneer in de kerk de plechtigheden van Pasen en Pinksteren zijn afgesloten, als de kinderen hun eerste communie en de grotere hun vormsel hebben gedaan, en alles wat daarbij komt kijken achter de rug is en wanneer de jonge vogeltjes op hun nog onzekere vleugeltjes de omgeving beginnen te verkennen, ja, dan mag je wel aannemen dat de zomer echt is begonnen. En dan komt ook de zomervakantie weer in zicht. Bij de basisscholen is het opeens een stuk rustiger geworden. De zoen- en zoefpleinen liggen er verlaten bij. Het gejoel van de kinderen is verstomd. Toch wel even wennen.

Ook in de kerk is het te merken dat de vakantietijd is aangebroken. We missen opeens de vertrouwde gezichten van sommige trouwe kerkgangers. Ook de koren gaan op reces. De zondagsdiensten zijn wat minder druk maar zeker geen "stille" vieringen want omdat er dan volkszang is krijgen we alle kans om eens uit volle borst mee te kunnen zingen. Gedurende de vakantie blijft het parochiecentrum op de ochtenden zo veel mogelijk bereikbaar. Het parochiecentrum is op vrijdagmorgen niet geopend, alsmede de avondopenstelling komt in de zomervakantie te vervallen. In de kerk waar we gewoonlijk komen kunnen diensten uitvallen en dat is dan een mooie gelegenheid eens in een andere geloofsgemeenschap de viering bij te wonen.

Vakantie is geen luxe. Het is een mooie tijd die iedereen gegund is. Juist eens even "afstand" kunnen nemen en "los" kunnen laten getuigt van een nuchtere en reële kijk op het leven en meer nog, het relativeert je eigen doen en laten. Jawel, ook jij kunt gemist worden ... als is het dan maar even .. en het gaat allemaal toch wel door. Daarnaast doorbreekt een vakantie de sleur van alledag en je hebt eens oog voor andere zaken/dingen dan voor wat je meestal dagelijks bezig houdt. Daarbij kan een andere omgeving helpen en een ander dagritme en andere mensen om je heen. Sta open voor nieuwe ervaringen en verrassingen en bovenal voor mensen, die je dan juist ontmoet. Kijk eens met andere ogen en loop die kerk of dat kapelletje eens binnen en laat het eens op u "afkomen" en "inwerken". Hoogstwaarschijnlijk beleef je en ervaar je het kerkzijn thuis dan ook eens anders. Want het is goed en mooi om ook eens even te denken aan God, die ons dit allemaal gegeven heeft, die ons doet kennen in zijn Schepping als een open boek ... de natuur die zich in overvloed wegschenkt, zonder onderscheid des persoons. Vakantie: een periode om op verhaal te komen voor en voor ons.

Wij wensen u allen zonnige vakantiedagen toe.

Het pastoresteam

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK



INZAMELINGSACTIE KATHOLIEKE KERKEN

Het Diaconaal Beraad van de parochie "De Twaalf Apostelen" houdt zich ook bezig met de ondersteuning van de voedselbank Wijchen & Beuningen. Regelmatig heeft een lid van het Diaconaal Beraad overleg met de voedselbank om te kijken wan-

neer de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank het best gehouden kan worden. Binnenkort gaat iedereen weer op vakantie. De mensen, die een voedselpakket krijgen, kunnen niet op vakantie. Daarom leek het ons een mooie geste om voor de vakantie onze jaarlijkse voedselinzameling te houden. We doen dat in het weekend van 11 en 12 juli a.s. in alle kerken van onze parochie.

Wat heeft de voedselbank nodig? Graag houdbaar en goed verpakte producten, zoals bijvoorbeeld: rijst, pasta, macaroni, maaltijdsauzen en mixen, aardappelpuree, soepen, vlees/groenten en fruit in pot of blik, eieren, broodbeleg, oliën en vetten, koffie en thee. De voedselbank zorgt ervoor dat dit op de juiste plaats aankomt.

Mocht u op een of andere manier nu niet kunnen helpen, maar wel op een ander tijdstip, dan kunt u nu of later een donatie overmaken aan Voedselbank Wijchen e.o. door storting op IBAN rekeningnummer NL12 RABO 0117 1684 67.

Namens deze mensen zeggen wij u heel hartelijk dank voor de u geleverde producten of voor de financiële bijdrage. Wij wensen u een fijne vakantie toe.

AANKONDIGING INZAMELING KLEDING VOOR DE KLEDINGBANK

Onze jaarlijkse inzameling van kleding bestemd voor de Kledingbank wordt gehouden op vrijdag 2 oktober 2015. De informatie wordt in de Apostelbode van september verstrekt.

GEVRAAGD VRIJWILLIG(ST)ERS

Wie wil/kan ons helpen???

Het Diaconaal Beraad is op zoek naar mensen, die een handje willen helpen bij het sorteren van de voedselproducten na de inzameling op 11 en 12 juli 2015. Dit sorteren geschiedt op dinsdagmorgen 14 juli a.s. in het parochiecentrum.

U kunt zich aanmelden bij Elisabeth Goossens-Rombouts, op dinsdagmorgen op het parochiecentrum of telefonisch op hetzelfde tijdstip 024 – 6412627.

Namens het Diaconaal Beraad.
Diaken Hennie Witsiers

VASTENAKTIE 2016 - EIGEN DOEL



Naast het jaarlijkse campagneproject ondersteunt Vastenaktie nog veel meer projecten. Vastenaktie biedt projecthouders (parochies) in Nederland namelijk de mogelijkheid een project aan te dragen. De goedgekeurde projecten ontvangen vanuit de Vastenaktie een bijdrage van maximaal 50% bovenop het bedrag dat de projecthouder (parochie) zelf bijdraagt.

Veel groepen en parochies willen graag geld inzamelen voor een eigen doel. Daar wil de Vastenaktie natuurlijk graag aan bijdragen: jaarlijks ondersteunt de Vastenaktie ook meer dan 200 projecten met een financiële bijdrage.

Voor het indienen van aanvragen gelden belangrijke voorwaarden en wel:

- Eigen doelen worden alleen in behandeling genomen als ze via het aanmeldformulier zijn ingediend. Het aanmeldformulier kunt u aanvragen bij diaken Hennie Witsiers middels zijn e-mail adres: hwitsiers@witsiers.com.
- Alleen door de Vastenaktie goedgekeurde projecten komen in aanmerking voor financiële medewerking. De uiterste inzenddatum bij de Vastenaktie is 1 oktober 2015. Het voor te dragen project moet door de parochiële werkgroep geschieden. De werkgroep moet de ingediende projecten beoordelen en daaruit een keuze maken, omdat maar één project voorgedragen mag worden. In verband hiermee moet de aanvraag vóór 1 september 2015 bij de parochiële werkgroep worden ingediend. Dat kan ook middels het eerdergenoemde e-mail adres.
- In de projectaanvraag wordt aangegeven hoeveel geld u nodig heeft. Uw aanvraag heeft een maximum van € 50.000,00.

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van criteria die u bij mij kunt opvragen 06-20541732.

Begin tijdig met het klaar maken van uw aanvraag en die op tijd in te dienen. Projecten ingediend na 31 augustus 2015 worden niet in behandeling genomen.

Aanvragers wordt de mogelijkheid geboden om hun aanvraag mondeling toe te lichten.

Namens de parochiële werkgroep vastenaktie,
Diaken Hennie Witsiers

OVERZICHT OPBRENGST VASTENAKTIE 2015

In een eerdere uitgave van de Apostelbode hebben wij u toegezegd een overzicht van de opbrengst Vastenaktie 2015 te geven. Inmiddels is de totale opbrengst bekend en verwerkt met inbegrip van de machtigingen. Dit overzicht ziet er als volgt uit:

GELOOFGEMEENSCHAP:	2014	2015
H. Antonius Abt, Wijchen	6.382,40	6.974,08
H. Paschalis Baylon, Woezick	1.282,54	1.998,72
H. Jozef, Alverna	944,00	910,75
H. Johannes de Doper, Balgoij	-,--	436,00
Emmanuel Wijchen	146,30	30,00
H. Victor, Batenburg	298,76	427,50
H. Anna, Bergharen	1.110,22	35,20
H. Judocus, Hernen	382,00	940,35
H. Damianus, Niftrik	617,05	701,47
H. Antonius Abt, Nederasselt	851,46	836,46
H. Antonius Abt, Overasselt	2.203,90	2.675,88
H. Georgius, Heumen	1.137,61	1.166,68
	-----	-----
Subtotaal	15.356,25	17.933,09
Algemeen	286,08	4.645,00
	-----	-----
Totaal	15.642,33	22.578,09
	=====	=====

Van dit bedrag is een bedrag van € 210,29 besteed aan posters en flyers. Aan de Vastenaktie wordt een bedrag van € 22.368,80 overgemaakt.

Wij zeggen met trots u allen heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Vastenaktie 2015. De Stichting Casey Troy Foundation / Stichting gehandicapte Kinderen heeft een bedrag van € 21.253,00 gevraagd. Als parochie hebben wij het totale benodigde bedrag ingezameld. De Landelijke Vastenaktie behoeft niets bij te leggen.

Namens de Werkgroep Vastenaktie van de parochie,
Diaken Hennie Witsiers

MIVA 80 JAAR 1935-2015

MIVA: EEN LANGE TRADITIE

MIVA is in 1935 opgericht om missionaire werkers in het buitenland te ondersteunen met vervoer. Sindsdien zijn het vooral de opvolgers van de missionarissen, de lokale broeders en zusters, die een beroep doen op MIVA voor financiering.

MIVA zendt dus zelf geen mensen of materialen naar ontwikkelingslanden, en financiert uitsluitend de lokale aanschaf van concrete middelen: een terreinwagen, fietsen, motoren, een computer. Vervoer en communicatie zijn onmisbaar voor het werk van deze lokale 'pioniers'. Zonder dat kunnen ze de mensen die hun hulp nodig hebben niet bereiken. Er is geen openbaar vervoer en de wegen zijn slecht.



DE JAARLIJKE MIVA – COLLECTE

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana. Het project is opgezet door pionier Gideon Markin, die zelf straatkind was. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren hun lot in eigen hand te nemen.

'Omdat ik zelf hulp kreeg, wil ik nu ook anderen helpen'. Op 29 en 30 augustus 2015 is weer de MIVA – collecte aan het einde van de vieringen bij de uitgang van onze kerken op 29 en 30 augustus, deze is bestemd voor de hulp aan straatkinderen in Ghana.

BIJDAGEN

Behalve bij de deurcollecte kunt u uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening, nummer NL42 INGB 0000 0029 60, ten name van MIVA te Breda. Met deze bijdragen kan MIVA pionier Gideon helpen met een auto. Deze collecte wordt van harte door het pastoresteam aanbevolen.

MEER INFORMATIE

Op de website www.miva.nl leest u meer over dit project.

Namens de Parochiële Werkgroep MOV,
diaken Hennie Witsiers





BATENBURGSE DAG

Op zondag 26 juli 2015 (laatste zondag van juli) wordt de jaarlijkse Batenburgse Dag gehouden. Deze Batenburgse Dag is ontstaan uit de eerste markt in 1976 om geld bijeen te zamelen voor de aankoop van een nieuwe auto voor pater Martien Brouwers, die hier pastoor was. Zijn auto was zodanig versleten dat de parochie vond dat hij een nieuwe auto moest hebben.

Daarna is een drietal verenigingen verder gegaan om jaarlijks een markt te houden, die uitgroeide tot een braderie.

De R.K. Kerk van Batenburg neemt ook al jaren deel aan deze markt door de deuren van de kerk open te zetten en mensen vrije toegang te geven tot het bezichtigen van het kerkgebouw, een kaarsje op te steken en misschien om een gebed uit te spreken. Er stond een offerblok voor een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Voor de kerk staat een kraam, waar de bezoekers koffie met eigen gebakken appelcake kunnen kopen. De cake wordt door één mevrouw uit Batenburg gebakken. Zij gebruikt hiervoor het recept, wat haar eigen moeder heeft samen-

gesteld. De cake heeft gretige afnemers. Velen komen voor de koffie met de cake ieder jaar terug. Deze mevrouw willen wij heel hartelijk dank zeggen voor haar inzet en de tijd die voor het bakken nodig is.

Enkele jaren geleden heeft een groep vrijwilligers een boekenmarkt in het leven geroepen. Voor de jaarlijkse dag kunnen de Batenburgers boeken inleveren, die op de markt verkocht worden. Vaste boekenkopers komen hier boeken uitzoeken. Ook komen er nieuwe kopers bij. Het is mooi om te zien hoe mensen in deze boeken snuffelen, voordat zij een keuze gemaakt hebben.

Dit jaar willen wij weer aan de Batenburgse Dag deelnemen met dezelfde activiteiten als voorgaande jaren. Wij nodigen de mensen van de parochie "De Twaalf Apostelen" uit om een bezoekje te brengen aan de Batenburgse Dag en de H. Victorkerk te bezoeken.

Wij wensen alle deelnemers aan deze dag een mooie en gezellige dag toe.

De contactraad



Vieringschema
11 juli t/m 26 juli

11 juli / 12 juli
• 15e zondag door het jaar

18 juli / 19 juli
• 16e zondag door het jaar

25 juli / 26 juli
• 17e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Amos 7,12-15 ✦ Tweede lezing: Ef. 1,3-14 ✦ Evangelie: Mc. 6,7-13 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jer. 23,1-6 ✦ Tweede lezing: Ef. 2,13-18 ✦ Evangelie: Mc. 6,30-34 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 2 Kon. 4,42-44 ✦ Tweede lezing: Ef. 4,1-6 ✦ Evangelie: Joh. 6,1-15
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Ben Frie Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 4Daageviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk/Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Bas van Dijk</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Ben Frie</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Jongerenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Dankviering Communicanten & Vormelingen Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang/Orgelbegeleiding Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang/Orgelbegeleiding Martin Claes</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang/Orgelbegeleiding Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ben Frie</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyckoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

Vieringschema
01 aug. t/m 16 aug.

01 augustus / 02 augustus
• 18e zondag door het jaar

08 augustus / 09 augustus
• 19e zondag door het jaar

15 augustus / 16 augustus
• 20e zondag door het jaar
• Maria Tenhemelopneming

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15 ✧ Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24 ✧ Evangelie: Joh. 6,24-35 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: 1 Kon. 19,4-8 ✧ Tweede lezing: Ef. 4,30-5,2 ✧ Evangelie: Joh. 6,41-51 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Spreuk. 9,1-6 ✧ Tweede lezing: Ef. 5,15-20 ✧ Evangelie: Joh. 6,51-58
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Ben Frie</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Ben Frie</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang/Orgelbegeleiding Martin Claes</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang/Orgelbegeleiding Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang/Orgelbegeleiding Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang/Orgelbegeleiding Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ben Frie</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Geén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Joz. 24,1-2a.15-17.18b ✧ Tweede lezing: Ef. 5,21-32 ✧ Evangelie: Joh. 6,60-69 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8 ✧ Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27 ✧ Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 35,4-7a ✧ Tweede lezing: Jak. 2,1-5 ✧ Evangelie: Mc. 7,31-37
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jos van Minderhout</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
maandag 10 augustus	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Aloys van Velthoven.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
dinsdag 11 augustus	09.00 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
woensdag 12 augustus	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Aloys van Velthoven.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
donderdag 09 juli	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
donderdag 16 juli	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
donderdag 13 augustus	09.00 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.
donderdag 20 augustus	09.00 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Hennie Witsiers.

Molenberg | Wijchen

zaterdag 15 augustus	19.30 uur	Eucharistieviering i.v.m. Maria ten Hemel opnemng op de <i>Molenberg Wijchen</i> . Cees Janssen/Aloys van Velthoven. Processie start vanaf de <i>H. Antonius Abtkerk</i> om 19.00 uur.
----------------------	-----------	--

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 10 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 14 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 september	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 07 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 04 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 21 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

De Muts | Wijchen

vrijdag 24 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 28 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 20 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 03 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 17 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 31 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 14 juli	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 11 augustus	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 08 september	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 27 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 31 augustus	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 03 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 04 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

Kapelberg | Bergharen

zondag 16 augustus	16.00 uur	Maas en Waalse bedevaart op de <i>Kapelberg Bergharen</i> . Hennie Witsiers en Ton van Balveren.
--------------------	-----------	--

H. Judocus | Hernen

dinsdag 07 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 01 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.



GEDOOPT

8 februari
 Eliano-Luca Damian Hartogs
 17 mei
 Luuk Klerks
 7 juni
 Fenna Rubreck
 13 juni
 Fay Theunissen
 14 juni
 Pleun en Guus Wellens



KOSTERS NODIG!

Op dit moment zijn er in onze kerk eigenlijk te weinig kosteren om alle vieringen te kunnen verzorgen. Wie wil ons komen helpen? Het maakt niet uit of u man of vrouw, jong of oud bent, het gaat er om dat u volgens de kerkelijke voorschriften de vieringen mogelijk maakt. Uiteraard mag u er op rekenen goed te worden ingewerkt. Aanmelden bij Michèl Willemse, tel. 024-6416608 of bij een dienstdoende koster in de sacristie.



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- In de zomerperiode is er geen viering op 26 juli en 9 en 23 augustus.
- Tijdens de eerste vergadering van de contactraad en de stuurgroep na de vakantie werken we samen met vertegenwoordigers van alle werkgroepen aan ons 40-jarig jubileum. De werkgroepen worden dan weer om 20.30 uur verwacht, net als bij eerdere gelegenheden.
- Op 6 juni heeft de werkgroep ontmoetingsvieringen haar twintigste seizoen afgesloten. Op het einde van de viering keek Ton van Rossum terug op deze 20 jaar. Hij en Marijke Vogels zitten vanaf het begin in deze werkgroep. Ton stond speciaal stil bij twee andere krachten van het eerste uur. Henk van Zwam en Harry Vogels zijn ons in die periode ontvallen. Hij gaf daarvoor een boeketje bloemen aan Annie van Zwam en aan Marijke Vogels. Vanuit de contactraad ontvingen de leden van de werkgroep een aandenken en degenen die voor de opluistering zorgen in de vorm van muziek tijdens de viering en de koffie erna een roos. De werkgroep had voor iets lekkers gezorgd bij de koffie. Een prachtige viering en een heel gezellig samenzijn vormden een goed begin van de zaterdagavond. Een indruk van het geheel vindt u hierbij. De werkgroep gaat met veel enthousiasme verder en dat mogen we weer meemaken op 3 oktober, als de volgende viering is.
- En dan volgt de vakantieperiode. De invulling is voor iedereen anders. Veel werkende mensen hebben een onderbreking van hun werk voor een paar weken. Niet-werkenden gaan op andere tijden weg of blijven dichterbij huis. Wij wensen iedereen een goede periode toe.

Namens stuurgroep en contactraad,
 Tini Poos



Medewerkers van het eerste uur bij de ontmoetingsvieringen
 Ton van Rossum en Marijke Vogels



HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand houden we in onze kerk ons koffie-uurtje. In de vakantieperiode gaat dit gewoon door. Tussen 10:00 en 11:30 uur kunt u binnenlopen. De komende data zijn 1 en 15 juli, 5 en 19 augustus en 2 en 16 september. We ontvangen u graag!



Tini Poos



AAN GODS ZEGEN IS 'T AL GELEGEN



Op eerste Pinksterdag was het al vroeg een drukte van belang rond de manege. Een bonte stoet koetsen en paarden vertrok, ietwat laat, richting kerk om pastor Van Velthoven en zijn gevolg op te halen. Alles zat mee, de paarden waren rustig, de zonscheen, de pastor kon bij de kerk veilig instappen, evenals zijn gevolg. Echte levende geschiedenis in het dorp!

Een rustige tocht bracht ons naar de ruïne van St.-Walrick. Daar stonden al veel toeschouwers die de eenmalige historische paardenzegening graag wilden aanschouwen. De pastor is meteen begonnen met de zegening. Elke menner/ruiter werd naar de naam van zijn/haar paard gevraagd en het nietsvermoedende paard werd daarna rijkelijk gezegend. De collectant en de misdienaar werden soms voorbijgereden omdat de paarden behoorlijk onder de indruk waren en de menners en ruiters hun handen vol hadden aan het bewaren van de rust. Dat is achteraf allemaal goedgekomen en ingehaald. Het gebed en het woordje, alles paste zo mooi in elkaar en hoorde er echt bij!

De zegen die is uitgesproken geeft een geloofsgarantie voor behouden ritten en het vrijblijven van paardenziektes en een goede vruchtbaarheid. Er



DOPEN
5 juli 2015
Cas Jansen



zijn al menners die enkele dagen na Pinksteren zeggen "Mijn paard loopt beter en rustiger dan ooit tevoren!".

Er werd een steen ingemetseld in de kapel. De steen was geschonken door de familie Bernard, die eigenaar is van de ruïne van de abdij van Saint-Valéry-sur-Somme in Frankrijk, waar Sint-Walrick gewoond heeft en gestorven is. Na de zegening was dit eveneens een bijzonder moment. Het is aan de menvereniging om een steen van de kapel St-Walrick in Overasselt naar Frankrijk te rijden. Dat zal binnen nu en vijf jaar georganiseerd worden. Voor dat we dan vertrekken willen we, als dat mogelijk is, graag wederom een zegen ontvangen. We gaan dan namelijk heel wat grenzen over.

Onze hartelijke dank gaat uit naar pastor van Velthoven en zijn assistenten. Een prachtige dorpsaangelegenheid waarin we samen op een unieke plek, een unieke ervaring hebben kunnen delen. Bedankt voor uw hulp en de woorden en belangstelling en toewijding aan dit stukje levende geschiedenis.

Namens de organisatie,
Marije Prudon

VANUIT DE CONTACTRAAD

BUITENSCHILDERWERK PASTORIE

Er heeft deze zomer nog meer bedrijvigheid plaatsgevonden rondom onze kerk. Medio juni heeft Jörissen schilderwerken het houtwerk aan de buitenkant van de pastorie opnieuw geschilderd. De kozijnen hebben daarbij hun oude kleur behouden, maar de deuren zijn nu blauw.

AFSCHEID BEZORGER APOSTELBODE

In mei hebben wij afscheid genomen van onze vrijwilliger Marietje Vink-Theunissen. Sinds 2005 heeft zij eerst de Maaskanter, later de Apostelbode, bezorgd op de adressen rondom de Koningin Julianastraat. Zij is hier nu om gezondheidsredenen mee gestopt. Wij hebben goede hoop een opvolger voor haar te vinden. De contactraad bedankt Marietje heel hartelijk voor het werk dat zij heeft verricht.

BEKLINKERING MIDDENPAD BEGRAAFPLAATS

Zoals u intussen zult hebben gezien is het middenpad van onze begraafplaats voorzien van klinkers. Dit vooral om het pad toegankelijker te maken met uitvaarten. Het afscheid kan dan namelijk gemakkelijker plaatsvinden aan het eind van het pad, bij de kapel. Johnny Jacobs Klussenbedrijf uit Overasselt is op 5 juni begonnen met het leggen van de klinkers. Bij het verschijnen van deze Apostelbode zal het pad klaar zijn.

De contactraad



H. ANNA - BERGHAREN

ONDERHOUD AAN DE KERK

Onder leiding van aannemer van Dinteren uit Schaijk zijn er diverse onderhoudswerken uitgevoerd aan onze kerk.

Rond de kerk zijn tot de hardstenen rand de voegen van het metselwerk uitgekapt en opnieuw gevoegd. De diefijzers voor de sacristieramen er uit gehaald, behandeld en weer terug geplaatst. Alle dakkapelluiken gerepareerd, waar nodig vernieuwd en geschilderd.

Ook is de houtrot in de spantbenen en trekplaten verwijderd en zijn ze opnieuw verankerd met fiberglas stokken en vernieuwd met een kunststof substantie die nooit meer verrot.

Omdat het aangieten van de balkkoppen onder de klokkenzolder moest gebeuren, hebben de

tijdklok en de luidklokken veertien dagen gezwegen.

Waar we erg blij mee zijn is, dat de wijzers en de wijzerplaten allemaal voorzien zijn van nieuwe led lampen. Als deze verlichting net zo lang meegaat als de oude dan kunnen we er weer dertig jaar plezier van hebben.

Ook onze klussengroep heeft niet stil gezeten, zij hebben de achterdeuren van de kerk behandeld en geschilderd en de informatiekast op het kerkhof is weer zo goed als nieuw.

En voor diegenen die in de pastorie moeten zijn: die lopen weer over een gerenoveerd tegelpad. Zo is het onderhoud aan de kerk, wat dringend nodig was, gedaan.

Maar het is algemeen bekend dat er in de toekomst nog veel aan onze kerk gedaan moet worden.

Namens de contactraad, The Pikel



Helaas is er van de werkzaamheden aan de binnenkant geen foto beschikbaar. Maar een rustige lunch was deze heren wel gegund.

GEDOOPT
7 juni
Sayenna Vera Moors





GILDEFEEST NEDERASSELT

Het Gilde Salvator Mundi van Nederassel vierde op Hemelvaartsdag haar traditionele Gildedag. Na een mooie viering werd Pastor Aloys van Velthoven overvendeld door de vaandeldrager. Fanfare Wilhelmina, met in hun midden enkele gildebreders, zorgde voor de muzikale omlijsting van het geheel



VIERINGEN VANAF SEPTEMBER

Het parochiebestuur en pastoresteam hebben besloten om met ingang van september een nieuw vieringschema te laten ingaan. Omdat het aantal voorgangers minder wordt, is het organisatorisch niet meer mogelijk het huidige schema in stand te houden.

Bij het opstellen van dit nieuwe schema is gekeken naar de uitkomsten van het vitaliteitsonderzoek. Voor onze geloofsgemeenschap betekent dit, dat met ingang van september het aantal vieringen gehalveerd zal worden.

Dit houdt in dat er om de veertien dagen een viering zal zijn. Het ene weekend is de viering op de zaterdagavond om 19.00 uur en veertien dagen later is er een viering op de zondagmor-

VRIJWILLIGERSFEEST NEDERASSELT

Op zondag 31 mei was er door de contactraad van Nederassel een vrijwilligersfeest georganiseerd. Voorheen werd dit samen met het St. Ceciliafeest gevierd maar de contactraad was van mening dat dit beter apart gevierd kon worden. De vrijwilligers die een jubileum vieren worden dan op een betere wijze gehuldigd en de jubilerende koorleden krijgen dan een eigen huldiging tijdens het St. Ceciliafeest



in november. De heer Koos van Haren en mevrouw Riek Niessing werden na de viering in de kerk gehuldigd in gemeenschapshuis "Ons Huis" met bijbehorende woorden van Pastor Aloys en natuurlijk een bijpassend cadeau van de parochie.

Beiden zetten zich al 25 jaar in voor onze geloofsgemeenschap. Dhr. Koos van Haren als lid van de tuingroep en collectant.

Mevr. Riek Niessing als koster en lid van de versiergroep.

Pastor Aloys bedankte beide voor hun trouwe inzet bij de diverse werkzaamheden.

Er was goed gezorgd voor de inwendige mens en deze wijze van vrijwilligersfeest werd door iedereen goed ontvangen.



DOPEN

5 juli 2015

Rose de Klein

gen om 9.30 uur. De contactraad is niet blij met deze beslissing.

Wij zullen er ons voor inzetten, dat er met de kerkelijke feestdagen wel een viering zal zijn.

De vieringen staan zoals altijd vermeld in het vieringschema in de Apostelbode.

De contactraad

EERSTE COMMUNIE

Na een gedegen voorbereiding hebben 9 kinderen op Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei) hun Eerste Heilige Communie gedaan in de H. Georgius te Heumen.

Voordat de dienst begon, hebben we buiten foto's gemaakt van alle communicanten en hun

families. Het was een zonnige dag en de kinderen zagen er prachtig uit. De kerk was vrolijk versierd volgens het thema "Samen onder de regenboog".

Het was een mooie dienst en de kinderen konden eindelijk, samen met hun ouders, hun eerste hostie tot zich nemen.

Nogmaals gefeliciteerd, communicanten!



De communicanten, van links naar rechts: Mette Janssen, Eefke Winkelhorst, Tom Terlouw, Jasper Bouman, Jurre Albers, Jordi Thomassen, Veera van Dijk, Luuk Franken, Thijmen Beelen



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

GELOVEN IN DE ZON

In de Wegwijs van 10 juni 2015 stond een verhaaltje bij een foto die de redactie ontvangen had van Titia van Stippent onder het motto "geloven in de zon".

Titia van Stippent zag op vrijdag 5 juni gelovigen bijeen in een maandelijkse vrijdagochtendviering in de tuin van de Paschaliskerk. De redactie had een heel eigen idee over wat "de blijde boodschap" in de mis had kunnen zijn: het mooie weer in het weekeinde van 6 en 7 juni waarschijnlijk. Natuurlijk worden de mensen die die vrijdag bij elkaar waren onder de bomen net als velen blij van zonnig weer en een aangename zomertemperatuur. Maar zij worden nog blijer als gebeurt wat de onderstaande tekst zegt die bij mensen, ergens in de Woezik, thuis hangt

In dit huis...

*leven we ♥
hebben we plezier
maken wij fouten en zeggen wij sorry
alsjeblieft & dankjewel
Geven we knuffels
spreken we de waarheid
hebben we lief
Wij zijn een familie
Dit is thuis*

Zo'n tekst brengt iets van het verhaal onder woorden dat mensen die in God geloven graag ontdekken:

Namelijk dat er van je gehouden wordt. Zoiets maakt dat jij van mensen kunt houden en God. Niet dan?

Pastor Bas van Dijk



VIND JIJ ZINGEN LEUK???

Bij het kinderkoor DO-RE-MI-FA-SOL van de Paschaliskerk Woezik zijn kinderen die graag willen zingen van harte welkom. Wij repeteren op dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur. De eerste repetitie na de vakantie is op dinsdag 15 september.

Aanmelden kan bij Els Bergman. Tel. 024- 6411841 of op de repetitie avond.



Alle weer is Gods weer
Schreven we de vorige keer
Maar ik vond de lente toch wel koud
Al snijdt het bovenstaande natuurlijk hout
Soms deden mijn vingers bij het fietsen zeer.

De vakantiemaanden gaan nu in
Hoe maken we het iedereen naar de zin.
Het vieringen schema is inmiddels uit;
Gaan we reizen of krijgen we thuis een bruine huid?
Maar om de twee weken een viering hakt er in.

Ook de bedienaren van het altaar
Hebben behoefte aan een pauze na een druk jaar.

Er komt heel wat kijken
In onze twaalf parochiewijken.
Een goede vakantie gunnen we elkaar.

Toon Duifhuizen

DE VAKANTIEMAANDEN JULI EN AUGUSTUS

Voor ons betekent de vakantietijd, dat je een paar weken vrij bent van de gewone gang van zaken door het jaar heen. Even geen kantoor, geen bedrijf, geen bouwwerk, geen gesjouw, geen lichamelijke arbeid, geen school, geen studie.

Maar het woord "vakantie" komt van het Latijnse woord "vacare". Vacare betekent niet vrij zijn VAN, maar vrij zijn VOOR. Goed beschouwd is dat ook het bijzondere, het fijne van vakantie. Vrij zijn voor allerlei dingen, waar je het jaar door niet aan toekomt.

Vrij zij voor extra aandacht aan je relatie, je man, je vrouw, extra aandacht voor je kinderen.

Vrij zijn voor je vriendschappen. Vrij zijn voor extra aandacht aan het wonder van de natuur om je heen, de zon, het water, de wind en de wolken, voor alles wat groeit en bloeit, de bomen, de vruchten. Het is een tijd om even te ontkomen aan de jachtigheid van de andere dagen van het jaar, en dan vrij te zijn voor jezelf. Misschien kom je er dan ook wel aan toe om vrij te zijn voor de binnenkant van je leven: wie ben ik, waarom mag ik er zijn, wat is mijn geloof. Zo maar een paar momenten vrij zijn voor de inhoud van je leven.

Het meest belangrijke is, dat je vrij bent om te genieten van elkaar, van het leven, van de Schepping. Dat wensen wij, als redactie van de Judocuspagina jullie van harte toe.

Jos van Minderhout

MISINTENTIES

Jarenlang verzorgde Jeanne Hendriks-van der Voort de administratie van de misintenties. Jeanne wil wat minder activiteiten. Zeer dankbaar zijn we Jeanne voor de zorg aan deze administratie besteed. Jeanne blijft wel de niet geringe zorg voor het altaarlinnen en de misdienaarskleding verzorgen. Annemarie Schreven Dorpsstraat 42 in Hernen neemt de administratie van de misintenties over.

MISINTENTIES JULI EN AUGUSTUS

Zondag 5 juli: Wim en Gon Hebing

Zaterdag 11 juli: Wim en Gon Hebing, Jan de Kleijn en overl. fam.

Zondag 19 juli: Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Herda van Heumen-Lukassen, overleden familie Perquin-Steeg, Gemmy Peters, Tom van Lieshout, Ben Peters

Zondag 2 augustus: familie van de Aa-Broekman

Zondag 16 augustus: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing, Riet van Duifhuizen-Rutten

Zondag 30 augustus: Jan de Kleijn en overleden familie, Ben Peters, Gemmy Peters, Tom van Lieshout, overleden familie van Heumen-Hendriks, overleden familie Cobussen-Libothé, uit dankbaarheid, Wim en Gon Hebing en overleden vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap

Zondag 6 september: Gerda van Heumen-Lukassen, Jan van Heumen

WIJZIGING CONTACTPERSOON VOOR OPGAVE MISINTENTIES!

Gelieve de misintenties voor de maand september voor 12 augustus in te leveren,

bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42,
tel: 0487-531511, of per mail:
misintentiesjudocus@gmail.com



WIJZIGING E/MAILADRES VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Vanaf heden is het nieuwe e/mailadres:
h.judocus@detwaalfapostelen.nl

HET ONTMOETINGSFEEST MET ONZE VRIJWILLIGERS

Op 30 augustus na de viering van 11.00 uur houden we onze jaarlijkse ontmoetings- en -feestbijeenkomst voor en met alle vrijwilligers en vrijwilligers rondom onze kerk. Zo'n bijeenkomst laat zien, dat we nog steeds een vitale kerkgemeenschap zijn. Zoveel vrouwen, mannen, kinderen, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor hun geloofsgemeenschap. Het is fijn om in deze bijeenkomst elkaar samen te zien.

ONZE MAANDELIJKSE BIJeenKOMST

Dinsdag 7 juli komen we weer bij elkaar. Een korte viering in de kerk daarna een gezellig koffie-uurtje. Jos van Minderhout zal daarbij aanwezig zijn. En er valt altijd zoveel te praten, dat wil je toch niet missen. Kom jij ook, koffie drinken bij Anita in café de Toekomst? De eerste dinsdag van augustus is er vanwege de vakantie geen bijeenkomst!

MARIA TEN HEMELOPNEMING 15 AUGUSTUS

In onze kerk vieren we dit Mariafeest in het weekend op zondag 16 augustus. Zondag 16 augustus wordt de Bedevaart naar Maria ter Nood Gods op de Kapelberg gehouden. 's Middags om 16.00 uur eucharistieviering.

DE VAKANTIE VAN ONS GEMENGD KOOR

Alweer een heel jaar lang trokken de leden van ons koor de lange draaitrap op naar de koorzolder. Daar met Peter van Est als organist-dirigent zongen ze de vieringen met ons, in de weekenden, bij feestelijke gelegenheden en bij de uitvaarten. Daarvoor zijn we het koor, alle zangers en zangeressen, en natuurlijk Peter van Est, heel dankbaar. In de vakantieweekenden van begin 4 juli t/m 9 augustus is ons koor vrij. We wensen de koorzangers natuurlijk een goede tijd. Maar als zij in de kerk zijn, dan zullen ze de samenzang ondersteunen, het zijn immers de goede zangers en zangeressen in onze kerk.

EERSTE COMMUNIE HERNEN 2015

Op zondag 31 mei 2015 vond in Hernen de eerste heilige communie plaats van Thijs Beelen, Victor Strik, Tijn Geurts en Linda van der Aa. In een mooi versierde kerk vertelden de communicanten het verhaal van de zonnebloem, luisterden ze naar het verhaal van de broodvermenigvuldiging en gingen ze voor het eerst mee aan tafel voor het breken en delen van het brood. Het was een prachtige viering waarin de communicanten actief betrokken waren bij het verloop van de viering. Wij hopen dat hun betrokkenheid en enthousiasme bij deze viering blijft bestaan en dat we nog vaak samen mogen vieren.





VANUIT DE CONTACTRAAD EN STUURGROEP

Dit betreft een samenvatting van hetgeen besproken is in de diverse vergaderingen in het eerste halve jaar van 2015.

In november 2014 heeft de contactraad een aantal verzoeken gedaan bij het bestuur waarvan de meeste goedgekeurd zijn en die al uitgevoerd zijn of binnenkort uitgevoerd worden.

Zo hebben we toestemming gekregen voor de aanschaf van nieuwe vloerbedekking in de sacristie, de aanschaf van een andere PC en verwarming voor het koor in de winter. Jammer genoeg is het verzoek om een beamer afgewezen. Deze kunnen we indien nodig lenen bij andere geloofsgemeenschappen.

Een aandachtspunt voor ons is dat het goed zou zijn als er nog een koster bij zou komen. We lopen nu het risico dat we vast komen te zitten als een van de huidige kosters plotseling uitvalt. Het blijft echter moeilijk om personen te vinden die dit willen en kunnen.

Tevens is de contactraad op zoek naar een vrijwilliger die de kronieken van de kerk en het parochieleven bij kan houden over alles wat er in de media verschijnt. De kronieken bevatten de gehele geschiedenis en geven een mooi overzicht van de laatste zestig jaren over alles wat er op Alverna is gebeurd.

Inmiddels hebben we als contactraad gesprekken gehad met afgevaardigden van alle werkgroepen. De conclusie uit deze gesprekken is dat de

werkgroepen het werk met plezier doen. Er zijn een aantal vragen en wensen naar voren gekomen die wij als contactraad in de komende periode proberen in te vullen, want zonder vrijwilligers hebben we geen geloofsgemeenschap in Alverna.

Het aanbod van het jongerenkoor om volgend jaar het vrijwilligersfeest mee te organiseren is zeer positief ontvangen.

Een aantal zaken zoals het vitaliteitsonderzoek van de parochie De Twaalf Apostelen wordt ook steeds besproken maar hierover worden de parochianen vanuit het bestuur op de hoogte gehouden. Ook de kerkelijke feestdagen, de eerste communie en de H. Jozefviering met de jubilea komen steeds op de agenda maar hierover is al in eerder geschreven in de Apostelbode.

De contactraad van Alverna wenst alle lezers van de Apostelbode een prettige vakantie

GEDOOPT

24 mei

Sem van Heumen

7 juni

Sara Stortelers,

21 juni

Sanne Wijtmans



WIJ GEDENKEN

Op 3 mei overleed **Mien Rikken-van Lier**. Mien mocht 86 jaar worden. Ze was een schipperskind, maar al snel verhuisden de ouders naar de wal. Mientje ging toen studeren en werkte bij moeilijk opvoedbare kinderen in Gennep. Daar leerde ze ook haar man Dries kennen, zij trouwden en samen met zijn zeven kinderen vormden zij een gezin. Uit hun liefde werd nog een dochter geboren. De lovende woorden van de kinderen tijdens haar dienst van afscheid in de Antonius Abtkerk Wijchen, spraken voor zich en zijn samen te vatten in: "Jij zat heel diep bij ons van binnen, jij gaf warmte en geborgenheid". Op 8 mei hebben wij afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats.

Op 11 mei 2015 overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving **Ad Stolk**, geboren op 6 mei 1932 te

Breda. Hij en zijn vrouw Carla kwamen in 1961 in Wijchen wonen toen Ad een werkverband kreeg bij de Gemeente Wijchen. Samen kregen zij vijf kinderen en vormden een hecht gezin. Toen de kinderen trouwden werden er kleinkinderen geboren waarmee Ad een goede band had. Naast zijn gezin en werk deed Ad ook vrijwilligerswerk in verschillende verenigingen maar de Blijde Dries had toch een speciaal plaatsje bij hem. Voor al zijn inzet kreeg Ad een onderscheiding van koningin Beatrix die hem een gevoel van erkenning gaf. Langzaam werd het voelbaar dat Ad ouder werd en het leven moest los laten. Op 10 mei hebben de kinderen, Carla en Ad de ziekenzalving gevierd. Niet lang daarna is hij gestorven. Wij vierden op 16 mei zijn afscheid in de kerk Antonius Abt te Wijchen. Moge hij rusten bij de Schepper van hemel en aarde.

Pieta de Kleijn overleed op 23 mei in het hospice in Wijchen. Ze woonde het grootste deel van haar leven aan de Oosterweg en werd 83 jaar oud. Ze was een gastvrije vrouw die veel over de wereld heeft gereisd. Haar werkzame leven was vooral gewijd aan het onderwijs. Naast haar werk was er in haar geest ruimte voor veel mensen en voor veel hobby's en interesses: literatuur, kunst en cultuur, muziek en nog veel andere zaken. De uitvaartdienst voor Pieta was op 30 mei in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Ze werd op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Op 23 mei is zuster **Dorothe Verheyen** in de leeftijd van 91 jaar overleden. Zij woonde op "La Verna" te Alverna. Haar uitvaart hebben wij op 28 mei gehouden en daarna is zij begraven op het kloosterkerkhof te Alverna.

In het zorgcentrum St.-Jozef te Wijchen is **Truus van Geffen-van den Heuvel** op 84-jarige leeftijd overleden. Truus groeide met twee broers te Berghem op. Zij trouwde met Jan van Geffen en uit hun liefde werden vier kinderen geboren. Zij was de trotse oma van acht kleinkinderen en omi van twee achterkleinkinderen. Zij werd in 1968 te Batenburg de kasteleinsvrouw. In 1980 kwam er tijd voor andere dingen zoals op kinderen passen, toneelspelen, volksdansen en vakanties. In het Zorgcentrum genoot zij van de muziek, dansen en zingen. Op 28 mei 2015 hebben wij tijdens de uitvaartdienst in de H. Victorkerk van haar afscheid genomen en haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te Batenburg.

Op 21 mei 2015 is **Annie Renkens-Reijs** op 86-jarige leeftijd in het verpleeghuis "De Weegbree" overleden. Zij is ondanks het verlies van haar ouders en twee zusjes tijdens het bombardement in 1944 altijd erg optimistisch, zeer oprecht en positief gebleven. Zij is getrouwd geweest met Lam Renkens. Zij heeft drie kinderen en twee kleinkinderen gekregen. Zij hield van de natuur, kleur en bloemen en was leergierig. Zij kreeg de ziekte van Alzheimer, waarvoor ze altijd bang is geweest. Wij hebben van haar afscheid genomen in de uitvaartdienst op 29 mei 2015 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Haar lichaam is te ruste gelegd in het graf van haar ouders te Niftrik.

Riet van Altvorst-van Gendt is op 24 mei thuis op 79 jarige leeftijd overleden. Riet was gastvrij, openhartig en goedlachs. Ze was ruim vijftig jaar getrouwd

met Piet, had twee dochters en vier kleinkinderen. Riet genoot van het leven: de zomerweekenden, briden, vakanties, tennissen, zwemmen, fietsen, winkelen en de bezoeken aan familie en vrienden. Riet werd drie jaar geleden ziek. Een jaar geleden nog met het hele gezin op vakantie: een prachtige herinnering. We hebben afscheid genomen van Riet op 30 mei in de Antonius Abtkerk in Wijchen waarna zij begeleid is naar het crematorium.

Nelly Ariëns-Voets overleed op 27 mei 2015 in het Zorgcentrum St.-Jozef. Zij mocht 85 jaar worden. Zij is getrouwd geweest met Tjeu Renkens. Zij heeft een dochter en een kleinzoon gehad. Zij was heel gelukkig met haar gezin. Zij was gewoon een heel bijzonder mens. De uitvaart van Nellie vond plaats op 1 juni 2015 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Zij werd begraven op het kerkhof naast de kerk.

Jo Hermsen, geboren in zijn geliefd Batenburg bij de stadspomp is op 30 mei 2015 in het CWZ te Nijmegen overleden. Hij mocht 78 jaar worden. Hij was gehuwd met Jet de Kleijn uit Ravenstein. Zij kregen samen een zoon en twee kleinzonen. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor VV Batavia als voetballer, jeugdtrainer/-leider en bestuurslid. Hiervoor werd hij beloond met het erelidmaatschap. Iedereen kende Jo, iedereen sprak met hem en als hij met z'n hond door het dorp liep was het praatje het belangrijkste. In de avondwake op 3 juni hebben wij van hem afscheid genomen in de H. Victorkerk. De crematie heeft de dag daarna plaatsgevonden.

Zijn vader en moeder hadden nooit kunnen bedenken toen **Theo Kessler** op 29 december 1936 werd geboren dat Theo op 13 juni 2015 zijn uitvaart vanuit de stal van de Maashoeve aan de Maasstraat in Heumen zou krijgen. Theo was op en top een boer met hart voor de kinderen die graag bij hem op de boerderij kwamen helpen. Maar ook een man van muziek en dansen. De laatste jaren was het noodzakelijk dat Theo opgenomen moest worden in een verpleeghuis. Samen hebben wij daar de ziekenzalving gevierd op zondag 7 juni. Nu is de cirkel rond. Moge de Schepper, bron en einde van ons bestaan, hem opnemen in Zijn vrede.



GROND ONDER JE VOETEN-ZLTO

Op zondag 5 juli 2015 om 11.00 uur vindt onze jaarlijkse ZLTO-ontmoetingsviering plaats. Evenals vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om ook dit jaar gebruik te maken van het terrein van "De Buurderij" de Kasteelsestraat 5, 6611KA te Overasselt.

De viering vindt in de open lucht plaats; bij slecht weer wijken we uit naar de R.K. parochiekerk van Overasselt.

De voorbereiding is wederom in handen van de plaatselijke Commissie 'Landbouw en Samenleving', per email te bereiken onder mhm.laurant.4@hetnet.nl.

Het koor "2Gether" uit Woezik/Wijchen, onder leiding van Hr. Frans Vodegel, verlenen hun medewerking aan de ontmoetingsviering.

De viering wordt georganiseerd door de ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen

Voorgangers bij deze ontmoetingsviering zijn:

Marike Meek (geestelijk verzorger),
Aloys van Velthoven (pastor van Overasselt) en
Bert Oosterveer (geestelijk verzorger ZLTO).

Het thema van de viering luidt: "Grond onder je voeten"

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het internationale jaar van onze bodem, om wereldwijd meer aandacht te vragen voor een duurzaam gebruik van onze aarde en zorg voor elkaar.

Na afloop is er natuurlijk weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij een kopje koffie of thee of een glas limonade, met wat lekkers erbij, zoals we dat ieder jaar gewend zijn.

U bent van harte welkom!

De opbrengst van de collecte is dit jaar bestemd voor "Het Tweede Huis" in Nederasselt. "Het Tweede Huis" is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis en biedt 24 uur, 7 dagen in de week opvang. Deze opvang bestaat uit een gastvrij, rustig, warm, gestructureerd en geborgen onderdak, naast ondersteuning en een luisterend oor van de vele medewerkers. "het Tweede Huis is gevestigd in het voormalige klooster van Nederasselt.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

BED-BAD-BROOD

Er is de laatste maanden veel over geschreven en wellicht heeft u erover gelezen. BBB is een voorziening voor mensen tussen wal en schip. Het gaat bij BBB in het bijzonder over mensen die wel terug willen naar hun land, maar niet kunnen. Voorbeeld: zie schema. wie komt er op voor deze mensen?

Caroline Visser, coördinator Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN
Geopend iedere
werkdag en zaterdag
van:
09.30 - 17.00 uur.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

STILTE

Natuurlijk weet ik hoe een haan kraait, het gaat door merg en been. Wij slenterden rond over een zomerse markt. Ik stond een zeer grote haan in een hok te bewonderen toen er plotseling een geschreeuw uit zijn keel kwam waar ik van schrok. Een heel dorp zou geen wekker meer hoeven zetten. Het was verbazingwekkend, ik had nog nooit zoiets gehoord!

Een wereld zonder geluiden kunnen mensen met goede oren zich niet voorstellen. Wat herinner ik mij nog van de geluiden uit mijn kinderjaren? Mijn ouders zijn al zo lang geleden overleden dat hun stemmen steeds onduidelijker worden. De lach van mijn moeder is mij het beste bijgebleven. Maar hoe klonken haar lieve woorden? En de soms boze stem van mijn vader?

En waar is het speelse lawaai van mijn klasgenootjes gebleven? Ik moet een jaar of zes geweest zijn toen ik ontdekte dat er muziek bestond. Ik weet nog dat ik als communicantje achter de blaaskapel liep richting kerk. Nu nog krijg ik kippenvel als ik grote koperen instrumenten hoor met hun warme klanken. En liedje nummer achtenveertig, als het gespeeld werd door de organist met het zwarte haar, dat was bijna de hemel op aarde! Wonderlijk toch,



dat ik op latere leeftijd zelf achter de toetsen zit en dat liedje regelmatig moet spelen in de maanden mei en oktober, al heeft het nu een ander nummer gekregen.

Muziek en stemmen zijn voor mij de belangrijkste geluiden. Wij waren onlangs uitgenodigd op een feest waar mensen hun veertigjarig samenzijn vierden. Het was een zeer levendige middag met veel gezang, gloedvolle toespraken en andere creatieve uitbarstingen van familie en vrienden. Al die verschillende klanken, het waren warme omhelzingen voor het bruidspaar. Wat zou ik veel gemist hebben als ik niet had kunnen horen!

Maar kunnen mensen van nu in ons drukke landje de stilte nog verdragen? En waar kom je haar nog tegen? De grootste stilte heb ik ervaren bij mensen die pas waren overleden. Met hun leven verdwenen ook alle klanken die zij bij zich droegen. Ik ben altijd zeer onder de indruk als ik mensenmassa's stil zie worden bij dodenherdenkingen. Dan is het of leven en dood samensmelten. Terwijl de levenden zwijgen spreken de doden tot ons.

Soms vind ik onverwacht een stil momentje. Onder een struikje lag het skeletje van een vogel.

Ik heb het meegenomen. Een ragfijn vleugelbotje heb ik schoongemaakt en bewaard. Ik stel mij er de vogel bij voor, hoog in de lucht, met zijn eigen geluidjes. Voor mij bestaat het leven uit heel veel klanken en de dood uit een eindeloze stilte.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

STILTE

Wij hebben allemaal op een bepaald moment te maken met stilte. Er is een stilte in het gezelschap waarbij iemand zegt, om de stilte te doorbreken: "Er komt een dominee voorbij." Er kan een stilte vallen tijdens een gesprek, waaronder je je ongemakkelijk kan gaan voelen. De een of de ander denkt dan: hoe zal ik verder gaan met dit gesprek? Daarnaast heb je een vanzelfsprekende stilte, zoals in de bus of trein. De een zit te lezen, de ander kijkt naar het landschap en een derde zit na te denken. Maar er kan ook een weldadige stilte zijn als de kinderen erg druk geweest zijn. En dan kom je s'avonds beneden en daar is die stilte. Kortom er zijn vele vormen van "stilte".

De eerste keer dat ik mij echt bewust werd van de stilte was, toen ik als negentienjarige net in het klooster was. In een klooster kent men de stilte op de gang, rond de gebedsruimte, de bibliotheek etc. Deze stiltes zijn nog te begrijpen, maar dat je de hele dag stil moest zijn was voor mij niet helemaal te volgen. In ons klooster kende men een "stille dag". Eens in de zoveel tijd werd er een "stille dag" gehouden. Een dag waarop men nadenkt over het leven. Zo'n dag wordt in stilte gehouden van de morgen tot de avond. Als je elkaar tegenkomt zeg je niets. Er is een paar jaar geleden zelfs een film "Stilte" gemaakt over kloosterlingen die zo dag aan dag leven, een toepasselijk titel. Op zo'n "stille dag" bemerk ik wat stilte kan doen. Toen ik aan tafel zat, iedereen at en niemand met elkaar sprak, bemerkte ik hoe ernstig mensen kunnen kijken. Je wordt er helemaal stil van. Ik vond het maar een vreemd gebruik: samen eten en zwijgen. Toen ik een medebroeder vroeg wat dit te betekenen had zei hij: Het is een methode om je bewust te worden van: Wat eet je nu? Wie ben jij nu? Je bewust worden van de schepping en de schepper van het leven. Het verschijnsel stilte opzich is en blijft voor mij iets bijzonders. Een dag zonder stilte is een dag niet geleefd. Deze stilte hoeft niet altijd tijdens het eten te zijn en zelf niet in een bepaalde ruimte. Terwijl de ruimte wel een hulpmiddel kan zijn. Deze stilte kan voor mij bij het zwemwater zijn onder een grote boom. Uitkijken naar het water van de Maas



of op de Berendonck. En dan kunnen mensen druk aan het praten zijn, toch voel ik de stilte in mijzelf, die mij tot een dankbaarheid voert, of even bewust wordt, dat ik weer nalatig ben geweest, of even de leegte in mij zelf voel enz..

Stiltemomenten tijdens vieringen kunnen zelfs aan de liturgie een bijzondere kracht geven. Zoals woorden en gebaren een kracht hebben. Wie weleens het donderdagavondgebed in Overasselt hebben bijgewoond, zal daar juist de stilte ervaren. In het begin zijn onder andere hierom mensen weggeble-

ven en anderen kunnen deze vieringen niet meer missen als een viering van gebed, stilte en bezinning.

Ook in de bijbel vinden wij momenten waar de stilte een bijzondere lading geeft aan het verhaal. Als de profeet Elia in het boek Koningen (19) God mag ervaren, is dat niet in een vuur of een storm maar in het suizen van een

zachte bries. In het eerste boek Samuel (3;1) staat, "Een woord van God was een zeldzaamheid en een visioen kwam niet veel voor." Hier is God stil en laat niets van zich horen. Stilte kan van de ene kant een rust geven, maar van de andere kant ook onrust. Jezus zoekt de stilte op in Lucas (9;10). Jezus gaat met zijn leerlingen naar een eenzame plaats om daar alleen te zijn. Ook al lukt dit niet altijd, duidelijk is dat Jezus de stilte op zoekt.

Mijn persoonlijk ervaring met stilte is, dat in de stilte een mens helemaal tot zijn recht komt. Op zo'n moment zijn er geen personen die zo nodig van jou of mij iets moeten. Je kan je eigen gedachten bepalen en andere gedachten tot je door laten dringen. Even is er ik en de schepper, samen om stilte te scheppen en met elkaar even stil te staan bij het leven.

Vakantie tijd is een mooie tijd, om eens iets bewust te doen of te laten. Misschien kunnen we met diegenen die de stilte bewust zijn gaan zoeken, in het nummer van oktober aan elkaar vertellen, wat de stilte met je gedaan heeft. Ik ben benieuwd naar uw reactie. Een broederlijke groet vanuit de stilte van de pastorie van Overasselt.

Pastor Aloys van Velthoven

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in september 2015 met het thema "Bid en werk". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 13 augustus 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.