

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 7
september 2015

ATTENTIE
uitkomst
vitaliteitsplan
pagina 8-11



BID EN WERK

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

WOORD EN DAAD

O, schrijf 't in onze harten,
Uw heilig woord, o Heer.
Dan vreezen wij geen satan,
geen dood of oordeel meer.
Want bergen zullen wijken,
de wereld zal vergaan,
maar 't Woord, het Woord des Heren
zal eeuwiglijk bestaan.

Deze doordringende woorden sieren de eerste bladzijde van de bijbel die aan mijn grootouders na de inzegening van hun huwelijk op 18 februari 1909 werd uitgereikt. De oude verweerde omslag met het koperen slot heeft vele jaren van strijd en vrede doorstaan. Het waren momenten van lief en leed. Mijn grootouders... in talloze herinneringen zijn zij aanwezig. Als kind was ik deelgenoot van een gelukkig en warm samenzijn wanneer de bijbel werd geopend en de grote lamp boven de tafel het Woord des Heren verlichtte met haar gouden gloed. Twee bij elkaar horende mensen vouwden dan geduldig hun altijd bezige handen en dankten vol overgave voor de voortdurende leiding van hun Heer en Meester, hun God van overvloed. De seizoenen regen zich aaneen. Langzaam aan omarmde de tand des tijds de ouderdom. Zij kwam met rase schreden. Tot aan het einde van dit leven verstrengelden nog dagelijks twee stramme oude handen zich ineen en bezegelden een roep tot Hem die vanuit de Goddelijke Geest alles overheerst. Binnenkort wordt de oude bijbel gerestaureerd door bekwame en bedreven handen. Want arbeid adelt in de geborgenheid van het Woord van God.

Joke Plamont - Mees

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
maart	13.589	134.071	10.773	140.804	6.733
april	6.341	140.412	7.778	148.582	8.170
mei	4.134	144.645	3.614	152.196	7.650
juni	6.203	150.749	6.066	158.262	7.513
juli	6.667	157.416	7.056	165.318	7.902

Meedoen aan Actie Kerkbalans:
kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of
024-6412627

OM TE NOTEREN



30 AUGUSTUS NA VIERING VAN 11.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN
Jaarlijkse ontmoetings- en feestbijeenkomst voor en met vrijwilligers

2 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

8 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

16 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

17 SEPTEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

19 SEPTEMBER BEDEVAART NAAR KEVELAER

20 SEPTEMBER 10.00 UUR ANTONIUS-ABTKERK WIJCHEN
Apostelviering

22 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

24 SEPTEMBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

26 SEPTEMBER TUSSEN 10.00 – 12.00 UUR START

Wandel-fietstocht stichting Wijchen Wereldwijd
Parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

27 SEPTEMBER NIFTRIK 11.30 UUR GILDEMIS

30 SEPTEMBER 20.00 UUR

Apostelvergadering voor de contactraden
Emmanuelkerk Wijchen

1 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

8 t/m 13 OKTOBER BEDEVAART

Zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes

8 OKTOBER 20.00 – 22.00 UUR

Lezing Albertinumgenootschap
Dominicuskerk Nijmegen, entree 7 euro

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 8 en 22 september staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

CORRECTIE OVERZICHT VASTENAKTIE 2015

In de laatste uitgave van de Apostelbode zijn in het verstrekte overzicht opbrengst Vastenactie twee verkeerde bedragen genoemd, die gelukkig geen invloed hebben op het totale bedrag.

Deze twee bedragen betreffen:

St. Anna te Bergharen: Er staat vermeld € 35,20, dit moet zijn € 735,20;

Emmanuel Wijchen: Hier staat € 30,00, dit moet zijn € 130,00. Dit zijn de juiste bedragen.

Onze excuses voor dit ongemak.

De werkgroep Vastenactie van de parochie.

APOSTELVIERING 5 JAAR PAROCHIE!



Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Apostelviering op zondag 20 september om 10.00 uur in de Antonius-Abtkerk van Wijchen! Het wordt een feestelijke viering, waarin het vaandel van onze parochie De Twaalf Apostelen gepresenteerd wordt.

Want we bestaan vijf jaar!



Thema van de viering: Met ieders eigen identiteit dragen we samen het geloof uit. Dat scheidt verbondenheid en dat is mooi. Tegelijk vraagt het ook om veranderingen en dat is soms moeilijk. Na vijf jaar parochie De Twaalf Apostelen vragen we ons af **"Wie zijn wij?"**

Koorzangers en -zangeressen uit heel de parochie gaan samen zingen. Het koor 2Gether trekt hierin de kar samen met het gemengd koor en kinderkoor van de Woezik.

De gekozen liederen zullen iedereen aanspreken, zeker ook de leden van andere mediorenkoren (dertigplus is dat). Eenieder die mee wil zingen kan aansluiten.

Daarvoor moet er wel gerepeteerd worden: de repetitietijden zijn op donderdag 10 september en maandag 14 september om 20.00 uur in de Antonius-Abtkerk van Wijchen.

Voor de jongere kinderen in de kerk zal er een knutselactiviteit aangeboden worden in het parochiecentrum. Deze kinderen worden na de opening van de kerkdienst uitgenodigd mee te gaan met de begeleiders.

Na de viering is er ruimte en tijd voor ontmoeting met een kop koffie of thee en wat lekkers.

Namens de werkgroep en het pastoresteam heet ik u allen van harte welkom.

Pastor Annemarie Gooiker

HARTELIJK
DANK!

REDACTIONEEL

Dit is het laatste nummer waar Ben Frie als redactielid aan heeft meegewerkt. Afgelopen drie jaar heeft hij met grote inzet gewerkt aan de inhoud en vormgeving van ons parochieblad. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor!

Zijn functie als vertegenwoordiger van het pastoresteam wordt overgenomen door diaken Hennie Witsiers.

De redactie

IN MEMORIAM



Rien Tax overleed op 5 juli j.l. op 80-jarige leeftijd. Rien deed vele jaren vrijwilligerswerk voor de parochie, onder andere als coördinator/bezorger van het parochieblad, eerst "het Hoeksteenblad" en later "De Apostelbode". Rien wist dat het werk teveel werd en heeft heel netjes gezorgd voor een opvolger.

Daaraan herkennen wij zijn zorgvuldigheid. Dankbaar zijn wij voor deze mens die ondanks alle zorgen die er soms waren altijd klaar stond als het nodig was. Ook zijn vrouw Lies en zijn kinderen zijn wij dankbaar dat zij hem die vrijheid hebben gegeven.

Zijn uitvaart was op 18 juli in de Paschaliskerk.

Dat Rien bij zijn Schepper rust mag vinden.

Redactie De Apostelbode

WIJCHEN WERELDWIJD

Op zaterdag 26 september organiseert de stichting Wijchen WereldWijd een wandel-fietstocht ten bate van het Elisabethziekenhuis in Hwidiem te Ghana. Rond Kerstmis hebben we met de verkoop van vredesduifjes een eerste actie gehouden voor het internet in dit Ghanese ziekenhuis. Nu hopen we de rest binnen te halen. Internet verbindt mensen met elkaar en maakt het bovendien gemakkelijker kennis te vergaren en de onderlinge communicatie in het ziekenhuis te verbeteren. Het ziekenhuis heeft aangegeven zelf de jaarlijkse providerkosten te betalen.

Deze wandel-fietstocht wordt gehouden in de Vredesweek, die dit jaar het thema heeft: 'Vrede verbindt'. Vandaar dat we op de diverse rustplekken



Het ziekenhuis Hwidiem te Ghana

aandacht zullen vragen voor de diverse oorlogshaarden én vredesinitiatieven. De route, uitgezet door de mensen die met regelmaat 'de wandeling' voor onze parochie organiseren, leidt ons langs verschillende kerken. Hierdoor worden ook kerken van de parochie en de protestantse gemeente met elkaar verbonden. En dit alles om de verbinding met en in het ziekenhuis in Hwidiem te verbeteren.

Op zaterdag 26 september kunt u starten tussen 11 en 12 uur vanaf het parochiecentrum aan de Oosterweg. We vragen van kinderen van de basisschool een bijdrage van € 2,50 en van volwassenen € 5,-. Alles gaat naar het goede doel. De wandeltocht is ongeveer 8 kilometer, de fietstocht een kleine 30 km. We hebben ervoor gekozen om dit keer richting Batenburg te gaan. De parochie is te groot om alle kerken in de gehele parochie aan te doen, maar als het een succes wordt hopen we hier een traditie van te maken, zodat we volgend jaar een andere route kunnen kiezen richting Heumen, Alverna of de Woezik. Uiterlijk om 15.00 uur wordt iedereen terugverwacht bij de Antonius-Abtkerk in het centrum.

We hopen op een mooie opkomst. Het versterkt de band met elkaar, met de mensen in Ghana en met al die mensen in landen, waar de vrede nog ver te zoeken is. Tot zaterdag 26 september.

Rudy de Kruijf, Stichting Wijchen Wereldwijd.

UITSTAPJE PASTORESTEAM UTRECHT

Om elkaar niet alleen maar aan de vergadertafel te ontmoeten, hebben we op 1 juli met ons pastoresteam een bijzondere en prettige activiteit ondernomen. We zijn in het Catharijneconvent in Utrecht het middeleeuwse Mariabeeld uit Heumen gaan bekijken. Het beeld (zie foto) is door de parochie in bruikleen aan het museum gegeven, en wordt daar op deskundige wijze verzorgd en bewaard. In de parochiekerk in Heumen staat een replica: reden genoeg om het origineel dus eens te gaan bekijken.

Het trof bijzonder dat het Catharijneconvent in een voormalig kloostergebouw is gevestigd. Juist op 1 juli steeg het kwik ruim boven de dertig graden, zodat zowel de airco van de intercity, als de hoge en donkere kelders van het museum koelte brachten. In het museum was een tijdelijke tentoonstelling van en over middeleeuwse liturgische gewaden. Kostbaar rood fluweel en veel gouddraad en edelstenen maken deze gewaden van gebruiksvoorwerpen tot kunstschaten en pronkstukken. Omdat enkele dagen later de Tour-de-France vanuit Utrecht zou vertrekken was ook het Catharijneconvent in wielersfeer. Als hedendaagse heilige wielervoorwerpen en relieken waren er de gele truien van winnaars uit het verleden te bewonderen. Buiten werd de lijn van de start getrokken en werden hekken geplaatst om de toekomstige winnaars aan te gaan moedigen. Het Mariabeeld liet zich pas na de lunch vinden:



het bleek ons tamelijk hoog in de kloostergang vanaf een sokkel te verwelkomen. Opvallend is ze niet, deze oude Maria. Mooi is ze zeker in haar gratie en zorg voor het kind dat ze vasthoudt op haar arm. Dat de andere hand is afgefallen is een teken van de tand des tijds. Het was een ontspannen dag, doorgebracht in de koelte van het museum. Er was gelegenheid om bij te praten, nieuwe oude dingen te ontdekken en om ideeën en inspiratie te krijgen voor een nieuw werkjaar.

Martin Claes



BID EN WERK

Deze uitdrukking lees je nog wel eens op bepaalde gebouwen, zoals boven de hoofdingang van een klooster of op de toegangspoort van een abdij. Vaak geschreven in het Latijn: Ora et Labora. In de beroemde Regel van Benedictus komt dit gezegde niet letterlijk voor, maar de praktijk behoort helemaal tot de levenswijze van de benedictijnen. Het is de kern van het monnikendom, ook in andere religies.

Het dagritme van monniken wordt geheel bepaald door het getijdengebed, ook wel koorgebed genoemd. Te beginnen met de metten om middernacht, dan het ochtendgebed (de lauden) om 06.00 uur. Vervolgens verzamelt de communiteit zich elke drie uur in de koorbanken van de kloosterkerk voor achtereenvolgens: de prime, de terts, de sext, de none, de vespers en tenslotte de completen als avondgebed om 21.00 uur. Na de lauden volgt de dagelijkse eucharistieviering. Een strakke dagorde, afgewisseld met allerlei soorten werkzaamheden: keukenwerk waaronder koken, huishoudelijk werk, tuinieren, onderhoud (timmerwerk, schoenmakerswerk, kleding maken en herstellen), werk als koster, administratief werk. Vergelijkbaar met een gewone huishouding, alleen is een abdij zoveel mogelijk gericht op selfsupporting.

Sommige abdijen brouwen bier; ook tref je soms een hostiebakkerij aan in een klooster. Om in eigen onderhoud te voorzien wordt eigen kunst te koop aangeboden of in winkels boeken en kunstnijverheid verkocht.

Wie dit dagelijks ritme eens een paar dagen heeft meegemaakt, zal ervaren hebben hoe zwaar het is. In de moderne tijd echter hebben actieve kloosterorden het getijdengebed jammer genoeg sterk ingekort door toename van allerlei werkzaamheden en ook de aanvangstijden zijn versoepeld.

Beschouwende ordes handhaven hun traditie, al bidden ze niet allemaal meer in het Latijn, maar vaak in hun moedertaal.

In de benedictijnse traditie ziet men geen scherpe scheidslijn tussen bidden en werken, tussen het sacrale en het profane. Met zorg een maaltijd bereiden, met respect voor de natuur in de tuin werken, met zorg een zieke medebroeder helpen, alles wat gedaan wordt met aandacht en de goede intentie is bidden.



Vinden we overeenkomsten met ons eigen leven? Als we terugkijken naar de katholieke gezinnen van vroeger, zeker

wel. We kenden het ochtend- en avondgebed. Er werd gebeden vóór en na het eten. Ook werd in de avond het rozenhoedje gebeden. Het hele gezin lag geknield voor de stoel en vader of moeder bad voor. Kleine kinderen baden voor het slapen gaan een gebedje op rijm; kregen daarna een kruisje met wijwater op het voorhoofd. Op de slaapkamer hing een gevuld wijwatervaatje en er hing een kruisje aan de wand.

Lagereschoolkinderen werden aangespoord 's morgens vóór schooltijd naar de H. Mis te gaan. Het leverde een kruisje achter je naam op en op het rapport stond vermeld, hoe vaak je naar de H. Mis was geweest in dat trimester. Met trots kon je dit je ouders laten zien. Behalve de zondagse eucharistieviering werd 's middags het lof bezocht met uitstalling van het Allerheiligste. Altemaal nostalgie, zult u zeggen. Dat is ook zo, maar van enige vergelijking met de dagorde in de kloosters was toen wel sprake.

Natuurlijk wil ik niet meer terug naar de gewoontes uit de vijftiger en zestiger jaren, waarbij ook vaak sprake was van sleur, maar een dagritme waarbinnen enige ruimte is voor gebed - in de ruime zin van het woord - past toch wel in onze geloofstraditie. Wij zijn op zoek naar nieuwe, eigentijdse vormen. De geloofsofvoeding begint bij jonge kinderen. Zij zijn gevoelig voor eenvoudige religieuze gebaren en rituelen. Voorbeeldgedrag

speelt een belangrijke rol, want jong geleerd is oud gedaan. Ik besef maar al te goed, dat het geen gemakkelijke opgave is, zeker niet voor ouders.

"Bid en werk", het blijft een krachtige slogan. Ook wij moeten de grenzen tussen beide niet te strak trekken. Je dagelijks werk plichtsgetrouw uitvoeren, ijverig studeren, je dienstbaar maken in allerlei vrijwilligerswerk, medemensen in nood helpen, in feite is alles tegelijk werken en bidden, als het maar met aandacht, met de juiste instelling en trouw gebeurt.

Is dit niet een waardevolle dimensie van ons geloof?

Koos Leemker

LEZINGEN ALBERTINUM

INVLOEDRIJKE VROUWEN IN DE FILOSOFIE EN DE POLITIEK

In de de filosofie en de politiek hebben mannen eeuwenlang de boventoon gevoerd. Zo bestaat de canon van de westerse wijsbegeerte tot aan de twintigste eeuw bijna uitsluitend uit mannen. In deze situatie is in de laatste eeuw wel geleidelijk verandering aan het komen: vrouwen treden steeds meer op de voorgrond en mengen zich in het publieke en filosofische debat. Deze verheugende ontwikkeling vormt de achtergrond van een lezingencyclus rond het thema 'invloedrijke vrouwen'. In deze lezingencyclus willen we vier vrouwen voor het voetlicht brengen die in onze tijd veel invloed hebben op het gebied van de filosofie en het politieke denken. Hun werk wordt internationaal in ruime kring besproken en becommentarieerd. Dat deze vrouwen invloedrijk zijn te midden van een gezelschap van filosofen en politieke denkers waarin mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn, verbindt hen wel, maar overigens lopen hun filosofieën en gedachten zeer uiteen. De vier vrouwen zijn Hannah Arendt, Martha Nussbaum, Ayn Rand en Naomi Klein.

17 september 2015: 'Hannah Arendt' door dr. Veronica Vasterling, universitair hoofddocent aan het Instituut voor Gender Studies, Radboud Universiteit Nijmegen.

24 september 2015: 'Martha Nussbaum' door dr. Ronald Tinnevelt, universitair hoofddocent faculteit der rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen.

1 oktober 2015: 'Ayn Rand' 'door drs. Floor Rusman, historicus en redacteur/columnist van NRCNext.

8 oktober 2015: 'Naomi Klein' door dr. Jasper Blom, econoom en politicoloog, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 7 euro per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en
024-3228285 (Ans Metz).
www.albertinumgenootschap.nl

IN GESPREK MET ...

... de contactraad van Nederasselt; Hannie de Groot, Anja van Thiel, Liza Matijssen, Aloys van Velthoven en Corné Schaap (de laatste was verhinderd en staat niet op foto's). Wanneer we op de parkeerplaats bij de kerk in Nederasselt aankomen, staat de deur van het vergaderzaaltje al uitnodigend open. We worden verwacht. De koffie wordt ingeschonken en Liza begint te vertellen.



Zij herinnert zich hoe de geloofsgemeenschap zich sterk voelde tot de laatste 'echte' pastoor plots overleed. Hij was elk weekend hier. De gardiaan van Alverna kwam

hier preken en zei: 'Nou ja, helaas voor Nederasselt. Doe de deur maar dicht.' In 1988 was dat. Maar overleg met het bisdom wees uit: dat werkt zo niet voor Nederasselt. In Nederasselt was er gelukkig een goed contact met twee oud-missionarissen die in Nederasselt waren geboren en opgegroeid, een pater uit Grave en de schoolcatecheet Ad Jansen. We zijn toen ook al snel met woord- en communievieringen begonnen. Dat elan is er nu nog steeds: veel ondersteuning door vrijwilligers, de echte wil om hier geloofsgemeenschap te zijn.

Hannie en Anja vertellen verder.

Toen wij nog deel uitmaakten van de Maaskant deden we al veel samen met de andere twee parochies, Overasselt en Heumen.



Onze eerste indruk van de vergroting naar De Twaalf Apostelen was: dat is wel heel groot! Maar het is door ons nooit als een probleem ervaren. We hebben er geen moeite mee om samen te werken, we waren dat al gewend. Een jaar van tevoren waren we op de hoogte dat het zou gebeuren. Voor de financiën was het ook nodig, dus het samengaan heeft ons gered. En de pastorale zorg is nu meer gegarandeerd. We hebben door het samengaan eigenlijk nauwelijks negatieve dingen ervaren.

Het was wel wennen, maar in het eerste jaar van samengaan moet je aftasten van hoe en wat.

Het werd in sommige opzichten gemakkelijker, met Navision bijvoorbeeld. Gelukkig was de administratie op orde.



Er is niet zo heel veel veranderd. We hebben het als positief ervaren. Grootschaliger inkopen is gemakkelijker. Het moest weliswaar zoals het in Wijchen moet, dat was even wennen. Paaskaarsen uitzoeken, dat deden we zelf. Er stonden vragen op het doopformulier die wij nooit stelden. Het was een hele klus om het allemaal georganiseerd te krijgen. Soms voelden we het als bureaucratie, maar het had zijn voordelen.

Bij de start van de fusie was er zorg of we het aantal vrijwilligers op peil zouden kunnen houden. Je hoort in de Apostelvergadering dat mensen het moeilijk vinden om iemand te vragen. Je moet mensen blijven benaderen, maar ze natuurlijk wel vrij laten om ja of nee te zeggen. We zijn nu gelukkig vitaal genoeg. Er moeten geen mensen weg gaan vallen, want dan zou je problemen kunnen krijgen. Maar de meeste mensen hier in het dorp zijn positief ten opzichte van de kerk. Het kerkbezoek loopt wel terug, maar we kunnen goed verder zo.

Als je hier een parochieavond houdt, dan zit je hier – huis aan huis delen we een folder rond – met 60 mensen in de zaal. Men is echt betrokken. Misschien zijn het wel steeds dezelfde, maar dat is ook de kracht van de gemeenschap. Ook al zou er niet iedere week een viering zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat de hele geloofsgemeenschap in elkaar zakt.

Het valt niet mee om de tussengeneratie te vangen. Mensen hebben tegenwoordig veel te veel te doen. De kerk valt als eerste af. Maar het beeld is in andere organisaties in het dorp hetzelfde. Op de informatieavonden waren ook jongeren; het ging over het jongerenkoor, dat heb je bijna nergens meer. En we hebben ook nog het kinderkoor. Een keer per maand gezinsliturgie, die viering wordt redelijk bezocht. Als je er iets aan doet, zie je wel dat er meer in de kerk komen. Digitaal bericht vooraf helpt ook. Of via de



school: de leerlingen kregen het bericht mee en namen het mee naar huis.

We hebben niet het gevoel dat het uitsterft. We zijn

een onderdeel van de Nederlandse gemeenschap, en je ziet dat het overal zo gaat. Maar wij zitten hier niet te treuren. Schouders eronder en kom, 'we goan ur wèr tegenan'. Het is gewoon niet anders. Je kunt ernaar toe werken dat het wordt zoals je het graag hebt. We hebben verder geen concrete plannen. Misschien met de parochie aanzwengelen dat er iets voor jongeren opgezet kan worden. De groep voor gezinsliturgie krimpt immers ook. Oh ja, de herfstfair. Volgend jaar bestaat de kerk 125 jaar. Van het bestuur krijgen we geen cent om wat te doen, dus moeten we het zelf doen. De herfstfair is voor alle verenigingen in het dorp, het geld wat het opbrengt is voor de club waar je het voor doet. Wij doen een bloemenkiosk, bloemstukken, dat gaat heel goed. We hebben vorige keer veel mensen teleur moeten stellen, in korte tijd was alles verkocht.

En ja, zorgen hebben we over het gebouw. We



zitten met het dak. Dat gaat nog wat kosten. En inderdaad, het bezoek loopt terug. Het wisselt nogal. Maar gemiddeld genomen loopt het nog goed. Er zijn eigenlijk geen echte problemen. De sfeer is goed.

Piet van Erp en Ben Frie



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Rijkdom" en is bedoeld voor de periode van 3 oktober t/m 1 november. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met 10 september per e-mail worden gezonden naar:

apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT HET BESTUUR

PLAN 2015 EN HET BEZOEK AAN HET BISDOM

Toen ons plan voor de nabije toekomst van de parochie en de conceptjaarrekening gereed was, maakten wij een afspraak met het bisdom om hierover van gedachten te wisselen. Tevens spraken we over de aanstelling van een extra pastoraal werker en de verkoop van de pastorie van Batenburg die al een tijd leeg staat. Wij werden ontvangen door vicaris Van den Hout; de kanselier, de heer V. Peters en de econoom, de heer W. van de Molengraft.

PLAN 2015

De inhoud van ons plan 2015, of een samenvatting daarvan, kunt u lezen op pagina 9-11 in deze Apostelbode en later op de website. De motivatie om een extra pastor aan te stellen hebben we eerder beschreven en is een belangrijk punt in de actie Kerkbalans geworden. En tot nu toe zien we mooie resultaten in de opbrengst van de actie. (Hebt u ook al meegedaan?)

De motivatie voor de verkoop van de pastorie in Batenburg is het vertrek van de huurders en de omvangrijke renovatie van het pand die noodzakelijk is om het weer geschikt te maken. Dan is het nog maar de vraag waarvoor (bedrijf?) of voor wie (gezin?).

GESPREK BISDOM EN JONGERENPASTOR

De ontvangst op het bisdom was hartelijk en positief. Er is veel waardering voor de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar. Dat betreft zowel het pastoraat en de tegenslagen die overwonnen zijn, als de invoering en toepassing van Navision door onze vrijwilligers met hulp van het bisdom. Navision functioneert in beheer en bestuur, en geeft inzicht in de financiële situatie van de parochie.



Het vertrouwen dat het bisdom heeft in onze parochie en onze financiële situatie zijn voor de staf aanleiding om ons toe te staan een extra pastoraal werker aan te stellen. En als het goed gaat mag dat

zelfs voor een periode van drie jaar. Wij zijn snel aan de slag gegaan en hopen het resultaat spoedig te kunnen melden. Hopelijk kan de nieuwe pastor met zijn werkerterrein in de volgende Apostelbode gepresenteerd worden.

GEBOUWENPLAN



Het bisdom wil graag een gebouwenplan zien voor de komende tien jaar. In ons plan willen we kijken naar de komende drie jaar en maken daarbij de kanttekening dat we met ons pastoraat en Navisionsysteem jaarlijks regelmatig kijken hoe de parochie er voor staat en daar eventueel nieuwe besluiten op baseren en met het bisdom delen. Deze visie is vooralsnog geaccepteerd.

FINANCIËN

De jaarrekening 2014 liet een positief resultaat zien, dat in belangrijke mate afhankelijk was van goede beleggingsresultaten van onze reserves in het beleggingsfonds van het bisdom. De verwachting is dat dit resultaat niet behaald zal worden in 2015. Dat betekent dat dan de zware last van de reserveringen die gemaakt moeten worden voor lopend en toekomstig onderhoud van onze gebouwen, tot een negatief resultaat in de exploitatie zal gaan leiden. Als onze inkomsten niet stijgen, zullen we daar consequenties aan moeten verbinden.

Al met al kijken we terug op een goed en constructief gesprek met de staf van het bisdom. Hopelijk is dit een opsteker voor alle parochianen en alle vrijwilligers die dit in de afgelopen vijf jaar mogelijk gemaakt hebben en een reden om mee te blijven doen in het pastoraat, in het vrijwilligerswerk en met de actie Kerkbalans.

Namens het pastoresteam en het bestuur,
Martin Claes, pastoor



APOSTELVERGADERING

Op 30 september om 20.00 uur is in de Emmanuelkerk in Wijchen de Apostelvergadering. De volledige avond staat in het teken van het vitaliteitsplan van de parochie. Alle contactraden zijn van harte welkom.

VITALITEIT VAN DE PAROCHIE EN PLAN VOOR DE TOEKOMST

Pastoresteam en bestuur waren meer dan een jaar bezig om een beeld te vormen van de parochie, hoe deze er voor staat, en hoe het verder moet. Er was om dit plan gevraagd door het bisdom met het streven dat begin 2015 klaar te hebben. Omdat we ook de jaarcijfers over 2014 beschikbaar wilden hebben, hebben we daar met toestemming van het bisdom wat meer tijd voor genomen. Ondertussen hebben we een plan gemaakt dat uit drie delen bestaat:

Deel 1) Overzicht van de periode 2010-2014;

Deel 2) Pastorale zorg in alle geloofsgemeenschappen;

Deel 3) Plan van aanpak voor de parochie in de nabije toekomst

DEEL 1. OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN DE PAROCHIE OVER DE PERIODE 2010-2014

Dit deel vindt u integraal op de website van de parochie. Het beschrijft de organisatiestructuur van de parochie met zijn centrale pastoresteam, bestuur en parochiecentrum. Verder de geloofsgemeenschappen met hun contactraden, stuurgroepen pastoraat en de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Belangrijk is dat de ledenadministratie en financiële administratie ondergebracht zijn in Navision, dat nu volledig functioneert.

COMMUNICATIE

Er is een overzicht van de wijze waarop de communicatie in de parochie zich heeft ontwikkeld via de Apostelbode, de digitale Nieuwsbrief, de website en de twee Apostelvergaderingen (twee keer per jaar). Daarnaast zijn er de vergaderingen van de contactraden, waardoor bestuur en lokale geloofsgemeenschappen van elkaar op de hoogte blijven. Veel zaken zijn gecentraliseerd en geüniformeerd waardoor kosten bespaard konden worden. We worden bijgestaan door lokale en centrale adviseurs op het gebied van onderhoud van gebouwen.

VRIJWILLIGERS EN PASTORALE GETALLEN

Het aantal vrijwilligers blijft redelijk op peil, ofschoon het moeilijk is om openvallende plaatsen te herbezetten en zeker vanuit de jongere generatie. De pastorale getallen zijn niet zonder zorgen. Het aantal doopsels, het aantal kerkelijke huwelijken en het aantal kerkelijke uitvaarten

nemen af, vooral in de geloofsgemeenschappen in de kom van Wijchen. De tendens om te cremëren met een afscheid in het crematorium kan een verklaring zijn voor de afname van de uitvaarten en begrafenissen.

FINANCIËN

In onze jaarrekeningen komen over de vijf jaren tekorten en overschotten voor, maar er is geen structureel oplopend tekort. De jaarlijkse variatie in opbrengsten van de reserves van de parochie spelen een belangrijke rol. Wij zijn heel blij om te zien dat het aantal deelnemers aan de actie Kerkbalans niet echt afneemt en ook dat de opbrengst via de actie Kerkbalans maar een geringe afname laat zien en in 2014 zelfs helemaal geen. Wij hebben met dit stuk willen laten zien dat de nieuwe parochie een goede start gemaakt heeft en over het algemeen vitaal is gebleven.

DEEL 2. DE PASTORALE ZORG IN ALLE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Dit deel behandelt de organisatie van de pastorale zorg en de pastorale vitaliteit van de parochie en de deelnemende geloofsgemeenschappen. De tegenslagen en oplossingen in het pastoresteam, de kwetsbaarheid van het pastoresteam bij ziekte, afwezigheid of het verlaten van de parochie en daarmee de kwetsbaarheid van het vieringschema worden vermeld. Het vieringschema moet daardoor noodgedwongen worden aangepast. Eucharistievieringen kunnen niet meer wekelijks in alle twaalf geloofsgemeenschappen worden gehouden.

PASTORAAT EN ORGANISATIE VAN PASTORAAT

Er worden een aantal belangrijke pastorale taken beschreven. Een 'eerstaanspreekbare' pastor voor iedere geloofsgemeenschap is een goede zaak, maar ook kwetsbaar als er niet voldoende pastores zijn. Dan wordt stilgestaan bij de organisatie rond dopen en een steeds verdergaande samenwerking in de voorbereiding op de communie en het vormsel. De eenheden per geloofsgemeenschap zijn immers soms te klein. Beschreven wordt de voorbereiding op het huwelijk en de bijstand bij het overlijden en de nazorg. Verder de diaconie, waaronder de ziekenzorg en nabestaandenzorg, noodhulp en de kerstpakkettenactie vallen, en tenslotte het catechetisch beraad dat bezinnende bijeenkomsten organiseert.



Het pastoraat verzorgt ook bijdragen in de Apostelbode, neemt deel aan het liturgisch beraad en oecumenische activiteiten. In een wekelijks pastoresoverleg en in georganiseerde werkgroepen worden deze activiteiten door het pastoraat uitgevoerd met de medewerking van veel vrijwillig(st)ers en met ondersteuning door het secretariaat op het parochiecentrum.

INDIVIDUELE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Deel 2 geeft een verder beeld van de pastorale en bestuurlijke vitaliteit van de individuele geloofsgemeenschappen. Het is integraal op de website te vinden. Het is tot stand gekomen na een uitgebreid overleg van vertegenwoordigers van het pastoresteam en het bestuur met de contactraad en stuurgroep pastoraat van elke geloofsgemeenschap. In een aantal gevallen werd zelfs de hele geloofsgemeenschap uitgenodigd voor het overleg. Er komen veel positieve punten in voor, maar ook zorgen. De sterke punten zijn de gemeenschapszin in het algemeen, en vooral in de kleinere kernen van de parochie. Een sterk punt is ook de stabiele betrokkenheid op veel plaatsen waar men mee blijft doen met de sacramenten en de ondersteuning via vrijwilligerswerk en de actie Kerkbalans.

ZORGEN

Zorgen: in het algemeen is het moeilijk om nieuwe verantwoordelijke personen te vinden voor de invulling van de lokale pastorale en bestuurlijke taken. Vervanging wegens wegvallen van vrijwilligers is nogal eens een terugkerend probleem, waardoor de vitaliteit en de lokale organisatie van de geloofsgemeenschap in het gedrang komt. Daarnaast ook het langzaam teruglopend kerkbezoek. Opmerkelijk is de geringe betrokkenheid van de 20-50 jarigen in de parochie. Zelfs ondanks doop, communie en vormsel is continuïteit van de geloofsbeleving en betrokkenheid bij de parochie in deze groep zwak. De pastorale zorg heeft de hoogste prioriteit in de parochie, maar met beperkte middelen moet regelmatig gekeken worden hoe en waar die kunnen worden ingezet.

DEEL 3. PLAN VAN AANPAK PAROCHIE DE TWAALF APOSTELEN

Het pastoraat heeft de hoogste prioriteit in de parochie, maar is ook kwetsbaar. Emeriti helpen ons, maar sommigen verhuizen of kunnen op grond van hun leeftijd en gezondheid minder assisteren. Pastor Ben Frie kreeg vanuit de orde een andere opdracht en moest zijn werkzaamheden verminderen en beëindigen. Er ontstond een noodzaak om het vieringschema aan te passen. Dat leidt tot veel pijn in betrokken ge-

loofsgemeenschappen. Kunnen andere vormen van vieren behulpzaam zijn? Zijn er mensen te vinden die zich daarvoor gaan inzetten?

JONGEREN EN JONGERENPASTOR

We missen in belangrijke mate de betrokkenheid en deelname van de groep 20-50'ers in het pastoraat en het vrijwilligerswerk. We willen die graag bereiken en samen met hen zien of zij weer mee willen doen in de parochie. De inzet is daarvoor het aanstellen van een extra pastor. We mochten van het bisdom de halve vacature van pastor Frie daarvoor gebruiken, maar een geschikte kandidate bleek van dat salaris niet naar Wijchen te kunnen verhuizen en heeft elders een volledige taak aanvaard. We hebben daarom aan het bisdom gevraagd of wij een voltijdse pastor



H. Georgius Heumen

mochten zoeken en daar heeft het bisdom mee ingestemd. Bij gebleken geschiktheid en succes zelfs voor een periode van drie jaar. De inzet van iedereen in de parochie in de afgelopen vijf jaar heeft het bisdom het vertrouwen gegeven dat het dit kan ondersteunen. We zijn in een gevorderd stadium met een geschikte pastoraal werker. Als de aanstelling een feit is zullen we de nieuwe pastor en zijn werkterrein presenteren.

FINANCIËN

We hebben in de afgelopen vijf jaar het hoofd aardig boven water gehouden. Toch blijven er financiële zorgen. We zijn heel blij dat de parochianen goed mee blijven doen in de actie Kerkbalans, de collectes, het opsteken van kaarsjes. Prachtig is het om te zien dat de inkomsten via de actie Kerkbalans tot nu toe hoger is dan voorgaande jaren. Deze is in 2015 speciaal gericht op uitbreiding van het pastoraat. Hoopgevend is dat we ook daadwerkelijk van het bisdom toestemming hebben gekregen om een voltijdse pastor aan te stellen.

Maar we verliezen ook inkomsten. Minder uitvaarten en begrafenissen zijn een trend in de

tijd; minder misintenties, hogere kosten voor de koren. De grootste zorg is echter de houdbaarheid van de kerkgebouwen. Wij moeten in onze exploitatie per kerkgebouw 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw opnemen, en aan de reserves toevoegen, voor lopend en toekomstig onderhoud. De door de verzekering vastgestelde herbouwwaarde van onze twaalf kerken is 57 miljoen euro en daarvoor moeten we jaarlijks 285.000 euro voor lopend en toekomstig onderhoud opbrengen. Daarnaast zijn de inkomsten afhankelijk van de opbrengsten van onze reserves. In de financiële crisis namen die opbrengsten af. Voor de komende jaren worden die laag ingeschat, vooralsnog onvoldoende om afname op andere terreinen te compenseren. Het is belangrijk dat wij in de komende jaren tot een sluitende exploitatie komen.

SAMENVATTING

Alles op een rij zettend kunnen we niet anders dan ook voor onze parochie serieus kijken naar andere bestemmingen voor een deel van onze kerkgebouwen. Pastoraat is onze eerste prioriteit, en dat zal kunnen doorgaan. Ook als er ondertussen naar een nieuwe bestemming voor een kerkgebouw wordt gezocht. Voordeel is dat de reservering voor toekomstig onderhoud beperkt kan worden en een positieve exploitatie meer kans maakt. Terwijl er naar een nieuwe bestemming voor een kerk wordt gezocht zullen we ook na moeten denken over een vervangende plaats voor vieringen als het zo ver is. Zo lang als er pastorale en bestuurlijke vitaliteit in een geloofsgemeenschap is zullen we die zo goed mogelijk invullen.



St. Victor Batenburg



Na al het overleg dat er geweest is hebben het pastoresteam en het bestuur besloten dat er in de loop van de komende drie jaar nieuwe bestemmingen gezocht worden voor de de H. Victor in Batenburg en de H. Georgius in Heumen. Het bisdom benadrukt het belang van langere termijnplannen, maar is vooralsnog akkoord gegaan met dit voorstel.

Wij hebben de kanttekening gemaakt dat wij via Navision, het administratieve en financiële systeem van de parochie, de ontwikkelingen op de voet zullen blijven volgen en aanvullende voorstellen zullen doen als dat in de toekomst noodzakelijk is. We zullen de vitaliteit jaarlijks blijven bekijken. Ook dit deel zal integraal op de website worden geplaatst.

Namens pastoresteam en bestuur,
Martin Claes, pastoor

HET NIEUWE VIERINGENSHEMA

Zoals eerder is medegedeeld zal het nieuwe vieringenschema ingaan in het weekend 5/6 september 2015.

Het pastoresteam is verheugd dat het mogelijk is geworden om een nieuw vieringenschema te kunnen maken.

Om zo'n vieringenschema te kunnen maken zijn we van diverse facetten afhankelijk. Een belangrijke rol hebben daarin de koren gespeeld.

We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk wijzigingen in het oude schema te voorkomen. Dat is helaas niet helemaal gelukt.

Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken voor de bereidwilligheid om als het nodig was op een andere zondag te gaan zingen.

Wij danken iedereen die een voorstel om tot verbetering van het schema heeft ingediend. Wij danken de emeriti die nog bereid zijn om mee te blijven doen in dit vieringenschema. Hierdoor is het mogelijk geworden om in alle vieringen een voorganger te hebben.

Wij gaan er mee aan de slag en later zullen we zeker een evaluatie houden.

Het pastoresteam



OP SCHOOLREIS

Eerst leek het allemaal nog zo ver weg, het schoolreisje. Maar ineens kon je gaan aftellen ...

nog tien nachtjes slapen, nog negen, nog acht ...

Ze zouden naar de bronzen toppen gaan.

Hartstikke vet gaaf. Bos heb je daar en duinen en van die met goudgras begroeide heuvels ... echt vet.

Een speurtocht gaan ze doen en schatgraven en zandkastelen bouwen. En een picknick, een echte picknick!

"Wij zijn samen", zeggen de drie Esjes: Silvie, Souhailla en Sabine. Ze spreken van alles af.

Wat ze aan zullen doen, wat ze voor drinken en snoep zullen meenemen. En dat ze bij elkaar gaan zitten in de bus natuurlijk.

"Dan komt er wel nog iemand bijzitten", zegt Souhailla, "want wij zijn maar met z'n drieën".

"Ja, dat wordt natuurlijk die stomme Willem Jan, die loopt altijd achter ons aan", zucht Sabine.

"Wat geeft dat nou", zegt Silvie, "dan kunnen we tenminste ergens om lachen onderweg".

Nog drie nachtjes ... nog twee ... nog een .., en dan eindelijk! In drie grote bussen vertrekken ze, uitgezwaaid door de ouders.

De drie Esjes beginnen gelijk hun rugzak open te maken om hun snoep te ruilen en vast wat te drinken. "Ik zit goed", roept Willem Jan, want hij krijgt natuurlijk ook. "Wacht maar even, stom konijn, zo meteen pakken we jouw rugzak uit", beloven de meisjes.

Ze zijn bij de bronzen toppen voor ze het weten, en daar begint een fantastische dag. Een spannende speurtocht met graven naar een verborgen schat. Het enige vervelende is dat Sabine bij het spel in een andere groep wordt gezet en hoe Souhailla en Silvie ook zeuren, het blijft zo.

Verder is het een mieters spel met rennen en sluipen en zoeken naar vlaggen. Als het spel ten slotte wordt afgefloten omdat alle vlaggen gevonden zijn, is iedereen knalrood, bekaf en heel erg voldaan.

Nu gaan ze picknicken en iets drinken: heerlijk!

"Waar is Sabine?", vragen Souhailla en Silvie aan Thomas. "In de groep van meneer Hans, geloof ik", zegt Thomas. Maar daar is ze niet en ook niet in de groep van juffrouw Els. Er komt nog een groep, wordt er gezegd. Maar als die er is, is Sabine er nog steeds niet bij. Alle kinderen hebben al een plekje gevonden rond de geblokte tafelkleedjes,

voor het begint door te dringen, dat er eentje kwijt is ... Sabine ...



De groepen worden bij elkaar geroepen.

"Wie heeft haar gezien", vraagt meneer Joost ongerust.

Ja, iedereen eigenlijk, maar waar ze is, weet niemand. Nu wordt het langzaam doodstil. "Misschien is ze

verdwaald", roept Willem Jan. "Of gepakt door een boze wolf", zegt een kleuter. "Er was daar wel een rare meneer", zegt Ingrid van groep zeven, "Wat voor meneer?", vraagt juffrouw Els. "Nou ook wel een beetje gewoon", zegt Ingrid.

Ze besluiten dat de grootste kinderen, een paar ouders en de meneren in groepjes zullen gaan zoeken. "Wel elkaar in de gaten houden en steeds fluiten, anders is straks iedereen kwijt", zegt meneer Joost.

De andere ouders en juffrouw Els blijven bij de andere kinderen.

Ze zullen vast alle lekkere dingen uitpakken en liedjes zingen met elkaar.

Nou, dat lekkers uitpakken, dat gaat nog wel, maar van dat zingen komt niets terecht, want al gauw begint het ene na het andere kind te huilen. Juffrouw Els kan ze niet getroost krijgen en ten slotte huilt ze zelf ook bijna mee. Dan ineens klinkt in de verte gefluit, niet van tuuuut-tuuut alsof er iemand wordt gezocht, maar van tuut-tuut-tuut-tuut ... alsof er iemand is gevonden.

Iedereen holt de berg op en ja hoor, ze komen eraan, allemaal. En daar, op de rug van meneer Hans, met een zere enkel van het vallen en behuilde wangen van het verdwaald zijn: Sabine!

Tegelijk is iedereen weer blij.

Er wordt gejuicht en gesprongen.

Allemaal moeten ze horen wat er was gebeurd en hoe ze is gevonden. "Ik trakteer op de goede afloop!" roept meneer Joost, "straks als we bij het café zijn, waar de bussen staan, trakteer ik op ijs met slagroom!" "Ja, omdat er honderdnegenendertig kinderen niet zijn verdwaald", schreeuwt Willem Jan.

"Zie je nou dat je een stom konijn bent", roept Silvie verontwaardigd, "omdat er een kind is teruggevonden, dat kwijt was, daarom!"

"Grapje", zegt Willem Jan.

"Lachen dus", roept Thomas.

En dan lacht iedereen zo hard en zo lang, dat de bronzen toppen bijna meedoen.



OPROEP TOT ONTMOETING EN VERBINDING



Het motto voor de Vredesweek 2015 is: 'Vrede verbindt'. Met dat motto roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zal zij moedige bruggenbouwers, zowel in Nederland als in conflictgebieden, in de schijnwerpers zetten. Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan en mensen die niet tot je directe om-

geving behoren. Dit is niet altijd gemakkelijk. Die ander maakt ons soms angstig, waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. Daar zijn de spanningen na de terroristische aanslagen in Parijs een duidelijk voorbeeld van. De Vredesweek gaat over deze keuze: trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of organiseren we een tegenkracht tegen angst en terreur? Wij roepen moedige bruggenbouwers op om de verbinders te versterken.

MOEDIGE BRUGGENBOUWERS

Mensen die zich inzetten voor vrede zijn er altijd geweest. Meer dan ooit zijn juist nu bruggenbouwers nodig. In conflicten ver weg, maar ook dichtbij huis, in de eigen buurten en wijken. Directeur Jan Gruijters van PAX: "De oorlog in Syrië verdeelt mensen. In Syrië, maar ook in ons eigen land. Maar uiteindelijk is het verlangen naar vrede sterker dan de angst voor geweld. Vrede verbindt mensen. Dat lijkt misschien naïef maar het vergt moed om daarin te blijven geloven."

PAX steunt vele vredesactivisten en partnerorganisaties in conflictgebieden die zich hier dagelijks mee bezig houden. Gruijters: "Zelfs in tijden van oorlog kunnen mensen de menselijke waardigheid redden. Door bruggen te slaan en mensen met elkaar te verbinden. Dat is ook dichtbij huis nodig en mogelijk. Dat willen we in de Vredesweek zichtbaar maken".

VREDESWEEK 2015

De Vredesweek is een jaarlijks terugkerende themaweek en begint in 2015 op zaterdag 19 en eindigt op zondag 27 september, met op 20 september de Vredeszondag. Tijdens deze week organiseren veel vrijwilligers in heel Nederland honderden evenementen die in het teken staan van vrede.



Ook in onze parochie willen wij aandacht besteden aan de Vredesweek met de volgende activiteiten.

1. Vanaf alle kerken zal de vredesvlag uitgehangen worden en wapperen om zo de mensen te wijzen op de Vredesweek.
2. Er wordt een oecumenische viering gehouden in de Schakel. Deze viering staat in het teken van het thema van de Vredesweek. Deze viering vindt plaats op zondag 27 september 2015 om 11.00 uur en wordt gehouden in de Schakel. In H. Antonius Abtkerk te Wijchen is er dan geen viering. In de kerken van de voormalige Maaskant is er een gezinsviering. Deze viering staat eveneens in het teken van de Vredesweek. In de overige kerken zullen de gebeden aangepast worden.
3. Voor de Vredesweek hebben wij bij de sprekersbank – ambassades van Vrede - Pax een spreker aangevraagd. Op dit moment is hierop nog geen antwoord ontvangen. Zodra het bekend is dat er een spreker beschikbaar is, zullen wij u nader berichten via de krant, de Wegwijs en de mededelingen in de kerken.

namens de MOV werkgroep
diaken Hennie Witsiers

13 SEPTEMBER ZIEKENZONDAG

"Er kan zoveel meer dan je denkt" is een thema van "De Zonnebloem" waarmee men wil zeggen: "Ziek-zijn of beperkt-zijn heeft niet het laatste woord!!" Er is vaak (niet altijd) van alles mogelijk. Maar daar hebben wij elkaar voor nodig. Op ziekenzondag en in de maand september wil de Zonnebloem daarvoor aandacht vragen. Ook in onze parochie zijn verschillende activiteiten en zullen de verschillende pastors aandacht vragen voor dit onderwerp. Ook jij kunt er aandacht aan geven door je daarin te verdiepen of zomaar een zieke in je buurt te bezoeken. Er kan zoveel meer dan je denkt, of niet??

pastor Aloys van Velthoven



KATHOLIEKE EMANCIPATIE 19^E EEUW

RELIGIEUZEN GROTE DRIJFVEER BIJ KATHOLIEKE EMANCIPATIE IN DE 19^E EEUW.

In de tweede helft van de 16^e eeuw voltrok zich in onze Lage Landen een grote godsdienstige omwenteling: rond 1580 waren de Calvinisten zo invloedrijk geworden, dat de overheid de Roomse kerk verbood en alle bezittingen in beslag nam, waarna de kerkleiding vluchtte, gevangen werd gezet of verbannen. Als gevolg van deze Reformatie werden de rooms-katholieken tot eind 18^e eeuw dom en arm gehouden. De toenmalige Gereformeerde Kerk had in Nederland de wettelijke status van 'enige bevoorrechte en heerschende kerk', die het rooms-katholicisme als geloof wilde laten uitsterven.

Als de Fransen ons land in 1795 veroveren, introduceren ze o.a. de drie idealen van de Franse Revolutie: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Deze nieuwe begrippen, en dan vooral de eerste twee, vormden uitgangspunten voor het opstellen van nieuwe grondwetten; ook voor de godsdienstige groeperingen zouden de verhoudingen veranderen. Alle geloven waren vanaf dan wettelijk gelijk gesteld.

Toch zou het nog decennia duren vooraleer de katholieken de kracht hadden verzameld, om uitgaande van hun grondwettelijke rechten, hun plaats in het openbare leven weer helemaal, op te eisen en in te vullen. Daar komt nog bij, dat koning Willem I uitgesproken anti-katholiek was en verhinderde dat kloosterorden en congregaties nieuwe leden zouden aannemen.

Maar vanaf 1840 kwam in het koninklijk beleid ten aanzien van de kerken een grote kentering. Koning Willem II trad aan en deze stond zowel tegenover het protestantisme als het katholicisme zeer positief. Hij liet weer nieuwe aanwas toe voor congregaties en kloosterorden, die zich krachtig gingen inzetten voor het rooms-katholieke onderwijs, gezondheidszorg en de zorg voor wezen, armen en ouderen. Vanaf 1840 werd het aantal kloosterorden en congregaties uitgebreid van slechts 10 naar 160.

De orde JMJ bouwde alleen al 96 kloosters. Een voorbeeld in onze eigen streek: in Wijchen en



Tienakker met kapel



la Verna

omgeving ontstonden daardoor vele lagere scholen; in vrijwel alle dorpen in de gemeente Wijchen werden katholieke scholen gesticht. Binnen de grenzen van de huidige parochie De Twaalf Apostelen kende men vroeger maar liefst vijf dorpen met een klooster te weten: Alverna, Batenburg, Bergharen, Nederasselt en Wijchen. Het voormalig klooster Tienakker is zo'n voorbeeld, dat gesticht werd kort na 1840.

Voorbeelden van de inzet van religieuzen in het middelbaar en universitair onderwijs in onze regio zijn het Dominicuscollege, het Canisiuscollege en de Radboud Universiteit in Nijmegen; er werden twee katholieke ziekenhuizen gesticht in Nijmegen en wel het Radboud- en het Canisiusziekenhuis. Het Canisiusziekenhuis is later samengegaan met het protestantse Wilhelmina-ziekenhuis. Een mooi voorbeeld van christelijke broederschap.



bij de foto's
Het Canisiusziekenhuis



het Canisiuscollege en
Canisius Mater Dei



Nu in 2015, is het 175 jaar geleden dat de katholieken weer intensief terugkeerden in het openbare leven. Daar hebben vele zusters, pater en broeders meer dan een eeuw keihard aan meegewerkt. Dat verdient meer aandacht dan er nu aan geschonken wordt.

Dit ondanks dat een aantal religieuzen een smet op hun ordeblazen wierpen.

Henk Folmer

LIEF EN LEED IN "BIJNA THUIS HUIS"



Wat ben ik blij als ik denk aan alles wat het werk in dit huis mij heeft gebracht! Ik heb veel geleerd van de gasten en het werk, en ook mijn collega's hebben veel voor mij betekend. Ik voel grote dankbaarheid voor de vele mooie gesprekken en verhalen die ik met de mensen daar mocht delen, de vele troost die ik mocht ontvangen van collega's als ik het zelf moeilijk had, het was een warm bad!

Toch heb ik na lang beraad besloten om te stoppen met mijn werk als vrijwilliger in het hospice BTH te Druten, waar ik ruim negen jaren mocht vertoeven. Ik stop met pijn in mijn hart, omdat ik het niet meer kan combineren met mijn werk, en door andere persoonlijke omstandigheden.

In een hospice draait het op de eerste plaats om de gasten. Maar de gasten zijn onlosmakelijk verbonden met een grote groep mensen die óók lief en leed meemaken. Daarmee bedoel ik iedereen zoals ze in dit huis bij elkaar zijn. Ik heb het dan over drie groepen mensen: de naasten van de gasten, de vrijwilligers en de professionals. Daarom is het belangrijk om van tijd tot tijd stil te staan bij het verdriet en de pijn van de mensen onder elkaar, collega's die het moeilijk hebben door ziekte of andere omstandigheden. Omdat ieder van ons zijn of haar leed met zich meedraagt – vaak in stilte- maar ondanks dat, er toch, of juist daardoor, wil zijn voor die ander.

Zelf heb ik de ervaring dat ik in het BTH veel liefde en dankbaarheid heb ontvangen, zowel van de gasten en hun familie, als van mijn collega's. Met velen heb ik een vriendschappelijke band gekregen. Het voelde voor mij als een warm bad en ik zeg niets teveel als ik zeg, dat ik op deze "werkplek" een stukje geluk heb gevonden. Door deze liefde te ontvangen, kon ik het ook weer geven. Die liefde overstijgt het verdriet en is daardoor de dragende kracht die maakte, dat ik het in moeilijke tijden kon volhouden. Ook bij onze gasten zien we regelmatig gebeuren dat ze opbloeien, een

opleving krijgen, door de liefde en de aandacht die ze ontvangen in hun laatste levensperiode.

Ik denk dat dat het geheim is, van het BTH: die liefde die er voelbaar is, daar teren we allemaal op, en die maakt van dit huis een thuis. Het is die liefde die het verschil maakt, en die ervoor zorgt dat het helemaal geen "dooie" boel is in het BTH, maar dat er óók plaats is voor humor en vreugde, ondanks de pijn van het afscheid en ander verdriet. Liefde schept de verbinding met elkaar in het BTH, maar óók de verbinding met onze dierbaren die zijn overgegaan naar dat Andere Thuis "daarboven", waar jaarlijks op de herdenking bij wordt stilgestaan. Het mooie van de liefde is, dat zij de dood overwint en eeuwig is.

Ik wens u en ons allemaal veel licht en liefde.

Astrid Grim-Simonse

HOSPICE MAAS EN WAAL



Stichting Bijna Thuis Huis
Maas en Waal

Hospice "Bijna Thuis Huis Maas en Waal" in Druten is een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.

Jaarlijks organiseert zij een basiscursus voor diegenen die interesse hebben in het vrijwilligerswerk in het hospice en voor iedereen die zich betrokken voelt in het proces van de mens in de laatste fase.

De basiscursus bestaat uit vier dagdelen theorie en twee dagdelen praktijk. De theoretische bijeenkomsten zijn bedoeld om te leren omgaan met de mens in de laatste fase van zijn/haar leven. Wat zijn de behoeftes van mensen in hun laatste levensfase (en hun mantelzorgers) en hoe kun je hieraan voldoen.

Tijdens de twee praktische bijeenkomsten zullen er handvatten aangereikt worden omtrent de dagelijkse verzorging van mensen in de terminale fase en er zal geoefend worden met verplaatsingstechnieken.

De cursus gaat vrijdag 30 oktober van start.

Locatie: d'n Bogerd, Van Heemstraweg 53 in Druten

Wilt u zich aanmelden en/of meer informatie over de basiscursus: bel of mail naar

Hospice "Bijna Thuis Huis Maas en Waal".

Telefoon: 0487-540242

mailadres: info@bijnathuishuismaasenwaal.nl

Vieringschema
29 aug. t/m 13 sept.

29 augustus / 30 augustus
• 22e zondag door het jaar

05 september / 06 september
• 23e zondag door het jaar

12 september / 13 september
• 24e zondag door het jaar
• Ziekenzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8 ✧ Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27 ✧ Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 35,4-7a ✧ Tweede lezing: Jak. 2,1-5 ✧ Evangelie: Mc. 7,31-37	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 50,5-9a ✧ Tweede lezing: Jak. 2,14-18 ✧ Evangelie: Mc. 8,27-35
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlykkoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlykkoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i>
	H. Jozef Alverna	Geén viering	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk
	H. Johannes de Doper Balgoij	Geén viering	zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers	Geén viering
	H. Antonius Abt Nederasselt	zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 09.30 <i>Gezins</i> viering Kinderkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen	zondag 11.00 <i>Gezins</i> viering Joy4all Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven	Geén viering	zaterdag 19.00 <i>Gezins</i> viering New Challenge Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout
	H. Anna Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jos van Minderhout
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker/ Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	Geén viering	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	Geén viering
	Het Kompas voorheen Elsthof	zaterdag 17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes

Vieringschema
19 sept. t/m 04 okt.

19 september / 20 september
• 25e zondag door het jaar
• Vredeszondag

26 september / 27 september
• 26e zondag door het jaar

03 oktober / 04 oktober
• 27e zondag door het jaar
• Wereldmissie kinderen

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Wijsb. 2,12.17-20 ✧ Tweede lezing: Jak. 3,16-4,3 ✧ Evangelie: Mc. 9,30-37	lezingen ✧ Eerste lezing: Num. 11,25-29 ✧ Tweede lezing: Jak. 5,1-6 ✧ Evangelie: Mc. 9,38-43.45.47-48	lezingen ✧ Eerste lezing: Gen. 2,18-24 ✧ Tweede lezing: Hebr. 2,9-11 ✧ Evangelie: Mc. 10,2-16
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 10.00 Apostelviering Apostelkoor Gehele Pastoresteam Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Oecumenische Familieviering in De Schakel Familiëkoor Martin Claes/Ds. Marco Luijk	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
	Emmanuel Wijchen	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Kinderkoor Bas van Dijk	zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes
	H. Jozef Alverna	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen
	H. Johannes de Doper Balgoij	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	Geén viering	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Martin Claes
	H. Antonius Abt Overasselt	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Werkgroep WoCoviering
	H. Georgius Heumen	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	Geén viering
	H. Victor Batenburg	Geén viering	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	Geén viering
	H. Anna Bergharen	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker
	H. Judocus Hernen/Leur	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	zaterdag 19.00 Woord en Communie Voice Annemarie Gooiker
	H. Damianus Niftrik	Geén viering i.v.m. Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen	zondag 11.30 Gildeviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers /Bas van Dijk	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
	Het Kompas voorheen Elsthoef	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 11 september	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 03 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 09 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 04 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 02 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 18 september	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	---

De Muts | Wijchen

vrijdag 28 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 25 september	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 31 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 14 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 28 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 12 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 08 september	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 13 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 31 augustus	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 28 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 04 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 02 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 01 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
----------------------	-----------	--

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 06 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Jos van Minderhout.
--------------------	-----------	---

Kerkje | Leur

zondag 27 september	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. Thema: 'Hooglied'.
---------------------	-----------	--



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF *WIJCHEN*

Geopend iedere werkdag en zaterdag
van:
09.30 - 17.00 uur

OOK IN DE WINTER SCHIJNT DE ZON !



Dit is het thema van de ontmoetingsvieringen die georganiseerd worden door de werkgroep Pastoraat van Nabijheid van Overasselt, Nederasselt

en Heumen en door de afdeling Zonnebloem Heumen-Malden. De viering in Overasselt is op zaterdag 12 september a.s. in het Verenigingsgebouw. De zaal is om 14.00 uur open.

Om 14.30 uur begint de eucharistieviering met pastor Aloys van Velthoven als voorganger. De dienst wordt opgeluisterd door het koor Joy4all o.l.v. Eric Fortier. De viering is bedoeld voor alle ouderen en zieken uit Overasselt, Nederasselt en Heumen. Er is gelegenheid om een eigen intentie op te geven. Na de viering, tijdens een gezellig samenzijn, wordt er koffie/thee met cake geserveerd en wordt u een consumptie aangeboden. Als u geen vervoer hebt kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst in Overasselt. Tel. 024-622 1357. Zij komen u graag ophalen en weer thuisbrengen.

Ricky Ariëns

WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen



(H)EERLIJK EN GEZOND KOKEN MET BIOLOGISCHE KOKOSMELK

In ons assortiment hebben we de fairtrade biologische kokosmelk van Biofoods uit het mooie Srilanka. De kokosnoten komen uit de beroemde coconut triangle. In deze driehoekige regio aan de westkust van Sri Lanka groeien de meeste kokosnoten van het eiland.

Voor deze kokosmelk en andere (Aziatische) producten om je maaltijd compleet te maken, heten wij je graag welkom in onze wereldwinkel of op onze website.



Contactpersoon: Henk Campschroer,
024-6454069.

www.wereldwinkelwijchen.nl

MEDITATIEVE BIJEENKOMSTEN

VOOR LEDEN VAN HET ZIEKENPASTORAAT

Op de dinsdagen 6 en 20 oktober 2015 van 13.30 tot 15.00 uur in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen.

De bijeenkomsten worden verzorgd door pater Ben Frie sj.

Aanmelding (individueel of groepsgewijze) bij Berth Toenders, telefoon 024-6412826 of per email: henk.toenders@xmsnet.nl.

ONDERWEG NAAR SANTIAGO

Voorstelling 'Onderweg' op uitnodiging van het Catechetisch Beraad

Op zondagmiddag 11 oktober om 15.00 uur brengt koor Mazing Joy o.l.v. Ilja van Luijk de voorstelling 'Onderweg' in De Schakel in Wijchen. Deze voorstelling is ontstaan vanuit en geïnspireerd op de pelgrimage van verhalenverteller Jan van Woerkom naar Santiago de Compostella. In deze veelzijdige voorstelling wordt het publiek meegenomen in pakkende verhalen, inspirerende liederen en treffende gedichten rond thema's als ontmoeting, schoonheid en beleving van natuur, bezinning, verliezen en winnen, jolijt en humor van het op weg zijn en dromen over de toekomst. Bezoekers worden uitgenodigd om vragen aan zichzelf te stellen; wat betekent het om onderweg te zijn, weg van huis en haard en alles wat vertrouwd is? Dit alles wordt omlijst met prachtige liederen uitgevoerd door Mazing Joy, Christine Termonia, Hans Kievits en Rudy de Kruijf.

Mazing Joy is een veelzijdig koor uit Balgoij/Nederasselt dat zich toelegt op (inter)culturele voorstellingen met een boodschap. Het koor voerde in het recente verleden onder andere vier keer de musical 'African Jigsaw' op, verzorgde het concert 'MazingJoy meets India' en gaf diverse vredesconcerten in de kersttijd.

De theatervoorstellingen van 'Onderweg' vinden plaats op zaterdag 26 september om 20.00 uur en op zondagmiddag 27 september om 14.30 uur in Verenigingsgebouw Overasselt aan de Willem Alexanderstraat 1 in Overasselt waar in maart de succesvolle try-out heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: webmaster@mazingjoy.nl



*Met bussen en eigen vervoer
gingen we op de Bossche-bedevaarttoer.
We baden tot de Zoete Moeder om steun en genade
wandelden samen over de Parade
en wierpen ons op een bossche bol, heel stoer.*

*En nu is het vakantiefeest alweer uit;
te droog, te nat, te koud, te heet mopperden we luid.
Iedereen vond iets van het klimaat,
het weer raakte ervan in een spagaat,
de bel voor de volgende ronde heeft al weer geluid.*
Toon van Duifhuizen

DE VAKANTIE VOORBIJ

Ik hoop maar dat het voor velen een bijzondere tijd was, goeie vakantieweken, met tussen de zon af en toe een regenbui, of misschien voor sommigen tussen de regenbuien af en toe de zon. Dat is nou eenmaal gewoon Hollands zomerweer. Zulke zomerse vakantiemaanden, waarin veel anders is, geven toch een extra cachet aan ons leven. Nu beginnen we weer aan een nieuw werkjaar, op school, in de kerk, in allerlei werkgroepen, in de verenigingen, op werk, kantoor en winkel. De regelmaat neemt bezit van ons leven. Hopelijk een jaar met veel goeds voor u allen en sterkte als er minder goede dingen gebeuren. Een jaar hopelijk, waarin we samen extra aandacht besteden aan de gemeenschap, het samenzijn, en vooral ook aan ons samen kerk-zijn. Bij een gemeenschap horen, gemeenschap mee opbouwen is een absoluut noodzakelijk aspect van ons leven. Je hebt elkaar immers nodig om goed te kunnen leven.

Jos van Minderhout

OUDERENBIJEENKOMST

De eerste dinsdag 1 september beginnen we weer met onze ontmoetingsbijeenkomsten. Een korte eucharistieviering in de kerk om even aandacht te schenken aan onze verbondenheid met God, om zegen over ons leven te vragen en daarna komen we samen in café de Toekomst. Het is vast heel gezellig, met koffie of thee en met allerlei verhalen. Welkom! Pastor Annemarie Gooiker is de voorganger.

GEDOOPT

9 augustus 2015
Benicio Valentim Kolks en
Massimo Harry Kolks
woonachtig in Brazilië



OPEN MONUMENTEN-DAG

Op 12 en 13 sept. a.s. is onze kerk weer te bewonderen tijdens het Open Monumentenweekend. Op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag na de viering van 11.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom!

MISINTENTIES

Zaterdag 5 september: Jo Derks, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan van Heumen, Wim en Gon Hebing, The en Dora van Oss-van Duifhuizen.

Zondag 13 september: Jo Derks, Mevrouw Guelen-van Riet, Wim en Gon Hebing.

Zondag 27 september: Jan en Betsy Hendriks-Huberts en zoon Jan, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden familie Perquin-Steeg, overleden familie van de Aa-Broekman

Zaterdag 3 oktober: overleden familie van de Aa-van Casteren

Opgeven misintenties voor de maand oktober voor 6 september bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42 Hernen tel.nr. 0487-531191 of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com.



GEDOOPT
18 juli
Cas Verweij



De kapel is nagenoeg klaar. Het wachten is op het beeld van Maria.



OPEN MONUMENTENDAG

De Open Monumentendag 2015 staat dit jaar in het teken van "Kunst & Ambacht". Dit jaar zal er aandacht besteed worden aan de glas-in-loodramen en het orgel.



In de kerk bevinden zich 18 fraaie vensters glas-in-lood met verschillende voorstellingen vervaardigd door Ninaber van Eyden. De glazeniers Norma Peljo en Ronny Kuiltjes zullen hierover vertellen en een demonstratie geven.



Het orgel dat in de kerk staat, is in 1850 gebouwd door de beroemde orgelbouwer Smit uit Grave. In 1963 is het aangekocht door pastoor van de Wildenberg. Van 14.30 uur tot 15.00 uur zal het orgel bespeeld worden door Martin Hoenselaar. Het St. Georgiusgilde uit Heumen zal ook aanwezig zijn met zijn bezittingen. Er is een foto-expositie ingericht over de oude en de nieuwe kerk, die gebouwd is in 1952. Zondag 13 september is onze kerk geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Contactraad Heumen



ZONNEBLOEMVIERING

De Zonnebloemafdeling Heumen-Malden organiseert op woensdag 9 september de jaarlijkse Ziekendag. Deze dag vindt plaats in dorps huis 'Terp'.

De zaal is open om 10.00 uur. Om 10.30 uur is er een eucharistieviering met voorganger pastor Aloys van Velthoven en met medewerking van het Parochieel Zangkoor. Voor deze viering kunnen eigen intenties opgegeven worden. Na de viering is er een lunch voor de gasten van de Zonnebloem.



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

Onze laatste bijeenkomst voor de vakantie proberen we beknopt maar doeltreffend te gebruiken. Het woord 'verbondenheid' dat we bij eerdere gelegenheden hebben bestempeld als een kernwoord met speciale waarde voor onze gemeenschap, verdient wellicht een vast plekje in ons kerkgebouw. We zullen hierover denken en erop terugkomen.

Door een wijziging in de toewijzing van kerkgebouwen aan een bouwdeskundige heeft de Paschalis nu Henk Jansen gekregen in plaats van Frans de Groot. De leden uit de contactraad van de bouwcommissie zullen een gesprek plannen met hem om de lopende zaken en de afwikkeling van de lopende begrotingen door te spreken. Met name de verwarming verdient in deze onze speciale aandacht door de toch ook al weer naderende herfst en winter.

Onze kerkgemeenschap verzorgt dit jaar de startviering van de Advent voor de hele parochie en de voorbereiding is al voortvarend ter hand genomen. Ook de viering die altijd rond de oprichtingsdatum wordt gehouden van de parochie De Twaalf Apostelen wordt op uitnodiging verzorgd door onze koren, aangevuld met belangstellenden van alle andere koren. Het zou leuk zijn als de Woezik ruim vertegenwoordigd zou zijn tijdens deze viering als steun voor onze koren.



H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

OPEN MONUMENTENDAGEN

Op zaterdag 12 september van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zondag 13 september 12.00 uur tot 17.00 uur zal onze kerk open zijn vanwege de Open Monumentendagen. In het kader van het thema "Kunst & Ambacht" dit jaar, zal de belangstelling waarschijnlijk vooral uitgaan naar het hoogaltaar, de preekstoel, het orgel, de beelden en de glas-in-loodramen.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Hein Kroft zat op 7 juli voor het eerst de vergadering voor.
- Met Ton van Dreumel van de evenementengroep bespraken we de gang van zaken. Afgelopen jaar heeft de werkgroep verschillende concerten begeleid, de Open Monumentendagen mogelijk gemaakt en met Kerstmis het kindje wiegen verzorgd. Vooral het Bevrijdingsconcert op 5 mei was een groots gebeuren en een enorm succes. Zou het mogelijk zijn jaarlijks op 4 of 5 mei een concert in

VIERDAAGSEWOENSDAG 22 JULI



Woensdag is de dag van Wijchen. Duizenden wandelaars lopen deze dag door Wijchen en de Woezik. De Paschaliskerk zet op deze dag de deuren open, zodat

de wandelaars even tot bezinning kunnen komen. Ze genieten hier van de rust, mooie muziek en het interieur van onze kerk. Vele kaarsjes worden hier aangestoken, ieder met een eigen intentie. Ook buiten op de inrit van de pastorie hebben we het gezellig gemaakt. Tafels en stoelen waren neergezet en er was koffie, thee en fris voor de vrijwilligers en lopers. Voor de "wandelaars" uit parochie De Twaalf Apostelen werd tijdens het passeren van de kerk de klok geluid. Het was een mooie dag.

Het 4-daagse team

OPBRENGST 2014



In het jaar 2014 heeft de kledingcontainer bij de Paschaliskerk in de Woezik 14.515 kg. kleding opgehaald voor Sams kledingactie. Hiermee wordt bijgedragen aan diverse projecten van Cordaid Mensen in Nood

onze kerk te houden? De contactraad spreekt haar waardering uit voor de inzet van de werkgroep!

- De volgende vergaderingen zijn op 1 september en 6 oktober. Dan willen we met name overleggen met respectievelijk de bouwkundige adviseur en de zangkoren.

Theo van der Weegen

GEDOOPT

21 juni
Fay Domensino
5 juli
Raf Cuijten



2 augustus
Devin Rutten
9 augustus
Noa Zuuring

GEHUWD

10 juli
Ruud Renkens & Carlijn Voet





VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- De vakantieperiode zit er voor de meeste mensen weer op. Het was wel erg jammer dat er in deze periode mensen werden bezocht door personen die zogenaamde hulp aanboden bij reparaties aan huis. Veiligheid blijkt dan een groot goed en het is goed als we bij elkaar een oogje in het zeil houden.
- Op 12 juli hebben we na de viering pastor Ben Frie uitgezwaaid. Marion Eling heeft hem kort toegesproken en daarbij hartelijk bedankt voor de vieringen waarin hij voorging. Daarna was het gewoon weer gezellig met thee en koffie.
- Op zondag 13 september om 17.00 uur is er in onze kerk weer een viering van de katholieke Kroatische gemeenschap in Nederland.
- Op 15 september komen contactraad en stuurgroep pastoraat voor het eerst bij elkaar na de

vakantieperiode. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 20.30 uur zijn ook de vertegenwoordigers van de werkgroepen aanwezig om verder te werken aan ons 40-jarig jubileum.

- De werkgroep Ontmoetingsvieringen start het nieuwe seizoen op zaterdag 3 oktober. Om 19.00 uur is iedereen weer van harte welkom.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos



HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand houden we in onze kerk ons koffie-uurtje. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur open. De komende data zijn 2 en 16 september en 7 en 21 oktober. Loop gewoon binnen!

Tini Poos



OPEN MONUMENTENDAG 13 SEPTEMBER

In 1949 is een aantal dames gestart met het borduren van kazuifels en andere kerkelijke gewaden. De aanleiding hiervoor was het vertrek van een dorpsgenoot naar een missiegebied.

De vertrekkende pater wist dat daar een groot tekort was aan kazuifels en kinderkleding.

De missienaakring werd opgericht en onder leiding van zuster Pia kwamen wekelijks veel jonge dames in het naailokaal van het klooster en later in het patronaat bijeen om te naaien en te borduren. Jaarlijks werd er in oktober een tentoonstelling georganiseerd van de kleding en kerkelijke gewaden die naar de twee missionarissen in hun gebied werden gestuurd. Daarnaast werd er een loterij gehouden om geld in te zamelen om voor het volgende jaar weer nieuw materiaal te kunnen kopen.

Vele jaren is dit zo doorgedaan tot de tijd dat ze vanuit de missiegebieden vroegen om geld te sturen, zodat zij het konden besteden aan dingen waar op dat moment behoefte was.

Het Mariakazuifel op de foto is door twee dames uit Nederassel geborduurd. Zij zijn hier een jaar mee bezig geweest. Dit kazuifel was bestemd voor de pastoor in de eigen parochie.

Op 13 september tijdens de Open Monumentendag kunnen wij u in de kerk van Nederassel nog meer laten zien van het mooie borduurwerk en de technieken waarmee men dit maakte.

De kerk is open van 11.00 uur tot 16.00 uur.





PATER VINCENT TE GAST IN BERGHAREN

In de maand juli was pater Vincent uit Oeganda drie weken te gast in Bergharen. Hij was meegekomen met Mirthe Boerdijk, die tijdens haar stage in Afrika bij deze pater verbleef. Pater Vincent was naar Nederland gekomen om zijn stichting meer bekendheid te geven en om samenwerkingsverbanden aan te gaan met Hollandse parochies. WAYEDEFO (Women and Youth Empowerment Development Foundation) is een stichting, die vrouwen en jongeren op weg helpt om vanuit hun eigen kracht en talenten zelfstandig een leven op te bouwen. Alleen op deze manier is het mogelijk de cyclus van armoede, machteloosheid en ziekte te doorbreken.

We hebben pater Vincent uitgenodigd om samen met mij voor te gaan in een weekendviering op de Kapelberg. Een deel van de viering ging dus in het Engels, maar het was een heel bijzondere viering. De universaliteit van onze katholieke rituelen en symbolen maakt, dat ze overal worden verstaan. Het Elckerlyckoor zong ook fantastisch mooi! De mensen waren erg enthousiast. Na afloop heeft Mirthe nog wat zelfgemaakte sieraden, mandjes en tasjes uit Oeganda verkocht voor het goede doel.

We wensen Mirthe en pater Vincent veel succes toe met hun project!

Zie voor meer info: www.wayedefo.nl
Pastor Annemarie Gooiker

GEDOOPT

21 juni
Anke Coppens



GEHUWD

26 juni
Nicky Basciano & Stefani Ebben



UITJE MISDIENAARS BERGHAREN EN HERNEN/LEUR

Op zaterdagochtend 4 juli, de heetste dag van het jaar tot nu toe, zijn we met zeven misdienaars uit Hernen en Bergharen uit geweest. Dit doen we elk jaar als dank-je-wel voor de vele hulp in de kerk. Lobke uit Hernen kon helaas niet mee die dag. We zijn een timmerworkshop gaan doen bij Jos Perlo in Ewijk. We mochten een pennendoosje timmeren en schilderen. De handige jongens onder ons konden daarna zelf nog wat knutselen, zoals een vogelhuisje. Tussendoor gingen we buiten een ijsje eten. Toen het afgelopen was, hebben we op de Kapelberg in de schaduw van het Heilig Bumke gepicknickt en speelden we nog 'Wie, wat of waar ben ik?'. Bas Velings en Lobke Gruijthuijsen namen afscheid als misdienaar. Zij hebben allebei vanaf hun eerste communie gediend. Nu gaan ze naar de middelbare school.

Heel erg bedankt, Lobke en Bas!!

Pastor Annemarie Gooiker



*Lucas en Matthijs van Heumen,
Bas van der Aa, Bas en Gijs Velings,
Arianne Gooiker, Lot Arts*



3 X 60 JAAR KOORZANG

3 X EEN PAUSELIJKE ONDERSCHIEDING

Aan het einde van de eucharistieviering op 21 juni j.l. stonden ze een beetje beduusd naast elkaar op het priesterkoor van de hun zo vertrouwde H. Antonius-Abtkerk te Overasselt. Meer dan zestig jaar zingen ze al als bas en tenoren bij ons kerkkoor. Alle drie, komende uit traditionele R.K. gezinnen, werden ze rond hun achttiende levensjaar aspirantlid van het herenkoor en sloten zich, bij oprichting van het gemengd koor, hier ook bij aan.

Uit handen van pastor Aloys ontvingen v.l.n.r. Jan Duijghuisen, Herman Gerrits en Antoon Theunissen de pauselijke eretekenen Pro Ecclesia et Pontifice voor hun zestig jaar lange inzet



voor de kerkmuziek. Daar hoorde een felicitatiebrief van Mgr. Hurkmans bij waarin hij refereerde aan hun inzet, trouw en toewijding. Ook schreef de bisschop dat het van grote waarde is dat het geloof zich uit in daden die van belang zijn voor een concrete geloofsgemeenschap. Het officiële, prachtige perkamenten document, gekalligrafeerd in Rome/Vaticaanstad is een sublieme oorkonde om te bewaren voor het nageslacht.

De koffie/thee die achter in de kerk door de kosters was klaargezet en de cake die ons koor daarbij presenteerde werd op prijs gesteld door de kerkgangers die naast de gedecoreerde jubilarissen ook pastor Aloys feliciteerden met zijn geboortedag. Het feestje dat ons koor een paar dagen later werd aangeboden was erg geslaagd. Onze dank gaat tevens uit naar de echtgenotes die dit festijn op zo'n korte termijn mede mogelijk hebben gemaakt.

Het voelde als een schitterend cadeau dat een week later op 28 juni ons koor (incl. Eduard van het koor SDG uit Wijchen) de bedevaartmis van De-Twaalf-Apostelenparochie in de St. Jan te 's-Hertogenbosch mocht opluisteren met pastoor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers als voorgangers. Pastoor Martin Claes had een plechtige, indrukwekkende hoogmis

samengesteld. Stralend stonden Antoon, Herman en Jan op de koorplaats, wel tien centimeter gegroeid, waarschijnlijk door de pauselijke draagspeld op hun revers. En nu, nu zijn het weer heel gewone, maar voor onze geloofsgemeenschap heel bijzondere vrijwilligers en collega-koorzangers.

Wij hopen dat zij nog lang in ons midden mogen blijven zingen. Met dank aan onze invalorganist Henk van Elferen die het met ons koor aandurfde. Rest mij alleen nog Ingrid Gerrits en André Arts te bedanken voor de spontane toezegging om foto's te maken.

Namens St. - Caeciliakoor te Overasselt,
Trudy Derksen - Hendriks, voorzitter

CAPPY, BEDANKT!

Afgelopen Pasen speelde Cappy voor de laatste keer op het kerkorgel. Hij gaf aan dat hij onverklaarbare, lichamelijke klachten had en niet meer in staat was het orgel te bespelen of te zingen. Na vele ziekenhuisbezoeken werd bij hem uiteindelijk een ongeneeslijke ziekte gediagnosticeerd. Het was zijn wens om afscheid te nemen van "zijn koor", de vrijwilligers en de kerkgangers in de hem zo vertrouwde H. Antonius-Abtkerk te Overasselt met pastor Aloys als voorganger.



Gevolg gevend aan dit verzoek hebben wij op 16 augustus jl. na de eucharistieviering van Maria Tenhemelopneming een aantal liederen gezongen die Cappy nog graag een keer

wilde horen en hem als herinnering een fotocollage aangeboden.

Van Jolanda, voorzitter van de contactraad, ontving hij een mooie kaars. Het was een ontroerend moment toen pastor Aloys aan Cappy (zelf een fervent Vierdaagseloper) vertelde dat hij dit jaar de Vierdaagse voor Cappy had gelopen en hem zijn 27^e insigne opspeldde. Wij zijn Cappy enorm dankbaar voor zijn grote betrokkenheid bij ons koor als organist en baszanger in de afgelopen 22 jaren. Wij gaan je enorm missen Cap, als vriend en collega-zanger/organist en halen een paar regels aan uit het lied dat Antoon speciaal als bedankje voor jou schreef:

Z'n leven lang maakt Cap muziek,

z'n orgelspel klinkt magnifiek.

Zijn stem heeft steeds een volle klank,
daarmee brengt hij de Here dank.

Namens St. - Caeciliakoor te Overasselt,
Trudy Derksen - Hendriks, voorzitter.

KERSTSTALLEN MET EEN VERHAAL



Op zaterdag 19 december 2015 organiseert de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Overasselt van 10.00-16.00 uur de tentoonstelling 'Kerststallen met een

verhaal' in Overasselt.

Begin dit jaar hebben parochianen van Overasselt een brief bij De Apostelbode ontvangen met het verzoek om kerststallen voor deze tentoonstelling ter beschikking te stellen. Inmiddels hebben we ongeveer 35 stallen die tentoongesteld zullen worden. Bij alle kerststallen is een verhaal. Er zijn er die aan de geloofsgemeenschap geschonken zijn en stallen die voor deze dag ter beschikking worden gesteld. Natuurlijk kunnen we meer kerststallen voor deze tentoonstelling gebruiken. Wij zijn dus op zoek naar stallen met een verhaal die op 19 december tentoongesteld zullen worden in de H. Antonius-Abtkerk.

Hebt u thuis een kerststal, van papier, gips, hout, zelfgemaakt, geërd, gekocht in binnen- of buitenland. Het maakt niet uit, wij kunnen hem gebruiken. Er zijn vast wel hobbyisten die zelf een kerststal kunnen maken van hout, metaal,



kerststal peettante Coba

wol, papier et cetera. Ook die zijn van harte welkom. Graag horen we het verhaal achter uw kerststal, want achter elke stal zit een verhaal.

U kunt hiervoor contact opnemen met Jolanda Massaar 06-36593358 of

een mail sturen naar: kerststallen-overasselt@hotmail.com



GEDOOPT

9 augustus 2015

Cas Jansen

Mason Wijers

6 september 2015 worden gedoopt

Leon Schel

Annemijn van Duren



H. VICTOR - BATENBURG

VANUIT DE CONTACTRAAD

De toegezonden verslagen van het parochiebestuur zijn besproken. Ze geven geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen.

- Het nieuwe vieringschema wordt bekeken. In Batenburg wordt tweemaal in de vier weken gevierd. Beide vieringen zijn eucharistievieringen.
- Onderhoudswerkzaamheden
Met de gebouwencoördinator wordt gekeken naar de goot voor afvoer van grondwater en de sokkel en omgeving van het kruisbeeld aan de dijk. De windveren aan het knekelhuisje worden vervangen, deze werkzaamheden worden gedaan door onze vrijwilligers.
- De pastorietaan aan de zijkant dient voor de Batenburgse Dag weer gedaan te worden. Hiervoor zal getracht worden vrijwilligers in te schakelen.
- Er wordt dit jaar ook deelgenomen aan de Batenburgse Dag door middel van verkoop van koffie met cake en de boekenmarkt.
- Inmiddels staat de pastorie te koop. Dit is een emotionele gedachte.

Hennie Witsiers

ST. VICTOR FEEST

Op zondag 11 oktober 2015 vieren wij het feest van de H. Victor, de patroon van onze kerk te Batenburg. Tevens wordt in Batenburg de kermis gehouden en de St. Victor/kermiscollecte.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de extra uitgaven voor de verwarming en verlichting in de winterperiode. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

HET ROZENKRANSGEBED

In de maand oktober bidden we op elke dinsdagavond om 19.00 uur het rozenkransgebed.

U bent allen van harte welkom.





VANUIT DE CONTACTRAAD

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN:

- De kerkdeur wordt gerepareerd en geschilderd. Het buitenschilderwerk van de pastorie is ter hand genomen. Een bladblazer en knipapparaat zijn aangeschaft. Er moet wat schoonmaakgereedschap vervangen worden.
- De tuinploeg is weer actief geweest; de heggen zijn geknipt en het onkruid is verwijderd. De grijze container wordt eenmaal per maand geleegd. Hiervoor moet een groot bedrag per kwartaal betaald worden. In overleg met andere geloofsge-meenschappen naar een andere oplossing zoeken.
- Er wordt een QR-bordje onder het monumen-tenbordje gehangen.
- Het nieuwe vieringschema komt aan de orde. In onze kerk wordt twee maal per vier weken ge-vierd. Op feestdagen wordt geprobeerd om in alle kerken te vieren.
- De vrijwilligersbijeenkomst wordt besproken en wordt gehouden op zondag 18 oktober a.s. De uitnodigingen hiervoor zullen klaargemaakt worden.
- Op Allerzielen worden al jaren op de graven graflichten geplaatst. Steeds blijkt dat deze graf-lichten vrij vlot na het ontsteken weer uitgaan en dan niet meer aan te krijgen zijn. Dit jaar willen we alleen graflichten plaatsen op de Calvarieberg.
- De boekjes in de kasten zijn gesorteerd en na-gekeken.
- Er zijn geen paaswakeboekjes meer. Vanuit het pastoresteam wordt gewerkt aan een nieuw boek-je. Hierop wordt gewacht.

GEDOOPT

19 juli 2015

Liv Joanna Maria Wouters



Pieta de Kleijn overleed op 23 mei in het hospice in Wijchen. Ze woonde het grootste deel van haar leven aan de Oosterweg en werd 83 jaar oud. Ze was een gastvrije vrouw die veel over de wereld heeft gereisd. Naast haar werk in het onderwijs was er in haar geest ruimte voor veel mensen en voor veel hobby's en interesses: li-teratuur, kunst en cultuur, muziek en nog veel andere zaken. De uitvaartdienst voor Pieta was op 30 mei in de Antonius-Abtkerk te Wijchen. Ze werd op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

AFSCHEID VAN TWEE VRIJWILLIGERS

In de voorbije weken hebben we in Niftrik afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers. Sjaan Lemmers-Siebers is op 14 juli 2015 overle-den. Zij is vele jaren lid geweest van ons Parochieel Zangkoor.

Koos van Dongen is op 6 augustus 2015 over-leden. Hij is lid van het kerkbestuur geweest, lid van het schoolbestuur, lid van de werkgroep MOV werkgroep, lid van de werkgroep Vastenactie en contactpersoon voor de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.

Moge zij beiden rusten in vrede.

JAARLIJKSE GILDEFEEST

Op zondag 27 september 2015 vieren wij het feest van de H. Damianus, patroon van de voormalige parochie Niftrik. Tegelijkertijd wordt in Niftrik de kermis gehouden en het jaarlijkse gildefeest ge-vierd. Op deze zondag wordt de gildemis gevierd in de kerk. Deze viering begint om half twaalf en de voorgangers zijn diaken Hennie Witsiers en pas-tor Bas van Dijk. Het gilde is ook vernoemd naar de H. Damianus.

Wij wensen de mensen van Niftrik een mooi feest toe en een paar leuke dagen.

50-JARIG HUWELIJSFEEST

Op 12 september 2015 hopen Cor Lepoutre en An-nie Lepoutre-Pastors de dag te herdenken dat zij elkaar 50 jaar geleden hun jawoord hebben gege-ven. Wij wensen hun een fijne dag en feest toe en hopen dat zij nog lang in gezondheid van dit leven mogen genieten.

WIJ GEDENKEN

Op 16 november 1926 werd **Cor Lamers-Lemmers** in de Woezik geboren in een hecht en muzikaal ge-zin. Ongeveer 50 jaar was zij getrouwd met Wim Lamers en droegen zij samen zorg voor hun gezin. Maar ook waren haar kleinkinderen belangrijk voor haar. Cor was een betrokken zus en tante: zij onder-hield graag familiebanden en goede contacten met vrienden. De laatste jaren verzwakte de gezondheid van Cor en op 21 juni 2015 brak het uur aan van haar heengaan. Op vrijdag 26 juni 2015 was haar uitvaart vanuit de kerk van de H. Paschalis Baylon te Wijchen-Woezik. Moge zij rusten in vrede!

Op 13 juni is op 70-jarige leeftijd thuis overleden **Gerard Arts**. Hij was ruim 40 jaar getrouwd met Wil, had 2 dochters en 2 kleinkinderen. Gerard werkte 35 jaar op het MOB-complex in Alverna, waar hij legertanks onderhield en repareerde. Toen hij met pensioen ging, vond hij een nieuwe job als bezorger van de apotheek. Gerard was een sportieve man, hield van werken in de moestuin en was een familieman. Helaas werd Gerard getroffen door een niet te genezen ziekte. We hebben afscheid genomen van Gerard op 18 juni in de Paschaliskerk waarna hij begeleid is naar het crematorium.

In het zorgcentrum La Verna op Alverna is **Betty Rump-van de Water** op 70-jarige leeftijd overleden. Zij trouwde met Wim Rump en uit hun liefde werden 3 zonen geboren. Zij was de trotse oma van 4 kleinzonen. Een leven met plezier door haar met ons geleefd. Een leven waarin Betty en Wim altijd thuishkwamen, was het niet in Oostenrijk dan was het op Alverna. Op 20 juni 2015 hebben wij tijdens de uitvaartdienst in de H. Jozefkerk van haar afscheid genomen en heeft de crematiedienst in het crematorium te Beuningen plaatsgehad.

Op 20 juni 2015 is **Riet Reuvers-Born** op 83-jarige leeftijd in het hospice te Wijchen overleden. Zij was de weduwe van Gerrit Reuvers uit Hernen. Uit hun liefde werd een zoon geboren. Zij was de trotse oma van een kleindochter. Het lied "Twee reebruine ogen" was in haar leven heel belangrijk en dat heeft ze een paar dagen voor haar overlijden nog gezongen. Wij hebben van haar afscheid genomen tijdens de crematiedienst op 25 juni 2015 in de boszaal van het crematorium Jonkerbos te Nijmegen.



Op zaterdag 20 juni 2015 overleed **Johan van Neerven** in de leeftijd van 72 jaar. Bijna 25 jaar was hij getrouwd met Rosi van Neerven en hebben zij samen lief en leed gedeeld. Johan was een diepgelovige mens. Hij wist zich vandaaruit goed te oriënteren in de wereld van de Griekse cultuur en liturgie. De Griekstalige muziek wist hij zeer te waarderen, alsmede ook klassieke muziek. Op zijn manier stond Johan in het leven: hij ervoer bewust dat er tijd van werken was en genieten van het leven, maar ook dat er voor de mens een tijd kan zijn van lijden en sterven. Op donderdag 25 juni hebben wij van Johan afscheid genomen in een uitvaartdienst in de kerk van Antonius Abt in Wijchen. Moge hij rusten in vrede!

Op 2 juli overleed plotseling de 83-jarige **Annie Jeurissen-Derks**, weduwe van Ben Jeurissen. Ze was een sterke vrouw die altijd voor haar kinderen en kleinkinderen klaar stond en voor iedereen belangstelling toonde. Ze was "gewoon een heel bijzonder mens". Op 9 juli hebben we in de kerk van Alverna afscheid van haar genomen en haar daar op het kerkhof te ruste gelegd.

Coba Poos-Sengers overleed op 2 juli 2015 in het Hospice te Wijchen. Zij mocht bijna 94 jaar worden. Zij is getrouwd geweest met Kees Poos. Uit hun liefde werden 4 zonen en 1 dochter geboren. Zij hield ontzettend veel van haar kleinkinderen. De geboorte van haar achterkleinkind heeft zij niet meer meegemaakt. De laatste jaren werden voor haar moeilijk, omdat ze meer afhankelijk werd van anderen en haar krachten minder werden. De uitvaart van Coba vond plaats op 9 juli 2015 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Zij werd bij haar man begraven op het kerkhof naast de kerk.

Op 5 juli is **Rien Tax** na een kort ziekbed op 80-jarige leeftijd overleden. Rien kwam uit Berg-haren, net als zijn vrouw Lies met wie hij 54 jaar getrouwd was. Samen kregen ze 5 kinderen en 9 kleinkinderen. Ze woonden in de Woezik, hadden een boerderij. Toen Rien moest stoppen met de boerderij gingen ze op de Veenhof wonen en brak een tijd aan van genieten: fietsen, de tuin, de familie. Daarbij deed Rien vele jaren vrijwilligerswerk voor de parochie als bezorger van het parochieblad, collectant in de Paschaliskerk en repromedewerker in het parochiecentrum. Op Rien kon je altijd een beroep doen. Rien was een lieve, rustige, eenvoudige en gelovige man met humor. Zijn uitvaart was op 18 juni in de Paschaliskerk, waarna hij begeleid is naar het crematorium.

Harrie Janssen-Bouwmeester is op 5 juli 2015 in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen. Harrie werd 78 jaar geleden geboren aan de Dorpsstraat in Heumen. Hij maakte deel uit van een gezin met 10 kinderen. Hij leerde het vak metaalbewerker en werd een veel gevraagde lasser. Hij trouwde in 1968 met Nel van Woezik en samen kregen zij 2 zonen en was hij de trotse opa van 5 kleinkinderen. Harrie genoot er van als de kleinkinderen op visite kwamen en hem hielpen met kleine klusjes rondom het huis. In de kerk van Heumen hebben we afscheid van hem genomen.

In Druten overleed op 7 juli **Truus van Cuijk-Jansen** op 81-jarige leeftijd. Truus hield van mensen

en was erg betrokken op anderen. Zo zong ze in verschillende koren en genoot ze van haar kinderen, kleinkinderen en andere mensen die ze kende. Ze kon moeilijk nee zeggen en vond het moeilijk de laatste tijd afhankelijk te worden van de zorg van anderen. We hebben Truus uitgeleide gedaan vanuit de Antonius-Abtkerk op 13 juli en haar begraven bij haar man Bart op het kerkhof.

Op 11 juli overleed na een ziekbed **Ries Cornelissen** in de leeftijd van 76 jaar. Opgegroeid in de Woezik, waar hij later zijn vrouw Riek leerde kennen en getrouwd is. Na zijn hartinfarct werd hij als bouwvakker afgekeurd, maar kon zeker niet stilzitten. De ontstane leegte vulde hij op met zijn hobby's. Ries was een echt mensenmens. De zorg voor zijn vrouw, kinderen en later ook de kleinkinderen stond altijd voorop bij Ries. Op 17 juli hebben wij in de Paschalis-Baylonkerk afscheid van hem genomen. Hij laat in zijn gezin een grote leegte achter.



In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis overleed op 14 juli 2015 **Sjaan Lemmers-Siebers**. Zij mocht 91 jaar worden. Zij was de weduwe van Grad Lemmers. Zij was de moeder van 4 zonen en een dochter. Zij was de oma van 8 kleinkinderen en de super-oma van 12 achterkleinkinderen. Zij was samen met Grad in hun tuintje, samen naar het voetbal, het gilde, biljartwedstrijden, drumband en gildefeesten. Samen voor altijd. Op 18 juli 2015 hebben wij tijdens de uitvaartdienst in de H. Damianuskerk te Niftrik van haar afscheid genomen. Haar lichaam is te ruste gelegd op ons kerkhof bij haar man.

Op 15 juli overleed **Willemien Willems**. Ze werd 82 jaar oud. Zorg stond centraal in haar leven en werd na haar kloosterperiode haar beroep. Willemien was bescheiden en had een groot vertrouwen in mensen en God. Het maakte haar niet in zichzelf gekeerd, maar juist geïnteresseerd in mensen, politiek en sport. Nadat Eva overleed, werd Willemien steeds meer afhankelijk van de zorg van anderen, maar ze genoot lange tijd van haar parkiet Stippie. De uitvaart voor Willemien was op 20 juli in de Antonius-Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis bij Eva op het kerkhof aldaar.

Toon Sengers, geboren als achtste kind in Wamel, is op 16 juli 2015 in het CWZ overleden. Hij mocht slechts 66 jaar worden. In 1974 gaf hij zijn jawoord aan Ine Raaijmakers. Hun geluk werd bekroond met 2 zonen en een dochter. Hij was

de trotse opa van 2 kleindochters. Hij hield van zijn tuin en van de vele fietstochten die hij maakte. Zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud, hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde. Hij was vrijwilliger op de Kapelberg. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 21 juli 2015 op de Kapelberg te Bergharen. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof te Bergharen.

Doorke Janssen-Rutten is op 16 juli 2015 gestorven zoals ze op 3 december 1928 geboren is: alleen en tevreden. Zij heeft met Wim Janssen een gezin gevormd en zij kregen 4 zonen en een dochter. Zij was de trotse oma van 7 kleinkinderen en overgrootmoeder van 4 achterkleinkinderen.

Zij heeft in haar leven veel verdriet gekend. Haar man overleed op 44-jarige leeftijd en ze verloor haar oudste en jongste zoon en een kleinzoon. Iedere keer kreeg zij kracht om haar leven weer op te pakken. De laatste maanden gingen gepaard met veel pijn. De uitvaartdienst vond plaats op 24 juli 2015 in de kerk van de H. Paschalis Baylon. Haar lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof nabij de kerk.

Op 28 juli 2015 overleed te Wijchen **Jan Hofman** in de leeftijd van 72 jaar. Zijn leven stond in het teken van zorg en liefde voor zijn gezin. Ook was Jan een fijne opa voor zijn kleinkinderen. Graag heeft hij het goede doorgegeven, dat nodig is om als gelovige mens van goede wil door het leven te gaan. Sterk was Jan ook in de strijd tegen de ziekte die zijn gezondheid op de proef stelde en die hem uiteindelijk toch de krachten te boven ging. Op maandag 3 augustus 2015 was zijn uitvaartdienst in de kerk van Antonius Abt te Wijchen. Moge hij rusten in vrede!

Twee weken nadat zij haar 95^e verjaardag nog met veel plezier beleefde, overleed op 29 juli **Lei van Woezik-Lamers**. Haar val die avond is haar uiteindelijk noodlottig geworden. Ze was een hartelijke, gastvrije vrouw die veel van haar neven en nichten steunde met wijze raad en daad als dat nodig was, hen voor een tijdje in huis nam of hielp voor een tijdje in de gezinnen van haar broers, zussen. Lange tijd heeft ze eerst haar man Toon, met wie ze 51 jaar getrouwd was, verzorgd tot aan zijn overlijden in 1994. Op 5 augustus hebben we afscheid van haar genomen in de Antonius-Abtkerk te Wijchen en haar te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof.

Op 1 augustus is **Marietje van Hoogstraten-Heinen** na een slopende ziekte op 83-jarige leeftijd

overleden. Geboren in Rotterdam verhuisde zij in 1942 naar Wijchen. Zij leerde Jan kennen met wie zij in 1958 trouwde. Zij hebben vanaf dat moment altijd aan de Holenbergseweg in Woezik gewoond. Daar zijn ook hun 4 kinderen geboren. Zij was een attente vrouw: geen verjaardag of trouwdag werd vergeten, een familiemens en apetrots op haar acht kleinkinderen. "Onze bezige bij is uitgevlogen", stond op haar rouwkaart. De kinderen blijven Marietje dankbaar voor haar onvoorwaardelijke liefde. Na een waardige en persoonlijke afscheidsviering op 6 augustus in de Paschalis-Baylonkerk, heeft in besloten kring haar crematie plaatsgevonden.



Op 87-jarige leeftijd is in het zorgcentrum La Ver-na **Jo Derks** overleden. Bij de ziekenzegen zei Jo, dat hij net zo oud wilde worden als twee broers van hem, namelijk 88 jaar. Helaas is hem dit niet gelukt. Jo heeft het grootste deel van zijn leven met Jo van Casteren op de Bankhoeve gewoond. Bij zijn 6 kinderen, 16 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen blijft Jo in herinnering als een lieve en zorgzame vader en opa. Wij hebben van Jo afscheid genomen op vrijdag 7 augustus in de H. Judocuskerk te Hernen. Zijn lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op 6 augustus 2015 is **Riny Schook** op 65-jarige leeftijd overleden. Hij was het zevende kind uit een gezin van twaalf en groeide op in Alverna. Riny had een druk sociaal leven. In 1985 trouwde hij met Ria de Wildt en zij kregen een dochter. Op 37-jarige leeftijd kreeg hij een hartinfarct en kon hij zijn baan bij de Oase helaas niet meer uitvoeren. Hij deed vrijwilligerswerk bij de kerk en zat 25 jaar bij de EHBO. Hij ondernam ook graag dingen met zijn kleinkinderen. Op 11 augustus 2015 hebben we in de kerk van Nederasselt afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op de begraafplaats in Alverna.

In Zeeland (NB) is op 6 april 1927 **Koos van Dongen** geboren en in zijn eigen vertrouwde omgeving

te Niftrik is hij op 6 augustus 2015 overleden. Hij is 63 jaar getrouwd geweest met Marie van Heumen. Uit hun liefde werden 8 kinderen geboren. Extra vreugde in zijn leven waren zijn 26 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. Koos was een zeer gelovig man, die bijna geen viering voorbij liet gaan. De eucharistieviering en de uitvaartdienst hebben plaatsgevonden op 11 augustus 2015 in de H. Damianuskerk van Niftrik. Zijn lichaam hebben we te ruste gelegd op het kerkhof nabij de kerk.

Geert Burgers werd geboren op 7 december in het gezin Burgers aan de Graafseweg als zevende van negen kinderen. Hij groeide op en werd smid, net als z'n vader en opa. In 1958 leerde hij Tini van Sambeek kennen en in 1963 trouwden ze. In 1966 werd hun zoon Alphons geboren. Geert werkte 25 jaar met zijn broer Albert. Zijn hobby was vissen, aan de waterkant met zijn broer Tien of met vrienden. Verder was Geert het liefste thuis. Op 7 augustus is hij dan ook thuis gestorven. Op donderdag 13 augustus hebben wij afscheid genomen in de kerk van Alverna. Dat Geert moge rusten in vrede.

Na een aantal zware maanden is **Tiny van Megen** op 11 augustus 2015 thuis overleden. Hij mocht net 71 jaar worden. In liefde is hij verbonden geweest met Nelly van Megen-Albers. Uit hun liefde werden een dochter en een zoon geboren. Ook werd hij de trotse opa van 6 kleinkinderen. Hij stond altijd voor zijn kleinkinderen klaar en maakte alles voor hen. Tiny had veel belangstelling voor zijn tuin en was daar vaak te vinden. Zijn uitvaartdienst is op zaterdag 15 augustus in de H. Jozefkerk op Alverna gehouden. Hij is daar bij de naaste familieleden te ruste gelegd.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Ben Frie
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

MENSEN EN DIEREN

Wat moet ik hiervan vinden? Waarom willen mensen zo gefotografeerd worden?

Een man staat trots achter een door hem doodgeschoten leeuw. Voor het mogen neerschieten van dit kolossale dier heeft hij een smak geld betaald. In een reportage zag ik dat veel leeuwen speciaal voor jagers worden gefokt. Ik begrijp hier helemaal niets van. Waar zijn we toch mee bezig?

Een dag later heb ik met bewondering zitten kijken naar een film over de dierenwereld in het uitgestrekte Australië. Een klein team van mannen had drie jaar met engelengeduld en liefde voor de natuur hieraan gewerkt. Sluit de ogen en kijk mee in gedachten. Voel de ruimte en zie duizenden grasparkieten in een sierlijke zwerm in de lucht. Bij ons in Nederland zitten ze in een kooitje. Ik heb vroeger een kanarie gehad die ondanks zijn gevangenschap prachtig floot. Er kwamen dieren voorbij die ik nog nooit gezien had. Wie heeft er wel eens van een liervogel gehoord? Deze kon alle geluiden van andere vogels perfect nabootsen. Zijn verentooi leek op een bruidssluier. Hij danste zo verleidelijk mogelijk om een vrouwtje aan de haak te slaan. Zie ik hier overeenkomsten met de mensenwereld? Maar dieren kunnen ook bikkelhard zijn, ze willen overleven, net als wij.



Ik heb in een academisch ziekenhuis gewerkt waar een dierenlaboratorium aan verbonden was. Op onze afdeling radiotherapie moesten wij af en toe dieren behandelen omdat men wilde weten wat het effect van de bestraling was. Voelde ik mij schuldig hierover?

Nee, ik wist dat uitgebreid onderzoek nodig was om de ernstig zieke patienten de beste behandeling te kunnen geven. In de tijd dat ik er werkte werden de dieren altijd onder narcose binnengebracht. Ze hebben nooit iets van de behandeling gemerkt. Ik hoop van ganser harte dat dierproeven overal en altijd met respect voor het leven gedaan worden. In mijn tijd heb ik het niet als verkeerd ervaren. Vandaag heb ik kunnen genieten van een warme zomerdag, fietsend over de dijk vanaf het plaatsje Ravenstein. Ruimte en een gevoel van vrijheid. Veel vogels langs het water en hoog in de lucht. Koeien die op hun gemak het gras verorberden en herkauwden. Even denk ik aan een stukje vlees op mijn bord. Sorry, koe, ik ben ook maar een mens. Boven ons vloog een roofvogel op zoek naar een prooi, ook hij had honger. Ik blijf met vragen zitten waarop ook het internet geen antwoord weet.

Er gebeuren schokkende dingen in de dierenwereld, maar wij mensen doen soms niet anders. En aan de andere kant ben ik vaak diep geroerd door de zorgzaamheid in beide werelden. Ik wil eindigen met een vraag aan mijzelf: waarom heb ik een goudvis in een kom?

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

ORA ET LABORA: BID EN WERK

Wie als gast in een klooster komt en inzicht krijgt in de dagelijkse gang van zaken, zal een druk leven aantreffen, dat allesbehalve eentonig is. Monniken, paters en zusters zijn druk bezig met heel wat werkzaamheden: ze timmeren, knutselen, werken met computers, koken, musiceren, studeren, werken op de boerderij of in de kloostertuin, hostiebakkerij, bierbrouwerij, ze drukken of binden boeken in, en bovenal komen ze altijd weer samen in het gebed, om de machtige werken van God te bezingen.

Een gemeenschap realiseert zich in een gemeenschappelijke lofprijzing van God, God staat in het centrum van het leven. Het dienen van God staat boven alles. De eucharistieviering is de kern van de ervaring van de aanwezigheid van Christus in zijn gemeenschap. Daarom staat niet alleen het dienen van God, maar Christus zelf boven alles.

De gemeenschap laat zich ook zien in de gemeenschappelijke maaltijd. Dit wordt gezien als voorbeeld van het door Jezus aangekondigde bruiloftsmaal in de eeuwigheid. Daarom hebben ze zich altijd ingespannen om goed te koken en de refter straalt in alle kloosters een bijzondere waardigheid uit. De gemeenschap komt ook tot uiting in het werk, in de dienst waarmee eenieder bijdraagt aan het leven. Het is een oord van stilte, om bij alle bezigheden de innerlijke vrede te vinden en om altijd weer naar God te luisteren, zijn stem te horen.

DE KERKTUIN, EEN KWESTIE VAN ORA ET LABORA

Ora et labora is een oude spreuk die de eenheid van bidden en werken in het leven van monniken, paters en zusters typeert.

De eenheid van bidden en werken wordt op nieuwe wijze actueel, waar het terrein rond de kerk met andere ogen wordt bekeken. De kerktuin blijkt een uitgelezen kans om iets van het geloofsgoed naar buiten te dragen en voor de kerkleden als werkend met de aarde weer mens te worden in de schepping.

De inspiratie voor de kerktuin haalt men onder meer uit boeken. Hierin is te vinden welke soorten er in de bijbel genoemd worden en welke - eventueel nauw verwante soorten - geschikt zijn voor de tuin. Juist door te werken met planten die iets met het geloof en de bijbel van doen hebben, wordt op een heel praktische manier uitdrukking gegeven aan spiritualiteit. De bezoekers in de tuin worden speels in aanraking gebracht met de kerk en haar geloofsgoed.

Maar niet alleen door een bijbelse tuin zijn geloof en tuin te verbinden. Er kan ook gewerkt worden met de symbolische betekenis van planten. Deze symbolische betekenis is terug te vinden op middeleeuwse schilderijen met een christelijke voorstelling. De planten die hierop te zien zijn, staan daar niet alleen voor de sier op maar verbeelden iets. Zo zijn er vaak aardbeien op aan te treffen. De aardbei heeft een in drieën gedeeld blad en dat verwijst naar de Drie-eenheid.

De plant blijft vaak heel laag, wat meer verwijst naar nederigheid.

De muurbloem is -zoals de naam zegt - in staat om op muren te groeien. De symboliek ervan is dat er op dode stenen weer leven tevoorschijn komt. Zo belicht deze plant Pasen.

Het kooltje-vuur, brandende liefde en de vuurpijl, allemaal verwijzingen naar het vuur van de Geest met Pinksteren.

Deze symbolische betekenis wordt ook in het liturgisch bloemschikken gebruikt. In deze bloemstukken wordt de thematiek van de viering verbeeld. Hier zijn weer dezelfde symbolische planten in terug te vinden.

Er zijn nog meer thema's te bedenken voor de kerktuin. Zo kunnen ook allerlei wilde planten en bloemen er een plaats krijgen. Zo wordt uitdrukking gegeven aan het rentmeesterschap dat mensen de plicht geeft om voor de natuur te zorgen.

Diaken Hennie Witsiers



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in oktober 2015 met het thema "Rijkdom". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 september 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.