

# DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 8  
oktober 2015



## RIJKDOM

**De Twaalf**  
*Apostelen*

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



## OM TE NOTEREN

**30 SEPTEMBER 20.00 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN**  
Apostelvergadering voor de contactraden.

**1 OKTOBER 20.00-22.00 UUR NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap Dominicuskerk  
entree 7 euro.

**2 OKTOBER 10.00 – 13.30 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Kledinginzamelactie Oosterweg 4 Wijchen.

**3 OKTOBER, VANAF 10.00 UUR, START PAROCHIEZAAL**  
De Wandeling, Kerklaantje 8, Nederasselt.

**3 OKTOBER 10.00 – 13.30 UUR, DE SCHAKEL**  
Kledinginzamelactie Protestantse Kerk, Pius de XII straat Wijchen.

**6 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.

**6 OKTOBER 10.00 UUR DE MIJLPAAL HERNEN**  
Ouderenbijeenkomst.

**6 OKTOBER 13.30-15.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Meditatieve bijeenkomst voor leden van het ziekenpastoraat Oosterweg 4 Wijchen.

**7 OKTOBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen.

**8 T/M 13 OKTOBER LOURDES**  
Zesdaagse vliegbedevaart .

**8 OKTOBER 20.00-22.00 UUR NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap Dominicuskerk,  
entree 7 euro.

**10 OKTOBER 19.00 UUR "ONS HUIS" NEDERASSELT**  
Herfstfair in gemeenschapshuis. toegang: gratis.

**11 OKTOBER H. VICTOR BATENBURG**  
Feest.

**11 OKTOBER 15.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Theatervoorstelling "Onderweg" door Mazing Joy.

**18 OKTOBER NIFTRIK**  
Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.

**18 OKTOBER BALGOIJ**  
na de eucharistieviering. Officiële opening van de nieuwe Mariakapel aan de Hoeveveweg.

**20 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**20 OKTOBER 13.30-15.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Meditatieve bijeenkomst voor leden van het ziekenpastoraat. Oosterweg 4 Wijchen.

**21 OKTOBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen.

**25 OKTOBER, ZAAL DE ZON OVERASSELT**  
ca. 12.15 uur (na de eucharistieviering) Vrijwilligerslunch.

**28 OKTOBER 20.00 UUR VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT**  
Bijeenkomst over vitaliteit en toekomst van de geloofsgemeenschap Overasselt.

**4 NOVEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen.



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Zoeken" en is bedoeld voor de periode van 31 oktober t/m 13 december. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 8 oktober per e-mail worden gezonden naar: [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



Op dinsdagmorgen 6 en 20 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59  
o.v.v. ACTIE KERKBALANS  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
maart	13.589	134.071	10.773	140.804	6.733
april	6.341	140.412	7.778	148.582	8.170
mei	4.134	144.645	3.614	152.196	7.650
juni	6.203	150.749	6.066	158.262	7.513
juli	6.667	157.416	7.056	165.318	7.902
augustus	2.052	159.468	2.318	167.636	8.168

Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wilt u ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt geen brief ontvangen, neem dan contact op met [kerkbalans@detwaalfapostelen.nl](mailto:kerkbalans@detwaalfapostelen.nl) of via een telefoontje naar het parochiecentrum 024-6412627.

## WAT IS RIJKDOM

Het begrip rijkdom heeft een brede inhoud. Het woord past goed in onze moderne tijd, al is dat vaak wel in een bepaalde betekenis. We denken al gauw aan geld, veel geld, grootkapitaal. Het kan ons steken dat sommige mensen tonnen verdienen voor weinig inspanning. We kennen allemaal wel miljonairs of in sommige gevallen miljardairs. Kennelijk hebben ze nooit genoeg. Geldzucht is een soort ziekte. De stelling: loon naar werken, is in veel gevallen ver te zoeken. Met drogredenen worden de exorbitant hoge inkomens goedgepraat. Bij deze moderne rijken horen luxe villa's, comfortabele landhuizen of een uitgestrekt landgoed, dure auto's en plezierjachten. Geld maakt niet gelukkig, is het spreekwoord, maar het is wel gemakkelijk en ook noodzakelijk als je voldoende hebt om behoorlijk te kunnen leven. Hier komen we aan een teerpunt: wat voor de één voldoende is, daar komt de ander aan tekort. Er is niet één geldende maatstaf en ieder mens stelt eigen normen.

Toch is het voor een gelukkig leven belangrijk om tevreden en dankbaar te zijn en niet teveel naar anderen te kijken.

Rijkdom wordt ook vaak gekoppeld aan gezondheid. We vinden onze gezondheid van grote waarde en dat geldt tevens voor die van onze partner, onze kinderen en kleinkinderen, al onze dierbaren. Een goede gezondheid beschouwen we als een zegen, maar we beseffen tegelijk hoe kwetsbaar we zijn. Je kunt er veel aan doen door een goede leefstijl, maar uiteindelijk is het je wel of niet gegeven. En ook hier past dan dankbaarheid.

Je komt af en toe ook mensen tegen die nageenog niets bezitten en zich toch rijk en gelukkig voelen. Hier bedoel ik niet monniken of kloosterlingen die vanuit hun roeping bezitloos willen leven en ook niet de mensen die in gedwongen armoede moeten leven, maar mensen die er bewust voor kiezen om sober en dicht bij de natuur te leven. Het grote voorbeeld is Franciscus van Assisi (feestdag 4 oktober), maar ook in onze tijd kom je idealistische mensen tegen. Zij zijn geraakt door de schoonheid van de schepping: de planten, de bloemen en de dieren, de zon, de maan en de sterren, de lucht, het water, het vuur en de aarde. Wat een rijkdom! En wat heeft heel

die schepping ons veel te bieden en bovendien: het kost niets. Je moet er voor open staan en er van kunnen genieten en beseffen dat alles een gave van God is.

Dat geeft ons wel de plicht om er zuinig, zorgzaam en behoedzaam mee om te gaan, want het zijn levensbronnen waar alle leven op aarde van moet bestaan.

Paus Franciscus gaat in zijn onlangs verschenen encycliek uitgebreid in op dit thema, zowel op de schoonheid van Gods schepping als op de milieuvervuiling en -vernietiging door de mens. De milieuproblematiek is in onze tijd nog zeer actueel en vraagt om ingrijpende maatregelen. De titel van de encycliek "Laudato si" heeft de paus ontleend aan het Zonnelied van Franciscus. Het derde vers van dit inspirerende lied begint met de woorden in het Italiaans: "Laudato si, mi Signore, cun tucte le tue creature,.. " (Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen..)

Op deze encycliek komen we in ander verband later zeker nog uitvoerig terug.

Een ander aspect van rijkdom is de solidariteit. Wie veel bezit heeft tot taak om te delen met anderen die het minder hebben of die het zelfs slecht hebben. Hier kunnen we denken aan de ontelbare vluchtelingen, die naar het westen komen, ook naar ons land. Door hen op te vangen en een basaal bestaan te geven kunnen wij ons rijk voelen. Hier raken we ook aan de kern van ons geloof.

Jezus is ons grote voorbeeld. We kunnen dankbaar zijn Hem te hebben leren kennen. Hij bracht steun en troost, Hij toonde barmhartigheid en straalde liefde uit. Zijn nalatenschap mogen we beschouwen als een grote rijkdom, waarvan de Kerk de behoeder is. Zij bewaart niet alleen deze geloofsschat, maar draagt haar ook uit. Het Evangelie, de Blijde Boodschap, is onze leidraad voor het leven. De Kerk als instituut maakt fouten en wij zijn zwakke en gebrekkige mensen. Maar hopelijk zijn wij in staat de boodschap van het Evangelie te verstaan en er in ons dagelijks leven vol vertrouwen vorm aan te geven. We mogen ons gelukkig prijzen dat velen ons binnen onze geloofsgemeenschap daarin ondersteunen en inspireren. Op die manier kunnen we ons christelijk geloof ervaren als een grote rijkdom.

Koos Leemker



## ACTIE KERKBALANS

In januari hebben de pastores en het bestuur u gevraagd om extra aandacht te schenken aan de actie Kerkbalans vanwege ons voornemen om te blijven investeren in bereikbaar pastoraat.

We hebben een uitbreiding aangekondigd van het pastoresteam met een pastorale kracht. Inmiddels is er toestemming van het bisdom voor de aanstelling van een pastoraal medewerker en die is ook gevonden. Hij kan per december a.s. beginnen. Pastoresteam en bestuur zijn hier erg blij mee en ook een beetje trots dat dit in deze moeilijke tijden mogelijk is. Binnenkort zullen we hem presenteren.

### **HOE STAAN WE ERVOOR MET DE ACTIE KERKBALANS?**

In de eerste acht maanden van 2015 hebben we van velen van u al een bijdrage mogen ontvangen. Hiervoor willen de pastores en het bestuur de deelnemers van harte bedanken.

Tot 1 september hebben bijna 700 gezinnen zelfs een hoger bedrag gedoneerd dan in 2014 en hebben er 434 gezinnen meegedaan die in 2014 nog niet meededen!



Dit is zeer hoopgevend voor het eindresultaat zoals ook is te zien bij de barometerstand op pagina 2. Maar we zijn er nog niet! Een aantal parochianen heeft de donatie misschien even uitgesteld, of is het door omstandigheden vergeten. Ook zijn er parochianen die gewend zijn hun bijdrage in het vierde kwartaal over te maken. Het pastoresteam en het bestuur wil hen allen vragen ook dit jaar weer mee te doen, zodat we het pastoraat in stand kunnen houden.

### **Gerarduskalender 2016** uit Wittem



**elke dag een  
beetje spirit!**

Nu één  
kalenderschild  
met twee kaarten!



**op de voorkant:**  
elke dag een spreuk  
om de dag goed  
mee te beginnen

**op de achterkant:**  
moppen  
gedichten  
bezinningsteksten  
puzzels  
informatie

**€ 6,75**

### **DE GERARDUSKALENDER IS ER WEER!!!**

De kalender kost €6,75 en is verkrijgbaar bij:

- Han en Marijke van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, 0487-531708,
- Martha Rouw, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, 024-6414500.

U kunt de kalender ook bestellen op de website  
[www.gerarduskalender.nl](http://www.gerarduskalender.nl)

## IN GESPREK MET ...

... contactraad Balgoij;

Marianne van den Boogaard, Albert Thijssen, Anton Marinussen, Aloys van Velthoven 16 juli 2015.

We zijn uitgenodigd bij een van de leden van de Balgoijse contactraad in de Torenstraat met zicht op de Oude Toren. De plek waar meer dan een eeuw geleden de oude St.-Janskerk de kern van het toenmalige Balgoij markeerde. Het is goed om af en toe terug te keren naar deze mooie omgeving, waar eeuwenlang mensen hebben gewerkt en gebeden, naar de kerk zijn gegaan, hebben geleefd.



We zijn met de kleinst mogelijke bezetting, zegt Anton. Valt er een weg, dan wordt het wel moeilijk om de lopende zaken gaande te houden. We hebben geprobeerd aanvulling te krijgen, maar dat is gewoon heel erg lastig. Maar het is wel effectief zo, vult Albert aan. Er is heel wat betrokkenheid en als je iemand vraagt iets te doen, dan gebeurt dat ook. We zijn wel heel duidelijk en goed naar elkaar. Als er geroepen wordt, dan zijn we er ook. Als je ergens voor staat in de parochie, dan sta je er ook voor.

Wij werken al vanaf De Hoeksteen samen, en we zijn al lang gewend aan samenwerking. We hebben priesters gehad uit de hele omgeving. We moesten voor de samenwerking in De Twaalf Apostelen ons inwerken in computerprogramma's, maar dat was geen probleem. Als Balgoij voelen we ons wel als een aparte draad. Zijn we eigenzinnig? Nee hoor. We moesten de fusie in, maar wilden eigenlijk een personele unie. Maar dat werd ons niet in dank afgenomen. Eigenzinnige mensen, eigen karakter. We willen niet graag op het matje geroepen worden, we willen gewoon vertrouwd worden. Niet naar al onze vragen wordt echt geluisterd.

De samenstelling van de contactraad is kwetsbaar herhaalt Anton, want ja, als je stopt, wie neemt het dan over? We doen ons best om bij te dragen wat we kunnen. De taken blijven hetzelfde. Of je nou met drieën bent of vieren. Albert is erg druk

met het kapelleke, maar dat nadert zijn voltooiing. We nemen de taken waar als iemand weg is, met vakantie of zo. De kleine groep heeft ook z'n voordelen.

Op onze vrijwilligersdag zijn er zo'n zestig, zeventig mensen. Er is veel betrokkenheid. Jonge misdienaars zijn er gewoon niet meer, maar wel acolieten.

We hebben goede gezinsvieringen, alleen zijn er weinig deelnemers. Er is goed contact met de school, het is zelfs weer beter geworden met de huidige leerkrachten. Kindvriendelijke vieringen zijn nog goed bezocht. Bij hoogtijdagen, kindvriendelijke kerstviering, prachtig, om emotioneel van te worden. Iemand moet dat trekken, en Marianne heeft daar gelukkig ervaring mee.

Qua organisatie is het goed te doen vertelt Marianne. De samenwerking met

Nederasselt, daar komen we niet onderuit. Het is in Balgoij prettig werken in kerkelijk verband. Mensen van Balgoij gaan niet ge-



makkelijk naar een andere kerk, al zijn we daar heel welkom. Kunnen we de samenwerking met Nederasselt intensiveren? Wij hebben nu minder vieringen, maar als we samengaan? Het is knokken om Nederasselt zover te krijgen dat we echt samenwerken. Vaak zijn de vieringen echt gebonden aan het dorp, begrijpelijk. Maar qua vitaliteit wordt Balgoij in z'n hemd gezet. In het overzicht van de vitaliteit lijkt het soms alsof we hier geen kinderen hadden bij de eerste communie. Het is niet fair als de inzet van Balgoij ondergewaardeerd wordt.

Er komt een tijd dat er anders met kerk zijn omgegaan zal worden. Wat wij als contactraad kunnen doen, is alles zo goed mogelijk in stand houden. Wij leven nu, we kunnen niet naar de komende jaren kijken, dat kan niemand voorspellen. Vitaliteit heeft alles te maken met perspectief. Wat kun je nog verbeteren? De tijd zal leren wat er mogelijk is. We hebben hier in Balgoij de St. Jansviering, een openluchtviering bij de Oude Toren, dat trekt toch heel wat mensen. We denken aan ontmoetingsvieringen, dat is meer omvattend dan de gezinsviering. Laagdrempelig, iedereen hoort erbij. Dat trekt waarschijnlijk een groter publiek. Maar wie kan dat gaan verzorgen? Die mensen moeten toch te vinden zijn? Het aantal vieringen krimpt, maar er is geen

andere keus. Het moet lukken. Het is vervelend voor onze eigen kerk, maar het treft anderen net zo. We hopen wel dat er op



de feestdagen toch in elk van de twaalf gemeenschappen een viering is. We moeten er wel alert op blijven of de vieringen eerlijk verdeeld worden. Bij gebedsdiensten komen er minder mensen, of misschien ook niet.

Velen willen een eucharistieviering, toch? Maar dat mag ons de moed niet ontnemen om gebedsdiensten te houden.

Iedereen is graag in een grotere groep in de kerk, met gemeenschapsvormen na de viering. Samen gemeenschap vormen, ook na de kerkdienst. Vroeger had je het café, maar nu kunnen we toch ook in de kerk gemeenschap vormen? De groep is klein, maar we kunnen verder. Als je ziet hoe goed je mensen

enthousiast kunt krijgen, dan zeg je echt: daar doe je het voor. Voor en door Balgoij. Het is allemaal kleinschalig,



maar daar hebben we geen last van.

We hebben hele korte lijnen. Er blijft zeker toekomst voor de kerk, ook in Balgoij. En het nieuwe kapelleke is ook een trekker.

Dat staat er over honderd jaar ook nog wel.

Piet van Erp  
Ben Frie





### VIJF JAAR PAROCHIE

Aan het begin van de Apostelviering kwam het pastoresteam binnen met een groep kinderen, die vijf jaar geleden gedoopt zijn in de toen net opgerichte nieuwe parochie. Zoals deze jonge aposteltjes nog een hele toekomst voor zich hebben, hebben wij als parochie, en dan bedoel ik alle twaalf de apostelen, nog een hele toekomst voor ons. Een toekomst, waarin we ons wel eens zullen afvragen: Wie zijn wij? Wie



willen we zijn? Wie kunnen wij zijn voor elkaar? Omdat we willen laten zien wie we zijn als parochie, werd er in de apostelviering een eigen vaandel onthuld. Dat vaandel werd binnen gedragen door Jo Janssen, een van de oudste actieve vrijwilligers in de parochie, symbool voor de weg die vele gelovigen gegaan zijn tot op de dag van vandaag. Jo werd omringd door de kinderen, die bij de kinderopvang een eigen vaandeltje geknutseld hadden.

Op het vaandel staat ons motto: 'Samen het verhaal van God en mensen ontdekken'. Het verhaal van mensen en het verhaal van mensen met God maakt wie we zijn, als individu, maar ook als geloofsgemeenschap en dus ook als grote parochie. Om dat verhaal te ontdekken is het nodig, dat we als de twaalf apostelen samen onderweg zijn. Om elkaar te leren kennen is het nodig, dat we elkaar nabij zijn en blijven zien, ook als dat niet meer vanzelfsprekend binnen de kerkmuren zal zijn. Dat is een uitdaging, die ons steeds meer bezig houdt. We willen het voetspoor volgen van dezelfde Jezus. Hij is het, die zegt: 'Vraag niet



wie de belangrijkste is, maar durf de minste te zijn'. Ja, de weg van Jezus gaan vraagt ons om veranderingen en offers. Tegelijk brengt het ook iets moois en scheidt het verbondenheid, daar waar we elkaar helpen kunnen, daar waar we nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen, zeker ook voor de jongere generaties. Wat ons sterken kan, is het gedeelde geloof. En in dat geloof vragen we God om ons te leiden op de weg, die toekomst heeft en dat we steeds meer twaalf apostelenparochie worden.

pastor Annemarie Gooiker



koffiedrinken na de viering



### APOSTELSPELD 2015

Aan het eind van de Apostelviering werd de Apostelspeld uitgereikt. Wie die eer te beurt zou vallen was tot het laatst toe geheim gebleven, dus was het een verrassing voor Riek van Haren-Roelofs dat ze naar voren werd geroepen.



Mevrouw Riek van Haren-Roelofs (78) is een spil in de geloofsgemeenschap van Nederasselt. Als hoofdkoster is ze verantwoordelijk voor het kostergebeuren. Wekelijks verzorgt zij de bloemen in de kerk en onder haar leiding poetst een groep dames enkele keren per jaar het koper. Bij haar worden de intenties voor de vieringen aange-

leverd en zij maakt daar overzichten per weekend van. Ook regelt ze de misdienaars en begeleidt ze nieuwe misdienaars. Zij is het aanspreekpunt van de werkgroep avondwake in Nederasselt, ze is actief in de werkgroep van Nabijheid en ze maakt deel uit van de lectorengroep. Verder bezorgt ze maandelijks de Apostelbode en doet ze mee aan de huis aan huis collecte voor de vastenactie.

In de tijd van de zelfstandige parochie Nederasselt was ze twee periodes lid van het kerkbestuur en vele jaren hoorde ze bij de groep interieurverzorgsters van de kerk. Haar loopbaan als vrijwilliger bij de kerk is ongeveer begonnen in 1970.

Naast al deze activiteiten voor de kerk is ze ook nog gewoon moeder en oma en vrijwilligster in het dorpshuis van Nederasselt!



## DIACONAAL BERAAD

### INZAMELING KLEDING VOOR KLEDINGBANK IN DE KERKEN IN WIJCHEN.

Sinds een aantal jaren mogen Wijchense cliënten tweemaal per jaar twee sets kleding uitzoeken bij de kledingbank in Nijmegen. Mensen met een krappe beurs kunnen hiervoor in aanmerking komen via de Vraagwijzer van de Gemeente Wijchen, de Wijchense Voedselbank of via een andere hulpverlenende instantie. De kledingbeurs/bank in Nijmegen heeft aangegeven dit najaar weer heel graag hulp te hebben bij het verkrijgen van schone, goede kleding.

In overleg met de kledingbank in Nijmegen wordt dit najaar op vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober a.s. kleding ingezameld in Wijchen. Zo helpen we de kledingbank weer om de Wijchense cliënten te helpen. We zijn er ons van bewust dat deze kledinginzameling kort na de inzameling voor het AZC Grave zit. De inzameling voor het AZC Grave was een noodoproep en had specifieke kleding gevraagd. Deze inzameling vraagt alle kleding, echter dit moet wel schoon en "goed" zijn.

U kunt (schone) kleding inleveren:

Vrijdag 2 oktober a.s. van 10.00 uur tot 13.30 uur in het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 te Wijchen.

Zaterdag 3 oktober a.s. van 10.00 uur tot 13.30 uur in de protestantse kerk de Schakel, Pius de XII straat te Wijchen. De kleding gaat in de week erop naar de kledingbank in Nijmegen.

Eventuele vragen hierover kunt per e-mail stellen aan: [stefeilander@hotmail.com](mailto:stefeilander@hotmail.com).



### DANK VOOR DE KLEDING BESTEMD VOOR HET AZC IN GRAVE.

Veel mensen hebben spontaan op vrijdag 11 en zaterdag 12 september jl. hun warme kleding naar het parochiecentrum van De Twaalf Apostelen gebracht. Tweemaal is de beschikbare kamer vol geweest met kleding. Wij wisten niet wat ons overkwam en er is verscheidene keren met de wagen naar Grave gereden om alles op z'n plaats te krijgen. Het heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Uw hulp was fantastisch. Namens de vluchtelingen in Grave zeggen wij u hartelijk dank voor deze kleding. De klappertandende Eritreeërs zullen er nu warmpjes bij lopen.

Diaconaal beraad  
parochie De Twaalf Apostelen



## ALS DE VOGELS KONDEN ZINGEN

Als de vogels konden zingen, die zo blij vliegen in de lucht, dan zou het een lied van vrijheid zijn, geloof dat maar van mij.

Maar niet alle vogels hebben geluk, dat ze vrij kunnen fladderen, sommige zitten in kooien gevangen, wat zullen die naar vrijheid verlangen.

Zo is het ook met de mensen gesteld, die zijn ook niet allemaal vrij, overal is oorlog en geweld, overal worden mensen gekweld. Ze wonen niet vrij in een huis, leven vaak met zorgen en angst, velen zijn ook op de vlucht, velen slaan vaak een diepe zucht.

Wij vragen ons wel eens af: wat zal de toekomst ons brengen? Vrede en vrijheid voor alle mensen, dat is de eerste van al onze wensen.

Leven zonder angst voor de dag van morgen, dat is wat ik iedereen gun: leven zonder zorgen.....

## HET OOGSTFEEST

Ergens, tegen een helling in de bergen, lag een klein, slaperig dorp. Er waren drie straten, een kerkje en een school en dat was het wel zo'n beetje. Er lagen hier en daar wat tuinen omheen en wat stukjes boerenland. De rest van de berghelling was één grote wijngaard.

Dat was het land van meneer Theodoor. In het dorp werkten de mensen hard, gingen de kinderen naar school, alles ging er zo z'n gangetje, het hele jaar door. Of liever, bijna het hele jaar. Want iedere eerste drie weken van oktober stond het dorp op z'n kop. Elk jaar opnieuw.

Dan waren de druiven rijp van meneer Theodoor. Dan moest er geplukt worden en heel het dorp hielp mee. Zelfs de kinderen hadden dan vrij van school. Vaders, moeders, zelfs oude mensen klommen de berg op om te helpen met de oogst. De kinderen plukten in kleine manden, de groten plukten in grote. Voor elke mand betaalde meneer Theodoor een klinkende munt. En op de laatste oogstdag gebeurde het. Een grote tafel werd buiten gezet en de laatste manden werden erop leeggeschud, tot er grote hopen druiven lagen.

Witte broden zo groot als wagenwielen werden uit meneer Theodoors huis naar buiten gedragen. En romige boter en verse kaas en appelwijn en schuimend bier. Dan begon het oogstfeest met muziek en dans en liedjes en pret, de hele nacht door. En als in de vroege ochtend de doodvermoeide kinderen naar huis werden gedragen, dan droomden zij al over het oogstfeest van volgend jaar...Maar toen kwam dat jaar, dat er geen oogstfeest te vieren viel.

Het begon al in het voorjaar, toen er nog sneeuw lag, terwijl er al lang bloemen hadden moeten zijn. De lente kwam met almaar regen en felle hagelbuien. Daarna kregen de druivenbladeren een schimmelziekte en wat er over was werd door kleine knaagkevers opgegeten. Nog voor de zomer om was, begrepen de mensen dat de hele druivenoogst was mislukt. "En het oogstfeest dan?" vroegen de kinderen

"Hoe kan meneer Theodoor nou oogstfeest vieren, domkoppen', mopperden hun moeders.

De kinderen fluisterden erover op hun weg naar school, maar geloven deden ze het niet.

Tot ze het op een dag vroegen aan meneer Theodoor zelf, toen ze hem tegenkwamen.

"Is de oogst mislukt, meneer", vroegen ze met bange stemmetjes. Hij hurkte bij hen neer en keek in hun gespannen snuitjes. "Ja, ja dat is zo", zuchtte hij. En het oogstfeest...", fluisterden zij, "komt dat nog?" Als God het wil, antwoordde meneer Theodoor. En hij tikte tegen hun magere wangetjes, want ook voor hen was het een slecht jaar. Maar toen, op weg naar huis, kwam er in die kleine kinderbolletjes en in die grote kop van meneer Theodoor een zelfde soort plan. "Zullen we toch maar een oogstfeest geven, lieve Louisa?" vroeg meneer Theodoor aan zijn vrouw. "Waarvan dan wel...?" wilde zij weten. "Als we alles plukken wat er aan druiven hangt, hebben we misschien wel drie kleine manden vol en als jij dan die heerlijke witte broden bakt. De mensen begrijpen heus wel dat het feest niet zo kan zijn als andere jaren..." "Mama", zeiden de kinderen thuis, "als wij nu eens voor het oogstfeest zorgen, als wij die tafels nou eens volmaken". "Waarmee dan wel?" wilden de moeders weten.

"Met appels van onze boom en met de peren van oma en wij kunnen noten zoeken en als iedereen meedoet..." Die zondag nodigde meneer Theodoor iedereen uit voor het oogstfeest. Al was er





weinig, toch zou er feest zijn in de wijngaard. En ze gingen de berg op, vaders, moeders, kinderen, opa's, oma's, met kleuren op hun wangen en pretjes in hun ogen.

De grote tafel stond al buiten, net als altijd, met de grote witte broden en een paar manden vol druiven.

"Vrienden," zei meneer Theodoor, "we vieren gewoon feest met wat we hebben". Toen haalden de stralende dorpelingen van achter hun ruggen alles tevoorschijn, wat ze vanuit hun armoede hadden meegebracht. Appels en peren, pruimenvlaaien en honingkoeken. Wie een geitje had, gaf een geitenkaasje; wie twee geitjes had, gaf er twee. Er waren eitjes van die ene kip, de grootste meloen uit de kleinste tuin en zakken vol noten, door de kinderen gezocht en emmertjes vol bramen. Wilde bloemen hadden ze geplukt en geurige kruiden, kransen hadden ze gevlochten in allerlei kleuren. En, in blijde verbazing, zag iedereen voor zijn ogen gebeuren, dat, in dát slechte jaar, in dat jaar met mislukte oogst, dat in dat jaar, de oogsttafel voller was dan ooit.

## MUSEUM DE KIJKZOLDER

### **BIDPRENTJES.**



We hebben een speciale vraag aan parochianen van De Twaalf Apostelen.

Velen hebben in een laadje, in een doos, of in een oud kerkboek, bidprentjes liggen van overleden familieleden, ouders, broers, zussen, kinderen, naasten. Op een dag worden ze weggedaan, opgeruimd bij een grote opruiming, omdat je niet weet wat er mee te doen, omdat de herinnering via het bidprentje verdwenen is... dat is jammer!

Geef ze aan ons museum, bij ons worden ze in speciale mappen bewaard voor de toekomst. Wij plaatsen ze op computerlijsten en zetten ze op internet, zodat ze zichtbaar en bereikbaar worden voor velen. Kijk maar op onze website: [www.museumdekijkzolder.nl](http://www.museumdekijkzolder.nl) op de pagina "Bidprentjes". Al een paar keer hebben wij het verzoek gekregen om een kopie van het bidprentje door een ver familielid en door iemand die met de familiestamboom bezig is. Voor het belang daarvan vragen wij u, zoek de bidprentjes bij elkaar en gun ze aan ons museum, zo worden ze voor de toekomst bewaard. Doe ze in een envelop voor parochiemuseum de Kijkzolder, en bezorg ze, of laat ze bezorgen bij het parochiecentrum, Oosterweg 4 in Wijchen.

Met dank, Jos van Minderhout

## EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

De scholen zijn weer begonnen en binnenkort zal er een begin gemaakt worden met de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel.

Als uw kind in groep 4 zit kunt u verwachten dat de parochie u een uitnodiging stuurt voor een ouderavond. Dat is een informatieavond over het sacrament van de eucharistie, de inhoud van de eerste communie en alles wat te gebeuren staat als voorbereiding voor de eerste communie.

Ook als uw kind niet gedoopt is bent u van harte welkom om u te laten informeren.

Daarnaast zullen de kinderen van groep 8 en hun ouders van de parochie een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over het sacrament van het vormsel en de voorbereiding.

Het kan zijn dat u geen uitnodiging heeft ontvangen omdat uw kind niet op een van de scholen zit in onze parochie of door andere omstandigheden het bericht niet is aangekomen. Informeer dan in de oktobermaand bij uw pastor in het dorp of de wijk! Doen!!



### **WAT WIL DE WERELDWINKEL**

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

### **VERKOOPFILOSOFIE**

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

**GEEF HOOP AAN DE CHRISTENEN IN PAKISTAN**

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de Katholieke Kerk in Pakistan.

In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar door, armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen.

**KATHOLIEKEN IN EEN ISLAMITISCH LAND**

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. De katholieke kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

**BLASFEMIEWET**

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinare burenruzies uit te vechten.

**POSITIE VAN VROUWEN EN MEISJES**

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals

verbrandingen en verkrachtingen. De oude stamtradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.

**HELP MEE EN GEEF AAN DE CHRISTENEN IN PAKISTAN**

MISSIO / Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk.

Helpt u mee?

- Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 of 25 oktober 2015.

Na afloop van de viering in de kerk wordt er bij de uitgang hiervoor gecollecteerd.

- Stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.  
Voor mee informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

**NEDERASSEL, DIT IS DE KANS OM ...**

Wanneer je –zoals ik– op vakantie in Ierland een mailtje van Mieke Thoonen ontvangt dat de Wandeling van 3 oktober geregeld is, dan weet je dat het goed zit. Als je dan ook nog in Nederasselt woont en weet dat de start bij jou om de hoek is... durf dan nog maar eens thuis te blijven.

**H. ANTONIUS ABTKERK**

Deze kerk is voltooid in 1891. Gesproken wordt over een neogotische basiliek zonder dwarsschip. Karakteristiek werk in het oeuvre van architect Caspar Franssen (1860-1932), leerling van Pierre Cuypers. Inventaris uit de bouwtijd deels nog aanwezig.

**WAT EEN RUST ...**

Jaren geleden zijn mijn vrouw en ik bij een 'Open huis' in Velp geweest van wat wij toen nog betitelden als 'Immens, groots, monumentaal, indrukwekkend.' We vonden onszelf 'natuurlijk' te jong om daar te gaan wonen. Mieke, Harriette en Irene hebben het geregeld dat wij daar, in Residentie Velp, een koffiepauze hebben. Super toch!



Als wandelen niet helemaal je ding is, hoeft dat absoluut geen belemmering te zijn om op 3 oktober te genieten van de pauze. Motiveer jezelf om in elk geval van de pauze te genieten. De rest is bijna toegift! In het kloosterpand van Zorgresidentie Velp is het Zorghotel gevestigd.

Voor belangstellenden wordt een promo-filmpje getoond over de totstandkoming van het huidige gebouw. De terugweg van de totale wandeling van zo'n 13 km voert ons via een onverhard (goed begaanbaar) pad, een stukje Rijksweg en vervolgens via de jachthaven van Gravenaar naar Nederasselt..



"Hier kom ik tot rust" een uitspraak van een van de gasten. "Je wordt weer mens", aldus een andere bewoner.

Kortom, begin het zevende seizoen goed en doe weer eens lekker met ons mee. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in de parochiezaal, Kerklaantje 8, 6612 BB Nederasselt. Van hieruit gaan we op weg.

Opgeven voor 3 oktober: (024-6414946) of [petervangils1944@gmail.com](mailto:petervangils1944@gmail.com)

## ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

Na deze – soms hete – zomer lijkt de herfst inmiddels dan toch zijn intrede te hebben gedaan. De bomen laten hun bladeren vallen om zo beter bestand te zijn tegen de najaarsstormen en de komende winterkou.

De velden hebben hun rijke oogst afgestaan en liggen er nu leeg en kaal bij. In vergelijking met de lente stemt de herfst toch een beetje tot droefheid, wanneer we de bomen en struiken als het ware dood en levenloos zien staan in de mistige herfst. Zou het alleen maar toeval zijn dat de kerk haar doden herdenkt in deze tijd van het jaar, de herfst, nu het er op lijkt alsof alles aan het sterven is? Toch is dat alleen maar schijn, want de akkers zijn niet dood. Het gonst van leven diep onder de aarde en onder de schors van de bomen wordt al weer een nieuwe lente voorbereid. Zo is het ook met onze dierbare overledenen die in de Heer ontslapen zijn en die we heiligen noemen. Ons geloof leert ons dat zij niet echt dood zijn. Zij zijn in de Heer ontslapen en dragen de belofte van een nieuw leven in zich. Maar dat leven blijft voor ons verborgen; we kunnen het alleen zien met de ogen van ons geloof. Maar wie zijn dan die heiligen die we deze tijd van het jaar zo feestelijk gedenken? Het gaat natuurlijk allereerst om de grote heiligen, de heiligen die een naam hebben, een beeld in de kerk, en een eigen feestdag gedurende het jaar. Maar met Allerheiligen vieren wij ook, en misschien wel heel speciaal, de kleine heiligen, heiligen die geen naam hebben, geen beeld in de kerk, maar waar de zaligsprekingen het over hebben, die dat ook hebben beleefd. En dat zijn er heel wat meer dan zij die officieel door de kerk zijn heilig verklaard.

Allerheiligen en Allerzielen worden tegenwoordig eigenlijk als een feest gevierd. Dat was vroeger wel anders. De tijd is gelukkig voorbij dat met Allerzielen heel de kerk in rouw gedompeld was en in het zwart gehuld. En dat we met 'pesjoenkelen' die dag zoveel mogelijk zielen uit het vagevuur moesten proberen te bidden. Want dat kunnen we beter aan onze Lieve Heer overlaten.

Allerheiligen en Allerzielen, samen gedenken en eren wij hen. Het gaat om mensen die God binnelaten in hun leven en zonder het zelf te weten iets van God, die liefde is, uitstralen. Het zijn de vele eenvoudige, goede mensen, die geen formidabele dingen hebben gedaan, maar die dag na dag in spontane liefde hebben gebouwd aan het geluk van hun gezin. De ontelbare vaders en moeders die het beste van zichzelf hebben gegeven in de opvoeding van hun kinderen en die door hun zorg voor anderen de naam van God vertaald hebben in "Ik ben er voor u".

Het is een broer, een zus, een buur, een vriend, wiens



naam niet gegrift staat op stadsmonumenten maar wel in het hart van mensen die sterk met hen verbonden leefden. Wij hebben ervaren dat het mensen waren die wat licht

brachten in ons bestaan. "Het waren lichtmensen". En het licht wordt nooit meer gedooft. Ook niet door de dood. In God wordt het zelfs het volle licht, zoals de glasramen alleen maar mooier worden als het licht van de zon er door schijnt.

Nu zij er niet meer zijn, gaan wij henzelf en hun leven anders bekijken. Een mens wordt immer voorwaarts geleefd maar dient achterwaarts begrepen te worden. Ja, nu wij deze dagen aan hen terugdenken, lijken ze veel mooier.

Onze lieve doden zijn heiligen geworden.

Diaken Hennie Witsiers

### **ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN**

*Wanneer ik rond Allerheiligen  
een bloem kom zetten op je graf  
dan zal ik aan je denken  
en weten dat deze bloem wel verwelkt  
maar telkens weer nieuw leven zaait.*

*Laat ze maar zeggen dat de dood  
het einde is, ik weet dat onze liefde  
nooit zal vergaan, want een liefde  
die ooit eindigt is nooit echt begonnen.*

*Ik zal in de wintertijd de koude  
en het gemis ervaren,  
goddank zal het haardvuur  
in die stilte van mijn bidden  
mij de herinnering openbaren  
ook al nam de dood je mee.*

*Dan zal ik in de lente van mijn leven  
de ramen open zetten en verkondigen  
dat het leven nog de moeite waard is  
omdat God in alles nieuw wordt  
in de natuur en in zijn mensen.*

*Dan zal in de zomer van mijn leven  
de hemel weer diep blauw worden  
en zullen de stralen van jouw liefde  
mijn hart opnieuw verwarmen  
zoals in die tijd van toen.*

*Met mijn gebed bij dit graf  
is er de wens  
dat God  
jouw liefde in mij laat verder bloeien.*

Bron onbekend

## BLAUWE BOEKJE

### **HET BLAUWE BOEKJE IS ER WEER!**

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar geeft de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal een activiteitengids uit voor het winterseizoen 2015-2016.

Dit jaar is het thema 'Op adem komen'.

Inmiddels is dit zgn. 'blauwe boekje' een begrip geworden in de hele regio.

Ook dit jaar staat de activiteitengids boordevol aantrekkelijke lezingen, concerten, theater- en filmvoorstellingen en excursies. Ook de kinderen worden niet vergeten.

De predikanten van Maas en Waal willen hiermee de deur van de kerk wijd openzetten voor de buitenwereld:

"Een kerk, die alleen op zondag een viering te bieden heeft, beantwoordt niet aan de behoeften van deze tijd. Iedereen heeft het nodig om eens rustig te kunnen praten over de dingen die hem bezighouden." Op adem komen, dus.

Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de RK parochie en het Dementiecafé.

## OP ADEM KOMEN



Protestantse  
Streekgemeente  Maas en Waal

Activiteitenprogramma  
2015 - 2016

Alle evenementen zijn vrij toegankelijk voor iedereen, er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken.

Het 'blauwe boekje' is gratis af te halen in alle protestantse kerken in de streek. In Wijchen ligt het in De Schakel, in alle RK kerken, het Mozaïek (bibliotheek), het stiltecentrum Zuid, de wijkcentra Zuid, Kerkeveld (De Brink), OZO, Achterom en in het informatiecentrum in Leur.

Ook is het in Batenburg te vinden in de kerk en in het Dorpscentrum.

Tenslotte kan het gedownload worden via de websites [www.kerkenmaasenwaal.nl](http://www.kerkenmaasenwaal.nl) [www.pkn-wijchen.nl](http://www.pkn-wijchen.nl)

## RIJKDOM



### RIJKDOM . . .

In deze evolutionaire tijd,  
waarmee voelen wij ons eigenlijk verblijd?  
Met een verre vakantie, een auto,  
een mooie woning,  
is dit dan zo'n belangrijk ding?  
Met geld is niet ALLES te krijgen,  
laten we over deze rijkdom even zwijgen.

GELUK . . . zit vaak in kleine dingen,  
in een lied dat je hoort zingen.  
Een mooie wandeling in de natuur,  
of een fietstochtje met een goede buur.  
Een gezellig etentje organiseren,  
Het "kleine" weten te waarderen!  
Met wat je hebt tevreden zijn,  
ook al is het maar heel klein.  
Aandacht voor een zieke mens,  
doe dat maar eens heel intens.  
Je voelt de warmte in je hart,  
Ook al is er heel veel smart.

Luisteren naar een vogelgezang,  
of kijken naar de zonsondergang.  
Dit kun je op veel mooie plekken doen,  
en dat kost helemaal geen poen.

Zet hierop eens je zinnen,  
dat is RIJKDOM, het zit van binnen!

Bea Cronenberg





## GEBEDSDIENST KLUSSENGROEP KAPELBERG

Op woensdagochtend 2 september om 9.00 uur werd de klussengroep, bestaande uit vijftien mannen, verrast met een moment van gebed door pastor Annemarie Gooiker en Corrie Hendriks. Op verzoek van Piet Basten, die al dertig jaar trouw vrijwilliger is op de Kapelberg, kwamen zij een korte viering doen voor en met de mannen. De klussengroep had bedacht de banken te gaan schuren en lakken, maar dat moest even uitgesteld worden. Het begon toevallig toch te regenen. Samen op het bankje, droog



in de kapel, werd een gebedje uitgesproken uit dankbaarheid voor de vele handen die samen de Kapelberg onderhouden. Maar er werd ook bewust uitgesproken dat het zo'n fijne groep is, waar lief en leed in gedeeld wordt, en dat de mannen hopen, dat ze dit vrijwilligerswerk nog lang samen kunnen blijven doen. Eenieder stak een kaarsje aan met een persoonlijke intentie.



## GEDOOPT

**OP DE KAPELBERG**  
30 augustus 2015  
Anne Basten

6 september 2015  
Gijs en Roos Willaert

Daarbij dachten we extra even aan Antoon Sengers, lid van de klussengroep, die in juli overleden is en wiens uitvaart op de Kapelberg plaatsgevonden heeft. De mannen van de klussengroep hebben toen zijn kist de berg opgedragen. En we dachten ook aan Piet Leegstraten, die door zijn dementie niet meer mee kan helpen. We slokten af met een Marialied. Al met al een devoot kwartiertje met de klussengroep. En daarna was er koffie!



## NIEUWE MISDIENAARS

Dit nieuwe werkjaar mogen wij vier nieuwe misdienaars verwelkomen in onze kerk! Naast Lot Arts zullen Daan Velings, Mirte en Anne Eissen en Arianne Gooiker zich aandienen als hulp van de pastor bij kerkdiensten. Inmiddels hebben zij met elkaar geoefend in de kerk en zullen zij ingeroosterd gaan worden bij eucharistievieringen en bijzondere vieringen. De bedevaart naar Kevelaar op 19 september was een mooie start. Toen gingen ook nog oudgedienden Ruben Gooiker, Bas en Gijs Velings mee. Als geloofsgemeenschap zijn we natuurlijk supertrots en blij, dat deze kinderen, gesteund door hun ouders, meedoen in het vrijwilligerswerk van onze kerk! Over vitaliteit gesproken!



**Vieringschema**  
10 okt. t/m 25 okt.

**10 oktober / 11 oktober**  
• 28e zondag door het jaar

**17 oktober / 18 oktober**  
• 29e zondag door het jaar  
• Wereldmissiedag

**24 oktober / 25 oktober**  
• 30e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Wijsh. 7,7-11</li> <li>✧ Tweede lezing: Hebr. 4,12-13</li> <li>✧ Evangelie: Mc. 10,17-30</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 53,10-11</li> <li>✧ Tweede lezing: Hebr. 4,14-16</li> <li>✧ Evangelie: Mc. 10,35-45</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jer. 31,7-9</li> <li>✧ Tweede lezing: Hebr. 5,1-6</li> <li>✧ Evangelie: Mc. 10,46-52</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyckoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering 2Gether Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Gezinsviering</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jos van Minderhout</p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Neo Nata Jack Leo</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jos van Minderhout</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>
 <p><b>Het Kompas voorheen Elsthof</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
 <p><b>St. Jozef</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

	<b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	<b>lezingen</b> ✧ Eerste lezing: ✧ Tweede lezing: ✧ Evangelie:	<b>lezingen</b> ✧ Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 ✧ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 ✧ Evangelie: Mt. 5,1-12a	<b>lezingen</b> ✧ Eerste lezing: Klaagl. 3,17-26 ✧ Tweede lezing: Rom. 5,5-11 ✧ Evangelie: Joh. 14,1-6
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>		<b>zondag</b> <b>11.00</b> Allerheiligenviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>maandag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes
	<b>Emmanuel Wijchen</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> Allerheiligenviering Samenzang Martin Claes	
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> Allerzielenviering 2Gether Bas van Dijk	
	<b>H. Jozef Alverna</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> Allerheiligenviering Dames- & Herenkor Cees Janssen	<b>maandag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Dames- & Herenkor Bas van Dijk
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>		<b>zondag</b> <b>11.00</b> Allerheiligen-/ Allerzielenviering Dames- & Herenkor Werkgr. Avondwake/Cees Janssen	
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Allerheiligenviering Mazing Joy Martin Claes		<b>maandag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>		<b>zondag</b> <b>11.00</b> Allerheiligenviering Joy4all Aloys van Velthoven	<b>maandag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Gemengd Koor Werkgroep Avondwake
	<b>H. Georgius Heumen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Allerheiligenviering New Challenge Aloys van Velthoven		<b>maandag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Parochieel Zangkor Werkgroep Avondwake
	<b>H. Victor Batenburg</b>		<b>zondag</b> <b>09.30</b> Allerzielenviering Gemengd Koor Hennie Witsiers	
	<b>H. Anna Bergharen</b>		<b>zondag</b> <b>11.00</b> Allerheiligenviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker	<b>maandag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Neo Nata Annemarie Gooiker
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Allerheiligenviering Parochieel Zangkor Annemarie Gooiker		<b>maandag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Parochieel Zangkor Jos van Minderhout
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Allerzielenviering Parochieel Zangkor Hennie Witsiers		
	<b>Het Kompas voorheen Elsthoef</b>	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen		
	<b>St. Jozef</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen		

## BIJZONDERE VIERINGEN

### **H. Antonius Abt | Wijchen**

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

### **Emmanuel | Wijchen**

zaterdag 03 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 09 oktober	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### **H. Paschalis Baylon | Woezik**

vrijdag 02 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 06 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

### **H. Jozef | Alverna**

vrijdag 16 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
--------------------	-----------	--

### **De Muts | Wijchen**

vrijdag 23 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
--------------------	-----------	---

### **H. Antonius Abt | Overasselt**

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 12 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 26 oktober	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### **De Mijlpaal | Overasselt**

dinsdag 13 oktober	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
--------------------	-----------	--

### **H. Victor | Batenburg**

maandag 26 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
--------------------	-----------	--

### **H. Anna | Bergharen**

vrijdag 02 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 06 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

### **De Mijlpaal | Hernen**

dinsdag 06 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 03 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

### **Kerkje | Leur**

zondag 25 oktober	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. Thema: 'Kinderen'.
-------------------	-----------	--



## **STILTECENTRUM**

### **ZUIDERDREEF WIJCHEN**

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.



## H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

### VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 1 september overlegden we met onze bouwkundige adviseur Henk Jansen over lopende bouwzaken en de begrotingsaanvraag 2016.

- Het hekwerk om de binnendeur naar de Mariakapel onder de toren is bijna klaar. Daarin worden vier elementen van de oude communiebanken verwerkt. Zodra het hekwerk geplaatst is zullen mensen vanuit de Mariakapel het interieur van de kerk kunnen zien.
- Een vijfde element van de oude communiebanken wordt opgenomen in een nieuwe deur in het parochiecentrum tussen keuken en bibliotheek, welke deur nodig is om een toilet in het parochiecentrum voor kerkgangers toegankelijk te maken.
- Binnenkort beginnen schilders aan de buitenzijde van sacristie en parochiecentrum.
- De binnenkant van de kerk (het plafond en een groot deel van de wanden) is voor het laatst in 1994 geschilderd. Afgelopen voorjaar is een spoedreparatie aan het plafond uitgevoerd en het stucwerk aan de regenkant (de kerkhofkant) vraagt echt om onderhoud.

- De kruiswegstaties die in 1870 aan de kerk zijn geschonken door baron d'Osy, toenmalig kasteelheer van Wijchen, moeten gerestaureerd worden. Er zijn twee offertes opgevraagd, daarna kan een subsidie-aanvraag worden ingediend; pas als het totale kostenplaatje bekend is kan het parochiebestuur een besluit nemen. Andere punten uit de vergadering van 1 september:
- Het familiekoor heeft een nieuwe dirigent op het oog. Martin Claes neemt de taken van Ben Frie over inzake de familievieringen.
- Op 24 september start het QR-project Cultuurhistorie Maas en Waal, waaraan onze kerk meedoet.
- Iemand heeft tevergeefs geprobeerd de offerblok in de Mariakapel te lichten, de constructie bleek gelukkig sterk genoeg.
- De contactraad heeft een planning gemaakt voor overleg met de werkgroepen; in de volgende vergadering op 6 oktober staat het overleg met de koren op het programma.

Theo van der Weegen



## H. VICTOR - BATENBURG

### VANUIT DE CONTACTRAAD

- De toegezonden verslagen van het parochiebestuur zijn besproken. Zij geven geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen en worden voor kennisgeving aangenomen.
- De notulen van de Apostelvergadering van 14 april 2015 te Balgoij zijn besproken en worden voor kennisgeving aangenomen.
- De pastorie is verkocht onder een voorwaarde. Deze wordt nu nader onderzocht. Wanneer de verkoop doorgaat heeft dit consequenties, zoals het houden van de koorrepetities en vergaderingen, de opslag van de kerststal, het archief, het overige materiaal wat hier en daar ligt. Een en ander zal nader met het bestuur besproken moeten worden.
- De stukken van het bestuur die aan de bisschop zijn gezonden worden voor kennisgeving aangenomen.
- Het besluit tot herbestemming van het kerkgebouw is hard aangekomen en roept verschillende emoties op. Dit heeft ook diverse consequenties voor de verdere toekomst. Thans

wordt besloten een brief aan het bestuur te schrijven, waarin onze emoties beschreven zullen worden. Daarnaast wordt het bestuur uitgenodigd om dit besluit mondeling toe te lichten aan de Batenburgse gemeenschap. Voor ons blijft het pastoraat heel belangrijk en zal dan ook ter plaatse moeten worden voorgezet. Hierover zal ook gesproken moeten worden.

- De Batenburgse Dag wordt geëvalueerd. Hierbij komt ook aan de orde het doel waarvoor de opbrengst bestemd is. Dit ook vanwege de herbestemming van het kerkgebouw. Onderzocht moeten worden wie de eigenaar van de grond is.
- De Apostelvergadering van 30 september. Hiervoor kunnen agendapunten aangedragen worden.
- De Apostelviering van 20 september. Hiervoor kunnen personen voorgedragen worden voor de Apostelspel, die tijdens deze viering uitgereikt wordt. Wij hebben besloten een persoon voor te dragen.

De contactraad



### 125 JAAR ANTONIUS ABT NEDERASSELT

In verband met het 125-jarig bestaan van de Antonius Abtkerk in Nederassel in 2016 heeft de contactraad zich aangemeld bij de Herfstfair 2015.

Deze Herfstfair wordt georganiseerd door een groot aantal verenigingen van Nederassel.

Op de Herfstfair vind je verkoopstands van zelfgemaakte producten en spelactiviteiten met o.a. het Rad van Avontuur.

De contactraad wil samen met verschillende vrijwilligers bloemstukken gaan maken en deze verkopen op deze avond.

De opbrengst zal gebruikt worden om in 2016 op gepaste wijze het 125-jarig bestaan van de kerk te vieren.

De herfstfair zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober in het gemeenschapshuis "Ons Huis" te Nederassel.

Aanvang : 19.00 uur

Toegang: gratis.



*foto's van 2012*



### VANUIT DE CONTACTRAAD

d.d. 2 september jl.

- Een paar zinnen uit het openingswoord door José dat gaat over VERBONDENHEID (we kunnen het niet alleen). Kerkzijn IS verbondenheid. En dan niet verbonden in tradities maar in geloof, hoop en liefde, en in vriendschap, saamhorigheid, samenkomen en samenzijn. Verbondenheid is ook solidair zijn, zeker in deze tijd waarin mensen hun land moeten verlaten door oorlog en geweld. Verbondenheid is ERBIJ horen, binding hebben, samen zijn. Dan ook geeft verbondenheid een warm gevoel van geborgenheid.
- Voor de duidelijkheid wordt bij punt 2 nog even vermeld dat ELKE parochiaan copy kan aanleveren voor de Apostelbode bij Gerard Arts, die dit dan zal doorsturen.
- Er wordt gewerkt aan een nieuw verwarmingsstelsel in de kerk. Er worden meerdere offertes opgevraagd en doorgestuurd naar het parochiebestuur en het bisdom.
- Wanneer een parochiaan is overleden worden 's avonds om zes uur de klokken geluid. Tevens wordt op de site van de Paschaliskerk de naam

van de overledene vermeld.

- Op het maandoverzicht van de kerkdiensten en intenties zal een weeknummer vermeld worden. Dit in verband met het nieuwe "dienstrooster".
- Er wordt vanaf september gewerkt in een schema van vier weken. Dit houdt in dat de viering op zaterdag ook niet meer standaard de derde zaterdag is.
- Het pastoresteam wordt binnenkort uitgebreid met een fulltime kracht.
- Er wordt aandacht gevraagd voor de vacature in het bestuur na het vertrek van Bea. Is er vanuit onze parochie belangstelling?
- Er is een bezoek geweest van het bisdom en bestuur aan onze parochie. Er is een positief gesprek geweest. Het belang besproken van actieve werkgroepen binnen de parochie!
- De voorbereidingen voor de Adventviering lopen. Op 20 september a.s. is de Apostelviering in de Abt met bijdrage van onze koren.
- Het agendapunt vitaliteit wordt doorgeschoven naar volgende vergadering i.v.m. praatpapieren en het inlezen hiervan.
- Het werkgroepen-uitje is op 18 oktober.



- De parochievrijwilligersbijeenkomst is op zondag 22 november a.s. José zal een werkgroepje opstarten. Pierre levert de geactualiseerde vrijwilligerslijst aan. Zijn er jubilarissen?
- Denk aan de Apostelvergadering op 30 september in de Emanuel.
- Volgende vergaderingen dit jaar op 21 oktober en 2 december.

De contactraad

### VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2015

Bijeenkomst van de vrijwilligers tuinwerkgroep, werkgroep interieur kerk en versiergroep.

Pastor Bas van Dijk heeft eerst een paar mooie woorden gesproken. Daarna was er heerlijke koffie met cake en even gezellig bijpraten.

Nadat we de koffie op hadden en even lekker gepraat hadden, hebben we heerlijk geluncht met soep en broodjes.

Na de lunch was het tijd voor wat inspanning.

We werden in groepjes verdeeld en gingen oud-Hollandse spelen doen, afgewisseld met verschillende drankjes en knabbels. Groep 5 had gewonnen en ging met een mooie kaars naar huis. Proficiat!

Het was een hele gezellige middag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Groetjes, Marijke de Groot



## EMMANUELKERK - WIJCHEN

### VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op 30 augustus zong WyBeKo voor de tweede keer dit jaar in onze zondagse viering en dat klonk goed.
- Op 12 september was er een kledinginzameling voor mensen in het AZC in Grave. De Emmanuelkerk was ook een uurtje open en dat bleek zeer de moeite waard.
- In de viering van de tweede zondag in oktober staan de ouderen altijd centraal. Dat is dit jaar op 11 oktober, uiteraard om 09.30 uur.
- Op zondag 1 november vieren we naast Allerheiligen ook Allerzielen met daarin speciale aandacht voor degenen die ons in de afgelopen twaalf maanden ontvielen.
- De vergaderingen van de contactraad moeten nog gepland worden. De komende vergaderingen staan vooral in het teken van

het naderende veertigjarig jubileum van onze kerkgemeenschap.

- De werkgroep Ontmoetingsvieringen start het nieuwe seizoen op zaterdag 3 oktober. De volgende viering is op 7 november. De aanvang is steeds om 19.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

### HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand houden we in onze kerk ons koffie-uurtje.

Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur wagenwijd open. De komende data zijn 7 en 21 oktober en 4 en 18 november. Breng gerust nog iemand mee!

Tini Poos





### LUNCH VOOR VRIJWILLIGERS OVERASSELT

Ook dit jaar wordt er weer een vrijwilligerslunch gehouden in Zaal de Zon, en wel op zondag 25 oktober, na de eucharistieviering (vanaf ongeveer 12.15 uur). Alle bij ons bekende vrijwilligers zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Omdat de koren zelf al iets voor hun zangers organiseren en daarvoor de door het bestuur vastgestelde vrijwilligersbijdrage krijgen, worden koorleden die alleen koorlid zijn niet uitgenodigd. Koorleden die ook deel uitmaken van een andere werkgroep zullen wel een uitnodiging krijgen.

Fouten maken is uiteraard menselijk en de contactraad kan per ongeluk een vrijwilliger vergeten. Bent u kerkelijk vrijwilliger, maar ontvangt u in september geen uitnodiging, dan kunt u ons dit laten weten door in oktober op Hoogstraat 5 een briefje in de groene brievenbus te doen of door te bellen met 6221276 en het antwoordapparaat in te spreken als er niemand aanwezig is.

de contactraad

### INFORMATIEBIJENKOMST VITALITEIT

Op woensdag 28 oktober 2015 wordt er in het Verenigingsgebouw Overasselt een bijeenkomst georganiseerd over de vitaliteit en de toekomst van de geloofsgemeenschap Overasselt. Pastoor Martin Claes zal informatie geven over de pastorale vitaliteit en het pastoraat in de toekomst en Wijnand Eling (vice-voorzitter van het parochiebestuur) zal u informeren over bestuurlijke zaken. De avond begint om 20.00 uur. Alle parochianen en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

de contactraad

### OOK IN DE WINTER SCHIJNT DE ZON

Het was een drukbezochte viering waarin pastor Aloys van Velthoven voorging en de muzikale opulstering kwam van het koor Joy4all o.l.v. Eric Fortier uit Overasselt.

Het was een sfeervolle viering waarin "de zon" met al zijn positieve effecten op de mens naar voren kwam. En zoals we van pastor Aloys ge-



wend zijn, kwam alles uit op de dagelijkse beleving van de mens. De zaal was mooi aangekleed met bloemstukken met zonnebloemen, een zon omgeven door sneeuw, een dia met een prachtige foto als achtergrond voor het altaar en een prachtig gedrukt vieringsboekje.

Na de viering was er een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie en een borreltje. De aanwezigen kregen ook een zonne-

bloem met daaraan een spreuk, mee naar huis. De ontmoetingsmiddag werd georganiseerd door de werkgroep "Pastoraat van Nabijheid". In deze werkgroep werken vrijwilligers uit Nede-rasselt, Overasselt en Heumen nauw samen.

Ricky Ariëns,  
coördinator werkgroep 'Pastoraat van Nabijheid'



## BOUW MARIAKAPEL NABIJ DE KERK IN BALGOIJ

De laatste loodjes wegen zwaar zegt het welbekende spreekwoord. Toch gaat dit voor ons niet helemaal op want de planning naar de feestelijke opening is rond.

Op zondag 18 oktober 2015 vindt er een feestelijke viering plaats in onze kerk waarbij onze twee koren aanwezig zullen zijn. Na de eucharistieviering zal Aloys van Veldhoven de nieuwe kapel officieel openen. Daarna wordt het geheel afgesloten met koffie of thee achter in de kerk. Achterin de kerk staat dan ook nog ons spaarvarken voor een vrijwillige bijdrage. Graag zouden wij nog een mooie poort voor de Mariakapel laten maken. De kapel staat in een rustiek parkje voor de kerk aan de Hoeveweg in Balgoij, langs een veelgebruikte fietsroute.

Terugkijkend kunnen wij als contactraad blij en trots zijn dat dit gerealiseerd is zoals de plannen geruime tijd geleden zijn ontstaan. Ruim voor het jubileumjaar zijn de eerste ideeën al op tafel gekomen. Afwegingen zijn gemaakt om een Mariakapel te realiseren onder de toren in de kerk, maar hiervan hebben we afgezien omdat het alternatief veel mooier leek.

Kunnen we een Mariakapel realiseren in het parkje voor aan de weg waarmee dit parkje toegankelijk wordt gemaakt?



Na een verzoek aan het bestuur van De Twaalf Apostelen en de vereiste vergunningen van de gemeente Wijchen kwam eindelijk het groene licht zodat ook feitelijk begonnen kon worden. Inmiddels waren al allerlei fondswervingen ingezet en hadden diverse mensen al bijdragen toegezegd om dit plan tot uitvoering te brengen; immers het moest een cadeau zijn van de parochianen aan de geloofsgemeenschap Johannes



de Doper bij gelegenheid van het honderdjarig jubileum van onze kerk.

Halverwege juli heeft de Gelderlander een mooi artikel geschreven over de bouw van de Mariakapel. Daarin kwam mooi naar voren waarom dit idee zo goed past bij deze tijd en het honderdjarig jubileum van onze kerk was daarvoor een uitgelezen moment.

Ook het Mariabeeld is door een vrijwillige bijdrage in ons bezit gekomen. Zij heeft een metamorfose ondergaan want er waren nogal wat beschadigingen door de jaren heen ontstaan. Dit is op een zeer zorgvuldige wijze hersteld en nu verkeert ze weer in blakende gezondheid.

Graag nodigen wij iedereen uit om op 18 oktober aanstaande aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van onze Mariakapel en voorafgaand de eucharistieviering bij te wonen in onze Johannes de Doperkerk.

Namens de contactraad  
Albert Thijssen

**GEDOOPT**  
6 september  
Casper Bouwman





In september was "De Twaalf Apostelen" jarig  
Nog maar vijf jaar; het klinkt wat karig.  
Natuurlijk blijven we in De Twaalf Apostelen  
naar een eigen plaats streven;  
Dat kan ook, want onze geloofsgemeenschap is  
levendig gebleven.  
Praten over kerksluiting is dus voorbarig.

September was ook de maand van  
de Kevelaer-processie.

Samen met Beuningen kregen we de  
basiliekconcessie.

Onze parochie in de prachtige hoofdkerk,  
grote deelname, eer van het vrijwilligerswerk.  
We praten dus niet meer over recessie.

Toon van Duifhuizen

### OKTOBER, EEN BIJZONDERE MAAND

Oktober is vanuit het verleden, toen godsdienst-  
beleving heel sterk het leven van katholieken  
bepaalde, rozenkransmaand, Mariamaand, We-  
reldmissiemaand. Het was ook Wereldmissiedag  
voor kinderen, waarop we het gespaarde zilver-  
papier en de melkflesdoppen konden inleveren.  
Wat me het meest bijgebleven is, was dat we ie-  
dere avond naar het lof moesten. Het Marialof,  
waar de rozenkrans werd gebeden. In ons paro-  
chieel museum De Kijkzolder kunt u daar alles  
van zien.

Maar het is ook herfst, bomen die van kleur  
verschieten, bloemen uitgebloeid, lage, verblin-  
dende zonnestand, mistige dagen en spinraggen.  
Een totaal ander jaargetijde staat ons te wach-  
ten. Wie daarvoor gevoelig is ervaart dat het een  
heel andere manier van leven vraagt, een andere  
manier van in het leven staan. Meer bezinnend,  
dichter bij elkaar, meer zoekend naar de zin van  
ons bestaan. Herfsttij, het doet ons denken aan  
ons eigen ouder worden en het belang om nieu-  
we keuzes te maken. Hopelijk beleef je de maand  
oktober anders dan andere maanden. Dat is toch  
wel het bijzondere van ons klimaat, vier verschil-  
lende jaargetijden. Stel toch voor altijd zomer,  
of hele lange donkere wintermaanden. De lente,  
als het begin van veel nieuw leven, de zomer, het  
genieten van alles wat tot groei en tot schoon-  
heid is gekomen, de herfst om te oogsten, na te  
genieten, te mijmeren over wat voorbij gaat, de  
winter om tot rust en afstand te komen en als  
zaad in de aarde te wachten op het nieuwe le-  
ven.

We wensen je een prachtige herfst toe.

Jos van Minderhout

### MISINTENTIES OKTOBER 2015

Zaterdag 3 oktober: overleden familie van der  
Aa-van Casteren, Riek van Duifhuizen-Hoeks,  
Wim en Gon Hebing, Piet van Heumen.

Zondag 11 oktober: Wim en Gon Hebing, Piet  
van Heumen.

Zaterdag 17 oktober: Gerda van Heumen-Lukas-  
sen, overleden familie Perquin-Steeg, Piet van  
Heumen.

Zondag 25 oktober: Mevrouw Guelen-van Riet,  
Riet van Duifhuizen-Rutten, Ben Peters, Jan de  
Kleijn en overleden familie, Piet van Heumen.

Zaterdag 31 oktober: Hend Jansen, Piet van Heu-  
men.

Opgeven misintenties voor de komende periode  
november t/m 13 december voor 4 oktober

bij Annemarie Schreven,

Dorpsstraat 42 Hernen tel.nr. 531191 of per mail:

misintentiesjudocus@gmail.com.

### OUDERENBIJENKOMST

Dinsdag 6 oktober zien we elkaar weer voor  
onze maandelijkse ouderenbijeenkomst. Maar  
let op de verandering! Café De Toekomst is vanaf  
1 oktober gesloten, daarom wijken we uit naar  
De Mijlpaal. En we houden de viering ook daar!  
Gewoon een uurtje uitwisselen en bijpraten. Jos  
van Minderhout is de voorganger.

Van harte welkom. Er zijn heel wat bekende  
ouderen die we missen, die we graag zouden  
verwelkomen. Ouder wordend is het immers van  
groot belang om contact te onderhouden. Daar-  
om, zet de stap en kom!

### ONZE JAARLIJKE VRIJWILLIGERSBIJENKOMST

Op 30 augustus j.l. hielden wij onze ontmoe-  
tings- en dankbijeenkomst samen met onze  
vrijwilligsters en vrijwilligers.

We willen deze bijeenkomst hier memoreren om  
te beseffen dat onze geloofsgemeenschap ge-  
dragen wordt en in stand gehouden wordt door  
parochianen zelf. We zijn blij met onze pastores  
en voor ons Annemarie Gooiker als eerst-aan-  
spreekbare in het bijzonder. Maar vooral zijn we  
blij met de vele parochianen die op een of ande-  
re manier helpen om onze geloofsgemeenschap  
in deze moeilijke tijden levend te houden. Zo'n  
ontmoetings- en dankfeest is daarom van groot  
belang, waar wij veel werk van moeten maken,  
en waar niet op bezuinigd mag worden, want  
zonder hen valt er niets meer te bezuinigen.

## VAN HARTE UITGENODIGD!



Gelovigen van Batenburg en Niftrik.

Vanaf september wordt er in Batenburg en Niftrik maar een keer in de veertien dagen een viering gehouden voor de ge-

loofsgemeenschap, tenzij parochianen zelf een gebedsbijeenkomst houden om te danken voor het leven en voor elkaar te bidden.

Een andere mogelijkheid is om met elkaar een afspraak te maken om samen naar onze mooie, warme kerk met een bijzondere religieuze sfeer te komen. Iemand heeft altijd wel een auto. Ons koor zingt uitstekend, pastores doen hun best om er een inspirerende viering van te maken. Het zal een plezier zijn om elkaar als gelovigen uit de naaste dorpen te ontmoeten. En juist die ontmoeting als gelovigen is toch uitermate belangrijk en waardevol. Dus kom, je bent van harte uitgenodigd!!



## GEHUWD

4 september

Robbert Reijnen en Marleen van Vilsteren



## H. GEORGIUS - HEUMEN

### ZONNEBLOEMDAG

De Zonnebloem, afdeling Heumen-Malden had op 9 september j.l. haar ontmoetingsdag in de Terp te Heumen. De bedoeling was om met elkaar te kunnen praten, contacten met anderen te leggen.

De zaal zat al vroeg vol met gasten van de Zonnebloem en haar vrijwilligers.

Na de koffie was er een eucharistieviering met als thema: 'Ook in de winter schijnt de zon'.

De viering werd voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven sss. Het parochieel koor verzorgde de gezangen. Na de dienst volgde er een heerlijke lunch, waarbij er ook weer flink gepraat werd.

Bij het naar huis gaan kreeg iedere gast een zonnebloem waaraan de spreuk hing: 'De zon komt altijd wel ergens op'. Het was een geslaagde ontmoeting.

Zonnebloem, afdeling Heumen-Malden

## VLUCHTELING, GEVLUCHT UIT DE DOODSELLENDE

Duizenden mensen trekken weg van eigen huis en haard, omdat er niets over is van eigen huis en haard, door oorlog en gevaar op weg naar oorden waar het in ieder geval veilig leven is.

Je raakt er van in de war, een vluchteling help je. Maar 10-20-30.000 die wanhopig, in gammele boten, dagen lopend in erbarmelijke omstandigheden, je proberen te bereiken en om hulp vragen, daar weet je toch geen raad mee. En omdat de Europese politiek al wekenlang niet tot nieuwe regeling en besluiten komt, ontstaan er mensonterende situaties voor de vluchtelingen. Maar hartverwarmend zijn de mensen die de binnenkomende vluchtelingen omarmen, verwelkomen, helpen met kleding, voedsel, speelgoed, mensen die de vluchteling thuis willen ontvangen. Op verrassende barmhartige manier zie je mensen opstaan en een hand toesteken naar de vluchtende mens, die ze ontmoeten. Wij weten misschien geen raad met de grote problematiek, maar we kunnen de vluchtende mens die komt, hartelijk verwelkomen, met zorg en begrip tegemoet treden en helpen waarmee we kunnen. Ik wilde daar toch iets over schrijven in de hoop, dat ook wij zulke barmhartige mensen zijn.

Jos van Minderhout





## REDACTIONELE TOELICHTING



Hoe komt de redactie aan de teksten "Wij gedenken"? De meeste teksten worden door onze eigen pastores aangeleverd. Als zij voor een parochiaan in een van onze kerken een uitvaartdienst of een crematiedienst hebben begeleid dan weten ze dat de redactie van hen een tekst verwacht (van maximaal 500 tekens inclusief spaties) waarin op zijn minst staat wie wanneer is overleden en waar de begrafenis of crematie plaatsvond. Als er voor een parochiaan geen uitvaart, maar wel een avondwake is gehouden, dan verwacht de redactie de tekst van een van de avondwake-begeleiders.

Hoe komt het dan dat niet alle overledenen in ons blad vermeld staan? Soms vergeet de pastor het in de hectiek van alledag. Soms blijkt er een pastor van buitenaf te zijn. Die kennen ons blad niet altijd, laat staan de afspraken over deze rubriek. Wij als redactie hebben dat niet in de gaten omdat we niet weten welke uitvaarten, avondwakes of crematiediensten er allemaal geweest zijn. Maar het kan ook aan de nabestaanden liggen, dat zij aan de pastor hebben doorgegeven geen prijs te stellen op publiciteit.

Indien directe nabestaanden de indruk hebben dat hun overledene ten onrechte wordt vergeten, dan kunnen ze altijd zelf een tekst naar het redactieadres sturen (maximaal 500 tekens incl. spaties).



## WIJ GEDENKEN

Na een tragisch ongeval is op 20 augustus 2015 **Herman van Atteveld** overleden. Op 30 mei 1930 werd hij geboren. Hij was de weduwnaar van Bertha van Atteveld – Reuvers. Hij was vader van drie kinderen. Hij hield van zijn kleinkinderen en had altijd tijd voor hen. Hij was ook de lieve superopa van zijn achterkleinkinderen. Hij hield van de gesprekken met zijn kinderen. Zijn grootste hobby was het houden en verzorgen van bijen. Daarbij hoorde ook het slingeren van honing. De uitvaartdienst is gehouden op 25 augustus 2015 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna was de crematie in het crematorium te Beuningen.

Op 22 augustus 2015 overleed **Wim Derks** in de leeftijd van 79 jaar. Achtenveertig jaar was hij getrouwd met Annie Derks-Peters. Samen hebben zij lief en leed gedeeld en zorg gedragen voor hun gezin. Wim was een mens van eenvoud, iemand die op zijn manier met hart en ziel boer was in een tijd waarin een industriële samenleving hem voor uitdagingen plaatste. Maar Wim wist deze op energieke manier tegemoet te treden. De laatste jaren van zijn leven werd Wims gezondheid danig op de proef gesteld. Langzaam maar zeker namen zijn levenskrachten af en is Wim uit ons midden heengegaan. Op 28 augustus was zijn uitvaartdienst vanuit de kerk van H. Paschalis Baylon en is hij begraven op de begraafplaats naast de kerk. Moge hij rusten in vrede!



In de vroege morgen van 23 augustus 2015 is **Jan van Haren** overleden in de leeftijd van 71 jaar. Jan is in Nederasselt geboren als jongste in een gezin van dertien kinderen en is zijn hele leven in dit dorp blijven wonen. Als enige uit het gezin heeft hij mogen studeren en hij heeft een eigen bedrijf opgericht. Samen met zijn vrouw Els kreeg hij twee kinderen. Erg trots was hij op zijn kleinkinderen. Hij stond ook bekend als een goede werkgever voor zijn personeel. Ondanks zijn vele jaren van broze gezondheid bleef hij positief in het leven staan en hield hij van gezelligheid.

Op 29 augustus was zijn afscheidsviering en hebben we hem uitgeleide gedaan naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Nederasselt.

Op 24 augustus overleed **Marietje Renkens-Duighuisen** in Woonzorgcentrum Sint-Jozef in de leeftijd van 96 jaar. Marietje groeide op in Overasselt in een groot gezin. Ze was 57 jaar getrouwd met Nol en met hun zes kinderen woonden ze in Wijchen. Marietje was een zorgzame, lieve moeder. Later was ze erg betrokken op de vele klein- en achterkleinkinderen. Nol overleed negen jaar geleden toen ze beiden al op Sint-Jozef woonden. Daar had ze het goed naar de zin en ze werd er goed verzorgd. Vele mooie herinneringen zullen meegaan met hen die haar zullen gaan missen. We hebben afscheid genomen op 28 augustus in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna zij bij Nol te ruste gelegd is op het kerkhof.

Op 25 augustus overleed **Piet van Heumen** in Woonzorgcentrum Sint-Jozef in de leeftijd van 80 jaar. Piet woonde zijn hele leven op de ouderlijke boerderij van zijn ouders met broer Adriaan aan de Sluisstraat te Hernen. Piet ging werken als timmerman bij Giesbers, later als calculator op kantoor. Maar klussen bleef zijn lust en leven en hij hielp de familie dan ook graag. Piet was penningmeester van v.v. Hernani en later regelde hij de kerkbalans voor de parochie. Een grote hobby was zijn moestuin. Vanwege zijn gezondheid verhuisde Piet vijf jaar geleden naar Wijchen. Piet was een lieve, zachtaardige man en gek op zijn 'oomzeggertjes'. Hij is na de afscheidsviering op 31 augustus in de H. Judocuskerk begeleid naar het crematorium te Nijmegen.



nu stil gedooft. Wij hebben van hem afscheid genomen tijdens de crematiedienst op 28 augustus 2015 in het crematorium te Beuningen.

Op 31 augustus 2015 is in het verpleeghuis De Weegbree het kaarsje van **Annie de Waal-Coenders** opgebrand en zijn alle vuren gedooft. Zij mocht 80 jaar worden. Zij was de echtgenote van Jan de Waal, de groenteman, en de moeder van een dochter en een zoon. Zij heeft genoten van haar vijf kleinkinderen. Zij heeft van het leven genoten en zag het altijd opgeruimd in. Na de uitvaartdienst op 7 september 2015, gehouden in de St. Jozefkerk op Alverna, hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op 27 augustus 2015 is **Chris Coppens** thuis in Nederasselt op 68-jarige leeftijd overleden. In Aalst (B) is hij geboren en samen met Annie en hun twee dochters zijn ze in Nederasselt komen wonen. Doordat hij de kans heeft gehad om te studeren voelde hij zich bevoorrecht omdat hij zijn leven kon wijden aan de wetenschap. Zijn trots vertaalde zich in een rotsvast vertrouwen in het kunnen van zijn kinderen en kleinkinderen. Na een lange periode van afnemende gezondheid hebben we op 3 september in de kerk van Nederasselt afscheid genomen en hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

In zijn eigen vertrouwde omgeving is **Jan Janssen** op 31 augustus 2015 overleden. Jan is geboren in Neerbosch waar hij opgroeide met twee broers. In 1956 trouwde hij met Nel Broekman en zij gingen in Heumen wonen. Zij kregen twee kinderen. In Heumen begon ook zijn grootste hobby, de vogeltjes en hij heeft er met enkele dorpsgenoten vogelvereniging de Kolibrie opgericht. Na bijna veertig jaar in Heumen te hebben gewoond verhuisden hij met zijn vrouw naar Overasselt. Op 5 september was de uitvaartviering in de Antonius Abtkerk van Overasselt en hebben we hem daarna begeleid naar het crematorium.

Na een verblijf van een paar dagen is in het verpleeghuis St.-Elisabeth te Beneden-Leeuwen op 89-jarige leeftijd **Cor Laurent** overleden. Hij was de vader van een zoon en vijf dochters en de trotse opa van elf kleinkinderen. Cor heeft een bescheiden leven geleefd en is in stilte heengegaan. Zijn leven was niet altijd rozengeur en maneschijn. Hij heeft genoten van zijn trekharmonica. De kaars leek bijna eindeloos maar is

**Joop Vermolen** is in Bilthoven geboren en op 3 september 2015 in Overasselt op 70-jarige leeftijd overleden. Joop heeft in zijn jonge jaren op de Binckhof in Velp gewoond waar hij met gemak op stelten rondliep en zomaar plots op een fiets stapte, de wijde wereld in. Hield van uitslapen en was dol op koffie. Joop die niet sprak, maar wel kon aangeven wat hij wel en niet wilde. Later is hij in Overasselt komen wonen onder begeleiding van Dichterbij. In de kerk van Overasselt was de uitvaartviering en daarna hebben wij hem begeleid naar het crematorium.

**Rinus Jansen** overleed toch nog onverwachts op 7 september. Hij werd 84 jaar oud. Samen met zijn vrouw Riet woonde hij in de Havikstraat en genoot op een rustige manier van het leven. In zijn werkzame tijd werkte hij als timmerman in de bouw, maar had ook tijd voor zijn honden, voor vakanties naar Oostenrijk samen met Riet en voor de Vierdaagse. Rinus klaagde niet, maar zijn gezondheid werd kwetsbaarder. De uitvaart voor Rinus vond plaats op 11 september in de Antonius Abtkerk te Wijchen, en daarna hebben wij hem begeleid naar het crematorium in Beuningen.

Op 91-jarige leeftijd is **Riek Aarts-Peters** op 9 september 2015 in het ziekenhuis overleden. Zij was de weduwe van Cor Aarts. Riek was de moeder van vier kinderen en de oma van vijf kleinzonen. Zij mocht de overgrootmoeder zijn van zes achterkleinkinderen. Zij was een gastvrije vrouw, die altijd tijd nam om een praatje met de ander te maken. Zij maakte haar huis tot een thuis, zoals dat bedoeld is. De familie was zeer met Franciscus verbonden. De groet "vrede en alle goeds" klonk daar regelmatig. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 15 september 2015 in de Pa-

schaliskerk. Haar lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof naast de H. Antonius Abtkerk te Wijchen.



75 jaar geleden werd **Herman Hoffman** in Bolsward geboren. In 1957 kwam het gezin Hoffman in Wijchen wonen aan de Passeweg. Herman is nooit getrouwd geweest. Na het overlijden van zijn moeder werd hij volledig bij de burens opgenomen als een volwaardig lid van het gezin.

Hij stond ook altijd klaar voor de burens en bakte als bakker bij elk feest een grote taart. Herman hield van de gezelligheid. Op 15 september 2015 is hij in het CWZ overleden. De uitvaartdienst is gehouden op 19 september 2015 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. De crematie heeft in Beuningen plaatsgevonden.

Op 14 september 2015 overleed **Truus Willems-Willemsse** te Nijmegen in de leeftijd van 91 jaar. Meer dan 51 jaar was zij getrouwd met Hend Willems. Truus was een ondernemende vrouw die met haar man de zorg had voor haar gezin en voor de boerderij. Na 1970 werd zij werkzaam als atelierleidster in het confectiebedrijf.



Ook was Truus volop actief in kerk en samenleving van de Woezik. De laatste jaren nam haar gezondheid in krachten af. Op 17 september is Truus na de uitvaartdienst in de kerk van de H. Paschalis Baylon haar laatste rustplaats gegeven op de begraafplaats nabij de kerk.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?  
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

## EEN INGEZONDEN REACTIE

Op de achterkant van de Apostelbode van juli/augustus deed pastor Aloys van Velthoven een oproep te reageren op het thema "Stilte". Het spreekt vanzelf dat hij blij was met onderstaande reactie.



Beste Aloys,  
Naar aanleiding van je artikel in de Apostelbode, wil ik even reageren en mijn bevindingen over stilte vertellen. Ik weet nog heel goed, in het begin van mijn rouwperiode, dat ik verschillende belevingen heb gehad waarin stilte, een grote betekenis had. In het begin verlangde ik naar rust en stilte, na een heftige week van afscheid. Maar naargelang de tijd voortging, heb ik vaak de stilte als verstikkend ervaren, een gevoel dat je geen adem krijgt, waarvan je denkt, er niet meer uit te komen. Er waren ook stiltes die ik fijn vond, om zo het leven van Wim en mij te overdenken en herinneringen op te halen. Soms is de stilte, na een drukke dag weer een verademing. Zo zijn er vele momenten van stilte in mijn leven geweest, fijne en minder fijne. Maar het geeft ook weer de ruimte om nog van het leven te genieten. Dit waren de eerste gedachten die in mij opkwamen na het lezen van je artikel. De stilte kun je op heel veel manieren beleven. Vanuit een stille omgeving.

Vriendelijke groeten,  
Mientje Jansen-Bouwmeester

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl)

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

## MIJMERINGEN

Er ligt een boek voor me op tafel, voor één euro en vijftig cent gekocht in een kringloopwinkel. Een boek vol beschouwingen en gedichten over tuinen. Het is geschreven door Hermann Hesse die geboren werd in 1877 en stierf in 1962. Ik heb nog lang niet alles gelezen, maar ik weet nu al dat het een ereplaatsje krijgt in de boekenkast. Ik wil één zin van hem noemen die ik op de voorpagina van de krant zou willen zien. Hij schrijft: "het ziet er somber uit in de wereld, en toch wordt het lente, en de eeuwige vreugde lacht uit elke bloem." Hij vertelt hoe midden in een wereld die morgen misschien uiteenvalt de bloemen heel zorgvuldig hun blaadjes en kelkjes vormen, met vijf of zeven bloemblaadjes, heel precies en zo mooi mogelijk. Ik word blij van zijn teksten en denk aan de afgelopen zomer. Ik herinner me een foto van Olivier Sacks, de beroemde neuroloog die onlangs overleed. Hij was zeer dankbaar dat hij als denkend wezen een poos op deze prachtige aarde had mogen vertoeven. Deze twee wijze



mannen, de schrijver en de neuroloog, kunnen mijn droefheid verjagen en mij weer hoop geven op een betere wereld.

Ik heb genoten van de zomer, ondanks de hittegolf waarin al mijn energie op een zeer laag pitje kwam te staan. Hoe verkwikkend was de koelte in het museum in Maastricht. En hoe bevoorrecht ben ik dat ik in ons vrije land op elk terras koffie kan gaan drinken. Zomaar in de vrije natuur wandelen of fietsen zonder op de tijd te hoeven letten. Onbezorgd winkelen en iets kopen wat je helemaal niet nodig hebt.

Om kort te gaan, het was een goede tijd waarin ik heel bewust weinig kranten heb gelezen. Eenmaal in het gewone ritme van alledag komt de wereld toch weer binnen, en dat is goed. We kunnen onmogelijk de grote problemen van onze tijd negeren, ook al hebben we nog geen oplossingen. Maar ik kan me gelukkig ook weer verheugen op de herfst met al zijn prachtige kleuren. Ik word angstig als het hevig stormt en blij als de zon door de mist breekt. Hoe tegenstrijdig is alles, ik verwonder mij daar elke dag over. Ik zou graag even praten met de schrijver Hermann Hesse. Wat zou hij gezegd hebben over een verdronken jongetje aan een prachtig strand, de zee op de achtergrond, de eindeloze zomerlucht boven zijn kleine lichaampje. Zou hij troostvolle woorden hebben kunnen schrijven over een kleine dood op een te groot strand, of zou ook hij alleen maar stil geworden zijn over het onbegrijpelijke?

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## RIJKDOM

Wie aan religieus leven denkt, denkt niet meteen aan rijkdom. Veel leden van religieuze orden en congregaties hebben immers een gelofte van armoede afgelegd. Rijkdom en armoede zijn allereerst relatieve begrippen. Iemand is rijk in vergelijking met zijn familie, vrienden en sociale omgeving, of iemand is arm in vergelijking met anderen. En daarnaast is het vaak te eenvoudig om alleen over materiële rijkdom of armoede te spreken. Zowel armoede als rijkdom betreffen de mens in al zijn facetten. Dat geldt ook voor religieuzen.

Er zijn veel vormen van religieus leven en evenveel gewoonten en gebruiken als het gaat om de omgang met geld en bezit door kloosterlingen. Kenmerkend voor vrijwel alle vormen van religieus leven is het gemeenschappelijk bezit. Leidend daarbij is

wat Lucas in Handelingen over de eerste christengemeenschap in Jeruzalem zegt: 'Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk.'

Het belang van het gedeeld bezit is het gemeenschappelijke doel van het religieuze leven: in het dagelijks leven zichtbaar maken hoe Christus in onze wereld mens wordt. Armoede of rijkdom zijn geen doel in zich, maar staan ten dienste van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de religieuze gemeenschap. Ieder lid van de gemeenschap draagt daarom door werk en gebed bij aan dat gemeenschappelijke doel, maar mag ook een beroep doen op die gemeenschap wanneer er nood aan iets is.

Veel kloosterlingen leven sober en eenvoudig. De werkelijke rijkdom van religieuzen is dan ook vooral gelegen in hun gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid: voor ieder lid van de gemeenschap een leefomgeving scheppen waarin hij of zij haar specifieke weg met God kan afleggen. Die weg loopt altijd langs en door

concrete mensen met talenten en zwakheden. Niemand kan ontkomen aan de ontmoeting met zichzelf en God via de ander.

Gemeenschappelijk bezit is een uitwendig zichtbaar gevolg van de inwendige kracht die de religieuze gemeenschap bij elkaar houdt. En omgekeerd zal de uiterlijke sobere levensstijl helpen om zich te richten op wat werkelijk belangrijk is. De manier waarop kloosterlingen daaraan werken is even veelvormig als het religieuze leven zelf.



Deze rijkdom als uitsluitend geestelijk afschilderen zou te eenzijdig zijn. Steeds gaat het om wat concrete mensen in hun alledaagse leven doen en de weerslag ervan op hun relatie met God en medemensen. Daar heel bewust mee bezig kunnen zijn is een grote rijkdom. Maar het is

een rijkdom waarvoor je hard moet werken aan jezelf in relatie met God en mensen.

Hetzelfde zou wellicht gezegd kunnen worden van mensen die gehuwd of in andere samenlevingsverbanden leven. Velen leven immers ook in gedeeld bezit. Ook hierin geldt dat vele wegen naar Rome kunnen leiden, maar dat voor religieuzen vooral de band met de gemeenschap bepalend is. De manier waarop die vorm krijgt kan zeer divers zijn. Het laatste geldt ook voor veel mensen die gehuwd zijn of anderszins samenleven.

Rijkdom is een relatief begrip en betreft de hele mens. Juist daarom kan die rijkdom groeien en gedijen in een omgeving waarin verantwoordelijkheden gezamenlijk worden gedragen, verdeeld naar talenten en mogelijkheden. Deze rijkdom is geen zorgeloze levensstaat, maar vraagt voortdurend zorg en aandacht. Vreugde en verdriet worden immers gedeeld door allen.

Martin Claes

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in november 2015 met het thema "zoeken". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 oktober 2015 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.