

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 9
november 2015



ZOEKEN

De Twaalf
Apostelen



H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik



NAASTEN

*Wie zijn zij die vluchten,
op zoek naar spijs en levend water?
Waar leiden hun sporen naar toe,
bitter verkrampd op zoek naar het wonder
van Gods warme ontmoeting met mensen,
naar een vreedzame plek waar mensen
elkaar begroeten,
verwelkomen?*

*Hoever is het land waar zij de weg niet kennen,
waar de taal van de liefde klinkt.
Waar mensen elkaar mogen zien,
elkaar leren kennen om gekend te worden,
voor wiens ogen zij niet zijn verborgen,
om te ontvangen wat heel maakt,
waar handen reiken,
schouders dragen,
waar een hart zich mag openen voor de vrede
die geschonken wordt in vrijheid?*

Joke Plamont - Mees

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
o.v.v. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
maart	13.589	134.071	10.773	140.804	6.733
april	6.341	140.412	7.778	148.582	8.170
mei	4.134	144.645	3.614	152.196	7.650
juni	6.203	150.749	6.066	158.262	7.513
juli	6.667	157.416	7.056	165.318	7.902
augustus	2.052	159.468	2.318	167.636	8.168
september	3.269	162.737	6.279	173.915	11.178

Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wilt u ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt geen brief ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een telefoontje naar het parochiecentrum 024-6412627.

OM TE NOTEREN



- 3 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 3 NOVEMBER HERNEN 10.00 UUR DE MIJLPAAL**
Ouderenbijeenkomst
- 4 NOVEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen.
- 5 NOVEMBER 20.00-22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
Lezing Albertinumgenootschap "De gast en de gastvrijheid", entree 7 euro
- 6 NOVEMBER 20.00-22.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Eerste bijeenkomst over verzoening en barmhartigheid Oosterweg 4 Wijchen
- 12 NOVEMBER 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM**
Informatieavond Vormsel 2016, Oosterweg 4 Wijchen
- 12 NOVEMBER 20.00-22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
Lezing Albertinumgenootschap "De gastarbeider" entree 7 euro
- 14 NOVEMBER 17.30 UUR HERNEN**
Feestelijke afsluiting Sint-Maartenproject vanaf schoolplein Heilig Hartschool i.s.m. H. Judocuskerk
- 14 NOVEMBER 19.00 UUR NEDERASSELT**
Zestigjarig jubileum gemengd zangkoor, H. Ant. Abt
- 17 NOVEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 18 NOVEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**
Koffie-ontmoetingsmorgen
- 19 NOVEMBER 20.00-22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
Lezing Albertinumgenootschap "De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten" entree 7 euro
- 22 NOVEMBER WOEZIK**
Parochievrijwilligersbijeenkomst
- 22 NOVEMBER 11.00 UUR OVERASSELT**
Viering jaarlijks St.-Caeciliafeest, H. Ant. Abt
- 22 NOVEMBER HERNEN**
Viering St.-Caeciliafeest
- 23 NOVEMBER 20.00-22.00 UUR PAROCHIECENTRUM**
Tweede bijeenkomst over verzoening en barmhartigheid Oosterweg 4 Wijchen
- 26 NOVEMBER 20.00-22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**
Lezing Albertinumgenootschap "De wereldburger" entree 7 euro



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Belofte en gelofte" en is bedoeld voor de periode van 12 december 2015 t/m 24 januari 2016. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met 19 november per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT HET BESTUUR

Op de middag van 2 september heeft een uitgebreide bisdomstaf, waaronder de hulpbisschop mgr. R. Mutsaers, vicaris R. van den Hout, kanselier V. Peters, econoom W. van de Molengraft, mevrouw M. van Doren van bouwzaken, en de heren C. Broekhuizen van parochieontwikkeling en T. Bangert van vorming, zorg en welzijn, een bezoek gebracht aan het pastoresteam en het bestuur.

De bespreking vond plaats op initiatief van het bisdom. De bisdomstaf wil eenmaal per drie jaar een uitgebreid overleg met alle parochies van het bisdom over de stand van zaken. Daarbij komen de visie van het bisdom en die van de parochie aan de orde en wordt bekeken wat de noden over en weer zijn en hoe men de toekomst ziet.

Voor de bisdomstaf was dit het eerste bezoek aan een parochie.

De besprekingen vielen al snel uiteen in twee gescheiden delen: bespreking van het pastoraat in verleden, heden en toekomst met het pastoresteam en bespreking van het beheer van de parochie met het bestuur.

Een delegatie van het pastoresteam en bestuur had al op 2 juli met een delegatie van het bisdom overlegd over deze onderwerpen.

Met betrekking tot het pastoraat heeft de parochie aangegeven extra aandacht te willen geven aan parochianen in de leeftijdsgroep van 20-50 jaar met de vraag of enthousiasme en grotere betrokkenheid ontwikkeld kan worden. Daarvoor wil de parochie extra pastoraat gaan inzetten en inmiddels is daar ook de goedkeuring van het bisdom voor verkregen. Inmiddels wordt met een kandidaat overlegd.

De parochie pleit voor continuering van een breed pastoraat in alle twaalf geloofsgemeenschappen, omdat daarvoor de vitaliteit in die geloofsgemeenschappen ook aanwezig is. In de visie van het bisdom heeft samensmelting van meerdere geloofsgemeenschappen de voorkeur, omdat er dan tijd beschikbaar zou komen voor een speerpuntenbeleid, maar het bisdom gaat vooralsnog mee in de visie van de parochie. Dit blijkt ook uit de toestemming om de extra pastoraal werker aan te trekken, eventueel voor een periode van drie jaar.



Mgr. Rob Mutsaers



Vicaris Ron van den Hout

In de bespreking met het bestuur werd veel aandacht besteed aan de visie van het bisdom en van het bestuur met betrekking tot een gebouwen-

plan op langere termijn. In de visie van het bisdom maken het dalend aantal kerkgangers ten opzichte van de grootte van de kerken en de dalende inkomsten het steeds moeilijker om gebouwen in stand te houden, reden om een andere bestemming voor een aantal kerkgebouwen te ontwikkelen. In de visie van het bestuur is de redelijk stabiele situatie op het gebied van de lokale organisatie van de geloofsgemeenschappen, van de vrijwilligersdeelname en van de deelname aan de actie Kerkbalans een reden om zeer voorzichtig om te gaan met het bepalen van en zoeken naar een andere bestemming voor de kerkgebouwen. Cruciaal voor het bisdom is de noodzaak om tot een sluitende exploitatie te komen.

In algemene zin waren het pastoresteam en het bestuur zeer tevreden over de samenwerking tussen bisdom en parochie. Het bisdom sprak ook waardering uit voor de organisatie en de structuur van de parochie en de beschikbaarheid van gegevens, daarbij ook vermeldend dat dit alles nog bereikt werd door de inzet van vele vrijwilligers.

De bijeenkomst werd afgesloten met een vesperdienst en een gezamenlijke broodmaaltijd.

Van beide kanten, bisdom en parochie, werd teruggekeken op een interessante en geslaagde bijeenkomst

Het is van groot belang dat de contactraden weten dat zij een belangrijke rol spelen in de vitaliteit van de geloofsgemeenschap. Enthousiasmeren van vrijwilligers en kerkgangers en een goede samenwerking met het pastoraat en het bestuur zijn daarbij van groot belang. Daarbij moeten we ook denken aan mogelijkheden om dingen gezamenlijk te doen als dat meer uitstraling heeft of efficiënter is. Ideeën zijn welkom.

Namens pastoresteam en bestuur,
M. Claes



ONDERWEG IN DE SCHAKEL

MAZING JOY SLAAT ZIJN VLEUGELS UIT.



Zondag 11 oktober 2015 trad het koor Mazing Joy op in een bomvolle Schakel in Wijchen. De voorstelling 'ONDERWEG' werd georganiseerd door de R.K. parochie De Twaalf Apostelen, in samenwerking met de protestantse gemeente Wijchen/Leur/Batenburg.



Veel belangstellenden waren van heinde en ver gekomen om mee 'ONDERWEG' te gaan. 'ONDERWEG' is geïnspireerd op de tocht naar Santiago de Compostela van koorlid Jan van Woerkom. Samen met verhalen van de pelgrims Emir Dujso en Rudy de Kruijf vormt zijn pelgrimstocht de rode draad in de voorstelling. Het geheel wordt omlijst door het koor Mazing Joy dat onder (bege)leiding staat van Ilja van Luijk,

bijgestaan door sopraan Christine Termonia en bas Hans Kievits.

Ook deze middag was het publiek weer geraakt en enthousiast. De reacties op de voorstelling zijn zo overweldigend dat er bij Mazing Joy al heel wat vragen zijn binnengekomen of deze voorstelling niet ook in andere delen van het land opgevoerd kan worden. De organisatie is hier druk mee bezig en in ieder geval staat er voor begin volgend jaar weer een reeks voorstellingen gepland in andere regio's.

MET OPEN ARMEN...?

Dit was het thema van de diaconale dienst in de protestantse kerk "De Schakel" op 11 oktober 2015.

Het thema "Met open armen....?" lijkt wel erg actueel, maar er zijn natuurlijk al veel langer nieuwkomers in Wijchen. Zij verdienen een goede plaats in onze samenleving. Een eerste vereiste is dan ook dat er kennisgemaakt wordt met deze nieuwe Wijchenaren.

Deze viering zal daarom een vervolg krijgen op 21 november.

Dan zal er gelegenheid geboden worden om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met nieuwkomers in Wijchen, naar muziek te luisteren of een andere activiteit te ondernemen. Deze middag (van 16.00 tot 20.00 uur) wordt georganiseerd door het Platform Kerk en Vluchteling, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Wijchen. Ook in parochie De Twaalf Apostelen en de Parousia-gemeente wordt op 21 november aandacht gevraagd voor nieuwkomers. Op 21 november zullen de activiteiten plaatsvinden in De Schakel, Pius XII-straat 85 te Wijchen.

Voor meer informatie: visser75@xs4all.nl
tel. 0646267581 (tussen 19-20 uur) of tel. 024 6418189

**WERELD
WINKEL**
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 Wijchen



DE ZOEKTOCHT VAN HET LEVEN

Zoekt en gij zult vinden zeggen we wel eens als iemand iets kwijt is. Vroeger werd de H. Antonius van Padua aangeroepen als je een voorwerp was verloren, waaraan je erg gehecht was: "Heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik mijn ring weer vind!"

Zoeken naar vermiste personen is natuurlijk veel ernstiger. Zo'n vermissing kan verschillende achtergronden hebben: een psychische stoornis, familieruzie, kidnapping. Maar ook door oorlogsomstandigheden verdwijnen mensen, zoals de huidige vluchtelingenproblematiek schrijnend laat zien.

Ieder mens zoekt naar een veilige plek om te leven. Wij in het westen hebben daar niet over te klagen, maar in de wereld hebben miljoenen mensen hun land moeten verlaten en huis en haard moeten achterlaten. Zij gaan onderweg met vaak onbekende bestemming, op zoek naar een beter leven. Toch maakt de confrontatie met deze grote stromen vluchtelingen ons niet gelukkig. Het leed van de ander raakt ons, we willen helpen en dat gebeurt ook op grote schaal, maar tegelijkertijd voelen we ons machteloos. Ons leven wordt overschaduwed door dit immense drama.

Wanneer we echter terugkijken in de geschiedenis hebben ook wij periodes van onderdrukking en oorlog meegemaakt. In zekere zin is er geen nieuws onder de zon. Het gaat in het leven met ups en downs; de ene keer is het hier raak en de andere keer elders op de wereld. Hiermee wil ik de situatie niet bagatelliseren, maar het geeft wel aan dat dit leven, ook ons samenleven op deze aarde, niet volmaakt is.

Hiermee kom ik tot de kern van onze christelijke visie op het leven. Wij zijn schepselen Gods en dat betekent dat we gebrekkige, broze wezens zijn, die leven in een onvolmaakte wereld. Ons hele leven is een zoektocht naar geluk, maar we zullen dat in dit ondermaanse nooit volledig bereiken. De heilige Augustinus heeft het zo verwoord (ik zeg het met eigen woorden): Mijn hart blijft onrustig, totdat het rust vindt in U, mijn God.

Ieders zoektocht begint bij de geboorte en eindigt bij de dood. We streven naar geluk, een woord dat vele nuances heeft. Waarin vinden we ons geluk?

Allereerst verlangen we ernaar dat het gezin waarin we zijn opgegroeid een warme thuisbasis is. Maar hoe jong we ook zijn, binnen het gezin en wat ruimer binnen onze familie merken we al irritaties en onenigheden op bepaalde momenten. De spanningen kunnen zo hoog oplopen, dat scheiding het gevolg is. Het aantal echtscheidingen is de laatste decennia schrikbarend toegenomen. Velen zijn gelukkig in hun relatie, maar ook zijn velen teleurgesteld of vereenzaamd.

Onze (klein)kinderen groeien op in een wereld met grote uitdagingen, maar ook met dreigingen en gevaren. Ouders moeten soms zware zorgen dragen, zeker als kinderen op een of andere manier ontsporen. Een gelukkig gezinsleven is dus ook maar relatief.

Het vraagt dagelijkse inzet en aandacht van alle betrokkenen.

Kijken we naar de werksituatie dan is het ook niet overal rozengeur en maneschijn. Velen zijn werkeloos, soms jaren; anderen hebben geen vrede met hun baan of gaan gestresst naar hun

werk. Vaak komen hier nog financiële problemen bij, zodat mensen maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden.

In dorpen en steden wonen mensen samen en onze tijd biedt vele mogelijkheden tot recreatie en vrijetijdsbesteding. Ondanks alle sociale contacten zijn veel mensen eenzaam, vooral ouderen.

Al deze voorbeelden illustreren dat ons leven onvolmaakt is, maar dat we tegelijkertijd naar geluk streven. Dat geluk heeft vele kanten. Het betekent vrede met jezelf en met je omgeving. Het is ook zoeken naar innerlijke rust, naar harmonie, naar het vinden van een goed evenwicht. Welzijn en gezondheid en het bereiken van een zekere welstand zijn ook onderdeel van deze zoektocht. In onze contacten met anderen dient ook sprake te zijn van barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Geluk hangt ook nauw samen met vriendschap en uiteindelijk met liefde.

Afrondend kunnen we concluderen dat het leven de moeite waard is om te leven, maar dat het soms op deze aarde ook een tranendal is. Als christenen geloven we dat onze eindbestemming niet hier ligt maar in het hiernamaals. De dood betekent niet het einde, maar de overgang naar het eeuwig leven. Dat perspectief biedt troost en geeft ons hoop.

Koos Leemker



LOURDESGROT

In de pastorietaan naast de R.K. kerk doen veel vrijwilligers wekelijks hun werk. Gras maaien, snoeien, onkruid wieden, het lijken wel gemeentelieden.

Een mooie invulling van je oude dag, en . . . ook fijn dat je hier werken mag. Met elkaar . . . dat voelt toch fijn? Elke week zo samen te zijn.

Ik liep er langs het grote hek en zag . . . dat is een bijzondere plek! Even gauw naar binnen gaan, zie daar een mooie Lourdesgrot staan.

Vlak voor de grot waait een wit-gele vlag. Is het dan een bijzondere dag? Op speciale tijden wordt er de rozenkrans gebeden, begeleid door een van onze parochieleden.



Ik brand een kaarsje in de grot, zittend op het bankje . . . wat een genot. Even bidden voor een zieke mens, of heel stilletjes voor een vurige wens.

Bea Cronenberg

CATECHETISCH BERAAD

TWEE AVONDEN OVER VERZOENING EN BARMHARTIGHEID
Het Catechetisch Beraad organiseert dit najaar twee bijeenkomsten over verzoening en barmhartigheid. De franciscaan Henk Janssen zal ons gedurende twee avonden meenemen in de betekenissen van barmhartigheid voor het leven van ons geloof en onze Kerk.

De grondtoon wordt gezet door de Bijbel: Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen wil worden als hij in een soortgelijke situatie verkeert. (Wijsheid 18,1) Het mededogen dat de heilige Franciscus (1181-1226) in woord en daad beoefende zal een belangrijke inspiratiebron zijn. Hetzelfde geldt voor paus Franciscus' actuele oproep om een barmhartige Kerk te worden en te zijn.

Data: 9 en 23 november van 20.00 tot 22.00 uur.
Locatie: parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

BEDREIGING OF UITDAGING

In deze cyclus wordt een aantal fundamentele houdingen tegenover de vreemdeling onder de loep genomen. Allereerst: de vreemdeling als gast. Hoe ver reikt de geboden gastvrijheid? In de tweede plaats de vreemdeling die om economische redenen is binnengehaald: de gastarbeider. Wordt hem ruimte geboden voor zijn eigen cultuur en dat gedurende opeenvolgende generaties? Vervolgens de vluchteling die om asiel vraagt. Wordt aan zo iemand een nieuw thuis gegund?

Mensen van het ontvangende land kunnen ervoor kiezen zich op te sluiten in de vermeende eigen identiteit en al het vreemde af te wijzen. Biedt de notie van wereldburgerschap een uitweg? Is de wereldburger, iemand die zich overal thuis voelt, een realistisch perspectief of slechts een utopisch ideaal?
5 november 2015: 'De gast en de gastvrijheid' door dr. Nel van den Haak, docente filosofie aan diverse HOVO-opleidingen.

12 november 2015: 'De gastarbeider' door dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent filosofie, RUN.

19 november 2015: 'De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten' door prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, directeur Instituut voor Oosters Christendom, RUN.

26 november 2015: 'De wereldburger' door prof. dr. Pieter Ippel, hoogleraar rechtsgeleerdheid, University College Roosevelt te Middelburg.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Entree 7 euro per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).

www.albertinumgenootschap.nl

Gerarduskalender 2016

uit Wittem



elke dag een beetje spirit!

op de voorkant:
elke dag een spreuk
om de dag goed
mee te beginnen

op de achterkant:
moppen
gedichten
bezinningsteksten
puzzels
informatie

€ 6,75

DE GERARDUSKALENDER IS ER WEER!!!

De kalender kost €6,75 en is verkrijgbaar bij:

- Han en Marijke van den Berg, Korenstraat 7, 6617 CB Bergharen, 0487-531708,
- Martha Rouw, Kasteellaan 26n, 6602 DE Wijchen, 024-6414500.

U kunt de kalender ook bestellen op de website www.gerarduskalender.nl

VASTENAKTIE 2015

Vastenaktie 2015 voor het studiecentrum bij het Casey's Home

In de eerste week van september 2015 is het studiecentrum bij het Casey's Home in Kameroen geopend.

Dit studiecentrum is gerealiseerd met behulp van de Vastenaktie Wijchen 2015. Een opbrengst van 22.000 euro ... geweldig! Heel veel dank aan



alle gulle gevers, lopers en al diegenen die zich ingezet hebben. Te denken valt aan de schoolkinderen in Bergharen en al die mensen die gekookt hebben in Hernen en Bergharen, alle mensen die door eigen acties geld hebben ingezameld.

Het studiecentrum is bedoeld voor kleinschalig onderwijs aan de kinderen van het Casey's Home, een huis waar lichamelijk gehandicapte kinderen tijdelijk verblijven voor zorg, revalidatie en onderwijs. Kinderen die vaak tot hun komst in het Casey's Home geen enkele zorg hebben gehad. Dat betekent ook dat kinderen op hun eigen niveau onderwijs moeten krijgen. Dit gebeurt in de ochtenduren. Het studiecentrum wordt in de middagen gebruikt voor het computeronderwijs voor de kinderen van de beide basisscholen en daarnaast wordt het op termijn gebruikt voor onderwijs aan de volwassenen van het dorp en wordt de ruimte ook gebruikt voor de naallesen.

Eind vorig jaar zijn de voorbereidingen getrof-



fen voor de bouw. Het bouwrijp maken van de grond en de ruwbouw van het studiecentrum. In Kameroen moet je met alle werkzaamheden buiten rekening houden met het lange regenseizoen. En dat lukte want voor april zat het dak op het studiecentrum en kon begonnen worden met afwerking, de vloer, de plaatsing van de zonnepanelen, want daar kan je niet zonder als je met computers wil werken in een land waar vrijwel geen elektriciteit is. Ook is er beveiliging aangebracht. Afgelopen zomer zijn de tafels en



stoelen getimmerd en konden de computers, printers en scanners vanuit Nederland geplaatst worden.

Een netwerkbeheerder heeft het netwerk aangelegd en alle software geïnstalleerd.

En toen het schooljaar in september begon, kregen de kinderen hun ogen uit, want ze hadden nog nooit een computer gezien en een wereld ging voor hen open!

Een studiecentrum bij het Casey's Home, maar eigenlijk voor heel Ikiliwindi. Een centrum dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de hele dorpsgemeenschap!

We zijn ontzettend dankbaar dat het project studiecentrum gerealiseerd is. Nogmaals dank voor al het enthousiasme en alle bijdragen die geleverd zijn. Vanuit Ikiliwindi is gevraagd om u allen Gods zegen toe te wensen!

Namens het bestuur,
Caroline Visser



schoenendoos actie schoolkinderen Bergharen



SOMS DENK JE.....

Soms denk je: Ik sta overal alleen voor.
 Soms denk je: Iedereen laat me vallen.
 Soms denk je: Ik weet niet wat ik wil.
 En dan ineens zijn er mensen, zijn er dingen die tegen je zeggen: 'Wij wijzen je de weg.'
 Je staat stil, je denkt na.
 En als je dan die weg opgaat, vind je ineens allemaal mensen om je heen.
 Ze gaan dezelfde kant op als jij.
 Jij hoort bij hen en zij horen bij jou.
 Jij luistert naar hen en zij luisteren naar jou.

EEN VERHAAL VOOR ADVENT

Elk jaar opnieuw gebeurde het weer. Dan gingen pa en Tom en Riet de garage in om een adventskrans te maken. Ook dit jaar weer. Ze deden dat altijd met veel plezier. Het gaf zo'n aparte sfeer, vond Riet, net alsof het al bijna Kerstmis was. Tom had overdag al groene takken uit de tuin gehaald en Riet had voor de kaarsen gezorgd en voor de linten, waarmee de krans aan het plafond kon worden opgehangen. Nu kwam eigenlijk het mooiste moment: de krans midden in de kamer ophangen. De haak van vorig jaar zat nog in het plafond, dus ook dat kostte weinig moeite. Tom klom op een stoel en Riet gaf voorzichtig de krans aan. Pa stond te kijken of alles wel goed ging. En ja hoor... daar hing de krans. Ze riepen ma erbij en iedereen vond het zoals elk jaar weer een prachtig en gezellig gezicht. Maar terwijl ze aan tafel zaten, zagen ze van elkaar dat iedereen telkens even naar de krans keek. Net alsof er een nieuwe gast aan tafel was bijgekomen. En zo kwam het dan ook, dat ma vroeg of ze eigenlijk wel wisten, wat die krans betekende. Nee dat wisten Tom en Riet niet precies. Het had met Kerstmis te maken, dat wel. Meester had verteld dat in de winter veel bomen geen groene bladeren meer hebben en kaal zijn en het net lijkt of ze dood zijn. Maar de mensen houden niet van kaal en dood, maar juist heel veel van groen en leven. En om dat te laten merken, halen ze het groen van de spar naar binnen. 'Groen is ook de kleur van de hoop'. 'Ja', zei ma 'en de kaarsen met hun vlammen betekenen, dat mensen graag in het licht leven en niet in het donker'. Maar wat heeft dat nou met het kerstfeest te maken?' 'Je moet niet zulke moeilijke vragen stellen', onderbrak ma. 'Helemaal niet moeilijk', riep Tom, 'want met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus en die gunde alle mensen groen en leven en licht.' Toen

ze klaar waren met eten en waren opgestaan om af te ruimen en af te wassen, zei Riet: 'Eigenlijk toch jammer, dat zo'n mooie krans er maar vier weken hangt'.

'ja, dat is zo', zei ma, 'na de kerst moet de krans zijn mooie groene jas uittrekken en gaan de kaarsen uit. Maar... ook al zijn de groene takken weg en de kaarsen uit, we kunnen wel met elkaar de kleur groen en het licht van de kaarsen in de kamer houden'. Ma keek even naar Riet of ze het begreep.



En dat was zo. Maar Riet kon het toch niet laten om nog even te zeggen: 'Gelukkig is de krans nog één week onze groene gast'.

VORMSEL 2016



In december 2015 starten de voorbereidingen voor het vormsel in 2016. Op donderdag 12 november a.s. is er voor alle ouders en kinderen uit groep 8, wonende in Alverna en Wijchen

een informatieavond. Op deze avond krijgt u, krijgen jullie informatie over het vormsel, de voorbereidende bijeenkomsten en natuurlijk de vormselviering.

Datum: donderdag 12 november 2015
 Tijd: 19.30 uur
 Plaats: Parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen

De vormselvoorbereiding doen wij niet alleen en daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die dit jaar willen assisteren en samen met een andere ouder een groepje vormelingen willen begeleiden.

Meer informatie hierover en aanmelding kan via Jeannette van Reijmersdal 024 6412627 (ma-don 9.00-12.00uur) of via de mail: secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl.

We zien u / jullie graag op de informatieavond!

Werkgroep vormsel
 parochie De Twaalf Apostelen

KERSTACTIE 2015



Het is goed dat er de laatste tijd veel aandacht gaat naar vluchtelingen, maar laten we niet vergeten dat er ook nog andere groepen zijn die onze aandacht nodig hebben.

Onze jaarlijkse kerstactie vraagt die aandacht voor mensen (vorig jaar 240) binnen de grenzen van De Twaalf Apostelen die vaak al jaren in armoede leven. Volgens het NIBUD komen zij maandelijks ongeveer € 40,- te kort, zeker als men schoolgaande kinderen heeft. De jaarlijkse verhoging van de premie zorgverzekering en het eigen risico is nauwelijks of niet meer op te brengen, zeker als men te kampen heeft met ziekte en/of handicap. Deze mensen willen wij rond de kerstdagen laten merken dat er aan hen gedacht wordt, we willen hen tastbaar laten delen in de feestvreugde van kerst.

Sinds 1997 bieden wij hun een kerst(levensmiddelen) pakket aan. De samenstelling van het pakket wordt verzorgd door vrouwen die uit ervaring weten wat het is om weinig te besteden te hebben. De bezorging door onze chauffeurs gebeurt ruim voor Kerstmis. Hetzelfde bleef ook de aanmelding door pastores en andere parochiemedewerkers, later ook door Vincentiusvereniging, Interparochiële Caritas, RIBW, De Driestroom, Voedselbank en Vluchtelingenwerk.

Wat helaas ook hetzelfde is gebleven, is de groei van het aantal mensen dat in aanmerking komt. De aangekondigde stijging van de koopkracht geldt helaas nog steeds niet voor deze groep mensen. Daarnaast wordt er ook gedacht aan mensen voor wie rond de kerst een warm gebaar van de parochie een steuntje in de rug kan betekenen. Zij ontvangen een bloemstukje (vorig jaar 186), door mensen van het ziekenpastoraat persoonlijk bezorgd.

Voor allen die onze actie een warm hart toedragen: uw financiële steun is zeer welkom. U kunt uw bijdrage op de volgende manieren doneren: in de collectebus/mand tijdens het laatste weekend van het kerkelijk jaar (21/22 nov.), feest van Christus Koning, storten op bankrekening NL70RABO0135464048 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Kerstactie, in een envelop afgeven aan de deur van het parochiecentrum of deponeren in de brievenbus van een van de kerken van onze parochie, o.v.v. Kerstactie, in het offerblok Antoniusbrood, achter in de Antonius Abtkerk (Wijchen) of de Paschaliskerk; alle giften in december zijn bestemd voor de kerstactie.

Bedrijven die ons de afgelopen jaren gesteund hebben (en nieuwe!): uw bijdrage blijft erg welkom.

Namens de werkgroep kerstactie,
Anna Verlouw, coördinator

ADVENT; HOOP EN VERWACHTING

"Vol verwachting klopt ons hart" zegt een oud Sinterklaaslied. Kinderen zien met spanning uit naar hun Sint-Nicolaascadeautjes. Grote mensen werken aan hun surprises voor degenen met wie zij Sinterklaas vieren. Maar niet alle verwachtingen zijn even fijn als met Sinterklaas.

Soms zijn ze heel anders. De een wacht op een gesprek met de dokter bij een ziekteproces; een ander met de directie in verband met de toekomst van de baan die men heeft.

Niet vreugde, maar zorg bepaalt dan de verwachting.

Nu hebben we in onze huidige tijd ook zo onze vragen van ongerustheid en bezorgdheid. We zien de oorlogen elders en de grote vluchtelingenstromen die onze kant op komen. In zulke tijden gebeurt het dat profetenstemmen het einde van de wereld aankondigen en zeggen wat de mensen te doen hebben om zich uit de benarde situatie te redden. Aan de theoloog Maarten Luther vroeg men ooit: "Wat ga jij doen als de aarde dreigt te vergaan?" Daarop antwoordde hij: "Dan ga ik een appelboompje planten."



Een boom planten is in de Bijbel een teken van hoop, hoop soms tegen alle schijn van noodlot en verslagenheid in. Misschien is dit wel een mooi thema om in de komende tijd van advent naar kerst mee bezig te zijn: hoop en verwachting. Met dit thema willen we een begin maken in de

startviering voor de advent op vrijdag 27 november om 19.00 uur in de Paschalis Baylon in de Woezik in Wijchen. Doet u mee? We zien u graag komen.

Bas van Dijk, pastor



Op dinsdagmorgen 3 en 17 november en op 1 en 15 december staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouders uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

De maand november geeft met zijn stormen, guurheid, nattigheid en vallende bladeren, kale takken meer het beeld van de narigheid, van de kwade kant van het leven.

November is misschien wel de meest onaangename maand van het jaar. Natuurlijk is het niet allemaal kommer en kwel. November opent met twee bijzondere gedenkdagen, die een leidraad kunnen zijn voor de rest van de maand.

Allerheiligen, het is de dag, dat we onze medemensen gedenken die het leven op een bijzondere wijze hebben geleefd. Het zijn degenen die staan tegenover de allerkwaadsten in deze



kerkhof Hernen

wereld. Een dag voor de kwaden bestaat gelukkig niet. Het kwaad hoef je niet te gedenken, wel dat bijzondere goede, dat mensen kunnen doen in deze wereld. We vieren met Allerheiligen, dat mensen in hun leven en met hun leven de weg gekozen hebben van God, zoals Jezus ons daarop is voorgegaan. Misschien is er wel een heilige die je bijzonder aanspreekt en kan inspireren.

Allerzielen, de dag van gedeeld verdriet, van dankbare herinnering. Een dag die ons door het gedenken van onze dierbare geliefden kracht kan geven om donkere en ellendige gevoelens de baas te blijven. Met Allerzielen vieren we dat onze dierbaren leven, ook al zijn ze gestorven. Ook zij hebben tegenover het kwaad gekozen voor het leven. We geloven dat zij net als de heiligen voorgoed deel hebben aan het leven van God. Al is het moeilijk voor ons om je daar iets bij voor te stellen.

Leven en dood, de twee kanten van ons bestaan komen in deze dagen aan bod. Leven en dood liggen in ons leven dichtbij elkaar. Met Allerheiligen en Allerzielen vieren we dat het leven in ons het zal winnen van alles wat dood is en dood maakt! En dat is toch een mooie gedachte, een inspirerende leidraad voor heel de maand november!

Jos van Minderhout



H. ANTONIUS ABT - OVERASSELT

AANKONDIGING ST. - CAECILIAFEEST

Op zondag 22 november a.s. viert ons koor het jaarlijkse St. - Caeciliafeest.

Uiteraard beginnen wij deze dag met een mis om 11 u. in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt. Dit jaar hebben wij drie jubilarissen, te weten; Sien Kuppen-van Melis (12,5 jaar lid), Janny Kuijs-Seijkens (25 jaar lid). Beide dames zingen de altpartij. De man die wij op handen dragen is Guus Kuijs (ja, de echtgenoot van Janny), die op deze dag onze gouden dirigent wordt omdat hij vijftig jaar voor ons koor heeft gestaan. Guus heeft aangegeven te willen stoppen als dirigent en wij respecteren zijn beslissing. Wij nodigen oud-koorleden, parochianen en overige belangstellenden van harte uit deze dienst bij te komen wonen. Voor deze gelegenheid hebben wij de Messe Brève no. 7 in C van Gounod (opnieuw) ingestudeerd.

Pastor Aloys van Velthoven zal aan het einde van de eucharistieviering de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging bij de feestelingen

opspelden. Na de viering is er gelegenheid de jubilarissen te feliciteren onder het genot van koffie/thee met een traktatie erbij achter in de kerk.

Namens het St-Caeciliakoor
Trudy Derksen-Hendriks



BESTUURSWISSELING

Op donderdagavond 22 oktober heeft ons St.-Caeciliakoor zijn gebruikelijke jaarvergadering gehad. Ons bestuur heeft een metamorfose ondergaan. Nieuwe bestuursleden, nieuwe ideeën, een frisse wind, prima! Dora, Koosje en Ben, heel hartelijk bedankt voor respectievelijk de invulling van de taak als bestuurslid, secretaris en penningmeester. Loes, Theo en Narda; veel succes gewenst met resp. voorzitterschap, secretariaat en bestuurslid. Thea blijft aan als bestuurslid. Trudy neemt voor een paar jaar het penningmeesterschap op zich tot zich de toegezegde vervanging aandient.

Namens het St-Caeciliakoor
Trudy Derksen-Hendriks

125 JAAR KERK VAN OVERASSELT

In het laatste weekend van augustus 2016 vieren we dat onze prachtige Heilige Antonius-Abtkerk te Overasselt 125 jaar bestaat. Natuurlijk is er op zondag 28 augustus 2016 een feestelijke H. Mis, maar we zouden ook graag andere activiteiten organiseren. De contactraad heeft al een paar ideeën, maar ter gelegenheid van deze mijlpaal nodigen we natuurlijk alle parochianen uit om ideeën aan te leveren voor een



feest. Heeft u een idee, dan horen we dat graag. Wilt u helpen met de organisatie van het feest, dan zien we uw aanmelding ook graag tegemoet. In de ideeënbus achter in de kerk of in de groene brievenbus van Hoogstraat 5 kunt u uw ideeën kwijt.

Ook kunt u bellen naar 06-36593358 (Jolanda Massaar) of mailen naar parochiemaaskant@xs4all.nl.

Contactraad H. Antonius Abt



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

MARIA, 'N LICHT OP ONZE LEVENSWEG: FEESTELIJKE OPENING VAN DE MARIAKAPEL



Op zondag 18 oktober werd de nieuwe Mariakapel in Balgoij feestelijk ingezegend. Het is een kapelletje geworden met een prachtig beeld van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes.

Voorafgaand aan de openingsplechtigheid was er een mooie, inspirerende en drukbezochte Mariaviering in de Johannes de Doperkerk voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven en muzikaal opgeluisterd door het gemengd zangkoor en Mazing Joy.



In zijn overweging noemde pastor Aloys de spiritualiteit, de geestkracht van Lourdes die heel bijzonder is. Deze spiritualiteit kenmerkt zich door grofweg drie kernpunten: (1) iedereen mag komen en iedereen is gelijk, (2) zorg en liefde voor mensen en (3) geen ingewikkelde theologie.

Het zijn precies deze uitgangspunten die ook de Balgoijse gemeenschap kenmerken en die de ziel

gaan worden van de nieuwe Mariakapel. Het is dus een Mariakapel geworden van, voor en met de Balgoijse mensen. En natuurlijk is iedereen welkom, de passanten op de fiets op een mooie zomerdag of de Mariavereerders die speciaal naar Balgoij komen om te bidden en een kaarsje op te steken.

Na afloop van de viering in de kerk ging iedereen in processie naar de kapel, muzikaal begeleid door harmonie Kunst en Vriendschap. Bij de kapel aangekomen werd

het Mariabeeld onthuld en de kapel ingezegend. Kinderen mochten daarna als eerste hun, tijdens de nevendienst gemaakte, blauw met witte bloemen bij Maria plaatsen, waarna iedereen de nieuwe kapel mocht bezichtigen en een kaarsje kon aansteken. De plechtigheid eindigde, zoals altijd in Balgoij, met koffie, iets lekkers en een gezellig samenzijn.

Piet van Erp



Vieringschema
07 nov. t/m 22 nov.

07 november / 08 november
• 32e zondag door het jaar
• Willibrordzondag

14 november / 15 november
• 33e zondag door het jaar
• Radboudzondag

21 november / 22 november
• 34e zondag door het jaar
• Christus Koning v.h. heelal

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: 1 Kon. 17,10-16 ✦ Tweede lezing: Hebr. 9,24-28 ✦ Evangelie: Mc. 12,38-44</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Dan. 12,1-3 ✦ Tweede lezing: Hebr. 10,11-14.18 ✦ Evangelie: Mc. 13,24-32</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: Dan. 7,13-14 ✦ Tweede lezing: Apok. 1,5-8 ✦ Evangelie: Joh. 18,33b-37</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Ceciliafeest Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Ceciliafeest Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Ceciliafeest Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 18.00 <i>Gezins</i>viering Voice Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
 <p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>✦ Eerste lezing: Jer. 33,14-16 ✦ Tweede lezing: 1 Tess. 3,12-4,2 ✦ Evangelie: Luc. 21,25-28,34-36</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: Bar. 5,1-9 ✦ Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11 ✦ Evangelie: Luc. 3,1-6</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Sef. 3,14-18a ✦ Tweede lezing: Fil. 4,4-7 ✦ Evangelie: Luc. 3,10-18</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Familiekoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Jongerenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Ceciliafeest Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Voice Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>
 <p>Het Kompas voorheen Elsthof</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
donderdag 19 november	09.00 uur	Eucharistieviering VERVALT, zie eucharistieviering 10.00 uur.
donderdag 19 november	10.00 uur	Eucharistieviering voor Zonnebloem Bergharen in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 07 november	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 13 november	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 12 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 28 november	19.00 uur	Openingsviering Advent in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i>. Bas van Dijk.
vrijdag 04 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 november	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 27 november	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 09 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 23 november	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 07 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 november	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 08 december	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 30 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
---------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 04 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 03 november	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 02 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

Kerkje | Leur

zondag 29 november	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. Thema: 'Verlies'.
--------------------	-----------	---



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





PARNASSUSKOOR

Dit koorjaar hebben we weer een jubilaris. Siebrich Zeinstra viert haar 25-jarig lidmaatschap. Velen zullen haar nog volgen want kwaliteit en gezelligheid staan nog steeds voorop bij ons koor en dat blijven we uitstralen.

Het koor repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 in de Antonius-Abtkerk. Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren op een repetitie. Voor meer informatie zie onze website www.parnassuskoor.nl of via ons mailadres: info@parnassuskoor.nl.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 6 oktober zijn de volgende zaken besproken.

- Overleg met vertegenwoordigers van alle koren. We hoorden dat de laatste hand wordt gelegd aan de samenstelling van het korenrooster vanaf de komende adventsperiode. We hebben verder gesproken over de kosten van het lidmaatschap van de Gregoriusvereniging en de Gregoriuspenningen, over de aangescherpte regels voor het aanvragen van een pauselijke onderscheiding en het declareren van de vrijwilligersactiviteiten.
- Het parochiële beleidsplan. Met de toelichting op 30 september van parochiebestuur en pastoresteam in de apostelvergadering, kwamen we tot de conclusie dat wij in een volgende vergadering gaan brainstormen wat de centrumfunctie van onze kerk zou kunnen inhouden.
- De contactraad is heel blij met het nieuwe hek rond de middelste deuren (zie foto), waardoor men vanuit de Mariakapel onder de toren de kerk in kan kijken. In het hek zijn delen van de vroegere communiebank opgenomen.

Theo van der Weegen

GEDOOPT

20 september
Ivan Raic
Rafemma Eichelsheim

27 september
Ilona Verheggen
Siem Peters





VANUIT DE CONTACTRAAD

d.d. 2 september jl.

Een paar zinnen uit het openingswoord door José over VERBONDENHEID. We kunnen het niet alleen. Kerkzijn IS verbondenheid. En dan niet verbonden in tradities maar in geloof, hoop en liefde, en in vriendschap, saamhorigheid, samenkomen en samenzijn. Verbondenheid is ook solidair zijn, zeker in deze tijd waarin mensen hun land moeten verlaten door oorlog en geweld. Verbondenheid is ERBIJ horen, binding hebben, samen zijn. Dan ook geeft verbondenheid een warm gevoel van geborgenheid.

- Voor de duidelijkheid wordt bij punt 2 nog even vermeld dat ELKE parochiaan kopij kan aanleveren voor de Apostelbode bij Gerard Arts, die dit dan zal doorsturen.
- Er wordt gewerkt aan een nieuw verwarmings-systeem in de kerk. Er worden meerdere offertes opgevraagd en doorgestuurd naar het parochiebestuur en het bisdom.
- Wanneer een parochiaan is overleden worden 's avonds om zes uur de klokken geluid. Tevens wordt op de paschalis-site de naam van de overledene vermeld.
- Op het maandoverzicht van de kerkdiensten en intenties zal een weeknummer vermeld worden. Dit in verband met het nieuwe "dienst-rooster". Er wordt vanaf september gewerkt in een schema van vier weken. Dit houdt o.a. in dat

de viering op zaterdag ook niet meer standaard de derde zaterdag is.

- Het pastoresteam wordt binnenkort uitgebreid met een fulltime kracht.
- Er wordt aandacht gevraagd voor de vacature in het bestuur na het vertrek van Bea. Is er vanuit onze gemeenschap belangstelling?
- Er is een bezoek geweest van het bisdom en bestuur aan onze parochie. Er heeft een positief gesprek plaatsgevonden. Het belang van actieve werkgroepen binnen de parochie is besproken!
- De voorbereidingen voor de adventviering lopen.
- Op 20 september a.s. is de Apostelviering in de Abt met bijdrage van onze koren.
- Het agendapunt vitaliteit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. praatpapieren en het inlezen hiervan.
- Het werkgroepen-uitje is op 18 oktober.
- De vrijwilligersbijeenkomst is op zondag 22 november. José zal een werkgroepje opstarten. Pierre levert de geactualiseerde vrijwilligerslijst aan. Zijn er jubilarissen?
- Denk aan de Apostelvergadering op 30 september in de Emmanuel.
- Volgende vergaderingen dit jaar op 21 oktober en 2 december.

Contactraad Paschalis Woezik

KINDERKOOR

Het was ontzettend leuk om met ons kinderkoor de Apostelviering op te luisteren.

Met z'n allen zingen is zo geweldig leuk!!!!

We willen graag een oproep doen. Wie wil er in ons kinderkoor Do-Re-Mi-Fa-Sol mee zingen?

Alle kinderen tussen 7 en 14 jaar zijn van harte welkom. Wij repeteren op dinsdag van 18.45 -19.30 uur.

Jullie zijn van harte welkom!!

groetjes Els Bergman. Voor inlichtingen tel: 024-6411841.





COMMUNIE EN VORMSEL

Op zondag 29 november presenteren de communicanten en vormelingen zich in de adventsviering om 11.00 uur. Het koor Neo Nata zal zingen.

VRIJWILLIGERSFEEST

Op donderdag 8 oktober vond het jaarlijks vrijwilligersfeest plaats in de Zandloper. Slagerij Hendriks verzorgde een hapjesbuffet, dat letterlijk in de smaak viel. Gedurende de avond werden er enkele fragmenten getoond van de dvd over het 100-jarig bestaan van de Sint-Anakerk, dat in 1993 gevierd is. Dit was erg leuk, want sommigen zagen zichzelf terug (maar dan 22 jaar jonger!). Ook zagen we vele dorpsgenoten terug op de band. Oud-pastoor Van der Pol sprak over 'het vuur brandend houden'. Dat was voor mij een bruggetje naar de vrijwilligers van nu. Dat zij met z'n allen het vuur nog altijd brandend houden. En het scheidt hoop, dat

we met zes misdienaars, betrokken ouders, een communie- en vormselgroep nog altijd jongeren hebben, die zich laten raken door dat vuur. Als klap op de vuurpijl eindigden we de avond met een fragment van een optreden van The Pekel, die toentertijd pastoor Loverbosch nadeed. Wat hebben we gelachen met elkaar! En dat is ook belangrijk. De paaskaars, die sinds enkele jaren verloot wordt onder de vrijwilligers, is dit jaar gewonnen door Theo van Dijk. Theo is een nieuwe vrijwilliger en werkt bij de kerkhofgroep. Ook hij helpt ons mee het vuur brandend te houden. Iedereen was het erover eens, dat er deze winter nog een avond of middag moet komen, waarbij we de hele film gaan vertonen. Want het is echt de moeite waard! Jong en oud van toen zijn in beeld. En ik denk dan bij mezelf: we moeten niet alleen achteruit kijken, maar ook vooruit. Want als in 1993 de kerk 100 jaar bestond, dan bestaat hij in 2018.... jawel: 125 jaar!!

Pastor Annemarie Gooiker



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Op 2 en 3 oktober was er een kledinginzameling voor mensen die in onze omgeving gebruik mogen of moeten maken van de voedsel-/kledingbank. Het is steeds weer verrassend hoeveel goed er dan wordt ingeleverd en daar zijn velen blij mee.
- Het pastoresteam draait sinds september het vier-wekenschema en dat loopt goed. Bij ons komt pastor Hennie Witsiers het eerste en derde weekend. Het tweede weekend gaat pastoor Martin Claes voor en het vierde weekend is voor pastor Bas van Dijk. Uiteraard zijn er soms aanpassingen.
- Voor de koren loopt dit vier-wekenschema pas vanaf januari in onze kerk. Dit heeft te maken met het feit dat bij 2Gether veel mensen in de zorg en de verpleging werken en bij hen waren de weekenden al in een vroeg stadium ingepland door de instellingen waar zij werken.
- Omdat september en oktober vier zondagen hadden was er nog geen verschil met het vroegere schema. In november verandert het. De vijfde zondag van november is de eerste zondag van een nieuwe periode. Maar misschien denkt u wel: 'ik zie het wel' en dat is ook prima.
- Als iemand in de periode voor Kerstmis graag de communie thuis wil ontvangen, laat het ons even weten. U kunt bellen naar mevrouw Her-

mien van Eldonk op 024-6414829. Maar het is ook mogelijk op andere momenten de communie thuis te ontvangen.

- De contactraad en de stuurgroep komen weer bij elkaar op 24 november.
- De Ontmoetingsvieringen staan op de rol voor zaterdag 7 november en 12 december (dus niet op 5 december, want dan is een belangrijk iemand jarig). De aanvang is steeds om 19.00 uur.

Namens Stuurgroep en Contactraad, Tini Poos

KERSTVIERING 55+ IN 'T ACHTEROM DINSDAG 15 DECEMBER 2015

We beginnen de viering om 14.00 uur in de Emmanuelkerk. Daarna zal de viering voortgezet worden in 't Achterom. Onder het genot van een kopje koffie met kerstbrood. Wij heten u van harte welkom en hopen tot ziens!

Werkgroep ouderen en het ziekenpastoraat



HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand houden we in onze kerk ons koffie-uurtje. Tussen 10.00 en 11.30 uur ontvangen wij u graag. De komende data zijn 4 en 18 november en 2 en 16 december. Graag tot dan!

Tini Poos



*Zoeken naar de zin van ons bestaan
en hoe zal het ons daarna vergaan?
We herdenken met Allerzielen,
degenen die ons ontvielen.
en ons naar "hierna" zijn voorgegaan.*

*Zoeken naar onze waarde
waar is het paradijs na deze aarde?
Hopen dat niet alles is verloren,
dat we niet voor niets zijn geboren.
Een levensvraag die menigmaal zorgen baarde.*
Toon van Duifhuizen

BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Afgelopen tijd zijn de dakkapellen grondig onderhanden genomen en geschilderd. Ook zijn er werkzaamheden verricht aan de zendapparatuur in de toren. Tijdens de inspectie van het kerkgebouw constateerde de Monumentenwacht scheurvorming in de boog boven de hoofdingang. In afwachting van een definitieve oplossing werd de boog meteen ondersteund met een houten constructie. Door de bouwkundigen werd geopperd om vanuit het midden van de boog naar de bovenliggende koepel een trekstang aan te brengen. Voor de uitvoering werd een beroep gedaan op een deskundige uit het dorp. Het resultaat mag er wezen! Over vergoeding van de gemaakte kosten wilde de vakman niets weten. De onderste twee bakstenen treden van de trap naar de sacristie waren aan een onderhoudsbeurt toe. De overige treden zijn van marmer. Twee vrijwilligers hebben de twee treden in etappes vervangen. Hiervoor zijn mallen gemaakt en de treden zijn in dezelfde vorm en kleur gestort als de marmeren treden. Beide klussen zijn zeer vakkundig uitgevoerd. De contactraad bedankt de vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

PAROCHIEEL ZANGKOOR

Op zondag 22 november viert ons parochieel zangkoor zijn Caeciliafeest. Dit jaar zijn er twee jubilarissen: Theo Hendriks is 25 jaar lid en Harry v. Schadewijk (de voorzitter) is 40 jaar lid. Wij feliciteren de jubilarissen van harte met hun jubileum en danken hen voor jarenlange muzikale inzet voor onze geloofsgemeenschap. We hopen nog vele jaren van hun gezang te kunnen genieten!

DE ALLERZIELENVIERING

Op maandag 2 november 's avonds om 19.00 uur gedenken we onze geliefde overledenen. Na de viering is er een rondgang over het kerkhof om door de zegening van de graven onze overledenen de vrede van God toe te wensen.

OUDERENBIJENKOMST

Dinsdag 3 november is de maandelijkse ouderenbijeenkomst. Zoals we weten komen we samen in De Mijlpaal om tien uur. Pastor Annemarie Gooiker zal er bij zijn. Kom en welkom! Omdat het volgende nummer van de Apostelbode pas half december verschijnt vermelden we hier alvast de ouderenbijeenkomst van 1 december om 10 uur in De Mijlpaal. Dat wordt met pastor Jos van Minderhout zeker een Sinterklaasbijeenkomst! Dus kom met velen.

EN DAN ALWEER ADVENT

Als we op 22 november Christus Koning gevierd hebben, begint met het weekend van 29 november de advent en gaan we op weg naar Kerstmis. Een mooie periode, opnieuw leren uitzien naar de geboorte van Jezus, als levenswegwijzer, Hij die ons toont de liefde van God voor mensen. Een tijd om eens wat meer in jezelf te kruipen, naar je eigen levenswijze te kijken, om dan met Kerstmis als het ware een nieuw begin te maken met jezelf, met je geliefden, op een nieuwe manier in het leven te gaan staan.

MISINTENTIES OKTOBER-NOVEMBER

Zaterdag 31 oktober: Hend Jansen, Piet van Heumen, Thé Reuvers.

Maandag 2 november: Allerzielen: overleden ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, overleden ouders Remmers-Grim, overleden familie van der Aa-Broekman, Gerda van Heumen-Loeffen, Ben Weeren, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, overleden ouders van der Aa-van Casteren, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim Vergeest, familie Hendriks-Uijen, Geert Wouters, Leo van Lubeek, Jan van Heumen, Ellis Ebskamp en overleden familie Ebskamp-van 't Westeinde, Annie Kersten-Schamp.

Zondag 8 november: Wim en Gon Hebing, Piet van Heumen, overleden leden van de familie Lammers-van Steen, overleden leden van de familie Theunissen-Kerschbaum.

Zaterdag 14 november: Ben Weeren, Wim en Gon Hebing, Wim Nass, Piet van Heumen, Jo Derks

Zondag 22 november: Gerda van Heumen-Lukassen, Piet van Heumen, Johan en Nellie de Wildt-Peters, leden en overleden leden van het zangkoor.

Zaterdag 28 november: Jan de Kleijn en overleden familie, Piet van Heumen, Ben Hendriks, Piet Tax uit Canada.

Zondag 6 december: Wim en Gon Hebing

Zaterdag 12 december: overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen, Wim en Gon Hebing.

LAMPIONNENTOCHT SINT-MAARTEN

HEILIG HART SCHOOL I.S.M. HEILIGE JUDOCUSKERK

In de week van het katholiek onderwijs gaat de basisschool

'Heilig Hart' in samenwerking met de gezinsvieringwerkgroep van de Judocuskerk in Hernen een project draaien met als thema: 'Kiezen voor elkaar'. Inspirator voor dit project is Sint-Maarten, wiens feestdag midden in die week valt, namelijk op 11 november. Sint-Maarten was een soldaat die zijn mantel deelde met een arme medemens. Solidariteit was, is en blijft nog altijd een waarde die van groot belang is voor goed leven met elkaar. In alle groepen zal een lesprogramma aangeboden worden, waarbij thema's als 'helpen en geholpen worden', 'geven en krijgen' en 'een lichtje zijn voor elkaar' aan bod komen.

Op zaterdag 14 november om 17.30 uur start de feestelijke afsluiting van het project. We vertrekken dan vanaf het schoolplein in een tocht met lampi-



onnen en wandelen door het dorp heen naar de kerk. Om 18.00 uur vieren we in de kerk het feest van Sint-Maarten met spel, verhaal en zang. Dit is een korte viering voor iedereen: jong en oud, wel of niet katholiek. Het koor Voice zal de muziek en zang verzorgen en na afloop is er buiten op het kerkplein voor iedereen wat te drinken en wat lekkers.

In een wereld, waarin zoveel mensen op de vlucht zijn en zoveel armoede nog heerst, willen we ons lichtje laten schijnen en kiezen voor elkaar. Wij hopen, dat iedereen meedoet!

Namens de organisatie,

Marieke van Heumen en Meriam Leenders

BIJENKOMST CONTACTPERSONEN VAN DE WERKGROEPEN

Donderdag 26 november om 20.00 uur in de Mijlpaal.



H. GEORGIUS - HEUMEN

ONZE KERK

*Heumen een dorp aan de Maas,
met een kerk, die wordt gesloten helaas.*

*Iedere dag had ik hem in het vizier,
woonde er een tijd tegenover, met veel plezier.*

*Ben er gedoopt, mocht er lid van zijn,
die kerk midden in het dorp, op het plein.*

*Als bruidje, heb ik er de H.Communie gedaan,
om er zondags ook aan tafel te gaan.*

*Als een rode draad liep hij door mijn leven,
heeft mij Geloof, Hoop en Liefde gegeven.*

*Ons huwelijk, is er gesloten voor het leven,
en heeft ons een mooi gezin gegeven.*

Ook die zijn er gedoopt,

*de Heilige Communie gedaan,
als misdienaar, en zingend op het altaar gestaan.*

*Het Heilig Vormsel, door de bisschop toegediend,
want God is een kindervriend.*

*38 jaar gezongen in het koor,
Voor de parochie, en de pastoor.*

*Ik kan het nog niet geloven,
steeds komt de emotie boven.*

*Jubileumvieringen 25 en 40 jaar getrouwd,
in die kerk ons zo vertrouwd.*

*Van mijn man hebben wij er afscheid genomen,
samen met vele mensen, die waren gekomen.*

*Ons dorp, straks zonder kerkgebouw,
knapt die rode draad dan van trouw??*

M. Janssen-Bouwmeester
Heumen



BEZOEK OP MONUMENTENDAG

Met de Monumentendag was onze kerk opengesteld. Eenenvijftig mensen hebben een bezoek gebracht. Er werd aandacht besteed aan de glas-in-loodramen en het orgel.

Orma Peljo gaf de hele dag demonstraties over het maken van glas-in-loodramen. Het orgelspel van Martin Hoenselaar mocht er ook zijn. Er was ook een fototentoonstelling van de oude en de nieuwe kerk.

Al met al was het een geslaagde dag, waar al de mensen die hier aan meegewerkt hebben met een positief gevoel op terug kunnen kijken.

Jos Gerrits





VANUIT DE CONTACTRAAD

- De Allerzielenviering wordt gehouden op zaterdag 31 oktober 2015 om 19.00 uur. We beginnen met de zegening van de graven op het kerkhof.
- De uitnodiging voor de vrijwilligersbijeenkomst is klaar. De lijst van de vrijwilligers wordt nagelopen.
- Chris Derks wordt gevraagd om te assisteren als koster bij uitvaarten.
- Er is een voorstel gedaan om de klok te luiden bij overlijden van een parochiaan, zodat iedereen op de hoogte is en tijdelijk een houten kruis te plaatsen op graven waarop nog geen steen is geplaatst. Over dit voorstel wordt nagedacht. Het komt in de volgende vergadering opnieuw aan de orde.
- Enkele punten, die besproken gaan worden in de Apostelvergadering:
Een nieuw bestuurslid in verband met het vertrek van mevrouw Bea Schouten;
Een attentie bij een jubileum van een vrijwilliger.
- Op het bisdom is een bijeenkomst van de kerkhofbeheerders geweest. Het verslag komt nog.
- De openstelling van de Mariakapel blijft dagelijks tot Allerzielen. In de wintertijd is de kapel alleen op zondag geopend.
- Onze kerk is bereid mee te werken aan de wandel/fietstocht van de Stichting Wijchen Wereld Wijd op zaterdag 26 september 2015.
- De vormselviering is op zaterdag 9 april 2016.
- Vieringen rond Kerstmis worden besproken. De definitieve tijden worden later bekend gemaakt.

- Het rapport van de monumenten op de begraafplaats komt in de sacristie te liggen, zodat eenieder dit kan inzien.
- De volgende vergadering is op 19 november 2015.

HET JAARLIJKSE GILDEFEEST

Dit jaar is het Gildefeest in de kerk gevierd op zondag 27 september 2015. De kerk was bijna gevuld. Pastor Bas van Dijk en diaken Hennie Witsiers gingen in deze viering voor. In de verkondiging legde diaken Hennie Witsiers de nadruk op de verbondenheid van het gilde en de werken die het gilde doet en de aansluiting bij wat Jezus van ons vraagt. Na de viering werd een aantal leden onderscheiden op basis van hun jaren van lidmaatschap. De viering werd afgesloten met de vendelgroet van de vendeliers "voor God, kerk en vaderland" voor de 40- en 50-jarige huwelijken in het afgelopen jaar te Niftrik.

GEDOOPT

19 september 2015
Linde de Bruijn

4 oktober 2015
Noor van den Brand



ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. Door hun mogelijkheden te bieden om contacten te leggen, bijvoorbeeld door middel van bezoeken aan huis en het organiseren van activiteiten buitenshuis, zorgen onze Zonnebloemvrijwilligers ervoor dat gevoelens van eenzaamheid kunnen verzachten bij deze doelgroep. Onze afdeling organiseert, naast het vele thuisbezoekwerk, maandelijks de mogelijkheid van de 'Inloopmiddagen'. Hier komen onze gasten zelf naar toe en ze krijgen een kopje koffie/thee met



soms iets extra's erbij. We hebben al eens leuke kerstbloemstukjes en paasstukjes gemaakt. Ook hebben we gezamenlijk aan een heerlijke warme lunch deelgenomen; of oude foto's van Alverna met zijn

toenmalige inwoners kunnen bekijken. Herkenbaar voor heel veel gasten.

Bij onze volgende inloop gaan we met onze gasten onder professionele begeleiding een 'workshop schilderen/tekenen' doen; en mogen ze uiteraard ook meenemen wat ze hebben gemaakt.

De Zonnebloem iets voor jou? In je eigen buurt iets leuks doen? Neem contact op met de plaatselijke Zonnebloem afdeling Alverna, secretariaat Ellie Heinen, Pieter Zeemanstraat 22, 6603 AW Wijchen, 024-6424455, e-mail: fam_heinen@het-net.nl



JUBILEUM

GEMENGD ZANGKOOR NEDERASSELT BESTAAT ZESTIG JAAR.

Dit jaar 2015, is het zestig jaar geleden dat voor het eerst dames mochten meezingen met het toen reeds bestaande herenkoor. Vanaf die tijd verzorgen zij gezamenlijk de gezangen in de R.K. Kerk "H. Antonius Abt" te Nederasselt.

Dit feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, en er is dan ook besloten hier aandacht aan te besteden in de vorm van een eucharistieviering, verzorgd door het huidige dames- en herenkoor. Deze eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag 14 november a.s. in de kerk van de kerkgemeenschap Nederasselt. De aanvang van deze dienst is 19.00 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Na de dienst is er gelegenheid om het jubilerende koor en leden te feliciteren. Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers voor iedereen.

Dames- en herenkoor Nederasselt



D. Bruijsten-Janssen staat wegens omstandigheden niet op de foto



WIJ GEDENKEN

16 september overleed thuis: **Riek(y) Coenders**, echtgenote van Frans Rutten, 69 jaar. Zij is geboren en getogen in de Woezik; ze groeide er op in een gezin met tien kinderen. In 1967 gaven Riek en Frans elkaar hun jawoord voor tijden van voor- en tegenspoed. De laatste twee jaar kreeg zij veel te verwerken; eerst bleek Frans geestelijk zo achteruit te gaan, dat hij niet langer thuis kon blijven wonen. Goede Vrijdag jl. kwam daar bovenop het bericht dat zij zelf ongeneeslijk ziek was. Dapper heeft zij de laatste moeilijke maanden doorstaan. In het crematorium van Beuningen vond de afscheidsviering plaats voor Riek, een lieve, zorgzame en attente vrouw.



Op 5 maart 1930 is **Carolien van Bommel – Coppens** te Vugt geboren en op 21 september 2015 in Wijchen overleden. Zij was gehuwd met Harrie van Bommel. Zij was moeder van vijf kinderen en oma van zes kleinkinderen. Als oma genoot zij van haar kleinkinderen die ze graag verwendde. Met haar man heeft zij veertien keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Op 25 september is Carolien na de uitvaartdienst in de kerk van de H. Antonius Abt haar laatste rustplaats gegeven op de begraafplaats nabij de kerk.

Op 28 september 2015 is **Dora Hendriks-Danen** op 89-jarige leeftijd te Overasselt overleden. Ze woonde vroeger met haar man aan de Heideweg. Haar man is vierenveertig jaar geleden plotseling overleden. Doortje was een lieve vrouw, moeder en oma voor haar vier kinderen en kleinkinderen. Ze heeft ongeveer dertien jaar in de Hend de Kleijnstraat gewoond en werd de laatste jaren verzorgd op de Buurderij. Op 3 oktober vierden wij haar uitvaart in de kerk van Overasselt en is zij bij haar man begraven op de begraafplaats aldaar.

Francien van Dieten was getrouwd met Jan van der Ven. Ze was een gezellige vrouw uit Brabant, ze hield van 'n feestje, de tuin en een praatje. Ze had duidelijke meningen, was vrolijk en vooral zorgzaam, niet alleen voor haar gezin maar voor velen. Zij koesterde vriendschap en had het leven lief. Begin augustus kreeg Francien te horen dat zij ongeneselijk ziek was. Ze zorgde er zelf voor dat haar afscheid goed zou verlopen. Op 5 oktober, in haar 70^e levensjaar, vierden wij haar uitvaart in de Antonius-Abtkerk te Wijchen. Wij vertrouwen erop dat God voor haar mag zorgen.

Op 2 oktober overleed **Tonnie van der Wielen-van Heumen** op 78-jarige leeftijd. Tonnie is geboren en getogen in Hernen, 'mijn mooie dorpje', zoals ze zelf altijd zei. Zij was ruim vierenvestig jaar getrouwd met Frans en samen kregen zij drie kinderen. Tonnie was altijd in de weer voor het gezin, maar ook voor de gemeenschap. Ze vond het moeilijk, dat de kinderen het huis uitgingen, maar daarvoor terug kwam de zorg voor de kleinkinderen. Tonnie hield van dieren, bloemen en wandelen. Doordat ze geestelijk en lichamelijk in moest leveren, kwam ze een jaar geleden op Sint-Jozef te wonen. De laatste weken met haar kinderen en kleinkinderen waren heel bijzonder en brachten veel troost. Haar afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 7 oktober in de kerk van Hernen, waarna zij begeleid is naar het crematorium.

Op zaterdag 3 oktober 2015 overleed te Wijchen **Gerda Pijnappels-Elmans** in de leeftijd van 83 jaar. Meer dan zestig jaar lang was zij getrouwd met Cor Pijnappels. Samen met hem droeg zij zorg voor hun gezin en schiep zij een thuis voor hun vier kinderen en later ook voor de partners daarvan en voor de kleinkinderen. Gerda's zorg voor het gezin kwam ook tot uitdrukking in het maken van kleding voor kinderen en kleinkinderen. Zo zette zij zich ook in voor kinderen in noodgebieden. Op vrijdag 9 oktober was haar uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen en we hebben daarna haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats nabij de kerk. Moge zij rusten in vrede!

Op 8 oktober 2015 overleed **Joop van Haaren** in de leeftijd van 67 jaar. Vierenvestig jaar was hij getrouwd met Kitty Sengers en hij voelde zich nauw verbonden met kinderen en kleinkinderen. Joop was een hardwerkende mens: zijn transportbedrijf was zijn passie. Maar hij voelde zich niet alleen betrokken bij zijn bedrijf. Ook voor anderen stond hij klaar. Hij genoot van contacten met mensen. Joop wilde met kracht en energie in het leven staan: hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet meer zo mogen zijn. Op 17 oktober was zijn uitvaartdienst in de H. Jozefkerk te Alverna en hebben we hem nabij de kerk zijn laatste rustplaats gegeven.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

VAANDEL REIST NAAR U TOE



Tijdens de vergadering van het pastoresteam is gesproken over de plaats voor het vaandel. Het vaandel krijgt een plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Bij bijzondere gebeurtenissen zal het vaandel in de betreffende kerk aanwezig zijn of meegedragen worden in een processie. Om iedereen in de gelegenheid te stellen het vaandel van dichtbij te bekijken maakt hij een

rondgang langs alle kerken. Te beginnen in de H. Johannes-de-Doperkerk in Balgoij, waar het vaandel aanwezig zal zijn bij de opening van de Mariakapel op zondag 18 oktober 2015.

Hieronder een schema van de weekenden waarin het vaandel, tijdens de viering, te bezichtigen is in uw kerk.

datum	kerk
Zondag 18 oktober	H. Johannes de Doper Balgoij
Zondag 25 oktober	H. Antonius Abt Overasselt
Zaterdag 31 oktober Maandag 2 november	H. Georgius Heumen
Zondag 8 november	H. Antonius Abt Nederasselt
Zondag 15 november	H. Jozef Alverna
Zondag 22 november	Emmanuel Wijchen
Vrijdag 27 november Zondag 29 november	Paschalis Wijchen
Zondag 6 december	H. Victor Batenburg
Zaterdag 12 december	H. Judocus Hernen/Leur
Zondag 13 december	H. Anna Bergharen
Kerstavond/Kerstmis 24/25 december	H. Damianus Niftrik

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

TALENTEN

Ik denk dat ieder mens zich wel eens onzeker voelt. Jaren geleden volgde ik muzieklessen bij de toenmalige muziekschool in Wijchen. Wekelijks beklom ik de trappen naar het grote orgel.

Ik had zonder meer een prima docent die prachtig kon spelen, maar het kolossale instrument met al zijn pijpen was te hoog gegrepen voor mij. Ik heb heel wat uren geoefend totdat al mijn spieren zeer deden, maar het is mij nooit gelukt om op een goede manier de mooie melodieën te laten klinken. Als leerling mocht je meedoen aan voorspeelmiddagen, en dat is wel eens helemaal uit de hand gelopen. De kerk in Heumen zat vol ouders en andere belangstellenden.

Ik had mij zeer goed voorbereid, maar toen ik achter de toetsen zat gebeurde wat ik altijd al vreesde, ik kreeg een totale black-out. Ik wist niet eens de gemakkelijkste centrale c-toets te vinden, en het was alsof ik ineens analfabeet was wat de muziektekens betreft. Ik heb op de automatische piloot zitten spelen en hoorde tussen mijn zenuwen door dat zo ongeveer alles fout klonk. Toen ik weer naar mijn plaats liep kreeg ik applaus dat voor mijn gevoel alleen uit medelijden bestond. Ik heb mij zeer geschaamd, maar waarom eigenlijk?



Waarom vond ik het zo erg dat ik als volwassene veel slechter presteerde dan de kinderen?

Dit voorval vond jaren geleden plaats, en inmiddels heb ik me verzoend met mijn tekortkomingen. Ik speel nu met veel plezier op kleine orgels in verschillende verzorgingshuizen in de buurt. De moeilijke muziekstukken laat ik over aan de professionals, en de eenvoudige melodieën begeleid ik op mijn eigen manier. Ik kan nog steeds de mensen benijden die heel veel talent hebben, maar tegelijkertijd besef ik ook dat je als toptalent ontzettend kwetsbaar bent. Ik ben heel gelukkig dat ik wat creatieve uitingen betreft tot de middenmoot behoor, en ik hoop het nog lang vol te kunnen houden.

De man van wie ik les heb gehad was onlangs veertig jaar organist en om die reden gaf hij een concert in de grote kerk in Wijchen. Ik heb het hele uur zeer geconcentreerd zitten luisteren. Dankzij de lessen uit het verleden hoor ik veel beter hoe de muzieknoten met elkaar vervlochten zijn. Ik werd ondergedompeld in prachtige klanken, en ik was vol bewondering voor het talent van de man die ons dit concert aanbood. Het is jammer dat dit orgel niet vaker te horen is, maar wie wil in deze tijd nog jaren studeren om dit instrument onder de knie te krijgen? Lopen er in Wijchen nog kerkorgeltalenten rond?

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

ZOEKEN NAAR SPOREN VAN GOD

Religieuzen leiden, geraakt door Jezus Christus en het evangelie, een leven van toewijding aan God, aan hun gemeenschap en aan de naaste. Zij scheppen ruimte voor solidariteit en nabijheid en voor het zoeken en ter sprake brengen van God. Als we denken dat God voor een religieus iemand gezocht en gevonden is, dan hebben we dat mis. Nou hebben religieuzen er wel hun leven aan gewijd en zou ik denken, dat zij meer in gesprek zijn met God, dat zij dichterbij God staan dan de gemiddelde gelovige. Maar centraal in het klooster staat het niet-weten, het zoeken en het verlangen naar God. Het zoeken naar God is een levenslange speurtocht, want een belangrijke les is wel, dat je veel helemaal niet zelf in de hand hebt. Maar al te vaak ben je niet zelf het spoor aan het volgen, maar wordt er een spoor in jou getrokken. De Vlaamse schrijver Eriek Verpale (1952-2015) beschrijft dat op een komische, maar ook pakkende wijze.

*Er is altijd een zonderling
die mij wil spreken,
bijvoorbeeld als ik uien sta te bakken,
gezouten kaantjes of tout court spek.
Die zonderling is God.
Hij belt nooit aan.
Hij komt mijn keuken zomaar binnen,
neemt mij de pan uit de handen.
o Veni, Veni Creator!
Alles brandt aan.
Want God houdt niet van orde,
niet van regelmaat, heeft geen gezag.
De vlam in de pan. Precies zijn schepping:
te veel hartstocht en te weinig maat.*

Ieders zoektocht is uniek en de route onbekend. Sporen van God zijn soms te vinden, daar waar je ze het minst verwacht. Daar waar de concrete gebeurtenissen van het leven direct waarneembaar zijn en in tijd en ruimte gesitueerd, stijgt God boven die werkelijkheid uit. Tegelijk staat het ene niet los van het andere. Soms raken tijd en eeuwigheid, aarde en hemel elkaar. Als je daar gevoelig voor bent, le-

vert je zoektocht steeds meer antwoorden op. Dat kan je leven verrijken en zinvoller maken. Sporen van God vind je om je heen: in bepaalde gebeurtenissen, in mensen, in de natuur, de literatuur, muziek en de kunst. Maar God kun je vooral ook in jezelf op het spoor komen. Een bekende uitspraak van Augustinus is: 'Gij zijt mij meer nabij dan ik mijzelf nabij ben'. Zo beschreef de H. Teresa van Avila (1515-1582) de eigen ziel als een innerlijke burcht, waar in het centrum ervan God huist. Hier volgt een stukje uit een gedicht van haar hand. De vertaling is verzorgd door het Titus Brandsma Instituut:

*En mocht je soms niet weten
waar je Mij zult vinden,
dwaal dan niet van hier naar ginds,
maar, als je Mij vinden wilt,
moet je Mij in jezelf zoeken.
Want jij bent mijn onderdak,
jij bent mijn thuis en verblijf,
en daarom klop ik altijd bij jou aan,
wanneer ik de deur gesloten vind
in jouw gedachten.
Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,
want om Mij te vinden
zal het genoeg zijn Mij alleen maar te roepen;
Ik zal dan zonder talmen naar jou toegaan
en Mij moet je zoeken in jezelf.*

In het trappistenklooster Koningshoeven te Berkel-Enschot komen de monniken zeven keer per dag naar de kapel voor het getijdengebed. Ze komen vanuit hun kamer, de tuin, de keuken, de brouwerij en wandelen elk hun eigen route. Maar allen komen ze in het centrum van het klooster aan, daar waar de gangen van het klooster samenkomen rondom de binnentuin. Deze binnentuin is een oase van rust met in het midden een vijver. De gastenbroeder vertelde me eens, dat deze binnentuin symbool staat voor God. God als het binnenste binnen, als een bron van leven. Dat nodigt ons uit om de binnentuin in onszelf te ontdekken. 'Dankjewel, broeder, met zo'n antwoord kom ik weer verder God op het spoor!'

Pastor Annemarie Gooiker

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in december 2015 met het thema "Belofte en gelofte". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 19 november 2015 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.