

DE APOSTELBODE

Jaargang 5 | nummer 10
december 2015 | januari 2016



KERSTMIS 2015

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

KONINGSKIND

Maria, wees niet bevreesd in de donkere nacht.
Zie hoe de hemel open gaat.
Een zoon zal over u en Jozef waken.
Aanschouw Hem in het sterrenlicht
dat duisternissen overwint.
Aanbid het tere kind
dat eens de zondelast moet dragen.

Maria, leef voor dit kind dat sluimerend wacht.
God de Vader heeft het uitverkoren
Hoor hoe engelenstemmen zingen
van wonderbare, grote dingen,
van Zijn Majesteit en macht.

Dit kind in armoe, eenvoud,
uit uw schoot geboren.
Zal heersen als een koning,
ontvangt mij in Zijn schamele woning,
terwijl het stralend naar mij lacht.

Joke Plamont - Mees



DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
juni	6.203	150.749	6.066	158.262	7.513
juli	6.667	157.416	7.056	165.318	7.902
augustus	2.052	159.468	2.318	167.636	8.168
september	3.269	162.737	6.279	173.915	11.178
oktober	4.849	167.586	7.090	181.005	13.419

Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wilt u ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt geen brief ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een telefoontje naar het parochiecentrum 024-6412627.

OM TE NOTEREN



15 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen.
16 DECEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen.
19 DECEMBER VAN 10.00 – 16.00 UUR OVERASSELT
Tentoonstelling "kerststallen met een verhaal"
Antonius Abtkerk.
19 DECEMBER VANAF 18.00 UUR
Levend kerstverhaal, rondom Ant. Abt Wijchen.
20 DECEMBER VAN 13.00 – 17.00 UUR
Kerststal kijken, Antonius Abtkerk Wijchen.
20 DECEMBER 19.00 UUR H. GEORGIUSKERK HEUMEN
Kerstconcert muziekvereniging V&V en de koren
New Challenge (Heumen) en La Quatri (Milsbeek).
25 DECEMBER VAN 10.30 – 12.30 UUR NEDERASSELT
Kerststal kijken, Antonius Abtkerk
25+ 26 DECEMBER VAN 12.00-16.00 UUR OVERASSELT
Kerststal kijken, Antonius Abtkerk
26 DECEMBER 12.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Kerstbrunch 2015, Oosterweg 4 Wijchen
29 DECEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

2016

2 JANUARI, VANAF 10.00 UUR START PAROCHIECENTRUM
De Wandeling, Oosterweg 4 Wijchen
6 JANUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen
11 JANUARI 20.00 UUR DORPSHUIS DE TERP HEUMEN
Gespreksavond over herbestemming kerk,
12 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
20 JANUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen
24 JANUARI 15.00 UUR DE SCHAKEL
Theater Het geheim van de kleermaker, Pius XII-
straat 85, Wijchen
26 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
3 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen
17 FEBRUARI VAN 20.00 – 22.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Gespreksavond met Peter Westerman over de
mystiek van Ruusbroec
Oosterweg 4 Wijchen



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je overvloed" en is bedoeld voor de periode van 23 januari t/m 6 maart 2016. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met zaterdag 2 januari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT HET BESTUUR

ACTIE KERKBALANS 2016

Aan het begin van elk nieuw jaar start de actie Kerkbalans, waar wij als parochie aan deelnemen, met als thema: "Onze kerk in Balans".

Het pastoresteam en het bestuur willen iedereen bedanken voor de goede bijdrage in 2015. In de barometer die wij elke maand in de Apostelbode plaatsen kunt u de bijdragen van de parochianen volgen. Medio januari ontvangt u de jaarlijkse brief om weer deel te nemen aan de actie Kerkbalans. Op de achterzijde van deze brief staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2014. Wij hopen dat deze brief u zal inspireren om onze parochie De Twaalf Apostelen financieel te steunen, want de bijdragen van alle parochianen, ook die van u, blijven hard nodig om onze parochie in balans te houden.

EEN EXTRA PASTOR VOOR HET PASTORESTEAM

De actie Kerkbalans 2015 vroeg aandacht voor extra pastoraat en het bisdom keurde dat goed toen pastor Ben Frie zich met zijn halve dagtaak moest terugtrekken uit onze parochie. Een geschikte en enthousiaste kandidate haakte op het laatste moment af. Het bisdom dacht met ons mee en stond ons toe dat wij een pastor voor drie jaar zouden zoeken met een hele dagtaak.

Opnieuw waren we succesvol bezig met een geschikte kandidaat en was iedereen enthousiast inclusief de kandidaat. Het bisdom gaf zijn fiat. Onmiddellijk voor zijn presentatie in de parochie bleek bij de bespreking van het arbeidscontract dat de kandidaat, die vanuit een doorlopende overeenkomst nu naar een overeenkomst voor drie jaar moest overstappen, die stap niet wilde maken. Weer is er veel tijd verloren gegaan. We waren blij met het overleg en de medewerking van het bisdom, maar ook in hoge mate met het resultaat van onze oproep om mee te doen voor extra pastoraat in de actie Kerkbalans van 2015. Tot op heden is de opbrengst ongeveer 10.000 euro hoger dan vorig jaar. Waar landelijk vaak een beduidende afname wordt gezien, reageert onze parochie positief op onze oproep en daar zijn we erg blij mee. Het is dan ook heel teleurstellend dat we de benoeming van de extra pastor niet sneller waar hebben kunnen maken. Inmiddels is een nieuwe sollicitatieronde gestart, maar door de drukke advent-, kerst- en nieuwjaartijd kunnen we de benoeming niet meer in 2015 realiseren. Wij blijven er aan werken om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Wij hopen dat u hiermee onze situatie begrijpt en ook in 2016 mee blijft doen met de actie Kerkbalans. Wij houden u op de hoogte.

Namens pastoresteam en bestuur,
M. Claes, pastoor

COMMUNIE THUIS ONTVANGEN



KERSTMIS 2015

Wilt u met Kerstmis graag de communie thuis ontvangen? Of kent u iemand die graag de communie thuis wil ontvangen?

Over enige weken is het Kerstmis. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar en in uw privéleven. Daarom willen wij ook dit jaar als ziekenpastoraatsgroepen ons ervoor inzetten om, als u niet naar de kerk kunt door ziekte of ongeval en u wilt toch graag de H. Communie ontvangen, deze bij u thuis te brengen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen geef dit dan door aan een van de onderstaande adressen.

De boodschap zal zo snel mogelijk aan de leden van het betreffende ziekenpastoraat worden doorgegeven. Een van onze leden zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken.

TELEFONISCHE OPGAVE:

H.Jozef-Alverna Werkdagen 9-12 uur	024-6411171
Emmanuel-Achterlo Hermien van Eldonk	024-6414829
H. Joh. de Doper-Balgoij Ans van Erp-Jans	024-6412746
Paschalis – Woezik Conny Laurensen	024-6416912
Antonius Abt- Wijchen Werkdagen 9-12 uur	024-6412627
Heumen	024-6221276
Overasselt	024-6221276
Nederasselt	024-6221276
Bergharen: Wilma Hermans	0487-532021
Hernen/Leur Ushi Kolks	0487-531673
Batenburg Bert van Boxtel	0487-540806
Nifrik Rieki Derks	0487-412374

Schriftelijke opgave:

Briefje in de bus bij de betreffende kerk/pastorie

Alle vrijwilligers van de gezamenlijke ziekenpastoraatsgroepen wensen u mooie kerstdagen.

VERSTERKING VOOR PAROCHIECENTRUM

In het parochiecentrum (PC) van parochie De Twaalf Apostelen aan de Oosterweg 4 in Wijchen werken op vrijwillige basis gastvrouwen en gastheren. Op een prettige manier worden bezoekers en vrijwilligers telefonisch en persoonlijk te woord gestaan. Daarnaast wordt er vaak koffie gedronken aan de keukentafel, dus zetten zij veel koffie.

Deze groep mensen heeft uitbreiding nodig. Heeft u nog enkele uurtjes tijd,... al is het maar één ochtend per week geef u dan op. De gastvrouwen en gastheren werken in een schema waarbinnen ook nog ruimte is om onderling te ruilen als het nodig is.

Het parochiecentrum is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met:

Dory Kerstens tel: 024-6419077 of 06-83125722
e-mail: dorykerstens@live.nl

Annie Kloosterman tel: 024-6414894
e-mail: jgm.kloosterman@hetnet.nl

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

KERSTBRUNCH 2015

Ook dit jaar is er in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen weer een kerstbrunch op tweede kerstdag. Deze is bedoeld om de alleenstaande ouderen uit onze parochie gezamenlijk Kerstmis te laten vieren. De brunch begint om 12.00 uur.

Graag opgeven vóór dinsdag 15 december. Dit kan op het parochiecentrum op werkdagen tussen 9 en 12 uur, tel. 024-6412627.

Werkgroep Kerstbrunch



Op dinsdagmorgen 15 en 29 december en 12 en 26 januari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

LEVEND KERSTVERHAAL

het echte kerstverhaal
met chocolademelk
en iets lekkers!



ZATERDAG 19 DECEMBER VANAF 18:00, RONDOM DE ANTONIUS ABT

Wil je terug in de tijd en het echte kerstverhaal beleven?
Dat kan! Onder begeleiding van vertellers word je meegenomen door de tuinen van de Antonius Abt kerk, waar het kerstverhaal tot leven komt.

Door het dorp loopt een ezel met Jozef en Maria die op zoek zijn naar de herberg. Ga kijken in de levende kerststal en vind het kindje Jezus.

Ook in de kerk staat een prachtige kerststal en is er voor de kinderen een leuke puzzelopdracht.

Er staat voor iedereen een kop warme chocolademelk klaar met wat lekkers erbij. Bovendien kun je als herinnering een kerstfotoshoot maken. Kortom leuk voor jong en oud.

Als afsluiting zal er om 21:00 uur op het kerkplein en bij slecht weer binnen in de kerk, een korte Kerst-Sing-in worden gehouden, waaraan iedereen mee kan doen!

Beleef het ECHTE kerstverhaal rondom de Antonius Abt kerk, Oosterweg 2 in Wijchen



KERSTMIS: FEEST VAN VREDE EN LICHT

Er zijn twee dingen die Kerstmis kenmerken: licht en vrede. Want in het kerstverhaal, zoals we dat lezen in het evangelie van Lucas, wordt op die eerste kerstnacht een boodschapper van God gezonden naar de herders om hun het goede nieuws te vertellen, dat de beloofde Messias was geboren. Toen die engel daar aan hen verscheen, voelden zij zich omstraald door een hemels licht. En dan plotseling ook nog een hemels koor van engelen, die zongen van vrede op aarde aan alle mensen die daaraan mee willen werken.

De herders, zo lezen we, gingen meteen op pad en ze vonden Jozef en Maria met het kindje dat in een kribbe lag, juist zoals de engel het hun had verteld.

Dit wonderlijke voorval vervulde hen van blijdschap en ze raakten er maar niet over uitgepraat. Vol blijdschap en tevreden keerden zij naar hun kudde terug.

De wijzen uit het oosten zagen een wonderbaar licht aan de hemel dat hen na een avontuurlijke reis in Bethlehem en bij Jezus bracht. En de oude Simeon die toevallig in de tempel was toen het kindje Jezus daar werd opgedragen, zag in hem het licht voor de wereld.

Telkens als we Kerstmis vieren mogen wij dankbaar gedenken dat God toen de eerste stap gezet heeft om zijn Rijk van licht en vrede hier op aarde in gang te zetten. Daartoe heeft Hij Jezus van Nazareth tot ons gezonden, een man die in alles het beeld van God, zijn Vader, was. Hoewel wij met Kerstmis vol vreugde vieren dat God zich het lot van mensen aantrekt, en een wereld wil waar het voor elk mens goed is om te leven, kunnen wij ons afvragen in hoeverre wij mensen dat plan hebben helpen verwezenlijken. Dat Rijk van God, waar duistere praktijken niet thuishoren en waar elke mens eerlijk moet worden behandeld, waar mensen tevreden kunnen samenwonen, wat hebben we daar samen al van gerealiseerd?

Soms krijg je de indruk dat de boodschap, het licht van Kerstmis, in de huidige maatschappij

veeleer wordt teruggedrongen dan dat het aan betekenis wint. Op welk licht kan de jeugd van tegenwoordig zich nog oriënteren? Er zijn immers zoveel dwaallichten die hen van de wijs brengen dat ze maar al te gemakkelijk het spoor bijster raken.

En niet alleen onze kwetsbare jongeren. Ook de ouderen, ook wijze mensen weten soms niet meer waar ze aan toe zijn. Zoveel komt er dagelijks op ons af. Dingen die ons verontrusten. Onze toekomst, die eens zo zeker leek, blijkt helemaal niet zo zeker te zijn. En we zoeken naar middelen om daaraan iets te doen. Meer dan ooit is er solidariteit, en wel van alle partijen, nodig om de eurocrisis op te lossen en de vrede, die op vele plaatsen nog ver te zoeken is, te brengen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en zoeken buiten hun eigen land een veilig onderkomen, maar net als voor Jozef en Maria is er voor velen geen plaats in de herberg. Ze moeten leven in erbarmelijke omstandigheden. Soms is dat het gevolg van natuurrampen, maar veel vaker is hun ellende uiteindelijk te wijten aan de strijd om macht en rijkdom tussen de groten der aarde. Steeds opnieuw worden wij opgeschrikt door terroristische aanvallen. Vele mensen worden hierdoor onschuldig gedood.

Echte solidariteit is nog ver te zoeken. Er is meer onvrede dan vrede in de wereld. Van de andere kant zal niemand ontkennen dat we het eigenlijk nog niet zo slecht hebben. We zeggen het zelf: we mogen niet klagen. Maar toch doen we dat. We klagen dat het slecht gaat met de economie, dat ons pensioen onzeker is, dat er overal bezuinigd moet worden, dat je 's avonds niet meer veilig over straat kunt.

We zeggen wel dat we niet mogen klagen, maar echt tevreden zijn velen ook weer niet. En dat terwijl er overal op de wereld miljoenen mensen zijn die het wel slecht hebben, die in mensonterende omstandigheden moeten leven. Zij hebben reden tot klagen. Zij hebben reden om ontevreden te zijn. En zo lang er nog mensen zijn die niet tevreden zijn, niet gelukkig kunnen zijn, kan er ook geen echte vrede op de wereld komen.

Kerstmis is het feest van licht en vrede.

Dat wensen wij elkaar van harte toe.

Maar laten wij de daad bij het woord voegen. Kerstmis kan verder reiken dan onze eigen familie en vriendenkring. Deel je kerstvreugde met de minderbedeelden. Goede doelen zijn er in overvloed. Een open hand brengt een beetje geluk in je medemens maar ook in jezelf. En een klein beetje meer vrede in de wereld.

Kerstmis kan zalig zijn.

Diaken Hennie Witsiers

DE BIBLIOTHEEK PAROCHIECENTRUM

Wist u ... dat u in het parochiecentrum boeken kunt inzien en lenen op velerlei gebied? Boeken die u kunnen helpen op uw weg door het leven? Neen, u hoeft geen abonnement te hebben. Wel moet u in het schrift op het bureau noteren wat u meeneemt en u mag het boek twee weken lenen.



Wat u er kunt vinden? De volgende thema's:

- Naslagwerken, Bijbels en boeken over de bijbel.
- Liturgie van de sacramenten (doop,

vormsel, biecht, eucharistie, huwelijk, priesterschap, ziekenzalving).

- Begeleiden van zieken, avondwakes, uitvaarten, crematies.
- Gebeden en gedichten.
- Gebeds-, woord- en communiediensten.
- Kerstmis-, Pasen- en Pinksterenvieringen en gelegenheidsvieringen.
- Voor kindervieringen is ook een ruime sortering aanwezig, o.a. verhalenboeken.
- Boeken over symbolen, kruisweg, wereldreligies, ouderen, liturgisch bloemschikken en liturgische platen.
- Muziekboeken voor groot en klein.
- Een afdeling over spiritualiteit.
- Boeken over bidden en mediteren, Jezus, Maria, Franciscus, heiligen, zaligen en kerkelijke personen als Mgr. Bekkers, Titus Brandsma etc.
- Kerkgeschiedenis en kerkelijke cultuur, geloven, theologie.
- Diaconie in Nederland en in de Derde Wereld.
- Er zijn ook verschillende tijdschriften aanwezig die u ter plaatse kunt lezen (u mag ze echter niet meenemen).

Er is een kopieerapparaat aanwezig waar u eventueel een kopie kunt laten maken. Het parochiecentrum is op werkdagen 's morgens open van 9 tot 12 uur. Op donderdagmorgen zijn wij aanwezig om uw vragen te beantwoorden of u te helpen. Op andere dagen kunt u via de gastvrouwen of gastheren een afspraak maken en komen wij indien mogelijk.

We hopen u hiermee enige inlichtingen gegeven te hebben over onze mooie bibliotheek.

Van harte welkom!

Zr. Angelina Blankendaal, Jeanneke Groenen
Bibliotheek Parochiecentrum
Oosterweg 4 Wijchen, 024-6412627

CATECHETISCH BERAAD

DRIE GESPREKSAVONDEN OVER MYSTIEKE STROMINGEN

In het voorjaar van 2016 organiseren het catechetisch beraad van onze parochie en de protestantse streekgemeente gezamenlijk drie bijeenkomsten over mystieke stromingen.

Wat mystiek is, is niet eenduidig. In de kern gaat het om 'leven in Gods tegenwoordigheid'. We kunnen denken aan een hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God. Of aan een innige omgang, zoals het in de protestantse traditie wel werd genoemd. Het gaat om geloofservaringen (vaak overweldigend) waarin God zich laat kennen als levende presentie en die doorwerken in het dagelijkse leven.

WOENSDAG 17 FEBRUARI: PETER WESTERMAN, OVER DE MYSTIEK VAN RUUSBROEC.

Jan van Ruusbroec (1293-1381) is de belangrijkste mystieke schrijver in de Nederlanden in de middeleeuwen. Hij is een van de representanten van de beweging der Devotio Moderna. Hij schreef in het Middelnederlands, maar er zijn meerdere vertalingen. Peter Westerman, pater marist en filosoof, werkte wereldwijd en geeft nu geestelijke begeleiding.

WOENSDAG 2 MAART: JEROEN WITKAM, OVER CHRISTENDOM EN ZEN.

Zen en christendom, zijn ze te verzoenen? Is er herkenning tussen zenteksten en de bijbelse boodschap? Bestaat er een verband tussen de persoonlijke God van de bijbel en de verstillingweg van de Zen? Jeroen Witkam is vele jaren abt van een trappistenklooster geweest; hij schreef diverse boeken en is als zenmeester nog altijd actief.

WOENSDAG 16 MAART: RINSE REELING BROUWER, OVER DE PROTESTANTSE MYSTICUS MISKOTTE.

In de wereld van de protestantse mystiek is Cornelis Heiko Miskotte (1894-1976) een veelzijdig theoloog, die een tijdlang een orthodox-protestantse theologie à la Karl Barth uitdroeg, maar ook als predikant veel brieven, preken en opstellen naliet. Rinse Reeling Brouwer bezet de Miskotte/Breukelman-leerstoel aan de Protestantse Theologische Universiteit en is een van de bezorgers van deel 14 van het verzameld werk van Miskotte: 'Mystiek en bevinding' (november 2015).

Locatie: Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen.
Tijd: 20.00 (stipt)-22.00 uur).

Info: ds. Marco Luijk (t.06-24568399), mjluijk@upcmail.nl of Guus Bary (t.024-6415136), ehbary@planet.nl

Geen toegangsprijs; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het is niet verplicht om zich aan te melden, maar in verband met ruimte, koffie en thee is het voor de organisatie wel zo prettig.

Het kan bij Koos Leemker: jfleemker@kpnmail.nl

BELOFTE MAAKT SCHULD

Hiermee komen we meteen al tot de kern van wat 'belofte' inhoudt, namelijk dat wij ons aan ons woord moeten houden. Het is dus meer dan een voornemen. Het is een vrijwillige toezegging aan je naaste en als je naaste deze toezegging aanvaardt, ontstaat er vanwege de deugd van getrouwheid een zedelijke verplichting om te volbrengen wat men beloofd heeft.

Wordt zo'n belofte vrijwillig aan God afgelegd - ten overstaan van de abt of de overste-, dan spreken we van een gelofte. Wanneer een man of vrouw toetreedt tot een bepaalde orde of congregatie van religieuzen belooft die persoon de betreffende levensregel en de evangelische raden van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid te onderhouden. Na een proeftijd worden dan de tijdelijke geloften afgelegd. Na gebleken geschiktheid voor het kloosterleven worden de eeuwige geloften afgelegd, een verbond voor het leven.

In dit artikel ga ik wat nader in op het begrip *belofte*. De praktijk leert, dat het woord soms een tamelijk lichte betekenis heeft, maar in een aantal gevallen ook een bijzonder zware. Wanneer iemand je uitnodigt om een keer een kop koffie te komen drinken, maar van je toezegging komt om één of andere reden niets terecht, zeggen we niet dat hier sprake is van belofte-breuk.

Aan met name kleine kinderen wordt door de ouders vaak van alles beloofd: snoep, langer opblijven, bij een vriendje spelen of slapen, verhoging van het zakgeld, etc. Hier staat tegenover, dat het kind aan de ouders moet beloven het gewenst gedrag te tonen of een bepaalde prestatie te leveren. Hier zien we een wisselwerking tussen ouders en kinderen. De lijn kan worden doorgetrokken naar de school. Dergelijke beloftes hebben voor het kind een belangrijke opvoedkundige waarde en moeten dus serieus genomen worden.

Wanneer we beloven een langdurig zieke eenmaal in de week te bezoeken, of een hulpbehoevende man of vrouw een paar uur per week te helpen met huishoudelijk werk of met het doen van boodschappen, wordt de belofte al zwaarder. Zulke daden van barmhartigheid zijn waardevol en scheppen een band van onderling vertrouwen,

maar moeten wel worden waargemaakt. Zulke beloftes mag je niet zomaar schenden of in het ergste geval verbreken.

Het huwelijk is ook een belofte en wel één van de zware categorie. Man en vrouw beloven elkaar trouw voor het leven, in voor- en tegenspoed. De liefde voor elkaar maakt dat ze samen gelukkig zijn en hopelijk steeds meer zullen worden. Wanneer uit het huwelijk kinderen worden geboren, kan opnieuw de vraag gesteld worden: hoe loyaal zijn wij aan de beloften die we aan de kinderen doen, als wij ze in onze wereld laten komen? Kinderen komen ter wereld en zij verwachten dat die belofte wordt waargemaakt. Zij verwachten dat op een totale, ver-



trouwvolle, weerloze manier. Je hoeft maar naar kinderen te kijken en je ziet het in hun ogen: de afhankelijkheid en de onvoorwaardelijke liefde. Maar wat gebeurt er als ouders niet hun belofte gestand (kunnen) doen naar het kind? Daar kan bij een scheiding sprake van zijn. Het kind kan daar de dupe van zijn. Het verbreken van de belofte kan in dit geval leiden tot een ernstig trauma bij het kind. Zij kunnen deze gebeurtenis niet ontwaarsamen.

Tijdens een van zijn audiënties sprak paus Franciscus ook over de belofte aan kinderen. Hij verwees daarbij naar Matteüs 18.10, waarin Jezus het opneemt voor de kinderen, zoals Hij dat zo vaak doet. "Waak ervoor ook maar een van deze geringsten te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader."

Hun vertrouwvolle overgave aan onze belofte, waartoe wij ons verplichten vanaf het eerste moment, oordeelt ons. Hun spontane vertrouwen in God mag nooit worden verwond. Verder sprak de paus over een tweede belofte. Vader en moeder geven zich aan het kind, om het kind aan zichzelf te geven. En dat is liefde, die een vonk in zich draagt van Gods liefde. Zo bezitten ouders deze vonk van liefde die ze doorgeven aan hun kinderen en zijn op deze wijze instrument van Gods liefde.

Samenvattend: beloften verplichten, maar maken het samen-leven tegelijkertijd aangener en rijker.

Koos Leemker

DE WANDELING

De volgende wandeling is op 2 januari 2016.

FABELACHTIG MOOI



Wat hebben we in oktober genoten van de gastvrije ontvangst in de fabelachtig mooie kerk in Nederasselt. Een van de deelnemers verwoordt het als volgt: 'Mooie mensen, mooie wandeling, mooie koffie en goed weer. Wat willen we nog meer.'

WAT WE NOG MEER WILLEN

Dat zal ik je vertellen. Weer zoiets als toen. Weer mooie mensen, geen probleem. Weer een mooie wandeling, wordt voor gezorgd. Mooie koffie, simpel toch. En .. mooi weer, tja als dat zou kunnen.

DE BESTE WENSEN

Op 2 januari wensen we elkaar zo gemakkelijk het beste toe. Hoop je op een jaar zonder tegenslagen? Als dat zou kunnen, maar ... Zou het niet beter zijn als we leren met veranderende omstandigheden om te gaan?!

OP PAD

Op de dag na nieuwjaar krijg je een unieke kans om je beste beentje voor te zetten. Plannen maken is simpel, de eerste stap is vandaag jouw kans. Een mailtje van een verhinderde deelnemer is veelzeggend: 'Ik baal er enorm van dat ik (weer) niet mee kan! Ik zal hier in mijn eentje met veel weemoed aan jullie denken..... Kortom, een sterkere aanbeveling bestaat nauwelijks.



TROPISCHE VERRASSING

Hopelijk zijn de weersomstandigheden op 2 januari zo extreem dat de tropische verrassing, die wij voor u in petto hebben, dubbel wordt gewaardeerd.

KOMEN DUS

Voor de afstand hoeft niemand het te laten. Kom nou maar! Je krijgt er geen spijt van. We rusten in woonzorgboerderij 'DE HAGERT'.

Graag aanmelden uiterlijk 1 januari bij petervangils1944@gmail.com of 024-6414946. Vanaf 10 uur ben je welkom in de pastorie van Antonius Abt te Wijchen.



ADVENT-KERSTMIS 2015

Ja, we zitten in de ADVENT op weg naar KERSTMIS. Te midden van de chaos waarin wij moeten leven, de grote stroom vluchtelingen, de mensen op zoek naar betere leefomstandigheden, omdat ze thuis nauwelijks kunnen bestaan, de grote problemen in de zorg, vooral ouderen die in de kou komen te staan, te midden daarvan zien wij als adventsmensen uit naar Kerstmis, betere leefomstandigheden voor ieder.

Advent is een speciale tijd van verwachting, een tijd van hoop en uitzien naar betere tijden. Maar hoop, hopen op, wat is dat? Het wordt zo gemakkelijk gezegd: advent is een tijd van hoop, hou de hoop levend. Het is zo'n loos woord, als er niet het perspectief achter zit, dat het kan gebeuren. En dat is nu het mooie van de advent. Advent laat ons uitzien naar de vervulling van onze hoop, vanuit het perspectief van Kerstmis. Let wel, advent is niet zomaar een aardige liturgische tijd. Het verbeeldt de eeuwen vóór de geboorte van Jezus, waarin mensen uitzagen naar de komst van een redder. Iemand, die zou bevrijden van allerlei mensonwaardige denkbeelden over God en over mensen. Een redder, die de Waarheid over het leven zou zijn, die de Weg zou aangeven voor een leven in liefde en vrede, een Gezondene, die Leven zou zijn voor mensen. Kijk goed, dat zijn toch dezelfde verwachtingen die wij hebben. De hoop en de verwachting van die advent zijn geen loze woorden, maar zijn in vervulling met de geboorte van Jezus.

Jezus, Kind van Kerstmis, Zoon van mensen, van wie we geloven, dat Hij zo verbonden is met God, dat we Hem Zoon van God noemen. Een lieflijk begin, dat we ook zo mogen vieren. Maar Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij opent voor ons de weg, gaat met ons de strijd aan tegen het kwaad totdat Hij er aan sterft. Jezus, Kind van Bethlehem, gezonden om het kwaad te bestrijden en het goede te laten zegen, wijst ons daartoe de weg. Kerstmis is een prachtig feest, maar is wel de uitdaging, het nieuwe begin om met Hem vrede en liefde te brengen waar haat en onverschilligheid heerst. Dat wij zulke Kerstmensen zijn, wens ik onze gemeenschap toe.

Jos van Minderhout



APOSTEL PAULUS, ZIJN EERSTE GROTE REIS

Ik heb de indruk dat veel kerkgangers weinig weten over de belangrijke invloed die apostel Paulus op het christelijk geloof heeft gehad. Omdat de kerk elk jaar op 25 januari stil staat bij zijn bekering, wil ik in twee afleveringen iets over hem vertellen.

Paulus is geboren rond 3 na Chr. Hij heeft Jezus nooit ontmoet of gekend. Hij hoorde dan ook niet tot de twaalf apostelen, zoals ons vooral bekend van het laatste avondmaal. Als zodanig zouden we niet moeten spreken over apostel Paulus. Hij heeft deze eretitel echter gekregen, vanwege zijn geweldige inzet om zoveel mogelijk mensen te inspireren christen te worden.

Dit is zeer opmerkelijk omdat hij oorspronkelijk een christenhater en- vervolger was. Vóór zijn eigen bekering was Paulus een wetsgetrouwe jood, die niets moest hebben van Jezus' leer en diens vrijzinnige sekte.

Hij vervolgde de volgelingen van Jezus in Jeruzalem met harde hand en wilde dat ook met de volgelingen in Damascus doen. Daartoe reisde hij naar Damascus, maar hij werd als door een wonder bekeerd tot volgeling van Jezus' leer. Onderweg verscheen de Heer; die sprak hem aan en raakte hem in zijn hart. Paulus werd verblind maar werd hiervan genezen door toedoen van Jezus' leerling Ananias. Paulus raakte hiervan zo diep onder de indruk, dat hij zich liet dopen en volgeling van Jezus werd. De Heer riep hem tot het apostelschap. De joodse leiders in Jeruzalem zagen hem vanaf dat moment als afvallige van de joodse zaak en wilden hem doden; maar hij wist te ontkomen.

Paulus werd door Jezus' ideeën zo aangesproken, dat hij zich ontpopte als een missionaris van wereldniveau. Met de wereld werd toen vooral bedoeld het gebied rond de Middellandse Zee. Na zijn bekering duurde het twee jaar alvorens hij apostel Petrus ontmoette.

Paulus stichtte overal christelijke kernen. Hij richtte zich bij zijn bekeringswerk voornamelijk tot 'de heidenen' oftewel de niet-joden.

Op 25 januari wordt Paulus herdacht vanwege zijn vele bekeringsactiviteiten. Mede hierdoor groeide de christelijke kerk uit tot een wereldkerk.

Om de wereld van toen te winnen voor de christelijke leer maakte hij drie grote reizen en werd tot

slot door de Romeinen naar Rome overgebracht vanwege een strafproces. Maar ook daar was hij in de gelegenheid bekeringswerk te verrichten.

1^E REIS IN 45.

Paulus voer naar de Turkse havenstad Perga. Van hieruit maakte hij een circa 1200 km lange voettocht door het binnenland en bezocht o.a. Lystra. Hierna keerde hij terug naar Antiochië. De omschrijving christenen werd in die tijd in Antiochië ingevoerd.

Onderweg riep Paulus met zijn prediking zoveel weerstand en argwaan op, dat hij in Lystra werd gearresteerd waarna hij in een proces werd veroordeeld tot de dood door steniging. Hij overleefde wonderbaarlijk deze steniging en wist te vluchten.

Toen Paulus verslag deed van deze reis, en stelde dat God 'een deur des geloofs' voor de heidenen had geopend, raakten de christenen in Jeruzalem 'ten diepste geroerd'. Zij waren oprechte christenen, maar tegelijkertijd ook oprechte joden. Het was voor hen ondenkbaar, dat iemand een christen kon worden, zonder eerst in het jodendom te zijn opgenomen.

Welk een godslastering, de Wet van Mozes, al duizend jaar de leider en behoeder van de uitverkorenen, af te schaffen.

Tussen de apostelen in Jeruzalem en Paulus was dus een groot verschil van inzicht gegroeid over wie er bekeerd moesten worden tot Jezus' leer. De apostelen wilden zich voornamelijk op de joden richten. Paulus vond dat Jezus was gekomen om de hele mensheid te verlossen. Niet- joodse bekeerlingen hoefden van hem niet eerst jood te worden.

Afgesproken werd dit geschil voor te leggen aan de eerwaarde apostelen in Jeruzalem. Deze bijeenkomst staat bekend als het apostelconvent. Ook wel omschreven als een apostolische vergadering. Over dit overleg is weinig vastgelegd. Voor zover wel bekend, zijn de genomen besluiten van grote betekenis geweest voor de christelijke theologie, en voor de kerk- en de wereldgeschiedenis. Hierdoor zou de moederkerk niet verstarren tot een joodse sekte.

Paulus kreeg toestemming zich qua bekering tot de heidenen te wenden. En de apostelen zouden trachten de joden te bekeren tot het christendom. Paulus ging zich in zijn bekeringswerk richten op het gehele gebied van Syrië en Judea tot het huidige Zuid-Italië, inclusief de grote eilanden in de Middellandse Zee. (wordt vervolgd)

Henk Folmer





ZONDAG 24 JANUARI 15.00 UUR: THEATER HET GEHEIM VAN DE KLEERMAKER.

Het geheim van de kleermaker is een familievoorstelling. Peter Vermaat laat in deze voorstelling zien wat de kracht is van verhalen. Hij maakt gebruik van zeer kleine en zeer grote poppen. Een boeiende voorstelling voor jonge mensen van 4 tot 94 jaar.

“In een land, hier ver vandaan, woonde een lelijke keizer. Machtig en nors. Nooit vond hij iets goed. Ook niet de kleren van de beroemde kleermaker Brumèl.



Daarom kwam de kleermaker op een dag in de gevangenis terecht.

Daar had hij een droom en ontdekte hij een groot geheim...”

Ben je nieuwsgierig en wil je weten wat het geheim is? Kom dan op zondag 24 januari om 15.00 uur naar De Schakel, Pius XII-straat 85, Wijchen.

Na afloop is er in De Schakel de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

TOON PAKT ZIJN KOFFER

Toon voelt zich ongelukkig in de stad waar hij woont. Elke dag hoort hij mensen ruziemaken en ziet hij ontevreden mensen. Niemand die hem goedendag zegt, iedereen is druk bezig met zichzelf. Toon is het beu en wil ergens wonen waar de mensen vriendelijk zijn tegen elkaar, waar mensen nog genieten van de gewone dagelijkse dingen. Hij pakt zijn koffer en gaat op stap!

Na een dag stappen begint het donker en koud te worden. Dan ziet hij in de verte een stad, daar hoopt hij een plaats te vinden voor de nacht. Maar alle hotels zijn volgeboekt! De moed zinkt hem in de schoenen, hij pakt zijn zware koffer weer op. Op weg naar een volgend dorp ziet Toon in de verte een lichtje. Dichterbij gekomen ziet hij mannen rond een vuur de wacht houden bij schapen in de wei. Ze nodigen hem uit om erbij te komen zitten en vertellen dat zij herders zijn. Het vuur geeft hem warmte en hij voelt zich ineens niet meer alleen. Hij opent zijn koffer en ziet tot zijn verbazing dat er een warm schapenvachtje in zit! Hij begrijpt er niets van maar trekt het aan. Toon voelt zich nu één van de herders.

Als hij wakker wordt zijn de herders al op pad. Er staat enkel nog een koffertje met zijn naam erop en wat boterhammen erbij. Met het koffertje in de hand trekt Toon verder op zoek naar een plaats waar hij zich goed kan voelen.

Hij stapt al een hele tijd als hij opeens een man met een ezel ziet. Toon vraagt de man of hij een plaatsje heeft met beschutting voor de koude nacht, maar de man weet niets anders dan de stal van de ezel. Zo stappen Toon en de ezel naar de stal. Onderweg vertelt de ezel: “Toen ik klein was werd ik uitgelachen, ik moest heel hard werken en kreeg



stokslagen van de boer. Ik werd naar deze stal gebracht en voelde me bang en eenzaam. Tot ik op een dag een kameraad voor de nacht kreeg. Een grote, goede os kwam bij me slapen. Hij praatte niet veel, maar kon heel goed luisteren. Hij lachte me niet uit en we werden dikke vrienden.”

Aangekomen in de stal staat de os hen al op te wachten. Toon opent zijn koffertje en weer schrikt hij van wat hij erin ziet zitten: bieten, wortelen en stro. De os en de ezel zijn blij met de bieten en de wortelen en het zachte stro houdt Toon voor zichzelf om op te slapen. Na een vermoeiende dag slaapt Toon zalig in.

’s Anderdaags wordt Toon uitgerust wakker in een lege stal. Weer vindt hij een koffer met zijn naam erop. Vol goede moed gaat hij verder op weg. In de middag ziet Toon in de verte twee mensen stappen. Wanneer Toon bij hen komt ziet hij dat het een man en een vrouw zijn, duidelijk vermoeid. De vrouw ziet er bleekjes uit, ze vertelt dat ze een kindje verwacht. Ze hebben in de stad tevergeefs gezocht naar een overnachtingsplaats. “Heb jij soms een plaatsje voor ons”, vraagt ze aan Toon. Toon weet niet goed wat hij moet zeggen, hij zou er alles voor over hebben om die mensen een bed te geven, maar hij heeft er zelf geen! Dan denkt hij ineens aan de stal, er ligt nog vers stro zegt hij en je bent er beschut tegen regen en kou. Toon opent zijn koffertje en deelt het eten en drinken dat er in zit met deze mensen. Tot zijn verbazing zit er ook een ster in de koffer. Zonder dat hij

het zelf begrijpt zegt hij tegen de man: “Hang de ster boven in de stal, als ik dan geen plaats vind om te slapen, weet ik waar ik jullie kan vinden.” Maria en Jozef bedanken Toon en gaan op weg naar de stal.

Toon gaat verder op pad en bedenkt dat hij heeft genoten van zijn ontmoetingen met de herders, de ezel en de os, Maria en Jozef. Zijn koffer lijkt ineens lichter te zijn! Dan ziet hij twee reizigers op kamelen op zich afkomen. Ze vertellen Toon: "Wij zijn koningen uit een ver land, in ons land is er veel ruzie, de mensen zijn ontevreden en klagen altijd maar. We zochten een plaats waar het fijn is om te wonen, maar we geven het op, we zijn uitgeput en hebben honger en dorst." Toon deelt het eten en drinken dat hij nog heeft onder hun drieën. Hij doet zijn koffer open en vindt er een heleboel goud, een kroon en een mantel. De koningen hebben zelf al een mantel en een kroon, dus doet Toon de mantel zelf aan en zet de kroon op. "Nu ben jij ook koning" zeiden de heren. "Ga met ons mee!"

De drie koningen gaan samen verder. In de verte zien ze een schitterende ster en Toon herkent de ster die hij aan Jozef gegeven heeft. "Kom" zei Toon, "we volgen de ster!" Hoe dichters ze bij de



stal komen hoe meer hun vermoedigheid verdwijnt. In de stal zitten Jozef en Maria met hun pasgeboren kindje. Alle herders van de eerste avond zijn ook in de stal en hebben hun lampen aangestoken. En ook de os en de ezel herkennen Toon en stralen van geluk.

"Dit is Jezus," zei Maria, "ons kindje is hier geboren". De koningen staan verbaasd: in deze eenvoudige stal is zoveel geluk te voelen, alles is zo rustig en vredig, iedereen is hier gelukkig, tevreden en voelt zich hier thuis! "Zálig" zei Toon, "Jezus zorgt ervoor dat iedereen die hier komt, kan genieten van goedheid, vriendelijkheid, geborgenheid, zachtheid en stilte!"

PUZZEL

Deze ebbenhouten kerstgroep uit Zaïre lijkt op de bovenste foto heel erg op de onderste. Maar als je goed kijkt, kun je wel 20 verschillen ontdekken. Zie jij ze allemaal?



Na de kerst op de vlucht.

EEN KERSTCIJFERPUZZELTJE

Nog even tellen. Tel je mee? Weet jij,

1. Hoeveel dagen december heeft?
2. Op welke dag van januari het feest van Driekoningen wordt gevierd?
3. In hoeveel geloofsgemeenschappen deze Apostelbode wordt bezorgd?
4. Hoeveel jaren oud Jezus geworden is?
5. Hoeveel weken de advent duurt?
6. Uit hoeveel letters het woord KERSTEVANGELIE bestaat?

Als je alle gevonden getallen bij elkaar optelt en je komt dan uit op een mooi rond getal, dan heb je waarschijnlijk alle antwoorden wel goed en bovendien nog goed opgeteld ook.



KERSTACTIE 2015

Graag brengen wij u onze kerstactie in herinnering. We schreven er al over in de vorige Apostelbode. De actie is bedoeld voor mensen met een minimaal inkomen. Men zegt dat het met de economie beter gaat, maar het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank stijgt helaas nog steeds, ook dit jaar! Een kerstpakket is voor hen meer dan welkom. Momenteel worden de aanmeldingen verwerkt. Waarschijnlijk komen we dit jaar uit op rond 240 pakketten.

Daarnaast wordt sinds enkele jaren een klein bloemstukje bezorgd bij mensen voor wie een warm gebaar van de parochie een steuntje in de rug kan zijn. Het stukje wordt persoonlijk bezorgd door mensen van het ziekenpastoraat.

Voor allen die onze actie een warm hart toedragen en iets kunnen missen: financiële steun is zeer welkom. Mocht u de collecte zijn misgelopen, er zijn nog de volgende manieren om uw bijdrage te doneren:

- storting op bankrekening NL70RBO0135464048 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. kerstactie
- een envelop afgeven aan de deur van een parochieel centrum of daar in de brievenbus doen met vermelding 'kerstactie'
- in het offerblok Antoniusbrood achter in de Antonius Abt- en Paschaliskerk in Wijchen, in december zijn alle giften hierin bestemd voor de kerstactie.

Anna Verlouw, coördinator kerstactie

OPLOSSING PUZZEL



OPLOSSING KERSTCIJFERPUZZELTJE

Als je alle getallen bij elkaar hebt opgeteld, kom je precies uit op 100.

ADVENTSACTIE 2015

WERELDWIJD VOOR KINDEREN EEN HOOPVOLLE TOEKOMST.

In de jaarlijkse terugkerende adventsperiode wordt de Adventsactie gehouden. Dit jaar in de periode van 28 november 2015 tot en met 24 december 2015. In onze parochie vindt de daadwerkelijke collecte plaats op de derde zondag van de advent. Dit betekent dat de collecte gehouden wordt in het weekend van 12/13 december 2015. Voor de kerken waar in het genoemde weekend geen viering is, wordt de collecte in het weekend van 19/20 december 2015 gehouden. Het is een deurcollecte. Dat betekent dat aan het einde van de viering de collecte aan de uitgang gehouden wordt.

Het thema van de Adventsactie 2015 is "MOEDER EN KIND". Welk thema past beter in deze tijd voor Kerstmis, de tijd waarin een aanstaande moeder op pad ging om haar kind een veilig thuis te bieden?

Dit jaar zijn er zeven projecten uitgekozen door de Adventsactie. Wij noemen deze projecten: PERU: hoop op een goede toekomst voor jongeren. € 30.000,- voor uitbreiding computerlessen en de keuken.

BETHLEHEM: bezoek aan heilige plaatsen leidt tot wederzijds begrip. € 32.000,- voor het tegengaan van discriminatie, het voorkomen van isolatie en het bevorderen van de emancipatie.

BRAZILIË: woonboerderij geeft kinderen een toekomst. € 30.000,- om kinderen te blijven helpen bij het verwerken van hun afschuwelijke ervaringen, ze te kunnen opvangen en gezond laten bestaan. CAMBODJA: help de moeders zorgen voor het kind. € 20.000,- voor het leren lezen van moeders, informatie verstrekken over opvoeding en huishoudelijk geweld.

MALAWI: een ouderlijk steuntje voor weeskindere: € 20.000,- voor het voorkómen dat kwetsbare kinderen naar de stad vertrekken, dat de groei naar volwassenheid een hoopvolle tijd kan worden.

TOGO: kennis bestrijdt 90% van de gezondheidsproblemen. € 32.000,- voor het ondersteunen van de consultatiebureaus bij het verstrekken van kennis aan onderwijzers en ouders.

BURKINA FASO: school biedt hoop aan jonge mijnwerkers. € 30.000,- voor uitbreiding school, meer plaatsen kinderen, bibliotheek, boeken en enkele fietsen.

Deze verspreiding laat zien dat Adventsactie het waardevol vindt wereldwijd een verschil te maken. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

De parochiële werkgroep missie, ontwikkeling en vrede



JUBILEUM

Op zaterdag 14 november werd er in de Antonius Abtkerk in Nederassel het 60-jarig jubileum gevierd van het dames- en herenchoor. 60 jaar geleden werd het toenmalig dameschoor samengevoegd met het herenchoor. Pastoor Vogels was daarmee al zeer vooruitstrevend want dat was in die tijd geen normale gang van zaken.

Thé Derks, de dirigent van dit koor, wist de hoge en lage tonen perfect te combineren. Zijn zoon Sjef heeft 40 jaar geleden de dirigerestok van zijn vader overgenomen en staat nu nog steeds voor dit jubilerend koor. Sjef Derks werd aan het eind van de viering voor deze staat van dienst dan ook gehuldigd.

Ook de jubilarissen mevrouw M. Hirders (12,5 jaar), de heer T. Derks (40 jaar) en mevrouw D. Bruijsten-Janssen (40 jaar) werden op gepaste wijze toegesproken door pastor Aloys van Velthoven. Zij kregen een mooie bos bloemen met een jubileumspeld. Mevrouw A. van Eldijk-Derks werd extra in het zonnetje



gezet vanwege haar 60-jarige lidmaatschap. Zij heeft de oprichting van het dames- en heren-koor nog meegemaakt.

Namens de contactraad kregen alle jubilerende koorleden een aandenken in de vorm van een muzieknoot met "60" erop en een mooie rode roos.

Na de viering kreeg iedereen de gelegenheid om het koor en de jubilarissen te feliciteren. Er was koffie of thee met een lekkere vlaai. De koorleden hadden na deze receptie nog een gezellig samenzijn met hun jubilarissen en familie.

'KOOR MAZING JOY VIERT 10-JARIG BESTAAN'

Met een jubileumfeest in dorps huis Ons Huis in Nederasselt heeft koor Mazing Joy zaterdag 21 november jl. het 10-jarig bestaan gevierd.

Voortgekomen uit de kerkkoren Astrilde in Balgoij en Voices in Nederasselt werd Mazing Joy op 3 september 2005 officieel opgericht.

In die tien jaar heeft het koor zich steeds meer gericht op het ontwikkelen van (inter)culturele muzikale voorstellingen met een boodschap. Zo werden onder andere de musical 'African Jigsaw' (2007-2008), het concert 'Mazing Joy meets India' (2010) en diverse vredesconcerten in de kersttijd opgevoerd. Dit jubileumjaar is het koor zeer succesvol met de veelzijdige voorstelling 'Onderweg', geïnspireerd op de tocht naar Santiago de Compostela van koorlid Jan van Woerkom. Na diverse uitvoeringen in Over-

KERSTSTAL KIJKEN
Eerste kerstdag 25 december is de kerk van 10.30 uur tot 12.30 uur open. Er is dan gelegenheid om naar de mooie kerststal in de kerk van Nederasselt te komen kijken en een kaarsje aan te steken
Contactraad van Nederasselt



asselt en Wijchen, gaat Mazing Joy 'Onderweg' in 2016 in andere delen van het land opvoeren, waaronder Den Haag en Roermond.

Op het druk bezochte jubileumfeest waren een groot aantal oud-leden aanwezig, genodigden en ook diverse gastzangers en muzikanten die aan de diverse projecten hebben meegewerkt.



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

IN MEMORIAM

In mei 2015 kregen wij als contactraad te horen dat Antoon Marinussen ziek was. Antoon was lid van de contactraad vanaf 29 april 2014 en als zodanig actief in ons mooie Balgoij. Mensen konden bij hem de misintenties opgeven, hij verzorgde de mededelingen voor de zondagen en hij was lector in de vieringen. Daarnaast dacht hij met ons na over de Mariakapel. Graag had hij tot het laatste toe zijn steentje bijgedragen aan dit prachtig gebouw. Ook tijdens het 100-jarige bestaan van de kerk was hij een van de medewerkers voor en



tijdens het feest. Vele uren hebben wij met hem vergaderd. Wij waren altijd welkom bij Antoon en zijn vrouw Ans. Vanaf de zijkant heeft Antoon nog meegemaakt dat de Mariakapel werd gebouwd en ingezegend. Zijn sterven was onverwacht. Wij zijn dankbaar voor alles wat Antoon voor onze geloofsgemeenschap heeft gedaan met steun van zijn vrouw Ans. Wij wensen Ans en de familie heel veel sterkte toe.

Namens de contactraad Balgoij,
pastor Aloys van Velthoven

Vieringschema
05 dec. t/m 20 dec.

05 december / 06 december
• 2e zondag van de advent

12 december / 13 december
• 3e zondag van de advent
• zondag Gaudete

19 december / 20 december
• 4e zondag van de advent

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ②</p> <p>✦ Eerste lezing: Bar. 5,1-9 ✦ Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11 ✦ Evangelie: Luc. 3,1-6</p>	<p>lezingen ③</p> <p>✦ Eerste lezing: Sef. 3,14-18a ✦ Tweede lezing: Fil. 4,4-7 ✦ Evangelie: Luc. 3,10-18</p>	<p>lezingen ④</p> <p>✦ Eerste lezing: Mi. 5,1-4a ✦ Tweede lezing: Heb. 10,5-10 ✦ Evangelie: Luc. 1,39-45</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Bas van Dijk</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Kennismakingsviering Communicanten/Vormelingen Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Bas van Dijk</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>Géén viering</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

Vieringschema 24 dec. t/m 26 dec.		donderdag 24 december • Kerstavond	vrijdag 25 december • Eerste Kerstdag	zaterdag 26 december • Tweede Kerstdag • Heilige Stefanus
	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 ✧ Tweede lezing: Tit. 2,11-14 ✧ Evangelie: Luc. 2,1-14	lezingen ✧ Eerste lezing: Jes. 52,7-10 ✧ Tweede lezing: Heb. 1,1-6 ✧ Evangelie: Joh. 1,1-18	lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60 ✧ Evangelie: Mat. 10,17-22
	H. Antonius Abt Wijchen	18.00 Gezinskerstviering Familiekoor Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar) 20.00 Kerstavondviering Harmonie D.O.V. Martin Claes 22.00 Kerstavondviering Parnassuskoor Martin Claes	11.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Alverna Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	11.00 Eucharistieviering Elkerlyckoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	19.30 Kerstavondviering 2Gether Hennie Witsiers	09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	<i>Geén viering</i>
	H. Paschalis Baylon Woezik	17.00 Kerstspel Kinderkoor Werkgroep Gezinsliturgie 19.00 Gezinskerstviering Kinderkoor Bas van Dijk 21.30 Kerstavondviering 2Gether Hennie Witsiers	09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen	09.30 Eucharistieviering Niessing Familiekoor Bas van Dijk
	H. Jozef Alverna	17.30 Gezinskerstviering Samenzang met Communicanten Bas van Dijk 19.30 Kerstavondviering Between Cees Janssen	09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	<i>Geén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	18.00 Gezinskerstviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	<i>Geén viering</i>
	Het Kompas	16.00 Kerstavondviering Annemarie Gooiker		
	St. Jozef		11.00 Woord en Communie Cees Janssen	

Vieringschema
24 dec. t/m 26 dec.

donderdag 24 december
• Kerstavond

vrijdag 25 december
• Eerste Kerstdag

zaterdag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Heilige Stefanus



Lezingen
uit de
Heilige Schrift

lezingen
✦ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
✦ Tweede lezing: Tit. 2,11-14
✦ Evangelie: Luc. 2,1-14

lezingen
✦ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
✦ Tweede lezing: Heb. 1,1-6
✦ Evangelie: Joh. 1,1-18

lezingen
✦ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60
✦ Evangelie: Mat. 10,17-22



**H. Antonius
Abt
Nederasselt**

18.30 Gezinskerstviering
Kinderkoor
Werkgroep WoCoviering

21.00 Kerstavondviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

Géén viering



**H. Antonius
Abt
Overasselt**

19.30 Gezinskerstviering
Samenzang met orgelbegeleiding
Aloys van Velthoven

22.00 Kerstavondviering
Joy4all
Bas van Dijk

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
Gelegenheidskoor
Aloys van Velthoven



**H. Georgius
Heumen**

18.00 Gezinskerstviering
New Challenge
Werkgroep WoCoviering

21.30 Kerstavondviering
Parochieel Zangkoor
Cees Janssen

Géén viering

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Aloys van Velthoven



**H. Victor
Batenburg**

20.00 Kerstavondviering
Gemengd Koor
Jack Leo

Géén viering

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers



**H. Anna
Bergharen**

17.30 Gezinskerstviering
Gemengd Koor/Annekeband
Annemarie Gooiker

22.00 Kerstavondviering
Neo Nata
Annemarie Gooiker

Géén viering

11.00 Woord en Communie
Muziekvereniging St. Anna
Annemarie Gooiker



**H. Judocus
Hernen/Leur**

18.00 Gezinskerstviering
Voice
Hennie Witsiers

20.00 Kerstavondviering
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers



**H. Damianus
Niftrik**

21.30 Kerstavondviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

09.30 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>✦ Eerste lezing: 1 Sam. 1,20-22.24-28 ✦ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-2.21-24 ✦ Evangelie: Luc. 2,41-52</p>	<p>lezingen</p> <p>✦ Eerste lezing: Num. 6,22-27 ✦ Tweede lezing: Gal. 4,4-7 ✦ Evangelie: Luc. 2,16-21</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: Jes. 60,1-6 ✦ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6 ✦ Evangelie: Mat. 2,1-12</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>vrijdag 11.00 Nieujaarsviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Hennie Witsiers/Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyckoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Oudejaarsviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>donderdag 17.30 Oudejaarsviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen</p>	<p>donderdag 19.00 Oudejaarsviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Oudejaarsviering Dames- & Herenkoor Werkgroep Balgoij/ Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Oudejaarsviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>vrijdag 11.00 Nieujaarsviering Joy4all Aloys van Velthoven/ Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>donderdag 19.00 Oudejaarsviering New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>donderdag 19.30 Oudejaarsviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>donderdag 19.00 Oudejaarsviering Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Doopdankviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>donderdag 19.00 Oudejaarsviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie <i>Nieujaarsreceptie</i> Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>vrijdag 11.00 Nieujaarsviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p>St. Jozef</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>

Vieringschema
09 jan. t/m 24 jan.

09 januari / 10 januari
• Doop van de Heer

16 januari / 17 januari
• 2e zondag door het jaar

23 januari / 24 januari
• 3e zondag door het jaar
• Bidweek voor de eenheid

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11 ✧ Tweede lezing: Tit. 2,11-14;3,4-7 ✧ Evangelie: Luc. 3,15-16.21-22 	<p>lezingen ④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Jes. 62, 1-5 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,4-11 ✧ Evangelie: Joh. 2,1-12 	<p>lezingen ①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,12-30 ✧ Evangelie: Luc. 1,1-4; 4,14-21
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassuskoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Oecumenische viering Koor uit De Schakel Martin Claes/Ds. Marco Luijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Familieviering met doop Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Gezinsviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Gezinsviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Oecumenische viering in de N.H. kerk / Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Ds. Annika van Esschoten</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

Samenstelling & Layout: Alexander de Haas.

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
maandag 21 december	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 11 december	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 12 december	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 02 januari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 08 januari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 04 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
---------------------	-----------	---

H. Jozef | Alverna

vrijdag 18 december	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 15 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

De Muts | Wijchen

vrijdag 11 december	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 22 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 07 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 21 december	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 21 december	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 04 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 18 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 08 december	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 12 januari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 28 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 29 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 04 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 08 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Bas van Dijk.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 01 december	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 05 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Martin Claes.

Kerkje | Leur

zondag 31 januari	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-------------------	-----------	---



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag
van:
09.30 - 17.00 uur.





GESPREKSAVOND OVER HERBESTEMMING KERK

Maandag, 11 januari 2016 om 20.00 uur zal er in dorpshuis Terp een gespreksavond zijn naar aanleiding van het besluit van het pastoresteam en parochiebestuur over herbestemming van onze kerk. De contactraad nodigt alle parochianen uit voor een gespreksavond over dit onderwerp. Gebleken is dat er veel vragen zijn bij de parochianen van onze geloofsgemeenschap. Pastoor Martin Claes en vice-voorzitter Wijnand Eling van het parochiebestuur zullen deze avond aanwezig zijn om uitleg en antwoord te geven op de gestelde vragen.

Wij hopen op een grote opkomst.

De contactraad

BEZOEK

DE HERTOGEN VAN BRABANT BEZOEKEN DE GEORGIUSKERK OP 10 NOVEMBER (Red: "De Hertogen van Brabant" is een groep van circa 30 mensen die elke maand een culturele activiteit organiseert)

Om 14.00 uur werden we warm onthaald door Riet Beelen en haar team, Willemien en Fien.

Tijdens de koffie en gebak kreeg Veronica het woord. Zij vertelde over haar vader Toon Ninaber van Eyben, de maker van de 18 prachtige glas-in-loodramen in de kerk.

Zijn vader had een houtzagerij in Scheveningen. Zoon Antonius (Toon) werd in 1896 geboren en ontwikkelde zich als kind al tot een begenadigd tekenaar. Na zijn opleiding aan de Haagse academie kwam zijn talent pas goed tot ontwikkeling. Naast een groot aantal prachtige etsen van vooral strand, duinen en ander landschappen maakte hij in deze beginperiode o.a. ook portretten, boekillustraties, affiches, aquarellen en kerkelijke kunst in de vorm van fresco's (muurschilderingen in natte kalk) en glas-in-loodramen. Ook ontwierp hij meubels en kerkelijke attributen.

Na zijn huwelijk in 1940 vertrok hij naar het zuiden, omdat hij daar de meeste opdrachten kreeg. Ofschoon hij meestal grotere kerkraden maakte is het werk in Heumen uniek. Alle 18 ramen werden door hem op ooghoogte gemaakt, zelfs achter twee deuren voor in de kerk en boven de deur van de pastorie tref je nog ramen aan.

De hertogen waren wild enthousiast toen zij deze ramen, na de koffie, mochten bewonderen. Prachtig van kleur met heel eigen details (vogels, vissen, huisjes, natuur en andere figuurtjes rond het hoofdonderwerp, meestal een heilige).

Met liefde gemaakt. De kijker wordt geheel in de voorstelling getrokken en nieuwsgierig gemaakt

naar het verhaal erachter. Waarom wordt de heilige Geertrui met muizen en ratten afgebeeld? (Ze werd aangeroepen bij de pest en ander ziektes die door deze dieren werden veroorzaakt)

Op de communiebank had Veronica nog wat materiaal neergelegd om het andere werk van haar vader in beeld te brengen. Ook de heer Tini Martens (Heumen) had zich goed georiënteerd, zijn verzamelmep oogstte veel bewondering.



Zowel de aanwezige Heumenaren als de hertogen gaven aan zeer genoten te hebben. Onder hartelijke dankzegging aan Riet en haar team verlieten we voldaan het mooie, goed onderhouden kerkgebouw (van architect Nijsten).

Jammer dat de toekomst van de kerk, dus ook van de ramen, door de sluitingsaankondiging zeer onduidelijk is. De hertogen en de familie Ninaber leven met de parochianen mee en hopen op een voor iedereen goede bestemming, waarin de mooie kerk, inclusief de unieke ramen, een duidelijke plaats in zal blijven nemen in de Heumense gemeenschap.

Jan Dekker



Zondag 20 december verzorgt Muziekvereniging "Vlijt & Volharding" in samenwerking met het koor "La Quatri" uit Milsbeek en "New Challenge" uit Heumen een kerstconcert in de Heilige Georgiuskerk te Heumen. Dit concert is de gelegenheid om alvast in de kerstfeer te komen!

We sluiten het concert (traditioneel) af met een (warm) drankje bij de ingang van de kerk om elkaar fijne kerstdagen te wensen.



KERST SPROOKJESFESTIJN

In het weekend van 19 en 20 december wordt in Wijchen voor de derde keer het Kerst Sprookjesfestijn georganiseerd. Parallel aan dit gebeuren worden er in en rond onze kerk ook activiteiten georganiseerd. Zoals uit de poster op pagina 4 blijkt wordt op zaterdag 19 december vanaf 18.00 uur het echte kerstverhaal in en rond onze kerk uitgebeeld. Hopelijk wordt het net als vorig jaar weer een groot succes. Aan de organisatie zal het niet liggen!! Zondag 20 december zal onze kerk van 13.00 tot 17.00 uur open zijn om de kerststal te bekijken. U bent van harte welkom.

GEDOOPT

4 oktober

Roos van de Water

11 oktober

Yara Lutke Schipholt

25 oktober

Joris van Nieuwamerongen

8 november

Milena Croonen



NIEUWS UIT HET ELCKERLYCKOOR

Toos Haas, een trouwe zangeres in diverse koren in onze parochie, werd op 31 oktober 90 jaar. Wij van het Elckerlyckoor hebben haar in haar achtertuin uitbundig toegezongen. Hierbij een fotootje van haar.



JUBILEA

Op zondag 22 november jl. tijdens de Ceciliaviering werden twee koorleden gehuldigd. Toon Jansen omdat hij 60 jaar koorlid is bij SDG en Eduard Croonenberg omdat hij al 25 jaar gregoriaans zingt. Tijdens het feest later op de dag kregen beide heren nog een oorkonde. Gefeliciteerd Toon en Eduard, van alle koorleden van Soli Deo Gloria uit Wijchen.



VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 3 november zijn de volgende zaken besproken.

- Met vertegenwoordigers van de klusgroep, bloemsiergroep en de koperpoetsers bespraken we de gang van zaken. Deze groepen meldden ons geen problemen; de contactraad verduidelijkte o.a. de begrotingsrondes en de organisatie van een vrijwilligersactiviteit voor het cluster kerkgebouwgebonden werkgroepen in 2016.
- Begrotingsaanvragen 2016. Alle aanvragen van werkgroepen werden besproken, sommige aanvragen moeten nog nader worden uitgewerkt.

- Nu het hekwerk bij de hoofdingang er is restte de vraag wanneer de houten binnendeur open kan blijven. Wat de doordeweekse vieringen betreft besluiten we dat de dienstdoende koster dan beslist of het hekwerk en de binnendeur open of dicht blijven. 's Winters zou er wel eens veel warmte van de kerk door de openstaande binnendeur via de Mariakapel weg kunnen lekken, terwijl er juist dan weinig in de kerk zal worden gekeken (weinig toeristen en vroeg donker). Daarom besloot de contactraad de binnendeur alleen open te houden tijdens de zomertijd.



mogen zijn; alle kaarslichten zijn bij de graven geplaatst.

- Het agendapunt over het parochieel beleidsplan moesten we vanwege tijdgebrek doorschuiven naar de volgende vergadering van 5 januari.

Theo van der Weegen



H. ANNA - BERGHAREN

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Voor ieder mens is het een persoonlijke ontdekkingsreis om uit te vinden wat Jezus en het geloof voor je leven kunnen betekenen. Daarvoor moet je soms moeite doen. Geloven gaat niet vanzelf en beperkt zich ook niet tot het ontvangen van een sacrament, zoals de doop, eerste communie en vormsel. We zijn erg blij, dat de kinderen en hun ouders de keus gemaakt hebben zich te verdiepen in het geloof en het voorbeeld van Jezus. En we hopen natuurlijk, dat deze ervaring hen verrijken zal en hen zal uitnodigen tot verdere verdieping en geloof. Daarom doet het me als pastor ook best wel pijn, dat er vaak zoveel kinderen en ouders afhaken na de eerste communie. Dan vraag ik me af:

“Voelen gezinnen zich geen deel van de geloofsgemeenschap? Willen ze er niet meer bij horen? Laten het pastoresteam en de kerkvrijwilligers steken vallen?”

Of: “Beslissen kinderen zelf zonder of na een inhoudelijk gesprek met hun ouders? Is het doorslaggevend wie er van de vriendjes meedoet? Wordt het bezoeken van de informatieavond overwogen alvorens een keus te maken?” Kortom: Wat is de reden, dat er van de vierentwintig communicanten in 2012 nog maar zeven kinderen in 2016 het vormsel doen?

Wie daarover met mij in gesprek wil, is van harte welkom. Laat het me weten! Want het betreft wel het geloof van onze kinderen, de toekomst van onze Sint-Annagemeenschap en de Sint-Annakerk.

In onze geloofsgemeenschap Sint-Anna zijn inmiddels negen communicanten en acht vormelingen van start gegaan met hun voorbereidingen. Op 16 april 2016 zal om 17.00 uur het vormsel toegediend worden in onze kerk door hulpbisschop Rob Mutsaerts. En op 22 mei 2016 is de eerste communieviering om 11.00 uur.

Pastor Annemarie Gooiker



**God twijfelt
toch ook
niet aan
jouw
bestaan?!**

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL



CECILIAFEEST 2015

Het was een bijzondere feestdag vandaag omdat Guus Kuijs na 50 jaar afscheid nam als dirigent van ons koor. Al in het openingswoord van de eucharistieviering werden Guus en zijn familie van harte welkom geheten. Er werd afwisselend gedirigeerd door Guus en de nieuwe dirigent Erik Fortier.

Aan het eind van de viering werden de jubilarissen gehuldigd. Allereerst werden Sientje Kuppen en Janny Kuijs naar voren geroepen. Zij kregen de speldjes van de Sint-Gregoriusvereniging opgespeld door pastor Aloys van Velthoven, respectievelijk voor hun 12,5-jarig en 25-jarig lidmaatschap van het koor. Zij kregen beiden een mooi boeket bloemen. Vervolgens werd Guus verzocht naar voren te komen. Pastor Aloys ging in op de 50 jaar dat hij als dirigent voor ons koor stond. Guus kreeg de onderscheiding van de Sint-Gregoriusvereniging opgespeld voor 50-jarig dirigentschap. Als voorzitter van het koor sprak Trudy Derksen hem toe. Zij bood hem namens het koor een boompje aan met van ieder koorlid een kaart met persoonlijke wensen. Alle aanwezigen werden uitgenodigd om na de zegen en het slotlied de jubilarissen te feliciteren. Het Ceciliafeest werd voortgezet in café de Zon. Er was een feestelijk buffet. In de loop van de middag werden de jubilarissen toegesproken en toegezongen. Ook werden de vertrekkende bestuursleden bedankt voor hun jarenlange inzet: Dora van Haren, Ben Hachmang en Koojsje van Zuijlen.

Guus had een speciaal dankwoord in de vorm van een lied, op de blokfluit begeleid door hemzelf en twee van zijn oud-leerlingen. Aan de hand van anekdotes schetste hij zijn "50-jarige loopbaan" als dirigent. Daarna werd door het duo M en L (twee koorleden) op een ludieke manier het afgelopen koorjaar op de hak genomen.

We sloten deze middag af met het zingen van een door Antoon Theunissen gemaakt danklied voor Guus.



GEDOOPT

6 december 2015
Marly de Leeuw
Levi de Wildt
Tijmen Guelen



VRIJWILLIGERS-LUNCH 25 OKTOBER 2015

Op zondag 25 oktober was er een vrijwilligerslunch voor de vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap. Alle vrijwilligers die in september nog vrijwilliger waren, zijn hiervoor uitgenodigd. Vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn gestopt, zijn eerder al bedankt voor hun inzet.



De zonnige dag begon met een H. Mis waarin pastor Aloys van Velthoven en missionaris

pater Hennie Theunissen voorgingen. Aansluitend was de lunch in zaal "De Zon". Jolanda Massaar, voorzitter van de contactraad, bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet. Hoveniers, interieurverzorgers, kosters, bezorgers van de Apostelbode, leden van de werkgroep avondwake, etcetera. Allen zijn nodig om de geloofsgemeenschap levendig en vitaal te houden.

Dit keer werden Leida Arts-Theunissen, Nellie Theunissen-Vink en Jo Kuppen in het zonnetje gezet omdat ze zich al meer dan 25 jaar voor onze kerk inzetten. Zij kregen een boek en een bloemetje. Tot zijn verbazing werd ook pastor Aloys van Velthoven naar voren geroepen. Op 1 april 2015 was het namelijk 12,5 jaar geleden dat hij de pastorale opdracht en zending als diaken van de pastorale eenheid Maaskant kreeg. Hij kreeg een tegoedbon voor het boek 'Beeldverslag van het Rooms-Katholiek erfgoed' aangeboden, dat in november uitkomt.

Hierna kon men aan de zondagse soep beginnen met broodjes en divers beleg en een heerlijke kroket. Kortom, het werd een gezellige lunch waarbij heel wat werd afgepraat.

INFORMATIEBIJENKOMST 28-10-2015

Ruim veertig belangstellenden waren afgekomen op de informatiebijeenkomst van 28 oktober in het Verenigingsgebouw te Overasselt. Zij werden hartelijk verwelkomd met koffie of thee waarna pastoor Martin Claes de avond begon met een voorlichting over de vitaliteit van parochie De Twaalf Apostelen in het algemeen, en die van geloofsgemeenschap Overasselt in het bijzonder. Dit naar aanleiding van het vitaliteitsonderzoek dat het bestuur de afgelopen jaren heeft gehouden. Het beeld van Overasselt

blijkt grotendeels overeen te komen met de hoofdlijnen binnen de gehele parochie: er is sprake van goede onderlinge contacten en van een stabiele betrokkenheid van de dorpsgemeenschap op de kerk, de inzet van de geloofsgemeenschap komt neer op een relatief kleine groep - steeds ouder wordende -



vrijwilligers en het pastoraat betreft vooral de gelovige oudere.

Zorgelijk is de geringe deelname van jongeren, waartoe ook

de dertigers en veertigers worden gerekend, alsmede het geringe contact met de scholen. Goed nieuws is dat aan de vieringen en het basispastoraat in Overasselt in de nabije toekomst weinig zal veranderen en dat ook de direct aanspreekbare pastor (Aloys van Velthoven) blijft.

Een nieuw aan te trekken pastorale kracht zal zich, voorlopig voor drie jaar, uitsluitend gaan bezighouden met het aanspreken en activeren van de jongere gelovigen binnen de gehele parochie. Helaas is er nog geen zicht op de invulling van deze vacature, onder meer vanwege de tijdelijkheid van het contract. Vice-voorzitter Wijnand Eling antwoordde op een vraag vanuit het publiek hierover dat het bisdom de parochie behoorlijk tegemoet is gekomen door de vacature uit te breiden naar fulltime.

Vervolgens gaf Eling een aantal cijfers die inzicht verschaffen in het financiële wel en wee van de parochie. Met name de dotatie aan de kerkgebouwen, dat wil zeggen de reservering voor groot onderhoud, is een post die flink op de begroting drukt. Gelukkig is de opbrengst van de actie Kerkbalans de laatste jaren redelijk stabiel gebleven, in 2015 is die zelfs wat hoger dan in 2014. Qua opbrengsten en kosten is de geloofsgemeenschap Overasselt redelijk in evenwicht, maar we zijn met zijn twaalf onderling solidair. Bovendien zijn de kosten van het pastoresteam niet meegerekend. De parochie als geheel zal het jaar 2015 dan ook met een tekort afsluiten.

Tussendoor en na afloop was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Zo werd er gevraagd wat er gebeurt met het kerkhof als een kerk sluit. Het antwoord hierop was dat het kerkhof dan blijft bestaan. Ook werden suggesties gedaan voor het betrekken van de jeugd bij de kerk en er werd gefilosofeerd over de oorzaak van de geringe belangstelling van jongeren voor de kerk. Toen er geen vragen meer waren sloot pastor Van Velthoven de avond af en wenste iedereen wel thuis.

Contactraad H. Antonius Abt te Overasselt



TENTOONSTELLING "KERSTSTALLEN MET EEN VERHAAL"...

Op zaterdag 19 december wordt van 10.00-16.00 uur in de H. Antonius-Abtkerk te Overasselt de tentoonstelling "Kerststallen met een verhaal" gehouden. De tentoonstelling bestaat uit honderd kerststallen, waarvan het verhaal op papier is gezet en bij de betreffende kerststal ligt. Er worden kerststallen van verschillende materialen zoals hout, glas, gips, papier en andere materialen geëxposeerd. De kerststallen komen vanuit de gehele wereld: uit ons eigen land, uit Zuid-Afrika, Israël, Costa Rica, Tanzania en nog veel meer. Verder zijn er ook diverse zelfgemaakte kerststallen te bewonderen. Het verhaal achter de kerststal van de kerk in Overasselt wordt elk heel uur door een inwoner van Overasselt bij de grote kerststal verteld. U bent van harte uitgenodigd om de unieke bij elkaar verzamelde kerststallen te komen bewonderen. De toegang is gratis.

ADIEU CAPPY, ONZE GRANDIOZE ORGANIST EN KOORZANGER

Het heeft zo moeten zijn.

Op donderdagavond 12 november, tijdens onze wekelijkse repetitie heb jij, moegestreden als je was, je adem teruggegeven aan de Schepper in het bijzijn van Mientje, Fedor en Annoesjka, die jou in je laatste levensfase zo liefdevol omringd hebben.

Door je muzikaliteit, je gedrevenheid en je ongelooflijke energie wist jij de koorleden met je begeleidend orgelspel net dat extra duwtje te geven om nog beter te zingen. Juist omdat je zelf als bas meezong, kon jij de noten met zoveel vertrouwen spelen. Wij zijn blij jou gekend te hebben met je zinnige opmerkingen, je grapjes, je inlevingsvermogen, je directheid maar ook het gebrom toen je, van de ene op de andere dag, niet meer tussen orgel en bankje paste; het zijn dierbare herinneringen aan jou. We zijn ook verdrietig het vertrouwd beeld - Cappy en Mientje, stevig gearmd, een tweeenheid - nooit meer te zien in het straatbeeld. In de uitvaartmis op 17 november heeft ons koor, versterkt met zangers en zangeressen uit de familie van Mientje en Cappy, jou de hemel ingezongen.

Cappy, jij hebt in bruisend fortissimo geleefd en bent in teder pianissimo heengegaan. Bedankt voor alles.

Namens het St. - Caeciliakoor te Overasselt,
Trudy Derksen - Hendriks



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERGADERING VAN 21 OKTOBER 2015

Als openingsgebed leest Bert Arnts vanwege de Mariamaand een Mariagebed voor van 8 december 1954, dat hij tussen de papieren van zijn moeder gevonden heeft. Volgens Bas van Dijk was dat een Mariajaar vanwege de 100^e verjaardag van het dogma van de Onbevleete Ontvangenis van Maria.

- Na de vrijdagviering in september was er een gezellig en geslaagd samenzijn van de versiergroep en de tuingroep.
- Bij de entree van de kerk wordt het bordje "Verbonden" opgehangen met daaronder een passende tekst welke vorige vergadering door José Aalbers is voorgelezen.
- Het uitstapje van de contactraad is zeer geslaagd. Zij is in de buurt gebleven. Eerst is het klooster in Megen bezocht waar een rondleiding was. Hierna is historisch stoomgemaal de Tuut bezocht, ook met rondleiding. Daarna is tot slot in de zijzaal van de kerk van een heerlijk buffet genoten. Dank aan de organisatie. De kosten van die dag zijn door de deelnemers gezamenlijk gedragen.
- De aanstelling van een nieuwe pastoraal medewerker heeft opnieuw vertraging opgelopen. Voor twee kerken in onze parochie moet een nieuwe bestemming worden gezocht.
- De Apostelviering in de Abt Wijchen, die door onze koren is voorbereid, mag als zeer geslaagd worden beschouwd. Met dank aan de werkgroep en de dirigent.
- De voorbereiding van de startviering van de advent is bijna gereed. De oudejaarsviering is in de Paschaliskerk (donderdag) en begint om 17.30 uur. De nieuwjaarsviering is in de drie hoofdkerken van onze parochie. In de Abt in Wijchen begint de H.Mis om 11.00 uur.
- In de laatste Apostelvergadering is besloten dat de bedankjes aan jubilarissen zullen blijven zoals ze waren.
- Samenstelling en bezetting van de werkgroepen is nog altijd goed.
- Begroting voor 2016 wordt samengesteld en ingediend.
- Volgende vergadering is op 2 december 2015.

OP PAD NAAR MEGEN

Het jaarlijkse uitstapje van de contactraad vond plaats op 18 oktober. We begonnen het uitstapje, georganiseerd door Marijke de Groot en Els Bergman, met een eucharistieviering in de kerk van de paters franciscanen van Megen. Het was



een mooie viering met veel zang. Vanuit de kerk gingen we naar restaurant "Op de Poort". Daar werden we, alvorens we de stadswandeling begonnen, gesterkt met koffie en thee met stukken appeltaart. De gids was er al en begon met wat wetenswaardigheden. Daarna kregen we een uitgebreide rondleiding door het dorp -of beter gezegd- het was een rondleiding in de geschiedenis van een eeuwenoud stadje en zijn kloosters. Megen ligt in het oude graafschap Megen dat net als het Land van Ravenstein in de 17^e en 18^e eeuw niet bij het protestantse Nederland hoorde. Het was een zelfstandig soeverein staatje waarin een katholieke Duitse vorst de baas was. Zodoende konden de paters franciscanen en de zusters clarissen er officieel hun klooster vestigen nadat zij in 1629 door Frederik Hendrik uit Den Bosch en omgeving verdreven waren. De mensen in Megen leidden in vrede een bescheiden bestaan in een stadje met veel eeuwenoude straatjes en huizen.



Terug in het restaurant werd 's middags heerlijk geluncht. In het café-restaurant was van alles nagebootst van de toren die ook als gevangenis was gebruikt. Zo was er via een glazen plaat in de vloer de inrichting van de gevangenis "De Poort" nagebouwd. Een bekende gevangene was de lei-

der van de Ossche bende, maar die ontsnapte al na één dag.

Na de lunch ging de reis naar de overkant van de Maas, naar Appeltern.

Daar kregen we een rondleiding in het museum-gemaal, "De Tuut" geheten. Een oud-werknemer vertelde ons met veel beelden en humor wat er



komt kijken om de waterhuishouding op peil te houden. Het is een hele inspanning, zo kregen wij te horen, om onze voeten droog te houden en het overvloedig water af te voeren naar de Maas en de zee. De Maas is een regenrivier, dit in tegenstelling tot de Waal waarvan het water merendeels uit de bergen afkomstig is. Daardoor is de hoogte van het waterpeil in de Waal redelijk goed in te schatten. Bij een regenrivier ligt dit een stuk moeilijker. Nadat we langs de door de stoom aangedreven machines rondgeleid waren en in hun techniek van stoom maken en pompen waren ingewijd, keerden we laat in de middag voldaan huiswaarts. In het kerkzaaltje stond een lekker buffet klaar.

GEHUWD

29 oktober 2015

Mathieu Kerstens en Danjella Janssen



H. DAMIANUS - NIFTRIK

HET VRIJWILLIGERSFEEST

Een keer in de twee jaar wordt het vrijwilligersfeest gehouden. Dit jaar is dit gebeurd op zondag 18 oktober 2015. Wij zijn deze viering begonnen in de kerk met een woord- en communieviering. Onze eerst-aanspreekbare pastor, diaken Hennie Witsiers, ging daarin voor. Hij besteedde in zijn preek ook aandacht aan de betekenis van de vrijwilliger. Zonder vrijwilligers kan de kerk ook niet alles doen. Wij moeten niet alleen oog hebben voor de liturgie, maar ook aandacht voor de onderkant van de samenleving. Moge het werk van de vrijwilligers vruchten dragen en onze omgeving en onszelf helpen.

Na deze viering zijn wij samen naar het dorps-huis "De Waaijershof" gegaan. Hier werden wij gastvrij ontvangen met koffie en iets lekkers. Onder het genot van een glaasje hebben we deze bijeenkomst sfeervol voortgezet. Dit feest werd met een goede maaltijd afgesloten.

Dank aan alle vrijwilligers en vrijwilligsters voor hun inzet en bijdrage aan onze geloofsgemeenschap.

Diaken Hennie Witsiers

GEDOOPT

18 oktober 2015
Jara van den Breeden



VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

De vormselviering wordt gehouden op zaterdag 16 april 2016 om 17.00 uur in de H. Annakerk te Bergharen. Mgr. R. Mutsaerts, zal het vormsel toedienen.

Vanuit onze geloofsgemeenschap heeft zich niemand aangemeld.

In het jaar 2016 wordt er geen eerste communie gedaan, omdat zich geen kind aangemeld heeft. De volgende keer zal het in het jaar 2017 zijn.

Diaken H. Witsiers

KLOKKEN LUIDEN BIJ OVERLIJDEN

De contactraad wil een oude traditie weer in ere herstellen. Dit betreft het luiden van de klok bij het overlijden van een inwoner uit Niftrik. Bij een kerkelijke uitvaart moet deze eerst gemeld worden bij diaken H. Witsiers (telefoonnummer 06-20541732).

Na aanmelding zal dan 's avonds om zeven uur de klok gedurende vijf minuten geluid worden. Dit geldt ook voor een crematiedienst waarbij iemand van de kerk betrokken is.

Wanneer er geen kerkelijke uitvaart gehouden wordt en u wilt wel dat de klok geluid wordt, geeft dit door aan Jan Derks (telefoonnummer 0486-412374).

Wij willen hiermee per 1 januari 2016 beginnen.



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- De voorbereidingen voor ons 40-jarig bestaan op zondag 10 april 2016 zijn in volle gang en verlopen goed.
- Op dinsdag 15 december om 14.00 uur is de kerstviering voor ouderen.
- Op zondag 27 december vieren we in onze kerk het oude jaar. Na de viering is er koffie, thee en nog wel iets meer.
- Op 31 december is er geen viering.
- In het nieuwe jaar zal uw aandacht en bijdrage weer gevraagd worden voor de actie Kerkballans. Wij hopen op eenzelfde enthousiasme als in 2015, waarmee we erg blij waren.
- De contactraad en de stuurgroep komen weer bij elkaar op 26 januari.

WILLEM DE WIT

In deze decembermaand is een steunpilaar in onze kerk gestopt met zijn vrijwillige werkzaamheden. Willem gaat verhuizen naar Amsterdam en dat voor een geboren Rotterdammer.

In onze kerk hebben we Willem uitgezwaaid op 13 november bij de viering op 'de tweede vrijdag'. Dat is een viering waarmee Jo Verbruggen in een lang verleden is gestart. Willem was de vaste koster/lector en als Jo een keer niet kon, zorgde Willem er voor dat de viering gewoon door kon gaan. Ook nadat Jo ons is overleden, is Willem nog jaren voorgegaan in deze viering. Daarmee moest hij stoppen op het moment dat werd besloten dat in deze viering de voorganger een pastor moest zijn.

Dat laatste vond Willem erg jammer. Hij gaf de viering altijd een extra tintje door een actueel onderwerp aan te snijden of door extra aandacht te geven aan een heilige die op die dag op de 'agenda' stond. Het waren mooie vieringen die gezellig werden voortgezet met thee en koffie. Maar Willem heeft meer gedaan. Hij is jarenlang lid geweest van de kerkraad (de voorganger van de contactraad). Hij is daarvan ook een aantal jaren voorzitter geweest. Namens onze kerk heeft hij acht jaar in de parochievergadering gezeten (dat was in de tijd van 'de Hoeksteen'). Verder bracht Willem de collectegelden naar het parochiecentrum en hij hield onze kleine kas bij. Ook bracht hij de Apostelbode en diens voorgangers rond. Hij deed dat te voet in de Kraaijenberg, maar fietste ook langs bij de adressen in de Groenestraat en de Leurseweg. En dan noemen we al die 'kleine dingen' nog niet.

Gelukkig hebben we meer vrijwilligers van het

- De Ontmoetingsvieringen staan gepland op de zaterdagen 12 december, 2 januari en 6 februari. De aanvang is steeds om 19.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag van de maand hebben we in onze kerk een koffie-uurtje. Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u binnenlopen. De komende data zijn 16 december, 6 en 20 januari en 3 februari. Graag tot dan!

Tini Poos



kaliber van Willem, maar iemand die ruim 35 jaar zorg aan de Emmanuelkerk heeft besteed en dat met veel toewijding heeft gedaan, verdient volop lof. Kortom: Willem, heel hartelijk dank en een fijne tijd in Amsterdam.

Namens iedereen, Tini Poos





VANUIT DE CONTACTRAAD

Aan de orde zijn geweest:

- Lucie Hendriksen heeft per 1 oktober 2015 ontslag genomen als lid van de contactraad. Wij hopen dat er een nieuw lid in de contactraad komt.
- Het vertrek van de bisschop, mgr. A. Hurkmans.
- Stand van zaken herbestemming kerk.
- De brief van de contactraad aan het parochiebestuur hierover en de reactie van het parochiebestuur.
- Voorbereiding van een gesprek van het parochiebestuur en de inwoners van Batenburg op 3 november 2015. De evaluatie van het gesprek.
- De voortgang van het pastoraat.
- Het verslag van de gemeente Wijchen met het parochiebestuur/bestuur van het dorps huis / schoolbestuur Kans en Kleur.
- Stand van zaken verkoop pastorie en de daaruit voortkomende gevolgen.
- De bijzondere vieringen voor de komende tijd.
- Begroting 2016.
- Gezamenlijke start adventsperiode op 27 november 2015 in de Paschaliskerk.
- Opbouw kerststal en versiering.

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

In het jaar 2016 vindt het Vormsel plaats in de H. Annakerk te Bergharen op zaterdag 16 april 2016 om 17.00 uur.

Hulpbisschop, mgr. R. Mutsaerts, dient het vormsel toe. Vanuit onze geloofsgemeenschap hebben zich twee kinderen aangemeld. Zij doen de voorbereiding met de kinderen van Bergharen.

Op zondag 5 juni 2016 vindt de eerste H. Communie plaats in onze kerk. Vanuit onze geloofsgemeenschap hebben zich drie kinderen aangemeld. Zij doen de voorbereiding met de kinderen van Bergharen.

Deze kinderen, de vormelingen en de communicanten, stellen zich op zondag 6 december 2015 om 09.30 uur aan de geloofsgemeenschap voor. Annetarie Gooiker zal in deze viering voorgaan.

Diaken Hennie Witsiers

GEDOOPT

15 november 2015
Chrissy Wouters



ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

“De wijze waarop men zijn doden eert laat zien hoe hoog de beschaving van een gemeenschap is”. Evenals voorgaande jaren zag het kerkhof er met Allerzielen op Alverna weer verzorgd uit.

De contactraad wil zowel de kerkhofploeg als het jongerenkoor bedanken voor de wijze waarop het kerkhof eruitziet. Zorgen de leden van de kerkhofploeg altijd al voor een opgeruimd kerkhof, met Allerzielen hadden zij extra hun best gedaan. De kaarsen bij de graven werden altijd geplaatst door de kerkhofgroep maar de contactraad heeft dit jaar voor het eerst de hulp ingeroepen van het jongerenkoor. Ook wij moeten aan verjonging denken.

Het jongerenkoor heeft dit met zorg gedaan en wij hopen nog vaker een beroep op de leden te mogen doen.

De contactraad

CAECILIAFEEST

Op zondag 15 november jl. vierde het dames- en heren-koor van Alverna het Caeciliafeest. We begonnen om 9.30 uur met een mis. Onze voorganger was Aloys van Velthoven.



Tevens hadden we een jubilaris in ons midden te weten: Henriette Vledder onze organiste.

Zij begeleidt ons koor al 25 jaar en Aloys heeft haar dan ook gehuldigd en in de

bloemetjes gezet. Wij hopen nog lang van haar talenten te mogen genieten.

Joke van Uuden



Het is alweer tweeduizend jaar geleden
dat Jozef en Maria naar Betlehem reden.
Het Kind van de belofte kondigde zich aan;
waar moesten zij hun tent opslaan?
Een vraag van verleden en heden.

Er is rumoer in heel veel landen,
vluchtelingen bevolken de stranden.
Zij smeken God en Allah om hulp te brengen.
En wij, wij bewegen ons in het verdrag
van Schengen
en de asielzoekers zien hun hoop verzanden.
Toon van Duifhuizen

Wij wensen al onze parochianen van harte gezegende kerstdagen, een feestelijk oudjaar en een zalig nieuwjaar!

EERSTE KERSTDAG VAN 14.00 TOT 16.00 UUR.

Er staan in onze kerk een paar hele mooie kerststallen met veel kijkplezier. De oude, meer dan honderdjarige kerststal, ieder jaar weer met de grootste zorg neergezet. En een tweede kerststal, met vele figuurtjes uit het landelijke boerendorpsleven. Je komt zeker wel even kijken met je kinderen of je kleinkinderen. Kom, kijk, geniet, en wordt er stil van...

OUD EN NIEUW

Oudejaarsavond vieren we op donderdag 31 december om 19.00 uur. Het Gemengd Koor zal de zang verzorgen. Een dankdienst voor het oude jaar. Het zijn de vreugde en het verdriet, het geluk en het ongeluk, het leven en de dood, de wisselvalligheden van ons leven, die ons hart op zo'n laatste avond van het jaar raken.

Zondag 3 januari 2016. De eerste viering in het nieuwe jaar. Om 11.00 uur Nieuwjaarsviering. Na afloop van de viering is er achter in de kerk met koffie een mooi moment om elkaar alle goeds toe te wensen. Een jaar, waarin velen - en hopelijk ook weer nieuwe gezichten -, de verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap zullen dragen.

VEEL KERKBEZOEK

Op zaterdag 10 oktober jl. hield de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen haar jaarlijkse donateursdag. Een belangrijk deel van deze dag werd in Hernen doorgebracht. Kasteel Hernen, dat tijdens de reformatie ook als schuilkerk dienst deed, was 75 jaar geleden het eerste kasteel dat de stichting in beheer kreeg. Onze H. Judocuskerk was ook in het programma opgenomen. Ongeveer 500 deelnemers bezochten, in groepen, onze kerk waar ze welkom werden geheten door een medewerkster van de commissie fondsenwerving van de stichting. Bovendien verzorgde zij een korte inleiding over de geschiedenis van de kerk en de bouwstijl. Er werden veel vragen gesteld aan de inleidster die ook de "suppoosten" volop bij de beantwoording betrok. Wat opviel was de verwondering alom en bewondering dat zo'n mooie kerk in zo'n kleine gemeenschap tot stand was gekomen en in stand is gehouden. De suppoosten hebben graag namens u de lofzangen in ontvangst genomen en natuurlijk is het een aanmoediging om door te gaan.

Toon van Duifhuizen

DINSDAG 5 JANUARI, OUDERENONTMOETING.

Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar, is onze ouderenbijeenkomst om 10.00 uur. We ontmoeten elkaar en hopen voor elkaar op een gezegend 2016. Gewoon elkaar ontmoeten en bijpraten bij de koffie. Kom ook! Weet je waarom? Voor ons ouderen is het heel belangrijk om de ontmoeting en de relatie met andere ouderen in stand te houden, want ouder wordend kom je steeds meer alleen te staan. Het is belangrijk om iedere gelegenheid aan te grijpen voor ontmoeting met elkaar.



J. Mahler

UITNODIGING

In een eerder nummer nodigden we parochianen van Niftrik en Batenburg uit om in de stille weekenden bij ons in de Hernense kerk mee te komen vieren. Vieren, dat we mensen van geloof zijn, geloofsgemeenschap zijn. Het zal iedereen goed doen.

Deze keer nog een uitnodiging, nu naar onze eigen parochianen. Denkend aan de dreigende kerksluiting van de St.-Victor in Batenburg vanwege het lage kerkbezoek, vragen we aan onze parochianen die we niet zo vaak zien, kom een keer extra naar de kerk. Bijvoorbeeld een keer per maand. Kies een vast weekend, bijv. het eerste, en schrijf dat als een vast gegeven op je kalender. Een afspraak voor het nieuwe jaar. We hebben je nodig. Bovendien is het goed voor je innerlijk leven, goed voor de gemeenschap en goed voor je relatie. Denk eens over dit serieuze verzoek na!

SINT-MAARTENFEEST

Op 11 november werd de naamdag van Sint-Maarten gevierd. Het Sint-Maartenfeest is een echt kinderfeest, waarbij het verhaal van Sint-Maarten hen leert om samen te delen. Op zaterdagmiddag 14 november om 17.15 uur verzamelden de kinderen zich op het schoolplein van de H. Hartschool in Hernen. Het was een bont geheel van enthousiaste kinderen met hun mooi gekleurde lampionnen. Naast kinderen en hun ouders was ook Sint-Maarten



uitgenodigd. Op het schoolplein verscheen Joost in de gedaante van Sint-Maarten hoog gezeteld op een paard. Indrukwekkend! Om 17.30 uur trok Sint-Maarten, met in zijn kielzog de kinderen, door de straten van Hernen. Al zingend gingen zij met hun lampionnen van deur tot deur om vervolgens te eindigen bij de kerk.

In de Sint-Judocuskerk werden in een korte viering verhalen en gedichtjes door de kinderen voorgelezen en het koor Voice zorgde voor de muzikale begeleiding. De kinderen sloten de viering af door het zingen van het lied "Dag meneer, dag mevrouw, kijk hier staan we nou. Met een lichtje aan de deur

en een kleur van de kou". Zwaaiend naar de volwassenen liepen zij zingend de kerk uit. Afsluitend werden de kinderen getraakteerd op warme chocolademelk en werd het lekkers, dat onderweg was opgehaald, verdeeld. Voor de volwassenen was er de traditionele bisschopswijn met de speculaas.



MISINTENTIES

Zaterdag 12 december: overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen, Wim en Gon Hebing.
Zondag 20 december: Jan en Betsy Hendriks-Huberts, Gerda van Heumen-Loeffen.

Kerstmis 24-25 december: overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen, Ben Weeren, Nellie de Man-Potjens, Henk Smits, overleden familie van der Aa-Broekman, overleden ouders Remmers-Grim, overleden familie van der Aa-van Casteren, Cor en Mien van Kerkhof-Gradussen, Gerda van Heumen-Lukassen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Johan en Nellie de Wildt-Peters, overleden familie Perquin-Steeg, Piet van Heumen, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim Vergeest, Geert Wouters, Leo van Lubeek, Jan van Heumen, Adriaan en Nellie Jacobs-van Gerwen, Annie Kersten-Schamp, Jan Schreven, Britt Geurts, Ellis Ebskamp en overleden familie Ebskamp-van 't Westeinde, overleden familie Hendriks-van Zwambagt, overleden familie van Heumen-Hendriks, verleden familie Cobussen-Libottè, ouders Reijnen-Pruijs, ouders Zondag-van der Sluijs, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, familie van Duifhuizen-van der Wielen, Ben Hendriks, David Strik, overleden familie Hendriks-Tax.

Zaterdag 26 december: voor de overleden wel-doeners, Jo Derks en Jo Derks van Casteren.

Donderdag 31 december: Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden familie van Heumen-Hendriks, overleden familie Cobussen-Libottè.

Zondag 3 januari : Wim en Gon Hebing.
Zaterdag 9 januari: Wim en Gon Hebing.

OVER HET ONTSTAAN EN HET BELANG VAN ONS PAROCHEEL KERKELIJK MUSEUM.

Na het Vaticaans Concilie (1964) ontstonden er in korte tijd grote veranderingen. Het Concilie met Paus Johannes XXIII, gaf blijkbaar ruimte aan veranderingen die al langer in de lucht zaten. Gelovigen in ons land kropen onder het juk van de dwang uit, die de kerk in velerlei opzichten oplegde. Gelovigen werden mondig en kozen een eigen weg in de godsdienstige beleving. In korte tijd verdwenen belangrijke



kerkelijke rituelen: de biecht, het Lof, de processies, de uitstelling, de zondagse verplichting, de dagelijkse H. Mis. De hele Rijke Roomse Cultuur, die zo kenmerkend was voor het katholieke leven in de jaren vóór 1965, verdween in een paar jaar tijds. Grote heiligenbeelden werden stukgegooid, monstransen kwamen in de kluis terecht, oude kostbare kazuifels gingen naar de zolder, de grote en unieke vaandels van parochie en katholieke verenigingen hingen verwaarloosd in het stof van de sacristiezolders, het godsdienstonderwijs verdween van de katholieke basisschool, vele gebedsvormen verloren hun betekenis, enz ...

Zo lagen op de zolders in kasten en dozen vele kostbaarheden en gebruiksartikelen, die ons met lede ogen aankeken met de vraag: laat je ons verdwijnen, zijn wij van geen waarde meer? Gelukkig vonden we een groep vrijwilligers, die samen aan de slag gingen, al die objecten verzamelden, schoonmaakten en voor zover als mogelijk herstelden. Toen het uitgesteld stond, werd de rijkdom van de godsdienstbeleving uit het verleden zichtbaar. Nog maar nauwelijks bekend, dat we een parochieel kerkelijk museum aan het instellen waren, kwamen van alle kanten materialen naar ons toe. Van scholen, van katholieke verenigingen, van particulieren, kregen we kostbare objecten en mooie voorwerpen die

kenmerkend waren voor die tijd van het Rijke Roomse Leven. De tijd, waarin kerk en geloof het leven van parochie, parochianen van de vroege morgen tot de late avond sterk bepaalden. Zo kregen we van de Mariaschool een complete collectie bijbelplaten, van de kapellen van de Elsthof en St.-Jozef een kelk, beelden, kruiswegstaties, prachtige kruisbeelden, van Alverna en Niftrik een monstrans, waarvan de laatste een uniek exemplaar is. Voorwerpen van grote cultuur-historische waarde en allerlei mooie materialen, die kenmerkend waren van vóór de tijd van de grote verandering.

Maar de grote verandering is daarmee niet afgelopen. Nog steeds staan ons door de totaal andere godsdienstbeleving, door de steeds kleiner wordende groep kerkelijk liturgisch betrokken gelovigen grote veranderingen te wachten. Parochies worden samengevoegd om te overleven, waarbij vooral financiële overwegingen sterk bepalend zijn. Kerkgebouwen zullen worden afgestoten, omdat er geen middelen zijn deze te onderhouden. Ook al zal de geloofsgemeenschap, zolang als mogelijk is, bewaard blijven: de sluiting van haar parochiekerk lijkt onvermijdelijk.

Daarmee raken we opnieuw aan het belang van ons parochieel kerkelijk museum. We kunnen een vergelijking maken met het parochieel kerkelijk archief, als onderdeel van de historische vereniging Tweestromenland, zoals dat een plaats heeft gekregen in het parochiecentrum. Reeds vele parochiële archieven zijn hier ondergebracht. We gaan er vanuit, dat ook andere kerkelijke archieven daar deel van gaan uitmaken. Een archief voor iedereen goed geordend en toegankelijk, zodat hier de parochiële kerkgeschiedenis van de kerk in onze streek zichtbaar blijft. Zo zal ook het museum het kerkelijk godsdienstig leven van parochies, parochianen en dorpen in beeld kunnen brengen. We gaan er vanuit, dat bij de sluiting van kerken, zoals dat aangekondigd is voor de kerk van Batenburg en Heumen, belangrijke en kenmerkende voorwerpen van die kerk bewaard worden en zichtbaar blijven in ons parochieel kerkelijk museum. Met dergelijke liturgische en kerkelijke objecten, speciale beelden en specifieke foto's blijft dan, naast het kerkelijk archief, toch iedere kerk "bewaard" en in beeld gebracht door het parochieel kerkelijk museum.

Namens de museumgroep, Jos van Minderhout



Pater Siep Zeinstra o.f.m. kwam in 2010 als 88-jarige in Rivo Torto te wonen. Direct na zijn professie in 1949 werd hij gevraagd voor de missie in Pakistan. In dat land voltooide hij zijn priesteropleiding en daar heeft hij vijftig jaren mogen werken. Tot 1991 onder de Koli-stam en daarna als bestuurder voor zijn orde. In 1997 keerde hij terug naar Nederland. Hij was een diepgelovig mens, prettig in de omgang en hij verstond de kunst van het luisteren. Afgelopen jaar werd hij voor "24 uur zorg" opgenomen in Huize Berchmanianum. Hij is op 7 oktober in zijn slaap overleden.

Na een periode van afnemende gezondheid is **Hennie Schel** op 20 oktober 2015 te Venlo overleden in de leeftijd van 80 jaar. Hennie is geboren in Overasselt en heeft daar bijna zijn hele leven gewoond. Hij groeide op in een groot gezin en hield van alles met wielen eronder en een motor erin. Zo werd hij vanzelf automonteur. Met zijn vrouw Riet kreeg hij twee zonen. In 1981 overleed zijn vrouw Riet. Later vond hij zijn levensgeluk bij Maria en deelde met haar dertig jaar lief en leed. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van hem genomen en te ruste gelegd bij zijn vrouw op de begraafplaats aldaar.

Op 24 oktober 2015 overleed **Gerard Toonen** op 82-jarige leeftijd. Gerard is geboren en getogen op Alverna. Hij was getrouwd met Bets Janssen. Samen kregen zij drie dochters, die ze een veilig nest boden en een fijne jeugd. Hij genoot van de uitjes met de auto. Ook genoot hij van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was een familieman. Altijd stond hij voor zijn gezin en ook voor anderen klaar. Het verlies van zijn oudste dochter is hij niet te boven gekomen. Op zijn 56^e huwelijksdag hebben de uitvaartdienst in de H. Jozefkerk te Alverna en de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar plaatsgevonden.

Tits Thijssen is op 17 april 1929 geboren te Waalre en op 31 oktober 2015 overleden te Wijchen. Als tiener helpend bij de aanleg van het Rood-Witveld werd hij verliefd op op zijn overbuurmeisje Miet Kamps en trouwde met haar. Samen hebben zij een dochter gekregen en twee kleinkinderen. Tits is in Groesbeek bekend onder de naam "Tits van de Bosbesjes". Dit is de wandelclub waarvan zijn dochter lid was. Later gingen Tits en Miets ook

meelopen. Hij heeft enkele jaren in de buurt van zijn dochter in Niftrik gewoond. Later gingen zij naar de Woonzorg St.-Jozef. De crematiedienst is gehouden op 5 november in het crematorium te Beuningen.

Met Allerheiligen kregen wij bericht van het overlijden van **Antoon Marinussen**, geboren in 1960 op de Woezik. Een mens die graag met de natuur verbonden was en zich met Ans thuis voelde op de Lakenhof, zijn boerderij. Antoon voelde zich verbonden met zijn familie en met Balgoij; hij was een toegankelijke man die graag met iedereen in gesprek ging. Ruim 26 jaar heeft Antoon gewerkt bij Breed in de groenvoorziening. Vanaf mei was hij ziek en kon hij maar niet beter worden. Op 6 november hebben wij afscheid genomen van hem. De Balgoijse kerk was te klein voor dit afscheid. Moge Antoon rust vinden in het eeuwig licht.

Op zondag 1 november 2015 overleed te Wijchen **Riky Janssen-Prudon** in de leeftijd van 93 jaar. Zij was 63 jaar gehuwd met Joop Janssen en droeg in het Nijmeegse samen met hem zorg voor hun gezin. Riky was een lieve moeder en oma die de grote waarde van gezelligheid van huis uit leerde kennen. Riky was vaardig met naald en draad. Haar breihobby en vrijgevigheid heeft veel mensen een blijvend aandenken gegeven. Riky was dankbaar voor de kleine dingen die het leven zo waardevol kunnen maken. Op 7 november was haar uitvaartdienst in de Paschaliskerk in de Woezik. Moge zij rusten in vrede!

Op 5 november overleed **Zuster Marie-Bernard Schaafsma**. Zij mocht 77 jaar worden en leefde de laatste tijd in Portiuncula op Alverna. We hebben haar leven herdacht op 12 november waarna zij werd begraven op het kloosterkerkhof in Alverna. Dat zij rust mag vinden bij haar Schepper.

Precies drie maanden na het overlijden van haar man overleed op 6 november 2015 te Niftrik **Marie van Dongen-van Heumen**. Zij mocht 91 jaar worden. Marie was de moeder van acht kinderen, de trotse oma van zesentwintig kleinkinderen en omi van zeventien achterkleinkinderen. Zij stond altijd voor haar gezin klaar en werkte mee op de boerderij. "Het is goed zo", zegt het verstand, maar dan neemt toch weer het gevoel de overhand. Op



11 november 2015 was haar uitvaartdienst in de H. Damianuskerk te Niftrik en daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd bij haar man Koos op de begraafplaats nabij de kerk. Moge zij nu rusten in vrede.

Op 9 november is **Coba Verploegen-de Groot** in alle rust thuis overleden. Zij vierde in september nog haar 90^e verjaardag en heeft daar intens van genoten met familie en beste vrienden om zich heen. Coba was een zorgzame, bezorgde en lieve moeder en oma. Eenvoudig van hart en daardoor heel bijzonder. Aan de Woeziksestraat geboren en getogen, runde ze met haar man Toon en de kinderen het gemengd boerenbedrijf. 'Oost west, thuis best': dat gold zeker voor Coba. Ze was het liefste thuis. Dit jaar zag ze voor het eerst de zee, een dierbare herinnering. Op 13 november hebben we afscheid genomen van Coba in de Paschaliskerk en haar te ruste gelegd op het kerkhof bij haar man.

Op 12 november 2015 is **Cappy Wintjes** op 80-jarige leeftijd overleden. Cappy is als oudste zoon uit een gezin van negen kinderen in Overasselt geboren. Na de lagere school heeft hij een opleiding gevolgd tot instrumentmaker en leraar in het Nijverheids- onderwijs. De muziek was hem met de paplepel ingegeven door zijn vader die dirigent en organist was. Na zijn pensionering was hij zanger en organist bij het gemengd koor van Overasselt. Op 17 november was de uitvaartviering in de kerk van Overasselt en hebben we hem begeleid naar het crematorium.

Op 2^e kerstdag 1926 is **Toon Stuart** te Wijchen geboren. Op 18 november 2015 is hij op 89-jarige leeftijd overleden. Dit jaar heeft hij met zijn vrouw Truus Stuart-Janssen het 60-jarig huwelijksjubileum gevierd. Zij kregen samen vier kinderen en vier kleinkinderen. Zijn arbeidsmoraal was werken voor zijn gezin. Zijn passie was voetballen kijken en hij was 73 jaar lid van AWC. Hij miste bijna geen enkele thuiswedstrijd. Op maandag 23 november 2015 hebben wij in de H. Antonius Abt in Wijchen zijn leven gevierd en daarna hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Op vrijdag 20 november 2015 overleed **Truus Grim-Jansen** in de leeftijd van 90 jaar. Zesenzeventig jaar deelde zij lief en leed met haar man Jan Grim. Truus was een diepgelovige mens en een dierbare moeder, oma en overgrootmoeder. Tijdens de oorlogsjaren leerde Truus van nabij de betekenis van de persoon en het werk van pater Titus Brandsma voor de toenmalige kerk en samenleving kennen. In de geest van diens persoon en werk werd de spreuk "Zonder bron van je geloof kun je niet leven" voor haar tot een leidraad in haar leven. In die geest is Truus gestorven en geschiedde ook op 26 november haar uitvaartdienst vanuit de Paschaliskerk in de Woezik.

VANUIT DE REDACTIE

APOSTELBODE DIGITAAL ONTVANGEN?

De Apostelbode kan ook digitaal gelezen, bekeken of gedownload worden via <http://www.detwaalfapostelen.nl>

Kies eerst communicatie en daarna "Apostelbode laatste editie". Het is ook mogelijk de Apostelbode per e-mail te ontvangen. Als u dit wilt, stuur dan een e-mail naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl en vermeld daarbij of u behalve de digitale versie, de papieren versie ook wilt blijven ontvangen. De grootte van de digitale bestanden schommelt tussen de 2 en 3 MB. De verzending van de Apostelbodes gebeurt gelijktijdig met de distributie van de papieren versie, u krijgt de informatie dus gegarandeerd op tijd. De informatie op de website zetten vraagt wat meer tijd en is dus ook wat later daar te vinden.

EINDE RADIOUITZENDINGEN

Met het opheffen van de Wijchense Omroep per 31 december a.s. eindigen de wekelijkse radio-uitzendingen van onze kerkdiensten. Vrijwel elke zondagochtend werd jarenlang een eerder opgenomen viering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen uitgezonden. De parochie dankt de Wijchense Omroep voor zijn inzet.

De redactie

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

.....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

KERSTMIS 2015

Ik liep aan de hand van mijn moeder door de mensenvolle straten van Heerlen. Zon scheen over daken en legde pretlichtjes over de stad. Ik was een poosje ziek geweest en mocht voor het eerst weer naar buiten. Wij liepen richting marktplein, terwijl mijn moeder telkens haar hand opstak om lachende mensen te begroeten. De lucht was fris, koele prikkels streelden mijn gezicht en allerlei heerlijke geuren zochten hun weg over de hoofden van de marktkoopliden. Ik hoorde een man schreeuwen, er stonden heel veel mensen om hem heen. Mijn moeder pakte mij stevig vast en wist een plaatsje te bemachtigen helemaal vooraan. Toen pas zag ik dat de schreeuwende man omringd was door honderden bananen, grote trossen, kleine trossen, één grote bananenzee. Nu weet ik dat de man de bananenkoning werd genoemd. Op die zonnige ochtend legde hij zomaar een heerlijke gele vrucht in mijn hand. Ik ben het niet vergeten, de dag van de banaan is nooit voorbijgegaan. Ik was een jaar of zes, en dit is een van mijn vele mooie jeugdherinneringen. Ik ben twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog geboren in een tijd van opbouw. Mijn kinderjaren waren veilige jaren, ik heb nooit in schuilkelders gezeten, ik ben nooit op de vlucht geslagen. Mijn ouders vertelden weinig over hun ervaringen.



Heel veel later kwam ik te weten dat een tante van mij bij een van de laatste bombardementen vier zoontjes verloor, maar daar werd niet over gesproken. Ik denk dat de meeste volwassenen hun kinderen niet wilden belasten met hun verschrikkelijke verhalen. Ik ben vooral mijn moeder zeer dankbaar voor haar altijddurend optimisme. Door aan haar te denken kan ik mijzelf weer tot de orde roepen als ik te somber dreig te worden.

Nu zit ik vaak met verbijstering de krant te lezen en raak ik de foto's van wanhopige mensen soms de hele dag niet meer kwijt. Hoe moet ik een geloofwaardig stukje over ons kerstfeest schrijven als ik de verwarring in Europa en de rest van de wereld zie? Vrede op aarde? Wanneer?

Op dit moment gaat mijn hart vooral uit naar alle kinderen in oorlogsgebieden. Hoe moeten zij zich later staande houden als zij in hun jeugd nooit een gevoel van veiligheid hebben gehad? Er zijn veel kinderen gevlucht en in ons kleine land terechtgekomen. Heel veel mensen bieden hulp ondanks het geroep van tegenstanders.

Ik hoop van ganser harte dat de politici het hoofd koel kunnen houden. En ik hoop het allermeest dat wij aan de kinderen enkele goede jeugdherinneringen en een gevoel van veiligheid kunnen geven. Misschien kunnen zij dan later met warmte terugdenken aan de dag van de witte sneeuw kristallen, met op de achtergrond een klein liedje over vrede onder alle mensen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

RELIGIEUZE BELOFTE EN GELOFTE...

JE BELOOFT WAAR JE IN GELOOFT!

Na Kerstmis klinkt het verhaal van de Drie Wijzen die bij Jezus en zijn ouders langskomen. Ze brengen geschenken mee: goud, wierook en mirre. Dat zijn ongetwijfeld toen kostbare gaven geweest. Maar is dat echt geweest wat ze kwamen brengen? Of wilden ze nog meer geven dan de prachtige maar uiterlijke cadeaus? Wilden ze bij wijze van spreken zichzelf aan Jezus geven? Was hun eigen persoon, met alle sterke en zwakke kanten die zij wellicht hadden, dan toch de binnenkant van hun gift, waar het echt om ging? Is dat wat wij rondom Kerstmis samen aan betekenis in het verhaal van de Driekoningen kunnen ontdekken?

Het afgelopen jaar werd door paus Franciscus uitgeroepen tot het jaar van het religieuze leven om samen - religieuzen en niet-religieuzen - het bijzondere te ontdekken over God en mensen, dat te horen in het levensverhaal van religieuzen en hun leefgemeenschappen. Dat is ook wat wij in de parochie doen met onze vormelingen: we nemen deze jonge mensen in hun voorbereiding mee naar het klooster van de paters franciscanen in Megen. In de parochie is er van oudsher een band met deze religieuzen: velen van hen verzorgden in de omgeving van Alverna, Hernen, de Woezik en Wijchen-centrum het pastoraat. We willen op deze manier de vormelingen iets meegeven van de bijzondere wijze waarop mensen daar in het klooster hun geloof beleven. Misschien kan ik beter zeggen: op de wijze waarop zij zich geven aan God en aan de gemeenschap. Oud-abt Ton Baeten van de norbertijnen in Heeswijk zegt het in zijn boekje "Religieuzen op weg naar de toekomst" voor mijn gevoel heel kernachtig. Hij plaatst de geloften van gehoorzaamheid, celibaat en armoede - en het praktiseren ervan - in het kader van een gemeenschap. Daarin delen de religieuzen in elkaars gaven aan God en de gemeenschap. " Delen is daarom in



de beleving van de geloften een kernwoord. De religieus kiest er in principe voor de gaven van zijn vrije wil te delen (= gehoorzaamheid), alsook de gaven van zijn handen (= armoede) en die van zijn hart (= ongehuwd-zijn)". Zoiets als een belofte uitspreken in een gemeenschap is niet vrijblijvend. Het schept verplichtingen. Toch wil het iets anders zijn dan "belofte maakt schuld". Religieuze geloften of beloften willen ergens ook met liefde gedaan zijn. Ze willen met geloof gestand gedaan worden. Misschien mag je wel zeggen: een gelofte drukt in kloosterverband iets uit waarin je gelooft. En dat geldt, denk ik, niet alleen daar. Ook buiten het klooster, in de parochiegemeenschap zijn er van oudsher de doopgeloften. Die zijn niet bedoeld als

de akelige kleine lettertjes in een soort van (wurg)contract tussen God en de mensen of de kerk en haar leden. De doopgeloften zijn veeleer bedoeld als een vraag of een uitnodiging, die evenwel niet helemaal vrijblijvend is. Ze willen voordat de geloofsbelijdenis wordt uitgesproken en het doopsel wordt ontvangen een soort belofte zijn van inzet om het kwade te mijden en het goede doen. Het hoort er echt bij dat de ouders deze vragen worden gesteld als hun kind wordt gedoopt. Bij het vormsel wordt aan de vormelingen dan opnieuw deze

vraag gesteld om ze uit te nodigen hun keuze voor het goede te maken. Misschien zeg ik het zo goed: Met het feest waarmee vroeger de kerststal werd opgeruimd, Maria Lichtmis (2 februari), werd Jezus in de Tempel aan God gepresenteerd en aan God toevertrouwd. Op het feest van de Doop van de Heer, de laatste zondag van de kersttijd nu, wordt in de liturgie gevierd dat Jezus zichzelf toevertrouwt aan God en naar die overgave van zichzelf toegegroeid is. Moge dit kerstfeest voor ons ook een eerste stap daar naar toe zijn.

pastor Bas van Dijk

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in februari 2016 met het thema "Deel je overvloed". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 2 januari 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.