

DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | nummer 1
februari 2016



**LEEF VANUIT
JE HART**

DEEL JE OVERVLOED

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-Centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis Baylon-Woezik

OUD EN NIEUW . . .
 2015 . . . is voorbij
 met ons wel een wee op een rij
 2016 . . . staat te wachten
 wat hebben we in onze gedachten?



Onze kaarsjes moeten blijven branden
 ook in het nieuwe jaar.

Wij staan niet met lege handen
 laten we goed zijn voor elkaar.

Hopelijk komen er nog veel dagen
 om gelukkig met elkaar te zijn.
 Er rijzen vast wel weer eens vragen
 wij mensen zijn toch o zo klein.

In het goede blijven hopen
 zonder oorlog en geweld
 samen hier in vrede leven
 daar is eenieder op gesteld!

Reik eenieder maar je hand
 en help elkaar waar nodig
 wij leven hier in een rijk land
 maar . . . hulp is nooit overbodig.

"Geluk voor alle mensen
 laten we dat elkander wensen!"

Bea Croonenberg

**DOET U AL MEE? REKENING:
 NL65 RABO 0135 4634 59**

O.V.V. ACTIE KERKBALANS
 Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
juni	6.203	150.749	6.066	158.262	7.513
juli	6.667	157.416	7.056	165.318	7.902
augustus	2.052	159.468	2.318	167.636	8.168
september	3.269	162.737	6.279	173.915	11.178
oktober	4.849	167.586	7.090	181.005	13.419
november	10.496	178.082	3.527	184.532	6.450
december	9.303	187.385	5.646	190.178	2.793

Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wilt u ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt geen brief ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een telefoonnummer naar het parochiecentrum 024-6412627.

OM TE NOTEREN



24 JANUARI 15.00 UUR DE SCHAKEL
 Theater Het geheim van de kleermaker
 Pius XII-straat 85, Wijchen

26 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

2 FEBRUARI 10.00 UUR
 Ouderenontmoeting in de Mijlpaal te Hernen
3 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
 Koffie-ontmoetingsmorgen

9 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

17 FEBRUARI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
 Koffie-ontmoetingsmorgen

17 FEBRUARI VAN 20.00 – 22.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Gespreksavond met Peter Westerman over de
 mystiek van Ruusbroec Oosterweg 4 Wijchen

23 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

25 FEBRUARI 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
 Lezing Albertinumgenootschap "Mislukte her-
 vormingen?!", door prof. dr. Peter Raedts. Entree
 €7,-

2 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
 Koffie-ontmoetingsmorgen

2 MAART VAN 20.00 – 22.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Gespreksavond met Jeroen Witkam over chris-
 tendom en ZEN. Oosterweg 4 Wijchen

3 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
 Lezing Albertinumgenootschap "500 jaar kerk-
 hervorming", door dr. Dick Akerboom.
 Entree €7,-

8 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
 Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

10 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN
 Lezing Albertinumgenootschap "Hedendaagse
 zoekers", door dr. Frans Jespers, Entree €7,-



Op dinsdagmorgen 26 januari, 9 februari, 23 februari en 8 maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

HET HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Op 8 december 2015 opende paus Franciscus een eenvoudige houten deur in de Sint-Pieter in Rome. Daarmee gaf hij het startsein tot het Heilig Jaar van Barmhartigheid, een geschenk van genade. Tevens riep hij alle bisschoppen op om hetzelfde te doen in hun kathedrale kerken. In het noordertransept van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is dit intussen ook gebeurd. Het Heilig Jaar duurt tot 20 november 2016.

Door deze deur binnengaan betekent de volheid van de barmhartigheid van de Vader ontdekken, aldus de paus. De Heilige Deur is een symbool en verwijst naar het tiende hoofdstuk van het Johannesevangelie, waarin Jezus zichzelf Goede Herder en deur noemt. "Als iemand door Mij binnengaat, zal hij gered worden." (Joh.10,9) In de Bijbel wordt God (JHWH) vaak de Barmhartige genoemd. Het is een centraal begrip in de bijbel,



Openen van de deur bij de St-Janskathedraal in Den Bosch

maar in kerk en theologie een vergeten thema, aldus kardinaal Kasper, terwijl het juist zeer actueel is in onze onrustige, jachtige wereld. Deze Duitse kardinaal ziet in barmhartigheid de grondstructuur van de Kerk en roept in een inspirerend boek op tot een cultuur van barmhartigheid. Hij spreekt hiermee helemaal in lijn met de paus, die aanhoudend barmhartigheid preekt, maar daaraan ook gestalte geeft door zijn daden.

"De goedheid en de mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen, en Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is." (Titus, 3,4-5) Is dit niet de kern van het kerstfeest? Behalve de kruisdood van Jezus, is de menswording van Christus het grootste teken van Gods barmhartigheid.

De Koran, het heilige boek van de Islam, opent met de volgende verzen:

"In de naam van God, de erbarmen, de barmhartige. Lof zij God, de Heer van de wereldebwoners, de erbarmen, de barmhartige."



Het Latijnse woord voor 'barmhartigheid' is 'misericordia'. Daar zit het woord 'cor' (hart) in en 'miseri' (ellende). Het wil dus zeggen, dat wij een hart moeten hebben voor mensen in ellende: zondaars, armen, bedroefden, zieken, eenzamen en vluchtelingen. De vraag is, hoe barmhartig en mild gaan wij met elkaar om? Gun ik iemand die flink de fout is ingegaan, een nieuwe kans? Kijken wij wel genoeg in eigen spiegel? Barmhartigheid hangt heel nauw samen met vergeving en verzoening. In Matteüs 18,22 staat op de vraag van Petrus aan Jezus, hoe vaak wij iemand moeten

vergeven: "Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven". Deze opdracht vraagt ommekeer, een proces van bekering. Daarvoor moeten we eerst de weg naar binnen gaan, een weg van bezinning en gebed en deelname aan de Sacramenten.

Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid heeft met ingewanden te maken, met baarmoeder, moederschoot. Je tot in je buik laten raken door de nood van de ander.

Jahwe is voor de mens, zoals een moeder voor de vrucht van haar schoot. In Gods schoot mag ieder mens zich geborgen weten.

Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe brengen wij barmhartigheid in praktijk?

Het Matteüsevangelie komt ons te hulp. In hoofdstuk 25 worden de werken van barmhartigheid genoemd: de hongerigen te eten geven, aan hen die dorst lijden te drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen gastvrijheid verlenen, zieken bezoeken, gevangenen verlossen. Het begraven van doden wordt hier niet genoemd, maar dit goede werk kreeg in de dagen van de pest in de Middeleeuwen bijzondere nadruk. Naast deze lichamelijke werken kennen we de geestelijke werken, zoals zondaars vermanen, onwetenden leren, raad geven in moeilijkheden, bedroefden troosten, onrecht ondergaan, beledigingen vergeven, voor elkaar bidden.

Ga er maar aan staan. Er wordt van ieder mens, maar zeker van ons christenen heel wat gevraagd. Hoe vaak wordt er in de wekelijkse verkondiging niet verwezen naar de werken van barmhartigheid? Laten we vanuit onze dagelijkse situatie en met onze beperkte mogelijkheden een volgende stap zetten. Leg de lat niet te hoog, maar ga in nederigheid en eenvoud op weg met Gods genade.

Koos Leemker

PAULUS, ZIJN TWEDE EN VOLGENDE REIZEN

In het vorige nummer heb ik het werk van Paulus tot in zijn eerste reis beschreven. Elk jaar op 25 januari staat de kerk stil bij zijn bekering.

TWEDE REIS IN 50 – 52

Na al deze discussies en vergaderingen wilde Paulus zijn bekeringsgebieden gaan uitbreiden. Maar eerst wilde hij de christengemeenten, gesticht tijdens zijn eerste reis, nogmaals bezoeken. Dat was de belangrijkste reden voor zijn tweede reis die begon in 50. Hij reisde nu dwars door het huidige Oost-Turkije, via de Bosporus tot ver in Griekenland. In Filippi stichtte hij de eerste christelijke kerkgemeenschap in Europa. Deze stad was hierna eeuwenlang een belangrijke christelijke basis voor de verdere bekeringswerken van Paulus en na hem. In Korinthe werd de eerste christelijke kerk gebouwd. Tijdens deze tocht bereikte Paulus het bericht dat er inmiddels een grote christelijke kern in Tessalonica gevormd was, die zeer vitaal bleek te functioneren. Paulus was hierover dusdanig verheugd, dat hij deze christenen een brief schreef. Deze brief is het oudst bewaard gebleven christelijk document. Deze is nu bekend als: 'De eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. Deze reis wordt qua bekeringswerk gezien als de meest vruchtbare.

DERDE REIS VAN 53 – 56

Deze ging ook nu weer door de binnenlanden van Oost-Turkije tot de havenstad Efeze. Daar bleef hij enkele jaren. Paulus schreef hier vele brieven. Dat versterkte zijn bekendheid en leiderschap. Vele hiervan zijn geschreven vóór de periode dat de Evangelieën werden geschreven. Vanuit Efeze ging hij naar zijn twee successteden: Filippi en Tessalonica. Daarna was Korinthe zijn reisdoel.

Hier verbleef hij drie maanden. In deze periode rijpte bij hem het plan, de bekeringsactiviteiten uit te breiden naar Rome. Maar eerst voer hij terug naar Tyrus nabij Jeruzalem.

Hier bereikte Paulus het bericht dat veel joden hem verweten, joden in de diaspora te overreden om de wetten van Mozes te verzaken; in feite op te houden jood te zijn; afvallig te worden. Onder de joden in Jeruzalem heerste zelfs een Paulus- vijandige beweging, die alleen maar sterker werd.



Paulus werd door joden gevangen genomen. Men wilde hem lynchen, maar het Romeins gezag greep in. Deze hielp Paulus veilig de stad uit te vluchten, maar hielden hem wel twee jaar constant in de gaten dat hij niet zou vluchten in verband met een mogelijke rechtszaak tegen hem. Opdat Paulus als Romein een beroep op de keizer in Rome deed, zou hij worden berecht in Rome. Hij ging er vanuit dat niets in de boodschap van het christendom, als Rome- vijandig beschouwd kon worden en zag daarom niet op tegen een rechtszaak in Rome.

Hij wilde al heel lang naar deze stad. Dit werd extra versterkt door het verschil in 'politiek' inzicht. De oudsten onder de christenen in Jeruzalem waren conservatief; Paulus was een nieuwlichter. Met zijn internationale ervaring, was hij er zich van bewust dat de kerk van Jeruzalem als kerkelijk middelpunt van een wereldkerk, niet levensvatbaar zou blijken te zijn. Deze zou weldra verwelken. Daar komt bij dat onder de joden geleidelijk aan een christen- vijandige sfeer ontstond. Zo werden de geboorteplaats van Jezus in Bethlehem en het graf in Jeruzalem door de joden vernietigd.

PAULUS VERBLIJF IN ROME

In Rome was Paulus betrekkelijk vrij, ook qua bekeringswerk. Hij riep de joodse leiders in de stad bijeen om hen te overtuigen dat hij niets gedaan had wat het jodendom of hun gewoonten en leer vijandig was. Maar vanwege joodse beschuldigingen was hij 'genoodzaakt zich op de keizer te beroepen'. De Romeinen vroegen hem zijn christelijke geloof aan hen uiteen te zetten.

Paulus was hiermee de eerste die de leer van Jezus in Rome kwam verkondigen.

Gedurende de twee jaren in Rome, kon hij vrijmoedig prediken, zonder enige belemmering. Van zijn verblijf in

Rome en hoe de rechtszaak tegen hem verliep, weten we bijna niets.

64 wordt als jaar genoemd, waarin hij omkwam als slachtoffer van de vervolging door keizer Nero. Maar dit gegeven berust niet op een geloofwaardige getuigenis.

Paulus werd buiten de muren begraven. Keizer Constantijn liet over dit graf een kleine kerk bouwen. Keizer Valentinianus II bouwde in 388 op deze plek de basiliek 'Sint-Paulus buiten de Muren'.

Henk Folmer

(bron plattegronden: bijbelseplaatsen.nl)



IN GESPREK MET ...

ADELHEID DEN HOLLANDER

Tussen kerst en oudjaar hebben we een gesprek met het nieuwe lid van het parochiebestuur, die Bea Schouten gaat vervangen. In de gang van het parochiecentrum maken we kennis met elkaar: "Adelheid den Hollander, goedemorgen." Ze maakt een vriendelijke en open indruk.

VERTEL EENS IETS OVER JE ACHTERGROND.

"Ik ben 65 jaar geleden in Gennep geboren, na mijn kinderperiode ben ik naar Maastricht verhuisd vanwege mijn studie en werk. Na even in Grave te hebben gewoond, woon ik sinds 1978 in Overasselt. Ik ben begonnen in de verpleging en heb daarna bestuur en beleid gedaan en een hogere managementopleiding. Ik heb maar een korte periode 'met mijn handen aan het bed' gewerkt, ik kwam er al gauw achter dat besturen meer mijn ding was.

Tien jaar geleden overleed mijn man Theo, heel plotseling. Ik had een heel drukke baan en ik bleef met drie studerende kinderen achter. Inmiddels zijn ze alle drie afgestudeerd en bleef ik, nadat ze uit huis vertrokken waren, alleen met een oud hondje achter. Tot mei van dit jaar had ik als regiomanager van een grote thuiszorgorganisatie in de regio Bommel - Tiel een drukke baan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Vroeger heb ik namens het kerkbestuur tien jaar in het bestuur van de Overasseltse school gezeten en zat ik in het bestuur van Stichting Catechese, toen nog met Ad Jansen als catecheet voor de scholen in het district van Malden tot Balgoij. Ik zat in de communicatiegroep en weet niet wat ik toen allemaal nog meer voor de kerk deed."

Tien jaar geleden overleed mijn man Theo, heel plotseling. Ik had een heel drukke baan en ik bleef met drie studerende kinderen achter. Inmiddels zijn ze alle drie afgestudeerd en bleef ik, nadat ze uit huis vertrokken waren, alleen met een oud hondje achter. Tot mei van dit jaar had ik als regiomanager van een grote thuiszorgorganisatie in de regio Bommel - Tiel een drukke baan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Vroeger heb ik namens het kerkbestuur tien jaar in het bestuur van de Overasseltse school gezeten en zat ik in het bestuur van Stichting Catechese, toen nog met Ad Jansen als catecheet voor de scholen in het district van Malden tot Balgoij. Ik zat in de communicatiegroep en weet niet wat ik toen allemaal nog meer voor de kerk deed."

HOE BEN JE BENADERD VOOR HET PAROCHIEBESTUUR?

"Ik ken Aloys van Velthoven heel goed, hij heeft mijn man begraven en hij kent mijn kinderen ook persoonlijk. Afgelopen jaren heeft hij regelmatig gevraagd wanneer ik met pensioen zou gaan, maar dat werd steeds uitgesteld. Op 12 september jl. werd ik door Liza Matijssen voor het parochiebestuur gevraagd tijdens een ontmoetingsmiddag in het verenigingsgebouw te Overasselt, Liza had het al overlegd met Aloys! Nou, ik moest wel even nadenken en ik wil er ook voor mijn kinderen en kleinkinderen zijn als

ze me nodig hebben. Mij kennende, als ik eenmaal heb toegezegd, dan ga ik er voor 100% voor."

WELKE TAKEN KRIJG JE IN HET BESTUUR?

"Bea had de portefeuilles personeelszaken en communicatie. Ik heb eerst 'ja' gezegd tegen communicatie; personeel is voor mij gemakkelijker, want personeelszaken en rechten heb ik al jaren gedaan. Ik heb nog geen concrete ideeën over de communicatie, daar moet ik me nog in gaan verdiepen. Ik heb ervaring met veranderingen in organisaties. Je hebt te maken met veel verschillende groepen (geloofsgemeenschappen), ieder met een eigen historie en cultuur. En op de werkvloer krijg je te maken met mensen op verschillende niveaus. In mijn werk heb ik te maken gehad met heel verschillende dorpen. Dan zat ik bijvoorbeeld als katholiek te overleggen met een dominee van een streng gereformeerd dorp over het inenten tegen de mazelen. Communiceren kost vooral veel tijd. Je moet snel verbanden kunnen leggen en snel kunnen schakelen. Je moet ook kunnen 'luisteren tussen de regels door'; als je niet begrijpt wat mensen zeggen, dan moet je doorvragen en niet belastend of bedreigend overkomen."



krijg je te maken met mensen op verschillende niveaus. In mijn werk heb ik te maken gehad met heel verschillende dorpen. Dan zat ik bijvoorbeeld als katholiek te overleggen met een dominee van een streng gereformeerd dorp over het inenten tegen de mazelen. Communiceren kost vooral veel tijd. Je moet snel verbanden kunnen leggen en snel kunnen schakelen. Je moet ook kunnen 'luisteren tussen de regels door'; als je niet begrijpt wat mensen zeggen, dan moet je doorvragen en niet belastend of bedreigend overkomen."

HEB JE NOG ANDERE BEZIGHEDEN?

"Ik ben altijd drukdoende geweest. Zo ben ik contactpersoon voor een groep vrijwilligers in Overasselt die padden en kikkers in de paartijd helpen oversteken. Ooit heb ik de patiëntenorganisatie voor vrouwen met bekkenproblemen opgericht en ben ik begonnen met het Spine & Jointcentre in Rotterdam. Nu zit ik nog in een wetenschappelijk begeleidingsteam voor bekkenproblemen."

WAT GAAN DE PAROCHIANEN VAN JOU MERKEN?

"Ik ben een mensenmens, ik leg gemakkelijk contacten. Als ik fietsend of lopend boodschappen doe, dan ben ik lang onderweg. Om een of andere reden trek ik ook ellende aan, als ze iets tegen mij zeggen dan weten ze dat het bij mij blijft en ik neem alles serieus. Als ik iets voor een medemens kan betekenen, dan zal ik het ook doen."

Adelheid, wij vonden het een fijn gesprek en hebben het volste vertrouwen in jou als nieuw lid van het parochiebestuur! Succes.

Piet van Erp en Theo van der Weegen

CATECHETISCH BERAAD

DRIE AVONDEN OVER MYSTIEKE STROMINGEN

In het voorjaar van 2016 organiseren het catechetisch beraad van onze parochie en de protestantse streekgemeente gezamenlijk drie bijeenkomsten over mystieke stromingen. Wat mystiek is, is niet eenduidig. In de kern gaat het om 'leven in Gods tegenwoordigheid'. We kunnen denken aan een hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel, een innige omgang met God. Het gaat om, vaak overweldigende, geloofservaringen waarin God zich laat kennen als levende presentie en die doorwerken in het dagelijkse leven.

WOENSDAG 17 FEBRUARI:

PETER WESTERMAN, OVER DE MYSTIEK VAN RUUSBROEC.

Jan van Ruusbroec (1293-1381) is de belangrijkste mystieke schrijver in de Nederlanden in de middeleeuwen. Hij is een van de representanten van de beweging der Devotio Moderna. Aanvankelijk kanunnik in Brussel, werd hij later kloosterling en geestelijk raadsman in het naburige Groenendaal. Peter Westerman, pater marist en filosoof, werkte wereldwijd en geeft nu geestelijke begeleiding.

WOENSDAG 2 MAART:

JEROEN WITKAM, OVER CHRISTENDOM EN ZEN.

Zen en christendom, zijn ze te verzoenen? Is er herkenning tussen zenteksten en de bijbelse boodschap? Bestaat er een verband tussen de persoonlijke God van de bijbel en de verstillingsweg van de Zen? Jeroen Witkam is vele jaren abt van een trappistenklooster geweest; hij schreef diverse boeken en is als zenmeester nog altijd actief.

WOENSDAG 16 MAART:

RINSE REELING BROUWER, OVER DE PROTESTANTSE MYSTICUS MISKOTTE.

In de wereld van de protestantse mystiek is Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) een veelzijdig theoloog, die een tijdlang een orthodox-protestantse theologie à la Karl Barth uitdroeg. Rinse Reeling Brouwer bezet de Miskotte/Breukelman-leerstoel aan de Protestantse Theologische Universiteit en is een van de bezorgers van deel 14 van het verzameld werk van Miskotte: 'Mystiek en bevinding' (november 2015).

Locatie voor alle lezingen: Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen. Tijd: 20.00 (stipt)-22.00 uur.

Info: ds. Marco Luijk (t.06-24568399), mjluijk@upcmail.nl en/of Guus Bary (t.024-6415136), ehbary@planet.nl.

Geen toegangsprijs; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het is niet verplicht om zich aan te melden, maar in verband met ruimte, koffie en thee is het voor de organisatie wel zo prettig. Het kan bij Koos Leemker: jfleemker@kpnmail.nl



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je leven" en is bedoeld voor de periode van 5 maart t/m 3 april. Schrijft u mee? Kopij kan tot en met donderdag 11

februari per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

THEMATISCH JAARSHEMA

Hieronder staat voor elke Apostelbode van 2016 vermeld voor welke periode de inhoud bedoeld is, welk pastoraal thema aan de orde zal komen en wanneer de kopij aangeleverd moet zijn.

Nummer 1 (23/1 – 6/3) : Deel je overvloed.

Nummer 2 (5/3 – 3/4): Deel je leven, kopij inleverdatum: 11 februari.

Nummer 3 (2/4 – 1/5): Deel je tijd, kopij inleverdatum: 10 maart.

Nummer 4 (30/4 – 5/6): Deel je (on)vrijheid, kopij inleverdatum: 7 april.

Nummer 5 (4/6 – 3/7): Deel je kennis, kopij inleverdatum: 12 mei.

Nummer 6 (2/7 – 4/9): Deel je huis, kopij inleverdatum: 9 juni.

Nummer 7 (3/9 – 2/10): Deel je aandacht, kopij inleverdatum: 11 augustus.

Nummer 8 (1/10 – 6/11): Deel je verdriet en vreugde, kopij inleverdatum: 8 september.

Nummer 9 (5/11 – 18/12): Deel je zorgen, kopij inleverdatum: 13 oktober.

Nummer 10 (17/12 – 29/1): Deel je liefde/licht, kopij inleverdatum: 24 november.



**REDACTEUR
WORDEN?
WIJ ZOEKEN JOU!**

Ons parochieblad wordt door enthousiaste mensen gemaakt en we kunnen jou gebruiken.

Heb je zelf de beschikking over een computer, ben je handig in het gebruiken hiervan, heb je misschien al ervaring met layouten of ben je bereid om dat met ons te leren??

Meld je aan op ons e-mailadres: Apostelbode@detwaalfapostelen.nl of je stuurt een briefje met je telefoonnummer en e-mailadres naar het redactieteam per adres parochiecentrum Oosterweg 4 6602 HD Wijchen.

HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Barmhartigheid, dat is een van de mooiste houdingen die we kennen. Barmhartig zijn voor elkaar, voor mensen om je heen, barmhartig zijn voor mensen in nood, vluchtelingen. Voor je moeder, je vader, je kind, de buur. Wat is dat toch, barmhartigheid? Iemand benaderen vanuit je hart, niet uit het verleden, niet uit winstbejag, niet om eigen gelijk. Erbarmen hebben is meelijden, het leed, de zorg van de ander erkennen. De ander omringen vanuit je hart met ontferming, met vergeving, met medelijden. Woorden die met barmhartigheid kunnen worden genoemd zijn compassie, deernis, edelmoedigheid, genade, goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden, ontferming. Barmhartigheid is niet zozeer een



gevoel maar wordt gekenmerkt door daden. Het is een werkwoord. Een jaar lang onszelf oefenen in barmhartigheid, barmhartigheid onze eerste houding laten zijn tegenover de ander, die om een of andere reden in problemen is geraakt. Barmhartigheid maakt een wereld van verschil. Doe je mee met paus Franciscus?

Jos van Minderhout

LOGO JUBELJAAR VAN BARMHARTIGHEID



Het logo voor het Jubeljaar van de Barmhartigheid is een ontwerp van de jezuïet Marko Ivan Rupnik. De slagzin 'Barmhartig als de Vader' spooft aan om barmhartig te zijn zoals de Vader: Hij vraagt ons om niet te oordelen en te veroordelen, maar om mateloos te zijn in onze vergeving en onze liefde, (vgl. Lucas 6, 37-38). Het

logo is verder een korte, aanschouwelijke theologie over het thema van de barmhartigheid. Door Christus af te beelden met een verdwaalde mens op de schouders drukt dit logo de grote liefde uit van Christus die mens werd om ons te verlossen. In de tekening valt de nadruk op de aanraking van de Goede Herder met de mens. De mens wordt ten diepste geraakt, met zo'n grote liefde dat zijn leven totaal verandert. Met een eindeloos erbarmen laadt de Goede Herder de hele mensheid op zich, maar zijn blik ontmoet deze van de specifieke mens. Christus kijkt door de ogen van Adam, en Adam kijkt door de ogen van Christus. In de blik van deze Christus, de nieuwe Adam, aanschouwt de mens de liefde van de Vader, en ontdekt hij wie hij ten diepste is als mens, en welke toekomst hem wacht.

Het logo zelf zit vervat in een zogenaamd mandorla, een amandelvormige achtergrond, een kenmerkend symbool voor de iconografie van de oudheid en middeleeuwen. Deze figuur verwijst

naar het samengaan van de goddelijke én menselijke natuur in Christus. De drie concentrische blauwe ovalen worden helderder van kleur naarmate zij aan de buitenste rand liggen. Deze kleurnuances verwijzen naar de handeling die Christus stelt: het wegvoeren van de mens uit het duister van de zonde en de dood, om hem binnen te brengen in het licht. De diepblauwe kleur in het centrum van de mandorla staat echter ook voor de liefde van de Vader, een liefde die we nooit helemaal kunnen doorgronden en bevatten maar die alles vergeeft.

(bron: bisdom Den Bosch)

VANUIT HET PASTORESTEAM

DANKBETUIGING

Het pastoresteam van de parochie "De Twaalf Apostelen" spreekt zijn bewondering uit, dat zoveel vrijwilligers hebben meegewerkt aan de vieringen van de kersttijd, Oud- en Nieuwjaar. In de kerken waar wij geweest zijn, hebben wij opgemerkt dat er zoveel aandacht aan alles is besteed. Wij noemen de schoonmaak van het gebouw en interieur, het poetsen van het koperwerk, de opbouw en inrichting van de kerststallen, de versieringen, de paramenten en de overige kleding en altaardwalen. Daarnaast de voorgangers (assistenten en leken) in de diverse vieringen, de acolieten en de misdienaars, de dirigenten en organisten, de diverse koren en muziekgezelschappen. Wij danken jullie allemaal voor jullie trouwe inzet en medewerking. Het is fijn dat wij dit samen mogen en kunnen doen.

Het pastoresteam

KERSTACTIE-DANKJEWEL

Dank, dank, dank aan allen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding of uitvoering van onze jaarlijkse kerstactie: mensen (organisaties) die adressen opgaven, die de inhoud van de pakketten hebben medebepaald, die ingepakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes hebben besteld en bezorgd, die de kerstwens hebben verzorgd.

Al deze vrijwilligers: hartelijk dank, zonder jullie hulp is het niet mogelijk een dergelijke actie te organiseren. Dit jaar ging het om 245 pakketten en 215 bloemstukjes.

Daarnaast natuurlijk onze hartelijke dank aan alle particulieren, organisaties en bedrijven die onze actie financieel gesteund hebben, via collectes, Antoniusbrood, enveloppen met inhoud en op de bankrekening van de parochie; zonder hun bijdragen is het evenmin mogelijk zo iets te organiseren! Het is hartverwarmend dat zovelen zich wederom hebben willen inzetten voor onze actie.

Anna Verlouw, coördinator

LOURDESBEDEVAART 2016

Onze parochie wil dit jaar voor de derde keer een bedevaart gaan maken naar Lourdes. Deze bedevaart vindt plaats in de periode van 17 tot en met 22 mei 2016. Deze bedevaart maken wij in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB).



Voor elke bedevaart heeft VNB een evenwichtig programma met veel variatie vastgesteld, waarbij kwaliteit en deskundige begeleiding voorop staan. Tijdens de reis bezoekt u dagelijks het Heiligdom en kunt u deelnemen aan diverse plechtigheden zoals de sacrament- en lichtprocessie.

Naast een welkomst- en zendingsviering is er tijdens de bedevaart een boeteviering, een viering met de handoplegging en uiteraard een viering aan de Grot van de Verschijningen.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tijdens de bedevaart wordt u, onder leiding van uw hoteleider, de mogelijkheid geboden om verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes te bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën te maken.

Deze bedevaart is een vliegreis, die wordt uitgevoerd vanaf Eindhoven Airport. Als het vliegtuig vol is bestaat de mogelijkheid dat de parochiegroep via Amsterdam Airport (Schiphol) vliegt. De contactpersoon zal u, indien van toepassing, hierover tijdig informeren. De exacte vliegtijden ontvangt u bij uw reisbescheiden.

De luchtvaartmaatschappijen hebben geen mogelijkheden om pelgrims liggend te vervoeren. Elektrische of grote, niet inklapbare, rolstoelen kunnen slechts beperkt meegenomen worden en alleen in overleg met VNB.

DE KOSTEN VAN DEZE BEDEVAART BEDRAGEN:

3-sterren hotel	€ 885,00
Toeslag eenpersoonskamer	€ 150,00;
Zorgpelgrim	€ 995,00
inclusief solidariteitskorting.	
Toeslag eenpersoonskamer	€ 200,00

DE PRIJS IS INCLUSIEF:

- Retourvlucht inclusief luchthavenbelasting en veiligheidstoelagen.

- Een versnapering en een drankje op de heen- en terugvlucht.
- Bustransfer van het vliegveld naar het hotel in Lourdes v.v.
- Verblijf in hotel op basis van volpension.
- Pastorale, medische en reisbegeleiding gedurende de reis en het gehele verblijf in Lourdes.
- Fooien, belastingen, boeking- en administratiekosten, bijdrage aan het Heiligdom.

EXCLUSIEF:

- Reis- en annuleringsverzekering.
- Reis van uw woonplaats naar de luchthaven vice versa.
- Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims.

In de kerken liggen folders van de VNB voor deze reis. U kunt deze mee naar huis nemen en thuis doorlezen.

Voor meer informatie en aanmelding voor deze bedevaart kunt u zich wenden tot diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24, 6634 AK Batenburg, Telefoonnummer 06 -20541732, of via e-mail: hwitsiers@witsiers.com.

Aanmelden kan tot 15 april 2016.

Contactpersoon "De Twaalf Apostelen",
Diaken Hennie Witsiers



Redactie:

Het heiligdom in Lourdes heeft ervoor gekozen om voor het Jubeljaar van de Barmhartigheid een speciale poort te bouwen bij de officiële hoofdingang. Op het grasperk vóór het Bretonse kruis is met grote zuilen een doorgang gecreëerd. Daartussen zijn nieuwe wandelpaden aangelegd. Pelgrims kunnen op deze wijze – lopend of met een rolstoel – het heiligdom via deze 'heilige deur' betreden, zoals dat bij een bedevaart in een Heilig Jaar past.



PUZZELEN

Binnenkort is het carnaval, daarna begint de vastentijd. Hieronder zie je een heel oude prent met een stukje van de Venetiaanse carnavalsoptocht. Hoeveel woordjes kun jij maken met de afzonderlijke letters van het woord:

CARNAVALSOPTOCHTEN?



Bijvoorbeeld: na- val- snoep-toch-taart-post-proost. Je mag daarbij de letter(s) net zo vaak gebruiken, als ze in het woord voorkomen, dus bijv. de P 1x, de C 2x en de A 3x. Met een beetje hulp van (o)pa of (o)ma vind jij misschien wel 100 woordjes. Of kun jij er nog meer vinden?

Leo Bijmans

CARNAVAL TOT ASWOENSDAG

Er wordt voor het eerst melding gemaakt van het carnaval van Venetië in 1268. Vooral in de achttiende eeuw was het een zeer populair feest. Maar Napoleon Bonaparte liet het afschaffen vanwege de lichte zeden. Pas vanaf 1980 is het opnieuw ingevoerd. Duizenden toeristen zijn jaarlijks getuigen van de verkleedpartij en genieten dagenlang van de pracht en praal van het carnaval. Het bestaat uit luxe feesten, concerten, veel theater en gemaskerde bals. Het carnaval duurt twaalf dagen en eindigt op Vastenavond, de dag voor Aswoensdag.



MASKER VOOR MINDER GOEDE BEDOELINGEN

Door het schuilgaan achter een masker heeft het carnaval ook iets mysterieus. Oorspronkelijk was het dragen van maskers een groot deel van het jaar gebruikelijk. Niet alleen tijdens verschillende feesten maar ook wanneer men zich anoniem over straat wilde begeven. Het masker had vele toepassingen en werd ook gedragen door lui met minder goede bedoelingen. Zo kon het je

bijvoorbeeld beschermen tegen schuldeisers.

Toen Venetië onder controle kwam van Lombardije en later van Napoleon werd het dragen van maskers echter flink aan banden gelegd. Hierdoor raakte deze traditie steeds meer op de achtergrond. Na het opnieuw invoeren van het carnaval in 1980 is het dragen van een masker, op feesten voorafgaand aan dat festijn, pas toegestaan vanaf 26 december, de dag van Santo Stefano.

(bron: <http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/47725-schuilgaan-in-venetie-met-een-masker-tijdens-carnaval.html>)



OPA IS DOOD

MAAR ROUWEN IS NIET IETS SLECHTS

Een stukje tekst uit een afscheid van de afgelopen maand. Isa is 15 jaar en gaat haar opa missen.

"Ik kan me nog zo veel gesprekken ophalen waarbij we dan aan de leestafel zaten te praten over een nieuwsbericht of het zoeken naar het goede woord in zijn puzzel. Maar de gekke momenten blijven mij ook zeker bij. En misschien de kleinste dingetjes nog wel het meest. Ik kom er nu zoals heel veel mensen altijd zeggen achter dat de kleinste gebaren vaak het belangrijkste voor je zijn.

Het probleem is alleen dat je dit soort dingen pas beseft als het er niet meer is. En al die kleine gebaren van opa komen nu als een klap binnen bij het beseft dat je dat gevoel niet meer zult hebben. Het gemis van de leuke en gekke momenten met hem. Maar het ding is.....ik heb ze *mogen* meemaken. Ik heb zo'n opa gehad. Ik kan met zo veel plezier terugdenken aan deze herinneringen. En ik ben opa eigenlijk zo dankbaar. Dankbaar voor het feit dat ik hem heb mogen kennen. Dankbaar voor het feit dat hij mijn opa is geweest.

Maar bovenal dankbaar voor het feit dat ik iets heb gekregen om te rouwen. Rouwen wil namelijk niet altijd iets slecht betekenen. Het is voor je gevoel misschien heel naar, maar ik ben zo blij dat er belangrijke mensen in mijn leven zijn waar ik om zal moeten rouwen. Dit soort mensen moet je zo goed koesteren. Want misschien heb je het niet door maar ik kan je wel zeggen dat ze waarschijnlijk een heel belangrijk deel uit je leven zijn. Overall kan ik met superveel trots zeggen dat ik opa heb mogen leren kennen".

Isa T.

VANUIT HET BESTUUR

UITBREIDING KERKHOFADMINISTRATIE



In het parochiecentrum, Oosterweg 4, worden van een drietal kerkhoven de administratieve zaken rondom het kerkhof afgehandeld.

Binnenkort komt daar de administratie van een vierde kerkhof bij. Het zou fijn zijn als het huidige team met een vierde vrijwilliger kan worden uitgebreid. Enige kennis van Microsoft programma's komt daarbij goed van pas. Het betreft alleen de administratieve afhandeling van kerkhofzaken. Elk kerkhof afzonderlijk beschikt over een kerkhofwerkgroep die overige zaken regelt.

Voor meer informatie kunt u elke morgen van maandag tot en met donderdag terecht bij het parochiecentrum tel 024 64 12627.

Ook kunt u voor nadere informatie terecht bij de portefeuillehouder kerkhofzaken Pierre Duijkers 0620433430.

ACTIE KERKBALANS

Half januari heeft u van de parochie een brief over de actie Kerkbalans 2016 ontvangen. Hierin vragen het pastoresteam en bestuur om een financiële bijdrage voor de parochie. Velen van u hebben in het afgelopen jaar meegedaan.

De barometer staat per 31 december op € 190.178,00. Dit is € 2793,00 meer dan de bijdrage in 2014! Onze hartelijke dank daarvoor. Wij hopen voor dit jaar weer op eenzelfde bijdrage. Moge dit artikel ook de mensen die vorig jaar niet hebben meegedaan, inspireren om na het lezen van onze brief toch een kleine bijdrage aan de parochie te doneren om al het parochiewerk op een goede manier in stand te kunnen houden. Op de achterkant van de brief staat enige informatie over hoe u eventueel ook kunt bijdragen aan de parochie. Eveneens staat daar het financieel overzicht van 2014 vermeld.

Het pastoresteam en bestuur

VEERTIGDAGENTIJD

DE VEERTIGDAGENTIJD IS BEDOELD ALS VOORBEREIDING OP DE PAASVIERING.

De kerk bereidt door de herdenking van het doopsel, met verdriet en spijt over de verkeerde daden, zich voor op de viering van het paasmysterie. De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag tot aan de avond van Witte Donderdag in de Goede Week. De woensdag wordt as opgelegd op de hoofden van de gelovigen die zich voorbereiden op het paasfeest. Het is een tijd van gebed,

aalmoezen, caritas, vastenactie en goede werken. Zo bereidt men zich gedurende veertig dagen voor. Veertig jaar trok het volk van het oude verbond door de woestijn, alvorens het met een gelouterd hart het beloofde land bereikte.

Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om Gods geboden in ontvangst te nemen. Veertig nachten bracht Elia in bidden en vasten door in de woestijn, totdat hij bij de berg God ontmoette. Jezus werd, zo luidt de overlevering, door deze twee personen, Mozes en Elia, uit het Oude Testament omgeven op de berg, toen God hem verheerlijkte in bijzijn van de leerlingen, al vooruitgrijpend op zijn verrijzenis. Ook Jezus ging na de doop, geleid door de Heilige Geest, veertig dagen de woestijn in. En klaar met de duivel trok hij rond tot zegen van mensen en verkondigde Gods Rijk waar hij kon.

Jaarlijks nu bereiden wij – gelovigen – ons eveneens gedurende een periode van veertig dagen voor.

En met Pasen treden we dan het nieuwe leven binnen en gedenken wij vierend het nieuwe verbond met een gelouterd hart.

In de paasnacht hernieuwen wij onze doopbeloften. Dit alleen is reden genoeg om bewust deel te nemen aan de veertigdagentijd, die op Aswoensdag begint met as-oplegging. U wordt uitgenodigd de oude palmtakjes in huis mee te brengen voor de asverbranding.

Met palmzondag - begin van de goede week - ontvangt u allen een nieuw gezegend palmtakje om het achter het kruisbeeld in huis te plaatsen en daarmee uit te drukken: gezegend die komt in Gods naam, vrede zij hem in dit huis.

Allen een goede veertigdagentijd.

Diaken Hennie Witsiers

KERSTBRUNCH IN HET PAROCHIECENTRUM

Gezellig was het. Heel erg gezellig. En lekker. Zo was, kort samengevat, de middag die we in genoemde locatie doorbrachten op 2^e kerstdag. De vele vrijwilligers (ik durf geen namen te noemen, omdat ik dan vast en zeker enkelen vergeet),



deden op bewonderenswaardige wijze hun best om ons van zoveel lekkers te voorzien. Een kleine 30 personen waren aanwezig, het merendeel vrouwen.

Waarom laten mannen het vaak afweten als er iets voor alleenstaanden georganiseerd wordt? Hopelijk komen zij de volgende keer ook. Zo te horen was er gespreksstof genoeg. Er werd met veel animo gepraat en gelachen. We stelden het zeer op prijs, dat onze pastoor Martin Claes aanwezig was. De middag werd opgeluisterd met een kerstverhaal van Bas van Dijk, gedichten door Bets en muziek

door Huub Peters, die ons voortreffelijk begeleidde bij de kerstliederen. Het meerstemmig Stille Nacht besloot de zangsessie.

Het hoogtepunt was een geweldige brunch van koude en warme gerechten. Om er enkele te noemen: Smakelijke groentesoep met balletjes, pasteitje, verschillende soorten brood met warme

kiprollade, diverse puddinkjes en ijs. Dit alles begeleid door lekkere wijnen of een ander drankje naar keuze. Hulde aan de leveranciers! Voldaan en dankbaar togen we huiswaarts.

Wilt u er in 2016 ook bij zijn? Komt allen tezamen! Schroom niet. U bent welkom!

Bets Bardoel



H. PASCHALIS BAYLON - WOEZIK



“Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het
nieuwe jaar....”

Ook dit jaar mochten we ons weer verheugen in de komst van velen naar de kerk. Het kerstspel en de diensten op kerstavond werden door honderden mensen bezocht. Op eerste kerstdag was het iets rustiger. De kerststallen waren weer mooi vormgegeven en heel het kerkgebouw weer fijn versierd: inspanningen waaraan menig vrijwilliger zijn of haar bijdrage geleverd heeft. Waarvoor hartelijk dank! Ook hebben de koren mooi gezongen. Op tweede kerstdag was er een bijzondere viering. Daarin namen we afscheid van Niessing Familiekoor, dat traditiegetrouw de zang verzorgde in de eucharistieviering, die heel druk bezocht was. In de periode van Kerstmis tot Driekoningen bezochten in totaal ongeveer 1300 mensen de diensten. Best een opsteker voor een geloofsgemeenschap als de Woezik. Zo willen we graag goed aan het nieuwe jaar beginnen. Want ook daarin willen we -zoals elders in de parochie- ook in de Woezik in en om de kerk doorgaan met het “samen ontdekken van het verhaal van God en mensen”.

De stuurgroep pastoraat

VANUIT DE CONTACTRAAD

Paschalis 09-12-15:

Onze vergadering begon met het voorlezen van een pakkend gedicht: “blijf nog even aan mij denken”. Een erg pakkend gedicht vooral na het verlies van een dierbare.

Behalve een stukje over deze vergadering is ook afgesproken dat er een stukje gemaakt gaat worden over de onlangs gehouden vrijwilligersochtend. De stuurgroep zal kijken hoe om te gaan met het houden van de doopdienst. Na de feestdagen van december zal worden bekeken hoe de gezinsvieringen een wat vrijere invulling te geven opdat zo veel mogelijk mensen erdoor zullen blijven of worden aangesproken. De viering die de start van de Advent moest aangeven bleek ondanks dat het

parochiebreed zou moeten zijn niet als zodanig de parochianen naar onze kerk te trekken. Dit ondanks de keurige voorbereiding en de poging van elke geloofsgemeenschap mensen bij de viering op zich te betrekken. Voor diegenen die er waren bleek het een goed verzorgde viering met een smakelijk einde door de zelfgebakken appeltaarten en koffie of thee. De drie koren lieten zich niet onbetuigd en zorgden met de uitgekozen teksten voor een mooi en pakkend geheel met hier en daar aanwijzingen voor de thema's van de weekenden in de Adventsperiode. De nieuwe woningen in de nabijheid van onze kerk zullen de kennismakingspakketten nog voor de kerst in de bus krijgen om ze welkom te heten binnen onze geloofsgemeenschap.

In het kader van onze vitaliteit hebben we in beperkter samenstelling een bijeenkomst gehouden als voorloper van wellicht meerdere om te kijken en bepalen wat er te doen is om deze op peil te houden of zelfs te verbeteren. De bedoeling is om vanuit verschillende invalshoeken hiernaar te kijken.

Als laatste nog even de melding dat de storing die er was in het systeem van de luidklokken op de valreep van 2015 nog is verholpen. Ook de voortgang van de vervanging van de kachel blijft door de contactraad op de voet gevolgd worden.

VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag 22 november is in de geloofsgemeenschap Paschalis in de Woezik onze jaarlijkse vrijwilligersochtend gehouden. Wij beginnen deze ochtend met de H. Mis en voorganger pastor Bas van Dijk. Het gemengd koor en 2Gether luisteren de dienst gezamenlijk op, onder leiding van dirigent Frans Vodegel. Tijdens deze dienst worden de jubilarissen gehuldigd.

Bij het gemengd koor zijn dat de dames Truus Boere en Willie Mulders. Truus Boere zingt al 50 jaar, eerst in de Everarduskerk en toen deze werd gesloten is zij het koor in de Woezik komen



versterken. Willie Mulders zingt al weer 25 jaar in het Paschaliskoer. Beide dames zetten zich ieder op eigen voortreffelijke wijze in voor



het koor, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Pastor Bas speldt met hulp van Wil Arts de onderscheidingen op en de voorzitter geeft ze namens koor en parochie een bloemetje.

Verder wordt gehuldigd Cor Hendriks voor 25 jaar kerkmeester. Ook wordt gehuldigd Truus Hendriks-Dorussen voor 25 jaar koorlidmaatschap. Zij is echter verhinderd. Zij heeft gezongen in New Voice en nu nog in 2Gether.



Bij het genot van een kopje koffie of thee kan er worden bijgekleetst over de belevenissen van het afgelopen jaar, het wel en wee van onze kerk, wat we in de komende tijd nog allemaal kunnen verwachten en moeten doen,

Na de H. Mis gaat het hele gezelschap naar zaal Verploegen. Hier worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar.



H. VICTOR - BATENBURG

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

De vormelingen en de eerste communicanten hebben zich op zondag 6 december 2015 in de viering van 9.30 uur aan de geloofsgemeenschap voorgesteld. Pastor Annemarie Gooiker is in deze viering voorgegaan. Het is een mooie viering geweest, die door het Gemengd Koor opgeluisterd is.

De kinderen gaan met hun voorbereiding voort. Zij hebben nog stappen af te leggen en misschien kunnen zij later over deze voorbereiding iets schrijven. Van onze kant zullen wij hen aanmoedigen om dit te gaan doen.

Diaken Hennie Witsiers

DE VIERINGEN IN DE KERSTTIJD

Op de kerstavond werd de avondviering om 20.00 uur gehouden. Voorganger was pastor J. Leo. Op zijn gebruikelijke wijze heeft hij er weer een mooie viering van weten te maken. Hij is begonnen met het altaar te bewieroken. Dit gebeurt niet zo vaak in Batenburg. Vandaag vond hij het een mooie gelegenheid om het wel te doen. Het Gemengd Koor heeft deze viering op een sfeervolle manier opgeluisterd. Door omstandigheden was het niet mogelijk geweest om voldoende te kunnen repara-

reparaties die hoognodig moeten worden uitgevoerd. Hierna is er voor allen nog een heerlijk buffet. En kunnen wij terugzien op gezellig samenzijn. Wij gaan er met z'n allen in het komende jaar weer een mooi jaar van maken.

teren. Dank aan de dirigent/organist na een voor hem zo moeilijke periode om deze viering zo mooi te maken. Met hem hopen wij dat de moeilijkste periode achter de rug is.

Er is op de eerste kerstdag geen viering geweest. Op tweede kerstdag is er een viering geweest. Ook in deze viering heeft het Gemengd Koor voortreffelijk gezongen. Het koor is maar klein, maar er komt nog een goed geluid uit.

Jammer dat het aantal bezoekers niet zo groot was. De viering is goed verlopen.

Wij hebben het Oudjaar met een oudejaarsviering afgesloten. Wij hebben God dank gebracht voor het goede en het minder goede in het afgelopen en we hebben gekeken naar de toekomst. Af en toe vuurwerk nabij de kerk. De opluistering met gezangen was wederom in handen van het Gemengd Koor. De opkomst was niet groot en dat baart ons soms zorgen.

Er wordt door veel vrijwilligers veel werk verzet om de vieringen goed te doen, maar voor hen wordt het steeds moeilijker om door te gaan. Wij blijven hopen dat zij met het pastoraat deze geloofsgemeenschap in stand weten te houden. Daarbij is ook uw hulp noodzakelijk.

Diaken Hennie Witsiers

Vieringschema
16 jan. t/m 31 jan.

16 januari / 17 januari
• 2e zondag door het jaar
Kerkbalans

23 januari / 24 januari
• 3e zondag door het jaar
• Bidweek voor de eenheid

30 januari / 31 januari
• 4e zondag door het jaar
Kerkbalans

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Jes. 62, 1-5 * Tweede lezing: 1 Kor. 12,4-11 * Evangelie: Joh. 2,1-12</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10 * Tweede lezing: 1 Kor. 12,12-30 * Evangelie: Luc. 1,1-4; 4,14-21</p>	<p>lezingen * Eerste lezing: Jer. 1,4-5.17-19 * Tweede lezing: 1 Kor. 12,31-13,13 * Evangelie: Luc. 4,21-30</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Oecumenische viering Koor uit De Schakel Martin Claes/Ds. Marco Luijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familie</i>viering met doop Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezins</i>viering Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Werkgroep WoCoviering</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezins</i>viering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezins</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Oecumenische viering in de N.H. kerk / Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Ds. Annika van Esschoten</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Elckerlyc Jack Leo</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>

Vieringschema
06 feb. t/m 14 feb.

06 februari / 07 februari
• 5e zondag door het jaar

10 februari
• Aswoensdag
Vastenactie

13 februari / 14 februari
• 1e zondag veertigdagentijd
Vastenactie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11 ✦ Evangelie: Luc. 5,1-11 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Joël 2,12-18 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 5,20-6,2 ✦ Evangelie: Mat. 6,1-6.16-18 	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Deut. 26,4-10 ✦ Tweede lezing: Rom. 10,8-13 ✦ Evangelie: Luc. 4,1-13
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i></p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Annemarie Gooiker</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.30 Carnavalsviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Carnavalsviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 16.00 Aswoensdagviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 10.00 Carnavalsviering Parochieel Zangkoor/ New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p>woensdag 14.00 Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 11.00 Carnavalsviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>woensdag 18.30 Aswoensdagviering Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Carnavalsviering Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>woensdag 19.00 Aswoensdagviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>woensdag 10.00 Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>woensdag 19.30 Aswoensdagviering Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>		<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>		<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

Vieringschema
20 feb. t/m 06 mrt.

20 februari / 21 februari
• 2e zondag veertigdagentijd
Vastenactie

27 februari / 28 februari
• 3e zondag veertigdagentijd
Vastenactie

05 maart / 06 maart
• 4e zondag veertigdagentijd
Zondag Laetare

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18 ✦ Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1 ✦ Evangelie: Luc. 9,28b-36 	<p>lezingen ②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15 ✦ Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12 ✦ Evangelie: Luc. 13,1-9 	<p>lezingen ③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12 ✦ Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21 ✦ Evangelie: Luc. 15,1-3.11-32
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familieloo Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoo Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koo Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoo Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Between Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoo Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoo Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoo Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Presentatieviering Communicanten/Vormelingen Dames- & Herenkoo Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> / Presentatie Communicanten/Vormelingen Kinderkoo Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koo Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koo Cees Janssen</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> / Presentatie Communicanten/Vormelingen Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koo Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> / Presentatie Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koo Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koo Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoo Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoo Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoo Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoo Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoo Bas van Dijk</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
zaterdag 06 februari	18.00 uur	Carnavals viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Popkoor Trent. Cees Janssen.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 06 februari	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 12 februari	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 05 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 11 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 04 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 19 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

De Muts | Wijchen

vrijdag 22 januari	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 26 februari	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 18 januari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 01 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 15 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 29 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 16 februari	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 08 maart	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

maandag 25 januari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
maandag 29 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 04 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 02 februari	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 01 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Jos van Minderhout.

Kerkje | Leur

zondag 31 januari	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 28 februari	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag
van:
09.30 - 17.00 uur.





KERSTFEEST 2015

Het kerstfeest begon op 20 december met de opbouw van onze kerststal. Dit opbouwen gebeurde in samenwerking met de kerkhofgroep en de familie Diels, die ons met haar creativiteit al een paar jaar laat genieten. Ook onze versiergroep liet goed zien dat met haar mooie creatieve versiering Kerstmis een mooi feest is. De diensten werden goed bezocht. Om 17.30 uur begonnen we met het voorstellen van de communicanten die zich heel goed lieten horen door het zingen van diverse kerstliedjes. Alles samen genomen hebben we een hele mooie kerst gehad. Allen die er aan hebben bijgedragen hartelijk dank.



31 DECEMBER 2015

We hebben in een oudejaarsviering afscheid genomen van onze koster Jo van Eldijk die ruim vier jaar bij de diensten geassisteerd heeft. Jammer dat we nu afscheid van hem moesten nemen om persoonlijke reden. Jo heel hartelijk dank.

namens contactraad en stuurgroep

KERSTDINER VAN JUMBO VOOR ZONNEBLOEM



In september heeft de secretaris van de Zonnebloem afdeling Alverna zich aangemeld om kans te maken

op twee kerstdinerpakketten (elk pakket voor 10 personen) met benodigde ingrediënten voor het samenstellen van een kerstdiner, dat beschikbaar werd gesteld door Jumbo-supermarkt Zuiderpoort, Wijchen. De dag voor Sinterklaas werd bekend gemaakt dat Alverna dit ook gewonnen had en konden wij ruimte reserveren en verdere acties ondernemen.

Klanten van Jumbo hebben tijdens de actieweken voor-, hoofd- of nagerechten gedoneerd en Jumbo heeft elke twee geschonken gerechten aangevuld met een derde gerecht. Want het motto was: "samen vieren we kerst!" En dankzij de hulp van de Jumbo-klanten kon Zonnebloem afdeling Alverna dit kerstdiner ook echt mogelijk maken.

Op woensdag 23 december kwamen 20 uitgenodigde Zonnebloemgasten met een lichamelijke beperking bijeen in de Oase. Vooraf waren ze benaderd of zij aan dit gratis kerstdiner wilden deelnemen en ze reageerden verbaasd dat zij mochten komen, maar ook dankbaar voor dit leuke gezamenlijke diner. Niet te hoeven koken, dat wil toch iedereen? We hadden menukaartjes gemaakt, de tafels feestelijk gedekt en de koks waren al twee dagen bezig met voorbereiden en koken, waar dit kon uiteraard.

Na een korte stilte om 12.00 uur voor een persoonlijk gebed werd de bospaddenstoelensoep uitgeserveerd door onze vrijwilligers. Daarna de kipfilet of vlees met luxe pasta en saus, een natje erbij om het nog feestelijker te maken en we slooten af met een luchtige mascarpone met kersen en lange vingers. Wat was het smakelijk!

Klanten en Jumbo: hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van dit overheerlijke kerstdiner voor onze medemens met een lichamelijke beperking. Wij wensen u een goed 2016!

GEDOOPT
24 december
Finn Dogger





KERSTSTALLENTOONSTELLING GROOT SUCCES!



Op zaterdag 19 december vond na een jaar van voorbereidingen in de kerk van de H. Antonius Abt te Overasselt

de tentoonstelling 'Kerststallen met een verhaal' plaats. Met bijna zeshonderd bezoekers is de tentoonstelling een enorm succes geworden. Vele aanwezigen waren geïnteresseerd in de verhalen die bij de kerststallen lagen en wilden alle verhalen lezen. Meerdere ochtendbezoekers vonden de tentoonstelling zo leuk, dat ze 's middags met hun kinderen en kleinkinderen terugkwamen om al het moois nog eens te bekijken. De diversiteit van de kerststallen kwam de expositie zeer ten goede. Kleine kinderen raakten niet uitgekeken op de uitgebreide kinderkerststal van Fisher Price, terwijl oudere bezoekers de zelfgemaakte kerstgroepen met hun bijzondere verhalen bewonderden. De belangstellenden kwamen, behalve uit Overasselt, vooral uit de omliggende dorpen Heumen, Nederasselt, Balgoij en Wijchen, maar ook van verder

ZEVENDE KEER VASTENMAALTIJDEN BIJ PASTOR ALOYS



Alweer de zevende serie vastenmaaltijden die de werkgroepen MOV van Heumen, Overasselt en Nederasselt organiseren op de pastorie van Overasselt. Deze worden gehouden op vrijdagavond, te beginnen op 12 februari 2016 om 18.00 uur. Er kunnen iedere keer maximaal acht personen aan deelnemen.

Uw bijdrage is vrijwillig en gaat volledig naar het Vastenproject van dit jaar: een voedingsproject voor scholen in Ethiopië, maar wij hopen dat u minstens € 5,- doneert voor dit goede doel.

Inschrijven kan via de bekende briefjes achter in de kerk of via mw. Loes Bloo tel. 024-6222884.

Inlichtingen bij Leo van Oss, tel. 024-3582811



weg. Zo was er uit Wilbertoord een mevrouw van 85 jaar op de fiets gekomen, om in onze kerk te genieten van de bijzondere sfeer. Het gastenboek dat 's ochtends snel was aangeschaft, laat zien dat de bezoekers het een mooie, bijzondere en gezellige tentoonstelling vonden. Iedereen is er dan ook van overtuigd dat dit over een aantal jaren voor herhaling vatbaar is. Dank aan alle vrijwilligers die de tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt en aan alle mensen die hun kerst-stal/groep ter beschikking hebben gesteld.

AFSCHIED ELS DE WILDT-JEURISSEN ALS LID VAN DE CONTACTRAAD

In de vergadering van 14 oktober jl. gaf Els de Wildt tot onze grote spijt te kennen dat zij zou stoppen als lid van de contactraad. Dit vanwege drukke bezigheden elders, zowel qua werk als in de privé-sfeer.

Els is officieel begonnen als secretaris van het toenmalige kerkbestuur van Overasselt op 1 juli 1996, tijdens het pastoraat van pastoor Cees van den Muijsenberg. Zij maakte van zeer nabij het ontstaan van de pastorale eenheid "De Maaskant", mee. Van 6 november 2000 tot 25 juni 2007 was zij lid van het centraal bestuur van de nieuwe streekparochie. Daarnaast vertegenwoordigde zij lange tijd de Maaskantparochie in de dekenale raad.

De grote kracht van Els was het om ondersteuning te geven aan nieuwe initiatieven. Zo was zij de aanjager van de Paasfair in 2013, waarmee geld werd ingezameld voor de - inmiddels gerealiseerde - restauratie van de kerkhofkapel. Wat langer geleden - in 2004 - heeft Els zich sterk ingezet voor de verbouwing van onze pastorie tot een volwaardig parochiecentrum voor de Maaskant: de indeling is gerealiseerd naar een ontwerp van haar. En ook bij de herinrichting van het priesterkoor van onze kerk in 2007 was zij nauw betrokken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van projecten waaraan zij in de afgelopen (bijna) twintig jaar een flinke steen heeft bijgedragen. De contactraad zal haar dan ook heel erg gaan missen. Els stopt overigens niet

helemaal als kerkelijk vrijwilliger: zij blijft lid van de werkgroep interieurverzorgers.

Els, heel hartelijk dank voor je vele jaren van inzet als lid van onze contactraad!

AFSCHEID VAN ANDERE VRIJWILLIGERS

Wij willen graag nog enkele andere mensen bedanken voor hun, vaak jarenlange, inzet als parochieel vrijwilliger. We noemen hier alleen degenen die nog niet in een eerdere Apostelbode zijn vermeld. Harry Arts en Leida Arts-Theunissen waren beiden langer dan 25 jaar actief voor de kerk, Harry als collectant tijdens de vieringen en Leida (onder meer) als lector. Afgelopen tweede kerstdag heeft de werkgroep lectoren en collectanten aandacht geschonken aan het afscheid van deze trouwe krachten. Leida is overigens nog wel lid van de werkgroep Knipselkrant.

Ans van Wagenberg-Aalbers is lang lid geweest van de werkgroep Knipselkrant, voorheen het parochieel missiecentrum (beter bekend als PMC). Deze werkgroep zet zich in voor de Overasseltse missionarissen middels het samenstellen van een knipselkrant met berichten uit en over Overasselt. Om gezondheidsredenen is Ans met dit mooie werk gestopt.

Cor Dinnissen en Jan Willems zorgden als leden van de werkgroep hoveniers ervoor dat ons kerkhof er altijd keurig uitziet. Cor deed dat sinds april 2009, Jan sinds mei 2005. Ook deze heren hebben hun taken vanwege hun gezondheid en/of omdat de jaren gaan tellen aan anderen overgedragen. Jan is echter niet helemaal gestopt met zijn vrijwilligerswerk: hij zingt namelijk ook in ons gemengd koor Sint-Cecilia.

Herman van Wagenberg en Jeannet van Wagenberg-Peters bezorgden sinds 2005 de Maaskanter en sinds 2010 de Apostelbode. Daarnaast collecteerden zij jaarlijks voor de Vastenactie. Ook zij gaan het wat rustiger aan doen.

Verder is Thé van Haren gestopt als collectant voor de Vastenactie, maar hij is nog wel lid van de werkgroep Kerkbalans en van de werkgroep hoveniers. Ook Madelein Sanders-Schook heeft haar stokje als collectant doorgegeven aan een nieuwe vrijwilliger. Tot slot noemen wij Lianne Renkens, jarenlang zeer gewaardeerd zangeres in ons kerkkoor Joy4all.

De contactraad is deze en alle vrijwilligers zeer dankbaar voor al het werk dat zij voor onze geloofsgemeenschap doen en hebben gedaan.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

40-JARIG JUBILEUM GEMENGD ZANGKOOR BALGOIJ

Tijdens de viering van het Caeciliafeest op 29 november jl. werd door pastor Aloys van Velthoven op een gepaste manier aandacht besteed aan dit heuglijke feit.

Lovende woorden sprak hij uit over het koor, dat gedurende 40 jaar de kerkdiensten trouw en hoogstaand heeft ondersteund met zijn liederen en klanken.

Tevens had hij de eer om de 40-jarige jubilaris Diny Klaassen-Hopman te onderscheiden met de gouden eremedaille van de St.-Gregoriusvereniging en haar de daarbij behorende oorkonde uit te reiken.

Na afloop werd Diny nog veelvuldig gefeliciteerd door het parochiebestuur en in de bloemetjes gezet door de vele familieleden en kennissen.

Vervolgens werd het Caeciliafeest voortgezet in dorps huis "t Ballegoyke", waar zij nogmaals, onder het genot van een borreltje en een hapje door het bestuur en koorleden werd gehuldigd en toegezongen voor haar verdiensten voor het koor.

Bestuur Gemengd Zangkoor Balgoij





VOORAANKONDIGING FILMBIJEENKOMSTEN

ZIE JEZELF, JE (GROOT)OUDERS OF KINDEREN TERUG OP FILM!

In de maanden februari en maart zullen er op verzoek twee films vertoond gaan worden in de Zandloper. Het gaat om de films: 100 jaar Sint-Annakerk (1993) en 700 jaar Kapelberg (2012). De parochie organiseert dit i.s.m. KBO en Zonnebloem. Hieronder volgt een samenvatting van wat de films vertonen, want grote kans dat u erbij was in die tijd en dus op de film te zien bent!

Sint-Anna 100 jaar (1993):

Schoolproject Klimop: met vele ouders, kinderen en jongeren van toen in beeld.

Eucharistieviering: met toenmalige kerkvrijwilligers, gemengd koor, Neo Nata en muziekvereniging Sint-Anna.

Receptie: aan het woord: burgemeester, pastoor, dominee en Jan van Gelder.

Cabaretavond: optredens dorpsbewoners en toneelvereniging Springlevend in oude dorps huis.

700 jaar Kapelberg (2012):

Start jubileumjaar: Eucharistieviering, boekpresentatie: 'Het zwaard van opa Tio' en concert met Carolus Magnus, Orpheus en Die Reifholzkapelle.

Openluchtspel: 'Daor kumt d'n aap uit d'n boom' Schoolproject Wingerd, Maas en Waalse bedevaart, Ziekenbedevaart, 'Het Haores verhaal...' geschiedenis uitgebeeld door dorpsbewoners op en rondom de berg. Lampionnentocht, schimmenspel en kruisweg, levende kerststal, met vele figuranten op de berg. Onthulling monument op Kapelberg in 2014 Verdere info volgt nog!

DE KERSTGROEP OP KERSTAVOND

met dank aan de kinderen en in het bijzonder Ruben Bolk, die kindje Jezus speelde.



DE DOPELINGEN VAN 2015

In de viering van Driekoningen hebben de kinderen die in 2015 gedoopt zijn, hun doopschelp opgehaald. Dit waren: Millie van Heck, Ties van der Bijl, Fiene van den Bogaart, Sayenna Moors, Anke Coppens, Gijs en Roos Willaert. (Niet op de foto: Sayenna Moors)



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Evaluatie van de Allerzielenviering en de vrijwilligersbijeenkomst.
- Het plaatsen van een kruis op graven waar nog geen grafsteen is gelegd.
- Het niet plaatsvinden van de eerste communie en het vormsel in de geloofsgemeenschap vanwege het feit dat er geen aanmeldingen zijn.
- De tijden van de vieringen in de kersttijd.
- De begroting 2016. De onderstaande voorzieningen / wensen worden aangemeld.

bouwkundige voorzieningen: voegen repareren; lood bijwerken; het glas-in-lood boven de sacristie repareren; het vervangen van lampen; niet bouwkundige zaken: wjwaterkwast; twee kleine

kandelaars; olievaatjes voor de ziekenolie en het chrisma.

- Openingsviering voor de Advent op 27 november 2015.
- USB-stick in plaats van de CD in de geluidsinstallatie. Hiervoor zal op het parochiecentrum gekeken worden.

De contactraad

DE VIERINGEN IN DE KERSTTIJD

Op kerstavond werd de nachtmis om 21.30 uur gehouden. Voorganger was pastor J. Leo. Een drukbezochte viering, die goed begon. Tijdens de viering werd iedereen opgeschrikt door het feit dat de dirigent/organist onwel is geworden. De opgeroepen medewerkers van de ambulance

hebben na een onderzoek vastgesteld dat zij niet mee hoefde. Deze gebeurtenis legde een grote impact op de viering. De koorleden waren zo ontdaan, dat zij besloten hebben om met de zang te stoppen. De viering is verder tot een goed eind gebracht.

De viering op de eerste kerstdag werd een kinderviering. De kinderen hadden een mooi kerstspel opgevoerd waar tijdens de overweging nog eens op teruggerepen werd. Vanwege de reeds genoemde gebeurtenis op kerstavond hebben we samen de kerstliederen gezongen. Uiteindelijk is het toch een mooie kinderviering geworden. Vele ouders, grootouders en kinderen waren aanwezig.

Dank aan allen die meegewerkt hebben aan de

voorbereiding en uitvoering van de beide vieringen. Zonder de hulp van de vrijwilligers was het niet mogelijk geweest om dit te doen.

Het nieuwe jaar werd ingezet met een nieuwjaarsviering, waarin pastor Bas van Dijk is voorgedaan. Het koor heeft onder leiding van de dirigent/organist Jan Derks uit Batenburg de viering kunnen opluisteren. Hierdoor werd het mogelijk dat het een goede viering was.

Voor Niftrikse begrippen was het een drukbezochte viering. Jammer is wel dat er slechts een paar mensen over de grens van hun eigen woonplaats naar Niftrik kunnen maken.

Het is toch een mooie gewoonte om voor het nieuwe jaar Gods zegen te vragen voor je gezin en familie, alsmede voor de geloofsgemeenschap.

Diaken Hennie Witsiers



H. GEORGIUS - HEUMEN

AFSCHEID VAN PETRAN KERSTJENS

In januari 2016 komt er een eind aan de traditionele ochtendwandeling door ons dorp van Petran Kerstjens.

Iedere ochtend maakte hij, als gezondheid en weer het toelieten, een wandeling door Heumen, om de dag goed te beginnen. Hij gaat ons dorp verlaten en dichterbij zijn kinderen wonen.

Vanaf het begin af aan dat hij en Alice hier kwamen wonen heeft Petran zich ingezet voor kerk en samenleving. Alice werkte op de basisschool in ons dorp en Petran gaf les op het Kruisherencollege in Uden. Heumen was een geschikte uitvalsbasis voor het gezin.

Gezien de achtergrond van Petran trok de kerk hem meteen aan. Tijdens de vieringen vroeg pastoor Schellekens wel eens aan de kerkbezoekers of zij het epistel of de voorbede wilde lezen. Hieruit is een lectorengroep ontstaan. Petran nam het voortouw om deze mensen op te leiden tot het duidelijk en correct lezen uit de geschriften. Hij was ook direct betrokken bij de oprichting van de parochieraad op 2 februari 1974. Deze groep had als taak om kerk en mensen dichterbij elkaar te brengen en pastoor Schellekens enigszins te ontlasten.

Petran, je bent een aantal jaren lid geweest van diverse raden-comités-werkgroepen. Vele kinderen uit Heumen heb je voorbereid op de eerste communie. Maar niet alleen op het kerkelijke vlak was je actief, ook op het maatschappelijke.

Na het wegvallen van het dorpsblad "de Sprint" in 1980 is een jaar later een parochieblad verschenen bekend onder de naam: Rond Terp en Toren. Petran was meteen vanaf het begin lid van de redactie. In 1982 stapte het bestuur van dorpshuis "Terp" op. Tijdens een bijeenkomst in Terp was je meteen bereid om het bestuur op je te nemen. Twaalf jaar ben

je voorzitter geweest van ons dorpshuis en heb je Terp er mede bovenop gehaald.

In 2002 vierde de Sint-Georgiuskerk haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan heb je een schitterend boek geschreven met als titel: Sint-Georgiuskerk Heumen. Een prachtig boek en zeer de moeite waard om te lezen en in de geschiedenis van onze dorpskerk te duiken.

En weer kon de kerkgemeenschap een beroep op jou doen, toen er een brief naar het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen geschreven moest worden over de herbestemming van onze dorpskerk. Voor al deze werkzaamheden en inspanningen, waar je overigens nooit mee te koop liep, zijn wij jou grote dank verschuldigd als kerk- en dorpsgemeenschap. In de viering van 20 december jl. hebben wij hier aandacht aan besteed en jou met Alice in het welverdiende zonnetje gezet. Wij wensen jullie alle goeds toe en nog een mooie tijd samen in Eindhoven.

Leo van Oss



CARNAVALSVIERING EN ASWOENSDAG

Zondag, 7 februari om 10.00 uur is de carnavals-

viering. Carnavalsvereniging 'de Roare Schutters' met prins Mark en jeugdprins Ruben en carnavalsvereniging 'de Dwarsliggers' uit Malden met prins Hemmie en jeugdprins Jurje zullen met hun gevolg in deze viering aanwezig is.

Pastor Aloys van Velthoven gaat voor in deze eucharistieviering. Het Parochieel Zangkoor Heumen en koor New Challenge zullen deze viering opluisteren. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Op Aswoensdag is om 14.00 uur een viering met het uitreiken van het askruisje.



We hebben weer mogen starten met een nieuw jaar

Een kus, een groet, een lief gebaar.

Wat zal ons staan te wachten.

Mooie dagen, zorgvolle nachten?

Spelen we samen een optimistische snaar.

Proberen we door het leven te dansen,

Zoeken en grijpen we de kansen.

Halen we vreugde en vrede in ons midden?

Daarvoor mogen we gerust bidden.

We gaan ons niet achter anderen verschansen.

Toon van Duifhuizen

KERSTVIERING OP DE HEILIG HARTSCHOOL

Op 17 december om 17.30 uur komen alle kinderen op hun "kerstbest" naar school. De kinderen hebben zelf een heerlijk kerstdiner gemaakt. Daarna gezamenlijk naar de H. Judocuskerk. De kerk is vol grote belangstelling van de ouders. Elke groep zingt een kerstlied. Tess draagt een door haarzelf geschreven gedicht voor. Met een gezamenlijk slotlied en bewondering van de kerststal, opgebouwd door Henk Beart en Tini van Dreumel, wordt de bijeenkomst afgesloten. Dank aan de medewerkers van de school en de vrijwilligers.



OUDERENBIJENKOMST DINSDAG 2 FEBRUARI

Onze ouderenbijeenkomst lekker warm in De Mijlpaal. We beginnen met een korte viering met pastor Annemarie Gooiker en gaan daarna over tot koffie en thee met veel gepraat over alles wat we mee maakten. Onze bijeenkomst groeit, ook ouderen uit Niftrik komen meedoen. Daarom een oproep aan zoveel ouderen, die we er graag bij zouden willen zien. Het zijn wat extra contacten, die je leven veraangenamen. Dus kom toch eens een keer! Tot dinsdag!

CARNAVAL-VEERTIGDAGENTIJD

Het jaar is weer op gang gekomen. We zijn er al aan gewend, dat we 2016 schrijven. Koud of niet koud, wel of geen winter, wat het ook zal zijn, de lente ligt in het verschiet. De periode van licht, fris groen, vogels die nestelen, bomen die vol lopen, struiken die gaan bloeien, het zal allemaal gebeuren zonder dat we daar veel invloed op hebben. Maar we zien vooral uit naar blijdschap, geluk, vriendschap, gemeenschap, goeie en nieuwe relaties. Het is iets, dat niet vanzelfsprekend op ons af komt. We kunnen het alleen verwerven door eigen keuzes en inzet. De nieuwe lente zal ons daartoe zeker inspireren. Maar niet alleen de lente, de veertigdagentijd vanaf 10 februari op weg naar Pasen is net zo'n periode. Een uitdagende gelegenheid om nieuwe keuzes te maken, ons leven van liefde en barmhartigheid op peil te houden en samen gelukkig te zijn. Zo komen Kerstmis en Pasen bij elkaar, de blijdschap om mens van God te zijn en de overwinning van alles wat ons daarvan afhoudt.

We wensen ieder een mooie, nieuwe tijd toe.

Jos van Minderhout

ASWOENSDAG 10 FEBRUARI

De veertigdagentijd gaat weer beginnen. We openen deze periode van bezinning en omkeer met de Aswoendagviering, (plaats en tijdstip zijn nog niet bekend), om te beseffen, dat een nieuwe oriëntering best wel bij ons past. En ook al ben je niet zo'n kerkganger, dan is dit toch wel een bijzondere gelegenheid om naar je eigen levensrichting, je dagelijks doen en laten te kijken. Zo'n bezinning betekent, dat je serieus met je eigen en elkaars leven om wilt gaan. Om dát te beleven en uit te drukken houden we de Aswoensdag met het askruisje. En alwie uitbundig carnaval viert, die doet toch ook mee om zijn-haar leven een nieuwe oriëntatie te geven. Van harte welkom!

CARNAVAL 6 - 9 FEBRUARI

De carnavalsmis vindt plaats waar Prins Carnaval vandaan komt in Bergharen of Hernen.

MISINTENTIES JANUARI EN FEBRUARI

17 januari: Piet en Lien Hendriks-Huberts, Gerda van Heumen-Lukassen

31 januari: Jo Derks en Jo Derks van Casteren, Ellis Ebskamp en overleden familie Ebskamp- van het Westeinde, Jan de Kleijn en overleden familie, overleden familie Megens

6 februari: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

14 februari: Wim en Gon Hebing

20 februari: Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Lukassen

28 februari: The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Jan de Kleijn en overleden familie

5 maart: Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand maart voor 7 maart in te leveren bij:

Annamarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

GEDOOPT TE LEUR

20 november
Flip Janssen



H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 5 januari zijn de volgende zaken besproken:

- Dankzij de inzet van velen is in onze kerk de drukke periode rond Kerstmis goed verlopen. Hartelijk dank! Door half november met alle betrokken groepen om de tafel te gaan zitten en duidelijke afspraken te maken wist iedereen wat er gedaan moest worden. Natuurlijk zijn er dingen die volgend jaar beter kunnen.

- De organisatie van de oecumenische viering op zondag 17 januari in onze kerk.

- Een globale planning van de besprekpunten in de tien vergaderingen van de contactraad dit kalenderjaar.

- Het langst hebben we gesproken over de passage over onze geloofsgemeenschap in het parochiële beleidsplan. Wat wordt er van onze geloofsgemeenschap in de parochie verwacht? Daar kan duidelijk heel anders over gedacht worden! Moeten we wachten totdat bestuurders of pastores ons concrete wensen gaan voorleggen of zelf ideeën aandragen? Op 2 februari gaan we door met deze oriënterende discussie.

Theo van der Weegen

GREGORIUSSPELD NAAR TWEE ZANGERS

Tijdens de Caeciliaviering van 22 nov. jl. hebben Harry van Schadewijk en Theo Hendriks de Gregoriusspeld ontvangen voor hun jarenlange inzet voor het parochieel zangkoor.

Onze hartelijke felicitaties!



Kijk nog eens naar onze eigen website www.parochiesintjudocus.nl. Misschien heb je wel ideeën ter aanvulling of verbetering.

GEDOOPT

22 november
Romina van Rossum
Tara Renkens

13 december
Amy Matijssen



Bij de openstelling van de kerk tijdens het sprookjesfestijn Wijchen op 19 december 2015 hadden we mooie schaapjes, engeltjes, herders en koningen.





EMMANUEL, DE JONGSTE TELG

Een vreemde titel bij een ook wat aparte jongeling binnen de parochie De Twaalf Apostelen. De eerste viering vond plaats op 11 april 1976 en dan nog niet eens in een kerkgebouw, maar in een basisschool, de Piekenstulp. Gevolg is wel dat we dit jaar ons 40-jarig jubileum vieren en dat doen we op zondag 10 april.

Emmanuel is in meerdere opzichten een net iets andere kerk dan de overige elf. Dat zie je wel vaker bij een jongste. Ik weet alleen niet of hier sprake is van een nakomertje. Wat zeker is dat de kerk zich niet zo voelt.

De uitzonderlijk jonge leeftijd heeft wel een gebrek opgeleverd. Dat is het ontbreken van een toren. Daardoor kunnen mensen van buiten de Emmanuel de kerk vaak moeilijker vinden. Maar het meest voelen we dit als er vanuit de parochie bij een bijzondere gelegenheid het verzoek komt om de klokken te luiden. Dat kunnen wij simpelweg niet. Een ander opvallend gebrek: we hebben geen kerkhof.

Ook de wortels van deze kerkgemeenschap zijn anders dan die van de elf overige kerken. De andere elf komen allemaal voort uit een langer bestaande dorpsgemeenschap. Deze kerk in Achterlo staat in een wijk die voor een groot deel is gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Er kwamen mensen die hun wortels elders in Wijchen hadden, maar ook velen kwamen van buiten Wijchen.

Kortom een bijzondere kerk, maar ook gewoon één van de twaalf.

Ons jubileum vieren we op 10 april met een viering om 11.00 uur, gevolgd door een informeel samenzijn. Vanuit alle windstreken bent u van harte welkom!

Tini Poos

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- De voorbereidingen voor ons 40-jarig bestaan op zondag 10 april 2016 zijn in volle gang. Op 19 januari zijn we hiervoor het laatst samen met vertegenwoordigers van de werkgroepen bijeen geweest
- We kijken terug op mooie vieringen in de kerstperiode. Dat begon al op 15 december met de kerstviering voor ouderen en het vond zijn hoogtepunt op kerstavond en eerste kerstdag.
- Al op zondag 27 december vierden we in onze kerk het oude jaar. Na de viering was het onder het genot van allerlei lekkers uit diverse eigen keukens uitermate gezellig.
- Op 31 december is Lynn Jordaan gedoopt.
- Op woensdag 10 februari is het Aswoensdag, maar dan is er geen viering in onze kerk. Op zondag 14 februari is er dan alsnog de gelegenheid het askruisje te ontvangen.
- De contactraad en de stuurgroep komen weer bij elkaar op 15 maart.
- De Ontmoetingsvieringen staan gepland op de zaterdagen 6 februari en 5 maart. De aanvang is steeds om 19.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

GEDOOPT

31-12-2015
Lynn Jordaan



HERBERGKOFFIE



Op de eerste en derde woensdag van de maand drinken we in onze kerk thee en koffie. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom. De eerstvolgende data zijn 3 en 17 februari en 2 en 16 maart. Graag tot dan!

Tini Poos

KERSTMIS EN DE DIEREN

Als je naar de kerststal kijkt kom je diverse dieren tegen. De bekendste zijn de ezel en de os, direct gevolgd door de schapen en kamelen. Verder zie je ook vaak vogels. Wat je nooit ziet: paarden. Maar wij hebben er in de kerstperiode in onze kerk wel verschillende waargenomen en dan bedoel ik vooral werkpaarden. Velen hebben zich uit de naad gewerkt om alles goed verzorgd te laten verlopen in een fraai uitzijnde kerk. Een klein deel van al deze mensen staat vereeuwigd op de foto links die op 27 december is gemaakt na de viering van oudjaar. Daarmee hulde aan iedereen.

Tini Poos





Op 25 november is op 90-jarige leeftijd rustig ingeslapen **Nell Hormes**. Ze was het vijfde kind van acht. Jarenlang werkte Nell, naast haar inzet in de slagerij van haar ouders, bij "Don Bosco" zoals ze dat zelf noemde, eerst in Den Bosch, later in Nijmegen. Lange tijd woonde ze met haar ouders in de flat, naast de huidige aanleunwoning van St.-Jozef. Tot ze bijna twee jaar geleden naar St.-Jozef verhuisde omdat ze meer zorg nodig had. "Ik wil graag 100 jaar worden ... maar het is goed zo." waren zo haar laatste woorden, nadat het in korte tijd met haar gezondheid snel achteruitging. Op 30 november hebben we in de Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid van haar genomen.

Op 27 november is **Rien Arts** in de leeftijd van 79 jaar ingeslapen, nadat hij de avond ervoor nog de ziekenzegening heel bewust had meegemaakt en iedereen nog gezien had. Een man die hard voor zijn gezin werkte, maar ook klaar stond voor anderen die een beroep op hem deden. Een man die niets menselijks vreemd was maar met zijn aandacht en betrokkenheid er, voor zijn vrouw Annie, zijn kinderen en kleinkinderen, altijd was. Zij zullen Rien missen, maar steun vinden in al die mooie herinneringen aan hem en daar kracht uit putten om samen verder te gaan. Op 3 december hebben we in de Paschalis Baylonkerk afscheid genomen en hem te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Op vrijdag 3 december 2015 overleed **Tonny Peters-Grim** in de leeftijd van 80 jaar. Zij was een lieve moeder en trotse oma, zoveel jaren diep verbonden met haar man Piet. Samen zorgden ze voor hun gezin, samen beleefden zij plezier aan hun kleinkinderen. Tonny had ook goede banden met familie en vrienden: gezelligheid was voor haar belangrijk. De laatste jaren werd haar gezondheid broos en namen haar krachten af. Op 10 december hebben wij afscheid van haar genomen vanuit de Antonius Abtkerk in Wijchen. Moge zij rusten in vrede!

Op 7 december 2015 is **Annie Peters-Rossen** op 87-jarige leeftijd overleden. Zij was de weduwe van Jan Peters, de moeder van drie kinderen, de oma van vier kleinkinderen en de overgrootoma van twee achterkleinkinderen. Zij vond dat ze een goed en rijk leven heeft gehad en dat ze

bevoorrecht was. Het mooie is dat ze afscheid van haar leven heeft genomen in dezelfde buurt waar haar leven begon. Op 14 december heeft de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen plaatsgevonden en hebben we haar begeleid naar het crematorium.

Op 11 december 2015 namen wij vanuit de H. Jozefkerk te Alverna afscheid van **Clara Vermeulen**. Zij werd op 18 augustus 1927 geboren in Delft. Clara was een vrouw die diepgelovig in het leven stond. Zij kende de waarde van vriendschap en verbondenheid tussen mensen, maar Clara heeft ook ervaren dat het leven veel kan vergen van een mens. Haar gezondheid was broos, maar met stille kracht hield Clara zich staande. Op 7 december 2015 is zij van ons heengegaan in de leeftijd van 88 jaar. Moge zij rusten in vrede!

Zr. Francisco Romana van den Elsen ging naar haar Schepper op 9 december. Zr. Francisco werd 88 jaar en overleed in Huize Portiuncula op Alverna. Na haar uitvaart op 17 december hebben we haar te ruste gelegd op het kloosterkerkhof aldaar.



Het leven van **Harrie van Bommel** begon op 6 juni 1926 te Den Haag en is geëindigd op 12 december 2015 te Wijchen. Hij was sinds kort de weduwnaar van Carolien Coppens. Samen hadden zij vijf kinderen en zes kleinkinderen gekregen. De kinderen vinden troost in de gedachte dat ze nu weer samen zijn. Hij hield van de natuur en kende elke plant. Daarnaast hield hij van wandelen. Op 18 december hebben we afscheid van hem genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en hem te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk bij zijn vrouw.

Na een leven gewijd aan haar gezin en familie door grote zorgzaamheid is in de leeftijd van 89 jaar op 10 december **Door Peters-Hendriks** overleden. Door kwam uit Deest, trouwde met Jan, kreeg een dochter en een zoon en woonde en werkte op de boerderij aan de Molenweg in Bergharen. Haar leven werd gekenmerkt door hard werken, eenvoud en zorgzaamheid. Grote hobby was handwerken. Ze was altijd thuis, stond voor eenieder klaar en toonde oprechte belangstelling in wat de ander vertelde. Voor Jessey en Nick was ze een bezorgde oma. We hebben van

Door afscheid genomen in de uitvaart op 16 december in de Annakerk en haar daarna te ruste gelegd bij haar man Jan op het kerkhof.

Koos de Groot is geboren op 21 juni 1939 op Alverna in een gezin van zes kinderen. Hij trouwde met Ger Coppes. Zij kregen twee dochters en drie kleinkinderen. In zijn schuur kon hij van hout alles maken en dat was ook de plaats van gezelligheid. Vanwege zijn gezondheid moest hij verhuizen naar een kleine woning zonder schuur. Deze gezelligheid moest hij missen, omdat de mensen niet meer in die grote getale bij hem op bezoek kwamen. Dat heeft hij erg gemist. Na een kort ziekbed is hij op 13 december overleden. In de uitvaartdienst op 19 december hebben we zijn leven herdacht en hem te ruste gelegd op het kerkhof naast de H. Annakerk te Bergharen.

Na een leven vol liefde, geloof en kracht, naar een plaats waar hij wordt opgewacht, en daar, na een scheiding van zes jaar is **Jo Willems** weer bij zijn Doortje voor eeuwig bij elkaar. Jo mocht 88 jaar worden en was ruim vijftig jaar getrouwd met Doortje van den Akker. De laatste vier jaren is Jo een half jaar in "de Elsthof" geweest en verhuisd naar de nieuwbouw "De Meander". Na een kort verblijf in het ziekenhuis vanwege een operatie is Jo op 17 december overleden. Op 22 december hebben wij afscheid genomen van Jo in de H. Annakerk te Bergharen en hem te ruste gelegd bij zijn Doortje.

Albert van den Heuvel overleed op 23 december in zijn woonplaats Sittard en werd 81 jaar oud. Afkomstig uit Wijchen en een groot deel van zijn leven werkzaam bij de spoorwegen. Dat maakte dat hij en zijn vrouw Willy enkele keren van woonplaats wisselden. Albert bleef ondanks zijn visuele beperkingen zijn belangstelling voor de wereld en zijn familie houden, en zorgde ook tot haar overlijden drieënehalf jaar geleden voor zijn vrouw Willy. Na een periode van ziekte overleed Albert. De uitvaart voor Albert was op



30 december in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Hij werd op het kerkhof aldaar begraven bij zijn vrouw Willy.

29 december overleed **Leo Soede ofm.** in de leeftijd van 83 jaar te Nijmegen. Na de uitvaart op 4 januari volgde zijn begrafenis op het kloosterkerkhof in Alverna.

WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 - Wijchen

SFEER IN HUIS TIJDENS DONKERE DAGEN



LOTUS-WAXINELICHTJEHOUDERS

Een voorbeeld van een bijzonder waxinelichtjehouder is die in de vorm van een lotusbloem. Deze waxinelichtjehouders zijn gemaakt van capiz, een zeeschelp uit de Filipijnen en is verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. De blaadjes zijn afgezet met een sierlijke metalen rand. De lotus geeft een mooie sfeerverlichting.

Contactpersoon: Henk Campschroer
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

BEGIN

Om kwart voor acht werd ik wakker. Ik liep naar beneden in een doodstil huis, de nacht was nog niet helemaal verdwenen. Ik maakte de gordijnen open en ging even zitten voor het raam. Takken van kale bomen bewogen in de wind, tuinen kwamen langzaam tot leven. De duisternis begon te verbleken, in het oosten verscheen een dun streepje licht. Ik durfde me bijna niet te verroeren. Dag en nacht gingen hand in hand, totdat de zon aarzelend tevoorschijn kwam. Zij duwde het donker opzij en maakte een oranje pad vrij voor de dageraad. Het was heel stil buiten, het dorp sliep nog en ik genoot van de bijzondere sfeer. Even later vlogen drie zwarte vogels elkaar achterna, fel afstekend tegen de oranje lucht. Ik was inmiddels helemaal helder in mijn hoofd en ging de nieuwe dag tegemoet. Wat een vreemde winter dit jaar! De bloembollen komen te vroeg uit, ik zag al bermen vol bloeiende narcissen. Zal de kou nog toeslaan? Ik ben blij met de hoge temperaturen, ik hou niet meer van sneeuw en gladheid. Ik kan me in januari al verheugen op de lente, en ik hoop dat de zonnewarmte ook de harten van de mensen zal bereiken. Er zijn schokkende dingen gebeurd in



het afgelopen jaar, maar ik heb nog steeds hoop dat de mensen dichter tot elkaar kunnen komen, al is het maar voor even.

Een lichtpuntje was voor mij het volgende kleine verhaal, het ontroerde me. In een appartementencomplex voor senioren wordt soms plaats gemaakt voor vluchtelingen. Een oudere mevrouw krijgt een nieuwe buurman, een jongeman uit een oorlogsgebied. Zij heeft een ruim hart en nodigt hem uit voor een kopje koffie, met gebaren en gebroken Engels kom je een heel eind. In de weken die volgen kunnen zij elkaar ondanks de grote verschillen zo nu en dan tot steun zijn.

Op een avond is deze mevrouw op zoek naar iemand van de thuiszorg die haar kan verlossen van de steunkousen, maar zij kan niemand bereiden. Iedereen weet hoe er bezuinigd wordt op de hulp aan ouderen. Ik bewonder de mensen die in de zorg werken, zij hebben het beslist niet gemakkelijk. Maar de mevrouw uit mijn verhaal moest hoe dan ook geholpen worden. Uiteindelijk is zij gaan aankloppen bij haar nieuwe buurman. Heel voorzichtig en met respect heeft hij haar van de knellende steunkousen verlost. Tijdens de kerstdagen heeft hij samen met haar en haar kinderen gegeten. Ook als je weinig of niets van elkaar weet kun je het hart van de ander binnengaan.

Ik wens iedereen alle goeds in 2016

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DEEL JE OVERVLOED

U deelt! Weet U dat? Vanaf je geboorte deel je. Je deelt het huis, de school en de winkel. Aan tafel deel je het eten, drinken en de verhalen. Met de gemeenschap deel je het geloof, de sacramenten en bijeenkomsten. Je deelt de krant, het plezier met carnaval en de bezinning met de veertigdagentijd. Zó beschouwd deel je veel.

Er is ook delen dat niet echt is. Sociaal wenselijk delen komt meer voor dan wij denken. Denk aan: "Ik moet een cadeau meenemen, want Sanne heeft met mijn verjaardag ook een cadeau gegeven." En er is delen om er zelf beter van te worden. Bijvoorbeeld tijdens de vierdaagse appels en drinken uitdelen om reclame te maken. Het is delen met een bijbedoeling.

Er zijn natuurlijk grenzen aan delen. Je fouten, tekorten en intiemste ervaringen zul je niet zomaar met iedereen delen. Daarvoor hebben mensen goede redenen. Op televisie delen mensen soms dingen waarvan ik niet gediend ben. Bepaalde privé-gebeurtenissen deel je niet met "jan en alleman". En vertrouwelijkheden binnen een relatie deel je niet met anderen. Bij de biecht heeft de priester geheimhoudingsplicht.

Daarnaast is bij de ene mens eerder een grens bereikt dan bij de ander. Dat zien wij bijvoorbeeld goed rond de vluchtelingen die ons land aandoen en de discussie over de vraag: Hoe gastvrij moeten wij Nederlanders zijn? Er zijn mensen die bij het horen van de komst van vluchtelingen in hun buurt gelijk in hun overvloed delen. Daartegenover staan mensen die grote problemen maken bij het horen dat er vluchtelingen komen en vragen: Wie gaat dat betalen?

Bij dit soort vraagstukken is het goed om bewust te worden van je eigen afkomst en de zin van je bestaan. Bij delen is het belangrijk om te weten dat alles wat je hebt, om niets jou gegeven is. Er is niets van jou of van mij bij. Wij hebben alles gekregen om het te mogen gebruiken. Je heb ouders die jou het leven gegeven hebben. Je werd gevoed en opgevoed. Niets van het leven is echt alleen van jou. Jij en ik mogen het beheren en er mee omgaan en wij

hebben elkaar nodig om te leven. Er komt een dag dat je alles moet loslaten. Als je zo kijkt, leef je een stuk gemakkelijker.

Nu is dat sneller gezegd als je in een warme woning zit met kerstverlichting en een goed diner. Het is gemakkelijker gezegd als je kunt studeren, een fijne baan hebt en je je goed voelt. Maar als je leven door tegenslagen getekend wordt, als je jaren zit te wachten op een huis, als je het gevoel hebt door de overheid niet gehoord te worden of je bent bedrogen in je huwelijksleven. Dan kun je verbitterd en verzuurd zijn. En dan is het te eenvoudig om te zeggen: Die mensen moeten niet zeuren. Maar kun je blijven leven in verbittering? Help je de wereld daarmee? Je kunt in verdriet blijven hangen, maar wordt het leven er beter op? Je kunt je opsluiten in je eigen woning,

je familie of vriendenkring, maar is dat de zin van jouw bestaan?

Ik denk dat men niet gelukkig kan worden door te blijven hangen in het verleden, het negatieve en in zichzelf. Ook dit is goed om te delen en echt ter harte te nemen. Want . . ."delen" heeft met het hart van doen.

Gunnen wij de ander leven? Het verwelkomen van vluchtelingen is in eerst instantie niet delen in onze overvloed, maar ik gun hen een leven zoals ik dat heb of dat ik zou willen leiden. Dat is volgens mij een goed uitgangspunt. Daarnaast zijn er politieke, economische en praktische komma's en punten, maar vanuit deze basishouding kun je verder komen met delen van je overvloed. Want delen, of er nu weinig of veel is, dat doe je met het hart. In goede en slechte tijd. Met carnaval of een uitvaart. Delen is een levenshouding vanuit je hart.

Met broederlijke groeten,
pastor Aloys van Velthoven



Heilig Jaar van de Barmhartigheid
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **maart 2016** met het thema "Deel je leven". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 februari 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.