

# DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | nummer 2  
maart 2016



**DEEL JE LEVEN**

**De Twaalf**  
Apostelen

H. Jozef-Alverna, Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Jodocus-Hernen/Leur, H. Gregorius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, Paschalis Baylon-Woezik

## MYSTIEKE STROMINGEN

In het voorjaar van 2016 organiseren het Catechetisch Beraad van de parochie "De Twaalf Apostelen" en de Protestantse Streekgemeente gezamenlijk bijeenkomsten over mystieke stromingen. Wat mystiek is, is moeilijk uit te leggen. Het gaat om vaak overweldigende geloofservaringen waarin God zich laat kennen. Zo'n gewaarwording heeft natuurlijk een grote impact op het dagelijkse leven.

**Woensdag 2 maart: Jeroen Witkam, over christendom en zen.**

Zijn zen en christendom te verzoenen? Zijn er overeenkomsten tussen zenteksten en de bijbel? Bestaat er een verband tussen de persoonlijke God van de bijbel en de verstillingsweg van de Zen? Jeroen Witkam is vele jaren abt van een trappistenklooster geweest; hij schreef diverse boeken en is als zenmeester nog altijd actief.

**Woensdag 16 maart: Rinse Reeling Brouwer, over de protestantse mysticus Miskotte.**

In de wereld van de protestantse mystiek is Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) een veelzijdig theoloog. Als predikant liet hij veel brieven, preken en opstellen na. Rinse Reeling Brouwer bezet de Miskotte/Breukelman-leerstoel aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij heeft meegewerkt aan deel 14 van het verzameld werk van Miskotte: 'Mystiek en bevinding' (november 2015).

Locatie voor alle lezingen: R.K. Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen. Tijd: 20.00 (stipt)-22.00 uur.

Info: ds. Marco Luijk (06-24568399),  
mjluijk@upcmail.nl en/of Guus Bary (024-6415136),  
ehbary@planet.nl

Geen toegangsprijs; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het is niet verplicht om zich aan te melden, maar in verband met ruimte, koffie en thee is het voor de organisatie wel zo prettig.  
Het kan bij Koos Leemker: jfleemker@kpnmail.nl

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59  
o.v.v. ACTIE KERKBALANS  
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2014	opgeteld	2015	opgeteld	verschil
oktober	4.849	167.586	7.090	181.005	13.419
november	10.496	178.082	3.527	184.532	6.450
december	9.303	187.385	5.646	190.178	2.793

Als u al mee hebt gedaan hartelijk dank. Wilt u ook meedoen aan Actie Kerkbalans en u hebt geen brief ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@detwaalfapostelen.nl of via een telefoon naar het parochiecentrum 024-6412627.

## OM TE NOTEREN



**2 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**2 MAART VAN 20.00 – 22.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Gespreksavond met Jeroen Witkam over christendom en ZEN. Oosterweg 4 Wijchen

**3 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap "500 jaar kerkhervorming", dr. Dick Akerboom. Entree €7,-

**8 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**10 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap "Hedendaagse zoekers", door dr. Frans Jespers, Entree €7,-

**10 MAART VAN 13.30 – 16.30 UUR KLOOSTER BRAKKENSTEIN**  
Bezinningsbijeenkomst over Laudato Si van Paus Franciscus Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen, kosten 5 euro

**10 MAART 20.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Infoavond project vastenactie 2016 Oosterweg 4 Wijchen

**16 MAART 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**16 MAART VAN 20.00 – 22.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Gespreksavond met Rinse Reeling Brouwer over protestantse mysticus Miskotte. Oosterweg 4 Wijchen

**17 MAART 20.00 – 22.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**  
Lezing Albertinumgenootschap "Paus Franciscus", Christian van der Heijden, entree 7 euro

**22 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**2 APRIL BIJ ZONSOPKOMST OM 07.08 UUR ST. WALRICK**  
Gregoriaanse gezangen bij de ruïne en koortsboom door de Schola Cantorum Karolus Magnus

**5 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**6 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**7 APRIL KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE**  
Nr. 4 "Deel je (on)vrijheid"



Op dinsdagmorgen 8 maart, 22 maart en 5 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

## LEVEN IS DELEN

Wanneer wij goed over dit thema nadenken, moeten we vaststellen dat op deze aarde voor alle leven geldt, dat het wordt gedeeld. Observeer de natuur, de planten- en dierenwereld, en kijk hoe het leven ontstaat. We praten over celdeling, bevruchting, voortplanting, zwangerschap, geboorte. Uit een volwassen vrucht ontstaat een nieuwe vrucht; uit een zaadje ontstaat een bloem of zelfs een reusachtige boom. Een kip legt een ei; een schaap brengt één of meer lammetjes op de wereld. Wie er oog voor heeft kan alleen maar vol bewondering naar de grote verscheidenheid en schoonheid van het leven kijken.

Ook het menselijk leven is delen. Na bevruchting ontwikkelt zich in de schoot van de moeder een nieuw menselijk leven. Het is elke keer weer een groot wonder. Vanuit onze geloofsovertuiging zien wij elk levend wezen als een schepsel. Het leven is een gave van God en daar kunnen we oprecht dankbaar voor zijn.

Na de geboorte nemen we waar, hoe intiem de band is tussen moeder en kind. Het kind is een deel van de moeder; de moeder deelt haar leven met haar kind.

Dat jonge leven is kwetsbaar. In de beginperiode is het kind volledig afhankelijk van de zorg, de verzorging van de moeder. Dat geldt ook voor de dierenwereld, alhoewel daar voorbeelden te zien zijn, waar het jong al vrij vroeg op eigen benen kan staan. Maar los van voeding en opvoeding is alle leven toch delen.

Toch vraagt dit onderwerp nadere invulling. Het voldoet niet om alleen de biologische aspecten te benaderen. Aan het-leven-delen zitten ook hele belangrijke sociale kanten.

Laten we beginnen in het gezin. Het wordt vaak de hoeksteen van de samenleving genoemd. Als ergens het leven wordt gedeeld is het wel in de geborgenheid en de warmte van het gezin. Natuurlijk botert het niet altijd onderling en kunnen er ernstige conflicten voorkomen, maar aan de basis staat toch het onderlinge vertrouwen en is het gezin een veilige haven.

Maken we de kring breder dan komt de familie in beeld. Ook met de leden van de familie deel je momenten van het leven, zowel vreugdevolle als droevige momenten.

Als het goed is kun je op al die momenten rekenen op steun en hulp, belangstelling en aandacht van je familie.

Bij het woord familie kunnen we ook denken aan allerlei leefgemeenschappen waarin de leden nauw op elkaar betrokken zijn en elkaar inspireren. Voorbeelden hiervan zijn kloostercommunities, abdijmonniken, monialen (vrouwelijke kloosterzusters).

Ondanks karakterverschillen en verschillende persoonlijke achtergronden probeert men binnen deze gemeenschappen de religieuze idealen na te streven.

Vanuit deze gemeenschappen hebben velen zich decennia lang ingezet in andere landen: de zogenoemde missiegebieden. Ook zij hebben daar het leven gedeeld met de inlandse bevolking. Dit geldt trouwens ook voor alle ontwikkelingswerkers in het buitenland. Als verpleegster of landbouwdeskundige zijn zij nauw verbonden met de plaatselijke bevolking.



Maatschappelijk gezien leven we in een bepaalde straat of buurt en zijn we inwoners van Nederland. Ook hier is sprake van het leven delen, al is het maar dezelfde taal spreken, dezelfde gewoontes hebben en je thuisvoelen binnen deze culturele setting. Het lijkt me goed hier ook iets te zeggen over de vluchtelingenproblematiek.

Europa wordt momenteel - bijna letterlijk - overspoeld met mensen, die vanwege ernstig oorlogsgevaar hun land moeten ontvluchten. Zolang dat gevaar niet is geweken, kun je al deze mensen geen ongelijk geven. Zij zoeken veiligheid voor henzelf en hun kinderen. Los van alle politieke aspecten zijn wij vanuit onze humanitaire waarden en zeker ook vanuit onze christelijke levensovertuiging verplicht deze vluchtelingen te helpen. In de Bijbel wordt als één van de werken van barmhartigheid genoemd het gastvrij opnemen van vreemdelingen. Door hen binnen te laten, huisvesting te verstrekken en van voedsel en kleding te voorzien geven we hun een menswaardig bestaan. Daarbij hoort ook onderwijs voor kinderen en zinvolle bezigheden en werk voor de volwassenen. Een zware opgave voor alle plaatsen waar opvang is of wordt geregeld, maar zeker voor alle vrijwilligers die met mensen uit andere culturen moeten samenwerken. Ook hier is sprake van het leven delen met loslating van een stuk eigen vrijheid en het inleveren van uitsluitend eigen wensen en behoeften. Dat vraagt inzet, overgave en barmhartigheid.

Hoe groot is onze solidariteit?

Koos Leemker

## IN GESPREK MET ...

... Peter Sanders en Tien Theunissen van de contactraad Overasselt.

We spreken af in Nederasselt bij Jack, in de Broekstraat. Peter en Tien komen achterom binnen. "Goeienavond", ze hangen hun jas op bij de achterdeur en lopen door de keuken naar de kamer. "Hier gaat dat zo", zegt Jack, we schudden handen en gaan zitten aan de tafel.

**Piet:** "Peter en Tien, wat is jullie functie in de CR?"

"Gewoon lid", zegt Tien. "En ze hebben mij gevraagd omdat ik ook koster ben en nu zorg voor het contact met de kosters. Heel korte lijntjes dus." Peter zorgt voor de distributie van de Apostelbode, Vastenactie en verricht verder allerlei hand- en spandiensten namens en voor de CR. Beiden zijn lid van de schoefploeg (hoveniersgroep), een ploegje van een man of veertien, vijftien die zich bezighouden met de groenvoorziening en ook het kerkhof bijhouden.

Vrijwilligers zijn er gelukkig nog wel in Overasselt. **Tien zegt:** "er vallen er ook wel af, want de meeste zijn op leeftijd, tachtigers of zelfs een eindje erin al. Op de jaarlijkse vrijwilligerslunch zijn er meestal zo'n 65 – 70 en dat is dan nog niet de helft. En dat is dan buiten de koren."

"Veel mensen doen dubbel werk en zijn ook bij meerdere groepen actief.

**Piet:** "Zondagsvieringen, vinden de mensen dat hier nog steeds belangrijk?"

**Peter:** "Afgelopen zondag was het een gebedsdienst, toch zo'n 60-70 mensen, denk ik, inclusief herenkoor. Verschillen tussen de voorgangers zijn er natuurlijk, maar ze vullen elkaar wel aan. Bij gebedsdiensten is het altijd wel iets minder." "Aloys kent zijn schaapjes", zegt Tien, "en dat is vertrouwd". Pastor Aloys van Velthoven was er al in de Maaskanttijd en begon er als diaken. "Een mensenmens", zegt Jack en Peter beaamt dat.

**Piet:** "Wat is de essentie van een eigenstandige geloofsgemeenschap binnen de parochie "De Twaalf Apostelen?"" Peter, Tien en Jack: "Wij komen uit Overasselt. Hoe moet je dat omschrijven... dorp zijn, echte binding met de plek waar je woont hebben, samenlevingsgevoel, verenigingsleven, een hechte gemeenschap, daar groei je mee op. Aan de Overas-

seltse Quiz hebben 880 mensen meegedaan, dat is verbroedering. En dat is los van de mensen die thuis nog erbij worden betrokken. Samen dingen doen, jong en oud. Integratie tussen nieuwkomers en de echte Overasseltse mensen, dat gebeurt hier vanzelf. Mensen voelen zich hier niet gauw buitengesloten. Onze geloofsgemeenschap zit zo in elkaar."

"Hoe is de relatie met het parochiebestuur van De Twaalf Apostelen?"

"Het meeste loopt via mail" zegt Tien "en verder met Hermien, het secretariaat", vult Peter aan. "Wij zijn wel kritisch en bij ons wordt alles goed doordacht. Er wordt serieus over nagedacht en we nemen niet alles voor zoete koek aan."

**Peter:**

"Mag ik zeggen wat ik vind? De gemeenschap in Overasselt is niet star en stug, staat open voor vernieuwing.

Het bestuur van de parochie beslist, maar er moet wel goede communicatie zijn. In het begin was het zeker niet geweldig, maar het gaat nu al wel beter. We hebben nu een aanspreekpunt in het bestuur, die grote man, met bouwzaken in zijn portefeuille, Herman Sterenburg."

**Piet:** "Hoe belangrijk is parochie De Twaalf Apostelen?"

Al die kleintjes da's niks. Je moet wel een goed en capabel bestuur hebben. Als groter geheel wordt je beter gehoord in Den Bosch. Je moet wel je eigen dorpskarakter, je eigen identiteit kunnen behouden. Tien en Peter zijn het daar helemaal over eens. Ook van de andere geloofsgemeenschappen kun je leren. Je praat met elkaar op een apostelvergadering en leert elkaar kennen en krijgt een band. Je vraagt hoe doen jullie dat en waar loop je tegen aan. Zo'n apostelvergadering is ook echt zinvol.

**Piet:** "Ten slotte nog even over de vitaliteit van de geloofsgemeenschap. Over sterke en iets minder sterke kanten. Wat zijn sterke punten van Overasselt?"

"Sterke punten? Saamhorigheid. Flexibiliteit!" zegt Tien, "aanvullingen en vervangingen van vrijwilligers. Elkaar proberen enthousiast te maken." "Minder sterke punten? Zullen er ongetwijfeld zijn, maar meestal zal daar ook wel een oplossing voor komen", volgens Peter.

Bedreigingen? Vergrijzing van de mensen in de geloofsgemeenschap, van de pastors. Jongeren zijn anders. Meer individualistisch vinden we. Peter zegt dat dat niet blijvend is. Kan niet. Mensen zullen



Peter Sanders



Tien Theunissen

elkaar toch opzoeken. Tien zegt dat het ook niet anders zou kunnen.

**Piet:** "Zijn er ook kansen voor de kerk, voor de geloofsgemeenschap in Overasselt?"

**Tien zegt,** "Er zullen best kansen komen, maar op een hele andere manier. Ik zou er niet zomaar een antwoord op hebben. In ieder geval niet zoals Eijk dat wil." "Sommige mensen hebben het instituut kerk misschien niet nodig, anderen hebben er toch een houvast aan", zegt Jack.

"Zouden jullie terug willen naar de drukbezochte kerk van vroeger?"

"Is wel gezellig", zegt Jack, "Een volle kerk geeft wel een tevreden gevoel. Bij een uitvaart voel je je dan gesteund."

**Piet:** "Tenslotte de hamvraag, want we weten allemaal hoe de meeste kerken ervoor staan. Direct stoppen of doorgaan tot je niet meer kunt?"

"Ik denk, en dat is mijn mening", zegt Tien, "aansluiting zoeken, met bijvoorbeeld Nederasselt of Heumen en proberen door te gaan. Als het kerkgebouw weg is, hoe jammer ook, toch blijven vieren, en.... gemeenschap blijven." Peter knikt instemmend.

We hebben de tijd nog gekend dat er vier vieringen waren op de zondagmorgen. Maar ook dat je er door de gemeenschap op werd aangekeken als je zondags niet naar de kerk was geweest en dat er thuis iets van werd gezegd. Die tijd hebben we gehad en dat is maar goed ook.

Piet van Erp en Jack van Casteren

## VEERTIGDAGENTIJD

**VEERTIGDAGENTIJD 2016: DE MENS: VOORBESTEMD OM GELAAT VAN GOD TE WORDEN EN TE ZIJN.**

Onderweg naar Pasen hebben we dit jaar voor de veertigdagentijd als thema gekozen: 'De mens: voorbestemd om gelaat van God te worden en te zijn'. De veertigdagentijd is immers een tijd van bezinning en verandering. We worden uitgenodigd om zelf iets zichtbaar te maken van de manier waarop God met mensen omgaat.

Iedere zondag heeft een thema dat aansluit bij de lezingen van de dag. Er wordt in de kerk een bijpassende afbeelding opgehangen. Aan het einde van de viering worden kaartjes met daarop de tekst van het thema en de afbeelding uitgedeeld.

Centraal staat de gedachte dat God ons de gelegenheid geeft om in de veertigdagentijd uit te groeien tot vernieuwde mensen. Hij helpt ons daarbij. En we kunnen zelf daaraan iets bijdragen: door God de gelegenheid te geven om ons te laten groeien in verbondenheid met elkaar en met God in onszelf. Zo groeien we naar de Goede Week en Pasen toe. Aan allen een goede voorbereidingstijd gewenst.

Martin Claes

## HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID



### DE VREEMDELING HERBERGEN

De barmhartigheid is een activiteit om na te streven, welke zeven vormen kent. Een van die vormen is: "De vreemdelingen herbergen". Het ligt voor de hand om met de huidige vluchtelingenproblematiek te kijken naar deze taak van barmhartigheid. De grote toestroom van vluchtelingen is een probleem, waar noch de politiek, noch velen in onze samenleving een goede oplossing voor hebben. Maar we weten ook, dat velen een hart van goud hebben en zeer bereid zijn om barmhartig te zijn voor mensen in ellende. Een probleem, maar let wel het is geen nieuw verschijnsel! "De vreemdeling herbergen" is de eeuwen door een belangrijk werk geweest. Het is de barmhartigheid die de samenleving haar christelijk karakter gegeven heeft. Er zijn alle jaren van alle eeuwen mensen van huis en haard verdreven of vertrokken, op zoek naar een veilig en beter leven. Er waren ongelooflijk veel verschuivingen in het begin van de Middeleeuwen genoemd als De Grote Volksverhuizing. Om godsdienstige redenen trokken grote groepen naar elders, waar ze hun godsdienst konden beleven. We weten het niet meer, maar het gebeurde dat 1 miljoen Belgen naar Nederland vluchtten. Er was de Hongaarse opstand, Kosovo en nog zoveel anderen. Wij zouden dat ook doen. Altijd zijn er mensen op de vlucht of op zoek naar een beter en veiliger leven. Je kunt je toch niet voorstellen, dat ze aan hun lot werden overgelaten, niet werden geholpen. Velen komen naar Nederland op zoek naar een veilige plek voor zichzelf, hun kinderen. Wij staan voor dezelfde opgave om barmhartig te zijn en mensen in nood te helpen, zoals al eeuwen onze ouders, voorouders barmhartig waren voor de vreemdeling.

Wie protesteert met geweld, zoals we zien gebeuren, die veroorzaakt chaos, verdeeldheid, onvrede. Wie barmhartig is voor de vreemdeling - en natuurlijk mag je eisen stellen en het zal niet altijd gemakkelijk zijn - die wint wel een samenleving waar je graag woont. Dat is toch de bedoeling van zo'n jaar van barmhartigheid.

Jos van Minderhout



## LOURDESBEDEVAART 2016

Onze parochie wil dit jaar voor de derde keer een bedevaart gaan maken naar Lourdes. Deze bedevaart vindt plaats in de periode van 17 tot en met 22 mei 2016. Deze bedevaart maken wij in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB). Voor elke bedevaart heeft VNB een evenwichtig programma met veel variatie vastgesteld, waarbij kwaliteit en deskundige begeleiding voorop staan. Deze bedevaart is een vliegreis, die wordt - zoals eerder vermeld is - niet uitgevoerd vanaf Eindhoven Airport, maar waarschijnlijk vanaf Maastricht. Nadere berichten hieromtrent en mogelijk vervoer worden later medegedeeld. Ik hoop dat dit geen belemmering wordt om mee te gaan. De luchtvaartmaatschappijen hebben geen mogelijkheden om pelgrims liggend te vervoeren. Elektrische of grote, niet inklapbare rolstoelen kunnen beperkt meegenomen worden en alleen in overleg met VNB.

De kosten van deze bedevaart bedragen voor 3-sterren hotel € 895,-.

Toeslag eenpersoonskamer € 150,-.

In de kerken liggen reeds folders van de VNB voor deze reis. U kunt deze mee naar huis nemen en thuis rustig doorlezen.

Gezien de belangstelling die er bestaat voor deze bedevaart bij de VNB, raad ik u aan, dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt om zeker een ticket te kunnen krijgen.

Voor meer informatie en aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Hennie Witsiers,  
Stadswal 24, 6634 AK Batenburg,  
telefoonnummer 0620541732 of via e-mail:  
hwitsiers@witsiers.com

## BREDA EN DEN BOSCH NAAR ROME

De bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch gaan op bedevaart naar Rome in het Jaar van Barmhartigheid.

De bedevaart is van maandag 14 november tot en met zaterdag 19 november 2016. Het centrale punt in deze bedevaart is dinsdag 15 november 2016 waarop de Nederlandse Dag wordt georganiseerd. Op deze dag hebben we met alle Nederlanders die op bedevaart zijn om 10.00 uur een viering in de Sint-Pieter. 's Middags een wandeling van barmhartigheid met een vesper in de Santa Maria Maggiore.

De kosten bedragen € 839,- per persoon.

Toeslag eenpersoonskamer €150,-.

Onze parochie wil met een aantal parochianen, die hiervoor belangstelling hebben, aan deze bedevaart deelnemen. Er is ook een ontmoeting met paus Franciscus gepland bij de algemene audiëntie. Een medewerker van het bisdom 's-Hertogenbosch is bereid om naar Wijchen te komen en een informatieavond te verzorgen.

Wij vragen aan de mensen, die aan deze informatieavond willen deelnemen zich voor 1 april 2016 aan te melden. Daarna zullen wij met hem een afspraak maken voor de informatieavond. Wilt u dus meer weten, meldt u zich aan.

U kunt aanmelden via het e-mailadres [hwitsiers@witsiers.com](mailto:hwitsiers@witsiers.com).

Graag vermelden: naam, adres en telefoonnummer; of telefonisch bij diaken Hennie Witsiers nummer 0620541732.

Aanmelden voor de informatieavond betekent niet dat u zich al aanmeldt voor de bedevaart.

Diaken Hennie Witsiers

## HOEVEEL VERSCHILLEN ZIE JIJ TUSSEN HET LINKER- EN HET RECHTERPLAATJE?



© Leo Bijmans

## EMMANUEL, DE JONGSTE TELG, DEEL 2

Zoals we in de vorige Apostelbode al vermeld hebben ligt ons 40-jarig jubileum in het verschiet. We willen hier op 10 april a.s. aandacht aan schenken met een bijzondere en feestelijke viering.

Nu lijkt 40 jaar niet veel, want we zijn de jongste (en dat zullen we wel blijven ook), maar als je terugkijkt is er toch veel gebeurd in die periode. Misschien is het beter om te zeggen dat er veel gedaan is, want het zijn veel mensen die een steen(tje) hebben bijgedragen in die 40 jaar.

De kerk begon als een soort dependance van de H. Antonius Abtkerk. Toch waren we redelijk autonoom. In de beginjaren is er veel vergaderd (vooral ook in overleg met de wijkraad die ook in oprichting was) om alles op poten te zetten. Pater Duijnsteef heeft als eerste priester met een aantal pioniers de fundamenten gelegd voor deze kerkgemeenschap.

In de eerste twee jaar waren de vieringen in de Piekenstulp. Vanaf het moment dat het huidige gebouw klaar was, werden de vieringen daar gehouden. Een tijd lang heeft ook de protestante gemeenschap onze kerk gebruikt voor haar vieringen. Het lijkt wel of wij toen de tijd al ver vooruit waren.

In de toen nieuwe wijk Achterlo stond de kerk midden in de gemeenschap en vervulde zij een belangrijke rol. Vele kinderen werden er gedoopt, deden het H. Vormsel, zongen in koren en waren betrokken bij allerlei activiteiten. Op kerstavond waren er nog drie overvolle vieringen!

Maar de tijden zijn veranderd. Ook onze wijk is sterk vergrijsd en zelfs de brede school Samsam is al nagenoeg verdwenen. We missen de kinderen en de samenwerking met de school.

Stemt ons dit droevig? Ja natuurlijk. Maar ondertussen is de gemeenschap alleen maar hechter geworden. Nog steeds dragen velen hun steen(tje) bij. Kortom, er zit volop leven in deze 'brouwerij'. Bij de oprichting van de kerk werd al gezegd dat wij een herberg wilden zijn. En dat willen we nog steeds zijn. Sterker, dat zijn we ook. Op veel momenten wordt lief en leed gedeeld. Er wordt samen gehuild en gelachen. En wat zijn we blij met allen die dit mogelijk maken.

Er wordt goed gezorgd voor de vieringen, het gebouw en alles wat daarbij hoort. Het wordt prima schoon gehouden en ook is er zelfzorg voor de kleine reparaties. De kerk wordt versierd, zieken worden bezocht en er wordt uitgebreid gevierd en gezongen.

Naast de 'gebruikelijke' zondagse viering is er de maandelijkse Ontmoetingsviering. Al meer dan 20 jaar slaagt een groep leken erin om iedere keer weer een prachtige viering neer te zetten. Elke tweede vrijdag van de maand is er de viering



ring voor de ouderen met koffie na en in mei wordt wekelijks de rozenkrans gebeden. Sinds een paar jaar bestaat de herbergkoffie; elke eerste en derde woensdag van de

maand is iedereen welkom om binnen te lopen tussen 10.00 en 11.30 uur om anderen te ontmoeten bij een gezellig kopje thee of koffie.

En steeds weer zijn er vrijwilligers, gastheren en -vrouwen, die dit mogelijk maken.

Zoals hiervoor beschreven willen we verder gaan of beter gezegd, gaan we verder. Er vallen uiteraard mensen af, maar er komen er ook nog steeds bij.

En mocht u na het lezen hiervan benieuwd zijn naar onze kerk, loop dan eens binnen tijdens een viering of vergadering. Wilt u een afspraak maken, stop een briefje in de bus of leg contact via een lid van onze contactraad of met het parochiecentrum. In een herberg is er altijd tijd en ruimte, voor iedereen!

Tini Poos en Marion Eling-Huls

PS. Wij zouden het erg fijn vinden als we op 10 april ook mensen kunnen ontmoeten die in het verleden een band hadden met onze geloofsgemeenschap. Omdat we zelf niet iedereen weten te bereiken vragen we u deze uitnodiging door te geven aan uw kinderen, oude burens, vroegere koorleden en misschien nog anderen die u kunt bedenken.

### EXPOSITIE VIA DOLOROSA

In de veertigdagentijd is er in de Schakel kunst rond de kruisweg van Christus te zien. Ieder heeft zijn eigen kruis te dragen. Dit is wat kunstenaar Cobi van Hulst in haar werk verbeeldt: de (te) zwaar belaste mens. Zij heeft daarvoor haar eigen versie gegeven van de kruisweg. Deze traditionele kruisweg verbeeldt in veertien staties de weg die Jezus aflegde vanaf het moment dat hij tot de kruisdood werd veroordeeld. [www.cobivanhulst.nl](http://www.cobivanhulst.nl).



De expositie is te bezichtigen tot en met 27 maart: iedere zondag rond de dienst van 11.00 uur en iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Of op afspraak: 024-6450563, Margreet van der Meij. De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen



## VASTEN VANAF 10 FEBRUARI TOT 26 MAART

De islam kent zijn vastentijd maar de katholieken ook!! Van Aswoensdag tot Pasen vieren wij de vastentijd ofwel de veertigdagentijd. De vastendagen in deze tijd zijn iedere week van maandag tot zaterdag. Zondag is geen vastendag. Men eet wat minder en drinkt vaak geen alcohol. Kinderen eten geen snoep en sparen voor een goed doel. Op de vrijdagen eet men geen vlees. Vasten doe je niet voor het oog van de mensen maar voor jezelf en God. Het is een tijd van nadenken over hoe je leeft enz. Best een mooie tijd. Vast een keer proberen!

## OP 19 EN 20 MAART VIEREN WIJ IN DE KERK PALMZONDAG

Voor deze zondag worden er in verschillende geloofsgemeenschappen door de eerste communicanten een palmpasenstok gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat jij geen palmpasenstok mag maken. Het zou heel leuk zijn als zoveel mogelijk kinderen een palmpasenstok maken.

### HOE MAAK JE EEN PALMPASENSTOK?



Laat je vader of moeder een kruis maken van twee stokken of latten. Het kruis herinnert aan het sterven van Jezus. Één stok is ongeveer 70 cm en de andere 40 cm. Het kruis kun je nu omwikkelen met stroken geel en witte crêpepapier. Kleuren van nieuw leven. Versier de palmpasenstok nu met twaalf ongepelde pindanoten. Dit symboliseert de twaalf apostelen. Zij begonnen met een ruwe buitenkant maar bleken een gladde pit te hebben met een zachte binnenkant. Daarnaast kan je 33 krenten aan een draad maken en er aan bevestigen. Dit staat symbool voor 33 zilveren munten die Judas van de Joodse leiders ontvangen heeft om Jezus te verraden. Boven op het kruis staat een broodhaan die verwijst naar de verloochening van Petrus en het brood van het delen. Daarnaast kunnen er ook verschillende vruchten aangebracht worden die naar vruchtbaarheid verwijzen en natuurlijk hoort er ook een palmtak bij. Van een palmpasenstok kun je iets heel moois maken. Wil je er nog meer van weten, vraag er je pastor maar om, die weet er alles van!

## DE KLOKKEN NAAR ROME EN ANDERE GEBRUIKEN

Op Witte Donderdag tijdens de lofzang worden de klokken voor het laatst geluid en met de paaswake (zaterdagavond) komen de klokken terug tijdens de lofzang.

**Paaseieren.** Het is leuk in de voorbereiding van Pasen met de kinderen paaseieren te maken. Eieren

zijn een symbool van nieuw leven en in het christendom symbool van de opstanding. Je kunt er verschillende kleuren aan geven maar ook kleine tekeningen op zetten.

In bepaalde streken is het de gewoonte om paasvuur aan te leggen en heel veel eieren te eten, maar ook eieren te verstoppen en deze te verzamelen. Pas als alles is verzameld deelt men de eieren uit.



In de huiskamer kan men een tak zetten met symbolen die verwijzen naar Pasen: eieren, kruis, klok, visje enz... Maar men kan ook een versierde kaars maken en deze laten zegenen door de pastor.

## DONKER NAAR LICHT



Bent u wel eens naar de paaswake geweest??? Het is vaak een rijke viering met vele symbolen. Wij beginnen in een donkere kerk zonder kaarsen aan en met zo weinig mogelijk licht. Het mooiste is als alles duister is. Er wordt een vuur ontstoken en gezegend. En met dit vuur wordt de paaskaars aangemaakt. De paaskaars is een mooi versierde kaars. Symbool van Christus die door de dood opstaat uit het graf. En vanuit het duister wordt deze brandende kaars plechtig binnengedragen. De mensen in de kerk krijgen allemaal licht en langzaam zie je dat de donkere kerk steeds lichter wordt. Een voorganger zingt tijdens het binnenbrengen van de kaars driemaal: Licht van Christus. En op het einde van de intocht zingt hij een jubellied. De gelovige viert dat Christus de dood overwonnen heeft. Als de kerk verlicht is worden er verschillende verhalen voorgelezen die gaan over de grote gebeurtenissen van God die de mens wil bevrijden. Ook zegent men het water waarmee wij mensen dopen en vernieuwt de gelovige zijn doopbeloften. Op het eind van de doopbeloften worden de aanwezigen besprenkeld met dit doopwater. De paaswake is een bijzondere viering. Sommige mensen hebben er niets mee, anderen gaan er ieder jaar naar toe. Voor jong en oud zeker iets wat je een keer mee moet maken!!





## VORMSELVOORBEREIDING 2016



Kinderen uit Heumen, Overasselt, Nederasselt, Balgoij en ook een paar uit Alverna zijn volop bezig met

de voorbereiding van het H. Vormsel.

Maandagmiddag 15 februari werd stap 3 gedaan: "Geloven doe je samen". We zijn als groep samen bezig om de voorbereiding goed te doen. We geloven dat er meer is dan het grote wereldgebeuren, waarin je meegezogen wordt. Dat gewone mensen hier en nu geschiedenis kunnen maken. Dat was een belangrijk onderdeel van de middag en er kwamen mooie antwoorden en ook belangrijke vragen.

De opdracht die ze nu hebben: stuur eens een app of sms naar God en zet die op papier. In de dienst van 27, 28 en 29 februari en op 6 maart presenteren de vormelingen en communicanten zich in hun eigen geloofsgemeenschappen. Alleen de vormelingen van Alverna sluiten zich aan bij Nederasselt. Tijdens deze dienst zullen al deze kinderen een extra bijdrage geven voor CliniClowns: "CliniClowns, het goede doel voor kinderen" ([www.cliniclowns.nl](http://www.cliniclowns.nl)). De volgende bijeenkomst is het uitstapje naar Megen

Marianne van den Boogaard

## ONZE VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de parochie. Om een idee te geven van het aantal vrijwilligers in de parochie vergelijken we de situatie aan het begin van dit jaar met die van drie jaar geleden (zie Apostelbode 2013 nummer 3).

### AANTALLEN VRIJWILLIGERS PER 1 JANUARI

	2013	2014	2015	2016
Alverna	130	122	116	113
Balgoij	109	118	112	108
Batenburg	50	51	48	48
Bergharen	103	94	95	101
Emmanuel	91	107	104	101
Hernen/Leur	119	131	131	128
Heumen	75	69	69	65
Nederasselt	76	122	114	110
Niftrik	55	55	56	57
Overasselt	161	163	152	152
Paschalis	144	151	145	124
Wijchen, Abt	311	302	302	309
Parochie algemeen	183	179	174	166
Totaal	1419	1417	1387	1365

De twaalf geloofsgemeenschappen staan onder elkaar, gevolgd door de overkoepelende organisatie en de totale parochie. Uit de onderste regel valt af te lezen dat het totale aantal vrijwilligers stapsgewijze is gedaald van 1419 naar 1365, in totaal dus in drie jaar tijd met 3.8%. Grootste dalers zijn Paschalis

(13.9%), Heumen (13.3%), Alverna (13.1%), en Parochie Algemeen (9,3%). De opvallende stijging bij Nederasselt (44,7%) lijkt vooral te zijn veroorzaakt door het koor Mazing Joy, dat ontbrak in 2013 en werd wel opgevoerd in de jaren daarna.

### LEEFTIJD VRIJWILLIGERS

Leeftijdscategorie	1-1-2013	1-1-2016
0-14 jaar	3.4%	4.4%
15-24 jaar	1.9%	1.4%
25-34 jaar	1.5%	1.7%
35-44 jaar	7.8%	4.1%
45-54 jaar	14.0%	12.3%
55-64 jaar	22.7%	20.2%
65-74 jaar	30.5%	29.9%
75-84 jaar	16.8%	23.3%
85+ jaar	1.4%	2.7%
Totaal	100%	100%

Als we kijken naar de leeftijden van de vrijwilligers dan valt op dat personen jonger dan 45 jaar flink ondervertegenwoordigd zijn en dat probleem is afgelopen drie jaren nog verergerd. Vooral de categorie 75-84 jaar is fors gestegen.

### GEMIDDELDE LEEFTIJD

	1-1-2013	1-1-2016
Alverna	59.7 jaar	63.8 jaar
Balgoij	59.3 jaar	65.8 jaar
Batenburg	67.1 jaar	71.4 jaar
Bergharen	64.0 jaar	63.5 jaar
Emmanuel	64.9 jaar	68.0 jaar
Hernen/Leur	58.9 jaar	65.6 jaar
Heumen	63.5 jaar	72.8 jaar
Nederasselt	65.4 jaar	56.3 jaar
Niftrik	62.2 jaar	62.8 jaar
Overasselt	67.6 jaar	71.0 jaar
Paschalis	52.5 jaar	64.8 jaar
Wijchen, Abt	56.1 jaar	59.8 jaar
Parochie algemeen	63.0 jaar	68.4 jaar
Totaal	61.1 jaar	64.9 jaar

Uit de laatste regel valt te concluderen dat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers over de hele parochie in drie jaar tijd met 3.8 jaar is gestegen! Er is dus beslist geen brede vervanging van wegvallende vrijwilligers door jongeren! Bij de geloofsgemeenschappen springen er een paar uit. In Bergharen zijn vorig jaar enkele misdienaars begonnen, dat zich meteen vertaalt in een daling van de gemiddelde leeftijd. In Paschalis bestaat er geen jongerenkoor meer en is het kinderkoor kleiner geworden. De relatief lage leeftijd in de Antonius Abt Wijchen komt eigenlijk alleen door het familiekoor, waar nogal wat jongeren lid van zijn.

De conclusie is dat het aantal vrijwilligers in alle delen van de parochie behoorlijk stabiel is, maar dat verjonging van het vrijwilligerkorps overal prioriteit behoort te krijgen.

Theo van der Weegen,  
vrijwilligersadministratie

## PROJECT VASTENACTIE 2016

Dit jaar heeft de werkgroep Vastenactie wederom gekozen voor een eigen project vanuit de parochie "De Twaalf Apostelen".

### HET PROJECT

Het oplossen van socio-economische problemen van vrouwen, jongeren, kinderen en andere kwetsbare groepen in de Ethiopische maatschappij om zo de kern van de maatschappij, het gezin, te beschermen. In het bijzonder "voedingsprogramma op scholen 2016/2017". Deze aanvraag is ingediend door de organisatie FSA (Familie Service Associatie), waarvan pater Ermers, uit Nijmegen, onderdeel uitmaakt. Hij is werkzaam geweest in Ethiopië.

### TOELICHTING.

Huiselijk geweld vindt plaats op grote schaal. Dit heeft negatieve gevolgen zowel voor de relatie man-vrouw als voor de kinderen. Leerlingen uit families met een laag of geen inkomen, hebben minder gelegenheid tot goede studieresultaten dan leerlingen die een veilige thuishaven hebben. Ze krijgen weinig tot geen steun, hebben geen geld voor boeken en schrijftartikelen en bovendien is hun voedingsgesteldheid slecht. FSA wil deze jongeren uit minder bevoorrechte families ondersteunen om hen in staat te stellen onderwijs te volgen en daardoor een plek in de maatschappij te verkrijgen.

Veel kinderen gaan zonder ontbijt of zonder een lunchbox naar school. De ouders zijn niet staat zorg te dragen voor hun kinderen. Bij gesprekken met de schoolleiding en het onderwijzend personeel kwam naar voren dat een aantal van deze kinderen HIV/Aids medicijnen slikt. Het laat zich raden wat de uitwerking van deze medicijnen is in een ondervoed lichaam.

Samen met de betrokken scholen is voor de allerarmsten een voedingsprogramma opgezet; deze kinderen krijgen een maaltijd aangeboden tijdens de lunchpauze. Het project wordt begeleid door de sociale werkers van FSA Ethiopia.



# VASTENACTIE

Opmerkelijk hier is dat:

- Sommigen van het onderwijzend personeel van hun karig maandloon bijdragen aan het project;
- De lunch verzorgd wordt door vrouwen die een cursus herintegratie gevolgd hebben op het FSA centrum en als inkomensproject gekozen hebben voor de voedselbereiding. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Het doel van het project is zwakke kinderen op te vangen via het verstrekken van één maaltijd per dag om hun zo de mogelijkheid te bieden mentaal en fysiek uit te groeien tot volwassen burgers, die straks hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in de gemeenschap.

Voor dit project wil de parochie "De Twaalf Apostelen" zich dit jaar inzetten.

Op donderdag 10 maart 2016 wordt er in het parochiecentrum te Wijchen een informatieavond gehouden. Deze avond begint om 20.00 uur. Voor de koffie of thee wordt gezorgd. U bent van harte welkom en wij hopen dat u aanwezig bent.

In de week van 14 tot en met 20 maart a.s. worden zoveel mogelijk de vastenzakjes opgehaald. Wij spreken de wens uit, dat u het zakje gevuld klaar hebt staan, zodat wij zo snel mogelijk kunnen ophalen. Mocht er onverhoopt niemand bij u aan huis komen, dan vragen wij u het zakje met de paasdagen naar de kerk te nemen en dit zakje te deponeren in de daarvoor bestemde bus.

De organisatie FSA vraagt van de parochie een bijdrage van € 12.214,00. U kunt ons helpen om aan dit bedrag te komen door een bijdrage te geven aan dit belangrijke doel. Het heilig jaar van barmhartigheid is een stimulans om hieraan mee te werken. Namens de kinderen in Ethiopië zeggen wij u hartelijk dank.

De werkgroep Vastenactie  
parochie "De Twaalf Apostelen".



## PASEN EN NIEUW LEVEN

Pasen is een groot feest. Het voornaamste feest van het kerkelijke jaar. Veertig dagen lang, gedurende de vasten bereiden wij onszelf er op voor. We doen dat door een beetje soberder te leven, door eens wat vaker en misschien beter te bidden en meer aandacht te schenken aan onze medemens, vooral aan hen die het op de een of andere manier moeilijk hebben. Concreet gesproken komt het er op neer dat we wat meer over hebben voor een medemens in nood. Dat mag ons gerust wat kosten. Je moet het immers kunnen voelen, anders raakt het je niet. Op die manier komen we misschien weer een beetje in het voetspoor van Jezus zelf. Daar gaat het immers in de vasten om. Het feest van Pasen is voorname, groter dan Kerstmis. De voorbereiding op Kerstmis duurt vier weken (advent) maar om ons op Pasen voor te bereiden hebben we zes weken nodig.

Pasen wordt gevierd in de lente. De lente is dit jaar vroeger aangebroken. Het is een tijd waarin we de natuur als het ware hebben zien herleven.

Overal komen er bloemen uit de grond tevoorschijn en de kale bomen zijn weer tot leven gekomen en staan al weer in blad en bloem. Heel de natuur herleeft. Het weer zien opbloeien van de natuur, het nieuwe leven dat we overal zien ontluiken geeft een fijn gevoel!

Met Pasen viert de hele christengemeenschap de verrijzenis van Jezus. De apostelen mochten al spoedig na de dood van Jezus ervaren dat zijn lijden en sterven niet het einde waren, maar eerder een begin. Ze voelden dat Jezus voortleefde in hun midden. Ze waren immers vol van Hem en de verrijzenisverhalen en de getuigenissen van zijn verschijningen aan hen laten ons zien hoe concreet hun geloof in de verrezen Heer was.

Het vervulde hen van blijdschap en enthousiasme. Die vreugde en dat enthousiasme wilden ze delen met hun omgeving, met de mensen om hen heen. Hun eerste verkondiging was dan ook die van Jezus die de dood heeft overwonnen door eruit op te staan. Die vreugde van Pasen is door de eeuwen heen blijven klinken. Nog steeds vervullen de blijde klanken van het alleluja van Pasen de harten van de gelovigen. Pasen is leven. Pasen is nieuw leven. Pasen zegt vreugde. De symbolen liegen er niet om. Op de eerste plaats de paaskaars, de grote, mooi versierde kaars die gedurende de paaswake wordt gezegend. Het is het symbool van Jezus die uit de doden is opgestaan. Dat Hij leeft in ons midden.



DE GOEDE WEEK

Bij alle plechtige vieringen in de kerk wordt de paaskaars ontstoken, maar vooral bij plechtigheden waarbij we stilstaan bij keerpunten in ons leven zoals doop, huwelijk en overlijden.

Een ander symbool van Pasen is het lammetje. Het doet ons denken aan de lente en aan het nieuwe leven. Maar voor ons is het ook een symbool van Christus. Hij wordt vergeleken met het paaslam dat in de joodse traditie met Pasen werd geslacht in herinnering aan de uittocht uit Egypte. Het Joodse volk werd toen gered door het bloed van de geslachte lammeren dat op de deurposten van hun huizen was uitgestreken. En Christus wordt vergeleken met het nieuwe paaslam dat is geofferd om onze bevrijding te bewerkstelligen. Daarom zien we het lam vaak afgebeeld op voorwerpen die met onze eredienst te maken hebben. We zien het op gewaden, kaarsen, kelken, kerklinnen en afbeeldingen.

Van oudsher is Pasen een tijd van vernieuwing. Vroeger deden we onze paasbiecht, maar tegenwoordig nemen we eerder deel aan een boeteviering. We willen als nieuwe mensen uit de vasten komen en samen Pasen vieren. En dat doen we op ons "paasbest". Mogen we allemaal ook iets van die innerlijke vernieuwing ervaren dit komende paasfeest. Dan wordt het inderdaad een zalig paasfeest in de oorspronkelijke betekenis van het woord. En dat wens ik u allen graag toe.

Namens het pastoresteam, diaken Hennie Witsiers



### VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je tijd" en is bedoeld voor de periode van 2 april t/m 1 mei.

Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 10 maart per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@de-twaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@de-twaalfapostelen.nl) of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## EVEN KENNISMAKEN

Ik ben Ton van Balveren, emeritus-pastoor van



Ossendrecht, Oosterhout en Etten-Leur. Ik ben in 1948 in Druten geboren, pa was koster, de kerk was als het ware mijn speelplaats. Omdat ik priester wilde worden ging ik na de lagere school naar het kleinseminarie in

Megen. Uiteindelijk heb ik in Druten de middelbare school afgemaakt. Op mijn zeventiende begon ik met de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige in Vught. Daarna verhuisde ik naar Nijmegen voor de opleiding tot algemeen verpleegkundige in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Daar heb ik 22 jaar gewerkt, eerst als verpleegkundige aan het bed, later als leidinggevende.

Toen ik veertig werd kwam het oude verlangen van priesterschap terug. Veel twijfel verdween toen ik bijna letterlijk geroepen werd. Ik meldde me aan bij de priesteropleiding Bovendonk, waar je als werkende man de priesteropleiding kon volgen. Het was hard werken en in het ziekenhuis en op Bovendonk. Vier jaar lang, gevolgd door twee jaar stage in een parochie, besloten met de priesterwijding in 1994.

Hierna begon mijn pastorale werk. Werk maken van mijn geloof, door dat geloof te leren, te vieren en waar te maken in het leven van alledag. Werken met mensen aan mensen was daarbij het uitgangspunt. Toen ik 65 werd besloot ik parttime te gaan werken. Na een jaar kwam ik erachter dat de taak zich daar niet goed voor leende. Mede door gezondheidsproblemen voelde ik me gedwongen met werken te stoppen.

Na 48 jaar kwam ik terug naar Druten. Daar meldde ik me bij de parochie met de mededeling dat ze me konden bellen als ze me nodig hadden. Toen ik kortgeleden collega-pastores ontmoette uit de parochie De Twaalf Apostelen, deed ik hun hetzelfde aanbod. Ik ben immers niet vergeten waartoe ik priester werd. Ik ben me er nog steeds diep van bewust dat ik een opdracht heb: de blijde boodschap van Jezus van Nazareth uitdragen. Een eenvoudige boodschap, in één woord samen te vatten: "liefde". "Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad". (Johannes 15,12)

Ik wil heel graag meewerken in het uitdragen en waarmaken van deze boodschap.

Ton van Balveren, emeritus-pastoor



## PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

### VANUIT DE CONTACTRAAD VERSLAG 20 JANUARI 2016

Openingswoord door Els: zij leest een stukje voor uit het boek "Gewoon een wonder" van Hans Bouma. Een paar regels hieruit: In ieder kind begint de geschiedenis der mensheid opnieuw. Kijk naar dat kind. Teken van leven, bron van hoop, glimlach van de toekomst.

- Er zal een oproep in de Apostelbode worden geplaatst, met het verzoek wanneer een intentie abusievelijk niet wordt afgelezen, dit te melden bij een van de kosteren. Het niet aflezen kan namelijk ook te maken hebben met het vierwekelijks rooster.
- Er wordt een plaats gezocht om het bordje "Verbondenheid" op te hangen in onze kerk. "Verbondenheid" staat centraal voor onze geloofsgemeenschap.
- De komende tijd wederom aandacht voor de kachel. Heeft prioriteit, werkgroep komt binnenkort weer bij elkaar. Er zijn nu twee offertes ingediend. Steeds vaker valt de kachel uit.
- Er wordt een kaartje gestuurd aan het robijnen bruidspaar Piet en Betsie van Casteren. Op 31 januari 2016 waren zij 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! Piet en Betsie hebben veel vrijwilligerswerk verricht in de parochie. Piet is o.a. jarenlang voorzitter van de contactraad geweest.
- Voor het eerst is afgelopen kerst tijdens het kerstspel gebruik gemaakt van beeldmateriaal, zodat vooral de kinderen achter in de kerk mee konden kijken op de beeldschermen. Zo konden zij beter zien wat zich voor in de kerk rondom de kerststal afspeelde. Met dank aan Joost Aalbers die dit had verzorgd. Joost heeft voor 2016 ook weer toegezegd om dit alles te verzorgen.
- Begroting "niet-bouwkundige zaken" is goedgekeurd.
- Het koren- en vieringschema is besproken tot de grote vakantie.
- op 2 maart komt de contactraad weer bij elkaar.

Namens de contactraad Els Bergman

Laudato Si  
Paus Franciscus over de Schepping



"Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn?" (Laudato Si 160).

Donderdag 10 maart 2016

Inleider: Fred van Iersel

Lekeninstituut Servitium Christi  
Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)  
Centrum voor Parochiespiritualiteit  
Heijendaalseweg 300  
6525 SM Nijmegen  
Tel. (024) 355 80 29



**Vieringschema**  
05 mrt. t/m 20 mrt.

**05 maart / 06 maart**

- 4e zondag veertigdagentijd
- Zondag Laetare

**12 maart / 13 maart**

- 5e zondag veertigdagentijd
- Vastenactie

**19 maart / 20 maart**

- Palm- of passiezondag
- Vastenactie

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12</li> <li>✧ Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21</li> <li>✧ Evangelie: Luc. 15,1-3.11-32</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 43,16-21</li> <li>✧ Tweede lezing: Fil. 3,8-14</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 8,1-11</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Luc. 19,28-40, Jes. 50,4-7</li> <li>✧ Tweede lezing: Fil. 2,6-11</li> <li>✧ Evangelie: Luc. 22,14-23,56</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiëkoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkeror Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Jongerenkeror Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkeror Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Presentatieviering Communicanten/Vormelingen Dames- &amp; Herenkeror Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkeror Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Gezinsviering</i> Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Ton van Balveren</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Voice Annemarie Gooiker</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p><b>St. Jozef</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>

**Vieringschema**  
24 mrt. t/m 26 mrt.

**24 maart**

• Witte Donderdag  
• Vastenactie



**25 maart**

• Goede Vrijdag  
• Vastenactie



**26 maart**

• Stille Zaterdag  
• Vastenactie



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14</li> <li>✧ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 13,1-15</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12</li> <li>✧ Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9</li> <li>✧ Evangelie: Joh. 18,1-19,42</li> </ul>	<p>lezingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11</li> <li>✧ Tweede lezing: Rom. 6,3-11</li> <li>✧ Evangelie: Luc. 24,1-12</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>donderdag</b> <b>19.00</b> Witte Donderdagviering Soli Deo Gloria (Heren) Bas van Dijk/Hennie Witsiers</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>15.00</b> Kruisweg Gelegenheidskoor   Martin Claes <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering Elckerlyc   Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>20.30</b> Paaswake Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>15.00</b> Goede Vrijdagviering Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Paaswake Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Paaswake 2Gether/Kinderkoor Cees Janssen</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering Dames- &amp; Herenkoor Cees Janssen</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Paaswake Between Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>donderdag</b> <b>19.00</b> Witte Donderdagviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>18.00</b> Kindvriendelijke viering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>15.00</b> Kruisweg Werkgroep Avondwake <b>19.30</b> Goede Vrijdagviering Gemengd Koor   Werkgr. Avondwake</p>	<p>Geén viering</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>15.00</b> Kruisweg Aloys van Velthoven <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering Joy4all   Werkgr. Avondwake</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>22.00</b> Paaswake Gemengd Koor Ton van Balveren</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.30</b> Paaswake New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>	<p>Geén viering</p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p><b>donderdag</b> <b>19.00</b> Witte Donderdagviering Gemengd Koor Annemarie Gooiker/ Martin Claes</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>14.00</b> Kruisweg voor gezinnen Annemarie Gooiker <b>15.00</b> Kruisweg <i>op de Kapelberg</i> Sjaak Arntz</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Paaswake Neo Nata Annemarie Gooiker</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>19.00</b> Goede Vrijdagviering Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Paaswake Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>15.00</b> Kruisweg Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>21.00</b> Paaswake Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p>Geén viering</p>	<p><b>vrijdag</b> <b>15.00</b> Kruisweg Cees Janssen <b>vrijdag</b> <b>15.00</b> Kruisweg Ricy Loeffen</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>16.00</b> Eucharistieviering Bas van Dijk  Geén viering</p>

**Vieringschema**  
27 mrt. t/m 03 apr.

**27 maart**  
• Eerste Paasdag  
• Vastenactie

**28 maart**  
• Tweede Paasdag  
• Vastenactie

**02 april / 03 april**  
• 2e zondag van Pasen  
• Beloken Pasen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43 ✧ Tweede lezing: Kol. 3,1-4 ✧ Evangelie: Joh. 20,1-9</p>	<p>lezingen ✧ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32 ✧ Evangelie: Mat. 28,8-15</p>	<p>lezingen <span style="float: right;">③</span> ✧ Eerste lezing: Hand. 5,12-16 ✧ Tweede lezing: Apok. 1, 9-11a.12-13.17-19 ✧ Evangelie: Joh. 20,19-31</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>maandag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eerste Communieviering Familiekoor / Martin Claes <b>12.00</b> Eerste Communieviering Familiekoor / Martin Claes</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Wijbeko Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Gezinsviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Dames- &amp; Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>	<p><b>maandag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>maandag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Vormselviering New Challenge Vormheer Mgr. R. Mutsaers/ Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo/Hennie Witsiers</p>	<p>Géén viering</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p><b>H. Anna Bergharen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Elckerlyc Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p><b>maandag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p>Géén viering</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>
<p><b>St. Jozef</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>Géén viering</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
maandag 21 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.

### Emmanuel | Wijchen

zaterdag 05 maart	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 11 maart	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 02 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 08 april	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 04 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 01 april	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 18 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	--

### De Muts | Wijchen

vrijdag 25 maart	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	--

### H. Antonius Abt | Nederasselt

maandag 21 maart	19.00 uur	Boeteviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> . Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 29 februari	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 14 maart	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 08 maart	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 04 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 01 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

### De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 01 maart	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>Mijlpaal Hernen</i> . Jos van Minderhout.
------------------	-----------	---

### H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
------------------	-----------	--



## H. VICTOR - BATENBURG

### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Evaluatie van de vieringen in de kersttijd en oudjaarsavond.
- Het verslag van de 10<sup>e</sup> Apostelvergadering van 30 september 2015.
- Het jaaroverzicht betreffende feestdagen, bijzondere vieringen in 2016 en de collectes.
- De naderende verkoop van de pastorie.
- De herbestemming van de kerk vraagt steeds onze aandacht.
- Pastorale onderwerpen zoals de carnavalsviering.

- In de Goede Week zijn er in deze kerk geen vieringen. Alleen op Palmzondag en eerste paasdag. In de viering van eerste paasdag zal de paaskaars op plechtige wijze de kerk binnengedragen worden.

De contactraad

### GEDOOPT

7 februari 2016

Sofie Fee Elisabeth de Graauw







**VANUIT DE CONTACTRAAD EN STUURGROEP**

Dit betreft een samenvatting van de vergaderingen in het tweede half jaar van 2015.

- Vanuit het parochiebestuur is er goedkeuring voor het installeren van verwarming voor de koren. Er wordt meerdere malen bekeken wat de beste verwarming is maar uiteindelijk is de verwarming toch gemonteerd voordat de winter begint.
- De kelk voor de miswijn is aan de binnenzijde beschadigd en het kost veel om deze te repareren. Met wat speurwerk komt een lid van de contactraad er achter dat er een gebruikte, gelijke kelk in Duitsland te koop is. De kelk wordt door een parochiaan aan de kerk geschonken waarvoor onze dank.
- Een terugkerend punt in de vergadering is het aantal diensten en het aantal voorgangers. Het pastoresteam kan wegens een tekort niet alle wensen invullen en verwacht solidariteit van de geloofsgemeenschappen voor een eerlijke verdeling van de diensten.
- In de tweede helft van 2015 is er afscheid genomen van twee leden van de contactraad. We bedanken Zr. Judith en Bert van Rens voor de inzet in de afgelopen jaren en hopen dat we, als dat nodig is, nog een beroep op ze kunnen doen.
- Er wordt besloten geen nieuwe leden voor de contactraad te zoeken maar we gaan er vanuit dat we een beroep op parochianen kunnen doen als er bepaalde taken uitgevoerd moeten worden.
- In 2016 is er weer het vrijwilligersfeest en het jongerenkoor wordt benaderd om het mee te organiseren. De datum is vastgesteld op 23 april 2016.
- De wensen vanuit Alverna voor 2016 worden doorgegeven aan het parochiebestuur. We kunnen nu alvast melden dat het parochiebestuur bijna alle wensen goedgekeurd heeft. Enkele zaken moeten we eerst verder uitwerken of offertes aanvragen.
- Per 1 februari 2016 stopt Rien Smits met de kerkhofadministratie. Dit had hij al eerder aangegeven en de administratie is intussen overgedragen aan de kerkhofadministratie van De Twaalf Apostelen. De contactraad wil Rien bedanken voor het opnieuw opzetten van de kerkhofadministratie. Tevens heeft Rien veel energie gestoken in het opstellen van het grafreglement en het achterhalen van nabestaanden van graven waar geen grafrechten meer voor betaald werden.
- Om elkaar ook eens buiten de vergaderingen te ontmoeten zijn de leden van de contactraad met partners wezen eten (op eigen kosten). Het was een geslaagde avond.

Contactraad Alverna



binnenkomst  
Carnavalsviering

**SAMEN DELEN, SAMEN ETEN**

In de vastentijd gaan we ook dit jaar weer proberen op dezelfde manier als voorheen iets te doen voor mensen die hulp nodig hebben.

Door deelname aan de maaltijden en daar een bedrag voor te geven, kunnen wij samen weer een belangrijke bijdrage leveren aan dat werk. Jij helpt daar toch zeker ook aan mee? Van harte aanbevolen.

**DE MAALTIJDEN**

- Woensdag 9 maart De Zandloper 18.00 uur
- Zondag 13 maart Kantine UHC 12.30 uur en 17.30 uur
- Zondag 20 maart de Mijlpaal 17.00 uur

**AANMELDEN**

Wil je deelnemen aan een of meer van de geplande maaltijden, meld je dan een week van tevoren aan bij Peter van der Loop (0487-532450) of Hermien van der Aa (0487-532226). Het mag ook per e-mail naar: [harm.peter.tonnie@gmail.com](mailto:harm.peter.tonnie@gmail.com) .

Vermeld hierbij steeds:

- Met hoeveel personen je komt
- Voor welke maaltijd(en) je wilt reserveren
- Of er "kids-menu's" nodig zijn (en hoeveel).

Voor de maaltijden op 13 maart 2016 kan dat ook per e-mail aan [eettafel@vvhc.nl](mailto:eettafel@vvhc.nl).

De opzet van de maaltijden is hetzelfde als voorgaande jaren. Een aantal vrijwilligers kookt voor je. Jij komt eten – alleen, maar liefst samen met je gezin, familie of anderen - en iedereen (jong en oud) betaalt voor zo'n maaltijd tenminste VIJF EURO. Meer mag natuurlijk ook en is bovendien erg welkom. Op deze eenvoudige manier kan er voor het goede doel weer wat geld worden ingezameld. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij iedereen die zich heeft aangemeld om in het eerste uur van de aangegeven tijden aan te schuiven.

**DE MAALTIJDENGROEP**

Peter van der Loop, Hermien van der Aa, Marlien Joosse, Lies Zoetekouw, Bas van Duifhuizen en Sjaak Arntz.

Annemarie Gooiker



### **VANUIT DE CONTACTRAAD**

- Evaluatie van de vieringen in de kersttijd en nieuwjaarsdag.
- De totale begroting voor het onderhoud aan de kerk komt op een bedrag van € 14.000,-. Er wordt gewacht op de goedkeuring van het parochiebestuur.
- In 2017 wordt het 1000-jarig bestaan van Niftrik gevierd.
- Om de mensen een bezoek te laten brengen in de toren, is het noodzakelijk dat de trap veiliger gemaakt wordt.
- De wijwaterkwast, drie kleine kandelaars en de vaatjes voor de heilige olie worden besteld.
- De tarievenlijst wordt besproken. De kosten voor het grafdelven zijn met € 10,- verhoogd. De overige tarieven zijn gelijk gebleven.
- Bij de eucharistievieringen voorgegaan door pastor Bas van Dijk nemen de lectoren plaats op het priesterkoor.

- Het thema voor de veertigdagentijd wordt door Hennie nader toegelicht.
- De tijden van de diensten in de Goede Week worden vastgesteld. Zie hiervoor het vieringschema.
- De nieuwe paaskaars is besteld.
- Het bisdom doet een onderzoek naar de verzekeringsmaatschappijen om te weten te komen welke maatschappij het beste past bij de kerken.
- Het onderhoud van de klok vraagt aandacht, omdat het laatste onderhoud 15 jaar geleden is gebeurd. De klok loopt niet op tijd en de klepel is niet goed.
- Het onderhoud van de brandblussers heeft plaatsgevonden en er zijn nieuwe accu's in de noodverlichting geplaatst.
- Daar er maar eens in de twee weken gevierd wordt in deze kerk, zullen de overledenen van de parochie van de laatste twee weken afgelezen worden.



### **CARNAVALSVIERING**

Op zaterdag 6 februari werd er in Nederasselt een carnavalsviering gehouden. De hele raad van elf, de pages en de drie dansgardes waren in de kerk om samen met Prins Frank (jeugdprins Michon was helaas ziek) het carnavalsweekend te openen.

De carnavalsviering is ondertussen een goede traditie geworden en vele mensen uit Nederasselt, maar ook daarbuiten komen deze viering bijwonen vanwege de unieke wijze waarop pastor Aloys deze viering voorgeaat. Samen met het koor Mazing Joy, die de viering opluisterde met enkele carnavalskrakers, was het een viering die op een gepaste wijze gevierd werd. Pastor Aloys vond het fijn dat er zoveel Wielewaoiers in de viering waren en daagde ieder uit om ook op Aswoensdag het askruisje te komen halen.

Op woensdag 10 februari zat de kerk weer bijna vol omdat veel carnavalsgangers gehoor hebben gegeven aan de uitdaging van pastor Aloys. Uiteraard waren de beide prinsen en diversen van hun gevolg in de kerk. Aan jeugdprins Michon viel de eer om pastor Aloys te voorzien van zijn askruisje.





### VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 2 februari zijn de volgende zaken besproken:

- Op 27 december hebben wij in onze kerk een viering gehad om het jaar af te sluiten. Deze viering werd goed bezocht en na afloop was er onder genot van een drankje en oliebol nog een gezellig samenzijn.
- Een oude traditie wordt in onze geloofsge-meenschap opnieuw in ere hersteld. Het luiden van de kerkklok bij overlijden van een parochiaan van H. Johannes de Doper. Voortaan wordt de klok geluid bij overlijden om 16.00 uur en mocht het overlijden na 16.00 uur zijn, dan wordt de volgende dag om 16.00 uur geluid. Toon Herm-sen neemt deze taak op zich.
- De kruisjes van overledenen blijven in de kerk hangen wanneer nabestaanden dat willen. De borden met kruisjes hangen nu te vol. De kruis-jes die er hangen vanaf 1995 tot 2005 worden verplaatst naar de Mariakapel in de kerk waar ook een kaarsje gebrand kan worden.
- Vrijwilligers hebben de acceptgirokaarten voor de vrijwillige bijdragen voor de actie Kerkbalans 2016 rondgebracht. Parochianen handelen dit verder zelfstandig af.

- De teksten die gemaakt zijn voor de veertigda-gentijd zullen in de misboekjes worden ingelegd. Daar er om de twee weken een viering is liggen er meerdere teksten in een misboekje.
- De Mariakapel aan de Hoeveweg is een plaats waar veel mensen een bezoekje brengen en een kaarsje aansteken. Ook wordt regelmatig een berichtje in het gastenboek geschreven.

### GEDOOPT

14 februari  
Bas Peters



### GEMENGD ZANGKOOR BALGOIJ VIERDE 40-JARIG JUBILEUM

Het gemengd zangkoor heeft gedurende 40 jaar de kerkdiensten trouw en hoogstaand on-dersteund met haar liederen en klanken. Het jubileum werd gevierd tijdens het Caeciliafeest op 29 november 2015.





### **VANUIT DE CONTACTRAAD**

Op 2 februari zijn de volgende zaken besproken:

- Het parochiebestuur heeft de niet-bouwkundige begrotingsaanvragen voor onze geloofsgemeenschap goedgekeurd. Dat betekent dat werkgroepen door kunnen gaan met hun activiteiten en dat er bijvoorbeeld ook €100,- subsidie beschikbaar is voor elke jongere die deze zomer naar de Wereldjongerendagen in Polen gaat.
- Met de coördinator van het kapelbeheer van Stiltecentrum Zuid hebben we de gang van zaken besproken. Het gebruik van de ruimte blijkt heel constant te zijn, de samenwerking met de protestantse gemeente probleemloos en de schade door vandalisme beperkt. De contactraad waardeert de inzet van deze vrijwilligers!
- Evenzo wordt gesproken met iemand van de werkgroep Wandeling. Sinds oktober 2010 wordt elk kwartaal een wandeling van pakweg 14 km georganiseerd (met een pauze). Het aantal deelnemers bedraagt gemiddeld dertig personen. De organisatie probeert telkens een thema aan de

tocht te verbinden en het verrassend te maken. De contactraad is blij met deze activiteiten.

- Dan de discussie over de toekomst van de geloofsgemeenschap: Hoe zouden we de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap kunnen verbeteren? Alle leden van de contactraad brachten ter vergadering twee suggesties in die we de komende tijd zou kunnen gaan aanpakken. Dat resulteerde in een lijst van elf verschillende onderwerpen waar nu per e-mail over gestemd gaat worden. Op 5 april gaan we door met deze discussie. De geplande vergadering van 1 maart vervalt.

Theo van der Weegen

### **GEDOOPT**

3 januari

Rosemijn Lee Janssen

Julia Janssen

10 januari

Fenka Theunissen

24 januari

Floortje Maassen

Ravi Rutten



### **VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT**

- Waarschijnlijk is het bij iedereen al bekend, maar toch. Op zondag 10 april vieren we als kerkgemeenschap van Emmanuel ons 40-jarig bestaan. De viering is op die dag niet om 09.30 uur, maar om 11.00 uur. Na de viering ontmoeten we elkaar onder het genot van thee, koffie en een drankje. Iedereen die zich betrokken voelde en/of voelt is van harte welkom. Elders in deze Apostelbode vindt u meer hierover.
- We zijn nog op zoek naar foto's uit het verleden en dan vooral de eerste 20 jaar. Kunt u ons helpen, wilt u dan een berichtje achterlaten bij Jo Beckers: j.l.beckers@online.nl.
- Op Goede Vrijdag is de viering net als de voorgaande twee jaar om 15.00 uur. Dat vinden velen prettiger dan in de avond, vandaar dit tijdstip.
- De contactraad en de stuurgroep komen weer bij elkaar op 8 maart (dus niet op 15 maart), 19 april en 12 juli.
- De komende Ontmoetingsvieringen zijn op de zaterdagen 5 maart en 2 april. De aanvang is steeds om 19.00 uur.

Namens Stuurgroep en Contactraad, Tini Poos

### **HERBERGKOFFIE**

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we thee en koffie in onze herberg van Emmanuel. Tussen 10.00 en 11.30 uur staan de deuren wijd open. De eerstvolgende data zijn 16 maart en 6 en 20 april. Graag tot dan!



Tini Poos

### **PAASVIERING**

Op dinsdag 22 maart in 't Achterom. We beginnen de viering in de Emmanuelkerk om 14.00 uur. Daarna zetten we de viering voort in 't Achterom. Onder het genot van een kopje koffie of thee met paasbrood. U bent allen van harte welkom. Tot ziens!

Werkgroep Ouderen en het Ziekenpastoraat





## GESPREKSAVOND OVER HERBESTEMMING KERK HEUMEN

Op 11 januari 2016 is er een gespreksavond geweest over de herbestemming van de H. Georgius kerk. Het was niet de gemakkelijkste avond voor de katholieke leiders en de gelovigen van Heumen. Tot de zestiger jaren van de vorige eeuw bouwden wij kerken en groeiden de gemeenschappen. Dat waren mooie tijden.

Wij als kerk in Nederland zijn niet gewend om kerken te sluiten. Vanaf einde jaren zeventig tot nu toe zien we dat de geloofsgemeenschappen kleiner worden en daarmee verschillende kerken worden gesloten. Immers er moet iets gebeuren, om een gezonde geloofsgemeenschap te behouden

Maar als er, in dit kader, een besluit genomen moet worden is dat niet makkelijk. Welke kerk? Waarom deze kerk en niet die of die?? Een kerk is geen winkel of een boerderij. Een kerk is iets heiligs!!! Daar heb je je geloof gevierd. Daar was je gemeenschap met mensen en God. Bij een besluit van een herbestemming van zo'n gebouw komen gevoelens naar boven die niet altijd menselijk te verklaren zijn. Maar daarnaast spelen de harde cijfers van de bovengenoemde situatie ook een rol. Cijfers en rapporten, die bij ons zijn vastgelegd, in een vitaliteitsonderzoek. Daarin kan men duidelijk laten zien hoe het er voorstaat met iedere geloofsgemeenschap. Maar er blijft een spanning bestaan tussen geen of wel maatregelen treffen. Iemand moet een besluit nemen, in ons geval een bisdom of parochiebestuur. Daartegenover staan verwachtingen of teleurstellingen waarbij vragen omhoog komen. De meeste vragen waren van tevoren ingediend en keurig uitgewerkt. Vragen als: Waarom is er gekozen voor onze kerk? In Wijchen liggen verschillende kerken dichtbij elkaar. Waarom in de dorpen het eerst. Wij hadden alles netjes op orde. Wij hadden zoveel geld ingelegd. Waar denken jullie aan?

Het bestuur en het pastoresteam vertegenwoordigd door pastoor Martin Claes en Wijnand Eling hebben naar beste vermogen geprobeerd de vragen te beantwoorden door uitleg te geven van het vitaliteitsonderzoek. Dat er druk is vanuit het bisdom en dat de werkelijkheid ook vraagt om maatregelen. Dat is geen gemakkelijke klus, want de mensen reageerden soms erg pittig. En voor de mensen was het soms ook niet gemakkelijk, als men net niet genoeg te horen kreeg van wat zij hadden verwacht. De gevoelens over de avond waren heel verschillend, van negatief tot

matig positief. Jammer was, misschien, dat we te veel naar het verleden bleven kijken en niet naar de toekomst. Was dat omdat er nog veel pijn van het verleden zit of dat men het niet onder ogen wil zien dat er iets moet gebeuren? Hoe moet je zo'n avond omschrijven? Er waren geen winnaars of verliezers. En daar ging het ook niet om. Het ging om duidelijkheid en uiting van gevoelens. Er waren ongeveer 90 mensen bijeen, gedeeltelijk bezig met het nog niet verwerkt hebben van hun en ons aller verleden en anderen hadden zorg voor de gemeenschap hier en nu. Wij hopen de komende tijd in kleine groepen verder na te denken als gemeenschap van Heumen over onze toekomst, zonder weg te kijken van de pijnpunten die er ook zijn. Het enige doel is dat iedereen tot zijn recht komt en kan leven van zijn of haar geloof in onze gemeenschap. Of niet soms?

Contactraad Heumen



## CARNAVALSVIERING 7 FEBRUARI

Pastor Aloys van Velthoven heette prins Mark en jeugdprins Ruben van carnavalsvereniging de Roare Schutters, prins Hemmie en jeugdprins Jurre van carnavalsvereniging de Dwarsliggers, de raden van elf, de besturen van beide verenigingen, alle carnavalisten en de parochianen van harte welkom. Het evangelie was van de wonderbare visvangst. Vele mensen lieten alles achter en volgden Jezus. Pastor Aloys wierp op ludieke wijze ook een hengel uit. De teksten en de eerste lezing werden verzorgd door de prinsen.

De eucharistieviering werd met toepasselijke liederen opgeluisterd door koor New Challenge en het Parochieel Zangkoor. De pastor wenste iedereen een fijne carnaval toe en nodigde de mensen uit om op Aswoensdag als voorbereiding op de vastentijd naar de kerk te komen voor het askruisje. De prinsen en leden van de carnavalsverenigingen waren dan ook in de viering van Aswoensdag aanwezig om het askruisje te ontvangen.



*Paus Franciscus opende "Het Jaar van Barmhartigheid";  
inmiddels zitten we midden in de veertigdagentijd.*

*De kerk roept op tot mededogen,  
dat laat ons niet onbewogen,  
werken we mee wereldwijd.*

*We zien de vluchtelingen toestromen,  
laten we ze toch maar binnenkomen  
Het Jaar van Barmhartigheid komt ons vragen,  
een deel van het leed te dragen.  
Laten we ons ontdoen van allerlei angstdromen.*

Toon van Duifhuizen

### **OUDERENBIJEENKOMST DINSDAG 1 MAART**

We komen altijd met plezier naar onze maandelijkse ouderenbijeenkomst, gewoon omdat het gezellig en vriendelijk is. In de Mijlpaal voor een korte viering en daarna met lekkere warme koffie en thee, met veel gepraat over alles wat we meemaakten. Pastor J. van Minderhout is de voorganger. Helaas hebben we een aantal ouderen, die het plezier kunnen verhogen en ook veel te vertellen hebben, nog niet gezien. Dus kom ook eens, tot dinsdag!

### **MISINTENTIES**

5 maart: Wim en Gon Hebing

13 maart: Ben Weeren

19 maart:

26 maart: Jan de Kleijn en overleden familie

27 maart : Jo Derks, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Voor de overleden weldoeners, Wim en Gon Hebing, Gerda van Heumen-Lukassen, Riet van Duifhuizen-Rutten, Ellis Ebskamp en overleden familie Ebskamp van het Westeinde

3 april: Piet van Heumen, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand april voor 7 maart in te leveren, bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)



### **PASEN 27 EN 28 MAART. HET NIEUWE LEVEN**

Het is wel een zeer vroege Pasen. De lente is nog maar nauwelijks begonnen, op 21 maart!

Pasen en lente, ik vind dat ze bij elkaar horen. Pasen als de opstanding van Jezus, het begin van het nieuwe leven. En de lente, die op alle mogelijke wijze nieuwe leven laat zien. Uit alles wat er voor dood bij lag, springt het leven, groene blaadjes, bloemknoppen, vruchtbeginsel, zaden. Maar wat is er bedoeld met het nieuwe leven van Pasen, dat zo op lente lijkt?

Pasen is de vervulling van Jezus' leven. Al wat Hij gedaan en verkondigd heeft, vindt de voltooiing, de erkenning in de opstanding uit de dood, zijn leven heeft overwonnen. De bijbel zegt: dat is het antwoord van God op Jezus. Dit is de weg, dit is het leven, hier wordt duidelijk hoe de mens van meet af aan bedoeld is. Niet als een wezen dat zo maar bestaat, eet en drinkt, werkt en doodgaat, zoals een dier, een plant leeft, zaad afgeeft en daarin weer verder leeft. Sinds hun ontstaan hebben mensen gezocht naar de zin en de bedoeling van het leven en telkens kwamen zij een stapje verder in het verstaan van zichzelf als mens. Jezus, omdat Hij zozeer vanuit God, vanuit de bron, het diepste van het leven geleefd heeft, kon daarom ten diepste voorleven en doen, waar het van God gegeven leven om draait.

Het leven van mensen wat is het waard, waar draait het om? Een indringende vraag, die de veertigdagentijd op ons bordje legt, en waarop Pasen antwoord geeft. Het antwoord dat we in Jezus zien, is dat mensen geroepen zijn, om niet vanuit het stof, de materie te leven, niet te leven vanuit geld, bezit, macht, maar boven het aardse uit te groeien, vanuit God te leven. Het is de Opstanding, waar het evangelie ons over spreekt. Dan word je een mens, die leeft uit liefde, uit gerechtigheid, die leeft om je eigen leven en dat van elkaar in het Licht te zetten.

Het nieuwe leven dat Jezus ons aanreikt is leven uit gerechtigheid, uit liefde, vrede en barmhartigheid en daar alles voor over hebben. Een mens wordt geboren om lief te hebben en geliefd te zijn door God en door mensen. Dat is wat we van Jezus kunnen leren. Wel, ik wens ieder het geloof in het nieuwe leven van Pasen. Het laatste woord is dan aan God, die ons doet deelnemen aan de verrijzenis van Jezus.

Jos van Minderhout



## EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE KERK VAN OVERASSELT

Zoals in een eerder nummer al is aangekondigd vieren we in 2016 het 125-jarig bestaan van het kerkgebouw van Overasselt. Maar wat is de geschiedenis van dit kerkgebouw? In de komende maanden zullen we hierover in het kort berichten. We beginnen met de periode vóór de bouw van de kerk.

Wanneer er in Overasselt voor het eerst sprake was van een parochiekerk is niet bekend, maar in ieder geval bestond die al in de dertiende eeuw. De kerk stond op de plek waar zich nu de hervormde kerk bevindt, aan de Valkstraat. De hervormde kerk zelf is het restant van een laat-gotische kerk die in de vijftiende eeuw is gebouwd en vele jaren als parochiekerk van Overasselt fungeerde. In 1609 – toen de hervorming hier zijn intrede deed - werd de toenmalige pastoor, Petrus van Aken, beroepen tot predikant van de nieuw opgerichte hervormde gemeente en hij trouwde meteen met zijn huishoudster. Het kerkgebouw werd de Overasseltse katholieken ontnomen. Zij gingen voortaan in Mook, Linden, Gassel of Beers naar de kerk, maar pastoor Fabritius uit Mook en andere priesters kwamen ook wel naar Overasselt om in het geheim missen op de dragen en de sacramenten toe te dienen. Mogelijk gebeurde dat in boerderij de Tempel aan de Maas.

Deze ondergrondse periode duurde tot 1672, toen de Fransen onze streek binnenvielen. Het was katholieken sindsdien weer toegestaan om openlijk hun godsdienst te belijden en de katholieken van Over- en Nederasselt kregen gezamenlijk de beschikking over een schuurkerk die vermoedelijk aan de Oude Veerweg in Nederasselt heeft gestaan. Na het vertrek van de Fransen in 1678 mochten de katholieken deze blijven gebruiken. In 1729 is de kerk echter door brand verwoest en werd er een nieuwe schuurkerk gebouwd in het buurtschap Schoonenburg. Toen de Fransen in 1795 opnieuw ons land binnenvielen kregen de katholieken grotere vrijheden. In 1808 probeerden de Overasseltse parochianen via koning Lodewijk Napoleon hun oude kerkgebouw aan de Valkstraat terug te krijgen. Van die kerk was intussen niet meer over dan het priesterkoor. Dit verzoek zal zijn afgewezen want de kerk bleef in hervormde handen en de katholieken moesten voorlopig genoegen blijven nemen met hun schuurkerk.

In 1835 liet pastoor De Ruijter naast de schuurkerk een waterstaatskerk bouwen, waarna de schuurkerk werd afgebroken. Nu hadden Over-

en Nederasselt voor het eerst sinds lange tijd weer een echte kerk met een toren. Niet lang daarna, in 1840, mochten de katholieken bij de nieuwe kerk ook een eigen begraafplaats inrichten. Van de kerk is helaas geen foto bewaard gebleven.

Al vormden de parochianen van Over- en Nederasselt in de negentiende eeuw al bijna tweehonderd jaar één parochiegemeenschap, toch verlangden met name de parochianen van Nederasselt naar een eigen kerk. In de jaren tachtig kregen zij steun van een groep inwoners van Overasselt die aan de Heumense kant van het dorp woonden. Pastoor Smits hield de kerk echter liever op de Schoonenburg. Nadat hij in 1889 was overleden, volgde Lambertus van Esch hem op en deze ontwikkelde zich direct als een echte bouwpastoor. Hierover volgende keer meer.



*Foto: gedenksteen aan de Rotsestraat die de plaats aangeeft waar de schuurkerk en de waterstaatskerk hebben gestaan. Het kruis is afkomstig van de waterstaatskerk.*

*Bron: Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt, 1991*

## MEDEDELING

Het 125-jarig bestaan van onze kerk zal worden gevierd in het weekend van 10 en 11 september (en dus niet, zoals eerder aangekondigd, eind augustus). Mensen die ons hierbij willen helpen kunnen zich nog steeds melden bij Jolanda Mas-saar, telefoon 06-36593358.

Contactraad

## GOEDE VRIJDAGVIERING IN OVERASSELT

Goede Vrijdag valt in 2016 op 25 maart. Ook dit jaar verzorgt de werkgroep avondwake weer deze viering, die om 19.00 uur begint. De viering bestaat uit een aantal lezingen, zang en een bloemenhulde aan het kruis. Er wordt aan de parochianen die de viering willen bijwonen gevraagd om een bloem mee te nemen naar de kerk. De bloemen worden tijdens de viering gebruikt om een bloemenhulde aan het kruis te

brenge. Voor parochianen die vergeten zijn een bloem mee naar de kerk te nemen staat een lid van de werkgroep met bloemen achter in de kerk, zodat toch de mogelijkheid bestaat om aan deze bloemenhulde deel te nemen.

Speciaal voor deze viering is een groot houten kruis opgesteld voor het altaar. De volgorde voor de bloemenhulde is als volgt: eerst de voorgangers dan het zangkoor en daarna de overige kerkgangers.

Het zou fijn zijn als veel parochianen deze viering bijwonen.

Albert Gijsbers,  
Coördinator werkgroep Avondwake  
Telefoon 024-6222278



28 februari 2016  
Jesse Schel

## GEDOOPT

6 maart 2016  
Benthe Albers  
Lois Derksen



## WIJ GEDENKEN

**Jan Loeffen** werd geboren in Hernen op 15 juni 1940. Hij nam het loonbedrijf van zijn vader over. Dat was hard werken. Vooral in het zomerseizoen maakte hij lange dagen. Dan was hij weinig thuis bij Koos en de zoons John en Jack. Koos zorgde echter dat alles thuis op rolletjes liep en als Jan er was, maakte hij tijd voor zijn gezin. Ruim 51 jaar waren Jan en Koos gelukkig getrouwd. Er kwamen kleinkinderen, waar ze volop van genoten. De laatste jaren werkte Jan met veel plezier op het kasteel in Hernen. Enkele jaren geleden verhuisden ze naar een mooi appartement in Wijchen. Helaas werd Jan ziek. Zijn jongste kleinkind Lena en achterkleinkind Saar zorgden voor afleiding. Jan vond het moeilijk om los te laten. In de eerste nacht van het nieuwe jaar kwam er een einde aan zijn lijden. Op 7 januari namen we afscheid van Jan in het crematorium in Beuningen.

Op 4 januari 2016 overleed **Ben van Soest**. Meer dan 41 jaar was hij gehuwd met Truus Soest - van Perlo. Samen deelden zij lief en leed en samen met haar droeg Ben zorg voor hun gezin. Het sterven van Truus bracht voor hem een groot gemis. Ben was een lieve vader en opa. Hij deed nauwgezet zijn werk als technisch tekenaar. Muziek was de leidraad in zijn leven. Ben speelde graag accordeon en was jarenlang lid van het Gemengd Koor. De laatste tijd namen zijn krachten van lichaam en geest sterk af. Op 11 januari was er voor Ben de uitvaartmis vanuit de kerk in de Woezik.

**Theo van Driel** overleed op 5 januari en werd 74 jaar oud. Hij woonde in Grave, een groot deel van zijn leven samen met zijn vrouw Dorie. Samen genoten ze van de gewone dingen van het leven, zoals fietsen, wandelen, knutselen. Maar ook de kinderen en de kleinkinderen, de actualiteiten en dieren. Theo werkte lange tijd op de vliegbasis Volkel. Na zijn werkzame leven kon hij zich meer toeleggen op de mensen om hem heen die belangrijk voor hem waren. De uitvaart voor Theo was in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 11 januari. Hij werd begraven bij zijn vrouw Dorie.

Op 9 januari 2016 hebben wij afscheid genomen van **Tanja de Vries**, levenspartner van Frans Rutten. Zij mocht slechts 46 jaar worden. Tanja heeft haar arbeidzaam leven in het onderwijs als lerares doorgebracht. Zij heeft een ziekbed van 15 jaar met veel pijn moeten doorstaan. Zij hield van vakantie-reisjes en bezocht dan vaak kathedralen. Haar laatste reis was een bezoek aan de grot van Maria in Lourdes, waar zij veel kracht heeft ontvangen. De afscheidsdienst werd gehouden in de H. Jozefkerk op Alverna. Na deze viering hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.



Op 8 januari 2016 is **Dien Bruijsten-Janssen** uit Nederasselt overleden. Zij is op de Huurling te Alverna geboren en groeide op in een gezin met acht kinderen. In 1957 trouwde ze met Lambert Bruijsten en verhuisden ze naar de Hollestraat in Nederasselt waar ze haar verdere leven is blijven wonen. Samen kregen ze vijf kinderen. Dien hield van gezelligheid en vergat nooit een verjaardag van haar kinderen of kleinkinderen. Ze is ook 40 jaar lid geweest van het dames- en herenkoor, waarvoor ze in november 2015 nog een onderscheiding heeft gekregen. Op 15 januari, haar 85<sup>e</sup> verjaardag, was de uitvaartviering in de kerk van Nederasselt en hebben we haar te ruste gelegd bij haar man op de begraafplaats aldaar.

Op 8 januari 2016 overleed **Frans van Laarhoven**. Hij was ongeveer 55 jaar getrouwd met Willemien van Laarhoven - Bos. Samen zorgden zij voor hun gezin en bouwden zij hun schoenenzaak en orthopedische schoenmakerij op in Nijmegen waar Frans zich echt thuis voelde. Frans was ook een fijne opa voor zijn kleinkinderen. Na zijn pensionering beleefden Frans en zijn gezin een mooie tijd in Wijchen. De laatste jaren namen zijn krachten ech-

ter af. Op donderdag 14 januari 2016 hebben we van Frans afscheid genomen vanuit de H. Paschalis-Baylonkerk.

**Anna Jans-de Gunt** werd geboren op 4 april 1923 als de tweede telg uit een gezin van zeven kinderen. Toen haar moeder op jonge leeftijd overleed kreeg zij samen met haar oudste zus de zorg voor het gezin. In 1955 trouwde zij met The Jans en zij kwamen te wonen in Balgoij op de boerderij. Samen kregen zij drie kinderen. De geboorte van haar kleinkinderen betekende een nieuwe fase in haar leven. Zij genoot van hun aanwezigheid en was altijd belangstellend naar hun doen en laten. Het leven van Anna veranderde ingrijpend toen The plotseling kwam te overlijden. Nadat haar gezondheid achteruit ging besloot Anna te verhuizen, naar verzorgingscentrum St.- Jozef in Wijchen. Op 9 januari 2016 is zij vredig ingeslapen. Wij vierden haar uitvaart in de kerk van Balgoij. Moge zij rusten in vrede.



Op 13 januari 2016 overleed te Nijmegen **Jan Peters**. Bijna 60 jaar was hij getrouwd met Jos Peters-Waltman. Samen met haar droeg hij hun gezin. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Met familie en vrienden ging hij graag rikken. Zijn emoties beleefde hij in de stilte van zijn hart, ook het verdriet om het verlies van zijn zoons Tonny en Rob. Jan was ook een harde werker die naast zijn beroep ook nog zijn eigen bedrijf had voor verhuur van steiger materiaal. Op 20 januari is hij na een uitvaartmis begraven te Alverna op het kerkhof naast de kerk.

In het verzorgingshuis is op 16 januari 2016 **Riet Bootsma-Schouten** overleden in de leeftijd van 88 jaar. Zij was erg bezorgd over haar man, kinderen, kleinkinderen en degenen die haar na aan het hart lagen. De laatste jaren woonden ze met haar man in het verzorgingshuis en ze miste een aantal dingen die ze niet vanuit Overasselt mee hadden kunnen nemen. Ze ging zich meer en meer in zichzelf terugtrekken. In de kerk van Overasselt was op 21 januari de uitvaartviering en we hebben haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Op 17 januari is op 85-jarige leeftijd **Koosje van Zuijlen-Basten**, weduwe van Jo van Zuijlen, overleden. Ze was een hartelijke, behulpzame en belangstellende vrouw, moeder, oma en vriendin. In Bergharen geboren en getogen stond zij klaar voor eenieder, in het bijzonder voor familie. Dat Jo zo plotseling overleed heeft haar veel pijn gedaan. Ze ging wonen aan de Weem met haar broer Henk en genoot van de kleine dingen van alledag. In 2011 verhuisde Koosje vanwege haar gezondheid naar Waelwick in Ewijk. We hebben van Koosje afscheid genomen met een viering in de Sint-Annakerk en haar daarna te ruste gelegd bij haar man op het kerkhof.

Het leven van **Luc Sommerdijk** begon op 7 januari 1953 te Vlaardingen en is geëindigd op 17 januari 2016 te Wijchen. Hij was vader van een dochter. Zijn dochter was zijn trots, zijn alles en zijn werk was zijn passie, zijn nieuwe culinaire creaties, zijn uitvindingen, zijn internationale contacten en productkennis. Hij heeft in zijn leven een lange zoektocht gemaakt. Deze zoektocht is nu voorbij. Hij is bij zijn steun en toeverlaat. In de uitvaartdienst op 22 januari 2016 hebben we zijn leven herdacht en hem te ruste gelegd op het kerkhof naast de H. Antonius Abtkerk.

Op 17 januari is op 88-jarige leeftijd **Grad Peters** overleden. Grad groeide op in een gezin met tien kinderen aan de Hoekgraaf. Begonnen als knecht bij de boeren, ging hij later melk ophalen voor de melkfabriek in Horsen. Toen woonde hij inmiddels op de Horst met Jo, met wie hij zes kinderen kreeg. Grad werkte graag op de boerderij, met de dieren. Eenmaal wonend aan de Molenweg had hij nog altijd de (moes)tuin en de kippen. De afgelopen 5 jaar waren zwaar door het gemis van Jo, de gezondheid die minder werd en vrienden die kwamen te overlijden. Grad heeft nu rust gevonden. We hebben afscheid van hem genomen in de Sint Annakerk en hem bij Jo te ruste gelegd op het kerkhof.

Op 19 januari 2016 is **Nel Janssen-Broekman** op 89-jarige leeftijd overleden. Zij is in Heumen geboren en opgegroeid. Na haar huwelijk in 1956 met Jan Janssen bleef zij met hem in Heumen wonen en ze kregen twee kinderen. Met veel liefde heeft zij voor haar kinderen en haar ouders gezorgd en genoot ze van haar kleinkinderen. Na bijna 40 jaar hebben ze Heumen verlaten en zijn ze verhuisd naar Overasselt. Na het overlijden van haar man vorig jaar heeft ze nog enkele maanden in Zorgcentrum Malderburch gewoond. In de kerk van Overasselt hebben we op 23 januari afscheid van haar genomen en haar begeleid naar het crematorium.

**Maria Sikorska** overleed op 20 januari en werd 81 jaar oud. Ze werd geboren in Polen en kwam in 1973 naar Nederland. Ze woonde in Nijmegen, maar was vaak in de Mariakapel van de Antonius Abtkerk om kaarsjes te branden en om bloemen bij Maria te brengen. Maria was muzikaal, speelde graag piano, schaatste en hield van dieren. Maria wilde niet ziek zijn, en richtte zich liever op de zorg voor anderen. De uitvaart voor Maria was op 23 januari in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Maria werd begraven op begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.

**Theo Laurant** is geboren op 30 mei 1936 te Wijchen en opgegroeid in een gezin van zestien kinderen. Hij trouwde met Marian Gal. Zij kregen twee dochters en vier kleinkinderen. Hij had de slagerij van zijn ouders



overgenomen en vanaf die tijd heeft hij samen met zijn vrouw daarin gewerkt. Zijn grote passie lag bij voetbal. Hij werd lid van AWC en was vooral keeper. Hij heeft tientallen jaren op hoog niveau gebiljart. Tijdens een biljartwedstrijd met de keu in zijn hand werd hij onwel. Deze wedstrijd heeft hij niet meer kunnen winnen. Op 29 januari 2016 hebben we afscheid van hem genomen in de H. Antonius Abtkerk en hem te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.



Vanaf januari 1998 woonde Pieta en Gerrit Vloet in Balgoij. **Pieta Vloet** werd op 24 november 1933 geboren te Wijchen. Toen haar moeder overleed, nam Pieta, 19 jaar, de zorg van het gezin op haar schouders. Zij groeide uit tot een warme en vriendelijke vrouw die een goed contact had met haar familie, vrienden en kennissen. Het huwelijk met Gerrit bleef kinderloos maar haar moederlijke liefde gaf zij aan haar dierbare en directe omgeving. Pieta pakte na het overlijden van Gerrit (2004) na een moeilijke periode de draad weer op en nam deel aan het dorpsleven. In juni 2015 werd er kanker vastgesteld, helaas hielpen de kuren niet en is Pieta op 24 januari 2016 gestorven. Wij vierden haar uitvaart in haar vertrouwde kerk van Balgoij. Dat zij rusten mag in vrede.

Op 31 januari is plotseling overleden **Edwin Smits** te Alverna in de leeftijd van 37 jaar. Het is zo tegen de natuur dat je als ouders afscheid moet nemen van je zoon. Maar als alles je tegenzit ... Ondanks alle liefde, betrokkenheid en liefde van zijn geliefden en vrienden en professionele hulp, zag Edwin geen toekomst meer voor zichzelf. Nu heeft hij zijn rust gevonden. Moge dat voor zijn ouders en de gezinsleden troost geven en kracht om samen verder te gaan. Op 6 februari hebben we in de H. Jozef afscheid van hem genomen en Edwin daarna begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Op 72-jarige leeftijd is **Riek van Duijnhoven-Arts** uit Overasselt op 31 januari overleden. Zij was getrouwd met Willy van Duijnhoven, ze kregen drie kinderen en hadden zeven kleinkinderen. Zij hield van mensen en stond positief in het leven. Riek was oppas voor al haar kleinkinderen, maar hield ook van carnaval. Zij is de laatste jaren veel ziek geweest, maar bleef toch positief in

het leven staan. Haar overlijden kwam voor velen dan ook onverwachts. In de overvolle kerk van Overasselt hebben we op 5 februari afscheid van haar genomen en begraven op het kerkhof aldaar.

Op 4 februari overleed te Nijmegen **Jan van Genugten**. Bijna 43 jaar was hij gehuwd met Bernadette van Genugten-Leeters. Samen deelden zij lief en leed en samen zorgden zij voor hun gezin. Jan werkte als sociaal-geograaf aan de universiteit: de leefwereld, waarin mensen leven, had zijn grote belangstelling. Jan was ook een Bourgondische mens; gezelligheid en vriendschap hadden voor hem grote waarde. Jan voelde zich op zijn manier gelovig vertrouwd met de oude Latijnse liturgie; in die geest geschiedde op 11 februari ook zijn uitvaartdienst vanuit de Paschalis Baylonkerk.

Op 7 februari is in St. Jozef overleden **Hent van der Wielen**, weduwnaar van Annie Niessing, in de leeftijd van 88 jaar. Nu is hij weer verenigd met zijn vrouw en de twee overleden zoons. Hent is geboren en opgegroeid in de Woezik. Een man van structuur die hard voor zijn gezin werkte en daarnaast zijn hobby's had zoals een groentetuin en wat vee. Hent was tevreden met de eenvoud van de dagelijkse dingen. Altijd op weg op zijn fiets, tot het echt niet meer ging en hij uiteindelijk verhuisde naar St. Jozef, waar hij liefdevol werd verzorgd. Op 12 februari hebben wij afscheid van Hent genomen in de Paschalis Baylon en hem daarna te ruste gelegd bij zijn vrouw op het kerkhof.



## STILTECENTRUM

**ZUIDERDREEF WIJCHEN**  
Geopend iedere werkdag  
en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl)

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

## BEZOEK

Ik werd er verlegen van. Straks zal ik vertellen wat ze tegen ons zei. We bleven nog even npraten voordat we in een opperbste stemming naar huis gingen. Onze vrienden hadden heerlijk voor ons gekookt. Het was een mooie avond, en tot slot werden we nog hartelijk uitgezwaard. We waren zeer welkom geweest, een bijzonder prettig gevoel. Ik sliep als een roos die nacht.

Op bezoek gaan en zelf bezoek krijgen, het lijkt zo gewoon, maar het is van levensbelang. Ik weet niet hoeveel mensen ik bezocht heb in mijn leven, het zijn er heel wat. Velen zijn inmiddels overleden, en sommige van hen mis ik nog steeds. Soms voer ik in gedachten nog gesprekken met overleden vriendinnen, ze zijn nog zeer aanwezig.

Nu ik erover nadenk schieten mij allerlei bezoeken te binnen. Vrolijke middagen bij schoolvriendinnen. Lange saaie uren bij oude ooms en tantes die waarschijnlijk jonger waren dan ik nu ben. Alleen als iemand ernstig ziek was in de familie mochten mijn twee zusjes en ik thuisblijven, wij waren te jong, dat vond men toen. Je kunt echter ziekte en overlijden niet ontlopen, daar kom je snel genoeg achter naarmate je ouder wordt. Mijn ouders kregen ook veel bezoek, iedereen was welkom. Mijn moeder wilde niemand kwetsen of teleurstellen, dat kon ze doodeenvoudig

niet. Ik herinner mij een van haar vriendinnen, een zeer imposante verschijning, die bijna elke dag langskwam. Ik hoor mijn moeder nog zuchten als het bezoek ongelegen kwam, maar ze hield nooit de deur gesloten en zette altijd koffie of thee. Ze was van nature gastvrij en liet mensen in hun waarde.

Ik kan haar al heel lang niet meer opzoeken, ze is vroeg overleden. Maar misschien houdt ze ons wel in de gaten, wie zal het zeggen? Misschien stuurt zij wel al die bijzondere mensen naar ons, zoals de man en de vrouw bij wie we mochten komen eten. Tijdens de maaltijd kregen we onverwacht allebei een met zorg uitgezocht cadeautje, zomaar. Wij waren verbaasd en zeiden dat we nog lang niet jarig waren. Toen zei de vrouw dat wij voor haar een geschenk waren. En van die woorden werd ik verlegen. Niemand had mij ooit eerder letterlijk een geschenk genoemd.



*Oplossing pagina 6:  
Er zijn 20 verschillen.*

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

## DEEL JE LEVEN

Je leven delen doe je eigenlijk elke dag. Je deelt je leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collegae, maar ook in beperkte mate met mensen op straat, in de kerk, in de supermarkt, bij de bijeenkomsten van de verenigingen, bij het sporten.

We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collegae. Dat doe je door het leven te vieren op mooie momenten met een fijn feest, of elkaar te steunen in moeilijke tijden, maar ook door met iemand een praatje te maken op straat of iets aan te reiken in de supermarkt. Je leven delen is eigenlijk best eenvoudig.

Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen, die we zelf uitzoeken, maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar die ons nodig hebben.

Hoe vaak hebben we het niet over ons leven. "Mijn leven is niet meer hetzelfde". "Ik ben blij deel uit te maken van jouw leven". Het zijn zo maar wat uitdrukkingen die te maken met het begrip "deel je leven". Het leven is het hele traject vanaf de geboorte tot nu en ook tot de dood. Dat is mijn en uw leven. Althans het leven uitgedrukt in tijd. Zo bezien maken alle mensen die we ooit ontmoet hebben, mogelijk zelfs vluchtig hebben gesproken, deel uit van ons leven. Ook zullen dan vele momenten en gebeurtenissen deel uitmaken van elkaars leven. En zo ook zullen evenzoveel veranderingen in ons leven plaatsvinden. Wanneer wij dit van elkaar meemaken wordt het soms moeilijker om mensen, situaties en gebeurtenissen los te laten. Want is het niet veel makkelijker om afscheid te nemen van iemand, terwijl je weet dat je nooit meer iets van elkaar hoort?

Je zult altijd deel uitmaken van elkaars leven.

Alles en iedereen is onlosmakelijk met elkaar verbonden en met sommigen ben je op dieper niveau verbonden dan met anderen. Als we het begrip tijd weglaten is er ook maar één leven, en in dat leven maakt iedereen deel uit van elkaars leven.

We hebben gek genoeg veel moeite met het accepteren van de dood, ondanks dat het deel uitmaakt van je leven. Het leven wordt namelijk niet opeens gewist. Dat blijft een feit. Zelfs al hebben we diegenen in tijden niet meer gezien. Pas als de dood zich voordoet dan voelt het afscheid echt.

Als we het hebben over dat iemand deel uitmaakt van elkaars leven, uitgedrukt in de tijd van geboorte tot dood, dan hebben we daar wel vrede mee, zelfs als we diegenen niet zien. Maar als diegene komt te overlijden, dan zet alsnog het proces van scheiding, afscheid nemen en loslaten in. Want simpelweg 'de kans dat ...' is voorbij. Maar als we ons leven nu bezien als één leven, één moment en daarmee bewust leven, dan maakt iedereen deel uit van dit leven en er is geen sprake van scheiding, afscheid en loslaten.

Dan rest de vraag waarom geeft de uitdrukking "je blijft altijd een deel van mijn leven" wel voldoening als het om een levend persoon gaat, ondanks dat je diegene nooit meer zal zien of spreken, maar biedt het weinig troost als je afscheid neemt van iemand die je door de dood verliest. Feit blijft, beiden zie je nooit meer, alleen bij de één blijft er altijd nog een kans bestaan dat je hem of haar hier tegenkomt.

Diaken Hennie Witsiers



Heilig Jaar van de Barmhartigheid  
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **maart 2016** met het thema "Deel je leven". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 10 maart 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl)**. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.