

DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | nummer 3
april 2016



DEEL JE TIJD

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Jodocus-Hernen/Leur, H. Gregorius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, Paschalis Baylon-Woezik

VOORJAAR



Wij kijken om ons heen
en zien al heel veel bloeien.
De natuur is weer actief
dat zal ons steeds weer boeien.

Een wandeling door Wijchen
geeft je een goed gevoel.
Er zijn plekjes om van te houden
ja . . . wel een heleboel.

Een rondje om het Wijchens Meer
volop leven langs het water.
De eitjes worden weer gelegd
en . . . je hoort heel veel gesnater.

De hoentjes duiken kopje onder
de zwanen zoeken weer hun nest.
De ganzen laten zich duidelijk horen
en eenden zwemmen op hun best.

Door het kloosterpark en het laantje
Kom je bij de kerk aan.
Daar achter is de mooie tuin
en zie je struiken weer in bloei staan.

Vrijwilligers komen hier bijeen
de tijd wordt met elkaar gedeeld.
Zij steken de handen uit de mouwen.
rondom het Lourdesbeeld.

Vooraf in de mooie meimaand
is dit een bijzondere plek.
De grot krijgt dan veel aandacht
de kaarsjes bij Maria zijn in trek.

Het rozenhoedje wordt samen gebeden
voor de intenties van iedereen.
Als dank of voor een zieke
of . . . stil zitten op een bank . . . héél alleen.

Bea Cronenberg

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2015	opgeteld	2016	opgeteld	verschil
januari	75.651		64.946		
februari	55.461	131.112	62.513	127.459	-3.653

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen dan kunt u te allen tijde doneren op boven vermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



2 APRIL BIJ ZONSOPKOMST OM 07.08 UUR St. WALRICK
Gregoriaanse gezangen bij de ruïne en koortsboom door de Schola Cantorum Karolus Magnus

5 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

6 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

7 APRIL KOPIJ INLEVERDATUM APOSTELBODE
Nr. 4 "Deel je (on)vrijheid"

10 APRIL VANAF 11.00 UUR
40-jarig bestaan Emmanuelkerk Wijchen

16 APRIL 17.00 UUR St. ANNA KERK BERGHAREN
Vormselviering

19 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

20 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

23 APRIL H. JOZEFKERK ALVERNA
Vrijwilligersfeest

24 APRIL HEUMEN
Gildedag en vrijwilligersfeest

26 APRIL 20.00 UUR H. GEORGIUS HEUMEN
Vervolgbijsamenkomst om te praten over de toekomst, parochiezaaltje

1 MEI 10.00 – 17.00 UUR
WJD on Air! (Wereldjongerendagen), St Vitusparochie Hilversum

4 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

12 MEI KOPIJ INLEVERDATUM
Apostelbode: Nr. 5 "Deel je kennis"

16 MEI, 2^E PINKSTERDAG
Kapellentocht naar de Kapelberg in Bergharen

17 t/m 22 MEI
Zesdaagse vliegbedevaart naar Lourdes

18 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

22 MEI 11.00 UUR
Eerste H. Communie in Bergharen, Balgoij en Nederasselt.

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 5 en 19 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee.

Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi



NIEUWE PASTOR IN ONZE PAROCHIE



Marieke Drent is per 15 maart 2016 benoemd als pastoraal werker in de parochie De Twaalf Apostelen. Marieke is 26 jaar en heeft een opleiding en werkervaring in de verpleegkunde, gevolgd door een opleiding Theologie en Levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen in Utrecht, waarbij ze inmiddels werkervaring heeft opgedaan met ouderen en jongeren. In onze parochie wil Marieke aanspreekpunt en coördinator zijn voor de begeleiding van communicanten, vormelingen en vorm geven aan het pastoraat voor jongeren en gezinnen. Denk daarbij ook aan gezins-, familie- en kindervieringen. Daarnaast zal zij contacten proberen te leggen in alle geloofsgemeenschappen en nagaan welke behoeften en mogelijkheden er zijn en welke activiteiten daarbij horen. Marieke gaat deel uitmaken van het pastoresteam en aan het gemeenschappelijk overleg deelnemen.

In deze tijd wordt er veel gesproken over leegloop en vergrijzing en is het duidelijk dat er maar een beperkte deelname is van parochianen tot de leeftijd van 50 jaar aan vieringen en het vrijwilligerswerk, ook in onze parochie. Ofschoon vergrijzing ook in onze parochie speelt is er niet zo'n groot verval als in de media alom wordt gemeld. Zo is, als voorbeeld, over de laatste jaren de bijdrage van de parochianen aan de actie Kerkbalans op peil gebleven en toen we aankondigden een extra pastoraal werker in te zetten voor jeugd en jongeren, zelfs iets omhoog gegaan. Dat is ook de reden dat het bisdom ons voorstel heeft gehonoreerd om een pastoraal werker voor drie jaar te benoemen en speciaal in te zetten voor jeugd en jongeren. Op deze manier willen we proberen of zij betrokken kunnen en willen worden bij de parochie.

Waar hebben de mensen van 8-50 jaar behoefte aan, wat spreekt hen aan, waar lopen ze warm voor, waar willen ze zich voor inzetten, hoe willen ze hun christendom beleven? Dat zijn vragen die we proberen beantwoord te krijgen en waar we praktisch iets mee willen doen.

We zien dat de samenwerking tussen het particu-

liere domein- denk aan scholen en verzorging- en de kerk minder is geworden, financieel is weg bezuinigd, alsof er geen behoefte is. Wij zijn daar niet zo zeker van en proberen of er activiteiten te vinden zijn die de behoefte zichtbaar maken en een bijdrage leveren aan geestelijke ontwikkeling en het welzijn.

Jeugd en jongeren waren altijd al een aandachtspunt in het pastoresteam van onze parochie en met name Annemarie Gooiker en Aloys van Velthoven waren daarbij betrokken. Maar het vele werk in het basispastoraat maakte het moeilijk om hier voldoende aandacht aan te besteden in de hele parochie. Annemarie en Aloys zullen Marieke in haar werk ondersteunen. Wij roepen iedereen die een warm hart heeft voor jeugd en jongeren en daar al mee bezig is, om samen te werken met Marieke. Wij zijn dankbaar dat het bisdom ons steunt in dit jongerenproject en wij de middelen daarvoor mogen inzetten. Helaas strandde de eerste poging om de vacature te vervullen omdat het geen fulltime baan betrof. Het bisdom heeft het toen goed gevonden dat het een fulltime benoeming werd. De tweede poging strandde omdat de kandidaat een vaste benoeming wilde. Daarom heeft het meer dan een jaar geduurd voor we een geschikte kandidaat voor dit project konden benoemen. De parochianen lieten via hun bijdrage aan de actie Kerkbalans 2015 zien positief staan over onze benoeming van de extra pastor. Nu de benoeming gerealiseerd is hopen we dat dit ook merkbaar zal zijn in de actie Kerkbalans 2016.

Bestuur en pastoresteam



KLEURRIJK KAARSLICHT UIT AFRIKA



Met de handgemaakte "millefiore" kaarsen uit Swaziland breng je de kleuren van de lente in huis. De buitenzijde van de kaarsen is van gekleurde harde was met allerlei figuren. Na het opbranden van de kaars blijft de buitenzijde intact, zodat je met een waxinelichtje erin extra lang sfeervol licht hebt: Light from Africa.

Contactpersoon: De heer Henk Campschroer
(secretaris Wereldwinkel Wijchen), 024 645 4069
www.wereldwinkelwijchen.nl
info@wereldwinkelwijchen.nl

STILTEWANDELING 2 APRIL 2016



Water, water, water. 2 april kun je genieten van wat de nabijheid van het water ons schenkt. Wanneer je de stilte

in jezelf toelaat, komt het water nog meer tot zijn recht.

HAGERT

Van de vorige wandeling herinner ik me nog de prachtige onderwaterbeelden van Jacques van Uden en de sfeervolle ontvangst van het pianospel van Loes van Gils

STILTE A.U.B.

Het concept is als volgt: we nemen met elkaar tot de pauze de tijd om in stilte tot onszelf te komen. Het bijzondere is dat het ook nog aangenaam kan zijn. Praten, praten, praten. We hebben er de mond vol van. Elke dag weer. Maar nu even niet.

ZANDROOS



De pauze vindt plaats aan de Leemweg. Daar staat het voormalige Derde Orde Huis, nu Zandroos genoemd. Hier

worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden aan jongeren en jongvolwassenen. Zie het maar als een Time-Out Gezinshuis. Bij onze zoektocht naar een stop mochten we kennismaken met Jacqueline. Haar gedrevenheid en betrokkenheid zijn een handelsmerk voor wat haar bezielt.

EIGEN BIJDRAGE

Op zaterdag 2 april mogen wij van haar gastvrijheid en enthousiasme genieten. Dan doet zij ons uit de doeken wat haar beweegt en hoe haar ervaringen zijn. De koffie is gratis, maar volgens mij wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld!

TWEE GROEPEN

Na de pauze splitsen we ons in twee groepen: de eerste groep wil in stilte verder, de tweede wil met elkaar van gedachten wisselen. Sluit je van harte aan bij het thema van de Apostelbode van deze maand: DEEL JE TIJD! Je zult er geen spijt van krijgen.

WELKOM

De deuren van 't parochiecentrum staan op 2 april vanaf 10 uur wagenwijd open. Ga mee voor de bijzondere ontmoeting. Wel graag voor 1 april een bevestiging van uw deelname naar petervan-gils1944@gmail.com of 024-6414946



Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep, Peter van Gils.
De volgende wandeling is op zaterdag 4 juni.

1^E LUSTRUM "GEZELLIG SAMEN AAN TAFEL"

Op vrijdag 5 februari werd het 1^e lustrum van "Gezellig Samen aan Tafel" gevierd.

Naast eten is vooral het samenzijn belangrijk. Het gaat om de ontmoeting, mensen vinden het heerlijk om samen te eten, maar ook om contact te maken. Er was inbreng van de gasten in de vorm van een "herinneringsboek", een kleine tentoonstelling en een feestlied.

Het idee ontstond na een serie etentjes op de pastorie in Overasselt in de vastenperiode. Pastor Aloys organiseerde wekelijks eenvoudige vastenmaaltijden voor belangstellenden. Met een groep enthousiaste vrijwilligers, een "harde" kern van gasten, prima maaltijden eerst uit de pastoriekeuken in Overasselt en nu uit de keuken van Malderburch, was er veel gezelligheid!

Dat viel zo in de smaak dat de gasten dit sameneten ook na de vastenperiode wilden voortzetten. Een groep vrijwilligers liep er al snel warm voor en in februari 2011 kon er van start gegaan worden. Om dit te realiseren kwam er ondersteuning van het Verenigingsgebouw, het Dorpsplatform en het Rode Kruis afdeling Heumen.

Mensen vinden het vaak fijn om de gewone gang van alledag te doorbreken. Zo worden er o.a. recepten of haakpatronen uitgewisseld en plannen gemaakt voor gezamenlijke activiteiten.

"Samen aan Tafel" is sinds enige tijd ook uitgerold in andere kerkdorpen, maar "onze" trouwe gasten uit andere kerkdorpen halen elkaar nog op.

Mieke Bolten-Matser



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je (on)vrijheid" en is bedoeld voor de periode van 30 april t/m 5 juni.

Schrijft u mee? Kopij kan tot en met donderdag 7 april per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Barmhartigheid heeft alles te maken met de omstandigheden van mensen in de samenleving. Kijk maar naar de zeven daden van barmhartigheid:

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven



Als we kijken naar de problemen in onze samenleving valt in ieder geval de absolute misère in de zorg op, met name de zorg voor ouderen. Met het doel van bezuinigingen horen we beleidsmakers roepen: ouderen willen zolang mogelijk thuis blijven wonen, met

aangepaste zorg aan huis. Intussen worden verzorgingshuizen gesloten, terwijl ouderen die meer zorg nodig hebben maar al te graag naar een verzorgingshuis zouden willen gaan om er veilig, beschermd en verzorgd te wonen. Zorginstellingen verkopen klanten aan de meest biedende. Zorgverleners krijgen te weinig uren om een beetje fatsoenlijke zorg aan huis te verlenen, worden onderbetaald en een paar duizend verzorgende vrouwen en mannen van barmhartigheid komen op straat te staan en daarmee ouderen in de kou.

En zo ontstaat er een samenleving van ieder voor zich, een onbarmhartige samenleving, waarin veel ouderen die hun leven lang belasting betaald hebben, een zorgwekkende en een verwaarloosde oude dag beleven. We weten best wel dat zorg duur is en dat bezuinigingen belangrijk zijn, maar de kosten verhalen op zorgbehoevende, kwetsbare ouderen en verzorgenden, dat hoeven we beleidsmakers niet in dank af te nemen.

Natuurlijk is het een taak van de overheid om namens het volk te zorgen voor een barmhartige samenleving. Maar beseft wel dat barmhartigheid voor mensen met zorgen een taak is van mens naar mens. Gelukkig zijn er velen die van harte naast zorgbehoevende ouderen staan. Wij christenen zouden daarin mogen uitblinken, vind je niet?

Jos van Minderhout

BISSCHOPSBENOEMING



Bisschop Hurkmans (r) stelt zijn opvolger mgr. De Korte (m) voor. Links: mgr. Mutsaerts (foto: Chr. van der Heijden).

In de afgelopen tijd hebben we kunnen zien dat er met veel enthousiasme en instemming is gereageerd op de bekendmaking op 3 maart van de benoeming van mgr. De Korte als opvolger van onze bisschop mgr. Hurkmans.

Niet alleen de media, maar vooral ook veel parochianen hebben laten weten vertrouwen te hebben in de toekomst van ons bisdom onder leiding van de voormalige bisschop van Groningen-Leeuwarden. Mgr. De Korte zal op 14 mei als bisschop van 's-Hertogenbosch worden geïnstalleerd en in dezelfde viering zal onze huidige bisschop mgr. Hurkmans afscheid nemen.

Voor veel parochianen zal mgr. Hurkmans na een episcopaat van 17 jaar een vertrouwd gezicht van het Bossche bisdom geworden zijn. Voor veel priesters zal hij als een vader zijn geweest, mede doordat mgr. Hurkmans lange tijd als rector aan de priesteropleiding verbonden was. Met spijt vanwege het komende afscheid, maar ook in dankbaarheid voor zijn enorme persoonlijke inzet voor ons bisdom wensen we hem een gezond en vredig emeritaat toe.

Onze nieuwe bisschop kondigde reeds aan tijd nodig te hebben om kennis te maken en zich in te werken. Als parochie we hem intussen van harte gelukgewenst met zijn benoeming en hem reeds uitgenodigd om zich met eigen ogen te oriënteren in parochie De Twaalf Apostelen. We wensen hem, samen met de staf van het Bossche bisdom een goede start toe, en hopen dat hij zich spoedig thuis zal voelen in onze omgeving.

Martin Claes

IN GESPREK MET ...

Emmanuel, de jongste telg, deel 3.

Interview van Piet van Erp en Jack van Casteren met een delegatie van de contactraad in verband met het 40-jarig jubileum, aanwezig Marion Eling, Tini Poos, Lambert van Beusekom, Maria de Jong.

We spreken af bij de Emmanuelkerk. Ik loop samen met Lambert, die net aan komt fietsen, naar binnen. In de hal ontmoet ik al Maria. We lopen door naar de kerk; bij de ingang valt de wegwijzer op met de tekst "herberg", handgeschreven en met de hand ingekleurd. In de kerk is Marion bezig met de verlichting van het kruis achter het altaar. Die is nieuw. Tini zegt: "we gaan naar de kamer van Jo, daar is het warm". We wachten daar geduldig op de koffie en thee. Dezelfde gemoedelijkheid en gastvrijheid als bij de andere geloofsgemeenschappen waar we tot nu toe te gast waren. Terwijl het blik met koekjes rond gaat, begint Tini te praten over de betrokkenheid van de vele mensen bij de geloofsgemeenschap Emmanuel. Op de vraag of we tijdens het gesprek een paar foto's mogen maken volgt het antwoord dat een groepsfoto van de contactraad en stuurgroep wellicht mooier zou zijn, waarmee de eerdergenoemde saamhorigheid wordt onderstreept.

De kerk begon als een soort dependance van de H. Antonius Abtkerk. Toch was die redelijk autonoom,



De contactraad en de stuurgroep. Achterste rij v.l.n.r Annie van der Neut, Gerard Broekhuijsen, Anet van Zwam, Maria de Jong, Tini Poos, Jo Beckers; zittend op de eerste rij v.l.n.r. Joke van den Dobbelsteen, Marion Eling, Hennie Witsiers, Lambert van Beusekom. Op de foto ontbreekt Nol Arts.

konden we lezen in de afgelopen Apostelbode. Je vraagt je dan af waar het idee voor een nieuwe geloofsgemeenschap vandaan kwam, uit de wijk of uit de toenmalige parochie.

Marion: "Het was in die tijd een wijk in opkomst. Wij wonen hier al 37 jaar. Of de prikkel uit de wijk kwam of van de parochie weet ik niet meer. Ik weet wel dat



pater franciscaan Ton Duijnsteer als bouwpastoor hier begonnen is."

In een brief van 11 februari 1976, afkomstig van de toenmalige bisschop mgr. J. Bluysen (Archief van de voormalige parochie Antonius Abt), werd pater A.J.M. Duijnsteer o.f.m. met ingang van 15 februari 1976 benoemd tot pastor van de parochie Antonius Abt, speciaal belast met de pastorale bediening van de nieuwbouwwijken in Achterlo. Op 11 april 1976 werd de eerst H. Mis gevierd in de Piekenstulpschool.

Marion: "We hadden hier katholieke scholen en er waren hier veel jonge ouders met kinderen. Er was een hechte samenwerking tussen de scholen en de nieuwe geloofsgemeenschap. Dat groeide vanzelf."

De kerk kwam pas twee jaar later en de naam "Emmanuel" is zelfs van nog later. In 1978 werd een mooie nieuwe kerk geopend in een jonge wijk. Geen klassiek onderkomen, maar een modern multifunctioneel gebouw. Hoe bepaal je dan je identiteit?

Marion: "Ik denk dat dat langzaam zo gegroeid is."

Tini: "in het begin was het zeker een geloofsgemeenschap onder de vleugels van de Abt met pater Duijnsteer."

"Toen die wegging", vult Marion aan, "heeft een tijd lang Harrie Vogels heel veel gedaan. Hij was een bevlogen, maar ook vrijdenkend

katholiek, die veel voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend. Daarna werd Jo Verbruggen hier benoemd als

lekenpastor en die heeft een heel eigen stempel gedrukt op onze identiteit, mede omdat hij benoemd was door bisschop Bluysen, die de pastores veel ruimte gaf." Marion: "Hij paste natuurlijk ook bij ons en had hier een aantal sterke mensen om zich heen. Hij was ook een echte mensenmens." "Jo is hier begonnen in 1983", zegt Tini. "Hij was onze eerst aanspreekbare

pastor en het contact met de Antonius Abt. Jo was verknocht met de Emmanuel; hij was niet de man van een heel grote parochie maar had meer met een kleinere plek. Hij voelde zich hier thuis. Deze kamer waar we nu zitten heet niet voor niets "de kamer van Jo".

Maria: "Hierdoor hadden en hebben we hier een geloofsgemeenschap met een hele

goede basis. De mensen weten heel goed wat ze aan elkaar hebben en wat ze met elkaar op kunnen pakken. Ze zijn er voor elkaar en moeten het met elkaar doen." Marion: "We hebben de kans gehad en genomen om de geloofsgemeenschap te vormen die we nu zijn. We deden veel zelf, we moesten ook veel zelf doen. Kritisch zijn we daardoor ook wel geworden en misschien in het oog van sommigen ook wel "een luis in de pels".

De Emmanuel is dus al veertig jaar een autonome, zelfstandige, eigenzinnige en soms kritische geloofsgemeenschap. Maar de geloofsgemeenschappen overall om ons heen staan onder druk. Autonoom bewegen in RK-land is niet vanzelfsprekend meer. Steeds weer discussies over geld, aantallen kerkgangers, vitaliteit. Lastige discussies. Wat is het antwoord van de Emmanuel hierop? Met andere woorden heeft de geloofsgemeenschap antwoorden voor de komende veertig jaar?

Tini haakt daar meteen op in: "Niet niks doen en maar denken het zal wel goed komen. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Koffiedrinken op de woensdag en speciale vieringen voor ouderen met Kerstmis, Pasen, een ouderendag. Alleen de categorie onder de vijftig, die bereik je niet gemakkelijk." Marion: "We hebben ons eigenlijk al vanaf het allereerste begin gemanifesteerd als herberg. We slagen er alleen niet genoeg in om als herberg te functioneren want een herberg staat open voor iedereen. Je bent er altijd welkom. Sowieso is dat qua menskracht al niet op te brengen, maar je zou ook veel meer kerk moeten zijn naar buiten toe. We hebben al een keer een interculturele middag hier in de kerk en nieuwe initiatieven in die richting omarmen we heel graag. We waren bijvoorbeeld blij met een e-mail vanuit 't Achterom over het sociale wijkteam, zodat wij die ook op onze koffie kunnen uitnodigen. We willen graag nog meer gezamenlijke activiteiten; dat blijft een voortdurend zoeken."

Wat de geloofsgemeenschap Emmanuel hiermee misschien probeert te zeggen is dat we als kerk in een nieuwe tijdsfase zijn beland. De boodschap die we als christenen uitdragen is weliswaar nog steeds dezelfde, maar het gaat in deze tijd nog meer dan vroeger om de verpakking. Daarover wordt actief nagedacht en



er wordt niet bij de pakken neergezeten. Zoeken naar kansen.

Tini: "De mensen in de wijk zijn nog altijd wel betrokken bij onze kerk. Niet dat ze zondags hier komen vieren, maar ze dragen wel bij aan de actie Kerkbalans bijvoorbeeld. Wij zijn de geloofsgemeenschap met de op een na hoogste opbrengst.

Marion: "We moeten naar nieuwe wegen blijven zoeken. Misschien blijven we wel teveel zoeken binnen onze eigen kring. Wat moeten we doen? Meer lezingen voor een bredere groep, niet alleen katholieken. Meer tijdsmomenten door de week heen, samen met bijvoorbeeld het Achterom." Marion: "Mensen in deze tijd willen alles, maar dan ook alles meemaken en beleven. Keuzes maken is erg lastig."

Tini en Maria vullen aan: "Anders kun je ook niet meepraten op je werk, op school. Je moet wel. Maar toch voorzien we wel in een behoefte, vooral voor de ouderen in deze buurt. Daarin zijn we ook geen concurrent van 't Achterom. We kunnen het samen doen. We moeten nog meer gaan samenwerken dan we al doen. En we doen nog lang niet genoeg om de herberg te zijn die we willen zijn en we moeten blijven zoeken."

Tini: "In de geloofsgemeenschappen om ons heen, de Abt, in Balgoij, in Batenburg, zitten de wortels veel dieper in de grond. Er zijn er alleen niet zoveel meer. Hier zitten de wortels wat oppervlakkiger, want het pootgoed is wat jonger. Maar het heeft wel vrucht voortgebracht, op onze manier.

De kerkgemeenschap Emmanuel bestaat 40 jaar.

Een goede gelegenheid om bij stil te staan.

Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de jubileumviering op zondag 10 april om 11.00 uur in de Emmanuelkerk, Homberg 25-37 in Wijchen.

Na de viering ontmoeten wij elkaar graag onder het genot van een kopje koffie of thee en een drankje.





SAMEN DELEN

Er zijn mensen die echt honger hebben. Ze lijden aan ondervoeding. Ze hopen op een paar boterhammen of een handje aardappelen. Er zijn ook mensen die honger hebben naar iets anders. Naar een fijne vriendschap of een beetje meeleven of naar leuk spelen met een ander.

In beide situaties praten we over "honger naar."

En voor al dat hongeren moeten we eigenlijk zo gauw mogelijk een oplossing vinden! Maar waar en hoe? In verschillende verhalen heeft Jezus op die moeilijke vraag een antwoord gegeven.

Hij zegt telkens opnieuw: die honger houdt op als mensen met elkaar delen. Thuis, in je klas, in je land en overal. Een samen-delen-thuis, een samen-delen-klas, een samen-delen-land! Maar is dat nou wel zo fijn? Lijkt me van niet. Want je moet dan weggeven. Het is toch veel fijner om die reep chocola alleen op te eten!

Moet je horen. Iemand had een paleis van een huis met wel dertien kamers en twee kleuren-tv's.

Hij had ook nog drie heel dure auto's. En hij was nog steeds aan het sparen voor nog meer. Daarom gaf hij aan de mensen die bij hem thuis kwamen geen glaasje fris of een kopje koffie of een koekje. Die meneer deelde helemaal niks meer. Gevolg? Op den duur kwam er niemand meer bij hem thuis. Ze vonden er niets aan om bij hem op visite te gaan. Een gelukkige meneer? Ik geloof er niks van!

Maar nou die mevrouw. Ze woonde in een gewoon huisje, leefde van een uitkering. En van het kleine beetje dat ze bezat gaf ze heel veel weg. Als de kinderen in de straat aan het spelen waren, tikte ze wel eens tegen het raam en riep hen naar binnen voor een snoepje of een koekje. Alle kinderen en grote mensen kwamen graag bij haar thuis. Zou zij gelukkig zijn? Ik weet zeker van wel!

Wonen in het land van samen-delen. Dat maakt gelukkig. Je lachen delen, je spelen delen, je reep chocola en nog veel meer. Dan zie je anderen gelukkig worden en daardoor word je het zelf ook!

HET VORMSEL

Het vormsel kan op elke leeftijd gevierd worden. In 'vormsel' vinden we het Latijnse woord firmus terug, met de betekenis van 'stevig', 'vast', standvastig, flink. De jongens en de meisjes hebben zich voorbereid, met zes bijeenkomsten. Zij hebben zich voorbereid onder leiding van hun ouders maar ook met vrijwilligers en pastors. Als zij gevormd worden bevestigen zij zich in hun doop om daardoor te mogen groeien in hun mens-zijn.



EERSTE COMMUNIE

De eerste communie van een kind is de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Het voelt zich dan ook groter worden. Als het tevoren met zijn ouders aan de eucharistie deelnam, ontving het meestal een kruisje, een of ander symbool of helemaal niets.

Voorbereiden op de dag van de eerste communie begint rond november met zeven bijeenkomsten. Maar ook met het bezoeken van de gezinsvieringen, het voorstellen aan de kerkgemeenschap. Het Onzevader en Weesgegroet wordt geleerd, maar het kind leert ook nadenken over geluk en ongeluk, vriendschap en vijandschap enz.. Ouders spreken daarover thuis met de kinderen en de vrijwilligers en de pastors tijdens de bijeenkomst zodat de kinderen goed voorbereid zullen zijn en de eerste communie de 'eerste' in een rij mag zijn.

WJD 2016

WERELDJONGERENDAGEN
KRAKAU JULI-AUG 2016

ONAIR

WJD on AIR! Zondag 1 mei in Hilversum. De mediastad nodigt jou uit om alvast in de WJD-stemming te komen. We gaan all the way WJD-Style en ontmoeten elkaar in onze diversiteit en verbondenheid!

WJD on AIR TV mis, ontmoeting met WJD-gangers vanuit alle bisdommen, lunch, interessante en WAT
vermakelijke workshops en tot slot een borrel.

Alle jongeren WIE

Zondag 1 mei 10:00 – 17:00 uur WANNEER

St. Vitusparochie, te Hilversum, Emmastraat 5 WAAR

€5,-* (programma, lunch, borrel) ENTREE

De laatste info over de WJD in Krakau. Veel EXTRA'S
enthousiasme en gezelligheid.

Voor zondag 17 april via wjdonair@gmail.com AANMELDEN

*Wacht de toegangsprijs een probleem zijn neem dan contact op met wjdonair@gmail.com

DEEL JE TIJD

Wat gaat de tijd toch snel! Dat hoor je vaak van oudere mensen. Jongeren hebben het druk en zijn gehaast. Zij hebben 'nergens' tijd voor. Alleen besteden ze veel aandacht aan sociale media en dat leidt meestal tot niet meer dan oppervlakkige en kortstondige contacten. Sommige dagen vliegen voorbij; aan andere dagen komt maar geen eind. Dat heeft te maken met de invulling van de dag. Zijn we lekker bezig en hebben we plezier in het werk, dan is een dag gauw om. Maar staan we 's morgens op met de gedachte: wat zal ik vandaag eens doen? Dan kan de verveling toeslaan en staat de tijd bijna stil.

Naast de kloktijd, die mondiaal vastligt, heeft tijd ook een betrekkelijke kant. "Wat is deze dag toch voorbijgevlogen!" "Ik dacht dat het elf uur was en het is warempel al twaalf uur." Dit heeft te maken met je eigen beleving van tijd: de gevoelstijd.

Als we globaal naar de dagindeling kijken, kunnen we vaststellen dat we ongeveer acht uur slapen en voor de werkende mensen geldt: acht uur arbeidstijd.

De vraag is dan, hoe besteden we de overige acht uur van ieder etmaal? Deze vraag raakt aan het onderwerp van deze bijdrage. Veel mensen hebben allerlei verplichtingen, waar ze tijd aan moeten besteden: ouders aan de opvoeding van hun kinderen, anderen besteden tijd aan mantelzorg, weer anderen doen allerlei soorten vrijwilligerswerk, enz. Waar besteed ik mijn 'vrije' tijd aan?

Hier zullen we keuzes moeten maken en daarbij hebben we de tijdgeest niet altijd mee. We leven in een sterk materialistische wereld. Dat blijkt uit het streven van veel mensen naar materieel gewin. Hoe word ik zo snel mogelijk rijk? Blijkbaar wordt de behoefte om steeds meer geld te verdienen alsmaar groter. Er wordt door sommigen dag en nacht gewerkt, alsof geld alléén gelukkig maakt! Daar komt nog een sterk individualisme bij van de moderne mens. Mensen zijn erg op zichzelf. Je hoort nog al eens dat flatbewoners of mensen in een appartement nauwelijks weten wie er naast hen woont. Men sluit zich op in zijn eigen wereldje en heeft weinig contact met de buitenwereld.

Toch kan dat ook heel anders. Hoe nuttig is het niet om tijd te besteden aan hobby's en sport,

aan lezen en het kijken naar interessante tv-programma's, aan museum- en concertbezoek. Een gezonde leefstijl brengt balans in je leven. Sociale contacten zijn daarbij van levensbelang om niet te vereenzamen en te verpieteren. Hoeveel plezier beleven mensen niet aan samen kaarten of biljarten, of samen zingen in een koor of een teamsport beoefenen. Het leven heeft zoveel moois te bieden en het is belangrijk om daar tijd aan te besteden en van te blijven genieten, ook bij het ouder worden.

Van ons als christenen mag verwacht worden, dat we dagelijks tijd besteden aan gebed, aan bezinning of meditatie. Dat kan thuis gebeuren, maar ook in de kerk of op andere plaatsen, zoals in de natuur. Een boswandeling of een fietstocht langs de rivier kunnen soms spirituele gedachten oproepen. Maar ook de stiltemomenten zijn van grote waarde. Waarom moet er muziek klinken in winkelcentra? De momenten van stilte en rust zouden we in onze lawaaierige wereld veel meer moeten koesteren.



Naast deze aandacht voor de binnenkant van ons leven, is het goed om aandacht te hebben voor de buitenkant. In het jaar van barmhartigheid krijgt dit een extra accent.

Als eenlingen kunnen we de wereld niet veranderen, maar we kunnen door onze inzet wel een steentje bijdragen aan de verbetering van bepaalde situaties. Ik noem: een bezoekje brengen aan eenzame mensen of zieken. Er zijn vele goede doelen waarvoor actie wordt gevoerd of gecollecteerd. Natuurlijk kunnen we niet overal aan meedoen, maar enkele keuzes maken en geldelijke steun verlenen helpt mensen in nood waar ook ter wereld: vluchtelingen, armen, zieken. Het gaat niet om grote daden, maar om bescheiden bijdragen, die ons innerlijk voldoening kunnen geven. Gelukkig zijn er vele goedwillende mensen die hun beste krachten geven aan de hulpverlening, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Het is goed om eens na te denken over je eigen verdeling van de tijd. Speelt het eigenbelang in welke vorm dan ook toch niet vaak een hoofdrol? De liefde tot de naaste is het grote gebod, dat Jezus ons heeft meegegeven. De beoefening van de naastenliefde naar ieders mogelijkheden, blijft nog altijd een zinvolle tijdsbesteding.

Koos Leemker

BEDEVAARTEN 2016



LOURDESBEDEVAART

In de periode van 17 tot en met 22 mei 2016 neemt de parochie deel aan de bedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart vindt plaats in samenwerking met de VNB. De reis wordt gemaakt per vliegtuig. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht. Er komt een bus in onze

regio, die ons vervoert naar Maastricht. Dus u hoeft niet op eigen gelegenheid naar Maastricht.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem gerust contact op met diaken Hennie Witsiers (tel. nr. 06 20 54 17 32) voor meer informatie.

De kosten bedragen € 895,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Toeslag eenpersoonskamer € 150,00 per persoon.

Zie voor meer informatie de vorige Apostelbodes en de flyer die in de kerken ligt.

BEDEVAART NAAR HET HEILIGDOM VAN DE H. GERARDUS TE WITTEM

Op zaterdag 28 mei 2016 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 76^e keer op bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus te Wittem. Het thema voor de komende bedevaart is: BARMHARTIGHEID. De kosten voor deze bedevaart bedragen € 19,50 per persoon.

Voor kinderen tot en met 15 jaar bedragen de kosten € 10,00 per kind.

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Mevrouw Nellie Arts-Albers, Pioniershof 6
Alverna (tel. nr. 024 – 8418221);

Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24 Batenburg (tel. nr. 06 -20 54 17 32).

TWEDE PINKSTERDAG KAPELLETOCHT

Tien jaar geleden begonnen we met de Kapellentocht om parochies in onze regio bij elkaar te brengen, elkaar te inspireren en samenwerking te bevorderen. En nu zal voor de tiende keer op tweede pinksterdag de Kapellentocht gehouden worden. Parochianen uit alle kerken van Heumen tot Druten trekken er op uit, langs de verschillende Mariakapellen om daar even stil te staan en een kaarsje op te steken. Om tien uur komen ze allen samen op de Kapelberg Bergharen om daar feestelijk de pinkstergeest van vuur en liefde te vieren. Het thema van deze Kapellentocht sluit daarbij

aan: "Wat een geluk als je een barmhartig mens bent". Barmhartige mensen, gemeenschappen waarin barmhartigheid heerst, scheppen toekomst, vernieuwen het leven. Verzamelpunten om met anderen deze tocht te gaan: in Nederasselt om 6.45 uur bij Truus Broekman; vanuit Bergharen om 5.45 uur vanaf het kerkplein, via een flinke omweg naar de Kapelberg; in Wijchen om 7.30 uur op het kerkplein Antonius Abt; in Hernen bij de kerk om 9.00 uur. Voor parochianen in Druten om 8.50 uur een startpunt voor fietsers bij de kerk en om 9.00 uur bij de kerk van Puiflijk. Vóór de viering kunt u een misintentie opgeven. Na de viering is er koffie en thee. Tot 16.00 uur zijn de kapellen open om er langs te gaan. Bezoek eens de nieuwe Mariakapel in Balgoij. In de Mariakapel van Hernen/Leur en die van Batenburg staat koffie klaar en frisdrank voor de kinderen. Natuurlijk bent u van de partij!

Jos van Minderhout



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

VOORBEREIDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op 22 mei 2016 gaan de communicanten uit Balgoij en Nederasselt hun eerste heilige communie doen. De kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Ongeveer een keer per maand is er een bijeenkomst die begeleid wordt door Marian van den Boogaard. De bijeenkomsten zijn afwisselend in de kerk van Balgoij of Nederasselt. Tijdens de bijeenkomsten werken de kinderen in hun werkboek. Onlangs hebben ze een speurtocht gehad in de kerk en zijn ze op zoek gegaan naar o.a. het tabernakel, de doopvont en de paaskaars. Op dit moment wordt het thema schepping en doop behandeld. Ze hebben uitleg gekregen over het doopboek, zalf/olie en de doopkaars.

Namens de voorbereidingsgroep eerste communie,

Mariska de Valk





*Paus en patriarch besloten elkaar te ontmoeten.
Dat mogen we als een nieuwe lente begroeten.*

*Meer dan duizend jaren gingen heen,
aleer de Cubaanse zon hen samen bescheen.
Dat goede nieuws deed onze oren toeten.*

Toon van Duifhuizen

DE KERK EXTRA IN HET LICHT

Onze kerk staat elke avond in het licht, dat is geen nieuws. Er komen een paar momenten aan waarbij we onze kerk extra zullen markeren. Op 26 en 27 april (Koningsdag) zal de kerk oranje kleuren en van 28 april t/m 7 mei staat de kerk in de roze kleur van de Giro d'Italia. We stellen op 7 mei onze monumentale kerk bovendien open voor bezoekers zodat ze ook van het mooie interieur kunnen genieten en een moment van rust en bezinning kunnen vinden. De contactraad heeft hiertoe besloten om de kerk te promoten en om aan te sluiten bij overige activiteiten die rond beide feesten in het dorp zullen plaats vinden. De H. Judocuskerk nog steeds een middelpunt - een lichtpunt - in het dorp. Het licht dat zo vaak symbool is in onze geloofsuitingen.

Toon van Duifhuizen

APRIL

De maanden volgen elkaar snel op. Alweer april. Als je er niet bewust mee omgaat, word je er door meegesleurd. Dat kan toch niet de bedoeling van het leven zijn. Niet de tijd mag ons meesleuren, maar wij kunnen de tijd beheren. De dagen die we krijgen zijn kostbare levensdagen, als we ze tellen lijken het er heel veel, maar iedere dag is er toch een. Bovendien kunnen we gauw uitgeteld zijn, zoals het mensen overkomt. Iedere dag is een gave om te genieten van wat je (nog) hebt. De lieve mensen om je heen, kinderen, ouders, je werk en je collega's, familie, vrienden en vriendinnen. Maar ook je gedachten, je creativiteit, het plezier dat je kunt geven. Natuurlijk gebeurt het, dat mensen onder ons het niet zo goed hebben getroffen. Ook dan is iedere dag er een om er het beste van te maken, om te vechten voor betere dagen. Ik denk, dat het leven voor iedereen een strijd is om het met elkaar goed te hebben. Hopelijk kan Pasen, dat we net hebben gevierd, een nieuwe manier van leven met Jezus als gids ten leven, ons helpen om die strijd te winnen. En we gaan op naar Pinksteren, waarin de Geest ons wil bezielen met een nieuwe geestkracht om alle dagen, als een Godsgeschenk te beleven.

Goede dagen. Jos van Minderhout

OUDERENBIJEENKOMST 5 APRIL

Dinsdag 5 april zien we u graag verschijnen voor onze maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst. We gaan weer naar de kerk. Om 10 uur een fijne viering met pastor Annemarie Gooiker, daarna koffie in De Toekomst. Als je niet komt mis je vriendschap en een fijne morgen. Annie, Piet, Theo, Tien, Gerrie, Jan, Hent, Truus, of hoe je ook heet, we missen je. Rond de gezelschapstafel zijn nog open plaatsen, die opgevuld moeten worden.

Het wordt met jou nog vriendelijker en fijner dan het al is. Dus kom, we maken er samen een gezellige ochtend van.

VORMSEL

Het vormselproject is eind oktober gestart. Vanuit Hernen en Leur doen er zes vormelingen mee. U heeft vast wel het bord met de foto's voor in de kerk zien staan. Bas, Peet, Wieke, Iris, Lucas en Matthijs "zoeken het spoor van...", want zo heet het project. De vormelingen volgen in zes bijeenkomsten een reis naar zelfbewustzijn, maatschappij en het geloof. In twee ontmoetingen leren ze de andere vormelingen van Bergharen en Batenburg kennen. Op 2 april staat er een uitje op het programma. Alle kinderen van de parochie De Twaalf Apostelen gaan dan naar het evenement Power of Fire in Den Bosch. De grote dag van het vormsel staat vast op 16 april aanstaande in de H. Annakerk te Bergharen, alwaar ze door de vormheer gevormd gaan worden.

Namens onze gemeenschap en ouders wensen wij onze vormelingen veel plezier en succes!

MISINTENTIES

2 april: Piet van Heumen, Wim en Gon Hebing, overleden familie van der Aa- Broekman

10 april: Piet en Lien Hendriks-Huberts

16 april: overleden familie Perquin-Steeg

24 april: Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Henk Smits, overleden familie van der Aa-van Casteren, overleden familie Schreven-Loeffen, Wim en Gon Hebing

30 april: overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen, Jan de Kleijn en overleden familie

Gelieve de misintenties voor de maand mei voor 3 april in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

Vieringschema
02 april t/m 17 april

02 april / 03 april
• 2e zondag van Pasen
• Beloken Pasen

09 april / 10 april
• 3e zondag van Pasen

16 april / 17 april
• 4e zondag van Pasen
• zondag van de Goede Herder

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Hand. 5,12-16 ✦ Tweede lezing: Apok. 1,9-11a.12-13.17-19 ✦ Evangelie: Joh. 20,19-31</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41 ✦ Tweede lezing: Apok. 5,11-14 ✦ Evangelie: Joh. 21,1-19</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>✦ Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52 ✦ Tweede lezing: Apok. 7,9.14b-17 ✦ Evangelie: Joh. 10,27-30</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eerste Communieviering Familiekoor / Martin Claes 12.00 Eerste Communieviering Familiekoor / Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Ton van Balveren Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Wijbeko Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering 40-jarig bestaan Emmanuel Gezamenlijke koren Jos van Minderhout/Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers/Marieke Drent</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Kinderkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Between Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Kinderkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Eerste Communieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Vormselviering New Challenge Vormheer Mgr. R. Mutsaerts/ Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 17.00 Vormselviering Neo Nata Vormheer Mgr. R. Mutsaerts/ Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers/Marieke Drent</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Ricy Loeffen</p>

Vieringschema
23 april t/m 05 mei

23 april / 24 april
• 5e zondag van Pasen
• zondag van de Oosterse kerken

30 april / 01 mei
• 6e zondag van Pasen

05 mei
• Hemelvaart van de Heer
• bevrijdingsdag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>✦ Eerste lezing: Hand. 14,21-27 ✦ Tweede lezing: Apok. 21,1-5a ✦ Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✦ Eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29 ✦ Tweede lezing: Apok. 21,10-14.22-23 ✦ Evangelie: Joh. 14,23-29</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✦ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✦ Tweede lezing: Heb. 9,24-28;10,19-23 ✦ Evangelie: Luc. 24,46-53</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Heren) Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Gezinsviering Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>donderdag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk/Marieke Drent</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven/Marieke Drent</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering <i>Gildedag</i> Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Herenkoor Martin Claes/Marieke Drent</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Bas van Dijk</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gilde</i>viering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>donderdag 11.00 <i>Eerste Communie</i>viering New Challenge Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p>donderdag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>donderdag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p>donderdag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.
zaterdag 16 april	19.00 uur	Vormsel viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> met medewerking van Parnassus. Vormheer Mgr. R. Mutsaerts / Bas van Dijk / Cees Janssen.
woensdag 04 mei	18.45 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes / Ds. Marco Luijk. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen.

Emmanuel | Wijchen

zaterdag 02 april	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 08 april	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
donderdag 12 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 13 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 01 april	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 06 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 april	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 22 april	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
------------------	-----------	---

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 11 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 25 april	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
woensdag 04 mei	18.30 uur	Dodenherdenking in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven / Ds. Derk Jan Deunk. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 12 april	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

maandag 25 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 01 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 06 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

NH Kerk | Bergharen

woensdag 04 mei	19.00 uur	Dodenherdenking in de <i>NH Kerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker / Ds. Annika van Esschoten. Aansluitend herdenking bij het monument voor burgemeester Luske.
-----------------	-----------	---

H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 april	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 03 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.

Kerkje | Leur

zondag 24 april	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
-----------------	-----------	---



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend
iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





EERSTE COMMUNIE VOORBEREIDING



De kinderen die zich op Alverna voorbereiden op de eerste communie zijn met Kerstmis naar de Hagert gegaan om daar de bewoners met zang een plezierige middag te bezorgen. De kinderen hebben mooi gezongen en ook kennis gemaakt met de wereld van de zorg die gegeven wordt aan de mensen die hulp nodig hebben. De bewoners en verzorgenden hebben dit zeer gewaardeerd. Al met al kijken allen terug op een geslaagde middag.

DANKDIENST VOOR DOPELINGEN.

Zondagmorgen 6 maart, het kerkplein op Alverna. Diverse kinderwagens rollen over het plein richting de ingang van de kerk. Geduwd door ouders, opa's en oma's. Broertjes en zusjes rennen eromheen. Rond 11 uur wordt de kerk gevuld met kinderstemmen.

Vandaag wordt er speciaal stilgestaan bij de dopelingen van het afgelopen jaar. Een bijzondere viering, onder leiding van pastor Cees Janssen, bijgestaan door enkele vrijwilligers van de kerk. Met een warm woord van welkom gaat de dienst van start. Na een zegengebed voor de kinderen komen de ouders met de dopelingen naar voren. Eén voor één krijgen de dopelingen nog de hand opgelegd met de zegenbede. Daarna wordt de doopkaars aangestoken aan de paaskaars.

Na een passend gedicht, slotgebed en slotwoord zit de dankdienst erop. De aanwezigen kunnen met z'n allen nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de aanwezige kinderen is er ranja. Voordat het al te veel een speeltuin wordt voor de kinderen, mogen de doopschelpen meegenomen worden en vertrekken de kinderwagens weer richting thuis.

Namens de aanwezigen, bedankt voor deze dienst!

Linda en Hein Bergman

OUDERAVOND OUDERS VORMELINGEN EN EERSTECOMMUNICANTEN

Op 3 maart was er op Alverna een ouderavond voor ouders van communicanten en vormelingen. Pastor Cees Janssen hield een inleiding waarna we in gespreksgroepjes uiteengingen. De avond werd afgesloten met terugkoppeling uit de groepen. De avond had als thema: samen het verhaal van God en de mensen ontdekken. Concreet was de vraag:

Hoe ontdek je dat samen met je kind, bijvoorbeeld die van 8 of 12 jaar, die op het punt staan hun eerste communie of vormsel te doen?

Er waren verschillende lijnen: er is de levensloop van geboorte tot overlijden. Er is de lijn van de seizoenen: winter, lente, zomer, herfst en winter. Er is ook de liturgische jaarkalender, die hier in deze streken het ritme van de seizoenen volgt. (In Argentinië, het land van koningin Maxima en paus Franciscus, bijvoorbeeld is het net omgekeerd).

We gingen op zoek naar de samenhang tussen de lijnen in het leven, de geloofsbelijdenis en de sacramenten. Er is bij wijze van spreken de lente van je jeugd waarin je opgroeit als kind (thuis, op de basisschool en het voortgezet onderwijs). Er is de zomer van je volwassenheid waarin je als mens je partner vindt, je werk (bijvoorbeeld dat van priester of pastor in de kerk!) vindt. En er is de herfst van je levensavond waarin je oud wordt en tenslotte het moment van sterven komt als de winter die zijn intrede doet.

Ook de sacramenten en het liturgisch jaar hebben een samenhang met de levensloop en de seizoenen. Het liturgisch jaar start met de adventstijd in november, in de donkerte van de late herfst en de winter en gaat via Kerstmis naar Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren in de lente om via de zomer weer opnieuw terug te zijn in de tijd van de advent en de winter. Het eerste sacrament, de doop, wordt meestal toegediend vlak na de geboorte, de eerste communie komt met acht jaar, sacrament van het vormsel is er met 12 jaar ongeveer bij het verlaten van de kindertijd. De sacramenten van priesterschap of huwelijk zijn er meestal op de momenten dat ook het beroepsleven begint.

Deze lijnen hebben we in kleine groepjes proberen samen te vlechten tot een goed begrip. Over dit goede begrip leeft bij ons een diepe wens: dat we het kunnen delen met onze kinderen.

Bas van Dijk en Cees Janssen



VANUIT DE CONTACTRAAD

De contactraad had haar vergadering op 2 maart 2016. Enige punten die daarin - na een gezamenlijk gebed van psalm 103 met als leidraad: "Geef ons vandaag een teken van liefde"- aan de orde kwamen waren:

- Evaluatie van vieringen: Stilgestaan is bij de vieringen van Aswoensdag en oudjaar. Hoe laat het zich ervaren als weinig mensen her en der verspreid in de kerkbanken zitten? Vanaf het priesterkoor kijk je dan soms "als het ware in een zwart gat". Die vieringen kunnen we misschien beter in het zijzaaltje houden zoals we dat in de mis op de eerste vrijdag doen.

Gevraagd wordt of mensen ook meer bij de viering kunnen worden betrokken; nu zijn er hele stukken waar alleen de voorganger of een ander aan het woord is. Het zou fijn als mensen ook stukjes uit het eucharistisch gebed zouden kunnen meebidden. Pastor Bas neemt dit mee voor overleg met de andere pastores.

- Vieringschema: Toepassing van het nieuwe vierwekensysteem in het vieringschema. Hoe wordt er precies geteld? Voor koren is het een hele overgang, temeer daar er een flink aantal koorleden regelmatig op zondag werken. Dat maakt plannen soms best lastig. Ook is bij het opgeven van misintenties voor mensen niet altijd duidelijk of de viering in het gevraagde weekeinde op zaterdag of zondag is. Het is wenselijk dat de toepassing van het vierwekensysteem gemakkelijk inzichtelijk is.

- Aankleding kerkruimte: Een van de gipsen figuren uit het paastafereel dat met Pasen in de oude doopkapel staat, heeft een arm gebroken. Inmiddels is deze weer hersteld. Het bordje met een tekst over ons motto "verbondenheid" heeft zijn plaats gekregen achter in de kerk.

- Aantal vrijwilligers: De vrijwilligers in de Woelzike geloofsgemeenschap lijken in aantal te zijn afgenomen. Ook lijkt de gemiddelde leeftijd te zijn gestegen. Gevraagd werd of dit misschien niet een enigszins vertekend beeld was. Jammer genoeg bleken de cijfers bij nader inzien toch te kloppen.

Namens de contactraad, Bas van Dijk

MISINTENTIES

In de afgelopen periode is het vierwekenschema ingevoerd dat de indeling regelt voor de voorgangers. De vele gevolgen die dit heeft worden steeds duidelijker voor de anderen dan de voorgangers, onder andere koren en werkgroepen zoals die voor de eerste heilige communie. Een ander gevolg zit in de verzorging van de misintenties. Door

de voorkeuren die men vroeger had voor een bepaald weekend waren dit vaste punten voor vele families en verdere nabestaanden. Nu kan het zo zijn dat de viering ineens een zaterdagavondviering is in plaats van een viering op zondagmorgen en daardoor aanleiding tot verzetten. Hier wordt zo veel mogelijk getracht erg zorgvuldig te zijn maar het blijft mensenwerk.

Mocht het niet gaan zoals bedoeld, dan helpt het als men vertelt dat het niet goed ging. Alleen dan is herstel in overleg mogelijk. Dus als dit u treft, help ons het de volgende keer wel goed te doen!!

GEDOOPT

Noah van der Vlist



BOEKJE VOOR TIJDENS DE VIERINGEN



Ouders kunnen het boekje "Om te beginnen" of een ander boekje tijdens de viering meenemen de kerkbank in voor hun kinderen om kennis te maken met de Bijbel op een speelse manier. Het is voor kinderen soms moeilijk om de viering goed te volgen. Hopelijk vinden zij

in het boekje toch een manier om tijdens de viering met God bezig te zijn.

Bas van Dijk

EXCURSIE VORMELINGEN NAAR MEGEN

Op 12 maart gingen de vormelingen van Wijchen en Alverna naar het franciscanenklooster in Megen. Ze werden rondgeleid door de kerk en het klooster. Ook werd er verteld over de geschiedenis en de betekenis van het leven van de broeders in dit klooster en kwam er uitleg van hoe dat nu gebeurt. Op de foto leidt broeder Theo van Adrichem de vormelingen rond in de kapel waar 's zomers het getijdengebed gebeden wordt en het orgel staat.





125 JAAR KERK IN NEDERASSEL

Dat de kerk van Nederasselt 125 jaar oud is willen we vieren in het weekend van 4 en 5 juni 2016. In de volgende Apostelbode geven we nadere informatie over het programma.

Hieronder alvast een stukje historie over het ontstaan van de H. Antonius Abt te Nederasselt.

DE ANTONIUS ABTKERK VAN NEDERASSEL

Op 10 januari 1891 kon de bisschop aan het R.K. Parochieel Kerkbestuur mededelen dat hij een brief van 'Zijne Excellentie, de minister Ruijs van Beerenbroek' had ontvangen waarin 'de nieuw opgerichte parochie van den H. Antonius Abt te Nederasselt' ook bij de regering bekend was. Op 27 juli 1891 kwam Mgr. Godschalk de kerk plechtig inwijden, maar op 24 december 1890 werd in de nieuwe kerk al de eerste H. Mis opgedragen.

Na herhaald en dringend verzoek van veel parochianen die bijna nooit in hun eigen kerk kwamen vanwege de verre afstand, besloot de bisschop van 's-Hertogenbosch op 9 december 1889 dat Nederasselt een eigen kerk en een eigen pastoor zou krijgen. Op 9 mei 1890 bevestigde Monseigneur Godschalk de bouw van een nette doelmatige kerk en pastorie. Pastoor P. van Hooff werd op 3 maart 1890 door de bisschop benoemd tot bouwpastoor. Hij kreeg een zware taak omdat er een nieuwe parochie opgericht moest worden.

Vrijwel onmiddellijk na zijn benoeming begon Van Hooff met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Hij kreeg bezoek van architect C. Fransen die geheel op eigen initiatief plannen voor hem tekende, waarvoor hij geen opdracht had gegeven noch verplichtingen was aangegaan. In dat jaar 1890 vestigde Caspar Fransen, toen dertig jaar oud, zich als zelfstandig architect. Hij kreeg de opdracht de kerk in Nederasselt te bouwen, een van zijn eerste opdrachten. Hij bouwde nog meer kerken in Gelderland. Hij tekende voor Nederasselt een prachtige neogotisch kerkgebouw. De gotische bouwkunst van de Franse kathedralen lag aan dit kerkge-

bouw ten grondslag: driebeukige basilica, spitse ramen, ten hemel gerichte hoge gewelven en kooruimte. Aan het smaakvol evenwicht van deze kenmerken dankt de kerk van Nederasselt haar sfeer en rust.

Merkwaardig genoeg is het priesterkoor naar het noorden gericht en niet naar het oosten zoals gebruikelijk. Aan beide zijden van het koor bevinden zich de sacristieruimten. De toren waarin zich de hoofdingang tot de kerk bevindt wordt geflankeerd door een traptoren aan de westzijde en de doopkapel aan de oostkant.

Voor de inrichting van de kerk was nagenoeg geen geld. Oude banken uit Beek en Donk, een noodpreekstoel en een kruisweg waren de

eerste spullen voor de inrichting van het kerkgebouw. Het hoofdaltaar en de eikenhouten preekstoel (die zijn niet meer aanwezig) werden geschonken door een familie.

De kruisweg, die door A. Barten is geschonken, werd gemaakt door Hugo Kohl uit Roermond in 1893. Kohl schilderde deze kruisweg op koperen platen. De 16 beelden die het schip van de kerk versieren zijn op doek geschilderd. De gebrandschilderde ramen werden geleverd door F. Nicolas uit Roermond. In 1901 volgden de beide zijaltaren, gewijd aan Maria en Jozef.

Ter gelegenheid van het zilveren priesterjubiläum van pastoor Van Hooff schonken de parochi-

anen in 1898 de twee klokken van de kerk. Deze klokken waren afkomstig uit Aarle Rixtel. Eén kelk kreeg de kerk van Nederasselt van de oude parochie, de andere kelk van de "vereniging van 't heilig Sacrament". Een oude monstrans (ook gekregen) werd in 1902 vervangen door een nieuwe monstrans geschonken aan de parochie door Johannes van Tienen. Pastoor van Hooff heeft zich er openlijk over beklagd "zeer stiefmoederlijk" te zijn behandeld door de moederkerk van Overasselt (verslag 1890-1891).

In de volgende Apostelbode komt er nog een vervolg van de geschiedenis van de kerk in Nederasselt.

Hierin o.a. meer informatie over de priesters die in Nederasselt gewerkt hebben.

Liza Matijssen en Corné Schaap





EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE KERK VAN OVERASSELT (2)

Vorige keer hebben we verteld dat pastoor Van Esch de op hoogbejaarde leeftijd gestorven pastoor Smits in 1889 was opgevolgd en zich direct ontwikkelde als een echte bouw-pastoor.

Lambertus van Esch (1844-1926), afkomstig uit Schijndel, was 45 jaar toen hij pastoor van Over- en Nederasselt werd. Net als zijn kapelaan Van Hooff, die ook al kapelaan was onder pastoor Smits, stond hij volledig achter het plan om de parochie te splitsen en er ontstond onmiddellijk een drukke correspondentie tussen de pastoor en monseigneur Godschalk, de toenmalige bisschop van Den Bosch.

Niet alle parochianen waren gelukkig met het plan. Met name een aantal bewoners van het buurtschap Schoonenburg probeerde de splitsing tegen te houden. Schoonenburg was in feite de kern van Overasselt. Nog maar kortgeleden, in 1882, was daar zelfs een nieuw gemeentehuis gebouwd. Pastoor van Esch startte evenwel een intekenactie om geld bij elkaar te krijgen

voor de bouw van twee nieuwe kerken met pastorieën. Deze actie verliep voorspoedig en op 9 december 1889 schreef de bisschop dat hij had besloten tot de bouw van twee nieuwe kerken en twee nieuwe pastorieën. Beide parochies zijn onder de hoede van Sint-Antonius Abt hun eigen weg gegaan. Pastoor Van Esch werd pastoor in Overasselt en kapelaan Van Hooff in Nederasselt.

De nieuwe kerk en pastorie van Overasselt zouden worden gebouwd op een perceel aan de Hoogstraat, op zo'n anderhalve kilometer van de oude waterstaatskerk. Als architect werd Carl Weber (1820-1908) aangezocht. Weber had in die tijd al een behoorlijk aantal kerken gebouwd, zoals de kerk in Raamsdonkveer,

waar Van Esch lange tijd kapelaan was geweest. In de periode van 1881 tot 1893 liet Weber zich inspireren door de Rijnlandse romano-gotische stijl. Ook de kerk van Overasselt zou hieronder kunnen worden gerangschikt, al wijkt de kerk op

meerdere punten af van andere Weberse kerken uit die periode.

Zeer opvallend is dat de kerk maar één toren heeft. Op de plaats waar volgens het oorspronkelijke ontwerp de tweede toren had moeten staan is een doopkapel gebouwd (tegenwoordig Maria-kapel), vermoedelijk om financiële redenen. Ook is de toren vier meter lager dan pastoor Van Esch zich had voorgesteld.

In het voorjaar van 1890 is men met de bouw begonnen. De begroting van 36.200 gulden werd, zoals wel

vaker bij Weber, flink overschreden, zozeer dat pastoor Van Esch de bouw liet stilleggen. Nadat op een parochievergadering de familie Vos zich garant stelde voor de overschrijdingen, kon het werk worden hervat. De bouw werd nogmaals vertraagd door de strenge winter van 1890-1891, maar in de zomer van 1891 kwam de kerk dan toch gereed. De totale bouwkosten bleken 60.200 gulden. Hiermee was er geen geld meer voor een nieuwe inventaris en werd alles wat in de oude waterstaatskerk nog bruikbaar was overgebracht naar de nieuwe kerk.

Op 10 augustus 1891 vond de officiële inwijding plaats door monseigneur Godschalk. Het Heilig Sacrament werd in een plechtige optocht van de oude naar de nieuwe kerk overgebracht, waar de kerkwijding plaatsvond, gevolgd door een pontificale gregoriaanse mis.

Wordt vervolgd.

Bron: Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt, 1991

Foto 1: Pastoor Van Esch

Foto 2: Carl Weber, portret uit 1889 (Wikipedia)

Foto 3: Pastoor Van Esch in de nieuwe kerk

VIERING 125-JARIG BESTAAN

De eerste ideeën voor de viering van het 125-jarig bestaan van de H. Antonius-Abtkerk te Overasselt worden door verschillende vrijwilligers uitgewerkt. Op zaterdagavond 10 september zijn de parochianen van harte welkom in de kerk om te genieten van muziek en historie. Op zondag 11 september is er natuurlijk een plechtige Heilige Mis. Over de overige feestelijke activiteiten voor de zondag hopen we in een volgende Apostelbo- de meer bekend te kunnen maken.

GEDOOPT

28 maart 2016

Veerle Gerrits

10 april

Ilaj Wallé



"PASTORAAT VAN NABIJHEID"

Het "Pastoraat van Nabijheid" is een werkgroep die zich in de gemeenschap o.a. bezig houdt met het bezoeken van aan huis gebonden personen, zieke mensen en ouderen.

Deze mensen worden, in overleg met de desbetreffende persoon, regelmatig bezocht door één van onze leden of desgewenst door pastor Aloys. Door deze bezoeken wil de gemeenschap haar betrokkenheid tonen met haar leden.

Deze bezoeken kunnen het karakter hebben van een gezellig bezoekje, een luisterend oor, medeleven, actualiteiten onder de loep nemen enz.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

AFSCHIED VAN EEN VRIJWILLIGER

Op zaterdag 20 februari heeft de Niftrikse gemeenschap in een bomvolle kerk afscheid genomen van een karakteristieke vrijwilliger. Jan van der Linden was een vrijwilliger met een grote inzet en een energiek persoon. Onder zijn bezielende leiding en aanvoering werden het kerkhof en de tuin naast de kerk onderhouden en voorzien van nieuwe planten. Samen met een groep vrijwilligers werd er geschoffeld, het onkruid verwijderd, de heggen geknipt en zonodig opnieuw aangeplant en herplant, de paden werden bijgehouden en waar nodig voorzien van nieuwe grint. Hij vond het fijn dat hij dit heeft mogen en kunnen doen. De momenten van het gezamenlijk koffiedrinken werden op een prettige wijze benut. Vele jaren heeft hij er zorg voor gedragen dat er in de kerk gedurende de kersttijd kerstbomen geplaatst konden worden.

Hoewel deze werkgroep haar best doet om signalen uit de gemeenschap op te vangen, is zij van mening dat er een groep mensen buiten beeld blijft.

Daarom vragen wij aan ieder die iemand kent die een bezoekje vanuit de kerk op prijs zal stellen, deze persoon op te geven. Of bent u zelf iemand die een bezoekje op prijs stelt, laat het ons weten!

Dit kan door middel van een briefje in de bus of telefonisch bij:

de pastorie, Hoogstraat 5, telefoon nr. 024 622 1276.

Of bij Ricky Ariëns Kon. Wilhelminastraat 7,
telefoonnr. 024 622 1897.

Verder is Jan lid geweest van het St.-Damianusgilde in Niftrik. Dit gilde heeft een belangrijke plaats in Niftrik. Hij is een trouw lid geweest en heeft zich voor het gilde volledig ingezet. Hij was een gelukkig man als hij op de bijeenkomsten aanwezig was. Hij deed mee aan de activiteiten en hielp als het nodig was. Koning is hij nooit geweest. Dat vond hij wel jammer. Jan behoorde tot de vaste dragers bij de uitvaarten van de leden in de kerk. Ruim veertig jaren heeft hij dit gedaan en hij heeft daarvoor een ereteken ontvangen. Bij het St.-Damianusgilde zal hij zeker gemist worden. Jan werkte op zijn eigen kwekerij, waar hij buxus kweekte. Jan heeft het leven ten volle geleefd. We zijn hem erg dankbaar voor wat hij voor de Niftrikse gemeenschap gedaan en betekend heeft.

Moge hij rusten in vrede.

Contactraad Niftrik



H. VICTOR - BATENBURG

VORMELINGEN

Op zaterdag 16 april 2016 worden twee kinderen uit Batenburg, t.w. Chantal Banken en Anemiek van Heumen, gevormd. De vormselviering wordt gehouden in de H. Annakerk te Bergharen. Het sacrament van het H. Vormsel wordt toegediend door Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van 's-Hertogenbosch. In deze viering gaan voor de hulpbisschop en diaken Hennie Witsiers. De viering begint om 17.00 uur.

Verder worden in deze viering de kinderen van Bergharen en Hernen gevormd. Namens de contactraad en de ouders nodig ik de mensen van Batenburg uit om mee te gaan naar deze viering. Dat is heel leuk voor deze kinderen, om te laten zien dat wij met hen meeleven.

Diaken Hennie Witsiers

R.K. PASTORIE

Op dinsdag 1 maart jl. heeft de overdracht van de pastorie aan de familie Van der Steen-Van Beuningen plaatsgevonden. Inmiddels is de pastorie leeggemaakt, zodat er in gewerkt kan worden. Wij wensen de familie Van der Steen een mooie tijd toe in haar nieuwe huis.

Tevens willen wij alle vrijwilligers, die ooit iets gedaan hebben in de pastorie, danken voor hun inzet en energie. Door hen is het mogelijk gebleven dat dit gebouw een thuis voor de parochie kon zijn en blijven. Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk geweest.

Diaken Hennie Witsiers



GILDEDAG EN VRIJWILLIGERSFEEST VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP



Zondag, 24 april is de jaarlijkse gildedag. De gildedag wordt geopend met een eucharistieviering. Deze viering begint om 10.00 uur. Pastor Aloys van Velthoven zal voorgaan. Na deze dienst gaat het gilde zich voorbereiden op het koningschieten, dat in de middag plaatsvindt. Die dag organiseert de contactraad het vrijwilligersfeest voor de mensen, die zich een jaar lang weer hebben ingezet voor onze geloofsgemeenschap, want zonder die vrijwilligers kunnen we onze geloofsgemeenschap niet vitaal houden.



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Het grote gebeuren in april is uiteraard ons 40-jarig jubileum als geloofsgemeenschap. Dit vieren we op zondag 10 april met een extra feestelijke viering om 11.00 uur, gevolgd door een informeel samenzijn. Elders in deze uitgave vindt u meer over dit feest. Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.
- In de week voor dit jubileum gaan het koffieuurtje op woensdag 6 april en de viering op de tweede vrijdag 8 april gewoon door. De Kroatische viering op 10 april gaat niet door.
- In de maand mei wordt op donderdag om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Annie van der Neut en Gerard Broekhuijsen dragen hier zorg voor. Het gaat om de data 12, 19 en 26 mei. Op 5 mei gaat dit niet door, omdat het dan Hemelvaartsdag is.
- Op dit moment zit de bloemengroep krap in haar bezetting. En dat voor zo'n mooi werk. Mocht het voor u iets zijn of wilt u hier meer van

Na de viering worden de vrijwilligers uitgenodigd in dorps huis Terp voor een gezellig samenzijn. Er zal een lunch aangeboden worden. Wij nodigen al onze vrijwilligers, de gildebroeders en parochianen uit deze feestelijke eucharistieviering bij te wonen.

VITALITEIT VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Op 23 februari is er een bijeenkomst geweest van een aantal parochianen en de contactraad om eens te praten over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wat zijn er voor mogelijkheden om te vieren als onze kerk een andere bestemming krijgt en hoe kunnen wij meer mensen betrekken bij de kerk. De avond werd als positief ervaren. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg en wel op dinsdag, 26 april om 20.00 uur in het parochiezaaltje. Wij zouden graag zien, dat deze groep wordt uitgebreid om mee te denken over de veranderingen en om mensen enthousiast te maken om mee te doen. Mensen die hier belangstelling voor hebben zijn op deze avond van harte welkom.

De contactraad

DOPEN
3 april 2016
Dane Lamers



weten, laat het ons horen via een telefoontje naar 06-50265160.

- De contactraad en de stuurgroep komen weer bij elkaar op 19 april en 12 juli.
- De komende Ontmoetingsvieringen zijn op de zaterdagen 2 april en 4 juni. In mei is er geen Ontmoetingsviering. De aanvang is steeds om 19.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad,
Tini Poos.

HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van Emmanuël. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom. De eerstvolgende data zijn 6 en 20 april en 4 en 18 mei. Graag tot dan!



Tini Poos



Theo Clemens is geboren in Den Haag op 1 oktober 1916 en in Overasselt overleden op 8 februari 2016. Een echte familieman heeft ons in zijn honderdste levensjaar moeten verlaten. Theo was een bijzondere man en een levensgenieter, maar vooral genoot hij van de aanwezigheid van zijn familie. Hij was een man met humor. Zijn vrouw Jo zei na zijn overlijden: "Hij heeft lang geleefd, maar toch te kort". Op 18 februari was de afscheidsviering in de kerk van Overasselt en is hij te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.



Op aswoensdag 10 februari is **Aly Jansen-Braam** overleden. Na de oorlog ging ze de gezinszorg en later de kraamzorg in. In 1953 trouwde zij met Jozef; in Neerbosch werden zes kinderen geboren. Aly was een zelfstandige, actieve en gelovige vrouw, resoluut, doortastend en gastvrij. In 1972 verhuisde het gezin naar de Wegelaar in Balgoij. Toen de gezondheid van haar man Jozef achteruit ging verzorgde ze hem lange tijd thuis; hij overleed in 2000. Toen de nieuwe generatie de boerderij overnam, ging ze naar Alverna. Aly moest langzaam haar zelfstandigheid overgeven. Op 15 februari vierden wij haar uitvaart. Moge zij rusten in vrede.

Jan van der Linden, een karakteristiek persoon, is op 5 augustus 1936 geboren in Haaren en op 16 februari 2016 te Niftrik overleden. Hij was de echtgenoot van Nellie Toonen. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren. Hij was ook gelukkig met zijn vijf kleinkinderen. Hij hield van zijn kinderen en heeft er voor gezorgd dat zij alle drie met hun gezinnen bij hem in de buurt wonen. Helaas werd Jan ziek en na een ziekbed overleed hij thuis in het bijzijn van zijn naasten. De uitvaart voor Jan was in de H. Damianuskerk te Niftrik op 20 februari 2016 en hij is begraven op de door hem zelf uitgekozen plek op ons kerkhof.

Zuster Everardi (Wilhelmina Maria Siero) aanschouwde op 11 februari 1930 haar levenslicht, op 17 februari 2016 ging zij terug naar haar Schepper. We hebben haar uitvaart gevierd op 23 februari 2016 in La Verna, waarna zij begraven werd op het kloosterkerkhof.

Op 29 februari 2016 overleed **Annie Roeffen-Toonen** te Wijchen, één dag na haar 80^e verjaardag.

Zij was ongeveer 44 jaar getrouwd met Henk Roeffen. Annie was een zorgzame, zachtaardige echtgenote, moeder en oma. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Geloof, eerlijkheid en rechtvaardigheid stonden bij haar hoog in aanzien. Op 4 maart 2016 was haar uitvaartdienst vanuit de kerk van

Antonius Abt te Wijchen en is zij begraven op het kerkhof nabij de kerk.

Op 1 maart overleed thuis in de Lindenstraat **Frans Lamers**. In december vierde hij nog zijn honderdste verjaardag. Bijna vijftig jaar getrouwd was hij met Annie Boschman, die vijf jaar geleden overleed. Frans werkte tot zijn 65^e in de bouw, als opperman. Was daarnaast vooral een enthousiast en vakkundig duivenmelker. En een gelovig mens, die zolang zijn gezondheid het toeliet, de kerkdiensten in de Antonius Abt bezocht. We namen afscheid van hem met een viering in het crematorium.

Op haar 90^e verjaardag is **Antonia de Grunt-van As** plotseling overleden. Zij was de oudste in een gezin van dertien kinderen. Zij was de weduwe van Jan de Grunt. Uit hun liefde werden vier kinderen geboren maar van de jongste heeft zij direct afscheid moeten nemen. Zij was oma van vier kleinkinderen. Vele kinderen zijn met haar hulp op de wereld gezet. Haar grootste hobby breien heeft ze kunnen blijven uitoefenen. In plaats van de felicitaties ontvingen de kinderen op deze dag condoleances en hebben zij afscheid genomen. Op 5 maart heeft de crematie in het crematorium te Beuningen in haar eigen stijl plaatsgevonden.



STILTE EN EENZAAMHEID

Nadenken over stilte en eenzaamheid werpt een mens tevens op zijn eigen leven terug, zeker in geval van een ernstig chronische ziekte. Daarbij dringen de stilte en eenzaamheid zich ongewild op. Allerlei ervaringen worden daarbij opgedaan. Ervaringen die deels gemeenschappelijk zijn. In de hoop dat veel ernstig chronisch zieken zich herkennen in mijn ervaring met het chronisch ziek zijn, doe ik hierbij mijn verhaal.

Ik heb een ernstige vorm van reuma en serieuze hartproblemen. Mijn ziekte is chronisch en brengt met zich mee dat de stilte me langzaam maar zeker omvat.

Pijn, vermoeidheid en het vele medicijngebruik dwingen mij mijzelf steeds meer terug te trekken uit het gewone leven. Slapen is een ramp, omdat ik steeds wakker word van de reumapijn die overal in mijn lijf zeurt en steekt. Lang in dezelfde houding zitten is niet uit te houden. Om uit de pijn te komen is de boodschap dat je moet bewegen. Maar veel bewegen wordt belet door de vermoeidheid. Bezoek aan theater, film, verjaardagen en feestjes kan ik niet meer aan, want het ontmoeten van veel mensen is te vermoeiend voor me. Het gevolg is dan ook dat ik hoe langer hoe minder mensen zie en ontmoet. Mijn wereld wordt kleiner en kleiner en stiller en stiller. En daar gaat ook zo af en toe eenzaamheid mee gepaard.

Er zijn dagen dat de stilte mij een verdrietig gevoel geeft. Maar er zijn ook dagen dat de stilte mij helpt om door te gaan. Ik leer beetje bij beetje wat ik zo graag deed los te laten. Naarmate ik ouder word gaat dit proces van loslating gemakkelijker, want ik heb toch al zoveel van het leven en de wereld gezien en meegemaakt.

Maar het valt niet altijd mee. Mijn lijf laat het weliswaar afweten, maar niet mijn hersenen die nog boordevol met gedachten en ideeën zijn. Dat kan soms echt moeilijk zijn, want ik kan ze niet meer kwijt. Allerlei hobby's en clubs heb ik moeten opge-

ven. Mijn lijf kon dat niet meer aan. Het ergste vind ik echter dat ik door de reuma niet meer in de tuin kan werken en iets leuks met mijn bijna volwassen kleinkinderen kan ondernemen.

Toch leer ik ermee te leven. Ik moet wel!!! De pijn kost mij teveel energie. Stilte geeft mij rust. En rust ontspant me. Na een rustige dag hoop ik dat ik de volgende morgen de energie heb even naar een winkelcentrum te gaan achter de rollator. De etalages bekijken, de mensen om me heen zien en met mijn partner een kopje koffie drinken. Genieten van dit moment, even onder de mensen te zijn.

Stilte kan positief werken en als chronische patiënt zie ik die positieve kant juist vanwege mijn

lichamelijke situatie. De stilte en rust zorgen dat ik minder pijn heb. Ook al zijn er soms dagen dat de stilte me aanvliegt.

Gelukkig lees ik graag, het boek ligt op een schuine leesplank omdat ik het niet kan vasthouden. Ook kijk ik graag TV en luister ik veel naar de radio zodat mijn wereldje niet te klein wordt. Mijn moeder zei altijd; Tel je zegeningen, maar tel ze wel één voor één. Dat probeer ik ook te doen, want er zijn toch nog dingen in mijn leven die de moeite waard zijn zoals de liefde en steun van mijn partner. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik nog een partner heb. Veel mensen die oud en ziek zijn en moeilijk bewegen hebben immers geen partner meer. Daarom mag ik niet zeuren, of me onderdompelen in zelfmedelijden. Ik geniet van de vogels in de tuin, ons fijne huis met alles op de begane grond, de jaargetijden die mijn tuin veranderen in vele kleuren.

Maar toch glij ik met mijn chronische ziekte heel langzaam maar zeker in een diepe kuil vol van eenzaamheid en stilte.

Een van de vele chronisch zieke parochianen



foto: Do Visser-De Gelderlander 2014

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

REALITEIT

Wat is de echte wereld? Soms weet ik het niet meer. Ik heb met verbazing een man bestudeerd in de intercity tussen Heerlen en Den Bosch. Een jaar of vijfenveertig, kalend en nogal fors. Hij nam plaats aan de andere kant van het gangpad, schuin vóór mij. Koptelefoon over zijn oren, leesbril op zijn hoofd, laptop en iPad op het uitklapbare schapje waarop de meeste mensen het bekertje met de koffie zetten. En als laatste haalde hij nog zijn iPhone tevoorschijn. En toen begon hij te werken, op drie schermpjes tegelijk. Ik was vol bewondering, nog nooit had ik iemand zo razendsnel met tien vingers zien typen. Hij vloog van schermje één naar schermje twee en drie en bewoog intussen zijn hele lijf alsof hij zittend aan het dansen was. Soms roffelde hij aan de zijkant van het grootste schermje waarop volgens mij een of ander spannend spel gespeeld moest worden. Ik zag kleine ontploffinkjes, en bij iedere lichtflits ging de gebalde vuist van de man omhoog alsof hij zichzelf feliciteerde met een overwinning. Zo nu en dan zette hij zijn leesbril even op de plaats waar zo'n ding thuishoort, voor zijn ogen. Dan werd er een tekst gecontroleerd op schermje drie waarna de bril weer verhuisde naar zijn kale hoofd.



Ik werd meegezogen in zijn wereld en vergat bijna dat ik in de trein zat. Ik begon een heel leven om hem heen te bedenken. Zou er bij hem thuis in elke kamer een televisie en een computer staan? Ik heb lang geleden een sciencefiction verhaal gelezen waarin het leven van ieder mens geregeld werd vanaf grote schermen die elke muur in huis volledig bedekten. Je kon er niet aan ontsnappen.

En waar ben ik op dit moment mee bezig? Ik zie de letters op het scherm vóór mij verschijnen en hoef straks alleen maar op een toets te drukken om dit verhaal aan de andere kant van Wijchen te laten landen op het scherm van de redactie. Niet zo lang geleden schreef ik nog met de pen op het papier.

Het sciencefiction verhaal van lang geleden wordt werkelijkheid. Dingen die onvoorstelbaar leken worden na verloop van tijd gewoon, de mens past zich aan. Maar af en toe beangstigt mij de snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert. Dan zoek ik houvast in de dingen die voor mij altijd waar zijn gebleven vanaf het moment dat ik besepte dat ik kon nadenken. Wat zou ik zijn zonder andere mensen? En ik ben er nog steeds van overtuigd dat niemand voor niets wordt geboren en dat wij uiteindelijk allemaal goed terecht zullen komen. Al zal geen enkele computer dit laatste ooit kunnen bewijzen.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DEEL JE TIJD

Met tijd hebben velen van ons een moeizame relatie. Als we er veel van hebben, geeft het ons de mogelijkheid om ons te ontspannen. Maar als de zee van tijd voor ons leeg is kan ze angst inboezemen. Als we weinig tijd hebben, kan dat ons aanzetten tot efficiënte productiviteit. Maar als die toestand te lang duurt, raken we sneller vermoeid en kunnen maar moeilijk onze aandacht richten op ons heden en nu.

Tijd vraagt om het maken van keuzes. Wanneer we geen keuze maken, worden we immers ingehaald door de tijd. De tijd zal leren of de keuze goede gevolgen heeft en hoe we erin slagen om te gaan met datgene waarvoor we niet hebben gekozen. Jezus maakte in zijn woorden, maar vooral in zijn daden aanschouwelijk waar wat Hem betreft de sleutel lag tot het maken van keuzes in de tijd. Daar waar velen ervoor kozen hun tijd te besteden aan geld, eer, bezit of zichzelf, wijst Jezus naar de kwetsbare medemens. Daar waar velen kozen voor zichzelf, koos Hij voor de Ander.

Bijzonder aan de woorden en daden van Jezus is dat in de levensweg die Hij voorhoudt het zelf en de Ander geen tegengestelden zijn. Wie wil heersen moet dienen. En veel eersten zullen laatsten zijn, terwijl veel laatsten eersten zullen zijn. De ontspannen houding van Jezus ten opzichte van alles wat tijdelijk is, betekent niet dat Hij het wel en

wee dat een mens in de loop der tijd kan overkomen negeert. Integendeel, Jezus deelt de tijd met de mens in nood en heeft aandacht voor pijn en verdriet.



'Alle tijden zijn door U, God, gemaakt', aldus de bisschop Augustinus die in zijn ouderdom in geloof en vertrouwen terugblijkt op God in zijn leven. Hij sprak er zijn vertrouwen mee uit dat God er altijd al was en er altijd zal zijn, hoe de tijden van ons leven ook zijn. Maar het ontging de bisschop niet dat we vaak kortzichtig met onze tijd omgaan. Wie altijd gericht is op het resultaat op korte termijn, zal het doel op de langere termijn gemakkelijk uit het oog verliezen. En wanneer we niet bereid zijn de blik van onszelf af te wenden naar de ander, missen we het begrip van de samenhang tussen ons eigen leven en dat van anderen.

De bereidheid je tijd te delen geeft uitdrukking aan het besef dat we niet helemaal baas zijn over onszelf. En dat geeft ruimte, want wie voor alles zelf verantwoordelijk is heeft een zware last te dragen. De bereidheid je tijd te delen bevrijdt je uit de nauwe kring van je eigen ideeën, vooroordelen en wijsheden. In de confrontatie met het leven van iemand anders blijkt immers pas of het werkelijk wijsheden zijn, of schijnwijsheden. Deel je tijd, dan raak je verbonden met de eeuwigheid!

Martin Claes

Tijd met Jezus



Heilig Jaar van de Barmhartigheid
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **mei 2016** met het thema "Deel je (on)vrijheid". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 7 april 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.