

# DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | nummer 4  
mei 2016



*Toen ik naar buiten  
liep, mijn vrijheid  
tegemoet, wist ik  
dat als ik niet al  
mijn angst, haat  
en bitterheid zou  
achterlaten,  
dat ik dan nog altijd  
gevangen zou zijn.*

*(Nelson Mandela)*

## DEEL JE (ON)VRIJHEID

**De Twaalf**  
*Apostelen*

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,  
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Gregorius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik



### IN VREDESNAAM

Schepper en Heer  
van al wat bestaat,  
open mijn handen,  
mijn woelig hart.

Ontwaak, barmhartige liefde,  
ontsteek Uw helder licht.

Schenk troost en bevrijding  
op de weg van Uw mededogen,  
de plaats waar ik U in vrede mag ontmoeten.

Joke Plamont - Mees

### Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 3, 17 en 31 mei staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:  
NL65 RABO 0135 4634 59**

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS**

**Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2015	opgeteld	2016	opgeteld	verschil
januari	75.651		64.946		
februari	55.461	131.112	62.513	127.459	-3.653
maart	9.892	141.004	10.894	138.353	-2.651

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen dan kunt u te allen tijde doneren op boven vermeld banknummer.

### OM TE NOTEREN



**23 APRIL H. JOZEFKERK ALVERNA**

Vrijwilligersfeest

**24 APRIL HEUMEN**

Gildedag en vrijwilligersfeest

**26 APRIL 20.00 UUR H. GEORGIUS HEUMEN**

Vervolgbijeenkomst om te praten over de toekomst, parochiezaaltje

**1 MEI 10.00 – 17.00 UUR ST.-VITUSPAROCHIE HILVERSUM**  
WJD on Air! (Wereldjongerendagen),

**3 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**4 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**7 MEI BERGHAREN**

Opening Kapelbergseizoen

**12 MEI KOPIJ INLEVERDATUM**

Apostelbode: Nr. 5 "Deel je kennis"

**12 MEI 20.00 UUR H. JUDOCUS HERNEN**

Halfjaarlijkse bijeenkomst van werkgroepen

**16 MEI, 2E PINKSTERDAG**

Kapellentocht naar de Kapelberg in Bergharen

**17 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**17 t/m 22 MEI LOURDES**

Zesdaagse vliegbedevaart

**18 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

Koffie-ontmoetingsmorgen

**22 MEI 11.00 UUR BERGHAREN EN BALGOIJ**

Eerste heilige communie

**27 MEI 14.00 – 17.00 UUR DOMINICUSKERK NIJMEGEN**

Symposium ter viering van het 8e eeuwfeest van de orde der dominicanen. Organisatie: Het Albertinumgenootschap samen met de Effatage-meenschap, entree 10 euro

**28 MEI BEDEVAART WITTEM**

Voor de 76<sup>e</sup> keer op naar het heiligdom van de H. Gerardus

**28 t/m 31 MEI BEAURAING, BELGIË**

Meerdaagse- en dagbedevaart

**31 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**1 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
Koffie-ontmoetingsmorgen

**4 JUNI, VANAF 10.00 UUR START PAROCHIECENTRUM**

De Wandeling, Oosterweg 4 Wijchen

**4-5 JUNI H. ANTONIUS ABTKERK NEDERASSELT**

**VIERING 125-JARIG BESTAAN**

**9 JUNI KOPIJ INLEVERDATUM**

Apostelbode: Nr. 6 "Deel je huis"

**15 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**

Koffie-ontmoetingsmorgen

## GASTVRIJHEID

In de rabbijnse (joodse) traditie wordt Abraham gezien als de vader van de gastvrijheid. Het bijbelse verhaal dat hiermee sterk verbonden is, is dat van de drie mensen die door Abraham 'op het heetst van de dag' worden uitgenodigd. (Zie: Genesis. 18, 1-16). Over de tent van Abraham vinden we in de verhalen-traditie verschillende uitspraken waarvan de kern is dat de aartsvader niet alleen gastvrij is, maar ook het ontwerp van zijn tent aanpast aan dit doel.

Zo zou de tent van Abraham twee ingangen hebben gehad, zodat het makkelijker was om de gasten te zien en uit te nodigen. Volgens anderen had de tent een opening aan de vier windrichtingen: noord, oost, zuid en west - zodat de voorbijgangers meteen naar binnen kunnen zonder om te lopen. In weer een ander verhaal reikt de gastvrijheid van Abraham nog verder dan diens eigen huis. Abraham bouwt grote kramen langs de wegen waarin hij eten en drinken neerzet en waaraan de voorbijgangers zich te goed doen. Ze hoeven dan Abraham zelfs niet persoonlijk te bedanken.

De stap naar de huidige vluchtelingencrisis is niet groot. De grote stroom vluchtelingen die langs allerlei wegen en sluiproutes naar onze streken komt, heeft niet alleen onderweg behoefte aan eten en drinken, maar mag vanuit onze christelijke/humane waarden rekenen op de vervulling van alle basisbehoeften. Op de vlucht slaan met achterlating van nagenoeg al je bezittingen doe je niet zomaar. Gastvrijheid en armenzorg gaan hier hand in hand. Delen van onze overvloed met mensen die van huis en haard verdreven zijn, is een daad van barmhartigheid. Dit is de materiële kant van gastvrijheid. Maar er zit ook nog een andere kant aan de gastvrijheid, namelijk geestelijke ruimte geven aan gasten, vreemdelingen, vluchtelingen in vrijheid en van harte. We kunnen hier spreken van de deugd van gastvrijheid. Deugd opgevat als een blijvende gezindheid om het goede te doen en het kwade te laten.

Gastvrije opvang van vluchtelingen heeft consequenties voor onze samenleving. De gasten komen uit een andere cultuur, hebben vaak een andere religie en zeker andere gewoontes. Wij moeten onze vrijheid met hen delen en tolerant zijn ten aanzien van hun 'anders zijn'. Dat vraagt

respect voor elkaars overtuiging. Het blijft voor iedereen een zware opgave, maar voorlopig hebben we geen andere keuze. De oplossing ligt niet in agressie of geweld, maar in een eerlijke dialoog die kan leiden tot beter wederzijds begrip.

Tot nu toe ging het over gastvrijheid op mondiaal of Europees niveau, maar we kunnen deze behartigenswaardige deugd ook wat dichterbij halen. Bekend is dat alle kloosterordes en religieuze congregaties beschikken over gastenverblijven. De broeders en zusters ontvangen graag gasten die willen deelnemen aan het dagelijks ritme van het klooster, terwijl ze tevens een goede verzorging genieten. Gastvrijheid staat bij hen hoog in het vaandel en wie deze een keer mocht ondergaan, zal het als zegen hebben ervaren.

Gastvrijheid speelt in ieders leven een belangrijke rol en niet alleen wanneer we een horeca-gelegenheid bezoeken. Familieleden en vrienden bezoeken en ook weer in eigen huis uitnodigen, dat maakt het leven aangenaam. Zo'n uitwisseling schept vriendschap, maar kan ook steun geven, als iemand problemen heeft, ziek is of goede raad nodig heeft. Gastvrijheid verrijkt ons leven, op voorwaarde dat er een veilige situatie is en er vrede heerst. Vrede komt echter wel van twee kanten, want gastvrijheid kan ook vrede stichten.

In de geschriften van Franciscus van Assisi komt het woord gastvrijheid niet voor, maar zijn hele leven staat wel in het teken van gastvrijheid. Heel Gods schepping beschouwt hij als zijn broeders en zusters. Dat wil heel wat zeggen. Daarom heeft hij eerbied voor alles wat bestaat en spreekt hij voortdurend zijn zorg uit over al wat leeft: de zieke en de gezonde mens, de rovers die hem onderweg overvallen, maar ook de boze wolf in het dorp, de muizen die hem 's nachts plagen en de worm die op het pad vertrapt dreigt te worden. In Wijsheidsspreuk 18, die gaat over medelijden met de naaste, zegt Franciscus het volgende: "Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen wil worden, als hij in een soortgelijke situatie verkeert."

Een opdracht waar we ons leven lang aan moeten werken. Maar ze is de moeite waard en geeft bovendien voldoening. Die innerlijke vreugde wens ik u toe.

Koos Leemker



**(H)EERLIJKE SAPPEN, PUUR GENIETEN!**



De lente is in volle gang. Het wordt mooier en warmer weer. Bij mooi lenteweer past een sapje erg goed. De Wereldwinkel Wijchen heeft sappen in diverse smaken in het assortiment.

**FRIS OF ZOET?**

Voor de liefhebbers van appelsap is er de Fairtrade appelsap (1L) met lemon en lime. Lemon en lime zorgen voor een frisse smaak. Houd je meer van tropische vruchten dan kan je kiezen voor de tropische sap bestaande uit een heerlijk frisse combinatie van ananas, sinaasappel, appel, banaan en niet te vergeten mango.

**FRUIT VAN OVER DE HELE WERELD**

Van over de hele wereld brengt Fairtrade al dit fruit samen in deze pakken. De ananas en mango worden in Thailand door boeren verwerkt en geëxporteerd. De boeren krijgen begeleiding bij hun productie. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd hun planning af te stemmen op de vraag, zodat hun oogst meer oplevert. De sinaasappelsap van Fairtrade is tot slot gemaakt van zoete, zongerijpte sinaasappels die geplukt zijn in bijvoorbeeld Ghana en Brazilië.

Contactpersoon: De heer Henk Campschoer (secretaris Wereldwinkel Wijchen), 024 645 4069  
www.wereldwinkelwijchen.nl  
info@wereldwinkelwijchen.nl



**VANUIT DE REDACTIE**

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je kennis" en is bedoeld voor de periode van 4 juni t/m 3 juli. Schrijft u mee? Kopij kan tot

en met donderdag 12 mei per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl) of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

**VRIJHEID**

*Als vrij zijn is: hou jij je mond  
want ik heb iets te zeggen*

*Als vrij zijn is: jij achter tralies, want  
dan hoeven wij niet bang te zijn  
voor al jouw anders zijn en doen en anders laten*

*Als vrij zijn is: de dag van morgen  
strak bepalen door de dag vandaag  
iets minder dag te laten zijn*

*Als vrij zijn is: de deuren sluiten  
en op het beeldscherm vrij bekijken  
wat veilig uit de buurt moet zijn*

*Als vrij zijn is: steeds rustig slapen  
omdat de anderen hun tong moedwillig is ontnomen*

*Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt  
maar de schillen laten vallen in de kranten  
waar de honger wordt verzwegen*

*Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij  
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij  
in vrijheid elke dag gevangen neemt*

*Als vrijheid is: wachten tot de ander  
mij bevrijdt van angsten waar ik  
heilig op vertrouw*

*Als vrijheid mijn gedachten pleistert  
Als vrijheid om mij heen overal rondom  
en in mij waait,  
maar voor jou niet is te vangen*

*Als vrijheid mij beschermt  
tegen jouw ideeën die voor mij te  
anders zijn*

*Als vrijheid voor mij vandaag zo  
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet  
weet wat dat betekent*

*Dan is vrijheid munt voor mij  
en kop eraf voor jou  
Dan is vrijheid lucht en willekeurig*

*Maar staat het mij misschien wel vrij  
om iets van mijn riante vrijheid - met  
wederzijds goedgevonden natuurlijk-  
tijdelijk of voor langere duur  
af te staan om jou  
van mijn verstikkende vrijheid  
te bevrijden*

Marion Bloem

## HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

### BARMHARTIGHEID VOOR NATUUR EN DIER

Zo'n oproep tot een jaar van barmhartigheid zet je wel aan het denken over wat er in de samenleving gebeurt, waar het aan barmhartigheid ontbreekt, of waar je de barmhartigheid kunt versterken.

In de tijd toen de pest heerste in Europa vielen er ontelbare doden, overal, zelfs op straten en pleinen.



De kerk, de christelijke gemeenschap, riep mensen op de doden te begraven. Blijkbaar was die oproep nodig, niemand durfde de lijken

aan te raken, bang voor besmetting. Zo werd er aan de taak van barmhartigheid de zevende vorm toegevoegd.

Een groot probleem in onze tijd is, iedereen weet dat wel, de manier waarop er wordt omgesprongen met de schepping, met de natuur, met de dieren. Op veel fronten wordt de natuur, worden de dieren uitgebuit, misbruikt. We hoeven dat voor een aantal zaken niemand te verwijten, het waren de ontwikkelingen en om aan de kost te komen ging iedereen daarin mee. Gelukkig is er een tegenbeweging ontstaan.

Ik denk, dat we intussen een achtste aandachtsveld aan die barmhartigheid moeten toevoegen. Namelijk om barmhartig te zijn voor de schepping, barmhartig te zijn voor de dieren. Het kan toch niet toelaatbaar zijn, dat de eigen identiteit van dieren wordt ingeruild en verwordt tot een bedrijfsproduct, waarmee je alles mag uithalen om het snelste en goedkoopste product op de markt te brengen. Maar ook op andere wijze worden dieren mishandeld en gemarteld. Op velerlei terrein is er van respect en bescherming, van mededogen, goedheid en liefde voor de schepping, voor natuur en dier totaal geen sprake.

Iedereen mag een voorbeeld nemen aan Franciscus, die elk levend wezen in de natuur zijn zusters en broeders noemde. Het is een bij uitstek christelijke taak, ons christenzijn zal aan respect en navolging winnen, als wij vooraan staan in de eerbied en de barmhartigheid voor schepping, natuur en dier.

Jos van Minderhout

## APOSTELVERGADERING 13 APRIL 2016

Op 13 april vond de twaalfde Apostelvergadering plaats in de H. Antonius Abtkerk van Wijchen. Vóór en na afloop van de vergadering konden parochiebestuur, pastores en leden van de contactraden elkaar in het parochiecentrum ontmoeten. De vergadering zelf was gepland in de doopkapel en dat bleek geen gelukkige keuze: door het galmen vanuit de kerk waren de sprekers niet goed te volgen en de temperatuur maakte het niet behaaglijk.

Vanuit de contactraden werd gevraagd hoe het zit met aansprakelijkheidclaims. Geantwoord werd dat de parochie daarvoor verzekerd is. Daarnaast is er zowel bij de parochie als bij de gemeente een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Het parochiebestuur presenteerde het financieel overzicht van 2014 (exploitatie), 2015 (voorlopige cijfers) en 2016 (begroting). Konden we 2014 nog met een positief saldo afsluiten, in 2015 en 2016 gaat dat niet lukken. Het bestuur gaat binnenkort naar elke contactraad een apart financieel overzicht voor hun geloofsgemeenschap over 2014 en 2015 sturen.

Marieke Drent stelde zich voor als nieuwe pastor voor jeugd en jongeren (zeg maar alle parochianen van 0 tot 50 jaar). Zij vroeg vooral om medewerking van alle contactraden. De nieuwe bisschop wordt op 15 mei in Den Bosch geïnstalleerd en twee dagen later komt hij al voor kennismaking naar ons dekenaat. De parochie gaat hem welkom heten en uitnodigen om nader kennis te maken.

Het grootste deel van de vergadering ging over communicatie (daar haakte Annemarie Gooiker in haar opening al op in). Dat agendapunt werd behandeld door Adelheid den Hollander. Eerst werd met een spel duidelijk gemaakt hoe de inhoud van een bericht verwatert als het van persoon op persoon wordt doorverteld. Daarna werden alle aanwezigen verdeeld in groepjes en elk groepje kreeg twee stellingen te bespreken. Na de groepsdiscussies werden de uitkomsten plenair besproken. In totaal ging het om vier stellingen: een over de berichtgeving van geloofsgemeenschappen in de Apostelbode, een over de rol van de pastor binnen de geloofsgemeenschap, een over de website en een over de koppeling van parochiebestuurders aan contactraden. Al met al een nuttige vergadering.

Theo van der Weegen



## TWEEDE PINKSTERDAG 10 JAAR KAPELLETOCHT

Tien jaar geleden begonnen we met de kapellentocht om parochies in onze regio bij elkaar te brengen, elkaar te inspireren en samenwerking te bevorderen. En nu zal voor de 10<sup>e</sup> keer op tweede pinksterdag de kapellentocht gehouden worden. Parochianen uit alle kerken van Heumen tot Druten trekken er op uit, omdat ze het christelijk leven van liefde, samen geloof beleven, een belangrijk vuur in hun leven vinden. Ze gaan op pad langs de verschillende Mariakapellen om daar even stil te staan en een kaarsje op te steken. Om tien uur komen ze allen samen op de Kapelberg Bergharen om daar feestelijk de pinkstergeest van vuur en liefde te vieren, die mensen aanzet tot een menswaardig leven en samenleven. En wie zal ontkennen dat dit in onze tijd met alle problemen wel heel erg belangrijk is. Het thema van deze Kapellentocht sluit daarbij aan: "Wat een geluk als je een barmhartig mens bent". Barmhartige mensen, gemeenschappen waarin barmhartigheid heerst, scheppen toekomst, vernieuwen het leven. Zij zijn de hoop voor een goede toekomst. Verzamelpunten om met anderen deze tocht te gaan:

Nederasselt om 6.45 uur bij Truus Broekman.  
Bergharen om 5.45 vanaf het kerkplein, via een flinke omweg naar de Kapelberg.  
Wijchen om 7.30 uur op het kerkplein Antonius Abt.  
Hernen bij de kerk om 9.00 uur.

Voor parochianen in Druten om 8.50 uur een startpunt voor fietsers bij de kerk en om 9.00 uur bij de kerk van Puiflijk. Vóór de viering kunt u een misintentie opgeven. Na de viering is er koffie en thee. Tot 16.00 uur zijn de kapellen open om er langs te gaan. Bezoek eens de nieuwe Mariakapel in Balgoij. In de Mariakapel van Hernen/Leur en die van Batenburg staat koffie klaar en frisdrank voor de kinderen. Natuurlijk bent u van de partij!

Sjaak Arntz



## 7 MEI OPENING KAPELBERGSEIZOEN

Nu de natuur zich opnieuw in alle schoonheid met fraaie bloesem, kleurrijke bloemen en groene bladeren aan ons toont, en de Mariamaand in aantocht is, wordt de Kapelberg in Bergharen weer in gereedheid gebracht om daar – wanneer de weersomstandigheden dat toestaan – op de zaterdagavonden de weekendvieringen te houden. Dat zal steeds om 19.00 uur zijn en hopelijk tot aan de grote Maas en Waalse Mariabede-

vaart, die dit jaar op zondag 21 augustus zal plaatsvinden. Wanneer de vieringen op de berg zijn, luiden de klokken in Bergharen al om 18.30 uur. Moet de viering noodgedwongen in de kerk plaatsvinden, dan wordt er om 18.45 uur geluid.

Vanwege de ligging trekken de vieringen op de Kapelberg niet alleen gelovigen vanuit Bergharen zelf maar ook veel mensen vanuit omliggende dorpen. Men heeft

er op de zaterdagavond graag een fietstochtje voor over om erbij te zijn om zichzelf geestelijk te verrijken en daarmee ook wat noodzakelijke beweging te hebben.

Bescheiden als Maria zelf was, stijgt de aan haar toegewijde plek op het hoogste punt van het stroomgebied van de Maas en de Waal boven alle omliggende parochies uit. Midden in de natuur komt men tot bezinning in een jachtige wereld, waarin lang niet alles koek en ei is. Men komt tot het besef zelf slechts een klein radertje te zijn in een groter geheel, maar wel een radertje dat er toe doet; een radertje dat eigen taken te vervullen heeft.

Dag in dag uit vertoeven er mensen die met name hun nood aan de Lieve Moeder voorleggen, bidden om het welslagen van een examen of een sollicitatie, om een goede uitslag van een te ondergaan medisch onderzoek, om steun in een moeilijke periode van het leven, om genezing van een zieke, om steun bij persoonlijk verdriet. Dat gebed, die wens wordt kracht bijgezet door het branden van een kaarsje. Niet alleen vragen maar zeer zeker ook danken voor verkregen gunsten is daar op zijn plaats. Vooral in dit bijzonder heilig jaar van de barmhartigheid herkennen wij in Maria Gods barmhartigheid het meest.

Pastoor Martin Claes en pastoraal werker Annemarie Gooiker zullen in de eerste viering voorgaan. U bent allen ook op deze volgende zaterdagavonden steeds van harte welkom.

Sjaak Arntz

## BEDEVAARTEN 2016



### **NAAR HET HEILIGDOM VAN DE H. GERARDUS TE WITTEM**

U kunt zich nog aanmelden voor de bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus te Wittem. Deze mogelijkheid bestaat tot en met 29 april a.s. bij: Mevr. Nellie Arts-Albers, Pioniershof 6 te Alverna, tel. nr. 024 – 6418221.

Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24 te Batenburg, tel. nr. 06 - 20541732.

De bedevaart wordt gehouden zaterdag 28 mei 2016. De kosten voor deze bedevaart bedragen € 19,50 per persoon. Voor kinderen tot en met 15 jaar bedragen de kosten € 10,00 per kind.

### **BEDEVAART NAAR ROME**

Van maandag 14 november tot en met zaterdag 19 november 2016 organiseert het bisdom in samenwerking met de VNB een bedevaart naar Rome. De nieuwe bisschop, Mgr. De Korte, neemt ook deel aan deze bedevaart.

De kosten bedragen € 839,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer.

Toeslag eenpersoonskamer € 150,00.

Op woensdag 11 mei 2016 om 19.00 uur wordt er een informatieavond gehouden. Deze vindt plaats in het parochiecentrum, Oosterweg 4 te Wijchen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie de Apostelbode van maart en de flyer, die nu achter in de kerken ligt.

Voor aanmelding of andere informatie kunt u contact opnemen met diaken Hennie Witsiers tel. nr. 06 20 54 17 32 / hwitsiers@witsiers.com.

Diaken Hennie Witsiers



### **BEDEVAART NAAR BEAURAING BELGIË, 28 t/m 31 mei 2016**

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch

is van 28 t/m 31 mei 2016 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedrelik van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, tentoonstelling, Mariawake met handopleg-

ging. De bedevaart van 28 t/m 31 mei 2016 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en Eersel. Reissom vanaf € 275,- p.p..

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 29 mei. De dagbedevaart op zondag 29 mei 2016 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 30,- p.p.

Info bij mw R. v. Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website <http://nbcpromaria.weebly.com> <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/>

## MEIMAAND ... MARIAMAAND

Alle maanden van het jaar zijn mooi, hebben iets bijzonders, vertellen een eigen verhaal, maar mei is toch wel de fijnste maand van het jaar. In mei leggen alle vogels een ei. Alle knoppen springen open. Alles komt tot nieuw leven. Het is de maand van de nieuwe geboorte. Krijgen wij daar iets van mee? Als je in mei naar buiten stapt word je als het ware opgenomen in een nieuwe geur, een nieuw geluid, een nieuw leven. Als je daarin meegaat, neem je deel aan een nieuwe geboorte. Geen wonder, dat christenen in deze maand vooral Maria gedenken. Meimaand is bij uitstek de Mariamaand. De engel Gabriel kondigde haar een nieuwe geboorte aan. Maria verkondigt ons de geboorte van een nieuwe tijd. De tijd van Jezus en zijn evangelie, het Rijk van God, dat ons uitdaagt te leven voor de vrede, de liefde, de barmhartigheid. Daarom toch staat Maria overal op de wereld in haar eigen kapellen. Geniet van de meimaand zoveel als je kunt.

Jos van Minderhout

## SYMPOSIUM 8<sup>E</sup> EEUWFEST DOMINICANEN



Het Albertinumgenootschap organiseert samen met de Effatagemeenschap

op 27 mei 2016 een symposium ter viering van het 8<sup>e</sup> eeuwfeest van de orde der dominicanen.

Sprekers op het symposium:

Dr. Ignace D'hert O.P.: Wegwijzers in het labyrint

Dr. Gerard Visser: In den beginne was het woord

Dr. Ria v.d. Brandt: De vonk slaat over

Datum: 27 mei 2016, 14.00 tot 17.00 uur

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen

Entree: 10 euro

Info: [www.albertinumgenootschap.nl](http://www.albertinumgenootschap.nl)



## PICKNICK MET GOD

Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg.

Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staaarde zo'n beetje naar de duiven.

De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt!

Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken. Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuiskwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: "Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?"



hij antwoordde: "Ik heb met God gepicknickt." Nog voordat zijn moeder verder kon vragen zei hij: "En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!" Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij

die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: "Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?" Zij antwoordde: "Ik heb in het park koekjes gegeten met God." En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: "En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!"



## JUSTIN BIEBER: 'IK WIL LEVEN ALS JEZUS'

Justin Bieber heeft geen introductie meer nodig en dat hij zich christen noemt,

wisten we al. Nu komt hij met een radicale boodschap: deel je geloof.

"Ik ben niet religieus. Ik houd van Jezus en dat is mijn redding. Ik denk dat mensen, zo snel als ze horen dat ik zeg dat ik christen ben, denken: Justin, doe normaal, doe even rustig aan. Ik wil het geloof niemand door de strot duwen, maar ik wil gewoon graag leven zoals Jezus. Niet Hem zijn, dat lukt mij nooit. Hij maakte een ontzettend gaaf idee over hoe mensen van elkaar kunnen houden, vriendelijk en aardig kunnen zijn. Soms doe ik iets zonder dat ik het leuk vind, maar weet ik dat het goed is. Ik herinner mijzelf er aan dat het voor Jezus ook geen pretje was om aan het kruis te sterven. Maar hij deed het zodat wij niet voelen wat we eigenlijk zouden moeten voelen. Eigenlijk zei Jezus toen Hij aan het kruis ging: "Jij hoeft deze pijn niet te voelen." We kunnen onze onzekerheden, pijn, angst en trauma's bij ons dragen, maar dat is niet nodig. Alle genezing die jij probeert te bereiken is ook niet nodig. We hebben namelijk de grootste Genezer: Jezus Christus. En Hij geneest zeker weten. Dat is het. Het wordt tijd dat we onze stem gebruiken, wat je ook gelooft. Deel het. Ik ben op het punt gekomen dat ik niet meer van plan ben mijn geloof voor me te houden."

Bron: Complex Magazine

## Deel je (on)vrijheid - 10x10

J	T	S	F	Q	R	L	O	K	W
M	D	E	L	E	N	A	N	V	N
G	S	J	H	V	E	C	V	L	P
A	H	Q	U	R	G	H	R	U	R
L	M	X	I	I	S	E	I	C	R
L	O	T	L	J	A	N	J	H	P
E	F	H	E	H	M	D	H	T	P
E	I	U	N	E	E	P	E	E	V
N	R	I	C	I	N	S	I	N	O
T	A	S	M	D	M	D	D	T	H

- ALLEEN
- LACHEN
- THUIS
- DELEN
- ONVRIJHEID
- VLUCHTEN
- HUILEN
- SAMEN
- VRIJHEID





### **POWER OF FIRE 2016**

Op zaterdag 2 april vond in Den Bosch de jaarlijkse Power of Fire plaats, waar ik met vijftien vormelingen uit Bergharen, Batenburg en Hernen/Leur naartoe ben geweest. De jeugdafdeling van het bisdom organiseerde deze dag in samenwerking met de Katholieke Charismatische Vernieuwing en ik dacht, dat dit wel een leuk uitje zou zijn voor de vormelingen.

De dag begon in de Sint-Jan met een eucharistieviering. Er werd duidelijk naar de kinderen toe geprekeerd en er was een bandje dat liederen zong, die we makkelijk konden meezingen. Daarna liepen we in optocht naar het Sint-Janscentrum voor de verdere activiteiten. In de tuin aldaar hebben we ons meegebrachte lunchpakketje opgegeten en de kinderen konden zich op twee verschillende springkussens/survivalbanen even lekker uitleven of een balletje trappen in de tuin.

Vervolgens startten er drie workshoprondes van ongeveer een uur per ronde. Onze groep werd elke ronde in tweeën gesplitst en kon kiezen tussen

verschillende workshops. De namen van de workshops verraadden nog niet echt de inhoud, dus het was elke keer een verrassing wat je ging doen. De speurtocht in de Sint-Jan en het vragenuurtje met een franciscaan waren eigenlijk wel de workshops, die het meest duidelijk waren van te voren. En dan was er nog de workshop, waarin de kinderen een scene uit een Bijbelverhaal uit moesten beelden en anderen het verhaal konden raden.

Helaas waren er ook workshops, die niet beantwoordden aan onze verwachtingen en ook helemaal niet aansloten bij de kinderen. Een workshop over verzoening en biechten maakte ons bang en bezwaard. De vele beveiliging in en rondom het Sint-Janscentrum ('Guardian Angels' in naam van Christus) droeg daar ook aan bij.

Toen we naar huis gingen, hebben we nog flink gelachen, omdat we opgepropt in de bus zaten op weg naar de auto. Ik heb de kinderen en hun ouders opgeroepen het evaluatieformulier in te vullen.

Pastor Annemarie Gooiker



### VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 5 april zijn de volgende zaken besproken (pastoor Martin Claes was afwezig):

- Met enthousiasme wordt gereageerd op de benoeming van de nieuwe bisschop mgr. De Korte en Marieke Drent als nieuwe pastoraal werkster in onze parochie! We hopen snel met Marieke nader kennis te kunnen maken.
- Van de bouwkundig adviseur hoorden we wat het parochiebestuur over onze bouwkundige wensen besloten heeft.



- Het schilder- en gipswerk van de kruiswegstaties zullen door een ervaren restaurateur worden hersteld. Omdat de parochie voor de kruisweg geen subsidie kan krijgen kunnen de scheuren in het houtwerk erachter niet worden aangepakt.

- Boven het hekwerk bij de hoofdingang zal een glazenplaat worden gemonteerd

zodat niemand over het hekwerk kan klimmen.

- Aan het eind van dit jaar zal de kerk van binnen gesausd worden (zowel de muren als het plafond), tegelijkertijd zal het stucwerk waar nodig worden hersteld. Omdat er met hoogwerkers zal worden gewerkt, hoeft de kerk dan niet gesloten te worden. De werkzaamheden zullen voor de kerstdrukke zijn afgerond.

- Het uurwerk en de lampjes van de wijzerplaten op de kerktoren kunnen worden gerepareerd.

- Nu de bouw van de Oostflank is gestart wil de ZZG zorggroep afspraken met het parochiebestuur maken over de toegang tot de tuin van het paro-

chiecentrum voor bewoners van de Meerstaete. Maar het lijkt er nu op dat daar voor de parochie alleen maar nadelen aan zitten.

- Op 13 april moet de contactraad de apostelvergadering verzorgen. Gezien het verwachte aantal deelnemers plannen we de vergadering in de doopkapel van de kerk en zowel de ontvangst vooraf als de borrel na afloop in de grote zaal van het parochiecentrum.

- Eindelijk kan de contactraad een besluit nemen over het verdelen van de vrijwilligersbijdragen 2015 en 2016 over acht clusters. Nu kunnen we de jongeren, de koren, de kerkgebouwgebonden werkgroepen, het parochiecentrum en het overige cluster berichten welk budget ze mogen besteden zodat ze nog dit jaar een vrijwilligersactiviteit kunnen gaan organiseren.

- Het vitaliseren van onze geloofsgemeenschap. Vóór deze vergadering hebben alle leden hun voorkeuren uitgesproken voor de onderwerpen waar we als eerste mee zouden beginnen. Gaan we met één onderwerp starten of meteen met meerdere? Hoe gaan we het aanpakken? We besluiten voor die beslissing een extra vergadering in te lassen. De volgende normale vergadering houden we op 3 mei.

Theo van der Weegen

### ROZENKRANSGEBED

In de meimaand gaan we weer het rozenhoedje bidden bij de Lourdesgrot. Op maandagavond om 18.40 uur, voor de viering van 19.00 uur.

Welkom!

Bets Bardoel

### GEDOOPT

13 maart

Lianna en Tigran Awdaljan



*Over het overlijden van Cruijff is veel gepraat en geschreven,*

*Ik vond het wel wat overdreven.*

*Natuurlijk waardering voor zijn kwaliteit, maar geeft dat recht op zoveel publiciteit ?*

*Menig keer heb ik een en ander met de afstandsbediening verdreven.*

*Inmiddels zijn we in de vijfde maand van het Jaar van Barmhartigheid,*

*die wereldboodschap mag ook worden verspreid. Het levert misschien minder geld op dan een trap tegen de bal,*

*maar het scoort wel in ons aardse samenlevingsdal. Dat wilde ik nog even in mijn rijmelarij kwijt.*

Toon van Duifhuizen

### OUDERENVIERING 3 MEI

Om 10 uur een korte viering in de kerk, voorganger pastor Jos van Minderhout. Daarna ontmoeting in de Toekomst. En iedere keer valt er weer veel uit te wisselen. Van harte welkom.

### BIJeenKOMST CONTACTVRIJWILLIGERS

De halfjaarlijkse bijeenkomst van onze werkgroepen is op 12 mei om 20.00 uur in de Mijlpaal. We kijken samen naar de ontwikkelingen, de problemen en de wensen. Wees er bij!

## PINKSTEREN 15 MEI

Pinksteren is, al lijkt dat misschien niet zo, een van de grote kerkelijke feesten. Het is een werkelijk uniek gegeven in ons leven, in de wereld. Na de dood van Jezus en zijn verrijzenis met Pasen, gebeurt er iets wonderlijks, haast onbegrijpelijks. In rap tempo ontstaan overal gemeenschappen van mensen die gaan leven en geloven op de wijze van Jezus. Dat gaat als een vuur de hele wereld over. De Geest van Jezus, Geest van God raakt en bezielt mensen voor de weg van Jezus en zijn evangelie. Hij is als een vuur dat voortwakkert en overal haarden sticht van evangelisch leven, van christelijk leven. Over heel de wereld gemeenschappen van geloof, waar mensen heel veel steun, levensinspiratie, troost en moed vinden. Gemeenschappen, waar het vuur van de liefde mensen ertoe aanzet elkaar bij te staan en van alles te doen voor een leefbare samenleving voor kinderen, gezinnen, mannen, vrouwen, zieken, gehandicapten, ouderen. Dat gebeurt steeds weer opnieuw, de eeuwen door.

En bij ons, slaat de Geest ons over? Waar materialisme heerst kan de Geest niets uitrichten. Maar wat ik geloof is dat de Heilige Geest waait waar Hij wil. Hij doet dat op een andere manier dan wij denken en willen. Bij alle achteruitgang van geloof- en kerkbetrokkenheid weten we en horen we van mensen die met hart en ziel alles over hebben voor medemensen, met grote inzet bezig zijn om de geloofsgemeenschap overeind te houden, zoekend en tastend het geloven, het evangelie, de Heilige Geest vorm proberen te geven in deze tijd. Dit "waaien van de Geest" vieren we in dit pinksterfeest. Zo'n pinksterviering houden we om daarover te vertellen, maar nog meer om onszelf opnieuw te laten raken door die christelijke Geest, om er bewust opnieuw voor te kiezen.

Jos van Minderhout

## MISINTENTIES

30 april: Jan de Kleijn en overleden familie, overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen

5 mei: overleden familie De Kleijn-Hendriks, overleden familie Van der Aa-van Casteren

7 mei: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Jo Derks en Jo Derks van Casteren, Johan en Nellie de Wildt-Peters, Gerda van Heumen-Lukassen, Wim en Gon Hebing, overleden familie Van der Aa- Broekman, Leo van Lubeek

15 mei: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Piet van Heumen, Riek van Duifhuizen-Hoeks, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing, Jan en Betsy Hendriks-Huberts, Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Ellis Ebskamp en overle-

den familie Ebskamp-van 't Westeinde, voor de overleden weldoeners

21 mei: Jan Schreven, Britt Geurts

29 mei: Gerda van Heumen-Loeffen, Ben en Gemmy Peters, Tom van Lieshout

5 juni: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand juni vóór 9 mei in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)

## HEMELVAART DONDERDAG 5 MEI

Om 11.00 uur eucharistieviering, waarin we gedenken, dat Jezus na zijn dood en verrijzenis opgestegen is naar de hemel. Wij geloven, dat dit ook het perspectief is van ons leven.

## GEZINSVIERING HERNEN/LEUR

Zondag 5 juni 11.00 uur met het koor Voice: 'Opa- en omadag'. Dus opa's en oma's: neem je kleinkinderen mee naar de kerk en we maken er een mooie viering van!



## EEN NIEUWE PLAATS MARIABEELD

Het schitterende eeuwenoude Mariabeeld van onze kerk had tot nu toe geen goede plaats en stond er wat verloren bij op de biechtstoel. Het verdiende een wat prominenter plekje. Bovendien stond het Antoniusbeeld precies voor een kruiswegstatie opgesteld. Er werden enkele mogelijkheden bekeken om de opstelling te verbeteren. Het Mariabeeld heeft in de nis bij het Maria-altaar een plekje gekregen. De belichting van het Mariabeeld op de sokkel is verzorgd door vrijwilliger Wilbert van Duifhuizen. Het Antoniusbeeld kon op een console worden geplaatst. Ruimte hiervoor was er tegen de kolom van de buitenmuur bij het Maria-altaar. Vrijwilliger Piet van Kerkhof verzekerde ons deze console te kunnen maken. Het resultaat mag er zijn. Het is een perfecte replica, identiek aan de antieke console bij het andere zij-altaar. De contactraad dankt Wilbert hartelijk voor de belichting van het Mariabeeld en Piet voor het ambachtelijke werkstuk. Het schilderwerk is in stijl uitgevoerd door restaurateur Ton van Hulst uit Boven-Leeuwen.

## Vieringschema

**07 mei / 08 mei**  
 • 7e zondag van Pasen  
 • Moederdag

**14 mei / 15 mei**  
 • Pinksteren

**16 mei**  
 • Tweede pinksterdag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen <sup>④</sup> ✨ Eerste lezing: Hand. 7,55-60 ✨ Tweede lezing: Apok. 22,12-14.16-17.20 ✨ Evangelie: Joh. 20,19-31	lezingen <sup>①</sup> ✨ Eerste lezing: Hand. 2,1-11 ✨ Tweede lezing: Rom. 8,8-17 ✨ Evangelie: Joh. 14,15-16.23b-26	lezingen ✨ Eerste lezing: Hand. 19,1b-6a ✨ Evangelie: Joh. 14,15-17
	<b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	
	<b>Emmanuel Wijchen</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	
	<b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering 2Gether Bas van Dijk	
	<b>H. Jozef Alverna</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Bas van Dijk	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Between Martin Claes	
	<b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers	
	<b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven	
	<b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven	
	<b>H. Georgius Heumen</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Aloys van Velthoven/ Marieke Drent	
	<b>H. Victor Batenburg</b>	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	
	<b>Kapelberg Bergharen</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistie op de Kapelberg <i>Opening van het Kapelbergseizoen</i> Gemengd Koor Annemarie Gooiker/Martin Claes	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker/ Marieke Drent	<b>maandag</b> <b>10.00</b> Eucharistieviering Tevens Kapellentocht Jos Hermans/Aloys van Velthoven/ Hennie Witsiers
	<b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo	<b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker	
	<b>H. Damianus Niftrik</b>	<i>Geén viering</i>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	
	<b>Het Kompas</b>	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk	<b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Cees Janssen	
	<b>St. Jozef</b>	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	<b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Cees Janssen	

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen <sup>②</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Spr. 8,22-31</li> <li>✦ Tweede lezing: Rom. 5,1-5</li> <li>✦ Evangelie: Joh. 16,12-15</li> </ul>	<p>lezingen <sup>③</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: Gen. 14,18-20</li> <li>✦ Tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 9,11b-17</li> </ul>	<p>lezingen <sup>④</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Eerste lezing: 1 Kon.17,17-24</li> <li>✦ Tweede lezing: Gal. 1,11-19</li> <li>✦ Evangelie: Luc. 7,11-17</li> </ul>
 <p><b>H. Antonius Abt Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p><b>Emmanuel Wijchen</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Paschalis Baylon Woezik</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>
 <p><b>H. Jozef Alverna</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Bas van Dijk</p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Johannes de Doper Balgoij</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Eerste Communieviering</i> Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Dames- &amp; Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>H. Antonius Abt Nederasselt</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p><b>zondag</b> <b>10.00</b> Eucharistieviering <i>125 jaar bestaan kerk</i> Gemengd Koor/Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>
 <p><b>H. Antonius Abt Overasselt</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Georgius Heumen</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie New Challenge Cees Janssen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p><b>H. Victor Batenburg</b></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> <i>Eerste Communieviering</i> Gemengd Koor Jack Leo/Hennie Witsiers/Marieke Drent</p>
 <p><b>Kapelberg Bergharen</b></p>	<p><b>zaterdag</b> [zondag zie overige vieringen] <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
 <p><b>H. Judocus Hernen/Leur</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p><b>zondag</b> <b>11.00</b> <i>Gezinsviering</i> Voice Hennie Witsiers/Marieke Drent</p>
 <p><b>H. Damianus Niftrik</b></p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p><b>zondag</b> <b>09.30</b> Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p><b>Het Kompas</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>17.30</b> Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p><b>St. Jozef</b></p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p><b>zaterdag</b> <b>19.00</b> Woord en Communie Hennie Witsiers</p>



## BIJZONDERE VIERINGEN

### H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

### Emmanuel | Wijchen

donderdag 12 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
vrijdag 13 mei	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
donderdag 19 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
donderdag 26 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
zaterdag 04 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 10 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

### H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 06 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 03 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

### H. Jozef | Alverna

vrijdag 20 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------	-----------	--

### De Muts | Wijchen

vrijdag 27 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------	-----------	--

### H. Antonius Abt | Nederasselt

dinsdag 24 mei	14.00 uur	Themaviering KBO in de <i>H. Antonius Abtkerk Nederasselt</i> .
----------------	-----------	---

### H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 09 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 23 mei	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 06 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

### De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 10 mei	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
----------------	-----------	--

### H. Victor | Batenburg

dinsdag 31 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
----------------	-----------	--

### H. Anna | Bergharen

vrijdag 06 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
zondag 22 mei	11.00 uur	<b>Eerste Communieviering</b> in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jongerenkoor Alverna. Martin Claes/Annemarie Gooiker.
vrijdag 03 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

### H. Judocus | Hernen

dinsdag 03 mei	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 07 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.

### Kerkje | Leur

zondag 29 mei	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
---------------	-----------	---



## STILTECENTRUM

### ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend

iedere werkdag en zaterdag van:  
09.30 - 17.00 uur.





## H. JOZEFKERK - ALVERNA

### HULDIGING VRIJWILLIGERS

Zondag 20 maart heeft pastoor Bas van Dijk tijdens de viering van 9.30 uur vier vrijwilligers in het zonnetje gezet omdat zij zich al 12,5 jaar inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

Mevrouw Sengers heeft zich al deze jaren ingezet om de kerk met allerlei decoratiemateriaal en bloemen te versieren. De heer Jacobs is als lid van de kerkhofgroep elke maandagochtend aanwezig om ervoor te zorgen dat het kerkhof en de ruimte om de kerk er altijd zeer verzorgd bij liggen. De heren Willems en Van den Heuvel luisteren als lid van het zangkoor met muziek en zang de vieringen op.

De voorzitter van de contactraad, mevrouw Van Uden, overhandigde een enveloppe met symbolische inhoud en een mooie lelietak, het symbool van H. Jozef.

Namens de hele parochie bedankt voor jullie jarenlange inzet en we hopen nog lang plezier te mogen hebben van jullie werkzaamheden.

De contactraad



### GEDOOPT

14 februari

Sam Wijnen, Maashees



## H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

### VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 15 maart zijn tijdens de vergadering de volgende punten besproken:

- De omgeving van de Mariakapel wordt verder opgeknapt. Er worden struiken geplant en er zijn plannen om een picknicktafel met bankjes bij de kapel te plaatsen op het stenen plateau.

Gerard Hammen heeft een kluis gemaakt voor in de kapel voor het kaarsengeld. Het poortje voor de kapel wil Gerard Hammen ook gaan maken. Hier zijn wij erg blij mee.

- De Twaalf Apostelen beschikt over een website waar eenvoudig berichten op kunnen worden gezet.

- Voor Kaski hebben wij 2x een telling doorgegeven van het kerkbezoek van Balgoij. Dat is het aantal bezoekers van 6 maart 2016 en 20 maart



2016. Deze tellingen bepalen mede de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap.

- De contactraad heeft toestemming gegeven om een bord voor de 100<sup>e</sup> Vierdaagse op het kerkpad te plaatsen.

- Het heilig vormsel werd op zaterdagavond 2 april in de kerk van Heumen toegediend door hulpbisschop Rob Mutsaerts aan de

kinderen uit Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij.

Op 22 mei doen de kinderen van Balgoij en Nederasselt de eerste heilige communie in de parochiekerk van Balgoij.

Rose Stevens, contactraad



## EMMANUEL, DE JONGSTE TELG, DEEL 4

Op 10 april was het dan zo ver: het feest kon beginnen. Er was veel tijd en energie in de voorbereiding van ons 40-jarig jubileum gestoken en dat werd beloond.

Om 11.00 uur begon de feestelijke viering. Marion Eling, onze voorzitter van de contactraad, heette iedereen welkom en keek daarbij zowel



even achteruit als vooruit. De voorgangers waren pastor Jos van Minderhout en diaken Hennie Witsiers, maar van vele kanten was aan de viering meegewerkt. Mooie, fijne gebeden en prachtige gezangen, inspirerende woorden in de verkondiging, het was een fantastische ervaring. Ton van Rossum en Marijke Vogels zorgden voor een gebaar, zoals dat ook steeds in de Ontmoetingsviering voorkomt.



Hans Verheijen @Hansverheijen 2u  
Aan slot 40 jarig jubileumviering  
Emmanuelkerk #Achterlo mevrouw  
Marion Eling koninklijk onderscheiden.  
Prachtmens!



Iedereen kreeg een lampje mee 'Emmanuel, God-met-ons, licht van de wereld'. Op het einde werden Toos Loermans, Annie Krispijn, Wil Broekhuizen en Gerard

Wesseling gehuldigd. Zij waren alle vier 40 jaar zonder onderbreking actief als vrijwilliger. Maar toen kwamen er twee sprekers van groot kaliber. Als eerste kreeg burgemeester Hans Verheijen het woord en hij had voor velen een verrassing, maar voor Marion Eling was de verrassing het grootst. Zij mocht een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. De burgemeester somde een hele rij aan activiteiten op van Marion, en dan zowel binnen de Emmanuel als ook op diverse fronten daarbuiten. Marion werd vooral geprezen om de verbinding die zij weet te leggen tussen mensen. De burgemeester vatte het samen in één woord: prachtmens. Annemarie Gooiker sprak namens het pastorale team. Zij gebruikte een ABC, waarin zij veel bemoediging uitsprak voor iedereen en dat is fijn om te horen.

Na de viering kwam er een moeilijk moment. De kerk moest voor het informele deel enigszins worden omgebouwd. Dit verliep uitstekend en daarna kwamen koffie en thee met iets lekkers en vervolgens een drankje en een hapje. Een dergelijk gebeuren laat zich niet gemakkelijk beschrijven; je dient er gewoon bij te zijn. Velen liepen langs de fototentoonstelling en keken naar de powerpointpresentatie. Het was oergetellig in onze herberg. Weinigen hadden haast en dat vind ik persoonlijk een goed teken. We kijken terug op een geweldige dag, waarbij we veel dank verschuldigd zijn aan al die mensen die dit mogelijk hebben gemaakt: HULDE! We kunnen weer vooruit.

Tini Poos



## VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Het grote gebeuren in april was uiteraard ons 40-jarig jubileum als kerkgemeenschap. Daarover kunt u hierbij afzonderlijk lezen hoe dat was.
- Op de donderdagen 12, 19 en 26 mei wordt om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden in onze kerk.

- De contactraad en de stuurgroep komen weer bij elkaar op 12 juli.
- Dit seizoen is er nog één Ontmoetingsviering; dat is op zaterdag 4 juni. In mei is er geen Ontmoetingsviering. De aanvang is om 19.00 uur.  
Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

## HERBERGKOFFIE



Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van Emmanuel. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur wijd open. De eerstvolgende data zijn 4 en 18 mei en 1 en 15 juni. Graag tot dan en breng gerust nog iemand mee!

Tini Poos



## H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

Naar aanleiding van het 125 jaar bestaan van de kerk in Nederasselt een vervolg van een stukje historie. Hieronder een samenvatting van de pastores vanaf 1890 tot heden.

De eerste pastoor van de nieuwe parochie Antonius Abt van Nederasselt was pastoor Petrus Christianus van Hooff. Hij werd geboren op 15 april 1844 te Eersel bij Eindhoven. In 1883 werd hij benoemd tot kapelaan van Overasselt. In die functie werd hij op 3 maart 1890 tot procurator van Nederasselt aangesteld. Op 25 december 1890 benoemde Mgr. Godschalk hem tot pastoor van Nederasselt. Op 3 augustus 1914 overleed P. C. van Hooff op 70-jarige leeftijd in Nederasselt, alwaar hij begraven werd. Van 1914 tot 1922 neemt pastoor Der Kinderen in de parochiegeschiedenis van Nederasselt een bescheiden plaats in. Er is weinig bekend van deze pastoor, die eerder pastoor van Ooij en Persingen was, maar om gezondheidsredenen naar de kleine gemeenschap van Nederasselt was gekomen. De suikerziekte waaraan de pastoor leed, bracht perioden van gedwongen rust met zich mee. Er werd dan een beroep gedaan op paters kapucijnen in Velp. Pastoor Der Kinderen werd geboren in Sint-Oedenrode en is op 66-jarige leeftijd te Nederasselt overleden.

Vanuit Velp, waar hij kapelaan was, kwam de opvolger van Der Kinderen in 1922 naar Nederasselt. Pastoor Alphons Van Enschot werd geboren in Goirle bij Tilburg op 18 november 1874 als zoon van een welgestelde textielabrikant. Als parochieherder stond pastoor Van Enschot boven de gemeenschap. Zijn eigen opleidingsniveau en de beperkte mondigheid van zijn mensen gaven daar aanleiding toe. In zijn persoon verzamelde hij alle taken en verantwoordelijkheden en werd daarin enkel en alleen bijgestaan door twee kerkmeesters Leonardus Stevens en Lambertus Bruijsten. In de tijd van pastoor Van Enschot werden drie parochianen tot priester gewijd. Ook de gebeurtenissen van de watersnoodramp in 1925-1926 en de Tweede Wereldoorlog bepaalden mede het profiel van deze herder, die zijn gemeenschap in goede en kwade dagen standvastig en bekwaam heeft

geleid. Met de dood van pastoor Van Enschot eindigde een langdurig en rijk gevuld pastoraat.



Met de komst van pastoor Joseph Vogels brak voor Nederasselt een nieuw tijdvak aan, gekleurd met de hartelijkheid en de toewijding van zijn vindingrijke persoonlijkheid. Zijn pastoraat tekende niet alleen het kerkelijke leven, maar ook alle buitenkerkelijke activiteiten van dorp en gemeenschap.

Pastoor J. Vogels werd geboren in Eindhoven op 1 juni 1904. In 1931 is hij priester gewijd en hij heeft in verschillende plaatsen als kapelaan gewerkt. Op 20 december 1951 werd hij benoemd tot pastoor van Nederasselt. De afstandelijkheid die vóór de komst van Vogels nog het symbool was van een gezagskerk, werd door zijn hartelijkheid en eenvoudige omgang doorbroken. Door zijn persoonlijke levensstijl vond hij gastvrijheid bij de gezinnen en effende hij zacht en doelbewust de weg tot de kerk en haar sacramenten.

Op 1 oktober 1969 ging hij om gezondheidsredenen rusten in Ommel en hij is op 18 januari 1976 overleden.

Nog in diezelfde maand van het vertrek van pastoor Vogels vond de benoeming plaats van pastoor Nieberding. Zijn halftime ambt als pastoor bleef Nieberding combineren met zijn onderwijstaak aan de technische school in Wijchen. In juli 1977 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de H. Damianusparochie te Niftrik. Vanaf dat moment werkte hij voor 2/3 in Nederasselt en 1/3 in Niftrik. Op 11 oktober 1988 is hij plotseling overleden en hij is in Alverna op het kloosterkerkhof begraven.

In de periode van oktober 1988 tot april 1990 was pastoor Van Thiel uit Overasselt benoemd tot waarnemend pastoor in Nederasselt. Er zijn toen twee werkgroepen opgericht die woord- en communievieringen verzorgden en enkele oud-missionarissen gingen afwisselend voor in de weekendvieringen. Op 28 april 1990 was de inhuldiging van een nieuwe

pastoor: Kees van de Muijsenberg, minderbroeder kapucijn. In deze beginperiode in Nederasselt volgde hij ook nog een studie en woonde hij bij zijn medebroeders in Velp (NB). Omdat de pastoor van Overasselt zich vanwege zijn leeftijd langzaam wilde terugtrekken uit zijn werkzame leven werd Kees van de Muijsenberg ook benoemd tot pastoor van Overasselt en daar kwam later ook Heumen nog bij. Om de samenwerking tussen deze drie parochies goed te laten verlopen is onder zijn leiding begonnen aan de voorbereiding van de pastorale eenheid Maaskant. In de zomer van 1999 werd hij gekozen in het bestuur van de kapucijnenorde en heeft hij afscheid genomen als pastoor van deze pastorale eenheid in oprichting.

Medio 2000 werden de parochies Heumen, Overas-



selt en Nederasselt de pastorale eenheid Maaskant. Vanaf het voorjaar 2000 tot najaar 2003 was Jan van Mil de pastoor. In november 2000 kwam Aloys van Velthoven bij de Maaskant stage lopen voor zijn diakenopleiding en hij is op 22 september 2001 diaken gewijd. Na het vertrek van Jan van Mil is Aloys van Velthoven op 1 januari 2004 voor halve dagen komen werken in de Maaskant en nam hij de taak van het pastoraat op zich. Eén jaar later is hij full-time in de Maaskant gaan werken. Op advies van het toenmalige bestuur is Aloys in september 2006 begonnen aan de priesteropleiding in Bovendonk. Na een intensieve periode van leren en werken is Aloys van Velthoven op 14 juni 2008 tot priester gewijd. In september 2010 is de Maaskant opgegaan in de grote parochie De Twaalf Apostelen waarvan Martin Claes nu onze pastoor is en Aloys van Velthoven de eerst aanspreekbare pastor van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Nederasselt.

Zaterdag 4 juni: Activiteit bij de kerk met diverse bezienwaardigheden. Aanvang 11.00 uur.

Zondag 5 juni: Kerkdienst 10.00 uur maar daarna receptie in "Ons Huis".

In de volgende Apostelbode zullen we het complete programma bekend maken.

Dus 4 en 5 juni » Kom naar Nederasselt!

Liza Matijssen en Corné Schaap

## VASTENMAALTIJD MET COMMUNICANTEN

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om tijdens de vastenperiode bij pastor Aloys een vastenmaaltijd te nuttigen. In een van de kerkdiensten riep pastor Aloys op, dat ook gezinnen welkom waren om hieraan deel te nemen. Waarna een oma op het idee kwam om samen met haar kleinzoon, die binnenkort de communie gaat doen, aan de vastenmaaltijd deel te nemen. Tevens werden er nog een paar oma's gevraagd om ook met hun kleinkinderen te gaan eten. En zo gebeurde het dat op vrijdag 18 maart jl. vijf communicanten bij pastor Aloys gingen eten.

Voor pastor Aloys was het een grote maar leuke verrassing! Liesbeth en Ben Arts verzorgden de maaltijd die bestond uit pompoensoep, stampot van aardappelen, witlof en appels en als toetje vanillevla of yoghurt. De kinderen vonden het erg bijzonder om bij pastor Aloys te mogen eten en ze voelden zich al snel thuis. Bedankt voor deze mooie ervaring!

Groetjes van Casper, Ilse, Floris, Kaatje en Lars



**H. VICTOR - BATENBURG**

## EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 5 juni a.s. zullen drie kinderen uit Batenburg hun eerste communie doen.

Zij doen dat in de H. Victor kerk in Batenburg om half tien. Het koor VOICE zal de viering opluisteren met zang.

Wij verheugen ons op dit feest en proberen er met de ouders een mooie viering van te maken. De nieuwe pastor Marieke Drent zal ook aanwezig zijn. Zij zal zich aan de geloofsgemeenschap voorstellen en iets vertellen over haar werkzaamheden.

Diaken Hennie Witsiers





### EERSTE COMMUNIE



Deze kinderen hebben op 17 april hun eerste communie gedaan. Bovenste rij van links naar rechts: Sophie Hopman, Sara van Raaij, Daisy Ebbers, Georgios Papadovasilakis en Floris Derks.

Onderste rij van links naar rechts: Tom Schoenmakers, Lena Gepperth en Noud Selten.

In de volgende Apostelbode meer hierover.

### EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE KERK VAN OVERASSELT (3)

Vorige keer hebben we verteld over de bouw van de nieuwe kerk aan de Hoogstraat in 1890-1891 en de enorme overschrijding van de bouwkosten.

Pastoor Van Esch voelde zich door die overschrijding "een slaaf van het geld", maar hij wist door zijn beminnelijke persoonlijkheid vele mensen ertoe te bewegen hem financieel te ondersteunen. Zo



kreeg hij bij gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum in 1895 van zijn parochianen een hardstenen vloer voor de kerk. Tussen 1900 en 1902 werd de binnenzijde van de kerk opnieuw en bont geschilderd door Dorus Hermsen uit Roggel. In 1910 kwam het triomfkruis (boven het altaar) en in 1914 volgden de kruiswegstaties. In 1922 werd er een orgel aangeschaft. Tot die tijd had men gebruik gemaakt van een harmonium. Het orgel liet men bouwen door de beroemde firma Seifert uit Keulen. Helaas is het in verval geraakt en in 1956 vervangen.

In november 1925 nam pastoor Van Esch om gezondheidsredenen ontslag. Hij stierf een jaar later, op 1 december 1926, in zijn geboorteplaats Schijndel, waar hij ook is begraven.



Zijn opvolger, Henricus van Riel (1878-1945), was pastoor in roerige tijden. Zo brak vrijwel meteen na zijn aantreden op Oudejaarsdag de dijk bij boerderij 't Roth, met als gevolg dat de gehele streek onder water kwam te staan. Gedurende de twin-

tig jaar waarin Van Riel pastoor was, werd de kerk voorzien van een nieuwe doopvont en een nieuwe preekstoel (1930). Ook is hij verantwoordelijk voor de bouw van de kerkhofkapel in 1933/1934, waarvan de geschiedenis al eerder in de Apostelbode is beschreven, evenals voor het Heilig-Hartmonument tussen pastorie en kerk. Verder heeft hij zich bijzonder ingespannen voor de oprichting van de katholieke Petrus Canisiuschool in 1927. Op 15 augustus 1941, gedurende de Tweede Wereldoorlog, werd het gouden jubileum van de parochie gevierd. Dit feestelijk jubileum werd een jaar later gevolgd door een trieste gebeurtenis, namelijk het weghalen van de klokken door de Duitse bezetter, in december 1942. Het waren nog de oude klokken die sinds 1830 in de waterstaatskerk hadden gehangen. Pastoor Van Riel heeft op de zondag erna tijdens de preek een grafrede voor de klokken uitgesproken. Pas in 1949 zijn er nieuwe klokken gekomen.

Negen maanden na de bevrijding stierf pastoor Van Riel. Hij werd bijgezet in zijn eigen kerkhofkapel. Gerardus van Hout (1900-1973) volgde hem op. Pastoor Van Hout is nog steeds een begrip in Overasselt. Stond pastoor Van Riel midden tussen zijn parochianen, Van Hout was een echte "Mijnheer Pastoor", streng en waardig. Hij eiste van zijn parochianen, evenals van zichzelf, een strikte naleving van de geboden en voorschriften en alle vermake-



lijkheden moesten wijken voor het bijwonen van de erediensten. Zo kon het gebeuren dat hij persoonlijk de voetbalwedstrijden op het terrein naast de kerk kwam beëindigen als het Lof begon. In de tijd van pastoor Van Hout is het beeld van Sint-Antonius abt in de voorgevel van de kerk geplaatst en zijn de houten zijaltaren vervangen door

onder meer een Maria-altaar, ontworpen door de plaatselijke kunstenaar Wim Klabbers, die later ook het koorhek vervaardigde dat op de plaats van de communiebank kwam.

In november 1968 ging pastoor Van Hout om gezondheidsredenen met emeritaat. Hij overleed op 6 juli 1973 en werd op het Overasseltse kerkhof begraven.

Wordt vervolgd

Bron: Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt, 1991

Foto 1: kerk en pastorie in de tijd van pastoor Van Riel (met op het dak van de pastorie het klokkentorentje dat pastoor Van Riel daar liet bouwen)

Foto 2: pastoor Van Riel

Foto 3: pastoor Van Hout



### VASTENMAALTIJD 2016

Dit jaar ging de opbrengst van de vastenmaaltijd (de vastenmaaltijden zijn van de hele voormalige Maaskant) naar kwetsbare groepen in Ethiopië voor een voedingsprogramma op scholen in 2016/2017. Zes vrijdagen op een rij zijn gasten op de pastorie van Aloys hartelijk ontvangen om aan deze maaltijd deel te nemen. Iedere avond was volgeboekt!



De kooksters van dit jaar waren: Fien Tax, Nellie Geerts, Marna Lukkenaer met Hens Moonen, Riek Wientjes, Liesbeth Arts met Ma-

rijke Dinnissen en Threes van Oss. Marna en Hens hadden helemaal in stijl, zelfs een maaltijd uit Ethiopië bereid. Loes Bloo zorgde dat iedereen tijdig geïnformeerd werd. Naast de gezelligheid en de informatie over het project heeft deze vastenmaaltijd ook nog eens een recordbedrag opgeleverd, n.l. € 462,50. Een prachtig resultaat. Volgend jaar zullen we u weer bijtijds informeren en hopelijk kunnen we dan weer zes avonden genieten van de kookkunst van deze kooksters uit de drie kerkdorpen. Iedereen die hier aan meegewerkt heeft hartelijk dank namens de Vastenactie.

Leo van Oss



### PALMPASEN

Op 20 maart werd er ook dit jaar weer een palmpasenviering gehouden in de Paschaliskerk. Deze viering werd voorbereid door de werkgroep gezinsliturgie. Pastor Martin Claes ging voor in de dienst. Ook Marieke Meek, pastor van de Weegbree, was hierbij aanwezig. Er was een kindernevendienst en het kinderkoor zong de liedjes. Heel veel kinderen kwamen bij het begin van de viering binnen met een mooi versierde palmpasestok, waaronder de communicantjes die deze stok woensdagmiddag samen hadden gemaakt. Na afloop van de viering zijn we samen in optocht naar verpleeghuis de Weegbree gewandeld. Het was een bonte en kleurrijke stoet. In iedere huiskamer werd een palmpasestok afgegeven en werd het lied Jerusalam gezongen. Pastor Marieke deelde palmtakjes uit. De kinderen waren enthousiast maar vonden het ook wel spannend. De bewoners waren heel blij de kinderen te ontmoeten en wij vinden het fijn om dit te mogen doen, om samen met de bewoners van de Weegbree Palmpasen te vieren.



Werkgroep gezinsliturgie

### PASCHALISGEMEENSCHAP MAAKT KENNIS MET MARIEKE DRENT

Op zondag 27 maart, eerste paasdag, een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, waren pastor Bas van Dijk en de nieuwe pastoraal werker Marieke



Drent de voorgangers in de viering. In de introductie haalde pastor van Dijk enige gelijkenis aan met de totstandkoming van de keuze van paus Franciscus. Zijn keuze was een spannende periode: was er nu zwarte rook, grijze rook of toch witte rook. Het zoeken naar een pastor voor de parochie De Twaalf Apostelen met aandacht voor jongeren en gezinnen heeft zowat een jaar geduurd. Tot tweemaal toe was er een kandidaat, op het laatste moment ging het toch niet door. Marieke, welkom in onze Paschalisgemeenschap. In de viering verzorgde Marieke de evangelielezing



en ook de overweging. In plaats van de zegening met het nieuwe gewijde water was er gelegenheid om naar voren te komen en een kruisteken te maken met het water dat door beide pastors in een kom werd klaargehouden. Tijdens de dienst waarin Marieke zich voorstelde, zei ze dat ze na afloop van de dienst graag kennis wilde maken tijdens het koffiedrinken in de zijzaal. Er bleven opvallend veel mensen koffie drinken op deze eerste paasdag.



## EERSTE COMMUNIE



*Hilde Festen, Elke van Haren, Fleur van den Berg, Fieke Hock, Frederique Rosmalen, Dewi Toonen, Isa Maassen, Djim Rosmalen, Lynn Konings, Janna Bergman*



### H. ANNA - BERGHAREN

## PALMPASEN

In de viering van palmpasen hebben de communicanten een grote bijdrage gehad met hun prachtig versierde palmpasenstokken. De ouders die hen geholpen hebben: BEDANKT!!

Pastor Annemarie Gooiker



## WIJ GEDENKEN

Op 10 maart 2016 overleed **Jans Coenders-van Uden** in de leeftijd van 95 jaar. Bij velen stond zij bekend als Moeke Coenders. Jans was 43 jaar gehuwd met Jan Coenders en zij zorgden samen voor hun gezin. Jans voelde zich thuis in de Woezik; daar was haar jeugd en daar was zij de moeder en de oma en omi temidden van haar familie en de bureu. Op 15 maart was haar uitvaartdienst vanuit de kerk van de H. Paschalis-Baylonkerk in de Woezik en is zij begraven op de begraafplaats nabij de kerk. Moge zij rusten in vrede!

**Ans Rutjes-Loosen** is geboren in Nijmegen op 8 april 1927 en in Nijmegen overleden op 12 maart 2016. Ans was de weduwe van Paul Rutjes. Zij was moeder

van vier kinderen. Ans was een zeer muzikale vrouw en genoot van klassieke muziek. Zij is ook bij een aantal koren organist/pianiste geweest. De laatste jaren zijn voor haar niet zo gemakkelijk geweest. Zij was vaak in het ziekenhuis of verpleeghuis opgenomen. Op 19 maart 2016 was haar uitvaart in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna is zij begraven op het kerkhof nabij de kerk.

**Jan de Waal**, voormalig groenteman, is op 23 september 1934 te Wijchen geboren en op 16 maart 2016 in het verpleeghuis De Weegbree te Wijchen overleden. Hij was weduwnaar van Annie de Waal-Coenders, die op 31 augustus 2015 is overleden. Hij was de vader van twee kinderen. De laatste vier jaren heeft hij doorgebracht in de Weegbree. Het was

voor hem een moeilijke tijd, omdat hij iedere keer opnieuw moest inleveren totdat hij niemand meer kende. Desondanks bleef hij strijden om bij zijn gezin te kunnen blijven. Deze strijd heeft hij moeten opgeven. Op 21 maart 2016 hebben wij in de H. Jozefkerk op Alverna van hem afscheid genomen en zijn lichaam begraven op het kerkhof naast de kerk.

Op 19 maart overleed pater **Wim (Josaphat) van Luijk** op 89-jarige leeftijd. Na het gymnasium trad hij in bij de franciscanen. Dat hij daar terecht gekomen was ervoer hij als een teken van Gods voorzienigheid. Wim is altijd in het pastoraat werkzaam geweest. Hij gaf retraites, werkte in het Radboudziekenhuis, werd pastoor in Wageningen en later pastor bij zusters in Nuland en Uden. Na een ernstige ziekte woonde hij in huize Rivo Torto. Omringd door medebroeders, familie en vrienden is hij ingeslapen. Op 25 maart hebben we hem te ruste gelegd op het kloosterkerkhof in Alverna.

Goede Vrijdag, 25 maart, is **Martha Pijnappels-Pennekamp** overleden. Martha was jaren gelukkig getrouwd geweest met Martien en samen kregen zij negen kinderen. Er kwamen kleinkinderen en achterkleinkinderen. Martha was lichamelijk een sterke vrouw en tot op hoge leeftijd was zij altijd bezig, niet alleen voor haar gezin of familie, maar voor vele mensen om haar heen. Het sterven van haar man en schoonkinderen vielen haar zwaar. Desondanks zei ze graag "Wat heb ik toch een prachtig en rijk leven gehad". Dankbaarheid was en is haar deel. Onder het octaaf van Pasen hebben wij uitvaart gevierd in de Antonius Abtkerk te Wijchen. Dat zij moge rusten in vrede bij God.

Op 28 maart 2016 overleed te Wijchen **Henk de Leeuw**. Meer dan 67 jaar was hij gehuwd met Mick de Leeuw – Wisman. Henk was een zorgzame vader en een trotse opa en overgrootvader. Met veel inzet en plezier werkte hij bij de Nederlandse Spoorwegen. Henk was actief in het verenigingsleven en zette zich ook in voor de gemeenschap. Het geloof

was een grote kracht in zijn leven. In de Meander waar Henk met zijn vrouw de laatste jaren woonde, was hij een trouw bezoeker van de viering op zaterdagavond. Op 1 april was zijn uitvaartdienst in de Paschalis-Baylonkerk. Moge hij rusten in vrede!



**Wim Schuurs** is geboren te Wijchen op 9 juni 1939 en te Tilburg overleden op 4 april 2016. Wim was vader van vijf kinderen en opa van één kleinkind. Hij was een oprechte man. Hij zat vol verhalen, was charmant en behulpzaam, zonder zichzelf op de voorgrond te zetten. Op 9 april 2016 was de afscheidsviering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna de begrafenis op het kerkhof

plaatsvond.

Op 5 april 2016 overleed **Jean van Loo** te Nijmegen. Hij was vader van vijf kinderen en opa van twaalf kleinkinderen. Hij heeft zoveel doorzettingsvermogen en wilskracht getoond om te bereiken wat hij heeft bereikt. Kolonel bij de landmacht, rechter en uiteindelijk vicepresident bij het gerechtshof in Den Bosch. Op 12 april 2016 hebben wij hem herdacht in de uitvaartdienst in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. Daarna vond de crematie plaats.

Op 78 jarige leeftijd is **Jan Burgers** na lange tijd ziek geweest te zijn op 5 april thuis overleden. Jan is geboren en gestorven in Bergharen. Hij groeide op aan de Molenweg en hij nam de bakkerij van zijn vader over. Later werkte hij bij meubelbedrijf Ariens. Met Truus is Jan ruim 50 jaar getrouwd geweest en samen hadden ze drie kinderen en vijf kleinkinderen. Hun zoon Wim verongelukte 17 jaar geleden en dat was een groot gemis. Jan was een lieve, zorgzame en bescheiden man. Altijd bereid om te helpen. Zijn tuin was zijn passie. Nooit zal hij door die tuin meer lopen, de hemeltuin is voor hem geopend. We hebben Jan uitgeleide gedaan in de Annakerk en hem te ruste gelegd op het kerkhof.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?  
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres: .....

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email: .....

## AARDAPPELS

Wie heeft er zin in frietjes? Niemand zei nee, dus ging ze vrolijk om half negen in de avond piepers schillen en frietjes bakken. Even later zaten wij met z'n allen, het bord op schoot, te smullen van de heerlijke goudbruine staafjes met een klodder mayonaise. Misschien was het niet erg gezond, maar ik heb er nog steeds heel plezierige herinneringen aan. Ze kookte volgens mij nooit met tegenzin, en ze had fantasie genoeg om de aardappels in allerlei variaties op ons bord te laten verschijnen. Stampot van winterwortels of boerenkool waarin we een kuiltje maakten voor de jus, ik begin er nog van te watertanden. Of gebakken piepers met een flinke zelfgemaakte gehaktbal, bijna de hemel op aarde! Nee, honger heb ik nooit geleden vroeger. Maar zeuren over eten was niet toegestaan, en daar ben ik het nog steeds helemaal mee eens. Ook nu nog eet ik minstens vijf keer in de week van die overheerlijke knollen die zo uit moeder aarde tevoorschijn komen. Gekookt, geplet tot puree, verwerkt in ovenschotels en versierd met een vleugje groen, ik kan er niet genoeg van krijgen. En sinds we een kleine volkstuin hebben vind ik de aardappel een regelrecht wonder. Je koopt een



kiloetje pootaardappeltjes, en een paar maanden later kun je zakken vol grote aardappels oogsten! Ik ga regelmatig mee naar de volkstuin, al heb ik niet de spierkracht om te spitten of te wieden. Maar ik hou de vorderingen in de gaten, en ik geniet zeer van de omgeving. Onze tuin ligt helemaal achterin, niet ver van een enorme boom die binnenkort weer blad zal dragen. Overal hoor je vogels fluiten, en af en toe komt een roodborstje heel dicht bij je voeten zitten. Ik heb dit voorjaar de koekoek nog niet gehoord, maar dat zal niet lang meer duren. Ik verheug me op de eerste tekenen van de aardappelplantjes, de kleine bloemetjes die ze zullen dragen, en op het spannende moment dat er geroid kan worden.

Ik weet niet wie de namen bedenkt voor de verschillende soorten piepers, maar ze klinken als een feestje. Bintjes, eigenheimers, lekkerlanders (echt waar!), eerstelingen. Er is zelfs een aardappel die Mozart heet! Ik vind het fantastisch dat heel veel mensen en gebeurtenissen uit mijn leven te maken hadden en nog steeds hebben met die simpele knol uit de grond. En ik denk aan de vrouw met de mooie naam Josefien die mij de liefde voor de aardappel heeft bijgebracht. Ze stond vaak te zingen in de keuken terwijl wij in de woonkamer zaten te wachten op haar zelfgemaakte frietjes met een flinke klodder mayonaise. Om half negen 's avonds!

Ik wens iedereen een mooie lente!

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL 70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

## Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32  
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3  
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732



## DEEL JE (ON)VRIJHEID

Op 4 en 5 mei herdenken en vieren we onvrijheid en vrijheid. We beseffen steeds weer opnieuw dat dit tijdloze gegevens zijn. Niet alleen in WO II, maar ook in onze tijd zijn er nog veel mensen, die niet vrij zijn hun leven te leven, zoals zij zelf zouden willen. Door oorlog in je land, te weinig eten of geen onderwijs, maar ook door politieke wetgeving, religieuze voorschriften, de mate van gezondheid en je sociale omgeving. Dit zijn voorbeelden van bepalende factoren in je leven, die de mate van vrijheid bepalen. Het vraagt flink wat van je als je binnen die beperkende grenzen je eigen vrije geest de ruimte kan blijven geven die het nodig heeft om te groeien als mens.

Voorbeeld hiervan is Nelson Mandela, die na zoveel jaren gevangenisstraf ongebroken uit de gevangenis kwam. Maar dichterbij huis zie ik een dame van in de tachtig, die na de zoveelste ziekenhuisopname en operatie opnieuw haar leven weer oppakt en genieten kan van wat haar nog wel gegeven is. Als wij ons hart openen en delen van wat ons vrij of juist onvrij maakt, kan het bewustzijn groeien over het belang van een vrije geest in een leven met de gegeven grenzen.

Deze maand vieren we Pinksteren, het feest van de goede Geest van God. In het begin, na het overlijden van Jezus zitten de leerlingen bang bij elkaar in een kamer met de ramen en deuren op slot. Onvrij gemaakt door de voorbije gebeurtenissen, waarbij hun leider Jezus gedood is. Maar dan komt de ommekeer. De leerlingen voelen hun verdrietige en verkilde hart weer warm worden. Zij beseffen, dat het verhaal niet ophoudt met de dood. Zij kunnen juist verder met alles wat Jezus hun voorgedaan heeft en verteld heeft. Zijn goede Geest leeft in hen en maakt hen vrij om in de onvrije wereld waarin zij verkeren, te spreken en te leven vol vuur en enthousiasme. De Geest bevrijdt. Ook in deze tijd is het de kunst om je geest de ruimte te geven. Als dat niet meer gaat, dan ben je pas echt onvrij.



Wij hebben een vogel thuis. Hij zit in een vogelkooi. Maar elke dag maakt hij zelf het deurtje met zijn snavel en met hulp van zijn pootjes open en vliegt en fluit hij door het huis. En na verloop van tijd gaat hij weer terug in zijn kooitje. Uiteindelijk zitten we allemaal in een kooitje, dat symbool staat voor je eigen leefwereld met de vrijheden en beperkingen, die daarbij horen. Belangrijk is, dat je er soms even uit kunt en beleven kan, dat je baas bent over je eigen geest. Dat je vrijuit zingen kan. En dat je de vrijheid hebt om zelf weer terug in het kooitje te gaan. En dat is een geruststellend gevoel.

Huub Oosterhuis en zijn zoon Tjeerd maakten een cd: 'Om liefde'. Hier het lied, een pinksterlied, dat ons uitnodigt in het voetspoor van de apostelen vooral toch in de goede geest te blijven zingen. Omwille van de vrijheid.

Pastor Annemarie Gooiker

*Laat mij maar zingen, zolang het nog kan.  
Laat mij toch zingen,  
zolang ik nog ben bij mijn verstand en bij stem.  
Zolang de aarde nog rond is  
en vrede een vierkante cirkel,  
laat mij nog zingen, laat me toch zingen,  
mijn hart op mijn tong.  
Laat mij maar zingen, zolang het nog kan.  
Laat mij toch zingen,  
zolang ik nog ben bij mijn verstand en bij stem.  
Zolang de oorlogen duren,  
de levenden sterven,  
de doden niet opstaan, zullen wij zingen.  
Laat mij maar zingen.*



Heilig Jaar van de Barmhartigheid  
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juni 2016** met het thema "Deel je kennis". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 12 mei 2016 op het parochiecentrum**, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.