

DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | nummer 5
juni 2016



DEEL JE KENNIS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Gregorius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

PINKSTERGROET

*In alle talen
openbaarde zich op die ene dag de Geest.
In het stille weten
niet alleen achter te blijven
op deze koude aarde,
rust nu de vlam van God,
die is en altijd zal zijn.*

*Wat een vreugde,
grote vreugde,
zo vervuld te zijn met Hem,
door Hem.*

*Ontvang en draag het uit
van mond tot mond,
van volk tot volk.*

*Maak plaats voor de Geest
om lief te hebben.
Vrede zij met u.*

Joke Plamont - Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 14 en 28 juni staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2015	opgeteld	2016	opgeteld	verschil
januari	75.651		64.946		
februari	55.461	131.112	62.513	127.459	-3.653
maart	9.892	141.004	10.894	138.353	-2.651
april	8.140	149.144	9.332	147.685	-1.459

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen dan kunt u te allen tijde doneren op boven vermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



28 t/m 31 MEI BEAURAING, BELGIË

Meerdaagse- en dagbedevaart

31 MEI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

1 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

1 JUNI, 14.00 – 15.30 UUR KLOOSTER BRAKKENSTEIN
Nijmegen. Bezinningsbijeenkomst over eucharistie

4 JUNI, VANAF 10.00 UUR DE WANDELING

start parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

4 JUNI, 10.00 – 16.00 UUR ABDIJ KONINGSOORD

Oosterbeek. Open studiedag, € 7,50 incl. lunch

4-5 JUNI NEDERASSEL

Viering 125-jarig bestaan H. Antonius Abtkerk

6 JUNI 09.30 UUR BATENBURG

Eerste H. Communie

9 JUNI KOPIJ INLEVERDATUM

Apostelbode: Nr. 6 "Deel je huis"

12 JUNI HERNEN

Open kerk H. Judocus tijdens de Stratenmarkt

14 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

15 JUNI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

26 JUNI 11.00 UUR BIJ DE OUDE TOREN IN BALGOIJ

Sint-Jans-openluchtviering

28 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 JULI 10.30 UUR GROESBEEK

ZLTO-viering "Barmhartigheid aan de grens"

6 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

18 JULI - 2 AUGUSTUS KRAKAU POLEN

WereldJongerenDagen

11 AUGUSTUS KOPIJ INLEVERDATUM

Apostelbode: Nr. 7 "Deel je aandacht"



Bezoek van onze nieuwe bisschop.

Bisschop De Korte bezoekt alle dekenaten en begon aan zijn tour op 17 mei in het dekenaat Wijchen-Druten. He-las missen we op de foto vijf pastores van het dekenaat omdat zij verhinderd waren.

JEZUS ONZE LEERMEESTER

We kennen allemaal wel mensen van wie we zeggen: "Van hem of haar heb ik veel geleerd." Dat kunnen onze ouders zijn, vrienden, leerkrachten, jeugdleiders, schrijvers of artiesten. In zekere zin waren we leerling van hen. Zij leerden ons iets wat invloed had op ons leven en op onze manier van denken over het leven.

Van Jezus zijn in de loop van de (kerk)geschiedenis vele beelden tot ons gekomen. Vanuit het Oude Testament bekeken, is dat vooral het beeld van de profeet. We spreken over Jezus als de mensenzoon, de verzoener, de vredestichter. Ook het beeld van Jezus als koning is ons bekend. In het Nieuwe Testament komt heel sterk het beeld van Jezus als leraar naar voren. Regelmatig kom je in de evangeliën de woorden tegen: "Hij leerde hun....."

Jezus onderwijst in het openbaar, in de synagoge, in de tempel, op de berg, onderweg en soms ook heel individueel in een persoonlijk gesprek. Het onderwijs van Jezus is mondeling. Hij heeft niets op schrift gesteld; dat hebben zijn volgelingen gedaan, 40, 50 jaar na zijn dood. Jezus trok rond en was voor iedereen toegankelijk. Het valt op hoe gemakkelijk mensen Hem opzochten en aanspraken en Hem hun noden en zorgen voorlegden. Ze vroegen Hem om raad en wilden Hem aanraken. Hij krijgt dan ook een grote schare volgelingen.

Maar eerst koos Hij er twaalf uit om zijn discipel te zijn: de apostelen. Het waren geen intellectuelen, maar gewone mensen, grotendeels vissers. Zij ontvangen zijn eerste lessen en tevens persoonlijke begeleiding. In Lucas 6, 40 vraagt Jezus ook bescheidenheid van de leerling: "Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester."

Een goede leraar hanteert bepaalde methodes om zijn leer over te dragen. Matteüs karakteriseert in zijn evangelie Jezus vooral als de leraar, die zijn leerlingen weet te motiveren, te bemoeiden, te raken. De uitspraken van Jezus zijn door Matteüs bij elkaar gebracht in grote redevoeringen, die gaan functioneren als leefmodel voor een christelijke gemeenschap. Ik noem met name de beroemde bergrede in de hoofdstukken 5 - 7, de zendingsrede in hoofdstuk 10, waarin de twaalf apostelen worden uitgezonden

om de Blijde Boodschap te verkondigen: "Het koninkrijk van de hemel is nabij." (Mt 10,7) en de parabelrede in hoofdstuk 13.

Het is goed hier even bij stil te staan. Parabels zijn gelijkenissen, vergelijkingen om belangrijke geloofswaarheden of een ethische les aanschouwelijk te maken. Jezus vertelt vaak verhalen met voorbeelden uit het dagelijks leven of uit

de natuur om zijn gehoor duidelijk te maken wat Hij bedoelt. Dit is een uitstekende methode, een benadering die sterk tot onze verbeelding spreekt. Jezus' boodschap komt helder en indringend over. De taal die Jezus spreekt is eenvoudig en concreet. Vaak gaat hij met zijn leerlingen in dialoog. Dat geeft vertrouwen en schept een band. Allemaal elementen van Zijn warme, menselijke aanpak.

De parabels in hoofdstuk 13 worden regelmatig in de weekendvieringen gelezen. Denk aan de boer die naar zijn land ging om te zaaien, de gelijkenis van het mosterdzaadje of het verhaal van de verborgen schat in de ak-

ker, waarmee het koninkrijk van de hemel wordt vergeleken. Het is waardevol om deze parabels op een rustig moment nog eens te lezen en te overwegen.

Ook in andere godsdiensten wordt Jezus gezien als leraar. De Koran ziet Jezus (Isa, zoon van Marjam) naast Mohammed vooral als profeet, maar benadrukt ook zijn leraarschap. Ook het Boeddhisme en Hindoeïsme hebben groot respect voor Jezus als leermeester. Zelf kennen deze religies de goeroe als geïnspireerde leraar.

Van de grote geestelijke leider van India, Mahatma Gandhi (1869 - 1948), is de uitspraak bekend: "Ik zeg de hindoestudenten, dat hun leven incompleet zal zijn, tenzij zij met eerbied het onderricht van Jezus bestuderen."

Het evangelie van Matteüs eindigt met de uitzending van de leerlingen.

Jezus had hen onderricht en nu was het hun beurt. "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Mt. 28, 19-20) Wat een bemoedigende woorden van Jezus, maar wij weten wel wat ons als christenen te doen staat.

Koos Leemker



ZOMERVAKANTIEROOSTER

Zoals u allen weet gebruiken we tijdens de grote vakantie een zomervakantierooster voor wat betreft de weekenden. Voor de komende zomervakantie willen we dat ook weer doen. Dat betekent dat er om het weekend gevierd gaat worden (dus drie weekenden in de zomervakantie niet). In de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, de H. Antonius Abtkerk te Overasselt en op de Kapelberg te Bergharen zal wel elk weekend een viering zijn. Dit zomervakantierooster loopt van zaterdag 23 juli 2016 tot en met zondag 21 augustus 2016. In het laatste weekend van augustus zijn alle pastores weer aanwezig en wordt er weer als voor het vakantierooster gevierd.



OPEN STUDIEDAG 4-6-2016

UITNODIGING

Open studiedag op zaterdag 4 juni 2016 met als thema: "Verder in het voetspoor van de apostel Paulus: creatief omgaan met de traditie" Inleider: Henk Janssen o.f.m. (JONAS-Leerhuis Arnhem)

Locatie: Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, 6816 VG Oosterbeek

Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Kosten: € 7,50 incl. lunch (overmaken t.n.v. St.Providebit, NL39ABNA0418429340)

In het programma is ook opgenomen het getijdengebed (Sext) in de abdijkerk en een liturgische afsluiting.

Nadere informatie:

Koos Leemker: jfleemker@kpnmail.nl of 024-6415707

VANUIT DE REDACTIE



Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je huis" en is bedoeld voor de periode van 2 juli t/m 4 september. Schrijft u mee? Kopij kan tot

en met donderdag 9 juni per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

EEN BARMHARTIGE GEMEENSCHAP

De barmhartigheid als een belangrijke christelijke daad waartoe paus Franciscus ons oproept, is de uitnodiging om te kijken of en hoe en voor wie je barmhartig bent.

Dit was de reden om als thema voor de Kapellentocht op tweede pinksterdag te kiezen: wat een geluk als je een barmhartig mens bent. Daarbij aansluitend: wat een geluk als je een barmhartige gemeenschap bent. Als mens wordt er van je gevraagd om barmhartig te zijn, maar dat is heel individueel. De gemeenschap moet dat ook zijn. Een geloofsgemeenschap leeft vanuit het evangelie van Jezus, dat gekenmerkt wordt door daden van liefde, van opkomen voor elkaar, van zorg voor zieken en armen. In de geschiedenis van de kerk zien we dat zij een sterk diaconaal gezicht had. Diaconaal wil zeggen, dienend zijn aan mens en wereld. Het onderwijs, de ziekenzorg, de ouderenzorg, de jeugdzorg, allemaal taken die hun oorsprong vinden in kerkelijke initiatieven.

Als je naar de kerk van vandaag kijkt, krijg je de indruk dat de geloofsgemeenschap vooral een liturgische gemeenschap is, die bestaat uit liturgie en kerkbezoek en de rest wordt overgelaten aan de individuele gelovige. Maar dan heb je wel een hele magere geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap zelf moet ook het karakter hebben van barmhartigheid. Een parochie moet ook een diaconale, een barmhartige gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis voelen, graag naar toe gaan, wetend daar hulp en ondersteuning te vinden. Een gemeenschap waarvan men zegt: ziet hoe ze voor elkaar zorgen. Laten we dan maar eens kijken naar de acht aandachtsvelden van barmhartigheid:

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven
8. De natuur en de dieren eerbiedigen.

Dat is toch een mooie richtlijn, haast een beleidsnota, voor de diaconale kwaliteit van de parochie.

Jos van Minderhout



SOCIAAL WIJKTEAM WIJCHEN

Vroeger werkten de meeste hulpverleningsinstanties vanuit de kerken, tegenwoordig wordt dit vooral door de overheid gedaan. De redactie kreeg vanuit de geloofsgemeenschap Emmanuel het verzoek om een artikel over het Sociaal Wijkteam Wijchen te plaatsen. Daar voldoen we graag aan. Omdat deze organisatie voor veel geloofsgemeenschappen relevant is, plaatsen we het artikel in het algemeen gedeelte. Voor de geloofsgemeenschappen die onder gemeente Heumen vallen verwijzen we naar de halfjaarlijkse *Wijkkrant*: www.heumen.nl/inwoners/wijkkrant_42945

WAT IS HET SOCIAAL WIJKTEAM?

Iedereen wil gezond en zelfstandig leven, wonen en werken. Maar soms lukt dat (even) niet. Dan staat het Sociaal Wijkteam voor u klaar! Het Sociaal Wijkteam is er voor advies en ondersteuning voor welzijn en zorg. Het is een team van professionals die u helpen met zoeken naar oplossingen passend bij uw situatie. Waar nodig kunnen zij professionele hulp inzetten, want zij regelen ook de toegang tot ondersteuning en zorg in de gemeente Wijchen.

In de gemeente Wijchen zijn twee wijkteams actief met meerdere inlooppunten. Wijkteam noord voor Wijchen boven de spoorlijn en de dorpen Hernen, Leur, Batenburg en Bergharen, en wijkteam zuid voor Wijchen onder de spoorlijn en de dorpen Alverna, Balgoij en Niftrik.

WIE ZITTEN ER IN EEN SOCIAAL WIJKTEAM?

Zorg- en hulpverleners uit verschillende organisaties werken in een sociaal wijkteam samen:

- Maatschappelijk werkers (NIM Maatschappelijk Werk)
 - Wijkverpleegkundigen (ZZG Zorggroep / Luciver)
 - Wmo-consulenten (Vraagwijzer gemeente Wijchen)
 - MEE-consulenten (MEE Gelderse Poort)
 - Opbouwwerkers (Meer Voormekaar, voorheen MEER Welzijn)
- Daarnaast zijn er op de verschillende inlooppunten medewerkers om u te ontvangen en om uw vragen te beantwoorden.

MET WELKE VRAGEN KAN IK TERECHT?

U kunt bij het wijkteam terecht met al uw vragen over welzijn en zorg. Dat is natuurlijk heel breed. Om u een beeld te geven zetten we er een aantal op een rij.

Vragen over uw gezin.

- Mijn vrouw is ziek en ik werk. Kunnen we hulp in de huishouding krijgen?



- Ik ga scheiden, hoe begeleid ik mijn kinderen daarin?
- Mijn dochter van 14 gaat met de verkeerde jongeren om.
- Mijn zoon gamet de hele dag. Is hij verslaafd? Vragen over de woning.
- Ik krijg moeite met traplopen in mijn eigen huis. Kan ik hier blijven wonen?
- Kan ik dichter bij mijn zorgbehoevende ouders gaan wonen?
- Kan ik mijn moeder met beginnende dementie veilig thuis laten wonen? Vragen over uw buurt.
- Ik denk dat mijn buurvrouw haar kind mishandelt. Wat kan ik doen?
- Mijn buurman komt al weken zijn huis niet uit. Ik maak me zorgen om hem.
- Ik ben nieuw in de buurt, hoe vind ik aansluiting? Vragen over geld.
- Mijn man is ontslagen, we kunnen niet meer rondkomen.
- Ik heb schulden, hoe kom ik hieruit?
- Mijn partner is gokverslaafd, wat moet ik doen?

CONTACT

Centraal telefoonnummer: 024-6425759 (telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). E-mail: info@sociaalwijkteamwijchen.nl
Postadres: Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

INLOOPPUNTEN

'T MOZAÏEK

Campuslaan 6, Wijchen. U kunt hier binnenlopen op alle werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur.

HET NOORDERLICHT

Roerdompstraat 76, Wijchen. U kunt hier binnenlopen op alle werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur.

MEANDER WOONZORG

Passedwardsstraat 69 B, Wijchen. U kunt hier binnenlopen op de eerste maandag van de maand van 9.00 tot 11.30 uur.

DE ZANDLOPER, BERGHAREN

De Weem 1, Bergharen. U kunt hier binnenlopen op vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur.

DE WAAIERSHOF, NIFTRIK

Lagestraat 19, Niftrik. U kunt hier binnenlopen op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

De wijk is van ons samen.

Samen kunnen we er wat aan doen

COMPILATIE 8 APRIL 2016

ZIEKENPASTORAAT

Op 8 april vierde de werkgroep ziekenpastoraat een ontmoetingsdag in de Emmanuelkerk voor de volgende geloofsgemeenschappen: Emmanuel, H.Paschalis van Baylon, H.Johannes de Doper, H. Victor, H. Damianus en H. Antonius Abt Wijchen. Het thema van de viering was: "Barmhartigheid van de ontmoeting". Het openingslied begon als volgt:

Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.



Warme ontmoetingen, diepgang en ontroering bij de handoplegging.



DEEL JE KENNIS

Met deze vragen kriskras door het kerkelijke jaar, over ons geloof en onze parochie. Wat je niet weet, mag je opzoeken. Daar word je alleen maar wijzer van.



Horizontaal: 2. Hemels, heerlijk. 7. Broodbedekking. 11. Informatieblad van onze parochie. 14. Feest van de neerdaling van de H. Geest op de apostelen 15. Mij. 16. Europese Unie (afk.) 17. Ja (lt.)18. Gering 20. Briefaanhef 21. Groente, waarvan je tranen in je ogen krijgt. 23. Onaangepast persoon (afk.). 24. Kleding van een priester tijdens de H. Mis. 28. Vogelproduct 30. Dier, dat Eva verleidde in het paradijs. 31. Muzieknoot. 32.

Muzieknoot. 33. Vruchtengelei. 34. Moeder van Jezus. 36. Priestersschool. 39. Populaire afkorting van bijzonder. 40. Kloosterlinge. 41. Takel. 42. Deugd. 45. Woonplaats van de Paus = centrum van de katholieke Kerk. 48. Bewoner van het vroegere klooster in Alverna.

Verticaal: 1. Op deze plek vind je o.a. een beroemde kruisweg in Bergharen. 2. Hemellichaam. 3. Dit wordt op je voorhoofd getekend op Aswoensdag. 4. Lagere Technische School (afk.). 5. Een beetje. 6. Verglazen. 7. Geschreven ingebonden werk. 8. Meisjesnaam. 9. Frans lidwoord. 10. Kerkmuziek, genoemd naar Paus Gregorius. 12. Pausenvoor naam. 13. Uiting van kou. 15. Kerkdienst. 19. Wiel. 22. Mohammedanisme. 25. Kwajongen. 26. Was getekend (afk.). 27. Bekend merk geluidsapparatuur. 29. Hij. 31. Scheepsbouwkundig ingenieur (afk.). 34. Medezeggenschapsraad (afk.). 35. Neerslag. 36. Hindoestaanse godheid. 37. Nee (Engels). 38. Algemene Nederlandse Reken Centrale (afk.). 39. Bijrol (afk.) 43. Plus. 44. Rechter Commissaris (afk.). 46. Onder andere (afk.). 47. Moeder

10 JAAR ONDERSTEUNING MISSIETHUISFRONT

JUBILEUMJAAR MISSIETHUISFRONT

Bakker Jacques Maas zorgt er voor dat op zondag 12 juni 2016 voor de 10e keer ouwerwetse Herrese krintemik op de Hernense Stratenmarkt te koop is. De opbrengst is voor het Missiethuisfront Hier en Ginder, dat op zijn beurt de projecten van



zuster Marleen Burgers steunt. Die woont en werkt in Cruz do Espirito Santo in Brazilië. Mede door de opbrengst vorig jaar is er een keuken ingericht voor het

maken van medicijnen. Zuster Marleen wil de opbrengst van 2016 ook voor dit doel gebruiken. Bakkerij Geert Vonk uit Druten stelt zijn bakkerij wederom belangeloos ter beschikking. Een krintemik kost € 5,- waarvan minimaal € 3,- rechtstreeks naar het goede doel gaat. Mocht u op 12 juni niet naar de stratenmarkt kunnen komen, dan bezorgen wij de krintemik graag op zaterdag 11 juni a.s. bij u thuis. Even een telefoontje aan Marjan (06.13154244) of een e-mail naar: marjan.maas@outlook.com. Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal krintemikken. De krintemik kan ook prima in de diepvries!

Marjan van Gelder-Maas

BEDEVAART ROME

Op woensdag 11 mei 2016 heeft in het parochiecentrum de informatieavond voor de Romereis plaatsgevonden. De Romereis wordt gehouden in de periode van 14 tot en met 19 november 2016. Deze informatieavond werd door 22 personen bezocht. Door Emke de Bruin van de VNB werd deskundige en uitvoerige informatie gegeven over de reis en de daarbij behorende belangrijke dingen.

Mensen die meewillen, kunnen zich tot en met 10 augustus 2016 aanmelden. Als u meewilt, kunt u zich beter zo spoedig mogelijk aanmelden. Ik heb voor onze parochie voor een aantal plaatsen een optie gekregen. Deze plaatsen blijven voor onze parochie beschikbaar tot 10 augustus. U kunt een aanmeldingsformulier vragen bij de contactpersoon van de parochie: diaken Hennie Witsiers, telefoonnr. 0620541732.

VASTENACTIE 2016

Zoals u weet heeft de werkgroep Vastenactie gekozen voor het project: "het oplossen van socio-economische problemen van vrouwen, jongeren, kinderen en andere kwetsbare groepen in de Ethiopische maatschappij om zo de kern van de maatschappij, het gezin, te beschermen. In het bijzonder "voedingprogramma op scholen 2016/2017." Deze aanvraag is gedaan door de organisatie FSA (Familie Service Associatie), waar pater Ermers uit Nijmegen deel van uitmaakt. Hiervoor was een bedrag van € 12.214,00 nodig. Vele vrijwilligers hebben zich dit jaar enorm ingezet om te collecteren in de diverse wijken en dorpen binnen de parochie "De Twaalf Apostelen". Niet overal kon de collecte gehouden worden, maar een groot aantal parochianen heeft het zakje mee naar de kerk genomen en het daar in de daarvoor bestemde bussen gedaan.

Uit de tellingen van de collecte is gebleken dat er voldoende geld ingezameld is voor dit project en er zelfs ook aan de landelijke Vastenactie geld overgemaakt kan worden. In september krijgen wij het overzicht van de landelijke Vastenactie wat de werkelijke opbrengst is. Dit bedrag zullen wij t.z.t. bekend maken.

Wij danken eenieder die heeft bijgedragen aan dit mooie bedrag. Wij zijn verheugd dat wij dit project kunnen ondersteunen zonder een bijdrage van de landelijke Vastenactie.

Wij danken allen die in de wijken en de dorpen gelopen hebben om de vastenzakjes op te halen. Wij danken allen die andere initiatieven georganiseerd hebben om extra gelden bijeen te brengen. Hierbij denken wij aan de vastenmaaltijden.

Dank ook aan hen, die de flyers, posters en vastenzakjes klaar gemaakt hebben.

De parochiële werkgroep Vastenactie

BEZINNINGSDIENST BIJeenKOMST

Bezinningsbijeenkomst over de eucharistie in klooster Brakkenstein.

Begeleiders: pater Eugène van Heyst sss, Tim Schilling en Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

DE EUCHARISTIE HERONTDEKKEN

Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdagmiddag 1 juni 2016 (Dienst van de Tafel) in Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Tijdstip: 14.00 tot 15.30 uur (om 13.30 uur ontvangst met koffie en thee).

Van harte welkom, opgave is niet nodig!



Jeugd & Jongeren



DE WIJZE POORTWACHTER

In een oude stad hier ver vandaan werkte eens een poortwachter. Iedereen die via de poort de stad in wilde, kwam eerst de poortwachter tegen. Op een dag kwam een vreemdeling bij de stad aan. Hij vroeg aan de wachter: "Hoe zijn de mensen in deze stad? Ik zou hier graag willen wonen." De poortwachter zei: "Hoe waren de mensen in jouw woonplaats?" "Ach" zei de vreemdeling, "waar ik vandaan kom zijn de mensen slecht, boos, on aardig en gemeen. De poortwachter zei: "Zo zijn ze hier ook." Een tijd later kwam er weer een vreemdeling bij de poort van de stad aan. Hij stelde ook de vraag aan de poortwachter: "Hoe zijn de mensen in deze stad? Ik zou hier graag willen wonen." En de poortwachter stelde weer dezelfde vraag terug: "Hoe waren de mensen in jouw woonplaats?" "Oh", zei de man, "ze zijn altijd vriendelijk en hulpvaardig geweest; wij leefden in



vrede met elkaar." Toen zei de

poortwachter wederom: "Zo zijn de mensen hier ook."

Een man die al die tijd in de buurt stond had de beide gesprekken gehoord. Hij vroeg de poortwachter: "Waarom vertel je twee totaal verschillende dingen over de mensen in onze stad? Tegen de een zeg je dat ze slecht en boos zijn, terwijl je tegen de ander vertelt dat iedereen hier vriendelijk en goed is.

De poortwachter antwoordde: "De mensen hier zijn goed en slecht, ze kunnen vriendelijk zijn en ze kunnen boos zijn, ze kunnen je helpen en ze kunnen gemeen tegen je doen. Dat heeft te maken met de manier waarop je zelf tegen mensen doet. Als je vriendelijk bent, zul je vriendelijkheid terugkrijgen. En als je boos doet, zul je boosheid terugkrijgen. Deze vreemdelingen zullen onze stad hetzelfde ervaren als hun eigen woonplaats.

WERELDJONGERENDAGEN IN KRAKAU

Zes jongeren uit deze parochie gaan dit jaar mee naar de WereldJongerenDagen in Krakau (Polen). We zullen ons aansluiten bij de reis van Den Bosch waar ongeveer 100 jongeren meegaan en we hebben er zin in! Om goed op elkaar ingespeeld te raken, samen te werken en om het contact met de parochianen aan te wakkeren en te behouden hebben we een aantal sponsoracties bedacht die we gaan uitvoeren. Een mooie bijkomstigheid is dan natuurlijk dat de jongeren financieel gesteund kunnen worden door u. Onderaan dit artikel staan de acties vermeld en komen er nog meer aan. De beroemde autostofzuigactie 'de kerk zorgt voor de binnenkant' wordt binnenkort aangekondigd, dus laat uw auto nog maar even voor wat het is!



Jonge pelgrims met u thuis verbonden door licht!

Koop voor slechts € 5,- een speciale WJD-kaars om door dit licht verbonden te zijn met de jongeren (uit onze parochie) in Krakau. Binnenkort in uw kerk of te Verkrijgen bij de telefoonwacht in het parochiecentrum.



De groeten uit Krakau door u mogelijk gemaakt?

Koop voor slechts € 5,- een groet vanaf de WereldJongerenDagen. De jongeren gaan in Krakau of in de gastparochie in Polen kaarten kopen en vanuit daar versturen naar u. Lever uw adres aan en zij sturen u graag een kaart! Binnenkort in uw kerk of via de telefoonwacht in het parochiecentrum.



GEEF JE VADER EEN SCHONE AUTO CADEAU!

Op zaterdag 18 juni (dag voor vaderdag) is er een autostofzuigactie. Kom tussen 10.00-16.00 uur naar het kerkplein van de Antonius Abtkerk in Wijchen en laat daar je auto stofzuigen. De kerk zorgt voor de binnenkant.

Kijk voor meer informatie op: www.detwaalfapostelen.nl/wjd

VORMSELVOORBEREIDING

Dinsdag 1 maart-2016

Bezoek aan kerk en klooster in Megen.

We moesten verzamelen bij de kerk van Nederasselt, maar omdat het zo'n slecht weer was gingen we in de school wachten van Nederasselt (De Tandem). Toen iedereen bij elkaar was gingen we met auto's naar Megen. De bedoeling was dat we met de kaarsen vanuit de pont naar het klooster gingen lopen, maar omdat het zo'n slecht weer was gingen we niet lopend maar met de auto's. Toen we er eindelijk waren gingen we naar binnen en werden we hartelijk ontvangen. Toen gingen we zitten in de kerk. En gingen we het hebben over vormen en wat God eigenlijk is. We kwamen tot de conclusie dat je God helemaal niet kunt uitbeelden, de duif is wel het symbool van God. Toen kregen we een rondleiding door het klooster. Toen kwamen we in een gang. En liet de broeder ons een beeld zien van Johannes. En vertelde een prachtig verhaal. De broeder kon heel mooi vertellen. Daarna liet hij ons de woonkamer/ontvangstzaal zien en daarna de eetzaal en keuken. Daarna gingen we door een smalle gang.

We kwamen in een vergaderzaal en als je doorliep kwam je bij de tv-kamer. Toen gingen we de trap op en moesten we stil zijn, omdat er

mensen bezig waren met vergaderen ofzo. Toen kwamen we in de bibliotheek en liepen we verder door naar de gang met slaapkamers. En we liepen nog verder door naar de bidruimte boven in de kerk. Toen gingen we naar beneden en staken onze kaarsjes aan en liepen naar de kapel van Megen. Toen vertelde de broeder over ut bruurke van Megen oftewel ... Dat vertelde hij heel erg mooi. Toen hebben we het Onzevader gebeden. En nog een kaarsje aangestoken. En onze wensen bij het graf gelegd. Tenslotte hebben we nog wat gedronken en een krentebol op. En zijn we weer naar huis gegaan.

Groetjes Anne & Hilde

Broeder Luck was erg aardig. Hij liet ons het gebouw van binnen zien over het wonen en leven

in het klooster. Het was groot! Wat mij verder opviel was dat ze wel vijf keer per dag deden bidden. Ik wist naar mijn gevoel best veel maar heb toch veel geleerd. Op het einde van de rit zijn we nog bij het broederke van Megen geweest waar een stenen beeld lag. Het broederke van Megen! Wij hadden van tevoren al een wens bedacht en opgeschreven die we vervolgens in de stenen mouw van de monnik deden.

Ik heb het erg leuk gehad, groetjes Stan

Dinsdag 1 maart zijn wij met de vormelingen naar het klooster van Megen geweest. Jammer dat het

regende want nu konden we niet lopend naar het klooster. In het klooster was een pater (franciscaan) die vertelde over de heilige geest waar wij die konden vinden. Ook over de preekstoel die halverwege de kerk stond, want ze hadden vroeger

nog geen microfoons en boxen. Ook zat er een dak boven voor het geluid. De pater vertelde wat het vormsel inhoudt. Later kregen we een rondleiding door het klooster. We zagen de refter waar de paters samen eten. Ook de keuken waar ze samen de afwas doen, omdat ze geen vaatwasser hebben en dan meer praten. Ze hebben een ruimte met een tv waar altijd het journaal voorgaat. Er was een kapel waar ook in gebeden wordt. En dan

de trap op en toen naar de bibliotheek met 8000 boeken. De pater vertelde ook dat dit nog niet veel boeken waren. Toen moesten we door een kleine deur waarachter de slaapkamers zaten. Een lange gang met een rode loper. Zelfs waren er ook twee logeerkamers en dat er een La Verna heet. Toen later gingen we naar 't broerke van Megen. Die eigenlijk broeder Everardus Witte heette. Hij was vroeger ook portier van het klooster van ongeveer 1920 tot aan zijn dood in 1950. Hij kwam op voor de onderkant van de Megense gemeenschap. Na zijn dood werd hij daarvoor vereerd met een eigen kapel, waar nu nog dagelijks mensen een briefje met daarop een wens (voor een ander) aan hem geven, in hoop dat die wens uitkomt.

Groetjes van Sanne en Dieuwertje uit Alverna





EERSTE H. COMMUNIE EN H. VORMSEL IN BALGOIJ

Op 6 maart was in de kerk van de H. Johannes de Doper in Balgoij de presentatieviering voor de communicanten en vormelingen uit Balgoij. Anika en Fleur hebben op 2 april het sacrament van het vormsel ontvangen en Tess, Sanne, Senne, Guus en Tom zijn op 22 mei voor het eerst te communie gegaan.

Tijdens de viering hebben alle kinderen zich voorgesteld en iets verteld over hun hobby's, nadat het dames- en heren koor het voorstellingslied had gezongen.

Het thema van deze viering was "Hart hebben voor elkaar". Om die reden was de kerk mooi versierd met harten met daarop foto's van de vormelingen en communicanten. Ook hebben de kinderen zelf gebeden voorgelezen. En pastoor Aloys van Velthoven heeft tijdens de viering de kinderen aan het woord gelaten om zo het thema "hart hebben voor elkaar" duidelijk te maken voor alle kinderen. In maart, april en mei zijn de communicanten en vormelingen nog enkele keren bij elkaar gekomen om zich verder voor te bereiden op de communie en op het vormsel.

Namens de voorbereidingsgroep Balgoij,
Hanneke de Valk

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 26 april zijn tijdens de vergadering de volgende punten besproken:

- Op het ronde stenen plateau achter de Mariakapel is een picknicktafel met bankjes geplaatst. Deze picknicktafel en bankjes zijn gemaakt door Martin Marinussen, een broer van Antoon Marinussen. Hier zijn wij erg blij mee.

- Bij de bouw van de Mariakapel zijn twee Mariabeelden aangeboden. Een Lourdesmaria en een houten Mariabeeld met kind. Van tijd tot tijd zal er een wisseling van Mariabeeld plaatsvinden zodat de beelden van beide gulle gevers aan de beurt komen.

- De opbrengst van de Vastenactie 2016 is als volgt:

Door de kinderen, communicantjes en vormelingen, verzorgd:	€ 70,49
Zakjes rondgebracht:	€ 80,55
Witte Donderdagviering:	€ 84,42
Levert een totaalopbrengst van	€ 235,46

- De diensten rond Pasen: Palmzondag, Witte Donderdag, paaswake en eerste paasdag zijn goed bezocht. De werkgroep kinderdiensten heeft hard gewerkt en er mooie diensten van gemaakt. Heel veel dank voor jullie inzet.

- 22 mei doen de kinderen van Balgoij en Nederasselt de eerste h. communie in de kerk van H.

Johannes de Doper in Balgoij. De harmonie Kunst en Vriendschap en zangkoor Mazing Joy luisteren de H. Mis op.

- 26 juni is er een H. Mis in de openlucht ter ere van H. Johannes de Doper bij de Oude Toren; een Sint-Jansviering verzorgd door Pagus Balgoie.

Tevens is deze viering een dankviering voor de communicantjes en vormelingen.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

Het openingswoord werd voorgelezen door Melchior. Hij las "De parabel van de boom".

- Het verslag van de contactraad van 2 maart wordt goedgekeurd.

- Informatie dagelijkse zaken/stuurgroep: De paaskaars van 2015 is aan Wil Arts gegeven. Er waren dit jaar 22 communicanten. Het was een mooie mis en alles is netjes verlopen.

- Pastoresteam: Marieke is verwelkomd bij ons

in de kerk. Er waren wel gemengde gevoelens, omdat het niet in een kindermis werd gedaan.

- Parochiebestuur: Er is een verwelkomingsbrief gestuurd naar de nieuwe bisschop Gerard De Korte. Hij wordt 14 mei geïnstalleerd.
- Bordjes begraafplaats: De bordjes moeten ervoor zorgen dat er geen verkeerde graven worden geruimd en dat er op de juiste plaats een nieuw graf gegraven wordt.
- Evaluatie Pasen: de palmpasenviering en paasvieringen zijn goed verlopen.
- Het CR-uitje staat gepland op 16 oktober 2016.
- Evaluatie apostelvergadering:
 - › Er is gesproken over de communicatie en bereikbaarheid pastor.
 - › Over de contactpersonen voor de contactraden in het bestuur
 - › Het is een gemiste kans als men niet in de Apostelbode schrijft.
- Werkgroep Vastenactie: de opbrengst van de Paschaliskerk in 2016 is €1558,95, maar daar moeten nog de onkosten vanaf.

RECTIFICATIE

In de vorige apostelbode stond een foto van de eerste communie maar niet van de Paschalisgemeenschap. Onze excuses hiervoor.

ONTMOETEN—VERDIEPEN—BELEVEN DE GRENZEN VAN ONZE SAMENLEVING

Zoals ieder jaar organiseert de ZLTO op de eerste zondag in juli een viering voor alle leden.

Deze viering is niet alleen bedoeld voor haar leden, maar iedereen die belangstelling heeft of zich geroepen voelt, is hierbij van harte welkom. Dit jaar zal deze viering gehouden worden op zondag 3 juli om 10.30 uur bij "Coöperatie loonbedrijf Groesbeek" Wilhelminaweg 32 in Groesbeek.

Het thema van deze viering zal zijn: Barmhartigheid aan de grens.

De voorgangers bij deze viering zijn pastor Jos van Rooij en Bert Oosterveer (Geestelijk verzorger ZLTO)

Na de viering is er koffie / thee met broodjes en voor iedereen een aantrekkelijk middagprogramma. Meer hierover kunt u lezen in de volgende Apostelbode.

Commissie landbouw en samenleving van de ZLTO

EERSTE COMMUNIE 17 APRIL

Na een voorbereiding van zes maanden waarin hard gewerkt is hebben op 17 april 22 kinderen de eerste communie gedaan in de Paschaliskerk. De viering had als thema "Vlieg met ons mee". Langs deze weg willen wij de ouders bedanken voor het maken van het boekje voor de viering en de mooie versiering in de kerk.

Ans van der Wielen



De communicanten zijn: Job Arbeider, Bart van Beek, Maaïke van Burk, Lisa Fleuren, Mare Gies, Damian van der Horst bijgenaamd Linders, Dione Hulsentop, Jens Koolen, Bas Langeslag, Benjamin Laurant, Rosalie Lentjes, Cauleigh Looijschelder, Eva Muskens, Chayenne Noordover, Indy Schamp, Fiene Scholten, Fleur Schuurmans, Daan de Valk, Silke Veenstra, Maureen Wennekes, Eline Westerbeek en Romana Wimmer.



OPENINGSTIJDEN PASTORIE VERANDERD

Maandagmorgen 09.00 – 11.00 uur
Woensdagmorgen 10.30 – 12.00 uur
Vrijdagmorgen 09.30 – 11.00 uur

Tijdens kantooruren is er meestal iemand bereikbaar op 024 6414873, is er niemand aanwezig, bel Anny Rosmalen: 024 6414873

Wij zijn heel erg dringend op zoek naar een nieuwe koster, graag een man. Voelt u zich betrokken bij onze geloofsgemeenschap, neemt u contact met ons op of meldt u zich schriftelijk, dan maken wij een afspraak met u.

VRIJWILLIGERSFEEST HEILIGE JOZEF

Zaterdag 23 april 2016 is het tweejaarlijkse vrijwilligersfeest van de geloofsgemeenschap St.-Jozef in Alverna gevierd. Dit werd georganiseerd door de contactraad en vrijwilligers van het jongerenkoor en van Between. Alle vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn van de kerk waren uitgenodigd. De verschillende koren, de kerkhofploeg, de bloemschiksters, de lectors, de koster en natuurlijk de voorgangers, etc. De avond werd afgetrapt met een eucharistieviering in de St.-Jozef kerk, waar pastor Bas van Dijk voorging en het jongerenkoor de zang verzorgde. En vanaf 20.30 uur waren alle genodigden welkom in Dorpshuis De Oase.

Bij binnenkomst ontving je consumptiebonnen, zodat je geen dorst hoefde te krijgen, maar ook een parel; rood, wit, groen of paars. Wat je daarmee moest zou je nog wel horen. Het jongerenkoor en Marja Schamp van het koor Between organiseerden een activiteit deze avond, dus daar zal het wel mee te maken hebben.

Toen iedereen dacht dat hij op zijn gemak zat en wat leuk gezelschap had uitgezocht moesten ze weer in de benen. Afhankelijk van de kleur parel werd je naar een bepaalde tafel gedirigeerd en kreeg je een stuk stof in die kleur en dat stuk stof moest je zichtbaar dragen. Er werden veel hoofdtoeien van gemaakt. En dan moest elke tafel een naam voor zijn groep bedenken. Even later waren de namen bekend en werden er vier groepen geformeerd:

- 1 De rooie donders
- 2 De kikkers
- 3 Purple rain
- 4 De witte zwarte Pieten.

Elke groep koos een captain.

De organisatie had een quiz bedacht met als thema "Ik hou van Alverna". Hoe goed ken je Alverna, daar komt het op neer. Alhoewel er ook muziekvragen bijzaten, die met Martijn Ver-

beeten achter de knoppen, heel gewiekt en snel werden afgebroken. De quizmaster was Roel Ariens. John van den Berg zat achter de computer en samen met Marja Schamp hielden zij ook alle scores bij en daarmee ook de regie.

Het was mooi om te zien hoe fanatiek de groepen werden als de muziekvragen, de vragen "ken je plekje in Alverna", wie kent nog de ouders met hun bijnamen en wie zingt het beste de volksliederen van Alverna moesten worden beantwoord of uitgevoerd.

Na elke ronde was er even pauze. Ondertussen kwamen er steeds schalen met hapjes voorbij, zelfs een heerlijk slaatje werd geserveerd. Kortom je kwam niks tekort.

En de quiz ging weer verder. Iedereen leek zich goed te amuseren. De vier teams voerden wisselend de top aan.

Groep 4 onder de bezielende leiding van pastor Bas van Dijk bleek aan het einde nog een heuse inhaalslag te leveren en ja, zij werden overtuigend 1^e. Groep 4 wist het zoveelste Alvernese volkslied toch wel met de meeste overtuiging neer te zetten. Er werd zelfs bij gedirigeerd en op zeker moment werd ook de polonaise nog ingezet. Hier werden vast en zeker punten mee verdiend. Maar ook met het "geen ja en geen nee, en geen uhhh" daar heeft pastor Bas als beste mee gescoord.

De winnaars van de avond werd de eeuwige roem toegekend.



De organisatoren kregen nog een cadeaubon als dank, wat zeker welverdiend was. Zij slaagden erin om de aanwezigen, geschat tussen de 80 en 100 vrijwilligers een absoluut supergezellige en geslaagde avond te bezorgen.

Ik zeg chapeau voor de contactraad en voor de organisatie! Maar ook voor de barbezetting en diegenen die zorgden voor de innerlijke mens. We kwamen werkelijk niets te kort!

We kijken alweer uit naar over twee jaar!

Marianne Hoogsteder

EERSTE COMMUNIE

RECTIFICATIE

In de Apostelbode van mei 2016 staat bij de Paschalis Baylon – Woezik een foto van de eerste communie. Dit zijn niet de communicantjes van de Paschaliskerk, maar van Alverna. Onze excuses voor dit misverstand.

Hilde Festen, Elke van Haren, Fleur van den Berg, Fieke Hock, Frederique Rosmalen, Dewi Toonen, Isa Maassen, Djim Rosmalen, Lynn Konings, Janna Bergman

STRALENDE STERREN

Eindelijk was het dan zondag 10 april. De zondag van de eerste heilige communie in Alverna. De kinderen hebben dit samen met pastor Bas van Dijk voorbereid.

Al vroeg waren ze uit de veren om op hun alermooist op de foto te gaan met papa, mama, broertjes en zusjes. Het zonnetje scheen en als stralende sterren stonden ze daar. Onder begeleiding van de Sambaband werden de kinderen onthaald en naar de kerk gebracht. De kerk was feestelijk versierd met ballonnen en mooie grote sterren. "Stralende sterren" was het thema. Het was een mooie ontroerende viering. De viering werd bijzonder feestelijk omdat de communicanten zelf een aantal liedjes zongen onder begeleiding van de dirigent en het koor Between. De kinderen lazen zelf teksten en hielpen met het dekken van de tafel. Vervolgens gingen de communicanten voor het eerst te communie.

In de viering werd ook een foto aangeboden. Op deze foto zingen de communicantjes tijdens het kerstdiner voor de bewoners van het woonzorgcentrum "De Hagert". De kinderen hebben iets goeds gedaan voor de bewoners van de Hagert. De bewoners vonden dit geweldig mooi en zij straalden van blijdschap. Het kerstdiner kreeg hierdoor voor hen iets heel speciaals. De kinderen zongen de sterren van de hemel. Om aan dit mooie gebaar te herinneren is er een fotocollage aangeboden aan de Hagert.

Wij kijken allemaal terug op een bijzonder mooie communieviering waarin sterren centraal stonden.

Namens de communicanten
Elaine van Haren



IN MEMORIAM THEO BEELEN



Theo Beelen werd door heel veel mensen gekend, geliefd en gewaardeerd. Begonnen als gewone politieagent is hij opgeklommen tot districtshoofd in Wijchen en een topfunctie in Noord- en Oost-Gelderland. Als er in Alverna of in Wijchen iets georganiseerd, opgezet of geregeld moest worden was Theo erbij. Zo was hij tot zijn ziekte voorzitter van het CDA in Wijchen, was hij voorzitter van Caritas Wijchen, voorzitter bij LuciVer, voorzitter bij Oase en betrokken bij nog meer organisaties. Enthousiast heeft hij jarenlang ge- en verbouwd, gevoetbald, gewielrend en gemountainbiket. Behalve zijn perfectionisme viel vooral zijn bescheidenheid op. Voor zijn vrouw Elly en (klein)kinderen nam hij altijd tijd. Toen zijn einde naderde, heeft hij gedurende vier dagen persoonlijk afscheid genomen van familie, vrienden en bekenden. Hij ruste in vrede.



H. ANNA - BERGHAREN

GEDOOPT

7 mei 2016

Julie Anna Maria van den Bergh



 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <p>✧ Eerste lezing: Gen. 14,18-20 ✧ Tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26 ✧ Evangelie: Luc. 9,11b-17</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>✧ Eerste lezing: 1 Kon.17,17-24 ✧ Tweede lezing: Gal. 1,11-19 ✧ Evangelie: Luc. 7,11-17</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>✧ Eerste lezing: 2 Sam. 12,7-10.13 ✧ Tweede lezing: Gal. 2,16.19-21 ✧ Evangelie: Luc. 7,36-8,3</p>
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Cees Janssen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Jongerenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven/ Marieke Drent</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 10.00 Eucharistieviering <i>125 jaar bestaan kerk</i> Gemengd Koor/Kinderkoor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkoor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 <i>Eerste Communieviering</i> Voice Jack Leo/Hennie Witsiers/ Marieke Drent</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 <i>Gezinsviering</i> Voice Hennie Witsiers/Marieke Drent</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Cees Janssen</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>

Vieringschema

18 juni / 19 juni

- 12e zondag door het jaar
- Vaderdag

25 juni / 26 juni

- 13e zondag door het jaar

02 juli / 03 juli

- 14e zondag door het jaar

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^②</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Zach. 12,10-11 ✦ Tweede lezing: Gal. 3,26-29 ✦ Evangelie: Luc. 9,18-24 	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: 1 Kon.19,16b.19-21 ✦ Tweede lezing: Gal. 5,1.13-18 ✦ Evangelie: Luc. 9,51-62 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Eerste lezing: Jes. 66,10-14c ✦ Tweede lezing: Gal. 6,14-18 ✦ Evangelie: Luc. 10,1-12.17-20
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie 2Gether Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> Tevens Kindernevendienst Kinderkoor Bas van Dijk/Marieke Drent</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Between Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Dankdienst Communicanten/Vormelingen bij de 'Oude Toren' Dames- & Herenkoor/Mazing Joy Aloys van Velthoven/Marieke Drent</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Dankdienst Communicanten/Vormelingen Kinderkoor Aloys van Velthoven/Marieke Drent</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Mazing Joy Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Dankdienst Communicanten/Vormelingen Joy4all Aloys van Velthoven/Marieke Drent</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Joy4all Aloys van Velthoven</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zaterdag 19.00 Dankdienst Communicanten/Vormelingen New Challenge Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
 <p>Kapelberg Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Neo Nata Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Martin Claes</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Aloys van Velthoven</p>

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

donderdag 26 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> .
zaterdag 04 juni	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.
vrijdag 10 juni	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 08 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 03 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 01 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 17 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
-----------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 24 juni	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
-----------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 06 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 20 juni	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 04 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 14 juni	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
-----------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 28 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
-----------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 03 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 01 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 07 juni	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 05 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.

Kerkje | Leur

zondag 26 juni	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
----------------	-----------	---



STILTECENTRUM

ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend

iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 3 mei zijn de volgende zaken besproken:

- Eind mei zijn de vier wijzerplaten met een hoogwerker van de kerktoren gehaald. Het gaat minstens zes weken duren om ze op te knappen.
- Zodra de bestelde glasplaat boven



het hekwerk bij de midde- de deur tussen Mariakapel en het hekwerk overdag open blijven. Dan kunnen toeristen en andere geïnteresseerden gedurende de zomertijd via de hoofdingang een blik werpen op het interieur van de kerk.

- Zes van de acht clusters hebben inmiddels bericht ontvangen en weten nu voor wie ze met welk budget dit jaar een vrijwilligersactiviteit ("feestje") moeten organiseren. Voor het kerkgebouwgebonden cluster en het algemene cluster zoeken we nog naar organisatoren. Het parochiebestuur is geïnformeerd over de verdeling van de budgetten 2015 en 2016.
- We hebben uitgebreid kennisgemaakt met de nieuwe pastoraal werkster Marieke Drent. Ze is al meteen begonnen met de voorbereiding van jongeren aan de WereldJongerenDagen in juli.

VITALER WORDEN?

In het beleidsplan van de parochie dat vorig jaar werd gepubliceerd stond te lezen dat ook onze geloofsgemeenschap minder vitaal aan het worden is. Geconstateerd werd dat er sprake is van vergrijzing van de kerkgangers en dat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers alsmaar toeneemt. Dat verbaasde de contactraad natuurlijk niet, die ontwikkelingen hebben we afgelopen decennia ook met eigen ogen zien gebeuren. Het is overigens geen specifiek probleem van onze geloofsgemeenschap, het speelt in heel Nederland. Maar zouden we er wat onze geloofsgemeenschap betreft iets aan kunnen doen?

Dat was de vraag die de contactraad zich aan het begin van dit jaar stelde. We hebben nu nog een sterk aanbod van koren, goed verzorgde vierin-

gen, honderden vrijwilligers die zich op allerlei terreinen inzetten en we kunnen terugvallen op een deskundig pastoresteam met veel kwaliteiten. Als we nu geen actie ondernemen maar afwachten wat er gaat gebeuren, dan denken we dat een ombuiging van de neerwaartse beweging steeds moeilijker wordt.

In februari zijn we gaan brainstormen op welke punten we ons zouden kunnen gaan richten. Het resultaat was een lijst van elf onderwerpen waarover de leden van de contactraad toen over na konden denken. Het resultaat was het benoemen van drie onderwerpen waar we ons de komende tijd op willen focussen:

1. Omgaan met een veranderende omgeving. Wat zijn de meest opvallende maatschappelijke veranderingen in ons gebied? Hoe gaan wij daar als geloofsgemeenschap mee om?
2. Jongeren (6-20 jaar). Wat vinden zij belangrijk? Wat krijgen zij over levensbeschouwing mee? Kunnen we als geloofsgemeenschap meer ondersteuning geven?
3. Naastenliefde. In ons franciscaans verleden is dit altijd belangrijk gevonden. Overdekken onze werkgroepen de belangrijkste probleemgroepen of kunnen we ook voor anderen iets gaan betekenen?

De komende maanden moet blijken of deze onderwerpen zich lenen voor een gerichte aanpak. Kunnen we er haalbare doelstellingen voor opstellen? Gaat het lukken om daar vrijwilligers enthousiast voor te krijgen? En hoe gaan uiteindelijk onze parochianen hierop reageren? We zijn benieuwd!

De contactraad

GEDOOPT

17 april
Wes Gommers



1 mei

Tim de Haas en Vera Nikkelen

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING



Dit jaar zijn twee personen uit onze geloofsgemeenschap benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Miek Schulz - van Amstel o.m. vanwege haar inzet voor de stichting "Wij vakantie . . . Zij ook"

en Anton Koenders die zich sterk gemaakt heeft voor "Vraag en Aanbod", de voedselbank en de kledinginzameling. Van harte gefeliciteerd!



VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Al zijn we weer wat verder in de tijd, we kijken nog steeds met een goed gevoel (woorden van Jo Verbruggen) terug op de viering van ons 40-jarig jubileum. Een extra vermelding is nog op zijn plaats voor de vier vrijwilligers die deze 40 jaar van begin tot einde hebben meegemaakt als vrijwilliger. Het waren vier leden van het Emmanuelkoor, maar daartoe beperkten hun werkzaamheden zich niet. Op meerdere terreinen hebben zij zich ingezet. Daarom nogmaals hulde voor deze vier: Wil Broekhuijsen, Toos Loermans, Annie Krispijn en Gerard Wesseling. En uiteraard met een foto!
- Kortgeleden is het Sociale Wijkteam van de



gemeente Wijchen op de koffie geweest bij onze herbergkoffie. Het team heeft uitleg gegeven over zijn activiteiten en nader kennism gemaakt. Elders in deze editie staat hierover meer geschreven.

- Zowel Nol Arts als Gerard Broekhuijsen stoppen met hun werkzaamheden binnen de stuurgroep, Beiden blijven wel als vrijwilliger actief, maar dan ietsje minder. Dat mag, want beiden hebben hun sporen ruimschoots verdiend. Kortom hulde en dank voor zowel Nol als Gerard.
- De contactraad en de stuurgroep vergaderen dit seizoen nog één keer en wel op 12 juli.
- De laatste Ontmoetingsviering van dit seizoen is op zaterdag 4 juni; aanvang is om 19.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE



Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van Emmanuel. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur wijd open. De eerstvolgende data zijn 1 en 15 juni en 6 juli.

Het blijkt dat er mensen zijn die te bescheiden zijn om binnen te lopen en dat is echt zonde. Het is een kopje thee of koffie met een koekje erbij en er volgen altijd gezellige en soms serieuze gesprekken. Loop dus binnen! Is vervoer een probleem, breng iemand mee voor het vervoer of bel even (024-6415629, Marion Eling of 024-6411851, Jo Beckers).

Tini Poos



EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE KERK VAN OVERASSELT (4)

Vorige keer hebben we verteld over de drie opeenvolgende pastoors Van Esch, Van Riel en Van Hout. Pastoor Van Hout werd na zijn afscheid in november 1968 opgevolgd door Petrus (Piet) van Thiel (1925-2011). Onder zijn pastoraat werd, als uitvloeisel van de liturgische vernieuwing, het priesterkoor ingrijpend gewijzigd: er kwam een nieuwe altaartafel en het koorhek kreeg een andere bestemming. Omdat de huisvesting van de pastoor niet meer in overeenstemming werd bevonden met de geest van de tijd, liet men voor hem een nieuwe, moderne bungalow bouwen. De oude pastorie werd aan de gemeente verkocht, die het in gebruik nam als gemeentehuis. In juni 1989 kwam het kerkgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te staan en in hetzelfde jaar vond een uitgebreide restauratie

plaats. In september 1991 werd het eeuwfeest van de parochie op grootse wijze gevierd, onder meer met de uitgave van het gedenkboek "Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt" waarin de geschiedenis van de parochies Neder- en Overasselt werd beschreven. Op 1 februari 1995 ging Van Thiel, ofwel "de gezelligste pastoor", zoals hij bij zijn zestigjarig priesterschap werd genoemd, met emeritaat en hij vestigde zich in Oss. Hij overleed op 30 april 2011 en is op het Overasseltse kerkhof begraven.

Hij werd opgevolgd door pater kapucijn Kees van den Muijsenberg (1956), die - sinds april 1990 - ook al pastoor van Nederasselt was. In 1998 werd Van den Muijsenberg bovendien pastoor van Heumen. Zijn medebroeder pater Wim Snik werd benoemd tot assistent-pastor. In 1998 besloten de drie kerkbesturen om samen te gaan werken. Sindsdien werden de drie pa-

rochies de streekparochie Maaskant genoemd. Er werd een stuurgroep pastoraat in het leven geroepen om beleid te vormen naar de toekomst toe en in juli 1998 verscheen het eerste nummer van parochieblad de Maaskanter. Toen pastoor Kees in de zomer van 1999 tot vicaris provinciaal van zijn orde werd benoemd, nam hij afscheid van de Maaskant. Er volgde een korte overbruggingsperiode waarin twee priesters van buiten de weekendvieringen kwamen verzorgen in de drie kerken, tot er in maart 2000 een nieuwe pastoor werd benoemd: de pater sacramentijn Jan van Mil (1939).



Intussen was het samenwerkingsproces voortgegaan en op 7 juni 2001 werd het parochiebestuur van de pastorale eenheid streekparochie Maaskant geïnstalleerd. De drie oude kerkbesturen waren sindsdien beheerscommissies. Niet lang daarna – in mei 2002 - werd de kerk, tezamen met de kerkhofkapel en het Heilig-Hartbeeld, door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen als beschermd monument. Pastoor Van Mil is gebleven tot eind 2003, waarna er wederom een "pastoorloos" tijdperk aanbrak. De weekendvieringen werden verzorgd door onder andere de eerder genoemde pater Snik, de pater franciscaan Guus Wijnhoven en Jan Kortstee en de pater sacramentijn Frans Weersink. En af en toe door diaken Aloys van Velthoven, die sinds november 2000 al met regelmaat in de Maaskant te vinden was. Maar daarover een volgende keer meer.

Bronnen: Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt, 1991; De Maaskanter 1998-2010

Foto: v.l.n.r. pastoors Van Thiel, Van Mil en Van den Muijsenberg, 2001

VIERING 125-JARIG JUBILEUM IN SEPTEMBER

De feestelijke viering van het 125-jarig bestaan van de H. Antonius Abtkerk te Overasselt wordt op zaterdagavond 10 september gestart met een avond vol zang, muziek en historie in de kerk. Het gemengd koor, het herenkoor, Joy4all en het klarinettenensemble en de Big Band van

KNA doen gezamenlijk mee om er een mooie en bijzondere avond van te maken. De festiviteiten op zondag 11 september beginnen om 10.00 uur op de begraafplaats naast de kerk, waarbij alle overledenen van Overasselt worden herdacht. Aansluitend is er een plechtige Heilige Mis, met onze pastor Aloys van Velthoven als voorganger. Alle parochianen en belangstellenden worden uitgenodigd voor een receptie, na de Heilige Mis, in het Verenigingsgebouw te Overasselt. De festiviteiten worden afgesloten met een lunch voor genodigden, waaronder alle vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap.

VERWIJDERING GRAFSTENEN OP DE BEGRAAFPLAATS

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn er eind april weer grafstenen op onze begraafplaats verwijderd. Deze keer zijn het er relatief veel omdat vorig jaar het grafrecht voor nogal wat graven tegelijk afliep. Het is dan ook niet gelukt om de grafstenen op één dag te verwijderen. We gaan ervan uit dat de grafstenen van de overige niet-verlengde graven spoedig alsnog worden verwijderd.

Contactraad H. Antonius Abt

EERSTE COMMUNIE



Op zondag 17 april jl. deden wij onze 1^e communie met als thema 'Hart hebben voor elkaar'. Na een periode van voorbereiding, verzorgd door pastor Aloys, de communiebegeleidingsgroep en onze ouders, was het eindelijk zover.

We begonnen deze spannende dag met een fotosessie met onze papa's, mama's en broertjes en zusjes. We zagen er allemaal heel mooi uit! Toen begon de viering. Samen met Aloys liepen we twee aan twee de kerk in met onze doopkaar-

sen. De kerk was mooi versierd met gele linten, bloemen en onze silhouetten. We mochten de hele viering op het priesterkoor zitten en actief meedoen: we plakten onze namen op een groot rood hart, heetten iedereen van harte welkom, lazen de voorbeden voor, zongen met de liederen mee en mochten met pastor Aloys de tafel helpen klaarmaken. En toen gingen wij voor het eerst te communie met een echte hostie. De viering werd afgesloten met een *Lang zullen ze leven* dat de hele kerk uit volle borst meezong. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag en natuurlijk in het bijzonder pastor Aloys, die ons veel geleerd heeft. Tom, Sophie, Georgios, Sara, Floris, Daisy, Noud en Lena

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Op 26 april werd Guus Kuijs uit Overasselt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, o.m. omdat hij ruim vijftig jaar dirigent is geweest van koor St.-Caecilia van Overasselt!



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

KONINKLIJK ONDERSCHIEDEN

Jeanne Schaaap-Bruijsten heeft op dinsdag 26 april een koninklijke onderscheiding gekregen voor al haar vrijwillige inzet en werk voor de gemeenschap van Nederasselt.

Zij is o.a. 45 jaar lid van het koor, ruim 30 jaar dirigente van het kinderkoor, meer dan 30 jaar vrijwilligster in het dorps huis "Ons Huis" en al 40 jaar lid van fanfare Wilhelmina. Verder is Jeanne al 30 jaar werkzaam bij Koninklijke Visio in het onderwijs met visueel beperkte kinderen en is ze al ruime tijd mantelzorgster.

Wij als geloofsgemeenschap Antonius Abt van Nederasselt willen haar heel hartelijk danken voor al haar inzet en hopen dat ze zich nog lang in zal zetten voor onze gemeenschap.

Corné Schaaap



UITNODIGING

1891

2016



Beste inwoners van Nederasselt,

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de kerk van Nederasselt is gebouwd. Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan.

We vieren het 125-jarig jubileum op zondag 5 juni om 10.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering. Aloys van Velthoven is voorganger en het Dames- en Heren koor en het kinderkoor zullen deze viering opfluiseren. Het Gilde "Salvator Mundi" geeft acte préséance en de fanfare Wilhelmina zal een serenade geven.

Na de viering is er een receptie in het dorps huis "Ons Huis". Het koor Mazing Joy zal tijdens de receptie enkele liederen ten gehore brengen. U bent hierbij van harte welkom.

Op zaterdag 4 juni tussen 11.00 uur en 15.00 uur is er open dag in de kerk. Je kunt er binnen lopen om de toren en uurwerk te bezichtigen, er is een tentoonstelling van priesterkleding en kerkelijke attributen en een presentatie van oude foto's. Voor de kinderen is er een attractie.

Contactraad H. Antonius Abt Nederasselt

De Twaalf
Apostelen





EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 5 juni 2016 doen drie kinderen, Imke en Mark van Haren en Lois van Heumen, de eerste heilige communie. Zij doen dit in de H. Victorkerk. De viering begint om half tien en het Koor Voice uit Hernen verzorgt de gezangen. Bij deze viering zal ook de nieuwe pastoraal werker Marieke Drent aanwezig zijn. Aan het begin van de viering zal zij zich voorstellen aan onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat vele parochianen aanwezig zijn om met haar kennis te maken en de eerste communie mee te vieren. U bent allen van harte welkom.

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUUR- GOEP PASTORAAT VAN 14 MAART 2016

- Welke aanpassingen moeten er gedaan worden in de ruimte tussen de kerk en de voormalige pastorie om die als pastorie te kunnen gebruiken?
- Het ontruimen van de voormalige pastorie.
- Herbestemming van de r.k. kerk.
- Aanlevering van kopieerwerk op het parochiecentrum.



ORGANIST/DIRIGENT VAN HET PAROCHEEL ZANGKOOR OVERLEDEN

Op dinsdag 18 april is Nell Gielen overleden. Zij was sinds 1995 organist/dirigent van ons Parochieel Zangkoor. Nell was al enige tijd ziek. Na het onwel worden tijdens de nachtmis van Kerstmis heeft ze nog een paar keer het koor tijdens de vieringen begeleid. In februari is Nell in het ziekenhuis opgenomen en daarna naar het hospice in Rosmalen gegaan. Koorleden hebben haar daar wekelijks opgezocht en ook nog voor haar gezongen. Ze zagen dat de gezondheid van Nell achteruitging; toch kwam haar overlijden nog onverwacht. Het koor van Niftrik heeft samen met het koor van Deursen de gezangen van de uitvaart van Nell verzorgd. Daarna is zij in Berghem, haar geboorteplaats begraven. Het koor ziet terug op een fijne samenwerking van 21 jaar met Nell Gielen. Wij missen haar.

We zijn blij dat de heer Jan Derks de muzikale begeleiding tijdens de vieringen op zich heeft genomen. We hopen op eenzelfde prettige samenwerking met hem als met de vorige organist/dirigent.

contactraad en stuurgroep van de H. Damianus

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGOEP PASTORAAT-14 APRIL 2016

- Het organist/dirigentprobleem wordt afgestemd met Batenburg en de heer Jan Derks zodat hij op beide plaatsen inzetbaar kan zijn.

- Verslagen van een aantal vergaderingen van het parochiebestuur.
- Bespreking van de vieringen in de Goede Week en de paasdagen.
- Aandacht voor de vormselviering te Bergharen, waar twee kinderen uit Batenburg gevormd worden.
- Deelname aan de Batenburgse Dag.
- Nieuwe pastoraal werker en haar taken.
- Tellingen ten behoeve van de Kaski.
- Parochiële zieken-ontmoetingsdag op 8 april.

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUUR- GROEP PASTORAAT VAN 12 MEI 2016

- Persbericht met betrekking tot de herbestemming van de r.k. kerk.
- Verslag van de vergadering van het parochiebestuur.
- Nieuwsbladen parochiespiritualiteit.
- Eerste-communieviering.
- Inspectie Monumentenrapport 2016.
- Batenburgse Dag 2016.

- De verwarming in de sacristie is aangepast.
- Diverse ruitjes van de glas-in-loodramen zijn gesprongen en dienen z.s.m. vernieuwd te worden.
- De oude graven worden meestal door de nabestaanden zelf geruimd, zodat er bijna geen opslag van oude materialen is.
- Het onderhoud van de kerkklokken zal door de fa. Daelmans uitgevoerd worden.
- De verzekering voor vrijwilligers is geregeld.
- Er wordt gekeken naar een andere wijze van ophalen van het grofvuil van het kerkhof. De huidige lediging van de container is een vrij dure.
- Na het overlijden van Jan van der Linden is er een kaars gebracht naar zijn vrouw als dank voor het vrijwilligerswerk op het kerkhof.
- Cor Lepoutre heeft de taak als coördinator van de kerkhofploeg overgenomen.
- Na de begrafenis van een overledene wordt tijdelijk een houten kruis met naam op het graf geplaatst. Er zijn drie kruizen gemaakt. Deze blijven eigendom van de geloofsgemeenschap.
- In maart zijn in twee weekenden de kerkbezoekers geteld. Deze tellingen moeten nog doorgegeven worden aan het parochiebestuur.
- Bij het H. Hartbeeld zullen weer plantjes geplant worden.
- Een aandachtspunt voor het komende jaar zal zijn of er op Aswoensdag en Goede Vrijdag nog een viering zal zijn in verband met het minimale kerkbezoek.

contactraad en stuurgroep van de H. Damianus



*Met de editie van juni maken we 2016 halfvol,
We zien in de natuur ontwikkelingen van zaad en knol.
We mogen weer goede levensvoorraad verwachten
Voor het tijdvak van de lange nachten.
Wat wonen we toch op een vruchtbaar plekje op de
wereldbol.*

Toon van Duifhuizen

JUNI DE ZOMER BEGINT!

Zon op je huid, licht in je hoofd, warmte in je hart, spelen met het water, liggen in het gras, kijken naar de hemel, wat een genieten kan dat zijn. Kun je de zomer zo beleven?

Maar dat word je niet gemakkelijk gemaakt in onze gematerialiseerde maatschappij met een hebbelijke mentaliteit, waar het vooral om geld, economie, winst en uiterlijkheid gaat. Bovendien hebben velen het allemaal zo ontzettend druk, dat ze nauwelijks toekomen aan en tijd hebben voor dat soort gevoelens en gedachten. Daardoor gaat het bijzondere waarmee je omringd bent gemakkelijk aan je voorbij en loop je de kans het allemaal heel gewoon en vanzelfsprekend te vinden. Zo sluipt het gevaar binnen, nauwelijks vol bewondering te kunnen staan voor het wonder van de natuur, voor de rijkdom van de schepping. Terwijl "bewondering hebben" een kunst is, die diep in de ziel van de mens ligt en hem open maakt voor wat aan schoonheid buiten hem is. Wanneer we de natuur, de schepping als een gave kunnen beschouwen, als een gave Gods, wordt ons leven en ons leefplezier er stukken rijker door. Dan zal de zomer een hele belevenis zijn.

Jos van Minderhout

DINSDAG 7 JUNI OUDERENVIERING

De ouderenviering begin mei was een ontzettend gezellige bijeenkomst. De belangstelling was groot. Kom op 7 juni weer samen en breng iemand mee. Zeg maar, dat ze veel missen, als ze niet meekomen. Pastor Annemarie Gooiker zal er bij zijn.

OPEN KERK STRATENMARKT

Tijdens de Stratenmarkt op 12 juni is onze kerk open. Onze kerk behoort tot de mooiste van Gelderland. In de kerk staan prachtige monumenten, zoals de beroemde kruiswegstaties van Fr. de Vriendt tot in Birmingham bekend, het schitterende hoofdaltaar met de zilveren tabernakel, de torenhoge "franciscaanse" preekstoel, het hoogaltaar, allemaal grote kunstwerken. We hebben een bijzonder gedenkboek over de St.-Judocuskerk, waar dat alles in beschreven staat, in de aanbieding. Van harte welkom.

DE KRUISWEGSTATIES IN DE KERK

De website van de www.judocuskerkhernenleur.nl is bij velen in onze parochie nog niet zo bekend. Des te interessanter is het te zien, dat we overal vandaan bezocht worden, zelfs uit Birmingham. Ons bereikte van daar het bericht van Bernard Gallagher, die een studie maakt van de kruiswegstaties in de kerk van Birmingham.

Hij schrijft: "Dear Secretary, I am making a study of the Stations of the Cross in my city Cathedral of St Chad, here in Birmingham, UK. The Stations were produced by F. De Vriendt and installed in 1875. They are identical to the Stations in the church of St.-Judocus, except in colour. I notice that your website has photographs of your set of Stations and these have been helpful with my study, especially as many of them are viewed from an elevated position".

De kruiswegstaties in de kerk van Hernen-Leur zijn een indrukwekkende uitbeelding van de lijdensweg van Jezus. Ze zijn neogotisch, in gips gemaakt door Fr. de Vriendt in 1891 te Antwerpen en in 1899 in de kerk geplaatst. Op de webpagina "Ons Kerkgebouw" staan de foto's van de kruiswegstaties gemaakt door J. v. Minderhout.



De staties zijn onlangs gerestaureerd door restaurateur Ton van Hulst en staan nu in alle gaafheid te schitteren in de kerk. Bernard Gallagher

vraagt om foto's voor zijn studie, welke hij toegevoerd krijgt door Piet van Uden. Zo zijn we trots op onze bijzondere kruiswegstaties en op onze website. Dus kom eens naar een weekendviering en geniet intussen behalve van de kruisweg ook van de vele andere kunstwerken in de kerk van Hernen-Leur.

Jos van Minderhout

GEZINSVIERING 5 JUNI OPA EN OMA DAG

Op 4 juni aanstaande wordt de Nationale Opa en Oma dag gevierd. De werkgroep gezinsviering wil aan de opa's en oma's een speciale dankviering aanbieden. Waarom een extra viering om opa en oma te bedanken? Opa's en oma's zijn natuurlijk van onschatbare waarde voor kinderen en kleinkinderen. Grootouders hebben vaak alle aandacht, kunnen goed voorlezen en zijn betrouwbare oppassers. Het idee achter de dag is samen genieten van de bijzondere band, die je met deze oudere familieleden hebt. Het is een mooie gelegenheid om opa en oma te laten zien,

dat je om ze geeft. Deze viering wordt gehouden op zondag 5 juni om 11.00 uur in de H. Judocuskerk kerk te Hernen. Kinderen die het leuk vinden om een gedicht of iets anders voor te dragen aan opa's en oma's kunnen zich opgeven bij de gezinsvieringwerkgroep of pastor Annemarie.

Voor overleden opa's en oma's kunnen de kinderen een ballon oplaten. Op de basisschool wordt er een identiteitsles gegeven over dit thema en de kinderen maken uitnodigingen om aan hun opa en/of oma te geven. We zien oud en jong dus graag op 5 juni in de kerk!

Marieke van Heumen en Meriam Leenders

MISINTENTIES

5 juni: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en Gon Hebing

11 juni: overleden ouders Peperkamp-Jansen/Weeren-Jansen, overleden ouders Remmers-Grim

19 juni: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Jo Derks, Gerda van Heumen-Lukassen

Marie Guelen-van Riet, Wim en Gon Hebing

26 juni: Piet van Heumen, Jan de Kleijn en overleden familie

2 juli: Wim en Gon Hebing

Opgave van misintenties voor juli en augustus voor 5 juni bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42,

tel: 0487-531191, of

mail: misintentiesjudocus@gmail.com



"PAUS FRANCISCUS" BEZOECT HERNEN

Op 7 mei raasde de Giro d'Italia door Hernen. "Paus Franciscus" vond dat reden genoeg om ons dorp aan te doen. Tijdens de brunch, waarbij we met wel 150 mensen aan een lange tafel in de buitenlucht zaten, liep Franciscus rond. Het was een hele verrassing. Hij had aandacht voor iedereen en bovenal voor het feit, dat onze kerk 123 jaar bestaat. Dus over twee jaar is het feest! Misschien dat onze vertrouwde paus dan wel weer een bezoekje brengen komt?



Bas, Peet, Iris, Wieke, Lucas en Matthijs, mooi dat je dat gedaan hebt. We hopen dat je een goed mens wordt!

Foto vormelingen gemaakt door Karin Hendriks fotografie



GILDEDAG EN VRIJWILLIGERSFEEST

Zondag, 24 april hebben we de St.-Jorisdag gevierd met het gilde van Heumen en de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. De dag werd geopend met een eucharistieviering. Pastor Aloys van Velthoven was de voorganger en het Parochieel Zangkoor verzorgde de gezangen. Het gilde was weer in grote getalen aanwezig. Aloys verwelkomde de gildekoning en de gildebroeders achter in de kerk en met tromgeroef en vlaggen komen ze dan de kerk binnen. Dit is altijd sfeervol.

De vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap wa-



ren uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest.

Na een mooie viering, waarin Aloys nog eens de herbestemming van de kerk aanhaalde, ging het gilde zijn weg naar de festiviteiten die gepland waren voor die dag. De vrijwilligers gingen naar dorps huis 'de Terp', waar ze onthaald werden met koffie of thee en iets lekkers.

Aloys dankte alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Er waren vijf jubilarissen. Nelly van Elferen, Betsy Jaspers, Mientje Tax en Riek Tax werden in het zonnetje gezet voor 40 jaar vrijwilligerswerk voor de Vastenactie. Zij lopen al 40 jaren een route om de zakjes op te halen voor de Vastenactie. Daarnaast doen deze mensen ook nog ander vrijwilligerswerk in de kerk. Jan Janssen Bouw-



meester werd gehuldigd, omdat hij 40 jaar grafdelver is in Heumen en dat altijd op een heel correcte manier doet. Na deze huldiging

was er een lunch.

Het was een gezellig samenzijn.

VERPLAATSEN SCHERMEN IN DE KERK

Onlangs zijn er twee bijeenkomsten geweest met een groep mensen om te praten over de herbestemming van onze kerk. Er zijn verschillende ideeën naar voren gebracht. Een aantal mensen zal nu gaan bekijken, wat er technisch mogelijk is, zodat het gebouw voor ons dorp behouden kan worden. Tijdens deze bijeenkomst kwam ook ter sprake dat de kerk voor de weekendvieringen wel erg groot is, omdat het aantal kerkgangers terugloopt. Er is nu besloten om de schermen verder naar voren te plaatsen. Voor bijzondere vieringen, zoals met feestdagen en uitvaarten, is het dan toch mogelijk om de schermen weer verder naar achteren te zetten.

De contactraad

VERLOOP VAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Sinterklaas had zijn voet pas net aan wal gezet, en de kinderen waren hiervan vol van spanning. Desondanks waren de voorbereidingen voor de eerste heilige communie al in volle gang. Na alle aanmeldingen is er een mooi groepje ontstaan. De groep kinderen die de communie in Heumen zou gaan doen bestond uit dertien kinderen, waarvan negen jongens en vier meisjes. Acht kinderen uit Heumen en er zijn vijf kinderen uit Malden bij deze groep gekomen.

Op zaterdag 29 november was er een gezinsviering en werden de projectmappen uitgedeeld. Vanaf dat moment begon de voorbereiding voor de kinderen op de eerste heilige communie. Ze konden nu de map thuis vast doorbladeren, zodat ze zouden weten wat hun zoal te wachten zou staan. De naam werd vast op de map geschreven ze ontvingen een blaadje in de vorm van een blad. Op dit blad mochten ze hun naam schrijven, hun foto plakken en het blad mooi maken. Dit blad hebben ze op de eerste bijeenkomst ingeleverd en het kwam op het prikbord in onze kerk te hangen, zodat iedereen kon zien wie dit jaar de communicanten zijn. Op de vijf bijeenkomsten in de pastorie/kerk in Heumen werd er hard gewerkt aan de map van ieder kind. Hier was Aloys of Marianne van den Boogaard bij aanwezig, en zij werden ondersteund door drie moeders. In de projectmap werd geknipt, geplakt, foto's toegevoegd, gelezen, geoefend, er werd verteld, uitgelegd en vooral ook gelachen.



Nadat in januari het thema: "hart hebben voor elkaar" was gekozen zijn drie moeders in de weer gegaan met

het boekje voor de voorstellingsmis. Deze was op zaterdag 27 februari in Heumen. Er was een mooi groot rood, houten hart op een statief gemaakt door vaders. Op het hart waren haakjes aanwezig, waar de kinderen hun eigen hart met hun naam ophingen.

Op woensdag 16 maart was er een grote opkomst in de pastorie van de kerk in Heumen. Er was een leuke activiteit gepland: De palmpasestok maken!! Met behulp van enkele ouders, de kosteres Fien en de werkgroep werd er hard geknutseld. Eerst werd het kruis voorzien van gekleurd crêpepapier. Daarna versierd met lintje met chipjes, koordje met pinda's, mooie paaseieren en wat stickers en bovenop een palmpasentakje. Maar er werd natuurlijk nog wat ruimte gehouden voor het paashaantje, wat er die zaterdag net voor de palmpasendienst op gemaakt werd. Het bezoek aan Orientalis op vrijdag 1 april was geen april-grap. Er was gelukkig mooi weer. De communicanten waren samen met de kinderen van Overasselt naar Orientalis afgereisd. Enkele ouders waren bereid om met de kinderen mee te gaan, en de boel een beetje bij elkaar te houden. Eenmaal aangekomen in de Heilige Land Stichting zijn de kinderen helemaal op de hoogte gebracht en rondgeleid door Aloys en Marianne. Er zijn vragen gesteld en er werd gedeeld. Echt een geslaagde dag.

BIJ ORIENTALIS

Enkele dagen voordat het de grote dag was, is er geknutseld en versierd door de versiergroep. Het was een "hart" verwarmend geheel. Op donderdag 5 mei was het dan eindelijk zover: de grote dag van de eerste heilige communie was aange-



Op 21 maart 2016 overleed **Theo Lansink** te Nijmegen. Hij was getrouwd met Lisette Noordeloos en mocht slechts 54 jaar worden. Zijn uitvaart werd gehouden in Molenhoek op 29 maart jl. waarna hij begraven is op het kerkhof in Alverna.

Pater **Gè Ruijs** o.f.m. werd herdacht tijdens zijn uitvaart op 11 april. Nadien is hij begraven op het kloosterkerkhof.

Zuster **Annie Verhoeff**, werd geboren op 2 augustus 1918 te Werkenhoven en overleed op 6 april 2016. Zus-

broken. De weergoden waren ons goed gezind, een heerlijk zonnetje met af en toe een briesje. 's Morgens zijn we begonnen aan de fotoreportage, deze werd dit keer aan de overkant van de kerk



gemaakt, met de dijk en de Maas als achtergrond. We moesten wel goed uitkijken, want we wilden natuurlijk niet met onze goede of zelfs nieuwe schoenen in hondenpoep trappen. Maar met wat slalommen is het dan toch gelukt. Tegen 11 uur was de fotografe klaar met de foto's van alle communicanten. Toen begon de dienst. De kinderen hebben voorgelezen, meegeholpen met het altaar dekken en samen het Onze Vader in een grote kring gebeden. Alles verliep prima. Tot slot zong het koor het lang zullen ze leven, en glunderden de kinderen stuk voor stuk van oor tot oor. Toen de kerk leeggelopen was, werden de communicanten buiten nogmaals gefeliciteerd. En er was nog tijd voor een groepsfoto voor de kerkdeuren samen met Marianne, Marieke en Aloys. Daarna hebben alle kinderen hun feestje thuis doorgezet met hun familie en vrienden.

Nu hebben we nog een dankviering/ naviering te goed, deze is op zaterdag 18 juni. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan de voorbereidingen en/of de viering van de eerste heilige communie. Het was een hele ervaring voor de kinderen en we kunnen terugkijken op een mooie dag.

GEDOOPT

1 mei 2016

Milou Peters



WIJ GEDENKEN

ter Annie deed lang sociaal- en maatschappelijk werk in verschillende steden. Van 1961 tot 1980 als directeur van het Derde Ordehuis in Alverna. De laatste periode van haar leven woonde zij in het verzorgingshuis Rivo Torto, waar zij jarenlang liefdevol werd verzorgd. Wij herdachten haar op 12 april waarna zij haar laatste rustplaats kreeg op het kerkhof van Alverna.

Mien van Beem-Stuart werd op 28 maart 1932 in Wijchen geboren en zij overleed op Alverna op 10 april 2016. Zij was lief en bescheiden en een prima tegenpool van haar man Jan, een ruwe bolster blanke pit.

Hun huwelijk werd helaas niet gezegend met kinderen, die zij erg miste. Zij genoot enorm van de natuur en was een bijzondere herencoupeuse. De beproevingen die haar ten deel vielen worden nu omgezet in vrede zonder zorgen en pijn. Wij hebben haar op 16 april 2016 herdacht in de uitvaartdienst in de H. Jozefkerk op Alverna. Daarna vond de crematie plaats.

Op 12 april 2016 is **Annie Sanders-Otten** uit Overasselt op 88-jarige leeftijd overleden. Annie is in Neerbosch geboren en na de lagere school is ze bij verschillende families gaan werken. In 1954 trouwde ze met Toon Sanders en ze gingen in Overasselt wonen. Zij was een zorgzame moeder voor haar zeven kinderen. Haar man Toon is al in 1985 overleden, maar de kleinkinderen die in die tijd werden geboren gaven haar veel afleiding. Ze was een echte lieve oma. Na een val met haar fiets kon ze niet meer zelfstandig wonen en verhuisde ze naar Malderburch. In de kerk van Overasselt hebben we afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 14 april overleed **Elly van der Borgh-Maas**, nog maar 51 jaar oud. Vele jaren was zij echtgenote van Han van der Borgh en moeder van Daan, Lotte en Ellemijn. Elly was ook een betrokken familielid, vriendin en collega. Zij zette zich sterk in voor haar werk op de Radboud Universiteit en voor haar geliefde sport, hardlopen. Elly had een luisterend oor en was zo voor velen een steun en toeverlaat. Haar ziekte maakte het Elly soms moeilijk, maar zij droeg dit met stille kracht. Op 21 april was haar uitvaartdienst in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Moge zij rusten in vrede.

Anderhalf jaar heeft **Theo Beelen** gevochten tegen zijn ziekte. Na een waardig afscheid overleed hij op Alverna, 14 april, 67 jaar. Theo is geboren op de Geitweg. Getrouwd met Elly, had twee kinderen en twee kleinkinderen. Hij was een echte familieman. Hij was altijd bezig, of met iets bedenken of met iets doen. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel, wat hem ook bracht tot zijn werk bij de politie. Hij was ook zeer maatschappelijk betrokken en zette zich in voor de gemeenschap. In zijn laatste dagen heeft hij thuis

nog veel mensen bij zijn bed gevraagd. Zwaar maar waardevol. In een volle H. Jozefkerk hebben we hem in de avondwake herdacht en in het crematorium van hem afscheid genomen.

Geheel onverwacht is op 16 april 2016 in Malderburch **Til Ariëns-van Haren** overleden. Zij werd in Keent geboren en is 94 jaar geworden. In 1946 trouwde zij met Jan Ariëns en in 1949 zijn zij in Nederasselt komen wonen. Samen hadden zij dertien kinderen. Til was een vrouw die altijd veel belangstelling had voor de dingen in het dorp en de mensen om haar heen. Tot op hoge leeftijd kon ze met de hulp van haar kinderen zelfstandig wonen. Vorig jaar verhuisde ze naar Malderburch, maar bleef graag weten hoe het in Nederasselt was en hoe het met de kleinkinderen ging. Op 21 april hebben we in de kerk van Nederasselt afscheid van haar genomen en haar bij haar man aldaar te ruste gelegd.



Zuster Roberto van der Meer was 96 jaar toen zij op 18 april terug naar haar Schepper ging. Zuster Roberto woonde op "La Verna" Alverna. Na haar uitvaart op 22 april werd zij te ruste gelegd op het kloosterkerkhof in Alverna.

Op 5 mei 2016 kwam het overlijdensbericht binnen van **Cato Strijbosch-Coolen**. Cato werd geboren op 23 oktober 1929 te Berghem en trouwde in 1962 met weduwnaar Tien Strijbosch waardoor zij de zorg kreeg voor zes kinderen. Voor haar huwelijk zorgde zij jarenlang voor haar ouders, broers en zus. Toen Tien ziek werd heeft zij hem met liefde verzorgd. Cato was een trouw kerkganger en poetste jaren het Mariakapelletje. Een van haar passies was de EHBO-vereniging. Ze verzorgde elke week de koffie bij de bejaardensoos. Nadat Cato haar heup had gebroken werd zij opgenomen en fijn verzorgd in St. Jozef. In de Paschaliskerk hebben wij van Cato afscheid genomen op 10 mei. Rust zacht Cato.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

MINUTEN

Hij moest er nog steeds verschrikkelijk om lachen. Ik kwam al zappend in een Belgisch televisieprogramma terecht waarin een man vertelde wat er gebeurde toen hij in zijn jonge jaren één keer drugs had genomen. Hij keek naar zijn wekker en dacht: "wat is dat voor een raar ding dat de hele tijd minuten staat te maken?"

Dat zinnetje bleef in mijn hoofd hangen toen ik afgelopen week in het huis van mijn jongste zus logeerde terwijl zij met man en vrienden van een zuidelijke zon genoot. Zij is niet zo lang geleden vijftien-zestig geworden. In familiefoto's aan de muur zitten heel veel momenten uit haar leven. Haar zeven kleinkinderen kijken me aan, die zonder mijn zus en haar man nooit geboren zouden zijn. Ik vind dat nog steeds een onbegrijpelijk wonder.

Het is heel apart als je in het huis van je zus mag logeren, je komt je eigen verleden ook tegen. In een kleine kamer hangen twee foto's van mijn ouders, foto's die ik zelf ooit heb gemaakt. En aan de andere wand een grotere foto van mijzelf en mijn oudere zus, de armen om elkaars schouders. Hoeveel minuten zullen we met z'n drieën nog mogen beleven?

Ik heb weer door mijn geboorteplaats Heerlen gewandeld, en alle veranderingen van de laatste tijd

kunnen zien. Sommige gebouwen van vroeger zijn er nog, al hebben ze meestal een andere bestemming gekregen. Soms heb ik heimwee naar het Heerlen van toen, maar het blijft altijd mijn stad. Bij het station wordt nu een groot woon-werkcomplex gebouwd met de mooie naam "Maankwartier". Mijn ouders zouden omvallen van verbazing. Zij zijn al te lang geleden overleden, hun minuten waren op. Of staat hun tijd al jaren stil?

Na een weekje in het verleden vertoefd te hebben sta ik weer met beide benen op de grond. Kan ik zonder tijdsindeling leven?

Ik zit op mijn gemak achter de computer die aangeeft dat het drieënveertig minuten na acht uur in de avond is, wat ik op dit moment volslagen onbelangrijk vind, maar als ik morgenvroeg de trein wil halen telt iedere seconde. En in de ronde van Italië won iemand met een voorsprong van een fractie van een seconde. Eén keer te diep ademen en je wordt tweede, jammer dan.

Is er iemand die de tijd begrijpt? Nu ik ouder ben lijkt de tijd veel sneller te gaan dan op mijn twintigste, toen lag er nog een eindeloze zee vol minuten voor mijn voeten dacht ik, terwijl vandaag de eeuwigheid misschien al om het hoekje komt kijken. En daar kan ik me overigens helemaal geen voorstelling van maken. Voorlopig blijf ik gewoon vertrouwen op dat rare ding dat vroeg in de morgen met veel kabaal minuten staat te maken, minuten die ik van het begin tot het einde op een goeie manier vol moet zien te maken.



Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL 70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DEEL JE KENNIS

SAMEN VERKENNEN EN ONTDEKKEN

Onwetenden leren is de naam van één van de geestelijke werken van barmhartigheid. Je ontfermt je over een ander door hem of haar goed kennis te geven. Je (be)geeft je als een leraar in een proces van overdracht van kennis van de een naar de ander. Er zit, denk ik misschien, ook een valkuil in: namelijk dat je de ander gaat beleren. En dat valt meestal niet goed. Nu is onderwijs geven in onze dagen een hele kunst op zich. Het vraagt veel van de mensen die er werken. Jongeren moeten veel informatie tot zich nemen en het directe belang ervan voor henzelf is niet altijd onmiddellijk inzichtelijk. Ergens kennis van moeten nemen is soms een last, echt een hele leerplicht.

Je kennis delen: het is gaan staan in een proces van kennis geven en kennis nemen. Zo'n proces is meer dan een eenrichtingsverkeer van leraar naar leerling. Echt leren komt daar tot stand waar het een ontmoetingsgebeuren is tussen een leerkracht en haar of zijn leerlingen. Het open hart van een leraar voor zijn leerlingen en van de leerlingen voor hun (vak)leraar opent menig oog en oor voor de leerstof. Zo kreeg ik liefde voor het vak liturgie door de beminlijke persoon van onze hoogleraar liturgie.

Je kennis delen: het is niet helemaal een proces van één die alles weet en sprekend uitlegt en anderen die niets weten en maar hebben te luisteren. In de joodse geloofsgemeenschap gebeurt de studie van de Bijbel en van de Talmud, d.w.z. de religieuze documenten die gezag hebben, samen met z'n tweeën. Iets daarvan merken we ook op een centraal moment in de Bijbel, namelijk in de paasverhalen rondom Jezus' verschijning als Verrezen na diens kruisdood. Het is het verhaal van de Emmaüsgangers. Net als mensen nu na het plotseling overlijden van een jonge mens verdrietig zijn en verslagen weer naar huis gaan. Ze

proberen hun verlies samen te verwerken. Als zij met elkaar praten, komt er iemand op hun pad die met hen hun verdriet en teleurstelling wil delen. Als Jezus, na geluisterd te hebben, uit de Bijbel vertelt, komen de Emmaüsgangers langzaam maar zeker tot de ontdekking wie Hij is. Soms hebben mensen van nu dat ook: in het doen en laten van een kind herken je soms je vader of moeder terug, die zij zelf misschien wel niet gekend hebben. Kinderen zijn geen "nitwits". Zij hebben ook hun vragen en ook hun eigen kijk op het leven dat zij dagelijks meemaken en bijvoor-



beeld delen met hun ouders en met andere kinderen op school. Samen verkennen en ontdekken met ouders, pastores en leden van de werkgroep is ook de leidraad bij de voorbereiding van eerste communie en vormsel in onze parochie. Ook bisschop Rob Mutsaerts koos er bij de vormselviering voor geen abstracte preek te houden, maar twee jongens naar voren te vragen. Hij scheurde een briefje van vijf euro doormidden en liet

hen vervolgens nadenken over wat zij samen konden bereiken als ze hun halve briefjes aan elkaar plakten.

Jezus bracht bij de Emmaüsgangers iets nieuws binnen: een nieuwe kijk op wat zij hadden meegemaakt. Voor hen was dat nieuwe kennis die hen leidde naar een nieuw geloof en nieuwe vreugde, die zij deelden met hun "mede-apostelen". Een goed geloofsgesprek dat ons samen in hoofd en hart laat komen tot nieuwe ontdekkingen in ons verhaal met God en mensen: iets dat volgens mij ook heel actueel is in onze tijd!

Bas van Dijk



Heilig Jaar van de Barmhartigheid
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **juli 2016** met het thema "Deel je huis". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 juni 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl.** Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.