

DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | nummer 6
juli/augustus 2016



DEEL JE HUIS

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

ONTMOETING

Heel even heb ik God gezien,
Op een avond toen ik buiten zat
streek Hij met de wind mijn haren glad
en door de sterren kon ik in Zijn ogen zien.

Heel even heb ik God gezien,
Hij zong mij toe vanuit de bomen.
Gezeten in het groene gras
zag ik pas dat Hij het was
die daar zo rustig lag te dromen.

Joke Plamont – Mees

Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

	2015	opgeteld	2016	opgeteld	verschil
januari	75.651		64.946		
februari	55.461	131.112	62.513	127.459	-3.653
maart	9.892	141.004	10.894	138.353	-2.651
april	8.140	149.144	9.332	147.685	-1.459
mei	4.340	153.484	2.648	150.333	-3.151

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.

OM TE NOTEREN



26 JUNI 11.00 UUR BIJ DE OUDE TOREN IN BALGOIJ

Sint-Jans-openluchtviering

28 JUNI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 JULI 10.30 UUR GROESBEEK

Koningin Wilhelminaweg 32, 6562 KZ te Groesbeek. ZLTO-viering "Barmhartigheid aan de grens" Daarna middagprogramma

5 JULI KERK EN CAFÉ DE TOEKOMST HERNEN

Koffie-ontmoetingsmorgen

6 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

12 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

18 JULI - 2 AUGUSTUS KRAKAU POLEN

WereldJongerenDagen

20 JULI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

24 JULI VANAF 5.00 UUR BIJ KERK BERGHAREN

Fietsbedevaart naar Kevelaer

26 JULI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

3 AUGUSTUS 10.00 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

9 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

11 AUGUSTUS KOPIJ INLEVERDATUM

Apostelbode: Nr. 7 "Deel je aandacht"

17 AUGUSTUS 10.00 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK

Koffie-ontmoetingsmorgen

21 AUGUSTUS 16.00 UUR KAPELBERG BERGHAREN

Grote Maas en Waalse Mariabedevaart

23 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

28 AUGUSTUS NA VIERING VAN 11.00 UUR HERNEN

Ontmoetingsfeest met de vrijwilligers

KLEDINGINZAMELING

Sinds een aantal jaren kunnen mensen uit Wijchen die hiervoor in aanmerking komen twee maal per jaar kleding uitzoeken bij de kledingbank in Nijmegen.

In overleg met de kledingbank in Nijmegen wordt dit najaar op vrijdag 7 oktober 2016 tussen 10.00 – 13.30 uur in het parochiecentrum kleding ingezameld. De kleding moet in goede staat verkeren en gewassen zijn.

Wij zien uw kleding met belangstelling tegemoet en zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan de mensen die het minder goed hebben.

Diaconaal beraad parochie "De Twaalf Apostelen"

“HEEL DE WERELD IS ONS HUIS”

Deze uitspraak wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi. Als zijn broeders Jezus willen volgen, dan moeten zij ter harte nemen wat de apostel Paulus zegt in zijn eerste brief aan Timoteüs (1 Tim 6,8). Wat wij van de wereld nodig hebben is: “Voedsel en iets om ons mee te bedekken, daarmee zijn wij tevreden.”

In de officiële Regel (6,1) van Franciscus staat het nog scherper: “De broeders mogen zich niets toe-eigenen, geen huis, geen verblijfplaats, helemaal niets.” Behalve voedsel en kleding hebben wij kennelijk niets nodig om te leven, want huisvesting behoort in de ogen van Franciscus niet tot de basisbehoeften. Dat hij dit serieus meende blijkt uit het voorval, waarbij hij broeders aantrof in een tamelijk comfortabel huis. Hij wond zich daarover zodanig op, dat hij het dak opklom en eigenhandig de pannen naar beneden smeed.



Hoe kunnen wij zijn overtuiging verklaren? Christus en Zijn evangelie vormden de belangrijkste inspiratiebron voor zijn religieuze leefmodel. Dit vrijwillig gekozen leefmodel wordt gekenmerkt door het zogenaemde ‘vita mixta’, het gemengde leven als de hoogste en volmaaktste vorm van evangelisch leven. Het contemplatieve (beschouwende) levensideaal werd verbonden met het apostolaat, dat wil zeggen de verkondiging van het evangelie, rondtrekkend preken, leven zonder vaste verblijfplaats en zonder bezit. Bij Franciscus en zijn broederschap komt dit neer op de strikte navolging van Christus.

Deze radicale leefwijze heeft grote gevolgen. Niet altijd vind je onderweg een geschikte schuilplaats of overnachtingsplek. Broeders kregen soms onderdak aangeboden, maar sliepen vaak in holen of spelonken. Ook lag de honger op de loer omdat er geen of onvoldoende voedsel was. De Regel geeft daar in 6.2 een oplossing voor.

“En als pelgrims en vreemdelingen in deze wereld die in armoede en deemoed de Heer dienen, zullen zij vol vertrouwen om aalmoezen gaan.” Met andere woorden, als ze onderweg niet de kost opdoen, mogen ze gaan bedelen.

Wat leven wij toch in een totaal andere wereld? Huisvesting behoort bij ons tot de basisbehoeften. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. Maar de verschillen zijn vaak wel erg groot. De meeste mensen in onze streken wonen heel behoorlijk, maar sommigen zijn zo exorbitant

rijk dat ze in reuzevilla's of gigantische paleizen wonen. Vroeger kenden we nomadenstammen en ook zigeuners zijn ons bekend. Tegenwoordig heb je ook mensen die nergens rust vinden. Zij zijn het liefst van huis, op vakantie, liefst ver weg. Daarnaast zijn er overal in de wereld pelgrims. Zij zijn tijdelijk onderweg en beleven een spirituele tocht. Plaatsen we dit alles tegenover de ontelbare vluchtelingen in deze wereld, mannen, vrouwen, kinderen, die noodgedwongen verstoken zijn van alles. De tegenstellingen zijn wel heel schrijnend. Grote luxe in onze westerse landen naast grote armoede en ellende in delen van Afrika en elders.

Toch is hiermee niet het laatste woord gezegd over de uitspraak: “Heel de wereld is ons huis”.

Franciscus had de vaste geloofsovertuiging dat God de Schepper is van hemel en aarde. De aarde, ons huis, is een gave van God en bestemd voor iedereen. God is de Eigenaar en wij mensen mogen dankbaar gebruik maken van heel de aarde. Dat betekent dat er voor ieder schepsel een plek moet zijn om te wonen,

te werken en te leven. Wij hebben de opdracht om de wereld mooier te maken en ze in goede staat over te dragen aan volgende generaties. Op dit punt valt er in onze wereld nog veel te doen. Miljoenen mensen leven in armoede en hebben niet of nauwelijks te eten. Dagelijks sterven ontelbaar velen op allerlei plaatsen op aarde.

Welk antwoord kunnen wij geven op deze immense problemen?

Paus Franciscus gaat in hoofdstuk één van zijn encycliek “Laudato Si” uit 2015 in op de vraag: “Wat er met ons huis aan het gebeuren is.” Hij heeft grote zorgen over de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Ik noem enkele punten: de vervuiling door onze wegwerpcultuur, klimaatverandering als gevolg van opwarming van de aarde, gebrek aan schoon drinkwater in arme gebieden. De hulpbronnen van de aarde worden geplunderd vanwege economisch gewin. Flora en fauna gaan achteruit: jaarlijks sterven planten- en diersoorten uit. Tenslotte constateert de paus, dat de kwaliteit van menselijk leven achteruit gaat.

Heel de wereld is ons huis, maar we zullen gezamenlijk alle zeilen moeten bijzetten om dat prachtige huis voor de toekomst te behouden.

Koos Leemker

WEEKEND 27/28 AUGUSTUS 2016.**"IEMAND DIE STERVENDE IS, MAG JE NIET ALLEEN LATEN".**

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidsorganisatie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen.

Broeder Jotisch

Broeder Jotisch zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: "Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Want elk mens is een geschenk van God en elk mens is het waard." MIVA voelt zich bevoorrecht een bijdrage te mogen leveren aan dit project en hoopt op steun vanuit de parochies.

**DE PALLIATIEVE ZORGCENTRA KUNNEN NIET BESTAAN ZONDER VERVOER**

Broeder Jotisch: "Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen de patiënten niet worden opgehaald.

Ze zijn dan aangevoerd op het openbaar vervoer. De ambulance wordt gebruikt om mensen die nog thuis kunnen zijn te bezoeken en ze daar hulp te bieden en wordt ingezet om na het moment van overlijden de patiënt terug te brengen naar zijn familie, iets wat uiteraard van onschatbare waarde is."

HOE KUNT U HELPEN?

De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is bestemd voor de hulp aan terminaal zieken in India. In de kerken van onze parochie zal in de weekenden van 20/21 augustus en 27/28 augustus – afhankelijk van wanneer er een viering gehouden wordt – de jaarlijkse collecte worden gehouden. Het is een deurcollecte, wat betekent dat de collecte na de viering bij de uitgang van de kerk plaatsvindt. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

MEER INFORMATIE?

Op onze website www.miva.nl/collecte leest u meer over dit project. U vindt daar ook foto's van het project.

MIVA / parochiële werkgroep missie, ontwikkeling en vrede

DE HONGERIGEN SPIJZEN MET EEN PENNING VAN DE WEDUWE.

Bij de christelijke opdracht om hongerigen te voeden denk je aan de ontwikkelingslanden. Maar ook in onze samenleving zijn er heel veel mensen die voor regelmatige voeding afhankelijk zijn van voedselbanken. Rare wereld is dat, waar tegelijkertijd zoveel voedsel wordt weggegooid en zoveel geld wordt verkwist aan nutteloze luxe spulletjes. De een graait zijn huis vol, de ander kan voor het gezin, de kinderen, geen voldoende goed voedsel kopen. De commercie, heel het systeem van de consumptiemaatschappij, dwingt tot meer en meer kopen. Dat moet voor de arme mens vernederend zijn. Het zal voor de hongerige mens, voor een gezonde gelijkwaardigheid goed zijn als wijzelf ook bescheiden zijn en met eerbied.

Kijken we verder weg, dan zien we overal op de wereld Nederlanders hongerigen voeden, streken en mensen ontwikkelen. Wij zijn trots op onze ontwikkelingshulp. Daar is niets mis mee. Maar er zit ook een gevaar achter. Omdat je uit de rijkdom komt, bestaat het gevaar, dat je uit de hoogte komt en van daaruit handelt. Wij komen jou ontwikkelen, we gaan jullie leren hoe je dat moet doen. Kijk eens wat we voor jullie hebben... Denk maar niet, dat zoiets niet gebeurt en niet gebeurd is. Nederlanders op de wereld hebben al gauw een superioriteitsgevoel. Zo gauw het mogelijk was in de geschiedenis trokken ze naar verre landen om daar mensen en hun cultuur te minachten en te halen wat er te halen viel.

Echt hongerigen voeden moet gebeuren als gelijkwaardige mensen, van mens naar mens, omdat de een genoeg heeft en de ander door omstandigheden tekort heeft. Zo maak je mensen niet klein en heb je eerbied voor hen. Dan is mensen ondersteunen een groot goed, dat leidt tot vriendschap en verbondenheid. Het doet me denken aan het evangelieverhaal van de penning van de weduwe. In de tempel gooien rijken met een achteloos gebaar geld in de offerkist. Een weduwe doet er een klein muntje in. Jezus zegt: zij heeft het meest gegeven, want ze heeft met haar hart en uit medelijden gegeven. Dat is wel een mooie hint voor ons: als je hongerigen voedt, doe het met je hart, bescheiden en met eerbied.

Jos van Minderhout

NIEUWE BISSCHOP

BEZOEK BISSCHOP DE KORTE AAN DEKENAAT WIJCHEN-DRUTEN, 17 MEI 2016.



Op de foto staan de pastores van het dekenaat (5 waren er die dag niet bij) met bisschop De Korte.

Op zaterdag 14 mei nam bisschop De Korte bezit van de bisschopszetel van bisdom Den Bosch in een pontificale eucharistieviering. Van wie daarbij waren hebben we gehoord dat het een sfeervolle viering was. De afscheidnemende bisschop Hurkmans sprak woorden van dank uit en kreeg een staande ovatie.

De nieuwe bisschop preekte vóór het altaar, dicht bij de mensen. Hij sprak over het overwinnen van onenigheid en de noodzaak van het bundelen van krachten voor de toekomst van de kerk. Hij sprak over de waarde van de religieuzen, de oecumene en de Mariadevotie. Meteen na dat pinksterweekend ging de bisschop op pad door ons bisdom. Hij bezoekt alle dekenaten ter kennismaking. Op dinsdag 17 mei startte hij in ons dekenaat.

In de ochtend bezocht De Korte de religieuzen in Alverna. In de middag maakte hij kennis met de pastores en na een eucharistieviering in de kerk van Druten sprak hij met delegaties van de vier parochiebesturen van het dekenaat. Monseigneur De Korte kwam over als een vriendelijke, open bestuurder en herder tegelijk. Hij had oor voor elk verhaal over dat wat goed gaat, maar ook over dat wat pijn gedaan heeft of nog steeds pijn doet. Wat ook duidelijk naar voren kwam was zijn oog voor de kleine lokale gemeenschappen en het belang van het nabije pastoraat. Het was een mooie dag en de kennismaking met bisschop De Korte geeft vertrouwen in de weg die wij als parochie De Twaalf Apostelen ingeslagen zijn.

Pastor Annemarie Gooiker

VAKANTIE EN VERANDERDE ZOMERTIJD

Voor velen is zomer onlosmakelijk verbonden met vakantie. Schoolroosters, collegeroosters, maar ook vast ingeplande vakantieperiodes in sectoren van de arbeidsmarkt sturen ons hierin. Ook de kerk en de parochie kennen een min of meer vast jaarritme. De grote kerkelijke feestdagen en het school- of studiejaar geven er structuur aan. De kerkelijke feestdagen zijn, afgezien van het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, zelden in de zomer- of vakantieperiode. In de vakantietijd zijn er minder vergaderingen, vervangen vrijwilligers elkaars afwezigheid. Hetzelfde geldt voor de pastores.

De tijd komt in een ander ritme, doordat mensen tijdelijk op reis zijn en anderen terugkeren met verhalen uit verre of nabije oorden. Er is tijd om zaken die zijn blijven liggen te ordenen en om iemand te bezoeken. Diezelfde vertraging kent de natuur, wanneer warmte mens en dier tot kalmte manen.

De laatste zomers is er ook reden om alert te zijn en wakker te worden uit de zomerslaap. Onverwacht optredende dagen met extreme warmte met bijbehorende onweersbuien, tuinplanten die niet langer in de zomer bloeien maar in de winter of lente, overstromingen op de plaatsen die onze vakantiebestemmingen zijn.

Paus Franciscus koos woorden van Franciscus' zonnelied als titel voor zijn encycliek over het milieu: Laudato si! Daarmee verwijst hij naar Franciscus' eerbied voor de Schepping in zijn loflied op de Schepper.



Zomertijd is niet langer de tijdelijke zorgeloosheid. De vakantietijd die aan ons gegeven is, wijst ons op de redenen om wakker te worden. Zorg en eerbied voor de Schepping vallen samen met lof aan de Schepper. De vertraging van de zomertijd heeft zo zijn voordelen. Het geeft je tijd om te denken en om inzichten te overwegen. Ook als de zomertijd is veranderd.

Martin Claes

BEDEVAART NAAR WITTEM

Op zaterdag 29 mei 2016 zijn vanuit de regio Nijmegen drie bussen vertrokken naar de bedevaartplaats van de Heilige Gerardus Majella te Wittem. Vanuit onze parochie heeft ook een groep mensen deelgenomen. Om kwart over negen werd de koffiestop gehouden in Boukoul. Hier kon je bonnen kopen voor het avondeten, zodat men daar wist wat er klaar moest staan om de tijd te beperken. Verder was er gelegenheid om loten te kopen voor de jaarlijkse bedevaartkaars.

Iets na elf uur kwamen wij in Wittem aan. Iedereen kon zich op zijn gemak voorbereiden op de plechtige eucharistieviering in de kloosterkapel.

Deze eucharistieviering begon om half twaalf. Pastor Jan de Waal was de celebrant. Hij werd bijgestaan door de diakens René Lamers en Hennie Witsiers, en de pastoraal werker Nan Paffen van het klooster. In de preek besteedde Jan aandacht aan het jaar van barmhartigheid, aan Sacramentsdag en aan de Heilige Gerardus. Aan het einde van deze viering werd er door de voorzitter, René Lamers, aandacht geschonken aan het feit dat Jan de Waal onlangs zijn 25-jarig priesterfeest mocht vieren. Als cadeau bood hij hem een kaars met de afbeelding van de H. Gerardus aan. Ook vanuit het klooster werd Jan toegesproken en ontving hij een cadeau.

Hierna was er tijd voor de lunch, die gebruikt kon worden in de refter van het klooster of in de gelegenheden naast het klooster. Om twee uur kon er een bezoek gebracht worden aan de iconen van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Om drie uur werd de afscheidsviering gehouden met de Sacramentsprocessie in de kloostertuin.

Deze processie is iedere keer een bijzonder gebeuren. Het herinnert aan het verleden, aan de jaarlijkse sacramentsprocessie.

Aan het einde van deze viering werden de gekochte devotionalia gezegend. Daarna stapte iedereen om kwart over vier voldaan in de bussen om huiswaarts te keren. Rond half zes waren wij weer in Boukoul om ons bestelde avondeten te gebruiken. Hier vond ook de verloting van de bedevaartkaars plaats. Ieder jaar wordt er een kaars met de afbeelding van de Heilige Gerardus gekocht en in de kloosterkapel geplaatst. Deze kaars wordt ontstoken op het moment dat er iemand vanuit onze regio daarom vraagt. Deze kaars brandt niet op. Jaarlijks wordt de kaars van het voorbije jaar verloot onder hen die een lot hebben gekocht. Dit jaar werd deze kaars geloot door mevrouw Door Folmering uit Bergharen. Zij gaf deze kaars door aan mevrouw Jo Gremmen-de Groot uit Bergharen. Jo was zielsgelukkig met deze kaars. Zij heeft er thuis een mooie plaats voor gevonden en de kaars zal daar vaak branden.



Vermeld mag worden dat Wichta Loeffen ieder jaar een aantal van haar kleinkinderen meebrengt. Die kinderen hebben ook een taak bij de sacramentsprocessie. Misschien kan dit een idee voor andere oma's zijn om hun kleinkinderen mee te nemen.



Diaken Hennie Witsiers

FIETSBEDEVAART NAAR KEVELAER

Op zondag 24 juli a.s zal de 67^e Maas en Waalse fietsbedevaart naar het Mariaoord Kevelaer plaatsvinden. Het verzamelpunt is weer 's morgens om 5.30 uur bij de rotonde op de Van Heemstraweg in Ewijk. Vertrek Bergharen om 5.00 uur bij de kerk. De totale afstand van de fietstocht heen en terug is 120 km. We hebben dit jaar ook weer een stalling voor fietsen met elektrische ondersteuning. Halverwege is er een korte pauze voor koffie een broodje en een kort gebed. We komen tussen 9.15 - 9.30 uur in Kevelaer aan.

Het verdere dagprogramma is als volgt; 10.00 uur H. Mis in de kathedraal van Kevelaer, 13.00 uur kruisweg bidden in het mooie kruiswegpark, hierin zal pastoor Visschendijk voorgaan. Rond 19.00 uur zijn we weer thuis, waar we dan met voldoening op een mooie dag terug kunnen kijken.

Voor meer informatie:
tel. 0487-531708 De heer van den Berg
tel. 0487-532286 Mevrouw Derks

GROTE MAAS EN WAALSE MARIABEDEVAART

"Maria, Moeder van Barmhartigheid" is het thema in dit door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van de Barmhartigheid tijdens de grote Maas en Waalse

Mariabedevaart op zondag 21 augustus a.s. op de Kapelberg in Bergharen. Om 16.00 uur wordt er een eucharistieviering gehouden ter gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming. Voorgangers in de viering zijn pastoor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers van parochie De Twaalf Apostelen. Muzikaal wordt deze viering omlijst door het gemengd koor van Bergharen, versterkt met het kerkkoor uit Beneden-Leeuwen, onder leiding van organist/dirigent Ton de Waal, alsmede door het blaasorkest MuzAnna, onder leiding van Bert Noordam.

Als moeder van Jezus had Maria een belangrijke rol in het doorgeven van Gods genade. De naam Moeder van Barmhartigheid drukt het vertrouwen uit in die zorgzame en overweldigende liefde die we het meest bij Maria kunnen ervaren en die van God zelf komt. In de Bijbel is de barmhartigheid een belangrijk kenmerk van God. Vanuit zijn Vaderhart is Hij innerlijk betrokken bij zijn mensenkinderen en zendt Hij hun ook concrete bijstand in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de gave van zijn Geest. Maria is de eerste getuige en medewerkster van dit alles geweest. En zij blijft dit ook. Al twintig eeuwen mogen de christengelovigen ervaren en getuigen, dat Maria een 'moeder van barmhartigheid' is. In dit Jaar van de barmhartigheid mogen wij dat weer heel bijzonder beleven. Hopelijk zal het ons ook helpen om zelf barmhartige personen te zijn, die vanuit liefdevolle bewogenheid in beweging komen om concrete hulp te bieden aan onze naaste.

Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om persoonlijke intenties voor de viering op te schrijven en in een bokaal te doen. Tijdens de offerande zullen deze op het altaar worden geplaatst. Na afloop is er de mogelijkheid om de kruisweg te lopen en ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Met deze bedevaart wordt het kapelbergseizoen 2016 afgesloten.

Namens Katholieke Stichting Beheer
Kapelberg Bergharen, Sjaak Arntz

OPLOSSING VAN DE PUZZEL UIT NR 2016-05

K		Z	A	L	I	G		B	E	L	E	G
A	P	O	S	T	E	L	B	O	D	E		R
P	I	N	K	S	T	E	R	E	N		M	E
E	U		R		S	I		K	A	R	I	G
L	S		U	I		Z				A	S	O
B		M	I	S	G	E	W	A	A	D		R
E	I		S	L	A	N	G		K		S	I
R	E		J	A	M			M	A	R	I	A
G		S	E	M	I	N	A	R	I	E		A
	B	I			N	O	N			G	I	N
	J	V	E	R			R	O	M	E		S
F	R	A	N	C	I	S	C	A	A	N		

BEDEVAART WIJCHEN/BEUNINGEN - KEVELAER

OP ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016

Ook dit jaar gaan pelgrims uit Wijchen en Beuningen met omliggende parochies gezamenlijk naar Kevelaer. Dankzij onze grote deelname kunnen we beschikken over de mooie basiliek voor de viering van de plechtige hoogmis. Pelgrims mogen een korte persoonlijke intentie opgeven. Deze worden onder de mis voorgelezen. Kosten van deelname volwassene € 20,-.

AANMELDING:

Zaterdag 3 september en zondag 4 september na de diensten in:

Bergharen bij Hennie Witsiers;
Batenburg bij Hennie Witsiers;
Hernen bij Toon van Duifhuizen;
Niftrik bij Hennie Witsiers;
Balgoij bij Annie de Valk;
Alverna bij Wichta Loeffen;
Emmanuel bij Tonnie Scholten;
Woezik bij Henk van der Wielen;
Nederasselt, Overasselt & Heumen;
Parochiecentrum, Oosterweg 4;
Verdere info en tevens opgave minder-validen alléén bij Tonnie Scholten, tel: (06) 51 58 78 58.

VIERDAAGSEMIS 2016

Op zondag 17 juli 2016 zal voor de 55^e keer de Vierdaagsemis gehouden worden in verband met de 100^e VIERDAAGSE. De dienst begint om 10.00 uur in de St.-Stevenskerk te Nijmegen. Om 9.00 uur is de kerk geopend.

Thema van de viering: 100-Voudig Vrucht Dragen
De viering wordt voorgedaan door pater Aloys van Velthoven en dominee Joop Mol. De muzikale op-
luistering zal dit jaar worden verzorgd door het Parnassuskoor uit Wijchen in samenwerking met het Mediorenkoor uit Nijmegen (Dukenburg). Met begeleiding van een orkest zullen zij de Missa Brevis Sancti Joannis de Deo van Joseph Haydn uitvoeren. Het geheel staat onder leiding van Rob Engels.

Jacques Poort, Parnassuskoor



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je aandacht" en is bedoeld voor de periode van 3 september t/m 10 oktober. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 11 augustus per e-mail worden gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.



WELKOM

Ben je wel eens in een hotel geweest? Daar zijn wel eens deurhangers, je weet wel van die kaartjes die je op je deur hangt. Daar staan vaak twee dingen op. "Niet storen" en "wilt u mijn kamer schoon maken?". Superhandig toch? Het zijn alleen niet zulke lieve teksten. Helaas in een hotel wel nodig maar bij jullie thuis is dat niet nodig. Als je nu een deurhanger op je eigen deur zou kunnen hangen, wat zou daar dan opstaan? Wilt u mijn kamer schoonmaken is niet nodig want zelf ruim je je eigen speelgoed op en je moeder of vader maakt met liefde je kamer schoon zodat jij in een fris bed ligt. In een huis gaat dat allemaal vanzelf, iedereen heeft zijn eigen taak en omdat je van elkaar houdt ben je aardig voor elkaar. Wat belangrijk is in huis is dat je je welkom voelt!



Een huis is pas een echt 'thuis' als je het samen deelt. Iedereen is welkom, ook al ben je soms nukkig of verdrietig, je mag helemaal jezelf zijn. Dat is het mooie aan een fijn huis en de lieve mensen die erin wonen. Ze houden van je voor wie je bent. Mensen die in jouw huis komen, hopen ook dat ze liefdevol ontvangen worden. Is iedereen in jouw huis welkom? Staat de deur open, hangt er een kaartje aan je deur met welkom? Of hangt er een kaartje met "niet storen"? Misschien is het leuk om een kaartje te maken met welkom erop en dit aan je deur te hangen! Zodat iedereen weet dat in jullie huis iedereen welkom is en zichzelf mag zijn en dat in jullie huis voor elkaar wordt gezorgd!

hiernaast een kleurplaat van een deurhanger met welkom erop

Marieke Drent

12 JUNI WAS DE GROTE SPONSORACTIE VOOR DE WERELDJONGERENDAGEN

20 jongeren uit het bisdom hebben in de regen heel hard gewerkt. Ze hebben bij Sint-Walrick in Overasselt braamstruiken en vogelkers verwijderd. "Ze hebben gewerkt voor 50 man" zei de scoutingbegeleiding. De jongeren hebben hun steentje bijgedragen aan de schepping waar wij dagelijks in mogen leven. In de gezamenlijke viering die ochtend in Wijchen was de aftrap al gegeven. Jong ontmoette oud in deze viering en we hebben de stap gezet naar elkaar. De rode draad doorheen de viering en doorheen de dag was dan ook de zorg voor het gezamenlijke huis. "Maak Mijn huis tot een bewoonbaar huis" zei God. En daar dragen we allen een steentje aan bij. Dat begint bij het huis van onze ziel en werkt door in de zorg voor de naaste en voor de schepping.

"Ik heb keihard gewerkt maar ik vond het superleuk" zei Tobi van Tilburg na de sponsordag.

Marieke Drent



VASTENACTIE 2017-AANVRAAG EIGEN DOEL

Ook in 2017 ondersteunt de Bisschoppelijke Vastenactie het jaarlijkse campagneproject. Daarnaast worden diverse projecten die aangedragen zijn door de parochies als eigen doelen ondersteund. De goedgekeurde projecten ontvangen vanuit de Vastenactie een bijdrage van maximaal 50% bovenop het bedrag dat de projecthouder (parochie) zelf bijdraagt. Uiteraard gelden voor het indienen van aanvragen belangrijke voorwaarden, en wel:

- Eigen doelen worden alleen in behandeling genomen als ze via het aanmeldformulier zijn ingediend. Het aanmeldformulier kunt u aanvragen bij diaken Hennie Witsiers middels zijn e-mailadres: hwitsiers@witsiers.com.

Naast dit formulier moet ook (een kopie van) de oorspronkelijke aanvraag uit het projectland meegestuurd worden. De projectorganisatie heeft contact gezocht met de plaatselijke bisschop en zendt een aanbevelingsbrief of "nihil obstat" van de bisschop mee.

- Alleen door de Bisschoppelijke Vastenactie goedgekeurde projecten komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De uiterste indzendingdatum bij de Bisschoppelijke Vastenactie is 1 oktober 2016. Het voordragen van het project moet door de parochiële werkgroep geschieden.

- De parochiële werkgroep en de projectorganisatie moeten de dag voor eigen doelen op zaterdag 3 september 2016 bijwonen.

- Vanwege de bijwoning van deze dag en het maken van de keuze door de parochiële werkgroep (het beoordelen van de projecten) moeten de in te dienen aanvragen uiterlijk op 15 augustus 2016 bij de meermalen genoemde werkgroep ingediend zijn. De indiening van de projecten kan middels het eerdergenoemde e-mailadres.

- In de periode van 16 tot en met 31 augustus 2016 worden de aanvragers in de gelegenheid gesteld om de aanvraag bij de parochiële werkgroep nader toe te lichten.

- In de projectaanvraag wordt aangegeven hoeveel geld u nodig heeft. Uw aanvraag heeft een maximum van € 50.000,00.

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de criteria die u bij mij kunt opvragen via het genoemde e-mailadres.

Begin tijdig met het klaarmaken van uw aanvraag en dien die aanvraag op tijd in. Projecten ingediend na 15 augustus 2016 worden niet meer in behandeling genomen.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
Diaken Hennie Witsiers



ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN



EERSTE COMMUNIE

Na maanden van voorbereiding, was het op 3 april eindelijk zo ver! 59 kinderen ontvingen hun eerste heilige communie.

Op deze prachtige dag straalde niet alleen het zonnetje, maar ook deze jongens en meisjes. Wat vonden we het leuk dat naast pastor Martin ook pastor Marieke voorging in deze vieringen. De vieringen werden opgeluisterd met prachtige liedjes en muziek, gezongen en gespeeld door het familiekoor.

Wij willen iedereen bedanken die geholpen heeft bij de voorbereidingen en het tot stand komen van deze vieringen!

Marja, Merit en Karin
Werkgroep eerste communie

GEDOOPT
12 juni
Sam Jansen





EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- De afgelopen maanden zijn we druk geweest met ons jubileum. Wat we niet vermeld hebben is dat in die tijd het kruisbeeld in onze kerk voorzien is van een ledverlichting en dat geeft een bijzonder mooi effect. De foto hieronder geeft hiervan een beeld, maar in werkelijkheid is het veel mooier. Wie het nog niet gezien heeft, moet echt een keer binnenlopen.
- In de zomervakantie vervalt op een drietal zondagen de viering; dat is op 24 juli en 7 en 21 augustus. Op 17 en 31 juli en 14 en 28 augustus gaat de viering wel door.
- De contactraad en de stuurgroep vergaderen dit seizoen nog één keer en wel op 12 juli.



Na de vakantieperiode starten we weer op 6 september.

- De eerste Ontmoetingsviering in het nieuwe seizoen is op zaterdag 1 oktober om 19.00 uur.
- De vakantieperiode begint. Maar degenen die tot de grijze golf behoren, zijn al weggeweest of gaan pas later of blijven rondom eigen huis en tuin. We wensen ieder met zijn of haar invulling een goede tijd.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos.



HERBERGKOFFIE

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van Emmanuel. In de vakantieperiode gaat dit gewoon door. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de deur voor iedereen open. De eerstvolgende data zijn 6 en 20 juli, 3 en 17 augustus en 7 september.

Tini Poos



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

EERSTE COMMUNIE

Op zondag 22 mei jl. was het zover. Tien kinderen uit Balgoij en Nederasselt mochten hun eerste heilige communie ontvangen. Onder de muzikale klanken van harmonie Kunst en Vriendschap werden de kinderen naar de inmiddels aardig volle kerk begeleid. Het werd een feestelijke bijeenkomst met prachtige liederen gezongen door het koor Mazing Joy begeleid door de harmonie. Het thema van de viering was "Hart hebben voor elkaar". Wat er ook gebeurt, ben er eerst voor die ander, als er hulp nodig is, zo verduidelijkte pastor Aloys van Velthoven.



Op het einde van de viering werd nog een aantal mensen in het zonnetje gezet, onder wie Marianne van den Boogaard die voor de allerlaatste keer

de communievoorbereiding op zich nam. Na de luide klanken van het "Glorie halleluja" kwam de viering tot een einde waarna de communicanten op de trappen van de kerk nog een feestelijke serenade werd gebracht door de harmonie.

Namens de ouders van de communicanten,
Eveline Hermans

Van links naar rechts, op de onderste rij Lars en Kaatje, op de middelste rij Ilse, Sanne, Tess, Casper en Senne, op de bovenste rij Floris, Tom en Guus.

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^④ ✨ Eerste lezing: Deut. 30,10-14 ✨ Tweede lezing: Kol. 1,15-20 ✨ Evangelie: Luc. 10,25-37	lezingen ^① ✨ Eerste lezing: Gen. 18,1-10a ✨ Tweede lezing: Kol. 1,24-28 ✨ Evangelie: Luc. 10,38-42	lezingen ^② ✨ Eerste lezing: Gen. 18,20-32 ✨ Tweede lezing: Kol. 2,12-14 ✨ Evangelie: Luc. 11,1-13
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 4Daagseviering Soli Deo Gloria (Heren) Bas van Dijk/Cees Janssen Kinderopvang (0-6 jaar)	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Bas van Dijk
 Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Martin Claes	<i>Geén viering</i>
 H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	<i>Geén viering</i>
 H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkoor Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
 H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Werkgroep WoCoviering	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Cees Janssen
 H. Georgius Heumen	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie New Challenge Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
 H. Victor Batenburg	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Dankdienst Communicanten/Vormelingen Neo Nata Annemarie Gooiker/Marieke D.	zaterdag 19.00 Woord en Communie Elckerlyc Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gospelduo Bas van Dijk
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 Het Kompas	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers
St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers

Vieringschema
30 juli / 31 juli
 • 18e zondag door het jaar

06 augustus / 07 augustus
 • 19e zondag door het jaar

13 augustus / 14 augustus
 • 20e zondag door het jaar

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^③ ✦ Eerste lezing: Pr. 1,2;2,21-23 ✦ Tweede lezing: Kol. 3,1-5.9-11 ✦ Evangelie: Luc. 12,13-21	lezingen ^④ ✦ Eerste lezing: Wijsh. 18,6-9 ✦ Tweede lezing: Heb. 11,1-2.8-19 ✦ Evangelie: Luc. 12,32-48	lezingen ^① ✦ Eerste lezing: Jer. 38,4-6.8-10 ✦ Tweede lezing: Heb. 12,1-4 ✦ Evangelie: Luc. 12,49-53
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Gelegenheidskoor Martin Claes
	Emmanuel Wijchen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
	H. Paschalis Baylon Woezik	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
	H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	<i>Geén viering</i>
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 11.00 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven
	H. Georgius Heumen	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven
	H. Victor Batenburg	<i>Geén viering</i>	<i>Geén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo
	H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Jack Leo	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes
	H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	Het Kompas	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes
	St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen ^② ✨ Eerste lezing: Jes. 66,18-21 ✨ Tweede lezing: Heb. 12,5-7.11-13 ✨ Evangelie: Luc. 13,22-30	lezingen ^③ ✨ Eerste lezing: Sir. 3,17-18.20.28-29 ✨ Tweede lezing: Heb. 12,18-19.22-24a ✨ Evangelie: Luc. 14,1,7-14	lezingen ^④ ✨ Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b ✨ Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17 ✨ Evangelie: Luc. 14,25-33
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Bas van Dijk	zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)
 Emmanuel Wijchen	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers
 H. Paschalis Baylon Woezik	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Martin Claes
 H. Jozef Alverna	zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk	zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkor Cees Janssen
 H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11.00 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Woord en Communie Mazing Joy Hennie Witsiers
 H. Antonius Abt Nederasselt	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Ton van Balveren
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Hennie Witsiers	zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven	zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Werkgroep WoCoviering
 H. Georgius Heumen	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes	<i>Géén viering</i>
 H. Victor Batenburg	<i>Géén viering</i>	zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	<i>Géén viering</i>
 H. Anna Bergharen	zondag 16.00 Maas & Waalse bedevaart op de Kapelberg Gelegenheidskoor Martin Claes/Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo	zondag 11.00 Woord en Communie Gemengd Koor Annemarie Gooiker
 H. Judocus Hernen/Leur	<i>Géén viering</i>	zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Bas van Dijk/Annemarie Gooiker	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker
 H. Damianus Niftrik	zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk	<i>Géén viering</i>	zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 Het Kompas	zaterdag 17.30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen
St. Jozef	zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes	zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Molenberg | Wijchen

maandag 15 augustus	19.30 uur	Eucharistieviering i.v.m. Maria ten Hemel opnemng op de <i>Molenberg Wijchen</i> . Martin Claes/Cees Janssen. Processie start vanaf de <i>H. Antonius Abtkerk</i> om 19.00 uur. Bij slecht weer is de eucharistie viering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> om 19.00 uur.
---------------------	-----------	--

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 08 juli	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 12 augustus	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 09 september	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 05 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 02 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 15 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 19 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

De Muts | Wijchen

vrijdag 22 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 26 augustus	09.30 uur	Eucharistieviering in " <i>de Muts</i> " Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 18 juli	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 01 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 15 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 29 augustus	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 12 juli	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
dinsdag 09 augustus	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

H. Victor | Batenburg

dinsdag 26 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
dinsdag 30 augustus	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.

Kapelberg | Bergharen

maandag 15 augustus	19.00 uur	Eucharistieviering i.v.m. Maria ten Hemel opnemng op de <i>Kapelberg Bergharen</i> . Aloys van Velthoven/Hennie Witsiers. Gemengd Koor.
---------------------	-----------	---

H. Anna | Bergharen

vrijdag 05 augustus	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.
vrijdag 02 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 05 juli	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
dinsdag 02 augustus	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
dinsdag 06 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.

Kerkje | Leur

zondag 31 juli	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
zondag 28 augustus	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.



STILTECENTRUM ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.





EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE KERK VAN OVERASSELT (5)

Vorige keer hebben we verteld over de pastoors Van Thiel, Van den Muijsenberg en Van Mil, de oprichting van de pastorale eenheid streekparochie Maaskant en de verschijning van Aloys van Velthoven in de Maaskant.

Broeder sacramentijn Aloys van Velthoven (1962) werd op 22 september 2001 tot diaken gewijd, nadat hij vanaf november 2000 in de Maaskant stage had gelopen. Met ingang van 1 oktober 2002 werd hij benoemd als diaken van de pastorale eenheid streekparochie Maaskant. Al snel was Aloys een zeer bekend gezicht in Overasselt. Na een grondige verbouwing van de pastorie werd hij er de nieuwe bewoner.

In 2006 begon hij aan een priesteropleiding. Ongeveer gelijktijdig gingen de wekelijkse vespervieringen op donderdagavond in de kerk en – iets eerder – de maandelijkse vieringen in de Mijlpaal van start. Enige tijd daarna volgden ook nog de tweewekelijkse vieringen met de bewoners van Dichterbij op maandagmiddagen.

In 2007 werd het priesterkoor in de kerk opnieuw ingericht en gestoffeerd en voor de koren plaatsgemaakt in de linkerabsis. Tussen alle bedrijven door rondde Aloys zijn priesteropleiding met succes af en op 14 juni 2008 werd hij in de Heumense kerk tot priester gewijd. Daarmee had de Maaskant eindelijk weer een nieuwe pastoor. Want zo werd (en wordt) Aloys toch door velen gezien.

Een jaar later werd bekendgemaakt dat de bisschop van Den Bosch de Maaskant (Heumen, Nederasselt en Overasselt) had aangewezen om samen met de Hoeksteen (Achterlo, Alverna, Balgoij, Wijchen en Woezik) en het Kruispunt (Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur en Niftrik) één nieuwe parochie te vormen. Er werden verschillende stuurgroepen geformeerd en na een periode van inventariseren en vergaderen werd op 19 september 2010 met een plechtige eucharistieviering in de Wijchense centrumkerk de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen opgericht. Het oude parochieblad de Maaskanter maakte plaats voor De Apostelbode, het bestuur van de streekparochie werd opgeheven en de drie beheerscommissies waren voortaan contactraden. Deze fungeren als de contacten van het nieuwe bestuur met de oude parochies, nu voortaan geloofsgemeenschappen geheten. De nieuwe parochie staat onder leiding van de pastoor (na



Eerste H. Mis van Aloys van Velthoven in Overasselt, 15 juni 2008

Rudy de Kruijf is dat nu Martin Claes), die, behalve door vele vrijwilligers in bestuur, contactraden en werkgroepen, terzijde wordt gestaan door een team van priesters, diakens en pastoraal werkers. De eerst-aanspreekbare pastor voor de oude Maaskant en Balgoij was (en is nog steeds) pastor Aloys van Velthoven.

GLAS-IN-LOODRAMEN

Afgelopen januari zijn twee van de vier glas-in-loodramen in de zijbeuk aan de kerkhofzijde van onze kerk gerestaureerd. De restauratie was deze keer in handen van Glasbewerkingsbedrijf Brabant. De twee ramen zijn er in juni nog een keer uitgehaald en opnieuw ingezet om de bandjes die in de top van de panelen niet geheel doorliepen, weer volledig in het zicht te krijgen. Wat betreft de opvallende messingstrips aan de buitenkant: als het goed is kleuren die nog bij. In 2016 zal alleen nog het raam "De Goede Herder" boven de toegangsdeur in het portaal worden aangepakt. Dit omdat de Brimsubsidie van 2009 inmiddels is verlopen. Voor 2017 is een nieuwe subsidie in aanvraag.

AFSCHEID VAN HOVENIER TOON NIESSING

Sinds 2001 was Toon Niessing als hovenier regelmatig schoffelend, harkend en snoeiend te vinden op ons kerkhof. Afgelopen januari is hij om gezondheidsredenen met dit werk gestopt. Vanaf deze plaats wil de contactraad hem hartelijk bedanken voor al het werk dat hij heeft verricht en hem alle goeds toewensen voor de toekomst.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt



125 JAAR H. ANTONIUS ABT NEDERASSELT



In het weekend van 4-5 juni werd in Nederasselt op gepaste wijze gevierd dat de kerk 125 jaar geleden is gebouwd. Op zaterdag 4 juni was er een open dag voor iedereen. Vanaf 11.00 uur werd er in de kerk een diapresentatie gedraaid met historische foto's en de geschiedenis van de kerk en de pastores. Voor iedereen was het mogelijk om de toren te beklimmen en een kijkje te nemen bij het uurwerk en de klokken.



In de kerk waren diverse spullen geëta-leerd zoals gewaden, oude boeken, kleden en kerkelijke gebruiksvoorwerpen.



Er was koffie en thee, voor de kinderen was er een springkussen.

Op zondag 5 juni om 10.00 uur was er een plechtige viering om-trent dit jubileum. Pastor Aloys ging deze viering voor. De zang werd verzorgd door het dames- en herenkoor i.s.m. het kinderkoor van Nederasselt.



Tijdens deze viering werd er door Aloys



een boek ingezegend waarin de namen van de overledenen geschreven gaan worden. Dit zal met terugwerkende kracht gebeuren sinds de oprichting van de werkgroep Avondwake in 1993.

Het gilde Salvator Mundi zorgde na de viering voor een mooie traditie in de vorm van het overvendelen van de pastor Aloys van Velthoven. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Fanfare Wilhelmina.

Met een erehaag van het gilde werden de genodigden en andere kerkgangers begeleid naar "Ons Huis" waar een receptie werd gehouden. Tijdens de

receptie gaf Mazing Joy (het 3^e koor van Nederasselt) een miniconcert.

Na de receptie werd de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden in de vorm van een uitgebreide lunch.

Tijdens de lunch werden ook nog enkele vrijwilligers gehuldigd. Met name:



Bep Derks, Bets Herpers, Nellie Geerts, Liza Matijssen en Gerda Hijmans.

De contactraad van Nederasselt kijkt, mede door inzet van vele vrijwilligers, met volle tevredenheid terug naar dit weekend.



EERSTE COMMUNIE

Op zondag 5 juni 2016 hebben Imke van Haren, Mark van Haren en Loïs van Heumen hun eerste communie mogen doen. Het thema van de viering was: "Maak de wereld tot een zonnig feest". Deze dag leek daarvan een voorproef te zijn.

Het was een mooie, stralend zonnige dag en het was feest in Batenburg. Na een lange periode van voorbereiding, tezamen met de kinderen van Berg-haren, was het eindelijk zover dat in de eigen kerk de eerste communie gevierd werd.

Om kwart over negen begonnen de klokken feestelijk te luiden om iedereen op te roepen / uit te nodigen tot deelname aan deze feestelijke viering. Velen namen deze uitnodiging aan en zochten niet naar smoesjes om niet te komen. In de eerste lezing van deze viering hoorden wij dat de door de koning genodigde mensen op het bruiloftsfeest van zijn enige zoon niet kwamen. Zij zochten allerlei smoesjes om niet te komen en uiteindelijk sloegen en mishandelden zij de dienaren van de koning. De koning was boos en teleurgesteld. Hij liet daarom alle mensen op de straat uitnodigen om het feest mee te vieren, want het feest moest gevierd worden. Met die koning wordt God bedoeld, met de enige Zoon Jezus Christus. Zij nodigen ons ook ieder keer uit en wij geven meestal ook geen gehoor aan deze uitnodiging. Laten wij bij onszelf eens nagaan wat God/Jezus voor ons betekent.

De kinderen kregen een plaats op het priesterkoor rondom de tafel. Pastor Jacques Leo uit Ravenstein

ging in deze viering voor. Diaken Hennie Witsiers was – als eerst aanspreekbare van deze geloofsge-meenschap - aanwezig. Pastoraal werker Marieke Drent heeft zich voorgesteld aan de geloofsge-meenschap en heeft verteld wat zij gaat doen in



van links naar rechts: Mark, Imke en Loïs

de parochie voor de jeugd en jongeren. Zij had hiervoor ook de ouders uitgenodigd. De ouders hebben de kerk mooi en heel eenvoudig versierd. Iedereen sprak vol lof hierover. Het koor Voice uit Hernen heeft de viering op een mooie wijze opge-luisterd.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze viering.

De contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

De contactraad had zijn vergadering op 25 mei 2016.

Het openingswoord werd voorgelezen door Mar-rijke. Zij las een tekst van Phil Bosmans: "Je bent gemaakt voor vreugde".

- Het verslag van de contactraad van 21 april is goedgekeurd.
- Informatie vanuit de stuurgroep/dagelijkse zaken.
- Het vakantierooster is geëvalueerd en de heer H. Fransen wordt gevraagd voor muzikale onder-steuning tijdens de vakantieperiode.
- Pastoresteam:

Het vierwekenschema vindt doorgang.

Op 17 mei jl. is de nieuwe bisschop Gerard de Korte op bezoek geweest. Het was een mooie, vertrouwvolle bijeenkomst. 's Avonds was de bis-

schop in het dekenaat in Druten, waar hij nog meerdere pastors heeft ontmoet.

- Evaluatie Pinksteren: De pinksterviering is goed verlopen.
- Het CR-uitje is gepland op 16 oktober 2016. Els Bergman en Marijke de Groot gaan het orga-niseren.
- Info werkgroepen:
Marieke is bij een bijeenkomst van de werkgroep gezinsvieringen geweest, zij hebben samen ge-sproken en van gedachten gewisseld over hoe de jeugd en jongeren weer bij de kerk te betrekken. Het was een fijne kennismaking. Marieke gaat samen met Bas voor in de volgende gezinsvier-ing.
- De volgende vergadering is 6 juli 2016, dan sluiten we het jaar af onder genot van een hapje en drankje.

Namens de contactraad Marijke de Groot



*Op Sacramentsdag beleefde ik veel nostalgie,
en vierde in Oostenrijk de eucharistie.
Alle gilden, korpsen en fanfaren,
liepen door de stad en bliezen zich de blaren.
Stil lag die dag de economie.
Een lange processie, zegenende gebaren.
Enkele keren stoppen bij rustaltaren.
Veel herinneringen kwamen boven;
zo immers uitten we vroeger ook ons geloven.
De tijd gaat snel; vervlogen zijn al weer vele jaren.*

Toon van Duifhuizen

VAKANTIE, VAKANTIE, VAKANTIE

Kinderen, jongeren, harde en gewone werkers, ouders, ouderen, ieder ziet met verlangen uit naar zijn vakantieperiode. Eindelijk even iets anders, niet meer het ritme van de gewone dagen, aard-appelen schillen, soep maken, afwassen, het werk doen. We hebben er meestal geen hekel aan, maar nu trekken we er op uit, we zijn vrij en zien allerlei nieuwe streken, nieuwe dingen, of we houden lekker vakantie rondom eigen huis en gaan dan een dagje ergens naar toe waar we nog niet waren. Er waren tijden, een halve eeuw geleden, dat er nauwelijks vakantie was. Je moest doorwerken en je had er geen geld voor. Langzamerhand kwamen er andere werktijden, minder uren, meer vakantiedagen, twee, drie weken. Bovendien groeide ons inkomen. Daarmee kregen we de vrijheid, de mogelijkheid om echt op vakantie te gaan. Een materiële rijkdom, die ook een geestelijke rijkdom kan zijn. Want het kan een tijd zijn om naar de binnenkant van je leven te kijken, je relatie te vernieuwen, en spelend in de natuur kun je in alle rust naar de hemel kijken.

Maar het is niet voor iedereen vakantietijd. We willen ook denken aan degenen, die geen vakantie kunnen houden, sommigen omdat ze werkeloos zijn geworden en heel zuinig moeten zijn, anderen omdat ze door lichamelijk ongemak of door ziekte gebonden zijn. Een vakantiekaartje sturen met goede wensen, een kaars opsteken om zegen, het zijn van die kleine dingen om elkaar nabij te blijven. We wensen allen een goede vakantietijd, alle goeds en Gods zegen.

Jos van Minderhout

ONZE MAANDELIJKSE BIJEENKOMST

Dinsdag 5 juli komen we weer bij elkaar. Een korte viering in de kerk daarna een gezellig koffie-uurtje bij Anita in café de Toekomst. Jos van Minderhout zal daarbij aanwezig zijn. En er valt altijd zoveel te praten, dat wil je toch niet missen. Kom jij ook?

De eerste dinsdag van augustus is er vanwege de vakantie geen bijeenkomst!

HET ONTMOETINGSFEEST MET ONZE VRIJWILLIGERS

Op 28 augustus na de viering van 11.00 uur houden we onze jaarlijkse ontmoeting- en feestbijeenkomst voor en met alle vrijwilligsters en vrijwilligers rondom onze kerk. Zo'n bijeenkomst laat zien, dat we nog steeds een vitale kerkgemeenschap zijn. Zoveel vrouwen, mannen, kinderen, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor hun geloofsgemeenschap. Het is fijn om in deze bijeenkomst elkaar samen te zien.

DE VAKANTIE VAN ONS GEMENGD KOOR

Alweer een heel jaar lang trokken de leden van ons koor de lange draaitrap op naar de koorzolder. Daar met Peter van Est als organist-dirigent zongen ze de vieringen met ons, in de weekenden, bij feestelijke gelegenheden en bij de uitvaarten. Daarvoor zijn we het koor, alle zangers en zangeressen en natuurlijk Peter van Est, heel dankbaar. In de vakantieweekenden heeft ons koor vrij. We wensen de koorzangers natuurlijk een goede tijd. Maar als zij in de kerk zijn, dan zullen ze de samenzang ondersteunen, het zijn immers de goede zangers en zangeressen in onze kerk.

MISINTENTIES:

2 juli: Wim en Gon Hebing
10 juli: overleden familie van der Aa- Broekman, voor de overleden weldoeners
16 juli: overleden familie Perquin-Steeg, Wim en Gon Hebing, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof Gradussen, Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen
31 juli: Jo Derks, Jan de Kleijn en overleden familie, Ellis Ebskamp en overleden familie Ebskamp van het Westeinde
13 augustus: Riek van Duifhuizen-Hoeks, Gerda van Heumen-Lukassen, Riet van Duifhuizen-Rutten, Wim en Gon Hebing
28 aug: Jo Derks, Piet van Heumen, Jan de Kleijn en overleden familie, Wim en Gon Hebing
4 september: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, The en Dora van Oss-van Duifhuizen, Gerda van Heumen-Lukassen, Wim en Gon Hebing
Opgave misintenties voor september inleveren voor 8 augustus bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com



HERDENKING TONNIE DE BOER-PETERS

Op 4 juni in de ochtend hebben we in de kerk met familie en medeparochianen Tonnie herdacht.

Tonnie is in de jaren '50 vanuit Hernen/Leur gemigreerd naar Australië.

Vorig jaar is zij op 85-jarige leeftijd gestorven. Haar zoon en dochter waren vanuit Australië overgekomen om haar as over haar geboortegrond uit te strooien. Daaraan voorafgaand hebben we gebeden, ge-

zongen en herinneringen aan Tonnie gedeeld. Het was een mooie, waardige bijeenkomst en gelegenheid voor een familiePeters-reünie. Wat fijn dat haar broer Broer Peters daar ook deel van kon uitmaken.

MARIA TEN HEMELOPNEMING 15 AUGUSTUS

In onze kerk vieren we dit Mariafeest in het weekend van zondag 21 augustus en wordt de Bedevaart naar Maria ter Nood Gods op de Kapelberg gehouden. 's Middags om 16.00 uur eucharistieviering.

GEDOOPT HERNEN/LEUR

26 juni
Milou Elly Anita Arts



H. GEORGIUS - HEUMEN

GOUDEN HUWELIJKSFEEST BART EN FIEN TAX

Op 21 mei jl. vierden onze kosters Bart en Fien Tax hun gouden huwelijksfeest. In een feestelijk versierde kerk was de eucharistieviering, die werd opgeluisterd met muziek en zang van hun twee kinderen met partners en hun vijf kleinkinderen. Het was een mooie viering. Wij wensen Bart en Fien nog veel gelukkige en gezonde jaren toe samen met hun gezin en hopen dat ze hun werk voor de kerk nog lang kunnen doen.



H. DAMIANUS - NIFTRIK

VANUIT DE CONTACTRAAD EN STUURGROEP

- Het verslag van de vergadering van 14 april 2016 wordt nagelopen en besproken.
- Aandacht voor het overlijden van mevrouw Nel Gielen en de begrafenis.
- De opvolging van dirigent/organist. Wij zijn blij dat de heer Jan Derks uit Batenburg bereid is om door te gaan als dirigent/organist. Er zal een goede afstemming met Batenburg moeten plaatsvinden.
- De vieringen van Aswoensdag en Goede Vrijdag zullen volgend jaar nader bekeken worden.
- De datum van het Gildefeest: 2 oktober 2016.
- De energievoorzieningen in de kerk en de pastorie.
- Het bezoek van bisschop De Korte aan het dekenaat Druten – Wijchen. Het was een kennismakingsbezoek en de bisschop had veel aandacht voor hoe het een en ander binnen de parochies verliep. Hij heeft nog geen concrete toezeggingen gedaan.
- Op verschillende plaatsen staat het glas in de glas-in-loodramen op springen. Hiervan wordt nu

een notitie gemaakt en dit wordt bij het indienen van de begroting voor het jaar 2017 opgenomen.

- Het aankondigen van de liederen geschiedt niet altijd. Dit wordt door de kerkbezoekers vervelend gevonden. Bij de voorgangers zal hiervoor aandacht gevraagd worden.
- Aandacht besteden aan de uitnodigingen van de contactraden binnen de parochie De Twaalf Apostelen en zoveel mogelijk deelnemen aan de festiviteiten.
- Gonnie Gerrits heeft te kennen gegeven te stoppen met de bloemversiering in de kerk. Zij was de coördinator. Met de overige dames zal overlegd worden wie de coördinatie van Gonnie wil overnemen en of uitbreiding noodzakelijk is.
- Op zaterdag 11 juni 2016 zal de kaarsenverkoop voor de WereldJongerenDagen plaatsvinden.

De contactraad -stuurgroep



GEDOOPT

5 juni 2016
Mats en Tijn Leenders

19 juni
Sjuul Straten



PRIESTERKOOR ANNAKERK

Om voor in de kerk en op het priesterkoor wat meer ruimte te creëren, hebben de contactraad en pastor Annemarie



in overleg met een aantal vrijwilligers besloten een paar veranderingen aan te brengen in de kerk. Zoals u wellicht al gezien heeft zijn er een paar banken in de

zijbeuken weggehaald. Zo ontstaat er meer ruimte in de zijkapellen. Bij het doopvont dus meer ruimte met dopen en bij het Maria-altaar ruimte voor orgel en koor. Het voorfront van de biechtstoel is in de nis geplaatst ter herinnering aan de manier waarop vroeger gebiecht werd. Met het verdwijnen van de biechtstoel schaffen we niet het sacrament van boete en verzoening af. Wie biechten wil, kan contact opnemen met de pastor. De houten verhoging/vlonder, die aan het stenen priesterkoor vastzat, is verwijderd om voor in de kerk over heel de breedte meer ruimte te krijgen. U weet allemaal hoe krap de ruimte was, bijvoorbeeld bij uitvaarten. Door verwijdering van de vlonder (die door vocht al flink aangetast bleek te zijn) is het altaar wat meer naar achteren komen te staan en de ruimte tot het hoogaltaar kleiner geworden, maar we denken dat de afstand tussen voorganger en gelovigen niet te groot zal worden.

Kleine tegenvaller was dat er geen tegels onder de vlonder bleken te liggen. We hebben dus even een zandbak in de kerk, leuk voor de kinderen. Gelukkig



vieren we met mooi weer regelmatig op de Kapelberg en kunnen we rustig op zoek gaan naar een oplossing. Met dank aan de klussengroep zullen de kosten van deze ingreep minimaal zijn. Voor vragen kunt u terecht bij de contactraad en pastor Annemarie.

DANKVIERING

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Op zaterdag 9 juli om 19.00 uur danken we dat

er in onze gemeenschap negen communicanten en acht vormelingen onlangs meegedaan hebben aan respectievelijk communie en vormsel. We nodigen hen allen van harte uit met hun families. Maar ook alle communicanten en vormelingen uit Batenburg en Hernen zijn van harte welkom! We denken terug aan het mooie feest dat we gehad hebben in de kerk, maar we kijken ook vooruit en denken daarbij: hoe gaan we nu verder? Bij mooi weer op de Kapelberg.

MEDEDELINGEN VANUIT DE CONTACTRAAD

Afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van mevrouw Bea Schouten. Bea zat in het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen en als zodanig was zij een paar keer per jaar aanwezig bij onze contactraadvergaderingen. Bea was ons aanspreekpunt. Zij kon haar nieuwe baan niet meer combineren met het werk voor de parochie. Nu hebben we kennis kunnen maken met haar opvolger, de heer Herman Sterenberg. We hopen dat we fijn kunnen samenwerken. Herman, welkom bij ons aan tafel!!

In 2018 bestaat de H. Anna kerk 125 jaar. Wij willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. De contactraad is bezig een werkgroepje te vormen om aan de feestelijkheden van dit jubileum gestalte te geven. We beginnen op tijd, want de praktijk leert ons dat zo'n organisatie veel tijd kost. We willen er ten slotte iets moois van maken. We houden u op de hoogte.

GEDOOPT

1 mei
Huib Rijntjes



Communicantjes: Fee van den Hurk, Stijn de Vaan, Cheng Peters, Loet Vrijaldenhoven, Thieu van Haren, Sanne Theunissen, Thijs Cuppen, Alysha Moors, Heiko Spanjaard



WIJ GEDENKEN

Zuster Roberto van der Meer overleed op 18 april, zij mocht 96 jaar worden en leefde op "La Verna" te Alverna. Na haar uitvaart op 22 april waarin we haar leven vierden is zij begraven op het kloosterkerkhof Alverna. Dat zij rust mag vinden bij haar Schepper.

Met het overlijden van **Mien Hermsen-Jansen** is er met recht een echte Alvernese overleden. Ze werd geboren op de hei als tweede dochter van Cobus Jansen en Petronella Meeuwssen. Zij huwde Hent Hermsen. Na de geboorte van hun vier kinderen verhuisden ze naar de Groenenwoudseweg. Hier heeft zij tot een jaar geleden gewoond. Haar levensmotto was: 'Doe maar gewoon' en uiterste gastvrijheid. Mien had een diep menselijk inzicht wat zij voedde vanuit een warm geloof. Dit jaar zou ze voor de 60e keer naar Kevelaer gaan voor de Wijchense Processie. In de uitvaartdienst van 12 mei jl. hebben we afscheid genomen met haar eigen woorden: "Houdoe en uitkieken wá"



Op 11 mei is, na een ziekbed, **Henk Krebbers** overleden in de leeftijd van 77 jaar. Henk was een heel sociaal mensenmens, een natuurmens en een sportman. Een man die met zijn handen heel wat mensen weer heeft laten lopen, fietsen en sporten. In maart heeft hij nog de zilveren erespeld van de gemeente Wijchen mogen ontvangen voor zijn lange en actieve periode als vrijwilliger van de Groene Velden. Maar bovenal een man die er was voor zijn gezin waar hij intens van genoot thuis, vooral tijdens de jaarlijkse vakantie in het geliefde Westkapelle. In een zeer persoonlijke viering hebben wij in de Antonius Abt te Wijchen afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.

In de leeftijd van 82 jaar is **Doortje van Zuijlen** op 15 mei 2016 overleden. Zij is in Overasselt op Worsum geboren. Door het overlijden van haar moeder kreeg zij op jonge leeftijd al de zorg voor het gezin. Na het overlijden van haar vader was zij een steun voor haar broer Bert en werkte ze in de zorg. Na het overlijden van haar broer verhuisde ze naar het midden van Overasselt, alwaar ze meer dan 20 jaar heeft

gewoond. Ze vond het heerlijk om daar te wonen. Toen haar gezondheid achteruitging werd Catharinahof in Grave haar nieuwe thuis. Op 19 mei 2016 hebben we afscheid van Doortje genomen in de kerk van Overasselt en haar begraven op het kerkhof aldaar.

Op 15 mei is **Piet Toonen** op 86-jarige leeftijd overleden. Piet was een opgewekte, zorgzame man, vader en opa met veel wilskracht. Hij deed veel vrijwilligerswerk voor wijkvereniging 't Achterom en was vele jaren lid van vogelvereniging de Goudvink. Op eerste pinksterdag is hij na het ontvangen van de ziekenzegen overleden. We hebben afscheid genomen van hem met een avondwake en uitvaart in de Emmanuelkerk, waarna hij begeleid is naar het crematorium.

Door een noodlottig bedrijfsongeval is op 17 mei **Rob Burgers** uit het leven gerukt. Rob was vrachtwagenchauffeur bij Burgers Transporten, van oudsher het bedrijf van zijn vader. Hij hield van Duitsland, zijn Mercedes, sporten, maar bovenal van zijn vrouw Anita en dochter Angela. Na kanker overwonnen te hebben, lag de toekomst weer open voor hem. Maar het leven liep anders. Rob was pas 52 jaar. We hebben met velen afscheid van hem genomen met een afscheidsviering in de Antonius Abtkerk in Wijchen, waarna we hem te ruste hebben gelegd op het kerkhof.

Toch nog onverwacht is op 24 mei **Nelly Kersten - Pijnappels** overleden. Ze werd 83 jaar oud. Nelly was een mensen-mens en omringde zich graag met familie en andere mensen die belangrijk voor haar waren. Zo was ze, zeker na het overlijden van haar echtgenoot Thé, actief in verschillende vrijwilligersorganisaties. Nelly wandelde graag door het dorp en ontmoette zo veel mensen met wie ze een praatje maakte. De uitvaart voor Nelly vond plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 30 mei, waarna crematie in crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen.

Een aantal jaren terug is zijn vrouw Mientje overleden en eind mei kregen wij het bericht binnen van het overlijden van **Jan Peters**. Samen kregen zij vier kinderen. Wie Jan Peters zegt heeft het gelijk over de Nijmeegse Vierdaagse. Dat was het hoogtepunt van het jaar. Naast zijn vrijetijdbesteding was hij ook en vooral een vader en opa met een groot ver-

antwoordelijksgaveel. Met veel liefde hebben zijn kinderen voor hem gezorgd toen hij zorg nodig had. Op 31 mei hebben wij zijn uitvaart gevierd in de kerk van de Woezik. Dat hij moge rusten bij God.

Piet Jansen overleed op 1 juni en werd 95 jaar oud. Lange tijd woonde hij met zijn gezin in de Kleine Diervoort in het buitengebied en later in het dorp aan de Mgr. van der Burgtstraat. Piet genoot van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en was een echt familiemens. Lange tijd zorgde hij voor zijn echtgenote Coba. Na haar overlijden probeerde hij samen met de mensen die voor hem belangrijk waren de draad weer op te pakken. Zijn positieve levensinstelling hielp hem daarbij. Na zijn verhuizing naar een seniorenwoning wilde hij het liefst zelfstandig blijven. Met hulp van zijn kinderen en familie is dat gelukt. De uitvaart voor Piet Jansen was op 6 juni in de Antonius Abt kerk te Overasselt, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.



Theo (Broer) Driessen werd 82 jaar oud en is overleden op 4 juni. Als transportondernemer wist hij alles van vrachtauto's en vrachtverkeer. Gedurende zijn werkzame leven

was hij dan ook veel onderweg. Later werd er geregeld een beroep gedaan op zijn kennis en kunde. Samen met zijn vrouw Ria en de kinderen kon hij ook genieten van de gewone dingen van het leven en hij hield van gezelligheid en zijn familie. Samen met hen vond hij zijn eigen weg in het leven en genoot hij van wat er zich voordeed. De uitvaart voor Theo was in de Antonius Abtkerk te Nederasselt op 9 juni, waarna crematie volgde.

Op 29 mei 2016 overleed **Ger (Zus) de Luij -Modderkolk** in de leeftijd van 91 jaar. Samen met haar man Chris de Luij droeg zij zorg voor het gezin en voor het bedrijf. Ger was een zorgzame moeder. In het bijzonder gingen haar liefde en inzet uit naar haar ernstig gehandicapte zoon Joop. Maar ook

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Zin om ook eens wat te schrijven?
De redactie is er blij mee.

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

voor anderen was er de aandacht. Als bijvoorbeeld het gezin tussen de middag versgemaakte soep at, dan deelden de medewerkers van de firma Modderkolk daar gewoon in mee. Op 2 juni 2016 hebben wij van Ger afscheid genomen in de kerk van de Antonius Abt te Wijchen en haar erna te ruste gelegd op de begraafplaats nabij de kerk. Moge zij rusten in vrede!

WERELD WINKEL
van en voor wereldburgers
Touwslagersbaan 8 Wijchen

SPELLETJES VOOR OP VAKANTIE



In 1996 kocht de producent van deze spelletjes een oude sigarenfabriek in Chiang Mai. Deze fabriek is inmiddels verbouwd tot een inpakruimte, kantoor, opslag- en werkruimte. Het is bewonderenswaardig hoe hij heeft gezorgd voor goede

sociale voorzieningen voor zijn medewerkers. Het hout wordt in de fabriek op maat gezaagd en wordt naar de thuiswerkers gebracht. De thuiswerkers bestaan uit 15 teams die ieder het gebruik hebben van vijf à zes machines. Ieder team heeft een teamleider die instructies geeft en de supervisie heeft over het productieproces. De teamleiders zijn opgeleid door de eigenaar. Als de thuiswerkers de producten klaar hebben gaan ze terug naar de fabriek. Daar worden ze één voor één door de sealmachine gehaald om ze luchtdicht te verpakken. De spelletjes zijn dan klaar om naar de klant te worden verstuurd of worden opgeslagen in het magazijn.

Contactpersoon: Henk Campschroer
024 645 4069 info@wereldwinkelwijchen.nl

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

EXTREEM

Midden in een Brabants dorp kregen de weergoden ruzie. Nee, niet zomaar een kleine onenigheid, maar ze braken de wolken stuk en gooiden al hun frustraties over ons heen. Ik heb met ontzag zitten kijken, veilig achter een groot raam in een streekmuseum. Een uur later moesten wij een uitweg uit het dorp zoeken, wat niet meeviel omdat veel straten in rivieren waren veranderd. Het was wat je noemt extreem weer. Ik ben er niet dol op.

Mensen vragen wel eens of wij nog bijzondere plannen hebben nu we allebei niet meer hoeven te werken. Dan vraag ik mij onmiddellijk af of ik iets heb overgeslagen in mijn leven. Ik zie hoe mensen bergen beklimmen, over woeste rivieren varen in kleine bootjes en van hoge bruggen springen aan een touw. Sommige maken een lijst van dingen die ze per se nog vóór hun dood gedaan willen hebben. Heb ik misschien toch iets gemist?

Ik ben beschermd opgevoed, mijn leven verliep tamelijk kalm in mijn jonge jaren. Op de lagere school mocht je helemaal niet uit de band springen, en je emoties moest je liefst altijd onder controle houden. Als je ook nog van nature behoorlijk verlegen bent dan kan het lang duren voordat je uit je schulp durft te kruipen. Ik kan mensen benijden die helemaal uit hun dak gaan bij festivals, en die tijdens



feestjes voorop lopen in de polonaise. Ik word een tikkeltje jaloers als ik de deinende massa's zie bij popconcerten, en de muzikanten die de longen uit hun lijf zingen. Het is mij niet gegeven, ik ben meer een stille genietter. Ik hoef evenmin op mijn achtzestigste nog iets bijzonders te presteren, zoals het lopen van de Vierdaagse. De blaren zouden tot aan mijn knieën reiken.

Ik zou wel willen weten wat de drijfveren zijn van de mensen die allerlei extreme dingen ondernemen.

Misschien is het leven te snel geworden en glipt het door onze vingers heen. Misschien willen we bevrijd worden van alle regels en wetten van alledag waarin onze emoties kopje-onder kunnen gaan. We willen voelen dat we leven, we willen meetellen.

Wat mijzelf betreft: ik wil mijn leven beslist niet op een laag pitje zetten.

Ik heb de afgelopen jaren genoeg dingen ontdekt waarin ik op mijn eigen manier mijn gevoelens kan uiten, al zal ik het nooit van de daken schreeuwen. Ik wil tot slot iets moois beschrijven, dat kan ik en dat doe ik heel graag. Ik ben vanmiddag in de buurt van Overasselt van mijn fiets gestapt om een prachtige berm vol zomerbloemen te bewonderen. Sluit even de ogen, zie in gedachten dieprode klaprozen, felblauwe korenbloemen, witte margrietjes en zachtroze bloempjes waarvan ik de naam niet weet. Emoties van vroeger leg ik voor u neer.

Ik wens u allen een zonnig hart.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Aloys van Velthoven	priester	024-6221276
Bas van Dijk	priester	024-6412627
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Annemarie Gooiker	pastoraal werker	024-6412627
Marieke Drent	pastoraal werker	024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DEEL JE HUIS

In de vakantieperiode zijn er mensen die hun huis ruilen met zomaar een vreemde. Dat doen zij dan voor veertien dagen of drie weken. Zo heeft ieder gezin een andere omgeving en op een goedkope manier een onderkomen. Maar deel je je huis met iemand die uit een ander milieu komt, dan wordt het al anders. Misschien hebt u ook wel eens gehoord over puberruil. Een kind van 14 of 15 jaar gaat van een stedelijk gebied een weekje wonen bij een gastgezin op het platteland en een jongen of meisje van het gastgezin gaat naar het stedelijk gebied. Vaak nog met een ander of zonder geloof, een andere geaardheid of belangstelling. Dan wordt het al moeilijker. Immers dan kom je jezelf zo nu en dan tegen. Want wat jij gewoon vindt, en hoe vaak denken wij dat in ons leven, daar denkt een ander soms heel anders over. Ongetwijfeld kom je door zo'n ruil van woning en leefklimaat er ook achter dat het ook anders kan. Of dat mensen die anders leven, soms nog een veel betere levenshouding hebben dan jij zelf.



Daar ik geen auto heb en dus veel met het openbaar vervoer moet reizen, slaap en "woon" ik door het jaar heen bij verschillende mensen, broers en zussen, neven en nichten. Ik mag heel vaak het huis delen met anderen. Dat vind ik altijd een voorrecht. Overal heeft men een andere manier van doen. Bij de een staat de kachel hoog en bij de ander moet je zorgen voor een dikke trui. Maar het mooiste van alles is wat voor gastvrijheid mensen aan de dag leggen. Hoe mensen je van alles gunnen. Een huis delen met een familielid of goede bekende verrijkt je leven. Je praat altijd anders dan wanneer je een dag of middag op bezoek komt.

Wanneer een wildvreemde 's avonds aanbelt en om onderdak vraagt, hoe zou u reageren? Als iemand een moeilijk karakter heeft in hoever kan je dan je huis delen? Ongetwijfeld zijn er

verschillende situaties waarin het delen van je huis soms niet meer mogelijk is. Immers met een bepaalde ziekte, beperking of karakter, kunnen sommigen niet een huis delen. Bepaalde mensen hebben veel leefruimte nodig. Niet ieder mens is geroepen om met een ander een huis te delen. Maar als de nood hoog is, dan zou je toch moeten bedenken of er geen mogelijkheid is om je huis te delen. In de oorlog waren mijn ouders maar wat blij dat zij onderdak kregen bij mensen, om een tijdje veilig te wonen. Men sliep toen met veertien mensen in een klein huis. Na de oorlog waren er kerkgemeenschappen die samen dezelfde ruimte deelde, omdat er niets anders was. Doordat men huis en kerk deelde, kreeg men begrip voor elkaars geloof en achtergrond. Het heeft mede veroorzaakt dat de oecumenische bewegingen zijn ontstaan in de vijftiger jaren en uitgegroeid zijn in de zestiger jaren. Het is soms goed om elkaars huis te delen, niet alleen in nood, maar ook om meer begrip voor elkaar te krijgen.

In 2017 gedenken wij dat het 500 jaar geleden is dat de reformatie plaatsvond. Een scheiding tussen katholieken en protestanten. Misschien een goede gelegenheid om als kerk ook een soort "puberruil" te doen. Om te voelen wat men "mist" van zijn eigen kerkgemeenschap en wat men "ontvangt" van de andere kerkgemeenschap. O God, noemen wij dat oecumene van de "kouwe grond"? Of gewoon een verrijking van ons leven? Misschien goed om in de vakantietijd over na te denken?

Met broederlijke groeten, Aloys



Heilig Jaar van de Barmhartigheid
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **september 2016** met het thema "Deel je aandacht". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 11 augustus 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.