

DE APOSTELBODE

Jaargang 6 | nummer 7
september 2016



Zie artikel pagina 8 jeugd en jongeren

DEEL JE AANDACHT

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg,
H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

GEHEIMEN VAN LEVEN

*Rusteloze aarde,
door winden en stormen omploegd,
bebergen in de nabijheid
van Hem die was,
die is,
die eeuwig zal zijn...*

*Langs wouden van regen
voorbij eeuwig ijs
beplantte Hij de Hof van Eden,
bezielde stil het paradijs.*

*Altoos wacht de God van vrede
in de diepten van de nacht,
opende Zijn Vaderhand.
In stenen gebeiteld
heeft Hij Zijn woord gebracht.*

*Wonderbare wereld,
zoekend naar het ritme van de tijd,
ontstaan uit bronnen van licht en leven
door Hem die was,
die is,
tot in eeuwigheid.*

Joke Plamont - Mees



OM TE NOTEREN

28 AUGUSTUS NA VIERING VAN 11.00 UUR HERNEN
Ontmoetingsfeest met de vrijwilligers

3 SEPTEMBER 12.00 – 16.00 UUR KDC,
Erasmuslaan 36, Nijmegen. Tussen Katholieke Kunst & Kitsch

6 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

7 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

8 SEPTEMBER KOPIJ INLEVERDATUM
Apostelbode: Nr. 8 "Deel je verdriet en vreugde"

10-11 SEPTEMBER OVERASSELT

Viering 125-jarig bestaan H. Antonius Abt

14 SEPTEMBER VANAF 10.30 UUR IN TERP HEUMEN
"Zonnebloemdag" – Een veilige haven zijn voor de medemens

17 SEPTEMBER

Bedevaart Wijchen/Beuningen naar Kevelaer

18 SEPTEMBER 10.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
6^e Apostelviering, eucharistieviering voor alle twaalf geloofsgemeenschappen

20 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

21 SEPTEMBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

22 SEPTEMBER 10.00 – 14.00 UUR NIJMEGEN

Bibliotheek Mariënburg. Luistertafel Sensor in Week tegen Eenzaamheid

23 - 25 SEPTEMBER FRANCISCAANS KLOOSTER MEGEN
Franciscaans jongerentreffen

2 OKTOBER NIFTRIK

Gildefeest

4 OKTOBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

5 OKTOBER 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
Koffie-ontmoetingsmorgen

13 OKTOBER KOPIJ INLEVERDATUM

Apostelbode: Nr. 9 "Deel je zorgen"



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer heeft als thema "Deel je verdriet en vreugde" en is bedoeld voor de periode van 1 oktober t/m 6 november. Schrijft u mee?

Kopij kan tot en met donderdag 8 september per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

**DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59**

**O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen**

	2015	opgeteld	2016	opgeteld	verschil
april	8.140	149.144	9.332	147.685	-1.459
mei	4.340	153.484	2.648	150.333	-3.151
juni	4.945	158.429	5.525	155.858	-2.570
juli	7.008	165.437	5.952	161.810	-3.627

Als u al hebt meegedaan met de actie Kerkbalans 2016 hartelijk dank. Wilt u ook meedoen dan kunt u te allen tijde doneren op bovenvermeld banknummer.



Op dinsdagmorgen 6 en 20 september en 4 oktober staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie.

Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

VANUIT HET BESTUUR

KERKBALANS 2016

U hebt in januari een oproep ontvangen om mee te doen aan de actie Kerkbalans voor onze parochie. Veel parochianen hebben hieraan weer gehoor gegeven en hebben een bedrag overgemaakt om het parochiewerk financieel te ondersteunen. Hartelijk bedankt aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Ook zijn er veel parochianen die een machtiging hebben getekend om jaarlijks een vast bedrag aan de parochie te schenken. Ook deze groep parochianen bedankt voor uw jaarlijkse bijdrage. Ondanks dat velen al meedoen, blijven we dit jaar iets achter ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar juli, zoals te zien op de maandelijks bijgehouden barometer op de tweede pagina van de Apostelbode. Het kan zijn dat onze werkgroep u niet heeft bereikt of dat u vergeten bent een bijdrage over te maken. Uw bijdrage is van groot belang om het parochiewerk in stand te houden, maar ook voor het bekostigen van de vaste lasten en het onderhoud van de gebouwen. Langs deze weg doen we een oproep aan de parochianen om nog eens na te kijken of u al meegedaan hebt aan de actie Kerkbalans. Het pastoresteam en de vele vrijwilligers in onze parochie proberen het pastorale werk levendig te houden in alle geloofsgemeenschappen, maar financiële middelen zijn hierbij echt nodig.

Wilt u nog een bijdrage doen, dan kan dat op rekeningnummer NL65 RABO 0135 4634 59, t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen, o.v.v. Actie Kerkbalans.



BEDEVAART KEVELAER 17 SEPTEMBER '16

Ook dit jaar gaan pelgrims uit Wijchen en Beuningen met omliggende parochies gezamenlijk naar Kevelaar. Dankzij onze grote deelname kunnen we beschikken over de mooie basiliek voor de viering van de plechtige hoogmis. Pelgrims mogen een korte persoonlijke intentie opgeven. Deze worden onder de hoogmis voorgelezen. Kosten van deelname volwassene € 20,-.

De aanmelding is op zaterdag 3 september en zondag 4 september na de diensten in alle kerken van De Twaalf Apostelen. Daarna kunt u zich nog tot 9 september opgeven via de telefoonwacht van het parochiecentrum, tel: (024) 641 26 27.

Verdere info en tevens opgave mindervaliden aléén bij Tonnie Scholten, tel: (06) 51 58 78 58.

TUSSEN KATHOLIEKE KUNST EN KITSCH

AANKONDIGING RADBOD UNIVERSITEIT NIJMEGEN.

Graag wil ik parochianen uitnodigen voor het evenement 'Tussen Katholieke Kunst & Kitsch' dat het Katholiek Documentatie Centrum organiseert. Op deze middag kunnen mensen achter de historische of materiële waarde van hun zelf meegebrachte prentjes, gedenkboeken, devotionalia of relikwieën etc. komen. De toegang is gratis en er wordt voor koffie gezorgd.

Tussen Katholieke Kunst & Kitsch
Zaterdag 3 september, 12.00 – 16.00 uur
KDC Nijmegen (Radboud Universiteit) – Erasmus-
laan 36, Nijmegen

Met vriendelijke groet,
Drs. H.H. (Bert) Donks | Secretariaat | Katholiek
Documentatie Centrum | Radboud Universiteit

Luistertafel Sensor in Week tegen Eenzaamheid

Dag en nacht een luisterend oor
0900-0767 4010

Chat en email
www.sensor.nl

Datum: 22 september
Tijd: 10 u - 14 u
Locatie: Bibliotheek
Mariënborg Nijmegen

Sensor organiseert opnieuw
een bijzondere luistertafel in
het kader van
www.samentegeneenzamheid
.nl

Wilt u graag echte aandacht,
een luisterend oor, een goed
gesprek.

Kom naar onze luistertafel en
ervaar de 'luisterkunst' van
Sensor.

Sensor
ECHTE AANDACHT

HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

BARMHARTIGHEID ALS CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT.

In de loop van de geschiedenis hebben bijzondere mensen een speciale levenshouding van de barmhartigheid gemaakt, het is hun levensdoel geworden. Het is de spiritualiteit van waaruit zij leven. Ik noem er enkelen.

Camillus, geboren 25 mei 1550 in Italië, groeide zeer verwaarloosd op. In het Venetiaanse leger werd hij geraakt door de vele gewonden. Hij werd ziekenverzorger in het San-Giacomoziekenhuis in Rome. Zijn voorbeeld werkte inspirerend. Velen kwamen hem helpen met hart, handen en giften. Een aantal besloot om ook hun leven totaal te wijden aan zieken. Met hen stichtte Camillus de religieuze orde van "De Dienaren van de Zieken", de Camillianen. In 1882 kwamen ze naar Roermond.

Don Bosco (1815-1888), zoon van een arme boer, leerde de trieste levensomstandigheden van jongens kennen in Turijn. Hij wilde een eind maken aan de sociale wantoestanden van die tijd en begon een jongeren centrum. Op aanraden van Pius IX stichtte hij de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Velen sloten zich aan en het levenswerk van Don Bosco voor jongeren wereldwijd, groeide.

De Zusters van Barmhartigheid werden gesticht door de priester Etienne Glorieux (1802-1872). Hij richtte een sociale werkplaats in en organiseerde onderwijs voor kinderen van werklozen. Onderwijs, bejaardenhulp en gezondheidszorg behoorden tot het levensdoel van de zusters. In Rosmalen verzorgden zij de psychiatrische inrichting Coudewater.

Dan zijn er nog de Broeders van Barmhartigheid van St.-Joannes de Deo (1495-1550). Zij staan eveneens in dienst van de zieken.

In protestantse kringen tot slot kennen we de Diaconessen, ook wel de protestantse nonnen genoemd. Zij wijden hun leven aan God, zien af van huwelijk en leggen zich toe op verpleging. Allemaal mensen die van de barmhartigheid hun levensdoel en spiritualiteit maakten. Zo ontstonden er religieuze congregaties, iets wat in onze tijd niet meer snel zal gebeuren. Wel zijn er vele vrijwilligers en vrijwilligsters in de parochies, die zich met hart en ziel geven aan de barmhartigheid voor mensen, Missie en Ontwikkeling, ziekenzorg, ouderenzorg, kerstpakketten, e.d.. Deze werkgroepen en hun leden zijn voor een parochie onmisbaar. Het is echter nogal individueel, niet sterk zichtbaar. Het zou een aanwinst zijn als hun bezieling meer zichtbaar wordt voor de kerkgemeenschap. Als de verschillende groepen samen één groep vormen, die met regelmaat samenkomt en behalve werkt, ook viert

en elkaar inspireert, dan zal die spiritualiteit van barmhartigheid in de parochie meer betekenis krijgen.

Jos van Minderhout

MUSEUM DE KIJKZOLDER

VERNIEUWDE EXPOSITIE "DE PAROCHIE TOEN ..."

Met "De parochie toen..." bedoelen we de kerkgemeenschap zoals die functioneerde in de jaren vóór het Vaticaans Concilie (1962-1964). De tijd van het Rijke Roomsche Leven, de tijd dat de kerk het hele leven van mensen van de vroege morgen tot de late avond bepaalde.

Als je van "De parochie toen..." een beeld moet schetsen, het is een beperkt beeld, kun je zeggen, dat de pastoor als herder op de preekstoel alles voor het zeggen had en de gelovigen als een volgzaam kudde schapen in de kerk zaten. De pastoor als de herder bepaalde de weg, die de gelovigen moesten volgen. Zijn zeggingsmacht ging zo ver, dat je voor de soms noodzakelijke afwijking van de regel, bijvoorbeeld een feest in de vastentijd, dispensatie/verlof moest vragen aan de pastoor om dat feest te kunnen houden.

Met biecht en andere sacramenten hield de pastoor je bij de kerk en op het rechte pad. Iedere parochie had ook kapelaans. De kapelaan deed vooral het werk, jeugdwerk, godsdienstonderwijs, huisbezoek, katholiek verenigingsleven etc.

In onze vernieuwde expositie hebben we dat uitgebeeld. De parochie toen.., met pastoor, kapelaan en parochianen als de schapen, met oude foto's en objecten van sacramenten. De huiskamer toen..., die hing vol schilderijen waarop religieuze tafereel afgebeeld waren. De school toen... waar bijna alles draaide om geloof en kerk. De katholieke lectuur toen.. veel parochies hadden een eigen bibliotheekje en thuis was er de Katholieke Illustratie en voor de kinderen "De Roomsche Jeugd". De heiligenverering toen ..., ieder kind kreeg een naam van een heilige. Het bidden toen... van opstaan tot slapen gaan.

Het kind toen... pasgeboren kreeg het allerlei medailles opgespeld ter heiliging en bescherming en jarenlang werd het dagelijks omringd met kerk en geloof.

In de vijftien jaar dat museum "De Kijkzolder" bestaat, hebben we zoveel prachtig materiaal gekregen uit de tijd van die "Parochie toen...", dat we een mooi verhaal kunnen maken voor de vernieuwde expositie. Dus, kom kijken en al ben je wel eens geweest, we zien je graag nog een keer terug.

Jos van Minderhout

LEVEN MET AANDACHT

“Mag ik even jullie aandacht?”, is een veelgestelde vraag. Of het nu de leraar is tegen zijn leerlingen in een schoolklas of een spreker die wat belangrijks te zeggen heeft tijdens een vergadering. Kennelijk is het voor ons niet gemakkelijk om de aandacht erbij te houden. Onze wereld is luidruchtig en ons leven vaak vluchtig en gejaagd. Dat leidt gemakkelijk tot verstrooiing, gebrek aan concentratie en verslapping van aandacht of zelfs tot afwezigheid ervan. We zijn er niet meer bij.

Toch is het belangrijk dat wij leren om met aandacht te leven en niet oppervlakkig van de hak op de tak te springen. Maar dat moeten we wel leren, zowel tijdens de opvoeding thuis en op school, als door het leven zelf. Want hoe kun je je werk goed doen, als je niet zorgvuldig, geconcentreerd en met aandacht je taak uitvoert. Dit geldt zowel in de thuissituatie als in een betaalde baan.

Vanuit een drietal invalshoeken wil ik het thema ‘aandacht’ wat nader uitwerken: vanuit de natuur, de medemens en God.

Aandacht voor de natuur is een veelomvattend terrein, maar ook heel actueel.



Er wordt veel geschreven en gesproken over de achteruitgang van de natuur vanwege vervuiling en zelfs

roofbouw. Maar laten we beginnen met naar de natuur te kijken, geconcentreerd en vol aandacht. Wat kunnen we verwonderd raken van de schoonheid van een bloem: haar groeiwijze, samenstelling en kleurenpracht? Wat kunnen we genieten van het gefluit van een merel of het geroep van de koekoek? Wie kijkt en luistert en oog heeft voor details tot en met de vlinderpracht en het mooi getekende lieveheersbeestje moet wel ontroerd raken van het wonder van de schepping. Je moet er oog voor krijgen, maar dan gaat er ook een wereld voor je open en ben je bereid die natuur te beschermen en te koesteren als een kostbaar bezit.

Behalve aandacht voor jezelf, eigen gezondheid en een goede verzorging, is aandacht voor de medemens van wezenlijk belang, veraf maar in eerste instantie dichtbij. Aandacht voor je dierbaren, die zorg nodig hebben wegens ziekte of eenzaam zijn door het verlies van de partner. Een bezoekje of een berichtje kan vaak veel leed ver-

lichten. Toch hoor je maar al te vaak: ik wist niet dat het zo erg was, ik heb er niet aan gedacht of ik heb zo weinig tijd. In de professionele sfeer is het geven van aandacht eveneens van grote betekenis. Even aandacht schenken aan een collega op het werk, die het moeilijk heeft. Met name in de gezondheidszorg is het geven van aandacht aan bewoners of patiënten vaak van levensbelang. In tijden van krimp en bezuiniging schort het daar nogal eens aan. Het grote circuit van vrijwilligers maakt gelukkig veel goed. Barmhartigheid en solidariteit met de naaste zijn waardevolle christelijke deugden.

De derde invalshoek is de aandacht voor God. Hier komen we bij de praktijk van ons religieuze leven. Aandacht is hier een toestand waarin we met heel onze persoon, kennend, strevend, voelend, gericht zijn op een godsdienstige daad of handeling. In eerste instantie denken we hier



aan het gebed. Aandachtig bidden wil zeggen dat we in het gebed met hart en ziel gericht zijn op God.

Dit ‘spreken’ met God dient met eerbiedige aandacht te gebeuren, waarbij we tijdens dit bidden proberen niet verstrooid of afgeleid te raken. Het maakt niet uit of we het Onze Vader of een ander formuliergebed bidden of onze eigen gedachten de vrije loop laten. Aandachtig bidden vraagt veel oefening waarbij we ondanks alle inspanning steeds ons menselijke tekort ervaren. Het gevaar van routine ligt op de loer. Dat geldt zeker ook voor het veel gepraktiseerde Rozenkransgebed.

Ook deelname aan de eucharistie vraagt onze volle aandacht vanwege de heiligheid van dit gebeuren door Gods aanwezigheid. De sacrale ruimte van een kerkgebouw draagt wel bij aan onze aandachtige participatie, evenals een stille omgeving.

Die stilte is ook nodig voor meditatie, een moeilijk onderdeel van ons religieuze leven, dat veel beoefend wordt door monniken tijdens hun kloosterlijk dagritme. Hoe waardevol ook, gewone christenen zijn daar niet zo goed in getraind als mensen in oosterse religies..

Wat levert dit aandachtig leven ons nu op? Resultaten zijn moeilijk te meten en ook niet van belang. Het gaat erom dat het religieuze leven in woord en daad ons gelukkiger maakt en dat we kleine stapjes zetten op onze weg naar God, ons einddoel.

Koos Leemker

VREDESWEEK 2016



Pax organiseert elk jaar, sinds 1967, de Vredesweek, een jaarlijkse themaweek vol bezinning en actie in het kader van vrede. In 2016 is het motto opnieuw "Vrede verbindt". De Vredesweek is van 17 tot en met 25 september.

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50^e keer de Vredesweek.

Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten voor vrede. Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen van alle religieuze achtergrond en hun lessen in vrede te geven. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor de lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien.

Wij beseffen steeds meer dat dit ook in onze eigen samenleving van belang is. Ook hier wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars standpunten. Vrede heeft ook met moed te maken, de durf om elkaar echt te willen verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan kan vrede echt verbinden. In de Vredesweek laten we zien dat we daartoe bereid zijn.

PAX zet zich al 50 jaar in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld, voor het beteugelen van geweld en opbouwen van vrede. Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en verbindt mensen. De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen, van burger tot activist, van politicus tot artiest. Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we allemaal iets voor doen.

Wij leggen ons niet neer bij het idee dat oorlog onvermijdelijk is. Verandering begint altijd bij mensen zoals jij en ik. Mensen zoals jij en ik die hun eigen toekomst willen bepalen en laten zien hoe het anders kan. Tijdens de oorlog zoeken we verbinding met elkaar: we geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal.

In alle vieringen van het weekend van 24-25 september zal aandacht besteed worden aan de Vredesweek. In de protestantse kerk "De Schakel" is er op zondag 25 september om 11.00 uur een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

De parochiële werkgroep MOV

NAJAAR CATECHETISCH BERAAD

ENCYCLIEK "LAUDATO SI" VAN PAUS FRANCISCUS UIT 2015 OVER DE ZORG VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJKE HUIS

In drie middagen wordt ingegaan op de belangrijkste thema's van deze encycliek, zoals:

- Franciscus van Assisi en zijn Zonnelied als inspiratiebron
- wat met ons huis (de aarde) aan het gebeuren is
- het Evangelie van de schepping
- de menselijke wortel van de ecologische crisis
- ecologische opvoeding en spiritualiteit

Locatie: parochiecentrum Oosterweg 4 te Wijchen
Data en tijdstip: de maandagen 19 september, 3 oktober en 17 oktober 2016

van 14.30 tot 16.30 uur

Inleiders: Koos Leemker op 19 september

Martin Claes op 3 oktober

Henk Janssen ofm op 17 oktober

info: Koos Leemker

tel: 024-6415707 / jfleemker@kpnmail.nl

Rond 1 september verschijnt een folder met uitgebreide informatie.

AANDACHT: IK DACHT ERAAN

GOED, DAT IK ER OP TIJD AAN DACHT !

Bij het maken van dit puzzeltje over het thema van deze keer ("Deel je aandacht") realiseerde ik me, tot mijn eigen verrassing, dat dit thema wel heel erg te maken heeft met de manier, waarop wij als christenen in het leven staan. Veel van ons handelen wordt erdoor bepaald en heeft een toegevoegde waarde voor ons doen en laten. Als u onderstaande woordjes in deze woordzoeker hebt doorgestreept, blijft er in de overige hokjes nog een woord over. ©Leo Bijmans

ALERT - ATTENTIE - BELANGSTELLEND - BESEF - BETWETER - CARE- DEEL JE AANDACHT - DRAMMEN - EERVOL - EIGENAARD - FACEBOOK - HEERSERS -INFO - INFORMEREN - INTERESSE - LOSGAAN - NEEF - NIEUWSFLITS - OPLETTEND - SELFIE - TIJDGEBREK - TWAALF APOSTELN - WIJZE - ZIEKENBEZOEK - ZIEL - ZUIDWAL.

D	E	E	L	J	E	A	A	N	D	A	C	H	T	I
N	I	E	U	W	S	F	L	I	T	S	E	E	I	J
E	G	R	B	E	T	W	E	T	E	R	I	E	D	F
T	E	V	K	O	O	B	E	C	A	F	N	R	G	O
T	N	O	K	O	F	N	I	C	L	E	A	S	E	R
E	A	L	E	R	T	N	E	E	F	M	A	E	B	M
L	A	W	D	I	U	Z	S	R	M	E	G	R	R	E
P	R	I	J	E	K	I	N	T	E	R	E	S	S	E
O	D	Z	I	E	K	E	N	B	E	Z	O	E	K	E
D	N	E	L	L	E	T	S	G	N	A	L	E	B	N
T	W	A	A	L	F	A	P	O	S	T	E	L	E	N

UITJE VRIJWILLIGERS PAROCHIECENTRUM

Op vrijdag 8 juli vertrokken we voor een uitje met alle vrijwilligers van het parochiecentrum. De startplaats was het parochiecentrum, de starttijd was 13.30 uur; de weersomstandigheden wisselvallig, doch droog. Het was een verrassing, geheel ongewis wat ons te wachten stond. De informatie die we hadden ontvangen deed ons vermoeden dat ons nogal wat te wachten stond. De fiets was het geëigende vervoermiddel, maar voor enkelen onder ons waren aangepaste voorzieningen.

Het enthousiasme onder de aanwezigen was bij de start groot, de koppositie van de fietsersploeg werd ingenomen door Frans Westerbeek, herkenbaar aan het kleurige hesje. Exact op tijd vertrok de meute, via diverse sluiptwegen richting Alverna, enigen wilden al stoppen ter hoogte van de "Blijve Dries", maar we togen verder. De halteplaats was uiteindelijk op het terrein van Pétanque-vereniging (jeu de boules) Le Chateau in Wijchen. Na een welkom en de teamindeling werd een aanvang genomen met de strijd. De teamsamenstelling was zonder aanzien des persoons en links- of rechtshandigen! Het enthousiasme en het niveau stegen al snel naar grote hoogte. Je kon merken



dat er veel ervaring was onder de leden. Hoe ouder, hoe strijdvaardiger!

Er werden drie partijen gespeeld, dit in wisselende samenstelling. Tussendoor was er tijd voor een pauze met een drankje. Het eindresultaat was dat er bij alle hoge scores één winnaar naar voren kwam en wel Martha Rouw! Na afloop was er een goed gevulde dis: warm en koud buffet. Hiervan werd goed gebruik gemaakt en rond 18.30 uur ging iedereen voldaan naar huis.

Alles was voorspoedig verlopen, er kon goed op worden teruggezien, uit-

ziend naar een volgende keer!!

Alle lof voor de organisatoren.

Een mede deelgenoot

APOSTELVIERING

Op zondag 18 september om 10.00 uur vieren wij in de Antonius Abtkerk, Oosterweg 4 te Wijchen voor de 6^e keer een eucharistieviering voor alle twaalf geloofsgemeenschappen. Dat betekent dat er geen vieringen zijn in de andere kerken op deze zondag. Voor de viering worden dit jaar speciaal de vormelingen en communicanten uitgenodigd.

Het thema van de Apostelviering zal zijn: "Barmhartigheid in uitvoering". Het geloof dat bij mooie woorden blijft is dood. Het geloof dat vertaald wordt in daden leeft. Daarbij willen wij stilstaan. Om er een mooie viering van te maken willen we ook graag een groot koor. De koren van de parochie krijgen een uitnodiging voor deze viering, maar ook parochianen die graag een keer willen meezingen worden hierbij van harte uitgenodigd. Wij hopen op een fijne viering!

De parochie gaat in ditzelfde weekend op zaterdag 17 september op bedevaart naar Kevelaer. (Redactie: zie pagina 3)

Op zaterdagavond 17 september is er om 19.00 uur een viering in de kerk Johannes de Doper, Boomsestraat 2 Balgoij.

Namens de pastores, Aloys van Velthoven

FRANCISCAANS JONGERENTREFFEN

VAN 23 TM 25 SEPT IS HET FRANCISCAANS JONGERENTREFFEN IN MEGEN!

Het franciscaans jongerentreffen is een weekend vol waardevolle ontmoetingen. Ontmoetingen met het gastvrije klooster van de franciscanen en de vele jongeren die erop afkomen. Gemiddeld komen er zestig jongeren naar dit weekend dat jaarlijks georganiseerd wordt. Ieder die er ooit is geweest wil het jaar erop terugkomen. Of je nu al jaren komt of je bent er voor het eerst, je hoort er vanaf seconde één helemaal bij. De jongerenwerkgroep organiseert verschillende workshops van actief tot bezinnend en van creatief tot informatief. Je wordt ingedeeld in deelgroepjes en er is voldoende ruimte voor ontmoeting met broeders, zusters en de vele jongeren. Lijkt het je interessant, meld je dan aan bij Marieke Drent, pastoraal werker jeugd en jongeren.

Marieke.drent@detwaalfapostelen.nl



VOORBEREIDINGSWEEKEND WERELDJONGERENDAGEN EEN STAP NAAR DE ANDER.

Onze aandacht delen, dat hebben wij zeker gedaan op het voorbereidingsweekend van de wereldjongerendagen in Den Bosch. Met onze deelgroep mochten wij poffertjes bakken voor mensen in een verpleeghuis. De jongeren ontpopten zich als echte poffertjesbakkers en ware verpleeghulpen/ activiteitenbegeleiders. Tobi van Tilburg liet ons zien hoe we



met geduld en liefdevolle aandacht mensen met dementie bij konden staan. Fenne Wintjes gaf aan dankbaar te zijn en gelukkig te worden door anderen te kunnen helpen. "Mensen zijn eenzaam en ze zijn alleen al blij dat je bij ze komt, ook al willen ze niet eens poffertjes eten" aldus Fenne. Jan Nillesen gaat de hele middag rond met een schaal met poffertjes en maakt een praatje met alle mensen. Gerwen Wintjes heeft lol met de mensen aan de snoep tafel. "Gewel-

dig, ze nemen iedere dag allemaal snoep mee en zitten hier de hele dag samen te kletsen en te eten", zegt Gerwen. Nikita en Fenne maken naast knapperige poffertjes (want zo willen de mensen ze het liefst) ook entertainment buiten door vrolijk te dansen en te zingen. Na afloop van de dag kregen we complimenten van de organisatie. Ze waren bang door ervaringen in het verleden dat jongeren niet veel te bieden hadden aan de mensen. Maar ze waren dankbaar voor het harde en liefdevolle werk wat we hadden verzet.

"Dit moeten we vaker gaan doen" opperen een paar jongeren. "Dan moeten we het wel direct concreet maken, anders komt er niets van".

Het was een prima opsteker voor onze reis naar Polen.

Marieke Drent

JEZUS GEEFT ZIJN AANDACHT AAN IEDER DIE AAN DE KANT WORDT GEZET!

Zacheüs is een tollenaar,
veel mensen vinden hem maar naar.
Zacheüs voelt zich erg alleen,
heeft niemand om zich heen,
heeft niemand om zich heen.

Jezus komt vandaag voorbij,
de mensen staan al in de rij.
Zacheüs wil er ook graag bij,
maar ieder roept: 'Opzij!'

Zacheüs krijgt een heel goed plan,
hij ziet een vijgeboom en dan
klimt hij erin en heel misschien
kan hij Jezus zien,



Daar komt Jezus aan,
Hij blijft vlakbij Zacheüs staan
en roept: 'Zacheüs, kom maar gauw,
Ik wil op bezoek bij jou,

Al voel je je soms heel erg klein,
je hoeft echt niet alleen te zijn.
Jezus houdt ook veel van jou,
Hij roept je: 'Kom maar gauw!'

Naar het lied Zacheus: bron Youtube



VANUIT DE CONTACTRAAD

- De wijzerplaten hangen weer netjes op de kerktoeren, we zijn dus weer 'bij de tijd'.
- Tot de wintertijd zal overdag de houten deur tussen Mariakapel en het hekwerk open blijven, zodat toeristen en andere geïnteresseerden via de hoofdingang een blik kunnen werpen op het interieur van onze kerk.
- Het bezoek van 'De Speelhoeve' (groepen 4) aan onze kerk is goed verlopen.
- De restaurateur is klaar met de veertien kruiswegstaties.

Theo van der Weegen



AFSCHIED VAN BERTH TOENDERS-BEELLEN

Meer dan 40 jaar is Berth actief geweest in het parochiële leven, waarvan ongeveer 30 jaar als lid van het "ziekenpastoraat" .

Berth is begonnen bij "de voorbereidingsgroep communicantjes" van de Everardusparochie. Ook was ze actief lid van de avondwakegroep. Na een aantal jaren is zij bij het ziekenpastoraat gekomen. Toen de Everardusparochie werd opgeheven is Berth overgegaan naar de Antonius Abt te Wijchen. Ze werd daar gelijk voorzitter gemaakt. En dat is ze gebleven tot haar afscheid jongstleden.

Natuurlijk veel lovende woorden bij dit afscheid. Want waar mogelijk heeft zij zich verdienstelijk gemaakt voor oudere en voor zieke mensen. Ze bracht niet alleen de communie thuis, maar ze bracht daar ook troost, aandacht en kracht. Ze gaf tijd en aandacht voor wie dit nodig had. Berth is ook nauw betrokken geweest bij de organisatie van de jaarlijkse "ontmoetingsdag voor zieken en oudere parochianen". Ze was bezielend, maar beseftte ook dat niet iedereen bereikt kon worden.

Als voorzitter van onze groep "het ziekenpastoraat" was ze attent. Ze gaf de groep een groot gevoel van saamhorigheid en geborgenheid.

Zonder problemen heeft ze ons al die jaren er doorheen geloodst. Grote en kleine problemen werden op passende wijze opgelost.

Nu is het tijd om rustiger aan te gaan doen. Eigen leeftijd en gezondheid ge-



bieden haar een stapje terug te doen. Als geen ander weten we dat het een moeilijk besluit is geweest. Als iets past bij Berth dan zijn het de volgende woorden :

"Laat liefde de leidraad zijn in ons leven zodat er warmte is, geen kou.

Laat aan elkaar en anderen weten: Lief mens, ik hou van jou "

Berth, geniet nog vele jaren samen met Henk van de nieuwe situatie.

Marium Lahm

ONZE VITALITEIT

Hoe kunnen we de toekomst voor onze geloofsgemeenschap versterken? Zoals eerder bekend is gemaakt heeft de contactraad de drie volgende onderwerpen als zijnde zeer belangrijk gekozen: We willen proberen beter te anticiperen op grote veranderingen in de samenleving, we willen alle zeilen bijzetten om ons geloof voor jongeren aantrekkelijker te maken en we willen beter uitdrukking geven aan onze opdracht om de naasten lief te hebben. In de komende maanden willen we duidelijk maken wat we wel of niet kunnen aanpakken en op welke termijn. Alle ideeën en suggesties zijn welkom. Eenvoudig zal het niet worden, maar als we niets doen zal de vergrijzing en de ontkerkelijking alleen maar toenemen en ook in onze geloofsgemeenschap toeslaan.

De contactraad

DOPEN

- 26 juni
- 3 juli
- 10 juli
- 24 juli

- Svenna Baltussen
- Guusje Theunissen
- Jimi Lentjes
- Fenna Kiesbrink



GEHUWD

12 augustus

Sevak Khachikia met Emma Chatchatryan



PIANIST(E) GEZOCHT

SDG koor (Soli Deo Gloria) uit Wijchen zoekt met spoed een pianist(e) SDG koor is een gemengd koor dat vieringen en uitvaarten verzorgt in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Wij repeteren elke donderdagavond van 19 uur tot 20.30 uur.

We zingen gemiddeld een keer per maand de viering van 11.00 uur op zondag.

Reacties graag naar Wilma van Horen (secretaris) wimela53@gmail.com

IN MEMORIAM

Geheel onverwacht is op 3 juli Gerard van Engelen gestorven. Vanaf 1997 heeft hij als vrijwilliger meegewerkt aan onze kerkbladen. De eerste dertien jaar was Gerard lid van de redacties Abtbode en Hoeksteenblad. Inhoudelijk was hij zeer geïnteresseerd in de bestuurlijke ontwikkelingen van de katholieke kerk en in het persoonlijke geloofsleven van de parochianen. Tot in de week van zijn overlijden verzorgde hij nog een deel van de distributie van de Apostelbode. Wij zullen Gerard



missen. Hij was de vriendelijkheid zelve en had altijd een luisterend oor.



Op 5 augustus overleed Ton Hagemans. In onze kerk heeft hij vele jaren lang allerlei technische klussen verricht (zo was de geluidsinstallatie bij hem in zeer goede handen) en gecollecteerd. De laatste jaren zorgde hij ook voor het openen en sluiten van het kerkhof en de Mariakapel. Niets was hem te veel, altijd stond hij klaar voor een ander. Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en familie.

De contactraad



EMMANUELKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD EN DE STUURGROEP PASTORAAT

- Bij de afsluitende Ontmoetingsviering in het vorige (eenentwintigste!) seizoen had de werkgroep drie mededelingen en de laatste was toch wel een verrassing. De werkgroep gaat er mee stoppen op het einde van dit kalenderjaar. De reden is helaas erg legitiem. De trekkers (Marijke, Wil, Liesbeth en Ton) worden ouder en dat is heel mooi. Maar de andere kant is dat de gezondheid her en der deukjes oploopt. Er is uitgebreid overgepraat, maar deze mensen zien zich genoodzaakt er mee te stoppen.
- Vanuit de contactraad willen we kijken of er op de een of andere manier een vervolg mogelijk is. Wie mee wil denken is van harte welkom.

- De Ontmoetingsviering in oktober is op 1 oktober om 19.00 uur. Daarna volgen er nog in november en december.
- De eerstvolgende vergaderingen van de contactraad en de stuurgroep zijn op 6 september en 8 november.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen thee en koffie in onze herberg van Emmanuel. Tussen 10.00 en 11.30 uur is iedereen van harte welkom. De eerstvolgende data zijn 7 en 21 september en 5 oktober.



Tini Poos



H. JOZEFKERK - ALVERNA

VANUIT DE CONTACTRAAD

Dit is een samenvatting van hetgeen besproken is in de vergaderingen in het eerste halfjaar van 2016.

- Op de eerste vergadering van 2016 wordt de kerstviering geëvalueerd. Omdat er maar één viering was op kerstavond, om 19.30 uur was het in deze viering erg druk. Uiteraard was de contactraad hier blij om maar het was toch jammer dat het niet over twee vieringen verspreid kon worden. De dienst op oudjaarsavond werd bezocht door 75 personen.
- De kerstattenties die vanuit de parochie jaarlijks afgegeven worden bij mensen die daarvoor in aanmerking komen, zijn ook dit jaar weer goed ontvangen.
- De tarievenlijst 2016 vanuit het bisdom is doorgenomen en alhoewel wij daar niets aan kunnen veranderen hebben we geconstateerd dat er

weinig wijzigingen zijn ten opzichte van 2015.

- De door Alverna ingediende wensen voor de begroting 2016 zijn bijna allemaal goedgekeurd. Het bestuur wil voor enkele zaken een toelichting of meerdere offertes.
- Vanuit het bestuur is het verzoek gekomen om de Apostelvergadering "op Alverna" te houden maar aangezien wij hiervoor geen geschikte ruimte hebben kunnen wij dit wel organiseren maar dan moet dit in de Oase en dit brengt extra kosten met zich mee. Dit is aan het bestuur meegedeeld en men zoekt naar een permanente oplossing.
- De invulling van het vrijwilligersfeest, dat dit jaar samen met het jongerenkoor georganiseerd wordt komt enkele keren terug op de agenda omdat de contactraad het belangrijk vindt dat dit goed verloopt, zowel het programma als de hapjes en de drankjes. De Oase denkt ook mee over een goed verloop van de avond.

- Het afscheid van enkele vrijwilligers wordt besproken waarbij ook naar voren komt dat we dringend op zoek zijn naar een koster. Ook zijn er werkzaamheden die als een project uitgevoerd kunnen worden waarvoor ook mensen gezocht worden.
- De voorbereiding van de eerste communie komt enkele keren aan de orde, alsook de evaluatie. Er waren enkele punten die in de toekomst anders georganiseerd gaan worden maar dit is mede afhankelijk van het aantal communicanten.
- Bas van Dijk heeft in de kerk gemeld dat indien mensen behoefte hebben aan huisbezoek door de pastor men dit aan kan geven. Hier is door meerdere parochianen dankbaar gebruik van gemaakt.
- Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat het groenafval door de gemeente opgehaald zal worden, maar willen wij hier in de toekomst gebruik van blijven maken dan moeten we zorgen dat er geen groenafval van derden bij komt te

liggen. Hier is inmiddels een oplossing voor gevonden.

- Het Mariabeeld wordt door een vrijwilliger opnieuw in de juiste kleuren geschilderd. Wel moeten we de oorspronkelijke kleuren nog achterhalen.
- Er zijn enkele uitgaven van de Apostelbode geweest zonder een bijdrage vanuit Alverna. De discussie is of we moeten schrijven zodat er iets in staat of alleen wanneer er iets zinvol of leuks te melden is. Besloten wordt om alleen kopij aan te leveren als er iets te melden is. Wel nodigen wij vrijwilligers of parochianen uit om iets te schrijven als zij iets te melden hebben. De contactraad ziet de Apostelbode als een blad voor iedereen.

Contactraad Alverna

DOOP
17 juli
Tijn Hulsink



H. GEORGIUS - HEUMEN

VIERING NATIONALE ZIEKENDAG

De viering is in Nederland altijd op de tweede zondag in september. Deze "Zonnebloemdag" houden we op 14 september 2016 in Terp in Heumen.

De Nationale Ziekendag is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor alle mensen die eenzaam en/of minder valide zijn, oud of jong dat doet er niet toe. Het thema van deze dag is dit jaar: Een veilige haven zijn voor de medemens. De dag begint om 10.30 uur met een eucharistieviering in dorpshuis Terp in Heumen. Deze wordt voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven s.s.s en opgeluisterd door het parochieel zangkoor uit Heumen. De gasten uit Malden worden door vrijwilligers naar Heumen gebracht. Na deze dienst is er een gezellig samenzijn. Er worden dan heel wat nieuwtjes uitgewisseld, want veel van onze gasten zien en spreken elkaar maar een paar maal per jaar. Het geheel wordt afgesloten met een heerlijke lunch.

In Overasselt en Nederasselt wordt voor de Nationale Ziekendag rond deze tijd een ontmoetingsmiddag gehouden in Nederasselt in Ons Huis. De middag begint daar ook met een eucharistieviering. De viering wordt afgesloten met een gezellig samenzijn.

Albert Gijsbers (Zonnebloem)

LEO VAN OSS 40 JAAR VRIJWILLIGER

In de vergadering van de contactraad van 28 juni jl. is Leo van Oss bedankt voor het vele werk dat hij voor onze geloofsgemeenschap doet. Op de



vrijwilligersdag was Leo verhinderd en daarom werd hij uitgenodigd in de vergadering van de contactraad. Leo collecteert al 40 jaar voor de Vastenactie.

In de beginjaren was hij collectant, later werd hij daarnaast de contactpersoon en regelde ieder jaar alles rondom de inzameling van gelden voor de Vastenactie. Mede door Leo zijn er verschillende projecten gerealiseerd voor missionaris Huub Swartjes, die in Nieuw Guinea werkzaam was. Toen onze geloofsgemeenschap opging in de Streekparochie Maaskant kwam de MOV. Bij het ontstaan van parochie De Twaalf Apostelen werd de MOV-groep samengesteld uit alle geloofsgemeenschappen. De MOV verzorgt ook de Vredesweek. Leo is voor een project van de Vastenactie naar Malawi geweest, wat veel indruk op hem gemaakt heeft. Naast het werk voor de MOV is Leo lector/contactpersoon en maakt hij de roosters voor de lectoren. Voor de Apostelbode is hij ook contactpersoon. Leo, hartelijk bedankt voor jouw geweldige inzet voor al het werk wat jij doet voor onze geloofsgemeenschap en wij hopen dat je dit nog lang zult doen.

Contactraad Heumen

Vieringschema

27 augustus / 28 augustus

• 22e zondag door het jaar

☞ Deurcollecte: MIVA

03 september / 04 september

• 23e zondag door het jaar

10 september / 11 september

• 24e zondag door het jaar

• Ziekenzondag

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^④</p> <p>☞ Eerste lezing: Sir. 3,17-18.20.28-29 ☞ Tweede lezing: Heb. 12,18-19.22-24a ☞ Evangelie: Luc. 14,1-14</p>	<p>lezingen ^①</p> <p>☞ Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b ☞ Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17 ☞ Evangelie: Luc. 14,25-33</p>	<p>lezingen ^②</p> <p>☞ Eerste lezing: Ex.32,7-11.13-14 ☞ Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17 ☞ Evangelie: Luc. 15,1-32 of 15,1-10</p>
	<p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parnassus Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 <i>Familieviering</i> Familiekoor Bas van Dijk Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
	<p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers</p>
	<p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Bas van Dijk</p>
	<p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Samenzang Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Jongerenkoor Bas van Dijk</p>
	<p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Dames- & Herenkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
	<p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Ton van Balveren</p>	<p>zondag 09.30 <i>Gezinsviering</i> Kinderkoor Cees Janssen</p>
	<p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Joy4all Werkgroep WoCoviering</p>	<p>zondag 10.00 Eucharistieviering 125 jaar bestaan kerk Gemengd Koor/Joy4all Martin Claes /Aloys van Velthoven</p>
	<p>H. Georgius Heumen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Martin Claes</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 <i>Gezinsviering</i> New Challenge Aloys van Velthoven</p>
	<p>H. Victor Batenburg</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>
	<p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Neo Nata Martin Claes</p>
	<p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkoor Bas van Dijk/Annemarie Gooiker</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Annemarie Gooiker</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>
	<p>H. Damianus Niftrik</p>	<p><i>Geén viering</i></p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers</p>	<p><i>Geén viering</i></p>
	<p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Martin Claes</p>
	<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Martin Claes</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Hennie Witsiers</p>

Vieringschema

17 september / 18 september

- 25e zondag door het jaar
- Vredeszondag

24 september / 25 september

- 26e zondag door het jaar

01 oktober / 02 oktober

- 27e zondag door het jaar
- Wereldmissie kinderen

 <p>Lezingen uit de Heilige Schrift</p>	<p>lezingen ^③</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Amos 8,4-7 ✧ Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8 ✧ Evangelie: Luc. 16,1-13 	<p>lezingen ^④</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7 ✧ Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16 ✧ Evangelie: Luc. 16,19-31 	<p>lezingen ^①</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Eerste lezing: Hab.1, 2-3; 2,2-4 ✧ Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14 ✧ Evangelie: Luc. 17,5-10
 <p>H. Antonius Abt Wijchen</p>	<p>zondag 10.00 Apostelviering Apostelkoor Gehele Pastoresteam Kinderopvang (0-6 jaar)</p>	<p>zondag 11.00 Oecumenische viering in De Schakel Samenzang Martin Claes/Ds. Marco Luijk</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Elckerlyc Martin Claes Kinderopvang (0-6 jaar)</p>
 <p>Emmanuel Wijchen</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Emmanuelkoor Bas van Dijk</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers</p>
 <p>H. Paschalis Baylon Woezik</p>	<p>zaterdag Géén viering i.v.m. Bedevaart naar Kevelaer → Eucharistieviering in de H. Joh. de Doperkerk Balgoij</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Gemengd Koor Hennie Witsiers <i>Na afloop koffie ☕</i></p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering 2Gether Martin Claes</p>
 <p>H. Jozef Alverna</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Between Martin Claes</p>	<p>zondag 09.30 Woord en Communie Dames- & Herenkor Cees Janssen</p>
 <p>H. Johannes de Doper Balgoij</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkor Aloys van Velthoven</p>	<p><i>Géén viering</i></p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Dames- & Herenkor Ton van Balveren</p>
 <p>H. Antonius Abt Nederasselt</p>	<p>zaterdag Géén viering i.v.m. Bedevaart naar Kevelaer → Eucharistieviering in de H. Joh. de Doperkerk Balgoij</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Samenzang Aloys van Velthoven</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Mazing Joy Martin Claes</p>
 <p>H. Antonius Abt Overasselt</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Aloys van Velthoven</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Herenkor Cees Janssen</p>
 <p>H. Georgius Heumen</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Martin Claes</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Victor Batenburg</p>	<p>Géén viering</p>	<p>zondag 09.30 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p><i>Géén viering</i></p>
 <p>H. Anna Bergharen</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Gemengd Koor Jack Leo</p>	<p>zondag 11.00 Woord en Communie Gospelduo Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Judocus Hernen/Leur</p>	<p>zaterdag Géén viering i.v.m. Bedevaart naar Kevelaer → Eucharistieviering in de H. Joh. de Doperkerk Balgoij</p>	<p>zondag 11.00 Eucharistieviering Parochieel Zangkor Jack Leo</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkor Annemarie Gooiker</p>
 <p>H. Damianus Niftrik</p>	<p>zondag Géén viering i.v.m. → Apostelviering om 10.00 uur in de H. Antonius Abtkerk Wijchen</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Parochieel Zangkor Hennie Witsiers</p>	<p>zondag 11.30 Gildeviering Parochieel Zangkor Hennie Witsiers /Jack Leo</p>
 <p>Het Kompas</p>	<p>zaterdag Géén viering i.v.m. Bedevaart naar Kevelaer</p>	<p>zaterdag 17.30 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 17.30 Woord en Communie Cees Janssen</p>
<p>St. Jozef</p>	<p>zaterdag Géén viering i.v.m. Bedevaart naar Kevelaer</p>	<p>zaterdag 19.00 Eucharistieviering Bas van Dijk</p>	<p>zaterdag 19.00 Woord en Communie Cees Janssen</p>

BIJZONDERE VIERTINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen

iedere maandag	19.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Martin Claes.
iedere donderdag	09.00 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Antonius Abtkerk Wijchen</i> . Bas van Dijk.

Emmanuel | Wijchen

vrijdag 09 september	09.30 uur	Woord en Communieviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zaterdag 01 oktober	19.00 uur	Ontmoetingsviering in de <i>Emmanuelkerk Wijchen</i> . Werkgroep Ontmoetingsviering.

H. Paschalis Baylon | Woezik

vrijdag 02 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 oktober	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Paschalis Baylonkerk Wijchen</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.

H. Jozef | Alverna

vrijdag 16 september	09.30 uur	Eucharistieviering in de <i>H. Jozefkerk Alverna</i> . Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------------	-----------	--

De Muts | Wijchen

vrijdag 23 september	09.30 uur	Eucharistieviering in "de Muts" Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
----------------------	-----------	--

H. Antonius Abt | Overasselt

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie van de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> .
maandag 12 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
maandag 26 september	14.00 uur	Viering met Dichterbij in de <i>H. Antonius Abtkerk Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.

De Mijlpaal | Overasselt

dinsdag 13 september	10.15 uur	Eucharistieviering in de <i>Mijlpaal Overasselt</i> . Aloys van Velthoven.
----------------------	-----------	--

H. Victor | Batenburg

dinsdag 27 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Victorkerk Batenburg</i> . Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	--

H. Anna | Bergharen

vrijdag 02 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Jos van Minderhout.
vrijdag 07 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Annakerk Bergharen</i> . Annemarie Gooiker.

H. Judocus | Hernen

dinsdag 06 september	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Jos van Minderhout.
----------------------	-----------	---

De Mijlpaal | Hernen

dinsdag 04 oktober	10.00 uur	Ouderenviering in de <i>H. Judocuskerk Hernen</i> . Annemarie Gooiker.
--------------------	-----------	--

Kerkje | Leur

zondag 25 september	19.00 uur	Oecumenische viering in het Kerkje te Leur.
---------------------	-----------	---

Oplossing puzzel : KERK



H. DAMIANUS - NIFTRIK

GILDEFEEST

Het jaarlijkse gildefeest wordt gehouden van 1 tot en met 4 oktober 2016.

Op zondag 2 oktober 2016 om 11.30 uur wordt het feest van de patroon van de geloofsgemeenschap en van het gilde H. Damianus, gevierd. Het gilde zal daarbij aanwezig zijn. Pastor J. Leo en

diaken Hennie Witsiers zullen in deze viering voorgaan.

Het is de moeite waard om bij deze viering aanwezig te zijn en iedereen wordt van harte uitgenodigd.

De contactraad



VIERDAAGSE 2016

Ook dit jaar waren er weer vele wandelaars die een moment van rust en stilte in onze kerk zochten. Als de wandelaars in Overasselt aankomen, hebben ze er al drie dagen op zitten. In alle vroegte zijn ze aan de laatste dag begonnen. Na ongeveer 15 kilometer komen ze in Overasselt aan. De wandelaars die 30 en 40 kilometer lopen, komen langs onze kerk. Even rust, even uit de hectiek van de 50.000 wandelaars, voordat ze de Overasseltse dijk naar Linden opgaan. Een kaarsje opsteken als dank dat men zo ver is gekomen of zomaar de serene rust opzoeken. Een aantal wandelaars gaat even rustig zitten, anderen lopen rond en bewonderen de kerk. Nog even en dan kunnen ze genieten van de Via Gladiola ...

EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE KERK VAN OVERASSELT (6)

Nu de datum van het jubileum nadert nog een laatste keer iets over de (geschiedenis van de) kerk van Overasselt, deze keer over onze – nog actieve – vrijwilligerswerkgroepen.

Als eerste de oudste werkgroep: het kerkkoor Sint-Cecilia. Het herenkoor bestaat vermoedelijk al heel lang als gregoriaans kerkkoor. Bij de splitsing van de parochies Over- en Nederasselt werd ook het koor in tweeën gesplitst. Daarom wordt het jaar 1891 als oprichtingsjaar aangehouden en viert het herenkoor dit jaar dus ook zijn 125-jarig jubileum. De dames zijn er in 1966 bijgekomen. Tot 2003 zongen zij ook nog als apart koor, maar sindsdien is het dameskoor volledig opgegaan in het gemengd koor.

Natuurlijk hebben we nóg een koor: Joy4all. Dit koor zingt voornamelijk modern repertoire. Het is eind 2005 opgericht nadat het vorige middenkoor had besloten om voortaan niet meer in de kerk te zingen.

Een groep die al lang actief is, is de werkgroep collectanten, maar sinds wanneer precies is ons niet bekend. Ook wanneer de hoveniers, die onze begraafplaats zo mooi bijhouden, zijn gestart is nog niet achterhaald. Misschien weet een lezer van dit stukje ons dat te melden.

Van andere werkgroepen zijn de begindata wat gemakkelijker vast te stellen. Zo las een enthousiast groepje lectoren in december 1986 voor het eerst de lezing en voorbede. Vanuit deze werkgroep werd na enkele jaren gestart met de werkgroep avondwake die vanaf januari 1993 in onze kerk de avondwakes verzorgt. De werkgroep woord- en communievieringen is een jaar later begonnen, in januari 1994. Weer een jaar

vrijwilligers tijdens de lunch in 2014.



later gingen de mensen van het pastoraat van nabijheid van start met het bezoeken van de zieken en ouderen in ons dorp.

Sinds het afscheid van de laatste "beroepskoster" in 1998 is er een werkgroep met meerdere kosters actief in de Overasseltse kerk. Momenteel bestaat deze uit vier personen. Ook in 1998 begonnen met hun werkzaamheden zijn de werkgroepen kerkversiering en interieurverzorging.

De werkgroep Kerkbalans – voorheen het kerkcomité - is al langer actief. Vroeger verzorgden de leden hiervan de ledenadministratie, nu bezorgen zij nog jaarlijks de enveloppen voor de actie Kerkbalans bij alle parochianen in Overasselt. Weer een andere groep mensen brengt – sinds 2005 – de Apostelbode, voorheen de Maaskanter, bij u thuis.

De bouwcommissie, opgericht in 2004, zorgt ervoor dat onze kerk bouwtechnisch in goede staat blijft. Zij kan, indien nodig, een beroep doen op een klein, maar vaardig klusjesteam.

Dan hebben we nog de collectanten voor de jaarlijkse Vastenactie, de werkgroep Knipselkrant die is ontstaan uit het voormalige PMC (Parochieel Missie Centrum), de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede), de werkgroepen eerste communie en vormsel en de (uitvaart)akolieten. Naast deze werkgroepen zijn er ook vrijwilligers actief buiten groepsverband. Dit zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de administratie van de begraafplaats, voor de gebedsintenties en het doorgeven van het wekelijks vieringenrooster aan de regionale bladen, voor het reilen en zeilen tijdens Mijlpaalvieringen, Donderdagavondgebed en de vieringen met Dichterbij, voor de voorbereidingen van doopsels, voor het tellen van collectegelden, het ophangen van de witgele linten bij feestelijke vieringen en voor het dagelijks openen en sluiten van de Mariakapel.

We hopen dat alle vrijwilligers zich nog lange tijd en met veel plezier voor onze geloofsgemeenschap willen blijven inzetten.

PROGRAMMA 125-JARIG JUBILEUM

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

Concert in de kerk door onze koren Sint-Cecilia en Joy4all onder leiding van Guus Kuijs en Erik

Fortier en door klarinettenensemble Mooi van Hout en Bigband 6611, beide onderdeel van muziekvereniging KNA, onder leiding van respectievelijk Wim Romeijn en Pieter Engels.

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: kerk van de H. Antonius Abt te Overasselt
Toegang: gratis

ZONDAG 11 SEPTEMBER

Feestelijke eucharistieviering. De viering begint op de begraafplaats met een eerbetoon aan alle overleden parochianen en zal worden voortgezet in de kerk.

Aanvang: 10.00 uur

Plaats: begraafplaats en kerk van de H. Antonius Abt te Overasselt

Celebranten: pastor Aloys van Velthoven en pastoor Martin Claes

Zang: koren Sint-Cecilia en Joy4all

Na afloop van de viering ontmoeten wij u graag op de receptie in het Verenigingsgebouw.

Aansluitend aan de receptie wordt er om 13.30 uur in Zaal de Zon een jubileumlunch geserveerd voor al onze vrijwilligers.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

DOPEN

28 augustus
Emma Renkens

4 september
Mels Renkens
Bente Langs



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

DANKVIERING VOOR COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN

Op zondag 19 juni 2016 was er namens de communicanten en vormelingen een dankviering in de kerk van Nederasselt.

Deze viering werd voorgedaan door pastor Aloys van Velthoven en Marieke Drent. De muzikale onder-



steuning werd verzorgd door het kinderkoor van Nederasselt.

Hierbij werden Marianne van den Boogaard en de dirigente Jeanne Schaap-Bruijsten door Monique Fransen, namens de ouders bedankt voor hun medewerking en

bijdrage aan deze sacramenten.

De communicanten waren Casper van Haren, Floris van Haren, Ilse Janssen, Kaatjes Willemsen, Lars Fransen.

De vormelingen waren Dieuwertje Arts, Evi Theunissen, Hanne v.d. Broek, Joep van Haren, Lara Buijs, Maud Peters, Meike v.d. Stappen, Sanne v.d. Berg, Sanne de Groot en Stan van Uden.

FILM 125 JAAR ANTONIUS ABTKERK

Op maandag 11 juli jl. werd er in gemeenschapshuis "Ons Huis" een film vertoond die gemaakt is tijdens het 125-jarig jubileum van de H. Antonius Abtkerk te Nederasselt. Deze is gemaakt door Adriaan Berben.

Ongeveer 40 belangstellenden hebben dit prachtige weekend nog een keer kunnen beleven op het witte doek.

OPROEP

Het kinderkoor van Nederasselt is op zoek naar nieuwe leden. We repeteren op vrijdag van 16.45 tot 17.30 uur. Ben je 6 jaar of ouder en je houdt van zingen, neem dan even contact op met Jeanne Schaap: 024-6221290



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG CONTACTRAADSVERGADERING VAN WOENSDAG 6 JULI

- Opening door Truus Laurant; bezinning, hoop is onze kracht.
- Gesprek met de nieuwe bisschop is goed verlopen, zowel met de pastores als met het bestuur.
- Het aanlichten van onze kerk staat nog steeds op de actielijst. Pierre heeft een nieuwe offerte binnengekregen.
- Marieke Drent heeft haar studie theologie met succes afgesloten. In september wil Marieke een

open avond organiseren voor belangstellenden om samen met haar tot iets nieuws te komen wat de jongeren kan aanspreken.

- Bas is benaderd om op 10 en 11 september onze kerk open te stellen tijdens de Open Monumentendag.

- Op zondag 17 juli is om 9.30 uur een Vierdaagse bij ons in de kerk. Bas wil er iets moois van maken.

- Het parochiebestuur heeft een informeel gesprek gehad met onze burgemeester Verheijen. Wat zijn

de plannen met onze kerken van De Twaalf Apostelen.

- Het vieringschema is klaar tot en met 31 augustus 2017.
 - Onze Allerzielenviering staat gepland op zondag 30 oktober. Dit nog in overleg met het dames- en herenkoor en 2Gether.
 - Het dames- en herenkoor heeft een nieuw lid erbij.
 - De vrijwilligersbijeenkomst is vastgesteld op zondag 18 november.
 - Ons uitstapje met de contactraad is op zondag 16 oktober.
 - Het liturgisch beraad is gevraagd om de Apostelviering te verzorgen.
 - Met dank aan allen voor het afgelopen jaar sluiten we de vergadering af met een drankje en een hapje.
- Iedereen een fijne vakantie en tot woensdag 7 september.

Truus Laurant



TOCH ALTIJD WEER EEN BIJZONDERE DAG ...
Zondag 17 juli was er in de Paschalis Baylonkerk tijdens de mis speciale aandacht voor de Vier-



H. JOHANNES DE DOPER - BALGOIJ

BOEIENDE OPENLUCHTMIS BIJ OUDE TOREN IN BALGOIJ

Op zondag 26 juni jl. organiseerde Pagus Balgoye, de heemkundekring van Balgoij, weer de jaarlijkse openluchtmis. Zoals altijd bij de Oude Toren aan het begin van de Torenstraat, tussen de weilanden. Dit jaar werd als thema gekozen 'Volg je hart in het voetspoor van Johannes', waarin de relevantie van Johannes de Doper voor de hedendaagse mens centraal werd gesteld. Pastor Aloys van Velthoven ging voor in een boeiende H. Mis in een mooi-aangeklede entourage, onder meer omgeven door tientallen tekeningen van communicanten en vormelingen van het dorp, die ook bij de mis aan-



daagse. In de kerk en buiten op de kerkdeur waren mooie bloemstukken gemaakt met gladiolen. Deze versiering kwam mede tot stand op verzoek van de gemeente, om zo ook hier in Wijchen het idee van een "via gladiola" wat concreet vorm te geven.

Aan de tafel vlakbij de traptreden van het priesterkoor hingen een plakkaat van de 100^e Vierdaagse en een plaat van de Woezikse Paschaliskerk. Op een tafel hadden we enige voorwerpen geplaatst om het thema van de viering een zichtbare uitdrukking te geven. De waterfles, een tas en schoenen verwijzen naar de inzet en de moeite van de lopers. Een stoel verwijst naar de betrokkenheid van de mensen langs de kant met de lopers op de weg.

De eerste lezing van die zondag vertelt hoe Abraham op het heetst van de dag in de woestijn waar hij woont, reizigers uitnodigt op een maaltijd. Door zijn onthaal komen deze reizigers weer op verhaal. Op een soortgelijke manier is aanmoediging langs de kant iets wat de lopers kracht en moed geeft om de tocht voort te zetten. Als we vlakbij de pastorie langs de kant zitten, maken we van die aanmoediging ook iets leuks: voor pastores en andere bekenden die langskomen luiden we de klok. Ook is de kerk open bij de Vierdaagse. Mensen kunnen in de kerk een kaarsje opsteken en in alle rust even tot zichzelf komen. In die rust zoekt elk jaar een loper de sacristie op voor een moment van stilte en bezinning. Tegen de kosteres zei hij: "Volgend jaar ben ik weer van de partij." En dan denken wij in de Woezik: "Wij ook!"

wezig waren. De H. Mis werd muzikaal omlijst door het Balgoijse gemengde koor en Mazing Joy onder leiding van Ilja van Luijk, en harmonie Kunst & Vriendschap onder leiding van Peter Wintjes.

Het weer was er goed voor, al viel er halverwege de mis nog even een stortbui, maar die werd grotendeels opgevangen door het tentdak dat toch voor de zekerheid was opgezet.

Zoals altijd werd de openluchtmis ook nu drukbezocht: alle 150 stoelen waren bezet, met vooral inwoners en oud-inwoners uit Balgoij maar ook van daarbuiten - zelfs was er een gedeputeerde van de provincie aanwezig.

Na de mis werden er koffie, thee en krentenbollen aangeboden, waardoor het ook

na de mis nog heel gezellig was. De Oude Toren was zoals gebruikelijk voor publiek geopend, maar dit jaar zonder begeleidende tentoonstelling. Naast medewerking van Pagus Balgoye, Kunst & Vriendschap, Gemengd Zangkoor, Mazing Joy, con-

tactraad en pastor Aloys van Velthoven, waarderen we ook de inzet van 't Koffiepuntje, de gemeente Wijchen, Geert Banken en Henk Hammen.

Antal Giesbers, heemkundekring Pagus Balgoye



H. VICTOR - BATENBURG

BATENBURGSE DAG

De jaarlijkse Batenburgse Dag heeft op zondag 31 juli 2016 plaatsgevonden. Het was een vrij zonnige dag. Vele mensen hebben Batenburg bezocht. De handel verliep niet overal goed. De kerk was op deze dag opengesteld voor bezichtiging. Vele mensen van elders bezoeken onze kerk op deze dag en komen ooit nog eens terug. Zij vinden de Batenburgse kerk er mooi uitzien en ze zijn dan nieuwsgierig naar de geschiedenis van de kerk, het aantal vieringen en het aantal bezoekers. Er vinden veel gezellige praatjes in de kerk plaats. Op de achtergrond klinkt orgelmuziek van een cd.



BURGEMEESTER TWEET

 **Hans Verheijen** (@Hansverheijen · 31 jul.)
Eens in je leven moet je de #BatenburgseDag bezocht hebben!
Voor elk wat wils!

De contactraad



H. ANNA - BERGHAREN

MISDIENAARSUITJE

Om alle misdienaars in onze dorpen Bergharen en Hernen/Leur van harte te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar, zijn we een middag creatief bezig geweest. De misdienaars Lot, Daan, Daan, Arianne, Anne, Lucas, Matthijs en Linda (Mirte en Bas konden er niet bij zijn) zijn op

29 juni in de Zandloper vermaakt door Twanny's Knutselatelier en Evelyne Peters met de djembé. Afrikaanse maskers maken en trommelen op de Afrikaanse trommels was een

geweldig leuke bezigheid voor zowel de meiden



als de jongens. En na afloop bakte Jos Arntz frietjes voor allemaal. Het was een gezellige middag!

WENSEN VAN MENSEN

Op zaterdagavond 9 juli na de dankviering voor communicanten/vormelingen hebben we in de kerk een kistje met 'wensen van mensen' begraven. In de gebroken vloer kon iedereen

neerleggen wat voor hem of haar in het leven gebroken aanvoelt. Ieders pijn, verdriet, vragen etc. De vloer zal gemaakt worden. Zo hopen ook wij gezondheid en geluk te vinden bij de Heer, voor wiens altaar de wensen begraven zijn.



GEDOOPT

4 september
Rik Coppes
10 september
Sara Troost





*Herhaaldelijk trekt er iemand aan de bel
en roept uit: wat gaat de tijd toch snel.
September, einde van het derde kwartaal,
dat vol was van een geweldspiraal
en toch blijft barmhartigheid een bevel.*

*De bomen laten hun vruchten los,
daarna zijn de bladeren de klos.
De vredesweek slaat alarm,
dat geldt voor rijk en arm,
en dan komt alweer de tijd voor kerststalmos.*

Toon van Duifhuizen

SEPTEMBER, OOGSTMAAND, SINT-MICHAËL

September is toch wel een mooie maand, het kan nog lekker zomeren, alles is nog groen, ook al worden de kleur fletser. Het is echt een werkmaand. De oogst moet worden binnengehaald. Allerlei activiteiten moeten worden opgestart. Een maand om na de vakantieperiode weer met vernieuwd enthousiasme te beginnen. De geloofsgemeenschap kan dat enthousiasme goed gebruiken. Het is door onze betrokkenheid en onze inzet als een geloofsgemeenschap iets te betekenen heeft voor mensen, een goede plaats heeft in ons dorp. Daarom vergeet je kerk niet, iets goeds komt niet vanzelf, je moet er altijd veel moeite voor doen.

Wellicht kan de aartsengel Michaël als beschermer van de christenen ons het vuur geven. 29 september staat hij op de kerkelijke kalender. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament en ook in de Koran wordt over hem gesproken. Hij is de aanvoerder der engelen, overwinnaar van boze machten, beschermheer van de christenen. Aan deze hemelgeest werd in het verleden heel wat toegewijd. Bekend is de Mont Saint-Michel in Normandië. Michaël is de patroon van wapendragers, van bakkers, weegmeesters, apothekers, van ambulanciers, artiesten, bankiers, stervenden, kruideniers, zieken, en nog veel meer. Hij is de patroonheilige van o.a. Harlingen, Emmeloord, Zwolle, Sint-Michiëlgestel. Hij wordt aangeroepen voor een goede dood en tegen bliksem en donder. Nou, zo iemand moet ons toch vooruit kunnen helpen.

Een paar weerspreuken met hem:

* Trekt vóór Sint-Michaël de vogel niet, geen winter is nog in 't verschiet.

*Als de eikels vallen vóór Sint-Michiel, dan snijdt de winter door lijf en ziel.

Sint-Michaël blaast het licht uit (de donkere dagen gaan beginnen) en Maria Boodschap steekt

het licht weer aan (<https://nl.wikipedia.org/wiki/September> - cite_note-1).

Jos van Minderhout

OUDERENVIERING

Op 6 september is onze maandelijkse ouderenviering. We beginnen met een viering in de kerk om 10.00 uur en gaan daarna koffie drinken in de Toekomst. Kom je ook?

OPEN MONUMENTENWEEKEND

Op 10 en 11 september is weer het nationale monumentenweekend. Het thema is dit jaar: symbolen en ikonen. Onze kerk zal ter bezichtiging open zijn op zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag 11 september van 12.00 uur tot 16.00 uur.

MISINTENTIES

3 september: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Thé en Dora van Oss-van Duifhuizen, Gerda van Heumen-Lukassen, Wim en Gon Hebing, Jan van Heumen, Riny Nicolassen

11 september: Piet van Heumen, Wim en Gon Hebing, voor de overleden weldoeners

25 september: overleden familie Perquin-Steeg, Gerda van Heumen-Lukassen, Jan de Kleijn en overleden familie, Jan en Betsy Hendriks-Huberts en zoon Jan, Marie Guelen- van Riet, overleden familie van der Aa- Broekman.

1 oktober: Frans en Tonnie van der Wielen-van Heumen, Wim en Gon Hebing, overleden familie van der Aa-van Casteren

Opgave misintenties voor oktober inleveren voor 7 september bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

GEDOOPT

4 september
Mees en Cliff Arts





Op 13 juni is **Toon Kersten** overleden, nadat de ziekte ALS hem teveel geworden was. Toon woonde graag in zijn eigen gebouwde huis in Hernen. Hij was getrouwd met Annie Schamp en samen kregen ze twee dochters en vier kleinkinderen. Na het overlijden van Annie bleef Toon een fijn thuis voor zijn gezin. Hij hield enorm van tuinieren, fietsen en wandelen, bridgen en biljarten en samen met de kleinkinderen leuke dingen doen. Ondanks zijn afnemende kracht bleef Toon tot het einde toe positief. We hebben afscheid genomen van Toon met een avondwake in de H. Judocuskerk en op 18 juni in het crematorium te Beuningen.

Op 17 juni 2016 is op 77-jarige leeftijd **Bep Derks-Derksen** te Nederasselt overleden. Bep was getrouwd met Leo en een zorgzame vrouw voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Meer dan 50 jaar is zij trouw lid geweest van het dames- en herenkor van Nederasselt, waarvoor zij enkele jaren geleden nog een gouden onderscheiding heeft gekregen van de Gregoriusvereniging. Helaas werd zij getroffen door een ernstige ziekte en heeft ze de strijd moeten opgeven. Op 23 juni was de afscheidsviering in de kerk van Nederasselt en hebben we Bep te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.



Co Vonk-van Huisseling overleed op 22 juni en werd 88 jaar oud. Samen met haar man Wim zag ze heel wat van de wereld en was vooral verbonden met de Filipijnen. Menig Wijchenaar heeft haar in het onderwijs leren kennen, waar ze samen met haar man Wim werkzaam was. Bijzonder was dat Co de contacten wereldwijd altijd heeft kunnen onderhouden en graag reisde. De uitvaart voor Co was in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 28 juni. Co werd begraven op de nabijgelegen begraafplaats.

Op 26 juni is toch nog onverwacht te Wijchen overleden **Truus Verploegen-Arts**. In maart mocht ze haar 85^e verjaardag vieren. Ze werd geboren in een boerengezin met twee broers en acht zussen in het land van Maas en Waal, waarvoor haar hart altijd is blijven kloppen. Truus was een mensenmens, betrokken in de zorg en later in de horeca samen met haar man Gerard. Een bezige en creatieve bij, zowel in het werkzame leven als met haar vele hobby's. Dankzij de verzorging van haar kinderen heeft ze nog heel lang thuis kunnen wonen, voor ze naar de Weegbree ging. Op 30 juni hebben wij afscheid van haar genomen in de Paschalis Baylonkerk en haar te ruste gelegd op het kerkhof bij haar man.

Vrij onverwacht is op 3 juli 2016 **Gerard van Engelen** overleden. Hij werd 83 jaar. Enkele jaren na zijn priesterwijding kreeg zijn leven een heel andere wending. Hij koos voor een gezin en ging werken aan de universiteit. Hij hechtte veel waarde aan de juiste vertaling van de Bijbel en die moest op de juiste wijze uitgelegd worden. Hij heeft ook vrijwilligerswerk voor de parochie gedaan. Wij danken hem voor zijn inzet en toewijding. De uitvaart voor Gerard vond plaats in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 9 juli, waarna we zijn lichaam te ruste hebben gelegd op het nabijgelegen kerkhof

Op 10 juli is **Anny de Wildt-Heijmans** op 87-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in Balgoij als oudste en enige dochter met vijf broers. Annie trouwde met Frans de Wildt uit Hernen en daar kregen ze samen zes zonen. Meisjes kreeg ze uiteindelijk toen de vriendinnen kwamen en kleinkinderen, elf in totaal. Annie was een heel zorgzame vrouw en moeder, een familiemens.

'Oost, west, thuis best' was haar motto. Vorig jaar overleed Frans en al gauw bleek Anny vasculaire dementie te hebben. We hebben van Anny afscheid genomen met een avondwake en een uitvaart in de H. Judocuskerk te Hernen, waarna zij te ruste gelegd is bij Frans.

Een betrokken kerkganger **Hans Tromp** is op 11 juli 2016 overleden. Hans werd geboren op 5 april 1926 en groeide op in Beek. Op latere leeftijd trouwde hij met Jo van Os, met wie hij meer dan 50 jaar getrouwd was. Hans had als kind al interesse voor techniek en dat zou zijn hele leven zo blijven. Hij was jaren verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast zijn liefde voor techniek boeide ook het geloof hem. Zo was hij graag betrokken bij het wel en wee van onze parochie. Op 16 juli hebben wij zijn uitvaart gevierd in de kerk van Alverna. Dat hij moge rusten in vrede.

In de leeftijd van 78 jaar is **Ada van Buren-Sommerdijk** op 19 juli 2016 overleden. Zij is in Horssen geboren. Zij maakte van haar hobby haar werk en werd onderwijzeres in het nijverheidsonderwijs. In de beginjaren van haar huwelijk bleef zij werken in het onderwijs en hielp mee in de winkel van haar man. Haar liefde voor handwerken en kledingmaken bleef bestaan. Na de sluiting van de winkel bleef deze ruimte bestaan en werd dit het hart van Bergharen. Ada was gastvrij en zorgde voor koffie en soms ook soep. In een persoonlijke viering in de H. Annakerk te Bergharen

hebben wij van haar afscheid genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof naast de kerk.

Op 22 juli overleed **Nelly Arts – Sengers**. Ze werd 76 jaar oud. Nelly is, ondanks het feit dat ze al op jongere leeftijd met gezondheidsproblemen te kampen kreeg, altijd in staat geweest om samen met Piet en de kinderen te genieten van de goede dingen die het leven te bieden heeft. Het samenzijn, het koken, de tuin en de kleinkinderen waren de dingen waarvan Nelly intens kon genieten. De uitvaart voor Nelly Arts was op 27 juli in de Antonius Abtkerk te Overasselt. Nelly is op het kerkhof aldaar begraven.

Marietje Bosch overleed op 24 juli 2016 en werd 83 jaar. Zij heeft jarenlang de zorg voor haar ouders gedragen. Later nam zij de zorg voor haar broer op zich. Na het overlijden van haar broer is zij verhuisd naar een seniorenwoning in het dorp. Zij was een creatieve vrouw en zij hield van tekenen en schilderen. Zij kon goed bloemenschikken en heeft dit vele jaren in de kerk gedaan. Zij gebruikte het liefste veldbloemen. De uitvaart was op 29 juli 2016 in de H. Anna-kerk te Bergharen. Zij is begraven op het naastgelegen kerkhof.

Op 26 juli 2016 overleed **Marietje van Dreumel-van Schaijk**, geboren 18 november 1919 op de Mussenberg in Alverna als een van zeven kinderen. Op 23 mei 1946 trouwde ze met Gradus van Dreumel met wie zij acht kinderen kreeg. Later verhuisden ze naar de Nieuweweg. Haar gezin stond centraal in haar leven. Trots was ze op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Na het overlijden van Gradus ging ze kleiner wonen. Met ondersteuning van haar kinderen en de Thuiszorg heeft ze nog 13 jaar zelfstandig in de Roerdompstraat genoten van haar mooie bloementuin en kanariepietje. Op 1 augustus namen we afscheid van haar.

Annie van de Broek-Peters Sengers overleed op 29 juli en werd 90 jaar oud. De laatste tijd woonde ze samen met haar echtgenoot Mart in La Verna. Samen hebben ze een goede tijd gehad waarin lief en leed werd gedeeld en een hecht gezin werd gesticht. Annie hield van mensen en zette zich lange tijd in als vrijwilligster in de parochie. Samen met Mart keek ze graag sport, speelde bridge en was een geregelde gast van het inloopcafé van de parochie. De uitvaart voor Annie was in de Antonius Abtkerk te Wijchen op 3 augustus waarna begrafenis aldaar.

Op 2 augustus overleed **Mien van Well-Hundertmark**. Ze woonde lange tijd met haar man Wim aan de Kruisbergseweg en ze kregen samen twee kinderen. Mien genoot op haar eigen manier van de gewone dingen van het leven: de bingo, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Mien zorgde graag voor anderen en vond dat vanzelfsprekend. De laatste tijd woonde Mien in huize St.-Jozef omdat ze zelf zorg nodig had. Mien werd 80 jaar oud. De uitvaart voor Mien was in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie in crematorium Waalstede te Nijmegen.

In zijn eigen vertrouwde omgeving is in zijn slaap **Rinie Nicolassen** plotseling overleden. Hij werd 61 jaar. Na de kruisiging van Jezus waren de leerlingen zeer ontmoedigd; hun droom met Jezus was voorbij. Deze ontmoediging maakte Rinie ook mee na het overlijden van zijn ouders. Dit heeft zijn leven zeer beïnvloed. Voorheen was hij een geweldig sportman. Hij hield van voetballen, tennissen, gewichtheffen, hardlopen en wielrennen. De uitvaart voor Rinie was op 4 augustus in de H. Judocuskerk te Hernen. Zijn lichaam hebben we te ruste gelegd op het nabijgelegen kerkhof.

Nel Tychon-van Dreumel overleed op 4 augustus 2016 en werd 78 jaar. Zij hield van bloemen in de tuin en ook in de kamer. Zij werkte graag in haar tuin, maar ook bij familieleden hield zij de tuin bij. Zij kon geen onkruid zien. Het onkruid moest meteen verwijderd worden. De laatste jaren verbleef zij in de Weegbree. Dit vonden zij en haar man Theo heel erg moeilijk. Zij waren al 50 jaar getrouwd en op hoge leeftijd moest zij het huis verlaten om de noodzakelijke zorg te krijgen. Dit heeft hen beiden vreselijk pijn gedaan. De uitvaart voor Nel heeft plaatsgevonden op 10 augustus in de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie.

Op 89-jarige leeftijd is **Mien Gradussen-van Kessel** overleden. Haar ouders zijn heel jong gestorven en zij kwam als klein kind bij haar tante en drie ooms te wonen in Bergharen. Zij werkte met haar man en later met haar zoon in de bloemisterij. Daarnaast moest zij ook het huishouden doen. Later kreeg zij meer tijd en ging zij met haar vriendinnen fietsen. Ook ging zij zelfstandig op de fiets naar Wamel en Druten. Zij hield zelf de regie van haar leven in handen en had zich goed voorbereid op haar overlijden. De uitvaart voor Mien was 5 augustus in de H. Anna kerk te Bergharen, waarna crematie.



Ton Hagemans overleed op 5 augustus en werd 80 jaar oud. Na zijn werkzame leven als technicus in het Radboudziekenhuis verhuisde Ton met zijn vrouw Riet naar Wijchen. Ton was als vrijwilliger actief in de klussengroep van de Antonius Abt Wijchen, en heeft daarnaast bij veel mensen reparaties en klussen verricht. Daarbij was hij collectant en betrokken bij de geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen. Samen met Riet genoot hij van zijn kinderen en kleinkinderen en was tot voor kort op sportieve wijze actief. De uitvaart voor Ton was op 11 augustus in de Antonius Abt-kerk te Wijchen, waarna crematie in crematorium Waalstede te Nijmegen.

In de leeftijd van 89 jaar is **Bertus Moerkes** op 7 augustus 2016 te Druten overleden. Bij Bertus denken wij aan een gezelschapsmens, handige donder, natuurman, uitermate bij de tijd en altijd zin in een praatje. De hondjes waren hierbij een uitstekend aanvangsonderwerp. Hij was altijd bereid anderen te helpen, had gevoel voor humor en was dol op spelletjes. Ook ging hij graag fietsen. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de Paschaliskerk te Woezik op 12 augustus 2016 met aansluitend de crematie.

Frans Tychon woonde in het buitengebied aan de Woeziksestraat en was als molenaarszoon geboren aan 'de Pas'. Samen met zijn vrouw Nelly kreeg hij twee kinderen en runde hij een maalderij en later een fokkerij in slachtkuikens. Frans hield ervan om buiten te zijn en te werken en genoot van de gewone dingen van het leven: fietsen, biljarten en zijn kinderen en kleinkinderen. Frans overleed op 8 augustus en werd 89 jaar oud. De uitvaart voor Frans was in de Paschaliskerk te Wijchen, waarna crematie.

Op 6 juli overleed **Piet van den Hoogen** op bijna 87-jarige leeftijd. Hij was getrouwd met Riek Peters en kreeg drie kinderen en twee kleinkinderen. In tien jaar verkeringstijd en zestig jaar huwelijk heeft hij met zijn vrouw veel fijne maar ook verdrietige dingen gedeeld. Hij heeft hun eigen huis gebouwd en genoot van zijn (klein)kinderen.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers



Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Toen thuis wonen niet meer ging heeft hij nog bijna vier jaar in "De Weegbree" gewoond. Hij is in liefde losgelaten op 13 juli met een uitvaartdienst in Alverna.



STILTECENTRUM
ZUIDERDREEF WIJCHEN

Geopend iedere werkdag en zaterdag van:
09.30 - 17.00 uur.



OECUMENE



Maandagen 3 oktober, 31 oktober, 28 november. Om 18.30 uur: Eten met Luther (Bergharen/Hernen).

In het jaar dat het 500 jaar geleden is dat Luther zijn stellingen aan de kerkdeur spijkerde, treden wij in het voetspoor van Luther. Als katholieken en protestanten gezamenlijk! Luther staat bekend om zijn Tischreden (tafelpraat). Onder het genot van maaltijden waarvan het recept stamt uit de tijd van Luther gaan we met elkaar in gesprek over gedachten van Luther die nog steeds actueel zijn. Bijvoorbeeld over opvoeding en geloven en de rol van gelovigen in de samenleving. U kunt zich aanmelden voor één of meer avonden. Zij die nog niet eerder deelnamen krijgen voorrang. Per avond gaan we met 10 personen aan tafel.

De katholieke pastorie, Dorpsstraat 46, Bergharen. Info: pastor Annemarie Gooiker of ds. Annika van Esschoten. Tel: 024-6412627, 06-11920900
annemarie.gooiker@detwaalfapostelen.nl,
ds.a.vanesschoten@gmail.com
Aanmelden vóór 25 september.

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl

Woont u buiten de parochie dan worden portokosten in rekening gebracht.

Naam:.....

Adres:

Postcode+Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Email:

UITERSTEN

Ik had nogal sombere gedachten over de toestand in de wereld, maar zij wist ze te verjagen met haar mooie glimlach. Ze bracht koffie met gebak en andere lekkernijen rond. Ze zat geen moment stil, het was zomers druk op het terras, maar de lach verdween geen ogenblik van haar gezicht. Misschien was ze heel erg verliefd, of ging ze de volgende morgen naar zonnige stranden. Ze was vast en zeker pas geslaagd voor haar eindexamen, en nu verdiende ze nog wat zakgeld voor een drankje op het strand. Ik verzon allerlei verhalen rond dit levendige meisje.

Toen dacht ik aan een leeftijdgenoot van haar, een jongen die plotseling van de hemel in de hel was beland bij een verschrikkelijke aanslag in Frankrijk. Ik kan de blik in zijn ogen niet vergeten toen hij op de luchthaven aankwam en zijn ouders hem omarmden. Van het ene op het andere moment is je zorgeloze jeugd voorbij. Er is een breuk in je leven ontstaan die altijd zichtbaar zal blijven. Hoe ga je verder, en hoe beleef je als ouders tegelijkertijd de blijdschap om jouw eigen zoon en het verdriet om de gestorven kinderen van anderen?

Mensenmassa's, het kan ook goed gaan. Ik heb nooit meegelopen, maar ik ben elk jaar vol bewondering voor de Vierdaagsewandelaars. En voor degenen die dit enorme evenement moeten



organiseren. Ik probeerde me voor te stellen dat ik zo verwelkomd en toegejuicht zou worden op de laatste dag bij de binnenkomst in de stad, mijn hart ging er sneller van kloppen. Maar ik denk dat alle organisatoren opgelucht adem hebben gehaald toen alle activiteiten verlopen waren zonder nare incidenten. Ik ben geen doemdenker, toch liep ik af en toe te piekeren over al die feestvierders in de stad. De laatste tijd gaan mijn gedachten altijd twee kanten uit. Mij zijn ook de beelden uit het journaal bijgebleven van duizenden vluchtelingen die over snelwegen liepen en weken onderweg waren naar een betere wereld dan waar ze vandaan kwamen. Werden zij warm onthaald nadat ze een bijna bovenmenselijke prestatie hadden geleverd? Kregen zij bloemen bij de finish?

Zo balanceer ik altijd tussen twee uitersten en probeer ik mijn evenwicht te bewaren. Er is zoveel informatie dat je stevig in je schoenen moet staan om niet om te vallen in de digitale wereld.

Mooie dingen gebeuren vaak buiten de scherm-pjes om, vlak voor je ogen.

Bovenstaande tekst zat ik te bedenken op een zomerse ochtend in Uden, bij een heerlijke cappuccino die werd gebracht door een opgewekt meisje met een zonnige glimlach die niet van haar gezicht week, en mij weer in het goede liet geloven.

Zonnige groeten

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
 Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
 Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
 Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het **alarmnummer 06-13934368**
 Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
 Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team
 Martin Claes pastoor 024-6412627
 Aloys van Velthoven priester 024-6221276
 Bas van Dijk priester 024-6412627
 Hennie Witsiers diaken 06-20541732
 Annemarie Gooiker pastoraal werker 024-6412627
 Marieke Drent pastoraal werker 024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homborg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

H. Georgius | Dorpsstraat 32
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

DEEL JE AANDACHT

Aandacht legt een verbinding en daardoor ga je een relatie aan, van jezelf met de ander, met je omgeving en dat wat je doet, waardoor je er een waarde in legt die verder gaat dan de instrumentele, doelgerichte of resultaatgerichte benadering die in deze tijd vaak gebruikelijk is. Maar aandacht als verbinding betekent ook empathie, sympathie en betrokkenheid met anderen.

Als je een deur achteloos dichtdoet of laat vallen, zonder aandacht, verbind je je niet met de handeling en dus niet met je omgeving. Doe je een deur zorgvuldig en met aandacht dicht, dan leg je er betekenis is, al is het maar een deur. Je kunt over straat lopen met je blik op oneindig of gestrest over je afspraak die je moet halen, of je kunt open staan voor de vroege voorjaarsbloem, de wind in je gezicht en een buurgenoot of onbekende die je tegenkomt.

Het gebrek aan betekenis dat we tegenwoordig ervaren, zou weleens te maken kunnen hebben met het gebrek aan aandacht. Als we alleen maar reactief zijn, reageren op alle prikkels en impulsen op ons gevoel van wat er allemaal moet, kunnen we zelf geen betekenis meer leggen in wat we doen. Zonder belangeloze interesse is het leven een stuk minder interessant. Er is dan minder ruimte voor verwondering, ontdekking, verrassing, voor het overstijgen van de grenzen die onze angsten en vooroordelen ons opleggen.

De dingen die we doen worden veel interessanter als we er aandacht aan schenken. We kunnen proberen de gewoonte te ontwikkelen om bij alles wat we doen geconcentreerd te zijn en niet op de automatische piloot te werk te gaan, maar met toewijding en inzet van onze vaardigheden. Ook dagelijkse klusjes als afwassen, aankleden of grasmaaien zouden we moeten benaderen met de zorg en aandacht die we zouden besteden aan bijvoorbeeld een kunstwerk.

In plaats van te wachten op een externe prikkel of uitdaging die je aandacht in zijn greep houdt,

kun je je concentreren wanneer jij dat wilt. Dat vermogen is te ontwikkelen: wanneer je in iets geïnteresseerd bent, zul je je aandacht daarop richten, en andersom is de kans groot dat je ergens belangstelling voor krijgt, wanneer je je aandacht erop richt. Wanneer we onze aandacht beheersen, betekent dit dat wij onze ervaring beheersen, en in feite de kwaliteit van ons leven.

Informatie bereikt alleen ons bewustzijn wanneer we onze aandacht op haar richten. De aandacht fungeert als een filter tussen de gebeurtenissen in de wereld om ons heen en onze ervaring.

Je kunt iets zinvol maken door er waarde aan toe te voegen. En het toevoegen van die waarde is vaak een kwestie van de mate waarin je ergens aandacht aan besteedt. Je kunt je huis poetsen omdat het moet, je kunt het ook met aandacht doen en er op die manier je trots en voldoening in leggen.

Een caissière die meer dan gewone aandacht besteedt aan haar klanten, de arts die betrokken is bij het welzijn van de patiënt in het algemeen en niet alleen bij de specifieke symptomen van zijn of haar kwaal, en een journalist die de waarheid van een verhaal even belangrijk vindt als de sensatie, zij leggen allemaal waarde in hun werk. Door de context van het werk erbij te betrekken en de invloed van dat werk op het geheel in overweging te nemen, kan een gewone baan veranderen in een waardevolle prestatie die iets toevoegt aan de kwaliteit van de wereld. Net dat beetje extra aandacht voor wat je doet zorgt daarvoor. Door die aandacht te geven betekenen jij zelf ook iets. Dat geeft zin.

Diaken Hennie Witsiers



Heilig Jaar van de Barmhartigheid
"Open je hart om te delen"

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt uit in **oktober 2016** met het thema "Deel je verdriet en vreugde". Schrijft u mee? **Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 september 2016 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen** of apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.